

3.11- NĂM ĐIỀU LẦU NĂM GÓC KHÔNG CHO CHÚNG TA BIẾT VỀ QUÂN ĐỘI TRUNG QUỐC

(5 thing the Pentagon isn't telling us about the Chinese military)

Trefor Moss

Nat. Int. 23-5-2012

Trong báo cáo đánh giá về quân đội Trung Quốc được công bố tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ có vẻ đang mô tả một việc vừa quen thuộc vừa bí mật. Dĩ nhiên báo cáo cho biết nhiều vấn đề quan trọng về quân đội Trung Quốc, kể cả cố gắng của họ triển khai loại tên lửa đạn đạo chống chiến hạm, và họ tập trung sức mạnh vào Đài Loan.

Tuy nhiên có nhiều khía cạnh quan trọng của chiến lược Trung Quốc, Lầu Năm Góc chỉ nói sơ qua. Sau đây là 5 câu hỏi quan trọng nhất về chiến lược quốc phòng Trung Quốc mà chưa ai trả lời.

1- Đây là kế hoạch chi tiêu quốc phòng dài hạn của Trung Quốc ?

Mặc dù ngân sách quốc phòng chính thức của Trung Quốc cho 2012 là 106 tỉ USD, tăng 11% so với năm ngoái, và tăng gấp 4 lần so với một thập kỷ về trước, Lầu Năm Góc cho rằng chi tiêu quốc phòng Trung Quốc nằm vào khoảng 120 tỉ đến 180 tỉ USD. Báo cáo cho biết : “ *Ước lượng chi tiêu quân sự của PLA có khó khăn vì thiếu minh bạch kế toán, và sự quá độ của Trung Quốc từ một nền kinh tế chỉ huy chưa hoàn tất* ”.

Không có con số ước lượng đáng tin nào về kế hoạch chi tiêu quân sự dài hạn của Trung Quốc. Theo chiều hướng hiện nay, Trung Quốc sẽ vượt qua Mỹ để trở thành quốc gia chi tiêu quốc phòng lớn nhất thế giới vào thập kỷ 2020 hay 2030. nhưng có nhiều ẩn số để tiên đoán chính xác liệu điều đó có thể xảy ra hay không. Liệu ngân sách của PLA có cột theo sự tăng trưởng của nền kinh tế, hay là các tướng lãnh Trung Quốc được hứa tăng trưởng hai chữ số ngay cả nếu kinh tế đi xuống ? Liệu sự tăng trưởng ngân sách có giảm bớt khi một số mục tiêu cạnh tân đã đạt được ? Hay là không có kế hoạch nào để giảm chi tiêu ? Điều rõ ràng là PLA càng nhận được nhiều tài trợ, họ càng tiến tới ngang hàng với Mỹ.

2- Chiến lược hạt nhân của Trung Quốc là gì ?

Lầu Năm Góc kết luận là : “ *Kho vũ khí hạt nhân hiện nay của Trung Quốc gồm khoảng 50 đến 75 hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa. Những hỏa tiễn chứa trong các silo có nhiên liệu lỏng, và những hỏa tiễn di động trên đường cái, có nhiên liệu đặc* ”. Lầu Năm Góc không cần cố gắng ước lượng tổng số vũ khí hạt nhân mà Trung Quốc đang sở hữu. Mặc dù họ thường giả định là kho vũ khí hạt nhân này nhỏ hơn nhiều so với kho đầu đạn nguyên tử của Mỹ, (khoảng 5.000 cái). Tuy vậy, ý kiến cho rằng Bắc

Kinh có kế hoạch triển khai một kho vũ khí nguyên tử lớn hơn thế, vẫn chưa chấm dứt. Người ta ước lượng hồi năm ngoái là Trung Quốc có tới 3.500 đầu đạn nguyên tử – dựa trên tin đồn là PLA có một hệ thống đường hầm rất lớn. Ước lượng này bị hủy bỏ, nhưng một số người vẫn cho rằng Bắc Kinh nhìn thấy cơ hội chiến lược để xây dựng kho vũ khí hạt nhân có thể ngang hàng hoặc vượt trội kho vũ khí của Mỹ.

Hiện nay Trung Quốc chỉ có 2 tàu ngầm loại Tấn, mã số 094, mang tên lửa đạn đạo, dùng nhiên liệu hạt nhân. Và theo Lầu Năm Góc, các tên lửa đạn đạo này chưa sử dụng được. Hai tàu ngầm không phải là nhiều để mang tính răn đe chiến lược của một siêu cường. Nhưng tầm vóc hạm đội tàu ngầm SSBN mà Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng thì không ai biết rõ.

3- Hải quân Trung Quốc phát triển tới đâu ?

Các chuyên gia Mỹ hay dùng cụm từ “ chuỗi hạt trai ” để mô tả khả năng giả định chiến lược Bắc Kinh thành lập một mạng lưới căn cứ hải quân ở nước ngoài, nhất là tại Ấn Độ Dương, nhưng Trung Quốc không làm như vậy. Báo cáo gần đây nhất của Lầu Năm Góc không bàn về chuyện liệu Trung Quốc có kế hoạch thành lập mạng lưới căn cứ hải quân tiền phương theo kiểu Mỹ hay không ?

Tuy nhiên có nhiều đồn đoán là Trung Quốc sẽ triển khai lực lượng tại các cảng mà họ đã xây dựng ở Myanmar, Pakistan hay Sri Lanka. Quần đảo Seychelles đã mời Trung Quốc sử dụng các cảng của họ để tiếp tế cho tàu thuyền Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh nhấn mạnh rằng đó không phải là để thành lập căn cứ đầu tiên ở nước ngoài, mà họ gọi nó là “ cảng tiếp tế ”. Cuộc tranh luận về “ căn cứ ” đã có từ vài năm nay, và sẽ tiếp tục ồn ào nếu Bắc Kinh vẫn kín miệng về tham vọng lâu dài của họ.

Báo cáo Lầu Năm Góc cũng cố rọi sáng vào chương trình hàng không mẫu hạm tương lai của Trung Quốc, ngoài chiếc mẫu hạm cũ của Liên Xô hiện đang đi thử nghiệm trên biển. Báo cáo cho biết, “ *một số linh kiện cho chiếc mẫu hạm đầu tiên tự Trung Quốc chế tạo hiện đang được sản xuất* ”, “ *Trung Quốc có vẻ chế tạo nhiều mẫu hạm và những tàu hộ tống trong các thập kỷ sắp tới* ”. Đó là đồn đoán. Người ta không rõ là Trung Quốc chỉ nghĩ tới sản xuất vài mẫu hạm như là để phô trương thanh thế có mục đích tượng trưng cho đất nước đã đạt tới vị trí cường quốc thế giới, một số ít mẫu hạm chiến đấu để sử dụng cho việc tranh chấp ở Biển Đông Việt Nam, hay là một số lượng nhiều mẫu hạm theo kiểu của Mỹ có mục đích phô trương lực lượng toàn cầu.

4- Trung Quốc đang triển khai loại hình vũ khí không gian nào ?

Trung Quốc ngày càng sử dụng hữu hiệu không gian. Báo cáo cho biết Trung Quốc đang thành lập mạng lưới vệ tinh theo kiểu GPS của riêng họ, đã phóng phòng thí nghiệm Thiên Công (Tiangong) lên quỹ đạo vào 2011, và đã triển khai loại tên lửa chống vệ tinh, phóng lên từ mặt đất để kiện toàn khả năng chống – không gian của họ. Nhưng Lầu Năm Góc đã quên không nói tới một chương trình không gian đầy tham vọng của Trung Quốc : triển khai tàu vũ trụ Shenlong (Thần Long) và sự triển khai hệ thống đẩy tối tân liên quan tới con tàu này. Sự hiện hữu của con tàu làm tăng cuộc chạy đua vũ trang không gian với Mỹ.

Tuy nhiên người ta chưa rõ Thần Long có phải là một thử nghiệm kỹ thuật cao hay không. Nhưng vì khả năng quân sự tiềm ẩn của Thần Long, mọi thông tin về vấn

đề này sẽ làm dịu bớt hay làm phóng đại nỗi sợ hãi trong quân đội Mỹ là không quân Trung Quốc có nhiều thiết tha trong hoạt động không gian.

5- Hồ giấy hay Ròng phun lửa ?

Còn nhiều hoạt động quân sự khác của Trung Quốc. Tình báo của Trung Quốc tỏ ra hữu hiệu để lấy bí mật quân sự của nước ngoài. Nhưng người ta không rõ là họ lấy được bao nhiêu bí mật và có sử dụng được chúng trong các chương trình quân sự không. Sự đại tu công nghiệp quốc phòng của Trung Quốc đã tạo ra cuộc cách mạng về khả năng nội địa của Trung Quốc, nhưng tới bao giờ Trung Quốc mới thành lập được loại cơ cấu quân sự – công nghiệp.

Mọi ẩn số nằm chung trong một câu hỏi : PLA có đáng sợ không ? Quân đội Trung Quốc chưa được thử thách. Họ chưa bao giờ tham chiến sau cuộc chiến tranh thất bại với Việt Nam vào 1979. Trong trường hợp chiến tranh, liệu họ có khả năng chiến đấu như người dân kỳ vọng, hay là tham nhũng và vô kinh nghiệm sẽ làm giảm sút khả năng chiến đấu ?