

# NGAY NAY

SO 3 - NAM THU NHAT

20 FÉVRIER 1935

0\$10

55 1

GIAM-DOC: NGUYEN-TUONG-CAM  
CHU-BUT: NGUYEN-TUONG-LAN



Mỗi tháng ra ba kỳ  
ngày 1er, 10, 20.  
TOA-SOẠN và TRỊ-SỰ:  
55, Rue des Vermicelles — Hanoi  
CHI-NHÁNH & SAIGON  
160, Đường Lagrandière



PHÒNG TRIỂN LÃM MỸ THUẬT VÀ KỸ NGHỆ  
HOI VIET NAM CHÂN HƯƠNG MỸ THUẬT VÀ KỸ NGHỆ TÒ CHÚC

# NGÀY NAY

Số 2

Một pho tượng  
cố ở chùa  
Phật-Tích  
(Bắc-Ninh)



## Nên Mỹ thuật Việt Nam

**N**GÀY mà ông Tardieu được chính phủ giúp sức, mở ra trường mỹ-thuật Hanoi, là ngày ta nên đánh dấu bằng hòn đá trắng: ngày ấy đã mở một kỷ nguyên mới cho nền mỹ thuật nước nhà.

Nhờ người minh sẫn có mỹ quan sâu-sắc ông Tardieu và các giáo sư trưởng mỹ-thuật trong mấy năm đã đào tạo nên một tôn họa-si và kiến trúc sư sừng đáng với danh hiệu: các ông ấy đã làm được những tác phẩm có giá-trị, đem sang bên Pháp độ với các tài tử châu Âu cũng không thua mày; có nhiều ông nổi danh và việc làm đã thay đổi ảnh hưởng đến lối sinh hoạt thường ngày của người minh: kỷ nguyên đó tôi gọi là kỷ nguyên mỹ thuật au-nam phực hưng.

Vì trước kia, người ta không phải không biết đến mỹ-thuật: những công trình kiến trúc và đền khắc nhà Lý dù lát, đình làng Bình-Bàng, ngôi chùa cổ ở Lạn-kha-Sơn, vẫn miêu ở Hanoi, kinh thành và lăng lâm Hué..., xây dựng khoảng trăm năm trước đây đều to cho ta biết xưa dân ta vẫn trọng mỹ-thuật. Tuy mỹ thuật của ta phôi thai do ở Tàu, nhưng vẫn có nhiều tính cách đặc biệt, biểu đ ễn được mỹ quan của nó! giông.

Nhưng từ bây giờ nay, có lẽ do thê vận, nền

mỹ thuật ta trải qua một hồi điêu tàn: những nhà cửa, đền dài, đình thư xây dựng trong hồi ấy hầu toàn là ký-tông tuyệt-biệt của một thời mỹ quan người minh xa xưa: kiều mẫu lô lảng và tên tên, đều có dáng đẽ ý, chỉ dáng đẽ ý vì sự tôn tiết mà không đẹp kỳ thời, ta coi lại thật như cái gai trước mắt. Rồi vì đó, vì ta không sản xuất ra được một vài nhà mỹ thuật có giá trị, dân trí đã sa sút lạc đà, không biết phân biệt

xấu, đẹp một cách thỏa đáng; những kỹ nghệ ứng dụng dân sự, ở của người minh mà cáo lạy khoa mỹ thuật làm gốc đều sản xuất ra những đồ vật giờ tay, giờ tầu, không có chất cách. Những sản vật ấy đều do sự bắt chước hòn hả người mà tò mò nén, mà bắt chước như

vậy không khi nào đẹp bằng kiều mẫu được. Na ná giông của người, nhưng không đẹp bằng, thì không thể bán ra ngoài được.

Cứ do những tác phẩm đã sản xuất ra trong mấy năm gần đây mà xét thi trường mỹ-thuật có một khuyễn hướng chính, rất chính đáng và có thể lâu bền được: thâu thái lấy những phương tiện biểu diễn đóng-tay để tạo nên một nền mỹ-thuật có tính cách an-nam. Như lối vẽ sơn, vẽ pastel của người Tây, lối vẽ trên lúa của người Tán, trong nghệ họa, lối tíc tượng bằng thạch cao, đá, đá nhân tạo, trong nghệ điêu-khắc, lối dùng héron eôt sắt, sắt rèn trong khung kiến trúc, lối sơn Tầu và Nhật trong nghệ sơn, ấy là những phương tiện ta đã thâu thái, đã xứng dụng cho biến hóa được, đã thành ra những cái lợi khí sắc sảo, phong phú cho nhà mỹ-thuật trong lúc cầu tạo.

Có cái lợi khỉ đó trong tay, nhà mỹ-thuật bây giờ nhận xét là lấy những vẻ đẹp của người ta hay cảnh vật, họa vào bức tranh hay dứa vào pho tượng, ghi được một thời khắc của sắc đẹp bất tuyệt, đưa người xem đến cái thê giới huyền diệu

của các mẫu

của các hình dáng. Nếu

cái đầu đê chằng phải là cột yêu trong một bức họa, nón đùi chí là cái cớ để cho nhà họa-si ta được lòng minh rung động trước cảnh vật thôi, ta cũng nhận rằng các nhà mỹ-thuật đã từng tìm tới những mỹ cảm ấy trước những cảnh vật ta thường thấy hàng ngày chứ không xa lì: một cái dáng ngồi của người thiều nữ, cái bóng tròn béo bở ao, cảnh chiếu ờ bờ sông Hanoi, cảnh ẩm-ăn trong gia-dinh, vẫn vẫn... Vì đó, các tác phẩm ấy có tính cách biệt lập của người minh, và ta trông thấy dễ cảm và càng mèn yêu cái thi-vị sâu xa của đất nước.

Khoa kiến trúc càng nên có tính cách biệt lập đó nữa, vì nó phải hợp với lối sinh hoạt của một dân tộc.

Những quy mô, những tài liệu dùng trong việc xây dựng, ta có thể biến cái cho tiện với sự ăn, ống, song những nhà cửa xây dựng nên phải hòa hợp với cảnh sắc chung quanh và với những người dân ở trong đó nữa.

Những kiều mẫu nhà hay đền dài, đình thư do các kiến trúc sư họa ở trường mỹ-thuật ra đều có giá trị về phuơng diện ấy: những kiều ấy nêu xây dựng lên át đep và tinh, mà không lồ như máy kiều nhà đồ sộ ta từng thấy, nó chỉ có cái dáng khoe mẽ với bà con.

Ta lại chờ nêu quên nghĩ đều ánh hường của những nghệ thuật ấy chỉ phài đèn những nghệ nhô mà rất có quan trọng trên trường kinh tế: các nghệ có liên can đèn sự ăn, mặc, ở của người ta. Nghệ dệt lụa, làm đèn, đóng bao ghé, làm đồ gốm, đồ sứ, đồ sơn, dí chí đèn đóng đồi giày hay nón cái lò, nhất nhất đều phải nhờ đèn mỹ-thuật cả. Mỹ-thuật tinh, các nghệ đó cùng tinh lèn, vì có kiều mẫu đẹp mới làm nên những thứ hàng đẹp được.



1000 nam sau

Bức tượng của ông Trần-Ngọc-Quyên, tại phòng Triển Lãm.

Cứ theo dõi lục quan nhữ thiê mồi truyền thi chép các nhà mỹ-thuật năm trên đồng vàng hồn. Sự thật thi không được như thế. Họ đều gặp nhiều bực khổ khăn trong lú muôn dem thi thi cái số học của mình cả. Họ trè trường mỹ-thuật ra cũng đã nhiều, nhưng trong số đó được vài người nhà nước bộ dụng vào dạy vẽ trong các trường công lớn, còn ngoai ra phải tim kinh sống lây hết. Tranh vẽ ra, duy chỉ có người tây mới biết thường thức đèn, bộ tiền ra mua, còn những nhà cư phủ ta vẫn chuộng ngà voi hay đỗ sứ có. Mấy bức tranh vẽ trên lúa của ông Nguyễn-phan-Chánh đã được bảo Illustration in báng mâu, các bức họa của ông Nam-Sơn, Lê-Phổ và Tô-ngoc-Vân hồn ở bên Pháp, hai bức họa ông Tô-ngoc-Vân đã vẽ trong cung vua, đó là vài tác phẩm bán có giá ta dảng kô mà thôi. Các nhà công nghệ ta thời lại chưa lưu ý đến mỹ-thuật mây, vì các mẫu các ông ấy tự cèle ra hay lây được ở quyển sách rao hàng náo, các ông ấy tự cho đã là đẹp lắm rồi, không cần dùng đèn tài nghệ của các nhà mỹ-thuật annam nữa. Thật ra nghệ thiê không dùng: vừa làm hép trường hoạt động của các nhà mỹ-thuật ta, lại vừa ngăn công nghệ ta không tiến đạt được.

Trước cái tình thiê khó khăn như vậy, các nhà mỹ-thuật và kỹ nghệ đã biết kết hợp nhau lại: hội Việt Nam chún hưng mỹ-thuật và kỹ nghệ thành lập sẽ là nền tảng cho sự cộng tác các nhà mỹ-thuật và công nghệ. Phòng triển lãm năm nay hội ấy tổ chức có hiệu quả: hòn một vạn rưỡi người vào xem trong vòng mười ngày Hội lại mới được chính phủ giao cho quyền kiểm soát lại, về phương diện mỹ-thuật, các hoa vật ta có tính cách áy mâu, đem xuất dương. Tuy là một sự cầu thúc cho các nhà sản xuất, nhưng có ích chung cho công nghệ, tôi thiết tưởng nêu hội biết dùng quyền ấy một cách vò tư có thê nâng cao giá trị hoa vật xuất cảng của người minh được.

Có di thi có đèn nêu ta di nhằm đường. Mả còn gì nhằm đường hơn là gắng sức làm cho ta có một nêu mỹ-thuật sừng đáng — Những kêt quả trong thây đã làm cho ta vững lòng trong cay ở tương lai. Những bức tranh của các danh họa ta được bên Pháp mua và thường những phản thường rất quý, những kiều nhà của ông Nguyễn-cao-Luyện, Võ-đúc-Diên những kiều nhà que của ông Nguyễn-cao Luyện cao ráo, sang sủa, đẹp đẽ hơn, đã có nhiều người làm theo những bức tranh khác gó của các ông Trần binh Lộc, Cát Tường phò cập đèn mời nhâ, những bức tượng của ông G. Khánh và Trần ngoc Quyên đã tạc nêu, phong trào quần áo mới do ông Cát Tường để khởi ấy là tôi chưa nhớ mà kể hết, đều là triều chứng rằng mỹ-thuật ta đương vào thời kỳ hóng bột iêu hoa có bóng sang đèn quấn chúng. Còn những diều khó khăn các nhà mỹ-thuật gặp trong khi theo đuổi với nghệ, nó là những diều không thể tránh được, nhưng chẳng phải không thiê thắng được.

Minh Trúc



# DUỐI BỀN

## TRÊN THUYỀN

**B**ờ sông Hanoi, ngay ở chỗ bến thuyền, là một nơi ít người để ý đến, dù đây là trung tâm sinh hoạt của dân cư dưới bến cát hay trên thuyền bắc.

Người ta có đi qua cũng chỉ thấy một quang cảnh vui vẻ, tấp nập tuy bấy giờ đã kén xưa, hối mày năm về trước nhiều lắm. Cái rứng cột buồm thẳng tắp khi trước chỉ chít, bảy giờ trống có vó lơ thơ, buồn bã.

Những thuyền trở gõ từ Yên bay, Phú-thọ, chở than đá từ Đồng-triều, Quảng-yên, chở muối từ Nam-dịnh, Thái-bình, tuy vẫn lui tới, nhưng chỉ còn ít. Ngoài cái nguyên nhân từ nạn kinh tế khủng hoảng ra, còn vì lẽ những hàng hóa ấy người ta chở bằng tàu thủy hay tàu hỏa, nhanh chóng hơn và giá vận tải cũng không cao hơn là mấy.

May ra có những thuyền Nghé chở nước mắm là còn giữ được ít vỏ phón thịnh vé trước. Những chiếc thuyền di bắc này, trông to lớn, cột buồm cao vút với lá cờ pháp phơi trên ngọn, hai bên mũi và mât như mât cá và rồng phượng nhiều màu như để dạo ngang những con sông ngút trời ở giang bắc khơi. Mỗi chiếc thuyền ghé vào bến Hanoi như thế lại mang tới một chuyến hàng độ bốn năm trăm, ngày trước có khi đều hàng nghìn. Hàng ấy chở đầy trong dây thuyền tối om và sầu như cái giềng, thường thường chỉ có một cái lô vuông bằng cái bàn con đê, thô gao xuồng mây lên.

Bán hết rồi, họ xuôi về Nghé. Vé mùa này, phần nhiều họ đợi được gió bắc rồi mới quay mui. Người Nghé đi bắc quen, nên đoán thời tiết rất giỏi. Nhiều khi, trời nắng chang-chang, gió nồm thổi ấm ướt, mà họ cũng sà soạn cho thuyền quay vé: thế là đèn đèn hòm ậy, tự nhiên trời đổi lạnh, gió bắc thổi vù vù đưa những thuyền Nghé xuôi ra bắc Nam.

Đối những người làm thuyền thật là vất vả, Quanh năm sống trên mặt nước, những công việc khó nhọc và nỗi mệt, gió bắc đã khiến cho tay, chân họ thành chai và da săm đều già cỗi. Lắm khi còn phải trống ey với những con gáy túp lúc đương lehnh đèn trên mặt sông.

Mà những phu-lụm làm ở bờ sông cũng khó nhọc như vậy. Họ phải vác những bao to, hay gánh những gánh nặng dây sỏi, cái hay thon đùi xèo, trèo từ dưới thuyền lên bờ sông, giặc và gõ ghẽ. Những gò kéo gỗ nhô'eu khi phải giật giày nhau chừng hai mươi người mới kéo nổi

một cây gỗ lên trên cạn. Mồ hôi chảy nhè nhẹ trong lúe trời rét như cắt, họ vừa ra sức, vừa hát những câu tình-ái kéo giài bằng những tiếng « ời a », và thỉnh thoảng lại điểm một tiếng « đờ ta » vang động cả bờ sông. Mỗi ngày như thế, bến công được đồ hai ba hào không com là nhiêu lầm. Ăn uống là tết thiếu là rát khổ sở. Và tội đèn, họ chui rúc vào những nhà cửa lợp gianh ở Cầu-dắt, những nhà thấp nhô, chật chội bẩn thỉu và tội tẩm không chút vệ-sinh.

Bãi Cầu-dắt cũng như mọi nơi khác, bến bờ sông, thật là chỗ tụ họp của người nghèo; phu phen, thy thuyền, buôn bán lặt vặt, như quả bánh chưng hạn, chen chúc nhau trong dây phô tói tàn áy. Đã vậy, nhiều khi nước lũ to, tràn ngập cả tinh cảnh lúc đó mới thật là khốn đốn, vì còn biết chạy đi đâu, khung Ở bãi Cầu-dắt, ta thấy rõ cái cảnh nghèo hèn, cách ăn ở khốn nạn của bọn mì ta gọi chung là một天堂 là bến hạ-lưu. Nhưng khốn nạn thi khốn nạn, bao giờ họ cũng tìm được những cách mua vui, những cuộc vui tai hại như rượu chè, cờ bạc.



Một cái nhà vòm tựa cái mui thuyền, ở trên Sô 5  
bãi bờ sông — Nếu nó có thể là nơi hóng  
mặt lúc đêm hè được thì nó chẳng thể che  
nỗi thân người ta những ngày mưa tháng rét.

Ở bến tàu thủy, quang cảnh vui vẻ hơn, vì sách sè, sảng sủa hơn đây là lè từ nhiên. Nhưng lầm khi ta thấy, giữa đám đông ngồi vữa ở dưới tàu lén, một cô gái quê ngô ngán, tay cầm thúng, tròng bốn phía nhí nhí tim đường đi. Rồi có một người đàn bà chạy đèn, nói cười một lúc rồi giật cổ đi theo. Người nhà hay quản giỗ người? Không biết chắc, nhưng ta đã nghĩ rằng cô gái quê ấy đã bước bước đầu trên con đường truy lục trong thành phố Hanoi mà cái tiếng phún-hoa đã gọi cô đèn nời.

Ngoài những kè gỗ người, còn có những kè ru người di dể bóc lột nữa. Một hôm, tôi đường đường hóng giò bén bến tàu, bỗng có một anh quản áo cánh trắng tiền lai sê hỏi:

— Gõ khòng?

Tôi chợt nghĩ đèn bao nhiêu người ở dưới tàu lén thi giầu có, rồi chí vì một tiếng gõ, mà

phải ăn mày vé tàu. Muôn cùng chung một số phận như họ, tôi đáp:

— Gõ gi?

Sóc dia, it xi, gân dây.

Anh ta đưa tôi qua bến cát, tới gần cầu, và lên một chiếc thuyền con trở ra giữa sông đèn một cái nhà bè rộng rãi. Trong đó, dù các hàng người đang sầm sê nhau.

Mà trong đó, người hạ lưu không phải là ít.

Trong bộ quần áo bẩn thỉu, rách rá, họ ngồi đê bì bối lột, hình như sung sướng lắm. Trong những đồng tiền họ vứt đi, tôi lại nhớ đèn bao nhiêu ngày họ phai khó nhọc, vất vả mới kiếm ra được.

Dưới bờ sông thật là nơi tụ họp của người tú xú. Chỉ có những người các tỉnh khác, vị kinh là phải rời làng đi kiếm ăn ở Hanoi. Nghèo thi lâm phu, làm thơ, mà giàu có hơn thi buôn bé, buôn nấu.

Cách sinh hoạt trên những nhà bè kề cũng có nhiều cái thú vị. Lệnh đèn trên mặt sông, nước lén đèn đầu dâng cái bè lên đèn dày. Nhiều người quanh năm ở trên nhà bè, sông vè nghè chài lưới. Còn những người buôn nấu, đèn mùa nước cạn, họ làm một cái nhà trên bến bắc chờ ở.

Trong chỗ nhà bè ấy với cái nhà gianh thập hép, nhiều nhất là những cái vòm tựa như cái công lam bằng mui thuyền cũ, dưới đặt mây cây nứa đê ngù, nứa rái rách bén cái bè rộng, ta tưởng-truyng như đứng giữa một bến sa-mạc bên Phi-châu. Mà nói cho đúng, cách ăn ở của người mình ở đây cũng chẳng hơn người da đen là mấy.

Ngày họ đi làm, chở nứa hay bò, tiễn công độ một hào, hào ruồi, mà là công việc nhẹ, phần nhiều dân bá, trẻ con làm. Còn bọn dân ông thi di giặt bè, những bè nứa từ trên Chèm vè đóng thành từng lớp, hay khuân vác những cây nứa. Như thế, họ sống cũng phong lưu. Phong lưu đối với họ, chứ trông bừa bộn với nhà cửa của họ, ta không thể hiểu, sao họ sống luộm thuộm đèn như thế.

Những cái nhà vòm, nhiều cái chè rồng bằng miếng công, mà ở trong, nếu kê một cái giường có lè không đủ chỗ. Ánh sáng chiếu vào chỉ rõ những cái chèu cũ, rách, giải trêu sà, và trong một góc, bát đĩa, quần áo đê lòn sòn. Thế mà đèn đèn, trong cái công áy năm, sáu người, dân ông, dân bà, trẻ con lán l้อน eo quáp ngùn một giàe say sura.

Còn những cái nhà hơi ra hồn nhà một tí, thì cũng bẩn thỉu, chật chội như thế. Vé mùa đông, những tám phèn móng dày lô hở, trông sao nói với cái lạnh căm-cäm theo luồng gió bắc thổi mạnh trên bến bát móng mèn — mà những ngày nắng rét, trên mặt trời chieu xuồng chối lối dưới hời éat bắc lén, tướng không còn chỗ nào nóng hơn được nữa.

Họ sống như thế, nhưng họ không lèi thè làm khò lầm. Họ hình như thản nhiên chịu cái số phận vát vả, khôn nạn, mà ít khì, ta thấy họ kêu ca oán than lèi nứa lời.

Nhẫn-nhại, biết phục tòng số mệnh, có nhẽ là cái đức tính to nhất của dân ta, dù ở nơi trên bến, dưới thuyền hay trong lùy tre xanh cũng vậy.

Tường Bách

# PHÒNG TRIỂU

của hội Việt-Nam chẩn-hưng



Hiện vẽ hoa  
của N.T. Lân

Số 6

**C**HÚNG ta nên cảm ơn hội Chẩn hưng mỹ-nghệ và ông Tardieu, người sáng lập ra trường Cao-dâng mỹ thuật, đã mở một phòng triển lãm về dâu xuân năm nay. Mỹ thuật trong nước ta vẫn là một sự mới mẻ: một cuộc chung bầy như thế bao giờ cũng được công chúng hoan nghênh, và những ngày phòng triển lãm mở là những ngày đáng kí niệm trong cái xã hội buôn tè của mình.

Không có gì làm cho ta cùi cỏ hơn khi nhận thấy, tuy trong một thời buổi khó khăn cả vẽ vật



Mỹ nhân của Lê Phổ

Số 7

chất lẩn tinh thần, nhận thấy cái lòng tin nhiệm và tương lai của các nhà mỹ thuật. Các người này đã quả quyết và mạnh bạo phung sương mỹ thuật, vượt qua những sự khó khăn của thời giờ, hết sức tìm tòi một con đường mới, một thể mới, để đổi thay nền mỹ thuật không có mỹ thuật chín nào của nước ta.

Nếu chúng ta không được thấy trong phòng triển lãm dâu xuân năm nay, những tài năng mới xuất hiện một cách rõ rệt, chúng ta được theo dõi ý chí kiên thủ, giàn địcù chắc chắn hơn của các nhà mỹ thuật đã nổi tiếng.



Số 8

Tranh vẽ người  
của Tô-ngọc-Vân  
(vẽ bằng fusain điêm màu — pastel).

## Người cũ

Phòng triển lãm năm nay không có một nhà mỹ thuật nào mới. Toàn là những nhà mỹ thuật ta đã biết tên tuổi, những tác phẩm của các nhà ấy đã được nêu mày cuộc chung bầy rõ ràng mà năm về trước.

Chúng ta thấy những tên cũ: Lê Phổ, Nam-Sơn, Tô-ngọc-Vân, Trần binh Lộc, Cát-tường và nhiều người nữa, cũng đều là sinh viên của trường Cao-dâng mỹ thuật cả.

Ta lại lấy làm mừng không được thường thức những tranh cùi của mấy nhà mỹ thuật — gọi là mỹ thuật — đã nổi tiếng trong công chúng trước hội trường mỹ thuật chưa nói, cùi một lối cùi lòi loẹt, trơ trọi như chụp ảnh mồi, đã tròn ngập cả các căn phòng, từ các nhà hát cho đến hội Khai-tri.

Chúng ta chỉ tiếc nhà nữ họa-sĩ Lê-thi-Lưu rằng tên trong phòng triển lãm, rao một sự thất vọng trong lòng mong chờ của các bạn nữ lưu tan thời.

## Vẽ sơn

Nền, nuga g  
trong phòng  
g iwa, bắc  
chân-dung ông  
thiếu Hoàng-  
trang-Phu của  
Lê-Phổ làm ta  
chú ý cùi cái  
toàn thể chắc  
chắc và đơn  
giản, — chúng  
ta cũng nên  
hiểu rằng trong  
một bức truyền  
thân như thế,  
nhà h g a - s i

phải bắt buộc nhiều điều, — trái lại bức « cùi con  
gái tựa cùi » của ông ta không được đẹp và tình  
thân cho lắm, tuy ta vẫn nhận thấy nét cùi già  
đẹp của một họa-sĩ lành nghề.

Bức tĩnh vật của ông ta toàn một mảng êm dịu — không phải bức cùi một cùi cảnh cùi khó khăn  
đầu — cùi bức vẽ họa người dân bùa nứa người, làm ta chú ý cùi cái mũi súng và mắt, sáng  
nhưng không rực rỡ, mờ nhạt không tối tăm.  
Ông Lê-Phổ thực là một họa-sĩ khéo chọn màu  
để tạo nên một cái hoà-hợp cùi tĩnh-cách riêng.

Ông Nam-sơn, lần này, và cùi là đầu tiên  
bởi cùi, cùi những người dân bùa thân. Muôn  
tò rõ súng cầm đồ minh liệt của xác thịt, ông cùi ý  
cùi thân hình người dân bùa nứa, dày tình  
dục, nhưng không khôi nặng nề một chút. Người  
ta chưa được thấy rõ cùi quyết định trong  
sach cùi nhà Phật trước súng cầm đồ của ma  
trưởng.



Số 10

Một gian bày trong  
phòng triển-lâm

NGÀY NAY

# N-LÂM 1935

Mỹ - Thuật và Kỹ - Nghệ



Mùa hè của Trần-dinh-Lộc

Số 14

Phong-cánh có nhiều họa-si vẽ, có sơn có dù mầu để là các mầu khác nhau của cánh vật, vày có cả mây nước.

Bao nhiêu là ánh sáng linh động trong hai phong cảnh của Tô ngọc Văn rà Lương xuân Nhị. Bức họa lung Tu-đe của ông Văn thât là khéo léo, cái hìng le của một người mờ, những bức tuồng có rêu bao phủ, những hùng cảng dàn mây, tất cả cái đó đều tỏ ra một cách râu rõ rệt, rưa kin đáo. Còn bức họa « bùn bùn » của ông Nhị thât đã tỏ rõ được cái ánh sáng chói lòa của mây hả, lập lanh trên mặt ao nước đựng ở nhà què.

Bức « mây ao dưới ánh sáng » của ông toàn một mầu mát mờ, không rực rỡ, giông nước ao dưới trời mùa xuân hay mùa thu hơn là trời mùa hạ.

Ông Tô-ngọc-Văn cũng có một bức họa trên lụa, về một cái cảnh yên lặng, trong nhà em đón cái mát mờ, cái nén họa mai nở lùm cho bức họa them xuân —, cái đó tự nhiên, vì mai nở trong xuân —, những xuân nở cái mây trắng non của hoa đàm trong các mìn mờ nhất của bức họa.

Còn bức họa « cô gái cõi tang » buôn bù, ám thám của Mai trung Thủ, bức « ngôi nghỉ » đầy ánh sáng của Lê Yên. Mây bức mầu rực rỡ của Trần bình Lộc, bức « mây căng

Lặng Tự-Đức của Tô-Ngọc Văn



Số 12

hòn hợp • của ông ta làm cho ta quên cái khó chịu gay nỗi bởi các mầu đèn bàn thù và lạnh lung của Nguyễn Dung, trong bức họa hai cô gái thời sáo bồn canh cái luar hương hình quả đào.

Số 1



Điểm trang của Ng.-Anh

Zừng mầu có khác nhau, nhưng toàn mầu hòa hợp lại giồng nhau — và thiều nét uyên chuyền, trông uý-mị, loáng mờ lâm.

Ta cũng nên nhận bức « trước bàn thờ » toàn mầu mịt xanh dịu mát của Lê-Yen, bức « dan long » rất khéo xếp đặt của Lê-cần Sin, bức « ông Hộ-Pháp » của Trần-rù-Can, mờ ánh thư của Tôn-thật-Dào.

Ông Văn rà Cát-Tường đều chưng bày mây bút « chì điểm mầu ». Hai ông cùng một người thiều phỷ làm mầu, sự ấy làm phản biệt rõ rệt hai cách cõi : cách của ông Văn đơn giản và mềm mại, có vẻ linh hoạt lâm, cách của ông Tường, đậm nét và đậm mầu. Mây bút khắc gỗ của ông ta càng thanh tú và đẹp.

Ông Cát-Tường cũng có mây bức lụa, muôn cõi ánh sáng linh động trên bài cõi, trên mứt nước. Bức « nấm công » và bức « họa » trên thuyền của ông là rõ được cái linh động ấy — ánh sáng reo hoa trên cõi một buổi chưa mưa hả, hay nhảy múa trên lùn sóng cõi mặt hồ — Nhưng ta muốn ông có một nét cõi chắc chắn hơn, một lont mây dáng hơng nữa.

Ông Phạm Hậu có một lõi rẽ riềng hẳn, không giồng ai. Ông thât là một họa-si có cái tài quan sát, biết cõi những cảnh thường hàng ngày diễn trước mắt, người cõi vật, rât hoạt động y như thật.

## Điều khác.

Điều khác thât đã tiên bộ một bước giài, nhờ ông Trần ngọc Quyền và G. Khánh — mà cõi chỉ có hai ông ấy. Không kè mây cõi tưống nice người rât đẹp, ông Khánh mạnh bạo dập mêt pho tượng người dân bà khòe thân, bén lèn, nét khắc cõi tính thân, giáng điệu rât dùng. Nhưng, đó là bước đầu — nhưng, toàn thể pho tượng chưa cho ta cái cảm giác rung động của sသ.

Số 15

Trên thuyền của Cát-Tường



Ông Nguyễn-Anh có phác họa mây cõi thiều-núi chài dâu rát có tính thân : dáng điệu rât dáng, mây lùn tóc khòng sáo bén eai, mây tâ áo mầu đậm nhạt, làm cho bức họa như hoạt động. Nhưng, trong những bức họa khác, ông đã phạm cái lỗi nó đã làm cho ông Phan-Chánh không tiền dược : những bức họa ấy, tuy

# NGÀY GIÒ TRẬN... Ở CHÙA ĐÔNG-QUANG



Kiều nhà thôn quê của ông Nguyễn-cao. So 16  
Luyện, dắp bằng thạch cao, theo mẫu ông đã vẽ trong Phong Hóa, được nhiều người chú ý

Pho tượng người phu rác hàng của ông Quyền rất đẹp: ông cột tó rõ cái khó nhọc, nồng nở của người xác, tuy rằng cái ý ấy ông chưa hoàn toàn đạt được. Cái đường cong của thân người chưa đủ từ được sự eo súc, phải có những bắp thịt gần cột nỗi lên ở tay, ở vai và ở bắp chân mới đủ tò ro được chỗ người phu thu hết sức lực vào việc nòng.

## Mỹ nghệ thực hành

Các nhà mỹ thuật của ta đã biết sản sôc đèn những kỹ nghệ nhỏ như nhau, múa rقص, cai thiêu và mỹ quan, nên không tiếc bộ và phát đạt được.



Một bức bình phong của Lê-Phò

Bảy giờ nghệ sơn của ta có thể tự hào chẳng kém gì nghệ sơn của Nhât. Những cái hộp sơn nhỏ của ông Nguyễn-Anh, và ông Nguyễn-Khang, những bức bình phong của các ông Lê-phò, H. Trọng-Quí, Trần-quang-Trần và nhiều ông nữa, là những vật trang hoàng rất đẹp, rất nhã, cho ta thường thức cái mỹ thuật trang hoàng rất khéo.

Những kiều dan ren của Cát-Tường làm cho nghệ này có giá trị, có thể ganh địch được với những kiều mẫu rất đẹp của tây.

Tôi không quên nói đến phòng kiến trúc, chưng bấy những kiều nhà lộng lẫy của sinh viên ban kiến trúc, thay vào những kiều nhà lô lăng thời. Kiều nhà lá ở thôn quê, giàn đì, phòng khoáng của ông Luyện được người ta hoàn thành hơn cả.

Tôi mong kiều nhà đó của ông sẽ đem đến cho dân quê một cái đời sáng sủa, phong quang hơn cái đời lụp-sụp, tôi tăm rã àm thấp mà họ đang sống bây giờ.

**Việt Sinh**

**B**UỔI sáng, trời mưa phun dâ làm thất vọng bao nhiêu người muốn đi cháy hội chùa Đông-Quang.

Thời vong có lẽ vì mây ngày xuân nhàn hạ, dáng lè phải di du xuân ngắm cảnh, mà mưa gió cứ bắt buộc phải ngồi mãi trong nhà, trái là đáng tiếc.

Nhưng cũng may, đèn quá trưa, trời lại tinh ráo. Người ta kéo nhau đi.

Mỗi chuyến xe điện mang đèn dạo dưới chân Đông-Đà dù các hàng ngời, mà nhiều nhất là người Hanoi.

Thật vậy, nêu không có người Hanoi thì hội chùa Đông-Quang, dù vào ngày mồng năm tháng giêng, sẽ vắng ngắt và buồn bã vô cùng.

Đứng trên Đồng-Da trông xuống, tôi thấy họ lù lù lượt vào trong chùa hay lên đèn Trung-Liệt. Những ông — mà ngày trước ta gọi là công tử bột — loanh quanh, lượn đi lượn lại, hẳn là để ngâm, nhìn những cõi thiên-nữ tàn thời di lê — không biết di lê thật hay là để chứng bộ quần áo mới tha thướt như cánh hoa bay, trước giờ xuân? Nhiều, có, cung lượn di lượn lại như thế, ý chừng muôn tò ra minh cung bình đẳng bình quyền với bọn dân ông.

Nhưng có miếng có xinh xắn

phải lèo-deo mang vang hương theo bà mẹ vào chùa là tôi thương hại nhất. Di chơi xuân bên cạnh một bà mẹ nghiêm khắc, và lúc nào cũng chỉ cầm đầu di, chỉ cùi đầu lê hèn ban này đèn ban khác, di chơi xuân như thế, thực không còn thú vị gì.

Trong quần áo tươi mầu của thiều-nữ Hà-thành, thỉnh thoảng lại sen lẵn là áo mầu nâu non hay giày lưng mầu cá vắng của những cô gái quê, từng bọn cùng nhau đi cháy hội. Các cô vui vẻ cười đưa nhau sung sướng vui chơi cho hết mày ngày tết, cho đèn lúi lịt phải làm ăn vặt vã, cây cày trên đồng áng hay di buôn bán ngược xuôi.

Riêng có bọn ăn mặc ngôi hàng dãy là không vui và tí nữa. Bao nhiêu người sang trọng đi qua, mà ít khi họ được một đồng trình Bảo-Đại

**Ông Tardieu So 18**



Những giờ khuya giáo hát theo nhịp cái gậy tre, còn vui tai, vui mắt hơn là những tiếng xin van của bọn hành khất, ném số phận còn may mắn hơn một chút —, tuy cũng chẳng may mắn hơn là bao.



Đứng trên đèn Trung-Liệt trông xuống qua mây rạng cây

Vì số người đi xem nhiều hơn số người chán thành di lê — đây là lỗ hổng trong những hội hè, bất cứ hội gì. Vài năm nay lại sản xuất ra một số đông người không đi xem, không di lê, nhưng chỉ đi chụp — di, chụp trộm. Song những cõi thiên-nữ ngày xuân không lấy thè làm giận, vì mỗi khi thấy bóng một cái máy ảnh chiếu về phía mình, các cô sẽ mỉm cười và kín đáo đưa tay lên vuốt lại mái tóc.

Trong chùa Đông-quang, không có gì lạ.

Tôiánchez vào mây ánh đèn Trung-Liệt, may ra có cái gì đáng chụp hơn. Nhưng quang cảnh thi vẫn vậy, không khác chút nào.

Có khác, họa chặng ở cái vò điệu tàn tạ của ngói đèn. Cái thang gác đã đổ nát, nay người ta ngần bắng những cành cây khô, với bức tường rêu đã phủ sành den trước vò hố hở vui tro của ngời và của cảnh vật, như nhắc cho tôi nhớ đến ba vị trung thần, mày ngắn tướng sỹ hối xá bỏ mạng giữa nơi chiến trường đầy máu đỏ trong lục mọi người đương vui sướng đón chào xuân.

Thinh thoảng một cơn gió nhẹ thổi qua cành cây trên cái môt to lớn, như tiếng than của những linh hồn bơ vơ, hòn trầm nâm nay hăng moing nhớ quê cha, đất tổ;

Trong đêm, khói hương nghi ngút đưa lên quần lây mây cái bài vi, như muôn tö lòng thương hại cùng những tử sĩ, tuy là thủ địch trong lục sông, nhưng anh em chôn cung huyệt trong cái chết. Lòng thương hại ấy dù có thay đổi nữa cũng không dù an-ủi, vì nêu những linh hồn ấy cảm thấy được, tất sẽ phải chán ngán và lối khai vải của những người di lê, bắt cứ đèn, mía náo, cùng « Nam vồ a di dù phai! » và câu khán những đức Thánh, đức Mẫu ở tận đầu đầu.

Trong số đông người ấy chỉ thấy những người di chơi, hay di cầu lộc, cầu phúc, may ra mới tìm thấy một người nhớ đèn —nhớ đèn thôi— cái chết thương của các ông Hoàng-Điệu, Đoàn-Thú, Nguyễn-trí-Phương. Và ngày hội là ngày giỗ trận, kỷ niệm cái trận oanh liệt của vua Quang-Trung Nguyễn-Huệ.

Người ta quên đi như thế cũng không có gì là lạ hêt. Hội chùa Đông-Quang cũng chung một số phần như bao nhiêu hội khác, như ngày giỗ tổ đền Hùng-Vương hay đèn Kiếp-Bạc bảy giờ chỉ còn là một ngày cho thiền hạ di xem, di lê. Ý nghĩa của ngày hội, nay đã mất rồi.

**T. Bách**

# TRƯỚC VÀNH MÓNG NGỰA

Chỉ vì con chó săn

**B**ÚI-ĐỘ-DIỄM, có cõi bộ mặt gân guốc bướng  
binh của một anh bêp hùm một viên đội  
tay, phải buộc vào tội thòi mạ viên chức  
nhà nước lúc đương hành sự.

Chắc Diêm thường được trông « quan » đội  
— mà Diêm được cái hán hạnh làm bêp — ra uy  
hỗn hache với họn lính ở dưới quyền « quan »,  
nên Diêm coi thường bọn « phú lít » mà Diêm  
nhâm với lính tập.

Sự nhâm lẩn ày đã đưa Diêm ra trước tòa.

— Bảm, con không dám đánh ông ày a.

Ông Chánh-án — Thế sao ảo người ta lại rách ?

Búi-đô-Diêm — Bảm tai ông ày ngã xe đạp.  
Thầy xe đạp con không có đèn, ông ày đuổi con,  
chân đương thời nào lai húc ngay phải về đường,  
ngã sòng soái ra. Nêu con không đèn đỡ giày,  
thì ông ày bắt thời nào được con.

Ông Biên-lý — À, ra làm ăn nêu oán đây.

Vũ-văn-Tư, người nhớ và gầy, eo ro trong  
chiếc áo bành tò rộng, để ý lâm mói trông thấy  
bộ mặt hổ hác, có vẻ khốn khổ. Giá thứ đêm để  
bên một viên đội xếp bên Anh hay bên Mỹ thi  
vị tất đã cao quá đầu gồi họ. Trong bộ dạng viên  
« phú lít » Tư, người ta mới hiểu cái thái độ  
quật cường của Diêm.

— Hôm ày, tôi « xe-vít » ở phủ « Dô-lảng », tôi  
thấy « con anh-di-dén » lúy di xe đạp không có  
« luy me ».

Viên Thông-ngón — Biết tiềng tây thi cứ nói  
tiềng tây, bằng không thi nói tiềng ta, chửi dùng  
bắt chửi, ông nghĩ « phút a là pooc » như thế  
(cù toa erot).

Vũ-cấn-Tư — Vâng, (chì cào Diêm) Tôi này  
đi xe đạp không có đèn, tôi bắt mang về bôp, rồi  
nó đưa tôi về nhà nó ở phủ Sinh-tu. Về đây, nó  
chạy thẳng vào nhà, cho vợ ra « xin » tôi. Tôi  
không nghe, nó bèn ra sừng sô, đâm tôi hai cái  
vào ngực làm rách cả áo, vỡ con áo đồng hồ, gãy cả bút  
chì, rồi nó giật cuồn sô tay của tôi lùi vào nhà mệt.

Tu phanh áo bảnh tò, chì giũa chỗ áo rách, lây  
cái bút chì gãy và móc cái đồng hồ quá quít vỡ  
mặt kính để lèn tay :

— Đày, quan xem. Tang chứng còn rách  
ranh ra đây.

Ông Biên-lý — Đồng hồ và bút chì của anh bị  
thuong, còn anh có bị thương không?

Vũ-cấn-Tư — Bảm không việc gì. Duy nô bảo  
con là đồ chó săn, nêu con xin tòa làm tội nó.

Búi-đô-Diêm — Bảm quá thực con oan. Con  
không bảo ông ày là chó săn. Còn cuon sót,  
ông ày đánh roi xuông đất, vỡ con nó nhặt  
được đem giã, thè là chúng con từ-tè làm rối...

Ông Chánh-án — Để thường anh đợi người  
ta cảm ơn anh nữa chắc? Anh còn điều gì nói  
nữa không?

Búi-đô-Diêm — (ngáp ngang) Bảm.... quan  
đội con thường bảo ở bên Pháp, phú-lít, mạt-tham  
lại thích cho người ta gọi là chó săn tột,  
phanh lý-me (fin limier). (cù toa erot).

Ông Chánh-án — Đày không phải ở bên Pháp.  
Bản mươi quan tiền phạt.

Lần sau, trước khi dùng chửi đicti, chắc Diêm  
phải nhớ rằng mình ở bên Annam.

TÚ-LY

## Tin lạng báo

Ông Ngọc Thúy ở phố Khâm-thien số 157  
Hanoi cho biết báo Tin rắn ông chủ trương  
chuyển trọng về văn-chiếu và mỹ-thuật sẽ xuất  
bản hai kỳ một tuần, vào ngày thứ hai và thứ  
năm, mỗi số bán 0 \$ 05.



Một keo vật trong sân  
đình làng Mai - Động

Số 20

## DÁNH VẬT

**N**GÀY mồng bảy và mồng tám tháng rieng  
năm nào, làng Mai-dông cung có cuộc  
danh vật.

Vật là một môn cõi cổ đã từ lâu ở nước ta.  
Ngày xưa, mòn đồ thịnh hành, nhưng bây giờ  
tuy là một thời buổi người ta hò hào thi thao  
nhất — mòn võ dò hán tàn, không còn mấy người  
biết. Các đồ vật có tiếng mệt dần.

Trong cuộc vật làng Mai-dông, tuy cũng có  
ngót hai mươi người đùa giỡ, nhưng người giỡ,  
lành nghề thi tết lâm. Vì sự vật đát cuộc vật  
không có qui cù, tự tự, nên cuộc vật không công  
bằng, khó mà lừa tron được người hay, người dò

Hòn đát có một ông cụ tuổi đã già, tóc bạc mà  
gần cốt dẻo dang, mieng vật nhanh nhẹn và tinh  
tường lâm. Ông ta vật ngã luân năm, sáu người  
trai trẻ. Bên keo thê bảy, ông bị một người  
khác đánh ngã. Người này dán chỉ tim, vì hắn  
đát được ông giỡ đó là một tay vật có tiếng.

Nhưng vật luân năm, sáu keo với những người  
sức lwe, ông giỡ đó tết phải mệt. Sợ thua của ông  
không tò ý nghĩa gì cả. Vì tết lúc đầu ông đã thua  
người kia. Tôi thát tiếc cho ông ta cùi súp đát khg.

khéo, nò không tài tài được hoàn toàn.  
Bi đầu đầu, bài cát trong công cuộc gi  
tả cung nhân thay cái khuyết điểm lớn  
của người minh : không bứt xép đất. Vì  
lẽ đó, bao nhiêu cái hay, không cát v  
thể thao hay công nghệ, không bao giờ  
rượt khói ra ngoài cái luô tro láng.

Xem như ở bên Nhật, mòn vật được  
người ta chú trọng và khuyến khích đến  
nỗi có nhiều người từ lúc bé đến lúc  
nhớ, chỉ có chuyên tập cát vật. Người  
Nhật vốn lán, mà không biết họ làm  
thể nào những đồ vật phản chiếu cao  
tới một thước bẩy, một thước chín; sicc  
lè họ không cần phải nói.

Mòn vật ta cũng nhiều mieng hay, b  
hiêm, nhanh nhẹn, mềm dẻo. Nhưng  
mieng khóa, mieng hâm, cung hiêm húc,  
chặt chẽ, ra vào khuôn pháp lè láng.

Nahé không phải nghệ giò, chỉ tại người minh  
không biết cách khuêch trương cho nó dây thôi.



hai đồ vật chạm trán  
nhau trước giải thưởng

Số 21

Nếu không có sự đời thay, nghệ vật nước ta  
sẽ cung vẫn như trước, nghĩa là một trò chơi  
giữ trí ở sân đình cho dân làng múa vui. Cái  
chỗ đát nhỏ mòn ày, cái phạm cát hép ày,  
nghệ vật ta cũng khó mà vượt ra được, nếu  
người minh không biết xép đát cho khéo léo hơn.

Thật là một sự đáng tiếc và đáng phản nàn.

Phóng viên Ngày Nay.

## Ong Lefèvre và H. Đ. Sinh An-Nam



Ong Lefèvre Số 22  
bên rừng Sét

ÚA ở Mel  
bourne

là một  
kinh thành lớn,  
đẹp, đồ hội có  
tiếng ở Thái-Binh  
Dương, vửa dù một cuộc  
đại bi của hàng  
vạn H. Đ. S. Ue  
châu... mà tôi  
Hanoi là một thành  
chỉ có tên ở sô  
Bắc-kỳ, rồi lại  
lại lôi qua mày  
con đường chon,  
lôi, ven ruộng —  
vào ngày mưa

xuân trời át lạnh lung — tối rừng Sét... thăm  
Hưởng Đạo sinh Việt Nam lớn nhỏ chí hơn 200  
người, từ Hanoi, Ha-dông, Bắc-Ninh, Thái-Binh,  
Haiphong tới.

Trước cái cảnh « ra bê vào ngồi » ày, ông  
Lefèvre — một lão thành uy viên H. Đ. Pháp —  
cám trưởng ra sao? Liệu có lây lám « tò ngát » và  
« thát vọng » cho phong trào H. Đ. sứ này chẳng?

Tôi đã được cái hán hạnh tiếp chuyện ông, rồi  
cùng ông từ Hanoi sang rừng Sét — ở đó ngót  
hai ngày một đêm — Tôi được biết rằng ông  
Lefèvre không những không thát vọng, mà lại

rất hy vọng, rất vui vẻ, thực tình, khen ngợi cho  
H. Đ. ta nra.

Ông đã xem xét cách sếp đặt, dã mục kích  
cách chơi đùa, đường hành hán và tia trú tu  
thân của anh em H. Đ. ở Annam, ông chắc rằng  
sau này phong trào H. Đ. ta còn ngày càng bành  
trướng và kết quả sẽ rát tốt tươi. Ông ăn cầu  
khuyên dân anh em H. Đ. nên cầu « phảm già  
hòn sô da », it mà hòn toan chia đảo, còn hồn  
nhiều mà sai lầm hay « bâ », « vò »! Bước chậm  
mà bước chắc chắn, đi đến đâu vững vàng tới  
đó, còn hơn hập-lập tiền mưu mà hụt lở.

Ông nói :

H. Đ. không có ý gì đền « Bình gia quân sự »;  
H. Đ. không cát ý du lịch mà cũng không khuynh  
hướng hán về một Thủ-duc, như nhiều người  
đã trường lâm (không những ở Á Đông, mà chính  
ở Âu Mỹ cũng có nhiều người nghĩ sai như thế).

H. Đ. là một cách giáo-duc hoàn toàn cho  
thiếu niên. Đúc dục, tri dục, thê dục.... dâng  
não cung chayeu trọng như nhau cùa. H. Đ. cát ý  
lâm chia tré được khỏe mạnh nhanh nhẹn, ẩn  
cố kỹ luật đạo đức, biết tự trọng, tự thân độ thân  
và làm những điều thiện iết. Sau này tré có ý  
sáng kiến, có lòng đại độ khoan nhẫn, ở ăn  
nghi-hiép, là nhở ở giáo dục H. Đ. mà ra cùa...

N. P.

(Phóng viên Ngày Nay)

# BUÔN

1929, năm mè-mìn (Tiếp theo số 2)

**N**ÊU ta có thể gọi: 1930 là năm quan vẹt, năm 1931 là năm bần ma, 1932 là năm biến động, 1933 là năm yo-yo, 1934 là năm phu-nữ y phục cũn cách thì ta cũng có quyền nói: 1929 là năm mè-min.

Mè-min! hai tiếng xưa nay chỉ dùng để dọa trẻ con hay để trỏ một họng đầu bù chuyên nghề di buôn buôn người, hai tiếng bầy lầu ta vẫn cho là một danh từ ác ý, bồng trộn những tiếng thông thường, một câu truyện quái gở, náo động dồn dập, khiến chính phủ phải lưu ý đến và dù luộn sôi nổi một hổi.

1929, năm mè-min!

Nhưng thực ra, mè-min không phải đến năm 1929 mới xuất đầu lộ diện, mà vẫn có từ khi nước ta bắt đầu nội thục nước Tàu.

Trung-hoa, ngoài văn hóa Khổng, Mạnh, còn đem đến cho ta những cái áo thuật, bí quyết của một dân tộc thâm trầm, hiem hót, có lầm sự tin người lạ lùng và kỳ quặc.

Trong số áo thuật, bí quyết ấy, bùn thuộc mè-min là một.

Đọc truyện cổ tích Tàu, ta thường thấy bọn vương tôn công tử muôn chiêm lồng một cõi thiêng nữ binh dân, không có cách gì màu nhiệm hơn là dùng mòn thuộc mè-min để mê hoặc lòng người thiêng nữ và thỏa lòng vật dục.

Tại lại thày nhiều nơi có tục là thần bằng người sống. Hằng năm, những lăng, quan nào có những ông thành thich soi thịt người, vẫn phải sai người đi tìm họ mè-min để mua người làm đồ lễ lô.

Nhưng mòn thuộc mè-min chẳng những chỉ ứng dụng ở nước Tàu.

Bụn tham quan, ô lai Trung-hoa, trong mây trầm năm eai trị đất Việt, sau khi vỡ vết dây túi, bèn nghĩ đến cách dâng, để lại cho con cháu. Họ tìm những nơi kín đáo, dâng một hang thật sâu, sảy đắp kiên cố, rồi kén mua một người con gái còn trinh tiết, bắt ăn chay dù ba tháng mười ngày.

Đến ngày thứ mươi trâm, chờ cho lúc trăng đã lặn, cảnh đã thật khuya, họ rước người con gái dâng trinh ra chỗ đầu tiên, đặt lên bàn tè lè, phủ trù một hồi lâu rồi dâng chôn lẩn cùi người với vàng bạc xuồng hám để của. Họ tin rằng những cái hám ấy sau này sẽ thành những chỗ linh thiêng, người ngoài không ai xâm phạm dè được.

Cát tú me-tin, dàn man này có hay không?

Ta không thể biết, vì chính mắt ta không được mực kích những thủ đoạn ghê gớm ấy.

Có một điều ta có thể chắc được là hình phạt Trung-hoa xưa nay đã nói tiếng là một thứ hích phết độc ác ta không thể tưởng tượng得出.

Thì chòn sống một cô con gái Annam để làm thân giữ của, dời với một dân tộc mè-min, đi đoàn như dân tộc Trung-hoa, những bọn Tò-Binh, Liêu, Thắng, chác hông lấy gì làm quan tâm... cho lâm. Mà bọn mè-min cũng lợi dụng cơ hội ấy để hàn chay mòn « hàng người ».

Ngày nay, nhữ óc khoa học, sự dè của phong thần chỉ còn là một câu truyện hoang đường.

Bọn mè-min bùn dùng phương thuốc huyền bí của mình vào kẽ sinh nhai khác: nghề buôn phu di Tân-thè-giới.

Gặp lúc kinh tế rối rào, nhân công vừa dắt lại vừa luộn, nghề mè-min trải qua một thời kỳ rất khó khăn.

Trong khi ấy, mè-min hoang đảo vẫn thiều người khai khẩn, họ eai mè-chay tối tấp khắp miền trung châu, dựng cõi chiêu phu, và dùng lời ngon ngọt dòi dù dán què. Tuy vậy, chàng mè-min người chịu bỏ làng ra đi, vi no ăn, họ không ean nghĩ đến sự tha phượng ean theo.

Không lẽ bỏ một môi lợi to như môi lợi mè-phu, — hiện nay có nhiều nhà tư bản giàu zó và nghề này, — bộn eai mè-bèn nghĩ ra một kế: hợp tác với bọn mè-min.

Rồi sau khi bắn hiệp với eai mè và mè-min đã ký, luôn luôn ta thấy các nơi hào tu chỗ này mè con, chỗ kia mè vợ.

Bọn lái buôn người chia nhau di từng ngã, từ thành thị đến thôn quê, quyền rủ, hùa thuở, cốt tim được nhiều người mang về cho chia mè.

Tiếng khóc lâm li, ai oán của những người mè con, mè vợ vang động một góc trời. Rồi thi, ai eai the lợa, muốn tìm người nhà, chỉ đe i sờ mè phu là thay.

Dần dà, viện ra đèn tòa án. Quan tòa cho là một câu truyện vu vơ, hoang đường, không chịu xét.

Được thế, bọn mè-min càng hoành hành, làm hổ biến bao nhiêu gia-dinh và rao mèi lo sợ khắp trong làng xóm.



Trên chiếc tàu nhà Đoan, cụ Bát đã bao phen bắt gặp bọn buôn người trên con đường Haiphong-Moneay.

## Dân chúng trừ mè-min

Nhờ pháp luật không thay đổi nghiêm, lòng công phẫn của dân chúng lên tột điểm. Người ta bèn nghĩ cách đối phó với bọn mè-min.

Những đội quân trừ mè-min bắt đầu từ chúc khắp trong các tỉnh Bắc-kỳ. Họ dùng lự một khẩu hiệu: đánh cho kỹ chết hết bọn buôn người.

Rồi từ nhà quê đến kinh đô, không có mè nào không eai đắm đánh mè-min.

Mỗi khi trông thấy một người dân bà là mè, lanh lanh lảng vảng ở chợ hay teo: một hàng nước, lán là hói truyền, một người tinh mắt hò lòn lên: mè-min!

Nghe thày hò, hàng trăm người dò sô lật đánh con mè-min một trận như tết, không tiếc tay.

Trong khi ấy, việc mè-phu vẫn diễn hành. Lòng công phẫn của dân chúng theo dào ngày một thêm bồng bột. Việc trừ mè-min lại càng bức phẫn háng hái.

Đứng trước cái phong trào náo động ấy, dù luộn không thể không lên tiếng dược. Chính phủ dân dàn cũng phải lưu tâm đến vụ án mè-min.

Đồng thời, ta thấy việc mè-phu từ từ lại. Cho đến lúc tiếng súng phô chay Hòm nò giữa hôm ba mươi tết, vua mè-phu Bazin thở hối thở cuối

sung trong vũng máu, cái ác mè-min mới gần như kết liễu...

Hai tiếng mè-min lại băng di trong mè-thời kỳ khố lận...

## Sự tình cờ,

### thần hộ mệnh của bọn phóng viên

Trente chiếc tàu Kim-sơn, chạy Haiphong-Moneay, hành khách hạng ba nằm ngồi ngang ở sân, nói chuyện rì rào như muôn quan khue đường xa trong đêm trường lạnh lẽo.

Bên ngoài, gió thổi vi vu, sóng vỗ vào mạn trái ấm áp như gác, тепло. Tôi khỏe áo, khoa cửa phòng lối, ra sân tàu, ngồi gối truyện với những bạn di đường cho vui.

Cạnh tôi, một ông lão, râu tóc đã bạc phor, nhưng trông hì-eon mắt vẫn còn quite throve. Trên ngực ông lồng lộng mày chiêc mè-day, tỏ ra ông đã lập được nhiều công với chính phủ. Tôi làm thưa trước. Ông gối thuận lì mởi ông en hít, tôi bắt đầu tán :

— Thưa cụ, chúa lúc cụ còn tại chúc lập được làm sống trạng nêu mới được thường nhiều huy chương thè kia. Ít ra cụ cũng được hâm hatt phẩm và ái-tiêm chí trong lăng thi phái.

Cụ Bát — vì chính là một ông Bát trăm phân trâm có vẻ đặc ý, vuốt râu, cười mèi cách thức tình :

— Sao thấy đoán trúng thè! Hay

la thấy biết xem tướng?

« Tôi xuất thân làm lính doan từ năm ba mươi hai tuổi. Hai mươi tám năm ở trong sở thương chính, tôi đã giúp các ông tây doan bắt được nhiều hàng lậu trên con đường Haiphong-Moneay. Bây giờ ông có thể hỏi tôi lệnh sứ từng tàng dâ, từng cái hang, tôi cũng có thể nói rành rọt cho ông nghe được... »

À quên, mấy giờ tôi chưa kịp hỏi ông ra ngoài ra ngoài làm việc hay di thám bù con ?

Tôi làm bộ mặt huồn râu, thè thám :

— Chắc nói dàn gi cụ, tôi có đứa cháu chảng may bị mè-min bắt mất, nên gán đèn tết, tôi còn phải bón ba ra ngoài này dò la tin tức. Cụ ở đây luộn, lại vừa giao du rộng, chúa cụ biết hết tinh hình bọn buôn người. Giả cụ, cho chúng tôi biết một vài câu truyện về cách đem người sang Tàu thì may cho chúng tôi làm,

Cụ Bát bỗng xa xám nét mặt, giọng nói khản khàn :

— Thè ra ông đã tim người nhà. Chính tôi trước đây cũng có một đứa con bị mè-min bắt mang sang Tàu bán, sau chúa nó lại tìm được đường trốn về, nay vẫn ở nhà với tôi.

Bây giờ tầu gán cập bến không kịp nói hết câu truyện, vì mai mèi ông lại chơi nhà tôi, tôi sẽ giúp ông ít tài liệu để dò la tòng tinh người nhà.

Sau khi bén ký số nhà và phò của cụ Bát, tôi cảm ơn cụ đe vé phông sáu soạn xuồng tầu.

Nhưng người đáng cảm ơn nhất lùe báu giờ có lẽ là ông thần hộ mệnh của bọn phóng viên. Sự Tình Cờ đã làm cho tôi gặp cụ Bát. Một sự may mắn tôi không ngờ đến....

(còn nữa)

**Nhật-chi-Mai.**  
(Đức phái viên Ngày Nay)

# NGƯỜI

Hội Tri-tri diễn kịch Kiêng I-II, Linh môt tập  
đi của Khái-hưng có Mô-hoa của Đoàn-phú-Tứ,  
đã đăng trong Phong-Hoa.

## Hải-phòng

Chiều hôm thứ bảy, Hải-phòng hiện ra quang  
cánh một ngày hội. Người rực, mèo trời cảng  
tại triều. Trên mực nước mây ngát trước  
cảng tinh hồn từ bến gửi trước khi mờ sương  
chợ. Các ông bà chèo ở hội A.F.A. mừng mà  
dàn thành phô lai mảng hơn. Ai cũng trang đón  
để cuộc chợ phiên để mua rủi, vui lâm riệu  
phúc nhân thế.

## Hanoi

**C**UỘC chợ phiên mở tại hội-quán Khai-tri được  
kết quả mỹ mãn. Người ta chú ý nhất đến cuộc  
thi sắc đẹp và Ái-liên chiếm giải hoa khôi.



Số 25

Số 24

Hai cô thiếu nữ tỉnh Thái  
dùp cuộc Chợ Phiên.  
Cô Nguyệt Phương (áo  
trắng) chiếm giải hoa khôi.

## CUỘC THI

## Gửi ảnh đẹp về NGÀY NAY

Thể lệ : Gửi về cho bản báo một hay nhiều  
bức ảnh mà các bạn đã chụp hay sưu tầm được.  
In lớn hơn khổ 9x12. Nhỏ hơn, phải kèm thêm  
tấm kính. Mỗi tấm ảnh có vài lời chia sẻ vẫn  
tất nói về nơi và ảnh đã chụp.

Bản báo có quyền dâng những ảnh ấy vào  
NGÀY NAY, và sẽ trả ra một ban để định  
thưởng. Anh nào in lên báo sẽ được tên người gửi.

Hạn dự thi đến 20 Juillet 1935

15 giải thưởng : 100 \$ 00

## CUOC THI

## chọn ảnh đẹp trong Ngày Nay

Thể lệ : Các bạn cứ tùy thích của mình cự lợn  
trong các ảnh đăng ở 6 số báo đầu là 10 ảnh  
và xếp thứ tự 1, 2, 3... cho đến 10 và biến vào  
lá phiếu đăng trong báo, cất lá phiếu ấy gửi đến  
nhà báo.

(Bắt cử ảnh nào trong 6 số báo đầu đều có  
chưa rõ ràng).

Bản báo sẽ do những phiếu gửi đến làm một  
cái bảng kiểm mẫu vé thử trật tự, rồi các ảnh.  
Thứ tự trong phiếu của người dự thi nào  
đúng trong bảng kiểm mẫu nhiều hơn hết là được.

## 10 Giải thưởng :

Giải nhất... 15 \$ 00 — Giải nhì... 10 \$ 00

Giải ba đến giải 10: một năm báo NGÀY-NAY

hoặc một năm báo PHONG-HOÁ  
hoặc sách của ĐỜI-NAY xuất bản, đăng giá 3 \$

## Thái-binh

Cùng với các tỉnh  
khác, Thái-binh cũng  
gánh vác một phần trong  
việc cứu giúp đồng bào  
nam phía bắc Trung-ký.

Gặp dịp đầu xuân,  
trong lúa hoa đào chín  
chim, sáu pháo dây kèo,  
cuộc chợ phiên mở tại  
hội Tri-tri ngày mồng  
bảy tháng giêng vừa rồi  
được dân thành phố và  
các nơi lân cận hoan  
nhệnh nhiệt liệt.

Từ bàng giờ sáng, mây  
gian hàng hoa quả, kèo  
bánh canh các bà, các  
cô đã chất nich những  
người thương ruộng.

Rồi thi đấu với nhau  
cứa két lá chen hoa,



Số 26 Ánh Lè d.Chữ

Cô Ái-liên, hoa khôi  
trong cuộc thi sắc  
Chợ Phiên Kha-Ti



Ánh Lè d.Chữ

Hai cô dính dự thi  
cuộc thi sắc đẹp  
Ấy, nhưng... tiếc  
thay lại dến chậm.







# Trong làng «chạy»...

Phóng sự giải của Trần-trọng-Lang

Tôi chợt nghĩ: cái bà nào đó cũng như tôi, mua một chùm hoa, có thể hớ đèn vài báo, mà vẫn tự an-ủi: thời ăn tiêu về nhiều. Họ nghèo, mảnh giấu, nên họ mới bắt chết!

Mặt một hào bánh ga-tô thì lập tức hú lớn:

— Đánh chui kỹ chết!

An cắp chủ không phải bắt chết, tuy rằng thẻ mà suy rộng ra, bắt chết có nghĩa ngang với «danh cắp».

Nghỉ hè rồi tôi lại hỏi:

— Thè bảy giờ chúng đâu?

— Ông bóp!

Một thằng ở đầu đèn, chờ móm vào:

— Không, không, còn một thằng «oắt» hơn, chuồn được, nhưng mà cũng rứa xương rồi. Chính tớ cũng cho một cái ue phải biết, kháu lai chúc lâm le di dời rõ tranh cà cát cha nó nữa!

Tôi hỏi một lần cuối cùng:

— Chúng là con cái nhà ai?

Hai, ba móm trả lời tôi một lúc:

— Ma-gà-bóng ày chứ còn «con» ai!

• Ma-gà-bóng», theo họ, nghĩa là không có bộ mẹ, hay là không người bênh vực.

Ra đời trong buồng nhà thương làm phúc, hay là nắm ôm «rau» ở vía hè từ lúc lọt lòng mẹ, chúng đẻ chịu câu chửi, cái đập của người đồng xú, sống đẻ làm cho một bọn giặc thêm thường cái sự «biết dối» của chúng.

Chúng thuộc về đội quân vô-thừa-nhận, giữa trưa trèo xâu trước cửa hóp, hay là kiêm cùi trong «cứng Paul-Bert», để tạo nên một cái trong nhiều cái đặc điểm của một thành phô văn minh trú phú.

Vi không có ai che chở, nên đã chịu một trận đòn thù mà đáng lẽ người ta phải đẻ dành cho một tai «chạy» (án cắp) chuyên môn có tổ chức, kỷ-luật đang lượn như rói trên các tầu thủy, xe, trong chợ, ở các chỗ nào có người.

Hai thằng bé ăn nhữ bánh ga-tô sẽ là thắn-tử của «làng chạy» sau khi khai tâm ở cọc đèn xe, rõ chính, mệt bách, làm nhữn « yêu vò quanh», (kiêm từ con cá, lá rau).

Ông muôn biêt một thằng thuộc về hạng đó?

Thì chập tối, ông hãy đèn những phô hàng Gai, hàng Bông, hàng Hòm, hàng Mành già vò vò để cho chúng lây đèn xe rồi lập tức ông di tát qua phô hàng Mành đón chúng ở đầu hàng Thiếc.

Hai lán mắt đèn, hai lán túi đều lây lại được bằng cách bắt chúng ở đầu hàng Thiếc, chở chúng lên thu đèn ăn cắp.

Chúng hay di dời, trạc mươi ba, mươi lăm tuồi rách rưới, đói mềm, thiêu não.

## II

### Một cái chợ ăn-cắp

Hay là ông đèn phô Mới, nơi xuất thân của những thằng cu, cái đĩ, muôn ném mũi corm Hanoi.

Trước nhà Vạn-báo. Một buổi sáng. Mặc quần áo lao-động, tôi thơ thẩn ở vía hè như một người thợ nghiệp nhân một lũ « yêu » hoạt động, dời con mắt «hoa tiêu» của một vài thằng «Cần» hay một vài thằng «chàm phô».

(Tháng cản ; chàm phô : ăn hớt).

\* \*

Hai đứa trẻ đánh nhau. Một bà dã đứng tuổi ở nhà hộ sinh N. T. H. bước ra, đứng lại, và sấp sỉa can thiệp. Hai đứa xú nhau, dùng vào bà.

Cuộc đấu tan. Bà đi vải trước, bỗng kêu lên một tiếng « Mười tám đồng trong túi, kẻ cắp đã « moi » mất lúa nào không biết.

Bà túm lấy một dây trong hai đai thủ. Đem vào nhà hộ sinh tra hỏi, nô một mực kêu oan. Thời lúc đó, một thằng ngót hai mươi tuổi, đầu đội mũ da cũ, tay quàng ô, thủng thẳng len vào.

Trong thấy nó đội dùi, dùi ô trong lúc trời không nắng mày, tôi chợt nghĩ ra tháng «cản». Đường xa mà nhìn, thày nó liếc mắt ra hiệu cho thằng bé. Lệnh đã ra, thằng bé ừ ừo thủ nhặt và theo lén bóp.



Sở cảnh-sát nhận nó là một thằng ăn cắp đã nicknamed « phích » (lõi).

Cả ngày hôm đó, nó đưa một thầy « Cốm cộc » (đội xep tạ) và « bì tớm » (bà cô của) đi loanh quanh chỗ này, chỗ khác để tìm cho ra thủ phạm và mười tám đồng bạc.

Cả hai người đều mặc vào kè « hoản binh » của thằng yêu ấy.

### « Hiếc thịt »

Một thằng mua phô. Gắp một miếng thịt bỏ to tướng con nòng hối-hối đẻ lèn trên thớt, rồi quay lại rúng bánh, bắc hàng phô không nhìn khách hàng vừa nhắc miếng thịt trượt ra sau lưng.

Đảng xú trong bộ tịch khach hing rất buồn cười; sáu lồng nó chuyên miệng nói nòng tay nó sang tay kia cuồng quít; mắt chớp lẩy chớp đé, môi trùm lại, mồm suýt soa rõ rít.

Miếng thịt rơi xuồng bộ, nó lạy chân đá hất ra xa, thi một thằng thứ hai vira lại kịp lây mang đi.

Bắc hàng phô vầy bánh xong đang mài nhín một thằng trượt vỏ dừa, và cười to hẳng hai, ba người cười một mệt.

(Còn tiếp)

Trần-trọng-Lang

**Đây là một thiên phỏng-su, tả cái đời sinh hoạt và những cách hành động, những mưu hay, chước la cà-bon « ăn cắp » từ nhà quê đến thành thị.**

**Tử hai tháng « yêu vò quanh »...**

**C**ỘT ĐỒNG-xuân. Một buổi sáng...

Lấy chó những con chó cứp đuổi đứng liềm lù gá bánh bay đông rác ở các chợ, nhà quét, hai tháng bé đứng « hit », một mệt bùn chà.

Hai tay khoanh đe sau gáy, chúng thịnh thoảng nuốt nước rải.

Người gáy, quần áo rách. Người ta không hiểu hai bộ tã ày còn duyên nợ g với hai cái thǎm ôm yêu ày mà chưa rời.

Những quả táo non héo từ trên cành, mặt chúng quát queo, vàng úa, có một bộ vẻ lạnh lung, và trí giác.

Chúng nhìn cách lén, xuông gáy gàng của đôi đứa gấp bùn, chúng nhìn nhau. Tôi giãm nghĩ rằng thằng nó đang mong thằng kia hoá ra một thút... để ăn được !

Người ăn bún đã quét dưa ngang móm.

Chúng nhường lồng mày lên, chớp mắt rát thong thả, rồi thở giùi: chỉ trong một giây đồng hồ, cãi đối ám thám hiện dưới những nét đau đớn, ngày thứ...

Tôi lại gần chúng nó, đe vào tay thằng bé lứu nhất một hào bạc :

— Các em đòi?

Nó mím cười như đứng trước cái kẹo của một thày đội cành-sắt, nhìn đồng bào mà nói:

— Bia !

Cả hai đứa nắm tay nhau, âu yếm nhìn nhau, rồi âu yếm quàng vai rát nhau quay đi.

Thằng bé nhặt côn quát cõi nói với tôi rằng:

— Bác đưa làm gì thè?

Tôi hiểu lầm: cũng như con chó bị đòn nhiều quá đần ngờ vực sự vuột ve, âu yếm, chúng nó hai con «người» ngay, ày, sự ca đền tam lòng từ tè của loài người.

Buổi chiều. Chợ gán ván.

Tôi đe ý tìm thằng bé buổi sáng, nhưng không thấy chúng đâu cả.

Hỏi thăm một thằng «bát-té» đã lớn tuổi. Nghé nó trả lời :

— À! phải rồi! hai tháng ôn con ăn cắp ày chứ gi?

— Chúng là hai tháng ăn cắp?

— Phải! chưa ăn cắp, nhưng lúc này mới nhớ nhục của một bà đì mua hóa một chục bánh ga-tô, đem ra số chợ, chia nhau ngôn lè ngôn đè. Bà ày bắt được, già cho một trận va cà bánh ra.

# Mùng tết thế nào là thiệp ?

**V**IỆC mùng tết, xưa nay ta hay dùng các thứ trà và các thứ ruyu ngoại quốc, hàng năm ta đã gánh vàng đi đó kẽ có bạc triệu, thực là ta mùng tết một cách khờ dại, vòi chém. Ngày nay ta buôn bán minh, mọi sự đổi mới, sự dùng nội-hoa là mâm mòng rất tốt cho sự dài mạnh nước nhà. Thi sự mùng tết ta nên dùng thứ ruyu thuộc **NỘI-HÓA** là ruyu « **HỒI-XUÂN-BÁCH-BỐ** » chai lứa giá **1 \$ 20**, chai nhỏ giá **0 \$ 60** dùng xuong hò-cốt và các vị thuốc rất quí mà chè tạo ra, mùi thơm vị ngọt, khí vị đậm đà, uống rất thanh nhã, bỏ khí huyết, dưỡng tính thần, chóng tiêu hóa, bỏ ti vị, bỏ thận, bỏ phổi, cung gân cốt, hoạt mạch máu, khu phong trú thấp, chữa được các chứng đau minh, đau lưng, đau xuong, đau gân, đau dạ-giày, đau ống thận hư, tinh khí yếu, tinh dục kém, đau bả huyết hư, kinh nguyệt không đều, khí hư bạch đới, người già yếu, dân bà mởi sinh, người ôm mởi khói, trẻ con gầy yếu chậm lớn, v.v. đều nên dùng rượu này rất tốt, người vòi bệnh dùng để bỏ khí huyết rất mạnh. Vừa là thuốc bổ, vừa là ruyu mui, dùng khí ngày hội, ngày tết, khi yên tiệc, hoặc làm quà đi lễ, đi tết rất nhã rất quí, không như các thứ ruyu khác mà ngoài chất ngọt, mùi thơm ra không còn có bùi chém gì nữa. Kính xin đóng-bàu chiêu cỏ để dữ lấy mồi lợn cho nước nhà, chúng tôi cảm ơn lâm.

## CÓ BẢN TẠI

**Nam-thiên-Đuờng**, 46 phố Phúc-kien Hanoi. — **Mai-Linh**, 62 phố Cầu-dát Haiphong. — **Nam-thiên-Đuờng**, 140 phố Khách Nam-dịnh. — **Vinh-hưng-Tường Vinh**. — **Vinh-Tường Huân**. — **Hoàng-Tâ Quinhonor**. — **Thanh-Thanh**, 120 đường la Somme Saigon và ở các nhà **Bại-lý Nam-thiên-Đuờng** khắp các tỉnh xứ Đông-Pháp.

## NGHIỆN THUỐC PHIỆN

### Cai thuốc phiện

**N**GHIỆN thuốc phiện không cùi mới nghiên hay dã lầu, nghiên nồng hay nhẹ, người yêu hay khỏe, uống thuốc « **cai thuốc phiện Hồng-Khê số 20** » đều bỏ được cả ma không sinh chứng bệnh gì khác. Thuốc nước mỗi chai giá **1 \$ 00**, trước bữa hút độ 15 phút uống 1 chén còn nếu thấy dễ chịu thì thôi, hoặc còn thấy muỗi hút thì uống thêm một vài chén nữa. Thuốc viên mỗi hộp **0 \$ 50** trước khi đến bữa hút, uống 50 viên triều với nước đường, hoặc nước chè cũng được, nghiên nồng thì uống nhiều hơn lên. Uống thuốc cai **Hồng-Khê số 20** đã bỏ là bỏ hẳn được, chứ không như các món thuốc khác chỉ bỏ được tạm thời, sau lại phải hút. Nghiên nhẹ hết **1 \$ 00** nghiên nặng **6 \$ 00** là bỏ hẳn được.

# DƯƠI BÔNG

(Tiếp theo)

Truyện giải

HỎI, chào cụ, chào ông.

— Bác hãy ngồi chơi đã.

— Thưa cụ, tôi bận lắm.

Người lính trạm hập tập ra đi,

để lại mày mẹ con bùi Nhì và

phoang thư mà vi thời quên hay lo sợ hãi, và định sinh cách chia đưa i cho họ toàn những sự không vui. Khi người ấy ra khỏi công thi vợ Dao cùng hai con ở nhà chia mẹ đẻ vú vế. Nét mặt cô vò lo lắng, nàng hỏi chồng:

— Thơ gi day, thày tháng Đá?

Bấy giờ Dao đã mở thư ra đọc xong, mim cười bảo mọi người:

— Anh Thanh đổi về dạy trường làng ta.

Bà Nhì hứa hứ sang sướng, nhất là lại đương bờ bức thư kia báo tin buồn:

— Ôi thè thi quý hóa nhỉ!

Vợ Dao hỏi:

— Cậu giáo Thanh con bắc phán, bạn của thầy ngày xưa có phải không?

— Chứ còn Thanh nào nữa.

Các đồng lảng tai nghe truyện, cũng bàn góp mòi câu :

— Ngày thấy ôm, anh giáo về thăm nom, coi thấy như cha ấy nhỉ.

Vợ Dao tiếp luôn:

— Hình như lúc thấy hập hỏi có dời dâng lại cho anh giáo những giày mà.

Dao lạnh lùng đáp:

— Cũng chả biết nữa. Nhưng mẹ ạ, anh ấy ngọt ý muôn ở tro nhà ta đây, mẹ nghĩ sao?

— Thị mày để anh ấy ở tro. Dọn cái nhà khách để anh ấy ở cho được tĩnh, mày ạ.

Dao ngán ngại:

— Nhưng nhà mình chật chội, chả biết anh ấy có bằng lòng không... Hay chỏi phát di là xong.

— Thế sao tiện. Ngày xưa mày học ở trên tinh cung trợ dâng nhà ông phản dậy nhé?

Dao lạy làm khó chịu, vì không muốn dề ai chiếm mất cái nhà khách mà Dao đã trang hoàng bài trí một cách rất tinh tế và lòi lăng.

— Tùy mè dây, chí sự chỗ ăn chỗ ở chàng ra sao làm người ta cười cho mà thôi.

Dứt lời, Dao bỏ bức thư vào túi, rồi thông thả ra đi.

— Mày lại dì dâu thè?

— Con sang bên ông hàn có tí việc.

— Việc gì? Lại rúc vào bàn tò lóm ày chứ gi.

Không trả lời, Dao đi thẳng.

## IV

Ở thửa ruộng bên đường, Cúc và Sẹo tất nước đã xong. Mỗi người cầm một cái cào nhó,

cán dài kéo đi kéo lại để cào đất. Tiếng nước bùn vàng kêu lèp bèp. Đầu chau-chau thay động bay lên, tối tấp, lật sạt trong lá lúa sặc xanh thẳm, trong hoa lúa màu vàng non.

Mặt trời đã xé sau cây da um tùm bến tòa miếu cũ. Vânh như cõi hồn hồn, — sự hiện hồn chiêu não sai, — luông gó hé hồn từ phía đông nam tới làm lao sao suốt thám lúa dài chung quanh cõi các lồng với lũy tre bao bọc: Khác như một tiếng thở dài khoan-khoái của cảnh thôn quê sạc một ngày oi-á, nắng nê.

Bên mây túp quán lợp cói lụp xụp, xiêu vẹo, một khóm mía lá cứng cọ nhau kêu sào sạt và thát cây già ngô siêng soi bóng xuong cát lách con, mặt nước rung rinh theo lún gió lướt qua mà như chảy ngược lên phía thượng lưu. Hai dia lán nước, những cây khoai ngửa lở dày, mâu lục lâm điểm những chùm hồng, chùm trắng, tựa rặng cờ hình trái tim bay pháp phôi trên những cành yến mềm.

Hòa với tiếng sáo diệu trên không, đưa lại tiếng hát đéo đầu, thanh thanh của một bợn thy hải trong một thửa ruộng xa trống lúa ba giang. Cúi dừng tay đứng ngắm họ. Rồi nhớ tới một câu ca dao đã học thuộc lòng. Cúi cũng cất tiếng hát:

Ây ai dì dâu hối ai,  
Hay là trúc dà nhớ mai dì tìm?  
Tim em như thế tim chim.  
Chim án bắc bắc dì tìm bê đồng.

Nghé thày thảng Sẹo cười có ý nhạo báng, Cúc hỏi:



## BỆNH PHONG TÌNH Lậu, giang-mai, Hạ-cam

**B**ÉNH lậu mới mắc, tiêu-tiễn buốt tức có mũ, hoé phải dã lâu ngày thành bệnh kinh-niên, trở đi trở lại, mãi không khỏi rứt, lây nước tiêu vào cõi thủy tinh xem thay có vẫn, dùng thuốc lâu Hồng-Khê số 30, bệnh nhẹ 2 hộp, bệnh nặng 10 hộp là khỏi rut nọc.

Bệnh giang-mai có mụn lở phát hạch, đau xuong, rát thịt mào gá hoa khẽ, dùng thuốc giang-mai Hồng - Khê số 14, nhẹ 2 hộp nặng 8 hộp là khỏi rut nọc. Thuốc Hồng-Khê số 14 và số 30 uống không công phạt không hại sinh dục, uống thuốc để làm việc như thường không ai biết là có bệnh vì khỏe người mau khỏi, già rõ chỉ có **0 \$ 60** một hộp, ở xa mua từ 6 hộp trở lên không phải chịu tiền cước.

## HỒNG-KHÊ DU'O'C-PHÒNG

# TRE XANH.

của KHÁI-HƯNG

- Sao tôi hát, anh lại cười ?
- Con gái ai lại hát con ấy.
- Tại sao Sẹo ?
- Vì hát thế không được, chứ còn tại sao nữa.
- Tôi vẫn thấy người ta hát đầy mà.
- Người ta nhún thi người ta mới hát câu ấy, có còn hể, hát không được.

Các im lặng ngẫm nghĩ, không hiểu lời Sẹo nói. Đang xe theo ngõ gió bay đèn cầu ca nho nhỏ, rời xa của một cô thơ đẹp.

Cát lèn một tiếng má chối.

Cát lèn tiếng mưa ẩn với trầu đáy.

Cúc định hát đáp lại, nhưng bén lên sợ thẳng Sẹo chè riêu, nên lại thôi, đứng thản thờ lắng tai chờ và vờ vẫn nhìn lén đường. Lúc bày giờ, một cái xe bánh sắt vùi dò bên quán. Một người vận áo xà hoa, đầu đội khăn nhiều bóng ở xe bước xuống. Người phụ xe thi lè cái hòn gõ vang đặt lên cái bộ đát ở mặt bến giàn hàng.

Người hành khách hình như phản ván không biết làm thế nào xác được cái hòn nặng kia, đứng trên đường trông về phía lảng. Thầy Cúc tò mò nhìn minh, chàng cũng hỏi chơi một câu :

— Vào trong lảng Nam hình như có con đường tắt gần lâm, có phải không cô ?

Cúc vần dăm dặm nhìn người hành khách :

— Kẻ thi có nhiêu đường tắt, nhưng ông vé xóm thương hay xóm hạ ?

— Xóm hạ.

— Xóm hạ à ?

— Phải, bà nhà. Tôi đến nhà bà Nhi.

Cúc vui mừng reo :

— Ô, ông giáo Thanh ! Chết chưa, thè mà tôi không nhớ ra. Thảo nào thày ngủ ngọt.

Thanh cũng vui nhận ra cái áo sơ sô gấu của cô kia :

— Trời ơi ! Tôi vđ tâm quái ! Cô Cúc mà tôi cứ nghĩ ai. Cùa dáng tôi, hối nẫu kia việc dám cù, tôi vđ thi cô hãy cùn bê. Bây giờ cô khác đi nhiêu rôi. Lại thêm ngày ấy trong nhùi bùi rôi, tôi cũng chẳng kịp nhận kỹ được cô.

Cúc đưa mắt nhìn thẳng Sẹo, đé dò ý tứ nó xem nó có tò vò mỉa-mai dòi với mình chàng. Rồi cô bảo Thanh :

— Hôm nay, anh chánh hội tiếp được thư của ông...

Thanh ngạc hỏi :

— Ông chánh hội nào thè, cô ?

— Anh chánh hội Dao ấy mà.

— Thế ra anh Dao làm chánh hội rồi đây ?

— Vâng, chả ai chịu ra. Cụ huyện bảo mãi mẹ tôi lo cho anh ấy, nên mẹ tôi cũng cô. Thưa

ông, thè mà cũng phải bao mêt hơn một mỗ ruộng đây.

Thanh buồn rầu đáp :

— Rõ hoài !

Chàng mang mảng nhớ lại lời úy thắc của ông Nhi khi ông ôm nặng. Biết mình sắp chết, ông Nhi cho tim chàng về và bảo chàng rằng : Tôi với ông phản ngày xưa là hai người bạn chơi với nhau rất thân mật. Ông phản sớm biết bồ chủ họ học chữ Pháp, còn tôi, tuy chỉ suốt đời làm một anh đồ hú, nhưng cũng giữ được giá bản của cha mẹ để lại, và trống vđ nghệ canh cùi mà cả nhà dù ủm no... Tôi lo sau khi tì nhầm mất đì, thằng Dao nhà tôi nó không theo được chí của tôi. Nó dại lâm ! chẳng biết một tí gì, chỉ chơi bời, lêu lổng mà thôi. Ngày nay, anh thi lè, nó thi thè. Vậy sau này, anh nên nghĩ đến cái tình bằng hữu của tôi với ông phản mà cố điểm hơn, lẽ thiệt, anh bảo ban cho nó dùm tôi, chả bà Nhi nhà tôi, tôi xem ra chàng thiệt gi day đỗ con cái hết... \*

Thanh mợ mảng như cùn nghe thầy những lời người chít thi thảm bén tai. Chàng hỏi Cúc :

— Thè bán mêt hơn một mỗ ruộng rồi đây ?

— Vâng.

— Giả tôi biết thi tôi không đέ cho bán. Làm chánh hội thi được cái tích sự gi mà phi mêt hơn một mỗ ruộng.

Cúc lạy lạy là rắng ông giáo Thanh sao lại có quyền khống đέ cho mẹ mình bán ruộng được. Còn Thanh, Thanh cũng lạy lầm tức tôi vđ nói bà Nhi bán ruộng mà không báo cho chàng biết. Chàng còn nhớ lời ông Nhi lúc hắp hồi dận bà Nhi và Dao hể gấp sự gi quan hệ thi phải hỏi chàng; vậy cù sao, người ta lại coi thường lời đùi dặng của ông Nhi thè. Bóng chàng dẩm dẩm phìn Cúc :

— Cùn cô, cô biết làm những công việc gi ?

Cúc không thể nhịn được cười đáp lại :

— Tôi biết dệt vải, tát nước, đánh ông, đánh suốt, ông hoi lán thắn quâ.

Rồi Cúc bảo Sẹo :

— Bà bảo tát nước thi tát nước dâ xong. Vậy anh với tôi đi khiêng hộ ông giáo cái hòn vđ nhè đì...

Quay lại phía Thanh, Cúc hỏi :

— Có phái ông có cái hòn không ?

— Phai, tôi cũng đương lùm ngurri đέ thuế vđ vê.

Cúc lại cười :

(còn nữa)

## Thi chọn ảnh trong NGÀY NAY

### Phiếu dự thi

5. Ảnh số \_\_\_\_\_  
trong số báo \_\_\_\_\_

6. Ảnh số \_\_\_\_\_  
trong số báo \_\_\_\_\_

Đưa ra hết 6 số báo đâu, sẽ chọn ảnh, cắt phiếu, biên theo thứ tự, gửi cho ban báo.

## NGÀY NAY SẼ CHO RA

### NHỮNG SỐ ĐẶC BIỆT

Nói về những việc quan hệ trong  
XÃ HỘI NGÀY NAY

## TRUNG-CẨU Y-KIÊN

Của toàn-thé độc giả Phong-Hoa và  
Ngày-Nay.

### Ba câu hỏi chính :

- 1) Hoàn toàn theo cũ.
- 2) Dung hòa mới, cũ.
- 3) Hoàn toàn theo mới, không chút do dự.

Những câu nào không ứng thi xóa đi.

### Ba câu hỏi phụ :

- Bao nhiêu người trả lời theo cũ.....  
Bao nhiêu người trả lời theo lối dung hòa.....  
Bao nhiêu người trả lời theo mới.....

Tên người dự thi và chỗ ở :

### Xin nhớ

Một phiếu cho riêng vào một phong bì, xin đừng gửi lẫn với giày mà khác, ngoài kia đé : « Trung-câu y-kiên » cho rõ ràng.

Phóng khí được thường sạch, các bạn ký vào đây tên máy quyển sách theo thứ tự ý muốn, để báo bảo xem cuộn nào còn thi gửi tặng.

1)

2)

3)

## BỆNH TÊ-THẮP

**R**ƯỢU hành huyết khu phong là mòn thuốc thấp giá tuyễn của **Hồng-Khê** uông được soi drye, chữa khỏi các chứng bênh té bì ngoài da thấp còi da nharc xương cùng bệnh thấp thường xung nê 2 chân vân vân... Bệnh nhẹ chỉ i chai 0 \$ 30 vđa uông vđa soa là khòi bê h nặng 4, 5 chai. Các bà mới ở cù soi thuốc này kí chán lồng mạnh gân cùt chùi đực bênh té.

**CÁC NHÀ ĐẠI-LÝ HỒNG-KHÊ**  
Hai-hong, 73 Rue Belgrave — Namdin, 1-h-sinh-Đường, 190 phò Khách — Sonay, Xuân-Hồi, phò Lạc-sơn, — Yéubay, Đông-Tuân, — Laokay, Đại-An, 13 Tân-tèo. — Caobang, Vĩnh-Hưng, 58 phò Thủ. — Hué, — Taurane, — Vinh. — Baizar Battien. — Nhatrang. — Songiang. — Sông Bắc-Thắng Dakao. — Bonneng, Lê-duy-Đinh. — Phontiou (Lass Bé). — Vientiane. — Maison au Ba Phnompeh maison Hong-Bang.

## ĐAU BỤNG

**D**AU bụng kinh-niên, đau giò-dây, bệnh phong-tich. Bệnh náo có thuốc ày, nhưng người có bệnh không biết rõ là mình bị bệnh gi, bệnh náo lại uống thuốc kia thi sao chả khỏi được. Nay chúng tôi mới bao che được một phương thuốc số 31 bắt cùi đau tức, đau bụng kinh-niên, đau máu, dây hối, đau giò-dây, đau bệnh phong-tich, nồng đều khỏi cả. Một buổi sáng hoặc đương lác đau ủng từ 5 viên đến 10 viên triều với chén nước nguội, thuốc ủng khôi mieng, sự đau đớn khó chịu thi nồng tan hết ngay; nếu ai đau mà thay trọng bụng bực tức khó chịu thi nồng 10 viên triều với bit nước chè thật nồng cho nó tay hết các chất độc ra. Thật là mòn thuốc rất lì xua nay chưa từng có. Giá bán mỗi hộp 0 \$ 40, nhẹ ủng 1 lợ, nặng 6 lợ khôi rút.

## 88, ROUTE DE HUÉ—HANOI

NGÀY NAY

## Etoile dancing

Hồ Khâm-thiên, một huối chiếu...  
Ngon đèn xanh nhấp nháy gọi  
khách qua đường dừng bước trước  
căn nhà đồ-sô : Etoile Dancing.  
Tiếng dan hát ở trong dù đường bay  
ra, trên hèm một đám đông người  
tranh nhau cãi khe cữa, hay cõi nhau qua tâm  
kính giấy. Chắc cãi cành họ được trông thấy là  
một cành não người, nên ai này cũng tranh  
nhau nhìn được rõ.

Bên quay hàng phía trong một thiêu-phu ba  
mươi có lò, liên thoảng mời chào : Ông vào cửa  
này ! Entrer Monsieur — tuy khi khách là tay  
hay là ta. Bên cạnh, một bà béo sị, top tép nhai  
trái trông có vẻ quan già lama.

Tôi bước vào. Ng rồi thiêu-phu nhẹ nhàng :

— Xin ông năm hào...

Tôi giật mình :

— Ba hào thôi chứ ?

Một anh chàng đồng đồng cao vào sau tôi  
nhìn tôi bằng con mắt khinh khinh  
còn thiêu-phu nở một nụ cười chua  
chát :

— Thưa ông, ba hào ma-ti-né, kia ạ !

À ra thè ! Tôi đánh thở giải móc ví  
trả số tiền, và lảng lặng đi vào, tuy  
không ngoảnh lại, nhưng thấy dọn  
sắc lung : chắc hẳn thiêu-phu và bà  
nhai trâu cũng theo tôi băng một đòn  
mắt chè riệu, mía mai.

Qua sân vào buồng nghỉ, bộ bàn  
ghè đã có mây ông tay đèn chiêm hèt.  
Annam chung tôi, chạy đi chạy lại  
tụng tưng, dồn vú-nữ này, lạy hoa  
ném vú-nữ khác, quanh quẩn như đèn  
cù. Trong buồng nhảy, vài vú-nữ ngồi  
thở hòn hòn, vài ông ta ngồi ngâm  
nghia, vài chủ khách và vài người  
Nhật-Bản đang truyện trò cười khue  
khich.

Một tảng vỏ tay — ngọn đèn xanh  
bóng bặt, tảng kèn máy du dương; Loạn xà, tay, ta  
tranh nhau vú-nữ người nào nhanh chân là được  
nhưng nhiều khi cũng chẳng làm gì, vì nhiều  
anh són sẵn trước rồi. Rồi 10 tay-nữ ra tái, ta áo  
mùi bay phập phổi: một ông tay-nữ cao taurong  
ôm một vú-nữ thấp lè té, một ông annam lùn  
tít với một vú-nữ cao ngóng như cõi hương.  
Thật là thừa bù vào thiêu, hai cái thái-cực ký  
quan gặp nhau. Còn đâu là mỹ thuật, là uyên  
chuyên, là dáng điệu mềm mại trong cái chênh  
lệch ấy nữa.

Còn bao nhiêu nam kỹ binh khac đánh ngồi  
đường dưới mắt thèm thường nhìn người ta nhảy  
chỉ lầm le chờ hét bài dân là ra ngồi bên vú-nữ  
để giữ phản. Có ông ngồi nhau tán truyện, khen  
nhau nhảy giỏi, bước đi đều — eh! Ông kia  
nhảy kém, chân như vòng kiềng, vú-nữ này  
nhảy như chơi-choi, vú-nữ kia nhảy như cõi  
tapat tung.

Một ông tay đèn cuồng quít, ra phau trán với  
chủ-phong rằng thân phận ông ta-khôn nản  
chứa ! đợi chờ từ chập tối mà chưa nhảy được  
lần nào.

Trước khi bước chân vào, tôi cứ tưởng sẽ đèn  
ngạt về khói thuốc xi-gi, vì mùi rượu sâm-banh.  
Nhưng, khói thuốc mít mù là khói thuốc Mekong,  
thuộc Jade, năm xu một gói, mà cõi ngãy đã  
thản bộ vào bao các thuốc lá hạng sang. Một hiat  
cõi nướu tranh xuông thay vào sâm-banh sùi  
bot, một hai cõi cõi phê uồng dè.. tất cả chỉ  
thé thời...

# BU'Ó'C CHÂN THEO DIP DÀN...

XUYÊN QUA

MÂY TIỆM KHIỀU-VŨ



Ông này thèm rực rỡ mạnh vông chóng sẩy —  
mà chóng say thật — ông kia phản nản sâm banh  
thưởng làm rực dầu.. vi thè, chí không phải các  
ông ày hẹp gí mà khòng cho vú-nữ là người đã  
cùng các ông tay-dàn dây theo điện dan được nhau cái  
lượng hải hà — rộng như trời bể — của các ông.

Xuôt mày giờ đóng-hồ quay cuồng trong gian  
phòng chật hẹp, đầy hơi người, đầy khói thuốc  
lá, mà khòng khát thí cung tài. Nhưng rêu ngoài  
sàn nhà chủ có cái bể nước mưa vớt cá vàng, tội  
chắc mỗi thí cung đèn với mực vải phản.

**Cảnh một phòng khiêu-vũ tại Hanoi.** Theo diệu dàn dõi  
nào cập nấy di những bài fox-trot hay tango. Người  
nào không nhảy thì lại ngồi xem người khác nhảy. Số 28



Quạt trần quay, bài dàn liên tiếp nhau, diệu  
fox-trot dùn dày, diệu valse quay tilt, diệu tango  
dip dẳng. Một vú-nữ như mầu dạ xoa nhảy với  
một người tây, ra cõi tiêu đậm — hai ông tay đèn  
đều liết ôm nhau nhảy xuồng tinh.

Thoảng một người ôm cái bọc ở ngoài cửa lén  
vào trong. Theo sâu, tôi quanh eo lén gác tôi,  
qua cửa sổ trên, thấy một tiều thư đang nằm tiêm  
thuỷ phiến, hai người trẻ tuổi ngâ nghênh di  
gió vé mây....

Mười hai giờ đêm tiếng kèn rút diệu. Mọi  
người kéo nhau ra vé, trừ những người nào  
hiểu tiệm ở lại họp hội nghị bàn tròn trên gác,  
bàn những truyện cơ mật, cần thiết cho sự sống  
của cái tuồi trẻ trung!..

**Déessa**

Ngoài cửa, một bức vẽ mày dời đang khiêu-vũ. Ngon đèn chiêu sáng, cõi yêu nhât là làm  
rõ ràng chữ : tiễn vào cửa 1 \$.

Khách chơi, tôi thèm dù hạng người : từ thèm  
ký đèn con nhau buôn, qua các ông nhà báo, các  
ngài bác-si — và một vài ông Tây đem vợ con  
lại khiêu-vũ. Nhưng ông tay rồi cũng lại đèn nhảy  
với bà đầm... Còn các ông ta, tôi khe mời một  
ông, ông nhín tôi cười, cái cười bao hàm nghĩa  
muôn lầm, phung mà không giám. Tôi lại cũng  
thèm một vài ông khách sẽ bụng ngồi lắc lư nói  
truyện với nhau, thinkh thòng lại khac nhô một  
cách trâu trọng ra sân nhà.

Tuy lầu lòn, Tây, Ta, Tầu — nhưng sự chia  
rẽ vẫn lạnh lùng. May ông Tây chiêm một chỗ  
nhỏ với nhau, còn các ông ta tránh ra một chỗ.

Nhưng các ông ta đâu vù-nữ sùm vào đây còn  
còn ông Tây dành chịu khó ngồi suông.

Khách nhà Étoile Dancing, các khách chơi, tuy  
không sang lâm, nhưng sự ăn uống cũng khòng  
đem nỗi rứt rẽ. Sâm banh tuy khòng sủi bọt  
nhưng rượu mùi thường sánh trong cõi lùn,  
kéo tây tuy khòng sần, nhưng hoa quả như quýt,  
cam thi cùng khai nhiều, các ông ấy lại sần lồng  
đè vù-nữ được ăn uống tự do.

Mà nào đâu có phải là khòng cõi lè — Một ông  
ghé tai tôi rì thầm : « ăn cam hay quýt, giới lâm  
một cõi chí ắt hệt ba quả lù cúng » mà ba quả  
giúp cõi cảng bao nhiêu » — Thật là hóm hỉnh  
thay, cái rộng lượng của những ông nào đó.

Nhà thiêu-niê hoa-si Hoàng-tích-Chu — em ông  
Hoàng-tích-Chu — cũng khòng phải mỏi tay lâm  
mới biếu được giá đó nướt chò bà chí đầu nha.

Riêng có mây chí em béo tròn béo tròn, là  
duyên khieu-vũ hững hờ. Vì cõi nhiều vù-nữ  
khác sinh sần, khố người i nhô bẹ, dỗ vừa đòi phải  
lùa với nhau hơn, Buồn rầu, hai cõi béo đó rù  
nhau ra cõi ngâm trời khuya, ngóng  
người bạn cõi đồng cõi, đồng lang.

Sao mà tôi đòi như thè ! Một ông  
Tây ăn cõi bước vào, cũng béo mà  
béo mập. Hai người ôm nhau nhảy,  
người ta cõi ngữ là hai cái trống cái  
lán, hay hai cái bô bó tát,

Mọi người đều nghĩ, để dành chỗ  
cho đổi to ày lúc lắc, ai cũng thoáng  
một nụ cười. Ông Tây thích chí cung  
nhìn hót mọi người, hé miệng cười  
một cái cười xinh xắn.

Một vù-nữ è ngồi gáy tôi ngáp giải.  
Tôi quay sang két truyền :

« Ở đây là một đồng tiễn cõi, dài  
quí nhì ?

— Không, khách quen chí là lè cõi  
5 hào, cõi 1 \$ là khách lạ.

— Như tôi chẳng hạn.

Có vuôn vai đáp : — vắng, nhưng  
quá 12 giờ thì khòng tính tiễn  
cõi nã, thè song bắt buộc phải dùng đùi nòng.

— Có đắt không ?

— Cũng khâ, chí gấp ba bốn lần tiễn vẫn thói  
Thay cõi linh đùm buồn ngủ, tôi hỏi cõi cuối  
cùng : ở đây may giờ đóng cửa ?

— Ba bốn giờ sáng, tùy ý khách.

Bài tango vùa xong, mà đồng hồ vừa điểm  
hai giờ sáng. Đứng giật ra vé, thêm hơn 1 \$ tiễn  
nướt thèt chí em, khách lúe di cõi thêm được  
tiếng chào mặn mà cõi bà béo eo hàng thay  
chú, thêm được cái nhìn âu yếm của một vù-nữ  
xinh tươi, và một tiếng hẹn vờ của một người  
vù-nữ nói với :

— Chủ nhật sau, ông lại chơi...

**Huyền Cân**

(Số tiếp theo trong một kỳ tới)

Số 29

Gian hàng  
bán báo  
Ngày Nay  
và Phong  
Hoa tại  
cuộc chợ  
phiên  
Saigon  
trước tết.



# LẠC VÀO ĐỘNG BÀ CHÚA HÀNG BẠC

(Tiếp theo số 2)



Ôi xem một lúc, đâu dán hoa mắt lén, không còn phân biệt được thè náu là xấu, là đẹp nữa, chỉ còn nhớ được có cái mà tôi biết có lẽ là quý nhất trong ngẫu ấy cái, tức là cái dọc tay bằng hò phách trong suốt, tinh chua dinh một tí sái náo cá.

Cái tay này chắc hút vào ngon lâm, vì cứ tưởng-tựng rằng quý laphai thay ngon.

Chúa nghe người đi: « Ba trăm bạc đây ! chưa hé đã có ai được ngâm móm vào ».

Tôi khen, nhưng chắc chúa cho là dại bói, vì chúa chỉ cười: « Chả trách đất là phai, vì chưa dùng qua mà đã lên nước hóng ghê ! »

Chúng tôi rời bỏ cát-bát-lảng bát bện theo mỹ-thuật đèn chúa ấy, thi ở đâu nhô ra cả hai vợ chồng anh lùn. Thị ra, mình không trông thấy họ, nhưng họ đã trông thấy mình. Võ phúc aah nào có mâu tham, muôn lây trộm đố vật của chúa.

Tôi đé ý ngầm chỗ ngồi chơi. Trên sập gu, lần lóc lớn bê trong một cái khay to những sừng tê-giac nhiều như bánh ít. Tôi quyết là đồ giả, chúa chắc cũng đồng ý với tôi, vì tôi thấy chúa coi như nắm đe bê để chơi.

Hai bê tướng rất nhiều ảnh phòng đợi. Một bê là ảnh của đức Khải-định, đức Bảo-đại và ông cò Toàn quyền Pasquier và ảnh một dãy các cu, nhận thấy cụ Thiều Hoáng, cụ hàn Đầu.

Một bê, ảnh của chúa ăn vận theo lối một bà chúa mường, ở đèn; lúc ăn vận dân kiều « thuộc địa », Tự-dict mồ niêm, lúc ăn vận tầu; lúc ăn vận ta theo kiểu tết « trung-thu ». Tôi nói kiểu tết trung-thu vì chúa hình như đã vò tinh lam « kiều mǎi » cho các anh thợ thi phai.

Chúa chánh chúa ăn vận lối chúa đèn mả nói: « Anh này đế tôi thờ tôi đây ! »

Tôi chợt nhìn lên trên nhà thay đã nứt nẻ, và có chỗ giàu điện rơi lồng thông xuống. Chúa nói chậm trễ khi tôi sấp hỏi: « không thè nào chữa được ! Lấy thính vạn bài, hình như có ngài phù hộ cho, thi không thè đó up trên được, mà có sụp cũng sẽ không việc g' ».

Thật là cái nhà một chúa ngoc, như một bá móm đeo kim-cương.

## Chúa làm việc phúc

Chúng tôi sắp bước vào nhà trong, thi thay một bàn tay kháng-khui thò qua hàng song sắt cửa sổ, chia ra về phía chúa, theo sau một lời khen: « Lậy chúa, chúa làm phúc... »

Chúa đứng dậy lấy một cái hộp con mở ra thay lác dác vát đồng trình Bảo-đại. Tôi thấy chúa lắc đầu, phản vọng ra rằng: « Thôi, hôm nay không sẵn, chúa xin khút đèn sáng mai ».

Tôi hỏi: « Chúa còn đủ tiền cho người ta kia mà ! »

Chúa đáp khẽ vào tận tai tôi: « Người ấy là Khách kia à ! Khách thi phải cho một, hai xu là ít. »

— Thế còn Annam ?

— Annam thì dỗ tinh, một trình Bảo-đại cũng được.

— Trước kia tôi còn hãi ra tên, thi năm xu, một hảo, bày giờ hết lộc rồi, một trình, hai trình, giờ là của ít lòng nhiều. »

Chúa nói xong, như muốn chứng rằng không còn giàu hơn trước, chúa bèn mở két sắt ra: ngắn trên bê bện những giày, ngắn dưới lùng cung những miếng vuông vuông, đèn đèn.

Chúa nói: « Kết không còn tiền. Chỉ còn cao ba-long hò cốt và mạt gấu. Nhưng thứ ấy đe bô thi cho người nghèo. Những người đau bụng, đau mắt, bị đau, đèn xuôt ngày râm rập như đèn mưa thuốc phiện. Tôi phiết một ít mạt gấu vào mành giày bóng đỗ cho họ đem về để ngâm với rượu làm thuốc ».

Bây giờ tôi mới biết rằng chúa ua làm phúc, thi ra cái danh từ « chúa » của bà Bó-Tý đã có vò sô người nghèo công nhận cho bà rồi. Ra chúa không những là chúa cả nhà chúa, chúa còn là chúa của đám nghèo ngay xuong, hay đánh nhau và bại trận.

Nhưng mà mạt gấu của chúa không biết có phải như sừng tê giác của chúa không ? Mạt gấu sao mà nhiều như mạt lyn ?

Bước vào nhà trong, qua một cái sân vót át chỉ chừa một lối đi, còn thi trên, dưới, chung quanh, những cây là cây, cây thi treo, cây thi chậu, um tùm xanh tít tít. Tôi chỉ nhận biết được hai thứ: cây si bé tí hon và « cây xanh một vạn năm ». Biết được thè kè cũng là giỏi. Ở trong một bê nướu, cạnh nứu non bộ, thả một chiếc tay tay, dài độ bảy tám mươi phân. Địch là tay đì bê, nhưng giá thính thoáng nó biết « súp-lê » một tiếng thật rền rít, thi chúa phải cầm động lầm, hồi tưởng lại khi tiễn bao nhiêu quan lớn hụt về tây.

(còn nữa)

Trọng-Lang

# hàn-hộ-phổi LAC-LONG

Chuyên trị các bệnh phổi:  
đau phổi, ráo phổi, đau  
ngực, tức ngực, ho đờm,  
ho khัน, ho ra huyết, ho  
lau thành lao, mất tiếng,  
ngứa cổ, đau cổ, nóng trong  
cổ, suyễn-thó, vân vân.

Có sách **Đề-phòng-bệnh-lao** biểu  
không, có nhiều giấy của các thầy  
thuốc chứng nhận là món-thuốc tri  
phổi rất hay

Quan Chánh - đốc sở  
thí-nghiệm phân chất, cấp cho  
giấy chứng-chỉ

Giá mỗi lọ 1 \$

12 lọ ... 10 \$

Thor và mandat gởi cho

**NGUYỄN-XUÂN-DƯƠNG**

Viện thuốc Lạc-Long

Số 1, phố Hàng-Ngang — HANOI



PEINTURE  
OULEUR



PHUNG-NHU-CUONG  
53 RUE CITADELLE

HIỆU SƠN  
THĂNG-LONG

MUỐN CHỤP  
ẢNH ĐẸP  
CHỈ NÉN LẠI  
Huống-ký  
Photo  
HANOI

Ai muốn cầm  
nhà cửa, dắt cá  
XIN CỨ ĐÈN HỒI TẠI

Vạn-quốc  
Tiết-kiệm  
HANOI

Công việc nhanh  
chóng và có nhiều  
diều kiện lợi cho  
các ngài

### QUÀ BIỂU TẾT

Ngày Tết làm quà cho nhau không gì  
quí bằng sách hay

### CẬU TÂM LỘ

Gái quốc-sắc như con sóng lượn,  
Trai anh-hùng như chiềng thuyền trôi.  
Tác-giả B.D. giấy 250 trang, giá .. . 0 \$ 70

### LINH-PHƯỢNG

Tập văn kiệt-túc của ông Đông-Hồ. In  
thứ giấy sôp. 50 trang, giá .. . . 0 \$ 20

### CHƠI XUÂN (năm Ất-hợi)

Có kiểu áo "Chim Lòng" (Seduction)  
kim-thời năm 1935 và có 13 bài được  
thưởng Văn-Chương, rất vui, giá.. 0 \$ 30

### VĂN-ĐÀN-BẢO-GIÁM

Chú Thích

Quyển thứ hai có 7 bức hình rất có  
giá 305 trang giá.. . . . . 1 \$ 10  
Ba quyển đóng bìa giả chữ vàng, giá 2 \$ 50  
Mua cả bốn quyển trên được trừ.. 10%  
Có bán khắp các hàng sách.

### NAM-KÝ THƯ-QUÁN

17, Boulevard Francis-Garnier

### NAM-KÝ THƯ-VIỆN

39, Rue du Lac, Téléphone n° 882, Hanoi  
(Tonkin)

Phuc Thai

Meuble décoré

et installé

33 Rue des Graines Hanoi

Tel. 316

