

# ROY ROY

TOA SOAN  
VA TRI SU  
55 RUE DES  
VERMICEL  
HANOI ≈  
CHINH ANH  
O SAIGON  
160 DUONG  
LAGRAN =  
DIERE ≈



TUAN BAO RA  
NGAY THU BA



hai dâm thần  
**Ông Dùng Bà Đà**

TRONG SÔ NÀY: HAI DÂM THẦN

**ÔNG DÙNG BÀ ĐÀ**

PHÓNG SƯ VỀ PHONG TỤC CÁC LÀNG

# ÔNG ĐÙNG BÀ ĐÀ



HÀT là những lỗ nghỉ lè lùng như các lỗ nghỉ của làng D. A. tỉnh H. Y. chung quanh một cặp đầm thân: ông Đùng với bà Đà.

Ta phải ngạc nhiên khi thấy những người này vẫn sống trong khu nho của luân lý lại có thể tôn kính và thờ phượng hai thần ấy được. Vì ông Đùng, bà Đà, hai chị em ruột hệt nhau, đã phạm cái tội người ta cho là nặng nhất trong luân lý.

Không những chỉ người làng đó mà súng bắn, người vùng các nơi khác cũng thế. Hội làng D. A. là một hội rất vui vẻ, nhiều các bà, các cô ở tận đầu cũng có đi tới nơi để chiêm bái.

Hai người hình nhân bằng nan giùa giày người ta đặt ở sân đình cảng dù làm cho người dân lè khiếp phục rồi. Mỗi hình nhân chỉ có nửa người, cao ước bốn thước tây. Ông Đùng râu ba chòm, bà Đà mặt phinh phính, hai ông bà lông yên nhín nhau theo như một người làng nói, một cách âu yếm và cưng.

Người làng D. A. đều đồng ý mà giữ rất bí mật sự tích của hai ông bà ấy. Muôn dùng cách gì người ta cũng không chịu nói. Một mặt câu hỏi, người ta lanh lạm trả lời: « Tôi không biết » một cách rát khó chịu. Chúng tôi phải khổ khâm lắm mới biết được sự tích.

Đầu lúc chụp ảnh lại là một truyện khác. Người ta không dám cầm, nhưng đến khi tôi chiếu máy ảnh vào ông Đùng, hai, ba người làng, mặt đỏ gay vì say rượu, với vú đèn bén túi nót rất chân trọng:

— Các ông chụp hình, chúng tôi không dámっぽ sao. Nhưng chúng tôi dám xin bảo tháp; các ông chụp摄影 cái gì thi chụp, còn lúc chụp cái gì mà thấy họa mắt, vắng đâu thì xin đừng có eo. Ày là chúng tôi bảo vậy.

Một ông khác lại nói:

— Nhưng mà các ông chụp thế nào được, nó sẽ mờ đi chứ!

Các ông ấy nói một cách thành thực quá, làm chung tôi khi chụp ảnh, trong lòng cũng phải thay đổi hôp, lo sợ, và khi về Rita ảnh chỉ lo ảnh nô mờ!



Hình bà Đà bằng nan.



Ông Đùng, bà Đà nhìn nhau trước cửa đình.



Bản án khép tội ông Đùng, bà Đà treo ở nóc đình.

## SỰ TÍCH

Ngày xưa, không biết rõ đời nào, có người

nội vế đời Ngô Quyền, một nhà kia có hai chị em, chị tên là Đà, em tên là Đùng, chị dâ lớn mà chưa có chồng, em cũng đã lớn mà chưa có vợ. Rồi một hôm ngồi buồn, không biết tại sao hai chị em lại này ra một ý nghĩ kỳ khôi: hai chị em sẽ vòng một quả nút, hòi gặp ai thi lấy. (Thì thoả không phải đoán, ta cũng biết thế nào hai chị em cũng sẽ chắc chắn lại gặp nhau), mà hai chị em gặp nhau thật, rồi theo như lời định trước, hai chị em lấy nhau.

(Chó ngày dâng ngũ một chút. Chắc là hai chị em yêu nhau, rồi lấy nhau đó thôi. Nhưng người sau không muốn công nhận cái tình yêu ấy, nên đặt ra câu chuyện vòng quanh quả nút đó để cho sự rủi may hay số định).

Hai chị em lấy nhau cũng có rước dâu từ lè. Nhưng khi nhập phòng, có lẽ vì hồi tám giờ lại, bà Đà lèn tròn di sang ở đèn Bên gian đó. (Tôi quên chưa nói chỗ bà Đà ở lè bảy giờ là làng D. A. bảy giờ). Người ta lại phải sang rước bà lèn. Đến tối hôm sau, bà lại lèn tròn ra ở đèn Võ, hôm sau nữa, tròn ra đèn Căn, hai đèn đèn này cũng ở quanh đây. Khi người ta di rước bà lèn cuối cùng, có một con hổ ra chặn đường. Ba người lính-sĩ mang binh khí ra đánh đuổi, con hổ không dì. Thì vậy, một bà lão nghèo với người con đang cầu ách gần gũi chạy ra đánh giúp, con hổ mới chịu lui.

Hai ông bà lấy nhau được mấy ngày, nhà visc có chiều xuồng bắt lèn tội, vì hai người ta đã phạm tội loạn luân. Bao đêm người ta đếm ông Đùng với bà ta ra hành hình. Bắt đầu người ta khoét mắt, rồi sau cắt mũi, cắt tai, sau cùng chặt đầu rồi đâm sống ngâm xuồng một cái áo.

Có lẽ từ đây, hai ông bà trở nên linh thiêng với người ta bắt đầu cũng bấy và thử làm thần.

HAI  
DÂM  
THÂN

Bắt đầu từ đây, làng D. A. mới có thử hai vị đầm thân ấy, cho mãi đến bây giờ.

Làng D. A. cũng là một cái làng không có gì lạ. Đình làng cũng không to lầm. Trước cửa đình có một cây thập mươi hai tầng bằng gạch nung châm tròn và vẽ gióng súc vật rất đẹp sảy từ đời vua Cảnh Tự nhà Lê (1663-1671).

Tận trong cung đình, bao giờ cảnh circa cũng đóng, không ai được vào bao giờ. Chỉ có một năm, một người thầy cà dán cát ra trồng nom, là được di lại trong cung mà thôi. Không ai được biết trong cung đình có những gì, cả người làng cũng vậy, vì người thầy cà không dám nói.

Nhưng, theo chó chúng tôi biết, trong cung có một cái bệ sập rát kiên cố. Phía dưới có một cái hang nhỏ, chỉ vừa một người chui lọt, mà phải bỏ sắt đắt mới vào được. Vào đèn trong, cái hang rộng ra một chút. Chung quanh có bảy đèn lè lối, ở giữa, trên một cái bệ nhỏ, có bức tượng đơn sơ hai người bằng đá ôm lấy nhau!

Đây, hai vị thần linh thiêng và đáng ghê sợ mà cả dân làng thờ phượng.

Ngày hội làng D. A. mở từ mồng 6 tháng ba cho đến mồng 10 thi hết. Người ta làm hai bình nhàu báng tra dan và gián giày để già làm ông Đùng với bà Đà. Rồi ngày nào, dân làng cũng cờ quạt, chèo chèng rước ông Đùng với bà Đà, một đám rước đi mít ngá, rồi vòng quanh làng để gặp nhau, chia ý đồ diễn lại cuộc đón rước gần nghìn năm về trước.

Khi hai ông bà — nghĩa là hai hình nhân — gặp nhau, những người khiêng hèn vận động mày cùi cánh tay nay vùng vẩy, để tỏ ý hai ông bà gặp nhau mừng mừng rõ rỡ. Nhưng cột nhặt trong lục huy hoan ấy, giữ cho hai người

dùng đụng chạm vào nhau, nêu dụng nhau thì con gai lông sẽ chia hoang mèt.

Trong khi ấy, cờ quạt phe phẩy, người di trước reo hò, chè nhạo, kêu: « Léu ! Léu ! » để té hổ (phi hổ) hù dòi bà. Thật là một quang cảnh lòi lung, làm ta nghĩ sòng lùi lại đời thái cổ, cái quang cảnh một đám người nhảy nhót reo hò chung quanh một cặp đám thần.

Trong khi rước cũng có mấy người đóng mè con như câu éch, đóng ba người lục-si và một người đóng già lâm-hồ. Người này xưa kia bị đánh chết, lâm-dâng đã cát riêng một họ, chử cho sựu thuỷ để mỗi năm hi sinh một người trao đám thần. Bấy giờ vẫn minh họa, người ta chỉ dành vở thôi.

Đêm hôm mồng 9 rạng ngày mồng 10 là đêm sir tôi ông Đùng bà Đà. Người ta không cho ai xem cả, mà cũng không ai dám xem, vì tin rằng xem sẽ bị diều không hay. Nửa đêm, những người sú-tội đều mặc áo dài, bồi mặt den. Ông thấy cả đám bán, cáo trạng ra tuyên đọc trước mặt hai hình nhân; rồi người ta bắt đầu hành-hinh.

Họ lây gươm khoét mắt, mũi, móm, mỗi lần đâm dao một lần khán « lạy đức Hoàng-đế ». Xong họ chặt đầu ông Đùng đút vào bụng bà Đà, chặt đầu bà Đà đút vào bụng ông Đùng, rồi khéng hai cái xác ra ngầm ở ao Mù ngoài đầu lồng.

Đêm năm sau, người làng lại mở hội, lại dan hinh nhân, rồi lại diễn ra trước mặt mọi người, với cờ quạt, chèng trống uy nghiêm, cái tình sú loạn luân của hai vị đám thần. Mà rồi người ta còn làm như thê mai mải, chưa biết bao giờ mới thôi.

Chúng ta phải ngạc nhiên khi nhận thấy cái trái ngực trong sự hành-động ấy: một đảng sú-tội hại người loạn đâm, một đảng họ tôn trọng thờ kính hai vị ấy, lòn lèn làm hại vị thần.

Một sự áy náy tố rõ và chứng nhận một cách chắc chắn cái lòng ngu muội của dân quê mìn, bắt cứ người như thế nào cũng có thể tồn-lên làm thần và dù đê kính trọng được, nêu chung quanh người ấy có chút huyền bí gì mà người minh không hiểu.

Phóng-viên Ngày Nay

## SẮP IN XONG



ĐỜI NAY XUẤT BẢN

# DÒI BÍ MẬT CỦA SƯ, VÀI

(Tiếp theo)

## BI HÁT BÊN GIA-QUẤT



Cho ba á tro trên, thô bi cháy lăng  
xăng pha nước, lén trầu rộn rip, hồi  
hồng như nhà cỏ ky, tôi chí nhín  
sư M... mà bầm bụng cười thầm:

Trong bộ áo lung thung hàn  
cố vẻ ngô nghênh như một chú dê hồn mươi  
tuổi ở nhà quê. Ngó thử ra ghê, thinh thoảng  
lại đưa cả hai tay lên trời để vay tay áo lên. Lận  
thứ hai mươi, hàn nhìn tôi và làm bầm:

— Thật là nô quâ! nô quâ!

Bangs ở bê ngoài, người ày không có thể bảo  
là sự dược.

Sư M... mới thực là một bức tranh hoàn toàn  
về sự sảo trá, mà dung nhín, tôi bỗng phát ghét!

Không ghét hán, chேo chேm. Sau khi đã cho  
gọi đầu hắt và kếp, nứa đã được một tuần, mới  
à thi mắc vào cái « nạm cu Lang già » còn hai à  
kém chặt lạy sư ông, một quan viên lành có mệt.  
Hai à ép sư vào giữa, sư ông lùi lịch vào trong,  
hai à ép nứa. Lùi vào đền-trường, cùng đường,  
sư ông dành ngồi yên, người ướm thẳng lên như  
người đầu lung!

Một à ôn-ean sau khi đã phò hết cà rắng lầu lợi:

— Trước là quan nè bạn, sau nứa cũng bởi vì  
nhìn, chà mày khỉ rống đèn nhả tóm, xin quan  
vui lên chư! Hay là chúng em hò phun đòn  
bà (!) có điều gì thất thò, nén quan giệu chẳng?

Con « tóm » ày hán là « tay » ăn nói nhất nhả,  
nó cứ cong lưng lén mì nói mài. Con « rồng »  
chết lung đùi người thầy mít tinh của bùn, nén giờ  
hết cả « mười móng » ra-mà hất hùi:

— Mặc tôi, cắc cò! Thị đã bao mặc tôi mà!

Ông Tông, dôi mặt hắp háy như dâ đánh hơi  
thầy những cái khoái trả đêm nay, phóng mũi,  
nói trô sang rồng:

— Dỗ thường các em cho các anh là sự-dây  
phông?

Mặt sư M... bỗng đó ứng-giên.

Một à đứng dậy, nguyễn ungày bước vào nhà  
trong, qua mặt tôi, vừa dí vừa làm bầm:

— Rõ thật là... dẹp đê, và lại vần vắn...

Tôi nghĩ mãi mới biết rằng nó ám chỉ sư ông.  
Đưa ôi ánh đèn « manchon » tôi để ý nhìn kỹ  
lại sư M. :

Trên mặt hán, ở chỗ « thiên định » núng vài  
cái sẹo nhỏ như hạt tam. Vày thi: dẹp đê vần  
vắn, nghĩa là: dẹp đê và rỗ hu! (theo giọng cò  
dâu và... nhà chùa).

Ba-chung tôi tha hồ mời sư M... ra roi chầu,  
nhưng mặc trống, mặc đầm, mặc chung tôi và chỉ  
em, sư ông vẫn ngồi trở ra đây như lúc tĩnh tọa  
trong chùa.

Ở chung nhó-cành, ở cành nhó chúa, hay là  
tám lý áy?

Cụ Lang rì tai giảng rõ cho tôi nghe:

— Vì chi có ông là, mà cũng chỉ có ông là  
chẩm chạp nhìn hán như mặt-thám. Ài mà chịu  
được!

Một lần, hai lần rục. Lâu thứ ba, một á chay  
ra, đường giữa dường cái rέo rảng:

— Gớm! Giái sao mà lâu thê?

Chúng tôi nóng ruột đê ra, sục tim từ phía. Sư  
M... mурън сі « tiêu », ra cửa vể mít rồi...

Cuộc hát tự nhiên là hán, và không có nghĩa

ly gi nữa!

Ba-chung tôi sửa soạn ra về.

Vẫn con « tóm » lúc nay, ý hán nô tự cho là  
binh-pham giỏi, và thao-tieng lóng của các quan

vien Hanof, nên nó bước lại gần tôi;

— Cái anh lúc này, sao « dù » thê?  
(dù là ngô).

Nó khen chúng tôi dày, vì người di rồi là dù,  
thì người ở lại tất không dù! Tôi bức minh:

— Bán cái dù ày di mà ăn!

Nó đứng đầu lại:

— Nói dùa chử, ông ày mới ôm dậy hay sao  
mà tóc tai, em chẳng thấy gi cả!

Tôi phải bắt buôn cười, tiện mom nói:

— Ủt!

Cụ Lang két cầu câu truyện:

— Nói bấy giờ hứa vứa ở từ nay ra hóm qua đây!  
Muốn chết đê lão làm mồi cho!

♦

## KHÔNG QUÂN THẦN PHỤ TỬ ĐẾCH RA NGƯỜI

Cùng đường, riêng có ông Tông không cười.

Luôn luôn, giờ tay lên trời, ông phân vua  
với mày ngồi sau: « Sir với vãi Xâu thời! Ma  
ai xâu chói gi với hán kia chử! Lại còn bộ quân  
áo của mình ưa, bao giờ hán mới đem trả minh  
dày? Hay là cũ thê mà bô di nấm với - gá!, thi  
thật là minh sẽ sút vạn đại! »...

Còn cụ Lang và tôi, không bao giờ chúng tôi  
đã vui nhiều và lâu như đêm đó...

Bên đèn, cụ Lang, gật gù thưởng-thức một  
cách nghiêm-nghi:

« Sự thật két! là một! « Sir » dùng kè đi « tiêu »  
là hót! Tôi đã từng hướng với nhiều sự, biết  
bao nhiêu thù nêu thơ! Nhưng đèn cái y-vi của  
hai việc ấy, thi thật là tuyệt-diết! »

Rồi, cũng bên đèn, tôi may mắn được nghe  
luôn cụ đồ Biền-Thước thuật và bình phẩm tiêu-  
sử của mày mòn-dố đúc Như-Lai:

« Biết như cụ sư T. ở chùa H.G. ngày xưa,  
thì nó cũng bô với tiếng chơi. Lúc chúng tôi  
mới ngoài 30, cụ thường lại rủ tôi đi hát, quan  
áo trên mây của tôi, cụ mặc vào, rồi đi. Ông nhà  
đó, dùa nghịch tự-nhiên và lại sô sảng hơn tôi  
nữa. Chứ e dù thi-lì thi-lì như anh sư M. đó!



Ông Hồ-pháp này ý chừng nhìn  
thấy sự gi ghê tởm lắm, nên cau  
mày, trợn mắt và giờ gươm.

Nhưng đi hát mà thú-vị đệ nhất là lúc tôi còn  
ngó bô thuộc ở Phú-Đi. Ông biết các tảng-dố  
trong chùa H.T. chử gi? Thời thi giàu lâm q! i  
Thuốc phiến hàng cổng, khi di chơi đêm từ chùa  
nó đến chùa kia, thường lây nhang lâm duoc.  
bên nách lại còn cắp tung bộ hương khác nữa.  
Rồi, e dùi Lénh đênh trên mặt thuyền mà  
tom chát, mà tung kinh « ản ái », ở chõ rỗng  
xanh, cánh vắng, thi chí có Trời, Phật biết...

— Thế vi đâu cụ quen các ông ấy?

Cụ Lang mím cười: « Vì tôi là ông Lang, một  
ông Lang hay di lê và nhát-lại sành về mâu chữa  
bệnh Hoa-Liễn. Riêng tôi, tôi cũng đã biểu đơn

# HOA BÊN SUÔI

Của Thè-Lur và Ngọc Điểm

(Tiếp theo)



ÀO thân thò, nói một cách buồn rầu :

Tôi hối có Tươi; là vì một bữa kia tôi gấp cờ ủy... gấp nhau trong có giày phút, trong lúc đêm khuya tôi... rồi từ đó tim mãi không thấy có dấu.

Có thể nhìn Bảo một lát rồi dừng định nói :

Nhưng em không là cô Tươi.

Rồi cô cùi xuồng giờ dâu chát cùi. Bảo lại nói :

Cô hát hay quá, tôi qua đây nghe tiếng cô

hát không thể nào dì khỏi được, cô hát nưa!

Người con gái ra về bén lèn thươn :

Em biết ít lâm, để hôm nào có hội, ông đi  
nghe thi có nhiều người hát hay hơn. Và em  
cối ông ở đây nhở có người trong làng trông  
thay không tiện : họ cũng đương lài cài bén kia,  
sắp sang đây bấy giờ.

Nói xong, cô cầm dao lêng ra chặt cái chõ  
khác vài dicing nganh lung ra phái người thiều  
niên. Bảo ngón ngửi một lát rồi bước lại gần :

Nhưng, này cô, tôi còn có thể gấp có được  
nữa không? Tôi... tôi yêu cô lâm.

Cô Thè lại ngánchez nhìn Bảo, cố mèt e thận, rồi  
đổi mắt trông xuồng, cố dùi dung dấp :

Ông yêu em thế nào được?

Thát đây, cô a. Tôi yêu cô lâm. Người tôi  
gấp gáp đèn nூ, tôi không bùi mắt, nhưng tôi  
tiếng tượng ra giống như cô... Tôi muôn nỗi  
truyện với cô, cô có ưng không?

Em không biết... Nhưng xin mời ông đi cho.

Có tiếng chân dảng va bước lại, Bảo không  
muốn cho người ta thấy mình và nhất là không  
muốn làm phật ý người con gái. Anh tu hồi  
thêm câu nữa :

Tên cô là gì?

Tên em không là Tươi, tên là dù.

Mai cô lại đèn dây lày cùi nưa chứ?

Không đáp, cô chỉ nói :

Xin chào ông...

Rồi lùi cùi xuồng lêng lêng chật những cành  
cây thấp gân đở.

Chiều hôm sau, mua rói nắng hat, đương lâm  
lại, Bảo cung không buồn dì chờ. Tôi đèn,  
anh dèn ở đầu giường, mở sách ra, nhưng  
không đọc. Hình ảnh người con gái Thè lại vẫn  
vợ hiện ra trong trí. Chữ trang sách mờ dần  
đi; những tiếng êch, khai chung quanh nhà cung  
nhô dần lại. Bảo ngó quen đùi lúu không biết,  
lúc tình đây thì thấy trong nhà tôi em.

Anh nhớ ra rằng trước khi ngủ thi đèn trên  
đầu giường vẫn sáng, mà chỗ anh nằm, giờ  
không rõ có được, nên không hiểu sao lại tát  
được đèn.

Anh lại thấy như có ai nằm bên mình, có ai  
se se ôm lây minh. Cái cảm giác đầm ấm, dù  
dảng ẩy một lúu mít thay rõ thèm. Anh cối tay  
định lấy chiếc đèn bám soi xem, thì có tiếng  
nhô nhoi bên cạnh :

Ông nắm yên, em là cô Tươi-dây! Chiều  
hôm qua ông ở riêng ra về, em đi theo xa xa đe  
xem nhà ông ở đâu, mà ông không biết.

Bảo mừng rõ ngồi dậy lèng đệm thấp đèn lên,  
thì cô Tươi chính là người con gái anh gấp  
chiều hôm trước. Cố mặc quần áo thâm mới cù  
ra cù dom dáng như trong ngày hội, nên nhán  
sắc cù cù về thành tú hồn, kiêu mị hồn. Mắt cù  
nhíp lại vì chối, ngồi du chấn nhìn Bảo một  
cách nũng nịu cựi đưa.

Bảo nói :

Cô Tươi! Thè ra cô chính là cô Tươi? Mái  
nhóm qua, có lanh dạm với tôi thế?

Em có lanh dạm với ông bao giờ đâu?

Rồi cô cười, nhìn đầy đủ khéo nhá. Bảo hối  
nữa :

Nhưng sao cô lại đèn dây? Đèn tè lúc nào?

Em đèn đã lùu. Thay đèn sáng, em gọi mà  
ông không thưa. Cửa không khóa, chắc ông ngủ  
quen, em cùi dây cửa vào. Ông ngủ sao mà say  
thi? Em lèng quèc của ông dì rúca chán, rồi em  
cái tên cửa; rồi em tắt đèn, nâm chờ ông dậy



ta nói truyện. Hôm qua, ông bảo với cô con gái  
tay cui trong rừng rặng ông yêu cô Tươi lắm,  
cô phải không?

Bảo nhìn cô tòi gác yêu đương nồng nàn cùi  
sai giờ. Tươi lại nói :

Em nhớ ông quèc. Tái hùm nay em nói dời  
nhà rắng sang chơi nhà chí Thay, rồi em tìm  
ròi nhà ông... Em biết ông là thày giáo ở  
trường.

Bảo định lày nước mồi cùi nồng, nhưng cùi  
nhất định từ chối :

Không, em không khát, em chỉ thích ngồi  
nói truyện với ông thôi.

Hai má cùi đồ tươi, đổi mắt long lanh nhìn  
người thiều niên một cách rất thơ ngây, rất  
thẳng thắn. Cô rinh vùi tro hoa lúc cùi  
trong rừng nhiều lâm. Bảo nâm lày tay cùi nhìn  
chóng chọc vào mắt cùi, nói bằng thí giọng say  
sưa :

Em Tươi! em Tươi! Anh yêu em không  
biết ngàn nǎo. Em đẹp quá dì mắt.

Cô từ chi nói :

Em dàu tên em đẹp mà người em lại đẹp  
hơn....

Bảo bỗng ôm chõm lày cùi. Anh ta hòn-lèn mả,  
lèn trán, lèn mít, lèn giày, khiên cùi rúa xuòng  
cười. Tươi se se dày anh ra, hai tay rúa thẳng  
giúp lày hùi vai người thiều-niên, mieng chüm  
chím rát cùi duyên, thong thòi hùa đầu cùi nói :

Không, ông đừng làm thè. Ông cùi nâm dây  
nói truyện với em cùi hùn không?

Hai người truyện trò đèn gán nâm giờ sáng.  
Tươi ngó dây siva khán áo t-shirt Bảo ra cùi.  
Bảo giũa lai thi cùi nói :

Em không ở được nǚa, sáng rỗi, phải cùi  
di lâm. Mùa ông ôn đùi dạy học chử.

Thè em đèn chơi luon nhé?

Vâng.

Bao giờ em lại đèn?

Cô ngâm nghĩ một lát rồi nói :

Lúc nǚa đèn được thi em đèn, cùi em phải  
chờ được dịp tìm cách nói dời nhà.

Bao chờ đợi bón, nǚm hóm, vẫn không thấy  
người thiều-niên đèn. Anh ta đã bắt đầu sờ  
ruột.

Một buổi chiều nắng ráo, anh lại đi vào khu  
rừng phía cầu Ái, có ý tìm cùi ta.

Ánh nắng mới của những buổi chiều cuối xuân  
hồng thắm trên những thán cây cắn cối. Dwori  
từng lá xanh tươi bén nhàng rực rỡ lấp lánh,  
tiếng chim ríu rít trong tiếng gió ri-rão.

Bao đi dào mây đám cùi bò gom là chỗ chiều  
hôm xưa anh đã gặp người thiều-niên, nhưng  
không thấy cùi ta. Dwori quèd đèn cánh rừng bén  
kia, rẽ theo một lối dòi dì để ra, thì thấy một cùi áo  
nǚu hùi cùi dũng bén mệt người sùi nhá. Cùi  
quay mặt dì mệt! Tay cầm cái hộp thuốc mờ  
đứng trùa cùi sòi vào mảnh gương cùi trong đó,  
mặt tay ruột tóc rói lồng mày ra chiêu châm chú  
lầm. Bảo tròn hình dáng nhân ra lùi cùi Tươi!

Em Tươi! em Tươi!

Anh cùi gọi vùn tắt là đèn gán, nhưng người  
thieu-niên không quay lại. Lúc Bảo tới đúng bén  
cánh hòi :

Trung điểm gi mà anh gọi Tươi không  
thura?

Thì người thiều-niên mới người mắt nhìn  
anh một cách thân thiện, giắt hộp trầu vào  
thút lung, rồi bước đi. Bảo cùi giữ lại :

Sao em quên anh duec chóng thè? Mây  
hôm nay sao em không lai chơi?

Bao ngạc nhiên nở cùng, cùi cùi chau mày đáp  
lại :

Thưa ông, xin mời ông di chỗ khác cho.  
Em không quen biết ông bao giờ cả.

Rồi dè anh dứng lèng dở, người thiều-niên rào  
bước vào trong rừng.

Một lát anh ta chạy theo, thì người con gái  
đang gọi vùy người bùi bước lai bén mây bùi  
bản di cùi cùi cùi :

Anh tu học đọc cùi không hiểu tại sao cùi cùi  
chỉ cùi Tươi lại thay đổi chóng đèn thè... Cùi  
cùi lè nǚu mít suôn soàng không muốn ta tròng  
thùy. Nhưng dầu sao cùng không nǚ cùi tuyêt  
một cách khó chịu như thè chüt.

Bao cùi bùi khuôn nghĩ người mít bùi cùi cùi  
Anh thèng cùi cùi cùi cùi cùi cùi cùi cùi  
Bao cùi bùi khuôn nghĩ người mít bùi cùi cùi  
Anh thèng cùi cùi cùi cùi cùi cùi cùi cùi

Tôi hôm đà, Bảo gập sách vùa tắt đèn di ngù  
thi có tiếng Tươi gọi cửa.

Anh thấp đèn ra mờ. Tươi mặc bộ áo chàm  
thâm, bước vào. Cùi cười :

Ông cùi ngùi quên như đèn xưa có được  
không? Em mít theo xuồng dìi giày dây nǚ, dì  
lại cho ông xem.

Bao không trả lời, lèn mít gián.

Em nhớ ông quèc, mà ông không nhớ em x?

Bao cùi lèng lung. Cùi lèn lèi ngòi bùi Bảo,  
hai chún dưa dày, nhìn anh mít lát, rồi lại thò<sup>6</sup>  
thán nhìn đà. Dùi dùi, cùi ryet re dưa tay nǚ  
lèn cùi tay anh, rồi quèng ngang lung anh s<sup>6</sup>  
sے nói :

Ông nghĩ gi thè? Em đèn nǚi truyện cùi  
ông dây.

Nhưng cùi là người rát la lung.

Lạ lung sao kia?

Sao lùi chiều, cùi đứng đứng với tôi thè?

Em không đứng đứng với ông dây mít.

Thè sao tôi hối cùi luc chiều, cùi lèi quay

di?

Người thiều-niên nganh nhìn, như dò ý anh  
ta, rát lung yên, cùi tròn quèn sách anh  
đặt bén gót.

Bao ngoái quay lại, đặt hai bàn tay vào hai  
bén mít người thiều-niên, ngùi đầu cùi ra mà nhìn  
trán trán vào tận mặt cùi.

Cùi Tươi nhìn lại anh ta, đổi mắt đùi dảng,  
mieng cùi dảng dảng, khiên anh ta thèm một lát  
giúp em aii thè qua tám hồn, không nghĩ gi đén,  
nhưng cùi chì là lung của cùi nǚa.

« Tròi ơi! cùi đùi dảng ngày biết chừng  
nǚa! mít sao trong cùi đep như thè lai cùi tám  
lung ngòi nghè khòi hiêu thè? »

Nghĩ thè rói anh bảo người thiều-niên :

- Em buồn cười lâm. Nhưng em đẹp lâm.  
Anh yêu lâm, chứ em không đáng ghét nhỉ lúc  
em điêng bên sườn chiếu hôm nay.

Tuổi khóc khích cười, đưa đầu vào ngực Bảo.

Túi áo, cách bày, tâm hồn, hoặc cách nêu  
thắng, trong những đêm Bảo không ngờ  
nhất, có Tuổi lại đùa với anh ta, mà bao giờ  
cũng có mặc chài chuối, rồi cát gân súng lại ra  
rồi. Hồi nhà cửa có thi cờ chỉ trả lời :

- Ông cần gì biết nhà em ở đâu ? Em tự đến  
với ông không đùa ! Vả lại nhà em xa lâm.

Quyền lugan lâm mỗi giờ đây Tuổi lại  
đến nồng giờ sáng. Thường thi có hay lên ra về  
lúc anh ngủ say. Trong quang đời dạy học ở  
chỗ núi rừng này, gặp được cuộc tình duyên  
khác lạ ấy, anh cũng làg lanh cui. Anh có thể  
yêu lòng hướng láy hương thơm của đoá hoa  
rặng kia, nêu anh không bao khoan cố cái tình  
thay đổi kỳ cựu của người thiếu-nữ.

Bởi vì bao giờ cũng vậy, mỗi khi đợi lâm không  
thấy Tuổi đến, anh vào khu rừng đường câu  
Ai lâm hồi, thì có Tuổi, trong bộ quần áo người  
cô gái kiêm cùi, lại tờ ra có lãnh đậm với anh.  
Có lần anh ép cô trả lời thi có đang ra chay đi,  
hoặc có tuyêt anh một cách rõ ràng. Thế mà cũng  
trong hồi ấy, tình thường có loi đến nhà Bảo, mà  
mỗi lần đến lại dịu dàng, ngoan ngoãn hơn lén.

Nhan sắc cô trong những đêm cùng anh tình  
tự lại có duyên, lại dám tham hồn lùa ban ngày.  
Hắn như có Tuổi mộc mạc, sống sướng lác ở  
trong rừng với cô Tuổi bì nhỏ, nồng nàn trong  
tay anh, là hai người khác hẳn nhau. Số so  
sánh đó khiến cho Bảo tưởng tối những truyện  
hô-tinh hiện thành gai-nhân đèn tình tv với  
người thu-sinh trong đèn tối.

Một chiều thứ bảy, sau bài học, người thiếu-nữ  
lặng lẽ chui ra ngoài, sau đó lén lút ra khỏi  
cửa buôn lùa. Anh không đùa ý đến những câu  
truyện rời rạc của những người Thò anh gấp  
ở lối vào rừng, vì anh vừa nghe thấy tiếng hát  
lực nhẹ nhàng, nồng nàn, nhắc anh nhớ lại cái  
buổi chiều u ám xưa :

..... Nghiêng duyên thia

Bạn hối mi sương nã với lá

Bạn hối mi sương nã với tía

Thuôn may chung đồng khói tía lá.

Bao diêng dần lại gán chỗ giáp người con gái  
buổi dusk để nghe riết khóc hót và thấy ngây  
cầu hót súc động lòng anh một cách lạ thường :  
« Bạn hối, có thương nhau đừng vội chia phòi »  
« Bảo giờ hét cáy trong rừng ta sẽ lùa nhau ».  
Anh cũng muốn chọn lối hót lòn, nhưng anh  
không có giọng. Anh muốn ngử ý bảo Tuổi rằng :  
— Bạn ơi, cáy trong rừng không bao giờ hét,  
quà duyên ta nở đê hăng hò ?

Cô thiếu-nữ đã nghĩ tay, có đón con dao cào  
bó cùi bên chân, thi vừa lùa Bảo bước tới. Cô  
nhìn Bảo toé khố khêu : Bảo cũng vậy. Anh ta  
định hỏi cho bằng được tu sao cô đòi rời mình  
một cách kỳ quái thế kia ! Chợt có tiếng hát  
đảng xá, giọng uyển chuyển, trong trèo là  
thường :

..... Nghiêng duyên tri .....

Sóng rầu giao kèt định hợp thi .....

Tiếng hót rứt, đùa cho một tràng tiếng nói  
rất nhanh tiếp theo :

— Chỉ Khoa à ! đêm nay bên lảng ăn cưới nhà  
ông chánh, Thay sang rủ chí dây !

Tiếng nói ở một nóc khuất đưa lại. Người con  
gái ra vẻ mừng rỡ !

— Thay ! Thay ! đón mau dây !

Bao ngỡnh trong thi lồng sao ! Người con  
gái mặc áo đen mới hiện ra bên một bụi cây to,  
chính là Tuổi ! Chính là người con gái Thò  
nhanh nhẹn, cui vè khác với tính người diêng  
trước mặt. Mà sao hai người giống nhau đến  
thế ?

(Xem trang 10)

## CUA TRONG-LANG

Tả cái đời sinh-hạt, và những  
cách hành động, những mưu  
hay, chước lừa của bọn « ăn  
cắp » từ nhà quê đến thành thị.



Bồng, nghe mỗi cái bóng lén tiếng :

— Thưa cụ, ở cạnh bờ nước, sao lại có hai  
chum tương ? Cái bóng khác nái rất khéh :

— Mỗi đứa một đầu ! Nó đây !



Thằng Mạc chỉ kịp vùng đứng dậy chạy ra  
vườn.

Đám sám vào cây mít cỏ thụ. Nó trèo phẳng  
lèo. Mỗi trèo được nứa chưng, ba cái bóng với  
ba cái gậy đập vào bên mình nó.

Nó chỉ còn một cách :

Hai chân, hai tay chùm lại, bám lấy thân  
cây, đít buông thẳng xuống, mong cho « quẩn  
theo » nom nhầm là quả mít.

Cả ba cái bóng nói gần đến nhau :

— La quá ! nó vừa ở đây xong...

Một cái bóng chừng như mệt, đèo cánh cây  
mít, lạy tay vin vào thẳng Mạc mà đỗ tưống  
nhầm là quả mít. Vừa mới mồ vảo, bồng tay rut  
lại và đưa tay thutherford. Thằng Mạc nhoài người  
một cái, bùi lạy quả mít bên cạnh. Nó ngã, đèo  
theo cả quả mít. Nhảy mất, nó đã đứng dậy, vác  
quả mít chạy ra bờ ao, ném xuống nước, rồi  
thoát qua rào, ra đồng. Nhà cụ Bá đã thừa hiểu  
cái « già ngã ao » ấy của dân « Huru », nên không  
đòi đèn ra bờ ao bắt trộm, mà lại di vong ra đón  
ở ngoài đồng.

Cánh đồng mènh mông, không có lèi một cái  
cây, chỉ gó ghê vát cái mà hiu quạnh. Trong  
quang bao la, gió đưa lắc cái giọng trung ra xa;  
một tiếng chán dầm ở xá đơn nghe thay được.

Ba cái bóng bỏ vây theo thi « tam giác ».

Thằng Mạc, từ nay vẫn bõ, bồng vập phải cai  
má. Nó vụt nghĩ được một kè tuyệt diệu, nhưng  
rất nguy hiểm :

— Nó nằm sấp lên trên, chân, tay quắp chặt  
lèi bùn phia, còn đầu thì rúc vào cái má, miệng  
khan thèm cái xác nằm dưới đó.

Một cái bóng tiến đến gần má, ngắt ngừng  
một giây, rồi rẽ ngang ra lối khác: cái bóng ấy  
không dám dám lén đâu, cõi người đã khuất.

Mười phút sau, ba cái bóng tụ lại một chỗ,

LEMUR



(Tiếp theo)

vẫn nhau một lúc, rồi noi đường cũ theo hàng  
mà về nhà.

Thằng Mạc thoát, một người chết vô danh đã  
cứu nó !

Thằng Mạc nhặc lại câu truyện ấy, vẫn còn  
cầm tíc cả nhà cụ Bá :

— Tôi nóm đó, nõn không nấm ập mà, tất ngay  
nay chẳng bị cắt gân, thi cũng thôi phải mà chết,  
Không thấy họm giầu não lại giải hơi như thế,  
ày là mới chém của nó bắt cơm nguội, và vải con  
cá têp ranh.

Nhân thế, nó chửi một hồi cái cái « tháng keo  
bản, ăn uống vặt miệng, coi cá to như ông bà,  
ong vãi... »

Bộ mặt đanh sắc tươi lại :

— Bứa... gom ấy, tao đã trả bá cho nó rồi. Mả  
cái chòi tao gửi bá, đèn chó cũng không tim thay,  
Trù phi... trừ phi... đâu ngày rõ rệt, nó giệu  
giẹp báu thờ ông tổ nhà nó...

Rồi thằng Mạc cười ấm lèn như Tào-Tháo  
cười ở Sâm-công :

— Thè cũng há cái bụng tức !

Ăn một bát cơm Siêu-mẫu, thằng Mạc đã trả  
on bǎng....đồng vàng.

## DÂN « CHAY » TRONG THỜI KỲ TOÀN THỊNH DƯỚI QUYỀN TRÙM « VÀNG », TRÙM « BẠC ».

Vào hồi ở các chợ miền quê, các miền lân cận  
với các tỉnh nhỏ, người ta vẫn rùng mình  
trước sự tàn ác của lũ hùi cùu, hùi cụt. Hồi  
đó, nghệ « chay » ở vào thời kỳ toàn thịnh, dưới  
quyền thống trị duy nhất của hai ông Trùm :  
Vàng và Bạc.

« Vàng » và « Bạc » là mỹ hiệu chúng tăng  
cho hai đại đầu lĩnh, mà lòng tôn sùng của  
chúng đã đặt lên ngang với ngai thờ một ông  
thánh, chỉ dưới có ông tổ-tư Lý-thiết-Quái.

Trùm « Vàng » cai quản tất cả các làng  
« chay » thuộc về những tỉnh từ trung châu  
ngược lên. Trùm « Bạc », những làng thuộc về  
các tỉnh vùng suối, ra đòn bέ.

Đảng « chay » K. T. di « rọc » tâu Lạng, tâu  
Lao-Kay, lè tát nhiên là thuộc quyền cai trị của  
trùm « Vàng ».

Mỗi làng « chay » bao lèi một ông trùm riêng.  
Ông trùm ấy dù lanh lẹ, dù què, hui, phát là  
những người có thể live nhau làng.

Theo thứ tự trên dưới, những trùm lèi tên là  
trùm cá, trùm hai, trùm ba...

Đi buôn bán qua các làng đó, người ta thường  
thấy ông trùm có khi là một thằng hùi cut, chân  
tay sùi xì như xương rồng, ngồi thiêu tiễn như một  
đầu linh Lương-Sơn-Bạc. Xung quanh tòn vè oai  
nghiêm trù phu, treo những túi roi, tay thước,  
những nõi rứa chén vàng. Trước mặt, đều ông  
vật vĩborg, cái xe dài, lá dà như sảnh trùm. Nhà  
nó đep như tranh vẽ, sang như nhà một ông  
chánh tổng giầu. Người vào nộp thuế, khép vò  
nhữ vào nhà một ông Huyện. Không phải vì nó  
oai, nhưng vì cái mặt nó có khi chỉ là một cái

# CHUNG QUANH MỘT BÚC THƯ

Thái độ và tư cách Quan-Viên

NG Quan-Viên ở Ngõ-Báo đã dịch các truyện của người Pháp về Đế-Thám<sup>1</sup>, viết ra bài « Cầu vồng Yên-thò », rồi tự tiện để tên mình.

Sự « dán-cấp » đó — phải, chính là một sự ăn-cắp văn — đã rõ rệt.

Trong một số Phong-Hoa, cuộc diễm bao đã có nói đến rành mạch. Cũng vì vậy, ông Quan-Viên nghĩ mất thể diện của con nhà văn — không có một cái sáu nào hơn cho một nhà văn là ăn-cắp văn của người —, nên ông sinh ra ghen ghét thù hận.

Trong Loa số 65, ông Quan-Viên có chưng một bức thư của ông Hoàng-văn-Vi từ Phổ, con trai Đế-Thám, với nhân thư ấy, có ý vu cho Ngày-Nay đã giả mạo bức thư đăng trong N.N. một số trước.

Bức thư của ông Vi như thế này:

Le 8 Mai 1935.

Ông Trần-trung-Viên,

Tôi đã tiếp được thư của ngài hỏi bức thư đăng ở báo Ngày-Nay. Tôi xin nói ngài rõ cai bức thư ấy tôi không biết ai viết mà lại lôi thôi thế. Tôi họ hàng đột nát, kiền thức hép hời, công kích, thế nào được ngài. Má tinh tôi cũng không muốn lôi thôi, dù cho ngài phi thời giờ, hãy xin ngài bắt cho.

Kính chúc vạn an

Kính thư,  
Hoàng-văn-Vi (Bắc-giang).

Thật hiện, khi xem xong bức thư, chúng tôi không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Má ngạc nhiên cũng phải. Vì ông Vi có cho chúng tôi biết và xem bức thư của ông Quan-Viên viết lên cho ông ta, hỏi về sự già, thật của bức thư đã đăng trong báo Ngày-Nay.

Ông Vi cố đưa cho chúng tôi xem một bức thư ông viết và dính trả lời cho ông Quan-Viên.

Bức thư ngày 7 Mai 1935.

Bắc-giang, le 7 Mai 1935

Thưa ông

Tôi có tiếp được thư của ông gửi cho tôi, muốn hỏi tôi duyên do cái bức thư trong báo Ngày-Nay.

Tôi xin cẩn trọng lấy sự công bằng mà trả lời cho ông được biết rằng: tôi cũng có viết một bức nhưng có vài hàng ngắn thôi. Bức thư tôi viết tôi chép ra đây để ông xem.....

(xem bức chụp ở cột bên)

Chúng tôi vẫn yên trí thè nào ông Quan-Viên cũng nhận được một bức thư như thế.

Bên nay, thấy bức thư ông Vi lại viết khác, mà lời lẽ có ý đáng ngờ. Như câu: « Tôi họ hàng đột nát, kiền thức hép hời, công kích thế nào được ngài », thật là một câu quá úy-mi, không hợp với tư cách của ông Vi một chút nào.

Mà bức thư đó, lại chính chữ ông Vi viết. Sự đó không nghi ngờ gì nữa, vì cũng một thư chữ bức thư gửi cho ông Quan-Viên.

Như thế là tại lâm sao? Chúng tôi không tin rằng ông Vi lại có thè một mực hai lời được, vì tư cách ông, chúng tôi không lạ gì.

Xuy nghĩ mãi, chúng tôi chợt chợt hiểu. Hiểu mà sợ cho ông Vi, mà buồn cho những thủ đoạn đê hèn của một hạng người.

Chúng tôi chợt nhớ đến cái địa vị của ông Vi hiện giờ. Chúng tôi chợt nhớ đến cái thân thế ông, đã bao phen lung đong nguy hiểm từ thủa nhỏ, chợt nghĩ đến cái nghị kỵ lúc nào cũng đê nén ông ở trên đầu.

Mà bức thư công kích Quan-Viên, nào có phải là công kích ông Quan-Viên đâu. Ông Quan-Viên chỉ là một người dịch văn của người khác, những người khác này là những nhà văn-si Pháp.

Bức thư công kích Quan-Viên, nào có phải là công kích ông Quan-Viên đâu. Ông Quan-Viên, viết rồi mà ông không dám gửi, lại gửi bức thư khác, fat cũng vì một lẽ.

Lẽ ày và cớ làm sao ông Vi lại viết bức thư lời lẽ mềm yêu như kia, các dặm-giả chảe cũng doan ra rồi.

Người ta nói ông Quan-Viên là một người có thể mạnh. Trước khi cho đăng bức thư kia của ông Vi, chúng tôi thật ngại ngùng, vì sợ sự đăng ấy đem lại nhiều điều không hay cho ông Vi. Nhưng là một sự vạn bất đắc-dĩ, vì muôn tìm ra sự thật — mà chúng tôi dành phụ lòng người con trai Đế-Thám.

Các bạn đọc xem bức thư đó, dù rõ chúng tôi không giả mạo bức thư đăng ở Ngày-Nay trước, vì cái cớ rất giản-dị là, nằm bịa thật, lầm sao chúng tôi lại biết được trước những lời lẽ ông Vi định viết mà viết giống nhau?

Mà lầm sao, cùng một bức thư, cùng một thứ chữ, ông Vi, trong bức thư định gửi cho ông Quan-Viên, lại chỉ nhận viết có đoạn cuối, lại không nhận viết đoạn trên?

Bức thư đó, ông Vi dọc cho người khác viết trong lúc ông ta ôm. Chúng tôi không biết sự đó, vì không biết chữ ông Vi thế nào. Đến nay, ông chỉ nhận viết có đoạn cuối, có lẽ vì một sự

gi bắt buộc ông không dám nhận đoạn trên, hoặc ông quên đi mà không nhớ đoạn ấy nữa.

Sự quên ấy không có gì là lạ. Ông Vi là một người từ bé chịu nhiều nỗi gian truân, nên may mắn thoát ông có lúc như người dâng trai.

Dù thè nào mặc lòng, một lẽ kể trên cũng đủ để chúng tôi không phải lý ý giả mạo bức thư đó.

Những người như ông Quan-Viên, dựa vào một sự vó lý dề vu-không người ta, fat thè nào cũng bị gieo neo, khi sự vó lý ày bị người ta đánh đổ.

Và bao giờ sự thẳng cũng về phần người nhã nhặn, nhã nhặn và diễm nhiên, vì không bao giờ đê cái lòng ghê gớm ghét làm hoa mắt.

Chúng tôi không eau như ông Quan-Viên, dùng những giọng nói sô sảng, đều già như ông Quan-Viên đã dùng. Chúng tôi vẫn lấy cái lịch sự làm đầu, lấy sự thật làm mục đích.

Chúng tôi cũng không eau bia đặt một cách vó lý trê con đê nói sô người khác. Trong Loa, ông Quan-Viên đã tự tay viết — phải, lần này chính lời văn ông nghĩ ra — như thế này :

— Lại việc tình cờ mới đây, trước hôm báo chí, Quan-Viên dường cảnh một chủ giúp việc ở báo Ngày-Nay, nhưng vì không quen biết, chủ ta vó tình, nói truyền « bứa bài » với một người đang đèn bén Quan-Viên :

...Chúng tú toan viết theo lối Ngõ-Báo, nhưng sợ họ báo là ăn-cắp, họ chửi, nên đã viết được 15 tờ rồi, phải xé cả đi, bắn nhau làm lòi « ro-pone-ta », hoặc ra nhiều chỗ, cho khác hẳn, rồi lòi tờ này với tờ mới chém họ được....

Bia đặt như thế đê dàng quá. Chúng tôi cũng có thể viết dâ nghe ông Quan-Viên nói thế này, nói thế nọ, rồi tìm những lời thật khôn nêu ghêp vào cho ông, có khó gì. Nhưng: rõ đê làm gi? đê cho cái bao dọc rõ cai bông sô của mình, có ý vu-không một cách vừa hèn hạ, vừa trô con cho người.

Không, chúng tôi không làm thế, mà cũng không thè làm thế được, vì xin thú thật chúng tôi vốn không quen.

Chúng tôi chỉ xin da tạ ông Quan-Viên, dâ dung cách dâu-dì ày cho biêt rõ cái tâm địa và tư cách ông ra thế nào.

Vé việc này, quả thật chúng chúng không đê ý mà giận ông chút nảo. Chúng tôi dâ có phán đoán cái công việc sô làm trước của ông, của một nhà văn không biết trọng cái tên, cái danh dâ của mình.

Chúng tôi chỉ buon và phản nau cho ông Hoàng-văn-Vi, nêu trên cái thân thế phong trào lận cuộn của ông trước kia, se thêm không biết bao nhiêu nỗi đau đớn, sự khó khăn cho cuộc đời của ông sau này.

Ngày Nay

Bản chép lại  
do chính tay  
ông Vi viết.

# ĂN CƯỚP

Phóng-sự của Trọng-Lang và Thế-Lữ

(Tiếp theo)

**C**ÓM xong, chúng tôi vẫn còn cái cảm trống ngực nè đó. Nhưng để lường tâm nhán ghê lén trên mọi sự, chúng tôi hỏi bác Trương:

— Thế ra, một anh em dì « mồ chết » năm đó, có khi không phải vì mưu giao kèt qua của dân làng hả?

— Chính vậy, thưa hai ông. Cố kinh đã khêu gai thoát được một người anh em rồi. Tháo qua một làng khác, anh em bị thương đau quá, rệu rỉ ám ám. Thị muôn cho tuấn lang đó họ khôi theo chỗ có tiếng rên mà ra bắt, cùng bắt dồn đi phải thi anh em dì, rồi vứt xác đó, hay là vứt nòng mìn chỗ.

Thứ chúng tôi làng lùng trầm ngâm, bác Trương yên ủi chúng tôi:

— Stink vi nghé thi từ vi nghé! Thế gian dã có cái thê, phải khôi hai ông?

— Phải, nhưng mà cũng nhân tame quá lắm.

— Đã đánh! Nhưng mà nêu không thè thì sao thè gian lại có câu này nua: Có gan ăn cướp...

— Thế, những đứa « phản thùng » đi tò cáo anh em thi cái ông súi trí ra sao?

Bác Trương hơi quắc mắt lèn:

— Những đứa đó, cũng vậy, giết!

— Thế ông đã gặp một trường hợp nào như thế chưa?

— Chưa. Nhưng mà chính tôi đã dự vào một cuộc « trả thù » như thế, lúc tôi còn ít tuổi, lúc còn làm ăn quanh quẩn, si sango.....

## Chôn bụng cá.

Bác Trương nhổ cái tăm nhai đã nát rứt ra xa, rồi bắc kè:

— Đêm hôm ấy, trăng sáng như ban ngày. Anh em rùi tôi dì mờ, và giao cho tôi một shibe « quân lương ». Phải qua sông. Mười mấy anh em lên cả thuyền, ra giữa giồng sông, rồi vùi chén.

« Cuôn chướng », ra cái lệnh cái oǎm: mỗi người chỉ được uống ba chén là xong!

Ông re rết dược hai chén, thì « cuộn chướng »...

Ông đồ khẽ khẽ hỏi:

— Lý M... phải không?

Bác Trương đáp:

— Phải, lý M..., nhưng lão ày chết rồi, chết khó sör ở Lai-châu hay ở Hà-giang gi đó. Lý M... lúc bày giờ mới đứng dậy, rút ra một con dao bảy súng quắc, cầm xuống ván thuyền mà nói rắn từng tiếng:

— Xin các quan hãy dừng chén. Tôi xin thưa một câu truyện có « quan ngại » đèn chung ta. Hôm nay thi cái thê anh em mình không thể nào dì mờ được...

Tất cả mọi người đều hỏi:

— Sắp đến đất bạc, mà lại không mờ, là nghĩa thê nào?

Lý M... không dấp, lảng lảng bước ra đứng mui thuyền, rồi một người vào giữa khoang, từ từ mồi ngồi rồi nói:

— Không thê nào mờ được!

Đoạn, hắn trì mặt người mồi vào:

— Ông anh tôi dìi biết là tại sao anh em không mờ được, vì nêu mờ đêm nay thi sẽ chết cả nút!

Anh chàng kia không hiểu vì sao, mặt tái hẫu lại, run lên bần bật. Hắn ngơ ngác nhìn hết mọi người, quay đầu ra như muôn nhà xe xuồng sông, rồi lại ngồi thử ra đây — như người chết rồi.

Lý M... cười nói rất gôm ghips:

— Ông anh tôi dìi biết rằng nêu anh em dò bộ, cách đây độ ba cây, thi sẽ có 10 người lính và một ông đồng tay, chia súng vào ngực anh em và xích chúng ta lại như xích chó. Phải thê không, ông anh ? Kia ! ngô đây à ?

Lý M... dà một cái, anh kia ngô lầu ra, lại nhòn dây, rồi bỗng thuỷ xuồng lạy Lý M... như lỗ sao :

— Lý ông, con trót đại! Con cắn rرم...

Lý M... dà vào móm hàn mà nói:

— Cái mõm chó! Đây cần dì... • rõn nǎm tóc hǎn, rặt đâu ngira ra đảng sau, nhô vào mặt mà bảu chúng tôi:

— Một thằng phản thùng, dì bảo quan, anh em định cho tôi gì?

Mọi người nhao nhao :

— Thắng ày à? thắng chó ày dì báo à?

Một tiếng thót:

— Thịt mẹ nó dì, rồi vứt cha nó xưởng sóng kia! Rõi dìu :

Lý M... từ tòn dáp :

— Phải, thật là một thằng mạt! Anh em quâi tên người, nêu nghe lối nút bao bọc. Nhưng tôi, tôi thè cái mặt ăn mày ày lâm lót như mệt thằng « ăn cắp », tôi dìi nghĩ ngay. Hôm qua, các ông báu với nó, đèn chiếu, các ông có biết nó dì đâu không ?

Không đợi ai trả lời, Lý M... nhổ một cái uña vào mặt anh chàng kia, trình trọng nói:

— Dì bảo quan, gì !

Thằng kia vẫn lấy, vẫn xin, vẫn rên rì.

Lý M... trời chật cảnh khuỷu nó lại, phanh áo dè hở bụng nó ra. Rồi một tay cầm dao, một tay nắm tóc, một chân chẹn lây hai chân nó, mõm nói :

— Anh em định sao ?

Nhìn vào con dao sắc lém, cả bợu đồng thanh :

— Thịt thắng thắng dì !

Một người bước dèn :

— Đòi tôi con lợn ày !

Lý M... gat dì :

— Tôi bắt được nó dì báo, anh em dì báu tôi làm « cuộn chướng ». Xin dè tôi, dè tôi mới phải !

Bác Trương nói đèn đầy, bác vuốt mó hói trán.

Ông đã làm đám luồn mõm như nói truyện với ma và tặc lưỡi liên thanh. Chỉ có chúng tôi say sưa như lạc vào Lương-sơn-bạc !

Một lúc, bác Trương mới nói :

— Thè là xong....

Anh K... hỏi ngay :

— Xong thê nào ?

— Thè là họ thịt thê dò.

— Ông có trông thấy họ giết ra sao không ?

— Không!

— Lạ !

— Vì tôi trốn ra đảng lái dè tránh cái cảnh ghê gớm đó.

— Nhưng it ra, ông cũng « nghe » thè họ giết ?

— Cũng không. Vì....

Bác Trương lại vuốt trán rồi mới nói tiếp :

— .... Vì tôi rúc đầu vào một đồng trâu to trướng, không nghe, không tròng thè gi cái

Lúc giờ vào chi thè họ đang rùa ván thuyền,

và một lát nữa, đã thè mình dèn bén nhà rồi....

Bác Trương nói xong, lóp một lóp hét chén nước trà tầu, rồi vuốt mặt như dè đuổi cái hinh-ảnh của dì-văng đưốm máu mà báu đã ta ra một cách lành lùng, ghê gớm.

Ông Đô, rai rít, thèng thèng hỏi rằng :

— Câu truyện đó, tôi cũng đã được nghe mang mang, mà lâu lắm rồi... Nhưng ! Sao vè sau tôi lại nghe họ khẩu nhau rằng; họ đã buộc dà vào chán thẳng đó, nhưng vì nêu chưa chết hẳn, còn cõi ngai lén mặt nước, Lý M... phải lèay mãi trèo dập thêm một cái vào đầu nó mới chết và chìm hawn. Phải thè không ?

Bác Trương ngừng đầu lèu :

— Tôi cũng nghe thè nói thè !

Bác vùng dập tay vào ngực, nói tơ leu như đùa lèi lòi cho lường tam bắc :

— Trước có hai ông, sau có chú Đô, dàn em

xin nói thật: dàn em có thể coi máu như lă..

• rượu lầu » được, dàn em có thể vui vò làm cho máu rò là thường, nhưng mà... cái mầu đó là máu của người ngoài, những người mà nêu minh không « thịt » tài minh sẽ bị nó « thịt ».

Giong bắc dì dì và buôn bắc :

— Họ giết dàn em, dàn em không nêu hà một tí náo cả.

• Dàn em giết họ, cũng vậy — Nhưng, đều cái việc giết người đồng « dạo », dù người ày có tội cũng vậy, nó làm sao ày ! Dàn em không thè náo làm được ! Thè rắng chèt vi anh em....

Chúng tôi nhìn nhau, chưa biết là nêu lắc hay gật đầu, trước câu lý-luận « Tông Giang » đó. Thi ông Đô đã gật đầu hộ. Ông gật một lúc, theo một lý-trường khác chúng tôi và cù-ký như hinh thù ông :

— Phải ! Nó dà biết lỗi, biết sợ, nó dà lèay van mà cùi giết ! oan oan tƣợng báo, tôi cho thè còn đòn đời đời, kiếp kiếp !

Đè chưng cho lời dò, bác Trương công-nhận :

— Thị dì ! Lý M... chèt rùi xương trên mạn ngực ; còn con cái hồn, thứ hồn có thèng nào ngõe, dàu lèu được, có thèng nào ra hồn ?

Giữa lúc đó, thèng Trưởng Ông, chỉ mặc có một cái áo cánh ngắn đèn gân ngang lưng cuồi trèo một thênh nứa giài, vừa ép vừa chạy qua chỗ chúng tôi.

Bác Trương gọi nó lại :

— Chủ quyền ! Lại báo !

Bác ngành lại phía chúng tôi :

— Nó chí thèng ngày sau được làm linh cơ để vác roi đi rẹp đám như các ông linh huyền ! Hiện giờ cái chòi nòi cuồi là « ngựa » của ông Chính-tông V. B. dày ! Hai ông có biết hôm nòi báu với trò hàng xóm ra làm sao không ?

• Chúng định ném dà cho ông Chánh ngã, rồi... curop ngựa. »

Chung tôi cuồi : • Ông ông Trương con !

— Khóng a ! Hôm nòi các ông ra tinh, chà nói giài gi hai ông xin gửi thèng cháu. Tôi phải cho cháu di họ chử Tây mới được chử !

Dà gán lè ra ngoài đầu đê, và với một câu chuyện máu, chúng tôi từ giã vợ chồng bác Trương và thèng trưởng Ông.

Chung tôi đi xáu xuồng tung T. B., gân bể, cái chòi có những người ăn một bữa gán mòn một mệt khoai thè cơm mà chưa thèn no, bên cạnh những người tiêu khòng hèt cả đem chòi bò đì !

## Gặp một nữ-tướng cướp

Đi bộ một lúc, dà mệt và nhớp mồ hôi. Chúng tôi không dè ý dèn cái cảnh nguy-uga, dò-xò của ngòi chúa C. L... Chúng tôi chí nghỉ dèn cái khòng khí mát mẻ ở trong nhà nó, nhứng bát nước vôi hay là một bữa cơm chay mà sư cu có thè bò-thú cho chúng tôi đượce.

Nhung, người hướng đạo của chúng tôi, tên P. thi lại nhát định đưa chúng tôi dèn một cái (Xem tiếp trang 8)

CÙNG CÁC DAI-LÝ

Các ngài làm ơn tình tiền bắn báo rồi gửi ngay về cho Xin da ta

N. N.



## TRUYỀN DÀI CỦA KHÁI-HUNG

(Tiếp theo)



CÚC hãi rau muống trong ao. Chiếc thuyền thúng dài dòi hưu một thót, khuất trong đám lá muống non ngọt, thành thử trong Cúc như bờ trên bờ rau vậy.

Làm việc luôn một lúc, thuyền đã gần đây, Cúc thông thả cảm mải chèo ngắn, nhô bằng hai bàn tay, bơi ra chỗ ngoài bờ muống. Rồi dòi mặc thuyền sẽ se chuyển động trên làn nước lặng, in bóng khóm tre xanh, Cúc đưa mắt mơ mang ngẩn cảnh.

Tử ngày Thanh thảy Cúc biết thường thấy những cái đẹp thiên nhiên của vạn vật, thi trong những công việc hằng ngày của Cúc, Cúc thấy có nguy cơ đẹp diệu dảng, dù khi nàng đã coi thợ gặt hái, đã tát nước, làm cỏ hay khi nàng ngồi đít vải, đánh ông, đánh suối. Nàng như cảm thấy những tinh tình nên thơ luôn luôn đi dòi với những công việc nông nhọc...

Làn nước, dưới một cơn gió thoảng, rung động nhẹ nhàng. Cái thuyền van cũng hơi chòng chành, rung động. Ngón trỏ rì rào, lắc lư, buông xuồng mặt ao mây chèo lá khô. Một con chuồn chuồn sặc sỡ giật mình rơi bong hoa rứt vang bay lùi, rồi lại hạ xuồng đậu uyên ương chỗ cù. Cúc thấy rõ ràng minh. Luồng gió mát nhẹ nhàng một buổi sáng cuối hè đã thổi lọt qua lầm áo nâu non....

— Ba hôm nữa, còn ba hôm nữa.

Còn ba hôm nữa, vợ chồng Thành sẽ đến... Còn ba hôm nữa, Cúc đã bắt đầu học.

Tứ hôm Thanh về dạy ở trường Nam, kỹ nghệ hè này là kỹ thứ hai rồi. Một năm qua, lại một năm qua. Và mười hai tháng gần đây đã đem lại trong đời ông thầy học và cô học triết bao sự hối hả, tuy chỉ là những sự thay đổi lặng lẽ, êm đềm. Ông giáo thi đã lạy vợ, mà vợ cũng chỉ vào trạc tuổi Cúc. Còn Cúc thì học lực đã khá lắm, và chữ Pháp, nàng có thể đứng ngang hàng với những học sinh lớp Cao-dâng trường sơ học. Thời kỳ học tập chưa đầy hai năm mà được như thế, kè dà chóng lâm.

Trong những sự xảy ra năm ấy, việc lạy vợ của Thành, đã in vào trí nhớ Cúc. Cúc như có định dâng vào đó một phần trách nhiệm.

Kỹ nghệ hè ấy, nghĩa là cách đây một năm, Thành lên Hanoi được độ nửa tháng lại thay trở về Làng Nam. Bà Nhí vui mừng, nhưng vợ chồng Dao thi lạy lầm ngữ vực cái thái độ của Thành lầm. Ba tháng nghỉ hè, ai theo nghề dạy học, chẳng mong mỏi suốt năm, để được về thăm nhà hè di chơi đây, chơi đó. Thế mà mới được hơn mười ngày, Thành đã trở về nơi trọ học, hả chẳng phải vì Cúc, thi con vỉ ai nữa.

— Để thường anh chàng yêu bè nhà như mẹ đẻ chắc?

Đó là câu nói mỉa của vợ Dao, khiên Dao cũng phai cười.

Nhưng Cúc vẫn thân thiện, không vui mà cũng không dâng gì đến việc học của mình.

dùn nỗi đeo bám, Thành phải nhắc, nàng mới nhớ tới.

Buổi học đầu, thật nhiên Thành bảo Cúc:

— Tôi có một việc riêng muôn nói với cô dâlau, nhưng mãi nay mới dám quá quyết. Tôi không hỏi ý kiến vợ chồng anh Dao, là vì anh chì ấy không thể hứa bụng tôi được. Tôi cũng không bàn với bà, vì hỏi bà không tiện, khỉ nào quyết định đã hãy hay...

Cúc im im cười ngắt lời:

— Nghĩa là em cho rằng hỏi em thì tiện, và em hiểu bụng anh.... Nhưng đã chót đâu...

— Chắc lầm. Đây, việc có thò này, chứ thím tôi muốn hỏi con gái một người bạn cho tôi, nhưng đã nai nay, tôi vẫn do dự chưa ưng. Không phải là tôi không trung người ta đâu, chỉ vì tôi không muốn có vợ mà thôi. Lần này tôi, thím tôi bằng lòng tôi lầm, không bằng lòng về nỗi tôi không chịu vắng lời....

Cúc cười rất thẳng thắn:

— Vậy sao anh không vắng lời ngay đi?

Thanh nhìn Cúc. Cúc vẫn giữ vẻ mặt tự nhiên và lanh đạm.

— Áy tôi cũng định thè dày, có à. Có có biết vi sao tôi lại thay đổi ý kiêng chồng thè không?

Cúc lại cười:

— Vì nay anh muôn lấy vợ, chứ còn vi sao nữa. Vì cười xong, anh đưa chị về ở đây với anh chứ?

Thanh như không để ý đến lời Cúc, nói tiếp:

— Tôi đổi ý kiêng chồng thè, tôi bằng lòng lấy vợ là vì có...

Cúc đột bừng mặt, hỏi lại:

— Vì em?

— Phải, vì có, hay nói cho đúng hơn, vì việc học của em. Tôi muôn day em cho đến nỗi đến chùa, cho thè thành một cô thiền nữ trong lý tưởng của tôi. Ma muôn được thè thi phái làm sao cho mắt hột sự hiền nghi. Vìay chỉ có mỗi một cách tôi lấy vợ là xong. Vì tôi sờ vé về đây với tôi. Tôi sẽ nói với bà để cho thuở cần nhà này. Như thè, sẽ chàng có ai dám ngờ vực điều đó, điều kia nữa.

Cúc ngẫm nghĩ, hai giọt lệ rung động ở mi mắt.

— Cố sao thè?

— Em cảm đồng quá! Vì em mà anh đã quyết làm một việc hè trọng trong đời anh; nên việc ấy mà không phải là một việc nên làm, thi thè nào em cũng ngăn cản, nhưng lấy vợ thi hàn làm chử!

Dứt lời, nàng cười rộn rã.

— Thè là có cũng khuyên tôi nên bằng lòng đây.

— Vắng, em rất khuyên anh. Thè là em được họ; anh mãi mãi, mà không bị những đứa khôn nạn chúng em nó nói lão.

Rồi vui mừng, nàng hỏi:

— Chị có đẹp không, anh? Chắc là đẹp lắm, phải không anh?

— Tôi cũng chưa nhìn kỹ!

— Thè bao giờ cười?

— Chủ thím tôi bao nêu tôi bằng lòng thi chủ thím tôi cho cười trước khi hét he.

Cúc vỗ tay, ngày thơ nốt:

— Ô, thè thi thích nһi. Em phải nghĩ đó mừng mới được... Em mừng anh thử gi được bảy giờ?

— Thí gi chính tay có làm re thi cũng quý.

Cúc cười:

— Tự tay em làm ra thi chí có một tẩm vời...

— Có mừng tôi một tẩm vải thi còn gi quý hơn nữa?

— Đè sau này anh làm tâ cho cháu nhé?

Thè rột đèn ngày cưới. Cúc lấy làm tiếc rằng không có quần áo đẹp mà đì áy lê đèn dầu. Nhưng nàng đã gửi Dao mang lều mừng Thành cho cả mảnh chín tháng ngày.

Chỉ nǎn hòn sau đã đèn ngày nhập học.

Thanh đưa vợ về cùng ở Làng Nam, và chàng

bao lâu, vợ chàng với Cúc đã trở nên một đôi bạn rất thân.

— Ba hôm nữa.

Cúc vừa tự nhủ, vừa bơi thuyền vào cầu ao.

Dưới bê rau rứt hoa vàng làm lâm, áo nắp những con cá nhỏ, thỉnh thoảng ngoi lên đớp bột nước, làm cho bê rau rung động.

Cúc đã mò nhìn, rồi thở dài nhặt rau muống bô vào rô.

(Còn nữa)

## ĂN CU'ÓP

(Tiếp trang 7)

quán hàng nước, ở dưới chân đê, cách chùa C.L. độ một cây số.

Hắn nhìn chúng tôi một cách bí-mật và dỗ rẳng:

— Nước chè tươi, trè bà cốt, bún riêu, kẹo bông vừng; ở Hanoi ngay ở nhà Gó-Đa dâ dâ có cái dâ vĩ dô hàn!

Bà chủ quán, ngoài năm mươi, người giọng giồng. Mặt thuỷ thuận, khó héo, sạm như trán bê, và núng vài ướt rồ hoa.

Bà cụ nhìn hắn một cách khinh bỉ, vừa lánchez rồi lại ú rột như thường.

Toàn thân dâ một vẻ mệt nhọc, già quái và sấp chép.

Còn sòng vâ... «oanh liệt» một cách kín đáo chi có đổi mới!

Bác P. cười nói một cách thản thiện: «Thè nhà bà cụ Ty? Cò con gái dâu rồi? Cò tin tức gi ngoài dô khóng?

Bà cụ nhìn hắn một cách vừa khinh bỉ, vừa lánchez:

— Ói giáo! Ăn uống gi thi ăn uống đì, rồi bước dâng lâng thi bước!

P. cợt nói: «Ghé chua l nào con dâ là con rέ me dâu mâ...»

Chúng tôi ngắt lời hắn: «Cụ cho xin ba bát nước!»

Bà cụ vừa quay lêng lâng, P. hât hâm bảo khê chúng tôi: «Hân đây! Ty B. đây!»

Ôy cũng cành dâng, dì vê phia hâ Ty Ng., P. nói với chúng tôi:

— My báu hàng nước từ ngày chồng bị 20 năm khô sai, tôi hay trồng ghèo mỵ, đê được xem my tưốn mà không làm gi được tôi. Ngày xưa mà trèn my thè, thi my giết đì!

«My vẫn yên trì là tôi muôn bờm sớm con gái my — ngót 20 mà khâ lâm — cho nên my mới gián mảng tôi như mẹ mảng con...»

Chúng tôi hỏi: «Ngày xưa my có theo chồng di mò» bao giờ không?

— Mu là một tay dại-tướng khẩn-yêu của chồng. Không có... canh bạc nào là my khôn đì. Chuyên một việc đì tiễn-phong, nhây qua tưốn vào mò circa. Lúc nhây, my đê lá châo lèn mặt tưốn đì tre mảnh trai, mảnh kính cho khôi bị thương.

• Nhây rat cao và nhẹ nhàng như vượn! •

Chúng tôi trách: «Thè mà không bảo từ trước đê chúng tôi hỏi my vâi câu? •

P. trèn tròn hai mắt: «Hỏi vê việc tư của my à? Thòi đì, hai ông! Cứ eay rặng bây ngày my cũng châo nói!»

• Cây rặng my cũng châo nói: nghĩa là: my đang có quên hâu đì-vâng...

• Hai mươi năm chờ cái tin báo rặng sẽ ở góas, hay sẽ được đoàn tụ như xưa! •

Chúng tôi đã hiểu vi sao mít my hàng aước nhâ què mè có đổi mít ay nô xa-sâm, buon-bâ và lạnh-lùng như đổi mít của người coi đê, lira, trên mít hòn-dâo hoang-vu...

Trọng Lang và Thế Lữ.

HẾT SỐ NÀY  
«NGÀY NAY» KHÔNG RA HÀNG TUẦN NỮA,  
SẼ RA MỖI THÁNG MỘT KỲ,  
THÀNH TỪNG TẬP DÀY.  
NGÀY NÀO RA THEO LỐI MỚI SẼ CÔNG BỐ SAU

NHỮNG MÓN ĐẶC SẮC HIỆN CÓ Ở «NGÀY NAY» SẼ LIỆT VÀO PHONG-HÓA  
để các bạn có một tờ báo  
gồm đủ tính chất hai báo  
mà giá bán mỗi số chỉ có

**7 XU**

ai cũng có thể mua được

BÁO PHONG-HÓA TỪ NAY TRỎ ĐI SẼ CÓ 3 TÍNH CÁCH:

**XÃ-HỘI, VĂN-CHƯƠNG VÀ TRÀO-PHÚNG**  
**CHÚNG TÔI SẼ ĐEM THỜI GIỜ VÀ TÀM LỤC TRƯỚC KIA**  
**DÙNG VÀO BÁO NGÀY NAY**

ĐỂ LÀM CHO TỜ PHONG-HÓA THÀNH MỘT TỜ BÁO

**HOÀN TOÀN, ĐẦY ĐỦ**

cho vừa lòng các bạn của Tự Lực Văn Đoàn, cho số hai vạn độc giả ngày một tăng thêm,  
CHO TỜ PHONG-HÓA SẼ CÀNG NGÀY CÀNG SỨNG ĐÁNG LÀ TỜ BÁO  
CỦA HÀNG TRÊ THUỘC PHÁI MỚI

VÌ MUÔN TRÁNH HẾT MỌI SỰ NGHI KÝ

xin các độc-giá mua năm Ngày Nay đã trả tiền rồi mà hạn báo  
chưa hết, làm ơn cho biết ý kiêng: hoặc muôn lây tiền lại, lây sách  
của Đời Nay hay lây báo Phong-Hóa.

Nếu bạn nào không gửi thư về cho biết ý muôn thì chúng tôi sẽ  
tự tiện liệt tên vào số độc-giá mua năm Phong-Hóa và sẽ chiêu theo  
số tiền còn thừa lại để tính hạn báo hoặc thêm hạn nếu bạn nào vẫn  
đã là độc-giá mua năm của Phong-hóa rồi.

CHÚNG TÔI SẼ TRÙ LIỆU PHÂN MINH  
ĐỂ ĐƯỢC LÒNG TIN Cậy CỦA CÁC BẠN

Báo của Tự-Lực Văn Đoàn sờ dĩ được nhiều các bạn gửi tiền mua  
năm vẫn là nhờ ở các bạn có lòng tin cậy, gửi tiền mua không bao giờ sợ mất.

**TỰ LỰC VĂN ĐOÀN**

Có dự cuộc thi của C.P.A.

## THUỐC LÂU NHẬT BẢN

Bán ở 67, phố cửa Nam. — Hanoi

Chứng bệnh lâu giờ thường hành trướng khắp hoành cầu, riêng nước ta xem cũng nhiều người bị phải. Đã mắc phải chữa rất lâu mới tuyệt được nọc. Ai đã bị qua chấn cũng rõ. Nên tìm được mòn thuốc uống rất nọc thật là khó.

Nay chúng tôi vi sự cạnh tranh và sự giúp ích cho những ban mạc phải. Chúng tôi tự tìm những mòn thuốc tại Nhật-Bản. — Thứ thuốc ấy đã được nhiều người các nước đê ý đều, và chè lẩn với thứ thuốc số 58 và 68 của nhà chúng tôi. (Thứ thuốc này đã được nhiều người dùng được linh nghiệm lắm, nay lại càng linh nghiệm hơn nhiều).

Thứ thuốc ấy chuyên chữa như người phải lỵ đường thời kỳ phát hành, buốt, tức mủ, máu, cường dương đau, đi đại ít nhát, nước tiểu đỏ, dùng 2-3 lọ số 58 sê khói hàn, giá 0\$50 1 lọ 5\$00 12 lợ.

Người nào sau khi khỏi chứng bệnh này, đi nọc còn lại, nước tiểu khi chong khi vàng, tình thường ra đời lì mủ, quí dầu hay vớt, ông tiểu tiện tình thường thay nhau ngứa, làm việc nhẹ hay ăn độc, hình như bệnh phục phát. Dùng 2-3 hộp số 58 sê khói hàn 1\$50 1 hộp 7\$50 6 hộp.

(Thuốc không có chất độc, dân bà có mang dùng cũng được). Ai muôn làm đại lý hoặc mua thuốc, xin viết thư về.  
**BINH-HUNG** n° 67, rue Neyret, Hanoi

Bác nhất ở Đông-dương!  
Trường dạy cắt quần áo tây, trong ba tháng biết cắt.

Tuition phiết cả chi có 30\$00  
Ôi xa cõi thế học theo cách gửi thư.

## DÔ-HŨ-U-HIẾU

Diplômé de l'École Internationale de Coupe Duroux (Paris).  
Lớp dạy nấu ngoài đã có kết quả, các ông sau này đều ra mồ tiệm may :

MM. Lourug, ở Hanoi; Huan ở Tourane; Khùê ở Đáp-Cầu và còn nhiều người nữa đã làm cao ở các tiệm may lớn.

Ai muôn may quần áo tây, xin lại:

**Dô-hũ-u-hiếu**, Tailleur

41, Rue du Chancery — Hanoi

Giai rá rỡ, cắt rất đẹp, rất nhanh chóng, có thể thử quần áo 15 phút sau khi đo, tay tay chủ nhân làm và cắt lấy.

Có dự cuộc thi của C.A.P.

## PHÒNG KIẾN TRÚC

## NGUYỄN CAO LUYỆN

Góc phố Borgnis Desbordes và Richaud, cạnh nhà thương Phú-Roan

Giúp việc có các ông:

**TÔ-NGỌC-VÂN**, họa sĩ

**HOÀNG-NHƯ-TIỀP**, kiến trúc sư

Có dự cuộc thi của C.P.A.

Chaussez-vous chic

Sans vous chaussier cher

Chez

## Van Toàn

95, Rue de la Soie — HANOI

Catalogue 1935

Fraco sur demande



Có dự cuộc thi của C.P.A.

## TUYẾT NỌC

## LÂU, GIANG

Mỗi phải uống thuốc số 19 giá 0\$60 đã lâu, kinh niên uống tuyệt nọc giá 1\$00 uống làm hai ngày, thuốc mời chỉ. Chữa khoán, dám cam đoan ba ngày hết đau, tuần lè tuyệt nọc, ở xa mua thuốc uống công hiệu không kém gì. Giang mai 1\$00 1 ve, 4 ve, khôi.

— Cái nha phiến 1\$00 1 ve, 3 ve chửa hẳn. — Khí hư, bạch đái 0\$60 1 ve, 5 ve khôi.

## KIM-HƯNG ||| DƯỢC-C-PHONG |||

81, Route de Hué (Phố chợ Hòm), Hanoi

# HOA BÊN SUỐI

(Tiếp trang 5)

Thay có Bảo nhìn chòng chọc, có kia rồi reo lên một tiếng, rồi cũng chạy mất. Bảo tức thì đuổi theo...

— Em Tươi! em Tươi! đừng lại tội hỏi.

Nhưng người con gái vẫn chạy. Anh theo hót bông quanh eo đuổi mãi, đến bên một bờ ruộng nhỏ chạy ngang đó thì đã không thấy có ta đâu.

— Em Tươi! em Tươi! em Tươi!

— Em lảng nhoi tên. Nắng chiều xung quang trong rừng cây xanh. Bầu trời nước trong, những bông lúa rung rinh trong ánh sáng hồng tím mờ ảo... Mây cảnh hoa đại màu trắng nuột se se đưa dày trên mặt cỏ non tươi.

— Em Tươi!!!

Cả đời từng gọi của anh cảng huyền hò như cát cát mới là ây.

Anh buôn râu đi vào lối cũ thế mây bờ cát, người ta đã gánh về, « chí Khoa » cảng không còn trong rừng nữa. Tầng dân cát cảng tái, cát lá xanh già đã dán dán âm ấm. Ánh cảng phai lấp lánh cát lù lù luyễn trên đầu cây cao.

Một tháng. Qua mùa hè. Rồi mùa năm.

Tươi không đứa nào đến chơi với Bảo nữa. Tươi, hay người con gái tên là Thay mà anh thương thấy bông lúa sau cảng, biến đổi trong cái cảnh nắng rát phản hóng của buổi chiều phai bờ suối nước. Mây bồng hoa trắng trên nền lá xanh lá cát hình ảnh rõ rệt anh không bao giờ quên. Anh đê lòng tưởng rằng đó là hình ảnh của người thiểu-nữ trong rừng đã cùng anh biết bao đêm dài dìu. Anh thần thờ man mác như kẻ si mê thương nhớ người trong truyện Liêu Trai. Anh không muốn tìm sự ly kỳ, vì sự ly kỳ ây có một thi vị nào nũng, mènh mang và đầm đầm.

Rồi:

Vân vắng tương tư than đuổi lầm  
Vân vắng tương tư than đuổi mông

Chắc ca tình nhân chử ry lầm,

Anh say sưa hưởng lây cái thu • tương tư  
thau với gió, tương tư, than với mây, mà trách người tình nhân không nhớ anh nữa.

Nhưng tai lầm sao đến mùa xuân sau, anh lại còn dồn khu rừng cũn Ai? Tại lầm sao anh không đánh hái giữ lấy đóa hoa rừng bên lòn nước để yên trì rắng cõi người thiểu-nữ của những đêm tối đã thành ra đóa hoa rắng! Tai sao Bảo còn tìm đến người con gái kiêm cát hối xưa mà anh thấy không còn tình tứ nữa?

Anh tắm đèn, thi « chí Khoa » không cư tuyệt anh như trước. Cố ta vẫn thản nhiên, nhưng không sống sướng, đã ưng trả lời những câu hỏi của người thiểu-niên. Vì thế, Bảo mới biết rằng cõi ta có chồng, cõi là lấy chồng ở gần đây và là chí đẻ sinh đôi với Bảo. Thay, người thiểu-nữ tự sung lù Tươi với Bảo. Lặng cõi và cõi thè nên gặp Bảo để trêu cợt anh ta chơi. Ngày giờ chung lây chông rối, nghĩa là Thay đã bước vào cuộc đời đương dân, theo khuôn phép.

Bao lây lâm buôn lâm, không phải cõi còn mèn tiếc người con gái cùng anh ẩn-âi chờ lát, anh chỉ iếc ròng cuộc tình duyên ấy chí cõi nghiêm sắc thái lâm thường. Cái bài thơ đầy mộng, đầy hoa, mà người thiểu-nữ trong đó anh coi như một vĩ hõi-tiền, nay chí là một truyện bình thường, mộc mạc. Trong lòng anh dõi với Tươi, không thương nhớ, không còn một chút hương vị nho phảng phất qua.

Bảo phản nản tự trách mình:

— Thủ cõi đẽ cho mình không hiểu, không biết rõ cõi hồn. Áng sương mờ mặng, chập chờn trên sương thực thô sơ, bày giờ dà tan mây.

**Thé-Lữ và Ngọc-Diệm**



## HAICON MẮT



Đây là cồng tòa lãnh sự Pháp ở Văn-nam : lình cảnh không đủ, nên phải thêm ông Thiện, ông Ác để giữ cho chắc chắn. Ở nước Tàu, cái gì cũng thành ra « Tàu » cả. Có lẽ quân cộng-sản vừa rồi sập vào quấy rối tình thành Văn-nam sợ hai ông này nên phải lui quân.



Điện Kiến-trung, nhà ở riêng của đức Bảo-dai. Phòng khách bấy biện theo lối mới. Trong cùng là bức tranh của họa-sĩ Tô-NGỌC-VÂN.



Chỗ xem bệnh và cho thuốc làm phúc ở nhà thương Bảo-hộ. Người nghèo tới xin thuốc đông quâ. Có người phải đi lại hai, ba ngày mới xin được một ít bòng, một ít teinture d'olde; họ lại còn bị người ta đổi một cách không được tử tế. Ảnh này chụp lúc người cao đường giờ tay. Xin nhớ rằng « cách làm phúc quí hơn là của làm phúc ».

Kiểu một nhà thờ ở Haiphong của kiến trúc sư Nguyễn-cao-Luyện và Hoàng-như-Tiếp được giải thưởng nhất trong một kỳ thi có đủ cả kiến trúc sư tây và ta dù. Hai ông gửi hai kiểu dự thi được nhất cả hai - Hội Phật-giáo sắp xây hội quán và có nhờ một kiến trúc sư nghỉ gúp kiểu. Đó là một ý hay, vì hội Phật-giáo nếu sau này không được tích sự gi, thi it ra cũng dễ lại được một cái lâu dài có mỹ-thuật.



Một cảnh xưởng lâm đèn Nguyễn văn Quang. Kiểu đèn do họa-sĩ Nguyễn cát Tường nghĩ. Lần đầu tiên ta thấy sự hợp tác của một nhà công nghệ và một nhà mỹ-thuật. Sự hợp tác ấy đã có kết quả hay. Nhiều kiểu đèn mới ấy được người ngoại quốc hoan nghênh một cách đặc biệt. Cố một sự mới nữa: là trong một xưởng hơn 200 thợ, người nào cũng mặc áo trắng sạch sẽ, có nơi tắm, có phòng đọc sách, đọc báo, v.v...

Có dự cuộc thi của C.P.A.

# TIẾNG ĐÓN VANG!

TÔI bị chứng lè-thompson đã 3 năm nay, té chấn tay, té đánh đầu, mói 2 đầu gối, rứt 2 bàn chân, di xá chói gót, rứt 2 cánh tay và 2 ống chân, đau lưng, sỏi bụng, co gân, da vàng, ăn ít ngủ kém, thâm thèm mệt mè, ai mách thuốc nào cũng tìm kiêm cho kỹ được, mà chỉ tiền mất tát mang. May gặp ông bạn mách cho thử thuốc « Phong tháp số 12 » mới ve giá 0 \$ 50 của nhà thuốc Nam-thiên-Dường 46 phố Phúc-kien Hanoi, là thử thuốc rất hay, chữa được hết các chứng phong tháp, lè-thompson, đau xương, đau gân cốt, té chấn tay, rứt xương thịt và bắn thần bắt tại v.v... Bắt cứ lè-thompson, đau đớn cách nào đều khỏi cả. Tôi liên mua thử một ve uống thì thấy bệnh chuyễn nhiều, tôi lại mua luôn ve nữa thì bệnh khỏi hẳn, tôi xem ra thuốc rất mạnh, công hiệu rất mau chóng. Hơn ba năm trời bị bệnh tốn kém vô ích, nay chỉ mài eo hơng đồng bạc mà khỏi, thật là thuốc thánh, thuốc tiên. Vậy có mày lời dăng lèn bao, trước cảm ơn nhà thuốc Nam-thiên-Dường, sau xin giới thiệu cùng đồng bào đến biết.

Xin giới thiệu : thuốc này có bán tại hiệu Mai-Linh 62 phố Cầu-dát Haiphong, Nam-thiên-Dường 140 phố Khách Nam-dịnh, Bảo-hưng-Long Phú-thọ, Nguyễn-Long Ninh-binh, Tân-phúc-Thành Bắc-ninh, Vinh-hưng-Tường Vinh, Vinh-tường Huê, Hoàng-Tá Qui-nhơn, Trần-Cảnh Quảng-ngãi, Thanh Thanh 210 Rue de la Somme Saigon và các Đại-lý Nam-thiên-Dường khắp các tỉnh xá Đông-Pháp.

## ĐÁ IN XONG

# VÀNG VÀ MÁU

(Nghi thứ ba)

## ĐƯƠNG IN

# ĐOẠN TUYỆT

# LÊ DHONG

## PHÓNG VIÊN TRINH THÁM

(Tiếp theo)

Truyện dài của Thé-Lú

**P**HONG nói lời đó bỗng chầm chú nhìn ra ngoài cổng nhà thương:

Kia, ai như ông Lường Duyn đã đến. Chính ông ta rồi.

Rồi vui vẻ, anh chạy ra cười nói vồn vã:

— Chào ông Lường Duyn!

Người đàn ông bước vào là một người khỏe mạnh trắng trẻo, nét mặt đầy dặn và tươi, tuy những sự lo âu có làm kém đi một chút.

Lường Duyn đã 36 tuổi theo như lời khai hòn trứơc, nhưng trông ra dáng chỉ độ 31, 32. Ông ta mặc một bộ áo phuc hàng sang cắt rất khéo. Cứ chì tự nhiên và lịch sự rõ ra người có học thức và lịch duyệt. Đầu mắt rất nhanh nhẹn, miệng hơi nhỏ, mỗi khi cười nói lại để lộ ra hai cái răng vàng lấp lánh ở khóm môi.

Duyn bắt tay Phong và nói:

— Tôi xem ra việc điều tra riêng của ông fan tôi và chu đáo lắm. Ông thực là một nhà phóng viên hoàn toàn.

Phong « vắng » một tiếng nghe rất chướng tai. Anh ta có thói nhận những lời khen một cách không khiêm tôn chút nào hết.

— Vắng, tôi cũng vui lòng rằng không thay việc này khó khăn mấy. Ông có đèn qua sở cầm đó không?

— Không. Sao? Có việc gì?

— Không. Tôi muốn hỏi xem có truyện gì là không, ông ở nhà đèn đây đó chứ?

— Vắng. Tôi lo quá. Nhà tôi không bao giờ lại có chứng thô huyết với ngài để như thế. Cái nạn ráy đèn vừa rồi thực là một cái khó lóu cho gia-dinh tôi.

Thầy người Khách lai nhìn tôi ra dáng hỏi. Phong sực nhớ ra, chép miệng nói:

— Tôi vở ý đèn thè đây, chưa dưới thiệu người bạn tôi với ông:

— Ông Văn-Binh ở báo Thời Thế mới phái lên sảnh hòm nay, một người rất chăm chú đèn việc này.

Người Khách lai bắt tay tôi và tự sưng lên :

— Léon Yune, buôn bán. Thưa ông, tôi hâm mộ báo của các ông lâm, và rất lấy làm hân hạnh được gặp ông.

Cái này ông ta nói bằng tiếng Pháp, nói đúng âm, nhưng giọng nói hơi văn hóa.

Phong lại nói:

— Chúng tôi vừa đang định tới nhà ông và xin ông một bài chán dung.

Người Khách lai ngẩn ngơ với đáp:

— Vắng, tôi vui lòng lắm, song tôi thi không có bức ảnh nào chụp gần đây.

— Không hé gì, vì chúng tôi xin chụp ngay

ông ở đây cũng được.

Nói rồi Phong nhảy ra xe hơi lấy máy ảnh vào bảm liền.

Đoan anh ta lồ phép nói:

— Cám ơn ông lâm. Bây giờ ông vào thăm bà Duyn phải không? Vậy tiện đây xin chào ông, chúc hòm nay chung tôi đi Hanoi.

Người Khách lai ngạc nhiên:

— Toiday, các ông đã suối?

— Vắng. Vì việc chúng tôi đèn đó là hết. Thôi, xin phép ông.

Lúc Phong ngồi trên xe hơi, tôi hỏi anh:

— Anh bắc hung thủ bị bắt rồi, sao không đưa tin cho ông Duyn biết.

Anh không đáp, nhìn ra bên đường như châm chú ngắm cảnh vật buồn tẻ một lát, rồi bỗng ngang lị nhún tối :

— Anh là đồ già! Không phải là tin nào cũng có thể gào lên cho người ta biết được.

— Tôi không hiểu ý anh thế nào cả.

— Vì anh là đồ tôi, chứ sao? Anh đừng hỏi gi tôi nha, cứ lặng yên lắng tai, mở mắt ra mà nghe, mà xem, mà làm công việc của cái máy thu thanh với cái máy ảnh.

## MẠNH MỐI

— Việc ác mộng này, anh khám phá được rồi ư? Tôi vẫn ngờ là anh có ý gì khác...

Phong như đang nghĩ đi đâu, chợt tỉnh dậy:

— Tôi có ý gì được? Anh không tin tài của tôi mít tí nào ư?

— Tin. Nhưng lần này tôi thấy cái tài ấy...

« ngoa » quá. Phản tôi, tôi chưa thấy này ra ta sáng náo. Ba gian phòng, từ cửa lớn tới cửa sổ, đều đóng kín. Cửa sổ lại có chun song sắt. Đào Ngung ngồi nói chuyện với người chỉ ở phòng giữa, không có việc gì xảy ra. Bỗng nhiên, trong eo ba, bốn phút đồng hồ sau khi người phụ về phòng mình, Đào Ngung bị một con dao cầm sâu vào ngực. Thủ mà không phải là một việc tự sát! Vợ hung thủ vào lòi náo để giết người được? Giết rồi, ra lòi náo được? Chỉ có cái cửa thông phòng giữa sang phòng ngủ là mờ, nhưng lúc ấy, đèn sáng như ban ngày, người thiêu phụ đầu vở ý đèn đều đang trong phòng thủy hung thủ chứ. Bão rặng hung thủ lòi vào một chỗ trong ba gian phòng rồi thưa luce Đào Ngung ở một mình phòng giữa, nhảy ra đám chết, đám xong lại lòn áo một chỗ! Nhưng cũng không sao. Trước hết, theo cuộc điều tra, hung thủ không đe lại một đầu vết náo, trừ cái vết đầu gối trên cái bàn gác cửa sổ, là một chỗ không ai dại gì lại đe đầu ở đó. Sau nữa, hung thủ lòi ra lòi náo? Nghé tiếng vợ người Khách lai kêu, người nhà dày袄 đến đập bõi gõ trên Lường Duyn vừa ở Hanoi vè.. Hung thủ phải là người có phép biến hóa mới trốn thoát được. Nếu không, thi hung thủ chỉ có thể là...

— Là ai?

— Là vợ người Khách lai!

Phong lướm tôi và gắt:

— Vợ Lường Duyn! Không! Một trăm, một nghìn, một vạn lần không! Người thiếu phụ, không những khùng là hung thủ một ly nào, có lẽ là người thâu yêu Dao Ngung hơn tinh rottết thịt nữa.

— Thế nghĩa là?

— Nghĩa là yêu Dao Ngung chứ gì? Là tình nhân của Dao Ngung, anh nghe chưa?

— Ô, có lẽ nào!

— Có lẽ lắm chứ? Dao Ngung không phải là em vợ Lường Duyn. Việc gấp gáp hàn và nhận ra hán là con bà dì, việc đưa hán về nhà chơi để nhử chúng tìm việc cho, đó chỉ là những cách đe dọa hai người được giao nhau, giao nhau mà tránh được các điều nghi kỵ. Điều đó tôi đã ngờ thấy ngày từ lúc giáp mặt người thiếu phụ trong phòng xảy ra ám mạng, đèn nay, sự ngờ đã thành ra sự thực rồi. Người thiếu phụ lúc ở nhà thương chiếu hóm nay, đã thả nhau riêng với tôi hệt.

— Nhưng tại sao anh ngờ được cái điều rắc rối ấy chóng đèn thè?

Bà là nhở ở phép *“phản đoán”* và nhất là cái trật giác riêng của tôi.

— Tôi không hiểu.

— Anh thi chặng bao giờ thêm hiểu gì hết. Mà có gì đâu? Tôi tưởng thày người dân bà tre tuổi kia, trước hết tôi phải khen phục cái nhau sắn kỳ ảo mà anh đã được thấy. .... nhưng tôi cũng chủ ý đến cách trang điểm của cô ta. Một người dân bà biết chống đì vắng mà lại đánh phản, thoa son để khâu và trước mặt em trai? .... Đó là một điều bất thường. .... Lầm dom, vẫn là tình bạn của dân bà, nhưng không phải lúe vào eung lúm dom: đó là lúm môi thứ nhất. Nên các nhà chuyên trách cũng trú ý như tôi lúc xem xét người bị giết, thi thò nào cũng thấy một sợi tóc nhỏ, dài, khác hẳn với tóc den lanh, ngắn và cứng của người dân ông. Không phải nghĩ nhiều cũng biết rằng đó là tóc của người thiếu phụ. Tôi quên không nói cho anh biết rằng vợ Lường Duyn đêm hôm qua vẫn tóc trán. Vậy thi, soi tóc ấy không nhưng nhảy sang cúc áo Dao Ngung được ư? Đó là dấu mồi thứ hai. Lường Duyn đi vắng, dây túi ngủ cá dưới nhà, dù có con sen ngủ ở cái buồng chia đỡ trước cửa phòng ngủ của người thiếu phụ. Cho nó uống thuốc ngủ làm gì? Chẳng là để cho câu truyện ái-án của hai người trong lúc khuya không ai biết đến? Còn gì nữa? Hai lý lúu mui trên lò sưởi, cái đồ án áo đê bên Dao Ngung trong lúu hai người còn ở phòng khách, cùng với những điều tôi nhận xét lúc này cũng thừa chứng ra rằng trước khi xảy ra ám mạng, hai người đã sáu soạn đèn những chuyện đâm hòn hít. Nhưng có biết đâu, trong lúc ấy có dột mắt cảm ứng đang tinh hai người từng cùi chỉ một?

— Ở đâu?

— Ở trên cái cây sâu trước cửa sổ trông ra sau nhà.

— Nhưng cửa sổ đóng ở bên trong kia mà?

— Cái khôn khéo của hung thủ là ở chỗ đó. Vì người rich trên cây sâu lúc là hung thủ. Lúc ấy, cửa đóng, nhưng cái nón cửa vẫn chưa cản lại, hung thủ dùng một cái móng sắt dài kéo hé ra một chút dù để trông thấy cảnh bên trong. Tôi đã có thi giờ xem xét lại cái cây ở phía ngoài trường và xem có những vết dầu móng sắt sứt trên cửa sổ. Vào khoảng 10 giờ đêm là lúc dây túi trong nhà ngủ yên cả, người thiếu phụ mới sang bên phòng ngủ trước, thi thò lúu đó, hung thủ ở trên cây kéo cánh cửa sổ ra, khiến Dao Ngung nghe tiếng động, kinh ngạc quay ra. Lưới dau hung thủ giết Dao Ngung ngay lúc đó.

Tôi ngắt lời Phong và hỏi:

— Nhưng cái cây mà hung thủ ăn trên đó ở ngoài bức tường, có cách xa cửa sổ không?

— Cách hơn hai thước.

— Vậy làm thế nào hung thủ giết được?

— Anh không dì xem xiềng bao giờ?

— Thế ra hung thủ nhảy từ cảnh cây bám lấy cửa sổ để đâm chết Dao Ngung?

— Khô khát phải. Anh nên nhớ rằng Dao Ngung mới quay ra thời, mà từ chỗ vùng mây là chỗ Ngung gue xuống chết cho đèn cửa sổ cách nhau nhường một thước chín mươi. Mà cho rằng Ngung có đì ra phía cửa sổ thì hung thủ cũng không đâm được: cửa sổ có chân xong sắt, mà kè ngày đây lại có cái bàn. Người chậm chạp đèn dầu cũng tránh được.... Nhưng đây hung thủ không ra mặt, vẫn lẩn trong bóng lá mà giết Ngung một cách rất nhạy không? Tai nào kịp để phòng.

— Bằng cách gì?

— Tôi thè mà vẫn chưa nghĩ ra. Bằng cách phóng con dao vào ngực Dao Ngung, phóng trúng tim; hung thủ quá cố con mắt tình và có tài phóng dao hơn cả nhà nghề trong những phuруг xiếc.... Đây tôi cứ theo cách hành động của hung thủ kể nói cho anh nghe.



« Giết xong Ngung, hung thủ lại lây cái móng sắt dày mạnh cửa sổ vào, leo xuống đất, dập cái móng vào một chỗ kín mà chỉ riêng tôi biết thấy, vì tôi vẫn có ý tim. Hung thủ chạy theo cái móng nhỏ ở bên cạnh nhà ra đường cái, lúe áy, trong nhà đầy tờ dãy vi nghệ tieng kêu của vợ Lường Duyn. Hung thủ got công chạy lén gác, chạy vào phòng giữa, nhưng cửa phòng ấy khóa, lén vào phòng ngủ bên trái, rồi do lối cửa thông di sang. Con dao đậm chung tim, nhưng không săn lùng, hung thủ muôn cho người ta ngờ là Dao Ngung bị đâm mội: nhát rát mạnh, nên vút lây từ thi, bảo người thiếu phụ sang phòng hòn...

Tôi giương mắt nhìn Lê Phong, toan hỏi nhưng anh lắc đầu, vẫn giữ nguyên cái giọng bình tĩnh và nét mặt thận trọng nỗi tiếc:

— Anh đừng ngát lời tôi với. « Hung thủ » bảo người thiếu phụ sang phòng hòn để tim... hung thủ. Thì ra lúc ấy, hắn ăn sâu con dao vào ngực người chết, nhưng không để lại vết tay trên chuối da, vì tay hắn đeo găng, rồi nhanh như cắt, hắn chạy leo lên cái bàn kê trước cửa sổ, vẫn nắm cửa lát để cho câu chuyện thành xác rồi thêm. Hung thủ thay là tôi cái, có mưu trí và lán đáo giết người đã có « my thuật » lâm. Nhưng hung thủ chỉ có một điều khờ là đì thi thực với tôi.

— Thủ thực với anh?

Lê Phong chưa đáp với, mim cười đè ngầm và ngạc nhiên trên mặt tôi. Một lát anh mới thông thà nói:

— Phải, thủ thực với tôi bằng cái cết dâu gòi in lên cái mặt bàn gỗ gu kẽ trước cửa sổ. Bản dán xì day nén cái vết in cùi chú ý một chút là thấy rõ. Giả Dao Ngung hay một người nào vào ở trong nhà từ tôi mà ti len đó thì khó thấy vì quần áo họ khô. Nhưng quần áo của hung thủ lại hơi ướt. Anh lại nên nhớ rằng tôi hòn qua, trước lâm đâm mưa. Tôi lây làm là rằng trong việc ám mạng khôn khéo đến thè, mà hung thủ tính việc vẫn chưa được chu đáo.

— Nhưng hung thủ là ai mới được chứ?

— Câu hỏi của anh khó chịu quá, tôi nói dần thè rồi mà anh còn chưa đoán ra sa?

— Lường Duyn ư?

— Chủ côn si nữa? Lường Duyn, người Khách lai lạnh lẹ, nhã nhặn mà anh với tôi gặp ở nhà thương vừa rồi. Hung thủ đây.

— Nhưng sao anh bảo hung thủ bị bắt rồi?

— Đó là một cách nói. Nhưng cũng là một sự thật. Lường Duyn là cái mưu của mình lầm, nên không tránh tránh. Thế thì muôn bâthân lúc nào nêu lúc ấy, chí chờ có đủ chứng cớ nữa thôi. Chứng cớ thi tôi đã cho các nhà chuyên trách thấy một vài điều rõ. Thế dù như bộ quần áo rớt của hắn. Hôm qua trời mưa, hắn khai rằng: ở Hanoi vé bằng ô tô, mà ô tô của hắn kín như trong phòng ngủ. Vậy thì sao quần áo hắn lại ướt như đì ở ngoài mưa it ra là hai, ba giờ đồng hồ. Tôi chủ ý đòn điều ấy ngay từ lúc các nhà chuyên trách khám xác từ thi Dao Ngung, nhưng mãi sau mới thấy điều đó là rất quan trọng. Tới dem ráp các việc xảy ra lại cho eo liên lạc và thấy « nhứng lù sảng » cùi vùn vùn hiện ra.... Ngày đêm hôm qua tôi đã biết ba phần tư sự thực rồi, và có thể tóm ngay Lường Duyn, nhưng tôi còn một vài điều vẫn chưa eat nghĩa ra được: là con dao giết người kia sao lại ở trong tay người Khách lai và bọn người buôn lậu có dính dáng đến vụ án mạng này không? Tôi chỉ đòn hai điều đó suốt sáng hôm nay, nhưng chí thay những lè rát mập mờ chye hiện ra rồi lại biến mất. Bóng cái tin anh dem ở nhà doan ve lâm tới tình ngô ra.... « Ánh sáng của sự thực », nói theo giọng vua chuong, này ra một cách rất rõ ràng, rát chói lọi: Lường Duyn cũng là một tay buôn lậu, hành động ở trong bông tôi và biết được các đường lối và ngày trời về của bọn buôn súng với thuốc phiện lậu ở bến Táu vè. Hồi đi điều tra, tôi có nghe nói đèn máy tay đai phủ thương đứng đòn cho họ bọn này, nhưng không ngó rằng trong những tay ấy Lường Duyn đây chính là một tay trọng yếu. Con dao kia Duyn thiêu, gác rác lây được? Ngay, giờ của bón đòn ròng thi chí coi người đã giao thiệp với chúng mới biết được: nên Duyn mới viết thử, hay nói cho đúng, mới cắt lời trong báo, làm một bức thư nặc danh chì dán cho nhà doan. Người Khách lai tại sao tö cáo họ? Đó chí là một lối lợi dụng các trường hợp một cách tinh khôn: Duyn biết rằng Dao Ngung trước cũng là một tay buôn lậu, nên cùi ý cho nhà trách ngó rằng hắn bị giết là vì bọn buôn lậu trả thù cho mày người bạn ki Ngung tö cáo. Hầu tình việc này có lúu lám, ví có lúu hán chủ ý gết Dao Ngung dà lúu.... Giết vía ghen, vi biết rằng Dao Ngung mà trướk hán tướng là em vú minh, nay chí là một người tình địch của hắn. Cái ghen như thế mới ghê gớm, không sói nỗi, không tám tieng, khoan thai trầm tĩnh hơn cái ghen của Hoạn Thư. Duyn muôn triệt một người được vía minh yêu, nhưng không muôn cho vía biết chính mình là thù phạm. Cái giận trong lòng được hả, mà đòn với vía cũng như đòn với pháp luật, hàn vẫn là người tử tế nhà thường. Tôi thi thực rằng phải là người thông minh, học thức lâm mới có những thủ đoạn như thế.

Tôi hỏi:

— Bây giờ anh định ra sao?

— Bây giờ à? Vé chỗ trọ của tôi thu xếp va li, rồi đòn hiệu ánh lây mày bifa ánh tôi chup và đưa họ rúa, rồi về Hanoi với anh.

— Ô! vè ngay a?

— Việc của minh thi là xong, con ở lâm gi nữa?

— Thế còn Lường Duyn?

— Hán bị bắt hay không là tùy theo cuộc điều tra thứ hai của các nhà chuyên trách. Mả theo ý tôi thi chép chí nay mai là xong. Tôi đã cho họ biết cùi sự thực. Còn minh thi chí có việc mau vè nhà báo cảm dàu mà viết bài tường thuật.... và... đợi đèn một vụ ám mạng ly kỳ hơn.

(Hết)

The Lữ

TRONG LÀNG

# CHAY

(Tiếp theo trang 5)

mùn tróc to, đặc mày cái lỗ nhỏ hoe hoét, toàn thân nó, mỗi chỗ thiếu một tí, có khi như một cây cẩn, còn trơ hồn cánh mục nát.

Mỗi ngày, mỗi làng « chay » cắt ra độ 10 tôm cho tôm ra các nơi làm việc : 5 tôm hút để quay nhồi và ron • đường • và 5 tôm lành về công việc « moi, nẩy ».

Chiều đến « hiếc » được bao nhiêu, nộp trả cho trùm, ăn hoa hồng một giá không nhất định : một trăm bạc có khi chỉ được hai chục lá cùng. Tiền nộp vào qui trùm, dùng để « khâu bó » ngày rám, mùng mít, các quan cá « ấm » lầu « đường », ngoài việc dùng để nuôi cá nhà, cá họ trùm.

Một tháng muôn nhập môn « học đạo » xưa mệt lè xanh tó. Xong ba hồi trống, trước hai giây đồng viên, một bên húi, một bên lành, nó vào lò, khàn sưng têu tuổi, tình nguyện xin « nhập đạo ». Rồi nó « với » với tổ xin phủ hộ đệ cho nó được mát tay • đê dì • vân chuyên • cho khỏi bị « nhở ».

Lẽ là, theo cái lý sói thịt có dã ngàn năm rồi, cả làng ngả ra hè chén.

Thằng Hán nó đã là người có đạo, bắt đầu tập luyện nghề « moi, nẩy », dưới ngọn roi dù của trùm. Cách tập của nó giông như cách tập của đảng « chay ». K.T. mà tôi đã kể trên.

Thời hạn học nghề cùng làm là một tháng. Quá hạn, dù còn « quỏe » cũng phải đi « hàng », vì ông trùm không thể nuôi không nó được.

## MÈ-TÍN

K héo giữ móm miệng, mè túi hơn cà đồng bồng. Cố là là dán « chay », rồi mới đèn con bắc.

Trước khi đi « vân chuyên », một thằng sơ ý nói động đến một tiếng mà chúng kiêng, như những danh từ đê chí con ong, con đê chẳng hạn, thì cá nhân vien trong đám thời không xuất hành hôm đó nữa. Một mình thằng có lối, ép phải đơn thương độc mã ra. Một ngày hôm ấy phải kềm làm sao cho dù tiễn đê chia cho cá bạn.

Đọc đèn tên « hèm », chúng yên trí rằng, nếu đi, tát không nhở thì cũng bị án đòn.

Một ban « hưu » đánh ly dì cùng bạn trâm nấm, vì con đì đây, quâ yên nó, dã rọi ra cho nó và cá bạn nó, một mâm thịt vịt đê ăn lót da trước khi đì « lung ».

Cái con làm « tiêu danh » các nhà báo ày, chí có cái tội là làm sái những người sori thịt nó như con cá me.

Nhung nhung tên « vịt » đã được liệt vào hàng tên các con kiêng nhất. Kiêng nhất có những tên sau này :

Con « khoai » (ong), vì oge nó độc, đọc tên nó ra, sợ phải đòn. Các đê đệ thần Bạch-mi cũng loại tên ong ra ngoài ngôn ngữ.

Thế đèn con « bê he » (con đê), vì nó sori hết lộc. Bé tên, sợ ra đê mà phải về tay không.

Rồi đèn con « sáu nước » (con dia), vì nó là ông Phạm-Nhan; ông « nứa tiên » (con hổ); con « dai » (con rắn); con « may » (con mèo), vì ông ay và các con ay... độc lầm.

Trong số, ta nên kể cả cái tiếng « mắng yêu » của chi em, cái tiếng dùng đê chí... ông tố loài người, con khỉ.

Bên cạnh tên loài vật, còn có tên của một hạng người nổi nghiệp bi gậy của sứ Lý-thiệt-Quái, những thằng « Cóc » (án mày).

Những câu nói truyện có dính tên các vật phải kiêng, chúng đổi đi, chẳng hạn : xâu hò đổi là : « bò móng », rắn như đá, đổi là « cứng » như đá...

Ra đèn ngô, gấp ẩn mày, gấp gáy, chúng thôi không di nữa.

Trước khi đi, bắt một trong hai thứ độn : độn « lục nhâm » hay là độn « bát xát ».

Phải bỏ buộc giấy móm trong khoa ngón ngứ, nòn nớp đốp những quả phổi thù vịn sướn, cho nên chúng ép phải gửi lố độ một cách thái quá đền mứt cá nhân cách.

Thằng ăn cắp đâu có cái bộ mặt lắc cặc, nhăng nháo, như người ta vẫn nói.. dò oan cho nó.

## MỘT CÁI CHẾT

Thằng Hán ở ngõ hẻm Đầu có nghề mượn cảng xe đì « moi tây sảy ».

Ngày kia nó ôm phạm phòng nặng lâm.

Vợ nó bị bắt giam ở hỏa-lò, đợi nó vào phép từ sáng đến chiều, đã bắt đầu nghi nó, có « con » nào.

Không biết đảo đâu ra được tiền nữa, nó dànuh gượng cầm xe đi « hàng » một lần nữa.

Thè là nó quy hồn. Trong túi còn vòn vẹn 14 xu.

Chỉ trong vài giờ, nó bắt đầu hập hối. Thị ở hỏa lò, vợ nó đã rục rịch « chích » thằng Ich ký.

Nó cảm khau. Người ta bán nhau như nó đì nhà thương, đê.. tòng nó ra đường mà chết.

Một tháng bạn nó tình nguyện vực nó ra xe. Ra đến cửa, rồi bó bó : « nó vừa « moi » của Hán cá hồi mòn 14 xu mà không kịp đê lại cho con mụ chưa biết rằng mình sắp gõa.

Thằng Hán chết rồi, ở via hò.

Vợ nó đang tìm người đê giri nhau về một câu rủa chồng chết đường, chết chợ.

Hai vợ chồng Hán con trò, yêu nhau lắm, những lúc Hán nhiều tiền. Hán chết, nhưng còn may mắn hơn « yêu xích èu » vì nó còn được đem theo xuồng mồ, một khôi hồn của toàn vẹn.

Bức trường điện trước lò ám đã tha cho nó cái tội đau đớn hơn cả các tội trên đời : cái tội nhím một đòn bà xuất nguyên hình sống sóa, sau khi đã hút đòn sương túy, tình yêu của một đòn ông, còn nằm đó mà không chút tàn lực để nguyên rúa hay tha thứ...

## TRƯỚC KHI HẠ BỨT

Nếu theo lão-văn-sái Dekobra, thi nghệ trộm cắp có thể coi như một món mý-thuật.

Nhung, ở cái xí « rắng đèn, đì dắt » này, mý-thuật ăn cắp chỉ có thể ví được với cái mý-thuật về cây trúc bê hòn chím xé, cái nhà to hơn quả nút, dưới một cục đùi lòm, tro trên, gọi là mít trời.

Tôi đã biết cái giờ của mý-thuật ày, tôi có thể chép hàng chục truyện na ná như truyện cái chết của thằng Hán, cái ôm của Ông, và đồng bọn.

Tôi đã bước qua ngưỡng cửa của đời chúng, cho nên nhín từ con « yêu vỏ quanh » đến con « yêu xích èu », ngày nay tôi không nói giận như ngày trước nữa...

Nhung nói giận trước một thằng ăn cắp, thi chao ỏi ! Ông sẽ nhận thê mà phải giận cá ngày !

Trong-Lang

## DÒI BÍ MẬT CỦA SƯ, VÃI

(Tiếp theo trang 3)

giò kho và nước mắm trưng cho một vài vị trong đó!

Tôi cười to để thường cái « mim cười tai ác » của cụ, rồi tôi hỏi :

Thưa cụ, hôm nay, một người đánh té-tóm hai hội mới bắt đầu ủ một vấn. Anh ta hạ bài và kêu : « Trường là sư H.V. nữa ? » Sư H.V. ý hẳn ghê gớm lắm ?

Sư H.V. ở làng V.C. gần đây ? Còn phải nói ! Cũng vợ, con, cũng có dâu, mẹ tây. Ngoài ra lại còn đìn làm... mặt-thẩm phụ đê kiêm ngoại nứa.

Một ông sư « hay ho » như vậy mà làng còn đợi giò không bắt xuất-ai viện này ?

Thi, ôi chào ! Duyên ai phận này. Quý hòe đứng dâng-dâng trong chùa, làm ó-uê của Phật thi thôi, và cốt nhát là đứng « thực kết » !

Bất tri nhữn em làm việc lẩn núia, tôi lại phải cười, « ngoại giao » :

Tôi nghe nói cụ đã sơi thịt « già cây » với sự cụ chùa L.H. ở K.T. ?

Có, có ! Thịt cây của ông cụ ấy, ngon tệ ! Cụ tắc lưỡi, rồi cụ mới kể :

« Chúng tôi di bầy chim gáy ở sau chùa. Thầy mệt luồng khói ở một đồng lò bay lên. Lại gáu, vạch lùm tim thi thả tro ra một sảnh đong con dây thịt chó hầm rưa mặn, thơm phức. Tôi chắc là của sự cụ L.H. Vào bạch với cụ : « Bạch cụ, có một tiểu-dân nào muôn reo và tẩy-dính cho nhà chùa, nên nêu thịt « cây » trong đất chùa ». Sự cụ chỉ cười : « Nhà chùa xin cảm ân chư-ông. Nhřng nhà chùa hỏi thật : Chư-ông có thích cái món « mận » đó không ? Lẽ dĩ-nhiên là chúng tôi miê-phát luôn hai, ba tiềng. Sự cụ ngài lại cười : « Chư-ông cứ phượng-liệu, cho ngay cái nói « cây » đó là của nhà chùa chúng được ! Vá có muôn cùng đánh chén, thi nhà chùa cũng sùng lòng choh ! »

Cụ Lang, nghĩ hơi một lát :

« Nhà chùa đã từng học đèn hai chữ « Tài thí », tức là bô thí tiền cho người nghèo. Không có tiền thi thay « thịt chó » vào cũng được, phát thê không ?

Tôi cười một lán thứ ba :

— Vậy thi sự cụ L.H. chỉ có cái tội nghinh-thần-khâu ?

... và « liên lạc » một tí tẹo với bà thù-hộ. Liên-lạc cho đèn khi nào dàn lăng ché là bà ấy phái-phát nhiều quá thi nghỉ. Nghỉ cho đèn lúc bà ấy già, rồi liên-lạc lại ! Ông nghe ra rồi đó chứ ?

Trong óc tôi, tôi bỗng tưởng tượng ra cái hình-ähnh của một hạng « bát-giờ », vừa dâu m López, bụng xé hay là dâu trọc, hom hem, treo trên sau cái mít-né dạo-đúc, dang « ống » trên một đòn lẩn lộn những kính-kệ và bà vui, bà vui và kính-kệ...

Tôi nhớ như dã nói giận, và buông hai tảng rát vú :

« Khôn nạn ! »

Cụ Lang khêu ngon đèn, dịu dàng chừa lại : « Khôn nạn và đáng thương ! Ông à. Cũng dù nguy quan, thất-khiến, cũng đóng thuế, mà lại hanh-nhà thi tài phải như chúng ta-vậy. Vâ-lại, không quản thân phụ-tử dêch ra người ! »

Cụ trò vào tận mặt tôi mà lý-luận một cách la lùng :

« Đê ra thi phải làm « người » cái đê, rồi có muôn làm « sự » mới lâm, chứ ai lại đê ra đê là « sự » ngày, rồi mới lâm « người » thi vú lý-thập, và già mệt rồi con già mà chơi nữa ! »

Trong-Lang

(Còn nữa)

# CINÉMA PALACE

TUẦN LỄ NÀY:

Từ thứ tư 15 đến thứ ba 21 Mai 1935 :

## LA ROBE ROUGE

do những tài tử trứ danh CONSTANT RÉMY, SUZANNE RISSLER, JACQUES GRETILLAT và DANIEL MENDAILLE sắm vai chính. Một chuyện thương tâm, một viễn quan tòa định kết tội oan một người lương thiện để được thẳng chức, sau vì lương tâm căm rứt ông đánh tha bổng kẻ bị hàm oan, nhưng muộn quá rồi anh ta về đâu nhà thì ôi thôi còn đâu là cảnh gia đình tốt đẹp năm xưa... cửa nhà tan nát, chồng hắc vợ uất đì thả phượng cầu死刑. Một phim tuyệt hay xin chờ bỏ qua.

**TUẦN LỄ SAU:** Từ thứ tư 22 đến thứ ba 28 Mai 1935

## LE ROSAIRE

do tài tử ANDRÉ LUGUET — LOUISA de NORMAND sắm vai chính. Một chuyện tình rất cao thượng, cảm động, thương cảm.

# CINÉMA TONKINOIS

Từ thứ sáu 17 đến thứ năm 23 Mai 1935 :

## FRANKENSTEIN (Quý nháp tràng)

Báo sĩ FRANKENSTEIN nửa đêm ra bãi thi meadow mà lây xác người chết mang về rồi dùng phép múa nhiệm của khoa học để làm cho xác chết sống lại, những xác đó lần sống lại không thành người, lại thành con quỷ dữ tợn, bôp cõi giết người như ngựa, làm cho cả một làng phải khiếp sợ hãi hùng. Một phim mà các bạn đang mong đợi được xem. Trong tuần lễ chiếu phim QUÝ NHẬP TRÀNG tại rạp TONKINOIS, hôm nào cũng chiếu buổi ban ngày từ 5 giờ 30, chư chủ nhật bắt đầu từ 5 giờ — Thứ Năm và Chủ Nhật có chiếu Matinée Scolaire bắt đầu từ 2 giờ, giá vào xem rất hời.

Muôn xem QUÝ NHẬP TRÀNG hiện hình xin lại rạp TONKINOIS xem sẽ rõ ?

# MAI - DÈ

HANOI — 26, Rue du Sucre 26 — HANOI

Bán dủ:

Tơ lụa, nội-hoa và cá ngoại-hoa  
Rất nhiều hàng mầu hợp-thời-trang dè may  
quần áo mùa hè

Xin đến xem qua sẽ rõ

MUỐN CHỤP ẢNH ĐẸP  
CHỈ NÉN LẠI

Hương-ký Photo  
HANOI

AI MUỐN CÀM NHÀ CỦA, ĐẤT CẮT  
XIN CỨ ĐỂN HƠI TẠI

Vạn-quốc Tiết-kiệm

HANOI

Công việc nhanh chóng và có  
nhiều điều tiện lợi cho các ngài

Có dự cuộc thi của C.P.A.

## THUỐC TRI BA CHỨNG ĐAU BỤNG KHÁC NHAU: DA-DÂY, PHÒNG-TÍCH, KINH-NIÊN

Bau ticc giữa ngực, lai chói qua sau cai, rồi đau lấn xuống ngang thoát thất lưng; ơ hơi lên cõi có khí ơ ra cù nước chua; có khí đau quá nôn cùi đờn ra nôn, hể ơ hơi hay đánh trung tiện thì đỡ; đau như thè gọi là đau dạ dày (đau bao tử).

Đau bụng trên hay bụng dưới, cơn đau rát dữ dội; đau đờn nôn hay một ngày thi đỡ; cách mấy ngày hoặc một tháng đau một lần; đau như thè gọi là đau bụng kinh niên.

Bau chói chói bụng dưới, có khí tức suýt x匈 hả nang, một đồi khi ơ hơi tên cõi, ngày đau ngày không; ngày muôn ẩn, ngày không muôn ẩn, lợ lửng thất thường; sặc mệt càng vọt hay bụng béo, da bụng dày bì bích; đau như thè gọi là đau bụng phòng-tích.

Ai mắc phải, hãy viết thư kề chiêng bệnh thật rõ gửi cho bản hiệu, sẽ gửi thuốc bằng cách lanh hóa giao ngay.

Thư từ và Mandal để: Nguyễn-  
ngọc-Am, Chú hiệu: Điều Nguyễn Đại  
Dược Phòng 121, Hàng Bông (cửa  
quay) HANOI Đại lý: Sinch-Huy, 59,  
rue de la Gare VINH; Quan-Hải, 27  
rue Gia-long-HUÈ. Nan-nam marché  
DALAT. Minh-nguyệt rue Gia-long,  
PHAN-THIET. Vinh-Xuong 19 rue du  
Commerce KIËN-AN.

Muôn nhiều người biết  
đến hiệu mình, các nhà  
buôn nên kíp đến dự  
cuộc thi Quảng-

đẹp của



C.P.A.

tổ chức

Xin mời đến

thương lượng với  
M. Nguyễn-Trọng-Trạc  
Directeur du Comptoir  
de publicité artistique

80, Boulevard  
Grand Bouddha, Hanoi

Có dự cuộc thi của C.P.A.

## AI ĐỌC "ĐỜI NAY"

.. Không biết các sách khoa-hoc ..  
"VÌ NƯỚC" SAU ĐÂY CÙNG LÀ:

đ bộ Công-Nghệ có: Dày lâm  
40 nghề ít vòn 2 \$ 00, 30  
nghề dầy 1\$50, Kim-khí  
và cơ-khí 0 \$ 80, v. v...  
đ bộ Thể-Thao có: Tập võ Táu  
(1 à 5) 1\$76, Võ Nhật 0\$50,  
Võ Ta 0\$40, Võ Tây 0\$60.  
Dày dâ ban 0 \$ 30.

đ bộ Y-học (lâm thuốc) có: Y-  
học tùng thư (1 à 10) 5 \$ 00,  
Sách thuốc kinh nghiệm  
0\$50, Xem mạch 1\$00, Đầu-  
bà 1\$00, Trò-con 1\$00, v. v.

đ bộ Thần-học: Dày Thủ-miêu  
(1 à 5) 2 \$ 00, V. T.M. Nhật-  
bản 0\$60, Trường sinh Thuật  
0\$60, Dày bay Sô-Tir-Vi 1\$00.

đ bộ Mĩ-Thuật có: Sách dạy Đàn-  
hú và cải-lưng 0\$50, Sách  
dạy vẽ 1\$00, Dày làm ảnh  
1\$00, Dày làm ván thơ 1\$20.

đ bộ Lịch-Sử: có Định-hiên-Hoàng-  
Lê-dai-Hành, Hùng-Vương.

đ bộ Doanh-nghiệp có: Những điều  
nhà buôn cần biết 0\$40, Thương-mại kẽ-  
toán chinam 1\$50, còn các thứ linh tinh  
như Nam-nữ bi-mặt, Gia-lô, Họe chư-  
tẩy, v. v... Ngót 100 thứ, xà thèm cước.  
Muôn có trú hué-hồng, thơ đẽ:

**NHẬT-NAM THU-QUÁN**  
HANOI - 102, Hàng Gai 102 - HANOI

# xi-qà và thuốc-lá hiệu MÉLIA

là hiệu thuốc ngon và nổi tiếng hơn hết

Ai đã dung qua điều công-nhận rằng không, có thứ thuốc lá nào lại có được cả ba đặc tính:

THƠM

NGON  
và RẺ  
như thuốc lá hiệu MÉLIA

Chỉ có 0\$06 một gói  
MARINA rouge mà trước kia bán những 0\$10

Đại lý độc quyền: RONDON & Cie  
HANOI-HAIPHONG-TOURANE-SAIGON



C.P.A.  
KHUE  
PUBLIS

Có dự cuộc thi của C. P. A.



HIỆU SƠN  
THĂNG-LONG

NHÀ IN VIỄN-DÔNG có in đủ các thứ giấy má, sổ sách lư và cho nhà buôn. Ai cần hỏi giá tiền hay cách thức gì xin vui lòng chỉ dẫn.

NHÀ IN VIỄN-DÔNG có đủ các sách vở giấy bút. Có tập Nguyệt-san **Livres Nouveaux**. Quý-khách cần dùng se xin gửi hâu.

NHÀ IN VIỄN-DÔNG có kho giấy to chứa đủ các thứ giấy tốt giá lại hạ.

NHÀ IN VIỄN-DÔNG lấy làm hạnh biếu các quý-khách mua hàng trả tiền ngay: cứ 3\$ hàng thi biếu một phần năm vé Cuộc xô số Đông Pháp.

VIỄN-DÔNG ĂN QUÁN  
HANOI - HAIPHONG