

Sài Gòn

LƯU-CHIEU  
VĂN-HÓA-PHIM  
Số 565



Arté

Quan tãn chề độ tãn

CẢNH SÁT TẬP KIỀU :  
- Bây giờ thay bậc đổi ngôi !



**LÊ-HUY-PHÁCH** là một nhà thuốc có danh tiếng và tin nhiệm nhất xứ Bắc, bắt cứ bệnh gì khó khăn nguy hiểm đến đâu, dùng thuốc Lê-huy-Phách đều mau khỏi cả. Những vợ chồng lâu năm không đẻ, những vợ chồng đẻ mà không nuôi đã có nhà thuốc Lê-Huy-Phách giúp cho hoàn toàn các gia đình ấy.

## Các bệnh nhân không dùng thuốc

# LÊ-HUY-PHÁCH

## nhật định không khỏi những bệnh

**TS50** - Riêng dùng cho các bà đã có chồng mà mắc bệnh bất điều. Dùng 1 hộp thuốc này kinh đều ngay lại mau có thai.

Điền kinh bỏ huyết số 21 giá 1\$00 - Riêng dùng cho các cô chưa có chồng. Dùng thuốc này kinh nguyệt đều hòa, tăng thêm sức lực, khỏe mạnh luôn.

### LẬU - GIANG-MAI

Không uống thuốc Lê-huy-Phách nhật định không khỏi

Các thứ thuốc chữa bệnh phong tinh của Lê-huy-Phách là những thứ thuốc độc tãi, nóng vào là khổ. Khấp Đông-dương đều biết tiếng. Thứ cảm ơn, người Tây, người Tàu đều có, đã nhiều lần chụp ảnh đăng lên báo trước.

Thuốc năm 1935, số 70 giá 0\$00 - Rất mau khỏi các bệnh Lậu, không cứ mới mắc hay đã lâu, nóng hay nhẹ buốt tức hoặc ra mủ, uống vào là khỏi

Giang-mai số 18 giá 1\$00 - Lưu loét quy đầu, mọc máu gà, hoa khế, phát hạch lên sỏi, đau lưng, đau gối, nặng tới bặc não cũng chỉ dùng 2 hộp thuốc này đã thấy hiệu nghiệm.

Không uống thuốc Tuyệt trùng Lậu, Giang của Lê-huy-Phách không thể khỏi hẳn bệnh Lậu, Giang-Mai được

Tuyệt trùng Lậu, Giang-mai số 13, giá 0\$60 - Một thứ thuốc hay nhất ở xứ này - lọc máu sát trùng.

Sau khi khỏi bệnh Lậu, Giang-mai, tiêu tiện trong đục bất thường, có gháy, có cặn, vớt quy đầu, nhớ nhói ở trong ống tiểu... đau lưng, vàng đầu, ứ tai, tọc rụng, giạt thịt... uống thuốc này kèm với « Bồ ngũ tạng » số 22 giá 1p.00 các bệnh khỏi hết.

### Đàn bà bị di độc bệnh phong tinh

Bệnh khi hư: tiêu tiện khi trong, khi đục, có vẩn, có cặn, ra khi hư, kinh nguyệt bất điều, đau bụng nổi bẹn. Kém ăn, ít ngủ, đau mỗi thân thể... kịp dùng « Đương cân khí hư âm » số 37 giá 1p.00 và « Tảo nhập khí hư trùng » số 38 của Lê-huy-Phách, khỏi hẳn bệnh khi hư, lợi

đường sinh dục về sau.

### Phạm phong, phạm tinh

Bệnh này làm cho chậm đường sinh nở, chóng nên coi thường. Không cứ đàn ông, đàn bà thì khi lấy vợ, lấy chồng thường hay mắc bệnh ấy cả. Mắc bệnh ấy bởi những khi uống rượu say ăn cơm no làm việc nhọc mệt, đấm bần, lợi nước mà với ham mê sắc dục hoặc những ngày quá nóng mà phòng dục quá độ cũng thành bệnh ấy. Khi phát bệnh đầy hơi, ợ chua, trong bụng vất khi, nổi từng cục rồi lại tan, đau lưng, tưng ngực, chân tay buồn mỏi, da vàng hoặc xám, đi đứng thờ ơ, ăn uống chẳng ngon như trước, mắt, mũi, miệng ngòn ngò không yên... Nếu bị lâu năm còn dầy da bụng các mặt vàng.

Cách chữa - Dùng thuốc phòng tinh số 13 giá 0p.50. Mỗi bị chỉ uống hết 1 hộp là khỏi, lâu thì 3, 4 hộp là xong.

### Bệnh tê rất nguy hiểm

(thuốc bổ huyết phòng tê được hầu hết mọi người cảm ơn!)

Độc có kim thư được và so sánh những sự kinh nghiệm khảo cứu của chúng tôi. Thì, nhật định những mắc bệnh tê thấp mưng, người hư máu cả mưng. Máu đã hư lại uống những thuốc có nhiều vị nóng như: đinh hương, hồi hương, quế chi, long não, khung hoạt, độc hoạt, hoàng đàn... thì bệnh không thể nào khỏi được, mà còn nặng thêm. Nhiều người không biết làm thuốc mới trên đi là gia truyền, là thánh dược Ồi! đi biết bao bệnh nhân uống phải thuốc này ra đổ mồ hôi.

Thứ thuốc « bổ huyết phòng tê » số 81 (giá 1p50) này rất hoàn toàn mỹ mãn. Ai đã dùng thuốc « bổ huyết phòng tê » của Lê-huy-Phách thì nhật định không bao giờ mắc bệnh tê thấp nữa.

Đã mắc bệnh tê thấp, uống thuốc này kèm với thuốc « tê thấp » số 6 (giá 0p50) thì tốt lắm.

Đàn bà sau khi đẻ, dùng 1 hộp thuốc này, phòng được bệnh tê, các bệnh sản hậu.

### LẬU NÂM KHÔNG ĐỀ

Hàn, Nâm, Nhiệt tử cung

1) Hành kinh lần thứ nhất, bản

**LÊ-HUY-PHÁCH** là một nhà thuốc tổ trưởng khoa Y-học Á-Đông, đã làm được nhiều quyền sách rất có giá trị chẳng những được hầu hết các báo tây nam ca tụng; lại được cả Hàn Lâm Viện bên Pháp (Académie des Sciences de Paris) khen tặng nữa; (quyền NAM NỮ BẢO THAM) và nhất là lời xem mạch thái tổ lại rõ ràng lắm - Biết được trước phải bệnh gì sau phải bệnh gì và nhân thể của người ấy nữa

khí đột nhập từ cung - hơi lạnh theo vào từ cung (hàn nhập huyết thất) làm lạnh từ cung. Từ cung bị lạnh thì không kết được thai khi.

2) Hành kinh hay rữa nơi cửa mình cũng thành bệnh lạnh từ cung mà còn đau bụng dầm dề - đau bụng dưới. Vì thế mà không kết được thai khi-khi.

3) Tử cung nhiệt không hòa được chất tinh nên không kết được thai khi. Sinh ra từ cung nhiệt thì những ngày hành kinh hay gàu lưa (nhiệt nhập huyết thất). Không những bị tử cung nhiệt mà còn có bệnh đau bụng từng cơn - đau bụng dưới.

4) Giao hợp về độ làm hư tử cung. Tử cung bị hư thì đóng mở chẳng có hạn, sinh ra hành kinh nguyệt tháng 2, 3 lần, hay hai tháng mới có một lần hành kinh vì thế mà không kết được thai khi.

Dùng thuốc « Thiên-địa-hoàn của Lê-huy-Phách phải có thai »

Thuong thuốc này phân nhiều là các thứ hoa: kim ngân hoa, hồng hoa, ích mẫu hoa, đầu ông hoa, ngọc nữ hoa và nhiều vị khác như: tam thất, địa liền... Rồi theo each « cứu chế hực cứu » những vị thuốc.

Những vị thuốc phải làm 9 thứ là: rươi, gạo, mật, muối dấm, nước đồng tiền, nước cam thảo, nước đậu đen, nước gạo, phôi khô rồi lại làm, cứ như thế đủ 9 lần, nên sách thuốc gọi là « Cửu chế hực cứu ». Mỗi vị thuốc phải chế đủ 9 lần như vừa nói, cho hợp với âm dương, nên gọi là « THIÊN ĐỊA HOÀN »

Thuốc này chuyên chữa khỏi những bệnh ở tử cung: tử cung lạnh, tử cung nhiệt, tử cung đóng mở chẳng có hạn, bỏ mủ, mất máu nữa.

Những người không có thai dùng thuốc này có thai. Những người chậm có thai: dùng thuốc này mau có thai. Thứ 4 một thứ thuốc giống con chưa từng có

Thuốc lưỡng-nghi bổ-thần của Lê-huy-Phách đã chữa khỏi hàng vạn bạn người có bệnh ở thận! !

Thuốc này bảo chế rất công phu, có vị phải tìm phơi hàng tháng để lấy dương-khí, có vị phải chôn xuống đất dùng 100 ngày để lấy thổ khí và đất nhất là vị « nhũ cầu thận »

Có bệnh ở Thận, bắt cứ mới, lâu uống thuốc này khỏi ngay

Bất thần - Đau lưng, mờ mắt, ứ tai, rụng tóc, tiểu thường, môi méo... dùng 1, 2 hộp thuốc này khỏi hẳn, khỏe mạnh hơn xưa.

Di tinh - Khi tưởng đến dục vọng thì tinh khí tiết ra, dùng 4 hộp được kiên tinh, cố khí.

Mộng tinh - Dùng thuốc này 2 hộp khỏi hẳn, bệnh mộng tinh không bao giờ có nữa!

Hoạt tinh - Khi giao hợp tinh khí ra sớm quá, 4 hộp thuốc này như ý số câu!

Tinh khí bất sa nhập tử cung - Tinh khí ra rì rì, không vào tới tử cung, 3 hộp thuốc này tinh ra rất mạnh.

Còn các chứng khác: Lạnh tinh, Nhiệt tinh, Liệt dương, đờ lâu năm lắm, cũng chỉ dùng 3 hộp thuốc này đã thấy hiệu nghiệm là thường! !  
Và những người vì mắc bệnh lậu, giang mai uống phải nhiều thứ thuốc công phá làm hại thận khí sinh ra đau lưng như bẻ, mắt mờ, chảy nước mắt, vớt quy đầu... dùng thuốc này lại càng hay lắm Giá 1\$ một hộp

### Bất điều kinh

Kinh hành khi lên tháng, khi xuống tháng, hoặc 2, 3 tháng mới hành kinh một lần, hay thấy kinh 2, 3 lần trong một tháng... tức là kém huyết mà mắc bệnh bất điều. Kinh đã không điều, còn sinh nhiều chứng: vàng đầu, ứ tai, chong mắt, môi xương sống, an ngủ không đều hòa...

Điền kinh chàng ngọc số 80 giá

# Lê-Huy-Phách

N° 148, RUE DU COTON - HANOI

ĐẠI LÝ CÁC NƠI - Honggay: Hoàng-đạo-Quy, N°5 Théâtre; Hảiphong: Nam-Tân, 300 Bonnal Haidường; Phú-Vân 3 phố Kho-Dục Baerinh; Vinh-Sinh, 164 phố Tiên-an; Ninhbình: Ich-Tri, N° 41 rue du Marché; Tháibình: Minh-Duc, 97 Jules Piquet; Namđinh: Việt-Long, 28 Champeaux; (trên trường học bên Cầu) Thanhhoa: Thái-Lai, 72 route Bến-thủy; Vinh: Sinh-Huy, 59 phố Cổ; Huế: Văn-Hóa, 29 Paul Bert; Quinhon: Trần-vân-Thắng, Avenue Khải-đinh; Nha Trang: Nguyễn-đình-Tuyên, tailleur tonkinois; Tuyhoa: Nguyễn-xuân-Thiệu, Dalat: Nam-Nam đường-phòng; Phan-rang: Bazar Từ-Son; Phanri: Ich-Công-trương-công; Falfoo: Châu-Liên, 228 Pont Japonais; Quảng-Ngãi: Lợi-Hưng, route Coloniale-Saigon; Dương-thị-Khuyến, 109 rue d'Espagne et Nhơn Hoàng 15 Amiral Courbet; Dakao: Đức-Thành 118 Albert Ier Cholon; Bâch-Lan, 300 rue des Marins; Bentre: Maison Tân-Thân; Thudaumot: Phúc Hưng Thai, Thakhek; Chung Kỳ, Pnompenh: Huỳnh-Trí, rue Ohier và khắp các tỉnh lớn Trung, Nam, Bắc, Ai-lao, Cao-mên, đều có đại lý cả.



XÃ XỆ — Thế nào, cụ lý, khóa thuế năm nay làm ăn có khá không?  
 LÝ TOÉT — Ra quái gì, chỉ đủ tiền xe pháo cùng tiêu vật.

## BÙN LẢY NƯỚC ĐONG

### NỖI LO HẰNG NĂM

TÔI nhớ mãi một buổi chiều của quãng đời thơ ngây, một buổi chiều nặng nề lần đầu đã đặt tôi vào trong cảnh thương tâm của dân quê. Hồi đó, tôi học ở một trường huyện, hằng ngày qua một cái chợ nhỏ, quán thấp lè tè và sợ sác.

Chiều hôm ấy, tôi về sớm, ghé vào chợ tìm tổ chim. Chợ đã vắng, dưới những quán siêu vẹo, chỉ còn rác bừa và bã mĩa. Một vài người dân bà đương vội vàng thu dọn gánh gánh. Một cảm giác buồn rưng động trong lòng tôi, cảm giác đứng trước một cảnh hoang tàn.

Bỗng tôi chú ý đến một người đàn ông ở góc chợ. Bây giờ tôi chỉ còn nhớ rằng lúc đó tôi thấy người ấy có một bộ mặt khó đoán. Người ấy chống đòn gánh đứng cạnh đôi thùng, mà, tôi lấy làm lạ quá, trong thùng là một thằng bé con. Thấy tôi lại gần, người đàn ông ngáp ngừng như muốn nói lại thôi. Tôi nhìn thẳng bé, thẳng bé nhìn tôi mỉm cười. Tôi mò tới hỏi:

— Sao bác lại cho em ngồi trong thùng thế?

Tôi nghĩ bụng rằng được ngồi trong thùng để bác gánh chác cũng dễ chịu như người ngồi xe. Nhưng tôi ngạc nhiên hết sức khi nghe bác ta trả lời:

- Tôi đem bán cháu đấy, cậu ạ.
- Bán?
- Bán để làm gì hở bác?
- Bán để lấy tiền đóng thuế.

Rồi bác ta mỉm cười chua chát:  
 — Cả ngày chả có ai mua, khôn khổ quá. Đấy, cậu có mua tôi bán rẻ cho.

Tuy là câu nói đùa, bác ta mặt cũng tỏ vẻ hy vọng như người chết có vợ, lấy mảnh ván mỏng để mong thoát thân.

Từ đấy, và dần dần, những việc mắt thấy, tai nghe đưa tôi đến một định kiến bất di dịch:

— Dân quê, cơm không bao giờ ăn no, áo không bao giờ mặc ấm, nhưng sưu thuế bao giờ cũng cố nộp đủ số. Không có gì họ không hy sinh đi để khỏi mang tiếng là trốn lậu thuế.

Đối với bọn phân, hết sức đến

thế là cũng. Nhưng sức người chỉ có chừng thôi. Bọn phân của chính-phủ là phải liệu theo sức của dân mà đánh thuế, nhất là đối với những người nộp thuế lý trường kia. Thuế má, — đó là một nguyên tắc ai cũng rõ — cần phải ăn nhập với lưng vốn hay hoa lợi của nhân dân. Trái với nguyên tắc ấy thật không khác nào đem mỡ con gà để trứng vàng, kết quả sẽ là sự nghèo nàn cực đến tột điểm của cả một nước.

Một nguyên tắc thứ hai, là việc thu thuế cần phải tổ chức thế nào cho số tiền của nhân dân bỏ ra với số tiền cất vào công quỹ không chênh lệch nhau một cách quá đáng.

Những nguyên tắc ấy, ở miền thôn dã, người ta có áp dụng hay không, đó là một điều cần phải xét đến, nếu ta thành thực mong dân quê đi đến một đời quang đăng hơn.

Trước khi xét xem hoa lợi của dân quê với những ngạch thuế

họ phải trả có cân đối, có ăn nhập với nhau không, tôi muốn nói đến phương pháp thu thuế đã, nhất là lối thu thuế đình và thuế điền.

Thuế đình-điền là hai thứ thuế dân quê lo đến trước hết mọi việc. Mỗi năm, lúc cánh đồng lúa đổ ối như vàng, là lúc họ nghe thấy tiếng gọi thiết tha của bọn phân đối với công quỹ. Đầu tiên, ông lý tiếp được bài-chỉ là họp hội đồng để định đoạt việc quản phân xem mỗi dân đình phải đóng bao nhiêu tiền. Việc việc quản phân ấy, lệ thường xảy ra nhiều điều bất công. Hội đồng toàn là đàn anh trong làng, nghĩa là những người giàu có. Cho nên thường thường họ đồng lòng dành lợi về phần họ, để hết sự thiệt thòi lên đầu dân nghèo, không có người bênh vực.

Đến lúc đem thi-hành sự bắt công đó, ta sẽ thấy xảy ra nhiều sự bất công khác. Trường không cần phải nói, ai cũng biết rằng lúc ấy là lúc hoành hành của bọn cường hào tham lam. Lúc ấy, họ tha hồ mà hống hách: giữ đồ đạc, — có khi cả đồ thờ nữa — trói, đánh, giam, những việc phi pháp vụt chốc trở nên



những việc xảy ra hàng ngày, và công nhiên thì hành. Lúc ấy họ mới trở tài cho dân quê biết rằng họ không làm công không cho ai, nên ngoài số tiền thuế, họ cần phải lấy thêm tiền phụ thuế nữa; số tiền ấy to nhỏ không nhất định, còn tùy ở thế lực của cường hào và tính ngay thơ của dân đen.

Lúc ấy, ai có về nhà quê mới thấu nông nỗi của dân quê. Trong

làn không-khi lo sợ, tiếng trống thúc dục thuế nghe buồn thảm, nặng nề; giọng quát tháo, dọa nạt của ông Lý trở nên oai vệ, hống hách, lần tiếng van lơn của kẻ bạch đinh đổi khác, không có tiền nộp thuế; ngoài chợ, náo nham, nôi, bát đĩa, náo nham, náo gá, chó, người ta cố đem đi bán một giá rất rẻ, — trong nhà trọc phú, tập nập những người nghèo sơ sác đến

vay mượn, kẻ gánh đôi lọ cõ của ông cha để lại, người đem vãn tự ruộng đến để mong vay một số tiền, với một số lãi nặng gấp ba...

Nhưng cảnh thương tâm nhất là cảnh người đàn ông tôi gặp hồi còn nhỏ, gánh con đi bán...

Chạy thuế mà đến nỗi như vậy, thì hẳn là không phải vì dân quê không chịu làm hết bổn phận đối

với công quỹ, chỉ có thể vì sưu thuế quá nặng, không ăn nhịp với hoa lợi của nhân dân mà thôi.

Vây sưu đòi các ngạch thuế và phương pháp thu thuế là việc cần phải thực hành ngay, nếu ai nấy đều thành thực mừng rằng những cảnh thương tâm kia sẽ hoàn thuộc về kỷ vãng.

Hoàng-Dạo

# TỪNG TUẦN LÊ MỘT

## TỰ DO NGÔN LUẬN

TRONG lúc hết thấy báo chí Trung, Nam bỏ hào đi tới một Đại-hội-ngệ để lo việc yêu cầu tự do ngôn luận, thì ông Hi-lệ ở báo Sao-mai lên tiếng. Tiếng ông như tiếng đàn ngân cung trong một khúc nhạc rất rắt.

Đại ý ông ta nói rằng dân trí ta còn thấp kém, nhân vật báo chí còn thiếu tài, chính đảng chưa có, thì ở dưới cái chế độ hiện thời cũng « là rộng đường tự do » rồi, nghĩa là cũng đáng đời lắm rồi, còn kêu ca gì nữa.

Theo tôi cao kiến của ông ta, thì trước hết ta phải lo làm cho ta « khôn » ra, tức là lo giáo dục lấy nhau tự gia đình, thôn xã cho đến trường chúng, để mong tới một trình độ tiến hóa khá cao, có thể « sinh » ra được quyền tự do tự tưởng đã. Phiền một nỗi tôi cao kiến của ông Hi-lệ chỉ là một giấy sớ sịch của các vòng an dân. Lấy cách gì hay giờ, ngoài tự do ngôn luận và những sự tự do khác, để lo làm cho dân chúng khôn ra để mở mang báo giới và để lập nên chính đảng? Hay là cứ để ông Hi-lệ khoe một hồi rồi tự nhiên Phật sẽ hiện ra cứu giúp!

Nhưng nói truyện với ông Hi-lệ xem ra bằng thừa. Vì chính ông cũng chưa rõ chế độ báo giới xưa ta và chưa hiểu thế nào là tự do ngôn luận. Tôi chỉ muốn nêu ra hai chứng cứ chắc chắn lấy ngay trong bài của ông ta.

Ông ta giảng... « báo giới nước ta từ khi bãi ty kiểm duyệt cũng gọi là được nói rộng quyền hạn đôi chút. Ta xem như những tờ Tiếng-dân, Trưng-an, Sao-mai, Đông-pháp, Patrie Annamite, Annam Nouveau, La Tribune Républicaine, Tribune Indochinoise, vân vân... tuy tên chỉ có khác nhau nhưng vẫn đứng đắn, lý luận rành mạch, thì có bị đóng cửa bao giờ đâu? » Lê tự nhiên là những tờ Patrie Annamite, Annam Nouveau..., không bị đóng cửa, vì đối

với những tờ báo viết bằng chữ Pháp, chính phủ không có quyền đóng cửa. Ông Hi-lệ có khoe bằng năm, chế độ ấy cũng không thể thay đổi được.

Ông Hi-lệ một đảng nói « nói đến những chuyện tự do ngôn luận không bỏ không coi thì thật là một điều ảo tưởng » và một đảng giảng: « nói hàm hồ xui đem sắc lệnh 1881 bên Pháp sang thì hành ngay cho báo giới ta, thì có người sẽ cho chúng ta là những kẻ nông nổi ». Nghĩa là ông bảo chế độ báo giới Pháp là chế độ tự do ngôn luận không bỏ không bần. Ông nghĩ vậy thì thật khinh nhà làm ra luật 1881 rồi quá: tự do không bao giờ không bỏ không bần hết thấy, vì giới hạn của tự do người này là sự tự do của người kia. Những việc vu cáo, phỉ báng... luật năm 1881 cũng phạt chứ không phải là làm ngờ như ông tưởng.

Phương ngôn ta có câu « biết thì thưa thốt ». Ông Hi-lệ trước khi ca tụng chế độ báo giới hiện thời, hãy nên về ôn lại những câu tục ngữ phương ngôn của ta đã.

Hoàng-dạo

## VỀ VIỆC BÁO TRƯNG-LAI BỊ ĐÓNG CỬA

Chúng tôi nhận được bức thư sau này của ban đồng nghiệp xin gửi đến. Xin cứ nguyên văn dịch ra để đọc giả Ngày Nay biết cái cơ đóng cửa của báo Trưng-Lai.

Hanoi le 28 Avril 1937

Ông chủ nhiệm báo Ngày Nay Hanoi đừng về phương diện thông tin tức, chúng tôi gửi đến ngài bản sao một bức thư mà chúng tôi vừa nhận được của ông Thống sứ Bắc-kỳ. Xem bức thư ấy, ngài sẽ rõ vì có gì báo chúng tôi bị đóng cửa.

Quản lý báo Trưng-Lai

Hanoi le 27 Avril 1937

Ông Thống sứ Bắc-kỳ. đề nghị đóng báo đầu hội tinh; từ cho ông chủ nhiệm báo Trưng-Lai, 16bis phố đường thành phố Hanoi.

(Nhờ ông đọc lại Hanoi chuyên đượ.)

Ông chủ nhiệm,

Tôi đã tưởng có thể, vì một tầm lòng khoan dung và theo ý quan toán quyền, đình sự tuyên tở nghị định ngày 40 Mars là tờ nghị định thu giấy phép tờ báo của ông. Từ thì ông đã tìm cách làm cho chính phủ biết rằng lòng muốn

tin ông là một sự làm lần của chính phủ.

Trái lại với những lời hứa chắc chắn của ban tờ chức hội nghị báo giới mà chính phủ đã cho phép với những điều kiện rõ ràng, ông đã đem phát truyền đơn, dán giấy quảng cáo và lên tiếng gọi công chúng, có ý làm một cuộc hội họp có tính cách nhà nghề thành một cuộc hội họp có tính cách chính trị.

Tôi xin nói để ông biết tôi không còn có gì cho ông hưởng sự khoan dung nữa, và tờ nghị định cấm xuất bản tờ báo của ông, ông sẽ nhận được, theo lệ thường.

## Báo Trưng-Lai bị đóng cửa

Ủy ban Quản Trị của Hội nghị báo giới Pháp, Nam miền Bắc, trong phiên họp lần thứ ba, vào ngày 29 tháng tư 1937, trước các việc bàn định khác, đã bàn về thái độ của báo giới trước việc báo Trưng-Lai bị thu giấy phép.

Ủy ban nghe chủ nhiệm báo Trưng-Lai báo cáo lại việc báo ấy bị thu giấy phép, và đọc bức thư ông Thống-Sứ Delsalle gửi cho báo ấy hôm 28 Avril.

Theo những trường hợp thực tế, thì báo Trưng-Lai bị thu giấy một cách chớ quyền. Ủy-ban định:

a.) Gửi một tờ thông cáo cho các báo ở Bắc-kỳ phản đối về việc đóng cửa báo Trưng-Lai, không có lý do chính đáng. Tờ thông cáo ấy sẽ gửi cho các ban đồng-nghiệp Trưng, Nam.

b.) Giao cho ban biên tập soạn một quyển sách nhỏ về các báo bị cấm trong vài tháng gần đây. Trong sách ấy sẽ nói rõ các thái độ của các báo ấy đối với Chánh-phủ Bình-dân. Sách sẽ in ra hai thứ tiếng: Pháp và Việt.

## Cùng các bạn có sách dự thi giải thưởng văn chương Tự-lực-văn-đoàn năm 1936

Vì sách dự thi nhiều gấp đôi năm ngoài, lại vì ông Nguyễn-tường-Tam ốm nên đến giờ cũng chưa công bố được kết quả. Nếu các bạn xét rằng đọc hết 80 cuốn sách dự thi mất ít nhất là 8 tháng chắc các bạn sẽ sẵn lòng tha thứ cho sự chậm trễ đó. Chúng tôi định đến 30 tháng 6 sẽ công bố kết quả cuộc thi.

TU LUC VAN DOAN

## Đã có TỰC LUY

KỊCH NGÁN  
CỦA  
KHAI HUNG

152 trang

0\$25

SÁCH MỚI

ĐÔNG TÂY  
TIÊU THUYẾT

QUYỀN THỨ HAI

HY SINH

của

PHẠM-NGỌC-KHÔI

Nam-Kỳ xuất bản, giá Op.30

17, Phố Bà Hồ Hanoi, Tél. 181



# NGƯỜI VÀ VIỆC

## THÔNG CÔNG !

**B**AO Dương-Ngay dâng một bài cảm ơn rất ghê gớm. Xin trích ra đây một vài đoạn :

«Mấy năm trước đây Thầy đã cầm xem hai tờ báo *Tiếng dân* và *Thanh Nghệ Tĩnh* vì có hai chú lính-hồn kẻ xem.

«Bây Thầy lại cầm mua nhật và xem báo *Đông-dương hoạt động*, vì báo ấy cũng có sinh hại cho kẻ xem, đáng nhiều bài mở đầu lời nhiều điều răn chúa.... Ai chẳng vàng cừ, thì phải biết rằng : mình không đáng ăn mấy cái phép trong đạo nữa.

«Sau nữa báo *Đông - dương hoạt động* dâng cớ động lập Việt nam nhân-quyền đại hội. Thầy báo trước cho ai nấy giữ mình :

«Nhân quyền đại hội là một trong các hội xấu đã bị tòa Thánh cấm và ra và rất nặng mà phạt những kẻ vào.

«Vì vậy Thầy cấm rất ngặt không ai được ban phép cho biến tăng vào hội ấy bao giờ, nếu chẳng vàng cừ thì mắc vạ dứt phép thông công ».

«Những nghe cũng đủ rùng mình : nào cảm ơn, nào thông công ! Ai còn dám «án mây» các phép trong đạo nữa ?

## BÊN ĐẤT SƠN - TINH

**H**IỆN GIỜ, ở bên ta, giá hóa vật một ngày một tăng. Thâm chí chính phủ phải định giá nhất định cho những hóa phẩm cần thiết.

Ở bên nước Đức cũng vậy. Có điều khác là thủ-tướng họ Hit ra



— Em có thấy con lợn nào chạy qua đây từ sáng đến giờ không ?  
— Không, chỉ bây giờ thấy ông thôi.

một đạo lệnh rất tàn kỳ đặc biệt : không những nhà buôn nào tăng giá bị phạt, mà người nào mua theo giá cao của họ cũng bị phạt nốt.

Như vậy tất là nhà buôn nào tăng giá không có người mua tự nhiên phải xụt ; nhà nước không cần giơ ngón tay chỏ mà sự đắt đỏ tự nhiên biến mất. Chỉ phiên một hồi là các nhà buôn không được mà thôi.

Nếu đem phương pháp ấy mà áp dụng vào việc khác, chắc sẽ xảy ra làm việc hay hay. Thí dụ như về việc trộm cắp. Nếu có lệnh phạt kẻ cắp và người mất

cắp, thì có lẽ tòa án sẽ vắng tanh, còn người bị mất cắp thì sẽ giữ mình hơn trước ; việc trộm cắp tất nhiên cũng bớt đi.

Tuy nhiên, kết quả ấy cũng không lấy gì làm chắc : luật pháp vẫn phạt kẻ ăn hối lộ và người đi hối lộ, mà việc hối lộ vẫn xảy ra như thường.

## HÒA BÌNH

**T**HỦ TƯỚNG Mussolini nước Ý gần đây có đọc một bài diễn văn ý tứ rất mạnh. Sau khi đã hô to lên rằng nước Ý là một nước văn-minh, dân Ý là một dân tộc đủ hết các tính tốt, và thủ tướng

## BỨC TRANH BÍ MẬT

Trong số báo này, trang 311, các bạn thấy một bức vẽ đề đầu là «Trình Thám Lê Phong». Nhưng lời chú thích (mà chúng tôi sẽ đăng sau) không dính dáng gì cả Lê Phong cả. Lời chú thích ấy, các bạn «khám phá» hộ, nghĩa là nghĩ ra hộ. Mìt nắm bí và mật của «Lê Phong, phóng viên trình thám» là giới thưởng biếu bạn nào nghĩ được câu hay nhất và đúng với lời chú thích của nhà báo nhất. Năm giải thưởng : ba tháng báo và một cuốn «Lê Phong phóng viên trình thám» sẽ tặng tác giả những câu có ý vị khác — dù không giống câu chú thích của chúng tôi. Hạn gửi bài thì đến 18 Avril. Ngày Nay số 60 đáng kể quá. (Xin nhớ đề ngoài phong bì : thi chú thích).



— Một ngày anh kéo được bao nhiêu ?

NGƯỜI ME NGHIỆM LỢ ĐẰNG —  
GÁU, BẢY ĐIỀU THÔI.

họ Mát là một người có thiên tài. Mussolini tuyên bố rằng chính những người tư nhân là yêu mến hòa bình và mong một hòa bình là người thù-địch của hòa bình. Nghĩa là chỉ có thủ tướng họ Mát là bạn thành-thục của sự hòa bình thôi. Những người hô hào giảm tải binh, bán nũn lấy phương pháp hòa bình để kết những cuộc bất bình giữa hai nước, đều là người phản hòa bình cả. Phải như nước Ý của thủ-tướng, đem quân sang Đông Phi diệt nước Á, đem quân sang Tây-ban-nha giúp tướng Franco, tăng binh bị mới thật là làm việc cho hòa bình.

Nghe bài diễn văn của ông bạn quý hóa kia, có à hòa bình chắc phải ngửa mặt lên trời mà than rằng :

«Trời xanh thăm thăm ! xin trời che chở cho tôi khỏi mắc vào tay bạn. Còn kẻ thù của tôi, trời để mặc tôi ».

Hoàng-Đạo

## SÁCH, BÁO

**Ngày Nay nhận được :**

*Tuổi thơ* của ông Liêu-kỳ-Lộc. Tập thơ khổ nhỏ, in đẹp, giá 0p.25.

*Giông tố*, xã hội tiểu thuyết của ông Vũ-trung-Phụng, nhà Văn-thanh xuất bản. Sách dày 340 trang, giá 0p.50.

*Văn sĩ và xã hội*, của ông Hôi-Triều, lược thảo về M. Gerki, R. Rolland và H. Barbusse. Sách dày 39 trang, giá 0p.15.

*Huy sinh*, truyện dài của ông Phạm-ngọc-Khoái, do «xhuyên học tập chí» xuất bản. Dày 153 trang, giá 0p.30.

*Caseries*, văn phẩm đàn của ông A. Barthelet, I. D. E. O. xuất bản. Sách dày 328 trang, giấy đẹp, không đề giá.

Xin giới thiệu với độc giả và cảm ơn các tác giả.



— Cái thùng án mây, ông chủ đã bảo ra khéng với người tam nhạ lại biến đi đâu rồi.

Các bạn đón xem  
SỐ ĐẶC BIỆT VỀ

QUAN TRƯỜNG

LÊ PHÉP



— Kia bác sơi thực thà đi cho!  
— Chả dám, mời bác sơi!

— Nhưng bác cứ ngồi chõng đũa  
thế kia kia! Tôi không bằng lòng đâu!  
— Rõ khổ tôi có dám làm khách đâu!

— Được! vậy thì, bác cùng tôi,  
hai ta hãy cùng nhau vui vẻ mà  
nhấm...

hết đĩa này!!

TRƯỚC VÀNH MÓNG NGỰA  
hóng mát

ÔNG chánh án lên tiếng trong  
sự im lặng:  
— Nguyễn Văn Thao! Lê Văn  
Thê!  
Hai tiếng dạ.  
Nhưng ai là Thao, ai là Thê?  
Khó lòng mà phân biệt được: họ  
giống nhau quá. Họ là hai tội nhân  
nghiện song song đứng trước tòa.  
Cùng bộ áo sớ nửa vàng nửa trắng,  
cùng bộ mặt xám với cặp môi thâm  
cùng bộ tóc lờm chớm, cùng một

thái độ nhản nhục vô cùng. Và  
cùng một tội: phá nhà pha.  
Ông chánh án nghiêm nghị đọc  
hồ sơ:  
— Các anh đã thảo định trần nhà  
hóa lò, rở ngời ra và treo lên trên  
nóc. Các anh định trốn có phải  
không?  
— Hai tiếng trả lời quả quyết:  
— Bẩm ông, chúng con lên hóng  
mát.

Ông chánh án mỉm cười chế  
nhạo:  
— Hóng mát! Các anh lên hóng  
mát trên nóc nhà pha, rồi định  
cùng leo xuống đường, ra phố hóng  
mát có phải không? (giọng trở lên  
nghiêm nghị). Sự thật thế nào nói  
ra, còn nói dối quanh thì tòa không  
tha đâu.

Thao vội vàng đáp, giọng sè sè  
như giọng tàu:  
— Bẩm... vâng ạ. Bẩm quả con  
oan. Anh Thê con đây nghiện, chỉ  
ấy nếm vào cho gói thuốc phiện,  
không may rơi lên nóc nhà. Anh  
ấy đến cơn không lên được, con  
thương tình lên lấy hộ ạ.  
Thê vội vàng ngắt lời bạn:  
— Bẩm không, con không nghiện,  
chính anh này mới nghiện ạ.  
Ông chánh án mỉm cười:  
— Ừ thì anh không nghiện.  
Trông anh cũng đủ biết.

THÊ — Vâng, quan lớn đến trời  
sờ xét cho (cử tọa cười). Anh ấy



B. B. B.

— Giờ nực, nhục quá chẳng  
buồn làm gì cả!  
— Thế mùa rét?  
— Mùa rét lại khoan tay dợt  
mùa nực.

nghiện, chỉ ấy vứt vào cho gói  
thuốc, anh ấy leo lên tim, con thấy  
trời mát, con cũng lên theo...

ÔNG C.Á. — Vậy ra anh vẫn cãi là  
lên hóng mát...

THAO — Bẩm, anh ấy nói dối.  
Chính con mới lên hóng mát.

ÔNG C.Á. — Hai anh cùng hóng mát  
cả... Vậy tòa phạt mỗi anh một  
ngày nghĩ mát ở nhà pha.

Thao và Thê trông nhau mỉm  
cười, vẻ mặt tinh táo hẳn lên như  
đương lên cơn mà được người  
vứt cho gói thuốc.

Hoàng-Dạo

DIỄN KỊCH

TÔI THỬ BÀY trước tại nhà Hát  
lầy... (sau lời nhà hát tây) nhiều  
khán giả xem kịch Kim sinh  
chỉ ra là hai hạng chính:  
Hạng dưới nhà và hạng trên gác.

Hạng dưới nhà là những người kẻ  
gây lên các thành ghế (như khi ngồi  
trong nhà thờ cao), mặt ngửa lên để  
đếm số khán giả trên gác hoặc để  
mơ màng.

Hạng trên gác ước oải như bọn học  
sinh chờ đến vu nghĩ hè. Họ không  
có việc gì giải buồn, nên tỉ cầm lên  
lan-can để đếm khán giả dưới nhà  
và cũng để mơ màng.

Đó là hai hạng khán giả hiển lảnh.  
Họ nhản như ngồi trong nhà hát cho  
đến lúc cuối cùng, chịu sự nóng bức  
của mùa hè và chịu cả sự nóng nực  
của vở kịch

Bên cạnh hai hạng khán giả chính  
là hạng khán giả sinh quái hài. Họ  
vỗ tay để hoan hô những đoạn lý  
lãng trong vở kịch. Mà bởi vở kịch  
không mấy lúc là không lý, nên họ  
không mấy lúc nghỉ tay.

Còn một hạng khán giả thứ tư:  
khán giả phụ khuyết. Họ đứng gần  
nhất, lịch sự nhất, ngồi ngay thẳng  
và yên lặng chờ không âm ỷ, hân  
độn như mấy hàng trên: đó là những  
hàng ghế vắng người ngồi. Hàng này  
thì vở kịch dù dở dù hay cũng thân  
nhệm như không, không tỏ ra một  
thái độ nào liếc.

Vở kịch mở đầu bằng một vở kịch  
nhỏ siêu, mà vai chính là một  
người đàn ông đội khăn thắm, mặc  
áo trong, trán rất cao, người rất cao,  
cổ rất cao, bờ ngực như có con gấu  
vui theo. Đó là ông Ngô-lữ-Hà.

Ông lom khom đứng trên sân khấu  
gật gật mấy cái, tập bập một lúc như  
nhệm thần chú, gật gật mấy cái nữa,  
rồi vào.

Thì ra ông diễn thuyết.  
Ông diễn thuyết xin khán giả tha  
thứ cho những điều sơ suất của ban  
kịch luyện tập vội vàng.

Xin lỗi cho cả vở kịch nữa,  
Ồ! ra thế kia đấy!  
Thế thì sao không bỏ chúng tôi đi  
trước khi bước chân vào đây?

Người ta dâng báo, liêng trườn  
dan, nói khôn nói khéo, mời mọc, dụ  
dỗ khán giả đến xem. Lúc khán giả  
kéo đến xem, người ta mới đem ghế  
bên lên ra thủ nhận rằng những điều  
hứa hẹn của người ta chỉ là những  
câu nói dối.

Việt Băm

DÔNG-DƯƠNG TÙNG-THU  
ĐÃ XUẤT-BẢN VÀO HỘI ĐẦU THÁNG MAI 1937:

1) Nghị-Viện nước Pháp

Tả cảnh trong Viện. Các ông Nghị làm việc thế nào, diễn-thuyết thế nào, tranh-luận với nhau thế nào. v. v.  
Tài hùng-biến của các ông Nghị. Bài tường-thuyết đăng lên Công-báo thế nào. v. v., và rất nhiều điều vừa hay  
vừa vui vừa lạ, lạ đến nỗi ta không thể tưởng-tượng được!...

2) Muôn thành-công trên đường đời

Nói về những đức-tính ai nấy cần phải có, những sức mạnh của tinh-thần cần phải luyện, những trở-lực cần  
phải đánh đổ để sống một cách mãnh-liệt trong thời-buổi gay-gò này. Quyển « MUÔN THÀNH-CÔNG » có thể  
coi như một quyển « SÁCH BỒN » bán-tải cho hết thảy thanh-niên Việt-Nam.

Mỗi quyển dày ngót trăm trang, khổ 15 x 22, in đẹp, giá 0530



XEM TƯỚNG

- Thầy 9, tôi uống đủ các thứ thuốc mà sao vẫn béo như thường ?  
- Thế thì hẳn bà cảm tình con... gì thì bà biết đấy !

LA FONTAINE NGƯỢC GIÒNG

Hai người  
và Con Sò

Thơ  
ngụ  
ngôn  
của  
TÚ MỜ



**H**AI bác xã chấy hội chùa.  
Đi qua bãi biển tình cờ gặp may.  
Thấy sò huyết phơi thầy trên cát,  
Bị sóng khơi đánh rạt vào bờ.  
Nhìn quanh, mắt lét, mày la.  
Hai người chép miệng tỏ ra  
cùng thềm  
Một bác nói : « Anh em ta được  
Của giờ ôi, tôi bác chia nhau.  
Bác xoi trước, tôi ăn sau,  
Mỗi người một nửa chén mau  
kéo mà...  
Kìa khệnh khệnh dăng xa dẫn lại  
Cây đèn trời sờ tại sắp qua.  
Bác còn nhớ truyện năm xưa  
Chúng ta khờ khạo bí bờ tranh  
dành,  
Đỡ quan khéo công bình xử bữa,  
Rút ruột sò, vỏ nhả phần ta.  
Tình cờ nay lại gặp va,  
Đỡ tôi sò lại, một già biết tay  
Cho lão hiểu một ngày một trái,  
Dân chẳng còn ngu dại như xưa.»

Nói xong liền tách sò ra,  
Thảo thơm hai bác khề khà mời  
nhau.  
Ăn mát ruột xong đầu vào đầy  
Mảnh vỏ không, khéo đẩy lại liền.  
Đặt trên bãi cát y nguyên,  
Rồi làm ra bộ đôi bên tranh dành.  
Quan thấy vậy rảo nhanh bước  
lại  
Hỏi hai người phải trái đầu đuôi.  
Rồi quan tưởng bỏ quen mũi,  
Xử theo lối cũ, ban đôi vỏ sò.  
Toan moi ruột, nào ngờ ruột mắt,  
Chỉ còn rày it rớt lại thôi.  
Tên lừa, quan toát mồ hôi,  
Ngửng lên đã thấy hai người  
lặng xa  
Đang cười mũi khúc kha khúc  
khích,  
Ngoảnh trông quan bị quých  
hầm hề.  
Bọm già mắc bẫy cò ke...  
Tú Mờ

**HẠT SẠN**

**Ở giữa hay đứng mũi ?**  
Việt-nữ số 5, trong bài « Địa vị  
người đàn bà Việt-Nam ngày nay  
trong gia-đình, ngoài xã hội... »  
được chấm giải ba.  
... một bên là chồng thì theo  
mũi, một bên là mẹ chồng thì theo  
củ, một người nằng đầu ở giữa  
là người đứng mũi chịu sào thì  
làm thế nào ?  
Nói tóm lại, đó là một câu văn  
sáo, chẳng có nghĩa lý gì hết, vì  
đứng giữa sao lại là người đứng  
mũi chịu sào được ? Văn ấy được  
giải K. T. Đ. cũng phải.

**Ngắm xa quá**  
Cũng số báo ấy, trong bài « Nói  
gót đòan đi bộ Hoàng Việt Nga » :  
... chị em mím cười ngắm chia  
Trâm thăng tiến.  
Lúc đó, chị em đương ở phố  
hàng Lọng mà đã ngắm được chùa  
Trâm ? Hay đó chỉ là câu văn  
tuông ?  
**Vì von !**  
Cũng trong bài ấy :  
Vi năm 1929-1930 là thời kỳ  
thê-thao đang lan rộng, đồng bọp  
như môi lửa trên bề dầu, một  
sóng gập gió lớn, có một sức mạnh  
làm rung động tổ so (thượng võ)  
mà từ lâu nó vẫn nằm yên không  
ai dă động đến.  
Lò so bề, lò so sông hay lò so giở ?

**Văn với việc !**  
Cũng vầu trong số báo ấy, bài  
« Cách sinh hoạt của chị em ngoài  
bãi... » :  
Một hạng người mà các ông  
chủ của họ chẳng có lòng nhân  
dạo, chỉ biết ọi kỹ, lấy đồng tiền  
mà để nên kẻ nghèo, không bao  
giờ đoái tưởng đến một hạng  
người mà xã hội rất thờ-ơ lãnh  
đạm đến cách sinh hoạt của họ.  
Khô quá ! chưa tập đặt câu đả  
đội viết văn.

Hân dãi sạn

Chemisettes en  
**SOIE INDEMAILLABLE**  
(Chemisettes bằng lụa mịn. Giá từ 1p.90)  
**CULOTTES DE BAIN EN LAINE SPÉCIALE**

Hàng tốt đẹp, giá hạ —  
Ai cũng đều mua dùng được cả.  
Mua buồn xin hỏi lại :

Manufacture **CU GIOANH**  
68-70 Rue des Éventails, Hanoi  
TÉLÉPHONE 585

N B Le magasin est fermé tous les jours de 11h30 à 1h.



THẦY XẾP-TANH (trước làm sếp-phơ) nói với hành khách — [Máy hồng rỗi, tàu không chạy được nữa. Mời các quý hành khách xuống đây tàu đến ga gần đây (chỉ độ 3 cây số thôi) để tìm đồ chữa máy lại.]

## TIÊU - THUYẾT THỨ MẤY ?

**T**IÊU - THUYẾT THỨ HAI, tiêu thuyết thứ ba, tiêu thuyết thứ tư, tiêu thuyết thứ năm, tiêu thuyết thứ sáu, tiêu thuyết thứ bảy, tiêu thuyết chủ nhật, v.v.

Nếu một tuần lễ có mười ngày thì thế nào cũng đã có tiêu thuyết thứ tám, thứ chín, thứ mười rồi.

Đó là một kết quả của chế độ báo chí này : ra báo phải xin phép.

Nếu ông muốn chắc chắn xin được phép làm chủ một tờ báo, không những ông cần phải là người trung thành với chính phủ, mà mục đích, tôn chỉ tờ báo của ông cũng cần phải rõ rệt là một tờ báo... hiến lành.

Mà còn gì hiến lành cho bằng một tờ báo chuyên đăng tiêu thuyết ?

Chắc ông Vũ-dình-Long nghĩ thế khi ông ta xin phép ra « tiêu thuyết thứ bảy ».

Có lẽ ông ta còn nghĩ khác nữa : chẳng hạn ông ta biết người mình ham đọc tiêu thuyết.

Với lại ông ta làm việc nhà nước, và bận quá không trông nom chu đáo được tòa soạn. Ra một tờ báo lớn chi rỗi rảnh, nhờ các ông bình bút hằng hái quả thì có khi nguy hiểm đến chức nghiệp của ông ta, chứ đừng nói nguy hiểm đến tài tiền vật.

Ông Vũ-dình-Long có lẽ nghĩ thế. Song những người theo gương ông thì hẳn không nghĩ thế. Họ chỉ cốt ra báo, ra làm chủ một tờ báo.

Họ tiêu lấy ngay cái tên giản dị « Tiêu thuyết... chủ nhật ». Chẳng lẽ chính phủ đã cho phép Tiêu thuyết thứ bảy, lại không cho phép Tiêu thuyết chủ nhật ?

Y như rằng thế. Họ được phép. Rồi ông hay bà thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, v.v., cứ theo mỗi cái mưu hay họ ấy : xin ra báo tiêu thuyết.

Những người chậm chạp thấy hết « thứ » rồi đành chịu... không được làm chủ một tờ báo tiêu thuyết nữa.

Nhưng nay thứ có người mạnh bạo xin phép xuất bản tờ báo « Tiêu thuyết xanh » xem. Nếu được phép— mà sẽ được phép — thì chỉ tháng

sau sẽ có báo tiêu thuyết đủ các màu ra đời : tiêu thuyết vàng, tiêu thuyết đỏ, tiêu thuyết tím, tiêu thuyết đen, tiêu thuyết xám, tiêu thuyết nâu, tiêu thuyết trắng...

Tôi lại xin mách các ông muốn làm chủ báo thứ tiêu thuyết lấy tên hoa. Thí dụ : tiêu thuyết hồng, tiêu thuyết cúc... tiêu thuyết sen... tiêu thuyết bìm bím.

Rồi khi nào các báo chính trị, xã hội theo nhau bị đóng cửa rào, nước ta sẽ còn toàn báo tiêu thuyết. Vì thiết tưởng chả ai đóng cửa báo tiêu thuyết làm gì.

Nhưng khi nào báo chỉ được tự do, thì các báo tiêu thuyết kia lại bị đóng cửa lấy, vì sẽ chẳng có ai đọc.

Nhưng báo chí tự do bao giờ mới có, cho nước mình thoát cái nạn có toàn những tờ báo không lớn chỉ rõ rệt ?

Nhị Linh

NGÀY NAY Ở TỈNH ĐÔNG

# DI XEM GIẢI THƯỞNG MASSIMI

MỘT CUỘC GẤP THĂM TRỊNH TRỌNG TRONG... TÒA SOẠN

**T**ÔI đương ngồi ghếch chân lên bàn thờ khói tròn, mơ màng nghĩ truyện đầu đầu thì Lê-Phong mở cửa, học thế chạy vào :

— Nay Văn-Bình, anh đi Hải-dương ngay, có việc cần !

Tôi điềm nhiên, trả lời :

— Việc cần à ! Việc cần thì anh đi lấy. Tôi, tôi chỉ biết đi xem cá ngừ, thể-thao trong ngày chủ nhật thôi.

— Thế thì càng hay ! Đây cũng là thể-thao. Anh xuống Hải-dương xem giải thưởng quần vợt Massimi để làm bài trường thuật trong số sau.

Nghe đến ba tiếng Mat-si-mi, tôi giật mình đến thót một cái. Tôi thấy mắt lạnh cả người.

Từ ngày xảy ra vụ Lê-bá-Chấn, tôi thấy phòng viên các báo ít đăng việc Hải-dương và có lẽ họ không còn dám lớn vồn đến tỉnh Hải-dương là khác nữa. Chìm kia đã sự lặn cây công rồi mà.

Nhưng tôi cố trấn tĩnh để cho Lê-Phong khỏi đoán được sự dật dật của mình :

— Ủ, đi thì đi, nhưng sao mai làm anh thích đi, mà lần này anh lại đi ăn cho tôi.

— Vì thể-thao là « thể giới » của anh. Bây giờ muốn cho công bằng thì chúng ta gặp thăm, trúng tên anh nào, anh ấy đi.

Tôi ung thượn liền, và lẩm bẩm khấn thầm đứng trưng tên mình.

Èo le thay ! Khi tôi giữ mảnh giấy ra thì hai chữ Văn-Bình sờ sờ nằm

ngay trước mắt. Tôi thấy một thứ buồn nản tràn ngập trong tâm hồn.

Lê-Phong như đã hiểu thấu tâm sự tôi, đến vô vai, cười một cách ranh mãnh :

— Văn-Bình ơi, anh cứ đi đi. Tôi đã xếp đặt sẵn sàng cả rồi. Nếu chuyến ô tô ca cuối cùng ở Hải-phòng hôm nay về mà không có anh, thì bây giờ sáng mai tôi sẽ hiệu triệu mười tám nhà báo ở Ngày Nay để đi cứu anh.

SỬA SOẠN RA ĐI

Nghe đến mười tám nhà báo, tôi đã thấy vũng bụng hơn. Nhưng khi sắp va-lì, tôi không quên nhét vào một hộp sữa, bốn cái bánh tây nam xu, một chai nước lọc và rất nhiều quần áo thay đổi.

Biết đâu đấy. Nhờ ra được hành vi khám Hải-dương thì tha hồ có đủ thứ mà dùng.

Nhưng lúc đến bến ô tô ca, tôi mới sực nhớ một điều cần học hơn. Tôi giờ vì ra, bao nhiêu thứ từ (không phải thứ tình) của bạn trai hay bạn gái, bao nhiêu ảnh, đủ ảnh đàn ông hay đàn bà, tôi gói riêng một gói rồi trịnh trọng đưa cho Lê-Phong :

— Đây, bao nhiêu chứng cứ có thể làm tội tôi, tôi gửi cả anh mang về cất kỹ vào một nơi rất kín. Bay giờ thì tôi đi, rất vững bụng.

ĐẾN SÂN QUẦN HẢI-DƯƠNG

Tôi đến sân quần Hải-dương giữa lúc công chúng vô tay hoan nghênh tuyên thủ C. S. A. Hà-nội đại thắng. Tôi đi xem đánh vợt đã nhiều, nhưng tôi chưa từng thấy ở đâu có một thứ công chúng lịch sự, vô tư như công chúng Hải-dương. Họ thấy ai hay thì họ khen, họ không cần biết người đó ở đâu lại. Cả hội viên hội quần vợt cũng vậy. Họ mời ông về chơi, họ đãi tiệc ông hàng mấy chục bữa, rồi lúc đi họ lại tặng ông hết cặp này đến cặp khác, với một nụ cười thỏa mãn, dù họ có bị ông « choảng » cho mặt trận « không còn mảnh giáp ». Đó là một thứ tình thân thể-thao mà ít nơi có được.

Nhưng đó chỉ là tình thân thể-thao. Còn một thứ tình thân thể-thao cho người ta thất thân hơn là « tình thân chính trị ».

Vi thể, lúc một ông bạn thân mến nổi giới thiệu tôi với ông... (Trời ơi!) Massimi, người treo giải thưởng : « Đây là một nhà phóng viên... » tôi phải vội ngắt lời ông bạn đại dật kia :

— Vâng, phóng viên thể-thao, thể thao trăm phần trăm, chuyên môn thể-thao, đặc biệt thể-thao...

Rồi tôi nói lảng sang chuyện khác, văn-dòng hội Huế, giải Massimi không kém gì giải Davis, giải Peyroux giữ kỷ lục về nặng cân...

XUÂN  
TRƯỜNG

Taille sur  
mesure

12<sup>14</sup>

rue des Écoles

HANOI





Cũng may mà lúc đó, biệu kèn  
 kiến vũ vừa nổi lên, ông Massimi  
 phải về chỗ để nhảy đầm.

**MỘT CÂU HỎI  
 THÂM ĐỘT NGỘT**

Tôi đang tìm chỗ nào đông nhất  
 thì lea chân vào. Bỗng một cái vó  
 vai làm tôi giật mình quay lại. Tôi  
 thấy đứng trước mặt ông chánh án  
 Hoàng-gia-Dức.

Tay trời không mát lắm, nhưng  
 tôi thấy lạnh toát cả người. Tôi tìm  
 chỗ để lảng, nhưng ông chánh án lại  
 gợn tay bắt tay.

Tôi đưa một bàn tay rút rờ ra.  
 Ông ôn tồn hỏi: « Quý quyền vẫn  
 mạnh giỏi? »

Lúc đó tôi mới biết không phải  
 là về việc nhà báo.

Yên lòng, tôi đứng nói chuyện với  
 ông một cách niềm nở, hùng dũng:

**MỘT CUỘC TRAO  
 CÚP LONG TRỌNG**

Giải thưởng Massimi là một giải  
 thưởng long trọng vào bậc nhất ở  
 Đông-dương tuy nó chỉ để riêng  
 cho chiến tướng hang ba chơi.  
 Long trọng về hình thức: một cái  
 lọ bạc rất lớn đang giá hơn một  
 ngàn quan, nhưng long trọng hơn cả  
 vẫn là cách tổ chức giải thưởng đó.

Các ngài tướng tượng xem. Hai  
 dãy ghế bày sang hai gian nhà hội  
 quan, chật ních những người ngồi,  
 tây có, ta có, như sắp nghe một bài  
 diễn thuyết quan trọng. Ở bàn giữa,  
 ông công sứ và ông tổng đốc ngồi.  
 Hai bên si-cút xếp hàng, nghiêm  
 trang, đứng bệ.

Bỗng một tiếng giêng giặc hô lên:  
 — Đoàn tuyên thủ C.S.A. Hà-nội!

Năm thiếu niên tráng sĩ hùng  
 dũng bước vào, đi đầu là ông Xiên,  
 thủ quân, rồi đến Khuê, Ngươn,  
 Lâm, Diêm.

Lại một tiếng khác:

— Đoàn tuyên thủ Hải-dương!  
 Lần này cũng năm ông. Đi đầu là  
 ông pho đoàn Girard, cao lênh  
 khênh như chực chạm trần hội  
 quán, rồi đến ông phân Thiệu, ông



— Thưa ông cầm! con gái tôi bị chúng nó đổ đi mất rồi!  
 — Con bà lên mấy?  
 — Cháu hăm sáu tuổi.

(Le Rire)

đốc Đình, ông báo chế Nhu, và ông  
 báo chế Tiển.

Lúc ấy, si-cút hô mấy lần khẩu  
 hiệu để hoan nghênh anh em thể-  
 thao.

Rồi ông Tiển rút giấy ra đọc.  
 Ông Xiên không chịu kềm, cũng  
 rút giấy ra. Nhưng ông nói mà  
 không đọc.

Rút cục, ông Massimi đứng lên  
 nói cuối cùng, rồi trao cúp cho ông  
 Xiên.

Lúc đó, tôi mới biết các ông ấy  
 làm lễ trao cúp.  
 Gồm chết. Trao cúp mà mình cứ  
 tưởng tượng là « xin ăn Bằng qui  
 Phi ». Có lẽ sức tưởng tượng của  
 mình quá mạnh thì phải.

**NO SAY, RA VỀ**

Từ lúc đó trở đi, tôi yên bụng ăn,  
 uống để báo thù lại những phút  
 hồi hộp ban đầu.

Mười giờ, tôi ung dung ra ô tô,  
 cùng anh em C.S.A. về Hà-nội.  
 Trông thấy coi va-li đầy quần áo,  
 trong đựng sữa, bánh tây, nước  
 lọc còn nguyên, tôi buồn cười nơn  
 ruột.

Và tôi nghĩ đến Lê-Phong đang  
 cầm cụ thảo giấy hiệu triệu mười  
 tám báo hêu nhau họp buổi  
 chiêu thứ hai để yêu cầu ông Mas-  
 simi tha phóng viên thể thao Van-  
 Bình vừa mắc nạn trong khi làm  
 phần sự...

Van-Bình

**VUI CƯỜI**

Của N-v-Phuong, Haiphong

**Hòa**

— Allo, allo, sáng mai có đái, cười  
 của em tôi, anh định mừng bao  
 nhiêu?

— Allo, allo, tôi mừng hai đồng.  
 Tiên thế tôi bảo cho anh biết rằng bà  
 nhạc tôi vừa mất xong, anh định  
 mừng bao nhiêu?

— Allo, allo, cũng hai đồng. Thối  
 thế thì hòa nhé.

Của T. Huân

**Cạo râu**

Trong hiệu thợ cạo, một ông khách  
 hỏi:

— Cạo râu bao nhiêu?

— Dạ, năm xu.

— Được, nhưng tôi chỉ cạo có một  
 bên thôi. Vậy nữa tiền chứ?

Chủ đương to mắt nhìn khách,  
 tưởng khách nói đùa. Nhưng không.  
 Cho là một thùng điên, chủ gạt đầu:

— Vậy mời ông ngồi đây.

Anh thợ cạo từ lúc này vẫn đứng  
 chờ, hỏi:

— Thưa ông, cạo bên nào?

Ông khách điềm nhiên trả lời:

— Bên ngoài.

**Bé cái nhâm**

Của B. Ngọc

Một người đi xe hỏa tốc hành từ  
 Hà-nội tới Vinh, gọi xệp-tanh báo:

— Nay ông, lời nhọc quá, muốn  
 ngủ một tí nhưng lại sợ đến Vinh là  
 ga tôi xuống, không ai đánh thức.  
 Vậy tôi có thể tin ở ông không?

— Thưa ngài, được lắm.

Người xệp-tanh bỏ đi và giữ lấy vé  
 của vị quý khách đã tin ở mình.

Ông này gọi giải:

— Nay ông, ông nhớ kỹ rằng tôi  
 xuống Vinh đó nhé.

— Được được, xin ngài cứ ngủ kỹ.

Xe chạy, khách ngủ... rồi bỗng  
 mắt dấy khi mọi người đều ngủ ào  
 xuống hết. Khách nghiêng đầu gọi  
 xệp-tanh:

— Tàu đã đến đâu rồi?

— Đến Huế thưa ngài... nhưng kia,  
 tại ngài nữa! Thế người hỏi trước  
 đến Vinh tôi phải dậy mãi mới  
 xuống là không phải ngài, thưa ngài?



— Ông bà thực qui hóa, cả tháng  
 không thấy to tiếng với nhau.

— Ấy, tôi với nhà tôi giận nhau  
 đã hơn một tháng nay không ai  
 nói với ai nữa rồi.

**10 sự biết làm lầy không nhờ ai!**

- 1) Tự chữa lấy khỏi ngay các bệnh lậu!
- 2) Chữa lấy khỏi hẳn bệnh Giang-mai!
- 3) Tự chữa khỏi hẳn Di, hoạt, lạnh, mộng-tinh!
- 4) Làm khỏi hẳn bệnh Bạch-đái, kinh-xấu!
- 5) Làm cho được ngay Bô-thận, Tráng-dương!
- 6) Tự làm lấy thuốc Cầu-tự, an, dưỡng-thai!
- 7) Biết cách Giao-câu cho hợp vệ-sinh!
- 8) Biết đủ vi-trùng Lậu, Dương-mai...!
- 9) Biết rõ những hình ảnh, dương (hình kín) của nam nữ
- 10) Biết cả hình Báo-thai từ 1 đến 9 tháng! v. v.

VẬY MUA NGAY VÀ XEM NGAY CUỐN:

**« NAM - NỮ BÍ - MẬT CHỈ - NAM »**

(in lần thứ 5 giá 0\$30)

THU, MANDAT ĐỀ CHO NHÀ XUẤT-BẢN NHƯ DƯỚI ĐÂY:

**Nhật-Nam Thư-Quán 102, Hàng Gai Hanoi**

Xa gửi mua thêm trước 0\$16 (gửi contre remboursement 0p61)



BỒI — 3 chai, 3 tэм hám bốn. 5  
 cốc. 5 bốn 20 với 24 là bốn tư với  
 7, năm một với 9, sáu mươi...

THẦY GIÁO ĐĂNG CHỈ — Phải  
 rời anh nhân 60 với 54, được rời  
 chia với 4, công với 365 ngày  
 thì anh sẽ thấy...

# T Ầ M

**T**ÔI vẫn tự nghĩ: « Nói về nhan sắc của bạn gái mà không nói rõ cho các chị ấy tin rằng người đàn bà cần phải giữ sạch sẽ cho thân thể mình, thì cũng chưa nói cho đến nơi đến chốn. Chị em chúng ta phải ghi vào lòng cái sự thực rất quý báu này là: dầu tốn tiền kem phấn và các vật liệu tô điểm đến đâu trong thân thể vẫn không làm gọi luôn luôn, thì sự tô điểm chỉ



là một công việc vô ích và giả dối »  
Tôi vẫn nghĩ thế thực. Nhưng mãi đến nay mới nói đến sự tô điểm — đến cái việc mà đúng là tôi phải nói lên trước hết một việc trang điểm của chị em mình — là vì những câu chuyện ấy nói ra hơi ngượng mồm một chút. Thực vậy vì thì chuyện đó tôi muốn coi như chị em đã thừa biết, đã coi là một sự quan trọng dĩ nhiên của người đàn bà.

Song những điều tốt trông thấy hằng ngày không để cho tôi được im đi. Ban phụ-nữ chúng ta... không được sạch lắm.

Biết bao nhiêu người đàn bà vẫn sợ nước như sợ thuốc độc và trong một tháng, được ngày nào lau qua cái mình một lúc đã coi như làm được một việc lớn lao. Có người gội cái đầu, lưỡng lự đến bốn, năm hôm. Có bà khi nhất định tắm độ 15 phút, nửa giờ là lo óm đến hàng tháng.

Nhưng bà ấy cứ tưởng nếu da sạm sạm, nếu người không được thơm tho lắm thì cứ việc cầu cứu đến son, phấn với nước hoa. Bộ mặt trắng là đủ đẹp rồi, đầu nó chỉ trắng một cách... vô vị. Có biết đâu rằng tắm gội không những chỉ sạch sẽ, lại làm cho thân thể được nhẹ nhàng dễ chịu, da thịt mát mẽ, tươi tắn và do nét mặt mới hơn hờ nở nang.

Mùa rét, hai hay ba ngày tắm một lần cũng không là nhiều. Còn mùa nực mỗi ngày ai tắm mình để ra độ tám mươi phút bằng nước lạnh. « Tôn củi, tôn lửa » chỉ là một câu vô nghĩa để tha thứ cho tính lười biếng của mình. Vì mua cái để chịu thanh thoi bằng số tiền củi nước, quyết nhiên không phải là sự hoang phí. Chả hơn ở hàn sinh bệnh tật. Bây giờ mới lo thang thuốc, gấp bội sự tiền tốn để chữa những cái quẻ mà sự sạch sẽ có thể ngăn ngừa được để như chơi.



TRUYỆN TÂM - TÌNH

## TRINH TIẾT

Cổ Mai gửi cho cô Phụng

Chị Phụng,  
Bạn đàn ông có một điều khó hiểu. Họ tự cho là hiểu đàn bà lắm, nhưng thật ra, trong cái đời tình cảm của phụ nữ có nhiều chỗ quanh co mà họ không ngờ đến. Vì thế cho nên theo ý em, những người nào, trước khi lấy vợ, chỉ tìm chữ « trinh » ở chỗ « thân còn tuyết sạch giá trong », đều mới biết xét sự vật về một phương diện mà thôi.

Sở dĩ em tặng họ cái danh từ không có chỉ là hoa mỹ đó, là vì thật ra họ không hiểu trinh tiết là gì hết, hay nói cho đúng ra, họ chỉ hiểu được cái nghĩa thô tục của chữ trinh mà thôi.

Ái cũng công nhận là có hai thứ tình ái: tình yêu trong linh hồn, và tình yêu ở xác thịt. Nếu vậy thì lẽ tự nhiên là phải có hai thứ trinh tiết: trinh tại tâm và trinh tại thân. Nếu ta không có thể lẫn được hai thứ tình ái đó, thì ta cũng không có quyền coi hai thứ trinh tiết ấy như một được. Thế mà nhiều người đàn ông ken vớ chỉ biết có cái trinh tiết thứ hai thôi. Nếu nói theo lối cũ, thì em sẽ bảo là họ chỉ muốn được người xử nữ hãy còn « phong nồn nhị », hay nói một cách sống sượng

Tôi đi ngủ, rửa mặt cho hết bụi bặm cấu trên da thịt, có phải là khó nhọc đến thế đâu? Mắt chừng năm, ba phút, hai tay nước và một chút xà-phòng, vậy mà người đàn bà an-nam có đến ức triệu người không muốn mất. Sự tận tiền đó quả thật không đáng khen.

Vậy tôi xin van các bà chị một điều: nếu các bạn chưa có cái tình quen sạch sẽ thì nên có ngay từ bây giờ đi. Tập cho con em trong nhà có cái tình ấy nữa. Đó là một điều tối quan hệ, các bạn phải nhớ lấy. Không có sự sạch sẽ thì dù tìm các cách khác để giữ gìn sức khỏe sắc cũng không có ích gì.

Vân-Đài

hơn, những người con gái còn « tắn ». Họ muốn là người thứ nhất được quyền sở hữu thân thể người vợ sau này của họ. Họ mong sẽ là người đầu tiên đặt cặp môi lên trên đôi má « trong sạch », là người đầu tiên khêu gọi những cảm giác khoái lạc cho xác thịt giai nhân, và ước ao vì thế sẽ gây được lòng yêu của giai nhân mà họ vẫn làm tưởng rằng trái tim còn non nớt. Nếu họ hiểu chữ trinh thế nghĩa đó thì một vị hôn thê hãy còn trinh tiết không phải là một sự hiếm. Nhưng thật ra những giai nhân trước khi lấy chồng mà thật còn trinh tiết — em muốn nói trinh tiết trong linh hồn — là một việc quan trọng phải người đàn ông nào cũng có được.

Chị thử để ý mà xem, mấy người con gái trước khi lấy chồng mà đã không yêu? Không phải là đã có một tình quân đầu. Ý em không phải thế. Khi người tâm, đôi mươi, lúc những đường, những nét trong thân thể đương cứng cáp bóng trở nên yêu kiều uyển chuyển thì yêu đương là sự nhu cần đối với giai nhân. Lúc đó, cái đời cảm giác của người con gái dậy thì thay đổi một cách lạ thường: họ chờ mong tình ái như kẻ mê khát khao ánh sáng. Trong lòng họ, đang thiếu thốn, họ cần phải yêu, từ một bông hoa nở, một đàn bướm bay, một tiếng chim hót, hay ánh trăng thanh, những vật rất thường ấy cũng khiến cho trái tim họ rung động. Thế rồi họ yêu, yêu gió, yêu mây, yêu hương hoa, yêu thanh sắc, yêu tất. Nếu chính lúc ấy, mà một buổi sáng mùa xuân, sau cái hàng rào thêu hoa tím xanh đó, thấp thoáng cái bóng của một vị phong lưu công tử, thì cái bóng đó sẽ là câu trả lời thực hiện, tiếng gọi trái tim của giai nhân vậy. Họ thấy lòng họ đầy đủ, tuy chỉ được một lúc cũng mặc... Thế rồi cái bóng thoáng trong giây phút đó sẽ không vụt bèn malah người thiếu nữ giai giáng như một sự ảm nản. Cái hình ảnh ấy, sự tưởng tượng bao giờ cũng mạnh của giai nhân sẽ tỏ lộ đức đồng hèm, vụt bỏ những nét

thô sơ đi, mà giữ lấy hay vạch thêm những nét đàn thanh lý tưởng. Thế rồi những lúc chiều hôm, lòng người, dễ cảm, dịp dang với cảnh mơ mộng bên ngoài, hình ảnh đó sẽ hiện trong tâm thiếu nữ như một ông « hoàng tinh tử » đứng giữa một đóa hào quang rực rỡ. Giai nhân yêu. Không phải là yêu một người có xương có thịt hẳn hoi, không phải là yêu ông Át hay ông Giáp, trái lại yêu một người tưởng tượng, một người mà tâm trí thiếu nữ đã tạo ra trong tuổi mơ mộng. Ta có thể bảo là giai nhân yêu để mà yêu, hay nói cho đúng, yêu sự yêu đương lãng mạn, thứ tình ái em đêm ngày ngất. Sự yêu đó, có lợi hay có hại cho đời cảm giác và thiết thực sau này, đây không phải là chỗ em nói đến. Em chỉ muốn nói để tỏ ra rằng, thiếu nữ đã đem mùi tình ái, trước khi hiểu thật ái tình là thế nào.

Vậy thử hỏi người đàn ông nào dám tự hào là lấy được người vợ hoàn toàn trinh tiết. Cái lòng trinh tiết đó, như con « chim xanh », đã cất cánh bay theo tiếng gọi của tình ái từ lâu rồi. Nếu ta vì trái tim người vị hôn thê như một bông hoa, thì trước khi trao hoa đó cho « chửa xuân », con bướm tình ái đã hút mật phần lương thanh khiết rồi. Vì một người tình quân vị tưởng đã từng phen làm thốn thứ trái tim thiếu nữ. Thế thì những « anh chàng » ngày thơ tưởng mình là « đổng quân » thứ nhất, rồi cực lại chỉ là một người thứ hai mà thôi.

Mai-Nương

Người chép dùng nguyên văn Nguyệt-Áng

Bồ-chính.—Bài « Hai lần chết » kỳ trước cũng của cô Nguyệt.

## TRANG ĐIỂM



NẾU da nứt các chị ơi không được chàm chút mà thành sần sùi, các chị nên làm cho mịn màng bằng cách sau này, hơi tốn công nhưng không đắt đó quá.

Hai ngày một lần, sáng dậy, lấy bông sủi bôi vào mặt một tí cho khô sữa tươi hòa lẫn với dầu hạnh đào (huile d'amandes douces) mua ở hàng thuốc.

Một ông hảo hanger dùng bôi da mặt, cũng rất tốt, có thể thay được nhiều thứ thuốc bôi da đắt tiền.

Khoai tây luộc nghiền với sữa tươi là một thứ thuốc làm trắng da giản dị mà vẫn có hiệu quả.

Có một thứ thuốc đánh răng rất tốt mà ai cũng làm được là: vô trùng nước rồi, tủa hết sữa nhờ trộn với chất phân bằng nghiền thành bột và một chất bicarbonate mua ở hàng thuốc (vỏ trắng, phân đỏ bicarbonate là ba phần đều nhau).





# Maurice Leblanc

Tác giả những truyện trinh thám và người sáng tạo ra tay đại bợm cừ khôi Arsène Lupin



Không bao giờ truyện mạo hiểm và nhất là truyện trinh thám được công chúng để ý đến bằng bây giờ. Ở bên Tây và bên Mỹ, thứ lễ hội (chàng này được liệt ngang hàng với các văn phẩm khác. Cái tính thích lý kỳ của người ta cũng mạnh như tính thích mơ màng, nghĩ luẩn, suy tưởng; đó cũng là một sự cần cho tâm trí loài người.

Gần đây, người ta đặt những giải thưởng lớn thưởng những sách có giá trị thuộc về loại văn chương này; màn ảnh luôn luôn chiếu những phim trinh thám rất chất chèo và tài tình; có nhiều nhà hát chỉ chuyên diễn kịch lý kỳ; trên các nhật báo và tuần báo lớn phần nhiều đều những truyện mạo hiểm của những ngòi bút chuyên môn, và riêng một nước Pháp cũng đã có bốn, năm tờ báo chỉ nói về các cuộc điều tra trinh thám.

Người ta lại nhớ đến nhà viết truyện trit danh Maurice Leblanc mà ít lâu nay hầu như bị bỏ quên. Các sách của ông được dịch ra gần hết các thứ tiếng trên hoàn cầu — ra cả tiếng annam trên một vài tờ báo cũ. Vừa rồi, một hãng phim cho diễn truyện: Arsène Lupin trinh thám, hiện đang chiếu ở Pháp và có lẽ ít lâu nữa, ta sẽ được coi. Truyện phim do chính tác giả Arsène Lupin soạn cùng với hai nhà dân kịch có tiếng: Henri Diamant Berger và Jean Nohain, nên trong lúc quay phim, Maurice Leblanc cũng đến dự. Một phỏng vấn của báo Police Magazine nhân cơ hội ấy đến phỏng vấn ông và dưới đây là một đoạn trích trong bài tường thuật cuộc phỏng vấn đó.

**T**RONG một phía, tác giả mỉm cười yên lặng ngồi coi tác phẩm của mình đang thực hiện. Maurice Leblanc bây giờ thực xứng đáng với danh tiếng của ông. Đầu ông đã bạc phơ như tuyết phủ, nhưng đôi mắt còn giữ cái vẻ lanh lợi, ranh mãnh và tươi cười.

Tôi (nhà phóng viên) đột ngột hỏi ông một câu:

— Trong các truyện trinh thám của ông có bao nhiêu phần giống sự thực?

Ông đáp ngay:

— Không có phần nào.

— Tuy vậy, ông hẳn cũng có tra cứu trong các tập tài liệu ở ủy cảnh sát, hoặc có nói chuyện với các người nhà nghề, hoặc tìm ý truyện

trong các việc xảy ra hằng ngày nữa...

Ông nhìn thẳng vào tôi, trả lời:

— Không! Arsène Lupin là một nhân vật hoàn toàn tưởng tượng, một nhân vật không bao giờ có thực; xin ông biết cho thế; không dựa chút nào vào sự thực, nhưng chỉ dựa vào sự bầy đặt ra. Cái chàng tuấn tú lịch sự ấy hiện đến trong trí tôi vào khoảng năm 1900... Do buổi "gặp gỡ" ban đầu ấy mới xuất hiện ra cuốn Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur (Arsène Lupin, người ăn cắp hảo hiệp). Cuốn sách được hoan nghênh, mà chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Nhiều người bắt ngay là tôi đã cố ý sáng tạo ra một nhân vật khuôn mẫu; nhưng sự sáng tạo ấy tôi không hề quan tâm đến. Hơn nữa, tôi cũng không ngờ là tôi đã sáng tạo ra... Hỡi vị Arsène Lupin len vào đời tôi một cách im lặng, một cách khôn khéo đến nỗi tôi không biết nên báo là chàng ta vào đảng của chính bay đảng của số. Đầu sao, đó cũng chỉ là điều tự nhiên làm đối với một kẻ trộm như anh chàng này. Song, khi đã vào cuộc đời tôi rồi là anh ta cứ ở đó mãi. Sau tôi viết cuốn *L'Aiguille creuse* (cái kim thông lỏng)... Rồi đến cả một lớp truyện về Arsène Lupin, viết từ năm 1905 đến ngày nay.

... Cứ như thế, trong vòng hơn ba mươi năm, Arsène Lupin ngày này cũng đến chơi với tôi. Bởi

chiều nào cũng vào khoảng bốn giờ tôi lên phòng làm việc. Cúi đầu nhìn trong lò sưởi, người nhà nhòm lên. Thế rồi, khi nghe lửa bốc sáng và cao, hình ảnh người bạn thân kia hiện lên, chừng chạc, vui đùa, vừa lịch sự, vừa số siêng, rồi, trong hai giờ đồng hồ, ngày nào cũng vậy, trong lò của lửa cháy là Arsène Lupin với tôi còn trò chuyện với nhau. Anh ta kể cho tôi nghe các kỳ công của mình bằng cái giọng trắng trợn của một tay hảo hiệp và nhạo báng cái ngu ngốc của người đời. Tôi nghe truyện anh ta lấy làm thích vô cùng, và biết mình thích như thế là tội lắm. Tôi cứ muốn điu đất anh chàng đi lạc bước ấy vào con đường ngay thẳng.

Vi trong lòng bản có bao nhiêu sự tủi tẻ, bao nhiêu điều nhả nhặn, bao nhiêu về chứng, chạc. Đôi khi anh ta lại ra tay làm được những việc không một chút vì lợi nào. Anh ta cũng đã hết sức thực lòng muốn trở nên người lương thiện, nhưng Arsène Lupin khi biết điều thì không làm ta thích nữa, truyện của anh ta thành ra nhạt, thành ra tầm thường. Cái anh chàng ranh mãnh, hóm hỉnh sẽ biến mất để nhường chỗ cho một người khó chịu như một cô gái già. Cả anh ta lẫn tôi cũng đâm chán, có khi đến cãi nhau nữa... Thành thử tôi lại phải trở nên tồi như trước, tôi lại nói với anh ta những câu đáng lý không nên nói, rồi Arsène Lupin lại nhẩy ra tung hoành trong đời nữa, mỗi ngày một bí hiểm, một lý kỳ hơn...

Maurice Leblanc nói với tôi những câu vừa rồi bằng cái giọng đều và dịu dàng của ông, trong đó có lẫn cả sự vui sướng. Quả nhiên, đôi với nhà tiểu thuyết ấy, cái nhân vật tên là Arsène Lupin kia là một người thực hiện hơn cả bao nhiêu người ông quen biết trong đời. Tôi thì thực rằng một nhân vật có vẻ hiển nhiên được đến thế cũng đáng phực và cũng khá đáng lo. Giá tôi ở địa vị Maurice Leblanc, thì tôi sợ rằng có lẽ một ngày kia sẽ nhận được mảnh giấy trên viết mấy chữ: « Đến mai, mười giờ tôi sẽ được cái hân-hạnh vào an trộm nhà ngài. Ký tên: Arsène Lupin », vì người trong truyện của ông vẫn hành động theo cách đó...

Tôi hỏi thêm ông để biết những nguồn cảm hứng của ông.

— Ông có thích những phim trinh thám không?

Maurice Leblanc trả lời:

— Không, tôi thấy nó buồn lăm, — Thế những phim ăn cướp?

— Tôi không chịu được những phim ấy.

— Ông có ham đọc nhiều những việc vặt các báo không?

— Không đâu! Phần nhiều tôi không biết đến những việc ấy nữa. Như hồi xảy ra vụ Prince chẳng hạn (1), có nhiều nhà báo đến hỏi ý kiến tôi. Nhưng tôi chẳng có ý kiến gì về việc đó, vì chính tôi cũng không biết rằng vừa có vụ Prince xảy ra. Từ lúc ấy tôi mới biết, nhưng tôi không hề để tâm khám phá bao giờ.

Tôi len một câu dò ý:

— Nhưng, 'không biết chừng Arsène Lupin'...

— Lupin ấy ư?... Anh ta rất gồm những truyện đọc ác, như giờ. Arsène Lupin ăn trộm, nhưng chỉ thế thôi. Tuy anh ta không hề dính máu... Arsène Lupin chỉ là một tay chơi, một tài tử, một người tra hi

## TRINH THẨM LÊ PHONG



— Không, tôi thấy nó buồn lăm,

— Thế những phim ăn cướp?

— Tôi không chịu được những phim ấy.

— Ông có ham đọc nhiều những việc vặt các báo không?

— Không đâu! Phần nhiều tôi không biết đến những việc ấy nữa.

— Như hồi xảy ra vụ Prince chẳng hạn (1), có nhiều nhà báo đến hỏi ý kiến tôi.

— Nhưng tôi chẳng có ý kiến gì về việc đó, vì chính tôi cũng không biết rằng vừa có vụ Prince xảy ra.

— Từ lúc ấy tôi mới biết, nhưng tôi không hề để tâm khám phá bao giờ.

Tôi len một câu dò ý:

— Nhưng, 'không biết chừng Arsène Lupin'...

— Lupin ấy ư?... Anh ta rất gồm những truyện đọc ác, như giờ.

— Arsène Lupin ăn trộm, nhưng chỉ thế thôi.

— Tuy anh ta không hề dính máu... Arsène Lupin chỉ là một tay chơi, một tài tử, một người tra hi

lòng...

«... Nếu ông muốn biết nhà văn sĩ tôi coi như bậc thầy về cách viết câu truyện trinh thám là ai, thì tôi xin nói: đó là Edgar Poe. Đối với tôi không có truyện nào trong loại này lại giản xếp gì hơn truyện *La lettre volée* (cái thư mất cắp) hay truyện *Le double assassinat de la rue Morgue* (hai án mạng ở phố Morgue).

— Tuy vậy, hình như ông cũng rất chú trọng về sự làm cho câu truyện hiện nhiên có lý.

— Cái đó đã đành, nhưng sự có lý không phải là bổ hẳn sự lý kỳ. Cuộc tiểu thuyết nào hay cũng giống như thực cả.

Raymond Borner (Police Magazine)

T. L. dịch

(1) Một vụ án mạng rất bí mật, đã làm sôi nổi dư luận nước Pháp và khắp thế giới về năm 1936. Các nhà trinh thám Âu châu và các nhà viết văn trinh thám cũng để ý và ra công điều tra.

30, Rue de la Citadelle

(Près du Cinéma Olympia Hanou)

Téléphone : 326

CABINET MÉDICAL

ou

Docteur

CAO XUAN CAM

DE LA FACULTÉ DE PARIS

MÉDECINE GÉNÉRALE

VÉNÉRÉOLOGIE

Consultation :

Matin : 9h. à 12h.

Soir : 15h. à 18h.

# Sữa dê

**H**ÌNH NHƯ ta mãi ưa dùng sữa bò mà quên, hay là ít khi đề ý đến sự dùng sữa dê, tuy sự công dụng của sữa dê tốt hơn sữa bò nhiều lắm. Sữa dê chẳng những có chất béo hơn sữa bò, mà nó còn ít khi bị vi trùng lao làm cho sữa dê thành ra độc. Nên cho những người bệnh, trẻ



nhỏ và những người già cả dùng sữa dê, vì nó rất dễ tiêu, dầu dạ dày yếu đến đâu cũng vậy... Sữa dê còn có nhiều chất mỡ hơn sữa bò nữa.

Cũng vì không biết cái công dụng quý hóa của sữa dê mà người ta ít nuôi dê cái. Có biết đâu rằng nuôi dê lợi hơn nuôi bò nhiều, vì giá tiền mua nó rẻ, lại rất dễ nuôi, mỗi năm nó có thể cho ta từ 600 đến 900 lít sữa và mỗi mùa xuân, dê thường đẻ được hai con.

Không những thế, khi nó hết sữa rồi, ta còn làm thịt nó; thịt dê ai cũng biết ăn rất bổ và rất ngon. (Mỗi con dê lấy được số sữa nặng được từ 10 đến 12 lần sức nặng của nó. Mỗi con bò chỉ lấy sữa nặng không quá 5 lần sức nặng của nó).

(Almanach François)



— Anh không nói lúc này ai cười trong lớp thì anh sẽ bị mười cái tát  
— Thưa thầy thế anh nào cười thì phải mấy cái?  
— Hai mươi cái.  
— Thế thì con không biết.

# Luộm lặt

## Lịch sử cây đèn

**A**U CHÂU trước Tây-lịch kỷ nguyên đồ 600 năm, người ta mới biết dùng bầu đèn đựng dầu hay mỡ thú vật, thấp bằng bạc (ruột cây cỏ bắc), bầu đèn bằng những thứ vỏ trái, hến hay vỏ trái cây.

Trước kỷ nguyên 200 năm đến sau kỷ nguyên 300 năm, mới dùng đồ sành chứa dầu thấp, thời ấy người ta gọi là thời kỳ đèn sành.

Từ năm 300 đến năm 1.000 mới dùng thứ đèn bằng đồ sứ có vẽ hoa đẹp. Năm 1.000 đến năm 1.600 mới dùng đèn toạ thấp dầu, mỡ. Năm 1.800 đến 1.850 thì dùng cây nến (tức đèn bạch-lạp).

Từ năm 1850 trở đi, đèn dầu hóa, đèn đã thay đổi dần bộ nhiều, đến nay các nơi đó hội thế giới đều dùng đèn điện và từ đây trở đi, dần dần sẽ thành thế giới « không đèn ».

(Bản lịch sử cây đèn trên đây là của một nhà học giả Tàu tên là Hán-Phát).

## Một người « nghịch » trời

(Nông thì lạnh, lạnh thì nóng.)

**M.** GOSNEY ở Bentleyville (Mỹ) thật là người « nghịch » trời: hè trời nắng chang chang ai nấy kêu nóng, thì anh ta lạnh run lên cầm cập. Còn trời lạnh, hàn thử biểu chỉ 20 độ dưới zéro thì anh ta đổ mồ hôi, kén nóng râm lên! Các danh y tìm hết phương kế mà chưa chữa được cái « hàn thử biểu người » ấy.

(Populaire)

## Lịch sử « billard »

**T**HỨ BILLARD mà ngày nay ta thường chơi, có từ năm 1552, do một người Anh tên là W. Kew ở Luân-đôn bày ra: Nguyên người này chủ hiệu cầm đồ, vì đau đa dầy, không đi tiệm rửa được, buồn, bèn lấy ba hòn gỗ treo ở trước

cửa nhà ra mà lấy thước đo vào đây cho đứng nhau chơi (thời ấy, tiệm cầm đồ thường treo ba hòn gỗ tròn thép vàng làm hiệu ở trước cửa); chơi thấy hay, đem khoe với bạn hữu, thế là thành ra trò chơi billard. Ban đầu ở Anh, sang Pháp rồi trở chơi ấy tràn sang các nước.

Kh. K.

## Một con số lạ

**C**ó một con số có những tính chất lạ làm cho người ta phải đề ý suy nghĩ đến nó.

Tôi muốn nói con số : 142857.

Ta xem : 142857 × 2 = 285.714.

142857 × 3 = 428.571.

142857 × 4 = 571.428.

142857 × 5 = 714.285.

142857 × 6 = 857.142

Trong những số thành của những bài toán trên, ta thấy chỉ có mấy con số con 1, 4, 2, 8, 5, 7 lặp đi lặp lại mà thôi.

Mai-xuân-Nhân thuật



## Ô tô bay

**M**ỘT NHÀ kỹ sư Pháp, ông Georges Gaathier, vừa mới chế ra một kiểu ô tô riêng, có thể nhấc qua các hàng rào chón ngang mà không hại gì đến người sếp phơ hay máy móc cả.

Sau khi đã leo một cái giốc 45° và cao một thước tây, ô tô thỉnh tình nhẩy vọt lên, cao độ một thước rưỡi

# NÀO CÓ AI NGỜ

**T**RÊN thế giới này có nhiều giống vật cả đời không bao giờ uống lấy một giọt nước; trong số những con vật đó, có giống lama (một giống tương tự như cừu ở Patagonie Mỹ-châu) và giống hươu cao cổ ở cực đông.

Một con vật ở vườn bách thú Londres sống đã năm mươi hai



năm mà không bao giờ uống lấy một giọt nước. Giống thỏ cũng vậy, theo các nhà động vật chuyên môn xét nghiệm, thỏ khi ăn có thường nuốt theo những giọt sương đọng trên đó, chứ không khát nước bao giờ.

Một số khá nhiều thuộc loài bò sát, loài rắn, thân lằn và một đôi giống cóc sinh sản được ở những chỗ không có một giọt nước nào.

Người ta lại biết một giống chuột sinh sản ở những đồng rất khô khan ở Tây-Mỹ là nơi hạn hán quanh năm.

Và ngày ở bên Pháp, về miền Lozère, từng đàn bò cái và cừu không được uống nước mấy khi, vậy mà sản xuất được rất nhiều sữa để làm ra thứ « phó mát » Roquefort nổi danh nhất thế giới.

(Dimanche illustré)

và độ xuống mặt đất, cách xa năm, sáu thước. Các bánh dăng sau, nhấc cao gần bằng bánh dăng trước.

## Một con chim chừa răng

**N**GƯỜI TA đã biết rằng lưỡi con cá sấu rất ngắn, nên sau khi ăn xong, nó không thể nào liếm cho hết những thức ăn còn giắt lại ở chân răng. Vì thế, hai hàm răng nó đẩy những giới họ, làm cho nó rất khó chịu và có khi sưng cả



lợi, rùng lên nữa. Khi nào có sấu nằm ở trên mặt đất, thời nó há mồm ra thật rộng để cho gió và không khí lưu vào làm dịu đi. Chính lúc ấy, có một con chim thuộc về loài giẻ (pluvier) vẫn đứng định ở đây để kiếm ăn trong cái mồm há hốc con cá sấu và sấu rùng lên nó luôn thế. Vì chim giẻ rất thích ăn những giẻ họ ấy, nên nó mổ thật nhanh vào hàm răng cá sấu làm cho sấu óng. Trong khi đó thì con cá sấu cứ việc ngấu kỹ, hay là giả vờ ngủ, và không nhích để cho con chim kia khỏi sợ. Thật là một sự tương thân tương ái cho các loài vật.

Nam Hương

## MUỐN BIẾT SỐ-MỆNH

Ở xa thì gửi chữ ký và tuổi kén theo ngân phiếu 7 hào hoặc 15 tem 5 xu cho professeur

Khánh-Son boîte postale 115 Hanoi sẽ rõ: Thân-thể từ nhỏ đến già, sự-nghiệp và công-danh, vợ con, tình-duyên và của cải, bịnh-tật. Ai thù ai ghét, ai yêu ai quý.



Bắt đầu từ nay lại tiếp khách tại phòng riêng số 3 đầu đường Quan-thánh (Grand Boulevard), Sáng từ 8 giờ đến 11, chiều từ 3 giờ đến 8 giờ tối, THƯ TỜ XIN CỜ GỬI VỀ BOITE POSTALE.



# GÓP Ý KIẾN VỀ

# A'NH-S'ANG

## VÀ TỰ LỰC HỌC ĐOÀN



### Của ông Lục-Ngại

**M**ỤC ĐÍCH Tự lực học đoàn là để chỉnh phục sự dốt nát của đồng bào. Công trình vĩ đại và hữu ích thay! Phần đông chúng tôi điều hướng trưc và gắng sức cố định cho Tự lực học đoàn. Nhân tình chúng tôi xin hiến thêm một thiên ý kiến, họa may có điều bổ ích chăng.

Chúng tôi xin cố động hết thảy giáo viên hiểu dụ học trò như vậy:

Trong lớp học, thầy bảo với học trò, mỗi trò phải thừa lúc rảnh như thư nam, chủ nhật hay nghỉ lễ, hoặc bất kỳ khi nào dư thì giờ, tìm dạy một người chưa biết chữ bất kỳ bà con hay không, già hay trẻ. Mỗi trò chỉ dạy một người thôi, vì bà người thì đối với học trò hơi nặng nề. Một thầy một trò cũng khá rồi, ít còn hơn không có. Mà muốn thực hành cái ý nguyện ấy, cần phải có chút lòng vì nói giống, chịu khó và kiên trì, vì nửa chừng bỏ giờ chẳng ích gì. Bốn phần ông thầy phải an ủi, thúc dục học trò và phải bắt đầu thực hành ngay từ lúc khai giảng, và sẽ theo đuổi luôn trong lúc nghỉ hè. Nếu đợi nghỉ hè sẽ làm, thì học trò hay ham chơi, không ai thúc dục thì bỏ lửng đi.

Thầy sẽ tìm cách khuyến khích học trò, thì dụ cứ mỗi tuần đến ngày thứ bảy, bác học trò đem vở của chúng nó day đến cho thầy xem, rồi cho điểm tốt (bonnes notes) về số học. Cuối tháng lại đặt riêng ít giấy thưởng danh dự cho học trò xuất sắc trong việc dạy ấy. Trái lại, trò nào làm biếng không tìm dạy một người chưa biết chữ thì thầy phải khuyến khích và buộc phải cho điểm xấu cũng nên.

Gần nghỉ hè, thầy phải bắt học trò kê khai tên họ những người đã học biết đọc, viết, và muốn cho kỹ hơn, mời mấy người ấy đến trường

lên phi về năm cái nhà kia, — chỉ một phần trăm thôi, — để nhờ hội « Anh sáng » đưng cho những nhà sạch sẽ, không đạt thì thật là hoàn mỹ. Nghe đâu ông chủ sở là người rất nhân đạo, thường hay đề ý đến sự sinh hoạt của thầy thợ trong sở, chắc ông không bỏ qua việc rất nhân đạo này. Tôi ước mong cái ngày kia không xa, cái ngày mà ta hay người ngoại quốc đến viếng sở được trông thấy một dãy nhà, không mất tiền nhưng hợp vệ sinh, cất đợc theo bờ biển để cho người trong sở ở.

Nhưng sở khác, nếu bắt chước theo, mượn hội « Anh Sáng » cất nhà cho nhân viên ở, thì thầy thợ ta đỡ khổ sở biết bao.

Còn về việc phổ thông giáo dục thì càng dễ dàng hơn, thực hành ngay được liền. Hiện trong sở có hơn hai mươi người có học. Theo ông Đào-ván-Thiết thì hai chục người ấy dạy được sáu chục người, dạy người trong sở trước rồi đến người trong làng mà phần đông là hạng người chái lưới nghèo khổ, chỉ việc kiếm đủ ăn ngày nay thôi. Chỉ đợi một năm thì ai cũng biết đọc, biết chữ quốc ngữ, nhất là biết phép vệ-sinh để tránh bệnh truyền nhiễm như đau mắt là bệnh thường có trong làng.

Lục-Ngại (Bình-dịnh)

### Của ông Hồ-quang-Khiêm

Tôi xin thành thực khen các ông có cái sáng kiến lập hội « Anh Sáng » để mưu hạnh phúc cho dân quê, và nhất là ông Đào-ván-Thiết có cái ý kiến tuyệt hay về việc phổ thông giáo dục. Tôi thiết tưởng khi nào hội đưng hoang thành lập, có chương trình hẳn hoi, thì ta đem thực hành ngay trước đưng trong những sở công hay tư. Ví dụ như sở Đông-dương hải học (institut océanographique) ở Cầu-đa (Nhatrang), tức là cái sở to lớn đã làm cho nước ta hơn các xứ thuộc địa Pháp khác. Ai có đến viếng sẽ chắc không khỏi trầm trồ khen ngợi năm cái nhà đồ sộ cất trên đỉnh núi để cho nhân viên người Pháp trong sở ở. Thật là quá hợp vệ-sinh. Trái lại, nhân viên người Nam ta thì ở chui ở rúc trong những căn nhà lụp xụp, không ra hồn nhà, cất liền nhau dưới chân núi. Thật là hai thế giới. Nếu hạng sau này đưng một phần trăm tiền

đền phí về năm cái nhà kia, — chỉ một phần trăm thôi, — để nhờ hội « Anh sáng » đưng cho những nhà sạch sẽ, không đạt thì thật là hoàn mỹ. Nghe đâu ông chủ sở là người rất nhân đạo, thường hay đề ý đến sự sinh hoạt của thầy thợ trong sở, chắc ông không bỏ qua việc rất nhân đạo này. Tôi ước mong cái ngày kia không xa, cái ngày mà ta hay người ngoại quốc đến viếng sở được trông thấy một dãy nhà, không mất tiền nhưng hợp vệ sinh, cất đợc theo bờ biển để cho người trong sở ở.

Nhưng sở khác, nếu bắt chước theo, mượn hội « Anh Sáng » cất nhà cho nhân viên ở, thì thầy thợ ta đỡ khổ sở biết bao.

Còn về việc phổ thông giáo dục thì càng dễ dàng hơn, thực hành ngay được liền. Hiện trong sở có hơn hai mươi người có học. Theo ông Đào-ván-Thiết thì hai chục người ấy dạy được sáu chục người, dạy người trong sở trước rồi đến người trong làng mà phần đông là hạng người chái lưới nghèo khổ, chỉ việc kiếm đủ ăn ngày nay thôi. Chỉ đợi một năm thì ai cũng biết đọc, biết chữ quốc ngữ, nhất là biết phép vệ-sinh để tránh bệnh truyền nhiễm như đau mắt là bệnh thường có trong làng.

Viết tới đây, tôi lấy làm vui sướng tưởng đến cái kết quả mỹ mãn mà tôi chắc rằng không phải là mộng tưởng.

Hồ-quang-Khiêm (Nhatrang)

### Của ông Nguyễn-chí-Phủ

LÀU nay đọc báo Ngày Nay về mục bài trừ những nhà bang tôi, và tổ chức lập hội « Anh Sáng » của ông với Tự lực học đoàn của ông Đào-ván-Thiết, và ý kiến của

các đợc giả, tôi rất vui lòng và sốt sắng biểu đồng tình cùng các bạn: 1) Anh Sáng sẽ là một đội binh mạnh mẽ đi tấn sát vi trùng và đưa ánh sáng lại giúp sự vệ sinh và sức khỏe cho dân đen.

2) Tự lực học đoàn của ông Đào-ván-Thiết muốn lấy sức mọi người đem sự học truyền bá cho những người chưa có học để biết đợc và viết đợc quốc ngữ và bốn phép tính phổ thông đó sẽ là một đoàn quân cứu tinh thân vệ đánh chương cảnh ỉnh cho bọn dân ngu đàng mợc ngu trong đám xương mù mịt, thật là hai việc đáng làm và nên làm trước nhất.

Tôi mong rằng các báo và anh em hướng đạo trong các đoàn sẽ hết lòng vì bốn phận và sốt sắng cùng nhau bỏ hào và cố đợc cho hội chúng thành lập, vì là việc đáng làm và có thể làm đợc; làm đợc sớm chừng nào, càng hay chừng đó, ta sẽ thấy kết quả rõ ràng và mau chóng sức khỏe và tinh thần sáng suốt ảy lại hạnh phúc ở đời và là cơ tiến phong cho đoàn hậu tập. Mong lắm thay.

Về phần tôi, ông có thể biếu tên tôi vào số đoàn viên sau khi hội « Anh Sáng » thành lập, và chúc ông đợc mọi sự như ý để tiến hành mau chóng.

Nguyễn-chí-Phủ (Saigon)

### CÀI CHÍNH

Trong Ngày Nay số 57, có đăng tên Trần-thành-Trí, Trần-trọng-Y, Nguyễn-duy-Định, v.v. xin vào « Tự lực học đoàn ».

Nhưng chính thực ra chỉ có mình tôi xin biếu tên vào hội thôi. Vậy nay cũi chính

Nguyễn-duy-Định  
L.T.S. — Về việc Tự lực học đoàn, các bạn không cần phải biếu tên trước để tránh khỏi các phiền có thể xảy ra cho các bạn.

### MỎI LẠI

## PETROMAX

- N° 826 — 300 bougies
  - 1 litrê dầu đốt đặng 12 giờ
  - N° 821 — 200 bougies
  - 1 litrê dầu đốt đặng 18 giờ
  - N° 900 — 100 bougies
  - 1 litrê dầu đốt đặng 26 giờ
- Chỉ có thứ đèn N° 824 N là sáng bằng dầu lửa mà tiết Sáng 300 Bougies



## Đèn MANCHON kiểu mới rất tối tân

đèn hiệu PETROMAX N° 824 N

### SÔNG BĂNG DẦU LỬA

Chẳng cần phải dùng đến dầu alcohol mà sông như trước nữa

Hiệu đèn Petromax N° 824 N mới phát minh tại Bèn Đức

Ái thấy cũng đều khen ngợi vô cùng, máy móc giản dị

dơn sơ dùng rồi có thể sửa lấy một mình đợc

Cách đốt rất dễ: có sẵn ống bơm để chứa dầu lửa dính luôn trong bình đèn, khi

muốn sông, chế đầy dầu lửa vào ống chứa rồi chỉ cần bơm có 9 hay 10 cái là có đủ

dầu tràn lên chỗ để sông, trong lúc sông ngọn lửa cũng xanh biếc như ngọn lửa dầu

alcohol chứ không có khói, một lần chế dầu vào ống chứa có thể sông đợc mười mấy lần

Đèn Petromax n° 824 N là kiểu đèn rất lịch-sự tinh-xảo không kiểu

đèn nào sánh bằng, không hao dầu, không sợ chực-chắc điều gì

Đèn Petromax bán ra đều có bảo kiết luôn luôn

### Établissements DAI-ICH

Chuyên môn bán các hiệu đèn danh tiếng và đồ phụ-tùng các niền đèn đều có đủ

N° 29 Boulevard Tổng-Độc-Phương — CHOLON

# GIA ĐÌNH

## TRUYỆN DÀI của KHÁI-HƯNG

(Tiếp theo)

V

**G**IỮA lúc ấy có tiếng còi điện ô tô ở công, Ngọc vỗ tay reo :

— Ôt thấy đã về!

Bà Toàn và Bảo lắng tai nghe, rồi đưa mắt nhìn nhau.

— Chỉ Hắc, anh ấy đi ô tô à ?

— Thưa mẹ không, nhà con cười ngửa.

Nàng mỉm cười, nói tiếp luôn :

— Với lại, xe nhà làm gì có còi điện kêu to và hay thế ?

Quả thực một cái ô tô hóm kiêu mới, nước sơn đen bóng láng, thong thả đang tiến vào trong sân. Bảo chau mày nói nhỏ :

— Xe ai như xe anh Việt.

Rồi nàng dặt Ngọc đi vào trong nhà. Từ ngày Việt lấy vợ lẽ, nàng vẫn tỏ ý tức giận và khinh bỉ đối với chàng. Không phải vì nàng ghen bộ chị, cũng không phải chỉ vì nàng phân đôi cái tục da thè; nhưng vì người vợ lẽ kia đã bỏ chồng, đã bỏ hẳn đứa con nheo nhóc đẻ theo Việt : Người vợ lý dị của San.

Thoa yêu Việt được ít lâu thì trong lòng bỗng nảy ra cái ý tưởng làm bà huyện, làm bà quan. Ý tưởng ấy một ngày một ăn sâu vào tâm hồn, rồi trở nên một ý định ngày đêm ám ảnh nàng cho đến khi nàng không thể sống nổi cái đời tầm thường hiện đương sống. Nàng thấy nàng xấu số, thấy chồng bé nhỏ, ti tiện nữa. Nàng than thân, than cái kiếp phụ nữ An-nam bị ép ưỡng lấy chồng sớm. « Nếu cứ thong thả chờ đợi thì làm gì mình chẳng lấy được chồng quan, hay ít ra cũng có được một làm chồng ra tầm chông ! »

Một hôm ông thầy tướng số bảo cho nàng hay rằng thế nào nàng cũng hai đời chồng, và người chồng sau sẽ hơn người chồng trước nhiều lắm. Nàng vui sướng nghĩ ngay đến cái việc nàng đương muốn làm, nhưng còn phân vân do dự : việc lý dị. Đã một dạo nàng hy vọng San chết yếu, vì nàng thấy San yếu đuối. Nhưng nàng nhận thấy

ngay là một sự hy vọng hão huyền.

Việc lý dị của nàng, nàng để hết thông minh, để hết tâm hồn vào, bày mưu, lập mẹo, khổ sở trong một năm ròng mới thành công. Trước hết, nàng làm cho chồng nàng không chịu được nàng nữa, hơi một tí là nàng sinh sự cãi nhau, khóc lóc, chửi bới, đập phá. San bực mình bỏ đi bất xứ, chơi bời. Thấy thế, nàng lại xoay ra tử tế, chiều chuộng. Nhưng hề San âu yếm nàng và tưởng nàng đã biết hối hận, thì đầu lại boăn đó, nàng lại khóc lóc, chửi bới, đập phá...



Cái kết quả tốt đẹp đã trở như ý nàng mong đợi : San có tình nhân và đánh nàng có thương tích. Hai cái bằng cứ ấy giúp nàng được kiện lý dị. Thế là lời đoán của thầy tướng số đã thực hiện : Thoa đã trở nên vợ lẽ của Việt, trở nên một bà lớn.

Trước Việt còn giữ gìn vợ cũ, thuê nhà Hà-nội cho Thoa ở. Nhưng tuy nơi đó rất nguy nga và trang hoàng rất lộng lẫy với những đồ sứ, đồ đồng lấy ở nhà Hồ mẹ đẻ lên, Thoa vẫn chưa lấy làm thỏa mãn, vì chưa được làm bà lớn đường hoàng sống

với chồng ở phủ nhà. Nàng đem ý muốn ấy nói với Việt.

Việt lo tìm mưu kế. Chàng nói với Phụng rằng Thoa có cái vốn vài vạn bạc và sẽ sẵn lòng biểu chàng nếu chàng bằng lòng lấy Thoa làm lẽ.

Phụng lẳng lẳng như một con sư tử. Nhưng thấy 'chồng quá quyết, vin cứ rằng hai người đã có với nhau một gái một trai, Phụng liền đầu đuôi. Rồi sau khi vấn kế cha mẹ, chị em, nàng bắt chồng làm tờ cam đoan rằng phải thuê nhà Hà-nội cho vợ lẽ ở riêng, không được để bên máng lợn phủ, và mỗi đầu tháng

với Việt thì nàng sẽ sẵn lòng biểu Phụng một vạn bạc để đền ơn.

Bảo ôn nhâm lại câu truyện, lấy làm cảm xúc cho Phụng. Nàng lầu, bầm nói một mình :

— Con bác mặt đến đây làm gì ! Rõ đáng ghét !

Và nàng cố lần mặt, sợ gặp nàng, Việt sẽ ngược. Nhưng trái lại, Việt vẫn thản nhiên, cùng Hắc cười đùa nói năng vui vẻ, rồi nhờ Hắc đưa xuống, nhà chào bà Toàn và Bảo. Hơn nữa, trước mặt hai người đàn bà, không những chàng không giấu giếm [việc nhà, mà chàng còn gọi ra nữa. Chàng nói với Bảo :

— Tôi đến chơi chú cô, may gặp chú ở trên đồi đáng kia, liền cùng chú cùng về... Tôi muốn hỏi thăm chú có vẻ giá cả ruộng nương và cách thức làm đồn điền trên vùng này ra sao. Chàng giấu giếm cô, tôi muốn mượn một cái áp ở gần đây cho cô hai nhà thôi.

Bảo im lặng không đáp. Cho là sự lãnh đạm của con dâu có vẻ gây ác cảm với khách, bà Toàn đỡ lời :

— Thưa ông, làm ruộng vất vả lắm. Hay, ông hỏi em Hắc mà xem. Suốt ngày bận rộn, mùa nào cũng như mùa nào.

Việt cười :

— Thưa cụ, chúng tôi có làm đồn điền thì cũng cho người ta trồng cấy chia rẽ, chứ hơi đau mà chịu khó nhọc. Quy họ có tiền nộp thuế và mỗi năm để dành được ít nhiều. Cứ chú đọc nói truyện thì có ruộng cho cấy rẽ cũng chẳng kém gì có nhà cho thuê. Mà đối với bọn nhà quê, mình bắt sao được vậy, chứ đối với bọn thuê nhà ở Hà-nội, thì làm lúc đến khô, nào tiền trả chậm, nào bị đầu bớt đuối, có khi lại không thèm trả nữa. Như cái nhà phố Quan Thánh của cô hai nó nhà tôi cho một người này thuê. Thời thì họ hành hạ đủ thứ, hết quát với, sơn cửa lại đổ ngói, thông lò sưởi, mình quanh nam cứ phải bận bịu vào đây.

Bảo nghe chửi cả tai, cố tìm cách tống anh chàng lên nhà :

— Xin mời bác lên phòng khách chơi nhé.

Hắc cũng nói tiếng Pháp mới Việt một câu. Chờ hai người đi



khẩu, bà Toàn hỏi Báo:

— Vợ lẽ ông ta có phải cái người  
bộ chẳng ấy không?

— Thưa mẹ chính phải đấy.

Bà Toàn thở dài:

— Thế thì nhà ông ta rồi không  
khéo tan nát mất.

Báo cũng thở dài:

— Chị Phụng thực khổ! Lấy  
nhất người chồng chẳng ra gì!

Bà Toàn chép miệng thở dài:

— Chắc nó lại cho ông ấy ăn  
bữa mê đấy chứ gì!

Báo mỉm cười:

— Thưa mẹ bùa bèn gì! Chẳng  
qua anh ngọt cái gia tài của  
chị, chị hám cái chức tri phủ của  
anh. Con chỉ là một điều là chị  
Phụng con vẫn rưng rưng sung  
sướng như thường được, và lạ  
nữa, vẫn yêu mến chồng như khi  
chàng chưa có vợ lẽ.

— Chà! bà ấy năm, sáu mặt  
con rồi, còn cần gì!

Báo buồn rầu nhìn mẹ chồng:

— Nếu thế thì con chả muốn có  
nhiều con. Có nhiều con để rồi  
anh Hạc lại đi lấy vợ lẽ như  
người ta.

Bà Toàn cười vui vẻ. Báo cũng  
cười theo. Bỗng nàng im bất, lắng  
tai nghe: ở nhà trên vừa có tiếng  
cười hí hửng, giọng cười bệ vệ, tự  
đắc của một người to béo.

o

Lúc bấy giờ trong phòng khách  
Viết đương thuật cho Hạc nghe  
các khoe khôn khéo của mình.  
Hết truyện làm quan đến truyện  
gia đình. Hạc nhận thấy Viết rất  
tự thế với cái đời đương sống,  
không phàn nàn một điều gì,  
không hối hận một việc gì, dù  
việc mà tự chàng cũng lấy làm  
hơi quá, hay không phải.

Hạc nghĩ thầm: « Anh Viết  
thực là một người sung sướng.  
Hoan giới đối với anh ấy chẳng  
khác gì nước đối với loài cá. Anh  
ấy bơi lượn vẫy vùng vui thú ở  
trong đó, da dẻ một ngày một  
thêm hồng hào, thân thể một ngày  
một thêm phi nộn. Chả bù với  
anh An lúc nào cũng buồn, cũng  
khổ, nên người cứ gầy mãi đi ».

Hạc liếc nhìn Viết rồi hỏi:

— Thưa bác, bác gái độ này có  
được mạnh không?

— Cảm ơn chú, nhà tôi độ rầy  
khỏe lắm, mà người thì cứ béo  
mãi ra. Đò cũng là cái diêm hay,  
gần bốn mươi tuổi mà bắt đầu  
béo, người ta bảo là phát phúc  
đấy.

Viết phá lên cười âm ỹ, lấy làm  
bàng lúng về câu hát hước của  
mình.

— Thưa bác, sao bác gái không  
đi thăm ruộng với bác?

Viết lại cười:

— Tôi đã nói cái đồn điền này  
tôi tậu cho cô hai nó nhà tôi. Tiền  
của cô ấy cả, chứ tôi có gì đâu.

Chàng đề Hạc hiểu rằng đó là  
một câu nói đùa cho vui truyện,

Viết lại cười:

— Vậy cái đồn điền ấy bác đã  
đến xem rồi?

— Đấy. Chú coi.

Chàng mở ra bản mảnh địa đồ  
cuốn tròn họa theo tỉ lệ 1:25.000  
rồi khấp vào nhau chàng trở một  
nơi có đánh dấu địa giới bằng  
bút chì đỏ:

— Vừa đời vừa ruộng rộng tất  
cả một nghìn hai trăm mẫu. Riêng  
về điền bảy trăm mẫu. Thế mà  
chỉ độ một vạn là họ bán. Tôi đã

loại sậy và cỏ tranh mọc đầy  
như rừng. Không ai chịu đến đấy  
khai khẩn. Hạc phải ra sức đem  
người nhà tới, phòng bị đủ các  
cách để tránh khỏi bệnh sốt rét.

Sau khi khơi xong mấy cái lạch  
nhỏ để cho nước lưu thông,  
tức khắc hơn trăm mẫu đồng lầy  
trở nên ruộng tốt cả, mà khi hậu  
lại đời ra lành. Hạc kết luận:

— Điền đó đủ tỏ rằng nhà nông  
không bao giờ chịu sự nước độc  
và bệnh sốt rét rừng.



trả tôi tám nghìn rưỡi... Tôi còn  
lo ngại một điều: nước độc.

Hạc đem các cách trị nước  
độc ra giảng giải: như phát thuốc  
ký ninh, trồng rất nhiều cây  
ký ninh leo, bắt người hàng ấp  
phải ngủ trong màn, nhất là làm  
cho hết những nơi bùn lầy âm  
thấp. Chàng kể làm thí dụ một  
việc khai khẩn trong đồn điền  
của chàng. Chàng có một khu  
ruộng ở xóm Khe rộng ước  
chừng hơn trăm mẫu, mà trước  
kia chàng vẫn phải đóng thuế  
khổng, vì chẳng ai dám đến đó  
làm ăn. Thửa ruộng kéo dài giữa  
làng dầy dối, nên lúc nào cũng  
ứng thủy, và muối sỏi rết sinh  
sản rất nhiều, vì ở đó hai

Hạc nung nân bàn bạc. Nhưng  
Viết lãnh đạm, lơ đãng ngồi nghe,  
thỉnh thoảng lại quay đi để giấu  
một cái ngáp: vì làm ruộng đối  
với chàng cũng như làm quan,  
chỉ có một mục đích: ở mục  
làm giàu. Làm ruộng đối với  
chàng là bỏ tiền ra mua một cái  
đồn điền rồi hoặc giao cho một  
viên quản lý trông coi, mỗi năm  
nộp cho mình một số thuế nhất  
định, hoặc cho các tá điền cấy  
rẽ, trồng rỏ rồi chờ mùa gặt hái  
đến nhận lấy phần hoa lợi của  
mình. Như vậy thì muối và bệnh  
sốt rét rừng đâu nguy hiểm cùng  
chàng cần gì phải quan tâm đến.  
Có một điều Viết hơi lấy làm lạ  
là thỉnh thoảng chàng thoáng

thấy lộ vẻ sung sướng trên nét  
mặt, trong cặp mắt Hạc, khi Hạc  
nói đến những công trình chàng  
đương theo đuổi để nâng cao  
trình độ dân cây trong ấp về  
phương diện vật chất và tinh  
thần. Viết nghĩ thầm: « Làm gì  
mà sốt sáng thế! Rỏ trẻ con!  
Mỗi cái dân quê họ sống thế nào  
xong thôi, để mặc kệ họ là hơn  
hết. Làm đồn điền mà giờ nhàn  
đạo ra thì rồi cũng đến thất  
nghiệp thôi ».

Và chàng mỉm cười, lòng hớn  
hởi vui mừng. Chàng tưởng tới  
Phụng. Chàng biết Phụng là người  
hay ganh tị với chị em. Nhưng  
nay Phụng học họ một cách rỏ  
rệt rồi, chẳng cần phải suy bì gì  
nữa. Vì trong hai người em rỏ thì  
một anh sống lụi xụi trong một xô  
đồn điền bèo lầy, một anh chưa  
biết còn let đẹt đến đời nào với  
cái chức tri huyện. Còn mình thì  
sắp sửa bỏ chánh nay mai rồi. »  
Chợt nhớ tới An, Viết hỏi:

— Lão nay chú có biết tin tức  
gì về chú huyện không?

— Tôi toan hỏi bác.

— Nghe như bây giờ chú ấy  
thích nhảy dầm lầy.

Hạc nửa thành thực nửa mỉa  
mai:

— Hình như anh An là một ông  
quan nhân từ lắm, thấy dân họ  
khen ngợi luôn.

Viết phá lên cười:

— Nhân từ! nhân từ nghĩa là  
gì? Chú có biết Trọng không nhỉ?

Đồ, cái gương ông quan nhân từ!  
Không biết làm việc quan, người  
ta gọi là nhân từ!

Hạc lặng lẽ nhìn Viết và chàng  
nhận thấy câu « không biết làm  
việc quan » ở mồm người anh rỏ  
chỉ có một nghĩa: « không biết  
làm tiền ».

— Thôi, chào chú, tôi xin về  
thôi.

— Ấy bác ở chơi xơi cơm đã chứ.

— Độ rầy tôi bàn việc quan lắm...

không thể ở lại được, xin đề khi  
khác. Thôi còn cần phải hỏi chú  
nhiều.

Rồi chàng đứng dậy cùng Hạc  
xuống nhà ngang chào bà Toàn  
và Báo. Thấy hai người đàn bà  
chăm chú làm việc, Viết cười:

— Một ngày cụ và cô có để nổi  
một tấm vải không?

Đã sẵn có lòng cảm tức đối với  
Viết, Báo đáp lại mấy câu chua  
chát, rồi chẳng để tỏ cho người  
anh rỏ biết rằng họ chồng nàng  
sống một đời đầy đủ, nâng đem  
những công việc hợp nhân đạo  
nghệ đương theo đuổi ra nói cho  
nghe. Đến nỗi khi từ biệt ra đi,  
Viết hơi ngờ rằng có lẽ vợ chồng  
Hạc sung sướng thực, tuy sự sung  
sướng ấy chàng thấy khác xa với  
sự sung sướng thiết thực của  
chàng.

(Còn nữa)

Khái-Hưng

## NƯỚC HOA NGUYỄN CHẤT

### HIỆU CON VOI



1 lq 6 grs Op30 1 tá 3p00  
1 lq 20 grs Op70 1 tá 7p00  
1 lq 500 grs 8p30 1 kilos 16p00

### PHÚC - LỢI

N° 1, - Avenue Paul Doumer, N° 1, - Haiphong

TCHI-LONG  
THIÊN-THÀNH  
QUẦN-HƯNG-LONG  
PHÚC-THỊNH  
QUẢNG-HƯNG-LONG  
ĐÔNG-XUÂN  
PHẠM-HẠ-HUYỀN

66, Rue des Paniers à Hanoi  
Phố Khách à Nam-Định  
Rue Sarraul à Vinh  
Rue Paul Bert à Huế  
Marché à Tourane  
Rue Gia-Long à Quinhon  
36, Rue Sabourain à Saigon

# HỘI KINH

TRUYỆN NGẮN của KHÁI-HUNG

**M**ỘT HÒM, tình cờ, tôi được nghe nói câu truyện bí mật rất ghê gớm, ghê rùng đến nỗi tôi không dám nghĩ rằng đã có thể xảy ra ở thành phố Hà-nội. Hay đó là cái triệu chứng Hà-thành ta sắp sửa trở nên một thành New York của dân Mỹ?

Những người đã thuật câu truyện với tôi, tôi không quen biết. Mà đâu có quen biết, tôi cũng giấu kỹ họ tên, vì nhân vật trong truyện đều là những hội viên đáng sợ, đáng kiêng nể của một hội kín, một hội kín... dân bà một trăm phần trăm, hay đúng hơn, bốn mươi phần bốn mươi, không pha lẫn một giọt máu đàn ông.

Thực vậy, cái hội kín ấy có bốn mươi hội viên, toàn là các bà. Rõ giống tòa hán lâm Pháp về số người cũng như về chức tước, vì các bà hội viên kia đều là các bà hán (ợc các ông cung phụng, kiểm bị, kiểm thảo, trước lúc, biên tu, tổng sự các công sở).

Hôm họp hội đồng lần thứ nhất ở nhà bà hội trưởng lạm thời, bà này đứng lên đóng đặc, trình trong tuyên đọc điều lệ và chương trình của hội. Tôi đã được xem qua những giòng chữ mềm mại yếu ớt yếu, mềm mại yếu ớt nhưng chứa đầy ý nghĩa rắn rỏi và mạnh mẽ.

Tôi xin can đảm tóm đại ý bản điều lệ ra đây, đó bốn mươi bà hội viên có đem khoản chi sơ đổi phó lại, tôi cũng không sợ, vì xin thủ thực, tôi không là đàn ông hán, chồng các bà.

Mỗi hội, tất nhiên, phải có mục đích. Mục đích hội kín này là bốn mươi bà họp nhau để ăn uống, rôm rã, hoặc chán hoặc tò mò. Nhưng đó chỉ là mục đích giả. Mục đích thực là một sự ghê gớm hơn nhiều, là... Đành Ghen. Một trong bốn mươi bà hội viên hệ bất gặp ông chồng của, một người trong hội đương nhiên hay lẫn lộn đi với gái. Thì phải tìm cách can thiệp ngay. Nếu xem chừng ông kia yếu nả lại đi trong phố vắng thì mình có thể đến lảng ông ta một cái tát lại. Rồi lôi ông ta về trả lại cho bà vợ. Đó là một cách đối phó rất nguy hiểm cho các đối bên nam nữ ở khi nên dùng, trừ khi bà hội viên là một

vợ nữ sĩ thì tùy ý.

Những cách đối phó khác có phần hợp lý hơn và hợp nhân đạo hơn nữa. Là khi gặp ông chồng của một hội viên đương phạm tội, mình có thể tức tốc đi xe đến nhà bà vợ báo tin. Thế rồi để mặc bà vợ và ông chồng xử trí với nhau. Nếu nhà bà hội viên bị chồng lừa dối ở xa quá, mình không thể đến báo tin kịp thì mình

chồng). Nhưng cái danh dự thơm tho ấy mỗi lần họ đã sa sút phạm tội, ở một buổi đại hội đồng hàng tháng.

Hôm ấy là ngày mồng hai, cái ngày mà số lương toàn ven của bốn mươi ông chồng đã « nằm tròn như cuộn cung trắng » trong tủ bạc của bốn mươi bà. Cũng như mọi tháng, các bà họp nhau ở nhà một hội viên, bất cứ hội

bốn mươi đồng, kể cả ba đồng tiền công anh bếp. Số thu nhập thì ngoài một đồng bạc đóng tháng của mỗi hội viên, còn có món tiền hồ khóa to. Các bà họp nhau bàn bạc luôn, mà chỉ được phép họp nhau ở nhà hội viên, vì phạm vào khoản ấy của điều lệ sẽ bị phạt rất nặng. Đó là một cách làm tiền cho hội. Và đó cũng là một cách giúp các bà gặp mặt nhau luôn để bàn tán tìm thêm mưu kế đối phó với bọn đàn ông.

Bà thủ quỹ đọc xong tờ trình. Các bà hội viên trầm ngâm suy nghĩ. Sự yên lặng của một hội phụ nữ bao giờ cũng là một sự đáng kinh. Nhưng tiếc thay, nó kéo dài không quá một phút. Một bà đã quá quyết định đứng dậy, cất tiếng oanh hung dữ dội :

— Thưa các bà chỉ, lại xin theo lệ thường, chúng ta đồng thanh hô lớn câu : Không sợ chồng !

Tức thì bốn mươi cái miệng vừa đen vừa trắng cùng há, và câu « không sợ chồng » thốt ra trong đủ các giọng trong đục, bông trầm.

Rồi ai nấy đưa nhau trình bày những công trình, những hành vi của mình trong tháng vừa qua.

Một bà từ đầu vẫn ngồi im trong một góc, như có vẻ nghĩ ngợi về một vấn đề gì khó khăn. Bà ta tuổi vào khoảng ngoài bốn mươi, nhưng trông còn trẻ lắm, nhất đôi lông mi về thêm đôi, cặp môi đỏ son thắm, nước da trắng phân, kem càng làm tôn nhan sắc lên nhiều lắm. Chờ cho mọi người ngừng nói, bà ung dung đứng dậy và đột ngột hỏi :

— Thưa bà hội trưởng và các bà chỉ, thì dù bây giờ tôi xin đóng mỗi tháng hội đồng có được không?

Có tiếng trả lời ở khắp các chỗ : « Được chứ !... Không được ! ». Rồi một bà chất vấn :

— Vì lẽ gì bà lại muốn đóng nhiều hơn chúng tôi ?

— Thưa, vì một lý riêng.

— Lý riêng ấy, bà thử cho chúng tôi nghe.

— Nguyên lý này : tôi có tháng cháu năm nay vừa hăm mốt. Cháu chơi với trai gái bây giờ quá không sao dạy được và giữ được nữa. Vậy tôi muốn đóng hai đồng, một đồng về phần tôi, một đồng về phần cháu, để hề các bà chỉ có bất gặp cháu đi với tình nhân thì can thiệp hộ hay báo tin cho tôi biết.



lại gần cặp trai gái, chào ông chồng bạn một câu, làm thế để sau này ông kia không chối cãi nổi, chừng có đã rành rành ra đó. Nói tóm lại, các hội viên được tùy tiện thì thôi, cốt sao khỏi phạm tới danh dự của hội là được (chứ không phải danh dự của ông

viên nào mà kỳ hội đồng trước người ta bắt thăm đã gặp được lên.

Bà hội trưởng tuyên bố khai mạc hội đồng bằng mấy lời vắn tắt. Rồi bà thủ quỹ đứng lên trình bày các khoản chi thu : Số chi xuất là các món tiền phí lòn trong khi hội viên làm việc cho hội, và bữa tiệc hàng tháng giá nhất định

## CÁC BẠN PHỤ - NỮ HAY ĐỌC MẤY HÀNG DƯỚI ĐÂY

- 1) Giải nhất cuộc thi giấy, áo Phụ-nữ tại Hội Chợ Hanoi 1936-1937 về nhà Quận-Chúa.
- 2) Với mấy trăm gian hàng, Quận-Chúa là một trong năm nhà đã được báo Ngày Nay bày công tâm khen cách trưng-bày có Mỹ-Thuật nhĩ Hội-Chợ.
- 3) Hoa-sĩ Lemur, một nhà chuyên môn về vấn đề Phụ-Nữ, đã giới-thiệu nhiều bạn gái đến may áo và đóng giày giúp Quận-Chúa.
- 4) Trong gian hàng Quận-Chúa, hai họa-sĩ Tô-ngọc-Vân và Lê-Phổ đã khen «C'est parfait» tức là «hàng làm đẹp, cách bày khéo».
- 5) Cô Năm-Phỉ chứa trong nghề hát Cải-Lương-Nam-Ky đã đóng giày Mites và Sandales tại Quận-Chúa.
- 6) Mực Lê-diệu-Quy đã may áo và đóng giày Quận-Chúa để sắm tết. Tủm-Hoa điển tại nhà Hai Tây Hanoi tới 13 Mars 1937. Hồng tít, kiểu đẹp, cách làm khéo kính mời các bạn Phụ-Nữ.

Q  
U  
A  
N



C  
H  
Ú  
A

Cây, vi. áo phụ-nữ, 59 Hàng Ngang - HANOI



Trong phòng, các bà nhao nhao bàn luận, kể trng chuyện, người phân đôi. Sau, bà hội trưởng mỉm cười, nói:

— Thiết tưởng không được. Vì chúng tôi đánh ghen là đánh ghen cho bà. Chẳng lẽ chúng tôi lại đánh ghen cho con bà? Còn luận thường nào nữa!

Nhưng bà cũng mời hội đồng gia tay bầu. Số phủ quyết tới tám bảy tay, số khả quyết chỉ có ba tay thôi, bà tay của bà có con trai chơi bời. Vì thế việc đánh ghen cho con trai hội viên bị bác.

Lúc ai nấy đã về rồi bàn suồng, ngập vạt, và bà hội trưởng đã sắp tuyên bố giải tán hội đồng để mời chư hội viên dự lễ, thì bỗng ở một góc phòng, một bà đứng phất dậy, vỗ tay vào ngực và the the nói:

— Tôi xin tố cáo!  
Bao nhiêu con mắt dò dèn cả vào một nơi... Mấy giây yên lặng trong nghiêm... Bà hội trưởng đáp:

— Xin bà cứ nói.  
Bà kia háng dặng hai, ba tiếng, đưa đôi mắt xếch liếc một vòng, cặp môi mỏng thâm tím một nụ cười mỉa mai ghê gớm, cái cảm lời vênh lên như để trở một người ngồi trong phòng. Rồi thong thả, đồng đặc bà nói:

— Chiều hôm ấy... chiều chủ nhật trước...  
Bà ta ngừng lại chừng để xem bày tiếng vừa đọc có kết quả gì không. Đôi mắt xếch càng có vẻ xếch thêm, cặp môi mỏng bừ ra trông càng mỏng...

— Chiều chủ nhật trước, vào khoảng bảy giờ. Tôi đã nhả nhem tới... ở một phố vắng kia.  
Ngất mỗi đoạn, diễn giả lại đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, miệng luôn luôn nhách nụ cười mỉa mỉa:

— Tôi xin giấu tên phố, cũng như tôi sẽ giấu tên người, vì... vì là một việc tối quan trọng có liên lạc tới danh dự và... và sinh mệnh của hội ta nữa.

Tiếng thì thảo ở khắp các chỗ. Giọng diễn giả càng cao:

— Vàng, vấn đề này nếu giải quyết không xong thì hội ta chỉ có một việc... giải tán.

Đầu đó nhao nhao:  
— Giải tán? Vô lý!

Diễn giả đáp liền:  
— Vàng, giải tán! Rồi các bà chị sẽ hiểu lại sao... Tôi Chiều

## CẤU Ồ

Tim việc làm

Trẻ tuổi, đứng đắn, đã học qua 4 năm thành chung, muốn tìm chỗ tu gia dạy học để học thêm. Đi xa càng hay. Xin hỏi:

M. Bảo

Bến đó Tiên-hưng

Thái-bình

hôm ấy ở một phố vắng kia, lời bắt gặp... tôi nhìn thấy tư dáng xa đi lại một cặp trai gái âu yếm khoác tay nhau dưới bóng cây cao. Ngắm dáng điệu người đàn ông, tôi thấy hơi giống... giống bác... chồng mới hồi viên có mặt ở đây. Tôi liền lần tiếng gõ cửa rên rên lại gần để làm việc... do thám cho hội. Quả tôi đoán không sai: người đàn ông là ông... gì đó chồng một hội viên có mặt ở đây. Tôi đã toan tiến đến trước mặt đôi trai gái,

im ngay.

Rồi bà dự giơng nói với cả mọi người:

— Tôi chắc buổi chiều hôm ấy, bà Trang đã nhả nhem.

Bà Trang cười:

— Tôi không nhả nhem.

Bà hội trưởng vẫn đầu dặng:

— Bà Trang nhìn lầm vì lúc đó đã nhả nhem rồi, mà mắt bà Trang lại cần thì.

— Tôi không cần thì.

— Tôi bảo bà cần thì. Các chi



thì trời ơi! lời kíp để ý đến người đàn bà... Người ấy là...  
Diễn giả trọn cặp mắt dẽ trợn nhìn vòng quanh phòng. Ai nấy nhìn thờ thờ dợt...  
— Người ấy là... bà... một hội viên có mặt ở đây.  
— Ồ!

Trong phòng, sự nhốn nháo nổi lên.

— Vàng, người đàn bà ấy là một hội viên trong hội ta. Vì thế tôi không cần thiệp. Khoảng 11 chỉ nói hề bắt gặp chồng mới hội viên đi với gái thì làm cách can thiệp, chứ không nói đến cái trường hợp chồng hội viên đi với một hội viên khác không phải là vợ mình.  
Bỗng người ta thấy bà hội trưởng hùng dũng đứng lên, thet:

— Mời bà ngồi xuống, và xin bà

em có đồng ý với lời không? Bà Trang có cần thì không?

Hội viên đồng thanh trả lời:

— Bà Trang hơi cần thì.

Bà hội trưởng mỉm cười:

— Đó bà coi, bà cãi sao được.

Bà có cộ thì. Vậy câu truyện kia xin xóa bỏ, và xin mời các hội viên sang buồng bên dự lễ.

Mọi người vui vẻ đứng dậy. Một mình bà Trang hăm hực không bằng lòng. Bà hội trưởng vội lại gần bà ta ghé tai thì thầm mấy câu. Bà ta bật cười âm lên, đáp:

— Vàng, phải lắm!

Thế là nhờ về tài khuôn xếp của bà hội trưởng, cái hội kín kia hãy còn... sống ở đất nghìn năm vẫn vật.

Khải Hưng

## MẤY LỜI CUỐI CÙNG VỚI ÔNG VIỆT-THANH

phóng viên thể thao của Việt-báo

Tôi rất lấy làm tiếc phải nói truyền với ông Việt-Thanh một lần nữa, lần cuối cùng, trên mặt báo. Thực thế, tiếc cả thì giờ, tiếc cả lời nói. Vì đọc bài trả lời của ông, tôi nhận ra ông không hề những câu tôi đã viết một chút nào hay ông có ý không hiểu thì tôi không biết.

Ông trách tôi những gì? ông trách tôi vu hư danh, đã bịa ra một câu trên miệng Dương để nâng cao giá trị mình. Về điều này, tôi không cần trả lời ông vì câu của Dương nói là một câu nói công nhiên, anh em tuyên thủ Pháp, Nam có mặt tại sân vận-dộng Huế lúc đó phần nhiều nghe thấy cả.

Và lại, ai cấm được ông Việt-Thanh ngợ.

Những nhà phóng viên thể thao chưa cầm đến cây viết bao giờ, không biết quả ban «ten-nit» nó tròn hay bở dẹt, cho huấn luyện viên phải giới gặp trăm gặp nghìn đồ dẹt, thì bất cứ cái gì cũng có thể ngợ được.

Ông Việt-Thanh lại bảo tôi có ý nghi ông là một tuyên thủ vô tài sớm bị loại, nên đem lòng căm hờn công kích kẻ đã thắng. Ông lại làm ông. Ông thấy tôi nghi ông ở chỗ nào? Trước sau, tôi chỉ nói ông không hề bước chân đến sân vận-dộng Huế mà cũng có can đảm ngợ viết bài về hội vận-dộng Huế.

Còn gì nữa? Ông bảo: «Cái tôi là cái đáng khinh bỉ» (tuy haissable không phải là đáng khinh bỉ, mà chỉ là đáng thê-tho, tôi cũng đồng ý với ông về điều đó. Nhưng ông Việt-Thanh, ông hãy đọc lại những bài ông viết, xem trong số đó có nhiều cái tội đáng khinh bỉ không đã. Lúc thì ông tự xưng là nhà dạy luận lý của làng thê-thao. Lúc thì ông mang «ngou bút sắc sảo, hoạt kê của tôi» (nghĩa là của ông) ra chấm biếm... lúc thì ông lại cho ngon bút của ông thành «ngang tàng, hải hước». Hồi ông kết luận:

«Tôi nhận thấy đối phen ngon bút vừa nghiêm khắc vừa hoạt kê của tôi đã góp tên một đr luận ác cảm giữa tôi và kẻ địch».

Giả trí thay ngon bút sắc sảo, hải hước, hoạt kê, nghiêm khắc, ngang tàng của nhà phóng viên thê-thao Việt-Thanh! Độc giả Việt-báo thê-thao còn đợi gì mà không tung hồ van tuế ông Việt-Thanh đi! Nhưng thôi! van thê-thao không phải là thứ van nên mang ra phê bình một cách quá kỹ lưỡng!

Trước khi đánh dấu hết cuộc nói truyện «thê-thao» này, tôi chỉ yêu cầu ông Việt-Thanh rút tên tôi ra ngoài số «kẻ địch» của ông.

Ông làm đấy!  
Tôi mà là kẻ địch của ông!  
Còn trời đất nào nữa!

Vân-Bình

## Sách mới!?

Luật lao động và cách chữa thuốc cấp cứu nạn lao động

Ngày 74 trang, giá 0p.10

Phàm, thợ hoặc chủ, muốn biết quyền lợi của nhau có những gì cùng nhau hợp-tác thỏa-huận mãi mãi, thế nào là bất công, thế nào là trái luật v. v. có thể xem sách này mà hiểu cả. Lại có cách đề-phòng và cách cấp-cứu nạn lao-động rất cần. Vậy nên mua ngay sách này kéo hết thì hoà. Xa gửi mua thêm ước 3 xu, chung nhau mua một lượt 10 cuốn ước có 020. Mua hớn, lễ thơ và mandat hoặc tem thơ để cho nhà xuất-bản như dưới đây:

**NHAT-NAM THƯ-QUAN**

102 Phố Hàng Gai — HANOI



# CHỊ VÀ EM

TRUYỆN NGẮN  
của  
THÀNH - TỊNH



**B**A cô một người chị gái tên là Tiên. Tiên có cặp mắt dịu dàng và cặp môi luôn luôn để hé ra một nụ cười rất tươi tắn. Tiên hay cười lắm, còn Ba thì tính nghịch, nên lúc nào hai chị em ngồi gần nhau là tiếng cười trong trẻo của Tiên không được ngắt bao giờ. Mỗi lần Tiên cười là mình Tiên như rún rẩy trên chiếc ghế. Tiên cố cắn môi để lấy vẻ bình tĩnh, nhưng hai má Tiên lại đỏ hây hây, rồi Tiên lại úp mặt vào lòng hai bàn tay cười nữa. Vì lúc ấy Tiên vừa nhận thấy dáng điệu tươi tỉnh rất buồn cười của mình trong chiếc gương con để trước mặt. Không kể câu chuyện khôi hài của Ba cô duyên hay không, Tiên chỉ cười, một nhịp cười rất hồn nhiên và thẳng thắn. Có lúc Tiên giả vờ cười để cho em được bằng lòng, nhưng cười chơi lại lắm khi làm cho Tiên phải bật ra

cười thật.

Mẹ Tiên thì không bằng lòng lối cười ngắt nghẹn ấy. Ba-ta thường bảo Tiên :

— Con gái một ngày một lớn thì phải tập ăn tập nói cho chừng dần. Vì thế gian có câu « Chưa nói đã cười, chưa đi đã chạy là người vô duyên... »

Nhưng Tiên vẫn không chừa được cái tính vô duyên ấy. Trái lại Tiên chỉ biết cười và cười rất có duyên.

Năm ấy Tiên hơn Ba hai tuổi và đứng cao hơn Ba một cái trán. Hai chị em cùng học một lớp trong một trường, vì làng Mỹ-Lý không có trường riêng để dạy con gái. Hai bàn trên trong lớp để riêng cho các nữ học sinh, nên Tiên phải ngồi xa em cách những bốn bàn. Nhưng trong lớp, Tiên luôn luôn quay đầu lại để nhìn em và như để hỏi han em bằng cặp mắt linh động. Ba người mắt nhìn chị, rồi như chắc chắn không xảy ra

việc gì đáng sợ, hai chị em lại tươi cười cầm đầu ngồi học. Lúc Ba đang ngồi viết, bỗng có cái cảm giác như ai đang nhìn mình. Ba ngẩng đầu nhìn lên thì gặp ngay cặp mắt đen láy của chị đang nhìn mình chòng chọc. Ba mỉm cười sung sướng làm cho Tiên cũng lấy khăn che miệng cười theo.

Một hôm Tiên quên đem vở học đến trường, bị thầy bắt lên đứng trên bục gỗ xây mặt vào tường. Vài cậu học trò con trai tinh nghịch lấy giấy thấm viên từng viên nhỏ bắn lên sau lưng áo Tiên. Ba thấy vậy tức tối lắm nhưng không dám lên thưa với thầy. Tiên nghe sau đó có tiếng động nên quay đầu nhìn xuống.

Nhưng Tiên lại gặp cặp mắt của Ba đang nhìn lên rất cảm động. Tiên đau lòng lắm, phải quay đầu nhìn thẳng vào tường để che giấu lệ đang bắt đầu long lanh trên hai mí mắt.

Tiên có cái hình dong đồng cao, và một mớ tóc lóc nào cũng sấn sấn là lời theo chiều gió nên được học sinh tặng cho cái mỹ danh hoa khôi trường Mỹ-Lý. Nhưng sắc đẹp của Tiên chỉ làm cho các cậu học trò con trai ghen ghét, nhất là bà. Cũng hơi may là Tiên lại được các thầy trong trường ưa. Nói ngược lại là thầy ưa nên Tiên mới bị chúng bạn trong trường ghét. Ba muốn bết lòng bệnh vực chị, nhưng vì phe địch đồng, sức Ba lại yếu, nên Ba chỉ ngậm ngùi thương chị chứ không che chở chị theo lòng ước muốn của Ba được. Mỗi lần Tiên lên đọc bài là các cậu ngồi khoanh tay để trên bàn, chăm chỉ nghe Tiên đọc từng chữ một để bắt bẻ và luôn luôn để các nhắc sự công bình của thầy. Mỗi lần Tiên ấp úng là Ba lại bắt đầu lo sợ. Ba nhắc cho Tiên bằng cách nói không ra lời hay bằng cách ra hiệu tay rất khôn khéo. Mỗi lần Tiên đọc lầm, là Ba lắc đầu lia lịa để tỏ ý bảo chị đừng đọc câu ấy nữa. Nhưng các cậu có để cho Ba nhắc chị yên đầu. Các cậu ấy sẽ nhao nhao lên một lần như ong vỡ tổ :

— Thưa thầy anh Ba nhắc chị Tiên.

Thế là Ba bị phạt. Nhưng buổi học hôm ấy Ba rất bằng lòng vì chị Ba khỏi bị bọn học trò con trai chế riếu.

Tiên sợ nhất là giờ viết ám tả chữ Pháp vì Tiên rất kém về môn này. Ba biết trước nỗi lo sợ của chị, nên khi nào nghe thầy sai học trò đòi vở chấm lẫn nhau thì thế nào Ba cũng để ý tìm vở của Tiên cho kỹ được. Được Ba chăm

thì bài ám tả của Tiên không đến nỗi phải đầy những « phốt » khó chịu. Nếu không may bài ấy bị sa vào trong tay một cậu nào, thì thế nào cũng có vài cái « phốt » mới do cậu ta tạo ra và chêm vào cho « Tiên bị dọa » là một câu các cậu thường dùng để mỉa mai lúc Tiên viết ám tả nhiều « phốt ». Một hôm về giờ ám tả, thầy gọi tên từng trò một để xem ai nhiều « phốt », thì lúc đọc đến tên Tiên, một cậu ngồi cuối lớp trả lời ngay rằng :

— Incalculable (1)

Cả lớp phá lên cười. Tiên cúi mặt xuống, hai má đỏ bừng và cặp môi mấp máy như muốn khóc. Thấy chị buồn, Ba chỉ lăm lăm chờ cơ hội khác để trả thù cho chị.

Một hôm nhân thầy đi vắng, một cậu ngồi sau Tiên đưa cái thước một đầu đúng mực kê bên má Tiên, rồi thỉnh linh gọi một tiếng khá lớn. Vô tình Tiên quay đầu lại. Thế là Tiên bị một chấm mực vuông in lên trên má ngay chỗ núm đồng tiền. Học trò trong lớp trông Tiên cười ngất nghẹo. Tiên then quá, ngồi ôm mặt khóc rưng rức. Nghe tiếng chị khóc, Ba đang ngồi viết bỗng giật mình đứng dậy. Ba chống tay lên bàn chòm mình tới trước hỏi một cô ngồi gần Tiên :

— Chị Thọ ! Chị xem ai chọc chị Tiên của tôi đây ?

Một cậu tinh nghịch trả lời :

— Incalculable !

Vừa thương chị, vừa tủi mình. Ba bắt giặc để mấy giòng lệ chảy tràn lên trên hai má.

Qua năm sau, hai chị em Ba không cùng học một trường như trước nữa. Vì nhà nước đã mở thêm một trường nữ học tu lớp nhì đến lớp nhất, gần bên đình



(1) Không kể siết !



làng Thuần-Ấp. Trường con gái và trường con trai chỉ cách nhau một con sông đào và một bãi sậy lớn. Nhà Tiên ở bên kia sông nên mỗi lần đi học, Tiên phải đấm em qua khỏi cầu tre mới dành lòng trở về đi đến trường.

Thấy chị dịu dàng dễ giải, nên Ba đã dần dần không nề chị như trước nữa. Đó là do thói tình nghịch của các cậu em trai. Ba đã có lần đấm nôi lớn tiếng với chị và trêu ghẹo cho chị bực mình bằng những câu chế giễu dai dẳng. Một hôm nhân lúc Tiên đi ra ngoài vườn tìm hoa Nhung để vẽ, trong này Ba lật đật lấy bút xóa tất cả hình hoa vẽ bằng bút chì trong quyển vở học của chị. Tiên trở vào thấy vậy tức mình lắm, vì Tiên đã mất ngót hai giờ để làm việc ấy. Tiên giận nhưng không mắng em vì Tiên biết Ba trêu trả. Ba sợ dĩ muốn trêu tức chị là vì hôm qua Tiên đã bàn với mẹ không cho Ba đi xem hát bộ bên xóm Thiên với vú Thuần.

Muốn làm cho em bực mình, Tiên với tay lấy quyển vở học xem qua rồi giả vờ tươi cười bảo với em:

— Chị cảm ơn Ba đấy, vì chị cũng định tẩy mấy cái hình ấy đi để vẽ hình hoa khác.

Ba luôn chỉ một cái rõ dài rồi cúi đầu yên lặng. Ba tức tối lắm nhưng chưa biết phải làm cách gì để chị trẻ vì mình được. Tiên thì luôn luôn đưa mắt nhìn em cười chúm chím. Muốn giải hòa với em, Tiên liền đưa bàn tay trắng muốt nhẹ đỡ cái cằm của Ba lên, rồi nhìn em âu yếm bảo:

— Em Ba, em hãy nghe chị đọc bài luận tả cảnh một nhà nghèo này xem có hay hay không?

Ba nhìn chị, nhếch mép cười: — Vâng thì chị cứ đọc, nhưng bài ấy của ai làm?

Tiên tự đắc khoe:

— Của chị chứ còn của ai nữa!

— Nếu vậy thì càng hay, chị cứ đọc.

Tiên ngồi thẳng người, lấy hết giọng rất bi thương để đọc cho bài văn của mình thêm cảm động. Còn Ba thì ngồi ngả xát vào lưng ghế, lơ đãng nhìn chị như không nghe thấy gì hết.

Đọc xong, Tiên gấp vở lại, dịu dàng nhìn Ba như muốn hỏi ý kiến em.

Ba ngập dài rồi thông thả hỏi chị:

— Hết rồi à?

— Thì hai vở chồng chết là hết truyện, em còn muốn chị nói thêm gì nữa?

— Em muốn chị làm dài thêm một chút nữa, vì em buồn quá.

— Thật vậy không em Ba, em buồn thật đấy à?

— Vâng, buồn ngủ lắm chị ạ. Nói xong Ba ôm bụng sặc sụa cười.

Không nên được cớ giận, Tiên vùng vằng đưa chân đẩy chiếc ghế ra một bên rồi đi vào ở thẳng trong phòng ngủ. Ba ban đầu thấy mình sung sướng, nhưng vẳng mặt chị lần, Ba lại đâm ra buồn. Ba vor nhìn chiếc ghế của chị ngồi và màu khăn của chị còn để trên bàn, rồi gục đầu xuống bàn không dám nhìn nữa. Ba hồi hận đã làm chị buồn. Ba ngẩng đầu nhìn ảnh chị để trước mặt rồi tự nhiên hai mắt Ba lại thấm đẫm nước mắt. Ba quay mặt vào phòng ngủ, rồi ngẹn ngào, nước mắt, Ba gọi lớn:

— Chị Tiên:

Nhưng bên trong vẫn yên lặng, thỉnh thoảng chỉ đưa ra vài tiếng thở dài của Tiên. Ba buồn quá, ngồi ôm mặt khóc thút thít rồi một lúc gục xuống bàn rồi quên đi.

Sáng dậy, Ba thấy mình nằm trong giường chị nhưng không thấy chị đâu hết.

Ba rón rén đi ra ngoài nhà thì Tiên đang ngồi hí hoáy vẽ lại mấy cái hình hoa trong vở học. Ba hồi hận quá, muốn đến nắm tay chị để xin lỗi, nhưng Ba thiếu can đảm. Ba chỉ đứng xa xa nhìn chị. Thấy bóng Ba đi ra, Tiên ngẩng đầu lên em, định nói một câu gì để an ủi em, nhưng vì sợ sượng sùng hay vì sợ Ba không trả lời.

nên Tiên lại cảm đầu ngồi yên lặng về.

Tay Tiên tuy thoãn thoắt về trên mặt giấy nhưng trí Tiên thì luôn luôn để đến em. Tiên nhận thấy bầu không khí trong nhà lúc ấy nặng nề và khó chịu quá. Tiên không giận Ba nữa. Nhưng Tiên lại sợ Ba giận mình. Tối hôm qua Tiên đã cố gan không đáp lời gọi rất nã o lòng của Ba.

Sáng hôm ấy hai chị em đi học thật sớm nhưng không đi gần nhau như mọi lần nữa. Tiên làm ra vẻ không muốn đưa em qua cầu tre. Nhưng Tiên lại lẻo đẻo đi theo sau em qua khỏi cầu mới chịu trở về trường.

Trọn buổi sáng hôm ấy, Ba thấy buồn bực và không muốn làm gì hết. Tan buổi học trưa về, Ba đi thật nhanh qua bên trường nữ học để đón chị. Ba định tâm đến xin lỗi chị và hứa với chị từ rầy không dám làm chị buồn lòng nữa. Nhưng lúc Ba qua đến trường thì Tiên đã ra về tự bao giờ rồi. Vừa âu sầu vừa bực tức, Ba cúi đầu lững lững đi, không vor nhìn hai bên đường như trước nữa. Lúc đến gần cầu tre thì Ba bỗng thấy bóng Tiên từ bên kia cầu đi lại. Quên cả sự bất bình xảy ra giữa chị em, Ba mừng quá liền vội vàng chạy thật nhanh ra giữa cầu đón chị. Ba ngả đầu bên vai chị rồi nhẹ lời âu yếm hỏi:

— Chị đi đâu bên này?

— Chị đi qua tìm em bên trường nhưng không gặp.

Nghe chị nói, Ba sung sướng quá đến đê rơi nước mắt. Tiên cũng biết em đi đón mình nên cảm động vô cùng. Tiên đưa tay lấy sách vở của em bỏ vào trong cặp mình rồi để tay sau lưng Ba dục em đi:

— Thôi chúng mình hãy đi về nhanh chóng mơ đi.



Ba nắm tay chị ngoan ngoãn đi qua cầu, và tự nhiên cảm thấy trong lòng phơi phới, sung sướng một cách nhẹ nhàng.

Đến nay, quãng đời xưa không còn nữa, mắt đi như cảnh sáng đẹp trong giấc nằm mơ. Ngày xanh tươi của tuổi thơ chỉ để lại trong lòng người một sự tiếc thương, ngậm ngùi và ảm ái. Ba muốn — nhưng không thể — lại sống những buổi gần gũi nhau ở cạnh chị thân yêu, được cười cợt nhau, chiều mến nhau hay giận dỗi nhau để lại yêu dấu nhau đậm đà hơn trước.

Bây giờ, Ba đã khôn, đã lớn. Tiên đã đứng đắn trang trọng, và đã đi lấy chồng rồi.

Thanh Tịnh



# Flower - LÂM THÂN

## II. — CÔ ĐÀU (tiếp theo)

Một trận đòn ghen

**N**GUỜI TÀI XẾ, vẫn người mà cô H. ở V. T. đã quen mặt rồi, bước vào, kinh cần:

— Mời cô ra xe. Ông tôi đợi cô trên ô tô, ngoài đầu phố...

Cô H. hơi ngạc nhiên:

— Thế sao ông không vào đây, như mọi lần?

Người lái xế tâm tình cười:

— Vì sợ bà tôi biết! Thi sẽ chết cả thầy lẫn trò!

Cô H. sửa qua lại mặt phấn, tất tả chạy theo người tài xế.

Cô đến gần: ô tô vẫn chưa hãm máy; và cái người mà đáng xa, cô tưởng là «ông» lại là thằng nhỏ. Nhưng sao cái mũ của nó đội giống cái mũ của ông chủ nó thế?

Tài xế bước lên xe trước, cô bước lên sau.

Ô tô chạy lên. Có vẻ ngồi xuống đệm, thì một vật lạnh lạnh ti chắt lấy ngực.

Ô tô vừa qua chỗ đèn sáng, cô mới biết rằng không có «ông», nhân tình thân của cô, mà chỉ có một bà gầy gò, nét mặt xương và dữ dội. Cái vật lạnh lạnh là khâu súng lục.

Ngoài khâu súng, còn nhiều vật khác nữa cũng lạnh lạnh: dao găm, danh ghim, và một cặp mắt sáng quắc, cảm hơn.

Sau một tiếng quát:

«Ngồi im không bà bán chết». Cô H. thư hình nép vào một xô để nghĩ ra rằng: cô đang bị bà vợ ông nhân tình lừa lên ô tô. Để làm gì đây?

Xe ô tô đỗ giữa đồng không mống quạnh. Cô H. bắt đầu chịu một trận đòn ghen la lũng, chưa từng có trong lịch sử cô đầu.

## PHÓNG SỰ DÀI của TRỌNG LANG

Trong ánh đèn ô tô, cô nhìn ra rằng ở bụi tốc bà kia, lồm chồm những danh ghim, và ở tay bà ta có hai chiếc vợt ping pong.

Nhận được thế, rồi cô chịu cho hai cây vợt kia đâm vào người cô nhanh và mau như mưa rào. Hai

ai-tinh có môn bài, tuy rằng có cả cái quyen dăng khinh là đi kiện hay là báo oán.

Làm cô đầu, cô hình như quên rằng cô cũng là một người đàn bà như người đã hành hạ cô.

Như một người cùng dân đã quên rằng mình cũng là «người» như một ông huyện.

### Trước thanh củi tạ

Hình phạt của các cụ Tú Bà

Lúc nào, và lúc nào, tôi cũng vẫn tin rằng: cô đầu là một hạng phụ nữ khổ cực hoàn toàn, một sự mỉa mai cho một dân tộc đã từng có một ông vua như Trần-thánh-Tôn.

Là vì một người cô đầu hũy còn là một người đàn bà, cô dù những nét xấu và đức tính hay của một người đàn bà, những nết và đức tính mà ở chỗ khác, tiền bạc và hoàn cảnh đã gìn giữ, đầu kin và che đậy hộ, sau cửa phòng khêu.

Là vì, bên cạnh cô đầu, để riu họ bằng thanh củi tạ vào con đường chết, có những cụ Tú Bà, độc ác như rắn rết.

Hồ ngang nhiên, trước pháp luật chung, tạo lấy một luật pháp riêng những hình phạt ngoại triều... Họ đã luyện nên nét cười, thật ra vô nghĩa, cho người cô tiền, bằng công lay và thanh củi tạ, sau những tiếng khóc, rên mà điếm ra đến ngoài cửa.

Tôi lấy làm lạ rằng những cụ Tú Bà vẫn được người ta gọi là «bà», là «cụ», là «me» một cách trân trọng.

Tôi đã nói đến lúc cô đầu quần quai đau đớn trong tay những Bạc Hạnh, Sở Khanh.

Tôi muốn nói ngay đến lúc họ quần quai trong tay các Bạc-bà và Tú-bà.



cây vợt đã gãy rì: các đầu xương gò má, chỗ hiểm đau buốt như rắn cắn cô H. thấy người ta quảng có giữa đường cách Hà-nội mười cây số, sau một câu thách:

— « Tao đợi chờ mày đi kiện! »

Cô H. chịu đòn, rồi nằm trên giường bệnh hàng tháng.

Cô không kiện ai cả, vì cô vẫn cảm động nghĩ đến những ngày đầy đủ đã qua, đến những lúc «ông» muốn rằng trong túi lúc nào có cũng có bốn, năm chục bạc để... ăn quà vất.

Cô vẫn nói với họ hàng biết truyền cô:

«Sao lại có người ghê gớm đến như thế. Y như trong cinema!..»

Nhưng có người lại nghe thấy có bảo riêng với «bông» có rằng:

«Sao họ không đánh chết đi, cho rảnh nợ!»

Tuy rằng có cô quen không ai được đánh cô, trong cái địa vị bán

## Hai cái bánh bèo

Trong một nhà hát nhỏ ở đây nhà ông N. D., một mù chủ kiêm thêm một nghề bán hàng vật nữa. Một hôm nó vừa buồn được ít bánh bèo. Nó đem lại thấy thiếu mất hai chiếc. Kl-ông ai nhận là đã ăn hay là đã lấy cắp cả.

Nhà chỉ có bốn cô đầu. Tất cả có bốn «con trời đánh» ấy ăn thôi. Thì làm thế nào để tìm được một chứng cứ nhận rõ ràng họ đã ăn vụng bánh?

Nó chửi, nó đánh, họ vẫn trơ ra. Nó liền nghĩ được một kế:

— Cho cả bốn cô ăn... mìn thớt.

Ăn mìn thớt để mìn ra. Có nào mìn ra bánh bèo thì sẽ biết tay nó!

Nhưng bánh không có ở dạ dày cô nào hết. Chỉ vỏ cơm gạo đỏ và rau muống, với những chất mà mù chủ nó vẫn ngờ là bánh bèo.

Nhưng chửi nhẽ cả bốn cái dạ dày cùng có bánh bèo một lúc!

Vụ xử án đó chưa ra manh mối, và con mù chủ — than ôi! — mất hai cái bánh mà vẫn không biết kêu vào đâu được!

### Cháu! Cũng mặc

Ở K. T., nhà một mù mắt đời quắt quèo, đầu gối lam sơn, mắt mông và dài như một nhát dao khía như tay trên một miếng thủ màu nghệ thổi phủ một lần phấn sấp dầy như mặt «nhà chứa». Họ cho mù là «gia» tuy rằng mù chưa già.





Đối với khách hàng, mọi công tử lễ như mọi chủ có đầu: nghĩa là dành đầu lấy một món tiền ngoài, từ bà cho đến mười đồng, mọi bất con em phải tiếp riêng khách — bất cứ lấy, lâu, ta — trong buổi riêng như gái... « sấm ».

Có nào không chủ? Đã có



**thanh củi!**

Nhưng, thế mà vẫn có người không chịu, và không sợ mu, cá chông mu, một anh nghiên, keo bần và lâu cá.

Ngoài thanh củi, mu lại có cái « môm ». Không phải để cắn, nhưng để chửi và riết vật từng miếng thịt ra.

Nghe mu và một mu nữa cùng xôm chửi con em, một người đều càng phải bung tai lại mà chạy đi!

Tôi đã thấy mu đánh cháu mu, một cô phóng đãng, thường để tình dục lên trên mọi sự, lên trên cả giấy tờ và thanh củi.

Hai lần bỏ nhà ra đi, là hai lần bị bắt về để chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết.

Mu lại bỏ hề quần áo có à ra, sai đây tờ trời lại, rồi đánh. Mu nhất định sai rong có à đi khắp phố. Có à sẽ không một manh áo che thân để đi riêu phố, nếu không lột người can mu.

Có à có thể về quê sống với họ hàng một cách trường giả được.

Nhưng ở nhà quê, thì những ai là người biết nhậy dâm, và biết làm... nhân tình với có à?

Họ kháo nhau: « Con bé đẻ và thao ghê lắm! »

**Quyển rũ gái tơ**

Lớn vốn trong cửa hàng nhè mu, thường có một vài cô gái độ từ chín đến mười ba, mười bốn tuổi.

Đối với pháp luật mà mu không biết là cái gì, đó là con gái nuôi mu.

Rồi một đêm hay một ngày kia, lúc nào không ai biết nữa, mu sẽ cho những trẻ về tới đó ra lam con họ sinh cho sắc dục.

Tôi đã được nghe họ nói đến một cô bé nhất trong nhà đó:

« Con bé đó nó mất con gái với thằng bếp ở nhà đó, từ lúc tác

nó còn mọc giờ giang lồm chồm, chấy rần như xung...! »

Người ta không cần phải đi xa để nhìn cho biết mặt một mu mua con gái cho làm nghề mãi dâm.

**Nhưng, còn có người tốt**

Người chủ tôi, có lẽ chỉ có bà B. Ở nhà ấy, chỉ có ma cũ bắt nạt và chửi mà mới thôi, và ma mới lại để hề câu chửi lên đầu những con sen, to lớn và thô bỉ như con lợn, mà họ vira cái nhấc lên lam có đầu đội đen và mở cửa, cả đàng sau và đàng trước.

Bà chủ lạnh như bu. Có đầu ở đó được phép đi chơi, được phép về quê hàng vài ba ngày, và có trốn đi cũng không sao cả, quý họ đi rồi lại về là được rồi.

« Vì bà chủ xuất ngày ăn chay, tụng kinh, và sửa soạn đến cái chết của bà nhiều quá.

**Họ không lấy thế làm khổ**

Nhưng, trước thanh củi ta, còn có nhiều cô đầu không lấy « nghề làm nhân tình » là khổ.

Ở ngay cạnh bà « bự » đẻ, lại có một lũ yêu tinh, phóng đãng và lỏa lồ.

Họ không ngần ngại, giữa tiệc rượu, khỏa thân dưới ánh đèn, đôi màu « đỏ » thành màu « xanh ».

Họ không ngần ngại đôi bữa tiệc thành một đêm loạn dâm đặc có la-mã.

**Một cái ngực hình**

Tôi cố ý dành mấy trang cuối, để nói về một cái ngực hình riêng của cô đầu K. T.

⚡ Những buổi qua trưa về chiều, người ta có thể tưởng tượng một cách đầu đờn, trắng K. T. là một

góc bách thú được. Nhặt là lúc qua một hàng rào sắt, có khỏa chột chột, người ta nhìn thấy mấy cô, đầu bù, tóc rối, một vầng bưng nhân thân như quả thị, hay là có điếm những nốt đen, vằn sùi, đang thờ lạy ra người mỹ giống sải để mua quí, như mấy con me điếm trong nhà thương. Không cần đeo biển-nẻo ngực, người ta cũng đã biết đó là ai rồi.

Đã biết những nỗi thống khổ cực kỳ của họ trong nhà đó, người ta phải lấy làm lạ rằng sao họ còn vui, còn ăn quà và còn sống mãi được!

Nhưng người ta sẽ không lấy làm lạ nữa, nếu được nhìn kỹ những đán bà ấy: họ còn trẻ lắm.

Chỉ có thời gian mới làm tuyệt diệt được tuổi trẻ và những trái tim mới bắt đầu chảy máu!

Một tối, mấy ông bạn rủ tôi vào nhà đó.

Bà chủ còn trẻ, và lịch thiệp lắm. Nhưng phải nghe kỹ cái giọng khàn khàn, liên miên bất tuyệt, phải để ý nhìn kỹ cặp mắt to, nhiều lông trắng và không thích nhìn thẳng để được nhìn nhiều hơn người khác, và nhất là cái mồm rộng và mông!

Để không được thấy một vẻ gì là phúc hậu cả trên một bộ mặt hoạt động và thay đổi rất chóng!

Tôi thấy tất cả con em nhà đó, có bao nhiêu người ngồi đây cả ra như-bầy hàng trong chợ người, mặt trắng ngàng với khăn trắng

trên đầu họ.

Tôi hỏi một cô:

— Em để chớ ai đây?

Có thờ dài, nhìn ngang bà chủ. Không phải là để tang bà chủ vì bà ấy còn sống sờ sờ ra đây, nhưng tôi nhìn cái liếc mắt của cô nó chứa chất bao nỗi căm hờn, nó sắc và lạnh như nạt mũi dao, tôi thấy rõ ý muốn của cô: cô mong được nói rằng cô để chớ bà chủ!

Phá tan cái không khí nặng nề giữa lúc đó, một ông bạn tôi bỏ bỏ lên:

— Các cô em nhà này có họ máy đời với ông Bùn-be đấy?

Không ai cười cả. Ông liền giàng:

— Vì có nào cũng đòi khăn trắng để chớ ông Bùn-be cả!

Lúc bấy giờ họ mới cười ò lên và trả lời bạn tôi:

— Để chớ « chị » ấy đấy!

Nhưng bạn tôi chưa đợi!

Một cô đứng gần nhất, thong thả nói, lúc mọi người bước lên thang gác:

— Để chớ một cô bạn. Bà chủ bắt thế, để tỏ rằng « người ta thương có đầu của « người » ta » lắm!

Rồi cô thờ ra một cái, dài như cái thang gác mà treo mỗi chân một hể.

Cái thờ dài đó có một ý nghĩa rất rõ cho tôi: bà chủ là một người có tài ngoại giao, và đã biết lột thanh củi ta bằng một tấm nhang.

(Còn nữa)

Trọng-Lang



# THẨM VINH HẠ-LONG

4<sup>00</sup> lộ-phí (cả ăn) một người

Ai muốn dự cuộc du lịch vịnh Hạ Long tổ chức vào chiều thứ bảy 15. ngày chủ nhật 16 và sáng thứ hai 17 mai 1937 (dịp lễ Pentecôte) xin lại biên tên ngay tại nhà Bùi-đức-Dậu ở 30 Quai Clémenceau Hanoi.

Lộ phí (cả tiền ăn uống) 4p 00 một người Muốn xem chương trình kỹ xin lại nhà kể trên hoặc đọc báo Đông Pháp ra ngày 7 và 8 mai 1937

NHỮNG CỬA HÀNG  
**I. D. E. O.**

LÀ CỬA HÀNG ĐẸP NHẤT

Nhân dịp khai trương  
Bán hạ giá một thứ  
cần dùng cho học trò

RA VÀO TỰ DO

VIÊN-DÔNG AN-DU'Ờ'NG

Bán sách, vở, giấy, bút

HAIPHONG — Rue Paul Bert — HANOI

58, 68

công hiệu đến thế nào !!!

(dó chỉ tại biết cách chế, biết cách chọn những vị thuốc, hợp chương bệnh người mắc phải, nên 100 vạn người ai dùng cũng khỏi)

BỆNH LẬU

Cách chế : Lấy những vị Nam dược nấu thành cao (lấy nguyên chất) lấy những vị sát trùng tiêu độc, cho vào lò nấu, chỉ lấy hơi bốc lên rồi mang ra giữa cánh đồng chôn xuống đất từng 2, 3 tháng để lấy ẩm khí (vì bệnh lậu ai cũng nóng) nên phải lấy thổ khí để cho tinh chất thuốc rất mát, như thế uống mới chóng khỏi được. Thuốc chế kỹ như vậy, nên không công phạt, không hại sinh dục, uống làm việc như thường, không vất mệt, đàn bà có mang dùng cũng được. Bệnh lậu đương phát, buốt, tức, ra mù đau, rức, tiểu liên ỉ. nóng dù nóng nhẹ đến đau, chỉ dùng hai lọ số 58 Op.50 là khỏi hẳn. Triệt noc, sau khi khỏi, di độc còn lại nước tiểu khi trong, khi vàng, có vẩn, (filament) thỉnh thoảng ra mù, nhói ngứa ống tiểu, ăn độc, làm việc nhọc, bệnh như phục phát. Người thận kém, đau lưng mỏi xương. Bệnh Giang còn lại giải thịt nổi chấm đỏ như muỗi dè, rụng tóc đau xương dùng 1 hộp số 68 1p.50 là rứt noc. Bệnh Giang thời kỳ đương lở loét, nổi hạch, phát sốt. Dùng 2 lọ Op.70 1 lọ là khỏi hẳn. 59

DÀN BÀ KHÍ HƯ

(dùng 1 lọ thuốc này. 1 lọ để vào cửa mình, khỏi ngay hết chất trắng) (Tại làm sao dân bà ra chất trắng) — Phải bệnh khí hư, vì huyết kém, hoặc chông có bệnh lậu, hay giang truyền noc nên thấy ra chất trắng, như mù đục, như nước gạo, giầy như mũi, kinh không đều, có người vì hỏa vượng, lại thấy chông mắt, nhức đầu, ù tai, chất trắng ra nhiều càng thấy đau lưng, mỏi xương, người lạnh hàn lại thấy sôi bụng. Phải bệnh này rất nguy hiểm, cần phải dùng thuốc ngay cho khỏi, kéo lâu ngày chất trắng ra mũi có khi ăn món cá từ cung, sinh bệnh đau từ cung, sai dạ con, lồi từ cung. Những triệu chứng ấy làm có thể mất sinh dục được. Vậy dùng ngay thuốc khí hư số 52 1p.20 một lọ sẽ khỏi ngay. Muốn cho chông hết chất trắng, dùng thêm thứ để vào cửa mình Op.60 tức hết chất trắng ngay.

**BINH-HƯNG 67**, phố Cửa-Nam, Hanoi

ĐẠI-LÝ : Haiphong, Mai-Linh 60-62 Paul Doumer; Saigon, Trần-Nguyên-Gai, 81 Ed Charner; Camphamine, Phúc-Hung-Long; Pleiku Quang-Khánh; Kontum, Nguyễn-Năng-Đức; Sontay, Phú-Lương 8 Cửa-hầu; Ninhbinh, Ich-Tri 41 Rue Marché; Namdinh, Việt-Long 28 Rue Champeaux; Kỳ-Lừa, Bùn-Vân-Áp Thanhhoa, Thái-Lai Rue Bến-thủy.

## ĐẸP... LÀ HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH XÃ HỘI

DA TRẮNG ĐẸP TƯỚI MỊN MẠI

2p — 3p. một hộp. Dùng phần lại xoa hóa-chất này, da không khô hạn, nước da tươi mịn đến già. Xin mời lại Mỹ-Viện Amy tổ sửa này là mua các hóa chất về dùng cho được: Da trắng, mịn, tươi: 2p. — 3p. một hộp. — Tóc dài, mượt tóc đen hung và bạch-kim, tóc rụng, rụng lông, gàu, lông mi dài cong, trướng cả « khỏi nhàu, không còn vết thâm, không phát lại », răng đánh trắng, nốt sần nơi mặt, đều giá: 1p. — 2p. — 3p. một hộp. — Tóc mọc, giảm má, râu nhang, sọc, lông mày mọc thêm, vết sơn trâm đen, gầy, béo, bôi nữ yu, đều giá: 2p. — 3p. một hộp. — Ngủ ruồi, bột com, răng trắng, nê da, Op.50 — 1p. một hộp. — Trị da dãn, nước rửa mặt đẹp sáng, đều giá: 1p. — 2p. một hộp. — Thuốc trẻ đẹp lại tươi da, xanh tóc (uống) 2p. — 3p. một hộp. — Sơn, chì, brillantine, nước hoa, vân vân... toàn usang đặc biệt. Biểu hiệu Con-Hến (Oyster), Phấn kem Oyster, Houbigant, Tokalon, Coty, Orsay, v. v... Mẫu phần, mẫu da lựa dùm rất hợp. Dũa, dao, kéo, massosein 14p.50, mặt nạ cao su, dù nướn tóc và lông mi, v. v... rất cũ-cổ xưa sắc. Hàng mới giá hạ. Băng đèn đánh trắng bằng máy lồi tận rất đẹp bóng.

Leçons gratuites de massage, maquillage, etc... manières de beauté anglaises.

Xa gửi linh-hóa-giác ngủ, lấy 1 tờ ở nhà giấy ừ ép hay ға rồi gửi tiền lai đy. Hồi ừ xin kèm tem trả lời.

**MỸ-VIỆN AMY, — 20, phố Hàng han, HANOI**