



LƯU CHIẾU
SỐ 663

Nước Xiêm đã đòi xóa bỏ những hoa-ước
kỵ với nước Pháp, và toan mưu chiếm
Gao-Mén, Lào và thượng-du Bắc-Kỳ.
(Tin các báo)



người người
hành những công
phó cho, không được cái, du
bản, được phát ý. Đế vương xưa
chỉ dạy dân thờ người trên, và

“Xiêm” bây giờ đã trở nên một cường-quốc

LÊ-HUY-PHÁCH là một nhà thuốc có danh tiếng và tin nhiệm nhất xứ Bắc, bắt cứ bệnh gì khó khăn nguy hiểm đến đâu, dùng thuốc Lê-huy-Phách đều mau khỏi cả. Những vợ chồng lâu năm không đẻ, những vợ chồng đẻ mà không nuôi dài có nhà thuốc Lê-Huy-Phách giúp cho hoàn toàn các gia đình ấy.

Thuốc lưỡng-nghi bổ-thận của Lê-huy-Phách đã chữa khỏi hàng vạn vạn người có bệnh ở thân!!!

Thuốc này bảo chế rất công phu, có vị phải tìm phơi hàng tháng để lấy dương-khí, có vị phải chôn xuống đất đúng 100 ngày để lấy thổ khí và đất nhất là vị chắt cầu thiên v.

Có bệnh ở Thân, bắt cứ thời lâu sống thuốc này khỏi ngay

Bại thân — Đau lưng, mờ mắt, ù tai, rụng tóc, tiểu tiện vàng, trắng bất thường, thời thường mới mắt... dùng 1, 2 hộp thuốc này khỏi hẳn, khỏe mạnh hơn xưa.

Di tinh — Khi trọng đến đực vong thì tinh khí tiết ra, dùng 4 hộp được kiên tinh, cố khí.

Mộng tinh — Dùng thuốc này 2 hộp khỏi hẳn, bệnh mộng tinh không bao giờ có nữa!

Hoạt tinh — Khi giao hợp tinh khí ra sớm quá, 4 hộp thuốc này như ý số câu!

Tinh khí bất sự nhập tử cung — Tinh khí ra rì rì, không vào tử cung. 3 hộp thuốc này tinh ra rất mạnh.

Còn các chứng khác: Lãn tinh, Nhiệt tinh, Liệt dương, đờ lâu năm lắm, cũng chỉ dùng 3 hộp thuốc này đã thấy hiệu nghiệm lạ thường!

Và những người vì mắc bệnh lậu, giang mai sống phải nhiều thứ thuốc công phạt làm hại thân khi sinh ra đau lưng như bẻ, mắt mờ, chảy nước mắt, ướt qui đầu... dùng thuốc này lại càng hay lắm. Giá 12 một hộp

Bất điều kinh

Kinh hành khí lên tháng, khi sống tháng, hoặc 2, 3 tháng mới hành kinh một lần, hay thấy kinh 2, 3 lần trong một tháng... tức là kém huyết mà mắc bệnh bất điều. Kinh đã không điều, còn sinh nhiều chứng: vàng đầu, u tai, chóng mặt, môi xung sưng, ăn ngủ không đều...
 Dùng thuốc này 30 ngày

Điền kinh dưỡng ngọc số 30 giá

Các bệnh nhân không dùng thuốc LÊ-HUY-PHÁCH nhất định không khỏi những bệnh

1500 — Riêng dùng cho các cô đã có chồng mà mắc bệnh bất điều. Dùng 1 hộp thuốc này kinh đều ngay lại mau có thai.

Điều kinh bổ huyết số 21 giá 1500 — Riêng dùng cho các cô chưa có chồng. Dùng thuốc này kinh nguyệt đều hòa; tăng thêm sức lực, khỏe mạnh luôn.

LẬU — GIANG-MAI

Không uống thuốc Lê-huy-Phách nhất định không khỏi

Các thứ thuốc chữa bệnh phong tinh của Lê-huy-Phách là những thứ thuốc độc tã, uống vào là khỏi. Khắp Đông-dương đều biết tiếng. Thứ cảm ơn, người Tây, người Tàu đều ca ngợi nhiều lần chọn làm dâng lên bệ bệ.

Thuốc năm 1935, số 70 giá 0500 — Rất mau khỏi các bệnh Lậu, không cứ mới mắc hay đã lâu, nặng hay nhẹ buổi tức hoặc rạ mù, uống vào là khỏi.

Giang-mai số 18 giá 1500 — Lý tuyệt quy đầu, mọc nấm gà, hoa khế, phát hạch lên soai, đau lưng đau ruy nặng tới bực nào cũng chỉ dùng 2 hộp thuốc này đã thấy hiệu nghiệm.

Không uống thuốc Tuyệt trung Lậu, Giang của Lê-huy-Phách không thể khỏi hẳn bệnh Lậu, Giang-Mai được

Tuyệt trung Lậu, Giang-mai số 12, giá 0600 — Một thứ thuốc hay nhất ở xứ này — Lạc mào, sát trùng.

— Sau khi khỏi bệnh Lậu, Giang-mai, tiểu tiện trong đục bất thường, có ghầy, có cặn, ướt qui đầu, nơi nhói ở trong ống tiểu... đau lưng, vàng đầu, ù tai, chóng mặt, giật thịt... cũng thuốc này kèm với « Bô ngũ tạng » số 22 giá 1p.00 các bệnh khỏi hết.

Đàn bà bị di độc bệnh phong tinh

Bệnh khí hư: tiểu tiện khi trong, khi đục, có vẩn, có cặn, ra khí hư, kinh nguyệt bất điều, đau bụng đầu hôn. Kém ăn, ít ngủ, đau mỗi thân thể... kíp dùng « Đoan căn khí hư âm » số 37 giá 1p.00 và « Táo nhập khí hư trùng » số 38 của Lê-huy-Phách, khỏi hẳn bệnh khí hư, lợi

đường sinh dục về sau.

Phạm phong, phòng tích

Bệnh này làm cho chậm đường sinh nở, chẳng nên coi thường. Không cứ đàn ông, đàn bà từ khi lấy vợ, lấy chồng thường hay mắc bệnh ấy cả. Mắc bệnh ấy bởi những khí uống rượu say ăn cơm no làm việc nhọc mệt, dâm dục, lợi nước mà vợ ham mê sắc dục hoặc những ngày quá nóng mà phạm dục quá độ cũng thành bệnh ấy. Khi phát bệnh đầy hơi, ợ chua, trong bụng vẫn khí, nổi từng cục rồi lại tan, đau lưng, tức ngực, chân tay buồn mỏi, da vàng hoặc xám, đi đứng khó khăn, ăn cơm không chấp chôn như buồn ngủ, ăn không ngon ngủ không yên... Người bị lâu năm còn có đờ đờ bụng sắc mặt vàng.

Cách chữa — Dùng thuốc phòng tích số 13 giá 0p.50. Mỗi vị chỉ dùng hết 1 hộp là khỏi, lâu thì 3, 4 hộp là cùng.

Bệnh tê rất nguy hiểm

(thuốc bổ huyết phòng-tê được hầu hết mọi người cảm ơn!)

Độc cổ kim thư được và số-sánh những sự kinh nghiệm khảo cứu của chúng tôi. Thì, nhất định những mắc bệnh Tê thấp người hư máu cả mười. Máu hư lại không những thuốc có nhiều vị nóng như: đinh hương, hồi hương, quế chi, long não, khương hoạt, độc hoạt, hoàng đằng... thì bệnh không thể nào khỏi được, mà còn nặng thêm.

Nhiều người không biết làm thuốc mới trao đi là gia truyền, là thành được ở 1 đã biết bao bệnh nhân uống nhầm thuốc đây ra đó!

Thứ thuốc « bổ huyết phòng tê » số 81 (giá 1p.50) này rất hoàn toàn mỹ mãn. Ai đã dùng thuốc «bổ huyết phòng tê » của Lê-huy-Phách thì nhất định không bao giờ mắc bệnh tê thấp nữa.

Đã mắc bệnh tê thấp, uống thuốc này kèm với thuốc « tê thấp » số 6 (giá 0p.50) thì tối lắm.

Đàn bà sau khi đẻ, dùng 1 hộp thuốc này, phòng được bệnh tê, các bệnh sản hậu.

LẬU NAM KHÔNG ĐỀ

Hàn, Lãn, Nhiệt, tử cung
 1.) Hành kinh lần thứ nhất, hàn

LÊ-HUY-PHÁCH là một nhà thuốc tổ trưởng khoa Y-học Á-Đông, đã làm được nhiều quyển sách rất có giá trị chẳng những được hầu hết các báo tây nam ca tụng; lại được cả Hàn Lâm Viện bên Pháp (Académie des Sciences de Paris) khen tặng nữa (quyển NAM NỮ BẢO TOÀN) và nhất là lối xem mạch thái tổ lại rõ ràng lắm — Biết được trước phải bệnh gì sau phải bệnh gì và nhân thân của người ấy nữa

khí đột nhập tử cung — hơi lạnh theo vào tử cung (hàn nhập huyết) làm lạnh tử cung. Tử cung đã lạnh thì không kết được thai khi.

2.) Hành kinh hay rứa rồi thì kh. mình cũng thành bệnh lạnh tử cung mà còn đau bụng dâm đi — đau bụng dưới. Vì thế mà không kết được thai khi-khi.

3) Tử cung nhiệt không hòa được chất tinh nên không kết được thai khi. Sinh ra tử cung nhiệt bởi những ngày hành kinh hay gần lúc (nhiệt) nhập; huyết (thất). Không những bị tử cung nhiệt mà còn có bệnh đau bụng tung cơn — đau bụng dưới.

4) Giao hợp với độ làm hư tử cung. Tử cung bị hư thì đóng mở chẳng có hện, sinh ra hành kinh một tháng 2, 3 lần, hay hai tháng mới có một lần hành kinh vì thế mà không kết được thai khi.

Dùng thuốc « Thiên-địa-hoàn của Lê-huy-Phách phải có thái-phương thuốc này phần nhiều là các thứ hoa: kim ngân hoa, hồng hoa, ích mẫu hoa, đầu ông hoa, nguyễn hoa và nhiều vị khác như: tam thất, địa liền... Rồi theo cách « cứu chủ hựu cứu » những vị khác.

Những vị thuốc phải làm 9 thứ là: rượu gừng, mật, muối dấm, nước đồng tiền, nước cam thảo, nước đậu đen, nước gạo, phơi khô rồi lại tẩm, cứ như thế đủ 9 lần, nên sách thuốc gọi là « Cửu chế hựu cứu ». Mỗi vị thuốc phải chế đủ 9 lần như vậy mới cho hợp với âm dương, nên gọi là « THIÊN ĐỊA HOÀN »

Thuốc này chuyên chữa khỏi những bệnh ở tử cung: tử cung lạnh, tử cung nhiệt, tử cung đóng mở chẳng có hện, bỏ máu, mất máu nữa.

Những người không có thai dùng thuốc này có thai. Những người chậm có thai: dùng thuốc này mau có thai. Thực là một thứ thuốc giòng con chưa từng có.

Lê-Huy-Phách

N° 148, RUE DU COTON - HANOI

Đại Lý Các Núi — Honggay: Hoàng-đào-Quỳ, N°5 Théâtre; Hảiphong: Nam-Tân, 100 Bonnal Hảidương; Phú-Vân 3 phố Kho-bạc
 Bacalinb: Vinh-Sinh, 164 phố Tiên-an; Ninhbinh: Ich-Trí, N° 41 rue du Marché; Tháibinh Minh-Bức, 97 Jules Piguet; Namđinh Việt-Long-Bert;
 Bert; Quinbon: Trần-vân-Thắng, Avenue Khải-định; Nhattrang: Nguyễn-đình-Tuyên, tailleur tonkinois; Tuyhoa: Nguyễn-đình-Dalat;
 Dalat: Nam-Nam dược-phòng; Phan-rang Bazar Tô-Son; Phanri: Ich-Công-thương-công; Falfoo: Châu-Liên, 228 R. Quảng-Ngãi; Lợi-Hưng, route Coloniale; Saigon: Dương-thị-Khuyến, 109 rue d'Espagne et Nhon Hoang 15 A.
 Thảnh 148 Albert Ter Cholou: Bach-Loan, 300 rue des Marins; Bentre: Maison Tân-Thành. Thudaomoy Học
 Chung Kỳ, Phompenh: Huỳnh-Trí, rue Ohier và khắp các tỉnh lớn Trung, Nam, Bắc, Ai-lao, Cao



LÝ TOÉT — Cổ biểu sao lại thiếu miếng tiết? Thôi, đem về mà ăn với nhau.

BÙN LẤY NƯỚC ĐONG

MIẾNG THỊT GIỮ'A LÀNG

BẢN về vấn đề công điền, tôi có nói đến sự tôn-ti của thánh ở nơi thôn dã.

Sự tôn-ti ấy, còn có người cho là gốc của trật tự, nên tăng rất vững của xã hội Annam. Đã bao nhiêu thế kỷ, dân ta nhờ đấy mà được hưởng một đời êm đẹp, nước ta nhờ đấy mà trở nên thịnh vượng.

Trong gia đình, tránh được sự hỗn độn, chính là công của sự tôn-ti, của chủ nghĩa kính thượng; con nhất nhất phải nghe lời cha, em nhất nhất phải nghe lời anh. Có trên dưới phân minh như vậy, gia đình mới hòa thuận đáng khen. Ngoài làng cũng vậy, tùy theo phẩm tước, tùy theo giàu nghèo, mà định phân mọi người: chiếc chiếu của một phần tử của xã hội không thể đi dịch được. Người ngồi dưới chỉ còn có việc lặng yên nghe lời dạy bảo của người ngồi trên, và lặng yên thừa hành những công việc đã giao phó cho, không được cãi, được bần, được phạt ý. Để vương xưa chỉ dạy dân thờ người trên, và

biết nghĩa vụ của mình, còn quyền lợi, dân không cần biết đến, mà cũng không có nữa.

Trong nước, vì thế, mà ai lo phạm nấy, không có lời ganh tị, lời oán thán, hay có nữa cũng chỉ để uất ức trong lòng mà thôi.

Nxem vậy mới biết sự tôn-ti có ích cho vua chúa đời xưa là ngần nào! Thật là một phương pháp mẫu nhiệm, một diệu kế để điều khiển dân chúng, để khiến họ trở nên một thứ bột dẻo muốn nặn nên hình nạc thì nặn.

Kết quả của diệu-pháp ấy, nhìn vào lũy tre xanh mới biết nó tốt tươi đến tột bực. Tục ngời thứ đã in rất sâu vào óc người dân quê, đến nỗi những tư tưởng tự do, phóng khoáng từ phương tây lại, đến lũy tre xanh là đứng lại biến mất, như một ngọn gió mát tan vào trong một bầu không khí nóng nực, nặng nề.

Vì, lạ thay! kết quả của diệu kế kia tốt tươi đến bực nào, thì sự ngu muội, và những tệ những cũng tốt tươi đến bực ấy. Tục vị thứ hóa ra tục sùng bái nhân

tước một cách u ám dè dặt, và thay vào óc kính thượng, là một căn-tính nô lệ đáng khinh.

Đương lúc tục lệ nơi hương thôn đổi bại như vậy, thì bỗng có phong trào cải lương hương chính. Người ta mong, đợi một luồng gió mạnh lùa vào lũy tre, thổi tan những tục lệ vị thứ, khâu trái trong làng, đem đến cho dân quê — nhất là dân dân lam-lũ trước kia không có chút quyền lợi nào mà chịu đựng những nghĩa vụ nặng nề — một đời quang dăng hơn.

Nhưng quả mong thường hay phất vọng. Phong trào cải lương chỉ đã động đến những cơ quan hành-chính trong làng và mơn man qua những khoán-rước quá tệ.

Sau cuộc cải lương ấy, chức trách vụ và trách nhiệm của những kẻ ra làm việc cho làng thật là rành mạch... trên mặt giấy. Lý trưởng chỉ là kẻ thừa hành của một hội đồng hương-chính, đại diện của quyền chủ tế và quản lý các sự-vụ của làng.

Hội đồng hương chính ấy là hội đồng tộc biểu: mỗi họ chiêu đình số mà bầu tộc biểu là bao nhiêu người, rồi các tộc biểu mới lấy cách đầu phiếu mà bầu lấy một người làm chánh hội, một người làm phó hội, một người làm thư ký, còn bao nhiêu tức là hội viên. Hội đồng hương chính là cơ quan hành chính của làng, phạm mọi việc chi thu đều phải có hội đồng chuẩn y.

Hội đồng hương chính đã đi đò làng tuyên cử ra, thế tất phải trú trọng đến ý nguyện của làng và trở tài trông nom việc công như một nghị viên, trong một nước văn minh!

Nhưng đó chỉ là bề mặt. Đối với chính phủ, thì họ vẫn phân-minh lắm. Công việc vẫn ra về rành rọt, có kỷ luật; ông muốn có biên bản, thì sẽ có biên bản hẳn hoi; ông muốn có sổ chi thu thì ông sẽ thấy sổ chi thu có những số xuất nhập rất thẳng băng; ông muốn làng có quỹ,

(Xem tiếp trang sau)

TỪNG TUẦN LẺ MỘT

NƯỚC XIÊM QUẠT CƯỜNG

Angờ đâu một nước bé nhỏ như nước Xiêm, ngồi cái ghế còn con trong Hội quốc liên, và hơn một trăm năm trước đây khi còn là một nước kém nước ta về đủ phương diện, mà bây giờ dám ngênh ngang theo rồi thủ tướng họ Hít của nước Đức vẫn mình.

Hiện bây giờ đây, nước Xiêm vẫn tỏ cho nước Pháp, bảo hộ nước Nam biết rằng những hòa ước ký từ xưa đến nay không còn giá trị gì nữa, và bắt đầu từ bây giờ, nước Xiêm sẽ có hoàn toàn chủ quyền trong nước mình và muốn dùng cách nào đối phó với nước ngoài thì đúng, không có quyền nói đến.

Đó không phải là chỉ riêng về mặt kinh tế hay thương mại mà thôi, cả về mặt chính trị nữa. Nhất là về vấn đề biên giới, Xiêm sẽ kéo quân đóng đồn ở miền tả ngạn sông Cửu-long, như Đức đã đem quân đến đóng ở miền Rhénanie, trên những khu phi

chiến của hòa ước năm 1907.

Xiêm cũng như Đức, cho những khu phi chiến ấy là một sự nhục cho quốc thể. Cũng như rồi đây, nếu có thể, Xiêm sẽ cho việc nhượng đi, nhượng lại hai tỉnh Battambang và Siemreap là một điều quốc sỉ, phải bỏ đi. Xiêm đã nghiệm nghiệm lấy địa vị là một cường quốc, mạnh dạn đương đầu với cường quốc khác, đối cho được bình đẳng mới nghe.

Ngày xưa, quân nhu còn thiếu thốn, Xiêm có chịu nhượng bộ một, nhưng bây giờ, tiền chi phí về việc quân có tới 40 l. số chi tiêu của nước, rồi, và lại có thêm những « bạn » mạnh như Đức, Nhật, nhất là Nhật, nên Xiêm không còn ngần ngại sẵn sàng một trang lịch sử oanh liệt trong vòng năm nay.

Ta cũng nên mừng cho Xiêm, một nước láng giềng ngày xưa ta vẫn cho là một nước kém hơn. Và ta cũng chớ

nhên tui rằng ta có nước Pháp bảo hộ địa đả lên đường vẫn mình mà tiến bộ lại chậm chạp hơn cái nước ta cho là kém hơn kia. Ta chỉ nên gom tài góp sức để tự đưa nhau đến ánh sáng cho kịp người.

QUỸ THUỘC-ĐỊA

Ong tổng trưởng Moulet lúc nào cũng tận tâm để ý đến thuộc địa.

Gần đây, ông đã thảo xang một bản dự án về quỹ thuộc địa, để dùng về những công cuộc mở mang các thuộc địa về phương diện xã hội cũng như về phương diện kinh tế hay về sinh.

Tiền quỹ ấy sẽ do tiền của công quỹ Pháp xuất ra, hoặc là để cho thuộc địa vay, hoặc là giúp hẳn cho thuộc địa. Năm 1937, công quỹ Pháp sẽ bỏ ra một số tiền là năm mươi triệu để dùng vào việc cho thuộc địa vay.

Số tiền này sẽ cấp vào trong quỹ, dĩ có lúc dùng đến. Một hội đồng sẽ trông nom riêng về quỹ thuộc địa đó.

Đó là một sáng kiến rất hay. Thường thường, thuộc địa Pháp, như Đông-dương chẳng hạn, để dành được rất ít, mà lúc làm sự đã tiêu hết rồi, thì không có nữa để theo đuổi công cuộc có ích chung : công cuộc y tế, công việc giáo dục thổ dân, nâng cao trình độ sinh hoạt của họ... Cho nên những lúc đó, thuộc địa phải đi vay, phải chịu lãi nặng và gặp buổi kinh tế khó khăn thì ít khi trả được nợ.

Nhưng... nhưng điều cốt yếu, là tiền của quỹ thuộc địa kia định dùng làm việc gì, nó cần phải tiêu về việc ấy, không nên để cho nó rơi vãi, mất mát ở dọc đường. Có như vậy, quỹ thuộc địa mới có ích cho dân thuộc địa.

Hoàng-Đạo

Miếng thịt giữa làng

(Tiếp theo trang trên)

làng sẽ đưa ông những số tiền phân minh, khi ông đến khám.

Nhưng đó chỉ là đối với chính phủ. Trong làng với nhau, hội đồng hương chính vẫn không có quyền gì. Số chi thu chi có những con số rõ, tiền chi phí trong làng vẫn tan trong tay bọn đàn anh, bọn sừng sỏ ăn trên ngồi trốc.

Trên nhất, ngồi ung dung trên chiếc chiếu cao hơn hết, là ông tiên-chỉ hay thủ chỉ. Ông tiên chỉ có quyền hành hơn ai nấy hết ; ông không biết chữ phúc lộc là gì, trừ ra khi nào ra khỏi lũy tre xanh. Ông ấy có khi một mình một cỗ, không có mặt ở làng cũng vẫn đề nguyên mâm cỗ bày lên chiếu, rồi đem đến tận nhà ông.

Thứ đến bọn kỳ hào, lý trưởng đương thứ, lý trưởng cựu, lý làng, lý thôn, trưởng tuần, khan thủ... tùy theo chức tước mà ăn và nói. Chính bọn kỳ hào này là đàn anh trong làng, nhất nhất mỗi việc đều có họ định tay vào, mà phần nhiều là để tìm sự mưu cá.

Dưới nữa là bọn xã nhân, cán xã, danh lép về ngôi chiếu dưới, không có quyền hành lợi lộc gì. Nhưng họ còn tự túc, tự mãn khi tự so sánh với hạng bậc định là hạng dân nghèo đói rách, khổ sở, chỉ có quyền phúc tòng, chỉ có quyền cúi đầu vâng lệnh, chỉ để cho người bóc lột, áp chế, không mong gì nhắc đầu lên được.

Hoàng-Đạo



CHUỘT BẢO VÔI. — Coi chừng ! người ta đánh bẫy chúng mình đây.

ỦY BAN THƯỜNG TRỰC CỦA HỘI NGHI BÁO GIỚI BẮC-KY LÀM VIỆC

(Biên bản kỳ hội họp ngày 21-6-37)

Ủy ban thảo luận về công việc phải làm để tiến hành đến Toàn-quốc hội nghị báo giới :

1) Gửi thư cho A. J. A. C. và các ban đồng nghiệp ở Nam-kỳ để thời thức anh em trong đó mở ngay một hội-nghị báo giới Nam kỳ ;

2) Gửi thư cho Ủy ban quản trị báo giới Trung-kỳ để gửi anh em dự bị gặp đi tới Toàn-quốc hội nghị ;

3) Lần lượt gửi các tờ thông tin của Ủy ban thường trực (Bắc-kỳ) cho tất cả các ban đồng nghiệp Trung và Nam.

Muốn gây một dư luận chính đáng về phong trào vận động tự do ngôn luận và tự do nghiệp đoàn của báo giới, Ủy ban yêu cầu mỗi tờ báo kỳ nào cũng tự thảo một bài cổ động.

Cho được ủng hộ một cách có hiệu quả, Ủy ban thảo một bức thư gửi bằng máy bay cho các ông : Saverac (Populaire), Lozeray (Hu-

manité), Francis Jourdain (Défiance), Nguyễn thế Truyền (Rassemblement colonial), Roubeaud, Paul Rivel, Victor Basch, Félicien Challaye, là những người thường sẵn sóc đến quyền lợi của Đông-dương. Bản dịch của bức thư ấy như dưới đây :

« Thưa bạn đồng nghiệp, « Thường biết Ngài vẫn đề ý sẵn sóc đến những việc ở thuộc địa, chúng tôi xin chuyên giao cho ngài kèm vào cái thư này, những điều quyết định của toàn thể báo giới họp lần thứ hai ở Hanoi ngày 9-6-37.

« Trong những điều quyết định ấy, có hai điều quan hệ nhất là : đời tự do ngôn luận, và tự do lập nghiệp đoàn. Mặt trận Bình dân lên cầm quyền đã trọn một năm rồi, mà xứ Đông-dương vẫn không được hưởng những quyền tự do dân chủ sơ cấp. Báo chí chữ Pháp cũng như chữ Quốc-ngữ, vẫn sống dưới chế độ bó buộc của các xã lễnh Varenne và Hollin-Régulier.

Báo chí quốc ngữ lại còn bắt buộc phải xin giấy phép trước khi xuất bản, và thường bị đình bản, bị cấm. Luật pháp đã khắt khe thế rồi, sự thi hành lại càng gắt gao nữa. Gãa đây, báo chí độc lập đã bị nhứt quyết trừng trị, trong một thời khoảng là 8 tháng, 9 tờ báo khuyến tả toàn là theo tôn chỉ của Mặt trận Bình-dân, đều bị thu giấy phép, không được xuất bản.

« Đó là những điều kiện kiềm chế sự phát triển của tư tưởng tự do và độc lập ; chúng tôi, được bầu trong Ủy-ban thường trực, lãnh nhiệm vụ dự bị cuộc Đông-dương hội-nghị báo giới, và tiến hành việc yêu sách quyền lợi nghề nghiệp, biết sẽ gặp rất nhiều trở lực trong khi thi hành phần sự. Ngay trong xứ, một vài tờ báo phân động phần nhiều khuyến về hữu, đã bắt đầu vận động chia rẽ toàn thể báo giới để bảo vệ quyền lợi riêng của họ mà có hại đến quyền lợi chung của tất cả những người cầm bút. Còn một vài tờ báo khác không quan tâm đến việc vận động nơi rộng chế độ báo chí khắt khe ấy đem lại cho họ nhiều điều lợi không chính đáng — đã bắt đầu lên tiếng đề làm sai lạc ý nghĩa của những yêu sách của chúng tôi, mong danh lừa ông Tổng-trưởng Thuộc-địa và những người cộng sự với Ngài.

« Phe phân động ấy đã tự phụ là giữ được một vài phần thắng thế trong việc phá hoại ấy.

« Xóa bỏ những sự hiểu lầm trong dư luận của quần chúng chính phủ, và tuyên bố rõ ràng về tinh cách ôn hòa yêu sách của phong trào vận động tự do ngôn luận bên Đông-dương, Ngài sẽ giúp sức chúng tôi rất có hiệu quả, nếu Ngài tìm phương pháp để lật

(Xem tiếp trang 519)

NGƯỜI

ÔNG TRẦN BÁ VINH VÀ BÁO «VI-CHÚA»

CÂU CHUYỆN có thể này hôm khánh thành đập nước Đờ-ương, ông Khám-sứ miền Trung vừa đọc xong diễn-vào thì người ta thấy hai người cùng tiến lên diễn đàn và cùng muốn đọc cả. Hai người ấy là ông thượng thư kinh tế Nguyễn-khoa-Kỳ và ông nghị viên dân biểu Trần-bá-Vinh. Nhưng sau ông thượng thư nhường ông nghị đọc trước. Đầu đuôi có thế.

Chẳng rõ ông Bùi-Tuân, phóng viên báo *Vi Chúa* viết bài tường thuật có thêm thắt điều gì quá tệ mà ông nghị Vinh chủ báo *Sao Mai* phải phát khùng, báo báo «*Vi Chúa* có một phóng viên ranh con, có tư cách bất thành nhân.»

Nhưng điều thống mạ đó chưa lấy gì làm buồn cười bằng lời mỉa mai sau này của ông nghị viên kiêm chủ báo Trần-bá-Vinh: «*dầu báo ấy (Vi Chúa) có thiệt hại, thì hạng phóng viên đó cũng vô can về tinh thần lẫn vật chất (!), vì tự thủy chí chung họ chỉ có hai bàn tay trắng và không có một địa vị gì trong xã-hội.*»

Ý chừng ông Vinh muốn nói chỉ những người như ông ta, có hai bàn tay «*đen*» (cổ của) và có địa-vị trong báo giới (chủ báo), trong nghị trường (nghị viên) như ông ta mới có thể bị thiệt hại về tinh thần lẫn vật chất được. Nhưng lay Phật, hay lay Chúa, ông nghị Vinh chỉ nói thế mà chơi đó thôi, chứ ông ta chưa

hề bị thiệt hại báo giờ dù về vật chất, dù về tinh thần, nhất là về tinh thần.

Ông nghị Vinh nhún mình

Đề phần trần-ràng mình không «*muốn chụp, muốn ãnh đọc diễn-vào*» trước ông thượng kinh tế, ông nghị Vinh dùng lời quá nhún nhún: «*Tôi là một người dân biểu, một tên dân của Nam triều lẽ đâu lại ngầy ngổ đến thế.*»

Thì ra ông Trần-bá-Vinh, nghị viên dân biểu kiêm chủ nhiệm báo *Sao Mai* chỉ là một «*tên*» dân. Vậy ai là ông dân, cụ dân?

Nhị-Linh

DẤNH

ONG VÔ ẮN, bản về quyền hành của các ông đội mũ cánh chuồn trong báo *Tiếng Dân*, có viết rằng:

«*Đánh! giam! phạt và làm ăn!*»

Đó là cái quyền trong tay quan từ Phủ Huyện trở lên, muốn thì hành lúc nào và với người nào tự quan cho là có tội, mà hạng «*thập phẩm*» dưới quyền quan phải cúi đầu cong lưng, đưa cái sắc phàm ra mà chịu. Vì cái quyền ấy của nhà nước đã trao trong tay quan mà dân vẫn công nhận.»

Giam, phạt, làm ăn, không nói làm chi, vì đối với người có tội, hay bị tình nghi, quan lấy danh nghĩa là tòa án, có thể bắt và xử theo luật, tuy không có quyền làm những.

Nhưng còn đánh! Nước Annam đâu là nơi cây roi mây mọc tự nhiên trong rừng thật, nhưng bây giờ không còn là man di nữa. Cây roi ta chỉ có thể thấy ở trong tay chú linh võ học, trong tay chú Bang Bạng sắc sục, là những kẻ vô giáo-dục mà thôi.

Ông Vô-Ắn bảo ông quan cũng như bọn thừa hành này thì thật là khinh bỉ họ quá vậy.

MA TRỜI

OSaigon mới có một câu chuyện ma. Người ta đến lên nhà thương một người đàn ông đáng điệu một mối và kể rằng anh chàng bị ma trời đến mất cả trí khôn.

Vài hôm trước, anh ta đi bắt ếch, rồi không thấy về nữa. Người nhà đi ra đi tìm mà không thấy. Mãi ba hôm sau, có người đi qua một bãi tha-ma mới hỏi hoảng nhận ra được anh ta



Guu Vuong

QUAN TÒA. — Anh bị 5 năm tù. Muốn nói gì nữa không?
— Nhờ quan lớn nhân hộ vợ vợ tôi rằng từ rày đừng xuống Khám-Thiên tìm tôi nữa!

VA VIỆC

đương bị buộc dừng như trời lại giữa những mờ hoang. Tri hô lên, đem anh ta về, nhưng từ đây anh ngỡ ngàng như người mất trí khôn, hỏi anh thì anh không còn nhớ gì hết. Ai ai cũng bảo anh ta bị ma trời, nên có người mấy hôm trước có đến tìm anh ta ở bãi tha ma mà không thấy.

Có lẽ vì anh chàng bắt phải ếch thần, hay ếch ma đầy thôi. Giả' họ chịu khó tìm tôi cẩn thận, thì chẳng mấy lúc mà ra được con ếch ma ấy, mà lại ra được cả con ma nó trời anh ta nữa. Con ma ấy, chắc hẳn là nó có hai tay như người ta vậy.

Hoàng-Đạo

TƯ CÁCH NGƯỜI LÀM BÁO

MỘT người thường khốc đã đáng thương, mà một ông chủ báo khốc lại càng đáng thương hơn nữa. Nhưng ông chủ báo đó là một ông chủ báo Annam, nên cũng không lấy làm lạ.

Ông Ngô văn Phú, chủ báo *Đông Pháp*, trong lúc các bạn đồng nghiệp định đến bàn với ông về công việc hội nghị báo giới, đã chấp tay lay lấy lay để,

khốc sùi sụt và nói rất thảm thiết: «*Tôi lay các ông, tôi van các ông. Các ông đừng cho tôi kiếm ăn (!) Tôi nói thật rằng, nếu trong làng báo, có ai không thích tự do ngôn luận, người đó là tôi. Xin các ông đừng cho tôi được yên ổn.*»

Trước cái cảnh đáng thương ấy, các bạn đồng nghiệp của ông Phú đành không nài ép.

Nhưng chúng ta cũng nên công nhận rằng ông Phú, tuy vậy, còn được cái thực thà.

T. L.



THA IPHO

Ồ CHÁNH ẮN. — Giết người! phải đền mạng! Anh muốn kêu gì không?

— Bẩm quan lớn, con chót đại, xin quan tòa tha cho con lần đầu



BV

— Đổ số là! nó lại thường cho mình đồng hào giả của mình trả lại nó.

ĐIỀM BẢO

Thơ thần

BẢO NỮ-lưu số 38, có đăng một bài thơ tuyệt diệu của ông Văn Đính, theo điệu « Phong hoa lục » — (cái điệu nghe có vẻ hay lắm) đề là: **Tình Non Nước :**

Ôi non ơi ! ôi nước ơi !
Thấy đó mà trông tưởng khuất rồi !

Non dè nước cuốn
Nước ca ôn mây trôi
Riêng phồn non nước non bồi
Mức kẻ chơi bồi cứ việc chơi : .

Mà « Mưa kẻ làm thơ cứ việc thơ. Nhưng phiên nổi người khác cứ phải đọc.

Ôi non ơi ! ôi nước ơi !
Non lờ mờ
Nước lờ mờ ...

Cả bài thơ của ông Văn-Đính cũng lờ mờ nốt, Mà ôi ! người lờ mờ không phải ông, lại là độc giả.

Phi-Vân

Cha truyền con nối

TRONG bài nói đến Ngày Nay ông Nguyễn-Giang đã dùng, ngoài nhiều câu khác, câu « bỏ rọ trôi sông », khiến tôi lấy làm lạ.

Vi bỏ rọ trôi sông là một cái bình phật đã cũ lắm, bây giờ không mấy người nhớ đến nữa. Ông Nguyễn-Giang muốn bỏ rọ trôi sông người ta r ?

Sau giờ lại bài phi lộ của Đông-dương tạp-chí cũ, thấy trong đó ông Nguyễn-vân-Vinh cũng đã muốn « bỏ rọ trôi sông » nhưng kẻ bấy giờ ông cho là phản động, tôi mới hiểu.

Ông Nguyễn-Giang thật là người biết giữ gìn nên nếp lắm.

Ngụy hiểm

CÔ Tuệ-hồ ở báo Việt-nữ, vừa tỏ bày một ý định rất lạ lùng. Ta hãy nghe :

« Một đôi khi đứng trước giá gương, chắc chị em đã có lần tự hỏi: « cái bộ mặt đáng yêu của ta sao phải thoa son chát phấn mới có nhị, mà tấm thân ngà ngọc của ta sao phải phủ biết bao đồ trang sức mới có được cái dáng điệu yêu kiều cho người đời để ý đến? » Rồi các chị em hẳn có lúc muốn quảng hết các đồ phủ phẩm đi, thử để « tro cái hồng nhan với nước non » xem nó ra sao nhỉ ? »

Ấy chứ ! xin cô Tuệ-hồ chớ có làm như thế để « xem nó ra sao nhỉ, mà rầy rà lắm đấy.

T.L.

LUYÊN TIẾP
ARCHITECTES
N° 42 BORGNIEN DESBORDES
HANOI



— Bác Lý, bác trông kẻo nó cần trộm.

— Bác mới cần thận chứ ! Tôi nuôi chó chỉ để cần trộm.

Trước Vành Móng Ngựa

PHÁP VIỆT ĐỀ HUỆ

THAY MẶT cho nước Đại Pháp là ba người tây lính to lớn lực lưỡng, đứng gọn gàng trong bộ quần áo ngắn. Thay mặt cho nước Đại Nam là một chàng trẻ sinh trẻ tuổi, nhanh nhẹn nhưng khí nhỏ bé một chút.

Cả bốn người ấy đề huề đem nhau ra cưa còng, vì đã thực hành chính sách Pháp Việt đề huề một cách xát sắn sạt.

Chàng thư sinh, giọng như ngụ một chút oán hận, chua chát :

— Hôm ấy tôi vừa ở nhà một người bạn ra, vượt qua một đám đồng thì vừa gặp ba người này. Rồi tự nhiên họ xúm lại đánh tôi, tôi cũng không hiểu tại làm sao nữa. Ý chừng họ tưởng họ khỏe, là đánh ai cũng được.

Rồi chàng nhìn xuống hai bàn tay của chàng đương nắm chặt lấy vành móng ngựa, hai chiếc bàn tay xinh xắn, nõn gân xanh, như muốn thổi miên nó trở nên hai bàn tay sứt sật.

Ba người lính tây đều phận là có đánh Tán, chàng thư sinh, nhưng chỉ để mà giữ thân thôi.

— Chúng tôi đi xe qua phố Đường thánh. Một đám đồng đứng chặt cả phố, nhiều kẻ lắm mới qua được. Xe chúng tôi vừa vượt qua, thì có tiếng hò « đánh chúng nó đi ! » rồi họ đuổi theo chúng tôi mà đánh túi bụi. Họ ném cả đá vào người chúng tôi nữa. Chúng tôi chạy,

vừa có anh chàng này bước ra, chúng tôi bèn bắt lấy. Hân định trốn, chúng tôi có nắm lại và đấm mấy cái.

Ông Chánh án đột ngột hỏi :

— Thế tại làm sao dám đồng ý lại đuổi đánh các anh ?

Mấy chú lính tây bèn lên trả lời :
— Chúng tôi cũng không hiểu tại làm sao nữa.

Rồi họ nhìn xuống đất, ra vẻ hiểu thấu lắm.

Mấy người phu xe kéo họ lại hiểu thấu hơn. Phải ra làm chứng, họ đều khai rằng qua đám đồng, mấy chú hộ pháp tháo thắt lưng ra múa men, rồi lên tiếng quát tháo : « ồ ! ồ ! bú đù ! » Tức thì có tiếng : « ồ ! ồ ! » đáp lại, và tiếng hò đánh...

— À ra thế...

Ông chánh án nghiêm nghị nhìn mấy chú lính đứng ngay như phỗng và tuyên án :

— Mỗi người hai mươi nhăm quan tiền phạt án treo và liên đới bồi thường cho Trần Tấn sáu mươi đồng bạc.

Như mấy gỗ, mấy chú lính giơ tay lên tai chào rồi quay gót. Còn chàng thư sinh thì lặng lẽ bước ra nét mặt trầm ngâm nghĩ ngợi : ý giả chẳng lưỡng lự không biết nên đi học võ Tây hay võ Tàu.

Hoàng-Dạo

ÔNG PHẢN THAM ÔNG THAM PHẢN

Phù ông có cậu con trai,
Mong sau khôn lớn thành người
lám nên

Có danh, có phận, có tiền,
Gọi con là Phản, lấy tên ra đời.

Lừa sau, khấn phật cầu trời
Vợ ông lại đẻ một người con trai.

Vui mừng ông quý cậu hai
Cũng mong khôn lớn nên người
cao sang.

Đặt tên cho cậu là Tham.
Mong nhà tốt phúc, em làm hơn anh.

Đến khi hai cậu trưởng thành,
Quả nhiên nên phận nên danh với đời.

Phù ông ước được như lời.
Nhưng mà... cũng bởi số trời oái oăm,

Cậu cả Phản đỗ ông tham,
Cậu hai Tham chỉ đỗ soàng...
phản thối.

Cho nên tên gọi ngược đời,
Phản Tham, tham Phản ngược xuôi
bi bợng !

Tú-Mỡ

LỜI PHẢN TRẦN

« Ngày Nay » số 64 ra ngày 20 Jun 1937, có bài thơ « quan si-cút » của Tú Mỡ. Tác giả viết bài ấy chỉ mong cảnh tỉnh những ông quan nào đã vào Hương đạo đoàn thì từ lời nói đến việc làm nên trong sạch, theo đúng mười điều luật, chớ có tuyên thệ một đảng, việc làm một nẻo, trái với tinh thần Hương-đạo.

Bài thơ ấy không có ý ám chỉ riêng ai hết.

Tú Mỡ



— Ông vừa bị kẻ trộm đánh ?
Có bị thương nặng không ?

— Chàng việc quái gì : tôi đã bảo
hiếm tính-mệnh rồi !

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
ĐÔNG DƯƠNG
CÒN THIẾU
MỘT TINH THẦN
THỂ THAO**



GIA ĐÌNH BANG BẠNH CHỤP ẢNH

- Ông thân Bang Bạnh, Thế là phải đứng trên cái ghế cao hơn hết.
- Bà Thân Bang Bạnh, cũng phải đứng cao hơn Bang Bạnh.
- Bang Bạnh, mặt bao giờ cũng oai, tay vẫn ba-tông.
- Bà Bang, vợ Bang Bạnh, phải khịu chân xuống cho thấp hơn Bang Bạnh một tí, vì mình là vợ.
- Con trai Bang Bạnh phải qui gối mà chụp ảnh cho khỏi cao hơn mẹ
- Tội nhất là thằng Nhỏ, vì phận đứa ở nên phải nằm xuống đất. Ngốc cỡ lên mà chụp ảnh. (N.N.T.D alias

HANG NĂM, bốn nước Anh, trên sông Tamise, có cuộc đua thuyền Oxford-Cambridge của đoàn lực sĩ do hai trường Đại học ấy cử ra.

Đi xem bơi thuyền của bọn anh niên tuần lá, có mấy chục vạn người đen nghịt đứng hai bên bờ sông. Rồi trong quân rượt, ngoài công viên, ngày hôm đó ai cũng nhắc đến hai tên Oxford-Cambridge, bán tăn đến đoàn lực sĩ.

Cái không-khí thể-thao Oxford-Cambridge đã đưa người Anh từ cái vẻ mặt điềm tĩnh, lạnh lùng đến chỗ cảm-dòng lệ ra những tiếng hò hét ầm ỹ.

Các trường Đại học bên Âu-Mỹ đều chú trọng đến vấn đề Văn-dộng và tổ chức luôn luôn những cuộc gặp gỡ quốc tế quan trọng giữa bọn anh em sinh viên các nước. Bể bơi, môn gì, điện kinh, bóng tròn, bóng rổ, bơi lội, ten-nit, trường nào cũng có một đoàn tuyển thủ đứng đầu, chuyên môn, để bành trịch màu cờ cho trường mình trong những trận thử tài với các trường khác.

Một hôm lần tháng trận, cả trường reo hò, mừng rỡ và mở cuộc khao thưởng.

Cái không-khí vui vẻ, náo nhiệt và trẻ trung ấy, trường Đại-học Đông-dương ta có không ?

Chúng ta phải buồn rầu mà trả lời không. Tôi nghe mang máng thấy trường Đại học Hanoi có một đội ban kêu là Medicine Club, chơi căng khê, và đã từng chạm trán nhiều lần với đội ban Lê dương Việt-tri.

Nhưng tại sao anh em Medicine-Club không chịu xuất đư lộ diện, và tổ chức những cuộc tranh đấu với trường Trung học Albert Sarraut và trường Trung học Bảo-hộ để nâng cao trình độ nền bóng tròn học sinh lên ?

Muốn cho có một tinh thần văn-dộng giữa anh em sinh viên và học sinh các trường, trường Đại học phải đứng đầu để gây ra một phong trào thể-thao ở Hanoi.

Hội A. G. E. I. còn đợi gì mà không đứng tay vào việc để chúng ta có dịp hoan hô một cuộc đua thuyền Bobillot-Albert Sarraut, hay một trận đá bóng University Club-Lycée du Protectorat !

Nếu anh em trường Đại học chỉ hoạt động trong ngày hội sinh viên hằng năm là đủ, và đội cái mũ ban luật học để đi riu chơi trong hội chợ là mãn nguyện thì không nói làm gì. Nhưng nếu anh em trường Đại học

NGỤ NGÔN MỚI

Nhà tôi nuôi đôi chó; Cùng nhau giao hiếu tỏ tình làm thân.
 Vện và Vàng, con nhỏ con to.
 Khi nào chúng nó ăn no, Các đại sứ ăn cần qua lại.
 Tôi xem chúng nó nó đùa cùng nhau. Mờ tiệp từng thết đãi lẫn nhau.
 Coi ra vẻ rất ầu rất yếm, Tặng nhau vàng bạc, ngọc châu,
 Khác nào đôi bạn hiềm trên đời. Làm đồ kỷ niệm nghĩa sáu, tình dài.
 Có khi con Vện nằm dài, Nay hòa ước, lại mai hiệp ước,
 Con Vàng sản quần bên người liếm lông. Trường chừng như vạ nước một nhà.
 Khi cùng ở năm chung bù khú, Nhưng khi thấy lợi thò ra,
 Trường chừng như con họ cần đòi. Tự nhiên trở mặt như là bán tay.
 Nhưng... khi ai quăng miếng mồi, Tờ hiệp ước vứt ngay sọt rác.
 Thì đôi bạn chò. ối thôi, hết tình ! Kéo âm âm đại bác thân công.
 Cẩn i-oảng, tranh đánh kịch liệt, Ra nơi chiến địa tranh hùng,
 Đền miếng ăn thời hết bñn nhường. Biết bao nhân mạng, đau lòng chết oan !

■

Cứ gì chó mới phủ phàng, Loài hai cẳng khôn ngoan là thế,
 Giống người tâm địa sai lang gặp mười. Tự xưng ta chúa tể hoán cầu.
 Ta thử xét việc đời mà ngắm, Mà xem ăn ở với nhau,
 Kia phu-cường, nước thậm văn minh, Cũng như thể giống gấu gấu khác gì.

■

Khi phong túc, lúc hòa bình, TỰ MỠ

Cần đến sự chau dôi thân thể cho cường tráng cũng như cần vui đùa trong sách vở để thi cử, thì công việc trước nhất của anh em là gây nên cái phong trào thể-thao vừa nói trên kia. Anh em chỉ em bạn trẻ ở ngoài sẽ vui lòng tán thưởng và khuyến khích công cuộc của anh em sinh viên trường Đại học. Lẽ ấy hẳn không còn ai trách anh em các bạn Đại học Đông-dương chỉ chùn chí đến việc thi cử, còn ngoài ra không hoạt động hay để tâm nghĩ đến một việc gì khác, dù việc ấy là một việc cần cho sức khỏe, cho tinh thần như vẫn để thể thao.

Văn-Bình

VUI CƯỜI

Của N. T. Bích Hào

Hai nhà võ sĩ làm tiền
 Xưa nay, hai võ sĩ Yên và Tuyền vẫn đánh võ kiếm tiền tiêu. Nhưng dạo này ế lắm, không mấy người đến xem.
 Hai võ sĩ nghĩ cách làm tiền: đem treo ra cửa một cái biển: « vào xem đấu võ không mất tiền ».
 Hôm đó, khách đến xem đông lắm. Hai võ sĩ trở lại và được hoan nghênh đặc biệt.
 Ra về, khách thấy ở cửa có cái biển để:
 — « Ra về mất năm xu ».
 Và hai người gác cổng chính là hai võ sĩ.

Cũng nuôi
 Bác Tý gặp bác Lung khoe rằng:
 — Năm nay tôi không ra Săm-sơm nghĩ mất nửa, tôi sẽ về quê để nuôi dưỡng tinh thần cho được yên lành.
 — Mỗi người một thích, tôi về quê, tôi chỉ nuôi lợn và gà vịt.

●

... Tốt lắm...
 Bà Tý một hôm đi chơi về, chừa có com ăn, bà giữa quả gỏi về giữa ra mắng:

VIENT DE PARADISE

Hanoi, escale du cœur

Roman par CHRISTIANE FOURNIER

Directrice de la Nouvelle Revue Indochinoise, Saigon

Dans ses précédents livres « CHRISTIANE FOURNIER » nous a dépeint avec une maîtrise inégalée l'angoissant mystères des âmes d'Extrême-Orient

Jean PERRANDI

« Tout cela en nuances très fine avec une réelle subtilité »

Henri de REGNIER de l'Académie française

Chez **NAM-KY**, Hanoi

Editeur

et dans toutes les librairies

(Edition de luxe reliée cuir chagriné: 30f.00) Prix: 10f.00

— Thế nào, bây giờ mà vì chưa dọn cơm xong? Lần này (tôi tha cho nó, lần sau mà làm chậm thế, tôi sẽ smơn vì khác đây nhé!
— Thế thì tốt lắm, bà ạ! vì nhà này nhiều việc lắm, cần phải hai người làm.

Còn hỏi gì nữa không?

Câu Phù nằm này đã lên sần. Một hôm, đang chơi ở bờ hồ Hoàn Kiếm, câu lai gần một người mặc Âu phục ngồi ở ghế bành, rồi câu hỏi:
— Thưa ông, tên ông là gì?
— Tên tôi là Lạc.
— Ông bao nhiêu tuổi?
— Tôi hai mươi tuổi.
— Rồi câu quay lại gần đó, gọi:
— Chị ơi! còn hỏi gì nữa không?

Hạt sạn

Bất chức không nên

Việt-Nữ số 11 « Tôn-giáo »
... Hai bạn muốn như đôi chim uyên ương ca hát những khúc nhạc gieo dương...
Chỉ phiếna một nỗi uyên ương nó không ca, mà cũng không hát bao giờ cả. Có lẽ Việt-Nữ tưởng uyên ương là chim chích chòe chích.

Như thế nào được?

Ảnh Niềm số 12 trong truyện « Lòng Mẹ ».
Những giọt mưa bụi phủ lên cánh mặt một bức màn màu gió sấm, như cũng nâng sống một quãng đời ấu-đốt.
Những giọt mưa bụi sống một quãng đời ấu-đốt? Chúng nó sống ra làm sao? Mà sao chúng nó sống lâu thế?

Pháp Việt để huế

Trong báo Đ. T. trang Văn-động.
Hôm chừa nhưt rồi bên Pháp có cuộc đua tranh giải vô địch Nam-kỳ. Ba eua-ro Speicher, Lapébie và Legrenès...
Đua tranh giải vô địch Nam-kỳ ở bên Pháp, hay đua tranh giải vô địch Pháp ở Nam-kỳ?

Rách?

Sở dĩ dùng những thanh sắt to đó là bởi rào sắt mỏng như trước hướng bị ó tó của rách lòn.
Nói ngoa quá, làm như những thanh sắt dùng làm hàng rào mỏng như vải.

Tàn đóm

Bức Hả số 8, trong truyện « Đưa trẻ mồ côi ».
Thỉnh thoảng một tàn đóm nổ lách tách, cháy bùng lên rồi tắt đi.
Tàn đóm nổ lách tách, cháy bùng lên rồi tắt đi được?
Họa chăng đóm cháy bùng lên, nổ lách tách rồi ném tàn ra.

HÀN ĐÀI SẠN

VĂN ĐỀ
PHÒNG THỦ ĐÔNG - DƯƠNG

Văn đề phòng thủ Đông-dương đã thành một thời sự. Mọi người đều chú ý đến, và lo sợ cho xứ Đông-dương trước sự nom dòm của đế quốc Nhật-bản, trước sự đòi chia các thuộc địa của Đức, và câu hăm dọa của nước Xiêm bây giờ đã trở nên một cường quốc.
Chúng ta thử xét xem Đông-dương ta phòng thủ như thế nào, và có những thứ khí giới gì?

Những khí giới mẫu nhiệm của Đông-dương

Những binh khí của ta bây giờ thì nhiều không kể hết được. Đây chỉ kể qua và thử binh khí làm thường, để chứng rằng Đông-dương ta có thừa đồ binh khí phòng bị, chẳng kém gì các nước bên Âu-châu.
Còn những nhà thông thái nào sáng chế ra thứ gì mà quên không kể ra đây, lời có lời xin lỗi.



I) Kiếm — Thứ kiếm này do ông bang Banh chế ra, hiện đã thí nghiệm thấy rất đặc lực.



II) Mũ — Ngoài việc dùng để ra trận, mũ này còn có hai điều lợi: 1) đội nó vào thì rất bề vệ oai nghiêm và trình trọng, đạn đến cũng không cần tránh; 2) khi cụp hai cánh xuống thì sẽ được yên ổn mà « làm an » không phải nghe những việc rắc rối ở ngoài.

III) Giày « bẩy dậm » — Khi ra trận đi giày này vào thì có thể một bước nhảy tới thành quân địch được. Giày này do ông Phạm Quỳnh sáng chế và đã thí nghiệm được kết



quả trong cuộc nhảy từ thành Hà-nội vào kinh đô Huế. Hiện có nhiều người đang tập đi như ông Nguyễn tiến-Lãng, Phạm-lê-Bông, v.v.



IV) Áo — Lúc ra trận mặc thứ áo này vào thì « khúc mạnh, béo tốt », vận động được dễ dàng, gọn ghẽ, và không bị những giống như rưỡi muối nó hút máu mủ.



V) Súng — Thứ súng này kiểu



VI) Bom — Những quả bom này là của nhà bác học (rượu học thì có lẽ đúng hơn) Nguyễn-khắc-Hiếu. Trong đó đựng một thứ nước khi làm tràn phun ra thì tự nhiên dịch quán hoa làm thơ cả.



VII) Dao — Dùng để chia quân địch ra làm ba đoạn: Trung, Nam, Bắc. Thứ dao này do bác thợ rèn Nguyễn-phân-Long đúc ra.



VIII) Ô tô bọc sắt — Chiếc ô tô trận này do ông Hoàng-hữu-Huy cầm lái dùng để do thám tin (chó chết) bên địch.

Đình Chính

ĐÃ CÓ BÁN

HAI BUỔI CHIỀU VÀNG

và

ĐỜI MƯA GIÓ

ĐỜI HỌC SINH



HAI NĂM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC ALBERT SARRAUT

Một quãng đời sung sướng

NGƯỜI TA thường nói : « Đời học sinh là đời sung sướng » câu nói ấy chưa chắc đã đúng cho hết thầy mọi người.

Trong số học sinh tôi quen, biết bao nhiêu bạn, lúc ở nhà trường, cặm cụi vào quyển sách, lo lắng bài vở, đến nỗi ngoài lớp học, họ không biết cái gì khác nữa.

Một chứng cứ. Hồi học ở trường Trung-học Albert Saraut, tôi ngồi cạnh một anh học giỏi nhất lớp.

Một hôm tôi hỏi anh ta :
— « Anh xem phim » đi tìm vàng » (la ruée vers l'or) của Charlot có buồn cười không ? »



Anh ta điềm nhiên trả lời, bó mắt nghiêm nghị như lúc đọc bài toán phép :

— Không anh ạ, tôi chả buồn cười tí nào ? Mà lẽ giận đi hơn hết là tôi không đi xem chớp bóng bao giờ và cũng không biết Charlot, Char-liếc gì cả !

Tôi bực mình, phát cáu :
— Thế anh có biết ông Hoàng-trọng-Phu, ông Pasquier, ông Robin là ai không ?

Anh K... — tôi xin phép đọc giả giấu tên anh bạn kỳ khôi ấy, — từ từ đưa tay lên mắt rút cái kính cận thị của anh ra, rồi lấy khăn mùi soa lau một cách thong thả, cẩn thận.

Đoạn, anh đương mắt thật to nhìn tôi, mỉm một nụ cười ranh mãnh :

— Mày ông mà anh vừa kể tên đó đáng xi-nê-ma chứ gì !

Tôi phì cười không nữa cười với anh nữa.

Mười năm qua.

Anh K... nay đã trở nên một người thông thái, có một địa vị cao quý trong xã-hội.

Chắc bây giờ anh đã thỏa trí bình sinh, và mỗi lần anh nghĩ đến quãng đời cặm cụi ở trường Trung-học, anh không khỏi có một cảm tưởng như

viết qua một giấc mê hãi hùng.
Đời với anh, đời học sinh hẳn không phải là một quãng đời sang sướng, đầy những sự vui tươi.

Nhưng không nổi, học sinh không phải ai cũng chăm học, hiền lành như anh K...

Đó là một cuộc đấu phiêu trong không đáng mừng ?

Ta chỉ nên biết : ở trường nào, nước nào cũng vậy, học sinh chia ra làm hai hạng : hạng chăm học, ngoan ngoãn và hạng nghịch ngợm, vui đùa.

Nếu có một cuộc đấu phiêu trong lớp, hạng thư hai thế nào cũng đặc trưng một cách vô vọng. Bao giờ họ cũng chằm chằm dai dẳng và làm tiêu biểu rất xứng đáng cho một bọn xưa nay chỉ chịu đứng dưới cờ quý với ma.

Đời với hạng nghịch ngợm, vui đùa ấy, đời học sinh là một thế giới nên thơ, một quãng đời sung sướng có nhiều kỷ niệm êm đềm, ngộ nghĩnh.

Và mỗi khi nói đến đời học sinh, tôi không khỏi ngậm ngùi nhớ đến thời oanh liệt đã qua, tôi không khỏi cảm động nghĩ đến bao « tiểu anh hùng » đã gây nên bao nhiều kỳ công trong những cuộc trốn học, trêu ghẹo thầy giáo, đánh lừa giám thị, và treo cao tấm gương «chưa nghịch ngợm cho các em nhỏ lớp dưới...»

Đời với tôi, thì hỏng lại là một một cái may

Tôi còn nhớ mỗi cái kỷ thi đầu tiên của tôi, vào khoảng năm 1919, một năm sau hồi Âu chiến.

Tôi nhắc lại rõ ràng ngày, tháng để tỏ ra bằng sự học ngày ấy còn giá trị lắm; nghĩa là sau khi đó, tôi có thể xin ngay một chân trợ giảng lương mỗi tháng năm bảy đồng rưỡi, chưa kể phụ cấp.

Hồi đó, tôi học lớp nhất trường Thái-bình. Kể ra thì tôi chỉ vào hạng

xoàng trong lớp, vì tôi thù thế không lúc nào có đủ thì giờ để học. Suốt ngày tôi chỉ đánh bi, đánh dáo, đánh



quang, thả diều, đá cầu và nhử giời về những điều chơi ấy, tôi đều có khiếu cả.

Người ta không thể vừa vô địch của môn nghịch vừa vô địch môn học, trừ ra mình có là thần đồng thì không biết.

Lớp tôi đi thi có mười lăm nam thì sinh và một nữ thì sinh ; được vào vấn đáp mười ba người, kể cả chỉ H... và tôi.

Số mười ba là số may hay số rui ? Tôi không được biết. Tôi chỉ biết lúc xướng danh, tôi cố nghe mãi mà không thấy lên mình.

Tôi không lấy thế làm nghĩ ngợi. Trái lại, tôi lại còn tự hào học như mình, cả năm sò đến quyển sách có hai, ba bạn mà còn lỏ nổi nửa bảng số học. Và lại, mới có mười ba tuổi, đã vội đỗ sớm để làm vương tướng gì !

Nghĩ thế, tôi xếp quần áo lên biết trường thi Nam-dinh, thân nhiên ra về.

Lúc thầy me tôi hỏi thăm chuyện thì cái, tôi kể lại một cách rành rọt, rồi hùng hồn kết luận :

Sách dạy học làm thầy thuốc bằng Quốc-ngữ, có cả chữ Hán (Tàu)

Gồm đủ Đông, Tây Y-lý, đủ cách trị-liệu, đủ cả bản-thảo, hình vẽ các cây thuốc, các tính thuốc và đồng cân đồng lượng, cách kê đơn trị lấy bệnh và trị cho người là **Bộ Y-học Tùng-Thư** đã in nhiều lần (1 à 10) mỗi cuốn 0p50 và **Bộ Y-học Đại-toàn** gồm có Sách dạy coi mạch (có cả mạch giầu, nghèo, mạch sống, chết) 1p00. Sách thuốc Đản bá kinh nghiệm (cả cách đỡ đẻ và nuôi con) 1p00. Sách thuốc trẻ con kinh-nghiệm (gần hết) 1p00. Sách tinh-được (các vị thuốc) 1p00. Sách kinh-nghiệm (1 à 3) đã in lần thứ ba, mỗi cuốn 0p50. Mua buôn, lẻ, thư, mandat đề như vậy :

NHẬT - NAM THƯ - QUẢN — HANOI

— Con trường thì khổ nhất là kỳ viết. Con vẫn đáp thì cứ việc học như khấu, đọc như vẹt, khác đó. Công việc ấy ai làm chẳng được.

Thầy me tôi cho tôi nói phải và không những không máng tôi một câu nào, lại còn an ủi :

— Thôi, con đừng buồn nữa. Nghĩ ngợi vài tháng rồi thầy me cho vào trường con lấy ở Hanoi mà học. Học ở trường ta vừa chậm vừa lâu giờ.

Tôi sung sướng quá, rôm rôm nước mắt.

Tôi cảm tạ Thượng-đế đã cho tôi rớt, chứ vô phúc mà chột lợt cả kỳ vấn đáp, thì chắc hẳn là tôi phải nổi gót anh tôi vào trường Báo-hộ chứ đâu có cái hy vọng được mặc quần áo tây, ăn cơm tây và học với trẻ con tây !

Từ đây tôi hết sức ngoan ngoãn, chăm chỉ, tỏ ra một đứa trẻ đã biết nghĩ để thầy me tôi bằng lòng và cố nhất là đừng đòi gì kiến.

Tôi xin phép thầy me tôi lên Hanoi học tư, vì muốn vào trường Trung-học Albert Sarraut, tôi còn phải qua một kỳ thi khó khăn nữa.

Thầy me tôi ưng thuận. Thế là nghĩ hè năm ấy tôi được ở Hanoi hai tháng, đi xem xi-nê-ma thả cửa, tập mặc quần áo tây cho đỡ ngỡ ngàng và ăn kem bơ hồ là một thứ quá tôi vẫn khao khát xưa nay.

Trong hai tháng ấy, mỗi tuần tôi viết thư về thăm nhà hai lần, kể những sự lần tới của sự học tư của tôi. Nào là ông giáo khen tôi Pháp văn khá lắm, nào là ông ta bảo nếu không vào trường tây học thì phí mất cái thiên tài hiếm có ấy đi. Tôi còn nói thêm tôi đã học sang tiếng Hồng-y-mao và đã bập bẹ nói được đăm câu chuyện bằng tiếng khô khan ấy.

Chắc thầy me tôi vui lòng vì đứca con chăm chỉ, ngoan ngoãn lắm, nên hai hôm sau tôi nhận được một hộp bánh « bích qui » trong đựng đầy những cao và thuốc bổ. Trong thư thầy me tôi dặn không nên học quá sức, sự yếu người và cần phải tắm bồ đề béo, khoẻ, nay mai còn thi vào trường.

Tôi cảm động và bắt đầu thấy hơi hân. Nhưng tuổi trẻ là | tuổi dễ quên. Và mỗi khi tôi nghĩ đến lúc tôi vào vấn đáp bị ông giáo T... hiện nay đã đổi sang chính chức và làm đến quan tỉnh, bề vác tôi mãi về một quãng sự kỳ hiếm nước Pháp, tôi lại mỉm một nụ cười sung sướng :

— Ấy cũng nhờ ông ta xoay mình nên bây giờ mới được lên đất Hanoi nghĩ hè, và sắp vào trường con tây học. Thế ra thì hỏng lại là cái may !
(Còn nữa)

Văn-bình

NGƯỜI ANH HÙNG NƯỚC THỔ-NHÌ-KY MUSTAPHA KEMAL



THÔNG-LĨNH Kemal Staturk là một nhân vật trọng yếu hiện thời.

Từ khi hội Quốc-liên cho phép Thổ-nhĩ-ky — về mùa xuân năm 1936 — chính đốn lại binh bị, thực hành một chương trình phòng thủ tối tân, thì nước Thổ đã nghiêm nhiên trở nên một cường quốc, có thể nói chuyện ngang hàng với mấy nước nằm trong tay những địa điếm m hiểm yếu như Gibraltar (Anh), Suez (Pháp) và Panama (Mỹ).

Vừa đây, bạn thân của Thống lĩnh Kemal Staturk, Ismet Inonu đã có một cuộc đàm phán quan trọng ở Pháp với thủ tướng Léon Blum và các tổng trưởng nước Pháp.

Mai đây, bá trước Ciano, con rể và cánh tay trái thủ tướng Mussolini sẽ thân hành đến Ankara hội kiến với thống lĩnh Kemal Staturk để thương lượng nhiều việc quan hệ.

Chúng ta nên biết thân thế và hành động của Mustapha Kemal, người anh hùng cứu quốc Thổ-nhĩ-ky, chỉ trong vòng hai mươi năm đã đổi hẳn một nước có nhiều tập tục kỳ quái ra một nước hoàn toàn mới, một nước văn minh ngang hàng với các cường quốc Âu-Mỹ.

MÙA XUÂN năm 1921, Kemal đã dồn được quân Anh-Pháp ra khỏi Anatolie và Cécicie. Liên quân Anh-Pháp đã chán không muốn đánh nhau và ở Paris cũng như ở Londres, một trận chiến tranh ở phía đông đều không được hoàn thành.

Trái lại, quân Hi-lạp vừa thắng Ismet Pacha và đang háng hái muốn trừ khử dân đạo Hồi-hồi. Được nước Anh giúp ngầm binh khí và huấn luyện, quân Hi-lạp tiến sát đến Anatolie. Quân Thổ phải lui về phía Sakara. Dân chúng thành Angora kinh hãi đến cực điểm. Những bọn rút rút đều đổ lỗi cho Kemal đã đem nước Thổ ra làm mồi cho đàn lừa quân nghịch. Chúng nói: — Chúng ta chỉ có thể dùng

ngoại giao khôn khéo và hết sức nhún nhường mới khỏi mất nước. Hãy đem xừ án ngay lập tức tên phần quốc điên rồ Kemal!

Vừa lúc ấy, Kemal nhận chức tổng tư lệnh các đạo quân. Người ta giao cho ông cái trọng chức ấy cốt để ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm cuộc thất bại của trận sau cũng chứ không hy vọng gì ông giữ nổi giang san.

Quân Hi-lạp vẫn tiến. Kemal thu thập tàn quân, bắt những lính đã mỗi một đào hầm đào hố: ông đi hết mọi nơi, chỗ nào cũng có mặt, không hề nhắm mắt ngủ qua một phút nào.

Trước hôm khai chiến, ông ngã ngựa và gãy một cái xương sườn. Cái xương gãy ấy đâm vào phổi. Thầy thuốc bắt phải nằm im không được động đậy, nếu không sẽ chết.

Hôm sau, Kemal lên ngựa điều khiển quân tướng như thường. Trận ấy bắt đầu từ 24 tháng 8 đến tận 14 tháng 9, ngày đêm đánh nhau không dứt. Phôi Kemal làm cho ông đau đớn lạ thường. Luôn luôn ông ở mặt trận, tuy lúc nào cũng bị sốt rét, run cầm cập.

Đến ngày thứ 22, toàn binh Hi-lạp hoàn toàn thất bại và tàn loạn kéo nhau chạy lui trở lại.

Một bực vĩ nhân lạ lùng

Sau trận Sakara, Kemal còn làm thêm nhiều việc mãnh liệt và mẫu nhiệm khác nữa.

Với một lòng quả quyết sắt đá, Kemal đã tạo nên hay đã phá hủy những công trình vĩ đại mà thời gian ít ra cũng phải để hàng mấy thế kỷ mới làm nổi.

Kemal thấy luật pháp cũ không còn hợp với trình độ nước Thổ mới, lập tức hạ lệnh cả toàn quốc phải theo luật pháp Thụy-sĩ, không thay đổi một giòng nào.

Ông nói: — Nếu còn do dự, bàn cãi nên theo chỗ nào, nên bỏ chỗ nào thì bao giờ mới thi hành được luật mới!

Trong một ngày, bao nhiêu phong tục, luật lệ cũ đều bị phá hủy: cấm không cho lấy nhiều vợ, giải phóng phụ nữ, phân chia công sản, sửa lại chế độ lý dị. Tất cả nước Thổ cũ bị một làn sóng cuốn đi và sáng hôm sau người ta thấy một nước Thổ hoàn toàn đổi mới.

Chữ Arabe bị phế bỏ bằng một chỉ dụ Kemal Nhà độc tài giao cho một bọn chuyên môn khảo cứu để tìm cho nước Thổ một chữ quốc ngữ mới. Sáu tháng qua, bọn chuyên môn vẫn chưa làm trọn được công việc. Kemal sốt ruột, thức suốt một đêm tìm cho được một từ chữ mới. Sáng hôm sau, «chữ Thổ mới» mang ra ban bố cho khắp dân gian dùng.

Kemal lại ra một đạo chỉ dụ cấm không cho người Thổ đặt tên theo lối đạo Hồi-hồi và bắt ai cũng phải chọn một tên gì như các nước Âu-châu. Chính Kemal tự chọn tên: Staturk nghĩa là «thần sinh người Thổ». Nhưng dân chúng vẫn quen gọi ông là «Ghazi», người «thắng trận».

Một vài cuộc cải cách của Kemal như không có vẻ gì quan hệ, và lại còn hình như trẻ con nữa. Nhưng ông vẫn nói:

— Thay đổi bề ngoài của một người tức là thay đổi cả tinh thần bên trong của họ. Tôi cấm không cho người Thổ đội mũ nồi (fez), tôi bắt buộc đi chơi phải đội mũ «melon» hay cát-két, tức là tôi gián tiếp bắt họ bỏ hết những hủ tục nghìn xưa và hoàn toàn suy nghĩ theo người phương tây.

Có nhiều nhà triết học vẫn bảo «quan sao làm thành thầy tu» và nếu bắt những người văn minh trăm phần trăm ở Paris trần truồng sống trong một khu rừng thẳm, chẳng bao lâu họ sẽ thành ra mọi rợ và già man.

Chúa tể nước Thổ-nhĩ-ky mới, nhà anh hùng Staturk Kemal không thích ông đi trong những tòa lãnh sự và những sa-lông chính trị.

Đêm đêm ông lại đi chơi với những người bạn già cũ, lúc cùng ông còn gian nan vì việc nước.

Ông vẫn yêu đàn bà đẹp, rượu vang ngon, những món ăn thượng hạng. Ông làm việc không kể thời giờ và chơi bời không cần nghĩ đến sức khỏe.

Kemal thật là một bực vĩ nhân lạ lùng như Thomas Mann vẫn gọi.

Ngũ Tùng
(Thuật theo Paris Sair)



— Đâu con bác to thế kia, chắc hẳn thông minh lắm.

— Thông minh thì chưa biết, nhưng những mũ cũ của tôi, cái nào nó dột cũng không vứt.

NƯỚC HOA NGUYÊN CHẤT

HIỆU CON VOI



1 lọ 3 grs	Op20	1 tá	2p00
1 lọ 6 grs	Op30	1 tá	3p00
1 lọ 20 grs	Op70	1 tá	7p00
1 lọ 500 grs	8p30	1 kilos	18p00

PHÚC - LỢI

N° 1, Avenue Paul Doumer — HAIPHONG

<p>Chi-Long Thiên-Thành Quần-Hưng-Long Phúc-Thịnh Quảng-Hưng-Long Đông-Xuân Phạm-lạ-Huyện</p>	<p>66, Rue des Paniers à Hanoi Phố Khách à Namdinh Rue Sarraut à Vinh Rue Paul-Bert à Huế Marché à Tourane Rue Gia-Long à Quinhon 36, Rue Sabourain à Saigon</p>
---	--

CÁC HỘI PHỤ NỮ

Ở BÊN MỸ

KHẬP nước Mỹ đều có những hội phụ-nữ. Giản dị hay long lẫy tùy ở sự giàu nghèo của các hội viên. Những hội quán chỉ khác nhau nhất là ở chỗ trang hoàng. Tiền đóng, từ 25 đến 100 dollars. Cách sắp đặt rất chu đáo: những phòng tiếp khách lớn có lò sưởi, những phòng trà ấm cúng, phòng ngồi chơi, phòng đọc sách, thư viện, phòng ăn, vườn hoa. Giữa một công quán, người đàn bà trông mình như sống trong một cái nhà riêng mát mẻ, thường khi lịch sự long lẫy mà không phải bận tâm gì hết đến những công việc nội trợ và gia-đình.

Trong những thành phố lớn, nhiều hội quán có những phòng rất lịch sự dành cho hội viên ở ngoài châu thành hay bạn hữu của hội viên qua đó. Nhà hội quán A. W. A. ở Nữu-rốc, do bà Anne Morgan dựng lên, tính được 1.200 phòng.

Trái lại với những hội quán của nam giới, đàn bà không được dự tới, ở hội quán công cộng của phụ-nữ, bạn gái có thể mời lại bất cứ ai. Có nhiên là đàn ông không được vào để bơi, buổi tập thể thao hay những phòng riêng và trẻ con không có lẽ nào được đưa vào phòng tiếp khách.

Những hội phụ-nữ trên đây giữ một địa vị trọng yếu nhất trong đời người đàn bà; hội có báo chí làm cơ quan của hội, thường tổ chức những cuộc diễn thuyết, những cuộc hòa nhạc, những cuộc hội họp, những cuộc khiêu vũ.

(Elsa Roger Franco)



- Hôm nay tao mất hai « phốt » bải ám-tả.
- Tao mất ba « phốt » thì sao!
- Không có gì là lạ: vì mày hơn tao một tuổi!

MỘT CHUYỆN TRONG LÀNG BẢO VỆ ĐÁNH LỬA KIỂM DUYỆT

THƯỜNG thường trong một bức điện tin của những phóng viên nhà báo gửi đi để báo cáo một tin quan trọng xảy ra, chỗ tái bút lắm khi lại quan hệ hơn là chính bức điện tin.

Cái lối thông tin ấy tránh được sự kiểm duyệt nghiêm ngặt ở Âu-châu khi có một việc quan trọng gì xảy ra.

Khi nhà báo Don Levine do một bằng thông tin lớn cứ đi Moscou (kinh đô nước Nga), ông giao hẹn với các ông chánh phòng giấy của hãng ấy ở Londres và ở Paris để họ nhận được những tin quan trọng trước nhất. Ông định trước với họ rằng nếu Léline chết chẳng hạn, ông sẽ đánh điện tin về và thêm vào một câu rất thông như sau đây: gửi 500 đô-la lờ phi.

VI MỘT ĐIỀU QUÊN

Sau khi nhà phái viên đến Moscou ít bữa, ông Léline mất. Y hẹn, Don Levine vội vã ra nhà bưu-điện gửi hai bức điện tin, một bức về Paris và một bức về Londres để hai nơi đó được rõ tin. Bức nào cũng có chừa thêm: « gửi 500 đô-la lờ phi ». Biên tin gửi đi được đến nơi chót lọt cả, vì mấy phút sau, ty kiểm duyệt của đảng cộng sản (ty này rất có giá trị vì toàn là những người tốt nghiệp ở trường dạy nghề làm báo trông nom, mà không ai không biết rằng một nhà làm báo « bịt » tin tức đi rất giỏi) mới ra lệnh cấm hết các thư từ, công văn bất cứ về việc gì. Huống kiểm duyệt nghĩ ngờ rằng bất cứ thư từ gì cũng sẽ loan báo ra ngoài cái điều mà người ta muốn giữ kín.

Nhưng những bưu tin của ông Levine gửi đi rất may mắn như đã nói trên. Một bức đến Londres; ở đây người thư ký khác lên thay nên không hay gì hết về điều đã định ước kín của đôi bên. Một bức đến Paris thì người thư ký ở đây quên đăng hẳn điều bí ước, và chỉ nhớ một điều là: cách đây mười hôm, có nhận được lá thư của Levine xin 300 livres lờ phi thì đã gửi rồi. Tức giận quá — vì thấy nhà báo thụt tiền nhiều — ông gửi ngay điện tin trả lời:

« Levine, khách sạn Savoy, Moscou, tiền đã gửi tuần lễ trước rồi, điện hay làm sao thế? »

Thành thử một việc xảy ra rất quan trọng trong lịch sử cận-đại mà ở Âu-châu bao nhiêu lâu người ta vẫn không biết tới. (Lu)

LUYÊN TIẾP
ARCHITECTES
N° 42 BORGNISS DESBORDES
HANOI



TON BICH

Từ đây vào bờ, anh có biết bơi không?

— Anh không lo! Để yên tôi nghĩ lại « bài dạy bơi » mà hôm qua tôi vừa đọc.

NU CƯỜI NƯỚC MỸ

MÁY CÂU CHUYỆN NHẠT

NẾU ông muốn thử bạn ông và nghiên cứu cái trí thông minh của bạn, ông hãy kể cho họ nghe một câu chuyện mà người ta thường cho là buồn cười, đại khái như chuyện sau đây.

Một buổi sáng, một ông quản áo rất lịch sự vào một hãng bánh đặt làm một cái bánh đặc biệt hình chữ « S » hẹn hôm sau sẽ lấy. Sáng hôm sau, ông ta đến hiệu bánh, ngắm nghía chiếc bánh, rồi nói: « Ủ, làm khéo đấy! Nhưng tôi muốn làm cái bánh hình chữ S có, chữ S này kêu « la mã ».

Nhà hàng chiều khách, vai lòng nghĩ chiếc bánh rồi lại nói:

— Không, chưa được đúng hệ như ý tôi muốn.

Hàng bánh lại làm cái bánh khác. Lần này, khách hàng tỏ ý rất bâng lửng và khen bánh làm tuyệt khéo.

Lúc đó, chủ hàng bánh mới hỏi ông khách hàng khó tính:

— Vậy thưa ngài, chúng tôi phải đưa chiếc bánh này lại phổ nào?

— Không phải đưa đi đâu cả. Để tôi ăn ngay ở đây!

Khi nghe xong câu chuyện này, một hay hai thỉnh giả muốn lộ ra mình lễ phép, lịch sự, sẽ cười một lát.

Hai người khác — có lẽ là hai bà — sẽ chau mày nói:

— Câu chuyện mới nhạt làm sao!

Một vài người đứng tuổi sẽ quay lưng lại với một sự im lặng khinh bỉ. Còn người nào có trí thông minh sáng suốt hơn hết thì sẽ điềm nhiên đứng quan sát cái ảnh hưởng của câu chuyện kia trên nét mặt của

những người thực thụ ngồi nghe.

Những bạn đọc nghe câu chuyện chúng tôi vừa kể mà không cười tí nào thì có thể cho mình là có một trí khôn lành lặn và không cần đọc thêm những giống đười này nữa.

Nếu không, các bạn hãy nghe câu chuyện của hai anh em chàng Marx. (Hai anh hề pha trò có tiếng)

Hai anh em cũ và nhau vì để đánh mất một bữa hoa. Một người bỗng nghĩ ra rằng để quên bữa hoa đó trong một cái nhà bên cạnh. Một lúc sau, hai anh em cùng nhớ ra rằng, bên cạnh, không có cái nhà nào cả. Nhưng, họ bảo nhau:

— Thôi được! có khổ gì! ta sẽ xây một cái nhà ở bên cạnh chứ sao!

Và đây một câu chuyện khác na ná như thế:

Trước cửa tòa đốc lý một lính nhỏ kia, có để một khẩu súng đại bác.

Một người được cử ra để chăm nom, tay chùi khẩu súng ấy và cứ đứng ngoài hai giờ trưa thì bữa mới phát. Sau bốn mươi năm làm việc, một hôm người ấy bỏ về nhà báo với vợ rằng chàng vừa xin từ chức. Vợ vội vàng hỏi: « tại sao? » Người ấy điềm nhiên trả lời: « tôi để đánh được ít tiền. Tôi sẽ làm một khẩu súng đại bác riêng để từ nay mình làm việc cho mình, chứ không phải làm công cho người khác nữa! »

Hay là còn câu chuyện sau này nữa:

Một nhà phú hào già đứng lên báo muốn tìm một sinh viên trẻ tuổi có thể đi chơi với cụ sang Âu châu được.

Vừa bây giờ sáng, ông cụ đã bị chuông tè-lê-phôn reo bên tai: «

— Thưa cụ, tôi muốn thưa chuyện với cụ về vấn đề quảng-cáo của cụ đăng trên báo. Tên tôi là Robinson và tôi ở Yale. Tôi rất lấy làm tiếc mà nói với cụ rằng tôi không thể theo cụ sang Âu châu được...

Đã biết bao nhiêu lần, các bạn đã cười sau khi đọc những chuyện giống như chuyện vừa kể trên đây? (Theo báo « Lu »)

Ngũ-Tùng thuật

MỘT NHAN ĐỀ KỶ KHÔI

MỘT hôm, một nhà văn si trẻ tuổi đến tìm ông Courteline tại nhà riêng và thú rằng muốn nhờ ông một việc.

— Việc gì thế? Ông Courteline hỏi một cách khoan hồng.

— Thưa ông, tôi muốn nhờ ông nghĩ giúp tôi nhan đề quyển truyện mà tôi sắp cho xuất bản.

— Chà! Ông Courteline trả lời có vẻ chán nản.

Rồi ngẫm nghĩ một lúc, ông hỏi nhà văn kia:

— Trong sách ông, ông có nói gì đến cái trống không?

Ngạc nhiên lắm, nhà văn si kia liền trả lời:

— Nói đến trống! Trờ ơi! không!

— Được lắm, này thế ông không nói đến kèn chứ?

— Kèn! Không, tôi cam đoan với ông rằng không!

Nghe đoạn, ông Courteline liền nói:

— Vậy thì, ông đã sẵn có một đầu đề rất hay. Ông nên đặt cho quyển truyện của ông cái nhan đề: « Không trống, không kèn! »

M. P.

NHAN HỌ

KHI Hoàng-hậu xứ Hawaii sang du lịch bên nước Anh được hoàng hậu Victoria tiếp đãi rất long trọng ở điện Buckingham. Trong khi trò chuyện, hoàng hậu Hawaii có nhận mình vốn cũng có họ hàng với người Anh. Hoàng hậu Victoria lấy làm lạ bèn hỏi duyên cớ thì hoàng hậu Hawaii nghiêm nghị trả lời:

— Vì khi xưa ông cha tôi cũng có được dự phần ăn thịt nhà thám hiểm Cook.

CẢN THẬN

SMITH là một viên trạng sư trẻ tuổi có danh tiếng ở Niru-Ước, nhưng chỉ phải cái dang trí.

Một hôm, chủ sai đi Saint Louis để hỏi một người khách hàng về một vụ kiện quan trọng xử vào phiên tòa tới... Chủ ở nhà nóng ruột chờ hết ngày ấy sang ngày khác cũng chẳng thấy gì. Mấy hôm sau mới bắt được điện tín của chàng: « quên tên khách! xin nhắc lại cho ».

Ông chủ liền thận trọng trả lời:

— Tên khách là Hopkins, còn tên anh thì là Smith.

(Alm. 1935)
M. Phan dịch

LƯỢM LẶT



Một chiếc mũ di du lịch

ALBERT WIKKI, một người làm công rất tận tụy ở hãng New Jersey. Anh ta có ý muốn đi du lịch, nhưng không thể nào đi được, anh ta bèn nghĩ được một cách để gửi cái mũ đi thay mình. Anh ta phò thác cái mũ của mình cho một người cầm máy hay để nhờ ông này gửi xuống tàu ngay trước khi kéo neo.

Cái mũ đi rồi, khi đi xe lửa, xe autocar, đi zeppelin. Sau khi cái mũ đã đi vòng quanh thế giới, nó lại trở về Nhà Ước bằng chiếc tàu « Queen Mary ». Cái mũ ấy trở về tay chủ nó giữa một cuộc đón rước linh đình. Trong lúc ấy, Wikki được nhiều người khen ngợi và nhận được một cái vé biển không hề thưởng cho anh ta đi du lịch khắp thế giới.

(Voilà)

Người sáng kiến ra đồ hộp

NGƯỜI nào đã sáng kiến ra cách làm đồ hộp?

Đừng bảo là người Mỹ, mà là một người Pháp, người Pháp nào đây? Điều lạ nhất, chính là vua Napoléon 1er.

Vua đã sáng kiến mở ra một cuộc thi thưởng những người nào có cách giữ được các thức rau củ tươi hàng ngày để cho bọn thủy thủ đi xa có thể dùng

được.

Người được giải nhất là ông Appert, mà phương pháp của Appert ngày nay vẫn còn dùng theo mãi.

Thuyết không ăn thịt và hội đóng giày

MỘT hội đóng giày lớn nhất ở Mỹ thấy dân chúng Hoa-kỳ ít ăn thịt quá, nên lời ấy mới bị cáo lên rằng: — « Nếu không ăn thịt ăn nhiều thịt, thì không ai chịu giặt sức vật. Sức vật không bị giết sẽ không có da để bán nữa. Không có da, tất nhiên giá giày phải bán đắt lên 20 phần trăm. Bởi thế hội cho cái thuyết không ăn thịt là một lý thuyết nguy hiểm đáng sợ ».

Đọc những câu bá cáo của hội đóng giày trên đây thì ta có thể kết luận được rằng:



— Ai muốn cho giá giày về nếu cố ăn nhiều thịt « bifteck » đi.

(Almanach Vermot)

Cái khám ở Vatican

VATICAN sẽ có một cái khám, đó là một chuyện đã nhất định rồi. Tại sao, lâu nay ở Vatican không có khám? Bởi vì từ trước tới nay đức giáo hoàng vẫn tự coi mình như một tội nhân ở đất thánh, không phải người có quyền cai trị một nước.

Từ khi người ta tôn đức giáo hoàng

TRANH KHÔNG LỜI



lên chức ấy, thì ngài mới nghĩ rằng, một nước dù nhỏ đến đâu, cũng cần phải có cái khám để giam cầm những người phạm tội.

Vì, hàng năm, có một kỳ những tín đồ đến thăm giáo hoàng, ngài thấy trong bọn tín đồ ấy cũng có thế có những kẻ không tốt.

Trước kia ở Vatican chỉ có một đội binh nhỏ như một đội cảnh sát để trực xuất kẻ phạm tội hay là để giải giao họ về sở cảnh sát Ý.

Nhưng bây giờ thì những tội nhân sẽ giam hãm ở Vatican, bị lấy cung ở đây hoặc bị kết án giam luôn ở đây nữa. Không cần phải nói thêm rằng, khám Vatican là một cái khám kiểu mẫu, ở đây các điều lệ vệ sinh hẳn được trong nom kỳ lưỡng hơn mọi nơi.

Chỉ có một điều nên sợ, là những bọn nghèo khổ họ sẽ tìm hết cách để được vào nằm ở khám ấy vài tháng cho đỡ chịu.

(Miroir du Monde)

POUR CET ÉTÉ,
CHEMISES EN JOIE INDEMAILLABLE
/ LIP LAINE POUR BAIN DE MER
QUALITÉ / SUPÉRIEURE / PRIX RÉDUIT.

FABRICATION EN SÉRIE
ET VENTE EN GROS CHEZ
MANUFACTURE CIGLOANH
68-70 R. DES ÉVENTAILS - HANOI - TEL 525.

N. B. Le magasin est fermé tous les jours de 11h30 à 17h30

ANH-SANG

Ông Thống sứ YVES CHÂTEL
với hội ANH SÁNG



CHIỀU thứ hai 29 Juin, ông Thống-sứ Yves Chatel đã tiếp Đại-biêu Ủy-ban tạm thời hội ANH SÁNG.

Với một nét mặt lúc nào cũng vui vẻ, một nụ cười niềm nở, ông Chatel mời chúng tôi ngồi rồi bắt đầu vào chuyện ngay.

— Tôi rất lấy làm vui lòng tiếp các ông và nhất là thấy phần đông thanh-niên Annam đã đề ý lo lắng đến cuộc sinh hoạt đồng bào lao khổ của họ. Chính phủ Bảo-hộ sẽ không hẹp hòi gì mà không nâng đỡ những công việc nhân đạo như hội ANH SÁNG. Các ông có thể bảo họ : tôi sẽ sẵn sàng đến hội « Khuyến khích những nhà sạch sẽ » cũng như các quan chức thuộc quyền tôi. Quan Toàn quyền Brévié sẽ vui lòng nhận chức Danh dự Hội-trưởng của hội.

Nhân thế chúng tôi mang theo bản vẽ « Một xóm thợ thuyền » của kiến trúc sư Ng-cao-Luyện, ông Chatel giờ ra xem rồi nói :

— Phải, công cuộc của hội lúc đầu là nên thực-hành ngay việc lập ở Hà-nội, Nam - định, Hai - phong những xóm thợ thuyền để giúp đỡ những gia-đình thợ thuyền không có nhà ở, phải chú rúc vào những căn nhà tối tăm, bẩn thỉu không có một chút vệ-sinh nào. Hội sẽ nói với các ông chủ nhà máy giúp hội để xây dựng những xóm thợ thuyền ấy.

Hội sẽ cho thợ thuyền thuê một giá rất rẻ và khi nào số tiền thuê ấy ngang với số tiền làm nhà thì hội sẽ giao hẳn cái nhà ấy cho họ làm vật sở hữu. Nghĩa là người thợ nào đến thuê một căn nhà ANH SÁNG cũng có hy vọng trở nên chủ của nhà ấy. Mỗi một căn nhà lại có một khu vườn riêng, đủ chỗ cho chủ ở trồng trọt, để ai nấy cũng có một vị nghĩ là mình ở trong đất của mình.

Chúng tôi lại trình bày ý kiến

muốn khởi công làm ngay một xóm thợ thuyền ở Hà-nội để làm kiểu mẫu.

Ông Thống sứ tươi cười nói :
— Được rồi ! Các ông hãy cứ cố gắng cho nhiều hội viên và nhiều người cho tiền đi đã. Tôi sẽ thương thuyết với quan Công sứ Hà-đông và quan Võ-Hiến Hoàng-trọng-Phu tìm cho hội một miếng đất ở hạt Hà-đông để dựng « xóm thợ thuyền » đầu tiên của hội.

« Còn ANH SÁNG đối với dân quê thì sau này hội sẽ bắt đầu thực-hành ở miền Trung châu và Thượng du, chỗ nào nhà nước muốn đi đến đến. Hội sẽ dựng một làng kiểu mẫu cho dân ở khai khẩn. Và hội sẽ tổ chức những « làng con nười » cho các thành phố, hay các tỉnh. Ví dụ Thái-bình, Nam-định hay một tỉnh nào có dân đi khai khẩn, hội sẽ lập những làng « Thái-bình », làng « Nam-định ». Tiền chi phí lập những nhà ấy sẽ do quỹ địa phương hội ANH SÁNG các tỉnh chịu.

« Hội sẽ tùy theo trợ cấp hay giúp đỡ cho những nơi nào muốn sửa sang lại làng xóm, làm nhà theo kiểu của hội, đào giếng theo lối khoa-học vệ-sinh, sửa sang đường xá cho phong quang đẹp đẽ. Nhưng đó là công việc về lâu dài của hội.

« Bây giờ thì trước hết hội phải có phép của chính phủ cho chính thức thành lập đã.

« Vậy các ông về soạn ngay một bản điều lệ đưa đến cho tôi. Tôi sẽ đưa ra ban thường trực Hội-đồng chính phủ sắp họp nay mai duyệt ý. Và các ông có thể cố động ngay từ bây giờ cho nhiều người biết đến hội để lúc nào làm việc đã có nhiều người nhiệt thành giúp đỡ.

Ông Thống sứ Chatel nói từ đầu đến cuối, như giảng một bài học chuyên môn mà ông là một bậc giáo sư lão luyện.

Chúng tôi chỉ việc ngồi ghi chép những câu ông đã nói để giúp vào

HỘI ANH SÁNG CHÍNH THỨC THÀNH LẬP

UY BAN (tam thời hội ANH SÁNG) trân trọng báo tin hết thảy các bạn hữu Trung-Nam-Bắc : Hội « Bãi trừ những nhà tối tăm nay đổi lại là hội « Khuyến khích những nhà sạch sẽ » đã chính thức thành lập.

Bản điều lệ đã đề để lên ông Thống sứ Chatel, nay mai sẽ đem ra ban Thường trực Hội đồng chính phủ duyệt ý.

Xin các bạn chú ý rằng : hội ANH SÁNG không phải là công cuộc riêng của một đảng phái, một giai cấp hay một tôn giáo nào.

Hội ANH SÁNG là công cuộc chung của cả một dân tộc mong làm cho nhau có ngày ra khỏi chỗ tối tăm, bùn lầy, nước đọng, để có một tương lai tươi đẹp, rực rỡ hơn hiện tại.

Khi nào chúng ta nghĩ có những người ngoại quốc trông thấy dân quê và thợ thuyền Annam ở những nhà ẩm thấp, bẩn thỉu mà ai ngại, thương xót thì ta cần phải rủ nhau hết sức hàn dân về lẽ thương xã-hội kia bằng cách cố-dộng cho hội ANH SÁNG và vào hội ANH SÁNG.

Nào ! mấy nghìn các bạn là viết thư cho Ủy ban ANH SÁNG để gom góp ý kiến và khuyến khích ANH SÁNG, các bạn hãy cố động mỗi người lấy mười người, hai mươi người, càng nhiều càng, vào hội ANH SÁNG ! Như thế, hội chúng ta sẽ có ngày hàng vạn hội viên ngay lúc đầu.

Xin nói rõ : vào hội ANH SÁNG không khó khăn gì. Thường hội viên mỗi người đóng một đồng bạc một năm.

Hội viên khuyến khích, riêng dành cho anh em thợ thuyền, dân quê và

tài liệu của hội ANH SÁNG.

Trước khi đứng lên, chúng tôi yêu cầu :

— Chúng tôi xin phép Ngài mời Ngài làm Hội trưởng cho hội chúng tôi vì Ngài là một vị thượng quan

học sinh mỗi năm đóng hai hào !

Một đồng bạc ! Hai hào ! Món tiền tuy nhỏ mọn, nhưng góp gió thành bão, nếu hội ANH SÁNG có chừng một ngàn thường hội viên và năm ngàn hội viên khuyến khích trong năm đầu thì hội đã có một môn tiền là hai vạn đồng.

Với tiền của chính phủ trợ cấp, tiền của các nhà từ thiện cho, tiền đóng của tân trợ hội viên, tiền thu được ở các cuộc vui do ban khánh thiết tổ chức, hội ANH SÁNG sẽ đủ tài lực để thực hành một phần chương trình của hội.

Nhưng việc cốt yếu là ai ai cũng coi việc cố-dộng cho hội ANH SÁNG và vào hội ANH SÁNG là bổn phận của mình.

Hội ANH SÁNG một phương trào mới, đưa dân tộc Việt-Nam đến một cuộc đời mới, đẹp đẽ, trượng bực.

Các bạn còn đợi gì mà không ủng hộ hội ANH SÁNG, cố-dộng cho hội ANH SÁNG, và biến tên vào sổ hội viên hội ANH SÁNG !

Ủy ban tạm thời hội ANH SÁNG

BUỔI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỦA HỘI ANH SÁNG

Trong tháng jullet này, sẽ có một buổi hội họp công khai ở Hanoi để bàn ban trị sự chính thức ANH SÁNG và chia ra từng tiểu ban làm việc.

Xin các bạn đến biết tên hay gửi thư về cho ban Phạm văn Bình, N. 55 Rue des Vernicelles, Hanoi, để liên việc đặt giấy mời hôm Đại hội đồng này.

mà dân Annam chúng tôi hết sức kính mến và tin cậy.

Ông Thống sứ Chatel giờ tay ra bắt tay chúng tôi, với một nụ cười tươi lán :

— Được rồi, cái đó, các ông không ngại. Quan Toàn quyền Brévié, tôi, hay các vị thượng quan Pháp, Nam khác sẽ chú ý đặc biệt đến hội, vì đó là một công cuộc xã-hội đáng khuyến khích.

« Các ông cứ yên tâm về thảo điều lệ rồi đưa đến đây cho tôi.

Chúng tôi từ biệt ông Thủ-Hiến Bắc-kỳ, tình cuộc hồi kiến có nửa giờ. Nhưng những lời nói của ông Thống sứ Chatel đã cho chúng tôi trông thấy một tương lai rực rỡ đẹp đẽ của hội ANH SÁNG, nay mai sẽ đem đến cho dân quê và anh em lao-động một cuộc đời mới mẻ, vui tươi.

Phạm-văn-Bình
Thư ký Ủy ban tạm thời hội ANH SÁNG

Sách dạy thuật Thôi-Miên

Đã in tới 4 lần bằng quốc-ngữ Đán bà học lấy cũng giỏi ngay, đã có câu : « Muốn như tiên, phải học Thôi-miên mới được » ! Sách Thôi-miên dạy khoa-học như : Thần-học (Psychisme), Thôi-miên, Nhân-diện, Âm-thị, Xuất-hồn, Giáng-thần, Thần-giao cách-cám, Trị bệnh học v. v. mục đích để phá tan nền mê-tin của thế giới, mưu tâm lấy thuật « SỐNG MÃI KHÔNG CHẾT » ! khám phá mào bí mật của tạo-hóa. Ma, Quỷ, Bùa-mé, Phù-thủy là gì ? Tại sao lại trị bệnh và sai khiến và hiện hình được ở nơi xa mình ? ! Học giỏi có thể bay lên được (bản tấy có người học Thôi-miên mà bay được)... Sách giá 2p50, cước gởi 0p30, gởi contre remboursement là 2p96, phải gởi 0p30 tem thư trước.

Thư, mandat để cho nhà xuất-bản như vậy :

NHẬT - NAM THƯ - QUÁN - 102 Hàng Gai Hanoi



TRUYỆN NGẮN của KHAI-HÙNG

— Các chị đã chờ riêu em rồi.
 — Người ta khen đây chứ. Ờ,
 Thúy-Lan yêu điệu thực đấy.
 Hai người lại cười. Thúy-Lan
 thẹn đỏ mặt, lẳng lặng tháo cái
 — Thôi đi, Thúy-Lan!
 — Thúy-Lan à, còn có mấy hôm
 huyện ta đã bắt đầu mở hội rồi.
 Chúng ta tha hồ thỏa thích hát
 đối với bọn con trai.

Quan quan thư cửu
 Tài hà chi châu
 Yêu điệu thực nữ
 Quân tử hảo cầu.
 Kinh Thi

N GÂN dâu chạy thẳng lấp
 tới chân đê Hoàng hà.
 Mặt trời mới mọc xiên
 chếch ánh nắng dịu
 vàng qua những lá mỏng xanh
 tươi. Những hạt móc buổi mai
 lấp lánh như minh châu nằm
 trong ngọc bích. Đắng xa về phía
 đông, làn sương lam nhẹ nhàng
 tản ra như sương khói nhạt là là
 bay theo chiều gió và dần dần
 tan đi.

Trong một nương dâu, giữa
 những tiếng rào rào hải lá và
 tiếng sột sạt nồn cành, một câu
 ca dao cất lên, giọng thanh và
 bổng:

Quan quan thư cửu
 Tài hà chi châu
 Yêu điệu thực nữ
 Quân tử hảo cầu.

Dứt lời ca, mấy dịp cười cũng
 phá lên, khiến người thiếu nữ
 vừa hát xấu hổ chạy ra vệ đường.
 Tức thì hai người thiếu nữ nữa
 chạy theo liền sau. Cả ba cùng trẻ,
 cũng phục sức như nhau, đầu
 búi tóc chít chéo vương khăn dây
 nhuộm chàm, mình yếm áo ngắn,
 xiêm chèn bằng vải thô và cũng
 nhuộm chàm. Chỉ có ba cái thắt
 lưng là khác màu nhau: màu
 xanh, màu hồng và màu nguyệt
 bạch.

— Hát nữa đi, Thúy-Lan.



nặng dựng gần đây là dâu đeo ở
 vai ra đặt xuống đất.

— Chị Bích, chị Lý ơi, em biết
 các chị bắt hay, lại đặt về giới
 rồi, em bị sao kìa!

Thúy-Lan bỗng rầu nét mặt.
 Đôi mắt sáng xam mờ dưới cái
 nắng lẹ dục, chẳng khác nền trời
 dương xanh trong thốt bị mây
 mưa kéo tới làm tối đen. Nàng

ngập ngừng:

— Hai chị vui được ư?

Bích cười, đáp:

— Chứ sao. Dự lễ cưới đức Hà-
 Bá, nhân dân ai không vui mừng?
 — Em thì mỗi năm gần đến
 ngày hội em lại buồn, em lại
 thương người bạn em năm xưa
 bị ném xuống sông... Đau đớn
 lắm, hai chị à!

Thúy-Lan bưng mặt khóc rưng
 rức. Lý an ủi:

— Can chi chị phải thương
 Ngọc-Dung. Nay Ngọc-Dung đã
 lên ngôi đức thánh bà, được cả
 huyện hằng năm cúng tế. Sung
 sướng biết bao! Chị có nhớ
 không, năm ấy Ngọc-Dung thẳng
 bộ áo gấm, xiêm gấm, đầu đội
 mũ kim tuyến, chân đi hài cảnh
 phượng, trông lộng lẫy như một
 vị tiên nga giáng thế. Chị em
 mình làm lưng xuất đời vất vả,
 được sống mấy ngày sung sướng
 về vang, được các ông đồng, bà
 vu cùng bọn huynh trưởng trong
 huyện đón rước, tế lễ, rồi mình
 bước một bước lên làm đức bà,
 như thế thì chết cũng đáng một
 đời rồi, còn oán trách gì nữa.

Nehe mấy lời của bạn, Thúy-
 lan càng nước nỡ khóc thấm thiết,
 nước mắt ướt đầm giày lưng.

Vắng có tiếng nhạc ngựa từ
 phương bắc tới, mỗi lúc một gần.
 Ba cô gái què lẳng tai nghe. Và
 Thúy-Lan vội đưa vạt áo lên lau
 mắt lệ.

Tiếng nhạc đồng rộn rã và
 trong trẻo như dịp đàn sắt đồ
 hồi. Thúy-Lan nghĩ thầm: «Chẳng
 là một công tử nơi quyền quý thì
 cũng là một văn nhân có đại tài...»
 Bất giác nâng đứng dậy vuốt
 thẳng tà áo, nép xiêm, chít lại
 cái khăn vương cho ngay ngắn.
 Lý và Bích cùng mỉm cười, nói
 rộn:

— Thúy-Lan xinh đẹp lắm rồi!
 Tiếng nhạc nghe đã lan lạnh

bên tai. Một lát sau, hiện ra trên làn dầu xanh cái mũ gốm, đôi giày lụa hồng bay phấp phới trong không. Rồi cái áo đoạn màu thiên thanh, cái đai lưng thêu chỉ bạc, dần dần về rõ lên nền trời thu. Một phong lưu công tử lòng buồn giãy khẩu cho con ngựa bạch chạy nước kiệu trên con đường vòng, lượn theo cái lạch nước uốn khúc giữa ngàn dâu.

Lý và Bích sợ hãi ú té chạy xuống nương dâu ẩn nấp. Thủy-Lan không những không trốn tránh, mà còn trán trán nhìn người khách lạ, không chút bẽn lẽn thẹn thùng, tưởng như nàng đứng đó mong đợi chàng từ lâu.

Vấn nhân kim cương ngựa mũm cười, hỏi:

— Cháo cô em, cô em hình như có biết tôi?

Thủy-lan vẫn không cúi mặt, mắt vẫn không chớp. Vấn nhân tự nhủ: « Gái quê mà xinh đẹp lạ lùng! » Rồi chàng lại hỏi:

— Có em người thôn này?

Thủy-Lan khẽ gật.

— Nhà cô em ở đâu?

Thủy-Lan trở một xộm lơ thơ máy nóc nhà tranh bên gióng nước chảy. Vấn nhân ngắm nghía những cây đào già cỗi trong xóm:

— Chừng đây thuộc Đào thôn.

Tôi thường nghe nói con gái Đào thôn đẹp có tiếng trong huyện Nghiệp.

Mà Thủy-Lan đồ bày.

Nhưng vấn nhân đã giật giãy cương và con ngựa trắng như tuyết của chàng đã bỏ đất rất đều chạy về phương nam. Tiếng nhạc rộn rã mỗi lúc một xa.

Thủy-Lan đang ngáy người vin cánh dầu đứng ngó theo, trong óc vẫn vơ bao mộng đẹp, bỗng hai dịp cười mĩa mai cùng thét bên tai. Nàng giật mình quay lại. Lý hỏi:

— Người nào thế mà chị dám đứng lại nói chuyện với người ta?

Bích cũng hỏi:

— Chị không sợ người ta đâm túi?

Thủy-Lan yên lặng khoác năng

dầu lên vai trở về nhà:

— Hai chị ạ, người ta biết chị em mình ở Đào-thôn.

— Thế à?

— Người ta lại khen con gái Đào-thôn đẹp.

Bích cười:

— Vì người ta thấy chị đẹp chứ gì.

— Chỉ cứ nói! Thôi chị em ta về mau kẻo mẹ em mong là đâu.

Năm hôm sau. Trời đã về chiều, bóng vườn đào giãy dài trên sân đất. Ở ngoài hiên xếp thành chồng những phen nửa cái rơm. Công việc nhất kén vừa xong. Bà Dương-thị vui vẻ bảo Thủy-Lan:

— Không mấy khi được lra làm tốt như lần này, con nhỉ.

Nhưng Thủy-lan đương gửi hồn theo giấc mộng nên không

— Cái gì thế, con?

— Thưa mẹ, người cười ngửa.

Bà lão bở ngỡ không hiểu:

— Người cười ngửa nào?

Nhưng trước công vô cớ đã đứng. Và có tiếng người gọi. Thủy Lan bẽn lẽn, ngập ngừng bước ra.

Bà Dương-thị cũng theo liền sau.

Khách đi vào cất lời chào rồi vui vẻ nói:

— Tôi đến mừng cụ.

— Thưa ông từ — vì người mới đến là ông từ đền thờ Hà-Bà —

lão có gì đáng mừng đâu?

— Vậy ra cụ chưa biết tin?

— Tin gì đấy, ông?

— Tin mừng trong họ cụ, trong nhà cụ, chứ còn tin gì.

Thủy-Lan lo sợ đứng lảng tai nghe, mắt đăm đăm nhìn ông từ.

Tâm linh nàng như báo cho nàng biết trước sắp xảy ra tai nạn.

Nhưng bà Dương-thị mẹ nàng, vẫn thần nhiên hỏi ông từ:

— Tin gì thế, ông? Ông linh, cảnh chúng tôi mẹ góa, con côi,

làm lung vút và quanh năm, còu dăm mong tin gì vui mừng nữa?

— Thưa là một danh dự lớn cho nhà bà.

Mặt Thủy-Lan tái đi. Nhưng cụ Dương-thị vẫn hỏi:

— Danh dự lớn cho nhà tôi?

— Vâng, vì cô Thủy-lan, con cụ, vừa được các ông đồng, bà vu lại

đền thờ đức Hà-Bà tuyên lên ngôi đức thành bà. Từ tôi đến báo tin

mừng ấy với cụ để cụ liệu mà may mặc trang sức cho cô Thủy-Lan.

Một tiếng huyên. Bà lão quay lại nhìn. Thủy-Lan ngã vật ra, nằm bất tỉnh. Ông từ thần nhiên nói:

— Cô ấy sung sướng quá nên cảm động. Thôi chào cụ, tôi phải về đền để dọn dẹp dịp ngày mai

bắt đầu mở hội.

Trước cảnh chiều thu vàng ủa, hai mẹ con ôm nhau khóc thảm thiết.

Ngoài kia, giọng ca vui, tiếng cười đùa của các cô gái hái dâu

trở về trong xóm...

(Còn nữa)

Khái-Hưng



Hôm nay tám nhà em bắt đầu ăn đổi dấy, hai chị ạ, vì thế em mới phải nhờ hai chị làm giúp...

Thủy-Lan nói rất nhiều như đề giấu sự cảm động. Nhưng cặp má kia ửng đỏ, đôi mắt kia sáng

ngời, nàng đâu được ai!

nghe rõ lời mẹ.

Trước nhà, qua giậu tầm xuân, ngàn dâu xanh, xa xa lờn trong

stromg chiều.

Bỗng có tiếng nhạc ngựa vãng vắng đầu đó. Thủy-Lan đứng phắt dậy, rướn nhìn qua giậu.

Mời các bà, các cô lại xem các máy Âu-Mỹ từ xưa đẹp người

MỸ-VIỆN AMY SỬA RĂNG ĐẸP, VÚ NỮ

Soins de beauté anglais et américains. — Massage et maquillage modernes, élégants

Biểu một hộp kem, phấn chì, son, nước hoa hay brillante: Oyster (Con-hến). Houbigant, Tokalon, Orsay, Coty, Chermay. Roger hay Leatheric, v. v... nếu mua từ 6p trở lên. Sữa răng thêm trắng, đẹp bóng bằng máy và thuốc Emaildent 0p50 - 1p - 2p. Răng đen đánh trắng bằng máy và thuốc Emaildent: 1p50, 2p50 - 3p50. Rất trắng đẹp bóng - Da trắng mịn tươi đẹp mãi 2p. - 3p. một hộp. Dùng phấn liếm thoa hóa chất này, da không khô bạc, nước da tươi mịn mãi. Tóc dài, mượt tóc đen, hung và bạch-kim, tóc rụng. Rụng lông, gàu, lông mi dài cong, trứng cá « khỏi nhàn, không còn vết thâm, không phát lại », nốt sần nơi mặt, đều giá: 1p. - 2p. - 3p. một hộp. — Tóc mọc, giám má, tàn nhang, sẹo, lông mày mọc thêm, vết son trâm đen, gầy béo, bôi nở vú (tròn đẹp mãi mãi) 2p. - 3p. một hộp. — Nổi ruồi, hột com, răng trắng, nẻ da, 0p50 - 1p, một hộp. Trị da dãn, nước rỏ mắt đẹp sáng đều giá 1p. 2p. một hộp. — Thuốc trẻ đẹp lại tươi da, xanh tóc (uống) giá 2p - 3p một hộp. Mũi phân, mũi da lỵ dầm rất hợp. Díp, dao kéo, massagein 1p50, mặt nạ cao su, đồ uốn tóc: 1p80 - 8p - 2p, và đồ uốn lông mi, v. v... rất đủ đồ sửa sắc. Hàng mới giá hạ.

Xa xin gửi linh-hóa giao-ngân, lấy hàng ở nhà giấy thép hay ga rời giá tiền tại đây. Hồi gì xin kèm tem trả lại.

Chuyên tổ sửa và bán ở MỸ-VIỆN AMY — 26 phố hàng Than, HANOI

NGÀY MỚI

TRUYỆN DÀI của THẠCH-LAM

CHƯƠNG I

TRƯỜNG bước từng bước nhẹ nhàng trên hè phố, ngừng mắt nghịch nhìn ngôi sao hôm cùng theo chàng đi lấp vào sau các lá cây. Trời mùa hạ đen và trong thăm thẳm, các vì sao lấp lánh như cùng một điệu. Trường thấy tâm hồn mình cũng cùng một điệu vui vẻ như thế, và vòm trời, ngàn sao, với những cơn gió mát thoảng đến đối với Trường như hòa hợp, thân mật lắm.

Cái vui của Trường chỉ là một cái vui rất giản-dị. Hai ngày trước, chàng vừa thi đỗ bằng thành chung một cách không ngờ. Khi nhận thấy tên mình trên bảng, Trường hồi hộp cảm động. Tuy chàng coi sự thi đỗ là một việc thường, và thấy người ta chú trọng đến cuộc thi một cách thái quá, chàng sinh ra kính bỉ cuộc thi, vậy mà chàng không giữ nổi được sự vui mừng. Đến bây giờ Trường vẫn còn thấy trong người nhẹ nhõm và khoan khoái. Chàng muốn đi mau lên để chóng về tới nhà.

Qua một phố, Trường thấy đông đúc và ồn ào quá. Vì nóng nực, nên mọi người đều bắc ghế hay giải chiếu nằm ngón ngang cả ở trên hè. Trẻ con chạy nhảy nô đùa, và các hàng quà cất tiếng rao lạnh lạnh.

Trường phải đi chậm lại, vì dia đường người ta gánh nước rõ ướt như tưới. Nhìn vào các căn nhà, Trường thấy tối tăm và như có hơi nóng nặng nề đưa ra; thỉnh thoảng, một căn nhà mới có ngọn đèn con leo lắt. Chàng cảm thấy cái sống eo hẹp của những người phố ấy, cái nghèo hèn của họ.

Sự liên tưởng nhắc Trường nghĩ đến căn nhà mình ở, cũng nhỏ hẹp và nóng bức như thế. Nhà chàng từ nhà chợ dọn lên trên này được ba năm. Sự đó có thể được vì, cách đây chừng ấy năm, anh cả chàng cũng đỗ bằng thành chung như chàng bây giờ. Anh Xuân được bổ đi làm việc nhà nước. Mẹ chàng bèn thuê xếp ngôi hàng sên vật ở chợ quế, đem cả nhà lên thuê một căn nhà

nhỏ ở Ngô huyện, chỗ chàng ở bây giờ.

Một lần nữa, Trường thấy rõ rệt sự thi đỗ của chàng sẽ có một kết quả tốt cho cái đời chung gia-đình chàng. Đó là cái hy vọng đặc nhất của những nhà nghèo như nhà chàng để mong lên được một cái địa vị khác. Mẹ chàng đã đề vào đây bao nhiêu điều mong ước ! Lúc chàng nộp giấy má để thi, mẹ chàng không ngần ngại

địu dàng của người con gái.

Đầy cửa bước vào, Trường thấy trong nhà thấp đèn sáng hơn mọi ngày thường. Biết là có khách đến chơi, Trường ngập ngừng toan quay ra cửa, nhưng em gái chàng đã trông thấy, vui vẻ chạy ra hỏi :

- Anh đi chơi đâu mà bây giờ mới về ? Bác Hai đến đợi anh mãi
- Bác đến tự bao giờ ?
- Đến đã lâu rồi. Bác ăn cơm

hóng tối buồn cười.

— « Xin cảm ơn bác, bác lại còn cho... » Trường vừa lúng túng nói vừa nhìn bà Hai một cách vui vẻ.

Chàng ngồi xuống ghế, với tay mân mê mấy quyển sách để trên bàn, những quyển sách không bìa, góc giấy đã cong, chẳng chặt những chữ viết và nét mực. Bao nhiêu đêm thức khó nhọc để làm việc !

Bà Hai săn sóc hỏi :

- Hết hè, cậu Trường mới xin vào học chứ.
- Thưa bác, học đâu cơ ạ ?
- Vào Cao-đẳng chứ còn đâu nữa.

— « À, vâng. Nhưng cũng còn lâu ». Trường vừa trả lời vừa mơ màng nghĩ ngợi : « Vội lại cháu cũng chưa định xin vào ban nào ».

— « Tôi tưởng chỉ có một trường Cao-đẳng thôi ». Bà Hai quay về phía mẹ Trường : « Cậu Tuyết đồ tham biện cũng ở Cao-đẳng ra đấy ».

— Vâng, ông ấy học trường luật. Còn nhiều trường nữa, như trường sư phạm, trường thuốc, trường lục lộ, canh nông.

Tự nhiên Trường nói thêm :

— Có lẽ cháu xin vào học ban nông. Để về làm ruộng.

Bà Hai lại khảnh khách cười, vì bà cho là câu nói đùa không quan hệ. Có lẽ bà cũng không hiểu trường canh nông là gì. Đối với bà, chỉ có trường học thi đỗ ra làm tham biện mà thôi.

Trường ngắm nghĩ : chính chàng cũng chưa biết hết hè sẽ làm gì. Xin đi làm hay là vào Cao đẳng học nữa ? Trường lấy làm lạ thấy một vấn đề quan hệ đến tương lai của đời chàng như thế, mà chàng không thấy tha thiết lắm. Thật ra từ lúc nhỏ bắt đầu đi học cho đến bây giờ, chàng chưa bao giờ thấy sự học biết là thích. Chỉ có những cái thõa mãn con con của tình tự ái : đứng đầu lớp, được giải thưởng, lời thầy ban khen hay một lời cảm phục thốt ra ở miệng những bạn học về một bài luận. Còn Trường học cũng thấy như làm một việc gì khác, chàng học bởi vì chung quanh chàng người ta cũng học.



mở cái chấp con lấy ra nằm to giấy bạc mới nguyên đưa cho ; sự tin cậy ấy Trường thấy ân cần và thăm thía, bởi vì vốn nghèo, chàng đã hiểu biết giá trị của đồng tiền.

Trường vừa đi vừa nghĩ ngợi, về đến đầu phố nhà lúc nào không biết. Bóng tối của căn phố nhỏ có mỗi một ngọn đèn điện lơ mờ, bao học lấy chàng. Trường rảo bước mau. Gần đến nhà, chàng thấy trên hè, những người ở bên cạnh bắc ghế ngồi hóng mát. Tiếng nói chuyện vui vẻ ; Trường nhận ra lần trong đó một tiếng nói trong treo và

đầy, giờ đang nói chuyện với mẹ trong kia.

Trường treo mũ trên mắc, theo em đi vào. Vừa thấy con, mẹ Trường đã âu yếm hỏi :

— Con đi đâu không về ăn cơm. Cả nhà đợi mãi, vừa mới ăn xong thôi. Lan dọn cơm cho anh con ăn đi.

Bà Hai cũng cất tiếng vang vang nói : « Chúng tôi đói đã ăn trước cả rồi » như để tạ lỗi. « Đây có lẽ tao tôi mang đến mừng cậu cử mới đây ». Một cái cười khảnh khách để lộ hai hàm răng đen của bà và làm rần cái mặt hồng hào và phính phính, có những

Tuy nhà chàng nghèo, và chàng vẫn nghe thấy cha mẹ khuyến cáo học để sau đi làm lấy tiền, chàng cũng không thấy cái liên lạc gì trong sự học và tiền bạc cả.

Khi chàng còn nhỏ ở nhà quê, ông cậu họ ngoại của chàng thì do về mở tiệm ăn khao linh đình, mới cả bằng huyện. Trường được đưa cột nghề những lời chúc tụng, nhìn về mặt hẳn hoan sung sướng của bà cụ « cô », lấy làm lạ lùng lắm. Nhưng khi nhìn đến mẹ chàng cũng được mời sang ăn cỗ, mẹ chàng ngồi trầm ngâm có vẻ nghĩ ngợi và hơi buồn rầu giữa các bà vui vẻ khác. Trường tuy bề ngoài cũng cảm thấy một sự gì mà chàng không nhận biết được cái quan trọng.

Thấy Trường nghĩ ngợi, bà Hai nhìn chàng có vẻ âu yếm và kính phục. Bà quay lại phía mẹ Trường, khẽ nói :

— Cậu ấy bây giờ xanh và gầy nhũn. Tôi có mấy lạng cao của bà Cửu để lại, tốt lắm. Để mai tôi cho nó mang lại để cậu ấy dùng nhé.

Bà Hai lại lộ vẻ lo lắng :
— Bà phải cho cậu ấy làm hồ luôn mấy được. Học mãi nó giặc người. Như cậu gì con bà huyện Thanh ấy, về sau ho lao mà chết đấy.

Trường nghe nói buồn cười. Mẹ Trường cũng cười, hơi có vẻ kiên, đáp :

— Cậu nó nhà tôi thì chả bao giờ ho lao vì học cả. Vì có học mấy đâu ! Hễ tôi có khuyến cáo nó, thì lại bảo chẳng cần học cũng thì đó.

Mẹ Trường cười nói thêm :
— Ấy bà tính con nhà rắn đầu rắn có thể đấy ».

Cả hai bà lại cùng nhau cười vang lên và ròn như tiếng nhạc. Mẹ Trường giờ gói lễ, táo mà từ này vẫn để nguyên, lấy dao gọt vỏ :

— Thứ này bây giờ cũng đến năm, sáu bảo chỉ một cân, nhỉ bà nhỉ ?

Bà Hai trả lời dung dị, ra vẻ không quan tâm đến :

— « Tôi cũng chẳng biết nữa. Ấy, cháu ở nhà nó mua đấy ». Rồi bà nhìn càn lên, táo gọt quả cái đầu : « Để cũng đến thế. Bây giờ cuối kỳ tàu nên hoa quả đắt ».

Bà quay gọi Lan :
— «Này, chỉ mang ra cho anh ấy ăn», và chọn đĩa ngon nhất đưa cho.

Trường thấy đĩa lễ, táo cắt từng miếng xinh xắn và gọn ghẽ, Trường tưởng đến cái tay búp măng của một người thiếu nữ con nhà nên nếp xen gọi thức ăn mời khách. Trường mỉm cười ; người thiếu nữ mà chàng tưởng tượng ra đó chính là cô Hảo, con bà Hai. Chàng có sẽ lấy cô Hảo ấy không ?

Trường chưa bao giờ trả lời câu hỏi ấy, và chàng cũng không muốn quyết định nữa.

Trường được nghe nói đến cô Hảo từ lâu lắm, hồi chàng hãy còn nhỏ. Mẹ chàng với bà Hai là bạn thân, hai bạn lối có ngày xưa, nghĩa là không những hai bà chơi thân với nhau, cả tình chồng con và họ hàng cũng thân quen biết nhau cả. Ai là người có ý và nói đến trước ? Chỉ biết hai bà đã định với nhau sẽ gả lần con. Anh Xuân thì nhiều tuổi ; cho nên chàng trẻ của bà Hai sẽ định là Trường.

Mẹ chàng đã nhiều lần nói đến chuyện ấy với Trường, nhưng lần nào chàng cũng chỉ yên lặng nghe, không tỏ ý kiến gì cả. Với lại, Trường có ý kiến gì mà tỏ

được.

Chỉ có một sự chắc chắn. Bà Hai vì thế đối với Trường rất là ân cần. Bà săn sóc đến sức khỏe, đến sự học của chàng, giúp đỡ chàng trong sự ăn học, và giúp đỡ cả mẹ chàng tiền buôn bán nữa.

Trường nhìn bà Hai, quan sát nét mặt và dáng điệu của bà. Trường biết hôm nay, bà sung sướng và mãn nguyện lắm. Một cái vui chắc chắn và giản dị làm này nở những đường rạn trên đôi má hồng hào lấm lấm những nốt nhỏ. Tâm hồn bà ta cũng giản dị như thế. Bà là một người đàn bà trường giả, sống và nghĩ theo một vài khuôn khổ đã định sẵn, những khuôn khổ truyền lại mãi trong gia-đình. Cho nên lúc



bà ? Chàng chẳng hiểu việc lấy vợ lấy chồng ra sao ; chưa bao giờ chàng nghĩ đến sự ấy. Cũng như những người bây còn trẻ tuổi như chàng, nếu có ai hỏi về sự lấy vợ, có lẽ chàng sẽ không biết trả lời đấy là một việc tốt hay xấu. Tuy vậy, khi còn ở nhà quê, Trường thường được xem những đám cưới mà có đâu hay chủ rể hãy còn bé con. Trường thấy mọi người tràn trọng về sự ấy như một việc quan hệ, chàng tự nhủ rằng đấy là công việc của người lớn mà chàng không hiểu

giao bà cũng bình tĩnh, không có giác nào nghĩ quanh quẩn.

Trường đề mặc hai bà trò chuyện với nhau—chàng biết một cuộc gặp gỡ như thế lâu đến hàng giờ, tuy hai bà gặp nhau luôn — bác ghế ra ngoài hè ngồi. Trời lạnh nóng và oi ả hơn lúc trước. Một thân sậu cần và khô héo đứng sừng bèn kia đường, cảnh là im lặng như chờ đợi. Đây là tất cả cây cỏ xanh tươi mà chàng được nhìn ngắm từ khi đến ở căn phố chật hẹp này.

XEM BÓI XEM TƯỚNG, XEM TƯỚNG XEM BÓI DĨ VẮNG, TƯƠNG LAI, TƯƠNG LAI DĨ VẮNG..

Không nhìn, không hút, không dọa, không cầu không cúng



Ở xa chỉ cần viết ra mấy chữ hay là ký tên mình và tuổi (không cần ngày sinh tháng đẻ) gửi về kèm theo ngân phiếu 7 hào hoặc 15 tem năm xu cho Mère Khánh-sơn boîte 115 Hanoi trong 10 hôm sẽ trả : mọi việc xảy ra trong đời mình từ khi mới lọt lòng cho đến khi hai tay buông xuôi. Biết cách làm giàu, biết mặt kẻ thù ghét định hại mình, biết việc tình duyên, vợ con, vận hạn, lòng chồng, bụng vợ ra sao... Mère Khánh-sơn một nhà triết tự độc nhất vô song ở Đông-dương, một tay đã xem cho hàng vạn người và đã đào tạo ra hàng ngàn hạnh phúc cho hàng ngàn gia đình trong ba năm nay...

nếu năm chữ ký gửi về liền một lúc nghĩa là năm người xem thì chỉ phải trả tiền có bốn. Cần mỗi lần một người thay mặt để nhận chữ ký và tiền gửi về một lúc cho tiện và chánh sự mất thơ. Viết thơ về thường tình.

Trường thấy những người ở bên cạnh đã vào cả trong nhà. Mấy cái ghế với một cái bàn mây nhỏ, trên để bữa bãi khay và chén chè, hãy còn để ngoài. Một lát sau, Trường thấy một người thiếu nữ đi ra xếp dọn. Trong bóng tối, chàng đoán một khuôn mặt trái xoan, cái thân hình nhỏ nhắn và yếu điệu. Thiếu nữ từ dọn rất nhanh chóng, rồi lễ mễ một mình khiêng bàn ghế vào trong nhà.

Trường ngừng đầu nhìn lên, nhưng trời trong và ngân sao lấp lánh ban này không còn nữa. Mấy kéo che kín cả, ánh mây ngôi sao lờ mờ như sắp tắt.

Lan trong nhà bước ra, đứng tựa bên ghế chàng, nghiêng đầu, một tay giữ mó tóc dày, một tay vuốt cho chàng khô. Tóc của Lan rất dài và đẹp, nàng chăm chút đến luôn.

Trường hỏi em :

— Hai bà đã xong chuyện chưa ? không biết bao giờ mới được đi ngủ.

Trường nghĩ phàn nàn cho căn nhà chật hẹp của mình không có buồng riêng để nằm trong khi có khách.

— « Còn lâu anh ạ » Lan cúi xuống nói khẽ : « Em thấy hai bà đương bàn chuyện quan trọng trọng lắm. Đành biết chuyện gì ? » Lan cười : « Chuyện có Hảo với anh đấy. Em thấy bác Hai mai rủ mẹ đi xem thầy bói ở Cầu-giấy ».

Trường cau mày, nói :

— «Bói với toán, chỉ về tin nhảm ». Thực ra, chàng thấy khó chịu vì thấy bà Hai và mẹ chàng lại bàn đến chuyện ấy. Nhưng không muốn cho em biết, chàng hỏi lang :

— Anh Xuân đi đâu chưa về ?

— Anh ấy bảo đi xem chớp ảnh. Em, chả tin tí nào. Hôm nay thứ bảy, chắc anh ấy lại đi chơi suốt đêm chứ gì.

Hai anh em nhìn thoáng nhau, lặng yên. Đã mấy tháng nay, từ ngày chị cả giận chông trở về quê thì Trường thấy anh hay đi chơi khuya luôn luôn. Người anh Xuân trước khỏe mạnh, thì bây giờ thành ra bơ phờ, mắt sầm vào và có quầng đen. Trường nhớ lại những câu gắp gồng của anh, cả khi nói với mẹ. Chàng có khi chợt thấy mẹ ngồi một mình nghĩ ngợi, mắt đỏ lên như mới khóc. Trường biết mẹ buồn, nhưng không dám hỏi rõ việc gì.

— Em Lan, em vào xem mẹ có sai gì không, đi.

Lan vâng lời, nhẹ nhàng đi vào.

(Còn nữa)

Thạch-Lam

NGƯỜI TÀI XẾ DIÊN

TRUYỆN NGẮN của THẾ - LỬ

DÔNG HỒ của tôi chậm. Tôi ra chỗ ô-tô đỗ thì chuyện xe thơ chạy mất rồi. Phải chờ ở Tỉnh-lúc nửa ngày hôm đó, với một đêm hôm đó, với nửa ngày hôm sau mới lại có xe về Cao-băng. Tôi dành lưng thừng xách va-li quay trở lại, cố tìm bao nhiêu ý nghĩ lạc quan để vờ về sự khó chịu của tôi.

Bỗng một chiếc cam-nhông ở cuối phố tiến lên, tôi mừng rỡ, liền đứng chân ngang đường hỏi người sếp-phơ ngồi trên ấy:

— Xe đi đâu bây giờ thế, hở ông?

Người sếp-phơ, chừng bực mình vì phải hăm vội xe, trả lời độc cô một câu hết sức ngắn:

— Cao-băng.

Tôi reo lên:

— Tôi cũng đi Cao-băng đây... Cấp được ông thực may quá... Tôi lỡ xe thơ.

Người sếp-phơ lảng lạng chực cho xe tiến thẳng về chỗ cho tôi biết việc lỡ xe thơ của tôi không can hệ gì đến hắn, mà gặp được bản cũng không phải là một sự may mắn quá đâu. Nhưng tôi đã nắm được cơ hội.

Tôi cũng lảng lạng quàng chiếc va-li của tôi ra sau ghế rồi bước lên theo. Tôi ngồi chừng chặc bên người sếp-phơ, mím một nụ cười nhả nhả nhất của tôi và bảo anh chàng:

— Giờ thì ông đuổi tôi cũng không xuông.

« Tôi có việc rất khẩn cấp phải về Cao-băng ngay chiều hôm nay để mai đáp xe sớm đi Nácham.»

Hắn vẫn lặng yên. Tôi nói tiếp:

— Nếu ông biết được việc của tôi quan trọng đến mức nào thì hẳn sẽ chật, ông cũng không nề

từ chối tôi. Huống chi xe đây không chờ khách mà lại không thiếu gì chỗ ngồi... Và lại, cái ơn của ông, tôi sẽ...

Xe đột nhiên rướn lên cắt đứt câu nói tử tế của tôi. Người sếp-phơ cau mày và cũng vẫn không nói nửa tiếng.

Thế rồi, hình như muốn cho bõ tức, hắn mở nước đại cho xe chạy rống lên, không kiêng né gì cái bóng via yếu đuối của tôi. Mà không cứ tôi, ai ở địa vị tôi hẳn giờ cũng là yếu bóng vta hết.

chẳng thiết trông thấy gì, trong lúc đó tay lái hẳn thì vịn đi vịn lại, một cách thờ ơ chán nản.

Một lần chỗ ấy dốc và nguy hiểm hơn các quãng đường khác, chiếc xe lượn nhanh đến nỗi tôi phải kêu lên một tiếng khiếp sợ. Nhưng thấy bản cau mặt, tôi lại chừa cái tiếng kêu khiếp sợ ra tiếng kêu ngợi khen:

— Ui chà! Ông lái giỏi làm sao.

Lúc ấy, bản mới dịu dịu nét mặt lại, và tôi nghe thấy một câu nói thư nhất ở cái miệng im lìm

mà tôi cho là hoạt động nhất, đẹp đẽ nhất và... nên thơ nữa cũng không biết chừng.

Trước anh ta còn trả lời gióng một, sau cũng sẵn lòng chịu chuyện tôi, rồi sau hết, thấy ý kiến nào của anh cũng được tôi hoan nghênh, anh ta liền cho tôi là người bạn tử kỳ. Không có câu nào của anh ta tôi không đồng ý, và như thế tôi chỉ mong anh ta đồng ý với tôi một câu sau này:

— Người sếp-phơ giỏi là người



Các ngài tỉnh, đường thì hẹp, lại ngóng ngoài ở lưng chừng sườn núi, lúc nào bên cạnh cũng có những vực sâu hết sức, sẵn sàng đợi cho mình tan sắc ở dưới ấy, nếu người sếp-phơ của mình không cần thận giữ gìn.

Về sự cần thận giữ gìn, người sếp-phơ này không có lấy một mây. Tay hắn rất sợ động đến cái còi xe, chân hình như quên cái bàn hãm. Hắn bẻ lái một cách rất đột ngột và táo tợn, đợi đến lúc không thể đứng được hắn mới chụm cho xe hơi chậm lại một chút, và vì thế không biết bao nhiêu lần người tôi xô hẳn đến bên vai hắn, hoặc chực ra ngoài cửa xe.

Bao nhiêu gai ốc trong người tôi được thể sồn cả lên một cách thỏa mãn. Minh mảy, chân lay tôi, sự ghé rợn đợi vào như từng trận gió lạnh, và quả tim trong ngực thì... lòng lên như con ngựa bất kham.

Người sếp-phơ, nét mặt rất lạnh lùng. Đôi mắt hắn lảng lơ như

của bản phát ra:

— Cũng khá.

Và tiếp luôn:

— Ấy là tôi không thuộc đường này lắm đây.

Tôi kinh ngạc hết sức nhưng cũng phải nịnh:

— Quả thực, ông lái giỏi ít ai bằng.

Câu khen của tôi chừng vậy ý hắn, nên hắn hơi nhoeùn cười — cái cười hiểm hoi như ánh nắng tan soi vào cảnh u ám. Rồi, nức lòng, hắn lại cho xe chạy mau hơn.

Vì thế, sự lo sợ của tôi cũng tăng lên. Nhưng con cóc của tôi đã mở miệng.

Câu nói của bản sẽ mở đường cho một câu chuyện: tôi sẽ lựa lời làm thân với cái người yền lặng kỳ-dị kia.

Tôi ngờ ngẩn hỏi chàng ta mấy câu rất dễ về máy móc xe hơi, cốt ý để anh chàng tiện trả lời; tôi hỏi đến mấy câu vu vơ về phong tục đường rừng mà tôi đã thừa biết, rồi dần dà hỏi đến cái đời sếp-phơ của anh ta, cái đời

sếp-phơ cần-thận, không ham chạy nhanh.

Anh ta bàn thêm:

— Chính thế. Mà càng những chỗ đường núi nguy hiểm này lại càng không nên tự phụ. Tự phụ là diên: chỉ lờ chết thôi.

Nhưng cái người nói ra được câu khôn ngoan kia lại tiếp:

— Trừ có tôi. Tôi thì đường khó thế nào tôi cũng không sợ.

Và muốn cho tôi thấy rõ sự không sợ ấy, anh chàng lại mở thêm chữ để cho tôi tái mặt đi thêm một vài phần.

Tôi nói đến những tai nạn xe hơi thường xảy ra để người sếp-phơ lấy đó làm gương, và nhần hỏi anh ta về tai nạn ở trên này có thêm không, thì anh ta thần nhiên đáp:

— Nhiều lắm chứ.

Rồi một lát lại nói:

— Xe bị nạn vì gặp sự bất kỳ, vì vô ý, vì thì tài, lại cả vì... sếp-phơ có máu diên nữa.

— Sếp-phơ có máu diên?

— Phải. Người khác thì bảo là ma núi nó làm. Nhưng tôi, tôi ch

Tại 30 Đường Thành Hanoi
N° 30, Rue de la Citadelle
Téléphone 326

PHÒNG KHÁM BỆNH
BÁC SỸ

CAO XUÂN CAM
151 nhập tại đại học đường Paris
Nguyên Trung-Kỳ, kinh nghiệm gần 40 năm

HOA LIÊU BỆNH
NỘI THƯƠNG CHỨNG
THÂM BỆNH : Matin : 9h à 12h
Soir : 3h à 6h

Nhà Hộ-Sinh 50, Phố Bắc-Ninh
Cần kịp mời về nhà
lúc nào cũng được.

bỗng tự dưng phát điên lên, trong vực núi trướng là đường đi, cứ cho xe chạy bừa lên: xe tan mà người cũng khó tìm thấy xác.

Đó không phải là một câu yên ủi lòng hồi hộp của tôi lúc ấy. Tôi hỏi:

— Đã điên thì ai để cho cầm lái?

— Đành vậy, nhưng có khi điên mà người ngoài không biết, cả đến mình cũng không biết, vì thường thường vẫn ăn nói khôn ngoan như mọi người. Song nhiều khi tự dưng cứ thấy trong mình làm sao ấy, rồi thích cho xe chạy phóng và không biết nguy hiểm là gì. Đường đã thuộc, tay lái đã quen, nên không bao giờ vì vụng về và bị hại được. Bị hại chỉ vì... chỉ vì... nhưng khó nói ra quá.

« Ông có bao giờ đứng ở trên có núi cao nhìn xuống không? Và bao giờ có cái ý muốn kỳ dị là thử nhảy xuống chân núi không? Cái ý muốn đó lạ lùng lắm... mà cũng ghê gớm lắm... nó chỉ ám đến mình có một giây lát rất chóng, rồi lại biến đi ngay, nếu lâu hơn thì lẽ thế nào ông cũng có reo mình xuống thực... Sếp phơ cầm lái xe cũng một đôi khi thế. Thường thường thì không sao, nhưng chả biết vì đâu, bỗng nghĩ bụng rằng... Giá cứ cho xe chạy thẳng lên trên không... Bụng nghĩ thế, cả người cũng muốn thế, rồi hai tay lái không rời, cứ cầm thẳng... mãi cho đến lúc gần đâm xuống vực thật, lúc gần được hưởng cái cảm giác ghê gớm khoái trá... liền sức nghĩ lại, bấy giờ cái thiên năng trong người, ông biểu chưa, cái thứ tính mà người ta gọi là bản năng bảo tồn mới khiến tay mình bẻ lái chạy theo đường đi.

Tôi liếc mắt nhìn trộm người sếp phơ. Mặt anh chàng đã hết

Ngày 9 Juillet 1937 sẽ khai trương
HIỆU MAY Y - PHỤC PHỤ NỮ
TÂN THỜI TO NHẤT BẮC-KỲ



LEMUR

N° 16 rue Lê-Lợi — HANOI

Sẽ có họa sĩ Cát Tường luôn ở cửa hàng để chỉ dẫn đùm các bạn về cách chọn màu áo, cách sửa sang sắc đẹp cũng là sẽ chiều theo ý muốn của mỗi bạn mà vẽ luôn ra những kiểu áo ăn theo thân hình để tăng thêm vẻ đẹp

vẻ lạnh lùng, đôi mắt long lanh, và như mỉm một miệng cười quái gở. Tôi chợt nghĩ đến một sự ghê gớm hết sức:

— Có lẽ cái anh chàng này điên.

Thì bỗng anh ta cười lên mấy tiếng nghe rợn người, và nói:

— Thực là những cảm giác kỳ ảo mà mãnh liệt, ông ạ. Trước còn thấy phảng phất có những ý muốn hại người ấy, sau mỗi ngày một thêm rõ, một thêm thâm thía, rồi thành gần như một sự cần, một việc tối kỳ quan trọng, một cái ham mê, một sự khoái

— Tôi điên? Ông bảo tôi điên ấy à? Có lẽ nào! Tôi chỉ tá rồ cái tâm sự của chúng tôi — khi điên — cho ông thấy. Có thể thôi. Chứ tôi hiện giờ điên thế nào được.

Hắn lầm nhảm nói nữa:

— Ủ, điên thế nào nhỉ? Ai cũng bảo tôi thế, sau cái ngày hãng xe mà tôi đứng chủ — ông ạ, tôi không phải là sếp phơ làm công — tôi có một hãng xe to lắm cơ! — sau cái ngày hãng xe của tôi bị vỡ nợ, người ta cứ bảo là tôi ngờ ngẩn.



lạc... Cái đường vòng hình như bỗng nhiên hóa thẳng tắp, người ta cứ thế mà tiến... và có một sự ngạc nhiên rất lý thú là tại sao đang ngồi ngoèo uốn khúc lại gặp được con đường tốt đến thế này... Thực bay lên trên không cũng không sướng bằng sau bao nhiêu phen khó nhọc vịn hết lái bên nọ sang lái bên kia, bây giờ được thênh thang trên đường thẳng vô cùng tận!...

Trời lạnh mà tôi vẫn thấy mồ hôi nhỏ giọtngiòng trong sống lưng. Tôi không ngờ gì nữa. «Điên! hẳn ta chính là người sếp phơ điên mà hẳn ta vừa nói chuyện đây! Trời ơi! trời ơi hẳn ta điên thực rồi.»

Câu sau cùng hình như tôi nói to lên, nên người sếp phơ quay lại hỏi:

điên cuồng. Người ta không cho tôi vận lái nữa. Nhưng tôi có điên đâu? Chả thế, sao sáng ngày nhân lái mọi người vô ý, tôi đánh cái xe cam-nhông này từ Cao-bằng vào đến Tỉnh-túc mà không lần xuống núi qua một lần nào... Và đến bây giờ lại từ Tỉnh-túc ra Cao-bằng, tôi cũng chưa thấy có cái ý muốn kỳ-dị nào, và cũng chưa thấy con đường queo kia thẳng...»

Tôi hiểu rõ tình thế lúc đó rồi. Người điên bên cạnh tôi là một thứ người điên sáng suốt.

Và như thế nguy hiểm cho tôi hơn nhiều. Tôi mỗi lúc một giật thót mình lên, nhưng chừng như xe lăn ngay hoặc chạy thẳng ra quãng không đề mà rơi xuống núi.

Tôi muốn hỏi người sếp phơ

mà câu, nhưng thấy hai mắt anh ta sáng lên một cách lạ lùng, nên ngập ngừng đến ba bốn phút mới hỏi được:

— Này ông ạ.

Người sếp phơ nhìn tôi rất nhanh:

— Gì cơ?

— Từ đây đến Nguyên-bình còn mấy cây số nữa?

— Còn độ nam hơn (1) cây nữa thôi.

Tôi gật đầu:

— Ông nói đúng đấy vì tôi vẫn xem cột số...

— Vậy thì tôi không điên, có phải không?

— Không. Ông không điên đâu... Ông đừng tưởng lầm là ông điên.

— Phải... (chờ này, người sếp phơ lại nhoeo miệng cười một cách kỳ khôi). Phải... Nếu tôi điên, tôi đã cho rằng khúc đường vòng nguy hiểm kia (lúc ấy, chúng tôi, gần đến một chỗ vòng cung thực) là không nguy hiểm tí nào... Và tôi đã tưởng rằng từ đầu đường vòng kia có một con sông... Làm gì có sông, ông nhỉ?

Tôi trả lời không thanh tiếng:

— Phải, làm gì có sông?

Hắn lại cười nhạt:

— Không có sông, chỉ có cái cầu bằng xi-mô thôi. Cái cầu này vừa mới làm xong lúc này.

Tôi không còn hồn vía nào nữa, vì người tài xế đang sung sướng cho xe chạy thẳng lên cái cầu vô hình kia. Chờ ấy chỉ có một khoảng sương mờ vẩn ngàng, và ở dưới, chân núi sâu, và lờm lờm chòm những đá... Chỉ nửa phút nữa thì người sếp phơ và tôi cũng không còn. Tôi nóng rục người lên, hét một tiếng rất to, khiến anh ta giật mình, đôi mắt ngoan ngoãn và ngó ngàng nhìn tôi, miệng vẫn giữ cái cười đần độn... Nhờ thế, tay anh ta mới chịu lái cho xe vẫn chạy trên đường núi như thường.

Tôi chỉ phải lo độ hơn hai cây số nữa thôi. Hai cây số dài bằng hai chục cây số. Người tài xế từ lúc ấy lại đắm ra yên lặng, mặt đăm đăm, mắt lơ lơ. Thình thoảng anh ta thờ lên một tiếng dài nhưng tay lái vẫn giữ được đứng đần.

Đến Nguyên-bình, tôi xuống xe ngay tức khắc, thì vừa gặp mấy người lính đồn ra bắt lấy người sếp phơ kỳ-dị kia. Hỏi ra tôi mới biết họ được điện-tín ở Cao-bằng đánh về, nói rằng: «Có một người tài xế điên, lái xe của hãng Cao-bằng đánh về Tỉnh-túc từ sáu giờ sáng.»

Thế là

1) Trên thượng du, người Kinh thường hát chúc lối nói sai của người Thổ: họ nói «mười hơn ngay» chứ không hay nói «hơn mười ngày»



III.—NHÀ THỜ (tiếp theo) **PHÔNG SỰ DÀI của TRỌNG LANG**

Cụ « Hương Linh »

CHÚNG TÔI đã ra khỏi tiệm thuốc nẫu. Qua một « nhà chùa » giữa cái phố bản thủ đô, Đ. bảo tôi :
— Nhà con « đươi » có mang ở đây.

Rồi Đ. nói vọng vào trong nhà :
— Em ơi ! nhớ bao giờ để thì báo anh nhé ! Để anh khai sinh đứa con cho !

À nhà thờ chữa không trả lời. Á dằng ngồi để thảng hai chân trên chiếu, lần thần mặt nhìn năm ngón tay to mông mọng.

Tôi nhìn thấy cả anh « đã hồ » vira gọi tôi bằng « vous » ban nãy.

Đ. bấu môi, nói :
— Tôi nào chả chực đấy. Để mong « lời » (lâm tiền) của các mơ đươi ! Bây giờ già có một cụ « hương linh » ở đầu đền thì tự nhiên anh hùng cứ việc chuẩn thôi !

Tôi hỏi Đ. :
— Cụ « hương linh » là cụ nào ?
Đ. mỉm môi cười lên phi phi :
— « Hương » là linh lâu, mà « linh » là say.

— Sao lại gọi là « cụ hương » ?
— Vì cụ ấy không có lon, lại khác hơn cả ông sáu, lại được những eu-li « ma cô » nó hát là : « cao su tú nốp, quan lớn ! Đa na « cô » tú nốp (cô gái tán thời), quan lớn ! »

« Thì như ở trong làng, người ta thương hai một ông già bạch đình nhưng có « kẻ » mà gọi tăng lên là cụ hương.

« Trước tại nó gọi linh lấy là « quan sáu không lon », nhưng cái tên ấy nói rõ quá, ai cũng biết ngay, nên họ đổi là « cụ hương » để hiểu riêng với nhau.

Giống nói của tá quân sư Đ. bỗng đứng dần lại :

— Ông nên biết rằng lúc « cụ hương » đã « linh » lên thì chỉ có nhà thờ mới chịu được ! Một cánh cửa rất dày, cụ chỉ húc một cái là phải đổ. Vời bà tay « anh tri » có nghề, thay nhau quật đòn gánh lên đầu cụ mà cụ vẫn cười phê phê. Vở phước cho anh nào để cụ bé được thì chỉ một cái đâm thối là phải... bỏ mẹ.

« Cái anh chàng lúc này chỉ bằng những vôi những tui vào hạng chúng tôi, hay là những anh « quơ » — những hạng như hân, trong nhà thờ, thường có « một »... « đóng cửa rút cầu », nghĩa là đóng cửa lại để dũ... làng chơi Annam.

Tôi hỏi Đ. :
— Anh bảo nhà thờ trị được

là một khối thịt cho nhà thờ nó chửi, nó cầu, nó...

Tôi nói hộ Đ. :
—... nghĩa là con nhà thờ nó đồ lên đầu cụ hương tất cả sự căm hờn và ghen ghét xã-hội của nó !

Đ. gát đầu và nói tiếp :
— Vì « cụ hương linh » cũng khiếp lắm cơ ! Một đêm, chính

Tôi chợt thấy trong mình khoan khoái, chợt thấy mảnh trắng treo nghiêng, đột ngột trên vầng mây mông, êm ái như bông. Vui chân, chúng tôi đã đến một phố gần bờ sông.

Tôi ghé những liếng lóng thành một câu, đọc to cho Đ. nghe, như người trông trăng, đọc thơ cho :

— « Một con đươi đi tôi cụ hương linh ! »

Đ. cười :
— Xin chữa một chữ. Đọc thế này mới đúng :

— « Một con « phình » đi tôi cụ hương linh ».

Phình là gái kiếm tiền. Bết được ngàn ấy chữ, vào tới chỗ ăn chơi, sẽ không bị quách nữa !

Tôi chợt nhớ đến câu cụ li xe họ dịch « gái tán thời » là « cô tú nốp ».

Tôi phi cười. Cả ba cùng cười, như ba thằng điên.

Xóm Mông Mác

Phố dài, rộng : nhiều đường đi hẹp và dài trông hơn nhà ở. Nhà cửa sơ sài, cò quá. Một dãy hàng rào bằng cột si-măng nhỏ quay lấy một bãi cỏ xanh mát rượi.

Một cụ đàn bà, chạc bốn mươi, mặt mũi đầy một vẻ « buồn bán » nền nếp. Bên cạnh cụ, một anh vận áo cộc, then thò như gái quê.

Trông thấy chúng tôi, cụ cười rồi ngồi xuống về đường mà... « tiêu » tự nhiên như trong sân nhà cụ.

Đ. hỏi một câu bằng quơ :
— Chóc nữa nhé ! Thế nào cũng đợi các anh đấy !

Mụ kia cười.
Tôi ngạc nhiên quá đời.

Đ. bấu môi :
— Phình ! Tôi một cách cở rả. Nước mẩu gì !

Tôi vẫn chưa tin :
— Nhưng mà tôi trông cụ đó quả là một người đàn bà đứng tuổi, tư lễ hết sức !

Đ. râm chán xuống đất, nói :
— Tôi quên chưa nói cho ông biết rằng chỗ này chúng tôi vẫn gọi là « xóm Mông-mác » của Hanoi. Chỉ một hào thôi : năm xu sấm, một xu com, một xu canh rằm, và ba xu « mở hàng » cho « phình ».



« cụ hương », thế trị bằng cách nào ?

— Người Kinh coi con hồ là con hồ. Người Mờng coi con hồ không bằng một con chó dữ. Vì họ có phép trừ làm cho con hồ từ dữ hóa lành. Nhà thờ nó cũng có phép « trừ », nghĩa là...

Tôi ngắt lời Đ. :
— Hiểu rồi !
Đ. nói tiếp :
— Cụ hương nào ngoan lại còn

mất tôi đã thấy một lũ nhà thờ búi tóc ngược, quần sắn tắn ben, vác gậy, thanh cũi, đuổi theo một cụ hương linh mà đánh túi bụi. Cụ hương chỉ một mặt chịu đòn, một mặt thờ hồng học. Có gì đâu ! Cụ « mư » của một đứa cái quần lĩnh, dút vào mũ rồi đội lên đầu, đi ra đem sang bên cạnh bàn cho hàng nước lấy mấy hào. Làm một bát rượu trắng, rồi lại trở vào nhà thờ một lần nữa...

— Anh giảng rõ cho tôi hiểu.
Đ. không trả lời, xậm xậm bước đến bên hàng rào si-mo, gọi âm lên. Một người trai trẻ chạy ra.
Đ. hỏi:
— T. đâu?
— Đi vắng rồi.
Đ. nghĩ một giây rồi lại hỏi:
— Có « mềng » nào kho kho không?

Người trai trẻ cười:
— Có mỗi một mềng thì lại đi...
Đ. ngắt lời:
—... với một anh quốc, đi đất, áo cộc chứ gì!
Người trai trẻ ngạc nhiên:
— Sao « cậu » biết?
Đ. trả lời:
— Anh biết thì tôi cũng phải biết. Thôi, tôi về, mai vậy!

Đ. giảng cho tôi nghe:
— Bờ ra năm xu cho tháng lúc này. Nó sẽ cho mượn nhà. Chính mắt nó đã thấy rất nhiều có tử... « mắc nạn » ở cái buồng xinh xinh trong đó.
« Còn « gái » thì...
Đ. nhìn về phía P. M. :
— Vô thiên lũng! Cứ tám, chín giờ tối, ông lái đây, sẽ thấy «phình» ngồi nhàn nhàn như lợn con cả. Được đi ăn mảnh có, nhà quê bơ ơ có!

Đ. cất cao giọng, « văn sĩ » không ngờ:
— Với mấy có mặc váy, đi hàng chục cây số, khênh cái trình tiết và dạ dày lép, từ bụi tre xanh ra đây, với mấy có đó, chi...
Đ. giờ hai ngón tay lên ánh trăng:

— Hai xu : một xu cơm và một xu canh rấm!

« Hôm nay, « đệ » đã dặt một có vào lại phải lộng đi. Vì « đệ » cũng là một « bực hội », nó lại hỏi hơn « đệ ».

Rồi Đ. bị quan:
— Hai xu tức là cái đôi vô cùng: Hai xu! Đó là một trong ngàn cách « khai tâm » của nghệ làm nhà thờ. Nói đến mà... khổ cả lòng...

Cánh cửa một nhà trong phố bỗng mở. Một có bước ra, vừa quạt vừa nhỏ. Tôi vui mừng trở

lại một phố... « tử tế », có đàn bà tử tế.
Đ. vỗ vai tôi khẽ bảo:
— Bán hàng nước chanh! gọi được! Đấy! Đấy!
Tôi không trả lời.
Đến chỗ này nữa, đến giữa một phố « cần lao », tôi vẫn chưa ra thoát khỏi một khúc ruột thối của Hà-nội.

Một người lạ
Tôi đi với tà quần su Đ. đến phố J. B. tìm vào sầm S. L. Ở đây, tôi cho đi gọi N., một nhà thờ có nhan sắc. Về ở đây, tôi cho đi tìm

— Thế anh đã được mục kích cách đi chơi xóm lá lung của một người già rồi, mà C. nhất định không chịu nói tên...
Đ. « a » một tiếng thất đại, thủng thủng nói:
— Tưởng gì! nếu tôi không làm, thì đó là cái anh chàng chỉ thích cho « đười » chửi và đánh...
Tôi buột miệng reo lên:
— Phải đó! chính chàng đó.
Đ. ngồi xuống ghế, trình trong như người diễn thuyết, vì hẳn không bỏ một dịp nào để tỏ « sự biết » với tôi...
— Anh chàng ấy ông nghe chưa?

bên cạnh bà vợ sẽ xỏ hay la hét cạnh một lũ cháu nội.
Đ. gạt đầu nói tiếp:
— Rồi một đêm kia, lão gọi con C. Con C. nó đang bực mình cái gì không biết, nó cứ nhe đầu lên mà cộc, mà rít, mà đổ hết cả công giá. Lão lấy thế làm khoái trá vô cùng, lại bắt nó vừa nhỏ vào mặt, vừa chửi nữa. Lăn đờ, lão trả liền háu há hơn mọi lần. Ghe qua lại thủng nhìn lão, thất tuyệt. Đó ai nhìn cười được! Măm lão đã há hộc lại cười cười, mặt ngẩn như say thuốc lao. Con C. bây giờ, lúc nào lúc bực nổi gì, lại khần lo run rủ cho lão đến.
Tôi nói:
— Muốn xem tán kịch đó, được không?

Đ. chép miệng:
— Khó đếch gì! Muốn xem, cứ dân trước con C.. Nhưng, chả có gì lạ là cả; xem thêm một, và lại, đi rôm rỏ của, thêm « lạ ». Một thằng đỡ người ấy mà!
Một thằng đỡ người hay là một vai chủ động sống sót trong một tán kịch tình lâm lý, xảy ra từ ngày xưa?

Một... kiếp hoa
N. đi khách vắng. Bồi phải đi gọi có A.
A. nhanh nhẩu bước vào, vui vẻ:
— Chào các ông ạ!
Chợt thấy Đ., à hỏi:
— Kia, anh Đ. đi đâu cũng thấy anh thôi! Chạy áy dáu, anh? Đ. không ngừng tay tiem:
— Chết bố nó rồi!
A. xin lỗi tôi, ngồi ghé bên cạnh, cười:
— Lúc nào « chàng » cũng vui như tôi được! À quên, Đ. ơi Đ., Tư H. ấy mà.
Đ. nhòm dáy:
— Chết rồi à?
— Chỉ bây! Bị chồng nó lây rồi. Hen rít ruột lên ấy, ai mà chịu được. Đ. à, chồng vừa mới lây một cái, có á đờ lời ngay một « cụ hương » đến liêm để vậy với bạn chồng. Nó thuốc cho « cụ hương » xỏ môi lần tới bốn viên thuốc nữa. Cụ không ngiên, nhưng cụ cũng lim dim đôi mắt khen chán: « lốt,



C. để được xem một quái tượng của tinh đực.
Đi tìm C., tôi ngờ ý nhờ tà quần su:
— Anh đi tìm cho tôi « đười ».
C. Tôi cần hỏi hẳn về một câu chuyện vừa thương tâm vừa buồn cười...
Đ. nhìn tôi vào tận mắt:
— Hỏi C. vô ích mà lại tổn liền! Cút hỏi tôi. Tôi còn biết hơn chúng nó, vì tôi là thổ công của tất cả các « sầm », « nhà thờ Hanoi ».

Đến « sầm » gọi « đười », vì chỉ có ở sầm, thì gọi gái mới dễ; trả tiền rất sộp. Nhưng, cũng như mọi anh đến chơi đối giá ở sầm, lão chỉ ngồi nhìn « đười », nhìn rồi cười, cười rồi nhìn, như nhìn mà thương tiếc cái tuổi trẻ ngày xưa. Rút cuộc, nhìn chán, thở thật dài rồi chuẩn.
Tôi nói thêm:
— Con « đười » lúc đó là cái hình ảnh xa xăm của sắc đẹp và tuổi trẻ mà lão kia thêm muốn,

MỜI LẠI

PETROMAX

- N° 826 — 300 bougies
 - 1 litre dầu đốt đứng 12 giờ
 - N° 821 — 200 bougies
 - 1 litre dầu đốt đứng 18 giờ
 - N° 908 — 100 bougies
 - 1 litre dầu đốt đứng 20 giờ
- Chỉ có thứ đèn N° 824 N là sáng bằng dầu lửa mà tiết
- Sáng 800 Bougies



Đèn MANCHON kiểu mới rất tối tân

Đèn hiệu PETROMAX N° 824 N
SÓNG BẰNG DẦU LỬA
Chàng cần phải dùng đến dầu alcohol mà sóng như trước nữa
Hiệu đèn Petromax N° 824 N mới phát minh tại bển Đức
Ai thấy cũng đều khen ngợi vô cùng, máy móc giản-dị đơn sơ dùng rồi có thể sửa lấy một mình được
Cách đốt rất dễ; có sẵn ống bơm để chứa dầu lửa định luôn trong bình đèn, khi muốn sóng, chỉ đẩy dầu lửa vào ống chứa rồi chỉ cần bơm có 9 hay 10 cái là có đủ dầu tràn lên chỗ để sóng, trong lúc sóng ngọn lửa xanh biếc như ngọn lửa dầu alcohol chứ không có khói, một lần chắt dầu vào ống chứa có thể sóng được mười mấy lần
Đèn Petromax n° 824 N là kiểu đèn rất lịch-sự tinh-xảo không kiểu đèn nào sánh bằng, không hao dầu, không sợ chực-chặc điều gì
Đèn Petromax bán ra đều có bảo kiện luôn luôn

Établissements DAI-ICH
Chuyên môn bán các hiệu đèn danh tiếng và đồ phụ-tùng các hiệu đèn đều có đủ
N° 29 Boulevard Tổng-Độc-Phương — CHOLON

lỗi».

« Anh chỉ biết nhau mới được hai đêm, thì đem qua cu hương hút xong, xơi bốn bát phở năm. Sáng ngày, cu lên một con đàu, họ đem luôn vào nhà thương mổ. Thế là cu... đi về cái đất. Cu to lớn, khỏe mạnh là thế đấy!

— Còn Tư H.?

— Buồn cười đão đẽ. Nó đến tiêm khóc kè như con me dại. Anh à, nó kè thế này, ai mà nhìn cười được: « Ma-gi» vừa hẹn « đôn mo» bà chạc đồng mổ tiêm, mà giờ « ma-gi» đã chết lấy chết đi, chết lấy được, như đẽ trốn ng « mo », « mo-mo » ở là « mo-mo/ (mo-mo tức là maman).

(Còn nữa)

Trọng-Lang



Hàng nghìn thiếu phụ đã tìm thấy hạnh phúc và ái tình nhờ cách giản dị này. Vì thế mà các thiếu phụ có được nước da đẹp đẽ của một thiếu nữ mà đàn ông rất yêu đương. Mỗi buổi sáng các bà các cô nên đánh kem Tokalon (màu trắng, không có chất nhờn) lên mặt và cổ. Thời sẽ có một sắc đẹp thiên nhiên, và nhờ thế mà phần đánh được đều, không bết lại thành tảng. Trong kem Tokalon (màu trắng) có chất kem thật tươi tốt, có dầu olive, cũng là nhiều chất bổ và làm cho trắng. Những chất ấy làm mất những tau ung thư lam cho các lỗ chân lông se lại; và chỉ trong ba ngày làm cho da để xấu xi đen dần cũng trở nên tươi tắn, mịn màng và đẹp đẽ. Ngay hôm nay các bà các cô hãy nên bắt đầu dùng kem Tokalon (không nhờn), là thứ bổ dưỡng cho da để. Thứ kem đó đã giúp cho nhiều thiếu nữ chiếm được tình yêu đương của vị hôn phu mình.

ĐẠI-LÝ: F. Maron & Rochat et cie
54 Boulevard Gambetta — HANOI

Ủy ban thường trực của HỘI NGHỊ BẢO GIỚI BẮC-KY LÀM VIỆC

Tiếp theo trang 596

đồ những sự vận động ngầm ngầm của phe phản động và đề cấp bách sự thực hiện những nguyên vọng chính đáng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyên giao đến tay Ngài rất đều đều những tài liệu về chế độ « Tin cậy ở sức ủng hộ của Ngài và của quần chúng cần lao Pháp, chúng tôi đặt tới Ngài những tình nguyện lý luận và biết ơn đồng nghiệp của chúng tôi.

Ủy-ban thường-trực của Hội-nghị bảo-giới Bắc-kỳ
Vi trong khi làm phận sự, có nhiều trở lực bất thường nên Ủy-ban quyết định họp mỗi tuần một kỳ để cách tiến hành công việc cho mau chóng.

Ủy-ban thường-trực thông cáo

Bức thư gửi cho ông Chánh-hội-trưởng A. J. A. C. và gửi ngỏ cho tất cả các bạn đồng nghiệp trong Nam-kỳ.
Hanoi, le 25 Juin 1937

Thưa Ngài.

Trong việc thực hiện Hội-nghị bảo-giới toàn quốc, sẽ có rất nhiều trở lực về mọi phương diện, nếu chúng ta không biết liên-kết thành một mặt trận, duy nhất để ủng hộ công cuộc vận động đòi tự do báo chí và quyền lập nghiệp đoàn.

Bạn Văn-Trình, trong báo *Mũi* số vừa qua, đã hiểu thấu những lẽ đó, nên có hồ báo anh em làm báo trong Nam kịp sốt sáng tổ chức Hội-nghị bảo-giới Nam-kỳ; chúng tôi rất tán thành ý kiến của bạn Văn-Trình, và sẽ mong Ngài sẽ cùng đồng ý với chúng tôi.

Trung-kỳ và Bắc-kỳ đã thiết lập xong Hội-nghị, nay chỉ còn thiếu có Nam-kỳ, thì tất cả anh em làm báo ở Đồng-đương sẽ có một Ủy-ban thường-trực Trung-Nam-Bắc, để đảm đương cái nhiệm vụ chung là thực hiện Hội-nghị bảo-giới toàn quốc.

Đứng trước tình thế hiện thời, nếu Ngài cho phép, chúng tôi xin thưa đề Ngài rõ:

Anh em làm báo trong Nam lĩnh một phần trách nhiệm lớn trong việc thực hiện Hội-nghị bảo-giới toàn-quốc, và hai Ủy-ban thường-trực Trung-Bắc-kỳ chỉ còn chờ các anh em trong Nam-kỳ thôi.
Mấy lời kêu gọi thiết tha và thành thực, mong Ngài để ý.
Kính chúc vinh an.

Ủy-ban thường-trực Bảo - giới Bắc - kỳ

Bức thư gửi cho ông chủ tịch Ủy ban thường trực Bảo giới Trung kỳ

Hanoi, le 25 Juin 1937

Kính ông chủ-tịch Ủy-ban thường-trực bảo-giới Trung-kỳ Huế.
Thưa Ngài.

Ủy-ban thường-trực bảo-giới Bắc-kỳ đã chính thức thành lập do cuộc hội-nghị họp lần thứ hai ngày 9

Jun 1937.

Vậy muốn cho chúng thực hiện được Hội-nghị bảo-giới toàn quốc chúng tôi mong ngài sẽ đồng ý với chúng tôi về việc cố động và thúc giục trên mặt các báo chương anh em trong Nam kịp triệu tập Hội-nghị đề tổ chức Ủy-ban toàn kỳ.

Công việc đó sẽ có ảnh hưởng đến sự chóng, trầy, trong lúc hai Ủy-ban thường trực Trung-Bắc-kỳ, có nhiệm vụ lo liệu việc thực hiện hội-nghị bảo giới toàn quốc.

Kính chúc vinh an

Chủ-tịch Ủy-ban thường trực Bảo giới Bắc-kỳ

TIN LĂNG BÁO

Tờ *Tinh Hoa*, sau khi tam đình bản trong tháng Jun để chỉnh đốn lại, đã tái bản hôm thứ Bảy 3 Juillet theo một thể tài và khuôn khổ mới.

Tinh Hoa sẽ là một tờ báo: Xã-hội, Văn-chương và Mỹ-thuật, giấy 10 trang lớn bằng khổ báo *Marianne*, giá vẫn 0\$07 một số, một năm 3\$00.

Thời-Thế, tuần báo chính trị và trào phúng, xuất bản ngày thứ Bảy, đã tái bản ngày 3 Juillet.

Báo quân: 250 Route de Huế
Giá báo: mỗi số 0\$03
một năm 1,50

THƯƠNG VỢ TA PHẢI THƯƠNG CÁCH NÀO CHO VỢ BIẾT TA LÀ NGƯỜI THẬT THƯƠNG VỢ

Người biết thương vợ, nếu có mua hai Kim-Cương cho vợ đeo, cũng chưa phải là biết thương vợ. Thương vợ mua cho vợ một cái xe ô-tô hòm, chiều đi chơi mát cũng chưa phải là biết thương vợ. Người biết thương vợ, biết tới nghiệp cho vợ thì không lúc nào đang thương hơn là lúc vợ có thai, mang nặng để đàn khổ sở trăm bề. Phần làm đàn ông cũng đáng tìm cách nào cho vợ đỡ chút khổ. Cái khổ nhất là lúc vợ sinh đẻ. Ta nên nhớ mua cho vợ hai chiếc thuốc **DƯƠNG THAI HIỆU NHÃN-MAI**, uống trước khi sinh. Uống được hai chiếc thuốc này rồi khi chuyển dạ, để liền và để mau làm không đau buốt chút nào. Đứa nhỏ sinh ra khỏi các bệnh sởi, đẹn và không quát coe. Thuốc này hay là lũng lảm, cho đến để con sơ đũa bé lớn mà cũng sinh hết sởi để dặng và cũng không biết đàn bụng là gì. Tôi vẫn biết việc sinh đẻ là đều bề trọng. Nếu môn thuốc **NHÃN-MAI** của tôi mà không thất bại, tôi làm quảng cáo nói dối, tôi mang tôi lớn và hiểu thuốc thì không thể đứng vững được. Ai có dùng rồi cũng khen thuốc **NHÃN-MAI** hay như thuốc Tiên, vì uống nó khi sinh để là thường và không ai ngờ được có một môn thuốc hiền nghiệm như vậy.

Giá mỗi hộp 1\$00

Thuốc có bán khắp ĐÔNG-PHÁP. Tổng đại-lý: **NGUYỄN-VĂN-ĐỨC** — II, Rue des Caisnes Hanoi

Phu-nữ Việt-Nam còn ai mà không đều công nhân thuốc

Bá đã sơn quân tán của nhà thuốc **VÔ - VĂN - VĂN Thudaumot**

Là thứ thuốc mới phát minh lần thứ nhất gồm trị 4 chứng đau **Từ-cung** và **Bách-đái** hay hơn hết, xưa nay chưa từng có. 1) **Hư trẻ Từ-cung**. — Kinh nguyệt không đều, từ-cung hư hàn, hư nhiệt, trái tim và 2 sợi giây chằng yếu nên từ-cung sa, khi hư ra đăm đăm khi tím và 2 sợi giây chằng mặt xanh xao. 2) **Nội thương từ-cung**. — Trong khi đẻ, gương mặt xanh xao. 3) **Nhiễm độc từ-cung**. — Khi sinh để chắc trở lảm cho não động từ-cung trong cổ vết thương khi hư ra vàng, lóng lỉnh như mù có khi lộn máu. Thấy thảng dầy đưa năm bảy ngày chưa hết. 3) **Nhiễm độc từ-cung**. — Người con gái hoặc người tu hành khi có kinh không ra sự do bản, băng bó lại không cho bỏ hơi nên hơi độc máu xấu nhiễm vào từ-cung làm cho từ-cung sưng, khi hư ra vàng có giây, có nhầy, tiểu tiện không thông. 4) **Ngoại thương từ-cung**. — Bởi người chồng trước kia bị bệnh phong tình mà chưa uống thuốc trị căn đã vội giao cấu cùng đàn bà nên từ-cung bị nhễm độc, có mụn lở, loét, khi hư ra có giây có nhầy lộn mù, máu, đau thắt ngang lưng, đại trường táo kết. Bốn chứng đau từ-cung kể trên đây, bất luận lâu mau nặng nhẹ thể nào dùng đến há-dã sơn-quân-tán, trăm nghìn người đều được lành mạnh khỏe cả thật rồi và sau khi khỏi bệnh lại có thái nghiêm chắc chắn.

Hộp lớn 10 gói 1\$00 — Hộp nhỏ 5 gói 0\$50

CHI-CUỘC: HANOI 86, Rue du Colton — 11, Rue des Caisnes Tél. 98
HAIPHONG 75, Avenue Paul Doumer Tél. 248
HÀ-ĐÔNG 27, Boulevard de la République

