

NGÀY
NAY

NĂM THỨ HAI, SỐ 85

CHỦ NHẬT 14 NOVEMBRE 1987

SỐ ĐẶC BIỆT VỀ

NGHỊ

HÀN ĐỘ CỦA
DÂN BIÊU NĂM
CUỐI CÙNG ĐÃ
XUỐNG DƯỚI 0



THƯ VIỆN
TỔNG LƯỢNG
C 563

VIÊN-ĐÔNG LẬP-BỘN

Hội Đông-Pháp vò-danh hùn vốn 4.000.000 phat-lang, một phần tư đã gop rồi.
Công-ty hành-dòng theo chỉ-du ngày 12 tháng tư năm 1916. Đăng bá Hanoi số 419.

Món tiền lưu trữ : 858.550\$71

Tính đến ngày 13 Decembre 1936 để hoàn vốn lại cho người đã gop.

**HỘI ĐÔNG- PHÁP SÀNG LẬP NỀN RƠI HỘI LẬP BỘN
TO NHẤT HOÀN CẨU : HỘI SÉQUANAISE LẬP BỘN**

GIÚP NHỮNG NGƯỜI ĐỂ DANH TIỀN

QUẦN-LÝ Ở SAIGON

TỔNG CỤC Ở HANOI
32 Phố Paul-Bert — Giấy nộp số 892

63 đường Kinh-Lập — Giấy nộp số 21.835

Số tên mà Ban-hội trả cho những người trúng số hay
bán lại phiếu tính đến cuối tháng SEPTEMBER 1937:

708.741\$63

KỶ XỔ SỐ THỨ NĂM MƯƠI MỘT NHỮNG SỐ TRUNG NGÀY 28 OCTOBRE 1937

xổ hối chín giờ sáng tại sở Tổng-cục ở số 32, phố Tràng-Tiền (Paul-Bert) Hanoi

Do ông quan-nam hiệu-trí Demogue ở Hanoi chủ-tịch.

Thị chứng : ông Lưu-ngọc-Bích, thương-nghiệp ở Hanoi và ông Trần-duc-Mai, được-si ở Hải-Hậu.

| Những phiếu trúng nhân theo số đã quay ở bánh xe ra | DANH SÁCH CÁC NGƯỜI TRUNG SỐ | SỐ TIỀN HOÀN LẠI |
|---|---|-------------------------------|
| TARIF "A" | | |
| 23.092 | Những số đã quay ở bánh xe ra : 2837 - 2357 - 1761 - 2274 - 2059 - 343 - 2765 - 2092 - 784 - 633 - 2733 615 | 400\$ |
| 24.784 | M. Phạm văn Giới, huong bộ, Hưng Lặng, CHOLON (phiếu 400p). | 400. |
| 27.633 | M. Nguyễn văn Minh, nông nông gia, làng Phương Chù KIENAN (phiếu 400p). | 2.000. |
| 32.733 | M. Nguyễn Lac, SAVANNAKHET (phiếu 200p) | 1.000. |
| 33.615 | M. M. Hirschbrunner, chủ hàng Diethim, SAIGON (phiếu 100p) | 400. |
| | M. Phạm kinh Vy, làm nhà giày thép, DIEN BIENPHU, (phiếu 400p). | |
| ANCIEN TARIF | | |
| 6.440 | Lần mở thứ nhất : Hoàn vốn bồi phán | |
| 52.900 | Những số đã quay ở bánh xe ra : 6440 - 22.900 | |
| | Phiếu này xóa bỏ ở SAIGON | |
| | Mlle Marie Jacqueline Roch C/o Mr Roch Bic SAIGON (phiếu 200p). | |
| | Lần mở thứ hai : Hoàn nguyên vốn | |
| 26.526 | Những số đã quay ở bánh xe ra : 447-1648-704-2697-1035-444-2407- 1820-2526-1496-2366-2674-1445-2059-2591-261-458-385-135 | 500. |
| 44.591 | M. Lao phoc Khý, buôn bán HACOI (phiếu 500p). | 200. |
| 48.458 | M. Nguyễn văn Thanh, giáo họ BARIA (phiếu 200p). | 200. |
| 51.385 | M. Võ Cam, Thủ kỵ tòa sứ, TOURANE phiếu 200p. | 500. |
| 54.495 | M. Đỗ tri Lê, giáo sư trường Cao-dâng tiền học, HANOI (phiếu 300p) | 200. |
| | M. Vũ văn Hau, buôn bán YENBAY (phiếu 200p). | |
| | Lần mở thứ ba : Khởi phát đóng tiền tháng | |
| 147.00 | Những người có tên sau này trúng số được lĩnh phiếu miễn trừ giá vé ở cột thứ nhất, có thể bán lại ngay theo giá tiền kẽ ở cột thứ hai. | |
| 17.543 | Những số đã quay ở bánh xe ra : 1924 - 341 - 1518 - 1778 - 2700 - 2513 - 035 1325 - 1873 - 1397 - 122 - 400 - 2234 - 1226 - 1621 - 1646 - 2650 - 1361 - 1886 | |
| 18.035 | Mme Phạm Thị Tu, buôn bán, 35 hàng Thiếc, HANOI (phiếu 1000p). | 1.000\$ |
| 38.233 (PU) | M. Trau lam Bao, Y-sĩ HUNGHOA (phiếu 200p) | 200. |
| 55.886 | M. Nguyễn đức Hưng, làm số giày làm số giày thép, HAIPHONG (phiếu 200p) | 200. |
| | M. Nguyễn quang Dang, Sở vận tải, LINHCAU Hatinh - (phiếu 200p). | 200. |
| | Phiếu này chưa phát hành. | |
| | | Cột thứ nhất Cột thứ hai |

CÁC NGÀI CÓ MUỐN

Các ngài nên mua ngay thứ

VỀ TIẾT-KIỆM MỚI

Người chủ vé giày yến bằng cách gop tiền từng kỳ trong một thời hạn có thể kéo dài đến 25 năm, tùy theo ý muốn

mà có thể lầu ngay số vốn ra, nếu vé mua trúng, ở trong các kỳ xổ số hàng tháng, hay cùng lâm đến hết hạn vé.

Ngoài số tiền vốn đã cam đoan, chủ vé còn được hưởng thêm tiền lời, càng ngày càng tăng lên

HƠN 43 TRIỆU BỘNG BẠC

Số tiền vốn của các người vào Hội ở xứ
BỘNG DƯƠNG

một số vốn lớn mà mỗi tháng chỉ phải để dành một số tiền nhỏ

Ngài cứ gom gom để dịp may trúng số và lãnh nay một số tiền to tát

của bốn hội từ lúc mới mua vé

được lãnh 50 %. Về tiền lời

Người chủ vé giày yến bằng cách gop tiền từng kỳ trong một thời hạn có thể kéo dài đến 25 năm, tùy theo ý muốn

mà có thể lầu ngay số vốn ra, nếu vé mua trúng, ở trong các kỳ xổ số hàng tháng, hay cùng lâm đến hết hạn vé.

Ví dụ : gop mỗi | một số vốn có bảo đảm

Hàng 30\$ để gày | il nhất là.

12.000\$

8000\$

4.000\$

2.000\$

1.000\$

400\$

Hội cần dùng nhiều dại-lý có đủ tư cách.



Viện Dân - Biểu 1937

MÃI đến hôm viện dân biểu bắt đầu họp ở Khai-tri, người ta mới sực nhớ rằng ở Bắc-kỳ có viện đó. Còn suốt một năm giờ, không có ai nghị đến.

Bởi vì bao nhiêu việc quan trọng đã xảy ra. Chính phủ bình dân lên cầm quyền, Ủy ban điều tra nguyên vong của dân, ông Godart, phong trào đòi quyền lợi của lao công, vẫn-dè tự do báo chí, rồi



Miệng hoạt bát nhất của ông nghị có tuổi nhất: cát chưởng của ông ta.

cái tai nạn mém móng dim mẩy mươi van con người đã khô vào cái chết vì đói, vì nghèo.

Ở một chính thể rộng rãi hơn, thì đó là những dịp cho nghị viện

hoạt động, để cho dân lúc nào cũng thấy trong những việc quan đến đời mình, sự săn sóc và



Ông nghị Nghiên không nặng

lien lạc của người vẫn tự xưng là đại biểu cho họ.

Nhưng ở đây, những hành vi của nghị viện đều chìm vào cái dừng đứng lanh lanh của moi người. Thời buổi bây giờ quan trọng, nên người ta cũng thấy rõ ràng cái vô ích của một viện không hành gì.

Các ông nghị viên có biết như thế, hay bị huyễn diệu bởi những danh từ tối đẹp kia? Như ý chàng tôi, không molt ai bị lừa vì cái bẽ ngoài, cái đến chính phủ nira. Và chàng tôi được chứng kiến cái quang cảnh chân nân của những người lý biết minh đang một vai trò mà vẫn cố hết sức tự làm cho cái vai ấy thành thục.

Viện khai mạc năm nay cũng uê-oải như mọi năm, có lẽ hơn nữa, vì khóa này là khóa cuối cùng. Cuộc dân cảm vẫn y như cũ. Đón tiếp, rồi diễn văn, rồi bầu ban trị sự.

Ông Phạm huy Lực lại ra ứng cử và trúng cử. Không ai tranh với ông cả. Và có lẽ chính ông cũng đã thấy việc ấy không có quan hệ gì đến quốc dân, nên ông yên lặng không tuyên bố cái

gi như các năm khác. Viện làm việc ấy cho chóng xong, cho dù lê, một công việc «ở trong viện với nhau». Tất cả các ông nghị, có lẽ không phải là không thèm muốn cái danh dự ấy, nhưng có lẽ bởi vì cũng thấy cái vòi lịch sử của địa vị mình. Ông Lực đã làm nghị trưởng? Thi lai để ông ấy làm nữa cũng chẳng sao. Ông Lực hay ông khác nào cũng thế.

Ban trị sự và các đại biểu đi dự Hội nghị kính lể có thay đổi một chút, nhưng cái đó không hề gì. Rồi trong luôn mấy ngày liền, viện họp để bàn cái như moi năm, xét những việc đã qua rồi, đã làm rồi. Ma cũng không thể khác được, vì chính phủ vẫn có quyền nghị hay không những lời của viện, chuẩn hay không những yêu cầu của nhà.

Cái tình thế này cứ như thế mãi, nếu không có sự thay đổi gi



Cụ nghị Bùi-đinh-Tá. Nghị già nhất nhưng không muống già nhất

khác, nếu quyền hạn của nghị viện không được nhiều lén và mở rộng ra. Chỉ có cái trách nhiệm thực mới gọi được những người có thật tâm làm việc nước, những



Ông Nghị «chiếu cố»
Nguyễn dinh-Cung

người hiểu biết thay cho ông nghị không biết đọc quốc ngữ, cứ u u minh minh, không hiểu một chút gì. Vả lúi ấy, người giỏi sẽ nâng cao cái chức vụ của mình, cái chức vụ quan trọng sẽ nâng cao cái giá trị của người.

Còn chưa có sự cải cách như thế, chúng ta còn được thấy hàng năm lại diễn ra cái quang cảnh hội họp của những «đại biểu» không đại biểu cho ai cả, và cả một viện dân cử không còn liên lạc gì đến người dân.

Ngày mươi hai vừa rồi, nghị viện đã giải tán. Nhưng già viện cứ họp nữa, chúng ta cũng vẫn thế, các ban cũng vẫn thế, và người dân quê lâm than sao lúi tui kia vẫn cứ khổ sở như thường.

Thạch Lam

Trong số này: TUÔNG CÀI LUONG NGHỊ-VIỆN

Của TÚ-MƠ
và LÊ - TA

T
A
RITG

Phạm huy Lực

Cái tên rõ đèn hay vận vào người. Như ông Lực viên ta chẳng hạn, tướng chà còn cái tên gì khác xứng đáng hơn là cái tên « Lực » ấy nữa.

Trước hết về hình thức thì trước da của ông viên trưởng xám như thui « quát lục » già, bông loáng như cái « lụt bình » sứ, và mặt ông quang chấn chấn, gầy gò như cái hình « lục lăng ».

Về tài cán thì ông có cái tài « lực dụng » nên những người ở phe ông đều trung thành với ông, chẳng thể mà luôn bốn năm ông ngồi vững chỗ.

Về chức tước thì ông ta làm đến viên trưởng, ngang hàng với các bực thượng thư trong « lục bộ ».

Biết đâu sang khóa sau lại không có ông Lực đâu cùi vào viện. Ông Lực chắc sẽ thận trọng, không dám đứng cùng phái ông Lân vì người ta sẽ gọi phái ông là phái « Lực lâm ».

Lại một điều đáng sợ nữa là viện khóa sau có ông nghị « Đức thi » « Lục dục » то.

Lúc đó sẽ chả còn mấy ti tim nữa để đem ra trang trải cho yên sự « Lục dục ».

NHÌ LINH

Tô văn Lượng

MỘT ông có vẻ Tàu vi đồi matsu và sêch, có vẻ Nhật vi hai đường râu mép và cái trúm hơi hỏi, có vẻ Pháp vi sống mũi gồ lên và khoanh khoango.

Có vẻ bỏ ngoái thôi. Chết mệt ông không có tình thần Pháp, tình thần Nhật, hay tình thần Tàu. Cả đều tình thần trắng trơn cung vây.

Nét mặt ông trong mấy năm nay ở chốn nghệ trường, chả đổi ông bao giờ, nghĩa là chả lộ ra một khiếu gì bao giờ. Bởi vì ông có khiếu gì bao giờ đâu, mà là?

Nhưng năm nay trên mặt ông lại lộ ra một vẻ mới: vẻ nhạc nhân. Ông Lượng nhạc rồi! Mà điều đó cũng đê hiếu.

Ngài tính: bao nhiêu năm cúc cung tậu tụi với nghè.. cao giấy, náo lo, náo tinh, náo by sinh, náo cố gắng, cái chí tiến thủ tái phát mòn cùng với cái dung quần mải nhăn trên mặt ghê, và cung với cái mặt ghê bị cái dung quần mải.

Ông Lượng đã nhạc vì làm việc thái quá.

Ông bèn đi làm dân biểu để có lúc được nghỉ ngơi.

Ngày đầu ở nghệ trường ông lai thấy nhạc nhân? Ông nhạc vi... nghĩ ngơi thái quá. Cố lẽ sang năm ông không thể nào làm nghệ viên



Ông Tô văn Lương
(ngày ấy thức dậy)

được nữa. Kể ra thì cũng là điều hay cho ông. Và nhất là cho dân.

LÉTA

Ngô bội Phu (trong Chi)

(Xem chân dung ở trang 952)

ÔNG nghị này có mặt ở viện làm cho tôi ngạc nhiên. Vì cứ tưởng ở bên Tàu đang có chiến tranh, tất ông còn bận điều khiển quân, tướng đê chống Nhật.

Nhưng chỉ ngạc nhiên một ít thôi. Nghỉ lại, mới biết ông Ngô bội Phu này là ông Ngô-bội-Phu ta chứ không phải ông Ngô-bội-Phu Tàu. Ông mang cái đầu bồi bông đì lại trong viện, suốt một buổi họp không nói năng gì. Nhưng về mặt nói lúc nào cũng trầm ngâm, hai con mắt lầm lì, ông có vẻ bí mật của một tướng Tàu lầm.

Nhưng ý nghĩ gì đang ngầm ở trong đầu ông ta?

Khô lồng mà biết được. Nhận ra phái công nhận rằng it ra ông cũng có một cái đặc sắc, là đã giống Ngô-bội-Phu. (Cái đặc sắc này năm nào cũng có).

THẠCH LAM

Nguyễn dinh Cung

ÔNG nghị này chỉ có hai cái đặc sắc: là dân tây và có cái đầu chim ngồi vật lồng. Thế cũng đáng làm Phò nghệ trưởng trong mươi năm rồi.

Ông vào lèng tây nên tiếng Annam ông nói rất đê dặt. Trong mấy hôm,

ông nói có hai câu, một câu khi ra ứng cử phó nghệ trưởng: « Xin các ngài chiếu cố bầu cho » và một câu sau khi trúng cử: « Các ngài đã chiếu cố bầu cho ».

N. L.

Phạm kim Bảng

ÔNG là một nhà doanh nghiệp. Cái tên văn chương và khoa cử ấy chỉ để là một ý chí thiết thực: bằng vàng. Nghĩa là một phiến vàng. Nghĩa là tiền.

Bao nhiêu huyết hán đúc lại thành cái của đẹp đẽ ấy! Chỉ tiếc con người vàng toàn là vàng că, không đê một chỗ nào cho tái nồng, thông minh vẫn vẫn.. có chỗ len vào.

Ông nói tiếng vi công nghiệp.. di dân di « tản thế giới » là việc sở trường của ông. Ở viện, ông đã làm kinh ngạc mọi người vì một chuyện kỳ quái rất khó tin: nắm ngoài, ông vận động được cho người ta hẫu ông đê Đại hội nghị khí tế.

Người ta phải nói đến sự sinh khởi rảnh của viên dân bón để khỏi nói rảnh là một cái lợ mộc trong đựng những cái óc mộc. Vậy mà đó là điều đáng nói rõ to lên.

LÉTA

Bùi trọng Ngà

NGUỒI cao tuổi nhất, mà lại không cao tuổi nhất. Phải nói người cao tuổi nhất biết đọc chữ Quốc ngữ mới đúng.

Ông được cử ra đứng đọc (nghĩa là lập đọc) bài diễn văn chào ông Thủ tướng. Công việc nặng nhọc này, ông đã cẩn trọng, mặc dầu cái tuổi già. Giọng ông lên bông, xuồng trầm, có khi trầm quá không ai nghe rõ. Nhưng cái đó không hề gi.

Ông còn hơn ông Nghị Trung năm nào. Ông này đọc chữ nôm, còn ông Nghị đọc Quốc ngữ. Từ chữ nôm đến Quốc ngữ, viên ta đã tiến được một bước khai đài.

À, tôi quên nói ông Nghị còn làm cái công việc là lắc chuông nữa. Trong tiếng ồn ào của viện, thỉnh thoảng ông giờ cái chuông lèn lèn.

một chút, rồi lại nhìn nó một cái, như có ý tự hỏi: quái, không biết cái chuông này đê làm gì? rồi bỏ nó xuống, ông lè phép:

— Nào, xin mời các quan bầu, xin mời các quan v.v..

Nghé câu ấy và trông ông khán áo chính tề, giày kim khánh vồng cõi, cuống mè day đinh áo, người ta cứ tưởng thấy một ông chủ nhà đám nào.

T. L.

Ông » cử » Phách

ĐUNG dây bành vè đê, ông ta cầm bút chí gõ dịp xuống bàn đê chấm mạch lạc, nghe y như cõi đầu gõ phách. (Chỉ hay cái tên vẫn có can hệ đến chicc nghiệp). Rồi ông ta hat luồn một bài ca Nam sử, hát đầu từ đời Lý, đê khuyên nền pha đê. Minh ngồi nghe cứ châm chุ chờ câu: « vậy có thơ rằng » của ông ta. Nhưng không có thơ. Tuy vậy, ông ta cũng không chịu cụ duỗi nên đã kết luận bằng một câu châm ngôn rất chí lý :

« Trước không có đê, nên không vỡ,
« Giờ có đê nên vỡ luôn ».

N. L.



Ông nghị Phách.

Ích Thành

ICH THÀNH là biệt-tự hiệu báu vật của ông dân biều bón vãi. Ngày ông ra ứng cử, tôi mới được biết tên thực: Đặng-cao-Thúy. Cao là cao xa, Thúy là thảm thủy. Thế đấy! Mía mai oi là mía mai oi!

Ngay từ hồi xuống Hải-phong

LANG-SON Y-VIỆN,... mới mở.... Nhưng có danh y người Thô rất thâm thuý về nghề thuốc trong nom....

CHỮA ĐỦ CÁC BỆNH

bằng các món thuốc đương rิง rất hay, không cần nói rộng khoe phượng hảm thử mới biết: Té thấp 1p20, Đau bả khí hư 1p. Đầu tức 1p. — Lưu nồng 5p. Nhé 3p chữa kỹ khỏi thi thoái, các bệnh kẽ trên chỉ dùng vài bát thang hiệu nghiệm ngay vì toàn các món thuốc hay mà trước khi gởi đi đã thử phủ thán chử. Thuốc gửi lịnh hóa giao ngan, thư từ và mandat xin dê:

M. NGÔ VI THUYẾT, propriétaire du

LANGSON Y - VIỆN 14 Hang-Cá — HANOI

Có món thuốc đau bụng rất thần 5 xu một liều.

TU 16 OCTOBRE 1937 BÃ MỎ

NHÀ HỘ SINH VÀ

NHÀ DƯỠNG BỆNH

của Bác-Sỹ PHẠM QUANG ANH

Chuyên môn BỆNH ĐÀN BÀ — BỆNH TRẺ CON

N° 66 Rue Richaud.

Téléphone 333

Ông nghi

đi phóng sự cuộc bầu cử ở đây, tôi chỉ mới trông thấy ông, tôi đã kính ngạc hết sức. Tôi tự hỏi :

Trời ơi ! Người như thế mà ra ứng cử sao ?

Bởi vì sự thông minh duy nhất — cũng như trong khói ốc — của người dân ông này.



Một vẻ mặt thông minh nhất của Ông Ich Thành (Hồi-phóng)

Tôi không làm được.

Hôm ấy, đứng ở cửa nhà để lý Hải-phóng là nơi bỏ phiếu, một người ban nhủ tôi chỉ cho hắn trông thấy ông Ich Thành trong ba, bốn trăm người đứng dưới đường. Tôi bảo người ban rằng :

— Anh cứ trông trong đám kia, hễ thấy ai là người có bộ mặt thông minh nhất (đó dùng tiếng khác thế, nhưng không tiện nói ra đây) thì chính người ấy là Ich Thành.

Người ban tôi nhìn và trông thấy ngay tức khắc.

Công việc ông đã làm trong bốn năm trời ở nghị viện là chiếm lấy một chỗ ngồi ở đây và bảo gián tiếp cho tôi biết rằng những điều tôi đoán về ông không sai.

Ở nghị viện, ông không nói được một tiếng nào. Và chắc cũng không có một ý nào để mà nghĩ nữa. Ông đến đấy, ông ngồi đây, yên lặng như phán gỗ nó để cho ông nghe lén nó và làm bạn đồng tâm với nó vì đồng tính và đồng tính. Được cái ông chẳng làm bạn đến ai. Chẳng ai để ý đến ông. Ông thức dậy mà như người ngủ say bởi vậy khi ông ngủ say, người ta tưởng ông vẫn thức.

o

Nguyễn-văn-Lộ

Tài với ông nghị Ngà, ông nghị Lộ là người trẻ tuổi nhất (không biết có phải người trẻ tuổi nhất



biết đọc chữ tay không?) Cho nên ông được cử ra đọc bài diễn văn bằng chữ tay.

Tử chữ quốc ngữ đến chữ tay, lại một sự tiến bộ nữa.

Thì cho nên ông Lộ có vẻ hăng hái lắm. Ông mặc smoking, tóc lát ngược. Cái cảm vướng của ông trông rắn rỏi, tỏ ra nhiều nghị lực.

Người ta nghe : chắc hẳn có lầm chuyền vi ôn này. Quả nhiên, khi bén về việc, ông đứng lên chất vấn rất chặt chẽ, và chắc chắn lắm.

Nhưng để rõ rồi.

Trịnh-vân-Phú

Tôi nhớ ông với một chú ý rất là mờ vì tuy chưa biết mặt, nhưng đã biết tết ông. Chỉ trông thấy một người mảnh khảnh, hơi xanh xao.

Ông lẩn vào trong viện, như một con chim trong đồn chim. Đến khi ông đứng dậy, giọng nói của ông yêu ớt và ngập ngừng mắt di trong các tiếng ôn áo khác.

Có lẽ vì ông còn yếu chăng ?



Nguyễn-Hội

ÔNG Hội năm nay bắt đầu chạy dã không lợi.

Khi ông Cung ra ứng cử phó nghị trưởng, có nhiều người phản đối. Ông Hội bèn nói nhỏ :

— Không ai ứng cử thì tôi ứng cử (vây).

Kết quả, đến khi về tới đích, thi ông Cung *gagnant*, ông Hội *place*.

Có phải vì ông Hội, người già, đã deo nón quai ch้าง ? T. L.

Nguyễn-hữu-Tiệp

ĐỨNG lèn phản đối ông Phách, ông nghị Tiệp bài nêu giữ đê.

Phải, giữ đê là phải. Nếu phả để thi mấy nghĩa mâu ruộng của ông Tiệp bị ngập hết à ? Vô lý quá !

Có người khen ông Tiệp năm nay trang sức xinh trai quá, trông trẻ mảng hồn dù như một cậu công tử muối tám.

Rõ khéo khen « phò mã » tốt áo

Phạm-Tá

TƯỚC KIA ông Phạm Tá ở phe ông An. Ông ta tướng ông ta còn trắng tinh muôn nhuộm màu gì sẽ ra màu ấy. Liền nhuộm màu « lục ». Nhưng nhuộm đi nhuộm lại mãi vẫn không ra màu « lục » mà cũng chẳng ra màu quai gi.

Có người bảo ông ta là thợ nhuộm thay đổi màu dê như chơi

Ông ta đã quảng cáo có thê nhuộm vải trắng hay vải màu ra vải đen trong năm giờ thôi.

Vì thế tình nết ông cũng thay đổi mâu rồi. Còn nhớ năm ngoái ông vẫn ông bác vỗ, đại bùi chính phủ về việc công chính làm cho ông ta cuống quít và phát khùng. Năm nay cũng ông bác vỗ ấy, cũng vỗ để ma lúi vỗ to hơn năm ngoái. Nhưng cái tát hùng biện của ông Ta thì đã bì đì rồi. Có người bảo trước cái tát hùng biện của ông là mâu trắng nên nó thoát thoát. Nay ông đem nhuộm nó sang màu vàng nên nó đâm ra tát ti.

Ông nghị Sĩ

ÔNG ta chỉ sỉ được mỗi một cái tên. Còn nghề ông ta là nghề nồng mà bộ dạng ông ta thi có vẻ « công » đặc, bộ dạng một bác thư ne.

Tri thức ông ta cũng vậy. Khi bén về để điều ông ta tự coi mình như một nhà bác vật công chính về cùa cống.

« Sí » diện không ?

Ông nghị Vinh bảo

ÔNG ấy có mặt ở viện đầy chử ! Thế cưa à ?

Ông nghị Lê

MỘT ông chánh phủ biếu.

Thế thôi ? Còn rượu ?

— Cái phải của ông ta đâu, của hang Fontaine đầy chử !

Những ông nghị vô danh

CÁC ông ấy chiếm một số đông. Ngán nhiều ông ngồi hàng banch dưới cung, vê mặt tư ly thành thõng lại thi thảm một câu khe khè, thi ai cũng đoán các ông ấy đương đường cáo cát trưởng với nhau.

Kỳ thực, các ông ấy có đánh cờ tướng đâu. Các ông ấy không làm gi, không nghĩ gì cả đấy chử !



Và những ông nghị ba hoa

HE này có ông bà Luân đứng đầu. Các ông ấy cũng nói — Chả nhẽ người ta nói mình lai không nói ! — Nhưng toàn nói ba hoa. Không phải cái lối ba hoa trên tru trôi chán đâu, nhưng một lối ba hoa, lắp ba lắp bắp, ngập ngâng ngông, lây dì lây lai, và chẳng có nghĩa lý gì cả.

NHỊ LINH

PHÒNG VĂN

Ông trùm Lục

« Tất cả danh dự về tất cả ông chúa ». Vì vậy tôi đã đến phòng vấn ông trùm Lục trước nhất.

— Ông lại ra làm viên trưởng ?
— Phải tôi lại ra làm viên trưởng;
— Ông lại trúng cử ?
— Phải tôi lại trúng cử.
— Ông lại hiến trái tim ?
— Không, tôi để dành tim đến sang năm, cần hơn.

Ông tây Cung

Tôi từ đã ông Lục đến ông phó nghị trưởng Cung.

— Ông là dân tây ?
— Phải tôi là dân tây. Số dì tôi xin chánh phủ cùi tôi vào viện là vì tôi dân tây. Tôi còn nhớ ngày còn mồ ma ông Vinh và ông Chu, hai ông ấy thường bán nêm dê dân bản sứ và dân tây được chen vai thích cánh nhau trong viện.

— Vậy ông bệnh quyền lợi cho dân Tây ?
— Bất chước « quan chánh phủ » ông dân tây cũng mỉm cười đáp:

— Điều đó tôi sẽ trả lời sau.

Ông phó Tá

— Làm thế nào để đổi trắng thay đen được ?

Ông Tá cười duy cùi lại, lấy tay che mồm đáp :

— Nhuộm a.

Ông An

— Sao năm nay ông hiền lành thế, hả ?

— Năm nay không cần say nữa hả ! Chỉ cốt no thôi, hả !

Nhị Linh

Nhiều Hàng mùa thu

và mua đông mới sang

Bú mặt hàng to, lùa, len mag áo và manteaux dù các kiệu, các màu rải nhã và hợp thời. Nhưng toàn tơ tuyệt đẹp. Hàng tây hàng la và hàng nội hóa

CÓ BÁN BÚ LEN, GIẶ

ĐÈ MAY QUẦN ÁO TÂY.

Xin mời đến xem mẫu hàng.

Viết thư thương lượng cho

MAI-BÈ

26, Phố hàng Đường

HANOI

Viện dân biểu cần phải thay đổi

VIỆN dân biểu họp hội đồng năm nay là mản khóa. Trước khi chia tay nhau, các ông nghị đều nhìn lại bối cảnh đã qua, thành thực tự vấn lương tâm mình, chắc không khỏi ngầm nghĩ rằng kết quả của công việc đã làm không có là bao, và những cuộc thảo luận có hăng hái chẳng nữa, ánh hào quang cũng không có gì.

Và nếu một vài ông vất tay lên trán mà nghĩ đến nguyên nhân của sự hư không buôn nả ấy, chắc các ông phải đồng ý kiến với chúng tôi và ước mong một điều cần có: viện dân biểu phải thay đổi.

Là vì những kết quả hư không kia, chính ở viện mà ra; viện cũng như một cây cỏ săn ở gốc không thể sinh ra được là tơi, hoa dẹp, quả ngon. Những câu ăn gốc cây cần phải trừ bỏ.

Những nguyên nhân ấy, ta có thể gồm lại hai điều chính.

Một là quyền hạn của viện quá eo hẹp. Theo nghị định ngày 19-3-1913, chính phủ hàng năm chỉ bắt buộc phải hồi ý kiến của viện:

- 1) về phần thu của sở chi thu miền Bắc;
- 2) về những khoản dự chi về phuơng diện xã-hội và kinh tế.

Có thể thôi.

Và đã ngoài hai mươi năm nay, quyền của viện vẫn chỉ có thế, vẫn chỉ là quyền tư vấn.

Ngoài những khoản chính phủ cần biết ý kiến của viện, mà chỉ cần biết thời chung không cần theo ý kiến ấy, chính phủ còn có thể hỏi viện về bất cứ việc gì.

Nhưng đó là quyền của chính phủ. Viện thì chỉ có quyền trình cầu. Quyền ấy không phải là tha hồ mà dùng, không phải đơn thỉnh cầu nào cũng được

đem ra trước viện để bàn luận: Trước hết cần phải đệ lên ông Thủ tướng xem, rồi ông ấy có định cho đem ra thảo luận giữa viện mới được. Còn những đơn trình cầu về chính trị, thì jeam

Quyền hạn của một viện như vậy thì thật là hẹp hòi, không xứng đáng với cái tên rất tốt đẹp «nhân dân đại biểu viện» mà ông Toàn quyền Varenne đã có nhã ý ban cho năm 1926: thà cứ để cái tên «hội đồng tư vấn» như xưa lại đỡ then và đúng với sự thực hơn.

Hai là vì lời nói của các ông nghị không được coi là quan trọng, vì không có lực lượng mấy đối với chính phủ. Là vì các ông dân biểu không phải là những người có học thức, có can đảm, có tính độc lập, do hổ thẹn thấy các hạng người trong xã-hội bao ra để thay mặt họ, được họ ủng hộ một cách thiết thực. Một phần vì dân biểu là những người do chính phủ cử ra: những ông nghị này không có thể thay mặt được người dân nào hết thay; gọi họ là chính phủ biểu thi phải hờn. Còn ba phần khác thi không phải là thay mặt cho tất cả nhân dân trong xứ, mà chỉ thay mặt cho một số ít. Theo đạo nghị định ngày 3-3-1930, chỉ có quyền đi bầu: các thành-phố, tổng, các viên chức nhà nước đã về hưu hay tại chức, các người có bằng thành chung trở lên, các người có phẩm hàm, đại biểu các làng, cựu bộ vi quan và cựu nghị viện. Còn những người khác, nghĩa là số đông, thi không có quyền bảo hộ.

Ta lại có thể nói thêm rằng một phần nữa do những ông nghị không có tư cách và cù triết để bầu các ông ấy. Có nhiều ông nghị không biết tự lượng, không

có tài can gi cũng ra ứng cử, coi chức nghị viện là một cái giá bão. Còn người đi bầu phân nhiều không có giáo dục về chính trị, chỉ vì tiền hoặc vì địa vị khâm phục của người ứng cử mà bầu cho họ, không theo một nguyên tắc, một lý tưởng nào.

Vì vậy, viện dân biểu lại cần phải thay đổi.

Thay đổi về quyền hạn. Viện phải có quyền quyết định, it ra cũng phải như Hội đồng quản hạt trong Nam. Có người bảo dân tri ở đây chưa tới trình độ ấy. Nếu vậy thi đáng buồn cho công cuộc khai hóa của nước Pháp ở xứ này lắm. Nhưng đó chỉ là một câu nói không bằng cớ. Hội đồng quản hạt trong Nam có quyền quyết định từ năm 1880, mà năm 1889, ai dám bảo

tuyên hành sự tự do lập chính đảng, từ là cho nhân dân tự do hội họp, tự do lập hội và cả tự do ngôn luân nữa.

Có người sẽ bảo:

— U thi giả thủ phong nguyên vọng kia được thỏa mãn nữa, vì việc công vẫn không có đủ người có tư cách thi làm thế nào?

Không có đủ người có tư cách? Thì bớt số dân biểu đi. Thà một, hai chục người có tài, còn hơn là hàng trăm người vô dụng.

Có người lại hỏi:

— Thế còn quyền lợi của người Pháp?

Hiện giờ thi người Pháp cũng bao một bộ đồng dê bệnh vực quyền lợi họ về phuơng diện kinh tế và lý tài, nhưng nếu cho viện dân biểu người Nam quyền quyết định, thi so quyền lợi của họ bị dày vò. Song cũng không lo ngại gì, nếu ta chọn lấy một trong hai cách này: cho người Pháp tham dự vào viện dân biểu, cho người Pháp bầu một viện riêng cũng có quyền như viện dân biểu người Nam. Theo phuơng pháp thứ nhất, ta sẽ có một viện tương tự như Hội đồng quản hạt trong Nam; theo phuơng pháp thứ hai, ta sẽ có hai nghị viện quyền hạn tương tự như Hạ nghị viện và Thượng nghị viện ở nước Pháp.

Kết luận, tôi xin nhắc lại, Nghị viện cần phải thay đổi. Mong rằng các ông nghị năm nay mẫn khoả thi có đủ can đảm để yêu cầu sự cải cách ấy trước tiên. Và mong rằng chính phủ ở đây, đại diện chính phủ Bình dân bên Pháp, sẽ chóng tình bài cải cách viện dân biểu nàu múa hiện giờ ra một viện dân biểu xứng đáng với cái tên khủ ái của nó và đáng đù cho mọi người kính trọng.

Tú Lỵ



Ông NGÔ-TRỌNG-TRÍ
Người có cái đầu Ngô-bộ-Phu

dân tri trong Nam trình độ cao hơn dân tri ngoài Bắc bấy giờ? Viện có quyền quyết định, dân bầu mới là người có trọng trách, những người có đủ tư cách mới tranh nhau ra ứng cử, viện lục đỗ sẽ có giá trị.

Thay đổi về quyền đi bầu. Như tôi đã nói, muốn cho lời nói của dân biểu có lực lượng, họ cần phải có quần chúng ủng hộ. Muốn vậy, cần phải nói rộng quyền đi bầu ấy, không gi bằng

Lời bì cáo cho khách phong linh, ai cũng nên biết:

Đã rành một số tiền lớn để theo một công cuộc trong 3 tháng.

CAM ĐOAN CÁC NGÀI KHÔNG MẤT MỘI XU NHỎ

Bắt đầu từ 1er Novembre 1937 này, nhà thuốc THƯỢNG-DỨC chữa không bẩn cho các người, bị lâm mủ, buốt tóc, bị Giang Mai bạch loét, quả soái, bị fla-Cam láy sỏi lở loét. Mục đích cách chữa không lấy tiền này là để giúp các bạn bị bệnh phong-tình khỏi phân tán tìm chọn một thứ thuốc nào trong khi mắc bệnh, vì hiện nay thực quả một số đồng các người bị kẽ sứt nhai cũn ương đầu với giao-tình thuyền tìn, kiêm cách lấy tiền, không giúp ích gì cho ứa. Một mục đích nữa cho sự chữa không lấy tiền này, là để lở rõ cho mọi người biết nhà thuốc THƯỢNG-DỨC không riêng chỉ bán thuốc phong-tình để kiếm lời, mà còn những thuốc khác, chữa những bệnh khác, điều được quốc dân tiêu thụ rất nhiều. Thuốc chữa bệnh phong-tình cũ, nhà thuốc THƯỢNG-DỨC thi ai cũng biết tiếng, không cần nói nhiều, chỉ yêu cầu những bệnh nhân dù có tiền cũng vui lòng đến uống không, không nên ngân ngại gì, sẽ thấy sự tiếp đãi lịch sự, cách chữa bệnh chắc chắn hợp vệ sinh của nhà thuốc THƯỢNG-DỨC mà nhiều người đã biết tiếng và ca tụng từ trước đến nay. Cuộc chữa bệnh phong-tình không lấy tiền này sẽ thi hành trong 3 tháng, kể từ 1er Novembre. Xin hết thay các giới em và lòng giới thiệu cho khắp anh em giàu nghèo sang bên đèn biển, nhà thuốc THƯỢNG-DỨC đã rành một số tiền lớn để chi phí vào công cuộc này. V xá viết thư khen bệnh rành mạch và gửi theo tiền trước bằng Timbres sẽ có đủ thuốc để các ngài dùng đến lúc khỏi bệnh.

NHÓM NỐI TŘEM. — Các ngài nào hiện đang chữa bệnh ở một nơi nào, thấy chưa đỡ hoặc chậm khỏi, mà các ngài đã trả tiền trước rồi, cũng đừng nên tiếc mà theo đuổi hoài công, nên lôi ngay nhà thuốc THƯỢNG-DỨC mà chém các ngài sẽ không mất một xu nhỏ, mà chẳng được khỏi bệnh.

Nhà thuốc THƯỢNG-DỨC cần bách

Ngồi nghe máy
truyền thanh lời —
Còn đà ngát rối



TẬP TRANH VĂN CẤU

ÔNG PHẠM HUY LỰC



NGƯỜI ta thường bảo: «dân thế nào, thi dân biểu thế ấy».

Cáu ấy có lẽ còn không đúng, chứ đến đâu a nghị viện nào, nghị trường ấy ở nước ta thi không còn gì xác đáng bằng.

Nghị viện giỏi phải có ông nghị trưởng giỏi, nghị viên kha khá phải có ông nghị kha khá, nghị viên nào mùa phải có ông nghị nữa mùa, nên viên dân biểu của ta phải có ông Phạm huy Lực.

Ông Lực trước, kia là cánh tay phải của ông Nguyễn Văn Vinh, nay ông Vinh mất đi thì ông ấy còn dang lâm nguyệt để làm cánh tay phải, và trong khi chưa làm thấy thí ông ấy là một cánh tay phải chưa có chỗ đứng. Tay vậy, ông vẫn làm nghị trưởng, vẫn mang tiếng là linh hồn của dại da số của cái viễn dân biếu đáng quý của ta. Kè cưng phải: cái viễn tốt đẹp ấy có cánh tay làm linh hồn cũng xứng đáng chứ sao.

Cái linh hồn ấy ngày thường ăn năn ở những chỗ vô hình, mèn màng, mờ mịt, không ai biết đâu mà đó được. Rồi bỗng

đến buổi họp hội đồng thường niên, lại thấy hiện ra ngồi chêm chệ trên ghế nghị trưởng.

Lúc bấy giờ, linh hồn ấy mới bỗng mỉm cười, mỉm mắt mọi ngày, bước vào ánh sáng để hiển trai tim nóng hổi hởi những tinh linh vị tha tội lỗi cho ván mệnh của nước non, cho hạnh phúc của nhân dân, trong số đó có cả ông Lực nữa.

Lúc bấy giờ mới thấy rõ mặt ông nghị trưởng Phạm huy Lực: đôi mắt sêch đầy lòng trắng, ngang lên nhìn quang không như trông theo một lý tưởng có cánh, và cái miệng rộng lỏ sêch đến mang tai, nhe răng ra cười một cái cười bát lụyết và yên lặng.

Trong lúc đó, người ta không khỏi tự hỏi thầm rằng sau cái bộ mặt kinh ái kia, dường lòng lớn như lứa trưởng siêng giòi, mà trông có vẻ tro tro như dà, như cái mặt nạ không linh hồn thế này.

Nhưng hỏi thì cứ hỏi chứ không tai nào mà biết được. Nhưng từ trưởng siêng giòi, nếu có, chỉ một mình ông Lực biết, một mình ông Ông hay. Chẳng thế mà lúc ông ra làm nghị trưởng đến giờ, có ngoài mười năm, mà không thấy chúng nó xuất đầu lộ diện, không thấy ai nome được dưới chúng nó hết.

Chú có quả tim ông, nồng u nhiệt huyết, thi người ta thấy sói nỗi trong lời nói của ông mà thôi.

TỬ LÝ

NGHIỆN HÚT

Tinh ngòi giới yến Hồng-Khé số 20 à một phương thuốc cao nhà Doan đã thí nghiệm, không có một tí thuốc phiện nào, nên ai cái thuốc phiện cũng bỏ hẳn được, không bao giờ hút lại nữa. Hút nhẹ chỉ hết 1p00, hút nặng lẩm bết 5, 6 đồng bạc là bỏ hẳn được, trong khi uống thuốc cao vẫn dì làm việc như thường, sau khi bỏ hút rồi không sinh ra chứng bệnh gì khác cả. Thuốc nước mỗi chai mỗi đồng, thuốc viên mỗi hộp 0p50. Các ngài cứ dùng nếu sai nhời xin trả lại tiền gấp đôi. Vì đã có hàng nấy nghìn người dùng thuốc Tinh-ngòi giới-yến số 20 này bỏ hẳn được thuốc phiện rồi.

KHÍ HU, BẠCH DÁI HA

Các bà thày kinh tẩm dừa sần-môn bằng nước lạnh kinh bệ lại thành bệnh ra khi hư, hay là vì sinh đẻ nhiều lần, vì quá tu lỵ phẫn uất cũng thành bệnh khí hư, cũng có ít bá bị truyền nhiễm nọc bệnh tình thành bệnh ra khí hư, ra nhú mủi, nhú hòi, nhú nứa, gao, nang thi nhức họng, đau lưng đau bụng dưới, nỗi cục, sưng lúng (dầu eon) không mặt sần túi mật. Uống thuốc khí hu Hồng-Khé số 80 trong 24 tiếng hờ đỡ hẳn, thường chỉ một hộp là khỏi hẳn, mỗi hộp giá 1p00.

NHÀ THUỐC HỒNG-KHÈ

Có danh tiếng đã lâu năm, xem mách cho dân thuốc bắc chế, bắc thuốc chén, có rất nhiều các phương thuốc hoàn tan cao dan già truyền và kinh nghiệm đồng bào hép theo phương pháp Âu-Mỹ rất tinh khết, bán khắp nước Nam, bán sang cả Tây, Tàu, Ai-lao, Cao-mén, chữa các bệnh nguy hiểm của người lão trèi con. Biểu bài quyền sách: *Gia-Dinh Y-dược* và *Hoa-Nguyệt Cẩm-Nang* để giúp ích cho mọi người biết rõ các căn bệnh và biết cách tránh các tật bệnh.

Hồng-Khé 88 Route de Hué (chợ hố) Hanoi, Téléphone 755.

ĐẠI-LÝ: Haiphong 167 Phố Cầu-Dát; Namdinh 28 phố Bến Cái; Hué Battambang; rue Paul-Bert, Saigon 148 Albert 4er Dakao; Pakse Nguyl-ván-Cula Rue Police Bacleu Trang-biển-Nghĩa; Long-Xuyên Hồn-Thái; Mỹ-Tho Móng-Hoa; Cántho; Nguyn-ván-Nhiều; Halduong Quang-Huy; Tuy-Hoa Tân-Thành; khắp nam sứ trong cùi Đông-Pháp có tới trên 100 nhà đại-ly; những nhà buôn có tin nhiệm đều có bán thuốc Hồng-khé, xin các ngài gần đây mua đây cho tiện, nếu nơi nào chưa có xin viết thư về 88 Phố Ha Hanoi, mua thuốc theo cách linh hồn giao ngan.

còn hơn, chử Annamite thi nên xóa hẳn đi, không nên dùng trong một trường hợp nào hết vì nó ẩn chử Ane (con lừa) mà ra.

Vậy ra dân An-nam như ôn-chảng hào túc là dân lừa đấy ? Thảo nào !

Quan

Nói với các bạn đồng viên, ông nghị già Bùi-Trọng-Ngà chỉ dùng một tiếng «quán», dù các bạn đồng viên của ông ta và ông ta đều là «dân», dân biếu.

Có người bảo ông ta còn nhún lầm đây, vì trong thành tâm, ông ta muốn dùng tiếng «quán lớn», hay tiếng «cụ lớn» kia :

— Mọi các quan lớn bô phiêu cho.. Xin các cụ lớn ngài im cho, để cụ rất lớn đồng lỵ nói.

Chí đại báu họ lén, trưởng họ thay mặt, ai ngờ họ trở nên quan mặt cùi chỉ còn thay mặt sao được cho mìn nữa.

Quan chính phủ

Hết «quán nghì» lại đến «quán chính phủ».

Quan nghì Ph;m-Huy-Lực luôn luôn, đồng dắc, bách dịch đe các quan nghì khác, như ông giáo đe bạn trò nhô :

— Im đê quan chính phủ nói đâ..Thong thả, hãy ngồi xuống đê quan chính phủ trả lời da.

Thế là viên dân biếu đã nghiêm nhiken thành ra viên quan biếu rồi. Hay viên «quán chính phủ» biếu » cũng rira.

Dân biếu

Nhưng hat san to nhất trong nghị viên là chử «dân biếu».

Những ông ấy mà là «dân biếu»?

Nhất những ông mà dân chảng bau ra bao giờ.

HÀN DÁI SẠN

Ông BÙI TRỌNG
NGÀ—Trước hết
xin trích một
món tiền trong
qui ra duc một
cái chuồng to
hơn...»



TỬ NGUYỄN HỌC

Ông Phạm Tá xin ôi
chử Indigène mà nha
Học cbinh vẫn dùng
trong các bằng Certificat
d'études primaires
franco-indigènes, ra chử An-namite.

Ông Đô thúc Phách
liều dắc dè lên phản đố,
nói cùi giữ chử Indigène

MỘT TRANG CÙ 'Ò' NGHỊ VIÊN



— Cái hối tôi ra tranh cử, tôi chỉ đem có trí khôn ra...
KHACH (dợ dăng) — Ô, thế thì ít ỏi quá nỗi.

— Thằng bé
nhà tôi cả buổi
cứ li lì ra.

— Ấy thế mà
tốt đấy ! Nhớn
lèn bà cứ cho
nó làm ông nghị.



RITG



BÀ NGHỊ — Tôi đã bảo ông đến nghị
viện thi giữ mõm giữ miệng...

ÔNG NGHỊ — Nào ai nói gì ! Chỉ tại
cái bit-tết của tháng cha X. dai quá, nên
chỗ rảng đau lại tý lên.



NGƯỜI CHAY GIẤY—Suyt ! se sè
chứ.

NHÀ BÁO (đến chậm) — Ủa ! Các
ông nghị đã ngủ rồi à ?

BUỒNG
HỘI ĐỒNG



gITG



ÔNG VIỆN TRƯỞNG TẠM THỜI — Gõm chuông
lát, như thế mà quan ngủ được à ?

ÔNG NGHỊ — Không sao, bốn năm rồi, làm gi
mà chả quen tai !



— Thôi chúng mình bọn già cứ
ngồi im là hơn !

— Phải, chúng mình há miệng
thì mặc rán quai non.

ÔNG NGHỊ
ĐAU BỤNG



BÀ NGHỊ (ùi ngai) — Đồ cả bụng dạ vào việc nước
việc dân thì còn bụng dạ nào mà tiêu nữa.

TRANH và LỜI cua RITG

Thập nhị... quý sú quan

Ông trùm Lục

Người ông nghị Lục thè mè... oai!
Luôn bén nát nay nghị trường hoài
Mới biết cạn áo, béo đến đất.
Để thường dắt Bắc chẳng còn ai... ?

Ông nguyên phó trùm An

Trời sinh ra Lục, lại sinh An,
Cho dù vai trò với thế gian.
Lục sẵn có lồng, An có rượu,
Mỗi năm dân biền chén say trân.

Ông nghị Ngà

Dân biền hằng năm họp hội đồng,
Ông Ngà công việc rất ung dung.
Bẩm be đọc mấy câu văn sao
Rồi vó chuồng đồng, lắc cổ rung.

Ông nghị Thăng

Nghị Thăng tiến si thè mà ngông.
Nhảy múa như con di đánh bồng.
Khéo nhập vào môn thầy, nghị Vinh,
Bát vàng ngồi mát chén ngon không?

Ông nghị Tiêu

Bà phải ai bằng sứ khuyên nông,
Khu khu ôm lấy lợ trung dung.
Tâm phor, ai phải mà ai trái?
Quan tám cung ứ, từ cung xong.

Ông nghị Lê

Nhiệt thành, ông nghị hăng Phòng-ten
Chỉ muốn cầu cho rượu độc quyền.
Động hé môi ra thì... phải biết!
Trong vùng mèo đậm đặc hơi men

Cụ nghị Tá (Bùi dinh)

Cụ Tá già cẳng vẫn diêm dòi
Năm nào đi họp cũng đương oai
Huy chương các thứ trưng đầy ngực.
Kim khánh, mè dày, với thè bài.

Cụ-cậu nghị Tiệp

Cụ-cậu trông ra vẻ lão thành
Mà lòng khảng khít với xuân xanh.
Mới hay nhân lão tâm không lão.
Còn nước, còn non chan chứa tình.

Ông nghị Khâm-thiên (?)

Viện cử ông đì, ông cứ đì...
Ông ra hội nghị đê làm chí?
Hay bà xui bầy ông lên tiếng
Bệnh vực con em khôi... lục-xì?

Ông nghị Cung

Nghị Cung tuy đã nhập làng tây,
Mà vẫn dân ta, ô mới hay!
Cố đám ăn sôi phần Phó trưởng
Cũng mang tiếng Phó được mươi ngày

Ông nghị Ninh

Chắc chắn ai bằng ông Ninh-Ninh
Người nung nấu thịt, béo rung rinh.
Dù khi ngủ gật không lo ngủ,
Vững trãi ý như cái cột đình

Ông nghị Linh

Ngày nào mới linh chức trương phiến
Bất-dắc-di mà hóa nghị viên.
Mỗi một năm di bàn việc nước,
Về duy chỉ nhớ tiệc liên miên.

TÚ MỜ

Lau, giang-mai, hạ-cam

Béoh lalu đê lalu hoặc chữa không khỏi có thè sinh ra nhiều biến chứng nguy hiểm, iờ ngoc-quản (balomite), ăn xiên ra ngoài (déférile), xung khớp xương (arthrite) v.v... Kíp dùng thuốc lalu số 43 của

ĐỨC THỌ DƯƠNG
131, Route de Hué — Hanoi

sẽ được khỏi mau và chắc chắn. Giá 0p50 một hộp.

Tuyệt-noc kiền-tinh hoàn — Trong thuốc có 7/10 chất bồ và 3/10 chất sát-trùng. Lợi tiểu-tiện, tống hết nọc độc loazine và làm đường tiêu chảy lên da. Một hộp dùng 5 ngày, giá 1p50.

Nhận chữa khoán dân ông, dân bà.

ÔNG NGHỊ TẬP KIỀU



Ăn làm sao...

nói làm sao bây giờ.

CẨM NANG CỦA ÔNG NGHỊ HOÀN TOÀN

HỎI — Khi nào người ta muốn làm ông nghị?

BÁP — Khi người ta không có bằng đê di làm các công sở, không có bằng cấp để làm quan, mà lại có nhiều tiền không biết dùng làm việc gì, thi người ta ra ứng cử nghị viên.

H — Ứng cử nghị viên đê làm gi?

D — Đề ich quốc và lợi dân, đê thay mặt cho dân và đê đảo đạt ý nguyện của dân lên chính phủ, đê tỏ minh là người biết thương nước, thương dân.

H — Nhưng chính thực đê làm gi?

B — Đề được gọi là quan nghị, được bắt tay quan Sứ, ra vào dinh quan tuan, di xe hỏa hảng nhất, bắt cõ đầu, ăn cơm tây, uống xanh bánh và lĩnh tiền phu cấp.

H — Muốn ra ứng cử nghị viên phải làm thế nào?

B — Phải tuyển bổ chương trình, phái có bão nhiệt huyết, phái biết trọng công ích, khinh tư lợi.

H — Nhưng chính thực phải có gi?

B — Chính thực phải có nhiều

tiền, phải có ô tô, và phải biết giá trị từng lá phiếu.

H — Khi trúng cử rồi nói nói thế nào?

B — Nói: xin cảm ơn các ngài cử tri đã quá yêu chiều cố bầu cho, xin đem hết tài sức ra giúp dân giúp nước, xin tận tụy với việc công ích đê khởi phu lòng úy thác của các ngài và lòng mong mỏi của quốc dân.

H — Cố mắng thử nghị viên?

D — Có hai thứ nghị viên: nghị iền chính phủ biếu và nghị viên dân biếu.

H — Khác nhau ở chỗ nào?

D — Khác nhau ở chỗ ông nghị trên thi chính phủ biếu mà ông nghị dưới thi biếu chính phủ.

H — Giống nhau ở chỗ nào?

D — Giống nhau ở chỗ cùng biếu (đồng tính) cả.

H — Công việc của ông nghị bắt đầu ở chỗ nào?

B — Bắt đầu giết lợn, giết bò đê ăn khao cǎ hàng huyền, vào chào quan Sứ và quan Tuần, di hát di xưởng đê giao thiệp với các ông thông ông phản nhà nước, đê phòng khi cần đến, nhờ các ông ấy thảo giúp hộ lá đơn.

(Xem tiếp trang 961)

NHÀ XUẤT-SẢN LỚN

BÁN BUÔN NHIỀU

CÁC THỊ

CHEMISETTES

CHI CÔ
MANUFACTUR CU GIOANH
68-70 Rue des Eventails — Hanoi
— Teléph. 525 —
MAISON FONDÉE EN 1910



Tuong CÁI LU'ÔNG ..

HÌ KỊCH của

Một vè mèo (hòn hò) của ông Lực

I TRƯỚC KHI..

LÚC mờ mòn lên, các ông nghị không phân đằng phái tâp hữu (vì nghị viên không có đảng phái), thán mặt giật tay nhau bức lèn. Nhạc công cù bài La-văt; xong các ông nghị cùng ca theo điệu ấy, mặt buồn thiu, nhưng cõi vui, lòng lạnh ngắt, nhưng cõi tõ ra vè có nhiệt huyết.

TOÀN VIỆN

Cầm tay nhau, củng tien brophic
Cầm nhau làm iech dân ich nước
Cầm tay nhau, củng tien brophic
Cầm nhau làm iech dân
Nước dân khi việc dem bàn
Thì ta gõ hét hor hết súc
Nước dân xong việc ta hàn
Thì ta đánh hét hoi.

Chân nhip theo trống cà rùng,
miêng hả chước.

Bíng đứng gật gật !

Bước lên tới lèm, các ông đứng nguyên chỗ, quay lưng vào. Ông Lực ra bắt tay từng ông, vừa bắt tay vừa ca (diệu Vui Hướng-Đạo).

ONG LUC

Anh em oi ! vao đây nhé, troi cười
lên chí nào
Song năm nay là năm trót nhưng mà
tim mún dão

Đem hiến ra cho toàn quốc dân
Không giá băng như người nói bagy
Tim mún dâng cho toàn quốc dân
Không giá băng như lời Ngày Nay

Nhạc công đánh sang bài thứ hai cũng điệu « vui Hướng đạo », ông Phạm Huy Lục đi đến từng người mặt nhấp nháy nháy ông vẫn thường nhấp nháy. Ông ca nhưng không thành tiếng, chỉ ca thầm cho từng người nghe. Các ông nghị gật đầu, theo nhip. Rồi ngoặt quay cả lại, các ông ca tiếp :

Tin mún ông dâng toàn quốc dân
Vâng ! nồng sỏi như rỗi bánh chay

Tim mún kia dâng mời quốc dân
Không giá băng như lời Ngày Nay.

Cười hả hê. Gõng có tiếng cười ché riêu. Ông Lực sờ nhõi đến hai tiếng « dâng mời » và sực nhõi rằng trong ban đội viên, còn mấy người ông chưa.., mới, nên đến bên nói cùng các ông ấy. Ông ca điệu Jai deux amours.

ONG LUC

Tôi nay thi xin nhõ : tôi mời
Mong các quan đứng làm khách
Chén nước trà ít mùi ngọt ngọt
Thế mà vữa long khát khoa.

Một ông nghị nhà quê về phái ông Lực, nhưng hình như bị ông Lực quên, bèn ngó ngần hỏi.

ONG NGHỊ NHÀ QUÊ

Dám xin quan làm ơn dùm tôi
Duyên chiều nay
...Sõi, cho nên vè khuya, nhà xa, thi
giò...

ONG LUC

ngai ngung chua hiêu, khän khoän:
Ồ ! thi ngai cõ.

ONG NGHỊ :

Đanh thế nhung.. mà hơi khó,
Gi bùng lâm on..
Cho « chén » ngay thi hon

Ông Lực hiểu ý ngay, vì quả ông kia a sõi » thye. Ông nói nhõi mấy em ứn ứn rõi chạy quay ra hỏi còn ai sõi nữa không.. Bỗng tiếng hô đồng súng bèn ngồi ; ông Thống sứ Châtel đến.

II

DIỄN VĂN

Ông Thống - sứ và các « quan khäch » Tầu, Tây, Nam bước vào.
Nhạc công thời bài quốc ca « Marcellaise ».

Các ông nghị ca theo :

TOÀN VIỆN

Người người mừng vui hôm nay Khai
Trí,
Đóng đúc bao người đứng nghe kèn tây.
Mừng cho dân Annam bấy lâu nay,

Mừng cho dân Annam có ta thay.
Trí cố gắng lo vè nước bao nhoc
nhân,
Mà lòng vè dân bấy lâu còn hàng.
Trống chờ : trên quan Tát đầy
công đức,
Ban cho anh em ta các thứ diệu.
Cứ yêu cầu thì rồi móc mura còn
nhieu.

— Kinh chúc nước Pi-Lang-Xa !
Kinh chúc nước Nam nhà ta !
Tử dâng, vui lâm,
Như.. phen mới rồi,
Thú vui nhường nước chan hòa.

Ông Thống sứ ngồi.

Các ông nghị cũng ngồi. Bản ở sau sân khấu lắp di lắp lại mấy câu dâu bài « Uncle de Pékin ».
Chúc từ của ông Bùi-trọng-Ngã.
Ông Ngà đứng lên hắng giọng, lau khăn, nhambi lại bài quốc ngữ mà ông sắp dành vần theo điệu « L'On-

cle de Pékin ».

ONG NGÀ

Kinh sắc vân vân, trình huyền vân
vân, chúc chúc ngại ngại huyền..
Quan quan Thống-sứ, láy sắc nhân
danh lá :

Người.. to.. dẫu.. nhất..

Ông Ngà lắp dọc, obrang vân
chua tron, làm bầm nói —
ngbia là hát — một mình :
Dân sace noi dây vâ huyền noi kia
khô oát-oán ghê, Trời !

Thoi ta cõi danh cho nó ra ngay
vân là xuoi.. là thoát..

(Ông hắng giọng nõi theo câu
đồn tiếp rồi cất tiếng ca) :

Thua kinh, thua kinh thua thua
trinh

Quan.. Thống sứ ngài
Dám dám xin đám xin mời

Đầu thâu cho úi đổi lời

Rõi cứ thế, ông Ngà nói lắp cho

dễn hết bài hát. Toàn vien vỗ tay

ONG LỘ

(Đứng lên đánh vần bài chúc từ
bằng tiếng Pháp theo điệu Hành
vân).

Dé lo-nô
Dé lo-nô
Mơ si a mor
sia ờ lô
Rè si dâng
Sup pê ri ô
Đô vu pi ê
Đo bieng voi lôa
A xep lê á vep
lê sia

Nô xu hè đơ
bieng vor may
Manh tớ nòng
Đô suv oay nay
É daju pi
Đo quâ co nu
Som dờ rô
dờ ro

Té dờ rô
Pá man lô rô
Cá ná u vông
La bón nô
bón nô

Ê nû som mó
te è may
Đo vu dia rô
Soay dờ
bieng vor may

(Cả vien vỗ tay)

ÔNG THỐNG SỰ

đứng dậy đọc diễn văn Lưu-Thủy :

Lân nág, lân dâu giàp nau
Nhưng quen thuộc chí ngái từ lâa
Xin three cung dân vien mây cầu,
C u chán three đói lôi vân vân

Vân nhung dài vì rằng việc dân
Phải bón lầu, nén bón cho sáu

Xin các ông vui lòng chü q
Chinh việc chinh là số chí tiêu :

Có hao hut nhưng thêm lợt nihiêa.
Nào việc đương,công,cầu,phâ thường

Với tiêm tri quan ôn hoành hành.
Vi tôi xem tinh tinh

Các công việc ấm êm mọi bê.
Duy có việc trời làm sụt đê

Xét xem thực, là thực buôn ghê
Nhưng mà thôi, nói rõ làm gì ?

Trong lúc ông Thống sứ diễn
thuyết thì những ông nghị (không
biết tiếng tây) ngáp rồi gật, rồi
nhìn nhau.

Một vài tiếng ngây.

Tại 30 Đường Thành Hanoi
N° 30 Rue de la Citadelle
(gần cinema Olympia) Tel. 326
PHÒNG KHÁM BỆNH
BÁC SĨ

CAO XUÂN CẨM
Tốt nghiệp tại đại học đường Paris
Nguyễn Trung-Ký bệnh viện quân đội
HOA LIỀU BỆNH
NỘI THƯƠNG CHỨNG
THẨM BỆNH: Matin : 9h à 12h
Soir : 3h à 6h
Có phòng dưỡng bệnh và
hộ sinh
Cần kip moi vè nhà
tức náo cảng được.

Bốn đặc điểm của hiệu may MARIE

- 2. — KIỂU DẸP 2. — CAI GIỎI
- 3. — GIÁ HẠ 4. — NHANH CHÓNG

Cạnh nhà Tòa lớn 4. Mission Hanoi

Hiệu may y-phục phụ-nữ

Ao rét — manteau — cape — áo cưới

Nhiều kiều lối tân 1937

CHỈ CÓ HIỆU

Chán Long

Số 9 Phố Paul-Bert
(gần nhà hát lát, Hanoi)
là có đủ các kiểu giày phu
nữ Tân Thời và các kiểu
ví đầm (sac pour
e dames) rất đẹp.
BÁN KHẨU CỒI ĐÔNG-PEAP

.. NGHỊ VIỆN

TÚ MỚI VÀ LÊTA

Dám bầy tiếng ngày.
Rồi vài ba chục tiếng ngày hòa
thành một khúc dàn theo điệu La
Car:

TIẾNG NGÀY

— Ngồi trong Khai-tri, tiếng quan
Thống đang bay
Và đưa... ta tới... tới nơi... khói mây
bay
Khói mây bay, khói mây bay, khói
mây bay trên trời
Trí khôn bay, trí khôn bay, trí khôn
bay ra ngoài
— Vì lao lâm với quốc dân, quốc
dân rồi
Cùng nhau yên trí, chúng là chúng ta
ngợi
— Vì nơi ngực, không dân yên bằng
đây, không dân sang bằng đây, noi
đây, không dân sang bằng đây, noi
đây
Hồn mơ xa, xa xa nỗi trăn ai, phiêu
đao trên tảng mây, ánh em ta hồn
say
— Ngồi trong Khai-tri thù hồn chốn
tiền lầu

Ngồi trong Khai-tri khói hơn chốn
cô dâu.

Trên kia, ông Châtel vừa đọc
xong bài diễn văn. Một tràng tiếng
vỗ tay vang theo điệu kèn La vầy:

TIẾNG VỐ TAY

Nay anh em, ngồi Thống sứ
Đó bấy giờ mới xong câu cuối
Nay anh em, ngồi Thống sứ
Đọc bấy giờ mới xong
Chúng ta nghe đọc xong rồi
Thì mau bừng giấc mơ thôi nhé
Chúng ta nghe đọc xong rồi
Thì mau bừng giấc mơ.

Các ông nghị đứng lên vỗ tay. Ông
Thống sứ cùng các quan khách ra
về.

III

BẦU TRÙM

Ông Bùi-trọng-Ngà đứng lên ruog
chuông và cà theo điệu La Badge.

ÔNG NGÀ

Keng! reng! tiếng chuông ông già
Nhò túi kêu với các quan

Mau dem phiếu lén bág giờ
Bầu cho, ai có tri ngoan
Lén chúc « Không soái nghị viện »
Ai muốn chúc ắt thì lén.

Toàn viên và Ông già cùng ca khúc
đi :

Nào ai muốn khô khăn
Đứng làm chúc ông quan trùm buồng

Nào ai muốn sống thân

Chiếm phần tối cao báy giờ ?

MỘT ONG NGHI
(đứng lên ca Ngũ diễm)

Chíc này, rát dáng báu cho
Báu Huynh-Luc tri to, tài nhiều

Và khôn khéo biết bao nhiêu

Sóng danh được chúc cao nghị
trường

MỘT ONG NGHI KHÁC
(vrouw mia ca bài Tạ)

Lại báu sirs Leughi đâu ?

Lục này tái thực có đâu ?

Hiếm như thế mớ râu dân bà !

ONG PHẠM TÂ (ngãm thầm) :

Đánh thế nhưng lòng Lục thảm

Lòng ấy vẫn bàng bâng ba

Cái bát thuốc tim nhà ta

Nó đem nhuộm giày ra thành tiền.

■

PHẢI ONG LỤC (cõi động) theo
điều « Tam pháp nhập môn » :

Viết di viết di : báu Lục

Báu Lục, xin báu báu Lục...

Kia Lục ! sit Lục ra di !

Đứng lên, náo, ông này,

— Nói mây tiêng

— Nào nhớ ngài

— Cai la phieu

— Phiếu xin viết tên sú Lục...

(Bài ca khác lại hai lần).

ONG LỤC (đứng lên thòi thè ngâm
bốn câu) :

Cái chán nghị trường nghị trường

Các ngài yêu mến vẫn thường báu ai ?

Đã gõ khóng le lại thời

Vậy thi xin cõi Lục tội mà báu...

Võ tay.

Bồ phieu.

Các ông lên bô phiêu bước theo

nhịp bài : Les trois petits cochons.

Ông Đồng lý vận phòng Thông-
sứ kiêm phiêu.

Kết quả : Ông Lục trúng cử viên
trưởng.

ONG LUC (cầm ơn theo điều J'ai

deux amours khúc điệp) :

Móng này móng góm

Và cảm ơn toàn ban góm

Móng này móng ghé

Xin cảm ơn nhiều ghé.

(Tiếng vỗ tay ran lên.)

IV

PHÓ TRÙM

ONG NGÀ (tiếp theo điều J'ai
deux amours).

Gởi thi minh báu đến người

Nào tung móng ra tranh trùm hái

Anh em ! ắng nào móng thi ra, thi

nói, thi mau mà đứng lên.

ONG NGHI CUNG

Này là người muôn

Mong các quan ngài chiếu cố

Mà báu dùm cho

Or ống coi thực lo.

MỘT ỐNG NGHI

(Đứng lên phản đối : điều « C'est

à capris »)

Này xin ông nhớ cho : rằng ông

nguyên daid

Mà noi ăn nói như cái chón đáy

Nói tiếng láy vào thi ai biết cái ma gì?

MỘT ỐNG KHAC

Thi xin ông khára, thi xin ông

khára thay

Nào ai súng dáng lên chúc ống đây

Nếu có ông nào thi lên tiếng cho

người nghe

ỐNG CUNG

Ngài ơi chiếu cố cho chung tôi xin

nhờ với (tôi)

Vì mang chúc ống tôi sướng trong

mươi ngày thổi

Thù hận gi nhau tay khai khô khóng

thêm nỗi (tôi)

Nói tag cho tôi nhớ on, xin báu tôi.

(Rồi ông ca lại lần nữa)

ỐNG NGUYỄN HUY HỢI

(bây giờ mới đặt xong đĩa

hát, đĩa hát thay ông ca tiếp)

Này anh em, chờ nghe ông này nhé

(Dù ông « tag » có to quyền thế).

Vì không nết khiêm cho bia đời chế :

Trong anh em nay có... ông hàn (I)

lai



Ông nghị khâm-Thiên

ỐNG VINAY (gái)

Nàng thời quý chúc, ai muốn lên, ai

lái bước (tú)

Đứng ném nỗi lầm, nghe chán lai,

xin báu ngày

Bằng lòng thi cho, không có thói,

can gi cù (tú)

Nội ba hoa lâu giờ ra, thêm nhảm lai.

ỐNG NGÀ

(lắc chuông để hưởng ứng
« quan » đồng lý của ông
ta, ca bài « Louvetœux »)

Quan tây vừa mới nói dối thời

Các ngài nên kín vàng lời

Xin cho báu chúc «chánh thà hãi»

Chí cần chí kháo nhau hoài ? (ông

cắt cao giọng)

Cái chúc sang kia ai ra dối t

Lên tiếng dì cho nhau biết người.

ỐNG HƠI

Thi tôi dậy xin ra.

MỘT ỐNG NGHI

Phản kia nén cho ta.

ỐNG NGHỊ NỮA

Bầu cho tôi ! bầu cho tôi !

ỐNG HƠI (quát)

Bầu cho tôi, tôi đáng hơn.

CÁC ỐNG NGHỊ

Não dem lá phiếu lên báu.

Chuồng rung. Mọi người im, lẩn
lượn đem phiếu lên báu. Kiêm
phiếu. Chuồng rung. Kết quả : Ông
Cung được làm Phó nghị trưởng.

(Xem trang 967)

Tú Mỡ và Lêta

1.) Hắn dàn dài biếu

Chỉ giúp mươi điều lam massage tự ý lam tay cho người thêm đẹp. Mọi các bà các cô lai xem các máy Âu-Mỹ tờ sáu đẹp người.

Thura Cô, muôn lịch sự nên qua MỸ-VIỆN AMY

Soins de beauté anglais et américains — Massage et maquillage modernes élégants

Liệu mặt hộp kem, phấn, chí son hay brilliantine : Oyster (Cát hến) Bourgogne, Tokalon, Cheramy, Lentheric, Coty, Forvil, Orsay, Rosémail, Éclador, Cutex, Luxuria, Lesquerduen, Kylta, Inoxa, Simon Biels, Rimmel hay Roger v. v. nếu mua từ 6p00 giờ lên. Ráng sáu them tráng bóng đẹp, bằng máy và Email-dent : Ráng đèn đánh tráng bằng máy và Email-deut : rát tráng đẹp bóng, đánh rất êm. — Da tráng mịn trơn đẹp mãi 2p00, 3p00 một hộp — Dùng phấn lai công chứng cá (khô khẩn, không cồn) này, da không khô đặc, nước da tươi mịn màng. Tóc giả, ruou tóc den, hung vi, bạch-kim, tơ rụng, rụng lỏng, gau, lòng mì dài công chứng cá (khô khẩn, không cồn) này, tết tham, không khô đặc, nước da tươi mịn màng. Tóc mọc, giả mả, tàn nhang sach hàn, seo, lông mày mọc thêm, vết son trầm đen, gáy, béo, nở vú, (tròi đặc mui) đều giá 2p, 3p, một hộp. Nốt ruồi, bột com, rắng trắng, nở da, 0p50, 1p, một hộp — Trị da rán, nước nhô mắt đèn sáng, đèn giả : 1p, béo, nở vú, (tròi đặc mui) đều giá 2p, 3p, một hộp. — mầu phấn, mầu da, lụa dùm rất hợp. Dịp, dao, kéo, Massossein 14p50, mứt na 2p, một hộp — Thuốc trét đặc lai trị da, xanh tóc, (tổng) 2p, 26p00, rái, đồ đan sô sáu đặc. Máy vùn lồng mi 1p00. Hàng mới giá hạ.

Ở xa xin già: linh hóa ngàn, lây hàng ở nhà già già thép hay ga rồi trả tiền tại đây. Hồi gi xin kèm tem để trả lời.

Chuyên tò sáu và bán ở MỸ-VIỆN AMY 26 Phố Hàng Than, Hanoi



DÂN LỤT đã giúp dân Hà thành ta nhiều... cuộc vui lâm rồi. Nhưng chẳng cuộc vui nào bằng cuộc chợ phiên Bách-thú. Thực là có đủ một «tràum thâu»... vui, từ cái thú nhún sướng cho chí cái thú nhìn linh, từ cái thú «nhảy cùn» cho chí cái thú nhảy lolo, từ cái thú ném hoa giấy cho chí cái thú ném giấy bắc nán đồng trả tiền nem, từ cái thú uống bát nước với nǚ xu cho chí cái thú gọi rượu Sâm banh bảy lầm đồng một chai con... Ấy là chưa kể những cái thú khác có thể có được, những cái thú không tên, không hình, thầm kín và mệt thiết.

Ném hoa

Còn gì đẹp mắt bằng ngắm cái tay xinh xắn, mềm mại, dịu dàng tung hoa giấy bay phấp phới lên đầu người yêu khὸng yểu.

Nhưng trong chợ phiên Bách-thú, có lầm người ném hoa như ném đá vào mặt kẽ thù: chứng họ muỗn manh như hổ, muỗn oanh như báo, muỗn dùn tợn như gấu, muỗn ranh mãnh, quỷ quyết như khỉ chảng! Phải, chợ phiên họp ở Bách-thú kia mà!

Có kẽ hai bên nam, nữ xếp hàng ba, hàng tư, hàng năm, hàng sáu và đông hơn nữa, rồi cùng hò leo một

tiếng, họ khai chiến một cách «giáp lá cà». Cái đó cũng không sao, vì hai bên cùng là Annam ca. Giả một bên là Tàu, một bên là Nhật thi thế nào chả có thử thương!

Cách giao chiến đường hoàng ấy cũng chưa đáng sự bằng cách đánh lén. Người ta tưới cát hối ông một câu, ông nén che miệng mà trả lời, ném không một nǎm giấy (chả chả gi đầu!) sẽ bay sâu vào cổ họng ông liền, ông tha hồ mà ho mà sặc.

Một ông tướng Tàu

Mấy công tử không biết vì muốn



thần Hoa bay vì định tâm đưa nghịch, tung Hoa rất nhẹ nhàng lên cái đầu «xã xè» của một chú con trai.

Như thế tướng cũng chẳng thương tồn gien danh dyr «chủ khách» kia, trái lại nứa. Có ngừ đâu hán ta nỗi dóa thốt ra một chuỗi «tù... àm... y. May mà may công tử tốt nhứt đấy, chứ không thi biết đâu nời ném hoa da không rõ nết miến Hap pác!

Một người Tàu giàu dũng cảm như thế sao không về nước mà tung quản di giết Nhật, còn nứa na «cái pén lược Ố» nằm làm gì, cơ lơ hơ! »

Và một ông tướng Annam

Ông tướng này là một nhà buôn rết quen biết của Hà thành. Một chàng ném hoa giấy vào mặt người đàn bà đi với ông ta, có lẽ ném cũng hơi mạnh một chút. Tức thì ông ta phản kháng, súng sờ thét vào tận mặt người kia hai tiếng Pháp rết em ái : « mal élevé » (đồ mất dạy).

Rõ khờ! sao không treo cái biển « cấm địa » hay « cấm bắn » vào ngực người ta của mình, có phải sẽ tránh được hết mọi sự loli thời khὸng?

Lô lô

Người ta đồn ở trong động thiên thai Lô Lô, các nàng tiên đều đẹp lòng lây như nǚ Giang Hương ở động Bích-dao cả. Nhưng tôi không dám vào dù đã mòn men đến tận cửa động, vì tôi nhát thấy có hai tiên bà ngồi ăn ngũ, mà hai tiên bà ấy tôi đã nhiều phen gặp mặt ở dưới... họ giờ rồi. Thế mới chết chửi. Hai tiên bà có nhiều đức tính lâm, nhưng có một đức tính mà tôi sợ nhất là đức tính đòi tiền mãi mãi.

Kè thi tôi cũng giầu lòng giáp dân bị lụt lâm lamy nhất là muôn ghé chờ trong động của hai tiên bà lâm lamy. Thế mới chết chửi. Tôi đánh gat nước mắt ngâm ngùi lui bước.

Quá ngũ quan

Còn đường trời động thiên thai; Lô lô thực giống con đường về của Quan Công khi rời bồ đât Tào. Cảng phái qua nǚm cửa: Cửa hàng rào ngoài rồi tới cửa Nem, cửa Mâm-tông Hué, cửa cửa Nhị thiên Đường. Bốn cửa này đều dễ vượt, tuy phải luôn luôn đương đầu với một đám binh mã rất đông, và luôn luôn sợ họ lôi vào... ăn.

Nhưng tôi cái cửa thứ năm mà mình không có đủ phép «tiền huyền»! thì dù mạnh như ngũ hò

cũng chẳng qua nổi. Hai tướng giữ cửa này chỉ là hai bà tiên mang theo hai thú khὸng, hai thú bùi bối rất linh thiêng: nǚ cười khuyến du và giòng oanh thô thề.

Thả lô lô ra

Chứng khὸng thấy có rất nhiều đế quan tới động, hai bà tiên liền thả các cô tiêu lò ra đường. Các cô nhảy như đàn chơi chơi, đi nǚ trang áo dịch quân mǎ cầm bùi bối vào. Tức thì đế quan phải xin hăng và nộp khoản chiến phí.

Trung-Nam chiến tranh

Nơi chiến trường là một nếp nhà lú lối tam, ghé thăm như một cái nhà tù.

Muốn vào nơi hang hầm đó phải trả tiền. Rồi muốn giao chiến với các ông tướng Tàu bùi sòng thì xin cứ việc hô giày bắc ra mǎ đón lấy tập bia xanh... Rồi muốn thua bao nhiêu tùy ý, không ai can ngăn, không ai bắt bờ đòn mà sợ.

Hồi anh em chi em dân lụt, anh em chi em đã thấy chua, chỉ vi muốn cứu giúp anh em chi em mà người ta bóc lột nhau một cách công nhiên như thế đấy.

Rồi sau này nǚ anh em chi em có bị bọn thua thay nghèo đói vớt vát bóc lột lại thì anh em chi em chỉ nǚm nghĩ đến và cảm ơn « ý hướng tốt » là tiền của ban tổ chức chợ phiên mà thôi.

Nhị-linh



Bùa yêu nhân đạo

ĐẦU TRÍ : TẶNG 6000\$



Cùng các bạn trai, gái, già trẻ, các bạn muốn cho vợ chồng tuyệt sạch giò trong, không chả sờ trái tim cho kẽ khác, các bạn muốn kết duyên cùng người xinh đẹp, giàu sang, các bạn hãy học phép thần kỳ của quan tri-châu triết LUONG-VAN-HAI tiên sinh. Về bùa yêu, học giả Tây phương chưa giảng nghĩa được xỉ hí lồng, nên nhiều bạn nam nǚ Pháp sau khi học được « bài chí, có yêu cầu chúng tôi giải quyết, vậy chúng tôi cũng giảng giải ra đây để các bạn cùng hiểu rõ : » Cố người nhầm, tưởng bùa yêu là những thuốc hưng dương nhưng có phải thế đâu. Hưng dương chỉ làm cho đám cuồng trai với đạo lý. Bùa yêu chủ đích làm cho lòng người ta để bần đến đầu cùng trốn néo tuyệt sạch giò trong. Bùa yêu toàn thuộc về thần tri học. Luận phép bùa yêu tức là luận thần tri nghĩa là luận phép làm cho thần tri người mà ta yêu mến cũng yêu mến trả lại ta cho được công bình. Nguyên do bùa thờ loài người chí phổi bởi một sức siêra bình gọi là thần tuýn. Nếu ta biết dùng phép thần kỳ làm cho thần tuýn người yêu được hấp thụ những hình ảnh tốt đẹp của ta, đó là ta luyện phép bùa yêu. Thần tuýn người yêu được in-ro hình ảnh của ta, ví như cái mản ảnh phản chiếu những hình ảnh của cuốn phim ta quay trước đèn sáng. Hình ảnh khác chỉ những hạt thóc rice, một hạt này lên mồi hóng, một hóng này lên trâm ngàn bông. Hình ảnh là đồng lire cho hoai

cảm, hoặc cảm sinh ra ái tình, ái tình sinh ra một biến động và xă-hóp vì bùa yêu có sức thần kỵ làm cho hổ thay mồi nhán hau, tiết nghĩa bết. Một người dùng phép dyr châm phu cũng bị thần tuýn của người yêu chinh phục lại biến sốn được thuận đực ngày. Séc nǚ họ giàc Au Mỹ gọi là thiê chiết bùi chinh phu lại thay. Thần tri loài người thần tượng là máy thông tin, vừa là máy tiếp tin. Về học thuật nhân tạo dyr Siêu đẳng pháp, Trung đẳng pháp, Trung đẳng nǚm nǚ là phu kỵ không phải cho anh em. Nhữn bạn chưa có giài đinh, bduyên với người xinh đẹp, giàu sang, & gần hay ở ta điu chông, anh em, bạn hữu, chūn quan, quan trên, đao đinh y m Siêu đẳng pháp, bạn chí, luy phep vào nước mors, cao tốc người nǚa đó (ái tình hồn điu trong khai luyện phép) theo những lời bạn nói. Phép này khoa học gọi là Võn cách phân nhieu các bạn đều xin học cùi hai phép Trung đẳng & Siêu đẳng. Các bạn đó chiếm hết tam bón tài phach sống hay nhảy vào lừa, họ cũng vui lòng bì xă cho hó. Trong phạm vi nhân đạo, phép thần kỳ này là séc mìn hàn tan hất trong gai trên đường mai sòng trong tam bón tài phach áu mồng, diễn trame các bùa nguyên nǚm hồn hởi cùi đồng tinh đồng đinh trên đe lón, vi giòng tó cùu con, cùm đinh bùi cùi kobi chét đầm và tì ai đae lóng vi nǚi co chong tinh mìn hàn tan hau cho nhieu han nham tòi giải uerni huoc nǚm điu

LÈN TRẠI HÀNG HOA

TÌM CÁC ÔNG NGHỊ

HOM thứ bảy, chúng tôi đi thăm chính tòa để lên hỏi Khai Tri xem các ông dân biểu làm việc nước.

Đến nơi, chỉ thấy bến ghề đường thì thầm với nhau những câu chuyện bí-mật trong sự yên lặng. Tôi bèn hỏi người già cửa:

— Các ông nghị chưa dậy kia à?
Người già trả lời:

— Các ông này đang cả Hòn may quan Thông. Thông cho nghị đì diem chợ phiên.

À ra vậy. Các ông nghị không bao giờ nước thi cũng đi giúp dân bị lụt, lồng quay lúc nào cũng là việc nước cả; công đức thật.

Chúng tôi bèn lên xe đến trại hàng hoa xem các ông làm việc nước.



Chưa tới nơi đã nghe thấy chim chóc báo nhau:

— Hôm nay có các ông nghị lại chơi đây. Ta phải liệu bay trước đi.

Không biết ông nghị có cái gì khiến chim kêu chiêm-chiếp ra trường sở hãi lâm.

Trái lại, ở gần cảng chợ phiên, hai cây dừa dài thi thầm với nhau:

— Có các ông dân biểu đến. Ta phải mừng và nở hoa đì.

Trong mưa, ênh trong kêu:

— Ta sắp được ngủ rồi.

Chúng tôi lèn lè, tự hỏi nhau:

— Quái, ông nghị đến thì có liên can gì đến giấc ngủ của ênh trong? Tuy một đôi khi các ông có chớp mắt di mít tí thà, nhưng ênh trong cũng không có thể vui vào sự áy ma dài ngủ được.

Cáu hỏi thắc mắc khiến chúng tôi nghĩ mãi mà không sao giáng giải được.

Sự tinh cờ trả lời cho chúng tôi.

Đến gần sòng bạc của chợ phiên, tôi bỗng thấy lạnh buốt, chân tay già cứng. Chung quanh, cảnh vật cũng thấy rét. Một con cò trắng co ro giơ chân lên như sợ khỉ lạnh. Mấy con bù dì ngồi sát nhau, vừa run rẩy vừa kêu những tiếng ta thiếc...

Tôi bỗng see nghĩ ra chìm chót kia sợ rét, cẳng dão kia meoing, ênh trong kia buồn ngủ, chẳng qua là vì các ông dân biểu, các ông hòn dân biểu tự hỏi cả ở đây. Nicht độ bùa mâu nong của các ông năm nay đã biến ra hòn rõi, thì các ông đến đâu, ở đây phải chịu ảnh hưởng của sự lạnh ở người các ông toát ra.

Quả nhiên, lúc bước vào sòng, chúng tôi bắt gặp nhiều ông dân biểu đương ngồi hàng hải dự đoán xem vận mệnh nước năm nay den hay đón.

Tüm lág một ông, tôi hỏi:
— Thế nào? Việc nước thế nào?
Khá lám! Phát họn trán rồi.
Quay lại một ông khác:
— Nghị viện năm nay có thể chứ?
— Cứ thế... cứ rẽn thế mài. Lạ thật: bô cái sấp hai liền!

Nghé được hời lòn ban xác dáng ôy, chúng tôi bèn ra, tìm các ông nghị khác. Nhưng ở ngoài đường rải rác không có ông.

Bỗng tôi thấy một ông áo doan, quần lửng, giày ban dương đứng ngàn nhìn chung chacz vào trong một cái chuồng mọi ngày nuôi rắn, nhưng hôm nay đặt mấy cái khung đèn điện lên. Thấy ông về mây ngô ngực ráng ngô, lòn đoán chừng là một ông nghị. Vìa định hỏi ông, thì ông dứt ráng lại nhìn chúng tôi và tẩm tắc khen:

— Sở bách thủ có khac! họ nuôi rắn giống vật đị ký. Ông thử nhìn cái con vật hai sừng kia, nó đúng là nhú bằng sắt vậy.

Thôi đích thị là một ông nghị. Tôi bèn hỏi:

— Ông là một ông nghị?
— Vâng, tôi là một ông nghị.

Rồi ông giao lòn bắt. Bàn tay ông lạnh như đồng... một ông hòn dân biếu thực thu.

Tôi vội vàng phỏng vấn:

— Nghị viện thế nào thưa ông?
Ông nhìn tôi, ngạc nhiên.
— Nghị nghị,
Thế rồi tôi muốn hỏi gi, ông cưng eix nghĩ hết.

Chúng tôi đánh đì tim ông nghị khác. Nhưng không gặp ông nào cả, chỉ gặp một con hòn dương lùm đùm ngủ trong chuồng. Tôi nghĩ : biết đâu các ông nghị không cải trang để nghĩa gác tên. Tôi bèn hỏi hòn

— Có phải ông nghị đì tim không?
Hòn cầm lén một tiếng giàn đì
rồi lùi lùi nhìn tôi như muốn bảo:
— Tôi làm sao mà cho tôi là một
ông nghị?

Chợt một con ngựa giật đì qua.
Tôi quay lại phỏng vấn theo lối phỏng
viên báo Đồng Pháp:
— Phải chàng đó là một ông nghị?
Tức thì ngựa hì lên một tiếng như
một tiếng cười dài mãi không hết.

Tiếp

Ông nghị di chợ phiên

(Lời một ông dân biểu « định dù »)



NĂM nay, nhở
trời — và nhở
nhóe — hòn
đồng thường niên
viên dân biểu lị
trứng vào mấy ngày
mở chợ phiên ở
vườn Bắc thu.

Ngày vui nhất là ngày thứ bảy. Minh
đang ideo rằng hòn ấy phải đến viễn thi
được từ nhà nước cho ngài — phuc lòn
này thực là... hòn trùng lai.

Vườn bách thú thi minh đì bết.

Vì năm nào viễn họp minh chẳng lòn
xem con hòn ủ đây nó lòn đến đâu rồi?

Qui thực, sao lòn minh bước vào cửa
chợ phiên, các cò già Hà thành chẳng ai
thêm gần mè đay cho mèo cả. Người khác,
hòn tránh không được. Minh, minh
không trốn tránh, cò uôn mài cùi ngay
ra và di thẳng đến mặt các cò ấy, mà
còn cò ấy lòn tránh minh.

May sao một ông ban đồng viễn đì
tới bên cạnh. Ông này sang lòn. Ông ta
được hòn cò sòn đến gần mè đay và cùi
hoa. Thấy minh, ông ta bắt tay cùi. Cùi
cùi và cùi bắt tay lòn chao cho hòn có
nhìn minh, hòn luồng lu một chút, rồi cũng
khen cho minh.

Đó cho thiên hạ biết tay, minh bò ra
một công, và không thêm lòn lại tiễn lòn.

Từ lúc đó, hòn đưa nhau đến gần và
cùi danh giá của minh cũn, được phục
hưng. Rồi bắt cùi danh giá này đến cùi
danh giá kia kia tiếp nhau đinh ô trên
ngực minh, cho đòn lòn minh bắt đầu
thứ hòn tên.

Kè chì những cái thích mè mà minh
trông thấy nhiều quá. Minh nhìn no,
nhìn say mè vẫn còn muốn nhìn nữa.

Có tính: một đời đã được xem chò phiền
Hà-nội một lần. Mê lòn này có lẽ là lòn
cuối cùng được lòn Hà-nội. Khóa sau
chưa chắc minh còn đù « tài » — nghĩa
là lòn — đê ra. (Bà nghe nhà cung nghĩa
thế, một lần làm nghì đù mè máy mè
mặt với lòn xóm còng đù cho cùi đòn).

Ô, sao các quý phu nhân tú-tố thế?
Họ hồn bà người Annam đến uống nước
ở hòn của họ, kiêm tòn bánh nhả
và lòn phép quá cheng.

Chưa bao giờ minh được cùi danh giá
ấy, nên lòn uống nước ở hàng Ber..
Ber.. Ber... (khô nhở quâ) ... Ber...
... la, minh muốn hòn xách ròn nhèo
cho ra oai quan nghĩ: phím mèi lòn minh
không biết tiếng lòn Minh cùi nhìn xem có
ai chủ ý đòn minh không. Một người đòn
máy anh nhâm chòi mèo ngồi, rồi bám,
Hoài cùi, lòn ấy bám hòn nước đòn đòn.

Suốt từ trưa đến
chiều, người di kè
lại không lúc nào
ngồi. Họ chen chúc
nhau đù quâ làm
minh cùi phải giữ mèi
cho đòn giây ban
béo luống cùi minh.

Nhưng tất cùi moi
cùi vui tai là mắt
trong cùi phiền
không chò nèo minh nhớ kỹ bằng cùi
sóng bae ở gần lòn ra.

Trong sòng dù moi thứ: tòn, phán
thán, sicc sic, sicc đòn. Mè khỉ lòn Hà-nội
được một phen tự nhiên cùi bac trước mặt
(và mèi) các thày mèi-thán. Những thày này
đóng lòn hè mèi chòi, mèon lòn, nhưng
đánh thức thòi chẳng được ngời nào.

VŨ-DINH-DÙ

LÉTA chép gân dung nguyên văn

PHÒNG VĒ — KIỀU NHA

NGUYỄN BÁ CHÍ

Kiến-trúc-sư

HANOI — n° 61, Rue de Takou

HAIPHONG — n° 82 Ae O' d'Endhal



Une silhouette élégante
s'accueillit
chez

VAN PHUC tailleur
Diplômé de coupe à Paris
avec Félicitation du jury
70c, Rue Jules Ferry Hanoi

Arrivage :

WEIRACH, VORMUS, GOLDAR TREC CATS.

VĂN VUI

BÚC THƯ NGGI VIỆN

Hanoi, ngày 10 tháng 11



Bà nghĩ,
Nay tôi có
mấy nhời gửi
về thăm bà
cùng cả nhà
anh em. Bà
đãn hể lén
đến Hà-nội
thì viết thư
về cho bà
nhé !

ngay. Nhưng việc viễn nam này
hơn hứa lắm, chả có lúc nào rồi.
Mai nay việc tam tam nay, tôi mới
viết được thư cho bà.

Bà tính vừa từ trên toa xe hỏa
hang nhất bước xuống, người ta
đã đến đón rước rồi lôi đi địt
tiết. Tôi chả nói cho bà biết tên
người ấy đâu, sự đan bà bếp sếp
rồi tôi mang điệu.

Chém xong rồi xuống cõi đầu

Khâm thiên. Bà đứng ghen vỗ lý
nhé. Minh làm nên quan nghĩ thi
cũng phải biết ăn biết chơi một tí.
Đấy là xem ông nghĩ Luân ông
ấy già hơn tôi đến mười tuổi, thế
mà ông ấy cũng bắt buộc phải ăn
chơi đấy, náo cáo ráng trảng, náo
án mặn tẩy, náo học nhảy dây.

Ô,

nhảy

dây

thi

ở

Hà

nội

ai

cũng

biết

nhảy

dây

đi



ĐỒNG BỆNH

HÀI KỊCH BA HỘI MỘT CÁNH của KHÁI-HƯNG

(Tiếp theo và kế)

BA ĐÁN — Hừ ! Chẳng có lý nào bác ấy trè con đến thế. Đề tôi lại chờ đừng bác nghĩ tôi bồi xem chứ !

ÔNG ĐÁN, vung vằng — Còn hỏi gì nữa ! Hồi them xấu mặt.

BA ĐÁN — Được, ông cứ để mặc tôi. Phải hỏi cho ra nhẽ chư người ta làm thế nào mình cũng cùi đầu mà chịu hay sao ?

ÔNG ĐÁN, thở dài — Thôi, tôi xin đừng lý sự nữa ! (đá nhung mảnh lợ sứ vỡ).

BA ĐÁN — Ô hay ! ông câu gi với tôi ?

ÔNG ĐÁN — Tôi câu đấy (ném chén). Tôi câu đấy (ném đĩa). Tôi câu đấy, bà biết chưa ? (ném chén).

BA ĐÁN — Ô hay ! ô hay !... Thôi, ông này diễn thực rồi.

Bà Đán ra

LỐP VI

ÔNG ĐÁN rồi HƯƠNG

ONG BAN, cháp tay sau lưng nén lưỡi di di lại trong phòng — Hừ !

nhân tình thế thái ! (dừng lại suy nghĩ). Hay ông ấy chưa khôi hẳn. Ủ, có lẽ lúc đó, ông ta lên con dien (lại di).

Hương vào

HƯƠNG, tươi cười — Bầm thây Lan nói cũng bằng lòng ngày ấy (Ông ĐÁN dừng lại trên trán nhín Hương). Vậy chỉ còn đúng hai tuần lễ nữa thôi.

ÔNG ĐÁN, cười chua chát — Nhưng bác nghĩ lại không bằng lòng.

HƯƠNG — Không sao...

ÔNG ĐÁN, trộn mắt nhìn con lỗ vỗ kinh ngạc — Không sao ?

HƯƠNG — Vâng, không hè gi. Bác nghĩ da bão chung con rắng chúng con và thày me chọn ngày nào thì hai bác cũng bằng lòng ngày ấy. Bầm, bác nghĩ chiểu Lan lắm a.

ÔNG ĐÁN — Bác nghĩ bảo mày bao giờ thế ?

HƯƠNG — Bầm thây, mới hôm qua a.

ÔNG ĐÁN, cười — Ha ha ha ! Thế

thì bác ấy không bằng lòng nữa đâu, hôm nay bác ấy không bằng lòng nữa.

HƯƠNG — Bầm cũng không bèle gi Ông ĐÁN, trộn mắt — Không hè gi ? May mắn không hè gi à ?

HƯƠNG — Vâng, bác nghĩ chẳng bằng lòng thi chọn ngay khác.

ÔNG ĐÁN — Chọn người khác Giỏi oí ! thế ra may chỉ nghĩ đến mấy thôi. Không lấy người này, may lấy người khác, phải không ? (Hương ngó ngác không hiểu) May phải biết tạo tổn công, tổn sirc, bầy mưu, lập mạo khó khăn biết bao mới hỏi được con bác nghĩ cho may. Chỉ vả !.. Giỏi oí ! chỉ vả !

Bấy giờ may chỉ nghĩ đến mấy, may không cần gì đến lao nữa, phải không ? Tao có bị khánchez kiết tài săn, cái mõ của tao có bị tịch biên, điều đó may có kẽ vào đâu... Bây giờ may là ông cử rồi...

HƯƠNG, sợ hãi — Ô hay ! bầm thây...

ÔNG ĐÁN — thi lấy đâu không dính vợ. Nhưng may phải biết tạo không nuôi cho may ăn học, tao không...

HƯƠNG — Ô hay, sao thây...

ÔNG ĐÁN — Tao không cho may sang du học bê Pháp thi' may đồ sàu được cái bằng cử nhân ? Bây giờ may làm nên may định... khinh ta.

HƯƠNG — Ô hay, bầm thây, con có dám nói gi đâu ?

Lan vào

LỐP VII

Thêm Lan

LAN, khóc nêu chạy với voi — Lạy bà à. Bác cứu con với, bác cứu chúng con với !

HƯƠNG, kinh hoàng — Cái gi thế, em ?

LAN — Bác có cách nào cứu giúp chúng con...

ÔNG ĐÁN, mím cười gượng — Có điều gì thế, chi Lan ?

LAN, liếc nhìn Hương — Thưa bà ..

HƯƠNG — Cò điều gì thế, Lan ? LAN — Thầy em không bằng lòng...

HƯƠNG, cười — Tưởng cái gi ! (tổng Đán và Lan cùi g tro mắt nhín Hương) Nếu chỉ có thể thi không cần, Lan a.

LAN — Chi có thể ?

ÔNG ĐÁN — Chi có thể ?

HƯƠNG — Anh vừa nói với thày anh xong, rằng bác không bằng lòng ngày ấy thi minh chọn ngày khác ?

LAN và **ÔNG ĐÁN** — Chọa ngày khác.

HƯƠNG — Vâng, chọn ngày khác. Chiều thầy một tí, Lan a.

LAN — Chiều thầy ? Thê ra anh không yêu em nữa ?

HƯƠNG, cười — Em rõ lẩn thẩn ... Em không thích kéo dài cái thời kỳ fiancailles ra ư ?

LAN, ngo ngo — Thời kỳ fiancailles ? Thê ra Hương chưa hiểu gi

PÉTROMAX RAPID

N 327 — 200 Bougies,
1 litre dầu đốt đặng 18 giờ

N 329 — 200 Bougies,
1 litre dầu đốt đặng 12 giờ

820 — 100 Bougies
1 litre dầu đốt đặng 10 giờ



Đèn MANCHON kiệu mói rất tôi tán

Mới phát minh tại bến DỨC

PÉTROMAX - RAPID N° 827-828-829

SÓNG BẰNG DẦU LÚA

ĐỐT BẰNG DẦU LÚA,
Không cần phải dùng alcool mà s่อง như máy kieu đèn xưa. Cách đốt rất mạnh không le lung, mỗi lần đốt, dù có sẵn đồng hồ, coi theo số má borax che tai đốt chửi, khi borax sét, mở khóa với ống hơi, chiếc cây quai vô chỗ sét hơi là ngon lửa bắt sòng leu một cách rất mạnh, không dây nết phứt đồng hồ là đốt có đủ sức nóng, troy thi má khieu đèn là duy nhất ngon lửa đèn manchon bắt cháy sáng ngay. Coli trong một phút đồng hồ là đốt song cay là duy nhất ngon lửa đèn manchon bắt cháy.

PÉTROMAX RAPID là một kiệu đèn rất lịch sự chắc chắn, máy móc đơn sơ, giản dị, không bao giờ chập chờn nữa giờ, ai sài rồi cũng đều khen ngay và công. Đèn PÉTROMAX RAPID có bao kiết luôn luôn.

Đại lý độc quyền xứ Đông Dương :

Chuyên mua bán đèn manchon và đốt phu tùng các hiệu đèn, v.v.

N 29 Bd Tông Bác Phương CHOLON. Cochinchine

Établissements DAL - ICH



(Tiếp theo)

THÁY mọi người yên lặng, vẻ mặt buồn rầu, bá y sỉ vội ngưng tiếng cười lại, tiếng cười rẽo như giòng suối chảy trong khe nùi dã.

Bà ta vốn rất thông minh thoáng hiểu ngay rằng mình đương đứng trước một sự đau đớn: Liệu ghé tai thì thăm hỏi bà phu?

— Sao thế?... Cái gì thế?

Bà ta cũng thi thầm đáp lại:

— Bà phu vừa bỏ mất người con rể thuê hai,

— Chồng cô Hồng ấy chứ gì?

— Chính phải đấy.

— Ô! Tưởng gì!

Bà dốc lại vai về cười tiếp. Bà chơi thân với bà phu nên việc già-dinh hanh bà biết rõ như việc nhà. Hơn thế, mỗi khi bạn có điều gì khó xử với chồng, với con vẫn sang vấn kế bà, coi bà như quan sun vậy.

Bà là con một ông phu về hưu, ăn chơi từ thuở trẻ, khi ấy họn phu nùn cùn chưa dám coi thường dư luận, tuy là một thứ dư luận già cỗi, thiêng lệch.

Mới mười lăm tuổi, bà đã mạnh bạo vúi tóc trần, rẽ đường ngoi lệch, cùng bạn trai đi rong ngoài phố. Thời mười lăm mười sáu năm về trước, người ta cho bà là táo tợn lầm. Và người ta nhao nhao lên công kích bà trên hết các báo chí.

Ngày nay, trong câu chuyện thù tiếp, bà thường thản nhiên thuật

lại những bài đại luận đầy tư tưởng đạo đức ấy. Rồi bà cười với cách rất ngo mạn.

Bà có đủ các lối cười, túy dịp, tùy trường hợp đem ra dùng, hoặc cười vui, hoặc cười buồn, hoặc cười an ủi, hoặc cười trêu tức. Lần này thì cái cười của bà rất mỉa mai, như muốn bao mọi người: « rồ khéo rồ trò hè! »

Bà tiếp luồn một câu để giải nghĩa cái cười của mình:

— Nô chết thì mặc nô, việc gì mà buồn! Nó mới hỏi chứ đùa xin đâu mà là rẽ là can. Nó chết đà có thẳng khác giờ gắp mươi đến hồi.

Rồi bà gọi:

— Sứa, chia bài ra máy!

Rồi bà lại cười, làm cho mọi người cũng lơ đãng cười theo và quên bằng cái tin buồn.

— Mời bà lên ngồi lên cho.

Bà phán hai, bà lẩn mẩn mục mà bà phu vẫn không chịu bước lên sập, nói xin ngồi ghế cho đỡ mỏi. Bà phu là con nhà thê phicket, lèo chòng con nùn giòng dõi nết bà đã quen với cái lề phép quâu nệ dù khi đối đãi những người ngang hàng hay bê dưới.

Tuy thế mà bà ta vẫn bách, cái bách đích lè lối của một bậc mạnh phu. Hồi ông phan Trinh mới dời về Ninh Giang, bà khinh bỉ bà phu là lè mọn, không thèm dì lại chơi bời, với ông phu khuyên thế nào cũng không được. Bà bảo chồng:

— Đến vớ lè ông tuân tôi còn chả thêm chơi với nứa là vớ lè ông phan.

THOAT LY

TRUYỆN DÀI của KHÁI-HƯNG

Nhưng sau thấy nhiều sự rất khó chịu xảy ra cho bà và cho chồng bà, bà phải tự hạ làm quen với người dân làng, đáng ghét ấy vậy.

Bà phán đi đâu cũng kẽ xấu bà, và chồng bà. Cố k兵力 ta bỏ hẳn ra một ngày để đi rác rác khắp các nơi một tin đồn phao về những việc không hay mới xảy ra trong nhà bà phu. Bà này cũng đáo dè lầm, nghe người ta thuật lại, chỉ cười và nói nhiều gửi lại:

— Còn ai ngồi sắp nữa?

— Thôi, xin mời bà phán.

— Ấy, ai lại thế, tiền khách hận chủ chí li. Xin mời quan lớn!

— Thị xin vắng.

Bà phủ đứng dậy dỗi chờ với bà phán, và nói:

— Vợ chồng ngồi liền cạnh nhau không tiện.

— Về. Để thông lurg được đầy mà sợ!... Hay bà dồi với ông chủ xã Xê? Phải đấy, đê ông ấy ngồi dưới cảnh tôi, tôi chén cho không có ông ấy ù dữ quá.

— Chà! bà dồi thì cũng chẳng kém gì bà! Vâng thì dồi.

Ông chủ giày thép bệ vệ, đi lắc la lắc lư, cái mặt núng nính những thịt. Ông béo lầm, nên ở Ninh Giang người ta thường gọi đứa ông là ông chủ « Xã-Xê ». Những kẻ ghét ông, lại gọi ông là ông chủ lợn ý » nira.

Tuy thế, mà người ta vẫn sợ ông, coi ông như một ông thanh tra mặt thâm vậy. Thực ra, người ta chỉ biết rõ có một điều: ông chơi thân với quan đại lâm, chẳng ngày nào không vài lần gọi điện thoại vào tòa, và chẳng mấy chủ nhật không đến cơi nhà riêng quan đại.

Có tin đồn khắp Ninh Giang rằng ông ta thường bóc thư ra xem để tìm những kẻ phản đối chính phủ mà ghi tên vào « số den », rằng cái bông thống kê ấy đã dài lầm rồi và it ai ở hạt Ninh Giang là không định lưu vào đó. (Còn nữa)

Khái-Hưng

Đất bán chia từng lô tùy người mua.

5054 m² đất cao ở giữa hai con đường số 155 và 165 gần (Institut Pasteur).

790 m² đất cao ở con đường 155 trước vườn hoa.

1500 m² đất lô ở giữa hai con đường Mon grand và 170.

Đơn dien 500 m² có núi đá bao bọc nuôi trâu bò rất kin (ở cánh Ninh-Binh 10 cây số).

Hỏi tại: VAN-HOA 8 phố Hàng Ngang Hanoi

Me DEROCHE Quản-Lý văn khé

3 phố Trường Thi Hanoi

Mr THÂN 90 phố Lê-Lợi Hanoi.

ÔNG NGHỊ và CÀI BÓNG



Khi di dời tiệc



Khi vào cõi đà



Và khi vào viện

TIN VẶT VĂNH

BÉN PHÁP, mỗi khi trong viện
sát nỗi tranh biện, người ta
gọi viện sét rết.

Bên ta không bao giờ thế.

Viện không sét
chỉ rết thôi.

Tôi đang ngồi ở chỗ rảnh riết
cho các nhà báo trong... trong...
trong... Nghị viện.

Trước mặt tôi là các ông nghị.
« Bằng xương và bằng thịt », như
tôi nói của tay.

Có dù các chàng trai để chàng rõ
đèo ẩy.

Vậy mà tôi không tin.

Nghị viện ? Viện dân biểu ? Cái
lập học trò kia ấy à ?
Chỉ nói ngoa thôi !

Bầu nghị trưởng.

Rồi bầu phó nghị trưởng.

Ôn ao, nhón nhão, chưởng rung
kịch liệt.

Lấy cái về hoạt động ấy, cả đèn
ồng... dân-bán-với-biểu-lich-Thánh
cũng nganh đông nganh tây, nói, hỏi,
và đáp.

Còn cái mờ mòn.

Cái hại tim vẫn :
• Hôm ấy tôi trống thổi Ich Thành
Một người vè mặt rất.. thông
minh,
Cho nên tôi chả đời nào thêm làm
thi sĩ.

— Ông Linh, ông Linh, ông Linh
đâu ! tên bô phiếu.

— Ông Linh !

— Ông Linh ơi ! Ông Linh ơi !

Có lẽ ông ta vè rồi.

Không ! ông ngủ với một gác : người
ta vừa đánh thức xong.

Bố họ những bàn tag thủ vào bọc
kia ra ! hỡi các cu chánh phó (tổng)
chi nhân dân đại biểu !

Ông Lê-Thần chính-phủ-biều Trần
trọng Kim, ngồi ở bàn đầu kia, bao
giờ cũng « vắng mắng » trong viện.

Đó là một cách nói.

Vì ông vẫn ở trong viện kia mà !
Lúc hiện ôn áo nhất là lúc ông yên
lặng một cách chân chướng. Ông giờ
tờ báo Volonté ra đọc những quảng
 cáo.

Một vấn đề quan trọng trong nghị
viện :

— Anh có biết tại sao ông Trần
trọng Kim lại chủ thích và cuộn
truyện Thúy Kiều không ?

— Vì tác giả « Nho giáo » yêu văn
chương Kiều.

— Không, vì ông Trần yêu... Kiều.

— Vì trong truyện Kiều, Kim Trọng,
là người yêu nàng Kiều. Trọng, Kim
chỉ là Kim Trọng lợn ngực.

Ông Đô (chính) phủ-hàn có bộ râu
để làm việc Việt.

Ông ấy uốn nở hoài. Vuốt theo
diệu vuốt quay cuồng, theo diệu
tango khiêu khích, hay theo diệu
fox, nhí nhảnh.

Tuy từng lúc ông uốn oải hay sởi
sáng nghĩ tối... dân dặm em.

Léta

Trinh thám (bá láp) trong viện

(Trích trong cuốn sổ tay của Lê Phong)

NHƯNG ở tù đồn chung quanh
nhà Khai Tri.

Là lầm. Sự hoạt động của
cái nhà lanh lẹo ám thăm này
đang để cho người ta bắn khoan.

Vết giày tôi thay in trên lối
vào phòng nhiều là vết giày mới
mua. Giấy quâ bẹp của những bản
châm quá to : người đi giày có
những chân không quen và không
sứng đáng với vật trang điểm nó.

Nhưng bàn châm dân biến chư
gi?

Khai Tri hôm nay là Nghị viện.

■

Hội quán Khai Tri có một cửa
vào và một cồng ra.

Không có cửa bí-mật.

Một phòng chính giữa lớn nhất
là nơi dùng lâm dù mọi việc từ
quan trọng đến tẹp nhẹp, theo thứ
tự sau này :

Sau nhày đậm, phòng đón tiếp,
phòng diễn thuyết, quán chờ
phiếu, diem đánh tóm, chỗ nhàn
du của những con mồi, con dán,
con chuột ban đêm, và nơi hội họp
của các ông nghị.

Bởi không có cửa bí-mật nên
tôi phải tìm ra một cửa bí-mật
vagy : cửa chính hội Khai Tri. Vá
tôi vào.

Một luồng tiếng rì rầm ồn ào

đưa ra. Tai nhà trinh thám nghe
phân biệt được từng tí :

Tiếng bắn bạc. Tiếng thở nặng
nhạc. Tiếng ngáp. Nhiều tiếng
ngáp.

Và tất cả có bốn hạng tiếng
ngày chia ra như sau này :

a) Tiếng kín đáo của người
nửa ngứa nửa thức (phát ra
hang ghế thứ nhì trời xuống);

b) Tiếng ngày nghiêm ngáo của
những ông nghị hậm hực;

c) Tiếng ngày vờ vịt của những
ông không muốn nghe bạn đồng
viện nói những câu nhảm tai ;

d) Và tiếng ngày bình tĩnh của
những ông ào no, uống say.

Viện lúc ấy đang làm việc.
Nghia là có một vài ông đứng lên.
ngồi xuồng, hỏi, đáp, biên chép và
rung chuông.

Tôi bắt chẹt một cái mõm đang
hở rất to. Tôi đã tưởng mõm ấy
ngáp. Nhưng sau thấy ngón tay
của ông co cái mõm thò vào tim
tôi trong ấy. Thi ra (sau tôi mới
biết) ông ta ăn thịt gà rất rắng.

Năm nay ông Phạm-bhay-Luc suýt
nữa không được làm nghị trưởng.
Một sự bí-mật phi thường.

(Xem trang 968)

Lê Ph'ong

NGÀY MỚI

TRUYỆN DÀI của THẠCH LAM

(Tiếp theo)

TÂM hồn giản dị của nàng không biểu được những cái phiền phức trong lòng Trường, và như thế, nàng càng đau khổ hơn. Những nỗi bần khoán của chồng, mà Trinh đoán thấy bấy lâu nay, khiến nàng phải nghĩ ngợi, tuy nàng không biểu cái duyên cớ của những sự ấy. Trinh cảm thấy một nỗi lo sợ không rõ rệt luẩn quẩn trong tâm trí nàng, như trước một tai nạn gì sắp xảy ra.

Nàng chỉ chịu đau khổ mà không lúc nào có ý oán trách Trường. Nàng cần giận sao được? Nàng vẫn yêu Trường, như nàng yêu ngay từ lúc bắt đầu mới gặp chàng. Lòng yêu của nàng không giảm chút nào; nàng không thể tưởng tượng được sẽ không yêu chàng nữa. Cái tình yêu đã làm rung động cả linh hồn Trinh trong buổi nói chuyện dưới bóng trăng bên giàn hoa lý, bây giờ đã thành một tình cảm bình tĩnh và vững bền, sâu xa đến lẩn cù với những ý nghĩ, những nỗi muôn tật trong thâm tâm. Vả cái ái tình đó đối với lòng nàng thành ra một thiết và tự nhiên quá, như sự sống của nàng, và Trinh không bao giờ nghĩ đến cách làm biểu lộ ra. Nàng không có những chi bằng bột, nhưng dâng điệu hay lời nói mến yêu, nhưng mỗi khi nhìn chồng, hai con mắt đen của nàng lại sáng lên và đầm đìu trong tình yêu.

Chợt có tiếng cửa mở ở dưới nhà, Trinh cúi mình trên bao lơn nhin xuồng. Ruột nàng như thắt lại khi thấy Trường ở trong cửa bước ra, vừa bước nhanh vừa mặc áo. Trinh toan cất tiếng gọi, nhưng tiếng nói nghèn trong cổ họng. Nàng ngồi phịch xuống ghế, nhìn theo Trường di chuyển vào bóng tối.

Giờ lạnh ỏi dồn dập đến làm Trinh rung mình. Nàng đứng dậy vào trong nhà. Căn phòng như vắng vẻ và buồn rầu la. Tiếng tịch tách thông thả của chiếc đồng hồ làm tăng cái yên lặng của ban đêm. Trinh bước tới bên giường, kéo chăn lên đắp cho con. Mai đang ngủ, mim môi u u cưỡi trên cái miếng xinh, như mơ một sự gì vui vẻ. Đầu bé với tay sờ soạng rồi nắm chặt



bấy tay mẹ. Trinh dè yên cái tay bé nhỏ của con trong bàn tay nàng, rón rén ngồi, rồi thấy trong lòng hổn rung động bao nhiêu nỗi xót thương, nàng lại cúi đầu lặng lẽ dè nước mắt tràn thẩm áo.

CHƯƠNG VIII

Vừa bước chân vào trong buồng, Trường đã vội vàng dè gói thuốc trên bàn, rồi chạy đến bên chiếc giường con kê sát tường. Nàng dày vú em ra, cùi xuồng vén tấm màn nhín vào: dưới mấy lán chăn mỏng, Mai nằm ngủ yên, tay dè dưới đầu.

— Em đã đỡ chua, vú?
Người vú khẽ trả lời:

— Chưa, mẹ ạ. Từ lúc mẹ đi đến giờ, hình như em lại sốt thêm lên nữa.

Trinh lo sợ, dè tay lên đứa bé: nàng thấy trán Mai nóng rực và ướt đầm mồ hôi.

— Chết chúa, bây giờ làm thế nào bở vú? Hay là thời không cho uống thuốc ông lang ấy nữa. Đã hai thang rồi mà không thấy đỡ.

Vú em yên lặng không nói gì. Một lát mới nói:

— Thuốc mẹ mới lấy về để

Không biết liêng Pháp thì bị thua kém và thiệt hại dù mọi đường. Anh em chị em thất học muôn hiều, nói và viết được tiếng Pháp trong một thời gian rất ngắn nên mua quyền:

TU-HỌC TIẾNG PHAP

(LE FRANÇAIS PAR VOUS - MÊME)

Của biếu sách BẮC-HÀ N° 55 rue de la Citéole Hanoi xuất bản. Sách soạn theo một phương pháp mới, dân-dị và dễ hiểu, chỉ cần biết quốc ngữ là có thể học được.

Sách ra ngày 20 November 1937

Giá 0\$10

đau? Hay cứ cho em uống thêm một hắt xem sao.

— Ô trên bàn kia. Vú ra lấy mà sắc.

Người vú vừa quay đi, Trinh đã gọi giật lại hỏi:

— Buổi trưa cậu có về không?

— Thưa có. Mợ đi một lát thì cậu con về ngay.

Trinh ngáp ngừng. Nàng không muốn hỏi câu nàng định hỏi, một linh khiêu hình như báo trước cho nàng biết câu trả lời của người vú em sẽ làm nàng thất vọng và buồn rầu. Nhưng nàng không thể tự ngã mình:

— Thế ư có nói là em lại sốt thêm không?

— Cố ạ. Nhưng con vừa nói thi câu gáy, rồi lại mặc áo đi ngay.

— Thời được, u dem thuốc xong sắc cho em đi.

Nàng thở dài, ngồi xuống chiếc ghế dề bên giường, rồi vắt chiếc mán lên hai bên. Anh sáng rọi khe cửa chiếu vào; Trinh nhận rõ thấy con xanh sao quâ. Đứa bé tóc hồn hồn như mét nhọc, thình thoảng tay nắm chặt lầy mép chăn. Trinh cúi mình khẽ vuốt tóc Mai. Lòng mẹ của nàng cảm động trước cái vẻ ốm yếu của đứa con:

— Khô cho con tôi quá.

Tử thân, Trinh rờm rờm nước mắt khóc. Đầu bê sốt đã ba ngày hôm nay rồi, mà Trường vẫn không để ý đến. O sô vè, chàng ăn cơm xong lại đi ngay, nết mặt lúc nào cũng như giận dữ, khiến nàng sợ không dám hỏi. Chiều hôm qua, Mai sốt quá, nàng lẳng nhìn Trường sửa soạn đi. Khi chàng sắp bước xuống cầu thang, nàng rụt rè se gọi:

— Ngày anh, em nó sốt quá.

Trường quay lại, dừng đứng dấp :

— À...nó cảm thấy chử làm sao. Mua thuốc cho nó uống.

— Nhưng...anh... Trinh yên lặng, không nói tiếp, vì Trường đã bước xuống dưới nhà rồi. Nàng lắng nghe tiếng giày của Trường di ra cửa, và lòng nàng se lại vì vì một cảm giác lạnh lẽo.

(Còn nữa)

Thạch-Lam

Vì số đặc biệt có nhiều bài về nghị - viện, nên « TỬ CỐI ÂM » sẽ đăng tiếp trong số sau, cũng như Tin Thor và Tin Văn Văn.

Tuồng cải lương Nghị-viện

(Tiếp theo trang 957)

ONG CUNG

(đang lên ca bài ta đề cảm ta).
Ta lòng bài ta ta lòng
Ta lòng nhiều bạn quá yêu
Phô... Ông Lạc (1) cút lót lượt này.
Thé chết khắc lòng xin nhớ
Thé chết bàu đập tình nhau
Và quyết báo đao về đâu
Ta quyết nợ giao đầu mười ngày.

V

ONG NGÀ

(lắc chu ông ca Ngoc mỹ nhân).
Giờ ai nay giờ vội rồi
Thí tôi đến phiên phân phúc lui
Nhưng giờ xin ngồi một tí
Lắc chuông cho toàn viên nghe
Lắc xong tôi xin nhường ghế
Hai ông trùm lèn chức giám ty.
(Ông lắc chuông mời viện bô phiếu)
Lúc nay lúe nay thi xin
Kén ai di... và hiện tiễn (?)

ONG LỤC (ca tiếp)

Lục xin đứng lên trình bày
Các ngài kén người thực hay
Mã ai hay bằng bọn này
(Ông Lục lôi ông Lê Thành ra
giới thiệu bằng bài Les gars de la
Marine.
Này đây là cô Lê Thành
Láy tay mòi mép nói i nàng
Láy tay khôn khéo ra phết
Vú màu may cho ngờii bắng lóng.

ONG LỤC giới thiệu ông Luân

Dù ông ta mặc tiếng bó
Má « công » (?) ông lấy rớt to
Vá tay ra báo Trung Bắc
Má vẫn không ra người khù-khờ.

TOÀN VIỆN cũng ca tiếp)

Chó nên cho là khù-khờ

Toàn viên vỗ tay.

Hai ông Thành và Luân được
trúng cử.

ONG LỤC

(lối rầu ông Đỗ Thành) ra giới
thiệu.Ca theo điệu Tứ đại cảnh)

Ông bỏ này, tay đáo dè
Khôn nên dè - Yêu ô trong nhà
Xin quỷ ứng mời hỏi
Mời cù ra mau ra
Biết rõ nghĩ, làn việc cho ta
Chúc thành việc cho ta
Ông ấy tài, tay lasso lược
Biết chyện (cõi xit xang)
Ngón luân đòn, vải chuyền tình tan
Ca vui diệu, vải diệu dẻ dang.

MỘT ONG NGHI TRÉ

(ca tiếp)

Đèo dẻo dang, trông lợ lảm, ngài or,
Khéo khơi trán cười. Bao nhiêu
người, Lâm dược việc không ra, mà ngay
Thần cù rá

Này nay ta, ta bão cho ông nghe
Khả lự, khả lự lai nhả
Mở râu, mờ râu gân bac
Thi phaom den cho ta
Rất den cho thém đâm đù
Cho thiên hạ tưởng niệm ngài còn côn hoa.

TOÀN VIỆN (ca tiếp)

Không! ông Thành thư: chua già!
còn lú!

1.) Nghĩa là phô..., nghĩ trướng
2.) Ý ông Đỗ Thành dưng kính lẽ dai
hồi nghì.
3.) Nghĩa bóng, hồn thể.

và viên chức hầu ông Thành, nhưng
ông Phạm Tà đứng bắt lên phản
đối:

ONG TÀ

(ca điệu Les trois petits cochons).
Các ông chúng con ngà ngà nước
Bầu bi hay! kí quái thay! [say]
Thiến chí người là người cù đang
Ô ô hò à ha! [ra]
Có sáu bầu đùi già tát râu
Tóc trên đầu thì hàng dán chung bâu
Hai con mắt nhấp nháy lèm nhém
Móng tay dài, ói lèo ói bao nhiêu
ghét den!

MỘT ONG NGHI TRÉ (hưởng ứng)

Đảng ra ngồi họp việc lảng véo sói
Với bồ già ngòi khè khè chén thôi
Xin suy xét, chờ cát ngài di
Chỗ lát lầu ngồi ho hen, lò mò, ich

ONG TÀ

Tôi xin với chư ngài, duy cò hai
diều, nên khen nhân tài phải dài
Tú nên phải ai người nien tué chưa
giá và rất nhanh trai.
Chớ ông già gần giàn chén
Rút ống về tìm thầy thuốc men
Chú rau tóc sáp trắng thành den
Uống cho nhiều thức là nhiều là
nhិu thuốc hèn,

ONG ĐỒ THẦN

(nồi giận, thính thích giật chán
xoong gach, theo điệu kè La vây).
Này ông kia! dùng nói chưởng
Vào đây mà chát nhau cho sướng
Này ông kia! băng muôn tốt
Thì im móm lắp ngay
Nếu ông không phục tag này
Tán ra người sặc trác sặc trắng
Kéo ra cho vien den bâu
Rồi sau nay bêu nhau

TOÀN VIỆN

mong họ chaoing nhau cho vui, nên
danh trống cù rùng khuyển khich:
Nào náo thôp ngực
Nào náo thôp ngực

ONG PHẠM TÀ

Kéo người trè tuổi của ông ra
giới thiệu. Ông trè tuổi ấy là... cu
Lê thành Giai ! Ông Tà ca điệu
La vây :
Này ông Giai, người dưng dân
Là con người nói nang chác chön,
Này ông Giai người rất xứng
Nào xin bêu phat ra!

ONG LỤC (ca tiếp)

Các ông nêu lỵ hai ngài
Và xin bêu giàp ngay vé kin
Cứ xem ai vien ứng bêu
Là con người ấy oai.

Các ông nghĩ bộ vé bêu.
Ông Đỗ Thành trúng cử.

ONG ĐỒ THẦN

Sung sướng rút trong túi ra một
cái phách, hai cái đùi để leo bac,
ngồi xếp xuống đó, đối diện với bạn
đồng vien, toe toát cười rộ vừa gó
phách vừa hát bài « Hát nói » sau
này. Một vài ông nghĩ chạy sang

buồng bêu cạnh lối chống tò tóm
đèn đèn chát tom.

Cám ơn ngàn bót (bù hú hú...)

Các quan báu... ra Đại hội (hòn Đông-

đường

Tôi quyết một phen tò mặt phi

thường

Việc kinh tế (x. m) xin đậm đương

chu tất

Ngã bút « nghị cảm » phi « nghị gâ ». Khâu phi nồng thức chín năng ngón(1)

Ráng rầu vào làm việc nước non

Thể giữ lâm long son chòi ven

Thien hạ trống vào lâm khai them

Đambio thanh danh cho dân vien Bắc-ký

Mặc ai nói nòi báu kia...

Toàn viên vỗ tay. Bôc có tiếng

dàn đáng-xinh ở bè phòng. Hồi ra

mới biết ông Bô-Thanh có nhà ý đem

phường riêng chung Khai-tri đè

bé khì ông trùng cử thi đạo máy

còn cam va vịen. Àn nhạc cử bài

« Madelon ».

TOÀN VIỆN hát theo.

Trong nhà « hàn dân » nghe đâu

tiếng veo von phong cầm ?

Phong cầm trầm hargas như xuoi

kiến chàng là dừng cầm.

Ta hùng hùa ca ca theo khúc rát hay

trong dân

Việc dân khò khẩn ta mây khí được

dám phết nhân

Nào mây khí lu báu chiểu cũi thân

Bao tri tâm lo buon cho người trong

nước

Thêm biết bao vui đưa cung đón

khúc « dâng »

Thì may, nháu cò ông Thân dâng

trúng báu

Mời minh nghe hát cò dâu. Mời

minh nghe khíc tiêu sầu

Thì minh quên hết ưu phiền mà cùng

hát chơi !

Ngák kia bách thú bao người đang

sắp vui cõi

Cần gi tuồng công, nào cá, nào nô

cho thiếc

Rồi nức non sau này loan tình lo chí

! chieu này ta đến Thống sứ

Tiệc nui sắp chén, bagy giờ ta thêng

ngon rồi

Lóng ta siêng ron và móng vien

mau tan sém

Và mê mao nghe tiếng dan réo rát

hết tai.

ONG LỤC

(tung một hồi chuông rồi tuyên

bố bảng điện hát tuồng cõ)

Thưa các ngài :

Nay dã mán buồi hối đồng khai, mai

Xin các ngài hãy tam định công.

Việc nước rái phải liêu việc... cơm

Có thực rái phải dung việc dạo... á!

TOÀN VIỆN

ra xếp hàng trước sân khấu

ca bài « chia tay » theo

diệu « Joyeux au revoir »

Ngày nay anh em bắt tay chào nhau

bước về, dính bận việc nước,

Nước non anh em côn lân, giờ ta

đót lòng về cần việc cơm

Bát tuy anh em chia nhau, kẻ ăn

sắp tát, người thèm cơm khách

Chén no, anh em chiều nay côn la

hế lòng cung bún việc dán.

HẠ MÂN

Và mấy hôm sau tượng tự như

thê, nghị viện vẫn cứ tiến hành.

1.) Chú nhó bá láp

TÚ MỚ VÀ LÉTA

HỘP THƯ

Ô. D. T. Văn Hanoi. — Cho biết

những bài đã đăng & số báo nào.

O. T. Sinh. Hanoi. — Đã lấy tiền

thì không có báo biển.

AN-THAI

GRANDE FABRIQUE DE POUSSE-PILSNE

2, Rueue Nguyen-trong-Hiep

HANOI

??? 1936

XE KIỀU MỚI

Gặp khú què kẹp nara đón,

Dung xe "AN THAI" chẳng

còn có gì.

Lo hanh dù cù: Vái, Sam, Lốp

... và phụ tung xe tay.

NGƯỜI AY LA CÔ

lanoï

M.
never

ima,
révu

A. Č

hang nganh thiêu phu gá, tia

tuyet hanh phuc và ai tinh nhu

oach quan di này. Vi the, ma

caie, phu co deu o de, da de

cua mot thiieu nui ma dan

ong rat

yeu duong. Moi buoi sang các

caie co oan danh kem Tokalon

nuoi trang, khong co chát nhom

en mat va o thoi se co mot sicc

dep thien nhiên, va abo the ma

nhon dan, deu khong het

te hanh tang. Trong kem Tokalon

(mai trang) co chát kem the tron

tot, co dau olive, rang la ubia

chát ay lam mat nhung tau ouong

lam cho các lò chao long se tai

va chì trong ba ngày lam cho da

de tien xi elo, da chung ne tuon

tan, min mang va dep de. Ngay hom

ay các bô, các cõi hay nén hàn

dau dung kem

Tokalon (không

nhom), là thit bo

duong cho da de

thit kem do da

giup cho nhiều

thieu nui chiem

duoc gianh yeu

duong ca vi

hon phu minh.

BAI-LÝ: F. Maron A. Roehat et al.

45 Boulevard Cambon — HANOI

Police

đo năm

lo chua

TRINH THÁM TRONG VIỆN

(Tiếp theo trang 965)

Ông nghỉ béo ngủ ở hàng ghế thứ tư kia, tối hôm qua : 1.) đi hát ; 2.) ở Khâm Thiên ; và 3.) có một bà vợ và cùng sự tử.

Tôi biết thế, theo lý luận sau này.

1.) Ông ta vừa ngủ vừa mỉm cười, con người sau mí mắt nhắm liếc ái liếc lại, đầu ngả lên vai người bên cạnh, tay cầm ngực cái quần bút như cầm cái roi trống chầu : chứng cớ của sự đi hát ;

2.) Ông đập trống dưới Khâm Thiên. Vì khi ông Đỗ-Thận nhìn lại thấy ông ngủ thì mỉm cười ; cái cùi khoan dung, có cảm tình, và có cả sự che chở ;

3.) Bang giấc ngủ êm, một tiếng thè ở gần, ông chống đỡ thức dậy với đứa hai tay trước mặt như đỡ một thanh cui vò hinh. Lúc thấy cạnh ông chỉ là bạn đồng viện thôi nên ông thử một tiếng dài hú via !

Ông nhìn ông Đỗ-Thận, nhìn ông Phạm-huy-Lục, rồi lại bình tĩnh ngủ lại, để cho việc làm việc, và để tìm lại giấc mơ.

Lê Phong

Phóng (nghị) viên trình thám

Rentrée des classes

Vous trouvez à l'IDEO tous les articles scolaires nécessaires à vos enfants

Articles de bonne qualité leur donnant le gout au travail.

Articles « RÉCLAME » vous permettant de faire des économies :

Cahier de brouillon « RÉCLAME » 100 pages 0p09

Boîte de 100 copies doubles, beau papier 1.09

Ramette de 100 — quadrillé multiple 0.70

Plumier laqué, couvercle chromes 0.90

Compas « panoplies » 15 et 4 pièces 0.65 à 0.35

— plats nickelé reversible double usage 1.00

— plats nickelé en pochette : 3.10 - 1.63 à 0.98

Nécessaire scolaire 4 pièces pochette cuir 0.40

Catalogue des articles scolaires sur demande

L'I.D.E.O. PAPETERIE - LIBRAIRIE

HANOI — HAIPHONG

Nhờ ÁNH SÁNG đồng giao phát cho nạn dân

Ông Tôn thất Châu và ông

Hoàng Bá (Huế) 5p 00

Nhân viên sở Bông-Dương hải

học tại Cửu-đá (Nha Trang) 28p.60

Nhân viên sở xe lửa (service

või) ở quận thứ ba (Bà-lanh)

mỗi người bỏ ra một ngày lương 51p.00

Học sinh trường Phú Quý

(Phanrang) 3p.00

T. B. Chúng tôi xin có lời trân trọng

cám ơn các bạn xa gần đã gửi tiền về

nhờ Ánh sáng đồng giao giúp nạn dân.

Ban từ thiện đoàn Ánh sáng đương

diễn dịch với quan-chức địa-phuong về

việc phát triển. Khi nào song, sẽ tuyên bố

các bạn rõ.

Từ nay, xin các bạn gửi tiền quyên về

phủ Thủ-đô Bắc-Kỳ.

Ánh sang xin cám ơn tài bạn

Tôn thất Châu và Hoàng Bá ở Huế, đã

gửi gấp Đoàn số tiền 5p. để dùng vào

công cuộc lập thôn Ánh sáng đầu tiên.

Đoàn Ánh Sáng

CABINET D'ARCHITECTE

NGUYỄN - CAO - LUYỀN

HOÀNG - NHƯ - TIẾP

Architectes diplômés P. L.G.I.

Arch. Ities Richard et

Borgnis Desbordes - Hanoi

Hỏi ai.... muốn tìm chân Hạnh-phúc, chân Ái-tình....

Hãy hỏi Mtre Khanhson, một nhà liên triết trẻ tuổi học rất thâm thúy về khoa bối lặn thời, chỉ cần một chữ ký và tuổi mà có thể rach ra những sự rất bí hiểm ở trong đời ta.

Vẫn hay việc la bài, nhưng chỉ biêt cái dâ qua còn những điều sắp tới thì lấy ai là người chỉ dẫn minh bạch..

Đây xin giới thiệu với bà con ông Khanhson là một nhà chuyên môn nói những sự lương lai sắp xảy ra trong đời mình, nhưng cho được chắc chắn rằng ông là người có tài thì ông hãy nói cho ta biết những việc đã xảy ra trong đời la từ trước, rồi ông nói những việc sắp xảy ra rất gần cho ta thí nghiệm vi trước có đúng thì sau mới thực.

Thư từ và mandat

xin dě :

Mtre KHANHSON

36 Rue Jamber — Hanoi

Sáng : 8 giờ đến 11 giờ

Chều: 3 giờ đến 6 giờ



7 hào một quẻ, xin

gửi ngân-phiếu, nếu

trả tiền bằng tem

thì nên gửi thư bảo

dám cho khôi mất.

Nhà Mtre Khanhson lúc nào cũng rộn ràng các bà Bành đến xem

Xin nhờ giri chép ký lự lay minh ký (ký lầu cảng được) luôl và tên minh. Trong 7 hôm sênh nhật được một bản số

có dủ cả các cung: thán lô minh, công ăn việc làm, con cái và vợ con, linh dương và vân han, bệnh lát và mồ mả,

tâm cách nào biêt lòng người yêu, làm cách nào muasố cho háng. Mtre Khanhson không dùng búa yết phép thán

nhưng có thể cho ta hay những điều kiện rất nhân đạo hợp với ta cách minh để chiếm trái tim của người khác.

Còn ngoài 2 người thật giỏi chữ tay để làm traducteur và interprete, xin đến tận nhà hỏi, đừng viết thư.

Chỉ nên hút sì gà và thuốc

MÉLIA

Vì thuốc lá nồng đều chè-tạo ở Alger cà



Thuốc MÉLIA

BA NGÔI SAO

5 xu một gói 20 điếu

AGENTS GÉNÉRAUX :

L. Rondon & Co Ltd — 18 Bd Đông Khanh Hanoi

TAM TINH HẢI CẦU BỒ THẬN HOÀN

TRỊ TUYỆT MỘNG-TINH, DI-TINH, HOẠT-TINH

Muốn cho thận thề được tráng kiện, trừ ra biết cách vệ sinh, cần phải giữ ngũ tạng là : Tâm, Cau, Ty, Phế, Thận, và Tam-Bảo là : Tinh-khi. Thận cho điều hòa. Đây tôi nói về Tinh là một món báu nhất trong Tam-Bảo là Tinh-khi của người. Nếu tinh khi được đầy đủ thì mới sinh con nối hậu được, còn nếu tinh-khi hao tổn thì đời người chán phai thối bại. Hiện thời nước Việt-Nam ta, về phe nam-tử, thanh-niên nhiều người mắc phải ba chứng bệnh về Tinh-khi, làm cho sự sống chẳng có gì vui, mà lại có thể ngay đến tình trạng ấy là bênh Mộng-tinh, Di-tinh và Hoạt-tinh.

I. — Nâm chiêm bao thấy giao cấu cung dàn bà rồi tinh-khi xuất ra, là Mộng-tinh. Vì như bình đầy nước mà tràn ra là bệnh nhẹ.

II. — Lúc đang ngủ nâm chiêm bao, mà tinh-khi xuất ra, khi thức dậy mới biết trong mình bần-thần, tay chân nhức mỏi là Di-tinh. Vì như bình nước nghiêng mà chảy ra là bệnh nặng.

III. — Bất luận ngày đêm tinh-khi cũng xuất ra là hoạt-tinh. Hoặc thấy gai động long đục, hoặc khi mới lai gần dàn bà mà tinh-khi cũng xuất ra; hoặc khi đái, tiểu tiện rắn mạnh tinh-khi cũng rã ra là hoạt-tinh. Vì như bình nước thủng đáy, ấy là bệnh rất hiểm nghèo, và rất khó trị.

Nguyên nhân của ba chứng tôi kể trên đây có 3 điều :

A) Bởi thọ bẩm tiền-kiếp bất túc, mà hậu-thiên lại thất nghi tuồi còn nhỏ mà quá ư sắc dục, quáo hỏa động tưống hỏa tuy mà sinh ra.

B) Bởi lúc tuồi còn nhỏ, sức lực mạnh mẽ, tham điều sắc dục, tâm trí còn non, không tự chủ được mình nên chơi cách xả-thù-dám» làm cho ngực quan lớn mà sinh rau.

C) Bởi người bị bệnh lâu dặc, uống thuốc công kích, phát đạt và thông lợi tiểu tiện nhiều, làm cho thận thủy suy, ngọc-quan lớn mà sinh ra. Người mắc phải ba chứng trên đây thì thường đau thật ngực, nước tiểu vàng, từ chí болота, trong mình mệt nhọc, ăn ngủ chẳng được, hình vóc tiền tay, gương mặt xanh xao càng ngày càng đổi. Nếu không điều trị cho dù, để lâu ngày thủy suy hỏa thịnh, hỏa bốc lên đốt tim và phổi, làm cho tim nóng phổi yếu, hồi hộp và rặng tức trong ngực, mà sinh ra ho, ho lâu ngày, động tim và phổi thi phải ho ra máu, lúi áy bệnh rất hiểm nghèo. Vì vậy, bấy lâu nay, tôi hết sức iỏi tên khám cứu, nhờ sự lịch tri, kinh nghiệm moi chế ra được thứ thuốc này, khắc hoan các thứ thuốc bồ thận khác tên là TAM-TINH HẢI-CẦU BỒ THẬN HOÀN, tiêu trừ được 3 chứng bệnh ngặt nghèo ấy, và xin giới rõ dưới đây :

1) Người mắc phải bệnh Mộng-tinh, Di-tinh và Hoạt-tinh, uống thuốc này vào, thấy hiện nghiệm như thào, nêu tưống phục thi đứt tuyệt mà lại dưỡng tâm, thanh phế, bồ thận, bồi tinh, bình phục súc lạc. 2) Người thận suy, tinh hàn, tinh khí loãng, ngọc quan yếu, sự linh duc không được lâu, có vú lâu mà không con cái, uống thuốc này bồ thận bồi tinh, tráng ngọc-quan, cữu chiến bất quyện, tiền-tinh trực xạ tử-cung mới có thể kết tinh thành sinh con nối hậu. 3) Người bồi tinh súc quá độ, hoa tinh tinh thần thận suy, tinh kiết, dương hoài, kiền sác diện hoa, uống thuốc này thi bồ thận tráng dương, điều tinh ích chí. 4) Người bồi lao tâm, thận suy, đau thắt ngực lung, tay chân nhức mỏi, tâm thận bất giao, thủy hỏa bất tể, đêm thường tiêu tiện, da mặt ám đèn ủ tai, mắt không rõ, tối tăm mặt mày, chân rang sưng nhức, uống thuốc này, gương mặt trở nên tươi tốt. Sự linh nghiệm không thể kể hết, xin đồng bào uống thử thi biết những lời tôi nói không sai.

LƯU Ý — Người không mắc mày chứng kể trên đây, muốn cho trong mình được mạnh thêm sức lực, uống thuốc này vào càng thấy hiệu nghiệm hơn phẫu.

Võ Văn Văn Được Phòng Thudaumot

CHI CUỘC : Hanoi, 86, Rue du Coton — Haiphong, 75 Paul Doumer — Hadong 27, Bd de la République — Saigon, 229, Rue d'Espagne
Halduong, — Maréchal Joffre — Hué, 87 Paul Bert — Tourane, Avenue du Musée

Gia mỗi hộp 15 viên) 1000

TG

Police

lập năm

o chua

Các bà các cô nên
chọn hàng mà dùng

HÀNG THẬT TỐT, THẬT ĐẸP
CHỈ CÓ MÁY THỦ NÀY:

tơ lụa "Albene TIVILLE"
sa-lanh Rhodia TIVILLE
nhung "HỘP VÀNG"
hang len "KIKO"

Chỉ có bán tại các
cửa hàng Bombay
và may hiện lớn
ở Hanoi:

MAI - DÈ
DÀI - ICH
HÀNG ĐƯỜNG
V...V...

NHUNG

VELOURS
hộp vàng