



Một nhà văn Pháp có nói :
« Mỗi người Annam đều có một ông quan trong bụng. »



BANG BANH — Ngài xem hộ tôi, không biết tại sao tôi cứ thấy lục đục trong bụng.
BÁC SĨ — Không, Ệnh này đối với người ngoại quốc thì là bệnh rất nặng, nhưng đối với người Annam thì là bệnh rất thông thường không hề gì.

Nhà thuốc LÊ - HUY - PHẠCH

HANOI - TONKIN

Lê-huy-Phách là một nhà thuốc có danh tiếng và được tin nhiệm nhất xứ Bắc. Bất cứ bệnh gì khó khăn nguy hiểm đến đâu cũng thuốc Lê-huy-Phách đều mau khỏi cả.

Lê-huy-Phách là một nhà thuốc có thực học — đã làm được nhiều cuốn sách có giá trị, nhất là cuốn Nam Nữ Bảo-Toàn đã được Hàn Lâm viện Khoa-học bên Pháp (Académie des sciences) công nhận và các báo chí Tây Nam khuyến khích (Nam nữ Bảo-Toàn đã in lần thứ hai, giá Op.60 — ở xa gửi thêm Op.20 làm cước gửi (tất cả Op.80) — gửi mandat hoặc tem thư cũng được — gửi « Tình hóa giao ngân » hễ Op.95)

1) SÁCH BIỂU KHÔNG — « Bảo Vệ Gia-Đình » là một quyển sách viết công phu gồm có 6 quyển; 1er) Bệnh nguyên: nói rõ những nguyên bệnh vì đâu mà có? — 2e) Hai bộ máy sinh dục: nói những bệnh thuốc về huyết của đàn bà, những bệnh về khí của đàn ông — nguyên bệnh vì đâu mà có? — 3e) Phong tình căn bệnh: nói rõ những bệnh phong tình — 5e) Ngũ lao căn bệnh:

4e) Tiểu nhị kinh giản: những bệnh cam, sái... của trẻ — 4e) Phong tình căn bệnh: nói rõ những bệnh phong tình — 5e) Ngũ lao căn bệnh: các bệnh ho, khái huyết, tì, xuyên, súc, lao... — 6e) Bài trừ mục thối: cách chữa bệnh thực rất hoàn toàn — từ xưa đến nay chưa từng nhà thuốc nào viết được. Hối xin lại nhà thuốc hoặc các đại-lý, ở xa gửi Op.06 tem về nhà thuốc làm tiền cước.

VẠN NĂNG LINH BỒ

Thứ thuốc này rất hay, bổ cho các cơ-thể người ta rất mau chóng.

« Di tha tinh huyết », « bổ ngã tinh huyết » nghĩa là lấy tinh huyết khác đem bồi bổ cho tinh huyết người ta, tức là thứ thuốc này dùng những cơ-thể của loài vật như: gân hươu, cao ban long, tim lợn, óc lợn... Các thứ ấy chế hòa rồi hợp vào các vị thảo mộc rất quý... Các thứ này đã kinh nghiệm nhiều năm. Ai dùng cũng rất lấy làm mỹ ý. Đến nay trên

phần được cả trăm, chúng tôi mới đem phát hành thứ thuốc này để

giúp anh em các thành phần sức khỏe. Ở thế-kỷ thứ 20 này, lớn

tinh thần, ham vật chất, điện-khi nhiều. Nên đời nay, ít người tuổi

thọ bằng đời xưa, thì có « nội thương nhân ngoại » càng dễ làm,

không những thế mà lại còn tìm óc cạnh tranh... biết bao nhiêu có

nó làm hại sức khỏe của chúng ta. Bởi thế phải có thứ thuốc Vạn-

năng-linh-bồ này để giúp đỡ anh em các giới thêm phần sức khỏe.

Dùng thuốc này thân hình tráng kiện, phần khởi tinh thần, thêm trí

khôn, tăng trí nhớ, làm việc lâu mệt, ăn ngon ngủ yên, khỏe mạnh

hai đến sức khỏe và tinh thần hết hoảng, bần thần, hay dạt trên

ngực, tìm gan thấp thòm... Người ốm mới khỏi, các cụ già sức lực

gầy suy... dùng thuốc Vạn-năng-linh-bồ này, bồi bổ sức khỏe rất

mau chóng, khỏi hết những bệnh nguy hiểm bởi hại sức khỏe

sinh ra. Bất cứ già, trẻ, lớn, bé đàn ông, đàn bà, đàn bà có thai, trong

người mới mệt... dùng thuốc này công hiệu lạ lùng, sức khỏe thay

ngay, giá \$500.

DÀN BÀ BẤT ĐIỀU KINH

Hành kinh khi lên tháng khi xuống tháng, hoặc 2, 3 tháng

hành kinh một lần, hay hành kinh 2, 3 lần trong một tháng, mà

huyết tím, nghẹt... tức là kèm huyết mà máu, hành kinh bất điều. Khi

đã không điều còn sinh nhũn chứng: vàng da, ù tai, mờ xương

và hành kinh, có khi đau bụng nổi hơn nữa!

Điều kinh chủng ngọc số 60, giá \$550: Dùng để chữa các bệnh

chồng mà mắc bệnh bất điều. Dùng thuốc này đã điều kinh, làm

có thai.

Điều kinh bổ huyết số 21, giá \$350: Dùng để chữa các chứng

này kinh-nguyệt điều hòa, đỡ đau đớn khi hệ thống tuần

huyết.

BỔ PHỄ TRỪ LÃO

Phôi là cơ quan rất hệ trọng, luôn luôn thở hút, không thể

được một phút nào, thì những khí thể hít: không đều, nóng

phôi, tức ngực, phải tìm cách để thông cho phôi được đều

hòa. Phôi sinh ra những bệnh: khái, thẩu, súc, xuyên,

khác huyết, lao, sai... rất là nguy hiểm!

Thuốc Bồ phễ trừ lão Lê-huy-Phách số 89, giá hộp lớn

1P00, hộp nhỏ Op.60 là một thứ thuốc chữa các bệnh ở

phôi mau khỏi lắm. Bất

cứ già trẻ, lớn bé có các bệnh ở phôi dùng thuốc

Bồ phễ trừ lão này

khỏi ngay. Công hiệu của thuốc này: Khỏi

bệnh khái huyết, khác

huyết (khác nhờ ra máu) — Khỏi

bệnh xuyên, súc (khó

thở, tức hơi) — Khỏi

bệnh ho khạc — Khỏi

bệnh ho đờm — Khỏi

bệnh ho gà —

phòng trừ các bệnh

lao phôi.

LƯƠNG NGHI BỔ THẬN

Bà chữa khỏi hàng vạn người có bệnh ở thận

Thuốc này bảo chế rất công phu, có vị phải

tìm phối hàng tháng để lấy

lấy dương khí; có vị phải chôn xuống

đất dùng 100 ngày để lấy

khí. Thuốc này làm toàn bằng

những vị thuốc làm cho thận

lành, và đầu nhất là vị hải

cẩu thận. Thận là cơ quan

trọng cho sự sinh dục

đàn ông. Thận suy sinh

hiếu chứng làm kém

đương sinh dục:

Bại thận: đau lưng, vàng

đầu, rụng tóc, ù tai, mờ

mắt, tiểu tiện

vàng, trong bất thường,

thời thường mới

mệt.

Di tinh: Khi cương

đương, không cứ lúc

nào, tinh khí không

được mà rỉ ra.

Mộng tinh: Mơ

ngủ thấy đàn bà

tinh khí cũng ra.

Hoạt tinh: Tinh

khí không kiên,

khí giao hợp

tinh khí ra mau

quá. Tinh khí bất

sa nhập tử cung:

Tinh khí loãng,

ra rì rì, không

bổ

vào tử cung.

Liệt dương: Gân

dàn bà mà dương

không cương

được.

Sau khi khỏi

bệnh phong

tinh, đau lưng,

rụng tóc, chảy

nước mắt,

ướt quy đầu.

Có các bệnh

này trên, dùng

« Lương nghi

bổ thận » số 20

của Lê

huy-Phách

đều khỏi cả.

Giá 1p.00

một

hộp.

Thuốc này

đã kinh

nghiệm nhiều

năm, chữa

khỏi hàng

vạn

người có

bệnh ở

thận.

LẬU, GIANG - MAI

Uống thuốc Lê-Huy-Phách khỏi ngay

Thuốc năm 1935 số 70, giá Op.60 (thuốc

lậu) khỏi rất

mau, các bệnh

lậu mới mắc: tức,

buốt, dài

rỉ, nóng

bàng quang,

ra

mủ

nhiều,

vàng,

xanh.

Lậu chuyển

trị mủ số 10,

giá Op.50:

Bệnh

lậu kinh

niên, thường

hàng

ngày

rửa

ra

mủ,

hoặc

bệnh

phải

đi

lại

2, 3

lần... đã

chữa

khỏi

ngay.

Chạy

đứ

cả

thuốc,

tiêm

đủ

cả

phần

thuốc,

mà

mủ

vẫn

còn,

đủ

nhều.

Đi

ít,

uống

thuốc

«

Lậu

mủ

số

10

của

Lê-

huy-

Phách

nhất

định

hết

mủ

ngay.

Thuốc

này

hay

lập

ai

dùng

cũng

khỏi.

Giang-

mai số

18,

giá

Op.00:

Lở

loét

quy

đầu,

mọc

máo

gà,

hoa

khí,

phả

lộ

khấp

ngươi,

lên

hạch

lên

soai,

đau

xương

đau

tủy,

mới

mắc

hay

đã

lậu,

nặng

hay

nhẹ,

uống

thuốc

Giang-

Mai

số

18

của

Lê-

huy-

Phách

khỏi

hẳn.

Tuyệt

trắng

số

12,

giá

Op.60:

Lậu,

Giang-

Mai

chưa

tuyệt

noc,

tiền

trong

dục

bất

thường,

có

đầy,

cơ

cần,

nhói

nhói

ở

trong

dương

tiền

tiền.

An

độc,

uống

rượu,

phải

khuya,

làm

việc

nhọc

mệt

hình



Một thứ cây lạ ở trong Huế, chưa kịp mang ra 'đầu', xẻo tại hội Uẩn Hoa đạo trước.

CHÍNH TRỊ VÀ ĐẢNG PHÁI

Chủ nghĩa "Thiên Mệnh" và đảng Bảo Hoàng

(Tiếp theo)

XEM như trên, chủ nghĩa thiên mệnh ở Âu-châu đã đưa người ta đến nền quân chủ độc đoán hay chuyên chế. Đặc điểm của những chính thể ấy, là có một giọng giống kể tục nhau lên ngôi hoàng đế và thu vào trong tay hết thảy chính quyền, quyền lập pháp cũng như quyền hành pháp, cũng như quyền tư pháp. Nhưng có một điều ta nên nhớ, là ở Pháp, ở Đức hay ở một nước nào theo đạo Gia-tô, hồi còn nằm dưới chế độ quân chủ, phần linh hồn của dân chúng với phần xác phân biệt nhau một cách rõ rệt. Jésus-Christ có nói: «Trả lại cho chúa Trời cái gì của chúa Trời, trả lại cho César cái gì của César». Thế cho nên, dân người ta tin rằng quyền thế của vua là của Đức chúa Trời trao cho, phải trọng vọng, phải phục tòng, người ta vẫn coi linh hồn là một thứ đặt ra ngoài quyền sở hữu của nhà vua, người ta vẫn được tự do về tinh thần: người ta chỉ thuộc quyền sở hữu của chúa Trời mà thôi. Người ta quên theo mệnh lệnh của nhà vua, song người ta không coi nhà vua như một vị thần minh, phải thờ phụng.

Ở Đông phương, trái lại, đã làm bầy tôi, là phải làm bầy tôi từ thế phách cho tới tinh thần. Chủ nghĩa thiên mệnh ở Âu-châu là ở đó.

Ở Đông phương, thực vậy, Hoàng đế là một vị thần minh cao quý hơn loài người và rất gần với Thượng-đế. Đó là một tín tưởng gây nên từ đời thái cổ mà đức Không tử đã có tài trạm khắc lại một cách rõ rệt.

Thượng đế hay Trời của nho giáo không phải là một đảng có hình dáng, có tính cảm như người ta. Ông Trời như thế là ông Trời của cổ nhân, hay của lũ ngu dân. Không-tử đã biến cái ông Trời thô sơ ấy thành một thiên lý vô hình, rất linh diệu, rất cường kiện, một cái ý chí mạnh mẽ để điều khiển các sự biến hóa trong thế gian theo sự hòa hợp, sự nhịp nhàng. Ông Trời ấy, thiên lý ấy, bao trùm cả vạn vật và là chủ thể cả vũ trụ.

Dưới ông Trời ấy, có vua. Vua, tức là

lý nhất, thay mặt Trời để trị dân, đưa đến con đường toàn thiện toàn mỹ. Mà xã hội, ở Á-đông, chỉ là một cái gia đình lớn. Cho nên quyền hạn của vua ngoài xã hội, là quyền hạn của gia trưởng trong gia đình.

Vì vậy, vua không những có uy quyền về mặt chính trị, mà còn có về mặt tôn giáo, về mặt luân lý nữa. Vua ở trên hết thảy mọi người, lại ở trên cả các vị quý thần nữa, chỉ có phục tòng thiên mệnh cũng như người con phục tòng mệnh của cha mà thôi. Vì vậy, vua không phải chỉ riêng để người ta trọng, người ta sợ, mà còn để cho người ta thờ phụng nữa. Vì vậy cho nên có khi người ta nói «trung» với vua, có khi người ta nói «thờ» vua.

Xem đó, thuyết thiên mệnh ở Á-đông đã khiến Hoàng-đế có đủ uy quyền về hết thảy các phương diện, chính trị, luân lý, tôn giáo. Không có ở một nơi nào khác uy quyền của vua chúa lại to lớn đến như vậy. Nhưng không phải vì thế mà Hoàng-đế muốn làm thế nào tùy ý. Chính vì Hoàng-đế là một đấng thần minh, tài đức hơn hết thảy mọi người, Hoàng-đế lại càng phải theo thiên-mệnh, là «yêu cái mà dân yêu, ghét cái mà dân ghét». Là vì Thiên tự tự ngã dân thì, thiên thình tự ngã dân thình (dân trông thấy ở đâu, là trời nghe thấy ở đó; dân nghe thấy ở đâu, là trời nghe thấy ở đó). Sức mạnh của vua chúa bên Âu châu, ở đây không có nghĩa nữa: Hoàng-đế Á-đông không lấy uy lực để ép người, chỉ lấy tài đức làm gương cho người. Hoàng-đế luôn luôn phải tu thân, theo thiên lý, thì sự hóa hão, sự hạnh phúc mới có được trong dân gian. Nếu có một giây phút lầm lỡ, thì Hoàng-đế phải tự sửa lỗi, cầu Trời tha thứ cho. Những thiên tai, hạn hán, hay hỏa hoạn, đều là do lỗi ở nhà vua kém đức, nhà vua phải sửa lễ tạ tội với Trời. Ông vua nào làm lỡ mãi mà không chịu sửa chữa, cứ cậy ở quyền thế để làm việc thất đức thì người khác có thể vì dân mà thảo phạt: thí dụ như vua Kiệt, vua Trụ ngày xưa.

Nghĩ cho kỹ, ông vua ở Á-đông là một vị giáo-sĩ hơn là một ông vua. Ông coi thường

giáo. Ai được mục kích những kỳ tế Nam-Giao đã rõ. Nam-Giao là ngày nhà vua thay mặt hết thảy thần dân mà tế Trời, Đất. Hôm ấy nhờ sự tế lễ tôn nghiêm, nhờ sự trai tịnh, nhà vua tỏ được tâm lòng thành kính của mình và của bách tính đối với Thượng-đế để Thượng-đế thi ân tác phúc cho.

Về mặt thực hành, thuyết thiên mệnh ở Á-đông cũng có khác thuyết thiên mệnh ở Tây Phương. Ở Á-đông, thuyết ấy, đã trải qua mấy ngàn năm và vẫn giữ được trong trẻo, vẫn nguyên chất đem ra ứng dụng vào việc đời, cho mãi đến lúc những tư tưởng cá nhân, tự do theo người Âu tràn đến như sóng biển lên bãi thi khi gió lơn.

Ở Âu châu, trái lại, theo sự biến hóa, sự tiến bộ của tư tưởng, của tín ngưỡng, thuyết thiên mệnh về mặt thực hành, người ta thấy biến thiên. Người ta thấy xuất hiện ra chính-thể quân chủ hiện Pháp. Quyền thế của nhà vua, về thuyết lý thì vẫn là vô hạn, nhưng ở bên cạnh có những đại biểu của dân chúng hay của một giai-cấp trong xã hội chia quyền chính với nhà vua. Thí dụ như ở bên Anh, các đảng bảo-hoàng thường lấy gương nước Anh để bênh vực cho chế độ quân chủ ở những nơi mà người ta nhiệm tư tưởng tự do không phục tòng sự chuyên chế nữa.

Gần đây, ở nước ta, cũng có một luận điệu cải cách như trên. Đảng bảo-hoàng ở đây, theo ý tưởng của ông Phạm-Quỳnh, — cũng lấy ý dân pha vào chủ nghĩa tôn-quân.

Ông Phạm-Quỳnh không mong gì khác, ông chỉ mong sống dưới cái chế độ bảo hộ thành thực. Ông muốn nhà vua sẽ làm chủ quyền hành pháp, nhưng bên cạnh nhà vua sẽ có một nghị viện, sẽ có những vị thượng thư có trách nhiệm đối với vua và đối với nghị viện. Nghị viện sẽ do một số dân bầu lên và quyền hạn sẽ định đoạt tùy theo sự tiến hóa trong nước. Tròn cùng, là nhà nước: Đại pháp, mà người thay mặt là ông toàn quyền. Như vậy, ông Phạm Quỳnh ý muốn điều hòa chủ quyền của nước Pháp, chủ quyền của nhà vua và chủ quyền của dân chúng.

Cần chấp hành tuần...

HON tuần lễ nay đi đâu cũng thấy người ta bàn tán chuyện chính trị quốc-lẽ. Người ta lo rằng ông Eden đã từ chức thì không khéo ông thủ tướng Chamberlain sẽ đưa nước Anh nhập cảnh với Ý, Đức và sẽ kéo cả nước Pháp vào bên. Tự nhiên, nước Nga sẽ bị đồng minh bỏ rơi, và với nước Nga, nước Trung-hoa không nạn.

Nhưng hình như ông thủ tướng Chautemps của nước Pháp lại chơi cái nước đôi như ông Laval, hồi năm xưa: cũng như ông Laval, không bỏ Ý, mà vẫn thân Anh, ông Chautemps muốn vào đi với Nga, vừa đi với Đức, Ý.

Nhưng chẳng rõ hai anh chàng Nga, Đức có chịu chung nhau một cô tình nhân Marianne chăng?

Điền đó khó lòng mà biết được. Chỉ biết của Michel (1) táng binh bị rất gấp và có Marianne cũng chẳng chịu ngồi yên mà ngắm.

Còn bạn dân con Trời thì vẫn ngồi ngắm trái phá Nhật rơi xuống nhà cửa, đầu óc, tay các báo Tàu luôn luôn hàng hai đem cái số 450 triệu ra dọa nạt quân Nhật: « Có giời thử giết chết hết 450 triệu dân Trung-Hoa đi xem! » Nhưng hình như quân Nhật không chút sợ hãi, vẫn ném trái phá như thường.

Ở Đông-dương thì việc phòng thủ nghe dần dần tiến hành. Pháo đài Đô-son đã xây xong. Bây giờ chỉ còn việc xây nền thần thiện của hai dân tộc Pháp, Nam nửa thối. Ai ai cũng cho việc này là cần.

Vì thế, ông « già » Phạm-huy-Luc (người Annam) và ông La-combe (người Pháp) đã diễn thuyết trong Hội Nhân quyền.

Vì thế sinh viên Cao-dăng vừa Nam vừa Pháp đã họp nhau để

1. Nước-Đức

chơi bởi một cách nhạt nhẽo và buồn tẻ.

Vì thế cứ mỗi lần dân quê kêu ca về thuế thân mới, phủ Thống-sứ lại sửa đổi lại một lần.

Và vì thế, nghe đâu phủ Thống-sứ lại sắp sửa đổi thuế thân một lần nữa, cho hạng dân nghèo đòi được nhờ, vì hiện giờ có lẽ rất nhiều làng chẳng có một ai vô sản hẳn để được đóng thuế một đồng ráo.

Cũng có khi nền Pháp-Nam thân thiện tự xây đắp trong lòng hồn một người. Như ông Nguyễn-mạnh Tường chẳng hạn. Trước kia ông ta lấy đặc, lấy cả tư tưởng lẫn hành vi. Nhưng từ ngày ông ta lấy vợ Annam, và từ ngày ông ta tuyên bố sẽ rửa chân cho cha mẹ thì ông ta đã quay một nửa về với nước xưa.

Nhưng tiếc rằng ông ta thiên về phần văn hóa quá nên những quyền hân phần giáo dục (cho ông ta). Trước mở bạn Nguyễn Thiệu, ông ta đã ừng khầu (!) đọc một bài điều vào (bằng tiếng Pháp) để sửa băng quơ những con chó đại đã nhò bọt vào giày ông ta. Ủ, những con chó kia đại thực đấy. Đến bây vào ông ta cũng không nên, chứ đừng nói nhò bọt vào ông ta. Vì ông ta sẽ không thể bán được nữa. Bần, họa chẳng chỉ những con chó đại đã quá tự ha.

^hái-Hưng

HỘP THƯ

Xin cho biết chỗ :

Các ông : Nguyễn-tiến-Lợi, Nguyễn-Hồng, Báo-trúc-Son, Đỗ-bá-Tiếp, Thường Quán, Thiệu quang Nguyễn-văn-Chức, Mai Khanh.

Các ông có biết biên trên các tranh khôi hài : LP - SB - Bois - Obaba - HT, tác giả bức vẽ « Ba xoắn nhỏ nhỏ », Vito và Nguyễn-văn-Thơ.

BÉO... GẦY

Bản bà béo quá không thể nào có hình vóc đẹp được, người nom chóng già, mặc quần áo tăn thời rai chứng mất. Muốn nhẹ bớt cân đi các bà hãy dùng thuốc **THANH-THÂN-HOÀN P. E.** mỗi tháng bớt ít nhất được 5 kilog. **THUỐC NỮ VŨ** (globules mamillaires) làm cho vú rắn và nở ra, cốt để tôn vẻ đẹp của bộ ngực. Chỉ 10 ngày thấy hiệu nghiệm. Thuốc làm gầy và nở vú trên đây của **MỸ-VIỆN TAMINA** bên Pháp chế ra. Cảm ơn không hạn gì vị, mỗi thứ giá 1p50

Bán tại hiệu :

Đào-Lập

97, Phố Hàng Gai, Hanoi

VỚI CÁCH
TUẦN BÁO RA



XẾP ĐẶT MỚI

MỖI NGÀY CHỦ NHẬT

SẼ THAY ĐỔI LUÔN LUÔN MỖI NGÀY SẼ HOÀN TOÀN HƠN

NHỮNG NHÀ VĂN VIẾT GIÚP CÓ GIÁ TRỊ. NHỮNG BÀI VỞ HAY. NHỮNG CUỘC THI RẤT VUI RẤT MỚI. NHỮNG SỐ ĐẶC BIỆT VỀ CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG



Bao giờ cũng đi trước các tư tưởng và công việc, bao giờ cũng công bình và trọng quyền lợi của độc giả; là tờ báo có một độc sắc riêng, không báo nào có.

Chủ-nhiệm : **TRẦN-KHÁNH-GIŨ**

Chủ-bút : **THẠCH-LAM**

Thư từ và mandat xin gửi về ở. **TRẦN-KHÁNH-GIŨ**

Bài vở đăng báo xin gửi về ở. **THẠCH-LAM**

Việc quảng cáo xin thương lượng với ông **NGUYỄN-TRỌNG-TRẠC**

NGÀY NAY SỐ 100

Ngày Nay đến kỷ này vừa đúng 100 số. Nếu theo lệ thường thì chúng tôi phải dừng lại một chút, để ngắm bước đường đã qua, để tự mãn về công việc đã làm và hy vọng về tương lai.

Nhưng Ngày Nay chúng tôi không tự mãn bao giờ cả: lúc nào chúng tôi cũng tiến, cũng cố gắng làm cho tờ báo mỗi ngày một đẹp đi, một hoàn toàn hơn.

Tờ Ngày Nay bao giờ cũng là một người bạn thân thiết của các độc giả, và chỉ vì các bạn đọc mà làm việc

Vậy nhân dịp số 100 của tờ báo này, chúng tôi mời các bạn đọc và các nhà đại lý yêu quý cùng chúc mừng cho Ngày Nay cứ tiến mãi.

Tòa-soạn và Tri-sự **NGÀY NAY**

Phim VARIÉTÉS

Đến 9 giờ tối thứ bảy 5 Mars 1938 rap chiếu bóng OLYMPIA phố hàng Da sẽ hiện bà con một tối vui đặc biệt để giúp hội *Septo Nautique*. Ngoài phim VARIÉTÉS là một cuốn phim hay nhất trong năm vừa qua, các ngài sẽ được thưởng thức những điệu hát du dương của Miss Thanh-Dung và những lối nhảy claquette rất đẹp mắt của một tài tử mà nghệ thuật không kém gì Ered Astaire bên Mỹ

Xin giữ về trước tại :

Cơ-Chang 100, Rue du Coton
Librairie Centrale 110, Pont en bois
Résistance 200, Rue du Coton
Quốc-hoa-thư-quán 35.

Phim « Cảnh đồng ma »

Chúng tôi có được tiếp chuyện ông Đàm-quang-Thiên và Nguyễn-Đoàn-Vượng trong ban tài tử đã sang Hong-kông quay và đóng một phim ảnh thật « Cảnh đồng ma » — theo bản của ông Thiên.

Phim « Cảnh đồng ma » là phim ảnh nhất tiếng Annam, do người Annam đóng. Chứng một chuyện nữa, phim đã sẽ chiếu ở các rạp chiếu bóng Hà-nội.

Chúng tôi chắc rằng phim đó sẽ được mọi người hoan nghênh.

CÂU O

Tìm việc

« Trẻ mới, đang học ban 3e secour-daire, muốn tìm việc làm : công tá công hay, không có nhiều lương, miễn « đủ sống, Xin viết thư hồi : M. Khâm A. N. 61 Cút Tân-Hàng (Hà-nội) »



LÝ TOÉT — Ấy mới chết, mình đã uống rượu say đau mà đã ngủ thấy hai bóng ?

Gây quan

Mỗi năm nhà nước mở khoa thi ĐỀ KÈN TRONG TRUNG, LẮC LƯƠNG KỶ LẤY MẶT SỎI SÀNH RA GIÚP VIỆC, ĐỂ LÀM TẬP SỰ NGẠCH QUAN TRI.

Mỗi năm, các «câu lớn» tấn khoa Sùng sướng bằng xưa đó thắm hoa. Tuy chẳng vinh qui, cử, vòng, long Cúng là lừng lẫy khắp gần xa.

Quảng cáo không công, làm nhứt trình

Đảng tên, đảng tuổi, lại đảng hình. Làm như các câu «quan non» ấy Là những kỳ đồng, mới tái sinh.

Trong làng trường giả, những cò

Sân mờ nhưng chưa có kẻ đào, Mấp máy hồng lên «bà lớn tạt». Mơ màng của dân với tay trao.

Cụ thượng Quỳnh ta cũng sướng ran,

Xoa tay, hễ hã cái gan vàng Mừng cho nước tổ còn cơ khá Vi chẳng bao giờ tiết giống quan.

TỨ MŨ

TRONG Nam, tháng vừa qua, Hội nghị con trẻ đã chiêu tập lần thứ ba. Nhiều cuộc vui đã đem đến cho dân Saigon sự vui vẻ chốc lát, và nhiều bài diễn văn đã đọc một cách trình trau. Người ta đã lần lượt nói đến những công cuộc đưa trẻ em đi nghỉ mát, công việc đã làm của những hội Bảo-Anh trong Nam, lợi hại của việc cho trẻ em đi xem chớp bóng, sự lịch lý của chủ nghĩa hướng đạo. Những tờ trình về vấn đề giáo dục, về sinh và sức khoẻ của con trẻ đã được người ta chú ý.

Hội nghị con trẻ bắt đầu có đã được ba năm nay. Mục đích là để đồng cho hết thầy mọi người để ý đến vấn đề con trẻ, mọi vấn đề rất quan trọng, vì có can hệ mật thiết đến tương lai của xã hội.

Có người nói vấn đề ấy trước hết là một vấn đề về gia đình và về luân lý. Nó lại là một vấn đề xã hội nữa. Giáo dục là một điều cần thiết đối với các trẻ em, vì những tinh nết hấp thụ được bởi con nhỏ sẽ có ảnh hưởng đến suốt đời. Người An-nam ta phần đông chênh mảng việc dạy dỗ con cái, đó là một cái hại lớn, cần có những hội nghị như hội nghị trên đây, luôn luôn nhắc ta về cái tình của thầy tử.

Xã hội lại cần phải để ý đến những con trẻ không may sớm mất cha mẹ, hay sớm lạc vào con đường bất chính; tìm phương pháp diu dắt họ đến một cuộc đời đáng sống là nghĩa vụ của hết thầy mọi người.

Có tin, quyển sách «Đông-kinh-nghĩa-thực» do ông Đào trình Nhất soạn bị cấm. Một quyển sách khảo về một trang lịch sử gần đây, đã nhiều lần xuất bản. Nghĩa là một quyển sách ai nấy đã đọc cả rồi.

Như vậy, cấm, hiện quả hẳn là như không cấm vậy. Chỉ khác một điều, là nhắc lại cho ta biết rằng quyền tự do tư tưởng ta chưa có. Chúng tôi tưởng sách về tư tưởng, về khảo cứu cần phải để tự do xuất bản,

SẼ ĐĂNG TRUYỀN

LOAN, DÙNG

TẬP TRUYỆN DÀI

VỀ ĐỜI CỦA ĐÔI BẠN THANH NIÊN CHỊU ĐỤNG NHỮNG NỖI KHÁT KHE CỦA MỘT XÃ HỘI ĐƯƠNG THAY ĐỔI, VÀ ĐÂY RẦY NHỮNG SỰ TRÁI NGƯỢC, XUNG ĐỘT NHAU.

CÓ 4 CUỐN:

I ĐÔI BẠN II GIÓ LỘNG
III ĐỊA NGỤC IV BIỆT LY

MỖI CUỐN TẬP MỘT CÙNG CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC

NGU'ỒI và VIỆC

nếu không có tính cách xử giục dân chúng nổi loạn, bay cẩu, tính cách phá rối cuộc trị an. Nếu một cuốn sách có tính cách này ra đời, thì đã có nhà tư pháp, đã có luật hình tòa án đem ra áp dụng. Còn nếu không, thì thôi, can gì phải cảm đoán. Cảm đoán làm sao cho được sức mạnh của tư tưởng; còn lịch sử của người Nam, người Nam cần phải biết rõ, thì người ta mới không đến nỗi chế là một giống chỉ biết học «thầy tổ chúng tôi, là người xứ Gaule».

Chính trị phạm ở nhà pha Hà-nội đã thực tế đề yêu cầu an uống được thêm và được theo một chế độ riêng.

Và họ đã thối, vì lời yêu cầu của họ đã được chính phủ chuẩn y. Như vậy, chính phủ đã tỏ ra có lương. Nhưng ta vẫn không khỏi tiếc một điều, là nếu chính phủ chuẩn y cho họ trước, thì có lẽ họ khỏi nhin đói trong bấy nhiều ngày.

Ông Thống sứ Châtel rất lưu ý đến việc canh nông và tiểu công nghệ trong xứ. Vì công quỹ Bắc-kỳ thiếu thốn, nên ông đã yêu cầu ông Toàn-quyền tự cấp cho 225000p, để khẩn hoang vùng Thái-nguyên sau dãy núi Tam-đảo, và di 2000 gia đình lên đây. Ông lại chú ý đến việc làm cho hoa màu thêm tốt ở các vùng hạ địa. Còn về vấn đề tiểu công nghệ, thì hiện ông đương trú tình thực hành cái thuyết: «đầu công phải có tiền công nghệ trong tay».

Những công cuộc vừa kể, là những công việc đang làm và cần làm một cách khẩn cấp. Ta nên mong chóng được thấy kết quả tốt đẹp, là sự thịnh vượng của toàn dân trong nước.

Ở ngoài, tiếng súng của chiến tranh nghe nổ gần lại. Miền Quảng Đông, Quảng Tây quân Nhật đương băng hải bảo và quân Tàu đương băng hải chết. Tuy vậy, vẫn chưa có chiến tranh chính thức. Việc đó tại nước Nhật. Nước Nhật không muốn tuyên chiến với Tàu là vì cần mua độ chừng ba bốn triệu tấn dầu hỏa của Ấn-độ Hòa-lan và của Mỹ một năm. Nếu tuyên chiến, thì phải đến tận bên Mỹ mà mua, mà tàu để chứa dầu nghe chừng không đủ.

Người ta bảo vì lý ấy nên không có chiến tranh. Thật cũng là may cho người Tàu; họ có chết cũng không phải là chết một cách chính thức. Chỉ phiêu một nỗi chết không chính thức cũng đủ rồi.

Ở bên Âu châu, cục diện cũng thay đổi. Nước Anh bỗng bỏ chính kiến cũ về ngoại giao, đang tìm kết liên với Ý. Vì vậy nên ông Eden tổng trưởng ngoại giao, từ chức; các tá đảng nhao nhao phấn đấu chính phủ. Nhưng tại làm sao lại có cuộc sắp ngựa ấy? Vì hòa bình, ông tổng lý nội các tuyên bố như vậy. Nhưng sự thực, thì chưa ai biết cả. Có lẽ vì muốn hòa bình ở Âu châu, để đem toàn lực đối phó với Nhật, và bắt buộc Nhật đi ra là phải để lại cho Anh những lợi quyền của Anh ở Trung-hoa.

Đầu sao, trước sự thay đổi ấy, Pháp hóa ra ở vào tình thế khó khăn, theo Anh cũng giờ giang vì đã chốt ký hòa ước với Nga, mà không theo Anh cũng giờ giang nốt. May sao, ở Áo, thủ tướng Seunigh lại tuyên bố độc lập, không chịu phụ thuộc vào Đức.

Kết quả nước náo cũng tang bính bị. Sự hòa bình thế giới đi mãi vào con đường diệt vong.

Hoàng-Đạo

H. Đ.

Một câu hỏi

BẢO XỬ SỞ ANNAM KỶ VĨRA QUVA CỎ ĐẶT MỘT CÂU HỎI RẤT Ỗ NHÌ: ỒNG QUAN TÂM CỎ GÌ?

Rồi bảo ấy tư giời rằng ông quan, ngày xưa là «cha mẹ dân», là một vị lão thành đáng để cho dân làm gương có đủ uy quyền về mặt tri thức... Ông quan ngày nay, cái bóng của ông quan ngày xưa, là một giới giữa dân chúng và chính phủ Pháp và đức Kim-lượng, là một viên chức hành chính có quyền, là một chiến sĩ của công cuộc Pháp-Việt để huê, và vì thế cần phải biết hy sinh, cần phải có đủ đức tính. Nói tóm lại, giống quan là một giống rất nên gầy, và quan trường xưa không có nó, cũng phải bịa ra nó.

Cần chăm ngôn này hình như của người Pháp và nếu dùng vào địa vị người Pháp thì câu ấy rất đúng. Cái tri một thuộc địa, cần phải dựa vào một sức mạnh nào trong xứ, cho nên ở đây, thì có quan, ở Phi-châu thì có tù trưởng, hai đảng giá trị cũng như nhau. Cho nên, cái tri, thì tự nhiên không có chính trường, cũng phải «bịa» nó ra như ông toàn quyền Robin ngày xưa đã «bịa» ra ông Ng-tiến Lãng.

Còn như bảo ông quan là một giới giữa dân và chính phủ, «cỏ đủ lát đức và biết hy sinh, thì «bịa» hơi ngoa ngoắt một chút. Vậy, giải thích cho thiệt đúng, thì ông quan là cái gì?

Theo ông Phạm Quỳnh làm báo Nam-phong, thì ông quan thời nay là cái mà ta bắt nhãn nôi.

Nhưng trong cái mà ta bắt nhãn nôi ấy, thì hiện nay ta lại thấy có ông Phạm Quỳnh.

Theo người khổ rách, thì ông quan là cái họ phải sợ như sợ ma, nhưng đối với ông Bang-Banh, thì ông quan là một vị thần có đủ tài, đức, đáng ăn tiền người trẻ.

Đối với dân đen vào công sở, thì ông quan thường là người chạy giầy, còn đối với ông Phạm Lê-Bông, thì là người đeo kim khánh.

Đến như ông quan Tán, thì theo bà Trương giới Thạch, nó là một cái họ. Bà có nói: «Nước Tàu có hai câu dịch là: quan, và chuột».

Nhưng đó là ở bên Tàu, chứ ở bên ta, chuột làm gì có nhiều.

Cuộc thi số Mùa Xuân

Trong số báo sau sẽ tuyên bố kết quả Cuộc thi số Mùa Xuân

Nón LEMUIR

của họa-sĩ NGUYỄN CÁT TƯỜNG có nhiều kiểu lạ, nhiều màu khác nhau rất mỹ thuật có thể ăn hợp với hết thầy các thứ y phục, khuôn mặt và màu da của các bạn gái.

CÓ BÀY TÀI HIỆN LEM Y-PHỤC PHỤ NỮ TÂN THỜI LEMUIR

N: 16 Rue Lê-Lợi (Gióc cây Thị Hàng Kèn) Hanoi

Mua buôn có giá riêng, xin mời lại nhà thương lượng

ĐẠI LÝ: { Hiều Quảng-Vạn-Thành, 51 Paul Doumer, Haiphong
Fémina Rue Piquet Pnompeah

TRUYỆN VUI HÀNG TUẦN

Một nhà văn kể :

Cô phù đầu

Liên lấy chồng, nhờ bốn người bạn gái cùng hai mươi tuổi như mình là Mai, Hồng, Oanh và Diệp đi phù đầu. Nhưng bốn cô này lại bắt buộc Liên phải ưng theo một điều kiện, — rất mới mẻ và rất có ý nghĩa, — là mỗi năm Liên sẽ phải làm tiệc kỷ niệm ngày cưới và sẽ phải mời cả bốn người đến, để chứng kiến cho hạnh phúc của mình. Nhưng có nào lấy chồng thì sẽ thôi không được mời nữa. Gái ý kiến ngộ nghĩnh ấy, Liên rất vui lòng vâng theo.

Liên hứa sẽ y lời. Và bốn cô bạn cùng thế sẽ không quên bữa tiệc hằng năm đó.

Cười đùa một năm, Liên làm tiệc. Cả bốn cô bạn đều đủ mặt để trông thấy cái... hạnh phúc đáng thêm của Liên. Các cô đến mừng cho Liên, nhất là Liên đã được một con.

Năm thứ hai. Chỉ còn ba cô đến dự tiệc, vì có Mai mới lấy chồng, không được mời nữa. Nhưng bữa tiệc không kém vui, vì Liên lại mới thêm một đứa con nữa. Ngay tháng sau, có Hồng cũng bắt chước số Mai. Và đến năm thứ ba, chỉ còn Oanh và Diệp đến chứng kiến cho cái hạnh phúc... đã bắt đầu vững chắc của Liên, vì Liên đã thêm được một đứa con nữa là ba, và đã bắt đầu đánh con và cãi nhau với chồng giữa tiệc.

Năm thứ tư, vì Oanh đã lấy chồng nên chỉ còn Diệp đến dự tiệc với hai vợ chồng Liên và bốn đứa con nhỏ y-êo.

Năm thứ năm, Diệp lại đến dự tiệc và bề giờ đưa con thứ năm của bạn.

Đến năm thứ chín, vợ chồng Liên nhớ lệ lại làm tiệc mời bạn, và Diệp cũng như ngày, leo đèo đến giữ lời thề cũ. Nhưng Diệp đã thấy rằng vợ chồng Liên hận về chín

đứa con lúc nhóc, đứa sai, đứa ghê, không quan tâm đến tiệc mấy, và cái không khí đã té lạnh lắm rồi. Cô tự nhủ : « Thôi, bữa tiệc kỷ niệm này sẽ là bữa tiệc cuối cùng. Trong năm nay, mình sẽ cố... lấy chồng cho xong chuyện. » Và cô lại quả quyết nói với vợ chồng Liên : « Anh chị ạ, chỉ trong năm nay thì em sẽ lấy chồng. Anh chị sẽ đến mừng cho em nhé ». Vợ chồng Liên tuy ngày nào cũng cãi nhau, đánh nhau, nhưng lần này thì đồng ý mà thờ dài một cách sung sướng như trút được gánh nặng.

Trong năm ấy, cô Diệp đi buôn bán xa, không có tin tức gì, và Liên cũng không nghĩ đến nữa.

Năm sau là năm thứ mười của gia đình Liên. Một ngày kia, hai vợ chồng Liên đương cãi nhau vì nồi cơm nát, thì nghe tiếng chó sủa ầm ỹ ở ngoài cổng. Một lát sau, trông ra thấy có Diệp lừng thững bước vào, mặt buồn thiu. Hai vợ chồng còn đương ngỡ ngàng không hiểu gì, thì Diệp đã hỏi :

— Thế nào ? Anh chị không nhớ ngày hôm nay là ngày gì á ?

— ?

— Hôm nay là ngày kỷ niệm thứ mười của anh chị mà !

Hai vợ chồng Liên ngỡ ngàng nhìn nhau rồi cùng hỏi :

— Kỷ niệm gì thế, hử chị ?

Đoàn-phú-Tr

Kỷ sau : Truyện vui của Xuân Diệu

Giới thiệu

Chúng tôi được tin Việt-Nam Văn-Đoàn ở Hà-nội đến ngày 10-3-1938 sẽ cho ra đời tờ báo *Đời Nay*, tuần báo chính trị và xã-hội do ông Nguyễn-văn-An chủ nhiệm và chủ bút.

Chúng tôi vui lòng giới thiệu cùng đọc giả, và nhân tiện, xin nói để đọc giả biết rằng tờ báo *Đời Nay* ấy, có lẽ gần gũi và trung tâm với nhà xuất bản *Đời Nay*, chứ thực ra không có liên lạc gì đến nhà xuất bản *Đời Nay* cả.

HỌA SĨ GÀN

— Kia, sao bác lại xóa cái tranh « tri kỷ » của bác đi thế ?

— Vì tôi về hai người ngồi một xe, mà vừa mới có lệnh cấm bác không biết á ?



Thù đoạn của ông Nghè Tường

Viết bài này, tôi làm một bản phạn thiêng liêng, bốn phạn của một người bạn đối với hương hồn người quá cố, tôi muốn nói ông Nguyễn Thiệu, nguyên hội trưởng hội C. S. A.

Tôi xin lỗi đã nhắc đến tên một người hiện nay không còn nữa.

Nhưng nếu cần phải nhắc đến tên người đã mất để bênh vực hương hồn người đó, tôi sẽ đủ can đảm làm việc ấy và nói nhỏ với ông nghè Tường một câu :

— Không! ông nghè Tường ạ! ông muốn báo thù những người đã công kích ông, ông cứ việc viết bài trả lời trên mặt báo. Văn chương tri thức, cụ cười và nước mắt của ông đâu cả mà ông thả con tức giận riêng ở một chốn thiêng liêng, trên linh hồn một người bạn, một người huynh trưởng mới từ trần?

Ông đã làm một việc mà một người dù ở bậc « sơ học » cũng không bao giờ làm :

Ông không có can đảm nhận trách nhiệm lời nói của mình, phải gán tội cho một người đã khuất để trả thù một cách bản học nhưng người đã không làm cho ông vừa lòng.

Cái lỗi nếm đá giấu tay, mà lại giấu sau một người chết đó, dù tỏ rõ tư cách của ông.

Ông Tường lại nhân mình làm việc xã hội. Việc xã hội của ông? Làm phó hội trưởng hội C. S. A., diễn thuyết để mặt sát tổ tiên, và lợi dụng việc công để báo thù riêng.

Tôi không muốn nhắc lại việc ông từ chối cho đoàn Ánh Sáng mượn hội quán, trong khi cả ban trị sự C. S. A. đều bằng lòng.

Đó là công việc xã-hội của ông nghè Tường, ngoài việc cho xuất

bản mấy cuốn sách trong đó ông tuyên bố trở về quê gọi tưới nước những cái mà trước kia ông mặt sát, bởi vì bây giờ ông đã được... lương, cao và an phận.

Giờ ông lại nấp sau lưng người đã khuất. Ai biết ông Nguyễn Thiệu đã có coi câu ấy hay không, hay ông tự đặt ra? Chỉ có lương tâm ông biết.

Giờ ông lại sử dụng để người rửa những người công kích ông. Thôi, im đi, nhà « tri thức »!

Phạm văn Bình

Câu chuyện để tặng hai nhà văn

Một hôm gặp nhà văn Nguyễn-Lãng ở tiệc trà của đoàn Ánh Sáng, ông Lăng phân nàn về một câu chuyện thóc mách của *Ngày Nay*. Cách đây ít lâu, có lẽ cho các bạn nghe việc ông Trọng-La Ng-mạnh-Tường gửi biểu ông Lăng một cuốn sách vừa cưới vừa khóc : « Sourires et Larmes d'une Jeunesse ».

Người biểu đã hơi hợm mình trong câu đề tặng, người được biểu bởi thế gửi trả và đáp lại bằng những lời cũng hơi hợm mình.

Có người thấy thế tưởng ông Lăng gửi « tài liệu » cho *Ngày Nay*. Ông Lăng muốn yêu cầu *Ngày Nay* « cho vào giòng lên báo » để gửi oan cho mình, vì thực ra ông không hề cho *Ngày Nay* biết chuyện.

Chúng tôi vui lòng giải oan.

Nhân tiện, ông Lăng lại hỏi :

— Các ông sao lại biết được câu chuyện ấy ?

— Bởi vì đó là chuyện nên biết. — Đành thế, nhưng làm thế nào mà biết được ?

— Cái đó là bí mật nhà nghề.

LETA

Mech cho hậu phá

xuất

hình phổi rất h thứ 1) N được lâu, 4 từ n này t hóa n nên t 1 nghĩ

h 0

Thnoch Lậu Bào - An

Là một thứ thuốc gia truyền uống vào không vật và một độc và hại sinh dục như những thứ chế bằng ban miều, thủy ngân, (đần bà có thai cũng uống được) chỉ độ 5, 6 tiếng đồng hồ đã thấy kiến hiệu, thấy đỡ rồi chẳng bao lâu mà khỏi nên đã được nhiều anh em chị em trong Nam ngoài Bắc tin dùng, cả đến người Tây người Ta cũng công nhận là không đầu bằng.

LẬU MỚI MẮC, tiểu tiện tức, buốt, xót, làm mủ nên uống đàng số 14 giá 0p60 một ve. — **MẮC ĐÁ LẬU**, tiểu tiện thông, không buốt, ít mủ, có người sáng đậy mới có một tý (goutte militaire) nước tiểu thì đục và lấm vẩn (filaments nên uống, đàng số 15 cũng 0p60 một ve.

BẢO - AN - ĐƯỜNG — 22bis Route de Hué — HANOI

Hàng Pardessus 1937-1938

Đặt bằng toàn « Poil de Chameau » Có 20 màu và dessins khác nhau. Không mất tuyết, màu không phai, mặc không nhàu, nhẹ và ấm.

Những thứ hàng tốt đã có cũng không so sánh kịp.

Đời xem cho được các mẫu hàng.

Collection Pardessus de Luxe

Charles M. T. & T. M. T.

Các ngài sẽ được vừa ý, không bỏ qua được mà không mang một thứ trang 30 thứ ấy — Các nhà tailleurs may những tiếng C. M. T. & T. M. T. sẽ được vừa lòng khách và tặng nhiều khách hàng



BÊN KIA SÔNG

TRUYỆN NGẮN của THẠCH-LAM

HUYỀN lỵ nơi quê tôi là một huyện miền hạ du, cũng giống như những huyện lỵ khác

trong nước ta, không có gì là đặc biệt. Huyện không to lắm, nhưng có vẻ sầm uất và đông đúc. Nhờ có con đường xe hỏa đi qua, và một con sông nhỏ, nhánh của sông Nhị-hà, nên sự buôn bán xem ra thịnh vượng. Phố huyện chỉ có một giã — bên này là đường xe hỏa, — một giã nhà lá trát vách hay tường gỗ, những cửa hàng nhỏ nhỏ của người trong làng mở bán các thức lặt vặt. Trừ hai cái nhà gạch hai tầng và khá rộng: hai hiệu của người khách đến lập nghiệp ở đây không biết từ bao giờ, hai hiệu buôn to nắm hết cả quyền lợi buôn bán ở trong huyện. Sau cái quầy hàng bằng gỗ, lúc nào cũng thấy một hai chủ khách ngồi gầy bàn linh, và ông chủ hiệu, người béo tốt, hồng hào, đầu bóng như hòn bi, ngồi bệ vệ trong ghế bành, luôn tay chăm mồi lửa vào cái điều thuốc bèo. Những người Khách chủ ấy, và các cửa hàng đồ sộ của họ, là những người vật lộn đầu gậy cho tôi hình ảnh của sự giàu có, với lam cho tôi đoán thấy một nước ta ở đầu đầu, nước kỹ-dị mà họ ở đây đến đây; thường ngày, có khi hàng giờ, tôi đứng lại đứng ngắm họ, nhìn nhận các cử chỉ của họ, và nghe tiếng họ nói liu lo, khiến tôi nghĩ đến một thế giới khác lạ lùng.

Hồi ấy, tôi mới mười ba tuổi. Thấy mẹ tôi ở Hà-nội vì buôn bán thua lỗ nên mới giong hàng về huyện này — chỗ quê của thầy tôi — đã được hai năm. Chúng tôi ở một căn nhà nhỏ ba gian ngay giữa phố, mặt trước nhìn ra đường xe hỏa, mặt sau trông ra cánh đồng ruộng. Mẹ tôi giong một cửa hàng tạp hóa nhỏ để bán cho những người nhà quê quanh vùng đây họ lên huyện những ngày phiên. Vì chợ họp ngay ở giữa phố; những hàng quả bánh, hàng gạo, hàng cá, quang gánh ngồn ngằng và thùng mùng xếp hàng hai dãy đối diện nhau. Dưới trời, tiếng ồn ào của người họp chợ, một tiếng ồn ào đặc

biệt, vang động và sang sảng, từ đám đông ấy bốc lên như ngọn lửa, bao trùm lấy cả huyện; một đám đông hoạt động, và vui vẻ, rực rỡ nhiều màu, đầy ánh sáng và tiếng cười, lẫn những câu chửi rủa lạnh lạnh như kim qua không khi.

Đó là tất cả nơi quê tôi, tất cả quang cảnh cái huyện Văn-Dương miền hạ du, mà một người trong họ tôi sinh làm thơ đã vĩnh trong bốn câu tuyệt tác này:



Văn-dương xuân sắc cơ sao buồn,
Đủ mặt ta, lầu khắp bán buôn.
Dưới bến thuyền buôn chen chúc đậu,
Trên đường xe hỏa lại qua luôn!

Tôi qua ở đây tất cả cái tuổi niên thiếu của tôi, sung sướng và nháy nhót như một con chim giữa cuộc sống hoạt động kia bao bọc lấy tôi, để hết cả mắt mà trông, cả tai mà nghe, cả mũi mà ngửi cái mùi cát, mùi đất, lẫn mùi khói rác người ta đốt ở đầu làng buổi chiều, theo gió với sương mà chán vào trong phố.

Tất cả chợ huyện, những kẻ ngách hay bãi không, đối với tôi đều quen thuộc, thân mật như một vật cũ trong nhà. Nhưng, bên kia sông, ở về phía huyện nhà, cách chợ độ nửa cây số, có một nơi đối với tôi như một xứ bi-mát, xa lạ. Nơi ấy, người trong phố vẫn gọi là bến Sen, và con sông đi qua chỗ ấy được gọi tên là sông Sen. Bến Sen là một lùm nhà đồ hơn mười nóc, lợp vào cây cối xanh um, ở hai bên vệ một con đường giải đá đi tìm tấp không

biết về đâu. Phía sau, là một cánh đồng hoang, đầy bãi tha ma và bụi rậm; bên này, một con đê nhỏ và một giăng cây; bên kia, một cái quán cột đá, đứng cạnh con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi vào làng có cây đa tiền, một cây đa cổ không biết mấy trăm năm, rễ thằng xuống đất to mấy người ôm, khiến không ai có thể phân biệt được đâu là gốc, đâu là rễ. Gần đây, có một cái phân mộ xây đá bỏ hoang, một vài tượng đá mốc rêu lùn trong cỏ rậm, dưới

không hay giao thiệp với người bên ấy. Bến Sen ăn về tỉnh khác, tỉnh Bắc; những bon cướp nhiều lần nào cướp ở phố huyện rồi lui sang đó để trốn tránh sự tìm nã, lại càng làm cho vùng đó đối với dân huyện, đối với tôi, thành một vùng hay nhện và đáng sợ. Người trong phố thường thì thăm kẻ với nhau những chuyện xảy ra bên ấy; và mỗi khi có người ở bến Sen sang, ai ai cũng chăm chú nhìn như một người ở chốn xa lạ nào đến.

Có lần, một ông cụ già râu bạc đến chơi nhà tôi, cùng thầy tôi; uống rượu và ngâm thơ phú. Khi biết ông ta ở bến Sen, tôi nhìn ông ta khám phục lắm; mẹ tôi lại bảo ông ta là một ông đồ rất hay chữ, ở cái làng ven sông phía bên kia, một làng nổi tiếng vì ngày xưa, đã có một thời mười tám ông tiến sĩ. Khi ông cụ ra về, tôi đưa ra đến đầu cầu, rồi đứng lại nhìn ông đương ở đi qua cánh đồng, đến khi ông nhỏ lấp ở chân trời.

Vùng bên Sen cứ luôn luôn ám ảnh tri tưởng tượng non nớt của tôi. Nhiều lần, tôi lên ra dặng sau nhà, đứng lên một chỗ đất nhìn sang bên kia sông, nhìn khu nhà nấp bên cây cối, cái quán trọ vờ vờ và rừng cây trên bờ đê, bên con đường đi không biết về đâu, về những chốn xa xăm nào tận bên kia giải đồi núi lở mờ xanh ở chân trời; với tôi, sinh trưởng ở chốn đồng bằng bùn lầy nước đọng, đồi núi quỳên rừ như một tiếng gọi lạ lùng. Trong giải núi ấy, có một quả đồi mà những

hai gốc thông cao vút, chồi lên cả một vùng.

Một cái cầu gỗ lung lay sập đổ, một cái cầu nhà nước đã bỏ, bắc qua sông, nối liền bến Sen với chợ huyện bên này. Trong những dịp rất hiếm mà tôi được sang bên ấy, không lần nào tôi đi qua chiếc cầu đó mà không ghé sợ; các ván cầu cũ đã một rung động dưới bước đi, và qua khe hở, tôi trông thấy giòng sông thăm thẳm chảy. Nhưng những dịp sang chơi bên Sen rất ít, vì người ở bên này

TỪ 16 OCTOBRE 1937 ĐÃ MỞ

NHÀ HỘ SINH VÀ NHÀ DƯỞNG BỆNH

của Bác-Sỹ PHẠM - QUANG - ANH

Chuyên môn

BỆNH ĐÀN BÀ — BỆNH TRÈ CON

N° 66 Rue Richaud. Téléphone 333

buổi chiều nắng trong, tôi thấy nổi đỏ lên trời xanh. Trên đỉnh đồi, người ta thấy rõ một chùm cây, me tôi bảo đó là chùa Thiên-thai. Thiên-thai! cái tên huyền ảo thườn tiên ấy khiến tôi nghĩ đến những chốn bồng-lai xinh đẹp, chốn vui chơi của những tiên ông mà thầy tôi vẫn đọc đến tên trong các truyện và kể cho tôi nghe. Rồi tôi thơ thẩn cho đến buổi chiều, đến lúc mặt trời thấp xuống, để được trông cả vùng bên kia sông chói lóa, rực rỡ tia ánh nắng; rồi tối hơn nữa, lúc chỉ còn dáng chiều chiều của nền mây, được trông giầy nhà mờ đi và thấp xuống, lẩn vào mặt đất, và hai gốc thòng cao lên, nổi đen trên da trời.

Dần dần, tôi được có nhiều dịp sang chơi bên Sen. Sự đó là nhờ ở anh Tiên, bạn tôi. Tôi đang học ở lớp ba trong trường, gần hết năm, thì Tiên xin vào học. Tôi yêu mến anh ta ngay: Tiên là một đứa trẻ mảnh rẻ và xinh xắn, mắt to và da trắng, tóc mềm như sợi tơ. Tôi yêu Tiên như yêu một cô con gái, tôi thấy mi, hiền lành và hiền lành với bạn. Nhưng ngoài những nét tốt ấy, Tiên khiến tôi gần gũi và quyến rũ tôi là vì anh ở bên kia sông. Một cái đó đủ khiến cho anh ta đối với tôi trở nên một đứa trẻ kỳ dị khác thường. Tôi kể bạn với Tiên rất là thân thiết, va chiều nào tan học, tôi cũng tiễn anh ta đến tận đầu cầu rồi mới trở về.

Một hôm chủ nhật, Tiên rủ tôi sang chơi nhà. Tôi sung sướng như một người sắp được đi phiêu lưu mạo hiểm, vì lần ấy là lần đầu tiên được sang bên kia sông. Tôi với Tiên cùng đi qua cầu; chúng tôi dừng lại tựa vào thành cầu nhìn xuống sông; mấy con thuyền của các người buôn bán chen nhau dẫu bên bờ, trên có mấy đứa trẻ chơi đùa và con chó nằm cuộn tròn trên mũi thuyền ngủ. Đó chính là những chiếc thuyền từ tỉnh Bắc về, chở những thứ hàng lạ. Tôi giờ tay chỉ vào đám thuyền bảo tôi:

— Ngay trên Bắc về đây, chúng tôi cũng đi một chiếc thuyền như thế này.

Tôi nhìn Tiên muốn hỏi anh ta về tỉnh Bắc xa xôi ấy, nhưng lại thôi. Tiên đã giãi tay tôi qua cầu đi đến phố Sen. Nhà Tiên ở cuối phố, sát ngay cánh đồng. Tôi thấy một cửa hàng tạp hóa cũng giống như cửa hàng của mẹ tôi, nhưng nhỏ hơn. Trên tấm phản, sau mấy



ngăn hàng, một bà cụ già tóc bạc phơ, về mặt nhân từ, đang ngồi lính tiền. Thấy tôi và Tiên bước vào, bà cụ tươi nết mặt hỏi:

— Cháu đi đâu về thế?

Tiên vừa lấy vật áo lau mồ hôi, vừa đáp:

— Thưa bà, con sang chơi chơi ạ. Bà cụ nhìn vào tôi, đứng nấp sau lưng Tiên, bảo:

Cả cậu nữa, cậu vào chơi. Trời nắng thế này mà đi có nhọc không?

Tiếng bà cụ êm dịu và ngọt ngào, khiến tôi thấy dễ chịu và vui vẻ.

Tiên mời tôi vào trong nhà, bày biện rất sơ sài, những đồ đạc rề tiền và cũ kỹ. Chúng tôi vừa ngồi thì bỗng trong nhà bước ra một người con gái độ mười lăm tuổi. Tôi biết ngay là chị Tiên, vì giọng Tiên như hệt, cũng nước da trắng, hai mắt to. Trông thấy em, chị Thủy nở một nụ cười trên đôi môi thắm, một nụ cười tươi và duyên sắc như trong đời tôi chưa từng thấy bao giờ:

— Em đã về đây à?

Tiếng nói cũng êm dịu như tiếng bà cụ, nhưng trong hơn. Thấy lại gần chúng tôi, sắc đẹp của nàng, trong lòng tự nhiên cảm động; tuy còn trẻ nhưng tôi cũng biết là tôi đang đứng bên một sự gì quý báu và hiếm có, một sự gì mong manh rồi sẽ không còn nữa.

Khi Thủy đề tay lên vai tôi, tôi thấy rung động cả người, tôi cảm thấy tôi bắt đầu yêu nàng.

— Em cùng học một lớp với Tiên à?

— Vâng ạ.

Thủy vuốt sẽ qua tóc tôi, bảo:

— Em ngoan ngoan quá.

Nàng tiếp:

— Ở đây chơi với em Tiên rồi ăn bánh nhè. Tiên, chị có để phần bánh trên bàn kia kia.

Thủy không ăn, chỉ ngồi nhìn chúng tôi; tôi thấy nàng nhìn Tiên rất thương yêu khiến tôi ghen với bạn đã có người chị sinh đẹp và ân cần như thế. Nhưng nàng cũng hỏi chuyện tôi luôn, tôi trả lời hoạt bát và vui vẻ, không phải cốt nói, nhưng cốt được nghe cái tiếng trong trẻo và êm ái của nàng.

Ăn xong, Tiên rủ tôi ra chơi ngoài bãi tha ma đằng sau nhà.

Lần đầu, tôi được đứng giữa cái vùng bí mật, được nhìn gần hai góc thông với mấy trượng đá dẫu trong có. Tiếng thong reo ri rào như một tiếng đàn xa lạ, trầm như ở một cõi khác nào đưa lại, và cái quán cột đá lộng gió giữa cánh đồng hình như đang đợi chờ những người ở thời nào, lâu lắm, đến nghỉ chân.

Từ hôm ấy, thường thường tôi vẫn sang bên Sen luôn. Tôi muốn

gần gũi cây cỏ bên vùng ấy, đối với tôi vẫn có một vẻ riêng khác hẳn cây cỏ bên này. Tôi muốn được luôn luôn trông thấy Thủy, được nghe tiếng nói của nàng, được nhìn cái miệng xinh tươi của nàng hé trên hàm răng đen nhánh. Cả bà cụ cũng khiến tôi mến yêu. Tôi không biết rõ gì về gia đình của Tiên, nhưng trên mặt các người trong nhà ấy, lúc nào tôi cũng thấy phảng phất một vẻ trầm mặc, một nét thoáng buồn, càng khiến họ đáng yêu. Tôi đoán trước khi đến buôn bán ở đây, họ đã có một cuộc đời khác ở đâu, một cuộc đời là làng và phong phú, mà về về thấy còn lại là những đồ vật kỳ dị, như thanh gươm, cái khánh đồng, con rùa ngọc, để trong một cái tủ kính mà gỗ đã long sơn. Với lũ họ khác những người vui vẻ, thô sơ bên này thế; chị Thủy và Tiên đều có nước da trắng xanh, chân tay nhỏ nhắn, những dáng điệu thanh nhã, tiếng nói nhẹ, không như các người hồng hào và cục mịch ở trước nhà tôi. Hồi ấy, tôi cho họ là họ ở cái vùng bí-mật ấy, hay là vì họ là những người khác thường nên mới dám đến ở đó.

Tôi chơi với Tiên càng ngày càng thân mật; tôi được coi như một người con của gia đình ấy. Chị Thủy coi tôi như em, cũng săn sóc và âu yếm tôi như Tiên. Nhiều khi chị đề tôi ngủ dẫu vào bên lung, xoa tóc tôi, hỏi những câu chuyện an cần. Đến bấy giờ, trải qua bao nhiêu lâu, tôi vẫn còn nhớ, lúc nhìn lên, đôi mắt trong và cái miệng xinh thắm của nàng

Thạch Lam

(Xem tiếp trang 22)

Sắp xuất bản:

TRƯỚC VÀNG MÓNG NGỰA

của TỬ LY

THƠ THƠ

Tập thơ đầu của XUÂN DIỆU

Nhà xuất bản BỐI NAY

PHUC-LO'I

— AVENUE PAUL DOUMER, HAIPHONG —

Articles de Nouveauté
Chapellerie, Parfumerie
Lunetterie — Cravates
Chapeaux Feutres

SACS

POUR DAMES & DEMOISELLES

Bệnh Quỷ



Vị trí Minh lửa

Nếu các ngài mắc bệnh Lậu, hay Tim-la, mà các ngài đã uống đủ các thứ thuốc rồi, mà bệnh vẫn không khỏi rất và hết nọc, thì các ngài cứ tin ở ngay thuốc Hoàng-vân-Áp 47 phố Ninh-xá Bắc-Ninh Tonkin, là thuốc khải và rất hết nọc, không hại sinh dục và thân thể, vì thuốc của bản hiệu tự chế ra đã có tiếng trong 20 năm nay. Còn như mọi thứ thuốc khác họ chỉ mua của các ông lang băm và đóng ra chai, lọ, nói khéo để bán đủ thuốc chớ thực ra người bán thuốc không rõ ở trong thuốc có các vị gì, nếu các ngài cứ tin ở các thứ thuốc đó, không những là không khỏi, về sau thế nào cũng sinh ra nhiều bệnh. Còn như thuốc của bản hiệu xin cam đoan hề ai tin mà uống thì bệnh nhẹ hay nặng như thế nào cũng phải khỏi ngay lập tức, người không mệt như gì cả. Thuốc Lậu 1p,80, Tim-la 2p,00, ai mua gửi tiền trước, còn gửi: Tỉnh hóa giao ngân, có bưu tại Mai-linh 60 Paul Doumer Haiphong, Lê-Nam-Hưng Phan-Thiết, Quảng-Lạc Chợ-gồm Phố-mỹ, còn Đại-lý Hanoi Saigon v. v.

BÓN ĐIỀU

Các chị em dưới xóm Ngô-lu-Sử hay lối kéo quan viên ở ngoài đường. Thành có đặng rằng: « Hát bát khổ ếp », nên các quan sử tại Hà-dông, chiều theo điều đó, có sức cho các các xóm đào hoa trong hạt Hoàn-long bốn điều cấm. Tú-Mở lo cho các « chị em » như dạ hay quên, nhớ ra phạm phép quan, nên đặt bài về sau này, để chị em dễ nhớ. Những hôm nào vắng khách, ngồi buồn ngắm nga, cũng không đến nỗi vô ích vớ.

- Đầu năm có lệnh quan ra
- Chị em các xóm đào hoa giữ mình !
- Sớm khuya đưa đón khách tình.
- Liệu trong giới hạn gột tranh trở vào.
- Tình nào phải của bán rao,
- Chờ làm quảng cáo mời chào khách qua.
- Mỗi tình : mặt phấn, môi son.
- Chờ quen nhí nhánh bày ra phố phường.
- Áo phên, quần lĩnh nón nường,
- Cắm đi trốn ẹo ngoài đường nhớn nhơ.
- Cũng đừng tím báy tím bả.
- Là lối gọi mắt người ta phải nhĩ.
- Bốn điều cấm, lệnh quan trê,
- Chị em thuộc lấy, như in vào lòng.
- Kêu nhà chức trách Hà-dông
- Thằng tay cư việc phép công thi hành.
- Lần đầu phạm phép hờ hênh,
- Quan còn cảnh cáo, chiếu tình tạm tha.
- Lần sau quan quyết chẳng ngờ.
- Sẽ biên phạt bạc, xót xa lòng vàng.
- Quả tam ba bận nhớ nhang,
- Thời quan đóng cửa lâu hường, sợ chưa ?
- Nhấn ai có nét thời chưa,
- Quan nay há phải như xưa mà nhảm !
- Vi bằng phạm phép qua tang,
- Đu nhà cụ lớn bỏ hăm khâm-thiên
- Kêu nài lối cũng khó xin.

Tú-Mở

Trước Vành Mông Ngựa

TỜ THIẾP MỜI ĐẾN TRÁI THƯA

CHỈ vì một bữa ăn mà phiền con tôi chết để cho bạn ông gửi tòa Hòa giải hôm ấy nào thiệp đến chia buồn với tôi. Váy nhiệt khác thường. Ông tôi xin tòa liền bồi thường danh Phúc Đĩnh, đứng vai nguyên, già cho lời.

ngồi ngày ra nhìn vào quãng Ông Trần văn Sang chửi đầy không, cặp má bánh dức óm lấy đầy :

— Ông ấy làm. Bạn tôi cũng vàng dương dớp hơi. Trên bộ làm rồi. Tôi chẳng bị ra chuyên ngực đầy thịt của ông, người ta gì cả. Ông ấy mời tôi ăn hôm 21, thấy lép lờ điêm xanh, vàng đặc có người bạn khác mời tôi ăn của một cái huy chương. Bèn hôm 11. Người bạn này không cạnh ông, béo tốt cũng gần bằng may mới đưa con, nên nhân lối ông, là bà Phúc Đĩnh, nghiêm báo tin hai người xen dăm. Hai trang bẻ vế như một bà đường người này mới ở trong Nam ra, quan. Thỉnh thoảng, bà lại lờm lần tên mới gửi làm cho ông sang phía bên kia, chỗ ông Trần Phúc Đĩnh. Vay con ông Phúc Đĩnh không chết, mà tôi cũng không báo la nó chết.

Thấy gọi đến tên, ông Phúc Đĩnh hấp tấp chạy lên, hoa tay Hơi người xen dăm làm chừng kê lễ :

— Tôi mời ông ấy ăn... Họ không nhớ gì nữa, ngoài ra Trang sư ông đức Sang ngã, việc họ làm tên.

lời : Nhưng một lỗ chừng khác, vẫn — Ông Phúc Đĩnh vốn là người ăn uống nhà ông Phúc Đĩnh, lại hay mời ăn, bắt cứ ta, lâu, lấy, buộ: cho ông Sang là kẻ linh hề gặp là ông mới liền. nghịch đã « số » chín người chỉ Trang sư của ông Phúc Đĩnh mời ông ăn có một bữa.

chôm dấy cãi : Ai này con đương lương lư, thì bằng trang sư của ông Phúc Đĩnh đưa ra một cái thiệp mời của ông Sang. Mặt ông Sang xam hán lại, vì trong thiệp ấy, ông mời bạn đến dự tiệc nhà ông hôm 11, hôm mà ông bảo bạn ông đã mời ông.

— Tôi mời ông ấy ăn hôm chủ nhưng tôi không nhớ về việc gì. nhất. Ông ấy bảo lời mời thêm ma tôi không biết làm sao nó lại hai người xen dăm bạn của ông ấy vào tay ông Phúc Đĩnh.

Phiên một nổ toa tạ biết, nên mời phạt ông một đồng bạc bởi bấy nữa mà không mời ông, ông thường.

Không bằng lòng, bịa ra chuyên Rồi tòa tan trong sự ồn ào. Ông Phúc Đĩnh hớn hờ ra về, như cuộc đặc thắng của ông là một cuộc đặc thắng trong việc bầu cử nghị viên vậy.

Số này nhiều bài nên
Tin Thơ của Thế Lữ
để lại kỹ sau.

Tứ-Lý

dám
nư
cười
hám
vừa
roi.

óng
áng,
hời.
lặng
roi.

n
nhĩ.
i.

hoa
r
ta...
ĐIỀU

lý.
hân
lâu
ông
ông.

dầu
: ra
lầu :
lầu,
và
ông
ngọc
lờ :
ngọc
ng
âm
ng
ru-
nật

ing
rời
chỉ
ng
ing
iên
ng
ra,
của
lại
nh
sắc
ng
hư
âm
ng
ng

ĐU

Nếu quý ngài muốn đỡ tốn thời giờ và tiền bạc thì xin mua một cây đèn manchon hiệu

PETROMAX RAPID

Bên PETROMAX RAPID đã hoàn toàn đạt một kỹ-luật mới trong kỹ-nghệ đèn manchon ở KHỎI PHẢI SÓNG BẰNG RƯỢU ALCOOL :
KHÔNG ĐẪY MỘT PHÚT ĐỒNG HỒ ĐÁ THẤP SONG CÂY ĐÈN ;
MUỐN ĐỐT BẰNG DẦU HỎI HAY DẦU SẴNG CŨNG ĐƯỢC.
Thiết là một thứ đèn chế tại Đức quốc hoàn toàn tiện lợi và bền bỉ vô cùng, xưa nay chẳng có thứ đèn nào sánh kịp.
Đặt lý độc quyền xứ Đông-Dương :
Etablissements **DAI-ICH** - 29, Bd Tongdocphuong, Choison
Chuyên mua bán đủ các kiểu đèn manchon và đồ phụ tùng các thiết đèn.



- N° 327 — 200 bougies
1 litre dầu đốt đặng 18 giờ
- N° 328 — 300 bougies
1 litre dầu đốt đặng 12 giờ
- N° 329 — 500 bougies
1 litre dầu đốt đặng 10 giờ

bướn
nồi
đồi,
cây,
thời
đo
đến
đẹp,
ông
tron
ngh
bu
xu
bên
ảnh
ch
mây
và l
trên

D
sạn
ở a
hoc
hết
Tôi
là n
xán
mê
nhu
thi
vời
tốt
quy
sông
ảnh
trẻ
ban
chữ
ảnh
trở
N
sạn
nhu
lưu
đầu
Tôi
chủ
câu
thu
che
mã
nặc
ngi
thu
thứ
đứ
hình
phối,
rất h
thứ
1) N
đườn
lâu, c
từ nh
này t
hóa l
nên t
L
nghi

Laim dân

PHONG SỰ của TRỌNG LANG

I. — SAU LŨY TRE

(Tiếp theo)

Đền con

NHƯ đã có chủ ý, ông K. dẫn tôi lên bờ đê. Đứng trong gió lộng, tôi cảm thấy mát mẻ. Chiếc tàu thủy đang trôi theo dòng sông xanh. Giữa đám khách đi tàu, tôi thấy rất nhiều áo nâu và đụp, rất nhiều bộ mặt vàng bủng như thi, những người mà sự cực khổ đã quàng đi ném lại từ bụi tre lên rừng rú, từ rừng rú về bụi tre.

Từ tàu đưa lên một giọng chào cổ có nhị họa theo. Giọng hát buồn thảm của quê hương, để giải trí cho những tâm hồn buồn thảm đó...

Chúng tôi bỗng nhìn nhau, khi tàu rẽ rẽ rúc lên một hiệu còi, để rẽ nước đem một lũ người cang khô từ chỗ đó này đến chỗ đó kia.

Ông K. thở dài :
— Tàu thủy chỉ còn để chở gạo, mặc phẩm với dân tha phương cầu thực. Nó đi chậm nhưng lấy ít tiền. Mỗi ngày nó ghé qua đây, nó lại lấy đi của vùng này một ít người đói. Trái lại, mỗi ngày nó nhấc cho tôi thời niên thiếu em à đã qua, và đem tới cho tôi một câu chuyện. Tôi chỉ kể cho ông nghe những chuyện có thể chứng được rằng gái quê nhiều đức hy sinh lắm...

Ông hướng nhìn theo con tàu với vẻ ngoài khơi, nói nhỏ đi :
— ... nếu không phải là các cô tự coi thân mình rẻ quá !
Vẫn bằng giọng trầm buồn ấy, ông kể :
— Trên giòng sông và cũng ở trên tàu hiệu này, người vùng đây còn nhớ một việc « đền con » của một gái quê.

Trên tàu có nhiều khách về xuôi. Đàng đẽ ý có hai vợ chồng một người đã đứng tuổi với một đứa trẻ con âm ngữ. Chuyện không có gì cả, nếu không có một cô gái quê, thuộc hạng đám đang, đến làm quen với hai vợ chồng người khách và bề con cái bếp, hay chưỡng lợn. Ông K.

hộ. Đứa bé nhẩy trong tay cô, hai lần nhấc tôi rằng đó là một cái nhà. Ngay công, giữa hai đầu gối « tằm đại », dây móc và ghệt trắng, khô như ướp muối, tôi thấy nhỏ lên một cái đầu trục.

Ông K. nhìn vào đồng xương thịt đó :
— Cụ làm gì thế, cụ ?
Vị cái đầu với đôi gối là của ông cụ chủ nhà đó, an vận theo lối ăn mây nhà quê, nghĩa là lưng phủ khổ tải, dưới đeo khổ bao.
Ông cụ đứng đây. Tôi tưởng đồng xương thịt sắp đổ rồi ra.

— Vi chông có ấy bé qua rắng đen, đi đất, lại thiếu cái nữa !
Cụ gạt đầu :
— Phải ! Nó về thăm tôi về ven có một lần. Nó về lúc tôi tới. Ái chào ! tôi tưởng nó được ông huyện nào rồi. Sao làm ạ ! Thời thì nó chê đủ thứ, chê từ tôi chê đi. Nó nói tôi làm nhục nó ! Nhục cái gì chứ ? Nó cho tôi hai đồng, may quần áo mới ra Hanoi thì nó. Rồi nó xách ô ra đi ngay, bảo nó không sợ gì nhà ch

hộ. Đứa bé nhẩy trong tay cô, hai lần nhấc tôi rằng đó là một cái nhà. Ngay công, giữa hai đầu gối « tằm đại », dây móc và ghệt trắng, khô như ướp muối, tôi thấy nhỏ lên một cái đầu trục.

Ông K. thở dài :
— Tàu thủy chỉ còn để chở gạo, mặc phẩm với dân tha phương cầu thực. Nó đi chậm nhưng lấy ít tiền. Mỗi ngày nó ghé qua đây, nó lại lấy đi của vùng này một ít người đói. Trái lại, mỗi ngày nó nhấc cho tôi thời niên thiếu em à đã qua, và đem tới cho tôi một câu chuyện. Tôi chỉ kể cho ông nghe những chuyện có thể chứng được rằng gái quê nhiều đức hy sinh lắm...

Ông hướng nhìn theo con tàu với vẻ ngoài khơi, nói nhỏ đi :
— ... nếu không phải là các cô tự coi thân mình rẻ quá !
Vẫn bằng giọng trầm buồn ấy, ông kể :
— Trên giòng sông và cũng ở trên tàu hiệu này, người vùng đây còn nhớ một việc « đền con » của một gái quê.

Trên tàu có nhiều khách về xuôi. Đàng đẽ ý có hai vợ chồng một người đã đứng tuổi với một đứa trẻ con âm ngữ. Chuyện không có gì cả, nếu không có một cô gái quê, thuộc hạng đám đang, đến làm quen với hai vợ chồng người khách và bề con cái bếp, hay chưỡng lợn. Ông K.

hộ. Đứa bé nhẩy trong tay cô, hai lần nhấc tôi rằng đó là một cái nhà. Ngay công, giữa hai đầu gối « tằm đại », dây móc và ghệt trắng, khô như ướp muối, tôi thấy nhỏ lên một cái đầu trục.

Ông K. thở dài :
— Tàu thủy chỉ còn để chở gạo, mặc phẩm với dân tha phương cầu thực. Nó đi chậm nhưng lấy ít tiền. Mỗi ngày nó ghé qua đây, nó lại lấy đi của vùng này một ít người đói. Trái lại, mỗi ngày nó nhấc cho tôi thời niên thiếu em à đã qua, và đem tới cho tôi một câu chuyện. Tôi chỉ kể cho ông nghe những chuyện có thể chứng được rằng gái quê nhiều đức hy sinh lắm...

Ông hướng nhìn theo con tàu với vẻ ngoài khơi, nói nhỏ đi :
— ... nếu không phải là các cô tự coi thân mình rẻ quá !
Vẫn bằng giọng trầm buồn ấy, ông kể :
— Trên giòng sông và cũng ở trên tàu hiệu này, người vùng đây còn nhớ một việc « đền con » của một gái quê.

Trên tàu có nhiều khách về xuôi. Đàng đẽ ý có hai vợ chồng một người đã đứng tuổi với một đứa trẻ con âm ngữ. Chuyện không có gì cả, nếu không có một cô gái quê, thuộc hạng đám đang, đến làm quen với hai vợ chồng người khách và bề con cái bếp, hay chưỡng lợn. Ông K.

Trên tàu có nhiều khách về xuôi. Đàng đẽ ý có hai vợ chồng một người đã đứng tuổi với một đứa trẻ con âm ngữ. Chuyện không có gì cả, nếu không có một cô gái quê, thuộc hạng đám đang, đến làm quen với hai vợ chồng người khách và bề con cái bếp, hay chưỡng lợn. Ông K.

hộ. Đứa bé nhẩy trong tay cô, hai lần nhấc tôi rằng đó là một cái nhà. Ngay công, giữa hai đầu gối « tằm đại », dây móc và ghệt trắng, khô như ướp muối, tôi thấy nhỏ lên một cái đầu trục.

Ông K. thở dài :
— Tàu thủy chỉ còn để chở gạo, mặc phẩm với dân tha phương cầu thực. Nó đi chậm nhưng lấy ít tiền. Mỗi ngày nó ghé qua đây, nó lại lấy đi của vùng này một ít người đói. Trái lại, mỗi ngày nó nhấc cho tôi thời niên thiếu em à đã qua, và đem tới cho tôi một câu chuyện. Tôi chỉ kể cho ông nghe những chuyện có thể chứng được rằng gái quê nhiều đức hy sinh lắm...

Ông hướng nhìn theo con tàu với vẻ ngoài khơi, nói nhỏ đi :
— ... nếu không phải là các cô tự coi thân mình rẻ quá !
Vẫn bằng giọng trầm buồn ấy, ông kể :
— Trên giòng sông và cũng ở trên tàu hiệu này, người vùng đây còn nhớ một việc « đền con » của một gái quê.

Trên tàu có nhiều khách về xuôi. Đàng đẽ ý có hai vợ chồng một người đã đứng tuổi với một đứa trẻ con âm ngữ. Chuyện không có gì cả, nếu không có một cô gái quê, thuộc hạng đám đang, đến làm quen với hai vợ chồng người khách và bề con cái bếp, hay chưỡng lợn. Ông K.

Trên tàu có nhiều khách về xuôi. Đàng đẽ ý có hai vợ chồng một người đã đứng tuổi với một đứa trẻ con âm ngữ. Chuyện không có gì cả, nếu không có một cô gái quê, thuộc hạng đám đang, đến làm quen với hai vợ chồng người khách và bề con cái bếp, hay chưỡng lợn. Ông K.



nó, thằng chông ranh con không chịu nổi được một cái của nó. Đứa nào lối thói bảo ông Ba ông ấy bỏ tù ! Nó sợ tôi hay là chông nó rất cao đến lấy vàng bạc của nó thói ông cụ thờ dài và hỏi ông Ba là ông Ba thế nào ông nhỉ ?
Ông K. lắc đầu :
— Một là ông bồi nào đó, là một ông quan ba nhà binh.
Cụ làm nhảm :
— Ba gì thì ba chứ ! Ai lại táng tận lương tâm đến thế giới !
Ông K. hỏi cụ :
— Sau cụ có ra tỉnh thăm H. không ?
Cụ nhai một cái, có lẽ là nghĩ rằng thì phải hơn :
— Nó thì cho tôi hai đồng, lễ đẽ may áo giấy ! Sau tôi mượn quần áo ông Đờ trong tàu tôi lần ra Hanoi. Hồi thăm ngày mới thấy nhà nó. Rồi nó thấy nó đứng trên gác, nó nó trông thấy tôi, mà sao cái vú già ở đây lại báo là không phải, mới lạ cho chứ !
TRỌNG LANG
(Xem tiếp trang 19)

CUỘC ĐỜI MỚI

Xã giao

Phục sức của đàn ông

TRƯỚC kia chúng tôi đã có nói về các lối phục sức của đàn ông theo lối người Âu. Chúng tôi đã nói riêng về các bộ Âu phục (habit, jaquette, spencer, etc...) và cách mặc thế nào. Bây giờ chúng tôi nói thêm một vài điều mà người đàn ông cần phải biết trong sự phục sức tùy theo trường hợp.

Thường phục cũng có ba bốn thứ (ville, voyage, affaires, sport). Để đi chơi trong thành phố, người ta có thể ăn mặc thoải mái. Nhưng khi đi xa, trên xe lửa, trên ô tô, trên con đường đầy cát bụi, người ta đã có những bộ áo quần dỗi hơn, có thể chịu được những sự nhàu nát số lịch mà vẫn « coi được ». Những đôi giày mũi nhọn hoắt, đế mỏng nhẹ, những chiếc áo bó gần quá lấy thân thể, những chiếc mũ-xoa nhỏ phấp phới như cánh bướm trên ngực, v... là những thứ mà người ta không dùng trong những cuộc hành du ấy.

Cũng như khi đi làm công việc, đi buôn bán, v... người ta có thể, và cũng cần ăn mặc chỉnh tề, nhưng người ta không trang điểm như lúc người ta đi chơi. Sự « diện sang » không phải lúc, không có lợi cho công việc, còn làm cho người xé tai là không đáng dẫn nữa.

Còn quần áo thể thao... không phải là để mặc trong lúc thao diễn, nhưng để mặc trong lúc xem các cuộc thể thao diễn... và cũng để đi chơi phố nữa. Những người trẻ hay dùng lối quần áo này, vì trong cuộc đời hoạt động ngày nay, họ nào cũng gần là một cuộc vận động, — dù rất nhỏ, nhưng vẫn là ô-lô hay đi xe đạp, v... »

Trong mỗi trường hợp nói trên, y phục có may theo một lối khác, và một người thợ may sành sẽ có thể làm cho ta toại ý, nếu tự ta không biết phân biệt lấy.

Để đi thăm viếng, ta có thể dùng lối quần áo đi chơi (ville), nhưng đây ta đã ghé vào biên giới của « lễ phục » rồi (theo nghĩa rất rộng). Vì vậy, sự trang điểm cũng đã phải cần trọng. Cần sao cho sự « diện », sự phóng phiếm đúng lần quây sự đứng đắn. Trong nhà một người bạn thân hay sơ mà thù tiếp tá, ta cần như rằng không phải là cũng như ở một chỗ... công cộng nào. Ta có một người chủ nhân đáng để cho ta lưu ý đến, và đừng khiến khách một cách vô tình hay hữu ý. Ta có bốn phận đối với người mở rộng cửa tiếp đãi ta. Ta không nên tự do quá trong sự ăn mặc. Lỡ lọt phóng phiếm quá cũng nên tránh như sơ của thủ.

Ấn định một phạm vi rõ rệt cho sự phóng phiếm, thì rất khó, và có lẽ không thể được. Phải tùy sự nhận xét tinh ý của từng người. Nhưng ta có thể biết rất chắc chắn

TINH THẦN LỄ PHÉP TRONG CUỘC ĐỜI MỚI

(Tiếp theo)

TRONG số trước, tôi có nói rằng cái quan niệm về sự lễ phép của ta đã khác xưa. Chính thực, thì cái thức ăn cũ đã bị lung lạc, mà cái quan niệm mới còn lơ mơ lắm.

Muốn cứu vãn cái tinh thể đó, không thể cứ giữ vững quan niệm cũ, nhưng phải làm cho cái quan niệm mới được rõ rệt ra. Vì toàn thể dân An-nam đã không còn theo Nho học nữa, thì cái tinh thần lễ phép do Nho học tạo thành kia cũng không còn cơ chính đáng gì, mà được giữ mãi, không có sức để mạnh mẽ mà còn được nữa. Ta đã mất lòng tin rồi. Ta phải nhìn thấy luật tự nhiên đó, đứng phi công than tức « thời tới đẹp nghệ-xu ». Những cử chỉ không có quan hệ gì lắm. Chính cần là ở cái tinh thần. Tinh thần cũ mất rồi. Phải có nhận hiểu lấy tinh thần mới, để tìm thấy những cử chỉ mới.

Một đôi khi ta phải chiều theo tinh cảnh nếu ta phải giao thiệp với những người cũ kỹ, mà xử theo phép lịch sự cũ, nhưng đó chỉ là nhượng bộ trong chốc lát, đừng tiếc rẻ, phải sống với thời đại. Và khi nào quyết được, thì phải quyết.

Một vài thứ đi dôn con đường đó, rằng những cử chỉ lễ phép cũ không thích hợp nữa, và trái lại có những cách xử xử mới cần phải có. Trước kia ta mới khách ăn cơm thì ít ra cũng phải mời lai vài ba lần, người khách mới đến cho tuy đã nhận lời từ trước rồi. Và phải học gọi sơ sỏ hơn giờ thực đồ hai ba giờ thì vừa, vì khách sẽ theo phép lịch sự không đến ngay giới hạn, nhưng chúng mình mới mới chịu đến. Mời ăn cơm hai giờ trở, tức là mời ăn cơm chiều, ... và để nam giới mới thực bắt đầu ăn. Trong bữa ăn, phải biết tiếp khéo, nghĩa

một vài sự cầu thả rõ rệt, trong lúc thăm viếng. Ví dụ: đi giày vải để cao su (dùng để chơi tennis), mặc sơ-mi trần, mặc sơ-mi có cổ mà không cài khuy cổ, không đeo cà-vát (nếu sơ sỏ nóng nực, mặc áo danton còn dùng dần hơn), mặc quần áo số lệch nhau nát như để đi du lịch hay đi tập thể thao v... »

Đây là mới nói đến sự thăm viếng thường. Còn những sự thăm viếng đặc biệt lại cần phải cần thận lắm. Chúng tôi sẽ nói đến.

(Còn nữa)

Cải chính

Kỷ trước, ở bài Xã Giao, câu: « Trước 6, 7 giờ chiều, smoking không phải là lễ phục ». Xin đọc là: « Trước 6, 7 giờ chiều, bộ smoking không thể mặc được. Phải tùy sự không phải là lễ phục ».

là gặp đồ ăn cho khách như nhồi gà thì khách mời vui lòng, và bữa ăn mới vui vẻ, v... . Bây giờ không thế nữa. Chỉ mời một lần là đủ, còn bốn phần khách phải trả lời cho ta biết là nhận hay không, và nhận thì phải đến. Và phải đúng giờ. Còn trong khi ăn, bốn phần chủ nhà là phải mời khách, phải làm cho khách sẵn lòng ăn uống vui vẻ, nhưng không gặp đồ ăn cho khách, và nhất là một món gì khách đã từ chối, không bao giờ nên ép hay hối lại sao. Và một người khách lịch sự cũng không bao giờ nói tại sao mình ghét món này, món kia cả v... »

Vậy có những cách xử xử trước kia ta cho là lịch sự, bây giờ thành vô lễ, và trái lại có những cách xử xử trước kia cho là vô lễ nhưng bây giờ cần cho xử lễ phép.

Bàn sông

Sắc đẹp... lai

VT BỎ những thiên kiến về quốc gia, về chủng tộc, người ta cũng vẫn còn nhận thấy sự khác nhau rất lớn trong sắc đẹp của dân bà các dân tộc khác nhau. Từ thân hình dài thể, cho đến khoe mắt, hàng mi, sống mũi, nét mặt, hay tiếng nói của cái tâm, cái vai, cái lưng, v... một người dân bà Tàu, Nhật, hay Annam khác một người dân bà Pháp, Anh, Nga hay Đức. Không phải là dùng tâm các bà muốn chiều ý bọn đàn ông khác nhau của mỗi dân tộc. Đó chỉ là một sự rất tự nhiên, do Tào Hào.

Vậy, kết luận: dân bà mỗi dân tộc có một sắc đẹp riêng. Hay nói cho chắc chắn hơn, sắc đẹp của dân bà Đông phương khác xa sắc đẹp của dân bà Tây phương. Vì đó, cái quan niệm về sắc đẹp của Đông, Tây khác nhau lắm. Không thể nào so sánh thấy một mình cái « thước » mới để cho một người dân bà Annam rất đẹp với một người dân bà Pháp rất đẹp. Một ông thẩm phán người Pháp với một ông thẩm phán người Nam sẽ... đánh nhau cho đến kỳ cùng cũng không thể đồng ý cho người dân bà nọ đẹp hơn người dân bà kia. Hai cái thước đó không thể dùng hóa được.

Nhưng sắc đẹp của mỗi người dân bà (Pháp hay Nam) đó, đã có « thước đo » riêng. Còn sắc đẹp của một người dân bà... nửa Pháp, nửa Nam, một người lai thì do bằng « thước » nào. Có người đẹp giống người Pháp hơn, cũng có người đẹp giống người Nam hơn. Do theo « thước » của người Pháp hay của người Nam đều là một sự bất công bằng nhau... hay một sự phi lý bằng nhau.

Trong sự hỗn loạn ấy, làm thế nào biết được phải thế nào mới là đúng phép. Cách giải quyết không khó như mới đầu ta đã tưởng. Chỉ có một cách là ta đừng bắt chước những cử chỉ rỗng không của người Âu, mà ta có thành thực mà đưa vào lòng người khác, nghĩa là sự lễ phép ta đã có trong lòng, thì tự nhiên ta hiểu phải xử xử thế nào.

Tuy vậy, vì bao nhiêu sự đổi thay đó phần nhiều là do ảnh hưởng của người Âu, nên ta cũng cần biết sự lễ phép của người Âu biểu lộ cách nào, để giúp cho sự xử thế của ta.

Vì thế, trong mục Xã-giao, điều chỉnh cần là phỏng theo lối xử thế của người Âu mà thay đổi lối xử thế của ta. Những lời bàn trong mục đó, nhiều khi không phải là ý riêng của người viết, nhưng chỉ là nhắc lại, — cho một số ít người chưa biết, — những phép xử thế của người Âu mà ta có thể hoặc cần phải theo đôi phần trong cuộc đời mới...

Đoàn Phú Tư

Sự phi lý ấy rõ rệt quá trong cuộc Đẩu xảo Thuộc địa ở Paris vừa rồi. Và để lật chân thành của sự phi lý ấy về Đẳng đương là một gã... De Walfesse nao đó.

Ông ta đã vàng theo cái sáng kiến điên đờ ngu xuẩn của ban Đẩu xảo, và đã cất công (!) sang Đông đương để tuyển mầy người lai đẹp nhất của Đông đương. Nhưng ông ta đã tuyển những hoa khôi ấy mà không hỏi ý kiến tôi, hay ý kiến một người Annam nào khác. Vì chắc chắn là nếu thế sự tuyển đã không thành. Tôi... hay một người Annam khác, sẽ cãi nhau với ông cho đến kỳ cùng về sắc đẹp của những người dự tuyển, vì tôi tưởng tôi cũng có ngang ông cái quyền xét cái sắc đẹp ấy.

Nhưng ông ta đã không hỏi ý kiến tôi. Nên đã có ba cô hoa khôi của ba kỳ được chọn đi Đẩu xảo. Tôi không ngờ một chút nào sắc đẹp của ba cô hoa khôi ấy, và sống các cô... thua tình cho. Tôi chỉ buồn cười về cái nhà ông De Walfesse đã tự phụ làm thấy một mình cái « thước » mới để đo sắc đẹp của các cô, và đã tin ở sự xét đoán ngớ ngẩn của mình.

Tôi buồn cười nhất khi nghĩ đến sự người ta đem sắc đẹp của các cô mà so sánh với sắc đẹp của các cô tại Pháp ở các thuộc địa ở Châu Phi! Người ta đã đo những sắc đẹp ấy bằng cái thước nào? Và biết dùng cái thước nào để đo sự ngu xuẩn của « người lai » bây giờ?

Nhất là khi ông De Walfesse đã tin chắc chắn là ông đã chọn được những người lai thực ở Đông-đương, trong khi ông ta đã có thể nắm một cách thô kệch, là đã đem sang Đẩu xảo một cô gái Annam 100%. Và ông ta đã mần nguẩn như có con gái... giả vô lai kia!

Lãng-Tử

đám
ng
trở
hầm
vừa
rồi.

ông
áng,
hời
lặng
rồi.

n
nhĩ,
i.

hoa
x
ta...
giữU

lỹ.
hân
lâu
ông
đang.

dầu
ra
lần;
rã,
vã,
lóng
lờ;
ng
cục
rực
rực
lâm
rũn
rũn
mặt

rang
rời
chỉ

ang
liêu
lặng
tra,
của

lại
nh
sắc
ng

hư
âm
ng
ng

ng

ừU

buổi
đời,
cây,
thai
áo!
đến
đẹp,
ông
tron
ngh
buổi
xuố
bên
ánh
chỉ
mặt
và t
l và
l trên

D
sang
ở a
hoc
hết
Tôi
là n
xân
mê
nhu
thù
vời
tối
quy
sống
anh
trẻ
ban
chủ
ant
gờ
A
san
nh
lưu
đầu
Tôi
ch
câu
thu
che
mã
nà
ng
th
thi
đá

M
cho
hộ
phái
hình
phối,
rất h
thứ
1) N
đườn
lâu, c
từ nh
hóa k
nên t
L
nghiê

CACHET

GIẢI ĐÁP HAI BÀN Ô CHỮ KỶ TRƯỚC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1	N	G	H	I	E	M	N	H	I	E	N
2	G	I	A	S	O	G	I	A	N	H	
3	H	O	H	O	T	H	U	H	U		
4	I	T	U	H	A	I	H	A	A		
5	E	Y	A	T	E	A	M	N			
6	M	Y	E	T	A	M	T	H	A	N	
7	T	U	N	G	U	C	A	N	G		
8	R	A	A	C	T	H	A	O	U		
9	A	P	T	U	O	I	T	V			
10	N	T	N	A	N	H	U	E			
11	G	I	A	N	G	T	H	U	Y	E	T

5- Ê. Y-Á. Tê am. 6- Mỹ ê. Tâm thiên.
7- Tư ngữ. Ang. 8- Ra. Ac thảo- U.
9- Ap. Tuôi. Ty. 10- Nan. Huệ. 11-
Giảng thuyết.

Độc
1- Nghiêm trang. 2- Giốt. Yu áp.
3- Hạ huyền. Tã. 4- I số. Á. Gat. 5-
Êu. Từ cung. 6-Tà tá. Toát. 7- Nghiêm
Cinh. 8- Iliu bát. 9- Ia. Âm báo. Hy.
10- Ênh. Ân. Tuổ. Nhuận nguyệt.

1) Ngang

1- Nghiêm nhĩ-n. 2- Gia sư. Giảng.
3- Hô hô. Thu Hủ. 4- Ý tứ. Hủ há. A.



— Mày đi học thế bánh chưng
chữ là gì?
— Bánh chỉ chứ gì mà phải đó!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1	L	U	A	N	C	H	Y	E	N
2	U	O	N	G	K	Y	A	N	H
3	A	N	H	A	N	E	N	A	
4	N	G	U	E	N	N	H	A	N
5	T	U	E	N	H	A	N	G	
6	H	O	A	A	H	U	A	N	
7	U	N	G	Y	N	I	A	H	
8	Y	G	I	T	H	E	N	O	A
9	E	A	N	O	A	N	A	N	
10	T	H	U	Y	E	N	O	N	G

2) Ngang

1- Luân chuyển. 2- Ưng. Kỳ anh.
3- Ân hân Ên. 4- Nguyên nhân. 5-
Tuê nhân Ng. 6- Ho. Á! Hoàn. 7-
Ưng ý. Nia. 8- Ý gì. Thế noa. 9- Ê
Ân oán. An. 10- Thuyền. Ong.

Độc

1- Luân chuyển 2- Ưng ương 3-
Ân huệ. Giảng. 4- Ngày-nay Ny. 5-
Nê hà. Toe. 6- H. K. Nê. Nhàn. 7-
Uyển nhiên 8- Ý Anh. Ủng. 9- Êu.
A-na. Oan. 10- Nhãng ngân.

TRÔNG TÌM

KHÔNG NÊN GÂY

LÀM sao ta lại gây?
Vi nhiệt độ (calorie) của thức ăn tiêu phí đi nhiều quá. Cơ thể muốn bồi bổ lại chỗ đó, phải đốt cháy chất mỡ trữ tích trong mình, rồi sau đến cả bắp thịt. Vì thế ta trở nên gầy.

Gây có hai hạng: hạng vốn dĩ gầy từ thuở nhỏ, vẫn khỏe mạnh như thường, ta gọi là tạng gầy và cho là không thể trở nên béo được. Có thể làm. Nhưng nếu ta xét kỹ nguyên nhân thì ít khi trông thấy những nguyên nhân chúng do ở sự ăn uống hay bệnh tật từ thuở nhỏ sinh ra; trong những chứng bệnh ấy, người ta thấy nhiều nhất là chứng ho gà.

Hạng gầy thứ hai là một số đông người vẫn tầm thước đến một thời kỳ nào đó, có khi còn hơi mập nữa, nhưng sau dần dần, vì đau ở dạ dày, ở ruột hay ở gan, khiến ta gây sút đi đến một mực, rồi giữ mực ấy rất lâu.

Đối với hai hạng gây trên, ta có thể làm cách nào?

Đó là chỗ ta rất đáng chú ý. Đối với những người không có chứng bệnh và gầy từ thuở nhỏ, tôi khuyên nên hoạt động cho có chừng độ, để giảm sự tổn phí sức lực và nhiệt độ trong mình và dùng thêm những món ăn có chất béo, những thức ăn có chất đường (bột, gạo, khoai tây, đường, bơ, dầu).

Phải giảm những thức ăn có nhiều chất đạm (thịt, cá), thuốc dùng chỉ có hiện nghiệm nhất thời và chóng phai lạt. Chỉ có thầy thuốc được chỉ dẫn thuốc dùng hay cho đơn.

Cách chữa bệnh là công việc của

thầy thuốc. Tuy thế, cách ăn cho hợp về sinh cũng không nên biếng nhác.

Nếu bệnh nhân đau về thể hay tinh thần, họ có thể, trong hạn độ, giúp đỡ thầy thuốc để khỏi bệnh mình.

Điều quan hệ, trong những chứng đau ở bộ phận tiêu hóa khiến gầy đi, là biết ăn.

Biết ăn là cả một nghệ thuật. Nếu ta ốm vì đau dạ dày, ấy là ta không biết ăn.

Trong gia đình, ngoài trường học cho cả đến trường Cao-dẳng và người ta không dạy cách ăn, một điều hết sức ngộ nghĩnh là khi khai thiên lập địa lời này, người ta vẫn chỉ ăn có một lối: chúng ngon thực ăn không có một cái cần thận nào.

Hết thầy chúng ta có những xấu chung. Thầy thuốc và nhân đều dùng những món quà ở lương mỹ vị, và có khi còn quá hợp với cơ thể nữa. Ta uống nhiều rượu vang mạnh qua và những ngọt ngọt phàn rít có hại. Và là chung ta ăn nhanh quá.

Bác-sĩ Paul Colaba
(Les Annales) M. (trợ tá)

MỸ CHỢI VỚI NHẢY

GIA TRỊ hải hạm đội của Mỹ là bao nhiêu? Đứng 1.100.000 tấn, giá trị có: 15 thiết giáp hạm; 4 hàng không mẫu hạm; 17 tuần dương hạm hạng nhất; 10 tuần dương hạm hạng nhỏ; 200 khu trục hạm; 88 tiêm kích hạm. Chỉ nay mới sẽ thêm vào hạm đội ấy 200.000 tấn mà người ta sắp đặt xong và gồm có những thứ sau đây: 3 hàng không mẫu hạm; 2 hàng

Nhân dịp đầu năm và mùa xuân-cáo một cách minh liệt

Thuốc CACHET DU TIBET N° 82

Mua một biểu một, giá 0p60. Nhà thuốc Thượng-Đức nhất định thi hành. Một lần chốt từ 15/2 đến 15/3. Bán đại giảm giá thuốc Bô-Thần Khang-Hy và Bôi-Nguyên liệt-trùng

CACHET DU TIBET N° 82 - Thuốc Cachet du Tibet do nhà thuốc **THƯỢNG-ĐỨC** phát minh ra bởi sự đúc bả lấy nhiều chủng (Polyandrie) ở xứ Tibet. Có những bệnh như thổ huyết, sinh khí, trợ dưỡng, kiên tinh, trừ vi-trùng khi đột nhập vào đường tiêu. Nên dùng thuốc này trước khi giao hợp thì không mệt sức khỏe, không tinh thần, lâu xuất tinh và tránh được hết thảy những bệnh phát ra. Muốn ai dùng thử thuốc đó được giá rẻ, nên hạn từ 15/2 đến 15/3 ai mua 1 hộp được biểu 1 hộp **KINH-TIẾN TUY-TIÊN** - (Khang-Hy Trưng-Dương, Kiên-Thần-Hoàn) 2p lấy 1p (hộp nhỏ); 1p, lấy 0p50 (hộp nhỏ). Thuốc Kinh-Tiến Tuy-Tiên chuyên chữa bệnh bổ thần, bři thảy những bệnh ở thận sinh ra như liệt-dương, di-tinh, mộng-tinh, tinh loãng, tinh khí bất có hay mệt mỏi, đau lưng, đau xương, xanh xao, vàng vọt, mắt xâu, mũi hòm, có đờ không nổi, biếm muộn con cái, tiểu tiện vàng đỏ hay có vẩn khí, mắt mờ hay đau, óng vào đều khỏi cả. Ai thận hư nặng tới đấng dùng một hộp là kiến hiệu và 4, 5 hộp là hoàn toàn mãn nguyện. — **BÔI-NGUYÊN TIẾT-TRÙNG** - Hồi nguyên khí, bổ ngũ tạng, tiết độc bệnh phong-tinh (lấy 1p) Những người sau khi khỏi bệnh phong-tinh Lậu, Giang-mại, Hạ-cam, hoặc bị bệnh ấy đã về thời kỳ kiên niên từ 1 đến 15, 20 năm, mà thấy trong cơ thể mệt yếu, bắp thịt rứt, chân tay mỏi, hay ngứa, tóc rụng, tiểu-tiên khí vẩn, khi trong, có vẩn đục, quy-đầu đen óng, hoặc cửu-minh đàn bả trôi ra chấy nhện, đờ bu hoặc mũ, giao-hợp nóng, thức khuya, ăn đờ lại phát bệnh và trong ông ngọc hành, đàn ông hoặc đường âm-hộ đàn bà thường buồn, nổi mụn ngoài da, đau xương, đau lưng... còn nhiều chứng vật khác. Có những chứng như trên hoặc nặng hơn nữa đều là vi độc bệnh chưa hết, sự sức lực yếu, ngũ tạng suy. Thuốc này uống 2-3 ngày không những rút hẳn mọi bệnh mà lại còn bổ sức khỏe, bồi nguyên-khí hơn trước nữa, một 1 hộp, nặng 4 hộp. Bán tại **THƯỢNG-ĐỨC 15, Mission (phố Nhà Chung) Hanoi** - và các đại-lý các tỉnh



Nên tìm cho được marque "L"

Là thú có rất đẹp thời bốn và đẹp xưa nay chưa từng có kiểu mới của trường dệt

PHUC-LAI

87 Phố Chợ Hòm (R. de Huế) Hanoi



Mua luôn có giá đại biệt

đương hàm hạng nhất : 9 tuần đương
hạng nhì ; 51 khu trục hàm ; 12 tuần
thủy hàm.

Nghĩa là lòng cộng thành một số
đáng chú ý là 1.360.000 tấn, gần
ngang với hải hàm đội Anh.

Đội với số ống, nước Nhật có những
gi ?

Độ 800.000 tấn, nghĩa là : 9 thiết
giáp hàm 35 hàng không mẫu hạm ;
13 tuần đương hạng nhất ; 25 tuần
đương hạng nhì ; 119 khu trục hàm ;
62 tuần thủy hàm.

Thực ra, nếu Mỹ khai chiến với
Nhật, hạm đội của Mỹ sẽ kém của
Nhật : vì chỉ độ hai phần ba có thể
rời bờ biển sang Nhật giao chiến.
Khai số lần của hai nước địch sẽ
gần ngang nhau. Nhưng Nhật đánh
ngay ở hải phận mình, với toàn lực
hải và không quân, còn Mỹ sẽ thấy
nhiều nỗi khó khăn về cách vận tải
lương thực, lấy than, chở quân lính
bị thương về nước và chỉ có thể cho
đưa vào trên tuyến một lúc một số
hải hạm có hạn định và nhất là phi
cơ.

Cũng vì những lẽ như trên, sự
phong tỏa các đảo Nhật sẽ có nhiều
trở lực lớn. Có lẽ vì thế mà Mỹ đã tỏ
ra rất kiên nhẫn...

(Je sais tout)
M. dịch



— Bờ ơi, thế nào là câu hỏi vô
nghĩa lý ?

— Là câu hỏi không thể giải
nghĩa được.

— Thế thì thầy giáo con vẫn hỏi
con những câu hỏi vô nghĩa lý.

LU'Ộ'M LẶT

Nếu mỗi ngày ta pha cà - phê...

ĐỪNG ném bã đi, vì bã dùng được
rất nhiều việc :

Ta có thể lấy mùi hôi ở những cái bìn
mặt đã bằng bã cà-phê hòa với nước sôi ;
ta cũng có thể lấy mùi hôi ở những nôi
đất không dùng đến ba giờ bằng cách
đun sôi nước bã cà-phê trong nôi.
Những chai, lọ, cốc trước có dùng dầu
hay những chất béo, rửa sạch dùng
bằng bã cà-phê ấm. Muốn đánh cho mới
và bóng những đồ dùng bằng kim khí,
thay bã cà-phê vào sáp phòng mo. Nếu
nũng thắm bị bụi bám bẩn, rắc bã cà-
phê ấm lên từng chỗ, rồi lấy chổi lông
quét đi khắp nơi. Bành sản, nhưng lần
này bằng bã cà-phê khô, sản sẽ bóng
như đàn sồi. Sau hết, bã cà-phê thực ảm
trộn với than bột, dán chầy và giữ lửa
lâu tàn.

(Je sais tout)

Hoa có thể có hại không ?

NHIỀU người thích cắm hoa trong
bồn ng. Tuy thế ít người giữ
hoa lại ban đêm. Vì người ta nói rằng
cây có thể thán khí ra sau khi mặt trời
lặn.

Có thể chết ngạt được không ?
Hoa toát thán khí ra ban đêm, dùng
lắm, nhưng một số rất ít, không đáng kể.

Có thể xảy ra tai nạn, trừ khi đặt một
cây đa lớn trong bồn ng ?
(Robinson)

Công việc của trái tim người ta làm được thế nào ?

NÓT về phương diện thực hành, trái
tim là một cái bơm nhỏ 15 phân
bề cao, 10 phân bề rộng. Cái bơm ấy
bơm 4200 lần một giờ, 100.000 lần một
ngày, 36.792.000 lần một năm, và 2.875.

440.000 lần trong sáu mươi năm.

Mỗi lần đập, trái tim bơm ra chúng
bình 100 grammes máu vào mạch máu.
7 lít một phút, 420 lít một giờ, và 10.000
lít một ngày. Tất cả có máu trong người, độ
28 lít, cứ hai hay ba phút thì qua trái tim

một lần. Bộ phận bé nhỏ ấy phát động
mỗi ngày một sức mạnh có thể nâng 46
cân lên cao một thước.

(Dimanche Illustré)

Trẻ con đến mấy tuổi, người ta có thể cho ăn như người lớn ?

THEO bác-sĩ Dreyfus-lée, khi một đứa
trẻ chừng độ có hai mươi rưng,
người ta có thể cho ăn như người lớn,
thực ăn đủ chất bột và quân thực đều.
Còn nhiều ít, lẽ tất nhiên là tùy theo
tuổi.

(Dimanche Illustré)

Nếu ta bị bỏng

ĐIỀU can hạ ta nên nhận trong những
đầu bỏng, là đầu bỏng sâu nung
bơon đầu bỏng to. Một đầu bỏng to, dù
chỉ ở ngoài da, ít ra cũng nặng hơn một
đầu bỏng sâu, nhưng nhỏ. Dưới đây là
cách ta phải làm thế nào khi bị bỏng :

Không nên hơ đầu bỏng vào lửa. Cách
tiện lợi ấy có thể làm ta đỡ đau, nhưng
khiến một đầu bỏng nhẹ và đau trở
nên đầu bỏng không đau nhưng nặng.

Không nên rửa nhiều nước một chỗ
bỏng, lấy lý rằng sức lạnh làm đỡ sức
nóng.

Không nên bôi hay nhét những thứ
thuốc nước gọi là thuốc sát trùng, vì
như thế sẽ làm đầu bỏng đau thêm.

Nên có những nút bông lên, chứ mó
tay vào và cũng đừng lấy kim khêu ra ;
ta sẽ mang vì trùng vào đầu bỏng khi
ấy chỉ chực nung mủ.

Ta đau vì đầu bỏng phơi ra ngoài
không khí. Vậy việc phải làm trước hết
là ngăn đầu bỏng với lớp không khí.
Muốn thế, dùng dầu lạy hay vaseline
(thuốc mỡ) bôi phủ khắp mặt lên đầu
bỏng, phủ vào góc nhỏ sơi, nhét bông
áp rồi quấn băng. Thầy thuốc sẽ tìm
cách chữa sau.

(Je sais tout)

M. dịch

Mỗi con muỗi cái để bao nhiêu trứng ?

NHỮNG nhá thông thái nghiên ra
rằng có nhiều giống muỗi khác

LỜI CON TRÈ



— O' hơ, có con kiến nó bò trên
bụng, thảo nào mình thấy đói.

nhau. Phần nhiều giống cứ đến mùa rét
thì chết, cũng có giống chống lại được
rét, có giống ăn một chỗ kín, có giống
đến mùa xuân lại chết, sao khi đã đẻ
rất nhiều trứng.

Mỗi con muỗi cái có thể đẻ tới được
20 nghìn triệu trứng (20 milliards).

N. N. T. (Dimanche illustré)

Một tiếng dài nhất

TIẾNG dài nhất trong tiếng Pháp là
tiếng : « Anticonstitutionnellement »,
nếu đời ra tiếng « adverbe » thì đếm
được 32 chữ « Deconstitutionalisat-
ionnellement ». Một tiếng khoa học mà
những nhà thông thái mới đại tên cho
một từ mới đếm được 36 chữ là
« Pseudoparalelipidodicationnellement ».
Tiếng này tuy vậy mà cũng chưa dài,
người ta báo tiếng nước Đức còn có
tiếng dài tới 105 chữ.

(Dimanche illustré)

Những nước xảy ra nhiều chiến tranh nhất

BAO giờ nước Pháp cũng xảy ra nhiều
chiến tranh nhất. Một nghìn năm
trước đây đã xảy ra 185 trận. Rồi đến
nước Anh xảy ra 176 trận ; Russie 151
trận ; Autriche : 131 ; Espagne : 76 ;
Italie : 32 ; Allemagne : 24 ; Hoilande :
23.

Trần Đại chiến sau công này người
chết nhiều gấp 8 lần trong tất cả các
trận về trước.

N. N. T.

(Dimanche illustré)

HIỆU THUỐC CÓ DANH-Y NGƯỜI THỎ TRÔNG NOM
chữa các bệnh nguy cấp rất hay
Lậu nặng 5\$ nhẹ 3\$. — Thư tín, mandat gửi cho
M. NGÔ-VI-THUYẾT — 14 Poissonnerie, Hanoi



Mua AO LEN

Các ngài muốn khỏi mua nhầm
len gai hay len pha sợi, chỉ đến
hiệu đại CỤ CHUNG là nhà có đủ
tên nhiệm. Hiện nay đang trưng
bày các áo kiểu mới năm nay.

CỤ - CHUNG

100, Ru du Coton, Hanoi

KỶ YẾU ÁNH SÁNG

KHẨU HIỆU CHUNG CHO BAN TRỊ SỰ, CÁC TIỂU BAN VÀ CÁC ỦY BAN HÀNH ĐỘNG ĐOÀN ANH SÁNG TRUNG ƯƠNG HIỆN NAY :

ĐEM TOÀN LỰC VÀO VIỆC DỰNG TRẠI ANH SÁNG Ở PHÚC XÁ

Đã xin được một miếng đất 18 mẫu ở Cầu-giấy gần đền Voi phục

Nhờ ông Công sứ Hà-đông De Gallois Montbrun và ông Trần-Tự tri huyện Hoàn long nhân viên đoàn Anh Sáng, nên đoàn đã tìm được ở Cầu giấy 13 mẫu đất bằng một giá rất rẻ (chưa đầy một trình Bão đại một thước đất).

Ban trị sự trong buổi họp ngày 28 Février đã ủy một ủy ban lo liệu việc dựng thôn Anh Sáng Voi Phục. Ở đây sẽ có đủ các điều kiện để dựng một thôn Anh Sáng hoàn toàn về mọi phương diện. Có lẽ phải đợi đến giữa hái xong và cuối Anh Sáng có đủ tiền mới bắt đầu khởi công.

Đ. A. S.

BIÊN BẢN BAN KIỂM SÁT TÀI CHÍNH

ngày 26 và 27 Janvier 1938
 Năm 1938, ngày 26 và 27 tháng giêng tây, hồi 7 giờ 30, theo tờ đại ngày 19 Janvier 1938 của ông trưởng ban Nguyễn tương Phương, ban kiểm sát đã họp hội đồng tại Đoàn số 28 phố Richard, có các ông này đến dự :

Ng. tương Phương, Lương ngọc Hiến, Nghiêm phú Lưu, Đào văn Nhuận, Lê ngọc Chấn.

Đúng 7 giờ 30, ông trưởng ban khai hội đồng, ban quản trị có ông phó thư ký Ng. xuân Giáp đưa trình hội đồng các sổ sách, giấy má của đoàn. Ông thủ quỹ Ng. tương Long đưa trình tiền quỹ hội, do ông mang lại Đoàn-sở ; trước mặt các hội viên ban kiểm-sát và ông thủ quỹ, bản ban kết thấy :

Thất tiêu tại quỹ có :

6	cái giấy	100p.	600p.00
23	"	20p.	460p.00
330	"	1p.	330p.00
15	"	5p.	75p.00
4	đồng	0p.20	0p.80
16	"	0p.10	1p.60
3	"	0p.05	0p.15
123	"	0p.01	1p.23

Cộng 4468p.78

Biên bản lập thành ba bản ngày 28 Janvier 1938.

Thư ký Ng. tương Phương
 Lê ngọc Chấn Ng. tương Phương

BIÊN BẢN BAN KIỂM SÁT ngày 28 Février 1938

Theo tờ đại của ông trưởng ban ngày 21-2-38, ngày 23 tháng Février 1938, hồi 8 giờ tối, ban kiểm-sát đoàn

Anh Sáng đã đến nhà riêng ông thủ quỹ Ng. tương Long ở số nhà 18 phố Amiral Courbet để xét những chứng chỉ chi thu và quỹ hội. Có những ông này đến dự :
 Ng. tương Phương, Lương ngọc Hiến, Đào văn Nhuận, Nghiêm phú Lưu.

Vàng mặt không có giấy kiểu : M. Lê ngọc Chấn.

Sổ mục về thu, chiểu theo với các cuốn biên lai mà ông thủ quỹ đã trình bản ban thì đúng cả.

Tình hình quỹ đoàn đến ngày 23 Février như sau này.

Thất tiêu tại quỹ :

9	cái giấy	100p.00	900p.00
23	"	20p.00	460p.00
333	"	1p.00	333p.00
12	"	5p.00	60p.00
2	đồng hào	0p.10	0p.20
3	tiền xu	0p.05	0p.15
102	"	0p.01	1p.02

Cộng 1754p.37

Đúng 10 giờ việc xét các giấy má và quỹ xong, các hội viên ban Kiểm sát tài chính giải tán, ghi những công việc vào biên bản này, để trình ban Quản-trị xét.

Làm ba bản ngày 23 Février 1938
 Trưởng ban : Ng. tương Phương

Lời chú thích của ban Thủ-quỹ

Tiền Majestic giúp 100p., hiệu G. M. R. giúp đoàn 700p. và tiệt trà ở Khai tri hơn 2000p. chưa thu về. Nay cần tiền để làm trại A.S. ở Phúc Xá thì sẽ thu về ngày.

Kết quả buổi diễn kịch Kim Tiền do đoàn Anh Sáng Hảiphong tổ chức tối hôm 19 Février 1938

Tối 19 février 1938, chỉ đoàn Anh Sáng Hảiphong đã tổ chức một buổi diễn kịch Kim Tiền của Vi huyện

Đắc do Thế-Lữ dàn cảnh. Kết quả như sau này :

THU

1-Tiền bán vé	615\$50
2-Tiền các nhà buôn dâng quảng cáo vào chương trình	51,00
3-Tiền các nhà từ thiện tặng trong khi tổ chức.	
Mme Reynaud Joséphine	10,00
Me. Drabier	5,00
M.M. A Tho	2,00
Tô văn Lượng	2,00
Cửu	1,00
	686,50

CHI

1-Tiền bản quyền tác giả Đắc	50,00
2-Thuế 2 vai đạo	40,00
3-Chỉ tiêu về các việc trong ban (Ban Thế Lữ giúp không về công dân cảnh)	60,00
4-Tiền in vé và chương trình	23,30
5-Tiền cu li và đài tải đồ đạc	25,17
6-Tiền bản quyền các bài hát tây	11,00
7-Giã sở Trị Hòa	9,20
8-Tiền điện	21,85
9-Giã sở Cảnh Sát	19,35
10-Làm 3 tấm biểu quảng cáo bằng vải	13,87
	273,74
Còn lại	412\$76

Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ tất cả các ngài đã đến chứng kiến buổi diễn kịch, các nhà buôn đã dâng quảng cáo vào chương trình, các nhà từ thiện đã tặng tiền và riêng cảm ơn ông Đắc-lý Hảiphong đã cho mượn nhà hát lớn, các ông Bạch thái Tông, Thịnh ký (Hàng bê) Cấn, Hiến, Thành, Lâm Tam Bằng, Đào Tấn Châm fils, Thiện (thợ sơn), nhà Bata, Luminor Photo, đã cho để các bài trí trên sân khấu, ông Đắc và các trẻ em cùng ban âm

nhạc trường Lê Lợi, ông Vũ ngọc Cử đã cho điện cùng cho mượn nhà tập kịch.

Ban Tổ chức và Khánh lễ Đoàn Anh Sáng Hảiphong

Hai ủy ban kiến trúc đã thành lập

Vì nay đoàn đã tới thời kỳ xây dựng các thôn trại Anh Sáng nên việc lập Ủy ban chuyên môn về Kiến Trúc rất là cần cấp và cần thiết. Theo lời hiệu triệu của ban Trị-sự đoàn Anh Sáng, các bạn sau đây tối hôm 23 Février đã tới họp ở đoàn số để bàn luận và chia các công việc phải làm ngay :

- 1) Việc vẽ kiều trại Anh Sáng ở Phúc Xá (do quỹ Trung ương chi.)
 - 2) Việc vẽ kiều làng ở Bất-Bạt (do quỹ Sơn Tây chi)
 - 3) Việc vẽ kiều nhà mẫu ở Kiến An (do chi đoàn Hải-phòng ứng ra)
 - 4) Bàn vẽ kiều dựng một làng kiều mẫu ở Bắc-giang (tiền hai vạn đồng do quỹ Bắc-giang chịu)
- Ban kiến trúc :** Các bạn Hoàng như-Tiếp, Võ-đức-Diên, Nguyễn Thụy, Phạm-gia-Hiếu, Nguyễn-xuân-Tùng, Bạch-vân-Chu, Vũ-bá-Dương, Bồ-đức-Trung, Phạm-quang-Binh, Nguyễn -ngọc -Chân, La-mỹ-Đôn, Đào-trung-Cương, Đoàn-Ngo, Bồ-đức-Du, Vinh Dự. Đ. A. S.

Ủy ban lo liệu việc dựng trại Ánh Sáng Phúc xá

Trưởng ban : Phạm Lê Bằng
 Nhân viên : Phạm văn Bình, Hà Sĩ Cát, Nguyễn tăng Phú, Hoàng như-Tiếp.

Ủy ban lo liệu việc dựng thôn Ánh Sáng Voi phục

Trưởng ban : Tôn thất Bình
 Nhân viên : Hoàng như Tiếp, Trần văn Thìn, Phạm Tá, Nguyễn như Thanh.

Tỉnh Bắc-giang bỏ ra 2 vạn đồng dựng một làng kiều mẫu

Tỉnh Bắc-giang bỏ ra 2 vạn đồng để dựng một làng kiều mẫu và viết thư hỏi đoàn Anh Sáng. Vì việc này ban kiến trúc đã viết thư trả lời hỏi bản đồ để định cách dựng việc xây dựng làng kiều mẫu đó.

Đ. A. S.

Kết quả ngày Ánh Sáng ở Hải-phong sẽ đăng sau (Xem tiếp trang 19)

ĐỒI CHỖ Ở PHÒNG VÊ KIỀU NHÀ

NGUYỄN BA CHÍ
 BẠCH VĂN CHỤ

kiến trúc sư

gọn lại 67 Rue Francis Garnier
 (cạnh nhà máy điện bờ hồ)

K I M T I È N

KỊCH của VI HUYỀN ĐẮC

Diễn lần đầu tại nhà hát lớn Haiphong hôm 19 Février 1938

(Tiếp theo)

ÔNG CỤ LỢI, hơi phật ý, vì thấy *bàn nói trăn không về mặt mình* — Tôi xin lỗi bác, bác nói thế khi qua (cười gằn). Có lẽ vì bác đã gặp nhiều việc bất đắc chí thành ra chua chát.

ÔNG TR. T. CHUNG — Không, không, tôi chỉ cay đắng, chua chát gì hết. Ý tưởng của tôi thế nào, tôi nói thế. Bao giờ cũng vậy, hề mình càng có nhiều sự như vậy, nhiều cái sự đời thì cái gánh hồ lụy càng nặng. Tôi sống một cách giản dị, tôi không cần có nhiều tiền. Và lại, tôi thiên nghĩ: ở đời này, phi để nếm, bớp nếm, bớp lột kể nghề, không sao có nhiều tiền được. Tôi nói thật, chính những cái nó làm cho những người giàu có được mát mặt, được vênh vang, bành diện là toàn những mồ hôi, nước mắt, những máu tủy của hạng khổ giấy, hạng công lưng, chặt xác cả.

ÔNG CỤ LỢI — Bác muốn nói thế nào thì nói, hề trên mặt đất còn có người thì còn có kẻ xuống người khổ, liệu bác có cách gì đổi được cái trạng huống ấy đi không.

ÔNG TR. T. CHUNG — Ấy cũng bởi tôi không thể làm thế nào được, nên tôi nhất quyết lánh xa cái vòng câu danh, thực lợi.

ÔNG CỤ LỢI — Vâng, tôi xin bái phục cái gan của bác, nhưng bác này, gia bác chỉ có một mình bác thì tôi chả dám phản đối bác, nhưng bác không có quyền để những người thân yêu của bác cực nhọc. Bác nghe tôi, đừng mơ hồ, ngang ngạnh nữa. Sau này, thế giới sẽ ra sao, không ai biết được, nhưng hiện thời, không những chúng mình, mà cả đến các dân tộc các nước cũng đương chen vai thích cánh, tranh ai, tranh mạnh, nước mình, không thể thụt thủ ngồi nghiên ngẫm đạo đức được. Cái cơ trụ lạc đương kề ngay bên nách.

ÔNG TR. T. CHUNG — Bác có ý kiến của bác, tôi có ý kiến của tôi chúng ta cứ cãi và với nhau như thế này, không bao giờ có thể xong được. Ấu là, bác thích giàu có, sang trọng, bác đã được toại chí rồi đấy: còn tôi, tôi xa cái đời giản dị lắm thường, bác cứ mặc tôi...

Bà Trần Thiểu Chung đã về thế này, chợt nghe có tiếng nói thì kéo cái màn gió, nhìn ra, không trông rõ ông Cụ Lợi là người quen, nên lại vào Một lát đã lâu rồi, hình như bà đã nghe thủng câu chuyện của hai ông nên bà đánh bạo đi ra.

BÀ TR. T. CHUNG — Lay bác a, thật quý hóa quá, bao giờ bác cũng có lòng, có dạ với vợ chồng chúng tôi.

ÔNG CỤ LỢI — Thưa bác, chỗ

hình anh em cố cựu với nhau, có gì đâu mà bác dạy quá lời thế...

BÀ TR. TH. CHUNG — Vâng, thưa bác, nhờ bác can đảm cứu cháu cho, chứ chúng tôi không làm sao nói chuyên được. Chẳng nói thì bác cũng thừa biết, vợ chồng chúng tôi, cửa nhà thanh bạch quá, lúc nào cũng túng quẫn. Ấy thế mà việc gì có đã động đến tiền nong là cậu cháu cứ gạt hất đi. Thưa bác, bác

đo giá trị của người.

ÔNG CỤ LỢI — Đấy, bác cực đoan quá. Sao lại gọi là lụy. Minh có làm được việc, mình mới lấy tiền. Chẳng qua là một sự chao đổi, đấy thôi.

ÔNG TR. TH. CHUNG — Đã hay rằng chao đổi, nhưng đổi với hạng người ấy, tôi thấy sự chao đổi ấy khi đắt đỏ cho tôi quá, bác a.

BÀ TR. TH. CHUNG — Thưa cậu,



lĩnh, đạo trước, bao nhiêu người lính, đạo trước, bao nhiêu người nhà in sách, mà cậu cháu nhất định từ chối, kêu người này không đứng đắn, người kia giàu có, coi tiền hơn người, cứ hình như là ghét tiền ấy, thưa bác...

ÔNG TR. TH. CHUNG, *vợ ngắt lời của bà* — Không, không, mơ không hiểu, tôi không dám ghét tiền vì tôi cũng cần phải sống như những người khác. Để thế giới phải dùng tiền để sống, tôi cũng phải dùng tiền để sống. Nhưng tiền có giá trị của tiền. Đối với những người ấy, tôi phải từ chối là vì tôi không thể đem thân đi lụy những người chỉ biết lấy tiền làm lao, làm thước để

câu tha lỗi cho tôi thừa một hai lời. và bác chủ nhà ta đây vẫn là chỗ thân tình, chả nói thì bác cũng hiểu. Cậu em mãi về văn thơ, sách ốc quá, cậu không đề ý đến, chứ cái tình cảnh nhà ta thật là khổ đốn, được bữa sớm, lo bữa tối, đám đầu, đám đuôi! Tôi cũng lấy làm tự hồ không biết buồn, biết bán để giúp cậu. Cậu, một mình đứng mũi, chịu sào; nếu cậu không chịu tìm kế sinh nhai, cứ thế này mãi, tôi e một ngày kia hối bất cập, cậu thành ra cháu nần, cậu còn lấy tâm trí đầu mà làm văn, làm thơ. Đến lúc ấy, thật tôi cũng hống, hống cũng ghét thế liêu rồi biết làm thế nào: (bà quay lại nói với ông Cụ Lợi) —

Thưa bác, chúng tôi nghe bác nói thì hình như hôm nay bác quá bộ đến chơi với cậu cháu, chắc có công việc gì hay giấu giếm cậu cháu thì phải...

ÔNG CỤ LỢI — Vâng, thưa bác quá có thể a. Anh em mãi em lụy với nhau thành thử ra quên khuấy bản đi...

BÀ TR. T. CHUNG — Thôi thì, thưa bác, bác đã có lòng thương đến vợ chồng chúng tôi, có điều gì bác cứ cho chúng tôi biết, chẳng hay thưa bác việc gì kia a.

ÔNG CỤ LỢI — Có gì đâu, chỗ chúng tôi với bác giai nhà ta là chỗ cố cựu. Tôi nhớ giờ cũng được dư dật, tôi thấy hai bác từng thiếu bao giờ cũng đề tâm giúp hai bác. Biết bao nhiêu lần tôi nghĩ ý, nhưng bác giai chẳng khải chối từ. Tôi cũng chả biết làm thế nào. Nhưng lần này thì khác hẳn mọi lần, không dám giúp hai bác, không dám cho hai bác vay mượn gì hết, hẳn thế thì thế nào hai bác cũng vừa lòng, ưng ý... Đấy a... Có gì đâu... nhân... chả... vụ bầu cử dân biểu kỳ tới này ấy a, có nhiều bà con, anh em yêu quý, cứ thúc dục ra ứng cử. Thuyết liên tôi phân vân lưỡng lự mãi, vì hai bác cũng rõ, tôi bận lắm, sau tôi nghĩ đến bác, tôi mới dám nhất định, không do dự nữa. Nếu bác giai nhà ta mà dùm giúp cho thì không còn ngại ngần, e sợ gì hết. Trong hàng tỉnh ai cũng quý nề bác, trong báo giới bác có giá trị, bác mà ứng làm cử đồng cho thì cái ghế nghị viên cầm lòng trong tay... mà việc có động này tất là phải cần đến tiền xe phả, tiếu tưng, quà cáp, nhất nhất xin nhờ bác cả, vậy... (miệng nói, tay rút quyển chèque và cái bút máy ra, để xuống bàn viết) xin đưa hầu bác môn tiền này, toàn quyền tiêu pha ở bác, bác muốn dùng thế nào cho thành công thì thế, hết bao nhiêu cũng được, còn dư lại bao nhiêu xin gọi là cái quà nhỏ biếu hai bác làm vốn. (quay lại bà Trần Thiểu Chung) Trăm sự xin nhờ cả bác nữa, bác cố nói với bác giai chớ a... (Đề tờ chèque, lấy sấp thuốc trịnh lại, rồi vội vã đứng lên). Tôi nghĩ lâu lắm rồi, tôi xin phép hai bác tôi về, hai bác cố giúp tôi cho nên việc, ăn ấy không bao giờ tôi dám quên.

Ông nói xong, nhấc mũ đi ra. Ông Trần Thiểu Chung chỉ ngồi yên không biết nói sao, sau ông khoanh tay, nhích miêng cười nhạt và lắc đầu. Một lát, ông kéo ghế, hút một hơi. Bà ra ý từ lúc rằng vừa giúp chồng được một việc to. Ông

PHÒNG TÍCH

1 là cơm no rượu xây với ham tình giục
2 là ăn no đi ngủ, bay ăn no đi tìm ngay

khi đầy hơi, khi thế ngứa, chán cơm, không biết đói, ăn chậm tiêu, bụng vỗ bình bịch. Khi ăn uống rồi thì hay ợ (ợ hơi hoặc ợ chua) thường khi tức bụng khó chịu, khi đau bụng nổi bần, khi đau lưng, đau rau trên vai. Người thường mới mệt, buồn bã chán tay, bị lán nấc sắc mặt vàng, da bụng vàng. Còn nhiều chứng không kể xiết.

Một hai liều thấy dễ chịu hoặc khỏi ngay

Liều một bận uống 0p20 Liều hai bận uống 0p40

VU-DINH-TAN Ăn từ khi niệm năm 1926 178 bis Lechtray HAIPHONG

Đại-lý phát hành toàn tỉnh HANOI ; AN-HA 13 hàng Mã (Cauvre) - HANOI

Đại-lý phát hành khắp Đông-dương : NAM-TÂN 100 phố Bonnal - HAIPHONG

Có linh 100 Đại-lý khắp HANOI và các tỉnh TRUNG, NAM, BẮC-KY và CAO-MIÊN, LAOS

CON CHIM

dám
nụ
trời
hầm
vừa
rời.

ông
áng,
hời
làng
rời.

n
nhĩ,
a.

hoa
r
ta...
TIÊU

lý.
hần
lần
ông
ông.

đầu
; ra
lần;
i rã,
và
lông
ngọc
giờ :
nục
ưng
lầm
ưng
ru-
mặt

ưng
ướn
chỉ
ưng
làng
niều
ông
ưa,
của
lại
ánh
sắc
oang
lừ
lên
lọng
ông

lệU

VĂN CHƯ'ÔNG

MỘT MINH TRONG ĐÊM TỐI

Tiêu thuyết của VŨ-BĂNG

Tôi sung sướng mỗi khi được đọc một tác phẩm lạ ra ngoài khuôn sáo. Có nhiều tôi nói văn chương An-nam hiện thời.

« Thà đờ-Nhưng dùng tâm thường, đờng sao ! »
Tôi vẫn tự như thế.

Và tôi chắc ông Vũ Băng cũng đã tự như thế, khi ông viết cuốn tiểu thuyết « Một minh trong đêm tối ».

« Một minh trong đêm tối » có nhiều đoạn rất đờ, nhưng làm thường thì nó không phải là một tác phẩm tầm thường. Thực cũng là một sự sán ầu cho làng văn chúng ta đương bị những sự nhạt nhẽo, kiểu cách, vô vi, lẩn sâu mái.

Kể về cốt truyện thì « Một minh trong đêm tối » rất tầm thường. Nhưng cái tâm thường khó chịu không bao giờ ở cốt truyện. Nó chỉ ở tư tưởng, ở cách viết, ở nghệ thuật.

Phải, còn gì tầm thường bằng chuyện một thầy kỹ mễ mà già rồi « thụt két », rồi sống cái đời buồn tẻ với người vợ phải lòng trai.

Trong câu chuyện tầm thường như thế, ông Vũ Băng đã cho ta biết một tâm hồn chán nản, ốm yếu, nhu nhược, dâm dăng, ngầy thơ, ngộ nghĩnh. Và bên cạnh tâm hồn ấy, một tâm hồn trái ngược, vui vẻ, yêu vật chất, khao khát đức tính, thêm muốn hư danh cũng ngộ nghĩnh chẳng kém.

Hai vai chính ấy hoạt động trong một xã hội phóng lãng, đã đổi, một xã hội mà ông Vũ Băng khinh bỉ, thù ghét.

Và đối với cả loài người, ông Vũ Băng cũng không có một chút cảm tình gì. Ông cho con người chỉ là một con vật dâm dật, đê tiện. Mục đích của nó ở đời là tìm cách được sống thỏa mãn. Vì thế trong cái xã hội ông tả ra không một người nào bình thường hết. Bà tham, bà phàn, bà đốc, bà huyền, bà phũ, cô đờ, ông chỉ hợp những nhân vật ấy của ông lại để họ nói chuyện tình, những chuyện tục tữ, bần tiện, để họ kể xấu những thằng đàn ông « bất lực về đủ các phương diện », để họ cười hời cợt bực với « những thằng đàn ông », những thằng tình nhân khỏe mạnh và thọ bĩ.

Cái xã hội ấy ông Vũ Băng đã

nhận xét sự thực mà tả ra hay ông chỉ tả theo sức tưởng tượng của một khối óc ghét nhân loại. Muốn trả lời câu hỏi ấy, ta chờ nên căn cứ vào câu đề tựa của tác giả : « cuốn sách này, nếu có nghệ thuật thì nghệ thuật ấy cũng do ở sự thực mà ra vậy ». Vì đầu tác giả thành thực khi viết câu này, sự thành thực cũng không thể là sự thực được.

Câu ấy nếu đúng thì có lẽ chỉ đúng hai phần ba, đúng ở đoạn đầu khi tác giả vạch cái tâm trạng một thầy kỹ nhà buồn phiền thì thừa thãi, và ở đoạn cuối khi tác giả vẽ cái cảnh gia đình bất hòa, chồng nghiên thuốc phiện, vợ ham mê cờ bạc và phải lòng trai.

Còn ở đoạn giữa, ở đoạn tả cái xã hội tưởng già, thì tôi thấy ông Vũ Băng ngây thơ quá, và vì thế, tôi không tin rằng đó là tất cả sự thực như lời ông đã công bố.

Thực sao được cái bức tranh một cuộc mặt trước của tác giả. Vì, chơi mặt trước, ông Vũ Băng a, người ta « không quăng giấy bạc vào chỗ nào mà người canh tỉ chi » (ông ăn và Trăm canh tỉ).

Lại điều này nữa càng không thực : Trăm vào bằng ngũ cụ tổng đốc họ Hồ để lo cho Phương, người tình của nàng, một chức tri châu. Nhưng không nói ông tổng đốc họ Hồ làm thế nào mà cái nhà Phương một viên thư ký nhà buôn, lên chức tri châu được ? Tôi vẫn yêu tri rằng Trăm đã hy sinh uống mất ít trịnh tiết cho cụ tổng đốc già hom hem kia. Nhưng không, Phương được bổ tri châu thực, thế mới chết chứ, và thế mới vô lý chứ !

Đã hết vô lý đâu : « Hải « thụt két » để chơi cá ngựa. May sao chàng được nghìn bạc. Chàng liền trả ông chủ đầu chường ba tram, rồi bỏ việc về ở với Trăm. Nhưng hãy hỏi : Hải nghèo, tiền công tháng tháng hơn ba chục chỉ đủ ăn tiêu. Thế thì nay với bảy trăm được cá ngựa, chẳng làm thế nào mà sống với người yêu một đời trường giả ? Chẳng làm thế nào mà mỗi lúc đưa tiền cho người yêu những ngàn tiền hai, ba tram để đưa chơi cơ bạc với các bà tham, bà phàn, bà đốc, bà phũ, bà huyền ?

Thật ông Vũ Băng ngây thơ quá. Và tôi chắc ông còn tí lẩn lẩm. Ông chưa từng trải cuộc đời, mà lại cứ

muôn tả những cảnh đời khe khắt, gay go thì tránh sao được những khuyết điểm trong sự nhận xét hồ đồ. (1)

Giá ông chỉ tả những điều ông biết, những cái ông trông thấy ! Đây ! Ông coi, cái cảnh đưa ngựa, đánh cá ngựa của ông hoạt động biết bao ! Mà thực biết bao !

Vậy tôi khuyên ông nên đọc lại bài tựa của ông :

« Tôi muốn nó (văn) thành thực... Tôi muốn nó là cái gương chiếu sự thực và chỉ toàn sự thực ».

Và ước ao rằng ông đã muốn thì tôi sẽ được, thì rồi phải được.

Khái Hưng

1) Còn chuyện cái Va ly rất hay, tôi đã được đọc một lần ở một tiểu thuyết Pháp văn. Nay tôi lại được đọc ở « Một minh trong đêm tối ». Tôi mong rằng sự gặp gỡ ấy là một sự ngẫu nhiên. Nếu quả thực thấy một câu chuyện hay ông muốn viết lại thì đó là một điều nhà văn nên tránh : Một cái hay lỗi của người không bao giờ làm tăng được giá trị tác phẩm của mình lên.

Sương rơi



Buổi sáng hoa hồng bừng giấc đằm
Cánh nhung mơn mơn như sự cười
Ôm giữ trong hoa cũng nhựt thắm
Giọt sương như ngọc sáng vira rơi.

Lấp loáng sương hoa sol bóng
nâng,
Êm đềm thoát biến tan thành hơi.
Hoa rụng, mang theo vè im lặng
Mỗi tinh đằm thắm hạt sương rơi.

Ta muốn thiết tha rằng cô em
Như hoa ôm giữ sương trong nhĩ,
Giữ mãi tình ta trong trái tim.

Ta muốn nhả sương tan trong hoa
Chết giữa khi em âu yếm giữ
Trong lòng hình ảnh trái tim ta...
HUYỀN KIỀU

THƠ NGẮN

—theo luật thiết thực của tâm lý.
Ta sẽ nhọc mệt, chán chẻ, bần thần
cho đến khổ chịu. Như người lâu
một mùi hương xói thắm, uống
nhiều một nước rượu choáng nồng.

CHÚNG TA sống trong vau vười
nhiều quá ; nhờ Thơ, ta đi
tầm suối ở Thiên-thai, ta
ngừng đầu để đón gió trên, ta rằng
chân tim hái những hoa thắm. Thơ
đàng ta cao lắm, cheo một ngọn
triều riêng. Phải chăng ta được
mở một cửa sổ trông vào «Thương
thế giới» mà một nhà thơ tương
trung đã nói ? Và khi quá xúc
động, ta nghe nước mắt rờn quanh
mí phải chăng vì ta tiếc rằng bao
nhiều đẹp đẽ nơi trời của Ý-Trương,
ta chỉ được thấy thoáng qua.

Hạnh phúc không dài, cái Đẹp
chỉ lộ trong một chớp nhoáng. Đây
là cái Đẹp ở trên tất cả mọi cái
đẹp. Đây là đỉnh cao nhất ; mà cái
nhất chỉ có một thôi. Trong phút
thiên liêng ta được một thứ vui
rợn, một thứ say xưa nhưng với
say điều hiếm hoi, ít ỏi. Nhiều thì
không quý nữa ; ta lẩn tránh, vì
ta lẩn tránh của cảm giác với
cái cảm giác nguyên.

Thứ vui say ngoài đời không thể
lâu dài mà không mất thuần túy.
Ta không thể diễn đạt vui say ấy
mà không làm kém đi. Ta dấn trái
lạm gì ? Ta hãy đoạn lại nơi vài
gióng châu sáng. Một bài thơ dài
là một điều vô lý, một sự giả dối,
một cách mâu thuẫn nữa.

Vì thơ kích thích ta, trong
khoảnh khắc dẫn ta lên vụt quá
trời. Chúng ta đến ; chúng ta về ;
và dường như không có thời giờ
đi. Sự kích thích làm sao kéo luôn.

Một bản thơ trường thiên, dẫu
còn giữ tính hợp nhất, thực ra
chỉ gập bằng những bài thơ ngắn ;
thứ để dần thơ tự nhiên phải rã,
để lộ sự gắng công vô duyên và
uồng phỉ của nghệ thuật. Đứng
những khung gỗ đã gập đất ngọc
vào, là làm một việc mất thì giờ ;
chất không vĩnh viễn tất phải uế
nát, mà có lẽ lại hư lầy đến những
của đẹp lẫn trong bụi cát tầm
thường. Những gián xây dựng
bởi Delliell, Chénier, Sully Prud-
homme... đã sập đẹp trên mặt
đất.

Nhà thi sĩ không bán những
thùng nước loáng chỉ tốt để tưới
đường cho vạn chân đi ; người chỉ
tặng một, hai giọt thơm, đọng
trong những bình thủy tinh sáng
loáng. Nứt ve hé mở, mà bao nhiêu
cảm dỗ đã thoát ra ám ảnh không
gian, gây nên một bầu say sưa,
một trời tưởng nhớ. Hương của
người đi qua vật chất, góp lại
bằng hồn ẻo lá của muôn hoa ; ánh
sáng, tiếng ca, cho đến muôn sắc
ngọt màu đều chen chất trong
giọt nước xanh này, — cũng như
một giọt sương tinh mà gió đem
gieo trên đời, làm bằng sự kết đọng
của muôn thược — khỏi bóng
trắng.

XUÂN ĐIỀU

ĐẦU THẮNG MARS SẼ CÓ BÁN :

GIA ĐÌNH

TIEU THUYẾT

Một tác phẩm phạm vi nhất của Khải-Hưng
Một bức tranh thâm sắc của gia đình trường giả An-nam.
Những việc quan sát chặt chẽ và gay go về xã-hội.
Những quan niệm và tư tưởng mới về cuộc đời.
Một cuốn tiểu thuyết mà ai ai cũng phải đọc.

ĐỜI NAY XUẤT BẢN

Hạt sạn

Nhốt

P.N.số 1, bài « Những bức thư tình »:
Sở dĩ tôi nhốt chữ « tác giả »
trong bốn vách tường của đầu
ngoặc...

Chữ nó có chạy mất đầu, n hốt nó
lắm quá đi. Mà bốn vách tường
của đầu ngoặc còn hở trên và hở
dưới, chữ nó có chạy thì cũng vẫn
« vô, ra thông thả » lắm.

Loạn đàm ?

Sở ấy, trong bài « Từ tôi đến các
cô » :

Đêm hôm nay, Nguyệt: lột trường
cả một tình yêu, ôm lấy tôi để nủ
lấy một đứa con.

Ôm lấy tôi để nủ lấy một đứa
con? Vậy « tôi » là « con » Nguyệt
rồi còn gì. « Tình yêu » gì mà bần
thủ thế?

Khang cười « tôi » thì hẳn bành
cho tôi thật đấy.

Theo thuốc « chịch chịch » ?

N. C. số 4 trong bài « Đảo Hải-
nam, viên đạn của người Nhật » :

Cù lao Hải nam là một cù lao
lớn nhất của nước Tàu, diện tích
được 41.000 cây số vuông; miền
duyên hải dài 1.200 cây số và ở
cách xa Đông-dương chỉ có 100
ngàn hải lý thôi.

LO XA



L. T. — Tôi đang lo giữu cái ảnh
chụp tôi với bác ngồi chung một
xe đi điện phố đấy bác ạ

X. X. — Thì tôi cũng định lại
bảo bác thế. Nhờ cảnh sát trông
thấy thì khôn.

Hải Nam cách Đông-dương « chỉ
có 100 ngàn hải lý thôi ». Tình như
thế thì rùa ông Tiêu sẽ « đi » nhanh
hơn một chiếc chiến hạm!

Lại ma với mãnh!

B. P. số 3776, trong bài « Đái Yên
Báy » :

...Một vùng rừng núi, buổi sáng
9 giờ rưỡi mới gần tan sương
mù, buổi chiều 4, 5 giờ khi núi
đã tỏa ra trắng xóa một vùng,
đêm thì muỗi đốt, ma trêu, thú
dữ quanh nhà v. v.

Ma nào trêu? Ma lạnh hay ma
bùn?

HÀN-ĐÀI-SAN

NGU NGÔN MÔI

ANH BÁN THUỐC CAO

Lang Thang làm thuốc cao tan,

Vai đeo tay nải mang hàng bán

« Ai thuốc cao, ai thuốc cao! »

Miệng giao đã mỗi, ma nào mua

Hàng ế thủ, ruột dang rầu,

Bên đường gặp đám cãi nhau ỗ-
ào.

Người xúm xít tựa hàng rào,

Tò mò lang cũng rỏ vào xem chơi,

Thừa con, lang mới lựa nhờ!

Gian ngoan, sáo quẹt đưa hơi,

xúc chèn

Tướng chừng can khéo đôi bên,

Kỷ tình lừa chấy, lại thêm tưới

dầu.

Khiến cho hai gã chỏang nhau,

Sưng mảy, biếu mặt, vớ đầu, sẽ tai.

Lang ta lấu lỉnh đứng ngoài,

Võ tay dôm dóp tán hoài, Khen ran:

« Anh này cái dấm đi sỡn,

Nắm tay bỏ xuống nặng hơn quả

trùy.

Anh kia miệng đá song phi

Nhanh như chớp nhoáng, tưởng

khí long trời.»

Lời xức xiêm lột vào tai,

Hai thằng ngốc cứ trở tài thoi

nghau.

Một hồi đều bị thương đau

Bây giờ mới chịu kiếm cầu giải

hòa

Lang Thang bên giờ thuốc ra

Bán cho mỗi chú được vài lá cao.

Kia như các nước bán dấm nhau,

Cũng thế thôi mà, đại kém đâu!

Nghìn vạn con người oan ưỡng

mang

Đề phòng bán súng phát thêm

giàu.

TỬ-MỒ

NGỜ NGẦN

KHÁCH — Chỗ này
gió quá.

NGƯỜI SOÁT VÉ —

Sao không dời chỗ ?

— Đồi cho ai trong

cái toa không này ?



Của Vũ văn Phan, Hanoi

VUI CƯỜI

Trình tiết

XÃ XÊ — Cụ lý à, con Xuân láng
ta trình lễ lạy đấng chứ! Chồng mất
bây, tám năm mà không lấy ai...

LÝ TOỆT — Bây giờ nó làm ăn ở
dầu ấy nhỉ?

XÃ XÊ — Cụ không biết à, nó làm
ở nhà thờ Hà-nội ấy mà lị...

Của Ng-Thủ, Hanoi

Mau trí

T. GIÁO — Sao tôi đang giảng bài,
anh lại dăm mõ đồng hồ ra xem
luôn thế? Không biết thế là vô phép à?

T. SÁU — Thưa thầy bài thầy giảng
có ích lắm, con giờ ra xem luôn là
vi con sợ chóng hết giờ dạy ạ.

Ngờ ngần

Trong giờ cách trí thầy giáo hỏi
học trò:

T.G. — Long! Sợ dùng làm gì?

T.L. — ..

T.G. gát — Thế cái áo anh mặc

bằng gì?

T.L. — Thưa thầy cái áo con n ục

là của thầy con chữa lại ạ!

Không đúng

CON — Thầy ơi! Sao hôm nọ thầy
hát « Trăm năm bia đá thì mòn... »

BỐ — Phải rồi! Chết không à?

CON — Thế sao thầy vừa bỏ miệng

đá vào cốc nước chanh nó lại ton

ngậy?

Đọc thư

— Bà ơi bà đưa con đọc cái thư
ấy cho bà nghe, nếu bà sợ con nghe
mất thì con bịt tai lại rồi con đọc
vậy!

Khó nói

— Mẹ ơi! tại sao người ta lại hay
giết hổ?

— Vì nó hay giết trâu, bò và lợn,
con ạ.

— Thế sao người ta lại không giết
những người đồ ẽ đi.

— ???

Thực thả

Một người khách lang đi ngang
chơi nhà thắng Tuất, bẻ thừng
Guất rồi đặt nó trên đầu gối rún
rẩy.

— Ông ơi! khéo ngã em!!

— Ngã thế nào được! em không

sợ!

— Ô! hôm qua em cười con lừa

như thế này mà bị hất ngã đấy!!

CABINET D'ARCHITECTE

NGUYỄN - CAO - LUYẾN

HOÀNG - NHƯ - TIẾP

Architectes diplômés P. L. G. I.

Angle Rue Richard et

Bergnis Desbordes - Hanoi

Lậu, Giang...

Bệnh lậu dễ lâu không chữa hoặc chữa mãi không khỏi, có
thể sinh ra nhiều biến-chứng khác-hại: xung bàng-quang
(cystite), xung khớp xương (arthrite) xung thận (néphrite) kịp
đúng thuốc lậu số 13 của

ĐỨC THỌ ĐƯỜNG

131, Route de Ba-É, Hanoi

sẽ được khỏi mau và chắc chắn. Giá 0p60 một hộp.

Giang-mai — Thuốc số 3, 4, 5 chữa giang-mai dù 3 thời
kỳ, có đặc tính trừ nọc trong máu và mau lành những biến
chứng (symptômes) như lở loét, nổi hạch, củ đinh v. v.

Giá 0p70 một hộp.

Nhân chữa khoán đản ống đản bả, trẻ con di truyền.

Lần thứ nhất xử ta có kiểu
Chemisette đẹp:
CHEMISETTE
ESTIVALE
Le riot de 1938 !
Các nhà buôn nên hỏi ngay
tại nhà chế tạo:
Manufacture CỤ GIOANH
68-70, Rue des Eventaills, Hanoi
Maison fondée en 1910

BUỔI ĐẠ HỘI

ở nhà Hát Lớn Hanoi, hôm 26 Février

Ay là những cô đầm nhỏ, học trò bà Belly, nguyên « ngả sao » rap Opéra ở Paris, đã diễn những điệu khiêu vũ cổ điển Pháp.

Một buổi xem nhã thú và... rất ít người Annam ta dự. Như mọi lần (như vũ nữ Manuela del Rio, danh cầm Gil Marcheix, v.v.)

« Ballet d'Isoline », « ballet de Sylvia », « ballet de Faust »; nhiều vũ nữ học nhau từng lớp nhảy múa theo điệu những bản đàn lớn, tả truyện thần thoại của tây phương.

« Les patineurs », bầy cảnh chơi tuyết, từng cặp dập dùi trên cánh đồng trắng xóa.

« Le Phénix doré », diễn một chuyện cổ tích Á-đông. Từ âm nhạc đến bài trí đều có vẻ tâu, tuy đây chỉ là về tài... của người Pháp: một ý hay, có thể phỏng vào nghệ-thuật ta.

« Retour du bal » tả cô thiếu nữ sau cuộc vui, trở về phòng, còn bâng khuâng nhớ người, nhớ ảnh, mơ màng thấy « chàng » lại thăm, tình tự. Một tấm tình xang tươi man mác như ở thế kỷ lãng-mạn thứ 19.

« Mickey et Mimie » ngộ nghĩnh, với anh chuột và chị chuột nũng nịu nhau.

« Berceuse » êm ái, với cô bé chơi búp-bê... Đây là bước « valse » của thành Vienna phong nhã, đây là thành « menuet » với lối chào thế kỷ 18. Đây là điệu khiêu vũ nước Nga với những phục của Cosaques, và điệu khiêu vũ dân Slave (Nga) cũng tương tự...

Lấy khiêu vũ giải thích cho âm nhạc, hai thứ sóng nhau, uyển chuyển, ta thấy như cả tâm hồn của nhạc sĩ, của thời đại,

của dân tộc hiển hiện trên thân thể nữ. cá tính từ của vũ nữ treo nổi trong những thanh âm... kia hai tay vòng lên đầu, hai chân kiểng chỉ dính đất bằng những đầu ngón, tưởng lúc nào cũng sắp bay bổng. Càng chán hát lên, thon như cuồng hoa. Vảy lụa xòe ra: hoa đỏ...

Văn-Hạnh.

KỸ YẾU ANH SÁNG (Tiếp theo)

Dựng làng kiêu mẫu ở huyện Bất-Bạt, Sơn-tây

Đoàn Anh Sáng Trưng Ương đã ủy chỉ đoàn Sơn Tây trông nom công việc dựng một làng kiêu mẫu ở huyện Bất-Bạt Sơn-tây.

Hội Phổ-lễ Sơn-tây đã bằng lòng giúp quỹ chi đoàn Anh Sáng ở đó một số tiền là 13000,00 để dựng làng kiêu mẫu này.

Ông huyện Bất Bạt, Nguyễn đình Tại, một hội viên rất sốt sắng của đoàn Anh Sáng, sẽ hợp lực với chỉ đoàn Sơn-tây để dựng xong làng Anh Sáng trong một thời hạn dài nhất là một năm.

Kiểu mẫu sẽ do ban chuyên môn đoàn Anh Sáng Trưng Ương vẽ và gửi đến chỉ đoàn Sơn-tây theo đây để thực hành.

Đoàn Anh Sáng tại cáo

Bài ca chính của đoàn Anh Sáng

(Điệu Quốc ca Hoa-Kỳ, và Joyeux Aurovoir)

Đã là hội viên, đã là chiến sĩ Anh Sáng thì ai cũng phải thuộc và biết hát bài ca này để hát trước khi đi làm việc gì cho đoàn và trong những dịp long trọng.

Giờ đây anh em đứng lên
Mà chúng ta làm long và cùng hăng hái.

Quyết sao cho dân nghèo mau
Cùng ra thoát vòng cuộc đời lầm than

Đứng lên, ta gây đoàn quân
Tìm reo sáng tươi vào miền u tối,

Đứng lên là vui và tin
Rằng khi hết lòng là rồi thành công.

Đoàn quân tiên-phong tiến lên
Là đem với mình một nguồn vui sống

Các nơi tham u rồi đây
Là nơi biến thành một vườn dâu hoa.

Tiến lên anh em chờ chi
Kìa nơi tối tăm người người trông ngóng,
Tiến lên cho bao lời than
Cùng bao tiếng hờn thành lời mừng ca.

Làm dân

(Tiếp theo trang 10)

Cụ nghĩ ngợi:

— Hay là không phải thật?

Đề yên ùi tím hẳn đau khổ

của cụ, ông K. gật gù:

— Con gái Hanoi thì ai cũng

giống ai, cũng trắng, cũng béo,

cũng đỏ như nhau cả, cũng từa

tựa cô H. cả, cụ ạ!

Lần đầu tôi hỏi cụ:

— Sao cụ không bán phăng cái

nhà lá này, ra Hanoi bắt cô ấy

phải nuôi cụ?

Ông cụ mỉm cười, như một

đứa trẻ:

— Bán thế nào được! Trong

nhà này, ông bà, cha mẹ tôi

có tiếp mà chết đã đời no sang

đời kia rồi! Ở đây, lần hồi còn

cả con tôm, còn sống ngày nào

hay ngày ấy! Chứ ra ngoài kia,

có mà chết đói!

Mặt cụ gằn guốc một cách

buồn cười:

— Tôi đã ngoài sáu mươi! Tôi

cứ cầm bằng như không có con

nữ! Cũng chả sao cả! Còn cái

nhà, tôi dứt đi rồi mới chết.

Cụ tiến chúng tôi bằng một

cái:

— Đây, rồi các cụ xem!

Như có cô H. đứng đầu đây!

Cụ hình như muốn nghiên hai

bàn rắng lại để nói câu bảm dọa

đó. Tôi thấy mặt cụ móp lại một

cách đáng thương.

Phải là một cơn vậ về tri giác

có thể không được lòng

trước cảnh tàn phế vô thừa nhận

đó, của một kiếp người!

Tôi theo K. quay về, gầy còn

lạnh vì hơi thở dài của cụ...

Ông K. lắc đầu một hồi rất

nhẹ nhàng để đuổi một cảm

tưởng nặng nề trong óc đi.

Ông nhìn về phía chân trời,

thung thẳm nói:

— Cô H. sẽ ở nhà, rất gấu và

vai, ăn cơm bằm được, nếu chẳng

chồng nó lờn lao thềm lên một

chỗ, để có đủ sức khỏe áp

chế bắt vợ ở nhà! Nó 17 tuổi mà

chê bâng tì tì, tũn hoãn một cục

đen sì và góc ghech ghê! Ấy

là chưa kể cái tai thối! Già có đánh nhau với vợ, vợ nó chỉ lẳng cho một cái là bản xuống sông được! Thế mà nó cũng biết ghen ra phết. Có H. đi một bước, nó theo rình một bước, nhớ có đi đâu một mình về là nó người trộm quần áo xem có hơi người lạ không.

Ông bồng ghé vào lại tôi:

— Thằng bé ấy lại ghen cả với

tôi nữa, ông ạ...

Không đợi cho tôi hỏi vặn,

ông đã cắt to tiếng lên, « văn sĩ »

không xong:

— Ông đã từng sống giữa đám

cô dâu, gái nhây. Ông đã lần

theo nước mắt và nụ cười của

đám đồng người đáng thương

ấy, để viết nên những trang tiền

sử mà Hanoi cho là ly kỳ.

Ông đã biết rõ chuyện cô H.

rồi đó. Ly kỳ cái quái gì! Từ giờ

vác bộ thành nô-lệ của đêm vui,

chỉ vì: ngay lưng, dám dục một

cách ngu dại. Thế thôi!

Tôi thành thực trách ông:

— Ông nghiệt quá! Có H. có

quyền đi xa tìm lấy hạnh phúc,

nếu có không ở chỗ bần thom

ngọt.

Ông K. nhìn tôi, bủ môi:

— Nghĩa là có quyền bỏ chồng

đề cho bố già phải đền tiền cheo

quyển đến thành một anh khổ

giây?

« Nếu ông đã được thấy con H.

vác bộ mặt phẫn bực với cái kiềng

đồng mạ vàng về đây để « oảng »

tiếng Pháp già cây với bố! Nó

lắm như ở đây chết hết cả đàn

ong rồi! Như là không có cả tôi

ở đây nữa!

Tựa vào góc gao, đậm nhin

bóng chiều lặng lờ trên mặt

sông, ông K. vui về báo tôi:

— Lúc nào ra Hanoi, vào nhà

nhảy đầm; hay một tổ quý nào,

ông có gặp một cô ta đáng nhớ

một như da dằm, mũi rọc rủa,

răng mới cạo trắng, nhưng người

gầy, không bụng và nhắt là

không có duyên gì cả. Người đó

là cô H.!

(Còn nữa)

Trọng-Lang

Tại 153, Đường cầu Cửa Đông
(153 Bd Henri d'Orléans Hanoi)

Téléphone 320

D^r CAO-XUAN-CAM

Tốt nghiệp tại Đại-Học-Đường-Paris

Nguyên Trung-kỳ bệnh-viện

quán đốc chuyên trị

Bệnh Hoa Liễu và Nội thương

Khám bệnh

Sáng 8h đến 11h30, chiều 3h đến 6h

Khi cần kịp mời về

nhà lúc nào cũng được.

Có phòng dưỡng bệnh

và hộ sinh

Rượu Chối Hoa-Kỳ

Các bà sinh nở muộn khi ra cũ, được
đủ da, thấm thịt mạnh khỏe như thường,
không lo tê-thấp, đi lại được ngay. Chỉ
xoa Rượu Chối Hoa-Kỳ thì không lo
ngại gì hết. Rượu Chối Hoa-Kỳ này trị
được nhiều chứng rất giỏi là: Sinh nở,
tê-thấp, thể-thao, đau lưng, đau mình, đầy
bụng, đau bụng, chân tay mỏi mệt, tím
thịt, sai gân, bị đẹn, bị ngứa, chấy máu, đứt
tay, cầm hàn, cầm thử, xoa đều khi
bết, kiến hiện vô cùng. (Ai muốn mua xin
cứ hỏi ở các nhà Đại-Lý)

« Phòng-tích « CON CHIM »
ở khắp các tỉnh Trung, Nam, Bắc-Kỳ Cao-Mên, Laos.



RƯỢU CHỐI HOA-KỶ
Hộp lớn: 150 grs. bán: 5\$ 600
Hộp nhỏ: 50 grs. bán: 2\$ 200

AN-THAI

GRANDE FABRIQUE DE POUSSÉ-POUSSE

2, Rue Nguyễn-trung-Hiệp HANOI

??? 1936

XE KIỀU MỚI

Gặp khi gió kếp mưa đen,
Dùng xe « AN THAI » chẳng
con có gì.

Có bán đủ cả: Vải, Săm, Lốp
ra đó phụ tùng xe tay.



THOAT LY

TRUYỆN DÀI của KHAI - HUNG

(Tiếp theo)

NÀNG bỗng có tư tưởng âu yếm, muốn gặp Lương ngay, muốn nhìn thấy mặt Lương ngay. Nàng liền vào trong nhà giờ gương và phẩy ra sửa lại nhan sắc: Lương sẽ thấy nàng xinh đẹp, lòng lấy nữa. Nàng đã quả quyết bỏ nhà theo Lương thì cuộc gặp gỡ này quan trọng lắm. Một chút ngượng ngùi, một chút do dự của Lương có thể làm hỏng hết cả công việc, có thể làm đổ cả tương lai.

Trang điểm xong, nàng mở vali lấy cái áo đẹp nhất ra mặc, cái áo nhung đỏ may kiểu mới mà ở nhà không bao giờ nàng dám mặc, cái áo thật dày và nở ngực, khiến nàng trẻ hẳn đi mấy tuổi. Lâu nay nàng vẫn có cái cảm tưởng rằng nàng già: « Hăm ba rồi, còn gì! » Những người bạn xưa của nàng, và kém tuổi nàng nay đã có chồng cả, và có con nữa.

Nàng mỉm cười nghĩ thầm: « Cái đó chẳng quan hệ gì. Sự quan hệ là làm thế nào chóng thoát ly được cái gia đình ăn giữ, nằm nhờ ». Nàng vui sướng vì vừa tìm được một hình dung từ « ăn giữ nằm nhờ » thích hợp với cái gia đình của nàng hay đúng hơn, với cái gia đình của ông phả và người di ghê.

Ngắm nghía trong cái gương đứng mới mua của Nga, nàng thấy nàng vẫn xinh tươi. Và nàng không khỏi có lòng tự cao rằng nhan sắc của nàng ít ra cũng xứng đáng với tình yêu nồng nàn và chân thực của Lương.

Mắt nàng bỗng dè tới chòm chìa khóa cắm ở cánh cửa tủ: « Chị Nga lơ đãng thế thì thôi! » Nàng tỏ mò mở tủ ra lục lọi. Một

bức ảnh vứt trong một ngăn kéo, lẫn với những mụn giẻ rách. Nàng lôi ra xem thì đó là bức ảnh chụp các giáo viên trường sư phạm mà Nga với Lương cùng dạy học. Bức ảnh ấy mọi khi nàng vẫn thấy lồng khung treo ở trường, nàng không hiểu sao nay Nga lại tháo ra bỏ vào xó tủ. Và nàng mỉm cười: « Hay Nga có chuyện gì bất bình với một anh chàng nào đứng trong ảnh đấy! »

Nàng hơi ghen, hơi tức khi thấy Lương đứng bên Nga. Mọi lần, nàng không để ý tới điều đó, nhưng nay trong lúc đồng bệt yêu Lương, nàng bỗng ngom ngớt lo sợ có người chiếm đoạt mất chàng. Nhưng nàng nhận thấy ngay rằng nàng trẻ con, và vội vàng đóng khóa tủ lại, bỏ chìa khóa vào túi bước xuống thang gác.

Hào ngược nhìn lên hỏi:
— Em đi đâu đấy?
— Em đi đón chị Nga.
— Có ấy sắp về đến nhà, em còn đi đón làm gì!

Hồng vui mừng cười, đáp:
— Thế à chị? Em cũng chẳng biết mấy giờ nữa.

Hào nhìn đồng hồ treo:
— Mười một rưỡi rồi, em à.
Hồng vội vàng nhìn ra đường:
— Vâng, thế có lẽ chị Nga cũng sắp về, cả anh Cán nữa. Nhưng em cũng cứ đi lung thững, hệ gặp giữa đường thì cùng về.

Thấy em có vẻ mặt hân hoan, Hào mỉm cười khe gật:
— Thôi cũng được. Vậy em đi nhé.

Rồi chạy vội xuống bếp báo người nhà đi mua thêm thức ăn.

Quả thực, mới tới trại lính khổ xanh, Hồng đã gặp xe Nga. Nghe tiếng nàng gọi, Nga quay lại rồi vội vàng xuống xe, cùng nàng đi

bỏ. Thấy Nga không vui đùa như mọi lần, Hồng hỏi:

— Độ này chị không được mạnh?

— Vâng, tôi hơi mệt...

Rồi như tìm câu nói, Nga ngập ngừng hỏi:

— Chị... về chơi?

— Vâng, tôi về chơi... Chẳng nữa tôi nói chuyện... tôi thôi lắm, rắc rối lắm...

Nga dăm dăm nhìn bạn:

— Lại chuyện người đi ghê?

— Vâng.

Hồng lặng ngay sang chuyện khác, hỏi thăm Nga về việc dạy học, về việc nhà trường. Nàng cốt gọi để Nga nói chuyện đến Lương, nhưng bình như Nga muốn cố tránh. Chẳng được đứng, Hồng phải hỏi thẳng:

— Anh Lương vẫn dạy cùng trường với chị đấy chứ?

Nga quay đi trả lời se se:

— Vâng.

Hồng chau mày ngẫm nghĩ: « Quái, chị ấy có tình ý gì mà coi như hên lên mỗi khi nói đến anh Lương ». Và nàng nhìn thẳng vào mắt Nga, hỏi:

— Lâu nay anh Lương có đến chơi... với anh Cán không?

— Không.

Hồng lo lắng:

— Tôi hỏi câu này chị đừng cho là tò mò nhé? Hình như chị với anh Lương giận nhau?

Nga thờ dãi:

— Có thể.

Rồi nàng buồn rầu bảo Hồng:
— Thôi đừng nói chuyện đến anh Lương nữa. Anh ấy bây giờ tè bực lắm... Chả đáng được chị thương yêu đâu.

Hồng tái mặt đi, đứng bực yên lặng nhìn bạn. Nga kính hoàng nắm lấy tay nàng, ghé tai thì thầm:

— Về nhà nói chuyện.

Từ đó, Hồng hoa cả mắt, thấy mọi vật nhầy lộn trước mặt, ù cả tai nghe thấy những tiếng buyên não vang động trong tim, trong óc. Nàng phải bám vào cánh tay Nga mà đi.

Về đến nhà, Hồng không nhìn thấy Cán ngồi ở hàng nữa. Mỗi lúc anh rẽ hỏi: « Có Hồng lên chơi đấy à? » nàng mới kịp chào. Rồi vội chặt lấy tay vịn, nàng lần từng bước lên thang gác.

IV

Hồng ngồi im lặng, chú hết tinh thần vào câu chuyện của Nga. Khi Nga ngừng kể, nàng

**SANTÉ DE LA BOUCHE et
BEAUTÉ DES DENTS**

PARLES

MERVEILLEUX
DENTIFRICES
DU
docteur
Pierre

AGENT
EXCLUSIF
COMPTOIR COMMERCIAL
59 RUE DU CHANVRE HANOI

hết lên cười như một người điên.

Nhưng nàng cũng chỉ biết may Lương cùng ở với một cô đào Khám-thiên mà, đối với anh em bạn, chàng coi như một người vợ, tuy không có cưới cheo gì hết. Nàng có biểu dấu răng vì đau đớn, vì phần nhất mà Lương sinh ra chơi hơi rồi say mê người á đào kia.

Hôm ở Ninh-giang về, Lương phải cố trấn tĩnh mới giữ được không rơi lụy trên chiếc xe ô tô che, giữa đám hành khách quê mùa.

Tối Hà-nội, Lương nằm ngủ liền. Thiện vừa giận vừa tức anh vì biết anh đến nhà Hồng mà chàng rất ghét, nên thấy anh về, chàng chẳng buồn hỏi một câu. Nhưng khi nghe thấy tiếng chuông dài nào nột của anh, Thiện mới biết rằng anh chưa ngủ, và đoán hiểu anh có sự đau đớn trong lòng. Chàng hỏi hận hồi:

— Anh sao thế ?

Lương đáp lại bằng một tiếng thở dài thứ hai.

Sau không thể chôn sâu trong lòng được sự phiền muộn, Lương ngập ngừng thuật lại cho em nghe hết mọi điều đã xảy ra ở nhà ông phán Trinh. Thiện sưng sướng muốn cười phá lên, nhưng chàng cũng cố làm mặt buồn rầu an ủi anh :

— Anh cứ tưởng thế đấy thôi, chứ ai người ta lại cười vào mặt anh như thế ?

Lương, giận, vớt đầy nước mắt :

— Còn tưởng gì nữa !

— Biết đâu người ta không cười vì một nước bài đánh thấp.

Lương giọng cười chua chát và lời nói cay thò :

— Còn câu nói của bà phán, để thường em cũng cho vì một nước bài đánh thấp chăng ?

Và chàng cười to để giấu cảm-dộng.

Ngồi suy nghĩ một lát, Thiện thông thả hỏi Lương :

— Anh có ngờ rằng họ bàn mưu lập mẹo với nhau để phá việc hôn nhân của hai người

không ?

Lương như chợt tỉnh :

— U, có lẽ ... là phán ... chứ ông phán thì chắc không khi nào.

Thiện nói với anh những lời dịu dàng và âu yếm để cố làm cho anh quên người yêu. Nhưng Lương quên sao được Hồng. Chàng cố tưởng rằng chàng làm về thái - độ, về tình tình của bà phán đối với chàng. Nhưng sau khi đọc bức thư của Hồng, chàng không còn ngờ vực gì nữa, tuy chàng biết hơn trước một điều : bà phán là di ghê chứ không phải là mẹ Hồng.

Biết thế, phỏng có ích gì ! Dù người ta là mẹ hay là di ghê, chàng cũng không lấy được Hồng, vì cứ theo lời Hồng viết trong thư, thì ông phán, cha nàng để hết quyền tình trong tay



người vợ. Mà người đàn bà ấy không ưng gã Hồng cho chàng, bắt chàng không được gã Hồng cho chàng, và trước mặt chàng đã thốt ra những lời độc địa, đau đớn, có thể giết chết người ta được, chứ đừng nói tới cô người ta đi vội.

Không, chàng không thể tự hạ câu cạnh Hồng nữa, chàng không thể như tiếc người ấy nữa. Nhưng chàng cũng phúc đáp thư

Hồng để tỏ hết lòng hy vọng, chờ mong. Thư sau của Hồng cho chàng biết rằng từ nay Hồng không được phép đi Hà-nội nữa. Hồng dùng hết những chữ trào lộng nặng nề, để là chân dung vật chất và tinh thần của người di ghê, của người đàn bà thô bỉ, kiêu cách, tàn ác và ích kỷ.

Lương lại phúc thư an ủi Hồng khuyên Hồng nên cố nhẫn nại. Già Lương đem câu ấy tự khuyên mình thì đúng hơn vì lòng tự cao tự đại của chàng vì lòng tự người đàn bà kia đem một nhát thương sâu nặng, một nhát thương không bao giờ hàn được. Mỗi khi chàng nhớ tới Hồng, thì nhát thương ấy lại đau trời lên. Mà chàng nhớ tới Hồng luôn.

Đề quên, chàng theo anh em đi chơi, đi nhậu, đi hát. Rồi chàng bao lâu chàng say mê đào Yến, người cô cái dung nhan na ná giống Hồng, khiến buổi gặp mặt đầu tiên chàng gọi đùa « Hồng của anh ». Yếu lại giọng Hồng cả về gia cảnh : vì cứ theo lời nàng than thở thì gia đình nàng tan nát vì người di ghê, đến đời không chịu nổi sự ức chế hành hạ, nàng đã phải bỏ nhà, liều thân vào nghề xướng hát. Lương tin ngay và cho nàng nhập hội với mình, hội « bị tai nạn di ghê tàn ác và mất dạy », cái tên hài hước mà chàng đã đặt ra từ lâu.

Vì Hồng, vì nghĩ đến cười Hồng, Lương đã chăm chỉ dạy học và đã xin được dạy thêm giờ, tháng tháng kiếm nổi ngoài trăm bạc. Chàng lại ăn tiêu cẩn thận nên đã để dành được một món tiền dăm sáu trăm. Nay việc cưới Hồng chàng cho rằng không thể có được nữa, chàng liền dùng món tiền kia chuộc Yến về, thề nhà cùng ở với nhau. Thấy thế, Thiện buồn rầu đến ở trọ một nhà quen và xin đi dạy học, vì chàng đã đau bằng thành chung.

(Còn nữa)

Khái Hưng

Une Peau Nouvelle

Blanche et Veloutée



DISPARUS POUR TOUJOURS !

LES fâcheux points noirs, les boutons, les imperfections, les rèches écailles de la peau, un teint terne, tout cela provient de pores dilatés pores obstrués par des impuretés graisseuses que ni savon ni eau ne peuvent enlever. Tout pore dilaté est dû à l'irritation de la peau. Pénétrant instantanément dans les pores, la nouvelle Crème Tokalon, Couleur Blanche (non grasse) calme rapidement l'irritation des glandes cutanées. Elle dissout et enlève les impuretés profondes des pores et les points noirs, ramène les pores dilatés à leur dimension normale, blanchit et adoucit une peau sombre et rèche. La peau la plus sèche de fatigue, l'aspect hâlé et le luisant du nez sont complètement supprimés. Tonique, astringente, nourrissante. Contient maintenant un mélange merveilleux de crème fraîche et d'huile d'olive prédigérées. C'est pourquoi la Crème Tokalon, Couleur Blanche, blanchit, adoucit la peau et lui donne en 3 jours, une beauté nouvelle et indescriptible - impossible à obtenir autrement. Employez-la chaque matin.

NOTA : Si vous avez des rides, les muscles du visage affaiblis, ou des stigmates de l'âge, vous devriez également nourrir votre peau avec du Biocel. On a maintenant réussi à obtenir cette substance précieuse du cœur des cellules cutanées profondes de jeunes animaux. C'est comme le Biocel de votre propre peau. La crème Tokalon (Couleur Rose) contient maintenant du Biocel mélangé exactement selon les proportions voulues pour conserver votre peau ferme, fraîche et jeune. Appliquez-en le soir avant de vous coucher. Succès garantis ou argent remboursé.

AGENTS : 1 Maron A. Rochat et cie
75, Bd Gambetta Hanoi

PHIẾU DỰ THỊ
Ô CHỮ Ngày Nay

CHỈ CÓ HIỆU Chân - Long

Số 9 Phố Paul Bert
(gần nhà hát tây Hanoi)

là có đủ các kiểu giày phụ nữ Tân Thời và các kiểu ví đầm (Sacs pour dames) rất đẹp. Bán khắp cõi Đông-Dương

Từ nay có thư từ gì xin đến đến 9 Paul Bert vì bản hiệu đã được bản xuống đây rồi.



Mày gửi chữ ký, tuổi và kèm theo mandat 1\$00 về cho thầy

Ngô Vi Thiệt

Nº 28 Bourin, Hanoi
mà xem vận - hạn, tình - duyên, con cái, của cải, kẻ thù, người yêu . . .

Không tiếp khách tại nhà, xin gửi thư và nếu trả tiền bằng tem thì xin gửi thư bảo-đảm cho khỏi mất.

Bên kia sông

(Tiếp theo trang 8)

củi xuống tôi, bàn tay nhỏ mát của nàng đặt trên trán tôi nóng vì chạy nhày ngoài cánh đồng. Tôi còn nhớ mặt hình ảnh người con gái yêu chiều và tươi đẹp ấy, nổi lên trong thời niên thiếu của tôi như một nắng tia hiện hậu, giữa một vùng cày cấy.

Nhưng không bao lâu, tôi phải từ giã người bạn nhỏ của tôi; thấy mẹ từ giã nhà lên Hà-nội, tôi cũng phải đi theo. Buổi cuối cùng của tôi với Lân bên sông Sen vào một ngày mùa đông u ám và rét lạnh. Chúng tôi cùng nhau đi thăm một lần cuối cùng trong lòng tôi vẫn ngời yên trong cỏ; giờ xa nhau gần đến, có lẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa, song chúng tôi còn trẻ quá không biết buồn. Đến lúc Thủy đặt tay lên vai tôi, em ái bảo:

— Bao giờ chị mới lại được gặp em?

Tôi bỗng thôn thức cả người, nước mắt tràn ra khốc mắt, tôi gục đầu vào vai Thủy khóc.

Câu chuyện phải có lúc hết. Mười năm sau tôi mới lại có dịp trở về Văn-dương. Quang cảnh khác xưa: phố chợ bây giờ sầm uất hơn, nhà ngói san sát. Những người cũ ngồi bán hàng đều già, râu tóc bạc, và những trẻ con học với tôi trước kia bây giờ đã ngồi thúi vào đống, thành những người lớn trông lạ hẳn đi.

Tôi sang bên kia sông: cái cầu sắt không còn nữa; một đêm gió

lo, cầu đã sụp, và người ta cũng không sửa chữa vì con đường sang Bắc ít người qua lại. Bây giờ qua sông phải dùng đò. Tôi qua đò lúc buổi chiều, lúc sương đã bắt đầu xuống lẫn với khói trong mấy chiếc thuyền chài đậu ở bên đò đưa ra. Một cảnh hoàng lan đợi tôi: bên kia sông, giờ chỉ còn là miếng đất bỏ hoang, cỏ mọc trên những thềm nền nhà cũ. Một cái quán nước siêu vẹo trông không bèn một góc da cần. Cả một giầy phố đã mất đi, những cây cối lơ thơ và sơ sác dưới gió chiều: chỉ giặng cây bên đê vẫn còn, vẫn như cũ, bên con đường xa thẳm không bết về đâu, con đường sấp đầy ánh tối mênh mông, lặn chân trời không có một bóng người nào.

Tôi không dám đi xa nữa; buồn rầu, tôi trở lại đò, qua giông sông đã xám dưới sương mù. Tôi không hỏi người lái đò xem những người trước ở đây bây giờ đâu, tôi chắc anh ta cũng không biết. Thấy chân cầu gạch đen rêu phủ, tôi nhớ lại người bạn nhỏ của tôi, nhớ đến Thủy, dáng điệu thuy mi đáng yêu của nàng, cái vẻ buồn lúc nào cũng phảng phất trên mặt nàng, bây giờ tôi đoán biết đã che kín bao nhiêu sự đời thay đau đớn. Đôi mái nàng như vung trời trong thắm tôi đã được soi thấy cái dư vị của cuộc đời.

Lên bờ, tôi còn quay lại lần cuối nữa, nhìn giặng cây, cái quán, với làng mạc xa xa dưới chân núi, núi tàn đâu kia: vùng bên kia sông đổi với tôi không còn bi-mất nữa, chỉ còn cho tôi trông thấy cái buồn thắm của đất nghe.

Thạch-lam



120 bougies

Đèn măng - sòng

TITO LANDI

Hiệu đèn măng - sòng không hơn tốt nhất bên Pháp.

Ít hao, tiện dùng không sợ rui-ro, dễ sửa.

Đèn Tito Landi có 2 cơ sáng:

40 bougies
120 bougies

Manchon. — Măng-sòng TITO LANDI 120 bougies nhàn bạc.

Măng-sòng TITO LANDI 40 bougies nhàn đò.

Có trữ bán nơi:

Lê - huy - Lê, 70 Rue des Paniers

Đặng-văn-Tồn, 29 Rue du Coton

Quảng-hung-Long, 79 Rue des Paniers

TIN CAT

Trần Châu Tín

0.20

BẠC

AI

Ngựa và trị

CẨM-NHIỆT

CÓ

BAN-TRAI

KINH-PHONG

Thổi bình 15 Phút

BÁN KHẮP NƠI

SẮM NHUNG BẠCH BÒ

Bán ông tình khi loàng, dương sự kém, đàn bà kinh nguyệt không đều, máu sần, là những hiện trạng của sự suy nhược trong thân thể mà nguyên nhân là tại tạng hư và hệ máy sinh dục có bệnh, nên đàn bà thì oán sào không sinh ra được con-cháu để khai thông kinh huyết, đàn ông thì dịch hoàn không chế tạo của nhà thuốc **HỒNG KHÊ** này lấy tinh chất ở sinh-dục-bạch của các loài vật rất mạnh chế luyện với sâm nhung và các vị thuốc linh nghiệm, nên uống vào nó dễ khai được tất cả các bệnh do tạng hư mà sinh ra khỏi được các bệnh bởi kinh nguyệt bất điều mà có. Thát là một thứ thuốc bổ xưa nay chưa từng có. Thuốc bổ miễn sáng khải là thường.

Mỗi hộp giá 1p.00. Đàn ông dùng thứ bạc sấp vàng; đàn bà dùng thứ bạc sấp trắng, cách dùng thuốc có nói rõ trong đơn ở hộp thuốc.

THUỐC LẠU HỒN - KHÊ SỐ 30

Vì đi lại với người có bệnh lậu bị lây. Có khi tại mình rứa say qua, nhọc mệt qua, hay là tại người đàn bà có bệnh khí hư, có kinh nguyệt mà mình mắc bệnh đau thối, không có mớ máu hay đi lặn dùng thuốc lâu Hồng-Khê số 30 đều khỏi cả, nhẹ chỉ vài hộp là khỏi dứt. Thuốc để uống không công phạt, đi làm việc như thường, không hại sinh dục, không phạm thai, đàn bà chữa, có bệnh dùng cũng khỏi. Mỗi hộp giá 0p60.

Bệnh giang-mai, phá lá phát ngoài, đau sưng rất thối, cả tại mớ mắt phát may đay ra mào gà hoa khế uống thuốc giang-mai Hồng-Khê số 14 nhẹ chỉ 2 hộp khỏi hẳn. Bệnh da ngứa hiểm đến đàn ông có thể cải tổ hồi sinh dục. Không hại sinh dục, không công phạt, uống thuốc đi làm việc như thường. 8i bệnh Ha-cam (chancres mos) chỉ là ở chỗ hiểm ngứa thối, uống thuốc này càng mau khỏi. Mỗi hộp giá 0p60.

NGHIỆN HỤI

Tình ngộ giới vùng Hồng-Khê số 20 là một phương thuốc cai nghiện thuốc phiện đã thí nghiệm, không có một tí thuốc phiện nào, nên ai cai thuốc phiện cũng bỏ hẳn dục, không hao giờ hút lá nữa. Hút nhẹ chỉ hết 10p00, hút nặng lắm hết 5, 6 đồng bạc là bỏ hẳn dục. Trong khi uống thuốc cai vẫn đi làm việc như thường, sau khi bỏ có hàng mấy nghìn người dùng thuốc Tỉnh-ngộ giới-yên số 20 này bỏ hẳn được thuốc phiện rồi.

KHÍ HƯ, BẠCH ĐÁI HẠ

Các bà thấy kinh tím đỏ sẫm-nóng bằng nước lạnh kinh đỏ lại thành bệnh ra khí hư, hay là vì sinh đẻ nhiều lần, vì quá tự lý phần cái cũng thành bệnh khí hư, cũng có ít bà bị truyền nhiễm học bệnh tình thành bệnh ra khí hư, ra như mủ, như hồ, như nước gạo, nặng thì uống hồng, đau lưng đau bụng dưới, nổi cục, sưng tử-tạng (đầu cón) chóng mặt sầm tối mắt. Uống thuốc khí hư Hồng-Khê số 30 trong 24 tiếng đồng hồ đỡ hẳn, thường chỉ một hộp là khỏi hẳn, mỗi hộp giá 1p00

NHÀ THUỐC HỒNG-KHÊ

Có danh tiếng đã lâu năm, xem mạch cho đàn bà thành bảo chế, bốc thuốc chén, có rất nhiều các phương thuốc hoàn tán cao đan gia truyền và kinh nghiệm đông chi hộp theo phương pháp Âu-Mỹ rất tinh khiết, bán khắp nước Nam, bán sang cả Tây-Tân, Ai-lao, Cao-mên, chữa các bệnh nguy hiểm của người lớn trẻ con. Có hiếc hai quyển sách: **Gia-Đình Y-dược** và **Hoa-Nguyệt Cẩm-Nang** để giúp ích cho mọi người biết rõ các căn bệnh và biết cách tránh các tật bệnh.

Hồng-Khê 38 Route de Hué (cha hóm) Hanoi, Téléphone 755
 BAI-LY: Hải-phong 167 Phố Cầu-Bát; Nam-dinh 28 phố Bến cũ; Huế (hát); rue Paul-Bert, Saigon 148 Albert (rue Hakan); Paksé Nguyễn-văn-Cha Rue Police
 Bac-lieu Trang-biêu-Nghĩa; Long-Xuyên Hữu-Thái; Mỹ-Tho Mông-Hoa - Cánh-thò Nguyễn-văn-Nhiều; Hải-dương Quảng-Huy; Tuy-Hòa Tân-Trần; khắp năm
 các thành phố Pháp có tới trên 100 nhà đại-ly; những nhà bán có tin nhiệm đến có bán thuốc Hồng-Khê, chỉ cần ngà gần đâu mua đây cho tiền, nếu nơi nào chưa
 có xin viết thư về 38 Phố Huế Hanoi, mua thuốc theo cách tình hóa qua ngà



Sữa **NESTLÉ**

Hiệu con Chim



SỨC MẠNH CỦA TRẺ CON
BAO TRẪU CHO CHÍNH PHỦ PHÁP



ĐỘC QUYỀN BÀN: cho các nhà
thương, các nhà hộ-sinh và
các nhà thương binh, v. v.
ở Trung-bộ, Bắc-bộ và Cao-Mên

Rentrée des classes

**Vous trouvez à l'IDEO tous les articles
scolaires nécessaires à vos enfants**

Articles de bonne qualité leur donnant le goût au travail.

Articles « RÉCLAME » vous permettant de faire des économies :

Cahier de brouillon « RÉCLAME » 100 pages . . . 0p09

Boite de 100 copies doubles, beau papier . . . 1.09

Ramotte de 100 — quadrillé multiple . . . 0.70

Plumier laqué, couvercle chromes . . . 0.90

Compas s/panoplies : 15 ét 4 pièces . . . 0.65 à 0.35

— plats nickelé reversible double usage . . . 1.00

— plats nickelé en pochette : . . . 3.10 - 1.63 à 0.98

Nécessaire scolaire 4 pièces pochette cuir . . . 0.40

Catalogue des articles scolaires sur demande

L.I.D.E.O. PAPETERIE - LIBRAIRIE

HANOI - HAIPHONG

Nhiều Hàng mùa thu
và mùa đông mới sang
Đủ mặt hàng tơ, lụa, len may
áo và manteaux đủ các kiểu,
các màu rất nhã và hợp-thời
Nhưng toàn tơ tuyệt đẹp
Hàng táng hàng ta và hàng
nội hóa

CÓ BÁN ĐỦ LEN, GIÀ,
ĐÈ MÀY QUẦN ÁO TÂY
Xin mời đến xem mùa hàng.
Viết thư thương lượng cho

MAI-ĐỀ

26, Phố hàng Đường
HANOI



Viên Đông Lập Bòn

Hội Đông-Pháp vô danh hùng vốn 4.001.000 phẩy lạng, một phần tư đã góp rồi.
Công ty thành lập theo chỉ dụ ngày 12 tháng tư năm 1916. Tổng ba Hanoi số 419
Món tiền lưu trữ: 858 550p71

Tính đến ngày 31 Décembre 1936 để hoàn vốn lại cho người đã góp
HỘI ĐÔNG-PHÁP SÁNG LẬP NÊN BỜI HỘI LẬP BÒN
TO NHẤT HOÀN CẦU: HỘI SÉQUANAISE LẬP BÒN
GIÚP NHỮNG NGƯỜI ĐỀ DÀNH TIỀN

TỔNG CUỘC ở HANOI QUẢN LÝ ở SAIGON
32 Phố Paul-Bert - Giếng nước số 872 68, đường Kinh-Lân - Giếng nước số 21.335

Số tiền mà bản hội trả cho những người trúng số hay
bán lại phiếu (tính đến cuối tháng Janvier 1938) là: **794.901\$42**

KỶ SỔ SỐ THỨ NĂM MƯƠI NHẢM Những số trúng ngày
26 FEVRIER 1938
ở hội chín giờ sáng tại sở Tổng-cục ở 32, phố Trưng-Tiên, Hanoi
Do ông Vu-nghĩa-Kỳ ở Hanoi chủ-tọa, ông Nguyễn-vân-Canh, chánh-quản
hưu-tri ở Hadong và nhà sư Trần-vân-Sau ở Vân-Điện (Hadong) dự-tọa.

Những phiếu
trúng số
theo số đã quay
ở hình xe ra

DANH SÁCH CÁC NGƯỜI TRÚNG SỐ

SỐ TIỀN HOÀN LẠI

TARIF "A"

Những số quay ở hình xe ra: 2738-210-897-
818-2593-778-1507-593-1401-2252-1763-1697-1014
1912-2636-1531.

M. Phạm quang Nghi, làng Lư: Đ., Quảng-yên
phiếu 400p **400\$**

19.507 M. Maller Walter, Siè Marseillais d'Outre-Mer,
2 rue Clément, St. Germain 211) **2.000.**

29.252 M. Tran van Tasi, Secrétaire à l'Inspection de
Binh Trac, Binh-hai (phiếu 1111) **1.000.**

34.607 Mme Tran thi Dang, 21 rue Berliet Saigon
phiếu 1000p **1.000.**

40.942 M. Chrin Khut, làm đở kin hải, Tai ú Ké,
Kampot phiếu 400p **400.**

44.636 M. Lim Carek, Prouvost (phiếu 1111) **1.000.**

46.531 Phiếu này chưa phát hành.

ANCIEN TARIF

Lần mở thứ nhất: Hoàn vốn hội phần

Những số đã quay ở hình xe ra: 2161-2123-
Phiếu này chia bố ở Hanoi và không giúp họ nữa

M. Vu van Sau, Đại ty của Eclairage, phố Mỹ-Đ.,
Paula, (phiếu 590p) **2.500.**

Lần mở thứ hai: Hoàn nguyên vốn

Những số đã quay ở hình xe ra: 1324-1135-
2127-1393-1071-1527-1579-1393-93-2913-833-1693-
1199-2037-90-1229-2081-2731-93.

13.071 M. Phạm van Loz, học sinh Galien (Bueninh)
phiếu 200p **200.**

41.087 M. Trương van Nin, Lý trưởng làng Bùn Tho,
Tân-đức Giadinh (phiếu 500p) **500.**

54.999 M. Trương trong Xuy, làng Tây Giái Tảnhoa
phiếu 200p **200.**

Lần mở thứ ba: Khỏi phải đóng tiền tháng

Những người có tên sau này trúng số được lĩnh
phiếu miễn trừ trị giá kê ở cột thứ nhất, có thể
bán lại ngay theo giá tiền kê ở cột thứ hai.

Những số đã quay ở hình xe ra: 315-350-117-
2680-408-2115-2977-810-2055-2601-935-1799-1487-
2405-1522-1724-1892-638-483.

6.117 M. Adrien Pretre, Hàng: S'neany Wasun Copora-
tion, 3, Bd, Meche, Panspenh, phiếu 1000p **1000 00**

11.680 Melle. Ng. th Nghia, con ông Bích làm tại sở Lục
lộ Quảng Ngãi, phiếu 200p **200p00 119p60**

Khí trúng số thì chủ về cử việc giao lại cái về tiết-kiệm và lãnh tiền ngay
dù số bạc nguyên hiện.

Kỷ số số sau định vào ngày 28 Mars 1938, bởi 9 giờ sáng tại sở quân-ly
ở số 68 đường Kinh Lập (Bd Charner), Saigon.

Khí trúng số thì chủ về cử việc giao lại cái về tiết-kiệm và lãnh tiền ngay
dù số bạc nguyên hiện.

Kỷ số số sau định vào ngày 28 Mars 1938, bởi 9 giờ sáng tại sở quân-ly
ở số 68 đường Kinh Lập (Bd Charner), Saigon.

CÁC NGÀI CÓ MUỐN một số vốn lớn mà mỗi tháng chỉ phải để dành một số tiền nhỏ

Ngài cũng mong được dịp may trúng số và lãnh ngay một số tiền to tất?

Các ngài nên mua ngay thứ **"TITRE A"** của bản hội từ lúc mới mua về

về **TIẾT-KIỆM MỚI** được lãnh 50% về tiền lời

Người chủ về gây vốn bằng cách góp tiền từng kỳ trong một thời hạn có thể kéo

dài đến 25 năm tùy theo ý muốn mà có thể lãnh ngay số vốn ra, nếu về mình

trúng ở trong các kỳ xổ số hàng tháng, hay cũng làm đến hết hạn về

Người số tiền vốn đủ cam đoan
chủ về còn được hưởng thêm
tiền lợi các ngày chung tăng lên

HƠN 40 TRIỆU đồng bạc
số tiền vốn của các người vào
hội ở xứ Đông-Dương

Ví dụ: góp mỗi (một số vốn có bảo đảm)
tháng 30 đê gây (ít nhất là) **12.000\$**
20. **8.000.**
10. **4.000.**
5. **2.000.**
2,50 **1.000.**
1. **400.**

Hội cần dùng nhiều đại lý có đủ tư cách

Muốn được mạnh khỏe, không
gì hơn là dùng rượu Cognac

MARTELL



Đại lý độc quyền
L. Rondon et C^o L^{td}
18, Bd Đông-Khanh



CON ĐÀN CON ĐỒNG VÌ AI ?

Vợ chồng tôi làm bạn với nhau đã hơn mười năm mà sự sinh nở rất chậm vật, sinh cháu nào bỏ cháu ấy, thực là buồn giầu khôn xiết. Chúng tôi thiết nghĩ có của mà chẳng có con cũng buồn, ngày đêm chúng tôi chỉ còn biết cầu gười khẩn phật cho được vài mụn cháu để khuấy khôa trong lúc xa nhà xa cửa. Chúng tôi hết cầu tự dền này, cũng vài phủ kia mà vẫn không được như ý nguyện, may thay cách đây hơn một năm (1936) tôi nghe danh có một nhà tiên tri rất rỏi, có thể báo cho tôi biết mọi nhẽ đi tới hạnh phúc, tôi bèn viết thư lên yêu cầu tiên sinh chỉ dùm, tôi chỉ gửi có tên tuổi của tôi và vợ tôi. Cách đây vài hôm tôi nhận được những lời chỉ giáo của tiên sinh. Trong đó tiên sinh có khuyên tôi nên thay cái gương năm từ khi chúng tôi lấy nhau đi, và tiên sinh có giấy rằng nếu vợ tôi thụ thai tễ ban ngày thì mới nuôi được. Tôi cũng chưa tin, sau đó được chín tháng hơn thì vợ tôi sinh cháu gái, và đến năm nay sinh luôn cháu gái, từng ấy thì giờ cũng đủ cho tôi nghiệm lời của tiên sinh là tiên thánh. Vậy nay có vài lời bá cáo để giới thiệu cùng bà con trong khắp xứ Đông-Dương nên mau mau gửi chữ ký lên mình, tuổi (không cần ngày sinh tháng đẻ) chỉ có 7 hào một quẻ mà ta có thể rõ hết ngọn nguồn.

Xin cứ đề : **Professeur KHÁNH SƠN — 36 Jambert, Hanoi.**

Nếu trả tiền bằng tem thì nên gửi thư báo đảm cho chắc

M. Hồ Văn Đào

Ex : comptable mine Hongay

In' tại nhà in Thụy-Kỳ, Hanoi Tél : 889

Le Gérant Nguyễn Tường Lân