

NGÀY HÔM

NĂM THỨ BA, SỐ 104

CHỦ NHẬT 8 AVRIL 1988

BÌNH-BOONG QUỐC TẾ

Cô MARIANNE. — Cậu JOHN BULL, vào đánh thòi!



RIST

Nhà thuốc LÊ - HUY - PHÁCH

HANOI — TONKIN

Lê-Huy-Phách là một nhà thuốc có danh tiếng và được tin nhiệm nhất xứ Bắc. Bất cứ bệnh gì khó khăn nguy hiểm đến đâu dường như Lê-Huy-Phách đều mau khỏi cả.

Lê-Huy-Phách là một nhà thuốc có thực học — đã làm được nhiều cuốn sách có giá trị, nhất là cuốn Nam-Nord-Bản-Tân đã được Hàn hai, giá Op.60 — ở xa gửi thêm Op.20 lâm cước gửi (tất cả Op.80) — gửi mandat hoặc tem thư cũng được — gửi « Linh hóa giao ngán » hết Op.95

SÁCH BIẾU KHÔNG — « Bảo Vệ Gia-Định » là một quyển sách viết công phu gồm có 6 quyển ; 1er) Bệnh nguyên : nói rõ những nguyên bệnh vĩ đâu mà có ? — 2e) Hai bộ máy sinh dục : nói những bệnh thuộc về huyết của đàn bà, những bệnh về khí của đàn ông — 3e) Tiểu nhí sinh giàu : những bệnh cam, sài... của trai — 4e) Phong linh căn bệnh : nói rõ những bệnh phong linh — 5e) Ngũ lao căn bệnh : các bệnh ho, khái huyết, sái, xuyên, súc, lao... — 6e) Bát tru mục thống : các bệnh ở mắt...

Giải thích rõ ràng từng bệnh một — cách phòng bệnh, cách chữa bệnh thực rất hoàn toàn — từ xưa đến nay chưa từng nhà thuốc nào viết được. Hồi xin lại nhà thuốc hoặt các đại-lý, ở xa gửi Op.66 tem về nhà thuốc làm tiền cước.

VĂN NĂNG LINH BỒ

Thà thuốc này rất hay, bồ cho các co-thè người ta rất mau chín. « Dỗ tha tinh huyết », « bồ ngả tinh huyết » nghĩa là lấy tinh huyết khác đem bồi bồ cho tinh huyết người ta, lúc là thà thuốc này dùng những co-thè của loài vật như : gân hưu, cao ban long, tim lợn, óc lợn... Các khứ áy chẽ hóa rồi hợp vào các vị thảo mộc rứt quỷ... làm thành thà thuốc Van-nâng-linh-bồ này. Thuốc này đã kinh nghiệm nhiều năm. Ai dùng cũng rất lấy làm mĩ ý. Đến nay trăm phần được cả trăm, chúng tôi mới đem phát hành thà thuốc này để giúp anh em các giới thêm phần sức khỏe. Ở thế kỷ thứ 20 nay, tên tinh thần, ham vật chất, điện-khi nhiều. Nên đời nay, ít người tuân thủ bằng đời xưa, thi có « nội thương nhân ngoại » càng dễ lầm, không những lầm mà lại còn tìm ẩn cạnh tranh... biết bao nhiêu sự nó làm hại sức khỏe của chúng ta. Bởi thế phải có thà thuốc Van-nâng-linh-bồ này để giúp đỡ anh em các giới thêm phần sức khỏe. Dùng thuốc này thân hình trắng kiết, phần khởi tinh thần, thêm tri khôn, tăng trí nhớ, làm việc lâu mệt, ăn ngon ngủ yên, khỏe mạnh luôn, tăng thêm tuổi thọ... Làm việc quá sức, tu-lư quá độ làm tan hơi đến sức khỏe và tinh thần : người hom hem, hao mòn sức khỏe, bệnh lát luôn luôn, tinh thần hốt hoảng, bờm thèm, hay đánh trống ngực, tim gan thấp thỏ... Người ốm mồi khôi, các cụ già sức lực yếu suy... dùng thuốc Van-nâng-linh-bồ này bồi bồ sức khỏe rất mau chóng, khôi hết những bệnh nguy hiểm bởi hai sức khỏe mới sinh ra. Bất cứ già, trẻ, lớn, bé đàn ông, đàn bà, đàn bà có thai, trong người mồi mệt... dùng thuốc này công hiệu la lung, sức khỏe thường ngay piá 1300.

BỒ BÀ BẮT BIẾU KINH

Hanh kinh khi lên tháng khi xuống tháng, hoặc 2, 3 tháng menses hành kinh một lần, hay hành kinh 2, 3 lần trong một tháng, mà sáu huyết tim, nhợt... lúc la kèm huyết mà mắc bệnh kinh bất điều. Kinh đã không điều cơn sinh nhiều chứng : vắng đau, ủ tai, mỏi xương sống và hành kinh, co khi đau bụng nói hồn nữa !

Biểu kinh chứng ngọt số 80, giá 1\$50 : Riêng dùng cho các bà đã có chồng mà mắc bệnh bất điều. Dùng thuốc này đã điều kinh, lại man co thai.

Biểu kinh bì huyết số 21, giá 1\$00 : Riêng dùng cho các cô, dùng thuốc này kinh-nghẹt điều hòa, đỡ da thâm thịt, khỏe mạnh luôn luôn...

BỒ PHẾ TRÙ LAO

Phổi là cơ quan rất hè trọng, luôn luôn thở hút, không thể nghỉ được một phút nào, thi những khi thở hít không đều, nóng phổi, bức hơi, tức ngực, phai tim cách đe phòng cho phổi được đều hòa. Phổi yếu sinh ra những bệnh : khái, thau, súc, xuyên, khac huyết, lao, sái... rát là nguy hiểm !

Thuốc Bồ phế trừ lao Lê-Huy-Phách số 89, giá hộp lớn 200, hộp nhỏ Op.60 là một thà thuốc chữa các bệnh ở phổi mau khỏi lâm. Bất cứ già trẻ, lớn bé có các bệnh ở phổi dùng thuốc Bồ phế trừ lao này khỏi ngay. Công hiệu của thuốc này : Khỏi bệnh khái huyết, khặc huyết (khác nhão ra máu) — Khỏi bệnh xuyên, súc (khô thở, tắc hơi) — Khỏi bệnh ho khán — Khỏi bệnh ho dờm — Khỏi bệnh ho gá — phòng trừ các bệnh lao phổi.

Nhà thuốc Lê-Huy-Phách đã dọn lên N° 19 Bd Gialong

ĐẠI-LÝ CÁC NƠI : Haiphong : Nam-tân, 100 Bonnal. Namđịnh : Việt-long 28 Rue Champeaux, Thailinh : Minh-Dức 97 Jules Piquet. Haiphong : Phố Ván, 3 phố Kho Bạc. Ninhbinh : Ichtri, 41 Rue du Marché. Baeninh : Vinh-Sinh, 164 phố Tiên-An. Hongay : Hoàng-dao-Quy, 5 Théâtre. Yenbay Thiên-sinh-đường, 14 Avenue de la Gare. Cao-bằng : Lưu-đức-Vy 24 Gallieni. Phú-ly : Việt-Dân, 11 Rue Principale. Sorn-tay : Phú-Luong, 8 Améra Courbet. Lang-sơn : Lý-xuân-Quy, 10 bis Rue du Sel. Thành-hóa : Thái-Lai, 6 Grand-Rue. Vinh : Sinh-Huy, 59 Phố Ga Huế : Văn-Hòa, 29 Pan Bert. Qu-lnhor : Trần-văn-Thắng, Avenue Khải-Đinh. Nha-trang : Nguyễn-dinh-Tuyên. Tuy-hòa : Thành-Tâm. Phao-rang : Bazaar Tứ-xos. Phnom Penh : Ich công thương cuộc. Dalat : Nam nam được phòng. Quảng-ngãi : Lợi Hưng, Route Coloniale. Falfooo : Chân-Liên, 228 Pont Japonais. Kampot : Bazaar Song-Dông. Thatkhet : Maison Chung-Ký, và khắp các tỉnh ở Nam-ký đều có đại-lý cả.

Tổng đại lý tại Mỹ Tho : NAM-CƯỜNG-THU-XA.

LƯƠNG NGHI BỒ THẬN

Để chữa khỏi hàng vạn người có bệnh ở thận

Thuốc này bào chế rất công phu, có vị phải làm phơi hàng tháng để tẩy dương khí ; có vị phải chôn xuồng để dùng 100 ngày để lấy thò-khí. Thuốc này làm toàn bàng những vị thuốc làm cho thận bộ được tinh khiết, và đặc nhất là vị hải cầu thận. Thận là cơ quan hệ trọng cho sự sinh dục đàn ông. Thận sung sinh nhiều chứng làm kim đường sinh dục :

Bại thận : đau lưng, váng đầu, rụng tóc, ủ tai, mờ mắt, tần mòn, váng, trong bối thường, thời thường mỏi mệt.

Di tinh : Khi cường dương, không cử lúc nào, tinh khí không kiên được mà tiết ra.

Mộng tinh : Mơ thấy don bá tinh khi cung ra.

Hoạt tinh : Tinh khi không kiên, khi giao hợp tinh khí ra ngoài qua. Tinh khi bắt sạ nhap tú cung : Tinh khi loãng, ra rì rì, không bắn vào tú cung.

Liệt dương : Gân dán bá mà dương không cường được.

Sau khi khỏi bệnh phong tinh, đau lưng, rụng tóc, chảy nước mắt, ướt quần.

Có các bệnh nói trên, dùng « Lương nghị bồ thận » số 20 của Lê-Huy-Phách đều khỏi cả. Giá 1p.00 một hộp.

Thuốc này đã kinh nghiệm nhiều năm, chữa khỏi hàng vạn người có bệnh ở thận.

LÂU, GIANG - MAI

Uống thuốc Lê-Huy-Phách khỏi ngay

Thuốc năm 1935 số 70, giá Op.60 (thuốc lậu) khỏi rát mau, các bệnh lậu mới mắc : tức, buốt, dài ráo, nồng bàng quang, ro mè nhiều, ủ vang, zanh.

Lâu chuyền trị mủ số 10, giá Op.50 : Bệnh lâu kinh niên, thường hòng ngay vẫn ra mủ. Hoặc bệnh phải đi phái lại 2, 3 lần... đã chua chay đủ các thuốc, tiêm đủ các thứ thuốc, mà mủ vẫn còn, dù nhiều dù ít, uống thuốc « Lâu mủ » số 10 của Lê-Huy-Phách nhất định hết mủ ngay. Thuốc này hay lắm ai dùng cũng khỏi.

Giang-mai số 18, giá 1p.00 : Lở loét quay đầu mọc mao gá, hoa khé, pha lỗ khớp người, lén hạch lén soai, đau xirong đau túy, mới mọc hay đã lâu, nặng hay nhẹ, uống thuốc Giang-mai số 18 của Lê-Huy-Phách khỏi hẳn.

Tuyệt trùng số 12, giá Op.60 : Lâu, Giang-Mai chưa tuyệt nọc, tiêu tiện trong đặc bát thường, có dây, có cặn, nhoi nhói trong đường tiêu tiện. Án độc, uống rượu, thức khuya, làm việc nhọc mệt hình như bệnh phục phát. Qui-dầu ướt, dò, bắp thịt rứt, ngoài da thường mọc những mụn nhô sắc đỏ măngira. Án ngứ không đều hòa, thận thè đau mòn, rụng tóc, mờ mắt, ủ tai, đau lưng, hoặc di-tinh, mộng-linh. Uống thuốc Tuyệt trùng số 12, nág lắn với bồ Ngũ-tạng số 22, giá 1p.00, các bệnh khỏi hết, bồi bồ thêm sức khỏe.

Hai thứ thuốc này ai dùng qua đều khen ngợi. Cả đến người Tây, người Tân đều có thư cảm ơn, và công nhận là một thứ thuốc hay nhất, không có thứ thuốc nào bằng.

Làm dân

phóng sự của Trọng Lang

I.—SAU LÚY TRE

(Tiếp theo)



NG K. cười :

— Các cụ « vĩ trung »
nhưng thực ra có
biết nó là cái gì
dẫu !

Ông nói tiếp :

— Đầu xót con bò, lại tiếc mươi
lăm đồng bạc, nhiều M. ý ra. Vì
hắn ngu, chứ thực ra không phải
bướng. Các cụ không dọa tú nã,
vi nếu nhiều M. ở tú, lật các cụ



còn gì nã mà chén ? Các cụ liều
nghỉ ra một meo : lập tức mõ rao
cùng các ngõ : nhiều M. không
trong vẹo-sinh, vó tinh định đầu
độc cá lảng, vẩy túi nay, hẽ có nhiều M.
thì không có dân, có dân thì
không có nhiều M. Túc là lảng
tay chay nhiều M. Một ông vẫn
chưởng mày bi tay chay, bị
coi như một thằng hùi, thi còn
nhục nào bằng ! Nhiều M. đánh
theo khoán thứ nhất của lảng :
biển trầu cau la lảng và mười lăm
đồng cho lý dịch. Còn con bò, các
cụ truyền dem... « tè nhục », cùng
ngã chén, để mừng cho nhiều M.
không... phai ở tú !

Ông K. cười :

— Con bò chết nằm cách giếng
nhưng một thước thi sợ nó làm
chết cả lảng ! Nó nằm chết trong
bung các cụ ấy thi chả sao cả !
Chỉ chết thẳng có tiền !

Tôi sực nghĩ đến những lời, ôi,
quang ở trong túi khách ăn cơm
nhà ông, tôi lại nghĩ đến những
con vật chết mà họ còn dao lén
để ăn thịt, tôi bão ông K. :

— Tôi, ôi, giờ là thuốc trường
sinh của các ông có thể gọi được

tá : chết vì ăn, và ăn từ cái chết
đến !

Ông K. nhìn tôi, nhưng không
hiểu lời tôi nói.

Một ông phó lý

Ông K. cười bảo tôi :

— Làng tôi giỗng phần nhiều
làng ở Bắc-kỳ về cái nghèo sơ
nghèo xác, kèm với cái ngu khô
ngu sở. Vì nghèo cho nên, ông đã
biết, « sói thiế » là cái đích sống
được họ coi trình trọng đến chừng
nào. Vì ngu, cho nên gá que ái
quần cối xay, trộm cắp, bắt nạt
xẳng lẩn nhau.

« Nhưng có lẽ khác với thiên hạ,
một là vì : bướng như lừa ! Ông
còn nhớ nết anh trưởng A. ? Đó,
một dai biến của phái trai khỏe
lòng tôi ! Thật là một phé phè chữ
nhật, mõm rộng đến mang tai,
mắt án xúp, ván lìa máu, góm
chết. Lại con vó số nhiều, xã khác
nã. Động « ăn nói » là gán cõi,
gán trán nỗi lèn như chiếc dùa
một.

« Hai là, vi môt sít la này :

« Có hai anh : một lý trưởng và
một phó lý. Lý là anh họ, phó
lá em, lại ít tuốt hơn. Thế mà
máy gọi phó bằng « ông », lúc túa
hàng, lại xưng « con » với phó,
bầm bầm, bão báo, coi phó bằng
đến một nãa ông huyễn !

Ông K. ghê tởm tôi.

— Chì vi Phó ta là cháu cảo
thầy tôi !

Tôi gấp ông phó lý, trong nhà
ông, cạnh khay đèn thuốc phiện.
Hai sịt tôi không ngờ có, ở ông,
giữa chỗ quê vó cùng này : ông
còn trẻ mà đã nghiên nǎng, lại
điếc... ráng trắng ! Vô hồn hết,
ông đã cháo tôi bằng mấy tiếng
Pháp : « Très heureux ! » Trong
khi ông vẫn xuềnh xoảng, có khi
lại bần hồn một ông phó lý. Ở
Hà-nội, trong những tiệm thuốc
nãu, tôi có thể gấp một lúc vó số
người trai trẻ có quần áo và bộ
tóc dài quá già như ông được !

Nhưng, trên bộ mặt dài, tàn lá
sớm quá, mặt vó thông minh chưa
chết hẳn trong đôi mắt thanh hiền
lanh.

Đến điều thứ hai mươi, tôi đã
biết hết thân thế ông. Ông đã
tưng cho cái thân thế đó lẩn từ

trường trung học A. S., từ ban
giấy một công sở qua bao nhiêu
chỗ « gầm vóc », rồi lại qua bao
nhiều chỗ « bùn lầy », có khi qua
cả tiệm thuốc nãu nãa, lẩn vè
đến nhà quê.

Ông kể thắc lời tự thuật một
cách vui vẻ :

— Tôi làm phó lý, cũng như
người đi làm báo, vì không còn
việc gì để mà làm nữa. Chỉ khác
một chút là không phải vì sinh
kế, nhưng vì buồn quá ! Chứ thật
ra phái yếu vì sự làm anh bạch
định đẽ di luân. Ở đê, di giải
chiếu cho họ ăn uống.

« Tôi có thể làm ông luân, chử
chứ .. anh luân thi, hình vóc tôi
thể này, canh cái gì ? Có tiền mua
« lợ », tha hồ cho người ghê lirug
làm thay !

Một lần nữa, ông phó chưng
rằng một người nghiên là một
quýn chuyên, sau khi đã hút say.
Ông kẽ :

— Hôm đã lâu, tôi gặp một anh
cái lục lộ coi đê người tây. Nó
kinh tôi là nhà quê, nó gọi : « é,
nhà quê ! » đê thay chó đê nhặt
chim cho nó. Tôi thốc cho cu cậu
một trảng tiếng tây, thuyết rieng
về cái « politesse » của người
« Gaulois ». Hắn cứ trổ mắt nhìn
tôi. Vì tôi là « anh đê rèn » mà sao
lại nói tiếng Pháp đúng mèo hơn
hắn ! Hắn hỏi tôi chịch phận gi ở
đây. Tôi đáp tôi là « Maire » làng
nay, tôi dung chử « Maire » chử



không dung chử « lý trưởng » cho
hắn hiền, và nhân thê lèo hắn một
tí. Tôi đã có dịp, như trang Quynh,
lời hồn rằng, ở làng tôi, nói tiếng
Pháp, tôi là tết mèng nhất !

« Hắn không tin nhưng cũng cố
mời tôi một cốc rượu.

Rồi ông phó trình trọng :

— Anh nhà quê nào cung biết
tiếng Pháp như tôi, thi tôi đảm
chắc nghè làm quan sẽ ẽ lớn !

Từ miếng thịt đến... công-ly

Ông phó đột ngột bảo tôi :

— Ông đã .. làm báo, tâ
phải tiếp thể nào là một con nhâ
thò ? Trời sinh nó ra, đê bắt nó
phải tiếp hết thảy mọi người, bắt
cứ giá trê, xấu dẹp, giang ngheo.

« Ông xấu như ma : người lun
như một khâu mia, răng dã vầu,
mõm lát hôi. Ông cho con nhâ thò
một đồng bạc, rồi ông bảo nó ràng
óng soi gương thấy ông đẹp như
Valentino. Nô sê nũng níu khen
ông là đẹp, đẹp hơn thế nã. Nô
se lây mõm, « mõ mắt » trắng
trắng, mà hòn vào giữa đồng hò
hám, khắp khẽn dò nã, như đê
« kỵ nhận » lời nó nói.

« Ông lính, các ông gọi Công Lý là
một tên thợ. Ông nhà quê, theo
như thiên ngũ, Công Lý chỉ là
một con nhâ thò. Khi nó con..
cắn », thi bị người ta lừa, khi nó
đã « lúa », thi nó lại lừa người ta.

« Sai nhau ở chỗ nào thi sai, chử
tôi giám thê ràng hai cái giống
nhau ở chỗ cũng là con mắt sáng
đè nhìn suốt qua mấy lần áo đèn
tận chẽ ruột tượng của ông.

Ông Phó lý luận một cách ôm-
vợ như thế xong, ông thu nhận với
tôi :

— Mấy câu thugết lý đên nay
(ông dùng đúng tên của nó : phi-
losophie noire), tôi đã định viel
bằng thơ lục bát, loại Tú Mỡ, nhâ
đảng bão, lây nhan đê : « Nội đâ
với của hẫu bao » !

Ông K. mím cười :

— Tiếc vây thay !!

Đề chứng lời đó

Chuyện con gà — Ông phó kê :

— Ở làng tôi, bác tôi (ông chí
thân sinh ra ông K.) cũng hùa
Công-Lý là thê nào rồi. Đực nước
lâm chí béo cò. Cho nên, theo lời
gêu cầu của dân, bác tôi lự xã bô
cho họ, những việc lặt vặt xẩy ra
giữa họ. Đề họ khô phái dem
nhau lên phủ.

(Xem tiếp trang 19)

Trọng Lang

PHIẾM DU

Đọc truyện xưa

MỘT lần gặp một ông cụ bình phẩm về thời sự: «Việc thế giới ngày nay lúng túng chẳng khác gì trong Đông Chu Liệt Quốc!»

Có thể làm — tôi mỉm cười, tự nghĩ —, lịch sử nhân loại chỉ là một cuốn sách tái bản nhiều lần. Cũng như mọi thứ, có khác là cách điều Đẹp, không chán, cũng ở đó.

Các bạn có chán những truyện Tàu, Nhật, Đức, Ý hay... rỗi căng việc, không phải vò cát! hãy đóng cửa nghiêm lời ông cụ thử xem. Tôi không cam đoan là bạn sẽ đạt được cái chí của Tô-Tần, sau một lần thất bại, nắm nhà đọc sách cũ một năm hay được cái văn của Bách Lý Hề và bao nhiêu bài sĩ khác «biết nói ra làm tướng quèo! Nhưng phiếm du mới vài giờ qua xứ Thang-gia là một cách thoát ly tưởng không mệt, tốn và nguy hiểm

Ta cứ借用 sống hàng mấy trăm năm trong một lúc, hồi đời no tới đời kia, không gì là đích, obr nhung mo mng liên tiếp qua cửa ta xá lúa chạy đều. Nhà viết truyện Tàu không cho ta biết năm tháng cho đích xác, việc này cách việc kia bao lâu. Nhùn trong tảng cỏ, ta có cái thù hắt ngòi thấy một vài nhì đồng vùa vào, lùi ra đã rêu râu rồi. Ở xứ ông Léo-Tô, người ta không kinh sợ thời gian. Ngô-Lù-Tu vi Sô-Binh-Vuong giải bài cha ánh minh, ngâm hòn trốn sang Ngô, sau một đêm suy nghĩ, đầu tóc trắng sờn hết, phân thê quân canh không nhận ra được, cho di theo cửa quan. Chỉ hào thủ của người xưa, trong cái thời đại cá nhân được toàn quyền tự xưng, thường tố một trí kiêm tâm khốc liệt. Ngũ Viên (Tử-Tu) trả bao gian lao mượn được quân Ngô về

Số này, trang Cuộc Đời Mới hoàn lại một kỳ, và từ số sau, sẽ bắt đầu đăng một loại bài của Hoàng-Đạo về:

LÀM CÔNG DÂN

chỉ rõ nhiệm vụ, bôn phán và quyền lợi của người công dân trong một nước, theo

Tự Do và Bình Dân.

Với nhiều mục khác nữa, bày tỏ cái tình thần của

Cuộc Đời Mới

Văn-Hạnh

Các ngài mua:

Chemisettes, slips,
maillots de bain...

Nên tìm cho được марке 'L'

ta thử áo sát hông bên và đẹp
xuống chia hông có
kiểu mới và xuống đít

PHUC-LAI

87 Phố Chợ Hôm (R.de Hué) Hanoi

Mua buôn có giá đặc biệt

ĐỜI NAY

Năm 1937 — Đầu xuất bản:

LÊ PHONG PHÓNG VIÊN
GIÓ ĐẦU MÙA

của Thế-Lữ Op 28
của Thach-Lam 0.35

Năm 1938 : Trong vòng tháng Avril, sẽ có bán :

GIA ĐÌNH

Xã-hội Tiêu-thuyết, giày ngoại 300 trang, của Khái-Hưng. Giá Op 60

TRƯỚC VÀNH MÓNG NGUA

của Hoàng-Đạo
Giá Op 35

Sẽ xuất bản :

NỐI LỒNG, giải thưởng L. D, do Tr Lực Văn Đoàn tặng,
của Nguyễn-khắc-Mân
(tiểu-thuyết)

BI VỎ giải thưởng phỏng sự tiểu thuyết 1937 của Tr Lực Văn Đoàn,
của Ngagèn-Hồng

HANOI.. LẨM THANH, phỏng sự
của Trong-Lang
NGÀY MỚI (tiểu-thuyết)

MƠ HOA, kịch
của Đoàn-Phù-Tí

HAI THẾ GIỚI : Một năm ở Cao-Đằng, |
của Thach-Lam
Mực tàu giấy bẩn, }
và Khái-Hưng

Đó hai tháng nữa, sẽ bắt đầu xuất bản :

SÁCH HỒNG

cho các trẻ em

HAI ĐỨA TRẺ

của Thach-Lam

EM NGA

của Khái-Hưng

CẬU BÉ MỚI

của Hoàng-Đạo

và một loạt truyện phiêu lưu mạo hiểm nơi rừng rú

của Thế-Lữ

NẮNG MỚI :

BÚN LÄY NƯỚC ĐỌNG

của Hoàng-Đạo

MƯỜI ĐIỀU TÂM NIỆM

của Hoang-Do

In hai màu

tập thơ đầu của XUÂN-DIỆU

THƠ' THƠ'

Sẽ in riêng 1 loại sách mê thuật cho bạn yêu sách đẹp.

TIỀN ĐẶT TRƯỚC :

VÉLIN DE RIVES

1\$50

CHAMOIS

1.70

Vì khó khăn về giấy mờ, nên muộn xuất bản. Đề sách có thể
chóng ra, xin gửi ngân phiếu ngay từ bây giờ cho
Ô. NGUYỄN TƯỜNG LÂN, 80 Đường Quan Thánh, Hanoi

HẠN CUỐI CÙNG : 15 MAI 1938

Tiền giấy và tiền in tăng lên gấp bội, nên phải tính cao giá sách.

BẠN SẼ TIẾC VÌ KHÔNG CÓ 1 BẢN THƠ' THƠ' IN RIÊNG

THƠ' ĐẸP TRONG SÁCH ĐẸP

Nhà xuất bản ĐỜI NAY

80, Đường Quan Thánh, giấy nón số 874



TRÔNG TÌM



QUAN TÀU — Tôi lao dao cả ngày anh à!

BẠN — Sao thế?

— Tôi say... sóng...

— Làm cập tên tàu mà còn say sóng à? vô lý!

— Không! Tôi say sóng khayn thành kia! thu ba ấy mà!



NGANG

1 — Nơi thử thi khéo lòng mà hiểu được. 2 — Tranh đố. 3 — Tên chim và tên nước Dịt đặc. Tên một ông vua triều Nguyễn. 4 — Cá to mõm đã thành tục ngữ. Giỏi nòi 5 — Việc của ông sư và ông thầy dạy học. Con chờ để khen mẹ. Không tinh. 6 — Áo của các cụ về già. Kín sần. 7 — Chuyển chiết tú. Vì kiêng tên một ông vua mà chữ này suýt mất. 8 — Tên họ bi đỗi của bợn hoàng phái nhà Trần đầu hàng giặc Nguyên. Chữ nhỏ. 9 — Tên chử cây « xấu hổ ». 10 — Nhà tối tăm thường thế. Cá meo miệng. 11 — Tên y khoa của một cây rất thông thường mà người minh đong đã chữa seo.

ĐỌC

1 — Thu âm. 2 — Một hạng thư. Mắt trời mọc đã cao rồi. 3 — Rượu bế.

men. Hiền sĩ ở là. 4 — Không súc. Ngu dâm. 5 — Xếp chất. Tiếng tôn xưng người đồng bối với mình. 6 — Lý Bach thời Thịnh Đường. 7 — Ở chung thi bay & người thi rất bậy. Soạn sách. 8 — Vàng... Tên dân Mông-cô (Nguyễn). 9 — Không còn nữa trên bồn đồ Áo chàu. Cụ Bùi Bằng Đoàn. 10 — Nam yô (chữ Phạn). Đề tỏ rằng mình không bạo. 11 — Cha.

GIẢI ĐÁP BÀN Ô KÝ TRƯỚC NGANG

1. Xuân hương — 2. Nga mi — 3. Át Ô nô, Ca — 4. Tân, Man — 5. Chính tông — 6. Hứa, U, Nát — 7. Ưu, Ty, Nị — 8. Chênh — 9. Giải ngạch.

ĐỌC

1. Xuất chúng — 2. Tả hữa — 3. Áo, Nia, Cà — 4. Ngô, Thị — 5. Hán-thuyền — 6. U mờ, Ông — 7. Ơi! Môn, Hạ — 8. Cau án — 9. Giảng tịch.

X	U	N	H	U	O	N	G	A	M	I	J
U	T	A	T	T	M	C	H	I	N	H	T
N	G	O	O	N	A	O	N	O	E	N	O
G	A	N	N	T	M	T	T	O	N	H	C
A	C	E	E	H	U	U	U	U	E	E	H
I	I	H	H	T	N	N	N	N	I	I	N
C	C	O	O	O	A	A	A	A	C	C	A
G	G	I	I	I	G	G	G	G	G	G	G
A	A	N	N	N	A	A	A	A	A	A	A
C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E

Hỏi những ai đang thiếu hạnh phúc...

Hãy mau gửi thư về hỏi thầy

NGÔ - VI - THIẾT

28 Bourrin — HANOÏ

Thầy Thiết sẽ hào cho ta biết cách đi tới hạnh phúc đời đời, nhất là về công danh sự nghiệp, tình duyên và con cái, c้า cải và bệnh tật. Ta chỉ cần gửi chữ ký của ta, tên tuổi và kèm theo ngân phiếu 1p. trong hai ngày sẽ nhận được những lời khuyên răn và sẽ được biết số phần ta ra sao.

Vì nhiều việc quá xin miễn tiếp khách tại nhà.



Bạn có thẻ từ chủ được không?

Bạn trả lời bằng « có » hay « không » những câu hỏi dưới đây?

1 — Nếu một người quen biết của bạn đột nhiên có rất nhiều tiền, bạn có ghê ghét không?

2 — Bạn có thù hận những người chỉ chích bạn không?

3 — Bạn có lèn tiếng và ngắt lời người ta trong những cuộc tranh luận không?

4 — Bạn có ý tưởng cho là « may rủi » hay là « số phận » sự thành công của người khác không?

5 — Có khi nào, trong khi nói chuyện với nhiều người, bạn thực tình bênh vực một mặt dư luận trái với ý bạn không?

6 — Bạn có khỏe dễ dàng hơn những người cùng tuổi và cùng phai (dàn ông hay dàn bà) với bạn không?

7 — Một đôi khi bạn có thấy buồn rầu và chán nản không duyên cớ rõ ràng không?

8 — Có ai nói bông đùa bạn hay nhạo báng bạn nữa, bạn có xấu hổ không? Thực tình bạn có lấy làm khó chịu không?

9 — Bạn có dễ cười hơn những người bạn có dịp được gặp không?

10 — Bạn có tinh nhận xét những tật xấu hơn là những nét tốt của người khác không?

11 — Một đôi khi bạn có mất tự chủ cho đến nỗi đập phá đồ đạc không?

12 — Bạn có thể nhận được ra rằng bạn đã có lỗi, một khi chuyện đã xảy ra rồi không?

13 — Bạn có cho rằng những sự thành công của bạn là ở tài bạn ra cả không?

14 — Bạn có cho rằng người tự tú cũng có khi tỏ ra là can đảm không?

Bao nhiêu « không »?

Không có « không » — Bạn thiếu tự chủ. Bạn có thẻ là một người

ngông nǎv. Hãy coi chừng những cái chỉ đột ngột.

1 đến 5 « không » — Bạn là người dễ xúc cảm quá. Phải cẩn thận, nếu bạn cầm lái một chiếc ôtô. Trong những khi nói chuyện, càng cần phải xét minh kỹ càng.

6 đến 10 « không » — Vừa phải.

10 đến 12 « không » — Bạn có đức tính tự chủ đáng quý.

13 đến 14 « không » — Có lẽ bạn đã không nói sự thật.

(Marianne)
M. dịch

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

GIA ĐÌNH VỚI HỌC SINH

Số y tế và học đường thường sẵn sàng đến sức khỏe của các trẻ em, nhưng phần lớn phải cần đến gia đình của chúng nữa. Vậy hãy phân các bậc cha chú trong nhà như nhau.

1) Trẻ em cần phải ngủ ít khi chúng đang ngủ dậy giấc. Đứng bắt chúng thức khuya bao giờ, cho chúng đi nằm sớm để chúng có thể tự nhiên thức dậy được một em nhỏ 7 tuổi phải ngủ 11 giờ, 10 tuổi phải ngủ 10 giờ, và 15 tuổi 9 giờ một ngày.

2) Buổi sáng nếu trẻ an ít thì không có lợi cho giờ học cuối cùng ở lớp của chúng. Chúng sẽ ngủ nhiều hơn là để ý đến nhau thay giangs. Nên cho chúng ăn đầy đủ.

3) Nếu trẻ em bị ho, sốt thì nên xin cho chúng ở nhà ngay. Vì nếu đi học, không những hại cho chúng mà lại hại cả cho vệ sinh chung của lớp học nữa.

Các phụ huynh học sinh nên lưu ý những điều gán dí nhưng cần thiết này cho

(Vie et Santé)
Cô Bảo Văn

Lậu kinh niên...

Mắc lậu kinh niên sáng ra tì mà (goutte militaire) hoặc thúc khuya mệt nhọc, nồng rưỏng lại ra tì mỉ là do trùng lậu đã ăn xung sinh-dục-hạch (prostate); hoặc không có mủ nhưng trong nước tiểu nhiều vẫn là do trùng lậu đã áo xuống kholết dục trong thời kỳ. Kip dùng thuốc lậu số 13 của

ĐỨC THỌ - ĐƯỜNG

131. — Route de Hué — Hanoi

sẽ được khôi mau và chắc chắn, giá Op.60 một hép.
Nhân chia khoán các binh phong linh
DẠI LÝ: Hiệu sách QUANG-HUY, Haiduong

PHẢI TRỪ CHO HẾT CHẤY RÂN

CHÁY RÂN, ở trẻ con thường làm chán bị thiếu máu, ghê lở, nổi hạch ở cổ và nhiều bệnh khác nữa.

Có chấy rân phải coi là một bệnh rất hay lây. Lai vì nó để bệnh hôi, bệnh sốt rét, dịch hạch ở người và sang người khác.

Ở Đức, có chấy rân coi không như một bệnh mà là còn là một sự ghê gớm bẩn thỉu mà người ta làm hết cách để trừ tiệt.

Cách sinh sản của rận chấy

Con cái nhún hòn con đực, đẻ chừng 50 trứng trong vòng 6 ngày. Chấy con nở ra và 18 ngày sau lại sinh hóa ngày được rồi.

Khi con cái đẻ, trảng bàng liền vào chán (tổ cung làm ngứa da đầu). Nếu gãi lâu sẽ thành mạn và tùng ghép ở đầu. Người ta thấy ở đầu trẻ con một tùng ghép nứa dưới thiền không biết cơ quan nào là chung nứa! Biết bao nhiêu người (kể cả người An-nam chúng ta nữa) lại chờ đó là điểm đưa bê khôle mạnh mà không đám dung đến lui chấy « cưng » ấy mới ký chử.

Cách chữa

Lấy lược dày mà chải tóc. Nhưng thê chửa đã trừ hết được chấy nứa chúng nhiều quá.

Lúc đó et cách ba ngày lai xoa lên hai thùi dầu olive và dầu tủy (pétrole) hòa đều nhau. Như thế là đã giết được bụi chấy « trưởng thành » và chỉ việc gội đầu bằng xà phòng cho thật sạch mà thôi.

Lúc đó se không ngừa nữa (dầu tủy và dầu olive còn thường dùng để chữa bỏng). Ta còn triết tráng chagy bằng nước dấm pha eau sublimée (Glycerin sublimée trong 1 lít dấm). Lấy lược chải thi se hết mọi tí tráng.

Nên nhớ rằng : khi nào còn nhiều tùng ghép ở đầu thì chờ nứa dùng dấm pha sublimée se bị dộc. Chỉ nên dùng nước dấm pha lùa thái và vò sau lâu lâu, nếu còn nhiều tráng thi dùng lượt nữa cũng không hại.

Nhưng mun ở đầu se khỏi ngay khi giết hết chấy. (Vie et Santé)

Cô Bảo Văn dịch

Rượu Chồi Hoa-Kỳ

Các bà sinh nở muốn khi ra cũ, được đó da, thẩm thấu mạnh khỏe như thường, không lo té-thấp, đi lại được ngay. Chỗ zox Rượu Chồi Hoa-Kỳ thì không lo ngại gì hết. Rượu Chồi Hoa-Kỳ này trị được nhiều chứng rất giỏi là : Sinh nở, té-thấp, thể-thao, đau lưng, đau minh, đầy bụng, đau bụng, chảy胎 mồi mêt, tim hít, sao gan, bi đòn, bi ngã, chảy menses, đau bụng, cảm hàn, cảm thử, xoa điều khởi hất, kiêm hiệu và vỗ cổng. (Ai nǎn mua xin cứ hỏi ở các nhà Đại-ly)

Phòng-tich CON CHIM

& khắp các tỉnh Trung, Nam, Bắc-Kỳ Cao-Mèn, Laos.

LU'Q'M LẶT

Những thái cực của cái nhỏ võ cùng tận

MUỐN CO một ý tưởng về sự bé nho người ta không thể tưởng tượng rày được của những nguyên tử (atom) làm thành các chất và những phân tử (molecule) do nguyên tử hợp lại, phải cần đến những thí dụ của nhà hình họa Marcel Boll :

Muốn đến với một nghìn triệu (*million*) cứ mỗi giây đồng hồ một số, phải mất chừng 32 năm, không ăn, không uống, không ngủ. Muốn đến những phần tử của một giọt nước 3 ly đường kính, và cứ mỗi giây đêm được một đồng có nghìn triệu nguyên tử, phải mất 40

thời gian trước ấy, nếu người ta thay đổi hoàn cầu biết tên ngày nay, nhiều người thưa nứa là những thưa đồng.

Nếu trả ra một câu bέ lợt lồng — mà người ta đã nói cách vài năm đây — biết đọc từ bốn tuổi, tiếng Đức, tiếng Hán và tiếng La-tinh, thì ông Tasse chiếm giải thưởng. Được sáu tháng ông đã biết nói, mười bảy tuổi, làm thơ. Hoendel viết ba cuốn ca-kịch lúu mứa một tuổi; Mozart, khi chín tuổi đã được người ta học những bản dan của mình. Mười hai tuổi, Pascal đã biết những bài đố khy-hà-học Euclide. Mười lăm tuổi, Bossuet diễn giảng trong những bài thương lưu tri thức. Vào trạc tuổi ấy, Fénelon cũng có những hành động của Bossuet. Sau hối, hồi mươi bảy tuổi, Coade đã biết những khía học tinh xảo hơn hết về phép dùng binh.

Cây ăn thịt người

Ong đảo Madagascar có những cây ăn thịt người, người bắn xır thờ phung như những vị thần linh, vẫn đang người sống làm lát vật và không chịu chui cho người Âu-tây biết chỗ những cây ấy mọc.



RUOU CHỒI HOA-KỲ
Hộp lớn : 150 grs, brat : 500
Hộp nhỏ : 80 grs. > 3700

Bó là một thứ dứa khổng lồ, thân cây chia vòi do được hai thước và lá, tựa lá những cây ăn xác bò, có tính chất ăn thịt sinh vật. Cây ấy cao độ vài thước, trên ngọn có những lá rát nhọn và đầu lá như hình mó dưới một con chim. Một thứ mèo đặc, có tính chất ăn thịt mèo người, vượt ở thân cây ra. Phải mất gần sáu ngày để cho cây ăn hết người, áy tiêu hết một người, đặt lên mèo tám lá quai gò kia để làm lát.

Tôi này những nhà thám hiểm vẫn không tìm thấy cây ấy. Năm 1932, một ùy ban riêng của Hội địa dư Luân-dôn cứ đi — lăn san cống — cung chịu về tay không.

Một tờ báo an ủi người ta

NGUỒI TA biết rằng ông Rockefeller đã nhanh chóng một tờ New York Times chỉ in có một bản, riêng để cho ông đọc, trong là một thế giới tốt tươi, trái ngược lại sự thực của ngày nay, theo những ý tưởng yêu nhau loại của nhà triều phu.

Một bản đóng nghiệp ở Mỹ, ông Hopkins đã theo cái sàng kiểm ấy. Vì đã chán viết những tin tức xấu xa, ông vừa mới xuýt bắn một tờ nhật trình trong là một thế giới theo ý tưởng muôn. Xem tờ báo hàng ngày ấy, độc giả được tin nước Mỹ đã gả hời Quốc liên và nhó có sự can thiệp của bối, nước Nhật đã trả lại những đất đã chiếm được ở Tàu.

Sau hết muốn cho độc giả thường thức hơn những sự đánh lừa ấy, trong báo có một mục nhau de là — tiếc thay! — là刊登 — Áo mộng, trong ấy đăng toàn những tin tức thực sự.

Và, một điều đáng yê u là cài thi nhau triết ấy được độc giả hoan nghênh.

Ái không có 120 triệu ?

KHÔNG ai không biết rằng trong nước biển có vàng : 50 mil grammes mỗi tần nước. Nhưng bạn có biết rằng, nếu lấy vàng ấy ra chia đều cho chừng 1500 triệu người trên trái đất, mỗi người sẽ được một mén là 120 triệu không?

Người ta lo cho những cuộc xô số

công thai số liệu diệt mất, nếu thi hành được ý tưởng ấy.

(Marianne)

Mành sao mắt tích

NĂM 1885, người ta tìm thấy ở miền Arizona (bắc Mỹ) một cái hốc rộng một cây số, vết tích của một mành sao rơi xuống. Từ đây người ta đã công tìm kiếm mành sao ở chỗ ấy mà người ta không biết ở miền tinh tú nào rơi xuống: Mành sao hốt tim thấy nặng 460 tấn, đã mang về trong bảo tàng viện ở Mỹ. Những việc tìm kiếm đã tốn tới 50.000 dollars, song dù phi lòn lòn lao áy với những khi có rất tinh tế đã đồng vào đây, người ta vẫn chưa tìm thấy toàn khối mành sao, nặng ước chừng 360.000 tấn.

Gần đây người ta — lai bắt đầu và đã thấy có kết quả. Khoan một lỗ sâu tới 225 thước thì chạm phải một chất có kẽm mà người ta cho là mành sao kia. Song những nhà vật lý học nói rằng mành sao rơi đi ởanh trên 30 cây số một giây, tất phải chún xuống sáu bón.

Một tục truyền Áo-độ nói rằng một ông thin hiện lên trên một cái xe lửa đã chún xuống đất ở chỗ ấy. Vậy có thể rằng tục truyền ấy với sự thực cũng có liên lạc với nhau.

(D. I.)

M. dịch



Những người không có bất động sản cũng 1p00 bạc thuế thi bất động sản là thế nào hả bồ?

Bồ là chẳng ! động là động, sán là đế, là những người đế ra mà chẳng động dại gì ấy mà !

PHIUC-LƠ'II

AVENUE PAUL DOUMER, HAIPHONG

Articles de Nouveautés
Chapellerie, Parfumerie
Lunetterie — Cravates
Chapeaux Feutres

SACS

POUR DAMES & DEMOISELLES

ĐÔI BẢN

TRUYỆN DÀI của NHẤT-LINH

(Tiếp theo)



DŨNG mở cửa ra hiên đứng. Trời chưa sáng rõ; trong sự yên tĩnh, những cái sán gach chàng thấy rộng hẳn ra. Bóng giàn hoa in mờ mờ trên hiên ngay chỗ chàng đứng. Dũng nhìn lên: mảnh trăng bã tuân mòn hòn hắt một nửa và trăng nhạt quá nên Dũng tưởng như dương chìm vào trong màu trời, có làn nước phủ qua. Dũng ngồi đợi cửa. Bên chân chàng rải rác những đám đất vụn. Chàng dè ý nhìn kỹ những con kiến dương tha dắt dắt trên miệng tò và ngầm nghỉ:

— Tại này dậy sớm và chăm làm việc ghê.

Chàng có cái ý tưởng so sánh công việc đặt những viên đất nhỏ và giống nhau của lũ kiến với cuộc sống của Trưởng và Bình, hai anh chàng, cuộc sống vô vị và ngày nọ tiếp theo ngày kia giống nhau như những viên đất kia. Hai anh chàng sống một cách bình tĩnh được, chắc vì không bao giờ nghĩ lời thời cũng như những con kiến kia chỉ biết đặt những viên đất và không bao giờ có ý đợi chờ ngày mai để lại làm những công việc đó. Dũng ngầm nghĩ:

— Đau khổ chỉ những người nào sống bao giờ cũng như có ý chờ đợi một sự gì mới khác với ngày hôm qua. Nhưng có sống

như thế mới là đáng sống.

Chàng đứng hẵn dậy và nói với mình bằng tiếng Pháp:

— Thế còn mình, mình đợi gì?

Chàng nhìn về phía nhà Loan và tự nhiên thấy đỡ bão khoán. Chàng sẽ cưới Loan làm vợ, về ở với Loan bên ấp Quỳnh Né, rồi suốt đời hai người gần nhau, yêu nhau mãi mãi... Dũng không dám nghĩ quá nữa vì câu hỏi: « Thế rồi sau làm sao? Lại ngày nọ kế tiếp ngày kia... Không chờ đợi » hình như dương quanh quẩn ở trong trí và sẽ làm mất hẳn cái vui của chàng. Dũng không dám nghĩ xa hơn, cố tưởng tượng ra vẻ mặt vô tư lự của Loan, và dõi mắt của nàng lúc nào cũng như sắp sẵn một nụ cười.

— Chắc lúc này em tôi chưa dậy.

Một tiếng động làm chàng ngừng lên, chú ý. Bên kia vườn, Dũng thấy ông tuân đương đi với vàng, nhưng dòn đèn như không muốn che ai biết. Chàng với cui xuống, nhìn những con kiến. Nhưng chàng vẫn khó chịu vì không thể nào không nghĩ rằng cha mình ban đêm đã chôn sang bên nhau cô Ba và phải trở về thật sớm để cho Hai không biết.

Một lúc sau, tiếng ông tuân gọi dậy từ rầm rộ ở nhà trên, có vẻ một người mới thức dậy. Dũng

mỉm cười, nhưng lắc đầu tức bức vì thấy mình cứ nghĩ luẩn quẩn đến những chuyện đáng lẽ không nên nghĩ tới.

Chàng trở vào giờ sách đọc cho đến khi người nhà xuống mời ăn sáng. Ông tuân và bà Hai đã ngồi ở sập bắt đầu ăn. Dũng múc cháo vào bát và vừa ăn vừa cố nghĩ một câu chuyện gì để nói cho đỡ khó chịu.

— Đêm qua, con chân chọc mãi không sao ngủ được.

Bà Hai nhìn ông tuân nói tiếp:

— Thầy đêm qua chắc ngủ cũng không yên.

Ông tuân vuốt râu thật nhanh trên máy cái. Bà Hai quay lại bão dồn tớ xuống lấy thêm bát dưa, tuy trong mâm dưa cũ. Dũng lo ngại nhìn bà Hai đoán chắc bà sẽ sinh chuyện nói day nghiền ông tuân như mọi lần. Dũng vừa ăn vừa đợi nhưng mãi không thấy bà Hai nói gì. Chàng ăn với vàng cho xong việc nên không có đủ can-dâm gõ con gà hôm ấy nấu không được rừ. Bà hai hỏi Dũng:

— Ông tú đã về chưa?

Dũng đáp:

— Tôi cũng không rõ. Đã lâu tôi không sang nên không biết.

Chàng làm như không bao giờ dè ý đến việc nhà ông tú. Ra ngoài, Dũng nhẹ hẳn người.

Ánh nắng đã xuống đến nửa sân; trên những tấm khăn bún treo ở giàn thép, bóng lüyü tre rung động. Dũng nhìn máy cái sàng cau phoi trên mặt bê nước; những miếng cau lồng đồ thắm như có ánh nắng đong lại nhắc Dũng tưởng đến những ngày cưới vui vẻ và những gò má hồng của các cô dâu.

Dũng nghĩ không gì hơn là lại chơi hai vợ chồng Lâm, Thảo. Chẳng tự nhiên thấy buồn họ hai vợ chồng ông giáo có lẽ lúc này cũng đương buồn vì không biết làm gì cho hết ngày chủ nhật.

Khi đi qua chợ huyện, một cái xe đạp đè trù qua gốc cây khiến Dũng ngừng lại. Xe ai như xe của Trúc. Dũng nhìn ngoái.

— Anh Dũng.

Trúc ở trong một quán nước di ra, vừa gọi vừa lấy tay vẩy:

— Anh lại đây!

Dũng nhìn hai ống quần tây vàng lấm bùn của Trúc và tự nhiên thấy vui vẻ. Có lẽ vì tại chàng đoán thấy Trúc sáng nay cũng đã chịu qua nỗi buồn như chàng. Dũng nói:

— Sao chịu khó thế. Đường lầy lội mà cũng mấy mò lén được. Anh định đến thăm ai?

Trúc kéo Dũng vào ngồi ở ghế hàng:

— Anh vào đây đã. Không gì bằng di mươi cây số rồi tôi mới được uống một bát chè tươi nóng và ăn một bát bún riêu hơi lèn ngút.

Chàng quay mặt vào trong:

— Cố hàng làm thêm một bát nữa. Nhớ chiên cho thật nóng như mọi lần và cho nhiều ớt, thật nhiều ớt cay vào... Trời lạnh quá.

Dũng ngầm nghĩa hạn bồi lâu rồi nói:

— Anh bình như không bao giờ biết buồn là cái gì?

Trúc đáp:

— Vì tôi đã nhất định thế rồi... Bây giờ ăn đà.

Dũng nhìn những người qua lại, ngẩn ngơ :

Mlle Thuy-Quy, tôi-nghiep khoa diêm trang tại Paris giúp việc massage (soa nán manucure istra móng tay) maquillage (danh phan). Rất đẹp.

Máy uốn mi cong, vú nở, răng xinh

CAC MÁY ÁU MỸ TÓ SỬA

SOINS DE BEAUTE ANGLAIS & AMÉRICAINS — MASSAGE & MAQUILLAGE MODERNES, ÉLEGANTS
Máy uốn lông mi 0 p90 — Biết mặt hộp kem, phấn, chi, son hay brillantine: Oyster (Con Hến), Honbigani, Tokalon, Gorlier, Bourjois, Léphantique, Coty, Orsay, Resenthal, Ecladur, Catex, Inoxa, Riels, v.v. Nếu mua từ ống, giá lớn. Răng trắng sứ thêm trắng bóng đẹp. Răng đèn đánh trắng êm không đau. Khe răng, răng

bàn trắng hết bằng máy tôi tản Áu-Mỹ, không hại men răng.
Da trắng mịn tươi đẹp mài 2p, 3p, một hộp — Tóc dài, ruộm tóc den, bóng và bạch kim, tóc rung, rung long, gân, lông mì dài cong, chứng cá (khối nhau, không cùa vết thâm, không phát lật), nốt sần non mặt, đèn giả 1p, 2p, 3p, một hộp — Tóc mọc, giảm mả, tàn nhang sạch bắn, seo, lông mày mọc thâm, vết son trâm đen, gầy, béo, nở rộ (tròn đẹp mài) đèn giả 2p, 3p, một hộp — Nổi rõ, bôi kem, rango trắng bồi nách, nở da, Op50, 1p, một hộp. Trí da rán, nước nhỏ mắt đẹp sáng, đèn giả 1p, 2p, một hộp — Thuốc trẻ đẹp lai (tươi da), xanh tím (nồng) 2p, 3p, một hộp. Máu phấn, má da lụa đậm rất hợp. Dip, dao, kéo, Massesson

18p, mặt nạ cao-su, đỗ nến ticc giá 1p80, 2p80, 2p. Rất đắt dù đỗ nến sáp.

Ở xa xin gửi tinh hóa giao ngan, lập hàng ở nhà giáng thép hay ga, rồi trả tiền tại đây. Hồi gi xin kèm tem để trả lời.

MỸ - VIỆN AMY — 26, Phố Hàng Than, Hanoi

— Lúc này đã ăn rồi.
— Ăn gì?
— Ăn cháo gà. Nhưng không
ngon lắm.
Dũng nhớ lại và mặt bà dì ghê.
Trúc nói:
— Bún riêu nồng chắc ngon
hơn.
— Ý thế.
— Thế thi ăn nữa. Cứ ngon là
an, còn ngoài ra là hão huyền cả.
Ăn xong, Trúc giặt xe đạp đi
bên cạnh Dũng. Đoán là Dũng có
sự gì buồn, Trúc hỏi:
— Anh hình như lúc nào cũng
buồn.
— Có lẽ tại lý nào cũng thấy
nhưng không biết làm gì cả.

Trúc cười đáp:
— Ngõi giờ. Tôi cũng vậy. Sáng
bỗm nay, tôi vác xe đạp ra công
áp, không nghĩ ngợi gì, nhất
định đi, bất cứ đi đâu, miễn sao
cho hết ngày. Ra đến ngã ba,
thấy cái « ghi » xe đạp xoay về
phía này.

Ngừng một lát, chàng nói
tiếp:

— Cố lẽ vì tại phía này có cò¹
hang xinh và có bún riêu ngon.
Anh có thấy ngon không?

Dũng gật, nhưng thực ra chàng
không để ý đến cò hàng và
cũng không biết bún riêu ngon
hay không.

— Bây giờ ta lại anh chị Lâm.
— Tôi cũng định thế.

CHƯƠNG IV

Hai người đến trước cổng
trường học. Lâm và Thảo chạy
ra mừng rỡ rồi rit. Dũng biết là
Lâm, Thảo đương mong mỏi
khách đến chơi, mà chàng đến
tức là hợp với lòng mong mỏi
ấy. Chàng ngầm nghĩ:

— Chắc hai vợ chồng từ sáng
đến giờ nói chuyện vui vẻ với
nhau sấp đến lúc chán rồi thì
có khách tới.

Dũng chọn một cái ghế bánh,
kéo ra phia có ánh nắng rồi ngồi
ruồi hai chân cõi khoan khoái.
Chàng châm điếu thuốc lá hút.

— Cứ ngồi như thế này suốt
cả ngày hôm nay cũng được.

Chàng mỉm cười nghe hai vợ
chồng Lâm và Thảo cãi nhau.
Lâm nhất định pha nước chè tần
lấy cớ rằng cà-phê uống đau dạ
dày, còn Thảo thi nhất định mời
khách uống cà-phê lấy cớ rằng
uống chè tần đau bụng.

Dũng đưa mắt nhìn Trúc:
— Anh còn có thể uống gi
được nữa không?

— No nê hết sức rồi. Nhưng
nếu uống cà-phê vì pha cà-phê
lâu, mất được nhiều thì giờ
hơn.

Dũng tự nhiên thấy thích nói
đùa vì trong óc chàng lúc đó
không bạn một ý nghĩ gì. Chàng
nói:

— Muốn chiều cả anh lẫn chị,
chúng tôi xin uống cà-phê lần

vào lòng chàng một ý muốn tha
thiết: chàng mong Loan nhô
chàng hơn là chàng nhở Loan,
và Loan sẽ đi tìm chàng để gặp
mặt. Chàng tin chắc rằng thế nào
bỗm nay Loan cũng đến chơi
đây, tuy chàng biết sự tin ấy là
vô lý.

Những giọt cà-phê rơi xuống
làm xong nước ở trong cốc. Thời
giờ thong thả qua. Anh nắng ở
trên tường xuống thấp dần;
ngoài hiên nắng, mấy con ruồi
thỉnh thoảng bay vụt lên rồi lại
đỗ nguyên chỗ cũ. Mấy cây cài
treo ngược trên giày thép còn
thừa ít hoa vàng; Dũng nghĩ
đến những ngày gần tết, ngoài
sân nhà phơi đầy cài đẽ muối
rưa nén và những con ong ở đầu

dơi cài chết mà thôi.

Trúc mỉm cười cầm ống Thảo:
— Không nên triết lý cao xa.
Ta nên đợi và hiện giờ đợi một
việc gần đây, vì hình như chị Lâm
muốn cho chúng mình ăn cơm.

Thảo vui vẻ đáp:
— Phải đấy. Nhưng ăn xong,
ta làm gì?

— Đây, chị lại nghĩ loli thời
rời. Ta hãy biết nghĩ đến ăn đã.
Nếu nghĩ loli thời thì thời nào
cũng đến cái chết mất.

Thảo gọi người nhà rời nói
với Dũng:

— Hay tôi cho sang mời cạ
Loan.

Dũng vội can:
— Thôi, tiện thì ăn, không
nên mời.

Nhưng Thảo cứ bảo người nhà
sang mời Loan. Dũng vội nói:

— Mời mọc thành ra có vẹ
long trọng, mất cả tự nhiên.

Thảo có ý hơi ngạc nhiên:
— Mời chị Loan chứ mời ai
đâu.

Dũng nói liều:
— Chắc cô ấy chẳng đi được vì
hình như bà Tú mệt.

— Chiều ý anh vậy.
Dũng nhìn Thảo xem nàng
nói câu ấy vô tình hay cố ý.
Thảo giáng giải:

— Tại hôm nay tình cờ họp
mặt. Thiếu một người thành
chưa được vui toàn vẹn.

Dũng mỉm cười là lấy một
diều châm tiếp vào diều đương
hút giở. Lâm nói:

— Đã đến diều thứ ba.

Dũng đếm những diều thuốc
lá còn lại trong gói:

— Còn đủ để hút cho đến
chiều.

Có tiếng động ở ngoài vườn;
Lâm, Thảo và Trúc cùng nhìn
ra. Dũng thốt nhiên thấy quâ
tum đậm mạnh. Nhưng chàng
không quay mặt lại, yên lặng
nghe tiếng giày lao sạo trên
đường. Tiếng giày chàng nghe
thấy rất nhẹ như tiếng giày một
người con gái.

(Còn nữa)

Nhất-Linh



chè tần. Cà-phê trước, chè tần sau.

Chàng tiếp theo:

— Lưỡng cử, lưỡng tiện vì
như thế vừa đau dạ dày lại vừa
đau bụng.

Một lát lâu, Trúc xoay về phía
Dũng, đột ngột hỏi:

— Có Loan đây nhỉ thế nào?

Dũng cúi xuống tìm chỗ gặt
t้น thuốc lá, thẩn thờ đáp:

— Tôi cũng không biết rõ. Đã
lâu lám không sang...

Dũng thầm tính mới biết rằng
đã hơn nửa tháng nay chưa gặp
mặt Loan. Câu hỏi của Trúc gieo

bay về dãy sân. Vì thế, mỗi lần
trông thấy hoa cải vàng, chàng
lại có cái cảm tưởng ngộ nghĩnh
rằng những bông hoa đó hình
như dương tuồng nhử những
con ong.

Bốn người ngồi yên cùng đợi
cho cà-phê xuống đầy cốc. Trúc
nói:

— Chúng mình bình như
dương đợi ai.

Lâm nói:

— Không nên đợi ai cả, vì đợi
ba giờ cũng buồn.

— Chính thế. Nếu sống mà lúc
nào cũng đợi thì tự nhiên là chỉ

GIA HẠN 25 HÔM ĐỂ NHƯỜNG QUYỀN QUẢNG CÁO 3 THỨ THUỐC THẦN CHO CÔNG-CHÚNG

Nhà thuốc THƯỢNG-BỨC xưa nay đã thi hết cách quảng cáo cho ba thứ thuốc CACHET DU TIBET, KINH-TIỀN TUY TIỀN (tức Khang by tráng dương kiện thận hoàn), BỒI NGUYỄN TIỆT TRÙNG. Nên nay ai nói tên 3 thứ thuốc ấy, thi cũng diễn rõ là những thuốc ấy có những hiệu-lực gì. Song sự làm cho nhiều người biết ấy là do cái tài lâm quảng cáo của nhà thuốc THƯỢNG-BỨC, nên cũng có một số người biết mô chí, tin. Nay nhân dịp bán giá hạ 3 thứ thuốc nói trên trong thời gian năm vừa hết. Nhà thuốc THƯỢNG-BỨC muốn nhường quyền quảng cáo 3 thứ thuốc ấy cho công chúng, vì nhà thuốc tin rằng công chúng nào đã biết đích đáng-lực của ba thứ thuốc đó mà giới thiệu cho người khác, thi sẽ có một mảnh lực làm cho họ tin ngay, hơn là nhà thuốc tự làm quảng cáo lấy. Nên nhà thuốc nhất định giá ban bán giá quảng cáo 25 hôm nay. Kể từ 15 Mars nay, mong rằng khắp nhau em ai đã biết những công dụng của ba thứ thuốc đó, nên sẵn lòng giới thiệu hoặc quảng cáo cho khán giả ai đều biết, nhà thuốc rất cảm ơn. Nói qua những hiệu lực của thuốc: 1) CACHET DU TIBET, Op60 mua một hiệu-mật. Thuốc này chuyên dùng cho những người đi chơi sặc bệnh. Vì công hiệu của thuốc đó là trừ vi-trùng khi đối nhập vào đường tiêu. — 2) KINH-TIỀN TUY-TIỀN, tức Khang by tráng dương kiện thận hoàn, hộp iôn 2p0, lấy 1p. dùng được 5 bón; hộp nhô 1p. lấy Op60, dùng được 2 bón ruồi. Thuốc này đặc dụng cho vua Khang by xưa, đã được hàng vạn người dùng khỏi bệnh thận hư, di-tinh mộng-tinh, lãnh-tinh, tinh loãng, giao hợp không xuất tinh, đau lưng, nước tiểu vàng, mắt mờ, tóc rụng, biếng mệt, con cái. Thận hư nặng, cũng chỉ dùng 1 bón là kiểm hiệu, 4, 5 bón là được mãn nguyện. — 3) BỒ NGUYỄN TIỆT TRÙNG, 1p50 lấy 1p00. Chứa những nguyên sau khi bỏ iện phòng linh, Láu, Giang-mai-Hạ-cam, hoặc bị bệnh úy đã về thời kỳ kinh-niên, từ 1 đến 15, 20 năm, mà thấy trong mình mệt yếu, hấp-thị rụt, chân tay mỏi, tóc rụng, tiền tiền khi vắng khí trong, có vần đục, quỵ đầu (đầu ống) hoặc cưa mồm (đầu bả) vứt, ra chất nhón, (khi bị hoặc mồm) nọc bệnh mà lại còn bồ súc khỏe, bởi nguyên khí hư trước nữa, nhẹ 1 hộp nặng 4 bón.

THƯỢNG-BỨC 16 MISSION — Phố Nhà Chung — HANOI — và các đại lý các tỉnh — Đại lý tại Hanoi hiệu BACH-GIA 71 Phố Hàng Nón

BÀU HỘI VIÊN THƯƠNG MẠI

Có tất cả tám ghế tây và hai ghế ta. Tám ghế tây thì không cần có tài cung tranh ngồi, vì chỉ có tám người muôn ngón, thành thử mỗi người có đủ một ghế rồi, ai còn tranh lấy hai ghế làm gì! Càng bối lè mà về phe người Pháp chẳng xảy ra chuyện gì là lụng hay lâm ý. Các ông ra ứng cử ngồi từ bờ tại ghế như những ông dựt ốc cát (ngồi trước di thi xưa). Mùa cử tri của họ vừa dân bà vừa dân ảng cũng lặng lẽ đến bỏ phiếu vào hôm rồi lại lặng lẽ quay đi. Tuy vậy, những xe ô tô của các ông bụt ốc cũng đi lại lại tới tấp để đón cử tri đến phòng Thương mại và đưa cử tri về nhà.

Về phe người Nam thì vui vẻ lắm; và nhiều chuyện lắm, vì có hai ghế mà những bốn ông cũng cùng muôn ngón. Giả thiết nhường nhau, hai ông ngồi và hai ông đứng, thì làm chi có chuyện.

Bốn ông ấy theo thứ tự A. B. C. là:
Ông Phạm Lê Bồng, bán pháo và chủ báo. Nếu ông ta có chủ tâm buôn áo nữa thì ông ta sẽ thành một bài thơ từ tuyết ngay. Chẳng hạn :

Phạm-lê-Bồng bán pháo
Chủ nhiệm hai tờ báo
Xí Sô với Nam Cường
Hồi bao giờ buôn áo?

Áo ráo là áo quan. Mùa áo quan là áo tráo.

Ông Phùng vẫn Mậu, bán dĩnh đồng ở phố Hàng Đồng, cố nhiên.

Và cố nhiên dung cung điện với ông Phùng như Cường bá son tắc-ké Trong hình thù ông này cũng na ná giống con tắc-ké. Giống tắc-ké cả cái cười dịp đôi của ông ta nghe như tiếng tắc-ké, tắc-ké, tắc-ké. Vá cái đức tính bám chặt của ông ta cũng giống tắc-ké nói. Bám chặt lấy cử tri.

Ông thứ tư và cuối cùng là ông Lê thuận Quế, con nhà đại phú thương Lê thuận Khoa. Ông ta có nước da que, có lẽ vì thế mà tên là Quế.

Còn diện mạo ông ta thì gần hết diện mạo một dân Nam Dương quanh đảo.

Đó là những nhà ứng cử. Còn những nhà bảo cử thì phần đông là các bà các cô. Thôi, từ nay các bà chẳng còn kè gò đòi nợ quyền! Bà nào muốn có quyền bỏ phiếu dùn dùn ông chỉ việc di buôn để đóng thuế bà báu sáu chục một năm trở lên.

Lần này là lần đầu các bà được cầm lá phiếu tra vào cái khe hởm. Nhưng đừng tưởng vì thế mà các bà bớt ngỡ. Các bà thao đào dề, thao nhúi dùn ông và có lẽ hồn da ông nứa. Vì dùn ông chỉ biết bỏ phiếu. Đằng này các bà lại biết mờ là phiếu ra rồi mói bồ. Như thế cai ông được các bà hổ vào khe hởm sẽ yên lòng không lo các bà phản ứng.

Vì phản ứng thì bao giờ cũng có, mà không phải chỉ dân ông mới phạm tội điều ấy. Tôi được biết câu chuyện khá buồn cười: Một bà được ô tô đến đón đi bỏ phiếu. Bà ung dung, đĩnh đạc bước lên xe. Đến cửa phòng Thương mại, bà hỏi :

— Thưa ông, tôi hỏi khi không phải, ông là ông nào?

— Thưa bà, tôi ông X. (tôi không làm quang cáo cho ai hết).

Bà kia với kêu :

— Ấy chết! Tôi đã trót nhận lời bỏ phiếu cho ông Y. mất rồi. Ông bàng lòng vậy, đê tôi bão ông Y. trả lại ông tiền đâu xang nhé.

Lại một chuyện nữa: Một thiếu nữ tám lăm vác mòn bài vào bỏ phiếu. Không rõ mỗi cái mòn bài và mỗi lá phiếu già buôn và già bán là bao nhiêu. Vá cô kia được lai bao nhiêu (một bài tinh dỗ khô giải) mà chịu mất công đi di về về nhiều lần thế?

Bà thấy phụ-nữ An-nam ghê chua? Thế mà không đê họ ứng cử hội viên, nghị viên thi thực ngày thu quá!

Số các thiếu nữ đi bỏ phiếu cũng

không nhỏ. Tôi được mục kích một việc xảy ra giữa (lại giữa) cử tri và ứng cử giả. Tôi đương nói chuyện với một người bạn. Một ông tươi cười tiến đến thì thầm mấy câu. Bạn tôi vội đáp:

— Thưa ông tôi có bầu biếc giấu! Cháu nó đi bỏ phiếu thôi đấy chứ!

Ông kia tưởng bạn tôi nói lốm, quay di lầu bẩm: « Có lẽ nó định lén mặt thúc bá với mình chàng? » Tôi cũng tưởng thế. Nhưng một lát sau, một cô rất xinh đẹp và chỉ vui trạc mười bảy, mười tám tuổi, từ phòng Thương-mại bước ra. Bạn tôi trả bão tôi:

— Cháu đây! Nó vừa bỏ phiếu xong.

Bấy giờ tôi mới tin là bạn tôi thành thực.

Có cử tri phụ nữ thì lẽ tất nhiên phải có những viễn « phò tá » dân bà hay con gái cũng được. Nghe nhu họ làm việc đặc lực làm.

Ông Phạm Lê Bồng lại có cả một bộ thư mưu mà ông lập ngay hén cạnh phòng Thương-mại. Trong bộ có một số đồng các bà các cô, và cả cô ông... Phạm-Tá, cánh tay trái của ông Phạm Lê Bồng (cánh tay trái vì ông Tá là đảng viên đảng Xã-hội, còn cánh tay phải của ông Bồng thì có nhiên là ông Bồng rồi, bay là pháo của ông ấy cũng vậy).

Ông Tá giữ tôi lại phân trần:

— Tôi giúp ông Bồng là lấy nhân danh một nhà thương mại. Còn về tư tưởng chính trị thì vẫn.. phân đối nhau như thường.

Ông Tá rõ khéo lời thời! Lấy nhân danh gì mà giúp nhau chẳng được!

Tôi viết đến đây thì vừa nhận đượclia ông Phạm Lê Bồng, và chỉ một mình ông ta đắc cử. Pháo nô nô, và tay trái làm việc cũng đỡ. Còn sơn con Tắc-ké thì có lẽ không được đánh lầm.

Nhị Linh

KỶ YẾU

ÁNH SÁNG



Đoàn Ánh Sáng

Ban Kiểm sát
Biên bản ban kiểm sát
hợp ngày 28-3-1938

Theo tờ đạt của ông Trưởng-han, ngày 21 Mars 1938.

Năm 1938 ngày 23 Mars, hồi 8 giờ tối, ban Kiểm sát đoàn Ánh Sáng đã đến nhà riêng ông thủ quỹ Nguyễn-tường Long số nhà 18 phố Amiral Cochet để khám những chứng chỉ thu và quỹ bối, có những ông này đến dự:

M. Nguyễn-tường Phượng, Nguyễn-văn Thành, Nghiêm-phú Lưu, Lương-ngọc Hiền.

Vắng mặt có giấy kiểu: ông Bảo-văn Huận.

Giấy má sò sách — Những giấy má chứng chỉ chí thi đều đúng cũ, sò sách bao ban đã yêu cầu ông thủ quỹ cho trả ký sốt làm lại như máu số cũ bao ban đã giữ lại. Trong mục « chí » bao ban có chí của ông thủ-quỹ đề rieng tiền có chí nhà điện 60/50 vào *compte provision* vi tiền ấy không phải là tiền chí ra.

Tiền quỹ của đoàn — Tình hình quỹ của đoàn đến ngày 23-3-38 như sau đây:

Tiền gửi nhà Pháp-hoa ngân hàng *compte courant* n° 4976 du 7-3-38
1.700\$00.

Thất tiền tại quỹ cũ:

43 cái giấy	1\$	= 43\$00
1	— 20,	= 20,00
21	— 5,	= 105,00
1	đồng 0,50	= 0,50
15	— 0,10	= 1,50
2	— 0,20	= 0,40
8	— 0,01	= 0,08
		170\$48

Bản ban có nhắc ông thủ quỹ liệu thanh toán hai việc:

Ngày hội r'ap Majestic và ngày bán hàng Gô-dà, ông thủ quỹ có hóa chì đẻ may mèo sẽ thu vé.

Bản ban xin thành thực cảm ơn han Quản-trị và biệt ban đã đê ý đến những lời thỉnh cầu trong các tờ trình trước và chinh đổi lại công việc tài chính, mong

rằng từ nay công việc khám xét sò sách sẽ dễ dàng và công việc bút toán sẽ hoàn hảo.

Đúng 9h30 các bộ viễn ban Kiểm sát giải tán, ghi những công việc vào biên bản này để trình ban quản trị cho ý kiến.

Làm 3 bản ngày 23 Mars 1938

Trưởng ban
Ng-tường-Phượng

Hội viên
Lương-ngọc Hiền
Nghiêm-phú Lưu
Nguyễn-v Thành

Kính mời các bạn gái
gia nhập Ủy ban Phụ-nữ

Đoàn Ánh Sáng

Hội đồng quản trị Đoàn Ánh Sáng trong buổi họp ngày 8 Mars, đã án định việc lập một Ủy ban Phụ-nữ, để ông đưa vào mọi việc của Đoàn khi cần đến (tuyên truyền, tổ chức, lao động, v.v...)

Vây kính mời các bạn gái ở Hanoi mau mau ghi tên vào Ủy ban Phụ-nữ, để cùng chúng tôi, nhằm lấy một phần trách nhiệm trong công cuộc xã hội của Đoàn.

Xin biến thư tới Văn phòng Đoàn Ánh Sáng số 28 phố Richaud.

Chờ khi được đồng các bạn ghi tên, chúng tôi sẽ chiêu tập kỳ họp đầu tiê.

Đoàn Ánh Sáng kính mời

Phiếu hội viên hàng Chủ-trì của các bạn đã đóng tiền năm 1938 hiện đã lâm xong, nhưng không thể gửi đến các bạn luôn một lối, vì nhiều quâ.

Xin các bạn đến Đoàn số lầu già giúp cho. Suốt ngày, lúc nào cũng có người thừa tiếp.

Văn phòng Đoàn Ánh Sáng
Số 28, Phố Richaud - Hanoi

PHÒNG TÍCH

CON CHIM



1 là cơm no rượu xay với ham tinh giục
2 là ăn no di ngủ, bay ăn no di tắm ngay
Phòng-Tich
khi đây hơi, khi tóc ngync, chân cơm, không biết đói, ăn chậm tiêu, bụng vỗ bình bịch. Khi ăn noց rõi thì bay v' (v' hơi hoặc v' chua) thường khai ròm khò chiu. Khi đau bụng nỗi hòa, khi đau lung, đau ran trên vai. Người thường mỗi mét, buồn bã chán tay, bị lão nám sắc mặt vàng, da bụng ắng. Còn nhiều chứng không kể xiết.

Một hai đều thấy dễ chịu hoặc khỏi ngync

Liền một bát nồng 0p20 Liền hai bát nồng 0p40

VŨ-BÌNH-TÂN Ấu-tú-kín-núm 1926 178 bá Lachtry HAIPHONG

Bá-y phát hành toàn tỉnh HANOI ; AN-HA 13 hàng Mã (Caire) - HANOI

Dai-y phát-hành khắp Đông-đường: NAM-TÂN 100 phô Bonal - HAIPHONG

Có linh 100 Dai-y khắp HANOI và

các tỉnh TRUNG, NAM, BẮC-KÝ và CAO-MIỀN, LAOS

SÁCH

« Ecole de France »

của Trần Văn Tùng

ECOLE DE FRANCE là một cuốn sách chữ Pháp, gồm những bài tóm tắt các bài diễn thuyết về văn chương ở trường Đại-học Đông-dương trong hai năm 1936 và 1937, với những bài khảo luận về một vài danh sĩ Pháp như Paul Valéry, André Gide, Jules Romains v.v. mà ông T. V. Tùng đã viết dâng trên các báo.

Tác giả có chủ ý truyền bá cái tư tưởng Pháp trong thành niêng ta, và làm cho chúng ta yêu mến cái tư tưởng ấy. Trong một bài tựa mà không có cái gì người ta không nói rõ, ông học thành tông trưởng Bertrand có bàn đến sự bần khoán, bỡ ngỡ của thiều-niêng ta là tìm lý-luồng, và ông nói đến tình thần của nước Pháp như một cái suối để chúng ta tìm nguồn. Thật, giới thiệu tác phẩm của các nhà danh sĩ Pháp là một sự rất hay và rất cần cho chúng ta vây giờ. Phản nhiều, các thành niêng chúng ta, nếu không chịu đọc sách rộng, chỉ biết các văn sĩ của nước Pháp qua những sách vở hay bài lâm của nhà trường. Với cái lối học vụ lối của chúng ta, ở nhà trường, — với lại bị cái học bén này lầm chúng ta là dì lâm đường — chúng ta chỉ biết a-dua, hay lâm thành cho xong câu chuyện. Không mấy khi, còn là học trò, chúng ta dám bô bô những ý kiến thành thực của chúng ta. Tôi nhớ lúc còn ở trường mà có nhiều bạn như thế tôi chẳng hiểu một tí gì về cái hay của Corneille hay của Brunetière chẳng hạn; vầy mà khi lâm bài, chúng tôi vẫn lâm thường nhiệt liệt như thường. Đến lúc ra ngoài, xem nhiều, bấy giờ tôi mới rõ được cái hay của Fontaine hay của Racine. Vô bấy giờ mới gián thành thực mà suy xét trong sự yêu ghét các nhà văn sĩ trước kia mình cứ phải khen.

Trong quyền « Ecole de France », ông T. V. Tùng nói về gần hết các danh sĩ Pháp trong hai thế kỷ XIX và XX. Ông trình bày sự lược cái thận thể, các tác phẩm và tư tưởng của các nhà văn ấy. Đó là những bài khảo luận nhau nhô, cho chúng ta một bao quát về cuộc đời và hành vi của các danh sĩ Pháp.

Quyển « Ecole de France » không cho chúng ta biết điều gì mới. Người đọc được thấy những ý nghĩ mà chúng ta đã có nhiều dịp được xem trên các báo, hay các sách nói về văn chương Pháp. Đó không phải là một điều đáng trách, và tôi thấy rằng những lời phán bình của tôi không có dinh darend gì đến ông T. V. Tùng. Tôi chỉ tiếc rằng ông không cho chúng ta biết nhiều về ý nghĩ riêng của mình, chỉ tiếc rằng có rất ít « ông » trong cuốn sách đó.

Với quyền sau, người ta mong rằng tác giả sẽ tỏ bày những điều phân đoán, và phê bình của tác giả nhiều hơn.

Thạch-Lam

VĂN CHƯƠNG

TÔI VIẾT « BÌ VỎ »

NĂM ẤY tôi mười sáu tuổi, bắt hanh tu, được tha. Mẹ tôi lên tận nơi tôi. Nhưng chúng tôi không về Nam-dinh — quê hương của chúng tôi — mà giàn nhau ra Hải-phòng.

Khi tôi đi tù, đoạn tang thay tôi, mẹ tôi buông miết dưới nứa. Nên lúc rời bỏ cái tình dâng chung kiếp bao nhiêu việc không hay kế tiếp phả tan gai định tôi, sự ngâm ngùi của mẹ tôi bắt tôi nghĩ đến lòng héo hắt của một người dân bà cái giá trước sự khinh bỉ, re rúng của họ hàng nhà chưởng, và trước sự ghê tởm của mọi người quen biết đối với con mình, mới một dùm tuổi mà đã trãi hết lao này sang lao khác.

Hôm đó, trời thu trong và sáng. Con tàu chở chúng tôi lướt trên một giòng sông lèo giàa nhông ruộng xanh ngát.

Rồi Haiphong chúng tôi cảng khồ sơ. Rồi vào vải hàn làm ván buôn trầu cau, mẹ con tôi được bữa sớm mít bít tôi. Lắm phen, luồn mấy bôm, chỉ một bữa cháo lót lỏng.

Bao nhiêu ngày tháng, bị câu thúc thán thè và hắt buộc phải làm những công việc bẩn thỉu, nặng nhọc quá sức mình, tôi thường khị thoạt khô càu tát tôi dậy ài ấy sống một sự no ấm hơn... ngay đâu!

Vì thế, xác thịt tôi dài suy nhược; ôm cái ngực thênh thoảng đau chí lèn, tôi cảm thấy dời tôi đã bi rứt ngôô di, và một ngày rát gần kia sẽ hết! Thế là tám trai tôi bị một ánh ghê sợ, khủng bố: « chết! »

Chết! mỗi lần nhắc đến cái chữ tôi tam áy, tôi thấy, trái or! sao mà chúng ta nói cái vật gì cũng sang sưa, đẹp đẽ thế! Hết thấy đều kinh goi lòng ham sống của tôi!

Tôi chết đi, mời mười sáu tuổi, sa lầm cho mẹ tôi đau đớn biết chứng nào! Và trong cái phút cuối cùng của một đời sờn tắt áy, tôi sẽ quên quý như con bướm non bị hai ngón tay giữ lợn kẹp chặt, vừa



lúc nó mới đánh thấy mùi nhí hoa thơm ngọt.

Nhưng lúc lo so, bối rối, đau đớn quá, trong tâm trí người ta hay nảy ra những ước muôn khát thương. Tôi, tôi muốn sẽ có một cái gì để an ủi mãi mãi mẹ tôi, và để tỏ lòng tôi mến tiếc và thương những người và vật đã làm tôi vui thích đến say mê.

Nghĩa là tôi phải dè lại một cái gi tình khึết của bồ, xác tôi cho tôi đổi mà tôi yêu mến!

Ý quyết viết tiểu thuyết thu thai trong tri tuồng tôi mỗi ngày một maah mẽ thêm, lau rộng ráo rái.

Khi ăn, khi chơi, khi ngủ, lúc nào tôi cũng nghĩ đến viết; ở nhà, ngoài đường, trên vách bờ, ở ghế vườn hoa, dưới gốc cây, đâu đâu cũng là chỗ tôi mài móng tay viết; có một xu, một tràng náo tôi cũng mua giấy để viết; không có tiền mua sach báo, tôi đọc những báo bão ngày ở phòng của một hộ Ái-hữu kia mờ cửa từ 7 giờ đến 9 giờ tối để xem cách viết của người ta.

Nhưng, tiều cảng ngày càng biếrm, tuồng không còn bao giờ lot vào túi tôi nữa, và trời về tối càng rết dữ dội với những ngôn ngữ lè buốt và những mưa dầm dài ghê sợ.

Mẹ tôi đi Vinh để tôi ở nhà với ông chủ duệ. Trước kia đi, phải vay cho chúng tôi tam ngày gao và một mòn tiền chi tiêu không qua bến bão.

Đã lâu lắm, mới có sẵn một thạp gạo ở trong nhà. Ông chủ duệ và tôi, bị khiêu khích Không ngày một bến nữa!

Vì chúng tôi tin rằng, vào tối Vinh, vad mực được tiền, mẹ tôi sẽ béo chà sờm gửi ra.

Chúng tôi đã thất vọng và lo sợ

và càng khởj xở vì đợi « H'on » mười ngày rồi, mà chẳng thấy thư từ gì trong đó gửi ra.

Tôi còn nhớ, nhớ rõ ràng lắm những đêm mưa gió lạnh buốt, trong một căn nhà tối tăm và ran leá những tiếng muỗi vo vo, trên một cái phản lung lay, hai thân hình nhợt lèi dời, rét và buồn, co rúm trong môi mảnh chân rách mướp. Ông chủ duệ tôi và tôi không ai nói với ai nữa nhời vì không đủ sức mà nói, và cũng cảm thấy tiếng nói lúc bấy giờ chẳng có ý nghĩa gì hết, chỉ là đau đớn thêm hai con người muôn sống mà không có gì để nuôi sống.

Và suy nghĩ ấy đã tò ráng chúng tôi đã đau đớn vì sự euc cắn ghê sợ của vợ chồng người thuê nhà bên cạnh.

Anh chồng thất nghiệp, bay cống rượu. Chị vợ, một mụ bán hàng gi cũng được; không còn cha mẹ già, nhưng đồng con! Chưa đứa nào qua mươi ba tuổi, khôn ngoan chut it để làm đồ việc.

Bữa có bữa không, rách rưới và ốm yếu, cũng như chúng tôi. Nhưng vợ chồng nhà họ luộn luộn cắn cưa, day nghiến, chửi rủa và đánh đập nhau. Đã hơn một lần, anh chồng bị vợ si vả qua tòn tè phát uất lèo, chực thắt cổ và đâm ao máy đưa be!

Bỗng gào vè sáng, đêm thứ mười hai, một người riu rưỡi kèn gọi chúng tôi. Chúng tôi bô choảng dậy. Trời or! Mẹ tôi đã về! Mẹ tôi về với hai sọt trầu vò mà ông chủ duệ tôi và tôi ướn đến gác lóng mơi khiếp vào nhà được.

Tù ngày đó, bụng tôi không đến nổi cắn cưa quá như trước kia. Và, tôi dà có tiền mua cả một thép giấy rồi!

Tiếp mua giấy đó mẹ tôi cho tôi những bôm lấp nhiều. Tôi không cần phải hỏi, mẹ tôi cũng đưa, vì mẹ tôi không nỡ trống hai con mắt tôi lèi dời như uất át trước mặt it giấy da kin chử.

Mấy truyền ngắn tôi đã viết xong từ lâu, và phong sự tiểu thuyết « Bì Vỏ » trãi bao nhiêu ngày tháng đã dàn xếp kỹ càng trong đầu óc tôi.

•

Thưa mẹ, người mẹ hiền từ của con, thưa các ban, những han yêu dấu của tôi, « Bì Vỏ » đã viết xong

« Bì Vỏ » đã viết xong trên một cái bàn kê bên khung cửa trông ra những vũng nước đèn ngâu bột và một chuồng lợn ngập ngựa phán tro; « Bì Vỏ » đã viết xong trong một căn nhà lụp xụp cũ đến chập tôi là ran leá muôn ván tiếng muỗi; « Bì Vỏ » đã viết xong trong một đêm lạnh lẽo, âm thầm mà mọi vật như đều run sợ vì lòng thương yêu của một đứa trẻ ham sống rào rạt với rời lén cùng với những bụi mưa thấm thia.

Thưa mẹ, người mẹ hiền từ của con, con xin cái đầu dâng « Bì Vỏ » cho mẹ với cả một lòng kính mến trong sach của con; và xin tặng nó cho các bạn với tất cả cảm tình đậm đàm tươi rói lén cùng với những cuống súng của tôi.

Nguyễn Hồng

BÉO... GÀY

Bản bì béo quá không thể nào có hình vóc đẹp được, người nom chong già, mặc quần áo tân thời rất chướng mắt. Muốn nhẹ bớt cần đi các bà hãy dùng thuốc THANH-THÂN-HOÀN P.E. mỗi tháng bớt ít nhất được 5 kilos. THUỐC NỨ VŨ (globules mamillaires) làm cho vú rắn và nở ra, tốt để ton văd cho bô ngực. Chỉ 10 ngày thấy hiệu nghiệm. Thuốc làm gày và đỡ vú trên đây của MỸ-VIỆN TAMINA bén Pháp chế ra. Cam dom không hại di v, mỗi thô giá 1p50

Bán tại hiệu:

Đào-Lập

97, Phố Hàng Gai, Hanoi

Hạt sạn

Nhẩm to

V.B. số 474 trong bài « Vũ hành hạ hai em »:

« Nguyễn văn Minh, Phạm thi Việt là vú và các con là Nguyễn thị Sáng, Nguyễn văn Quang, Nguyễn thị Ngà đều có mặt trên ghế bì cáo »

Nguyễn văn Ngà thế nào cũng sẽ kiêm V.B. vì đã vu cáo cậu là gai giã trai hay là trai già gai, cũng vậy.

Cô khán hộ đi đâu?

V.B. số 475, trong bài « Khâu trái tim bi đâm thủng »:

« Sau hôm khâu quả tim, người bị thương còn nói : « Tôi sẽ lại đâm lối cho má xem », nhưng bây giờ thằng bót khó chịu, người bị thương gọi có dỗ tò sự ham sống ở cõi đời ».

Sao người bị thương dày lại gọi « cõi đời ». Hay là ở Pháp, học khoa họ sinh rồi cũng lại làm việc khán hè ?

Trộn sà-lách

V.B. số 477, đầu đề của một bài tường thuật trong mục việc vật « Hanoi » :

« Hồi Giang, nước Thụy-si của xít Bác-kị ».

Theo thi « Les quatre cantons » hẳn là bốn lồng của nước An-nam.

Cái gì ?

P.N. số 5 trong bài « Yêu và ghênh »: « Có điều từ phái thi vi ây trở đi, nghe có thường hồi hộp pháp phỏng, mà có hagy hagy dỗ, mắt có chiếu nhèm ngồi diêm lê... »

Mắt « chiếu nhèm ngồi » diêm lê là chiếu cái quái gì thế ?

Ngốc !

Cũng số báo ấy, trong mục « phè binh » :

« ... Một đứa vô học bồ cõi tít sóm, ngày ngác lây dồn hè, xó circa làm nhả, lây sâu ở các phổi, cá ở hồ Hoàn kiếm làm cơm, đêm lây gạch làm chiếu, giày làm chăn ».

Lấy « gach » làm chiếu thì thả từ nǎm đất càng khỏi cảm lunge. Thắng « ma cà bông » này thiếu kinh nghiệm rồi. Mà sao nó ăn nhiều cá thế ? Mà lại cá ở hồ Hoàn-kiếm nữa !

Thnóc Lậu Bảo-An

Là một thứ thuốc gia truyền uống vào không vật vã mệt nhọc và hại sinh dục như những thứ chẽ bằng ban miêu, thủy ngân, (đáu bà có thai cũng uống được) chỉ số 5, 6 tiếng đồng hồ đã thấy biến hiệu, thấy đỡ rồi chẳng bao lâu mà khỏi nên đã được nhiều anh em chí em trong Nam ngoài Bắc tin dùng, cả đến người Tây người Ta cũng công nhận là không đâu bằng. LẬU MỚI MẮC, tiền tiện tức, buổi, xót, lâm mô nên uống đằng số 14 giờ Op60 một vél. — MẮC BÀ LẬU — tiền tiện (thông, không buổi, ít mủ, có người sảng dậy mới có một tí (goutte militaire) nước tiểu thì đục và lâm vẫn (flammens nên uốn, đằng số 15 cũng Op60 một vél

BẢO - AN - ĐƯỜNG — 22bis Route de Hué - HANOI



NÓI CHÚ « LÒNG »

— Mày làm nước mắm « chi » chi?
— Tao làm nước mắm « chi » đây.

Ngongoing nút cà nuroi nại !

Thời Võ số 14, trong bài « Lời tuyên cáo » :

« Một bọn già nỗi chí biết tìm cách dão gột thêm đồng bào... »

« Giàu nỗi » nà tiếng lói ngoong. Mà lói ngoong nà tại nuroi cưng. Còn viết ngoong nà tại sao ?

Hơi « eười »

Cũng số báo ấy, trong bài « Làng tôi » :

« Thêm vào sự nhớ bần áy, chung quanh lúp lêu của họ chỉ là một đám đất bùn lẩn phản trào, mùi hôi thối xông lên sảng sặc ».

« Sảng sặc » như trân cười ròn ?

Theo thi vui thật đấy !

Phúc đức quá

T.T. T. Bảy số 200, trong truyện « Bui Thời gian » :

« Thủ côn thơ ấu, cha tôi quanh năm mài sang Lào, sang Mèn theo duỗi về doanh nghiệp phải gửi tôi ở các quán trú hàng xóm ».

Còn « thơ ấu » mà « cha tôi » đã biết đi buôn, và nhất là đã để được ra « tôi ». Theo thi « cha tôi » có tốt phúc khôn ?

Ngura - chó

Cũng số ấy, trong truyện « Sau con giông tố » :

« Thường dã xách một thùng nước đèn, Jocky thè ngay cái lưỡi dài và đồ mèm, mài lùa trên mặt nước ».

Tuy thấy lùi lưỡi liếm đê uống nước, độc giả cũng nêu nhớ. Jocky đây là một con ngura, mà ví chua trong thấy bao giờ tác giả đã phải mượn tam con chó làm mẫu đê diễn tả đấy thôi.

HÀN ĐÁI SẠN

VUI CƯƠI

Cửa T. Cười

Ông thống giỏi

Một hôm kia vào ngày râm, ở điện cây táo, âm nhạc dâng nỗi lên một cách hoan hỉ, hứa với ta bao sự rero rang của « nř kỵ thành binh » sấp diễn ra trước mắt.

Thế là bỗng có dâng nhập vào rồi, đương đầu dâng lia lịa, rồi bỗng dừng lên và nhảy hết bén lát bén hứa. Nhặng trước chán nồng nè nén trên phản thành thành như trống cầu. Chẳng may thế nào có vãi. (lay thành van lay) ..tiều ra đây. Một nghệ sĩ trong ban âm nhạc thay vây, với nǎn cung dồn và hát chầu văn rǎng :

— Nước nág (a a...) la nước Ỏ (i i...) đâu.. Phải chàng nước Ỏ (á a...) sông Ngâa (tr. ut. ichây(a.)về...

Khuyên

L.T. đến chơi với X.X. hỏi : — Tháng bé mới dê bác đặt tên là gì ? X.X. — Tôi đặt tên cho nó là tháng Điều.

— Ấy chết, sao bác lân thân thế, nhở sao cháu nó làm đến thông phản, có phải norari ta gọi nó là thông điều không ?

— Ô nhỉ, loli thật rõ dai.

Cửa T. Bầm, Hanoi

Tiếng mẹ đẻ

THÀY GIÁO — Tai sao người ta không gọi là tiếng « bồ đê » mà lại gọi là tiếng « mẹ đẻ » ?

TRÒ GIAO — Thưa, vì ở nhà người mẹ hay nói nhất.

Mày lẩn ?

CON — Mẹ ơi, mợ rằng mày lẩn mới thành can hờ mợ ?

MẸ — Ô hay ! Sao mày hỏi dỗi thế, mệt lẩn chứ có mày lẩn nǎa.

— Thế sao lúc nay bà Đoành nói chuyện với mợ rằng bà ấy đê bẩy lẩn mới được thắng Đốp ?

Một câu

— Lúc nào vợ tôi nó nói « tam bánh » lén, tôi chỉ nói một câu là im ngay.

— Bác nói thế nào ?

— Lay mợ, tôi xin lỗi mợ.

— . . .

Cửa N.C. Chúc, Hà-yan-quyết
Cái « thông phong ba đời »

A — Nhà tôi có cái thông phong ba đời mà không保驾.

B — Vô lý, hai đời đã chắc chắn chưa ?

— Này nhớ : ông tôi ra hàng man cái thông phong một xu, về đến sân đưa cho thày tôi rồi phải cầm chém ngay ! Thày tôi cất đi. Được mấy tháng thày tôi lại chết ! Cái thông phong ấy lại lãi tôi.. Thế có phải là ba đời không ?

Cửa N.Thu, Hanoi

Thạo tính

NGƯỜI LÀM MUỐN — Ông bảo làm xong ông sẽ cho năm ba xu, một hào, đến lúc xong ông già được mỗi một hào thế này à ?

ÔNG CHỦ, ngạc nhiên — Chủ mấy ?

— Nhungen hào tam kia mà !

Cửa T.Hu

Có hiểu

— Sao ngày giỗ, báu lại mang cổ dâu về hát ?

— Ấy, bắc không biết, bồn phản làm con là phải chiều cha mẹ. Khi sinh thời, cha tôi thích hát cổ dâu. Vậy sự tử cũng như sự sinh, tôi dồn cổ dâu về sốt là để chiều lòng cha tôi, và tôi là một người con có hiểu thời.

Cửa H.An, Hòa-bình

Đồng vé

Đến giờ tàu về, tiếng còi rắc ó dang xa, hành khách ở hết ngoài sân ga. Có một người đàn bà chậm, vảo đến ga, hốt hót hãi nhanh vào cửa lấy vé không thông thay người bán vé dâu. Mà tàu lại gần đến, hành khách ta cảng với vang cuồng quát, Rồi chỉ ta nói : Ông ôký ơi, ông đi đâu rồi, ông vấp cho tôi một cái không tàu đến nơi rồi.



— Khi anh trông thấy một người ăn mày rên thì anh phải làm thế nào ?

— Con phải bảo người ta im đi không có đội xếp bắt.



Lần thứ nhất xíu ta có kiệu
Chemisette dép :

CHEMISETTE

ESTIVALE

Le ricot de 1938 !

Các nhà buôn nên hỏi ngay
tại nhà chế tạo :

Manufacture CỤ GIOANH

63-70, Rue des Éventails, Hanoi.

Maison fondée en 1910



CON BÒ MUỐN... BẾ BẮNG CON NHÁI

Bên bờ cỏ, một con Bò Cái
Nhìn xuống đầm, thấy Nhái tí hon,
Xinh xinh, minh mảnh, lung linh.
Vóc tinh thanh tú, nhảy bon nhe nhàng.
Trông như một cô nàng yêu diệu,
Với hình mai, dáng liêu thướt tha.
Nhìn người, lại ngầm đến ta,
Nặng nề, to lớn như là voi nan,
Đáng đi đứng kinh càng chậm chạp.
Rõ là tuồng thịt bắp, vai u,
Sao mà cục kịch, bì thô.
Hồ danh có lỗ có lỗ với đời.
Bò quyết chí tìm tội phượng phép,
Sứa sang cho nhỏ đẹp hưng đồng.
Cho mình thất đáy lung ong,
Đầu rồng tốn của bao công cung đánh,
Bên trước hết ép mình nhijn đổi,
Cho tắm thân ngày khôi béo quay.
Rồi ăn có đắng, lá cay,
Bè cho bắp thịt mòn gầy bớt đi.
Nhờ các bạn đồng quê ngầm bộ,
Xem thái bình đã nhỏ đi chua.
Bạn rằng : « vẫn lớn như xưa »,
Bò càng cố chửa, thử chờ hôm sau...
Nhưng bạn vẫn lắc đầu : « chửa chuyễn ! »,
Cố Bò càng cố nhijn. Than ôi,
Đần dà, ngày một ngày đổi.
Bò lanh, chửa hóa bòtoi ! Chán đời !

Ý tác giả viết bài này tăng
Nhưng bạn nào số nặng quả... cần.
Muốn thành yêu diệu thanh tàn
Nợ làm dãy dọa cho thân gầy còm...

Tú Mỡ

Nếu quý ngài muốn đỡ tốn thời giờ và tiền bạc thi nên dùng một cây đèn manchon hiệu



N-827 — 200 bougies
1 litre dầu đốt đặng 18 giờ

N-828 — 300 bougies
1 litre dầu đốt đặng 12 giờ

N-829 — 500 bougies
1 litre dầu đốt đặng 10 giờ

Lâm dàn

(Tiếp theo trang 10)

« Một hôm, trong đình làng nài
đò hỏi. Họ mời bác tôi ra xá mặt
vụ kiện mất gá !

« Người mất gá là một mu gàng
gó công cói như một cág nura khô.
Người bị vu là ăn trộm gá, là một
anh trai, xia nay nói tiếng là xát
lấy không gá, chó của người đê
ăn, nhất là đến kiếp sau lâm trâu
đê kéo chó trả nợ cũng được »
(theo lời hanh khoé).

« Con mụ gàng khai :

« Từ nhiên tiếc là « ăn trộm »
mà háng xóm có anh ấy hay đi ăn
trộm gá, thì bầm cu lớn, con xin
quyết là anh ấy đã lây của con !

« Bác tôi :

« -- Chị nói có lý lắm. Đến ai thi
cũng phải quyết » như thế.

« Anh kia khai :

« -- Con mắc tiếng là « ăn trộm »
Oan thật tay trời. Nhưng hối cứ
tam thi dụ rằng con là ăn trộm
chuyện mòn ! Thế ngó hôm qua
con ống không đi ăn trộm được thì
sao ? Nô đê nghĩ cho con, thi
xin cho tuần về nhà con khám
xem có lồng gá hay không !

« Bác tôi bảo anh trai :

« -- Anh này nói cũng có lý sự
lắm. Vậy thi hai người có bằng
lòng cho đi khám nha chàng ?

« Mu kia :

« -- Bám, nó uống máu không
tanah. Mấy cái lồng gá ranh ấy nó
còn từ gi mà không ăn cả rồi !

« Sau khám nhà anh trai, không
thấy có vết lồng gá.

« Bác tôi liền xù hóa !

« Anh trai bắn :

« -- Thê còn cái việc nó đã chửi
con ?

« Mu kia cãi :

« -- Tức quá ai mà nhìn chui
được !

« -- Mu chui may mắng câu ? Chui
nhieu lâm ? Được ! Thi nó chui
nó nghe ! Anh nghe tôi : cho
nó chui, chui lâm chí mồi mòn !
Nô danh đâ lâm thi ngày sau con
nó khô nhiều ! Còn chí kia, thôi
không được chui nữa. Mất có một
con gá, được chui người ta mà
không phải tu, thế là hả lâm rồi.
Nghe chưa ?

« Hai người cùng hì hả, si ai
cũng được « ca » bệnh !

« Việc này có lén phâ rời cảng đến
xứ nhà bác tôi mà thôi. Gó cái
khác là mu kia sẽ bắn cả chuồng
lợn kèm với lợn gá đi để lấp tiền
đi kiếm. Còn thắng kia thì bắn
nhà đê để theo kiện.

Ông Phó lai gai guy :

— Nhưng nào đã xong đâu !
« Vài hôm qua. Vào lúc chín giờ
tối, thẳng trai lê mè xách môt đôi
gá thiến vào « ta » bác tôi. Nhưng
bác tôi đuổi nó với gá của nó ra
ngô. Đến sáng sớm hôm sau, con
mu gàng gó, giống ngược cây chuối
đầu nhà mụ mà chui từ tam, từ
đại đùa nào đã lây trộm đôi gá
thiến béo nạc của nó.

« Mả đôi gá ấy, no đang vỗ béo
thêm đê đợi ngày dem vào ta
« ca » ! (theo lời nó)

Ông K. vui vẻ hỏi ông phó :

— Tôi không hiểu câu chuyện
này bệnh vục cái thuyết Công -
Lý là con nhà thò » của chú ở chỗ
nào ?

Ông Phó đánh trống lảng :

— Anh nghĩ cho kỹ thi sẽ hiểu !
Chỉ xin nói : bác tôi đã cố cho
Công Lý thành con nhà thò ! Thế
cũng là Công Lý lâm rồi.

Riêng tôi, tôi chỉ buồn cười mãi.

Con trâu ốm

Vẫn giọng ông Phó kể, khi то
khi nhỏ :

— « Được ăn » ngang với « cho
ăn » là đê nhất, nhũng ông khói của dân
quê. Mỗi họ ăn mà họ không đến,
cũng thù. Họ có việc mà họ không
mời ăn, cũng thù. Thành thử,
miếng ăn lâm nhụy đê đánh, nó
lại đưa đến nhà pha nưa.

Nghĩ đến lũ trọc ngốc đó, lâm
lúc, giận lụ, mà lại thương nưa...

Ông H. cười bão tôi :

— Chủ Phó có nói : lũ « trọc »
ngốc. Vì ở lảng tôi, nhũng ông có
máu mặt, hay sinh chuyện nhất,
đều trọc dầu cả. Giàu mà keo cũng
có, hay là chan đói đậm cáu kinh
đến cá cát dầu, đến cá moi người
cũng có.

(Còn nưa)

Trọng-Lang

Nếu quý ngài muốn đỡ tốn thời giờ và tiền bạc thi nên dùng một cây đèn manchon hiệu

PETROMAX RAPID

Bên PETROMAX RAPID đã hoàn toàn đoạt một kỷ-lục mới trong kỹ-nghệ đèn manchon 1
KHÔI PHÁI SÓNG BẮNG RƯỢU ALCOOL :

KHÔNG ĐẦY MỘT PHÚT ĐÔNG HỒ BÁ THẮP SONG CÂY ĐÈN ;
MUỐN ĐỐT BẮNG DẦU HỒI HAY DẦU SẮNG CŨNG ĐƯỢC
Thiết là một thứ đèn chế tại Đức hoà toàn tiền lợi và bền bỉ và cảng, xia my
chẳng co thứ đèn nào sánh kịp.

Đại lý độc quyền sứ Đông-Dương :
Etablissements DAI-ICH — 29, Bd Tongdorphao, Cholon

Chuyên mua bán dù các kiểu đèn manchon và đồ pha tùng các nón đèn. &



THOAT LY

TRUYỆN DÀI CỦA KHAI - HUNG

(Tiếp theo)

Hồng ngắt lời :

— Nghĩ lại ! Không bao giờ người ta nghĩ lại đâu, chị ạ.

Rồi nàng hâm huchen :

— Sao bây giờ chị sinh ra nhút nhát, như nhược đến thế. Trước kia, chị bướng bỉnh, chững chạc biết bảo.

Hảo ôn tồn đáp :

— Trước khác, bây giờ khác.

Nàng định nói : trước kia nàng chỉ tưởng đến nàng đến tự do của nàng, nhưng nay nàng nghĩ đến tính mệnh của Hồng. Sự em biếu những ý thầm kín của minh, nàng giải nghĩa :

— Trước kia chị còn dài, làm việc gì cũng bồng bột, hắp láp. Vả lại bây giờ thay già yếu, chị em mình cũng nên khéo ăn ở cho lũ già vui lòng, cho thayяд khéo với người ta, vì mình kinh dịch với người ta thì người ta lại giày và thay...

Hỗn nữ nở khóc.

— Chị ở xa chị không biết đấy, em chả kinh dịch với người ta bao giờ, người ta cũng vẫn hành hạ em, cũng vẫn bêu xấu bêu nhục em như thường.

Thấy Hồng nói mỗi lúc một to hơn và sợ nàng khóc ầm nhà lén, Hảo dịu dàng vỗ về khuyên dỗ rồi một lát sau nàng vờ cất tiếng ngay làm như đã ngủ say.

Sáng hôm sau thấy di giàe đòi hẫu thái độ đối với minh, Hảo hiểu ngay rằng bọn do thám đã mắc mưu.

Vừa thoáng thấy nàng đi qua sân sau, bà phán với gọi :

— Chi phán vào uống nước.

Hảo kéo ghế ngồi hẫu chuyện cha và di ghê, rắp tâm chờ dịp để xin lỗi cho Hồng. Thị bà phán böng gọi ra trước, bảo chōng :

— Bao nhiêu cái từ tè, cái khôn ngoan, cái phúc, cái hẫu dồn cả vào chi phán, chi Hồng chả còn được lấy một tí nào.

Hảo lẽ hép đáp :

— Thưa cô, em nô dài dột lầm, tiếng có lớn mà chẳng có khôn, thời thi điều hơn lẽ thiệt xin cô dạy bảo cho. Bây giờ có cũng như mẹ...

Ông phán kinh ngạc. Lần đầu ông nghe thấy Hảo nói với bà phán những lời kinh cần, từ tốn. Ông cảm động dầm dầm nhìn, như để thầm cảm ơn con : Thầy sung sướng lắm, con có thấy không?» Và ông âu yếm bảo nàng :

— Uống nước đi, con.

Hảo nồng chén nói :

— Xin mời thầy, mời cô xơi nước,

Bà phán mỉm cười, nhìn Hảo.

— Chị uống đi.

Rồi quay ra hỏi vú Hả :



Sữa NESTLE

Hiệu con Chim

SỨC MẠNH CỦA TRẺ CON
BAO THẦU CHO CHÍNH PHỦ PHÁP



ĐỘC QUYỀN BẢN : cho các nhà thương, các nhà hộ sinh và các nhà thương binh, v.v.

ở Trung-Kỳ, Bắc-Kỳ và Cao-Môn

YÊM trả lời liền :

— Sáng mai con có cả ba giờ « permanent »...

Bàm, ở lớp nhất bao giờ cũng có nhiều giờ nghỉ.

Rồi, chúng đê gợi tình trắc ẩn của cha mẹ, Yêm nói tiếp :

— Bàm.. với lại con về đê xin thầy mẹ cho chị Hồng... Hôm nọ không có con... thi chi ấy chê rồi còn gi.

Yêm thuật lại buổi gặp Hồng ở bên bờ Trúc-bạch, thêm thắt vào cho câu chuyện trở nên ghê sợ, bi đát. Ông phán cố giấu tiếng thở dài, và lạnh lùng nói :

— Sao mà không đê cho nó chết? Chết đê còn hơn là sống mà làm diêm nhục gia phong.

Bà phán hăm hăm nhìn con :

— Cả mày nữa, Mày cũng chêt đê cho rãnh mắt tao. Tao không muốn có thằng con bắt biếu bắt mục như mày!

Yêm rùng mình sợ hãi. Nghe cắp mắt thù oán và nghe giọng cầm túc của mẹ, chàng nhuộn mặt, như nhận thấy cái ác ý ghê gớm của một người đàn bà tàn nhẫn.

VIII

Hảo nán ná ở chơi nhà hơn nửa tháng. Ở nhà đê bệnh vục em, đê an ủi và khuyên bảo em nữa. Nàng vẫn cõa lo sợ. Câu chuyện định lý tử của Hồng lúc nào cũng làng vang trong óc nàng. Có đêm nàng mơ thấy em gieo mình xuống nước, khiên trong giấc ngủ nàng khóc òa lên.

Nghé nàng thuật lại giấc chiêm bao, Hồng cảm động và cười chảy nước mắt. Rồi từ lúc đó cho tới sáng hai chị em thi thâm nói chuyện, sau khi đã lắng tai nghe tiếng ngày đều đều của Tý và Thảo nằm ngủ ở hai cái giường kê gần đây : Hảo thừa biết rằng con di ghê luôn luon đê ý do thám chia tay nanging.

Một đêm nàng đã lợi dụng sự

do thám ấy : nàng nói « những câu mà nàng cõt Tý và Thảo nghe rõ đê chúng mách lại với di ghê. Nàng bẩm cho Hồng hiểu ý định của nàng, rồi nàng đem những lời hòn lẽ thiệt ra nói với em, khuyen em nén đê cha được yên tuối già trong cảnh già dinh ốm. Còn « cô », tuy không đê ra minh, nhưng đê ra dàn em cùng một huyết thống với mình, thi minh có thể thành thực yêu gần như mọi người mẹ được, như mọi người mẹ thứ hai của minh.

Hồng toan cãi lại, nhưng Hảo bụng với lấy miệng nàng và nói tiếp luôn. Thấy thế Hồng nắm im đê mà cho chị thuyết lý, đê mặc cho chị dạy những bài luận lý thông thường, những bón phận con đê với cha mẹ và chị đối với em bé, dù là em khác mẹ. Mai kuya và biết chắc chắn rằng Tý và Thảo đã ngủ say, Hảo mới bảo cho Hồng biết :

— Chị cõt nói cho chúng nó nghe thấy.

Hồng bật lên tiếng cười to. Hảo vội lay mạnh cánh tay nàng :

— Chết! Nhỡ chúng nó thức dậy...

Nhưng hai người lắng tai nghe không thấy động đất gì hết : Trong sự yên lặng hầu hoàn toàn của ban đêm, tiếng ngày vẫn đều đẽ và se se. Hồng thở dài bảo chí :

— Khô thực chí ạ, mình ở nhà mình mà hình như lạc vào giữa đám rác thải, ... giũ giũ tung ti, lúc nào cũng sợ sợ hãi hãi, sợ hãi từ dứa ở trời lén, chung quanh rất một giống mặt thám... Một nơi dịu ngọt chứ già dinh gì lại thế! ... Chị đã rôi sao em muốn tự tử chua?

Hai tiếng từ từ lai làm cho Hảo rùng mình. Nàng ngập ngừng bảo em :

— Ở đê cần phải nhẫn耐... Người ta sẽ nghĩ lại... tự thấy lỗi của người ta...

— Đã pha sửa cỏ phán xơi
chưa?

Hảo tưởng lấy lòng bà phán
để bà vì nê minh mà thôi không
hành hạ em nữa. Vâng mừng
rồi nhận thấy bà ta dần dần bớt
cay nghiệt độc ác đối với Hồng.

Nhưng nàng vừa di Hà-nội
buổi sáng thì ngay buổi chiều
đâu lài hoán đáy. Những tiếng
chửi cành chửi khói lại vang
tren trong hàng giờ. Những cản
nhiếc mộc mía mai lại suốt ngày
tuôn ra như thác chảy. Bà phán
vẫn không thay đổi. Mà người ta
thay đổi sao được một thói quen.

Trái lại, Hồng đã thay đổi hẳn
tinh nết: Nàng chỉ đem sự
yêu lâng thản nhiên ra đổi
đáp lại sự tan ác âm ý của
dì ghê. Nàng thay đổi không
phải vì những bài học luận lý,
nhưng lời khuyên răn của Hảo
đã cảm hóa được nàng. Nàng
thay đổi trước hết là vì cùi chỉ
và hành vi của chị đã làm cho
nàng cảm động. Nàng thấy Hảo,
cái gương phản kháng mà nàng
vẫn noi theo, nay vi nàng, vi muôn
cứu vót nàng, đã hạ mình phục
tòng di ghê. Đó là một sự by sinh
rất lớn của chị, một sự hy sinh
phạm tội lời thề mà một hôm
quá phản uất, chị đã thốt ra:
Hảo thè ràng đến ngày chết,
không bao giờ nàng còn quay lại
tử-lẽ, nói một câu từ-lẽ với di ghê
nữa. Thế mà nay nàng quay lại
tử-lẽ với di ghê, phục tòng di ghê.
Hồng suy nghĩ tới điều ấy trong
mấy hôm liên và cảm thấy
tình yêu dào dạt trong lòng,
không phải tình yêu trung lòng,
nhưng là một tình yêu đặc biệt
của trai gái yêu nhau, nhưng một
tình yêu rộng rãi hơn, một tình
yêu thiên về tình trắc ân dối với
khắp mọi người. Vì thế, nàng
quyết theo gương chị và
quy thuận với di ghê, cũng như
ngày xưa nàng đã theo gương chị
mà phản đối người dân bà ấy.

Còn một điều nữa khiến nàng
thay đổi tình nết, điều mà mỗi
lần trở về nhà nàng không khỏi
lấy làm tự thận: Là nàng đã
tìm một lần thoát ly gia đình
bằng cách bỏ nhà trốn đi, một

lần thoát ly cái dời k
cách tự sát. Nay suy
nóng mới thấy sự tho
để dâng giàn dì như
hay như những nhà
lặng man tưởng tượng

Chi bằng không t
nữa, mà cứ coi như
thoát ly rồi. Nàng thử
đinh nàng với nơi
Song những từ nhả
người tự sát để tho
dầu, kẽ cả từ nhả
chung thân. Nàng nh
Nga đọc cho nàng ng
tưởng của một nhà hi
đó: « Có một linh h



đạt, tự do thi dù sống t
thất, sống trong địa ng
xấu coi như không bị g
xiêng xích, hành hạ n
tưởng ấy trước kia n
lưu ý đến, nhưng nay t
có một nghĩa rõ ràng
không hiểu su yền lâng, lòng n
nại của Hồng mà bà cho là
đạo đức. Vô luon luôn bà
chẳng: Ông coi, nó cứ lì l
mặt nó ra, hay Ông thấy
ng, nó trêu túi tôi đây! Lâu
t, ông phán cũng tin rằng
định trêu tức, định khiêu
hì di ghê.

(nữa)

Tôi cảm ơn.
Tôi khắc thật mạnh, cầm ống
nhò dờm. Hồng ròn ren
xuống thang gác.
Trở, bà phán càng ghét Hồng.
không hiểu su yền lâng, lòng n
nại của Hồng mà bà cho là
đạo đức. Vô luon luôn bà
chẳng: Ông coi, nó cứ lì l
mặt nó ra, hay Ông thấy
ng, nó trêu túi tôi đây! Lâu
t, ông phán cũng tin rằng
định trêu tức, định khiêu
hì di ghê.

Khái Hưng

GÀY MẶT, TUẦN BÁO A NGÀY CHỦ NHẬT

GIÁ BÁO

tháng Một năm Các công sở

p.20 4p.20 8p.00

ta báo linh lì ngay 1 và 15
tiết. Phải trả tiền trước.

Tòa Soạn và Trí Sỹ:
Đường Quan Thánh, Hanoi
Giá vé số 874

Dương

tr thể dão có hợp với bệnh,
bây giờ mới mua thuốc. Bà
KÝ BIÊN DƯỢC PHÒNG

tr thường vi biết bệnh rồi

cốm dời làm thuốc, ngoài 40

bệnh cho các nhà danh giá

chung chí ấp, một tê, nhất

a. Có làm ra một bộ sách

a thi gởi thư tối.

HỒNG

Sách có bán

Gia Đình

của KHÁI-HUNG

Trong Tự Lực Văn Đoàn
BỘI NAY XUẤT BẢN

Une Peau Nouvelle

• Blanche et
Veloutée —

— en

3 JOURS

PREMIER JOUR

TROISIÈME JOUR

Les Pores
Dilatés et les
Points Noirs

DISPARUS POUR TOUJOURS !

ES râches points noirs, les boutons,
les imperfections, les râches écaillles
de la peau, un telint terne, ternu,
tout cela provient de pores dilatés pores
obstrués par des impuretés grasses
que ni savon ni eau ne peuvent enlever.
Tout pore dilaté est dû à l'irritation de la
peau, l'enfermant instantanément dans les
pores, la nouvelle Crème Tokalon, Couleur
Blanche (non grasse), calme rapidement
l'irritation des glandes cutanées. Elle dis-
sout et enlève les impuretés profondes des
pores et les points noirs, ramène les pores
dilatés à leur dimension normale, blan-
chit et adoucit une peau sombre et râ-
frâchit. Les lignes de fatigue, l'aspect hu-
ileux et luisant du nez sont complètement
supprimés. Tonique, astringente,
nourissante. Contient maintenant un
mélange merveilleux de crème fraîche
et d'huile d'olive préparées. C'est pour-
quoi la Crème Tokalon, Couleur Blanche,
blanchit, adoucit la peau et lui donne en
3 jours, une peau nouvelle et indes-
criptible—impossible à obtenir autrement.
Employez-la chaque matin.

NOTA : Si vous avez des rides, les
muscles de visage affaissés, ou des
stigmates de l'âge, vous devriez également
nettoyer votre peau avec le Biocel. On a
maintenant réussi à obtenir cette substance
de précieuse des coquilles des cellules cuta-
nées profondes de jeunes animaux. C'est
comme le Biocel de votre propre peau.
La crème Tokalon (couleur Rose) con-
tient maintenant du Biocel mélangé exac-
tement selon les proportions. Veuillez
pour conserver votre peau ferme, fraîche
et jeune. Appliquez-en le soir avant de
vous coucher. Succès garanti ou argent
remboursé.

AGENCE : 1 Maron A. Rechat et fils

56, Bd Gambetta, Hanoi