

MỘT KIỆU XE HOA

Chiếc xe này của dân quê dè dặt nên không thấy dự cuộc thi xe hoa do đoàn Ánh Sáng tổ chức hôm 5 Mars tại vườn hoa Paul Bert.

Ở Hanoi, ai có bệnh cũng chỉ dùng thuốc LE HUY PHÁCH

Lương nghi bổ thận số 20 — 1p.00

Bàn ông bại thận : đau lưng, tiểu tiện trong đục bất thường ; di tinh lưỡng đến tinh đục tinh khí đã tiết ra. Mộng tinh mơ ngủ tưởng giao hợp, tinh cũng xuất ; Hoạt tinh : khi giao hợp tinh khí ra mau quá. Liệt dương : gần đàn bà mà dương không cứng. Những người sau khi mắc bệnh phong tình ; còn ướt qui đầu, có ít vẩn, đau lưng, mờ mắt...

Các bệnh kể trên đều dùng thứ thuốc « Lương nghi bổ thận » số 20 của Lê-huy-Phách, bồi bổ chân thận, kiên tinh, cố khí... khỏi hết các bệnh. Kể có hàng trăm nghìn thứ thuốc « bổ thận », nhưng ai cũng công nhận thuốc « Lương nghi bổ thận » của Lê huy Phách là hay hơn cả. Thuốc này đã chữa khỏi hàng nghìn, vạn người có bệnh ở thận.

Điều kinh chủng ngọc số 80 — 1p.50

Các bà kinh hành khi lên tháng, khi xuống, hoặc 2, 3 tháng mới thấy một lần, hay thấy 2, 3 lần trong một tháng mà sắc huyết tím đen... Trong người bần thần khó chịu, mỗi sương sống, đau lưng khi hành kinh... Dùng thuốc « Điều kinh chủng ngọc » của Lê huy Phách khỏi các bệnh, kinh nguyệt điều hòa, lại mau có thai nữa.

Vạn năng linh bổ số 90 — 1p.00

Thuốc bổ sức khỏe dùng chung cho các cụ già, đàn ông, đàn bà, người nhớn, trẻ con dùng thuốc này, phần khởi tinh thần, thêm trí khôn, tăng trí nhớ, sức lực hơn lên. Các cụ già dùng thuốc này, khỏi bệnh ho về đêm, hay thở, tức ngực, tăng thêm tuổi thọ. Đàn bà dùng thuốc này : khí huyết điều hòa, tăng thêm sức khỏe. Đàn ông dùng thuốc này : thận khí rồi rạo, sức lực hơn lên. Trẻ con dùng thuốc này : mau nhớn chịu chơi. Không có bệnh dùng thuốc « Vạn năng linh bổ » của Lê huy Phách lên cân. Thực là một thứ thuốc bổ hay nhất !

Nhà thuốc **LE HUY PHÁCH** 19, Boulevard Gia-Long — Hanoi

Tổng phát hành tại Trung kỳ : M. Tôn thất Xứng, 119 Rue Gia-long Huế.

Khắp các tỉnh Trung, Nam, Bắc, Ai-lao, Cao-mén đâu đâu cũng đều có đại lý

Bổ phế trừ lao

Thuốc « Bổ phế trừ lao » của Lê huy Phách là một thứ thuốc « bổ phổi » công hiệu như thần. Dùng thuốc này khỏi các bệnh khái huyết, khạc huyết (ho, khạc ra máu), khỏi bệnh xuyên sác, khỏi bệnh đau ngực, tức ngực, khỏi bệnh ho đờm, ho khan, ho rúc từng cơn, khỏi các bệnh phổi yếu, khỏi bệnh ho gà của trẻ con, phòng trừ các bệnh lao phổi !

Trong mùa này ít người tránh khỏi những bệnh ho. Dùng thuốc này, các bệnh khỏi hết, không bao giờ sinh ra những bệnh nguy hiểm được. Giá 1p00 hộp nhơn Op60 hộp nhỡ.

Thuốc lậu

Mới mắc : tức buốt, dài rất, ra mủ... « thuốc năm 1935 » số 70 hay nhất. Thuốc này hay lắm đã làm lặn áp hết thầy các thứ thuốc có bán ở xứ này. Bệnh lậu mới mắc dùng « thuốc năm 1935 » của Lê huy Phách khỏi ngay. Kinh niên : ít mủ phải đi phải lại nhiều lần, sáng ngay ra năm vuốt có 1, 2 giọt... đã chữa đủ các thứ thuốc mà không khỏi, dùng « Lậu mủ » số 10, nhất định khỏi bệnh lậu kinh niên. Đã ngàn vạn người dùng đủ các thứ thuốc mà bệnh vẫn hoan bệnh, tiêm đã chán, uống đã chán mà bệnh vẫn lơ ra... Dùng « Lậu mủ » số 10 của Lê huy Phách chắc chắn khỏi bệnh lậu kinh niên.

Lọc máu trừ trùng

Lậu, giang mai chưa tuyệt nọc : tiểu tiện trong đục bất thường có giấy, có cặn, ướt qui đầu, giết thịt trong người đau môi : vẩn đầu ù tai, đau lưng... Dùng « Lọc máu trừ trùng » số 12 Op60 của Lê-huy-Phách bệnh khỏi, tuyệt nọc không bao giờ trở lại nữa, chắc như vậy. Người yếu sức, cần phải dùng kèm « Bồi ngũ tạng » số 22 1p00

Giang mai

Lở loét qui đầu, mọc mào gà, hoa khế, đau xương, đau tủy... phá lở khắp người nặng nhẹ mới lấu... dùng thuốc giang mai số 18 của Lê-Huy-Phách khỏi hẳn bệnh giang mai.

Gói đỏ (HAVANE) 0,13

Gói xanh 0,06

TUYÊN BUÔN TẠI XỨ AN - DÊ - RI



— Thôi, chào anh
tôi phải đi Lạng-sơn
chụp ảnh.
— Có việc gì cần
thế?
— Có việc gì đâu,
nhưng ông chủ
nhiệm cho tôi đi
xa như thế để khỏi
phải chụp chợ phiên
Ánh Sáng.

Vấn đề cần lao ở Đông-dương

Trong rừng cao-su

(Tiếp theo)

MUỐN cho rõ tình thế của một người phu vào làm đồn điền trong Nam, ta hãy cùng họ bắt đầu bước chân lên tàu và theo dõi họ trong hành trình của họ cho đến lúc họ được trở về quê.

Thường thường là một người nhà quê nghèo đói. Bọn cai mộ phu chia nhau đi các ngã, bắt gáp, tán tỉnh, khiến anh chàng ngây thơ nghĩ đến những khoảng rừng đẹp, làm ăn dễ dãi, và tiền có thể làm được nhiều đề sau ba năm, trở về quê làm một nhà phú hộ nhỏ.

Bù tai, anh chàng bằng lòng. Thế là anh đã thành một người phu. Anh không phải bận bịu gì nữa, chỉ còn làm theo lời chỉ bảo của cai: lấy thẻ, rồi đưa đi khám bệnh, được tiêm trừ các bệnh truyền nhiễm, rồi được giữ một tờ giao kèo mà có khi anh không hiểu trong đó viết những gì. Anh lại được vay trước một ít tiền để lại cho vợ con, hay cho mẹ, vì từ nay, ăn ở đã có chủ chu cấp cho rồi. Ở trong Trung thì người ta đưa anh ra Bến Thủy, Tourane hay Qui Nhơn, ở ngoài Bắc, anh sẽ được ra xem Hải-phong. Ba ngày sau, và khi đã được thấy thuốc chứng nhận là khỏe mạnh, anh bước chân lên tàu.

Trên tàu người ta đã thu xếp để đón anh. Một hội đồng riêng đặt ra để tra xét xem tàu có đủ chỗ để cho phu nằm không, có đủ vệ sinh không, và trước hội đồng ấy, theo luật, mỗi người phu được một bộ quần áo, một cái áo tơi, một cái nón lá, một cái chăn, một cái chiếu, một cái bát, một đôi đũa, và từ năm 1935, một cái mùng nữa. Đàn bà lại thêm được một cái yếm trắng. Ngăn ấy đồ biếu không, thực là chu đáo quá. Nhưng nếu bảo là do lòng từ tế của ông chủ đồn điền, thì ta lầm lắm.

Thế rồi lênh đênh trên mặt biển. Xa xa, đàn chim bẽ bay cao, trong sự tự do mênh mông. Trên tàu, anh em ngồi quây quần lại với nhau, kể lể tâm sự hay ngồi thư người, nghĩ đến vợ con ở nhà, đến tương lai mù mịt.

Con tàu thơ ơ đi, đến. Kia là Bến Saigon: một người lên đếm xem có đủ số, rồi đưa cả đến xóm Chiền để tra xét rõ lên tuổi từng người, và để một viên y sĩ đến khám bệnh. Người nào bệnh nặng cho trở về quê, còn khỏe

khỏe thì đưa ngay cho chủ đưa về đồn điền.

Ở đó bắt đầu cuộc đời làm phu. Làm ba năm, mãn hạn có thể ở lại được nữa, nhưng rất ít người bằng lòng chịu cái ơn ấy.

Theo luật, phu bắt làm việc đến 10 giờ một ngày là cùng; trong số giờ đó kể cả thì giờ ở nhà đến chỗ làm. Ngoài những giờ làm việc ấy, phu còn phải làm cho chủ hai giờ nữa trong một tuần lễ để quét dọn chỗ ăn nằm. Phu chỉ phải làm có thế thôi, nhưng nếu chủ có việc khẩn cấp, thì có thể bắt phu làm được và phải trả họ lương gấp rưỡi cho những giờ làm phu.

Mỗi ngày phu phải được nghỉ hai giờ, lúc trời nắng nhất. Nếu chỗ làm xa nơi trú ngụ, thì chủ phải làm ngay ở chỗ làm những túp lều để cho phu che nắng che mưa. Phu lại được nghỉ một tuần lễ một ngày, được nghỉ bốn hôm tết, mồng hai, mồng năm tháng năm và rằm tháng bảy. Nhưng buồn thay, những ngày nghỉ là những ngày không lương. Những ngày xin phép nghỉ hay những ngày bị ốm đau, phu cũng không được ăn lương nốt.

Tuy nhiên, mỗi tháng chủ cũng phải cho phu làm 25 ngày để họ có lương ăn. Lương thì mỗi tháng phải trả một lần, nếu lần khám thì phu kêu thanh tra lao động và viên thanh tra sẽ bắt chủ phải trả trong một hạn ngắn, quá hạn sẽ mang ra tòa. Trước năm 1932, mỗi người phu được: đàn ông, 0p40 một ngày, đàn bà 0p30; sau năm 1932 lương đàn ông xuống 0p30 và đàn bà 0p23. Đến năm 1935, lương lại hạ xuống nữa: đàn ông 0p27, đàn bà 0p20. Tuy vậy bọn chủ đồn điền còn kêu là cao quá, yêu cầu hạ xuống nữa!

Ngoài tiền lương, ta còn phải kể đến số gạo phát không cho phu nữa. Mỗi người trung bình theo luật phải được 700 grammes một ngày. Trẻ con chưa đến 2 tuổi được thêm 200 grammes và quá hai tuổi, 400 grammes. Ngoài ra, đồ ăn thức dùng phu phải mua lấy, mua ở các hàng của chủ đồn điền hoặc là của các mục cai mở ra kiếm lời.

Vẫn theo luật, phu còn được chủ phát không mỗi người một ngày 5 lít nước lạnh, được thuốc uống khi có bệnh, lúc làm việc trong rừng, được chủ phát cho giày, sà-cạp, và ngay khi đến làm, được chủ cho nhà ở. Theo lệ nhà cần phải là nh lặn rộng rãi hợp vệ sinh,

cần phải có giường nằm ít ra cũng cao 50 phân tây.

Đàn bà, con trẻ còn hưởng một chế độ riêng nữa. Đàn bà không được bắt làm những việc quá sức họ, và mỗi khi chữa đẻ, được nghỉ hẳn một tháng để dưỡng sức. Khi lấy chồng, lại còn có quyền ở với chồng nữa.

Chừng ấy thứ dễ bênh vực lợi quyền cho phu. Nếu phu cứ được yên ổn mà làm ăn, ngoài giờ làm việc có thể tự do mà sống không ai ức hiếp, không ai bóc lột, thì đời sống của họ không đến nỗi khổ đốn cho lắm. Nhưng như lần trước tôi đã nói, chính những sự những tệ xảy ra nên nhiều phu mới phải trốn đi.

Mà họ trốn đi có sung sướng gì đâu, trốn tránh khổ sở ở trong rừng sâu, núi đỏ, chết đi nhiều, mà bị bắt về cũng nhiều. Thí dụ như năm 1929, 3723 người trốn, có đến 1457 người bị bắt hay tự ý lần về. Trốn đi, họ sẽ bị tước nã, bị tù tội, vì theo nghị định ngày 25-10-1927, bỏ việc làm họ sẽ bị phạt tiền từ 16 đến 250 quan và tù từ sáu 6 ngày đến 3 tháng. Ấy thế mà chủ còn kêu ca, nên họ đã xin được một đạo chỉ dụ ngày 2, 6, 1932 phạt những người bán xứ thời — đã nhận tiền cho vay trước mà bỏ việc từ 2 tháng đến 2 năm tù và từ 25 đến 3000 quan tiền phạt. Nặng nề thay!

Nếu nhờ trời, phạt, thánh thần... và sự may mắn phù hộ cho anh chàng làm phu được hết hạn, anh sẽ được ông chủ phải chịu tiền phí tồn cho anh trở về quê. Như thế trong hạn ba tháng, Anh sẽ được đưa ra xóm Chiền, được nhận tiền để dành, rồi lại bước chân lên tàu. Rồi lúc đến bến, sau khi khám bệnh một lần cuối cùng, anh được trở lại với sự tự do của anh đã mất trong ba năm trời.

Đó, đại khái đời một người vào làm phu trong Nam như vậy. Người ta nghiệm ra rằng lương tuy cao hơn, mà dân phu không muốn ở lại làm ăn ở trong ấy. Một phần có lẽ vì lòng nhớ nhà, nhớ quê cha đất tổ rất mạnh của dân quê, nhưng lẽ ấy không đủ để giãi cho ta rõ vì đâu dân phu trốn đi rất nhiều và lúc mãn hạn xin về hầu hết. Dầu sao, sự thay đổi dân phu luôn luôn như vậy, không có lợi gì cho ai, chỉ có hại; đối với bọn chủ, thì phu làm khi ít khi nhiều, sự sản xuất mất điều chắc (Xem trang sau)

Hoàng Đạo

Nhà xuất bản Đời Nay

THƠ THƠ	của Xuân Diệu	1p.00 và	1p.20
ĐỢI CHỜ	» Khải Hưng		0,40
TRƯỚC VÀNH MÓNG NGỰA	» Hoàng Đạo		0,35
BỈ VỎ	» Nguyễn Hồng		0,55
CÁI ĐÌNH	» Khải Hưng		0,60
GIÓ DẦU MÙA	» Thạch Lam		0,35
MÔI LÒNG	» Nguyễn Khắc Mẫn		0,40
HANOI LÂM THÂN	» Trọng Lang		0,55
NỬA CHỪNG XUÂN	(nghìn thứ 15, của Khải Hưng)		0,60

SẮP CÓ BÁN

THOÁT LY	của	Khải Hưng
NẮNG TRONG VƯỜN	của	Thạch Lam

Sách loại NẮNG MỚI

có ích lợi, in đẹp và rẻ tiền, giá từ 0đ.15 đến 0đ.20.

Sắp có bán cuốn sách đầu tiên về loại Nắng Mới :

BUN LẦY NƯỚC ĐONG của Hoàng-Đạo giá 0đ.20

Việc tuần lễ

Việc Âu châu — Tại Tây ban nha, vừa có cuộc đảo chính ở Madrid, đại tá Cassado chiếm chính quyền và lập một hội nghị quốc phòng, theo chính thể độc tài quân nhân. Tất cả các quân nhân đang dân chúng đều phải đối thủ tướng Muga và hoan nghênh chính phủ mới. Thủ tướng Negrin đã từ chức và có lẽ sẽ bị kết tội. Một tòa án binh sẽ lập để xử những chính khách và võ quan chịu trách nhiệm về việc thất trận ở Catalogne. Chính phủ Cassado có lẽ muốn nghị hòa với Franco.

— Pháp quốc và các thuộc địa Pháp đã chính bị việc phòng thủ, không lo bị đánh úp nữa (lời tuyên bố của ông tổng trưởng bộ thuộc địa Mandé).

— Anh-cát-lợi bỏ ra 25 000.000.000 quan để tăng thủy quân trong năm 1939.

— Ở Đức ông Goebbels lại lên tiếng đòi thuộc địa. Ba-lan vẫn bần cùng tình bại nhục và ngỏ ý giúp Pháp nếu có chiến tranh. Ba cũng lên tiếng đòi thuộc địa.

— Giáo chủ Pacelli, nguyên tổng thư ký của giáo hoàng P'ê XI, đã được bổ nhiệm làm giáo hoàng Pie XII.

Trung, Nhật chiến tranh. — Vừa có một trận lớn ở Hồ-bắc, quân Tàu và quân Nhật chết ngang nhau, mỗi bên mất hơn 6000 người. Nhật phong tỏa các cửa biển ở miền hạ du sông Dương-tử không cho tàu bè các nước đi lại. — Anh lại cho Tàu vay tiền để làm đường xe lửa Diên-điện — Từ-xuyên.

Một đường hàng không Trung — Nga sắp thành lập. — Thủ tướng Nhật lại bỏ hòa Trung, Nhật hợp tác. — Vì tình hình quốc tế, Nhật cũng dương tăng binh bị.

Phòng thủ Đông-dương. — Đề nghị cuộc phòng thủ Đông-dương, chính phủ Pháp sắp phái sang đây 30 chiếc phi cơ trận và thêm nhiều súng cao xạ.

Cấm tàu ngoại quốc vào vịnh Cam-Ranh. — Vịnh Cam-ranh hiện đang sửa sang, từ nay là một quần đảo của Đông-dương. Chính phủ đã có nghị định cấm tàu và thuyền ngoại quốc đi ở trong vịnh.

Bệnh đau màng óc — Bệnh này bắt đầu phát ra ở mấy tỉnh giáp biên giới nước Tàu (Thái Nguyên, Bắc Kạn) nay đã lan đến tỉnh Lạng Sơn, nên nay

TRONG RỪNG CAO-SU

(Tiếp theo trang trên)

chấn ; đối với phu, thì cho sự giữ chặt lại là một điều bó buộc. Và lại, đông người bắt tụ lại một chỗ, làng không ra làng, nhà không ra nhà, khiến cho dân phu không có cảm tình gì đối với « trại » nữa, chỉ có lòng sợ và ghét mà thôi.

Bấy nhiêu điều đưa ta đến một kết luận đáng theo, mà cần phải theo : Bỏ cái chế độ mộ phu, tìm phương pháp lấy phu làm theo thói thường, ngay tại chỗ. Như thế sợ không có người làm chăng ? Thì phải tìm cách cho nhân dân ở ngoài Bắc tự ý vào trong Nam để làm ăn, để sinh cơ lập nghiệp ở trong ấy : thí dụ như mở làng, như chính đốn việc di dân.

Còn cái chế độ mộ phu, hàm cái ý bó buộc, đeo thêm vào những những tệ không thể tránh được, thật không đáng có trong nước ta nữa. Bỏ nó đi, tức là làm một việc rất hợp thời và hợp công lý.

Hoàng Đạo

ai qua lại Tuyên quang đều phải vào nhà thương xông thuốc sát trùng.

Lễ xá ch phong hoàng tử — Hôm 7 Mars, ở Huế, Nam Triều đã cử lễ xá ch phong Hoàng-thái-tử Bảo Long làm Đông cung Hoàng-thái-tử. Lễ cử hành rất long trọng ; dự lễ này có đủ mặt các thượng quan Pháp, Nam trong ba kỳ.

Mấy kỳ thi hoãn ngày — Hai kỳ thi tham tá và thư ký Thương chính đáng lẽ sẽ mở vào tháng Avril, nay hoãn lại đến Mai. Thi tham tá vào những ngày 10, 11 và thi thư ký vào những ngày 23, 24 Mai 1939.

Kỳ thi thư ký ngạch phủ Toàn quyền đáng lẽ định vào đầu tháng Mars thì nay hoãn đến 17 Avril ; hạn nộp đơn đến 15 Mars mới hết.

Kỳ thi tham tá tập sự vào các sở thuộc phủ Toàn quyền, Thống sứ, Khám

(Xem tiếp trang 21)

Câu chuyện hằng tuần...

NẾU báo giới Annam chỉ có hai hạng người ấy làm tiêu biểu thì thực đáng buồn : hạng ông Dương Trung Thực và hạng ông hàn La. Hạng dọa nạt lấy tiền và hạng... theo đuổi phẩm hàm.

Dọa nạt, cũng có nhiều cách dọa nạt. Có cách dọa nạt quân tử : Dọa nạt người ta nếu không bỏ tá theo chính thì mình sẽ trị.

Còn dọa nạt để lấy tiền, và nếu không được tiền sẽ đặt điều vu cáo thì không còn gì hẳn thiu xấu xa bằng !

Mấy năm trước một bình bút báo « Canard Enchainé » tự nhiên được thưởng huy chương « Bắc đẩu bội tinh ». Được thưởng vì có văn tài chữ không phải vì nịnh bót chính phủ. Nhưng ông chủ nhiệm « Canard Enchainé » cũng mời viên bình bút ra ngoài tòa soạn ngay, sợ độc giả ngờ tới tình cách độc lập của tờ báo.

Ấy là tự nhiên được huy chương đấy, huống nữa là mở báo, viết báo mục đích chỉ cốt để theo đuổi phẩm hàm và... tiền nữa ! Hạng này, còn ai đuổi nổi ra ngoài một tờ báo, vì chính họ lại làm chủ báo của họ. Nhưng nếu có liên đoàn báo giới thì tất phải mời họ ra ngoài làng báo ngay.

Liên đoàn báo giới ! Nói đến thêm bực mình ! Kêu gào cổ động mãi nhưng nào có ăn thua gì đâu. Đến đi giật lùi tới « Ái hữu báo giới » còn không xong nữa là !

Nhưng giật lùi một bước nữa thì xong, thì đã xong.

Vì « Ái hữu NHẬT BÁO GIỚI » đã thành lập !

Nhật báo giới vạn tuế !

Đó là công trình của ông Ngô Văn Phú.

Chắc một đêm ông Phú nằm vắt tay lên trán nghĩ tới báo giới Bắc-kỳ. Ông thấy có nào nhóm Cộng sản, nào nhóm Quốc gia, nào nhóm độc lập, nào nhóm tự trị. Ông đâm hoảng. Và ông muốn tẩy hết các khuynh hướng chính trị trong báo giới. Ông chợt tìm ra một ý hay.

Chẳng rõ lúc ấy ông Phú có kêu Eureka như Archimède không ; nhưng, ông ta không trần truồng, chạy vội đi kiểm hai bạn đồng nghiệp hằng ngày mà bàn rằng :

— Bọn tuần báo rắc rối khó chơi lắm. Chúng ta chơi với nhau thôi. Nếu tôi chết trước thì các bác gửi đồ phúng và đi đưa đám tôi. Nếu hai bác chết trước tôi thì tôi xin đến phúng viếng và đi đưa đám hai bác. Còn khi chúng ta cưới con hay mừng tiệc thọ thì chúng ta đến mừng lẫn nhau.

Hai bạn đồng nghiệp trả lời :

— Chí lý lắm !

Thế là họ thảo chương trình tức khắc và nhân có ba tờ báo vào hội với nhau, họ đặt tên là hội « Tam giác ái hữu », theo thể định lập thời Tam quốc.

Nhưng « Tam giác ái hữu » vì tất đã vững chãi như cái vạc ba chân. Vì hôm nọ gặp ông Ngọc-Thỏ, chưa kịp hỏi hao một lời, ông ta đã phản trần ngay :

— Không, Trung Bắc chúng tôi có muốn dính dáng gì vào cái hội ái hữu ấy đâu. Chỉ tại ông Phú ông ta muốn có một hội hẳn hoi để những khi làm tiệc tiền đàn các quan thầy cho tiện đây thôi chứ !

Thì ra thế.

« Tam giác ái hữu » chỉ có một mục đích ấy. Nhưng có mục đích ấy còn hơn không có mục đích gì rõ rệt.

Khải Hưng

15 VÀ 16 MARS 1939

Hội Sinh - Viên

15 MARS 1939, 25 tháng Giêng ta

1— Từ 9 giờ tối, tại nhà hát Lớn

DIỄN KỊCH — Hai kịch Pháp : La crise Ministérielle, của T. Bernard. Đoàn kịch : Ông Trọng sự tập sự — Cuối tháng — Ông Đức-tô mới. Ca kịch : Les Gangsters : Những chàng kẻ cướp. Ban âm nhạc Fleuret.

2— Từ 11 giờ đêm, tại Hôtel Métropole

KHIÊU VŨ — Có nhiều Intermedes — Ban âm nhạc Gregorieff. Các thủ giải khát tình giả thường. Vào cửa 2p00. Các bà đi theo không phải trả tiền. Các bà đi riêng 1p00 — Trả 50¢ nếu có vé xem trên 2p00.

Từ 2 giờ chiều, tại bãi Mangan

16 MARS 1939, 26 tháng riêng ta

HỘI THỂ THAO — Cup J. Bréot : Bóng tròn, bóng rổ. Khắc còn cầu. Vào cửa : Tribune 0p.50 — Pelouse 0p.20 — Enclos extérieur 0p.10.

CÁC MÀU DA

NHỮNG tờ báo Pháp của các đảng cực hữu ở đây chắc không được hài lòng, khi được tin rằng chính phủ Pháp đã cho một người da đen làm toàn quyền một thuộc địa.

Thời thế là hết! Bọn đi khai phá thuộc địa bằng roi gậy bò chắc là chấp lười mà than cho thời thế đảo điên, mà tiếc cho uy danh của nước Pháp! Uy danh của nước Pháp, xưa nay đối với họ là làm thế nào cho họ có quyền thế, cho họ có thể coi thuộc dân là nô lệ của họ, làm thế nào cho bọn nô lệ ấy chỉ có thể làm nô lệ mãi mãi...

Nhưng ở bên Pháp, người ta lại nghĩ khác. Người ta lại nghĩ một cách ngu ngốc rằng uy danh của nước Pháp, là do ở tinh thần bác ái và bình đẳng, là do ở nền văn minh Pháp mà ra. Cho nên người ta đã không phân biệt màu da, dám cho người da đen làm thủ hiến một



thuộc địa, cai quản cả người da trắng nữa.

Trước cái cử chỉ ấy, người da vàng ở dưới quyền thống trị của nước Pháp, chỉ còn võ tay than thở. Và trong trí, thấy này nớ ra một hi vọng, hi vọng được một ngày kia thấy người da vàng cũng được ngang hàng với người da đen!

BỨC ỒNG CỦA BUI XUÂN HỌC

ONG Bui xuân Học là một người thân thể đầy đã to lớn.

Từ trước đến nay người ta mới biết có thể thôi.

Ngờ đâu trong cái thân thể mập mạp ấy, lại có thể có được một bộ óc tôn sùng lễ nghi nữa. Âu cũng là một sự lạ vậy.

Chẳng thế mà trong số báo ngày 8-3-1939 vừa rồi, bàn về việc tách lập Đông cung Hoàng thái tử, ông ta đã tỏ ra mình là một bầy tôi kính

NGU'OI' va VIEC

cần hết chỗ nói. Thần dân chúng ta hãy lắng tai nghe ông ta nói:
«...Hồi 9 giờ Mai ngày thứ bảy 4 Mars đã bắt đầu diễn tập để cho



Đức ông Bảo Long được thuận thực trong các việc lễ nghi».

Đức ông Bảo Long! Thật là một cảnh đẹp mắt vô cùng nếu ta được thấy ông Bui xuân Học to lớn cầm hốt, đội mũ quý trước một «đức ông» tí nhau mà tung hô!

Ông tung hô chắc cũng sẽ khéo léo như mấy câu tăng bực của ông. Ông tăng bực rằng:

«Dầu tuổi đương nhỏ, nhưng hoàng tử đã tỏ ra rất chính đôn trong việc phục sức và rất trang nghiêm đứng đắn trong khi hành lễ và một điều rất đáng khâm phục là các chi tiết trong lễ nghi rất phiền phức mà lúc làm lễ không hề làm lẫn và ngưng ngắt chút nào».

Nhưng ông Học có khâm phục cái «tài» làm lễ của hoàng tử thế nào đi nữa, cũng không thể bắt ta thôi nghĩ rằng lúc ấy hoàng tử có lẽ thích ăn kẹo hơn!

Tin sau cũng. — Ông Bui xuân Học cho biết rằng không phải ông mà là phóng viên của ông viết bài văn tán tụng kia. Có thể chứ! Ông Học mà biết làm văn, dù là văn tán tụng thì là một sự lạ quá!

TA TÀU



NHÂN việc chạy giặc, người Tàu tràn sang rất nhiều trong nước ta. Có lẽ vì thế mà thương mại có cơ phát đạt hơn, nhưng có lẽ cũng vì thế mà chuyện xích mích giữa người Việt, người Hoa cũng sinh ra nhiều hơn.

Thấy vậy ông Hứa Niệm Tăng, tổng lãnh sự Trung-hoa ở Hà-nội vừa gửi cho các Hoa-kiều ở đây một tờ thông cáo đại ý nói Hoa-kiều sang đất này làm ăn cùng nhân sự Việt-nam cảm tình vốn cùng dang hợp, nhưng có kẻ còn nông nổi thường vì việc nhỏ mà gây chuyện với người, như việc chợ Rau ở Hải-phong hay việc một người Khách tranh chỗ ngồi với một người Nam

đến nổi xô xát nhau. Cho nên ông khuyến mọi người nên khiêm hòa, giữ lấy lễ mạo để tỏ ra cái trình độ giáo dục của dân tộc Trung-hoa.

Đó là một điều khuyên rất hợp với lẽ phải, chính người Nam ta cũng nên theo. Không bao giờ, đối đãi bất cứ với ai cũng vậy, ta nên quên rằng chỉ có lễ độ là tỏ ra rằng ta là người có giáo dục mà thôi. Ấy thế mà làm kẻ, cả ở trong làng báo nữa, quên mất mình là người có học thức, lễ các, ngóng nghênh, lấy sự dùng những câu thô tục, bần tiện, chửi rủa, vu cáo làm đặc sách làm. Họ thật đáng thương hại, vì họ có biết đâu rằng «chửi người, tức là bần mồm mình» và vu cáo, chửi rủa, thô tục chỉ tỏ ra rằng mình là vô giáo dục mà thôi.

QUY HÓA QUA

NƯỚC XIÊM từ ngày trở nên một cường quốc, thịnh thoàng cũng ra oai một tí để cho ta biết tiếng. Những Việt kiều ở bên ấy đã có lần tiếc không sống hồi một trăm năm về trước, lúc quân nhà Nguyễn sang giúp Xiêm đánh Diên Điện.

Đến bây giờ, lại còn phái người sang chơi. Để đáp lễ. Không phải là đáp lễ dân Nam Việt, mà đáp lễ lại chính phủ Pháp. Nhưng cũng tạm gọi là một điều vinh dự cho ta vậy.

Mấy quý khách ấy, dưới quyền chỉ huy của đại tá Luang Sinar Gotoraska, đã đến dự cuộc rượt tây tràn ở Saigon, dự tiệc trà trên chiến hạm Lamotte Picquet, đi thăm các nơi rồi lên xe tốc hành ra Hanoi dự cuộc rượt tây tràn khác.

Các ngài đến, khiến ta lại ngẫm đến ta, trước kia có lần làm anh cả, nhưng nay là đàn em út theo chân người bước lên đường tiến bộ. Nhưng ta chậm tiến, có người bảo thế mà sung sướng hơn: ở dưới bóng cờ ba sắc, ta không phải lo nghĩ, cứ việc ngồi yên mà hưởng hoa lợi của ta.

Sự thực nó không đẹp như thế bao giờ. Đó là ý kiến của rất nhiều người, trong đó có ông Bùi Quang Chiêu nữa. Theo ông, về mặt kinh tế thôi, Đông dương đã thấy kém Xiêm: năm 1938 Xiêm công quỹ có tới 175 triệu bạc, nghĩa là với người Xiêm có 13 đồng còn Đông dương công quỹ chỉ có 125 triệu nghĩa là mỗi người ở Đông dương chỉ có 5đ50.

Còn về mặt khác, thì không cần nói làm gì, ai cũng rõ cả rồi.

PHI-CHAU

HÃN ai cũng còn nhớ rằng hồi năm ngoái, chính-phủ Đông dương bày ra cái ý muốn đem người Việt-nam đi sang Phi-châu, không biết là để khiến cho dân An-nam trở nên một dân tộc có thuộc địa hay là chỉ để làm phu cho người bên trời Phi mà thôi.

Hồi ấy báo chí An-nam phản đối, lấy cái lẽ rất dễ hiểu rằng ở Đông dương đất hoang còn rộng, cần chi phải tính đến nước đường cùng kia. Tuy vậy, Chính-phủ cũng vẫn cứ một phái bộ sang tận nơi điều tra.

Sau mấy tháng nghiên cứu, phái bộ đã làm tròn phận sự: nghĩa là cũng phản đối sự di dân sang góc trời ấy. Bộ thuộc-địa cũng đã ra lệnh bỏ dự án di dân ấy đi.

Đó là một điều đáng mừng. Nhưng không phải như thế là giải quyết xong vấn đề nhân mao ở miền hạ du sông Hồng Hà và phía bắc Trung kỳ. Vấn đề ấy vẫn còn nguyên, vẫn cần phải giải quyết ngay mà vẫn chưa được ai giải quyết cả.

Dân đói làm rồi, và đông quá. Những rừng róng mênh mông ở Ai-lao, những khoáng đất màu trắng cánh cò bay còn bỏ hoang ở trong Nam, ở bên Cao-mên, vẫn nằm đợi người đến khai khẩn. Trong cả hàng vạn, hàng triệu người không có việc làm để nuôi sống lấy thân ở Trung, Bắc-kỳ!

Chính phủ nói nhiều về sự di dân rồi. Ta chỉ còn đợi làm việc nữa mà thôi. Từ lời nói đến sự thực hành, tuy bao giờ cũng cách xa, nhưng chúng tôi mong rằng đừng xa quá, đừng lâu quá.

Hoàng Bạc



ỦY BAN ĐIỀU TRA. — Họ chỉ ăn cơm nhạt hay với tí rau muống không chịu ăn thịt cá, thảo nào mà họ yếu đuối.

MUỐN ĐẸP các bà, các cô chỉ nên dùng SỮA, KEM, PHẤN, SÁP

INNOXA

CỦA CÁC BÁC SỸ CHUYÊN-MÔN CHẾ-LÀ

BÁN TẠI các hiệu bảo chế Tây, các cửa hàng to hoặc tại ĐAI-LÝ 35, RUE RICHAUD HANOI

ĐIỀM BÁO

Nói hay dù ng

NGƯỜI ANNAM mình đã nổi tiếng là biết bắt chước giỏi (bắt chước thôi). Có nên thêm vào cái nết tốt ấy một cái giỏi nữa không, cái giỏi lấy của người nghiêm nhien là của mình?

Nhiều nhà văn thấy tác phẩm của người khác hay hay — nhất là của các nhà văn Pháp — đã không ngần ngại gì lấy phông làm tác phẩm của mình, lờ tất nhiên dịch ra tiếng ta và sửa đổi một vài chỗ kể rọt rồ thì lấy một vài đoạn, kể mạnh bạo không cần ai, nhất là không cần mình, thì lấy cả toàn tác phẩm. Nhưng cái giỏi thì cũng như nhau.

Rồi đến các nhà viết báo. Họ cũng không kém ngần ngại chút gì. Tôi thường thấy một tờ tuần báo trong Nam, mỗi kỳ có đăng một cái tranh lờ khôi hài về chính trị ở ngoài bìa. Bức tranh đó chỉ là phóng to ra một bức họa của các tờ báo Pháp, nhất là tờ *Marianne*, có khi để nguyên nết, có khi nhà họa sĩ ký tên ở dưới đã điếm xuyết thêm ít ít vào; lời chú thích bức họa cũng hoặc dịch nguyên văn câu chú thích Pháp, hoặc đổi khác hẳn đi, (nhưng mà tôi hơn).

Lại một tờ tuần báo ngoài này thỉnh thoảng có đăng một mục tranh khôi hài. Trước thì còn đề là « nụ cười nước ngoài »; sau dần chỉ còn là « nụ cười », của tờ báo ấy, tất nhiên. Các tranh vẽ toàn là tranh ở các báo Pháp, vẫn phồn nhiều ở *Marianne*. Nhưng họ đã nghiêm nhien nhận là tranh vẽ của mình rồi, và rất quên không chú thích tranh lấy ở đâu. Những câu khôi hài thỉnh thoảng cũng đổi khác đi, nhưng cũng như trên kia, tôi hơn và nhạt nhẽo hơn.

Một độ, trên tờ báo này, chúng tôi đã phải lên tiếng phản nản về nhiều ban đồng nghiệp khác, đã cho chúng tôi cái vinh dự là trích bài của *Ngày Nay* luôn luôn, nhất là những bài ở mục *Trông Tim và Lượm Lặt* — nhưng mà lại quên



những đến nổi không mấy khi đề hai chữ *Ngày Nay* ở dưới; hay có đề, lại kín đáo quá, chỉ bằng hai chữ *N. N.* nhỏ tí.

Ấy thế mà các bạn quý hóa kia vẫn vô tình như thường. Gần đây, một tờ tuần báo trong Nam — mà chúng tôi có nhã ý không gọi tên — đã đăng một bài dài của chúng tôi ở mục *Trông Tim*. Trong cái mào đầu quan trọng, tờ báo ấy đã nói đến « một ban đồng nghiệp đã trích dịch ở một tờ tuần báo Pháp » Ban đồng nghiệp ấy là *Ngày Nay* vậy. Nhưng rồi tờ báo ấy dưng nguyên văn bài của chúng tôi, mà không ký tên hay chú thích gì cả. Ban đồng nghiệp của nhữn nhữn quá: giá bạn ký phông ngay tên một người trong tòa soạn của báo có phải tiện hơn không?



Chơi xuân kéo hết xuân đi

Chắc có nhiều bạn đọc sẽ hỏi: tại sao thế nhỉ? Làm sao lại có những sự thế nhỉ?

Chúng tôi cũng chịu không biết trả lời tại làm sao. Chỉ nhân những việc đó, chúng tôi bỗng nảy ra một ý kiến rất thần tình này: là xuất bản một tờ báo mà không cần phải mượn ai viết cả. (Đã có những tờ báo của một ông chủ nhà in không cần đến tòa soạn, chủ bút hay trợ bút: báo ông chỉ đăng những bài gửi đến). Chúng ta chỉ việc xem trong các báo ngoại quốc; và trong nước, có bài gì khá là đăng luôn vào báo, dưới ký một cái tên bịa đặt. Ấy thế là số báo xong, mà lại hay nữa! Và cái lợi nhất là khỏi tốn tiền.

Chúng tôi chưa cho xuất bản tờ báo tài tình ấy là vì còn chưa nghĩ được cái tên báo cho thích hợp. Xin các ban đồng nghiệp quý hóa nói trên kia chịu khó nghĩ dùm. **Thiện Sĩ**

Độc và Độc

Tờ báo *Độc* là tờ báo rất đáng đọc, nhất là *Độc Mùa Xuân*. Vì mùa xuân là mùa « Xuân thủ đàm ân », mà ông Nguyễn văn La, sáng lập và chủ nhiệm báo đó lại vừa mới được hàm *Hàn lâm* dãi chiếu.

Trước hết, ta hãy nghe thỏ thỏ lời tâm sự của tờ báo ấy, thật là những lời chí thành và tha thiết:

— *Thật, xin tổ tiên (!) chứng giám lòng thành. Độc không phải là cơ quan riêng của quan Thống sứ Yves Châtel, mà cũng chẳng phải là tờ báo có tiền trợ cấp của chính phủ bảo hộ... Sở dĩ Độc hay sẵn sóc đến công việc của quan Thống sứ đã làm nên ích lợi cho xứ này. Là để ngài biết đến dân ta cũng không phải là một dân tộc vô ơn mà thôi...*

Mà lẽ dĩ nhiên, người không quên ơn là ông ban chủ nhiệm Nguyễn văn La chứ còn ai nữa.

Sau lời thành thực của ông chủ nhiệm bấy giờ chúng ta lại nghe những lời thành thực của ông trợ bút Mãn châu Nguyễn mạnh Bằng:

« Trước đình hương trầm, chứa chan hi vọng, thành thực nguyện cầu, chúng ta cũng xin liên tổ (lại tiên tổ) chứng minh mà run rút cho con cháu được vai chân dẫn bước lên đường hạnh phúc do thầy *Lang Xa* chỉ lối cho ta... »

Những lời trên đây thật cũng chí thành, chẳng kém gì những lời chí thành của ông chủ nhiệm; nhưng vì ông Mãn



TRẦN HỒ



Gái già sống sộc nó thì theo sau

ĐIỀM VĂN

THẤY các báo xuất bản số mùa xuân, ông cử mới Mãn-châu Nguyễn mạnh Bằng, văn sĩ kiêm thầy lang, cũng xuất bản một « tập văn xuân chơi Tết », nhan đề là « Vườn Xuân ».

Trong cuốn văn đó, ngoài những cách tài tình như giữ cho vợ khỏi ngoại tình, làm phép cho nhân tình đến chỗ mình ở được, thử xem vợ có ngoại tình không, vân vân, toàn

Kể thì được từng cửa phàm chi mới là hơi hơi tiến mà thôi. Nhưng ông Bằng cứ cố đi, rồi lo gì ông không tiến nữa, không đến nổi phàm vẫn như nay dẫu mà ngại.

Trong tập « Vườn Xuân » đáng cảm động nhất là bài thơ của ông Nguyễn tiến Lãng. Ta hãy lắng nghe lời tâm sự (mùa xuân cũng là mùa tâm sự nữa) của con ve sầu ấy:

... Chẳng tài mà cũng như tài
Đã đeo lấy chữ (1) ra đời phải đơ.
Văn vương còn một đường tơ,
Thôi thôi tranh nợ cũng chưa được nào!

Bút nghiên nề nếp thanh tao,
Văn chương mê mãi, nấn chầu
mơ màng.

Độc giả chúng ta cũng thành ra
nơ màng. Nghe nữa đi:

Tại hoa tô diêm non sông,
Gương xưa treo đó mà lòng thẹn
riêng.

Ông Nguyễn tiến Lãng thẹn? Đó là một sự lạ chúng ta không ngờ. Bởi ông thẹn nên rồi ông nước kêu lên:

Sao cho tổ mặt anh hào,
Nước non há để ôm sầu (2) mãi đơ?
A ha ha! Anh hào tổ mặt, nên
nếp con nhà; nợ áo cơm phải báo,
vay danh vọng phải đền, thế cho nên:

Chẳng bấy giờ là bao giờ...?
Hãy đem gan óc đền bù nước non!
Bởi vậy ông mới vô kinh cốt. Và
từ bấy đến giờ, gan óc ông dưng
cũng đã nhiều rồi.

Ông than thở:
Áo mũ cần đai hông đến người
Làm trai ầu gánh nợ tài trai,
Lâu dài thành quách còn nguyên đất.
Một tấm lòng son ngỗ với ai?



Chúng ta đỡ cảm được nước mắt. Vì ông gánh nặng, nên bấy giờ ông đã quá công. Nhưng tại sao cái mềm rẻo. Thôi thì cái nợ bù cái kia, cũng đủ an ủi ông Lãng của chúng ta.

1) Tác giả chú thích
2) Chớ không phải ôm sầu



là những bí thuật lạ. Ông Mãn Châu lại còn dưng cả những văn thơ nữa: văn thơ của ông ta, (ông Bằng cũng là thi sĩ), của *Caông Sĩ* và cả của ông *Hàn Thu Nguyễn tiến Lãng*. Ông Bằng có sản xuất bốn câu tuyệt tác này:

... Báo lại đưa nhau xuất bản ra,
Chết đi còn sống độ năm ba,
Chỉ là phần lượng hơi hơi tiến,
Phàm vẫn như xưa mãi thế à.
(Năm mới tức cảnh)

chân chỉ là trợ bút, nên lòng chí thành ấy chỉ đưa ơn; đến có hàm từng cửa phàm vẫn giai. thật là đáng tiếc! đáng tiếc!

Ta đã xem lòng chí thành của ông chủ nhiệm và ông trợ bút rồi. Giờ đến lòng chí thành của các bạn *Độc*.

— *Độc đã nhận được những lá thư thân gần của bạn Độc, những lá thư ấy là của lý trưởng, chánh hội, dân cấy và anh em thợ thuyền, cả đến nhà vua và Hoàng hậu cũng có. Phần nhiều đều tán thưởng những bài của chúng tôi, nhất là những bài viết rõ, kể rõ về chương trình của quan thống sứ Châtel, vân vân.*

Các bạn của *Độc* hẳn phải cảm ơn ông chủ nhiệm tờ báo đó đã không quên nói đến mình một cách cặn kẽ và chu đáo thế; nhưng dưới hàm từng cửa phàm tôi e không còn có hàm gì.

Thiện Sĩ

CHỢ PHIÊN ANH SÁNG

Nan tre phát giấy hồ

PHẢI, chợ phiên Anh Sáng chỉ có thể đứng như lời một vài tờ báo hằng ngày rêu rao.

Nhưng chỉ có thể mà chợ phiên Anh Sáng đã kéo hết bà con Hà-thành bỏ nước tới xem, cũng đứng như lời tức tối của một vài tờ báo hằng ngày.

Vậy thì vì bà con Hà-thành quá thiên cảm với đoàn Anh Sáng mà bỏ nước đến dự chợ phiên?

Hay vì với nan tre và giấy, hồ, đoàn Anh Sáng đã dựng nên một công trình mỹ thuật đáng được bà con Hà-thành tán thưởng?

Đối với con mắt tục ưa thích những sự huênh hoang thì muốn đẹp tất phải sang, tất phải phô bày những vật quý giá, như vàng, bạc, ngọc, ngà chẳng hạn. Họ còn biết thế nào là « nét » nhịp nhàng, là « màu » cân đối. Bất họ hiểu rằng chính màu xanh, màu hồng, màu vàng, màu trắng của những con giống và các đèn lồng, đèn xếp toàn làm bằng nan tre phát giấy, hòa hợp với màu lá cây thiên nhiên trong ánh đèn điện rực rỡ đã gây nên một cảnh thần tiên lộng lẫy và êm đềm và thán mật, bất họ hiểu thế thì thà đừng làm gì hết.

Bây này, họ sắp nhấm mắt kêu là: « Chúng nó lại tăng bốc lẫn



nhau! » Kể thì sự tức tối, lòng ghen tị đã bắt họ nhấm nghiền mắt từ lâu rồi, để khi bước vào chợ phiên Anh Sáng khỏi phải nhìn thấy những nét thanh thanh của cảnh đảo, những nét mong manh của hoa đào ẩn nấp với những đèn xếp và in bật lên cái nền đậm sắc phía sau: cái động kết lá xen lẫn với những tầng đá giả bằng giấy vẽ.

Còn nói chỉ đến cảnh hồ Gươm với họ! Chỉ trông thấy hoa giấy và thuyền dán giấy họ đã khinh bỉ bước qua rồi!

Mà nào giống Annam mình có phải là một giống ưa huênh hoang, sinh lóc loẹt, thích sang đơm cho cam!

Một câu chuyện cổ tích « bánh chưng bánh dày » đủ chứng thực điều đó: cụ tổ Hùng Vương của chúng ta đã biết đặt cái bánh chưng bánh dày ở trên những món sơn hào hải vị bày la liệt trong đĩa

ngọc mâm vàng. Không phải là cụ tổ chúng ta không quý vàng ngọc cũng sơn hào hải vị. Nhưng có vàng ngọc và sơn hào hải vị mà người ta chỉ bày ra được một bàn tiệc lộn xộn thì sao bằng với màu xanh và hình vuông của bánh chưng, màu trắng và hình tròn của bánh dày, màu hồng và hình chữ thập của giấy lát người ta hòa hợp bài trí nên một cảnh hình sắc nhịp nhàng! Ấy là chưa kể đến cái vị thanh thú của hai thứ bánh.

Nếu bọn kia sống vào thời Hùng-vương thì chắc họ đã kêu: « Trông thần thánh gì, ngờ đâu toàn gạo đồ với lá giông! »



Thứ sáu.

Sáu giờ chiều. Bài Marseillaise báo cho người ta biết rằng ông toàn quyền Brévié đã tới. Ông thống sứ Châtel đến trước với cùng nhân viên đoàn Anh Sáng ra đón tiếp.

Anh Bình và anh Chương đưa hai ông thủ hiến đến gian đánh Cờn. Nói ngay rằng chẳng có gian gì ráo, chỉ có một cái cột cao với ở ngọn một cái khung vuông phát giấy xanh (lại giấy!) và một cái bàn trên bày la liệt những quả còn khâu bằng vải ngũ sắc.

Anh Bình giảng nghĩa cách đánh cờn và luôn thể biểu diễn cho hai vị thủ hiến coi. Nhưng vì lần đầu tiên trong đời, anh mở tới quả còn nên ném sai đến vài chục thước. Anh Chương lanh chanh khoe tài nhưng quả còn lên thấp quá, cái đó chỉ vì anh đã đại dột đứng ngay trên mặt đất mà ném.

Qua mấy gian hàng bán confettis, bán súng và quay số, các ngài thủ hiến tới gian hàng cao lâu. Và các

ngài đứng lại đây để thưởng thức mấy món nem, chả và bánh ngọt do tay khéo léo của hai chị Nguyễn



đình Hoàng và Nguyễn Tường Long làm ra. Các ngài tấm tắc khen ngon mãi.

Nhưng mùi pháo xú sỡ đốt ngay ở cửa cao lâu thì không được thơm tho lắm.

Mà nó lại có kết quả tai hại nữa là đã đem mưa tới. Vì nghe thấy tiếng nổ mây tưởng là sấm liền bùng mưa xuống.

Các đèn xếp tha hồ nhào nhoét. Anh Tô ngọc Vân, nhà bài trí cảnh chợ phiên chấp hai tay sau lưng đi bách bộ và ngửa mặt lên trời ngậm nga:

— Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách
Phiên một nỗi khách đến dự chỉ
mời lưa thưa, dù có lưu lại cũng
chẳng được bao. Mà vì thế cái quý
chợ phiên cũng chẳng lưu được
mấy tý tiền.

Anh Hồ cười chảy nước mắt, (không phải nước mưa đâu) đến vỗ vai anh Vân và lán rằng:

— Mưa lưu khách là lưu họ ở lại
nhà họ đó thôi.

Không muốn đau lòng đứng ngậm một cảnh tang thương, tôi bỏ ra về.

Đến hồ, tôi lưu luyến đứng lại ngắm cảnh bằng lai bằng bành nổi trên mặt nước phản chiếu ánh đèn ngũ sắc, và như vừa hiện lên trong ánh sương vàng buổi sớm.

Sừng sừng, các bông hoa thủy tiên không lồ đứng dầm mưa mong đợi khách chơi hồ.

Thứ bảy

Sáng sớm, tôi với vàng trở lại chợ phiên, để xem dấu vết tàn phá của trận mưa phùn đêm hôm trước.

Trên bờ chỉ một vài bông hoa thủy tiên rã cánh. Trong vườn ô-tô chỉ đèn xếp là đóm đó. Con cái động thì không chút suy suyền.

Người tôi gặp đầu tiên là anh Tô ngọc Vân. Anh cười nói:

— Đó, anh coi, có đèn nổi nào như báo *Trang Bắc* mà mai đây. Tôi cho cứ mưa luôn ba hôm, cái công trình bằng giấy của tôi cũng còn nguyên.

Đáp lại lời anh, anh Đào trong máy truyền thanh lên tiếng:

— Xin các anh các chị trong đoàn làm việc chợ phiên giữ gìn cẩn thận cho, các con giống và các đèn lồng đèn xếp hiện còn dầm nước mưa, chỉ sẽ đọng vào là rách bung ra đấy.

Tôi mỉm cười nhìn anh Vân:

— Thế thì cái công trình bằng giấy của anh cũng không lấy gì làm kiên cố cho lắm.

Thấy anh Vân buồn rầu, tôi với vát tiếp luôn:

— Nhưng nhờ trận mưa xuân, vườn đào của anh thêm tươi tốt bội phần.

Tạch ráo đã bắt đầu đưa nam thanh nữ tú đến chợ phiên. Gian đánh cờn, gian bán súng, gian thi ngựa, gian ném cóc, và nhất là gian cao lâu lúc nào cũng đông nghịt những người.

Về chiều tối, người ta phải chen nhau mới đi lại được. Chữ « chợ chiều » thực chẳng còn đúng nữa.



Các nhân viên đoàn Anh-sáng lúc bấy giờ mặt anh nào chị nấy tươi như hoa cà, chả bù với tối hôm trước. Và họ càng háng hái làm việc. Hoặc nhanh nhẹn đi gắm hoa và dấu hiệu Anh-sáng, hoặc đi bán phiếu Tombola Anh-sáng, hoặc oang oang mời khách vào các gian hàng.

Chị Hoàng và chị Long, giọng oanh tho thê thì đã có ống truyền thanh thay, và luôn luôn lên tiếng để quảng cáo cho những chiếc nem chiếc chả không lồ « ăn tám ngày hãy còn no ». May mà người ta biết rằng đó chỉ là lời khoác lác, nếu không, còn ai dám ăn nem chả để mắc bệnh dạ dày nữa!

Hồi bốn giờ đã có cuộc bơi trải (périssoire) ở hồ. Người Pháp đến xem đông lắm, nhưng chỉ đến xem ông Simart biểu diễn xuống máy.

TẢN ĐÀ NGUYỄN KHẮC HIỂU
417 Route Bạch-Mai — Hanoi

Từ sang xuân Kỷ-Mão: Việc diễn-giảng Quốc-văn và Hán-văn, đều đòi ra thể-cách hàm-thụ (par correspondance).

Mỗi tháng, mỗi việc gửi bài đi 4 kỳ, bằng giấy in hai mặt. Tiền phí định mỗi việc mỗi tháng là 2p.00. Thêm 4 cái tem thư (0p.06) gửi ngoài trước cho. — Riêng các bạn nam, nữ học-sinh, tiền phí bài giảng, xin tính 1p.20. — Sau kỳ gửi thứ hai, ngài nào nhận bài rồi, xin gửi tiền phí về cho, được tiền đối với ân-quán, đa tạ.

Các ngài ở luôn tại Hanoi, muốn hỏi thêm ý nghĩa gì, việc quốc-văn, xin cứ *sáng thư năm*; việc Hán-văn, xin cứ *chiều thư bảy*, tới sẵn có tại nhà để thừa tiếp. Ngài nào ở xa, muốn hỏi, xin cứ viết thư.

Ngày *thứ năm*, 2 Mars 1939: Việc quốc-văn đã ra bài số 1; ngày *thứ bảy*, 4 Mars, việc Hán-văn đã ra bài số 1. Tự sau, lấy thế làm thường.

Kính Bạch

Cuộc biểu diễn xuống không có, vì tới phút cuối cùng, ông đốc lý mới không cho phép, lấy cờ rùng hồ nòng quá. Nhưng không sao, ông Simart không biểu diễn được, thì ông đứng ra biểu cho các trái bắt đầu chạy Đàng nào cũng thế.

Thì xong đã lâu và đèn điện đã sáng rực cảnh bằng lái mà nhiều bà con Pháp còn hỏi: « Đã biểu diễn xuống máy chưa? » Làm mình cứ phải nói xin lỗi mãi.

— Thế bao giờ thì périssoires?

— Thừa bà, vừa thì xong rồi.

Thì ra người ta chỉ để ý đến xuống máy mà không nhìn thấy trái. Rồi xuống cho anh Đào quá! Anh là đại biểu hội Bơi lội Việt về dự thi, và đã chiếm giải nhì, sau một hội viên của hội Septo Hanoi.

Nhiều ngài có vẻ giận dữ vì đã bỏ ra năm xu lấy vé để xem biểu diễn xuống máy mà không được xem. Để bù lại, tôi mời các ngài xuống thuyền rồng kết hoa đi chơi cảnh bằng lái. Nhưng có ngài yêu lãng quay đi, có ngài thân mật trả lời:

— Merci, je ne veux pas me faire gondoler.

Tôi thắm đáp lại:

— Vậy xin mời các ngài lên « tàu bay »!

Đôi bên thực đã hiểu nhau.

Vì vắng khách chơi thuyền, tôi quay vào trong chợ phiên. Đương không lên được. Dù các thứ tiếng, tiếng người, tiếng đĩa hát, tiếng nói trong máy truyền thanh trở lại với tiếng cười đùa không ngừng.

Sự tròn màu có vẻ mỹ thuật và nhịp nhàng hơn. Điều đó (lại cho nhau đi tàu bay!) là nhờ ở tài hát trí của anh Tô-ngọc-Vân. Trong cái cảnh vườn đào đến xếp của anh, các màu áo của các thiếu nữ nổi bật hẳn lên. Có lẽ biết thế nên các bà các cô đến mỗi lúc một thêm đông.

Máy truyền thanh tán:

— Các bạn đã bao giờ học tức về cái nổi phất đi thuê nhà chưa? Nếu đã thì các bạn hãy bỏ ra ba hào, chỉ ba hào thôi, mà mua một vé Tombola Anh Sáng, bạn sẽ có hy vọng được một cái nhà...

Táo vụng thế mà nhiều người chạy choáng đi hỏi mua Tombola Anh Sáng, nghĩa là người bán Tombola chạy choáng đến họ. Có khi hai, ba người bán tranh nhau, đùa bỡn cướp khách của nhau, gọi nhau là xe con thỏ, xe con

ngựa một cách chẳng nề nang chút nào.

Trong lúc người ta lo sự lại mưa như tới hôm trước. Thì mưa mai quá! Lửa pháo thăng thiên bốc lên trên óc động. Nhân viên đoàn Anh Sáng chạy cuống đi tìm vòi rồng. Chợ phiên huyền ảo. Nhưng chỉ mười phút sau lửa đã bị dập tắt, và để lại một cái động vỡ, trống thối. Người ta khời hải hạo nhau:

— Phá lấy lối lên trời?

— Không, trời to mà muốn ngó xem người ta làm gì trong động đấy.

Có người lại ngờ rằng đoàn Anh Sáng vỡ đổ để làm quảng cáo, vì người ấy thấy từ lúc có hỏa tai, dân Hà thành kéo vào chợ phiên



càng đông hơn trước, tuy trước đã đóng lăm rồi.

Tối hôm nay cảnh Hoàn Kiếm cũng nao nhiệt chẳng kém vườn ô tô, có phần hơn nữa. Chỉ phiên một nổi tiền thu được thì không bằng. Vì toàn những người đứng xem mà rất ít người thuê thuyền.

Nhưng không hề gì, nhiều người nhìn xuống mặt cảnh bằng lái mà không được hưởng thú bằng lái rút cục rồi cũng đến bỏ ra một hào lấy vé vào chợ phiên vậy. Bảo rằng cảnh hồ Hoàn Kiếm kéo khách vào chợ phiên thực không ngoa ngoắt chút nào. (Nói thế để an ủi anh Lưu văn Sin đã đem hết tài mỹ thuật ra hát trí cảnh bằng lái).

Bốn người Nhật đến thuê thuyền hoa. Vì mũi và lái thuyền cao quá vướng cành cây nên thuyền đem vào hơi khó. Một người Nhật mĩa mai:

— Cái gì ở Đông-dương làm cũng chậm.

Người giữ việc cho thuê thuyền trả lời:

— Cái gì ở Nhật làm cũng mau chóng. Thì dụ trận Trung Nhật đã kéo dài gần hai năm rồi và còn kéo

dài không biết đến bao giờ.

Chủ nhật

Đặc sắc nhất có cuộc biểu diễn võ tào, và quyền Anh và cuộc thi xe hoa.

Năm cặp võ sĩ đã âu yếm đắm nhau trước một đám khán giả lơ lơ, vì cuộc biểu diễn nhằm vào giờ bữa cơm sáng. Nhưng không vì thế mà quả đắm kém đau.

Trong đám võ sĩ, theo lời máy truyền thanh, có một « taylor », một « thi sĩ », một « con ruồi », một « hạt tiêu », một gì nữa? Còn võ sĩ? Vẫn có võ sĩ đấy chứ?

Chiếc xe hoa đẹp nhất là chiếc xe của trường Bảo hộ. Điều đó cũng dễ hiểu, xe đó được hội đồng chấm giải nhất.

Nhưng người hát trí cái xe ấy, rồi không khéo sẽ thành một ông thủy tổ một đạo Phật cái lương: một đạo Phật êm đềm và... đầy đủ. Bọn tu hành vừa trai vừa gái được hợp nhau dưới bóng từ bi mà đàn hát thì ai chả muốn thế phát đi tu. Vậy nếu đạo ấy mà thành lập thì thế nào cũng sẽ phát đạt.

Thử nghĩ đến xe « con phượng » của báo Xứ sở. Anh Bình, chủ bút báo ấy, hăm bức bảo tôi: « Vì con phượng thiếu đuôi nên phải thật xuống thứ nhì ». Rồi khờ, sao không cầm tạm đuôi gà thay vào nếu không làm kịp đuôi phượng!



Rồi đến xe « Anh Sáng » và xe « truyền bá quốc ngữ » cũng thứ ba. Chứng hai anh chị nắm tay nhau đứng ngang hàng để ra sức trừ hai cái nạn sâu xa của đời giống Việt Nam: nạn thất học và nạn nhà cửa thiếu ánh sáng.

Số người vào trong vườn hoa Baul Bert xem « cũng » đông, nhưng không thắm vào đâu với số người đứng ngoài vườn hoa. Một sự dĩ nhiên: Vào vườn hoa mất một hào, còn đứng ngoài không mất đồng nào.

Vì thế, máy truyền thanh tha thiết mời chào:

— Xin các ông các bà quá bộ vào trong vườn hoa đứng xem vừa rộng rãi vừa dễ nhìn.

Tan cuộc thi xe hoa, người ta kéo nhau về chợ phiên để trả lãi hào (chứ không phải một hào) vào xem « voi nan, cóc giầy » như là Việt báo mà má.

Việt báo chỉ quên một điều là ngoài voi nan, cóc giầy ra, còn có những người giàu lòng nhân đạo đến dự chợ phiên vì yêu tên cóc và mục đích Anh Sáng; còn có những người thanh lịch đến dự chợ phiên để tán thưởng một công cuộc hát trí mỹ-thuật trong một họ không-khí thực « chợ phiên » khác hẳn mọi lần trước người ta chỉ họp nhau để bê tha đánh bạc, chứ không phải để vui đùa nhả nhả.

NHỊ LINH

KHIÊU VŨ

(trong phu Thống-sư)

Sau công, hai ông Lê Thành, Tô-thất Bình và hai con voi giầy được sừng sừng hai bên lối vào.

Trong dinh tươi thắm hoa lá, mẹ người đang có vẻ chờ ông, bà Tôn quyền.

Nhiều con mắt đi soi mói, lục lọi biết thụ ông Thống mà nó mới thấy lần đầu. Nhiều dáng điệu nghiêm nghị trong bộ áo đen, như là đang đứng sát cạnh ông Thống sử.

Ông bà Brévié tới, bài Marseille hùng hồn khua mấy phòng khách từ này ít nói, ít ồn.

Người ta rộn rịp, tôi tập. Cười, động, sấm banh nổ, cốc chạm nhau át cả điệu du dương của âm nhạc tràn vào ánh sáng và khói thuốc lá.

Mấy tiếng động rung rinh, một đ.àn trẻ em Pháp, Nam tiến vào. Quay tit dưới bộ áo rực rỡ, phất trong không khí những nét nhẹ nhàng, mềm mại, ăn nhịp với điệu. Rồi tiếp theo một tốp thiếu nữ, vừa vào phòng vừa khiêu vũ; là một lung tròn như hoa liềm động người gió. Những cổ tay nõn nà, ngửa mắt, chụm lại, xòe ra.

Hai đoàn ca vũ vừa đi khỏi, mấy ngài khán giả đang há hốc xồm, khen lấy khen để rằng mắt hai ông bà bực tiền cửa cũng đáng, thì anh T. giật tay tôi kêu: « Thôi chết rồi! Tiên Anh-sáng »

Tiên Anh Sáng thật! Không biết ở đâu mà hiện ra lăm thế. Mỗi tiếng lại mang theo cái ông bơ trên mặt có một khe, đứt lợt cả hào và giết bực!

TÔ-TU

(Xem tiếp trang 18)

**Rỗ mặt, Sẹo lồi, Lúm thịt,
Son trâm, Lang mặt, Da nhăn, Da thô.**

Sửa bằng máy điện và thuốc, hỏi tại

MY VIÊN AMY 26, PHỐ HÀNG THAN, HANOI

Sửa điện cho người đẹp hơn lên: da tươi mịn trắng, và nở tròn đẹp mãi, thân thể son sẵn đều đặn, dáng đi đứng hoàn toàn xinh tươi.

Mlle Hà chỉ dúp tất cả về đẹp như massage, maquillage, v.v...

TƯ CÁCH NHÀ PHÊ-BÌNH

Từ tuần báo Marianne vừa mới mở một cuộc điều tra lớn trong các nhà phê bình văn chương bên Pháp, để hỏi xem một nhà phê bình cần phải có những tư cách gì cốt yếu, những đức tính gì hiếm có và quý báu nhất mà một nhà phê bình có thể lấy làm vinh dự — với những khó khăn gì nhà phê bình thường gặp phải trong công việc của mình.

Chúng tôi trích dịch dưới đây những câu trả lời quan hệ nhất của một vài nhà phê bình có tiếng.

Edmond Jaloux

(ở Hàn-lâm-viện)

... Sự phê bình sẽ có nhiệm vụ khác nhau, tùy theo ở xa hay gần hai đầu này: một là lối phê bình độc đoán của thế kỷ XVIII, mà gần đây Brunetière đã tiên biểu; hai là lối phê bình cá tính, của người tra thưởng thức, mà Jules Lemaitre đã dùng.

Về phần tôi, tôi hết sức tránh xa hai lối đó. Nhê phê bình, theo ý tôi, phải tìm tới để không những đánh giá một cuốn sách, mà còn phải biết xem đến chừng nào nhà văn đã tự giải bày trong đó. Đến chừng nào tác giả đã dùng được những cái có thể và những tài năng của mình.

Nếu là một tác giả có tiếng, có địa vị, công việc của nhà phê bình tất nhiên là ít quan hệ và dễ dàng hơn. Sự phê bình sẽ đặc biệt ích lợi, và cũng một lúc, đáng chú ý hơn, khi nhà phê bình đứng trước tác phẩm của một nhà văn mới.

Nhiệm vụ nhà phê bình lúc ấy là phải vừa dẫn đường cho công chúng bằng cách soi sáng tác phẩm đó, khiến công chúng hiểu rõ cái ý nghĩa, — lại vừa chỉ lối cho chính nhà văn nữa, giúp đỡ nhà văn dùng đúng hơn cái tài năng của mình, ngân của nhà văn khỏi đi nhầm đường, khuyến khích nhà văn nên theo con đường nào, và đôi khi bày tỏ cho nhà văn rõ cái gì thiếu trong người mà chính nhà văn không biết hay không thấy rõ, nhưng mà nhà phê bình đã thấy.

Và nhà phê bình giúp vào để gây nên cái dư luận đầu tiên đối với nhà văn đó, cái dư luận sẽ giữ giá trị cho đến một bước khác trong sự nghiệp họ.

Về sau, nhà phê bình còn ký nhận và định giá sự tiến bộ, những sự thay đổi về tài năng của nhà văn mà những tác phẩm sau này có thể trình bày, và nhà phê bình vẫn cứ giữ cái nhiệm vụ một người dẫn đường bên cạnh nhà văn ấy.

... Khó nhất cho một nhà phê bình là vẫn giữ được cái tâm hồn mới mẻ, một thứ ngây thơ, khó mà giữ được khi người ta đã đọc hàng nghìn tác phẩm. Một điều khó nữa, là biết nhận xét, trong bao nhiêu tác phẩm sản xuất, những tác phẩm nào sẽ lưu danh lại cho hậu thế, biết làm một công việc gọn lọc chặt chẽ, và định cho mỗi tác phẩm mà sự lưu truyền đã chắc chắn, cái thứ

hạng mà tương lai sẽ dành cho.

Một sự khó khăn khác nhà phê bình nào cũng gặp phải là không vì tình bề bạn hay cảm tình mà trở nên rộng lượng. Có một sự nguy hiểm nữa mà chúng ta cần phải tránh, là khi mà chúng ta đã tư vị quá một vài người, và để cho các cân được thăng bằng, để khỏi mang tiếng là tăng bực, chúng ta không dám nghiêm nghị, hay có khi bất công nữa, đối với những người mà không có lẽ gì khiến chúng ta phải kiêng nể.

André Billy

... Nhà phê bình phải có nhiều đức tính — Trước hết phải có cái khiếu biết thưởng thức, tựa như người biết nếm rượu vậy... Nhà phê bình tất nhiên phải có một cái học thức văn chương rộng rãi để khỏi bị những cái giả mới lừa dối, phải có cái tinh thần mở rộng và có cảm tình.

Không ai cấm nhà phê bình được bày tỏ những cái thích riêng của mình, nhưng đến lúc cần, nhà phê bình phải biết đặt mình vào tâm trạng của một người thích cái gì mình không thích (hoặc trái lại), cũng như một người đóng trò phải hiểu biết những lý luận của các vai xa hẳn tâm hồn mình.

Tôi lại tưởng, trước một tác phẩm quan hệ, sự phê bình phải trở nên một cuộc tranh luận, một cuộc tranh luận mà nhà phê bình cần phải làm cho hoạt động, và bí thiết.

Nhà phê bình chỉ thành công được, khi chính mình là tiêu thuyết gia của đời tinh thần, nhà phê bình cũng có một phần những biệt tài của một nhà viết tiêu thuyết. Thế nghĩa là, nói một cách khác, nhà phê bình cần phải là một nghệ sĩ, nếu không

thì chỉ làm được một công việc thêm thất thối.

André Thérive

... Có hai đức tính mà tôi muốn đặc biệt kể đến: phụng sự tinh thần trước hết; nhà phê bình phải hết sức bênh vực những quyền lợi của lẽ phải, của sự sáng sủa.

Và thứ nhì, lòng nhiệt thành, sự nhiệt thành thần bí. Tôi không thể tưởng được người ta có thể dảm nhận cái công việc bắt buộc ta phải đọc hàng năm từng đống sách ấy, nếu không được hứng khởi bởi cái ý muốn tìm ra những tài năng mới.

Một đức tính nữa đáng cho nhà phê bình ao ước, và rất hiếm, là sự vô tư hoàn toàn. Tôi muốn nói một vô tư về cả các địa hạt tôn giáo, xã hội hay chính trị. Tôi tưởng rằng sự vô tư hoàn toàn ấy không có được, chỉ là lý tưởng.

André Rousseaux

... Sự thiếu « tha thiết » ở bên ta rất đáng phân nân. Cái nguy cho nhà phê-bình là ở sự khô khan gây nên, trong cái công việc lạnh lẽo dùng lý luận để diễn giải một tác phẩm, bởi cái sự phải chứng thực những lời phẩm bình của mình. Ở đây, nhà phê bình phải tránh cho khỏi cái uyên bác rôm và sự khuôn phép sao. Cái đang khen của nhà phê bình là đem đến cho sự phê bình một tác phẩm cái lòng nhiệt liệt của sự ưng ý hay ác cảm, làm cho sự phê bình trở nên thi vị trong một vài phần.

Một cái đang khen nữa, và theo ý tôi cũng quan hệ, là ở tư cách biết tìm cái chân lý của một tác phẩm, bởi vì đó là một nhiệm vụ chính của nhà phê bình...

(Marianne)

(Kỳ sau đăng hết)

THƠ ĐƯỜNG

Tự khuyên

Ưc tích cơ bản ứng cử niên,
Thoát y điếm tửu Khúc-giang biên.
Thập thiên nhất đầu do xa âm,
Hà hưởng quan-cung bất phí tiền.

BẠCH CU-DI

THƠ DỊCH

Tự khuyên mình

Nhớ xưa nghèo túng lúc khoa thi,
Bến Khúc thêm men, cổ áo di.
Đầu rọu muốn đồng quen uống

đất

Nửa chỉ lọc nước mất tiêu chi

TÂN-ĐÀ

Quan san nguyệt

Minh nguyệt xuất Thiên-san,

Thương mang văn hải-san.

Trường-phong kỹ vạn lý,

Xuy hươg Ngoc-môn-quan.

Hán hạ Bạch-dăng đao,

Do lai chinh-chiến địa,

Bất kiến hừu nhân hoàn,

Thù khách vọng biên sào,

Tư qui đa khổ nhan,

Cao lâu đương thử gia,

Thán tức vị ung nhân,

BẠCH CU-DI

THƠ DỊCH

Trăng quan san

Vầng trăng ra núi Thiên-san

Mênh mang nước bể mây ngàn

sóng soi.

Gió dầm muốn dậm chày dài,

Thôi đưa trăng sáng ra ngoài

Ngọc-môn

Bạch-dăng quân Hán dòng đồn

Vạng kia Thanh-hải róm luôn mãi

Hồ.

Từ xưa bao kẻ chinh phu,

Đã ra dất chiến, về ra mấy người!

Buồn trông cảnh sắc bên trời,

Giục lòng khách thù nhớ nơi quê

nhà.

Lầu cao, dêm vắng, ai mà.

Đêm nay than thở ắt là chưa

người

TÂN ĐÀ

Dầu Cá

Rất nhiều sinh tố (vitamines)

Trẻ con chậm nhón,
Người già ừ cần,
Người yếu phổi
đều phải dùng dầu cá
tại hiệu Thuốc Tây vườn
hoa cửa Nam

Pharmacie **TIN**
5-7, Place Neyret — Hanoi
☎ Téléphone : N° 380

TRẺ!!! ĐẸP!!!

Các Bà ! Các Cô !

Trong ngày nghênh hôn. Trước khi đi dự các cuộc vui,
muốn cho nhan sắc được lộng lẫy thêm.

Còn ngày thường cần cho da mặt được luôn luôn mịn màng.

Xin mời đến hiệu thuốc

bà **HOÀNG - XUÂN - HÂN**

67, phố Tràng-thị (Rue Borgnis Desbordes)

HANOI

Do nhà chuyên môn sửa sang sắc đẹp phụ nữ ở Paris mới về,
tốt nghiệp tại

MỸ VIỆN KLYTIA

PLACE VENDÔME

PARIS





Ai mỹ

CON TRÂU

TIỂU THUYẾT của TRẦN TIỂU
(Tiếp theo)

CHỊ Mit ơi ! Chị Mit !
Nghe rõ tiếng Cúc gọi
réo ngoài cổng. Mit
đứng trong nhà quay
ra nói to :

— Ủ ! các chị chưa khó đợi một
ti. Tôi đi bây giờ đây !

Mit đã biết trước các chị rủ đi
đâu rồi, vì ban chiều chị em hẹn
nhau tối nay đi xem chèo ở ngoài
xã Đoài với bọn Từ. Mit và com
vội vàng, rồi buông dĩa buông bát
chạy xuống bếp làm bát nước chè.
Không kịp sửa răng, Mit cầm đèn
hoa kỳ, lên vào buồng trang điểm.

Chỉ vài phút sau Mit đã đến khung
cửi, xin phép mẹ :

— Bu cho con đi xem chèo với
các chị ấy nhé ? Gớm ! chả lúc nào
là bu chịu rời cái khungửi.

Bác xā gái lạng thỉnh để môi vào
lỗ thoi, hút lấy đầu sợi suốt, rồi
vừa thông thả đưa thoi và đập
manh khổ xuống mấy cái liễn cho
mịn mặt vải, bác vừa nói :

— Không thế thì lấy gì mà ăn, mà
tiền

Ngoài cổng Cúc, Mận, Cài thúc
giục

Mit nhắc lại :

— Bu cho con đi xem chèo với
các chị ấy nhé.

Bác gái đặt thoi xuống, quay lại
nhìn Mit, mỉm cười :

— Sao mà làm đóm thế ? Tối làm
đóm cho ma nó xem à ? Chả bố
cho tao ngày xưa bằng tuổi mày mà
còn ngồi lê ngồi la, đánh lu đánh
chất và tâm trường với chị em.

Mit cười nói :

— Thời xưa khác, thời nay khác,
bu a.

Cúc lại giục ở ngoài cổng :

— Lâu lắm rồi, có đi không thì
chúng tôi đi đây.

Mit nóng ruột sẽ đập bàn chân
xuống đất mấy cái như chực chạy :

— Con đi nhé, bu nhé ?

— Ủ, đi thì đi. Nhưng về sớm
sớm một tí. Tôi không thức mà đợi
có được đâu.

— Vàng.

Rồi Mit chạy vội ra cổng :

— Làm gì mà giục rồi lên thế ?

Cúc, hai cánh tay quàng lấy vai
hai chị đứng cạnh, cười nói :

— Chúng tôi không giục để chị
kéo dài mãi à. Cánh họ chắc đợi
cánh mình từ lâu rồi.

Trăng rằm đã lên khỏi ngọn tre.
Ánh sáng vàng trong, mượt như
nhung, bao phủ lấy cảnh vật làm
mát các nét thô và tăng vẻ đẹp lên
bội phần. Những giấy nhà tranh
trông xa, sạch sẽ, mịn màng như
trong phim ảnh.

Ra đến đường cái, bốn chị em
vui vẻ quàng tay nhau đi hàng chữ
nhất.

Mận, nhìn chị em, ngạc nhiên
hỏi :

— Các chị đánh phấn ?

Mit cười :

— Các chị thế nào chứ tôi thì
không.

Cúc :

— Tôi cũng vậy. Ai biết đánh
phấn đánh sáp ra làm sao. Mà
quái ! trông chị nào cũng như đánh
phấn ấy.

Mit tìm ra được cớ rồi :

— À thôi, phải rồi, các chị ạ, tại
ánh giăng đầy mà.

Mận xòe bàn tay, sẽ vuốt ngực
Mit, vui vẻ nói :

— Nay các chị, trông yếm chị
Mit mà xem, có phải trắng mịn
như soa một lượt phấn lên không ?

Cúc tinh nghịch, sờ lên hai vú
Mù, cười nói :

— Đôi vú của chị tôi nở quá.

Mit đập tay Cúc xuống, gát :

— Ồm ở lằm ! Đưa gì lại đùa
thế, người ta có cười cho không ?

Cúc lá lơi :

— Ai cười ? Ma nó cười ấy à ?

Đường, chỗ ấy vắng. Mấy chị em
không cần giữ ý tứ, đùa bỡn tự do,
nghịch ngợm như trẻ ranh. Những
tiếng cười khúc khích, những tiếng
thì thầm trong yên lặng.

Thình thoảng các chị bị Cúc
nghịch nhả, quát âm lên rồi la
cười ngất nghẹo như điên rồ.

Mận tính nhút nhát, hay xấu hổ
càng bị Cúc, chông ghẹo luôn.

Bỗng Mit nghĩ đến Từ, hỏi Cúc :

— Nay chị Cúc, bọn họ đợi cạnh

ta ở đâu nhỉ ?

Cúc ghé vào tận mặt Mit, nói
chọc :

— Đâu thì chị hỏi làm gì ? Anh
Từ u hôm nay kêu bận không đi,
chị ạ.

— Anh ấy đi hay không thì việc
gì đến tôi, rõ khéo cô này.

Tuy nói vậy mà trong lòng Mit
phấp phồng không yên. Vì Mit đi
xem chèo, phần chính là cốt gặp
Từ.

Cài ít nói, ít đùa, chỉ tay ra đường
xa :

— Các chị trông, hình như bọn
họ đứng đợi cả trước trường học
kia kia.

Mit tìm bóng Từ, Cúc tìm bóng
Chát. Cài, Mận chưa có linh với ai,
ung dung đi và nghĩ đến tấn chèo
sắp được xem

— Các anh đấy phải không ? Cúc
gọi.

Có tiếng ở đằng xa trả lời lại :

— Các chị đấy à ? Sao mà chậm
thế. Đẳng này đợi đợi lúc nữa,
không thấy đằng ấy lại là đằng này
đi thẳng.

Cúc đoán chắc là tiếng Chát, gọi
to :

— Anh Chát đấy phải không, từ
tế nhỉ ?

Hai bên dồn lại, rồi nhập bọn
cùng đi. Ngón ngữ và cử chỉ của
các chị xem chừng đã thấy khác
lúc nãy, kém vẻ sống sượng, nhưng
tinh tú, yêu kiều hơn.

Trăng càng lên cao càng sáng
trong. Hai bên đường, cánh đồng
lúa xanh non bắt ngát. Ngọn lúa
mềm nhấp nhô như sóng bạc. Xa
xa, phong cảnh huyền ảo như trong
giấc mộng. Mit, đa cảm, ngày
người ra nhìn, tuy chân vẫn đều
bước.

Cúc vỗ mạnh vào vai Mit, nói :

— Nhờ ai mà ngân người ra thế ?

Mit giật mình, nói gắt :

— Gớm ! làm người ta giật bản

người lên.

Chát trêu ghẹo :

— Anh Từ u hỏi chị ấy xem
chị ấy nhớ ai thì biết.

Từ nghiêm nét mặt, thụi mạnh
vào lưng Chát. Chát uốn người ra
đằng trước, kêu :

— Ái ! đau ! đưa gì lại đùa nhũ
thế !

Bên trai bên gái vừa đi vừa trò
chuyện, cợt riêu lẫn nhau, thắm
thoát đã lờ lợ gần làng Đoài. Người
đi xem đã thấy lẻ tẻ. Tiếng trống
chèo rộn rã. Thình thoảng xen vào
vài ba tiếng trống cái cầm châu
lăn dần rõ cả tiếng hát, tiếng trống
com, tiếng mõ díp.

Chát, hai tay vỗ bụng, hát nghêu
ngao :

— Bình b'nh bập bình. Trống com
ai khéo vờ nena vòng. Một đàn con
chìm nhận .

Tin ngắt câu, nói chề :

— Tiếng thẳng Chát nó hát như
tiếng vịt đực.

— Phải, mày thì hát hay ! có hát
cho trâu nghe.

Mũi tần mần hỏi :

— Sao người ta lại gọi là trống
com, chúng mày nhỉ ?

Chát giảng nghĩa :

— Mày dốt lắm. Thế mày không
nhìn hai viên com bằng hai quả táo
ở giữa hai mặt trống à ?

— Họ dán vào mặt trống để làm
gì, hở mày ?

— Để nghe nó ra tiếng trống com.

Từ không nhìn được cười, bắt
bê Chát :

— Lại mày nữa. Mày nói thế có ma
nó hiểu. Người ta bịt cho mất tiếng
ngân đi, ông tướng đã nghe ra chưa ?

Chát cãi lại :

— Bớt ngân đi để nghe nó ra tiếng
trống com.

Người đi xem mỗi lúc một đông.

Đến làng Đoài thì đông quá, khó
mà chen được. Mấy chị em nắm
chặt lấy tay nhau, sợ lạc. Hơi người

Muốn được lịch sự, hợp thời,
CHỈ NÊN DÙNG

CHEMISSETTES

có dấu hiệu OLYMPIE, MONDAIN, NICE

Áo cắt khéo, khâu kỹ, dùng bền

BÁN BUÔN TẠI HIỆU ĐỆT

PHUC LAI

87 - 89, Route de Huế
HANOI - TÉL. 874

xông lên ngọt cả mũi. Tiếng ồn ào như phiên chợ. Hàng nước, hàng quả ngon ngang. Từ theo họ về chị em. Còn Chắt, Mít. Tin đi liền vào vòng người đứng xem chèo, tìm chỗ.

Một lát. Chắt chạy ra, gọi thét lên: Vào cả đây!

Mỗi anh nắm tay một chị, hết sức chen, mặc kệ những tiếng chửi rủa. Các chị lại giờ tay cho Chắt nắm. Từ không biết vô tình hay hữu ý, nắm lấy tay Mít. Mít rung chuyển cả người, tim đập mạnh, mặt nóng bừng. Từ cũng vậy.

— Dữ cả đây chứ? (Chắt vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn) Mạm đâu... à kia rồi... Đủ cả rồi.

Trước mặt các chị còn một hàng người nữa đứng án ngữ. Cái lùn, rướn mãi cổ lên.

Máy sao có mấy anh tuấn đi đẹp đằm, cầm roi sẽ đập vào vai họ và thét:

— Ngồi cả xuống để ngoài người ta xem với chứ!

Chị em sung sướng, nói to cho mấy anh tuấn nghe thấy:

— Cảm ơn các bác nhé. Có thể chúng tôi mới xem được.

Mấy anh tuấn nhìn chị em, cười tinh và thấy chị em dễ ý, lại càng săn sóc đến chỗ chị em luôn.

Từ đứng sau Mít. Nhờ dịp đông, nó đứng áp mãi người vào lưng Mít và cảm thấy da thịt mềm của Mít cọ sát vào ngực nó. Hơi nóng trong người Mít truyền sang. Nó hồi hộp.

Lúc ấy vừa gặp vai Thị-Mầu ở trong buồng trở ra. Thị-Mầu, đầu chít khăn mỏ quạ, hai thái dương dán hai miếng giấy đen, tròn bằng đồng tiền, đi trốn ẹo, mắt lim dim liếc Thị-Kính mặc cả sư ông.

Thị-Mầu cười cợt, lả lơi, dùng hết lời ngon ngọt, đâm dăng để gọi tình Thị-Kính. Nhưng Thị-Kính vẫn thản nhiên, ngồi lững lờ.

Từ say sưa, muốn ghi lấy Mít và muốn thổ lộ hết tình yêu nồng nàn mà nó cố nén trong tâm hằng bao lâu nay.

Các nhĩ nhanh quay lại định hỏi chuyện Chắt. Nhưng Chắt đã chuồn đầu mất. Các bực mình, chẳng để ý gì đến chèo, nhìn khắp chung quanh tìm Chắt... Nó thấy Chắt ngồi chễm chệ cạnh người cầm chầu, nhe răng ra cười và nhlio.

Các như muốn nói:

— Các chị xem, tôi có giới không?

Các người đi, bìa môi nhlio ra dáng khác. Chắt vô tình không để ý.

Một lát đã thấy Chắt trong buồng trở thò đầu ra nhlio như như thảng thộ. Mít nhlio thấy trước, đập tay vào Từ, nói sẽ:

— Anh trông Chắt, nó có nghịch không?

Từ tìm tìm cười:

— Chả thế ai gọi là ông tướng!

Mạm, Cái tâm trí đề cả vào chèo, hỏi Từ:

— Ông tướng đâu, anh?

Từ chỉ vào chiếc màn đỏ:

— Kia chứ đâu!

Mạm, Cái che miệng cười rồi lại đề tai, đề mắt vào Thị Mầu, Thị Kính.

... Bỗng hai bức màn đỏ vén lên. Một pho tượng phật bà mặt

hạt sần về một bên. Tiếng hồ hét, chửi rủa át cả tiếng trống lêu bếng hát.

Mít, Cái, Mạm, Các sự, giục bọn trai về. Mấy anh tuấn giờ rồi đi chung quanh dọa nạt, nhưng muộn quá rồi. Sáng người mỗi lúc một mạnh. Mấy cái lếp che buồng trở đã ọp ẹp, sắp đổ. Thấy nguy đến nơi, ông cầm chầu các đờn mấy tiếng. Trống, thanh la im bặt. Một vài anh đóng trò đứng thườn ra nhlio. Phật bà cũng sợ, bước xuống, lêu vào buồng, biến mất. Thế là tan.

Vòng người đen kịt tỏa ra khắp nơi như đàn kiến mất mối. Tiếng mẹ gọi con, con gọi mẹ, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hồ reo nhlio ối.

Hàng nước, hàng quả được mẽ đất, vì có nhiều người ngồi đồn lại



phấn môi son, trông đẹp lộng lẫy ngồi xếp bằng trên một chiếc hòm vuông đặt chông lên hai chiếc khác.

Bao nhiêu mắt đổ dồn cả vào đây. Những tiếng thì thầm:

— Đẹp nhỉ!

Hàng người bên kia lộn nhộn. Họ chen nhau, xô đẩy nhau để xem cho lấy được đức phật bà...

Rác, một giống bương gãy.

đội, trong lòng hy vọng còn hát nữa.

Bọn Mít và bọn Từ đã ra khỏi đám đông. Cái, Mạm ngẩn ngơ tiếc. Các, trái lại, vui vẻ được Chắt đi kề bên. Từ thăm hát những câu đường trường. Mít vừa đi vừa lắng tai nghe...

Qua cây đa chợ Cầm đến ngã ba đường Dừng, Các và Chắt ở cùng xóm, đi rẽ sang đường con.

Tràng 44 xế và tây. Sương lạnh xuống nhiều, Các đi sát lại và sẽ đập vào vai Chắt, nói:

— Hay đôi ta trở lại xem đi!

Chắt vào vợ nhlio ngon tre lằm trong ánh trăng, lơ dềch trả lời:

— Đi không có cách họ, buồn chết!

Các về mặt râu rần, nhìn Chắt:

— Anh không muốn đi với tôi à?

Chắt, vẫn đứng đưng, hỏi lại:

— Sao tôi lại không muốn đi với chị?

— Vì tôi rủ anh đi, anh không đi.

— Tôi đã bảo không có cách họ cùng đi thì không vui mà lại.

— Cứ phải có họ mới vui được à?

— Chứ không ư! Với lại bây giờ cũng khuya rồi, chắc là họ nghĩ không hát nữa đâu.

Hai người yên lặng đi. Các hồi hộp. Cặp môi mấp máy, chỉ những muốn ngó hết tình yêu ra lời nói. Chắt chẳng nghĩ gì cả, vợ vẫn nhìn đầu đầu.

Tôi khóm tre đầu xóm, bó ng rợp phủ xuống hai người. Các ngáp ngừng:

— Đây, anh Chắt!

— Cái gì?

— Không.

Yên lặng Vàng vàng dằng xa tiếng chó sủa trăng.

— Anh Chắt..

— Cái gì?

— Chắc Mít yêu Từ lắm nhỉ?

— Mà Từ cũng yêu Mít.

Các sung sướng tìm được mối:

— Thế còn anh Chắt, anh có yêu ai không?

Các âu yếm liếc Chắt. Chắt vẫn nhìn thẳng, trả lời:

— Tôi ấy à... tôi yêu hết thầy mọi người.

Chắt đã đến nhà, đi rẽ vào phía công. Các gọi với lại:

— Anh Chắt! Anh Chắt! Anh không đưa tôi về ư?

Chắt quay lại hỏi:

— Chị không dám về một mình?

— Không (Các nheo miệng cười). Tôi sợ ma lắm.

Chắt trở lại, vừa đi vừa nói:

— Bằng ngàn ấy mà còn sợ ma.

Các dưng khoanh tay vào ngực, nhìn Chắt chông chọc và nói hơi có vẻ nũng nịu:

(Còn nữa)

Trần Tiêu

VÕ-BỨC-DIÊN
KIẾN TRÚC SƯ



3 - Place Négrier,
Bờ - hồ - HANOI

Docteur ĐẶNG VŨ HỶ

Ancien Interne de l'Hôpital Saint Lazare de Paris
Spécialiste des maladies vénériennes & cutanées

CHUYÊN MÔN VỀ:
Bệnh hoa liễu - Bệnh đàn bà
Sửa trị sắc đẹp

Khám bệnh
Sáng 9 giờ đến 12 giờ
Chiều 3 - 7
Chủ nhật mở cửa buổi sáng

Chỗ ở và phòng khám bệnh
16 & 18 Rue Richard - Hanoi
(đầu phố Hội-vũ)
Té. 242

Bà giáo Pháp có bằng Cử-Nhân,
giấy ở Đông - Dương đã lâu
ngày, nhận giấy nói tiếng Pháp
cho các bà, các cô biết tiếng
Pháp, nhưng chưa quen nói.

HỎI TẠI

67, Phố Trường-thị, 67
HANOI

CÔNG CUỘC XÃ HỘI

trong các xưởng công nghệ
và hãng buôn ở Thụy-Điền (1)



O' PHÁP, trong các xưởng công nghệ và hãng buôn có tổ chức người ta thường thấy thi hành những công cuộc xã hội, nhưng có một điều đáng chú ý là ở Thụy-điền, những công cuộc ấy nhiều và lớn lao hơn ở Pháp một cách rõ rệt.

Ấy là nói về những hãng có những nhà để ăn riêng cho thợ thuyền, ngăn nắp và sạch sẽ, những nhà phát thuốc tinh vi, có xếp đặt những công việc để phòng và chữa bệnh, những nhà riêng để nuôi trẻ, những phòng nghỉ ngơi và giải trí, những thư viện, sân vận động, có tổ chức những cuộc âm nhạc và ca hát, du lịch, v.v.

Hãng buôn Nordiska Kompaniet

Nhà hàng tạp hóa lớn Nordiska Kompaniet ở Stockholm, mà số thợ và người làm công tới hai nghìn, có dành riêng cho người làm một cái đảo ở liền thành phố Stockholm và một ngôi nhà nghỉ mát rất đẹp chứa được bảy mươi người để dưỡng sức hay nghỉ ngơi.

Công ti có lập một quỹ mười vạn quan để cho người làm vay và một quỹ khác mười hai vạn quan để cứu mang họ; tiền lời của quỹ sau đó dùng để cứu giúp những người ốm, đỡ dần những thanh niên muốn du học ngoại quốc, v.v.

Về việc hưu trí, cách đóng góp của người làm và của Công ti như sau đây:

Của người làm, 5% tiền lương.

Của Công ti, 2,5% số tiền lương phát cho thợ.

Hạn tuổi về hưu, đàn ông sáu mươi nhăm còn đàn bà sáu mươi tuổi.

Hưu bổng được 60% số tiền lương khi còn đi làm. Nếu người về hưu chết thì vợ được lĩnh 40% tiền lương của chồng khi đi làm; nếu quả phụ có con thì lương sẽ

tiền theo sau đây:

Có một con, được lĩnh thêm 30% tiền lương quả phụ; có hai con 50% tiền lương quả phụ; từ con thứ ba trở đi, mỗi con được thêm 10% nữa.

Nếu một người làm bỏ công ti trước khi về hưu, công ti sẽ trả lại số tiền đã đóng và tiền lời của số tiền ấy; tiền của công ti đóng cho người ấy sẽ bỏ vào quỹ hưu trí của công ti.

Nhà máy Thuốc lá

Ở Nhà máy Thuốc lá, nhà nuôi trẻ con không dựng ngay ở giáp đầu xưởng. Người ta cho là mỗi sáng và chiều, đặt chung nhiều con nít vào xe để đưa đi thì không những vô ích mà còn nguy hiểm nữa.

Trong khu có nhiều thợ ở, người ta có dựng một nhà nuôi trẻ, phi tiền về phần Nhà Thuốc lá chịu, để tránh những điều phiền phức trên.

Một ngôi nhà dành cho người ốm dưỡng sức sau khi khỏi bệnh ở cách thành phố Stockholm sáu cây số.

Ngoài ra Nhà Thuốc lá đã điều đình với thành phố để, khi cần đến, hưởng nhiều quyền lợi trong những công viên, — chẳng hạn một số giường trong những nhà thương.

Mỗi năm trong hai nghìn năm trăm thợ và người làm công trong các Nhà máy Thuốc lá ở Thụy-điền người ta cho bốn mươi người vào trường Đại học Stockholm để theo những lớp thường thức.

Hạn theo học những lớp ấy từ ba đến sáu tháng và chuyên nhất là về lịch sử, tâm lý, văn chương và tiếng Thụy-điền. Rồi sau các học sinh liên lạc với nhau lập nên những hội để học tập và có khi bỏ tiền ra để mời người đến diễn thuyết.

Hội S. K. F. (2)

Hội S. K. F. có lập một ủy ban để

trông nom về việc trị an gồm những người sau đây:

Một hội trưởng: phó, quản đốc ban chuyên môn;

Một phó hội trưởng một người thợ;

Một giám đốc việc trị an của xưởng;

Bảy người thợ;

Bảy người làm công;

Ủy ban họp hàng tuần hạn đề trình bày ý kiến lên ban giám đốc của hội và được ban này xem xét cẩn thận.

Một ông giám đốc thứ nhất của hội S. K. F. đã cho họ một cái đảo để họ trông nom lấy. Thỉnh thoảng hội giúp tiền để sửa sang đảo (năm 1937 hội cho mười vạn quan)

Khi một người thợ tới sáu mươi bảy tuổi thì người ấy được công ti cho, ngoài món tiền hưu bổng là việc bảo đảm về mặt xã hội, một món tiền thưởng thứ nhất một nghìn hai trăm quan, rồi sau cứ đều mỗi ba tháng thưởng sáu trăm quan tức là hai nghìn bốn trăm quan mỗi năm.

S. K. F. là hội kỹ nghệ Thụy-điền thứ nhất đã cho người làm dự vào việc chia lãi, và kể từ năm nay trở đi 10% số tiền lời của họ sẽ bỏ vào quỹ hưu trí và cấp cho thợ thất nghiệp.

Xét ra công ti S. K. F. có ý muốn cho thợ biết rõ việc kinh doanh, và những điều khó khăn của công ti. Chúng tôi hỏi:

— Nếu giá thực phẩm tăng lên gấp trong thời kỳ còn hạn giao kèo, thì có tăng lương cho thợ để thiết thời không, và làm cách nào để thi hành việc đó?

Thì ban giám đốc đáp:

— Đó chỉ là một vấn đề có tâm thành. Không có gì bất buộc, nhưng người chủ sẽ xử sự cho biết điều.

Trong nhiều hãng chúng tôi xem xét, và riêng hãng S. K. F., có một ban riêng để chỉ dẫn cho thợ cách

-HOAN

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

— Cậu này! trong tờ báo này có người họ tính rằng người nào có vợ sống lâu hơn người không vợ.

— Ô chào! sống lâu quá! gì, có họa thì giờ đối với người có vợ lâu thì có.

Những thứ thuốc đã chữa khỏi

Bán giảm

TRONG MỘT THÁNG NỮA (Xem các báo)

Lậu cấp hành 0\$60 bán 0\$45 — Bộ yên khi

trùng Giang và Lậu kinh niên 1\$50 — Bộ T. Y. V. th

NGUYỄN KHÍ TUYỆT NỌC LẬU là để cho sự bồi bổ được chóng và trở lại sức khỏe mạnh

bệnh. Chỉ dùng vài ba hộp đã có kết quả nhưn tiền.

KIÊN-TINH CỔ-KHÍ

Đại-bổ sinh-dục hạch, 1p. 20 bán 0p. 90

Những người khí huyết hư nhược tiêu thiên bất túc hay những người có THUỐC KHÍ

tần, giang mai, người xanh xao gầy yếu, nhất là tinh và khí đều kiệt quệ, nên bổ thêm 1

hạch sinh dục đều hư suy, sinh ra đi tinh, mộng tinh, liệt tinh, nhiệt tinh, lại giúp

linh, liệt tinh, liệt dương, đường sinh dục muốn mãn và trở trở đều phải dùng

thuốc KIÊN TINH CỔ KHÍ ĐẠI BỔ SINH DỤC HẠCH Génitonique N. 200

LẬU CẤP-HÀNH. — Mỗi mắc hay đã lâu mà mủ xám, xanh hay vàng ra dầm dề bôi tức, đại được một bãi hay rịn được vài giọt nước vàng đục, nóng cũng rất đau đốn, qui đầu dính ướt, nóng bằng quang, hay cường dương thì chỉ dùng một vài liều THUỐC LẬU CẤP HÀNH Bleonoracore N° 001 của Đ. T. Y. V. là lập tức bệnh sẽ cắt nhẹ được 6, 7 phần. Dùng tiếp tới 3, 4 liều bệnh sẽ khỏi hẳn! Đã vậy thuốc lại dễ uống, không mệt nhọc.

LẬU KINH NIÊN. — Như thời kỳ trên mà không chữa hoặc không gặp thuốc hay, về sau sáng dậy thấy có một chất bít chặt miệng sáo, hay chảy ra một chất dầy dầy như rầy gà, to chuối, nước tiểu vẫn đục, nặng ngực hành thây có giọt mủ chảy ra, trong người mệt nhọc, có lúc gây gấy sốt, đại tiện táo, nóng bở trong lòng... tất phải dùng THUỐC LẬU KINH NIÊN Antibleonorrhée N° 001 — B của Đ. T. Y. V. Thuốc này có cái đặc điểm chỉ dùng một vài liều những chứng trên đã bớt được quá nửa mà cũng không hại sinh dục không mỗi một vật vớ.

Sau khi khỏi lậu bệnh nhân muốn được kết quả mỹ mãn thì cần phải dùng theo luôn thuốc BỔ NGUYỄN KHÍ TUYỆT NỌC LẬU Antibleonorforce N° 003 của Đ. T. Y. V. vì phần nhiều người bị lậu không những sức lực đã suy kém, nguyên khí lại kiệt quệ nữa và còn thấy nước giải vàng, có vân đục, miệng đắng uon ướt, mắt mờ, người mỏi rời rã, hình vóc xanh xao bấp thật rật, đêm ngủ mộng tinh, giao hợp không bền mà khí xuất nóng bức. Cho nên phải dùng tiếp thuốc BỔ

THƯỜNG THỨC

Nên cho trẻ con yếu đuối ăn những thứ rau nào?

Những trẻ yếu đuối mà người ta sợ họ lao, phải ăn những rau, đậu như quả đậu khô, hạt đậu, v. v. tốt hơn là ăn khoai tây. Những rau ấy, trong có nhiều chất rất ích lợi cho cơ thể, nhất là các chất muối dễ tiêu.

Những thức ăn nào có đủ cả bốn chất sinh tố A, B, C và D?

Chanh, cam, chuối, hạt đậu tươi, cá rô, cá chua, rau riếp, bô đạc, gan, con hã, óc, lim, trứng, v. v.

Khi chữa bệnh về thận thì phải ăn khem ra sao?

Cho rất ít muối vào thức ăn; chớ dùng nhiều thịt quá (không trên 100 gr); nên uống nhiều: từ một lít rưỡi đến hai lít nước chè mỗi ngày; ăn nhiều hoa quả và rau.

Bại phần người có hại không?

Bại phần nguyên chất (đá xanh) hình như không làm hại phổi. Chỉ có hại khi bại phần có cát hay chất đá lửa v. v. lẫn vào. Người bại bại này hay sinh ra bệnh đau phổi. Mặc dầu, một đạo sắc lệnh gần đây có đề phòng đến việc sinh ra bệnh đau phổi vì bại phần.

(D. I.)

Cụ Lý a, chủ nhất có khác, họ ăn uống tấp nập quá, chúng mình cũng phải vào ăn cái gì lạ miệng mới được.

Phải đấy, chúng ta vào ăn «vân vân» xem nó thế nào, tôi chưa hề ăn món ấy bao giờ.



L U' O' M L A T

Nghiên cứu về xét đánh

NHỮNG NHÀ thông thái mới đây có nghiên cứu về xét và nghiệm ra rằng xét hay đánh riêng tùy thứ chất không phải bạ đâu đánh đấy như người ta tưởng. Chẳng hạn về cây thì thứ cây xét hay đánh nhất là cây chẻn, rồi đến cây đa đa (orme). Cát có tính cách bắt những luồng điện rất mạnh, nhưng đất xét thì không bắt điện.

Ta cho là chớp đi nhanh lắm vì ta thường nói nhanh như chớp. Thực ra thì chớp đi cũng nhanh nhưng không thể so với ánh sáng. Các nhà thông thái đã thí nghiệm nhiều lần bằng những bộ máy riêng thì nhận ra chớp không đi đi nhanh quá 50.000 cây số một giây, nghĩa là sáu lần kém sức nhanh của ánh sáng.

Người ta nghiệm ra rằng những người bị xét đánh thường hay mất giấy, và có khi mất cả quần áo. Nay người ta đã cất nghĩa được theo phương diện khoa học sự lạ lùng ấy: nạn nhân bị một luồng điện rất mạnh truyền qua người; nước ở trong các hạch chứa mồ hôi tức khắt bức ra hơi rất mạnh... và dây giấy ở chân búng đi. (Robinson)

Công việc làm một chiếc kim khâu

KHI nói đến công nghệ ngày nay, người ta thường tưởng tượng ngay đến những máy móc rắc rối, những bánh xe quay, những cần máy đi lại, những ống dẫn hơi chỉ chít, v. v.

Công việc làm những cái kim khâu

cũng chẳng kém gì làm những máy móc rắc rối.

Một cái kim, bạn sẽ bảo chỉ là một mảnh giấy thép nhọn một đầu và một đầu có lỗ. Đàng làm, nhưng mảnh giấy thép ấy hẳn không lấy ngay ở một nhà sản xuất về đúng được.

Để làm kim, người ta phải dùng thứ thép thật tốt, chưa tôi. Có những máy riêng cắt thép thành từng đoạn giấy nhỏ rất đều. Những đoạn ấy lại cắt thành từng mảnh dài bằng hai cái kim một. Rồi bảo rửa rất cẩn thận hai đầu cho nhẵn và nhẵn, ở giữa đánh bẹt mỏng đi để đục lỗ; công việc này làm bằng máy, hay bằng tay cũng được.

Người ta phải đổi hai chiếc kim nổi đầu ấy ra, dùng tay mài rửa lỗ kim cho nhẵn. Sau đó chỉ còn việc tôi kim cho giá thép và sau hết đánh lại một lần cuối cùng cho nhẵn bóng.

Kim ấy chỉ còn việc đóng bao đem bán. (Robinson)

Số đàn của ông Stradivarius làm ra

NGƯỜI TA ước tổng cộng số đàn của nhà làm đàn danh tiếng Stradivarius khi sinh thời đã xuất sản được như sau đây:

1.536 chiếc đàn violons, 80 chiếc violoncelles, 20 chiếc đàn altos. Thời kỳ ông sản xuất nhiều nhất là từ năm 1683 đến năm 1728, số đàn làm trong 43 năm ấy được 826 chiếc. Giá bán bình thường từ 350 đến 1000 quan một cái. Người ta ước hiện nay còn được 600 chiếc đàn Stradivarius thực hiện. (D. I.)

Ngắt đi lâu quá

THƯỜNG thường trong những cuộc đấu võ, khi một võ sĩ ngắt đi quá mười giây là bị thua. Người thua có khi sau 30 giây hay một phút mới tỉnh bản.

Nhưng không ai có thể tưởng tượng được cái kỹ lược về sự ngắt đi của võ sĩ Adamik bị Roscoe Toles hạ.

Vì chẳng nhất định không lại tỉnh nên người ta phải khiêng ra ngoài để cứu chữa.

Mười phút... Nửa giờ... Vẫn không thấy gì. Ai nảy sinh hoảng, người ta phải đưa chàng vào một bệnh viện.

Mãi hai mươi giờ sau Adamik mới tỉnh! Đó hẳn cũng là một kỹ lược võ song trong làng thể thao! (Junior)



CHỒNG CHỀ

Mày a, đêm qua tao ngủ nghe ở ngoài có tiếng động thình thịch, đáng như có trộm?

Ngủ mà biết thế cơ a?

Ồ! tao ngủ chứ tai tao có ngủ đâu.

Một chức quán

quán hiêm có

NHÀ võ sĩ da đen Henry Armstrong có một việc lạ lùng có một trong làng thể thao — ba chức quán quán hoàn cầu, trong ba hạng người đánh võ:

Hạng nhẹ cân làm (poids plumes): 53 cân 521 đến 57 cân 153.

Hạng nhẹ cân (poids légers): 57 cân 153 đến 61 cân 235.

Hạng trung bình (poids mi-moyens): 61 cân 235 đến 66 cân 678.

Có thể tăng thêm lên quá 13 cân đã là một điều tốt đẹp lắm rồi. Nhưng đây lại là võ địch hoàn cầu với 13 cân khác nhau ấy, thì thật là một tay đáng sợ!..

Mà chỉ trong vòng mười tháng Henri Armstrong đã giật ba giải trên.

Đó lại là một kỷ lục riêng!.. (Junior)

Ngựa sắt

XE ĐẠP là một thứ đồ vận tải phổ thông nhất hoàn cầu ngày nay.

Nhưng trước năm 1900, ở Tàu chưa ai biết đến xe đạp, nên một ông quan Tàu đến Paris về dịp Đáo xáo Vạn quốc năm ấy trông thấy người đi xe đạp ngoài phố thì cho là một việc quá lạ lùng.

Khi trở về Bắc-kinh, ông tả cảnh cái xe đạp cho đồng bào nghe:

— Đó là một thứ ngựa sắt nhỏ người ta cắm vào tai nó thay cho cương và thúc mạnh chân vào bụng cho nó đi!

(Phải chăng vì thế mà nay ta gọi xe đạp là ngựa sắt?) (Junior)

M. dịch



chính thời hàng vạn vạn người đặc biệt

tem các báo từ ngày 10 Janvier 1939)

Đỗ yên khí tuyệt nọc lậu, Sinh lực tuyệt

Thuốc Giang-mai 1\$00 bán 0\$75

T. Y. V. thì các hạch trở nên mạnh mẽ, tinh sẽ kiên, khí sẽ cố, người hông khỏe mạnh, sự sinh dục được mười phần mỹ mãn.

ĐÀN-BÀ KHÍ-HƯ

Kính không đều 1p.20 bán 0p.90

Thuốc Đông-Tây-Y-Viện nhe 1, 2 hộp, nặng vài bốn hộp kết quả mỹ mãn. THUỐC KHÍ-HƯ SỐ 010 không những trị hết khí hư, huyết bạch, còn bồi bổ cho lực thêm lên. Còn THUỐC ĐIỀU KINH SỐ 011 không những điều hòa chân huyết, lại giúp đàn bà được khỏe mạnh hồng hào thêm.

Nếu ai muốn biết thực trạng của các bệnh phong tình nên đón xem quyển Hoa

liễu trừ căn do Đông-Tây Tùng-Thư biên soạn và xuất bản ngót 200 trang khổ rộng in mỹ thuật. Hạng giấy booffant giá 0p. 76, giấy thường 0p 52.

Đông-Tây Y-Viện

Tổng cục: 192, Hàng Bông Lữ (Rue du Coton) — Hanoi

Chi cục: 15, Amiral Courbet — Saigon

Có đủ các thứ thuốc chữa bệnh người nhớn và trẻ con (Ở xa gửi thuốc linh hóa giao ngân)

ĐẠI-LÝ: Haiphong Nam-Tân, Văn-Tân, 37 Paul Doumer, Namdinh Việt-Long 28 Chapeaux, Hà-đông Minh-Long 25 Nguyễn-hữu-Độ, Thái-Bình Minh-Đức 97 Piquet, Ung-bi Nam-thành, Sơn-tây Phó-tiến-Thịnh và Thái-Hóa của Hiệp, Phú Thọ Librairie Cát-thành, Thanh-hóa Thái-Lai Grand'Rue, Vinh Sinh-Huy 46 Foch, Huế Hương-giang 21 Paul Bert, Tourane Việt-quảng, Qui-nhơn Châu-thái R. Gialong, Thakhek Nhất-nhật-tân, Savannakhek Đỗ-văn-Ty, Saigon Trần-vân-Cát 31 Charner Nguyễn-thị-Kính 30 garros, Dakao Đức-thắng, Tân-dinh Võ-Lai, Cholon Đỗ-phương-Quốc và Bạch-Loan, 300 Marins, Mỹ-thọ Nam-Cường 61 Desvieux, Cần-thơ Bazar Tân-vân, Long-xuyên Trần-vân-Kế, Sa-dec Tân-phước-Thành. Cần thêm nhiều Đại-lý

CON ĐUỜNG SÁNG

TRUYỀN DÀI của HOÀNG ĐẠO

(Tiếp theo)

TRONG những ngày điếm ảo đã qua, những ngày nhuộm màu đậm thắm của tình yêu, Duy thấy nổi bật lên buổi sáng xuân mà chàng đem cuộc đời cũ ra kể cho Thơ nghe.

Hôm ấy, Duy còn nhớ rõ như hôm qua, lúc tỉnh giấc, chàng thấy những chòm lá long nõa sẽ rung động ở ngoài, trong ánh nắng rực rỡ. Tâm trí Duy tràn ngập một cảm giác chưa từng có, nhẹ nhàng êm ái; Duy không biết từ đâu tới, không hiểu vì lẽ gì trong một đêm, vạn vật đã thay đổi như vậy.

— H ề n, mấy giờ rồi ?

— B ầ m tám giờ.

Duy nhớ lại cả tiếng Hiên khép cửa. Lúc đó, mặt trời đã lên cao, tỏa ánh sáng vào trong phòng; chính ánh nắng đã đem những màu tươi lại thay đổi mọi vật. Nhưng không phải là ánh sáng của căn phòng—Duy nghĩ thầm—mà là một thứ ánh sáng ở trong lòng chiếu ra, làm tâm hồn chàng đầy rẫy một nỗi vui trong sạch.

Thứ ánh sáng ấy, Duy nhận ra là tình yêu, tình yêu của chàng, tình yêu của Thơ, sự hòa hợp linh động của hai linh hồn. Tình yêu ấy đã đến thay đổi lòng chàng, và lòng chàng đã tươi sáng, mọi sự chung quanh cũng theo mà rực rỡ hơn lên. Khuôn mặt Thơ bỗng hiện ra trong trí nhớ, và Duy giật mình như frông thấy tình yêu thanh khiết của nàng sau vầng trán thanh khiết. Duy hoang mang như lo sợ ái tình của mình không xứng đáng với sự trong sạch vừa thoáng thấy. Chàng nghĩ đến những nỗi đau khổ đã trải qua, cuộc đời trụy lạc, đốn mạt đã

sống; bao nhiêu sự kinh nghiệm chán ngán đã làm chua chất lòng chàng, không biết có ngấm vào tình yêu của chàng đối với Thơ như một chất độc hay không? Ái tình — sự liên hợp mật thiết ấy của hai người,—Duy thấy như có một đời sống riêng, trùm lên đời sống của mỗi người, và đời sống ấy trong hay đục là tùy theo sự trong đục của đời sống riêng từng người. Duy ngẫm nghĩ đến cuộc đời vẩn đục của

cho ái tình của hai người trút hết bụi xưa, trở nên trong sáng như ánh nắng dương nở rộ trên ngọn cây.

Một giờ sau, Thơ đứng lặng yên nghe Duy ngập ngừng kể lể, tay lơ đãng vịn lên một cành đào. Chung quanh, toàn là ánh nắng. Một con chim sâu nhẹ nhàng bay trong lá liễu lơ thơ. Duy nhớ lại rõ rệt từng tiếng thở dài của Thơ, nhẹ nhẹ như nửa buồn tủi, nửa xót thương. Lúc

một gánh nặng. Chàng vui sướng, cầm lấy tay người yêu; chung quanh cảnh sắc bỗng thay đổi hẳn, gió vẫn phấp phới lật lá tre, ánh nắng vẫn tung bùng, mấy đóa hoa đào vẫn rực rỡ in hình đổ thắm lên trời trong, nhưng Duy không thấy là thực nữa, chỉ mơ màng hư ảo như trong một giấc mơ, duy còn chàng với Thơ và tình yêu mãnh liệt của hai người.

Giữa lúc ấy, cánh cửa sẽ mở, và như để hưởng ứng với ý nghĩ của Duy, Thơ bước vào, tươi cười:

— Minh làm gì đấy ?

— Anh đương nghĩ đến em.

Miệng Duy trả lời, mà ý nghĩ vẫn rờn rập trong tâm trí. Chàng thấy mình tự trả lời cho mình:

— Tình yêu là tha thứ.

Duy đặt sách xuống, đưa mắt nhìn vợ. Thơ với quyển sách trên bàn, bỗng ngừng lại, như sợ nhớ ra điều gì:

— Cam của anh. Suýt nữa em quên.

Nàng mỉm cười nhìn Duy, rồi nhẹ nhàng bước ra. Duy cảm động nghĩ đến sự săn sóc của người yêu đối với mình; rồi nào, chàng vào phòng sách làm việc là cũng đã thấy sách vở xếp đặt lại gọn gàng, sạch sẽ, và thế nào chàng cũng thấy trên bàn một đĩa cam nhà, hái ở ngoài vườn vào, như còn giữ nguyên vẹn hương thơm của sự tươi sống.

Và tâm trí Duy lại trở về với những kỷ niệm êm đẹp, những ngày « mặt nguyệt » đầy hạnh phúc. Hôm Duy đã cùng Thơ gạt hết vẩn đục xưa, chàng thấy mình như đã thắm nhận lấy một cái trách nhiệm không thể di dịch được, cái trách nhiệm



minh, vui mừng khi nhận thấy cuộc đời ấy đối với mình xa xôi, không có liên lạc gì, như đời của một người khác, một người bạn chết đã lâu. Trong lòng Duy, tự nhiên nảy ra cái ý muốn Thơ đối với cuộc đời ấy cũng đồng ý với chàng, để

Duy đã hết lời, Thơ vẫn đứng im như còn nghe dư âm của câu chuyện, rồi Duy ngạc nhiên thấy sau hai giọt nước mắt long lanh rơi xuống gò má, Thơ mỉm cười với chàng:

— Em chỉ biết yêu anh.

Trên ngực Duy, như cát đi

BAS SPORT
« CÉCÉ »

VENTE EN GROS
CU CHUNG
100, Rue du Coton
HANOI

LƯƠNG LỢI !

ĐẸP và BỀN

Quần áo len của hiệu **ĐẸP**
NAM-HAI có đủ hai tính
tính ấy. Kiên tối tân. Ai khó
tính đến đâu dùng cũng vậy.

Nam - Hai
TRICOTERIE

45, Rue du Lac — Hanoi
(trước cửa đền Ngọc Sơn)

đến cuộc đời của Thơ và của chàng đến một cơn dương rộng rãi, đầy hoa và ánh sáng.

Gánh trách nhiệm, từ ngày ấy đến giờ Duy sung sướng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Cái ý muốn tha thiết của chàng, ý muốn sống trong sạch và có ích cho người khác, Duy vui vẻ nhận ra rất mạnh mẽ trong linh hồn ngày thơ của vợ, mạnh mẽ một cách hồn nhiên, như sức sống trong một cái mầm non. Đã gần ba tháng nay, hai vợ chồng thỉnh thoảng đi thăm các tá điền và mỗi khi Duy đến ngồi bàn viết nghĩ đến cách thay đổi đời sống của họ, Thơ cũng lặng yên đứng cạnh xem và một đôi khi bàn một cái dích dắc.

Nhĩ đến đây, Duy thấy náo nức trong lòng cái ý muốn tha thiết kia. Chàng gấp quyển sách để trước mặt, rồi rút ở trong ngăn kéo ra một bức họa đồ và một quyển sổ trong ấy chàng đã ghi những điều cần phải làm.

Duy lẩm bẩm nghĩ thầm :

— Đào giếng xong rồi ta sẽ liệu.

Chàng thấy công việc to tát, không biết bắt đầu từ đâu, ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi. Ở ngoài, đêm im lặng. Trong khung cửa sổ mở rộng, trời xa trông gần lại, màu xám thẫm lura thura điểu mấy ngôi sao.

Bỗng trong sự êm tĩnh ấy, Duy có cái cảm tưởng rằng Thơ đứng sau lưng đương đặt hai tay lên tay chàng : Hai bàn tay Thơ nhẹ nhàng truyền sang người Duy một cảm giác êm ấm, mềm mại, khiến chàng lặng im để hưởng lấy giây phút sung sướng.

Duy ngừng đầu lên. Thơ cúi mặt âu yếm nhìn Duy, miệng sẽ hé một nụ cười mỉm để lộ hai hàm răng trắng nhỏ. Ở dưới trông lên, Duy thấy khuôn mặt Thơ hư ảo, như trong chuyện thần tiên. Cảm giác ấy chỉ thoáng qua rất mau, vụt hiện ra, vụt tắt đi, nhưng cũng đủ khiến Duy mê mẩn, như vừa nhấp một cốc rượu mạnh.

Thơ nhìn bản địa đồ, hỏi :

— Anh đã tính xong chưa ?

Duy mỉm cười.

— Chưa. Nhưng có em đến hẳn là tính xong.

Chàng xoay chiếc địa đồ, hí hoay chỉ trỏ :

— Chỗ này anh đã bảo đào giếng. Còn việc đắp đường và

hồng. Nàng ngàng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ :

— Hôm nay sao nhiều, mai không mưa đâu.

Duy cười :

— Làm đồn điền em còn sợ mưa kia à !

Thơ cũng cười theo :



làm nhà nữa.

Vụt nghĩ đến một việc, Duy hỏi Thơ :

— Bọn lý Doãn hôm nay em có thấy đến không ?

Thơ nói :

— Có. Lúc em về, người nhà có bảo họ đến kêu điếu gì ấy. Mai họ sẽ trở lại.

Duy giọng hơi gắt :

— Lại còn đến kêu ca gì nữa. Chàng bắt đầu làm còn đợi đến bao giờ.

Chàng ngừng lại một giây ngẫm nghĩ :

— Hay là mai chúng ta đến Hạ Nậu. Đến sớm chắc họ chưa đi đâu.

Thơ vui vẻ :

— Phải đấy. Em muốn qua cánh đồng Ba Xứ lần nữa.

Nàng nhìn Duy, cặp mắt long lanh trên hai gò má phơn phớt

— Em sợ mưa lại phải trốn dưới gốc cây như hôm nào.

Nghe thấy Thơ gợi đến một kỷ niệm của tình yêu, Duy sung sướng đứng dậy. Thơ ngả đầu vào vai chồng, se se nói, như để giấu cảm động :

— Anh ạ, mai có mưa cũng mưa bụi thôi. Ngày xuân, thời tiết khó lòng mà thay đổi được.

Bỗng nàng nói sẽ hơn nữa :

— Hình như anh thích thế thì phải.

Duy âu yếm nhìn vợ, trong lòng thấy êm ả lạ thường :

— Em nói phải. Những ngày xuân thường giống nhau, ngày mai chắc sẽ lại như ngày hôm nay. Anh không muốn cho thời gian trôi nữa.

Duy ngừng lại, muốn cười để tự chế giễu :

— Anh nói vãn vãn quá. Có lẽ

vì anh sung sướng quá.

Chàng đặt lên trán Thơ một cái hôn nhẹ, trong khi Thơ sẽ hé miệng như đợi chờ :

— Anh ! em cứ muốn chúng ta như thế này mãi.

Ngoài kia sự êm tĩnh của thôn quê mỗi lúc một tăng. Tiếng trùng rền rĩ quanh nhà, Duy nghe như tiếng than yên lặng của canh khuya.

(còn nữa)

Hoàng Đạo

Cùng các hội viên, hội Truyền - Bá - Quốc - Ngữ

Ban Quản trị hội Truyền-Bá-Học Quốc-Ngữ định tổ chức một ngày thu các hội-phí vào ngày 12 Mars 1939.

Muốn giúp cho công nghệ mau chóng, ngay từ hôm nay các hội-viên có thể đến đóng tiền và lấy phiếu ở phòng giấy 165 A Boulevard d'Orléans, Hanoi.

Theo khoản thứ 22 trong điều lệ, các hội viên nào vào hội ít nhất là đã được ba tháng mới có quyền dự Đại-hội-đồng tháng Avril sắp tới.

Các anh chị em hội-viên hoạt động nào có đủ thì giờ giúp trong ngày đi thu tiền ấy, xin mời đến hội quán Tri-Tri số 59 phố Hàng Quạt hồi 7 giờ sáng ngày 12 Mars 1939. Đến đó các anh chị em sẽ nhận sổ sách, biên lai và các giấy tờ cần kíp mà chúng tôi đã xếp đặt sẵn sàng rồi.

Hội Truyền-bá-Quốc-Ngữ lại chào

Mars 1939 Xuất Bản :

TUẦN BÁO ĐÀN BÀ, 16 trang lớn, giấy tốt, do một số chị em viết báo chủ trương. Một tôn chỉ đứng đắn và hợp thời. Muốn làm đại-lý, hoặc đọc thử báo, nên gửi thư ngay từ bây giờ về: Tòa báo 76 Rue Wiéle ở Nam-kỳ. Mua báo và đăng quảng cáo do nơi :

M Tế Xuyên 130-136 Rue Chai-gneau Saigon.

Ngân phiếu gửi cho :

Monsieur le Directeur
du Journal NGÀY NAY
80, Av. Grand Bouddha — Hanoi

Đừng để tên người, nhất là tên những người trong tòa soạn và trị sự như thường đã xảy ra.

Vient de paraître

Solutions raisonnées

de Problèmes de PHYSIQUE et de CHIMIE

Proposés au Diplôme d'études primaires supérieures aux BE et BEPS

par VŨ LAI CHUÔNG, Professeur au Lycée du Protectorat

Préface de M. Bernard, Directeur de l'Instr. Publique en Indochine

prix 0p.80 (frais d'envoi : simple 0p.06, recommandé 0p.16)

Editions LIBRAIRIE CENTRALE

110, Rue du Pont en Bois — Hanoi

Lettres et mandats adressés à M. TÔ-VĂN-ĐỨC, éditeur

Nên đọc : NẮNG HÈ, một hương thơm trầm ngát trong vườn thơ của thi-sĩ Thái-A giá 0p.25 (cước phí thường 0p.06)



Các nhà buôn muốn tìm nhà chế tạo lâu năm, xuất sản nhiều các thứ TRICOTS và

Chemisettes

Xin nhớ : MANUFACTURE

CU GIOANH

68, 70, Rue des Eventails, Hanoi

Tel. 525 — Maison fondée en 1910

Lúc nào cũng sẵn hàng.
Gửi đi xa rất nhanh chóng.

TO



LÝ TOÉT. — Đồ quân khôn nạn, chúng nó dám tự tiện, hôn nhau trước mặt công chúng.

Hạt sạn

Rõ hoài!

T.T.T. Bấy số 248 trong truyện «Đồng tiền van lịch»:

Ở giữa, một má n bông hoa quả đầy tràn.

Ái lại nghịch tình đem nghẹn hoa, quả thành nước rồi đổ lên mâm bông cho nó đầy tràn ra thế?

Còn có lục

Cũng trong truyện ấy:

Từng dưới vài chiếc mũ con, một mâm xôi, một con gà, lư hương, đỉnh trầm và các đồ thất sự.

Làm như lư hương hay đỉnh trầm không thuộc vào các đồ thất sự!

Rời gì nữa

T.T.T. Bấy số ấy trong truyện «Chết dần»:

Chàng thì đỡ, rồi đi làm, rồi trác táng. (chấm hết)

Khôn nạn! nhiều nhận gì cho cam mà dùng hoai hủy cái kho chữ nho đi thế?

Mũ lạ

Cũng trong truyện ấy:

... Ngã mũ bất đắc dĩ trước những quan lạy...

Chỉ biết mũ táy, mũ táo, mũ dạ, mũ trắng, mũ mây, v. v. Còn cái mũ bất đắc dĩ, thì xin chịu không rõ bình thữ nó ra sao.

Chừng chiêm bao!

Vẫn trong truyện ấy:

Rồi người say ấy về nhà lên ra giường ngủ, để gặt đầu chào người lính cầm lưỡi lê gác ngoài cổng sắt.

Lên ra giường ngủ để gặt đầu chào người lính cầm lưỡi lê gác ngoài cổng sắt? Vậy ra người say này ngủ trong ngục? Hay người say ấy lên ra giường ngủ rồi chiêm bao gặt đầu chào người lính? Thì sao không nói rõ ra, để đặc giả khỏi phải đoán phỏng.

Tối tình gì!

Cũng số tạp chí ấy, trong truyện «Mưa gió cảnh màn»:

Mở chồng đầu xuống sông.

Rõ oái oăm quá! Ai lại chôn người ta «chồng» đầu xuống sông, và có lẽ chúc mừng lên trời.

So sánh

T. V. số 107 trong truyện «Em yêu dấu của anh».

Đường tình gai góc, xưa vẫn như nhau.

Cái gì và cái gì như nhau? Đường tình và gai góc?

Cố nhiên

Cũng trong truyện ấy:

Trước em chưa yêu anh thì không sao. Nay em yêu, em không thể không yêu được nữa.

Thôi! Em yêu anh quá nên nói sảng mãi rồi!

Em lạ quá

Cũng trong truyện ấy:

Em sợ bằng cái thái độ tay đồng bột nhưng vẫn anh hùng ấg

Thế thì không phải em sợ đâu! Và em mà sợ «bằng» cái thái độ lạ lùng của em thì anh đến sợ em thực mất.

Nói khoác!

S. M. số 262 trong bài đầu «sự tiến bộ»:

Ngồi trên máy bay vô tri giác các ngài có thể vượt qua Thái-bình-dương cũng dễ dàng như khi đi trên của Doamer qua sông Nhị.

Vậy ông Trần bá Vinh đã bay qua Thái-bình-dương mấy lần rồi? Đền cầu Doamer có lẽ ông ta cũng chưa đi qua lần nào!

HÀN ĐÀI SẠN

VUI CƯỜI

Của Nguyễn Lang

Thân lắm

— Anh có biết cô B phổ này không?

— Có.

— Có ấy thân tôi lắm!

— Thế à?

— Phải, hôm nào đi học, có ấy cũng đi xe qua cửa nhà tôi.

Của Mỹ Duyên

Tại sao đỏ

— Má à, sao cái mũi cậu Ba cứ đỏ hoai?

— Vì cậu Ba uống rượu chát.

— Không, cậu Ba chỉ uống rượu chát trắng thôi mà!

Là tao nhớ ngay

— Thấy mày là tao nhớ ngay đến anh của mày.

— Sao vậy? Tôi dẫu có giống anh tôi.

— Không! vì anh mày còn thiếu tao năm mươi đồng.

Mà anh dám

— Người khôn thì lúc nào họ cũng ngờ. Chỉ có người ngu thì họ mới dám quả quyết.

— Anh có dám quả quyết là lời anh đúng không?

— Tôi dám quả quyết là đúng!

Của Đình Chính

Ngồi chông

Một hôm, cụ Lý đi xem chiếu bóng, đến buồng bán vé hỏi:

LÝ TOÉT — Ông bán cho nhà cháu một cái vé vào xem.

NGƯỜI BÁN VÉ — Cụ mua vé hạng nào? Ghế máy thì một đồng; ghế gỗ năm hào.

LÝ TOÉT — Thôi.. nhà cháu ít tiền, ông cho dâng ngồi chông tre cũng được!

Bảo hộ

Nhà đang có khách, Ba chạy lại xin tiền mẹ để đi tiền học.

KHÁCH — Cậu em học trường nào thế bà?

MẸ — Ấy cháu nó học trường Bảo Hộ đấy.

KHÁCH — Đã «bảo hộ» sao lại còn lấy tiền!

Của Hoàng Phụng

Tên nước

Giờ dựa dư thầy giáo hỏi trò B:

— Anh hãy kể ba tên nước mà anh biết?

Trò B liền thoáng trả lời ngay:

— Thừa thầy: nước chanh, nước cam, nước đá a!

Ồ tồ chạt

— Chà! ó tồ chạt quá!

— Thế thì bảo anh lái xuống vậy.

Của H. N. Tuyền

Đời đi tu

THẦY — Những người đã xuất gia đầu phát như sư thì không bao giờ ham về vợ con nữa, nghĩa là...

TRÒ — Thừa thầy sai q, sư cũng có con.

THẦY — Anh chỉ nói láo, đi tu ai lấy vợ mà có con.

TRÒ — Thừa thầy, thế sao người ta nói: «Con vua thì lại làm vua, con nhà thầy chùa thì quết lá đa»?

Ngày nay

— Ai báo Ngày Nay không?

LÝ TOÉT — Ở lĩnh có khác, báo biể ra chắc chắn gồm, lại còn nói đi nói lại ngày nay, thường để đại gì mà mua báo hôm qua.

Lạc tàu

— Lạc tàu, lạc tàu, phá sáng.

LÝ TOÉT bước giờ giảng lên tàu, quay lại mắng — Thành ranh con! mày dọa tao lạc tàu phải không? Không tàu này đi Đình-dù thì lạc nào?

Thông ngôn

TÂY ĐOAN — Sao không đánh trống lên để cho dân ra làm chứng việc này.

CỤ CHÁNH — Ông làm ơn nói hộ tôi rằng: «chúng nó nghịch tình đi bôi phàn vào rùi trống».

THÔNG NGÔN — Me sừ: lượ phất ca ca, lượ tha rùi trống, meo bô soong phấp bô.

Của D. R. N. T.

Chăm chỉ

THẦY khuyên học trò — Các anh học hành phải chăm chỉ mới được.

TRÒ B nghĩ thầm — Quái học mà thầy bảo chăm chỉ trở thì còn học thế quái nào được.

Của N. B. Lạc

Đi đường

— Anh có nhớ đem chìa khóa ra đi không?

— Có, nhưng tôi quên ra-li ở nhà.

BỆNH VIỆN

Bác-sĩ Vũ-Ngọc-Huỳnh

72-74-76 AMIRAL SÈNES

(sau nhà Rượu)

Có đủ các máy chiếu điện và chữa bệnh bằng điện

GIẤY NÓI 628

Docteur

Cao xuân Cẩm

de la Faculté de Paris

CHUYÊN TRỊ :

BỆNH HOA LIỆU và NỘI THƯƠNG

Khám bệnh tại :

153, Henri d'Orléans — Hanoi

(Phố cửa Đông, cạnh Hội Hợp-Thiện)

Sách «Nói chuyện nuôi con» của bác-sĩ làm có bán tại hiệu Nam-Kỳ, phố Bà-hồ, 17 Francis Garnier, Hanoi. Giá 0p.35 một quyển

TIN... CÂU ĐỐI

của LÊ TA

Cái về câu đối mà Lê Ta đem thử tài các bạn, nay nghĩ lại, thực cũng khá oái oăm. Rất nhiều câu đáp gửi về, tỏ cho Lê Ta biết rằng về lối chơi văn này, các bạn rất hoan nghênh; nhưng cũng tỏ cho Lê Ta biết luôn thể rằng « nhân tài » của nước Nam hơi hiếm. Lê Ta cảm ơn lòng sốt sắng của tất cả, nhưng không cảm phục ai. Giá Lê Ta là một bậc giai nhân ra đối để kén chồng, thì các văn nhân đều phải tiêu người trở ra về, và Lê Ta sẽ chịu phòng không ít lâu nữa.

Nhưng Lê Ta được cái dễ tính. Vậy xin lựa lấy những bạn có câu đáp hay nhất để tặng quà.

Quà đó là gì, và những bạn có... điểm phúc được hưởng là ai, để rồi Lê Ta sẽ công bố.

Trong Ngày Nay số mùa xuân vừa rồi, Lê Ta không đã động gì đến câu thách đối của cô Bảo Vân.

Đó là vì một cơ rất dễ hiểu, nhưng rất khó nói.

Nên Lê Ta không nói.

Lê Ta muốn im bặt, muốn bắt chước những nhà báo giỏi về khoa hứa hẹn nhưng kém về sự giữ lời.

Nghĩa là Lê Ta muốn đánh trống lảng, muốn quên phứt cái chuyện câu đối Bảo Vân đi... Nhưng các bạn vẫn nhớ.

Một tuần lễ, ít nhất Lê Ta cũng nhận được bốn, năm bức thư khó chịu lạ lùng. Vì bức nào cũng hỏi:

— Thế nào? Ông Lê Ta, câu đối có Bảo Vân mà ông xin khất sẽ đối đầu?

— Thế nào? Ông Lê Ta? Sao trong số mùa xuân không thấy bóng vía câu đối có Bảo Vân đâu thế?

— Ông Lê Ta, câu ông đối câu đối Bảo Vân ông để đến bao giờ mới cho ra?

Có bạn có vẻ mỉm cười mỉa mai: — Ông Lê Ta hẳn khinh câu đối Bảo Vân để làm nên trả lời bằng sự yên lặng.

Một bạn (ông Lê Quân, Hà-nội) không nề gì Lê Ta hết, nói bốp ngay bằng một vế đối khác:

— Thế Lữ vô đầu xoay thế đối, đối ra khó thế, thế đánh thối.

Và ông thách (lại thách!) cả cô Bảo Vân đối lại.

Cây muốn lặng, gió chẳng muốn dừng. Lê Ta là cây, và những bức thư

kia là gió. Lại là thứ gió đáo dè và ranh mãnh!

Không nhịn được nữa, Lê Ta phải lên tiếng.

Đề thử thực một cách buồn rầu: — Câu « học búa » ấy thì có Trời đối!

Trong mấy ngày tết, Lê Ta quên ăn mất ngủ, mà nghĩ gần nát óc mới được có mấy câu xoàng. Đây:

Câu ra: Thế Lữ mừng xuân hai thứ lễ, một quả lễ tây, một quả lễ ta.

Xin đối, một cách liêu lĩnh rằng:

— Đào hồng bán tết tám đồng hào, người thì bảo đắt, người thì bảo rẻ.

Nếu lấy tên người, Lê Ta phải lo lời giọng Sài-gòn:

— Tân Đà uống rượu cuộc dã tàn, ấy là hiểu chèn? ấy là hiểu ấm?

Chữ lán lại giúp Lê Ta thêm một từ nữa:

Tài bàn dành đến lúc tàn bài, không ai ở sừ, không ai ở báo.

Nhưng mà, nghĩ cho kỹ (hay không cần nghĩ kỹ cũng được) những câu này chả lấy gì làm hay ho.

Bực mình vì « thấp mưu thua trí đàn bà », Lê Ta cầu cứu đến tài các bạn đọc để đối lại cô Bảo Vân, nhưng, hồ thẹn thay! các bạn cũng đành chịu thua đàn bà một cách vui vẻ.

Ông Nguyễn đình Khuyến (Tân Châu) chưa chi đã lác đầu lia lia ngay lúc mở đầu bức thư gửi cho Lê Ta:

— ... Tôi xin quàng bút qui bàng và mong rằng ông tìm thấy những câu tài tình với những tay lão luyện khác.

Một bạn khác (xin cho biết địa chỉ và tên) gạ họ Lê Ta một câu hơi tối tăm:

Bội châu ăn tết mấy chậu bới (?), một dựng sào nam, một dựng sào bắc.

Ông Nguyễn Hãnh hay Nguyễn Hãnh (Nam-định) chịu khó tìm được cái liên lạc trong tên Thạch Lam.

— Tường Lân ăn tết mấy Tân Lang, có cả chè bánh, có cả chè thạch.

Ông thích nghĩa thêm rằng: Nếu ông không làm (và ông không làm thực) Tân Lang là một tên ký của Tường Lân ông thấy một đôi lần ở báo Phong Hóa ngày trước. Chè thạch tức là Thạch, và chè bánh tức là chè Lam. Kề cũng đã công phu, Chỉ phiến Tân Lang khi nói

lái không đúng hẳn với Tường Lân, và chữ mấp đáng lẽ phải viết là với. Nhưng đó là lỗi nhỏ.

Cũng dựa vào tên Tường Lân, ông Lê tư Lành (Hanoi) ứng đối bằng một câu mà tự ông, ông cũng nhận là hơi lủng lủng:

— Tường Lân sắm tết bốn lần tương, hai chai ở Bàn, hai chai... hàng xóm (!)

Ông chú giải thêm: đem hàng xóm vào câu đối vì đó là nghĩa nôm của chữ lân. Nhưng ông thực không lấy làm mãn nguyện. Biết câu đối không tài, ông cũng cứ gửi đến « để mua vui cùng các bạn

đọc và để tỏ dấu hướng ứng cùng các cuộc vui tao nhã và có ý thức của Ngày Nay.

Làm câu đối, như Lê Ta đã nói một cách rất thâm thúy, là một cuộc chơi văn. Đó là một cuộc vui, theo lời cũng rất thâm thúy của ông Lê tư Lành, lại là cuộc vui tao nhã nữa. Vậy muốn cho cuộc vui này được vui vẻ và trọn vẹn thì phải chơi suốt năm nọ qua năm kia, Ngày Nay xin mở ra mục chơi văn để các bạn có dịp thách hỏi nhau bằng những câu đối, câu đối hay những thơ phú có tính cách ngộ nghĩnh.

Lê Ta

THI CÂM TRUYỆN VUI của TÔ-HỮU-KHANG



HAI vợ chồng Lý Toét là người « làm mồm » nhất làng. Thế mà cả ông lẫn bà không ai chịu nhận lỗi mình. Ông thì cứ chê bà nhiều lời, bà thì chê ông lắm điều.

Chiều hôm ba mươi, Lý Toét vỗ vai bà Lý bảo:

— Bà vẫn chê tôi lắm điều, bây giờ tôi đánh cuộc với bà cái này, ai làm điều nhiều nhời thì nó lờ ra.

Bà Lý gật đầu lia lịa:

— Được, thế nào, ông thử nói đi, xem sao.

Cụ Lý vuốt râu tự đắc:

— Đền mai là mồng một tết, tôi với bà ai « mở mồm » trước thì người ấy thua cuộc.

Bà Lý cười:

— Tường gì, chứ thế chả khó.

Sáng mồng một tết, hai vợ chồng Lý Toét, người nào việc nấy. Ông thì thấp đến, thấp nhang trên bàn thờ, bà thì tằm trầu, bồ cau trên sập.

Chẳng ai nói với ai nửa lời, có cần gì chỉ đưa mắt hay ra hiệu mà thôi.

Con sen lên hỏi bà Lý:

— Thưa bà thôi sỏi gì?

Không thấy bà trả lời, con sen nhắc:

— Thưa bà, thôi sỏi lạc, sỏi gác, sỏi vừng, sỏi đậu đen, hay sỏi đậu xanh ạ?

Không thấy chủ trả lời, nó vung văng trở xuống, vừa đi vừa lăm lăm:

— Sao hôm nay lại dở chứng, thế, hỏi không thêm nói, đã thế ta thôi ráo cả các thú lên với nhau.

Một lúc, thằng bếp lên hỏi Lý Toét:

— Thưa ông, pha chè gì ạ? Chè tàu, chè vối, chè nọ, chè các hay chè sen ạ?

Thấy chủ lặng thinh, nó hục hục quay xuống, mồm lăm lăm:

— Đồ khinh người, hỏi không thêm nói, được, ta pha bấy nhiêu thứ chè với nhau.

Cũng xong, vợ chồng Lý Toét ngả cổ xuống [ăn, nói] với nhau, nhưng

không nói với nhau. Khi bữa cỗ gần tàn thì tiếng pháo ngoài cổng nổ rân, rồi Ba Ech vui vẻ tiến vào.

— Năm mới mừng cụ ông cụ bà phát tài, sai lộc, làm ăn bằng năm bằng mười năm ngoài.

Không thấy ông bà Lý chúc tụng mình, Ba Ech lấy làm lạ, tự nghĩ: hay mình chúc sai điều gì chẳng, cậu liền đổi câu khác:

— Chúc hai cụ sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn, cậu nào cũng như rồng như tiên.

Vẫn thấy vợ chồng Lý Toét đứng mà! nhìn mình, Ba Ech phát bần:

— Thưa hai cụ, tôi có làm lỗi với cụ điều gì thì xin hai cụ xóa bỏ đi cho chứ sao hai cụ lại giận tôi thế?

Vợ chồng Lý Toét lác đầu, tay giơ lên giờ xuống.

Ba Ech không hiểu sao, định đi gọi người nhà thì bỗng cậu tiến đến mâm cơm xem xét đồ ăn, miệng lăm lăm:

« Không khéo bị thuốc độc cũng nên ».

Khi xem đến mấy đĩa sỏi, đến bình nước chè, cậu kêu rồi rít: đúng rồi, phải rồi, thế là ba chân bốn cẳng, cậu chạy đi trình quan.

Quan về khám xét hỏi lả, sau ngài phán: « tay xôi, tay nước pha lộn, nhưng xét ra không có gì độc cả ».

Con sen, thằng bếp cứ năn nỉ kẻo oan, dứa nào cũng bảo ông chủ nhà nó mọi ngày vẫn nói như thường, tự nhiên sáng hôm nay dám ra thế.

Chưa biết phân xử ra sao, bỗng thấy quan trừng mắt nhìn vợ chồng Lý Toét hỏi:

— Hay chúng bay vỡ. Linh dân: quật thẳng chông nó đánh thử mười roi xem sao.

Lý Toét nhủ mặt chia vạy, không suy nghĩ soa kêu gào chỉ cả.

Bà Lý đứng bên thấy chồng thế óe lên khóc: ới ông ơi là ông ơi.

Lý Toét nhồm dấy xô tay ra trước mặt vợ vừa cười vừa nói: « Thưa ông nhé! thưa rồi nhé! »

Một người chẳng hiểu ra sao.

Tô hữu-Khang

MUỐN ĐƯỢC

Răng trắng, lợi đỏ, miệng cười tươi nên dùng thuốc đánh răng

Eclat d'argent

Có bán khắp mọi nơi và ở

Pharmacie du BON SECOURS

52, phố Đồng Khánh, Hanoi — Tél. 454

ECLAT D'ARGENT NICOTA

chế riêng cho người hút thuốc lá dùng.

Câu tờ quảng cáo này đem đến các nhà đại-lý lấy một ống thuốc échantillon

VÚ BÔNG

TRUYỆN NGẮN của THƯỜNG-QUÂN

MẤY ngày cuối tháng chạp, trời mưa phùn luôn, trong sân và ngoài đường lầy lội. Nhưng không vì thế mà người ta nằm chùn chùn ngủ, hay đọc sách thản nhiên được, như những ngày thường. Trái lại, mọi người đều vội vã, đi ra đi vào, trong nhà rộn rịp, ngoài đường cũng tấp nập ồn ào. Người ta không sợ ướt, sợ lạnh, hay bán quần áo nữa, người ta quên hết những cái nhỏ nhặt ấy để vội vã dọn Tết và sắm Tết cho kịp ngày.

Những nụ hoa chím chim sắp nở to, trên cành cây mẫm non xanh phớt báo cho mọi người biết sắp có những cái mới đến nơi rồi. Mưa mỗi lúc càng mau hạt, ném nhanh trên mặt khách qua đường như giục dã: Ngày cũ sắp tàn hết. Nhanh lên!

Phụ thêm vào những cảnh thiên nhiên ấy, mọi người đều vội vàng. Người nào có tính thản nhiên đến đâu, lúc ấy cũng phải rộn rục trong lòng. Kể về ăn Tết nơi xa càng xếp dọn háp hạp, những người không phải đi đâu cũng tíu tít kê bày mọi thứ. Mỗi giờ qua đi lại thêm vội vã và nghiêm trọng thêm.

Năm nào cũng cứ đến 25 hay 26 tháng chạp ta là chúng tôi lại phải chịu cái nạn: không có người ở! Vì nhà chỉ nuôi mỗi một vú già, vú Bông. Vú Bông ở với chúng tôi đã được bốn năm, ngày thường ít khi vú ấy xin về thăm nhà. Bởi vậy năm nào cũng đến cuối tháng chạp là phải cho vú ấy về sớm trước Tết năm, sáu ngày. Vào khoảng 23 tháng chạp là vú ấy đã nói đến việc về ăn Tết và lấy tiền công may quần áo. Trước hôm về một ngày, vú ấy đã bỏ mặc chủ thôi cơm lấy mà ăn, hãy đi ra phố sắm cái thất lưng sợi cho con gái, vài tờ tranh gam cười chuột, bánh pháo tép cho

cháu và không thể nào quên mua chai rượu trắng cho chồng, một vài thứ quả rẻ tiền và cần đường đen như đất đèn về cúng ông vải. Mỗi khi vú Bông đi sắm các thứ ấy về là nét mặt phớn phở, mồm nhai trầu bồm bồm, bỏ cả bữa cơm buổi ấy để gói ghém đồ Tết cho kịp sáng hôm sau về quê sớm. Những nét nhăn trên mặt một người lam lũ ngoài năm mươi tuổi, hôm ấy tôi cũng thấy bớt đi, cả cái má hóp của vú ấy cũng thấy đầy đặn hơn những lúc trên vai gác cái đòn gánh, treo nặng hai thùng nước. Trong



mồm vú ấy lúng búng miệng bà trầu đầy nước tràn cả ra hai bên mép, khiến cho đôi môi khô đét ấy thành một màu hồng xẫm. Nhất là cái đầu chải gọn ghẽ hơn mọi khi nhiều lắm, chiếc khăn vải nâu mới, nhỏ sít lẩn ra ngoài tóc, như giấu hết những mớ tóc bạc hoa râm. Thằng em nhỏ tôi, thấy vú ấy « làm đom » thế, liền nói: Gớm, vú Bông hôm nay trông trẻ như con gái ấy.

— Thì cậu tính Tết đến nơi, ai không mừng. Vừa nói vú ấy vừa bẽ nó lên mà cù một thôi.

Một năm qua. Lại đến Tết rồi. Cũng mưa phùn nặng hạt như

mọi khi, ngoài đường đã thấy nhiều người mang bán những cành đào đầy hoa nở. Cái quang cảnh mọi người tíu tít về Tết đã bắt đầu nghiêm trọng ngay sau khi tiễn ông Táo lên trời.

Chúng tôi bảo nhau: « Lại sắp phải rửa bát thay cho vú Bông rồi. » Nhưng hôm nay đã 27 tháng chạp, như mọi năm thì vú Bông đã về quê rồi, mà năm nay đến hôm ấy chúng tôi vẫn thấy vú ấy quét dọn ở dưới bếp thản nhiên như thường. Tôi hỏi vú ấy sao chưa xin tiền sắm Tết? Vú ấy buồn rầu, buộc hai cái giải ruột tượng! « khổ lắm » ra sau lưng, thủng thủng bảo tôi:

— Năm nay tôi ở hầu luôn đây, không về quê ăn Tết nữa.

— Tại sao thế, thế vú không mua rượu cho chồng, mua tranh pháo cho cháu, mua thất lưng cho con gái vú à?

Như gợi trong trí nhớ những nỗi buồn riêng, vú Bông thở dài bảo tôi:

— Cậu à, con gái tôi nó mang con theo chồng đi làm phu trong Saigon, còn ông lão nhà tôi thì bị giam vào nhà thương điên từ tháng sáu, cậu bảo còn sắm Tết cho ai.

Vú Bông vừa nói vừa vờ tay lên đầu kéo xuống chiếc khăn nâu bạc phếch mà vú sắm ngày Tết năm ngoái, một mớ tóc bạc gần hết rủ xuống che hẳn mặt, vú Bông vạt cái khăn lên vai, rồi khẽ đưa hai tay dãn tóc sang hai bên, để lộ cái mặt đầy nét nhăn.

Tôi thấy vú Bông già hơn năm ngoài nhiều lắm.

Những nụ hoa chím chim sắp nở to, trên cành cây đầy mẫm non xanh phớt; mưa mỗi lúc càng mau hạt, ném nhanh trên mặt khách qua đường, như giục rằng ngày cũ sắp tàn hết. Nhanh lên!

Nhưng vú Bông năm nay không đi sắm Tết và « làm đom » như con gái, vú chỉ lẳng lặng theo lời chủ sai, lau chùi nhà cửa để ăn Tết.

Thỉnh thoảng ngừng tay thu dọn, vú nhìn ra ngoài khe khẽ thở dài.

Thường Quân

CHỢ PHIÊN ANH SANG

(Tiếp theo trang 8)

« Mau, mau, đổi tôi mấy hào lấy đồng 5 xu ». Anh T. vừa thúc tôi vừa nói.

Bảy giờ mọi khán giả bày thế trận để tiếp chiến các tiên. Người ta quay đầu vào nhau nói chuyện, mãi mà như quên hết mọi việc, cả việc quyền tiền. Những người yếu bóng vía hơn đã bỏ sẵn tay vào túi, thăm vụng lục trọn mấy đồng tiền nhỏ nằm chặt trong tay để khi chờ khỏi quờ nhằm tiền lớn. Một ông đang ngồi, đứng phắt ngay dậy, định tiền bay lại gần là chạy.

Nhưng rút cuộc, mọi can đảm, mọi gian trá đều tan trước nụ cười của tiên. Và ai nấy làm như vui lòng lắm mà chia ngực cho tiên gặt hoa; rồi bỏ vào ống bó những đồng tiền kêu lộp bộp.

Trên một sân khiêu vũ trơn chu, điệu Tango êm đềm, khe khẽ đẩy người ta đi. Tất cả cái quyền rũ rờ rạng trên nét đầy đặn của các cô đầm, trên thân hình uyển chuyển của bà Thịnh và vẻ mặt tươi thắm của bà Khuyển. Tất cả Hanoi đẹp như đã hẹn hò nhau ở đó.

Những tiên Anh-Sang chốc chốc lại lóe ra sau các khung cửa, nhưng lần này không xách hộp bạc. Ai nấy yên lòng mà nhip nhàng trong âm nhạc...

Cho đến lúc ông Tôn-thất-Bình nhanh nhẩu bước ra với một nụ cười kẻ bươi và độ chực lẳng hoa.

Ông tán khéo quá, đến nỗi ông Phạm-lê-Bông mua tranh với bà Toàn-Quyên, ông Cassa với ông Bông, ông Trần-vân-Chương với ông Cassa, năm, bảy ông khác với ông Chương...

Nhưng may quá. Sau chửi ai với lòng Ông bà nào yêu hoa cũng đều mua được một lẵng độ vài ba chục bạc!

Đến cả cái ông Bình khéo nói cũng ra bộ hổ hủ lắm. Ông nắm tay lại, cười sòa, trắng trợn mà tuyên bố rằng chục lẵng hoa đó « làm » được ba trăm năm đồng!

Cả những ngài ít tiền, bị các Tiên ăn đồ hồi nấy, khi trở ra, cũng lấy làm hài lòng vì chỉ phải cúng vào việc nghĩa « có thể thôi ».

Tô Tú

Si vous voulez

Bien manger
Bien dormir
Être tranquilles

Descendez à

L'Hôtel de la Paix à Hanoi

Vous apprécierez sa bonne cuisine,
ses chambres dans Pavillons
entourés de jardins, ses prix modérés.

Le meilleur accueil est réservé
à la Bourgeoisie Annamite

Charles Guillot - Propriétaire - Tél. n° 48

Mua mau kèo hét :

1-) LÂM ĐI của Vũ-trọng Phụng **Giá 0\$60**
Tại làm sao con nhà tử tế lại đi làm đi? Cuốn Lâm đi của Vũ-trọng-Phụng sẽ trả lời các ngài câu hỏi ấy!

2-) TẮT ĐÈN của Ngô-tất-Tổ **Giá 0\$30**
Cuốn này sẽ cho ta biết cái mặt trái xã-hội khi tối đèn tắt lửa. Thật là một cuốn phim tả chân ta chưa bao giờ tưởng có.

3-) THANH GƯƠNG BẠCH NGỌC của Phượng-Tri **Giá 0\$85**
Một bộ truyện trinh-thám đã xuất-bản. Ở xa mua cả 3 cuốn gửi 1p.50 (cả cước) bằng tem cũng được cho.

Nhà in MÀI-LINH Hanoi

Tóm tắt những kỳ trước

LÊ PHONG nhận được một bức thư từ một cửa hàng Tam sơn bán trước ở đây ra một vụ án mạng ở xã cửa nhà không, nhưng không ai biết là một vụ án mạng và Phong nếu tìm cách điều tra sẽ bị giết, Phong giờ học trong thư một người đàn ông bị chết an điện ngay ở cửa nhà Phong; người ấy là Nguyễn Đăng, một trong ba đồng môn trung học của ông Tam sơn, bị đồng trừ bị m phần đăng.

Bảng của số hai của bạn Tam sơn mang sang học đến nhà Lê Phong địa bàn Phong và dự chừng theo chừng nhưng Phong không chịu.

Phong mặc mưa, lọt vào sao huyệt chúng, một cửa nhà tối tăm bị một ở một ngõ gần phố Mã Mây, bị chúng bắt giữ lại. Chúng đem sang tỉnh mưa kể để thoát thân thì bỗng một sự kỳ lạ đến ngôi ở ngôi chúng...

IX

(Tiếp theo)

PHONG ngừng lại giữa nguồn hùng biện. Mắt anh nhìn sững lên cánh cửa vừa khép lại hình như thấy, vẽ trên mặt gỗ, những cảnh tượng hết sức lạ lùng. Đó là những cảnh tượng anh thoáng thấy trong một khoảnh khắc rất ngắn — nhanh chóng hơn làn chớp — nhưng không đời nào anh quên. Mắt Phong có một sự tinh tường khác lạ. Anh thấy được những sự mà con mắt thường phải chăm chú lắm mới nhận thấy. Đó là một đức tính hiếm có, một khiếu rất quý báu của trực giác đã nhiều lần cứu giúp anh trong những trường hợp khó khăn.

Vừa rồi người thiếu nữ bước ra khỏi phòng và trước khi khép cửa lại, Phong bắt chợt bàn tay cô ta đưa về một phía: cứ chỉ ấy trông thành thuộc tổ người thiếu nữ đã quen lắm; ngay lúc đó những tiếng động đặc biệt đưa tới cùng với mấy tiếng chuông khe khẽ kêu. Phong hiểu ngay. Trong trí anh rõ rệt hiện ra như in trên tờ giấy cả một bộ máy móc tinh xảo mà anh có thể biết được các then khóa sau này.

Sự kích thích lại làm anh mình mẫn thêm. Phong nghĩ lại những câu nói lóng lỏi vợi vàng anh vừa được nghe. Phong ngạc nhiên



ĐÒN HẸN

TRUYỆN TRINH THẨM của THẾ LỮ

rằng sao lúc đó anh đều hiểu được cả. Trong giây phút những lời bí mật rắc rối hình như tự dàn xếp đầu vào đó theo một ước khoản mà Phong tự đứng gỡ ra được. Phong như người gặp may bắt được cái chìa khóa lạ lùng để mở cửa những kho tàng huyền bí.

Anh gạt gù bụng bảo dạ: Ngôi phúc tinh của mình còn sáng, Lê Phong sẽ thắng được trận và thắng ở ngay trong hang hãm.

Phong xem đồng hồ tay, về mặt phớt phờ, uog dung đến ngã người trên ghế, hít vào một hơi thở khoan khoái và thấy tất cả sự vui sống ở đời. Anh lắng tai nghe sự tịch mịch ở trong phòng. Giữa nơi tù hãm này anh không thấy một cảm

tưởng gì là dè dặt. Phong lấy thuốc lá hút, mỉm cười với những ý nghĩ mới đến và dè cho làm tri phôi phôi bay trong một bầu trời vẩn vơ.

Phong biết rằng lúc này không phải là lúc khẩn khoản. Anh sẽ có đủ tài lực ứng biến khi nào cần phải hành động. Sự nguy hiểm mà Phong dẫn thân vào một cách đột ngột lúc đó gần như một trò vui mới mẻ. Mỗi một sự ngạc nhiên là một điều thú vị và Phong nó đùa với sự nguy hiểm như người làm trò xiếc thành thạo rơn múa trên sợi giây căng.

X

Trong lúc đó ở nhà báo Thời Thế có một sự hoạt động khác thường.

Ông chủ bút Văn-Bình ngồi ở sau bàn giấy vừa cất đặt các công việc cho nhà in xong, thì cánh cửa phòng bỗng mở. Bọn phóng viên đứng đợi lệnh tuy đã quen với các việc đột ngột, lúc đó cũng phải sững sốt vì thấy vẻ hốt hoảng của người vừa bước vào. Đó là một người đàn ông thấp bé, ăn mặc tiền tuy trông như một người thất nghiệp, lang thang ở khắp đường. Mặt người ấy cắt không còn hột máu, hai mắt lo sợ nhìn khắp mọi người như có ý tìm tòi. Vừa trông thấy Văn-Bình hẳn ta đã sẵn lại bên mà hỏi dồn:

— Anh Bình, Mai-Hương đâu? Mai-Hương đâu?

Anh nhận ra ngay người phóng viên chân tay của Lê Phong. Anh hỏi:

— Cái gì? Cái gì thế?

Người kia không đáp, vẫn hỏi

— Mai-Hương đâu? Mai-Hương chưa đến à?

— Đến rồi. Nhưng lại vừa mới đi. Việc gì thế?

— Việc gì? Lê Phong bị bắt rồi.

— Bị bắt? Nhưng từ bao giờ?

— Từ năm giờ chiều hôm nay, Phong dặn tôi với ba anh nữa đi theo hẹn đến Mã Mây nhưng không thể nào tìm thấy những dấu hiệu anh ấy dặn từ trước. Bọn chúng tôi sinh nghi lập tức mở cuộc điều tra nhỏ thì biết anh bị đảng Tam Sơn lừa vào tròng.

Bình đứng phắt dậy. Sự kinh ngạc khiến anh không nói được lời nào. Anh biên vội mấy chữ lên quyền sổ nhỏ ra hiệu cho một người cầm đi tức khắc rồi quay tề-lê-phôn:

— Allo! 63.63... Bản đấy phải không? Văn Bình đây... Lê Phong bị bắt rồi... Anh dè hai người lại canh ở đây, còn ba người thì phải đi với anh tức khắc lại đây... Phải... ở Mã Mây... năm giờ. Đến ngay, nghe không... Được.

Quay lại phía người phóng viên, Văn Bình đáp:

— Trong một giờ nữa phải tìm thấy Lê Phong. Các anh phải

ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE
(Français, Mathématiques, Sciences)
GIẤY HỌC THEO LỐI HÀM THỤ
Bắt đầu học lúc nào cũng được và có thể xin học làm dài hạn hay ngắn hạn để kịp kỳ thi.

Lớp thi D.E.P.S.F.I.	3p.00
Lớp thi C.E.P.F.I.	1p.50
Lớp 1ère và 2ème années	2p.00
Lớp chuyên Pháp văn cho những người lớn tuổi	2p.50

Viết thư về Trường TRISTON, phố Nhà Thương chưa mất Hanoi.
Nhờ đính theo tem trả lời.

1.000 BAISERS...

Et aucun ne laisse de traces. C'est grâce à Rouge GUITARE — tenace et sans traces — le produit parfait. Déjà des centaines de milliers de jolies femmes l'emploient journellement avec le plus grand succès. Essayez-le vous aussi dès demain matin. Le rouge GUITARE est en vente partout: le tube: \$ 2 50 et 1.20. Tube d'essai pour 1 mois: 0p.30.

Agent exclusif pour toute l'Indochine:
COMPTOIR COMMERCIAL (serv. V. G. 28)
59, Rue du Chanvre, HANOI

ẢO THUẬT

Dạy rèn 65 trò ảo - thuật màu nhiệm phi thường như là: chặt đầu, bay, tàng hình, cứu đứt người làm 2, thời miên năng trên 1000 ki-lô, v.v... giá chỉ có 0\$59 (xa thêm 0p15 cước phí).

Thơ, mandat hay tem gửi cho: **Professeur Nguyễn - thành - Long, Viễn - Đông - Ảo - thuật - Viện, Bie postale 28, 146 Rue des Marins, Cholon (Cochin,chine)**

dem toàn lực ra hoạt động. Anh Lư phải ở luôn đây để đợi tin đưa đến. Một anh đi báo cho Mai Hương biết và báo lại đây ngay. Hiện giờ thì chưa có một dấu vết gì, công việc rất khó khăn nhưng nếu các anh biết mở mắt tinh tường ra mà nhìn thì thế nào ta cũng phải thắng. Điều cần nhất là tôi xin các anh giữ bình tĩnh hết sức, hết sức mau lẹ nhưng cũng hết sức yên lặng mà tiến hành.

Bình vừa nói dứt lời thì cửa phòng lại bật mở, một người ăn mặc như người bán báo, không chào ai hết, sầm sầm chạy lại nói nhỏ vào tai Văn Bình. Bình cau mày, về mặt mỗi lúc một lo ngại thêm. Anh đưa mắt nhìn khắp lượt các người đứng chung quanh anh, miệng lầm bầm: «vô lý! có thể như thế được ư?» Anh toan nói thêm điều gì nhưng bỗng ngừng lại, ra hiệu cho người mới đến theo anh sang phòng bên. Bình hỏi người bán báo:

— Anh có chắc không?

Người kia gật:

— Chắc!

— Nhưng sao anh biết.

— Lê Phong vẫn chú ý đến hẳn, nghi ngờ ngay từ lúc xảy ra án mạng ở phố Huế và dặn tôi phải coi chừng. Tôi mở cuộc điều tra riêng về hẳn thì thấy có ba lần hẳn vào trong ngõ Mã Mây.

Bình cắn lấy môi, ngẫm nghĩ một lúc rất lâu. Đột nhiên anh ngừng lên đôi hẳn về suy nghĩ ra vẻ tươi cười và dặn nhỏ:

— Anh phải giữ việc này bí mật hết sức, phải làm như không có chuyện gì xảy ra hết: danh dự của Thời Thế với tinh mệnh Lê Phong đang gặp một lúc nguy hiểm ghê gớm, còn hay mất là ở lúc này. Anh đến ngay nhà Lê Phong báo thẳng Biên đưa các giấy má của Phong mới ghi chép về vụ này rồi đem ngay đến nhà báo.

— Để làm gì?

— Tôi mới nghĩ ra một ý quan trọng. Những điều rất nhỏ nhặt, một sợi tóc, có thể là manh mối

cho ta thấy được những điều phi thường...

Bình cười gằn vì anh chợt thấy những lời nói và cử chỉ anh bấy giờ giống như giọng điệu của Lê-Phong, người bạn mà anh chịu ảnh hưởng. Anh tự thấy anh có cái nghiêm vụ quan trọng

chịu đến, bao nhiêu vụ bí-mật để người ta có thể trở tài được, Lê-Phong đều chiếm lấy và khám phá được rất nhanh chóng không để cho Bình kịp có thì giờ đem phương pháp riêng ra để thí nghiệm và để thực hành.

Bình không ngờ rằng cái tai

Rồi lẳng lẳng mở cửa tiền chân người kia đến tận cầu thang.

Lúc Bình trở lại phòng chủ bút thì anh đã có một chương trình sẵn sàng. Anh mở cửa bước vào vừa toan dặn bảo mấy người chân tay thì bỗng cau mày như gặp một điều thất ý.

Sau bàn giấy, Mai-Hương đã ngồi đó và đang chỉ vào một bức địa đồ dưới mắt chăm chú của bọn phóng viên.

— Kia, có Mai-Hương đến lúc nào thế?

— Tôi vừa đến.

— Cô đến vừa may. Tôi đang cần bàn với cô một việc rất quan trọng.

— Tôi cũng vậy. Nhưng chuyện quan trọng của anh là chuyện gì?

— Lê Phong bị bắt rồi.

— Vàng! Thế rồi sao nữa?

— Sao? Bấy giờ phải tìm cách xử trí với bọn Tam sơn...

Tuy về mặt dăm dăm, Mai Hương cũng phải mỉm cười:

— Cái tin quan trọng của anh báo hơi muộn vì tôi biết tin ấy đã nửa giờ rồi. Còn như đối phó với bọn Tam-sơn thì đây tôi đã có cả một kế hoạch chu đáo. Vừa rồi tôi đã phân giải cho các anh này biết và xin anh cũng giúp vào đó một tay. Trước hết anh giữ một cái trọng trách nhận các tin tức từ giờ đến nửa đêm. Anh phải ở luôn nhà báo cùng với ba anh Lương, Hữu và Lịch. Các anh khác sẽ theo tôi đến Mã Mây, một mặt báo cho sở Liêm-phòng.

Nghe giọng nói và thấy cử chỉ lanh lẹ của người thiếu nữ, Văn-Bình biết rằng trong việc này Mai-Hương thế nào cũng sẽ thành công. Anh nghĩ thầm:

— Hết Lê Phong lại đến Mai-Hương, họ không để cho mình lúc nào được một dịp tốt.

Tuy phân vân thế, Bình cũng thấy vững thêm hơn trước vì lúc đó anh sẵn lòng nhũn nhặn để tự thú với mình rằng về tài hành động, anh cũng còn một đôi chỗ kém Mai-Hương.

(Còn nữa)

Thế-Lữ



phải điều khiển một cuộc chiến đấu lớn và ngạc nhiên thấy mình hăng hái mạnh mẽ khác thường. Thường ngày trong lúc làm việc với Lê-Phong, anh vẫn bị Phong coi thường, đôi khi lại phải nghe những câu của Phong chế riễu hoặc chế trách. Bình vẫn mong có dịp để tỏ cho Lê-Phong biết rằng mình không đến nỗi «đồ tối» như Lê-Phong tưởng; xong những dịp đó nhất định không

nạn nguy khốn cho người bạn thân lại chính là cơ hội trở tài mà anh thường mong mỏi. Bởi vậy, tuy lo sợ cho bạn, anh cũng hơi có ý mừng cho anh. Và nhận lấy cái trách nhiệm này, Bình có một vẻ đạo mạo quan trọng.

Anh để một tay lên vai người trước mặt, nói một câu thân mật rần rồ:

— Anh đi đi. Tôi trông vào anh đây.

Lời tâm sự của võ sĩ Vũ Ôn (giáo sư Gòong Trà Kha)



đạo, tôi không bao giờ dạy nhầm, tôi xét được đúng như thế cũng như có kinh nghiệm về khoa trường số của tôi, ở xa xin gửi thư về tôi có thể xem chữ mà đoán được tình

Từ trước đến nay, sau khi học Gòong ở Cao Mên về tôi đã từng lấy tài nghệ ra để truyền bá lại cho đồng bào được bao nhiêu người thành tài, đã hoàn toàn có công để tránh những sự nguy hiểm rủi ro, đã chữa khỏi hàng ngàn người bị bệnh thần kinh (Systeme nerveux), đã dùng bùa chữa tôi để giúp nhiều người buồn đau bán lẻ thành phát đại thịnh vượng, về bùa gieo nhân đạo để gây hạnh phúc gia đình cho bao vợ chồng ché nhau, rồi thánh hòa hợp, v. v.

Hàng ngày tôi nhận được nhiều thư khuyên tôi nên cần thận trọng sự truyền bá, tôi xin gửi thư về tôi có thể xem chữ mà đoán được tình

nết người, xem tướng mặt (Physiognomie), xem tướng chữ (graphologie), xem tướng tay (chitromancie), tôi đã từng kinh nghiệm nhiều rất đúng nay lại muốn đem tài nghệ ra công hiến đồng bào. Vậy các bạn muốn biết rõ tương lai hạnh phúc của mình, đường Công danh ra sao, nhân duyên như thế nào, của hàng vắng khách tự nhiên đông, hãy viết thư về cho tôi.

VĂN HẠN
TIỀN VẬN
HẬU VẬN
NHÂN DUYÊN
KẾ THỦ
SANG HỀN

Học Gòong Trà Kha lối hóm thụ, mandat 3p.00
Bùa chữa tài, bùa gieo nhân đạo, bùa thường 3p.00
Xem tướng tay (in rõ hai bàn tay vào giấy kèm theo tiền) 1p.00
Xem tướng mặt, gửi ảnh face 6x9, xem chữ viết kèm theo tên tuổi ngay sanh. 1p.00
Hỏi hạn xin kèm có 0p.05 để trả lời.

Tại 120bis Chancelier, Hanoi (mandat để tên VŨ ÔN)

Cũng các bạn ở Huế và Saigon — Tôi đã hẹn các bạn 1er Mars tới số, nhưng còn bận đã chữa bệnh cho bà Tổng-đốc Lê văn Phúc ở Hảidương và lấy số cho quan Tổng-đốc, vậy chừng nào ngài bình phục hẳn tôi sẽ về ngay. 06 1er Avril.

MỘT BAN KỊCH PHÁP TẠI HANOI

Tối thứ tư 8 Mars, ban nghệ sĩ do ông Gil Roland đứng đầu, đã diễn vở « Le Secret », kịch ba hồi của Henri Bernstein. Đó là vở đầu tiên trong số vở kịch giá trị mà ông Gil Roland và các bạn hữu của ông sẽ lần lượt diễn tại nhà hát lớn.

Đã lâu lắm, Hà-nội không được dự những buổi diễn kịch quý báu này. Những người khao khát được thưởng thức văn chương và nghệ thuật của kịch trường nước Pháp, thì hôm đó thực đã được vơi lòng. Vở « Le secret » là kịch phẩm kiệt tác của nhà soạn kịch trẻ danh; và ban kịch Gil Roland gồm có những nghệ sĩ ở Comédie française, một nhà hát lớn nhất nước Pháp.

Người ta có thể nói: ban kịch đã đem một phần rực rỡ của sân khấu Paris đến cho chúng ta. Tài nghệ của các tài tử thực là đến chỗ thành thạo hoàn mỹ. Những tình tiết, những ý tưởng, những tâm tư đều là bằng những giọng điệu thâu vào, tự nhiên, mà tự nhiên trong mực thước. Và ở trên tài nghệ, đạo cũng như kịch, họ còn tỏ cho chúng ta thấy một diễn rất quý: họ gien nghệ và đóng kịch bằng tất cả sự cảm động của tâm hồn.

Trước những bậc « đàn anh » trong nghề cao quý này, chúng tôi không khen. Chúng tôi chỉ thành kính phục. Và chúng tôi nhiệt thành mong rằng trong khi ở nước Nam, ban kịch Gil Roland sẽ được hoan hô trước khán giả Việt-Nam cũng như trước công chúng Pháp.

T. L.

Việc tuân lễ

(Tiếp theo trang 4)

Thứ, Thống đốc dâng lễ cũng định vào đầu tháng Mars thì nay hoãn đến 12 Avril; hạn nộp đơn cũng đến 15 Mars mới hết.

Kho thuốc nổ ở xưởng pháo Phú-xá nổ. — Gần hai giờ chiều hôm 6 Mars, trên 10 tấn thuốc nổ ở xưởng pháo Phú-xá (phủ Hoài-đức, Hà-đông) chứa trong một cái hầm nổ rất dữ dội. Hàng trăm gian nhà gạch ở trong xưởng bị bùng hết mái ngói.

Một dãy bảy lớp nhà ở gần chỗ nổ (cách độ 50 thước) bị đổ hết tường. Có 47 người bị thương vì gạch, ngói hay gỗ rơi phải, trong số đó có 7 người bị nặng. Số thiệt hại chừng 10 vạn đồng. Chưa rõ vì sao đã xảy ra tai nạn.

BỆNH TAO BÓN

Lậu, mủi, nặng nhẹ, nên mua dùng « Tác-Ai Tán-L » số 47 tên chắc ỹ lành bình. **CÀM NHIỆT, HỒN MỀ, PHÁT BAN, KINH PHONG**
Thuốc **BÁC ÁI TRẦN CHÂU TÂN**, thời bệnh trong 15 phút.
Bán tại **BÁC ÁI DƯỢC HÀNG**, 100 Mã Đằng-phương — Cholon
ĐẠI-LÝ: Trung-kỳ: Nguyễn Văn Tuyền, Cửa Khẩu Nha-trang; Thái-Lai tỉnh thư Thanh-hoa; Trần Văn Thắng Qai-nhơn; Nguyễn Quý Tham Đô-lương; Trần-thị-như-Nhà Huế; Tạ ngọc Liên Quảng-ngũ; Trần Bá Tạng-hóa; Maison Chau-whwa Ninh-hóa; Lê Văn Cam Đà-lạt và Trần Tuấn Faisoo.
Bắc-kỳ: Maison Ich Trí Ninh-bình; Vũ Kim Ngân Lào-kay; Trần gia Tuy Phủ-lý; Nguyễn Thụy Ngân Cao-bằng; Nam Tân Hải-phóng; Trần Văn Ra Thất-bình; Vinh Sinh Bắc-ninh; Ma son An-Hà, Chi-Lý Hà-nội; Lê công Thịnh Thất-nguyên, Làoos; Lê đình Tinh Vicentiane; Nhật-nhật-Tân Thakhek; Lê khắc Ngon Paksé; Nguyễn Xuân Hoe Sapannakhet; Nam-Phuong Phnompenh và khắp cả Nam-kỳ.

Lậu, Giang

Mắc lậu, tim-là, hạ-cam, bất cứ nặng, nhẹ, mới hoặc cũ lâu, chỉ nên đến

ĐỨC THỌ ĐƯỜNG

131, Route de Huế, 131 — Hanoi

sẽ được khỏi rứt nọc, chắc chắn như thế, thuốc dễ uống, bệnh đỡ ngay trong 6 tiếng đồng hồ. Lúc khỏi bệnh nhân đã có cách thử lấy. Nhận chữa khoán cả đàn bà, trẻ con. Thuốc lậu 0p.60 một hộp, Giang-mai 0p.70. Hạ-cam 0p.30.

ĐẠI-LÝ: Quang-Huy Haidương, Mal-1 inh 60-62 Paul Doumer, Hai-phong, Ich-Trí 41 Rue du Marché Ninh-bình.

RƯỢU CHỒI HOA - KỶ

Các bà sinh nữ muốn khi ra cũ, được đỏ da, thâm thịt, mạnh khỏe như thường, không lo tê thấp, đi lại được ngay. Chỉ xoa **Rượu Chồi Hoa-Kỳ** thì không lo ngại gì hết. **Rượu Chồi Hoa-Kỳ** này trị được nhiều chứng rất giỏi là: Sinh nữ, tê-thấp, thê-thảo, đau lưng, đau mình, đầy bụng, đau bụng, chân tay mỏi mệt, tím thịt, sai gân, bị đòn, bị ngã chầy máu, đứt tay, cảm hàn, cảm thử, xoa đều khỏi hết, kiến hiệu vô cùng. (Ai muốn mua xin cứ hỏi ở các nhà Đại-lý). Phòng Tích « **CON CHIM** » ở khắp các tỉnh Trung, Nam, Bắc-kỳ, Cao-Mén, Làoos.



RƯỢU CHỒI HOA-KỶ
Hộp lớn: 150 grs brat 5/00
Hộp nhỏ: 80 grs 3/00

Mùa thu đã tới, nóng lạnh bất thường, gió lạnh thổi qua, đàn ông, đàn bà, trẻ con, người nhón hay bị phát sốt rức đầu rất lấy làm khó chịu.

Các người nên mau mau dùng thuốc của hiệu **KHANG - KIẾN THỐI - Nhiệt - Tán** chỉ trong 5 phút đồng hồ sẽ khỏi hẳn. Quý ngài nên mua thuốc **Thối-Nhiệt-Tán** của hiệu **Khang-Kiến** để sẵn trong mình để phòng khi bị trái nắng giờ giờ sẽ khỏi.

Tán này rất là kinh tế tiện lợi và rất là chóng khỏi. Giá mỗi gói là 0p.10



Dịch đau màng óc PHÒNG BỆNH CÒN HƠN CHỮA BỆNH

Bệnh dịch đau màng óc lan từ Lào-kay, Yên-bay về Hanoi đã làm chết mấy người ở vùng Khám-thiên rất thể thâm, vì vậy nhà thuốc Thượng-Đức đã cho phát hành thử thuốc gia truyền trừ bệnh đau màng óc, bán giá cực hạ: 0p30 một phong.

Vậy bất cứ đàn ông, đàn bà, muốn không mắc bệnh đó, nên dùng 1 phong đề đề phòng trước, hơn là đề đến khi bệnh đó phát ra mới chạy chữa!

Những người thấy vàng vạt đầu, rức ran ở trên óc, bất cứ người lạng khỏe hay yếu, nên kịp dùng kẻo khi bệnh phát hẳn ra là đau màng óc, thì không sao chữa được.

Thuốc đã phân chất rất kỹ. Bao vàng dùng cho đàn bà, bao đỏ dùng cho đàn ông. Mỗi người chỉ dùng 1 bao là đủ.

Ái mua 1 hộp bốn bao mất có 1p.00 (Thuốc đã bán trừ 50%).

Bán tại **THƯỢNG ĐỨC** 15, Mission (phố Nhà Chung) HANOI

P.S. — Đại-lý ở các tỉnh cần lấy thuốc này, xin kịp viết thư về. Thuốc bán rất chạy.

Rượu Cốt Nhát

MARTELL

là thứ rượu đã nổi tiếng từ 200 năm nay

ĐẠI-LÝ ĐỘC QUYỀN
L. Rondoz & C^{ie} L^{td} B^d Đồng Khánh HANOI

VIÊN ĐÔNG LẬP BỒN

Hội Đông-Pháp vô danh hùn vốn 4.000.000 phật lãng, một phần tư đã góp rồi.
Công ty hành động theo chỉ dụ ngày 12 tháng tư năm 1916. Đăng bạ Hanoi số 419
Món tiền lưu trữ: 980.800p.87

Tính đến ngày 31 Décembre 1937 để hoàn vốn lại cho người đã góp

**HỘI ĐÔNG PHÁP SÁNG LẬP NÊN BỞI HỘI LẬP BỒN
TO NHẤT HOÀN CẦU: HỘI SÉQUANAISE LẬP BỒN**

Tổng Cục GIÚP NHỮNG NGƯỜI ĐỀ DÀNH TIỀN
BẮT ĐÔNG SẢN CỦA BÀN-HỘI Ở HANOI QUẢN LÝ Ở SAIGON
30-32 Phố Paul-Bert—Giấy số 892 68, đường Kinh-Lập—Giấy số 24.535

Số tiền mà bản hội trả cho những người trúng số hay bán lại phiếu (tính đến cuối tháng JANVIER 1939) là: **1.012.357\$88**

KỶ XỔ SỐ THỨ SÁU MƯƠI BẢY Những số trúng ngày 27 FÉVRIER 1939

Xổ hội chín giờ sáng tại sở Tổng-cục số 30-32, phố Tràng-Tiền (Paul-Bert) HANOI.

Do ông Phạm Văn Hạnh, Tổng-đốc tri-sĩ ở Hadong chủ tọa, các ông Trần Văn Thọ, Hòa-sĩ ở Hanoi, Nguyễn Khắc Chiêu, nông gia ở Bacgiang, dự-tọa.

Những phiếu
trúng nhân
theo số đã quay
ở bánh xe ra

DANH SÁCH CÁC NGƯỜI TRÚNG SỐ

SỐ TIỀN HOÀN LẠI

TARIF "A"

Những số đã quay ở bánh xe ra: 2888-2358-2648-358 733-985-2035-1863-2737-2106-2441-1851-1746-1741-2297-1193-2452-237-2335-953-2458-1048-1750-2087-1347.
8.648 M. Vu Ban, con ông Bích, phố nhà Thương, Nam-dinh, ph ếu 400p.
73.347 Phiếu này chưa phát hành.

400\$

ANCIEN TARIF

Lần mở thứ nhất: Hoàn vốn bội phần
Những số đã quay ở bánh xe ra: 8130-10812.
Phiếu này xóa bỏ ở Saigon vì không chơi họ nữa.
8.130 M. Phạm Thục, làm ruộng, làng Phúc thọ. Yên-thành, Nghean, phiếu 200p.
40.812

1.000.

Lần mở thứ hai: Hoàn nguyên vốn
Những số đã quay ở bánh xe ra: 1028-2102-1663-25-2187-1266-2833-175-1211-1526-1773-2958-496-256-1838-124-1740-111-1967.
45.124 M. Ng. Khanh Khe, ở nhà M. Vnn, tổng sự sở Kiểm-Lâm, Baithuong, phiếu 500p.
55.967 Phiếu này không phát hành.

500.

Lần mở thứ ba: Khỏi phải đóng tiền tháng
Những số đã quay ở bánh xe ra: 2913-627-1666-1347-208-2315-1135-481-1659-1742-1835-207-628-1116-2509-181-2746-618-2811.
56.811 Phiếu này không phát hành.

Khi trúng số thì chủ về cử việc giao lại cái vé tiết-kiệm và lãnh tiền ngay đủ số bạc nguyên hiện.

Kỷ xổ số sau định vào ngày 28 MARS 1939, hồi 9 giờ sáng tại sở Quản-ly. 68 đường Kinh-Lập (Bd Charner) SAIGON.

CÁC NGÀI CÓ MUỐN một số vốn lớn mà mỗi tháng chỉ phải để dành một số tiền nhỏ
Ngài cũng mong được dịp may trúng số và lãnh ngay một số tiền to tất 7

Các ngài nên mua ngay thứ "TITRE A" của bản hội từ lúc mới mua về
VÉ TIẾT-KIỆM MỚI "TITRE A" được lãnh 50% về tiền lời
Người chủ về gây vốn bằng cách góp tiền từng kỳ trong một thời hạn có thể kéo dài đến 25 năm tùy theo ý muốn mà có thể lãnh ngay số vốn ra, nếu vé mình trúng ở trong các kỳ xổ số hàng tháng, hay cũng làm đến hết hạn về.

Ngoài số tiền vốn đã cam đoan, chủ về còn được hưởng thêm tiền lời càng ngày càng tăng lên

Ví dụ: góp mỗi (một số vốn có bảo đảm)
tháng 30\$ số kỳ (ít nhất là) 12.000\$
20. 8.000.
10. 4.000.
5. 2.000.
2.50 1.000.
1.25 500.

Hội cần dùng nhiều đại-ly có đủ tư cách

TINH PHỤ



MẸ — Cha con rày đã mạnh rồi.
Tách mình như thê chim trời cao bay.
Vội quên công mẹ một tay.
CỬU LONG cho uống tháng ngày chăm to.
Người sao nhăm-nhiêm khó đỡ.
Qua sông, nữ phụ con đò năm xưa.
CON — Biết vậy con đã quên chưa
CỬU LONG HOÀN ấy mẹ chừa cho xong
Thà đau cha ốm cá-tong.
Cha mạnh sẽ lờng bay bổng như chim.
MẸ — Biết đâu mẹ con ta tìm.

Thuốc Đại-bổ CỬU-LONG-HOÀN có bán tại VẠN-HÓA số 8, Hàng Ngang Hanoi. Các tỉnh đều có Đại-Lý

Thuốc bổ hạch

Vạn - Bảo

của giáo - sư TRẦN-PHÚC-SINH, trường Y-học Nam-kinh

Chuyên trị: Các nôi hạch làm việc không điều, nên thần-kinh hệ mất điều-hòa, con người không thể tự-chủ những ý muốn, rồi sanh ra đời tanh

Trị các chứng suy-nhược về tinh-dục của đàn ông và đàn bà. Suy-nhược về sự phát-dục, sự bản tinh. Trị sự lãnh-đạm về phòng-dục của đàn bà. Đem lại cái « cực-diêm khoái-lạc » cho những người trong tuổi, bởi những nội-hạch của họ bị thiếu chất « DƯƠNG - HUYẾT - TINH ».

Trị các chứng đau môi xác thịt, đau lưng ù tai, bải oải gán cổt, vì phòng sự vô chứng, hoặc vì thuở nhỏ chơi bời vô độ.

Thuốc VẠN - BẢO là sự tổng hợp các tinh-chất quý của động-vật, đem bồi bổ những nội-hạch cho nhân loại. Tăng chất « Dương-huyết-tinh » cho óc, cho thận, tăng dãi của đàn ông và buồng trứng của đàn bà.

Thuốc VẠN-BẢO làm cho đàn ông lớn tuổi lấy lại cái sức mạnh như hồi niên thiếu, làm cho đàn bà lớn tuổi có lại cái sắc đẹp, da hết nhăn, thịt săn, vú nở v. v...

Thuốc VẠN-BẢO có đủ tánh chất khêu động, làm sống dậy những tế-bào già ù-rũ khô héo của những người già hóp, rồi làm cho tươi trẻ lên. Như đó con người đang phiền muộn, chán ngán, cảm thấy sống lại cảnh đời vui vẻ, an-đi mãn nong, siêng làm việc, thích phấn đấu

Khi mua nên nói rõ thứ đàn ông hay đàn bà.

1 hộp đựng 10 ngày 4p.00

1 hiệp là 4 hộp 15p.00

(Gửi lãnh hóa giao ngân)

Tổng phát hành phía Bắc: **VẠN HÓA**
8 Hàng Ngang HANOI

Tổng phát hành miền Nam: **VÔ - ĐÌNH - DÂN**
323 Marins Cholon, và các phân cục

Hai nơi trên đây có trữ 3 thứ thuốc có danh của Phục-Huân
Quán là thuốc Ho, Điều-sinh và Cổ-tinh, mỗi hộp 1p.00

Rentrée des classes

Vous trouverez à l'I.D.E.O. tous les articles scolaires nécessaires à vos enfants

Articles de bonne qualité leur donnant le goût du travail.
Articles « RECLAME » vous permettant de faire des économies :

Cahier de Brouillon « RECLAME » 100 pages . . .	0\$12
Boîte de 100 copies doubles, beau papier . . .	1.80
Ramotte de 100 — quadrillé multiple . . .	1.00
Plumier laqué, couvercle chromos . . .	1.05
Compas sur panoptics : 15 et 4 pièces . . .	0\$65 — 0.48
Compas plats nickelé réversible double usage . . .	1.18
— — — en pochette . . .	2\$85 — 2.20 & 1.55
Nécessaire scolaire 4 pièces pochette cuir . . .	0.52

Catalogue des articles scolaires sur demande

L' I. D. E. O.

LIBRAIRIE - PAPETERIE — HANOI - HAIPHONG



Sữa

NESTLÉ

Hiệu Con Chim

SỨC MẠNH CỦA TRẺ CON
BẢO TRƯỞNG CHO CHÍNH PHỦ PHÁP



Mỗi xin không mất tiền quyền
sách dạy cách nuôi trẻ của
bác sĩ Vidal soạn ở hãng
N.ESI.E. phố Paul Bert, số 55
— HAIPHONG —

Nước tiếng đồn !!

Nhà thuốc "CON CHIM" có 6 thứ thuốc gia truyền
thần-dược nước tiếng đồn hay, gì dùng qua chỉ một
liều thấy rõ chịu hoặc khỏi ngay.

- 1: PHÒNG-TÍCH CON-CHIM : 0\$45
- 2: NGÃ-NƯỚC CON-CHIM : 0.25
- 3: MÀN-LY CON-CHIM : 0.15
- 4: NHIỆT-LY CON-CHIM : 0.15
- 5: THUỐC GHE CON-CHIM : 0.15
- 6: CHÍNH-KHÍ CON-CHIM : 0.04

KHẮP CÁC TỈNH TRUNG, NAM, BẮC-KY VÀ CAO-MÉN, LAO CỎ-ĐẠI-LY
VŨ-ĐÌNH-TÂN 178th - Lachtray - Hảiphong

Sâm Nhung Bách Bô Hồng - Khê

Lấy tinh chất ở cơ quan sinh dục của các loài vật rất mạnh chế luyện với Sâm Cao-ly, Lộc Nhung cùng với các vị thuốc bổ quý giá, nên dùng nó dẫn ngay đến thận và bộ máy sinh dục của người ta làm cho trẻ lại, khỏe ra như người được tiếp hạch, sinh ra nhiều tinh huyết, ăn ngon miệng, ngũ yên giấc, tinh thần minh mẫn, bền trí nhớ lâu, đại tiện nhuận, nước tiểu trong, khỏi đau lưng, bốc hỏa. Các ông dùng trong 2 ngày sẽ thấy tráng dương cố khí, tinh đặc, trong khi phòng sự không thấy nhọc mệt. Nếu ai có bệnh di tinh, lãnh tinh, nhiệt tinh, mộng tinh cũng khỏi. Đàn bà dùng được huyết tốt, kinh điều; bà nào có bệnh kinh nguyệt bất điều sinh ra các chứng đau bụng, đau lưng, bốc hỏa, ra khí hư (bạch đới hạ) cũng khỏi. Bà nào nuôi con thì tốt sữa, có chữa thì khỏe thai. Các cụ già đau lưng đau mình mỗi một, kém ăn kém ngủ hoặc có bệnh ho, bệnh thờ đùng cũng khỏi cả. Trẻ con dùng thuốc này sạch cam sai, bỏ ti, tiêu thực. Nói tóm lại tất cả nam phụ lão ấu, nếu ai cần phải bồi bổ sức khỏe thì không còn có thứ thuốc bổ gì hay bằng thuốc Sâm Nhung Bách Bô Hồng Khê này. Thuốc thơm ngon dễ ăn; các ông dùng thứ bao sáp vàng, các bà dùng thứ bao sáp trắng. Mỗi ngày ăn 2 viên vào 2 bữa ăn sáng và tối, trẻ con mỗi lần ăn nửa viên nhai chiêu với chén nước chè. Mỗi hộp giá 1p.

Thuốc Hồng - Khê số 47

Thuốc « Tráng Dương Kiên Tinh đại bổ thận Hồng-Khê » số 47 chế bằng Hoàng-hoa ngư-phiêu, Hải-câu-thận, Yến-quảng, Sâm Nhung với các vị thuốc vừa bổ vừa ngon. Giúp cho sự giao hợp được theo ý muốn. Giúp cho người dương sự yếu, « bất lực », liệt-dương » được mãn nguyện, dễ thụ thai. Làm cho người vô tình lãnh đạm trở nên người đa tình vui vẻ. Sau khi dùng thuốc này 6 hay là 12 tiếng đồng hồ, có hiện quả hiển nhiên. Muốn chứng cho những lời nói trên đây, các ông các bà dùng thử một gói 0p.25, sẽ thấy phòng sự mạnh khỏe lâu bền gấp mấy lần khác và sau lại thấy tinh thần minh mẫn không một chút nhọc mệt. Thuốc này chuyên trị bổ thận, kiên tinh, sinh khí, chữa bệnh liệt dương, bệnh tinh mau xuất. Mỗi chai lớn giá 1p.00. Mỗi gói dùng được một ngày giá 0p.25.

Thuốc « Cai Hồng - Khê »

Không chọn lẫn chất thuốc phiện (nhà Đoàn đã phân chất), nên ai cai cũng có thể bỏ hẳn được mỗi ngày hút một đồng bạc thuốc phiện, chỉ dùng hết hai hào thuốc cai là đủ không phải hút nữa vẫn đi làm việc như thường, thuốc viên 0p.50 một hộp, thuốc nước 1p.00 một chai. Nghiện nhẹ chỉ hết 1p.00, nghiện nặng hết 5p.00, 3p.00 là bỏ hẳn được, nếu sai nhời, xin trả lại tiền gấp đôi.

Thuốc phong tình Hồng - Khê

Giá thấp mà bọe ngang trời ! Thuốc Hồng-Khê chữa những người lẳng lơ ! Hai câu Sâm truyền này, ngày nay quả thấy ứng nghiệm, vì hề nói đến Hồng-Khê thì ai cũng nghĩ đến thuốc lậu và thuốc giang-mại; ai bị lậu không cứ mới hay kinh niên uống thuốc lậu Hồng-Khê số 30, mỗi hộp 0p.60 cũng khỏi rứt nọc, ai bị bệnh giang-mại không cứ về thời kỳ thứ mấy, mới hay đã nhập cốt rồi, uống thuốc giang-mại Hồng-khê số 11 cũng khỏi rứt nọc một cách êm đềm không hại sinh dục (mỗi hộp giá 0p.60) nên khắp các nơi đâu đâu cũng biết tiếng :

Nhà thuốc HỒNG-KHÊ 88, Phố Chợ Hôm, Hanoi (Route de Huế)

Xem mạch cho đơn, bốc thuốc chén, và có hơn 100 môn thuốc hoàn, tán, cao, gia truyền và kinh nghiệm, chế sẵn đóng hộp, đóng chai theo phương pháp Án-Mỹ bán khắp cả nước Nam, bán sang cả Tây, Tàu, Ai-lao, Cao-mén, chữa đủ các bệnh nguy hiểm người lớn, trẻ con. Bệnh nào thuốc kỹ, có đơn chỉ rõ cách dùng và nói rõ bệnh căn, hết rất ít tiền mà bệnh mau khỏi. Các thứ thuốc của nhà thuốc Hồng-khê dự Hội-chợ Hảiphong năm 1937 được quan Toàn-quyền và quan Thống-sứ ban khen, các báo tây, nam tỏ lời khuyến khích, được thưởng « Bội tinh vàng » và được « Bằng cấp tận năng » tại Hội-chợ Huế. Kỳ đầu vào công nghệ, mỹ thuật tại Hội-chợ Hanoi 1938 được quan Thống-sứ ban khen và được thưởng « Bội tinh vàng ». Có biên 2 cuốn sách thuốc : « Gia-đình Y-dược » và « Hoa-Nguyệt Cẩm-Nang ». Khắp các nơi đều có Đại-ly, mua thuốc Hồng-khê xin nhận kỹ dấu hiệu Phật 12 tay.

ĐỒ AI TRÁNH KHỎI CÁI TAY ÔNG THỢ TRỜI

Người ta mỗi người một số mạng, giàu nghèo, cơ cực, làm quan, làm thợ, cũng là do ở số phận.

Mỗi người một nhân duyên, yêu nhau chẳng lấy được nhau, hoặc lấy nhau rồi lại xa nhau, cũng là ảnh hưởng của hai chữ duyên phận

Ta cũng cần hiểu số mạng, nhân duyên ta ra sao, năm Kỷ-Mão có chi thay đổi chăng?

Muốn biết hết

những điều bí hiểm trong đời mình thì hãy biên thơ hỏi

Mtre KHANHSƠN
36 JAMBERT - HANOI



Cách xem bói này

gửi chữ ký, hoặc viết tên họ và tuổi và trả 9 hào bằng mandat, hoặc bằng cò 15 tem 6 xu. Nếu gửi cò thì nên gửi recommandée.

Mtre KhanhSon trong 6 năm nay hơn bù kém lĩnh ra mỗi ngày coi cho 20 người, bữa 18-2-39 cho đếm lại được 30.800 bức thư, 3211 chữ ký của khách tới tận nhà coi. Trong từng ấy phong thơ loại ra có 112 chiếc chề, 1344 chiếc khen thực hay, còn bao nhiêu thì là thơ thường. Mtre Khanhson có mời Huissier đến chứng kiến, sẽ có bản thông cáo của Huissier cho công bố sau.

Vị cứu tinh của các bệnh nhưn
HOA LIỄU và **PHONG TÍNH**

là

SUU ĐỘC BÁ ỨNG HOÀN SỐ I

Chuyên trị tận gốc tuyệt nọc các chứng bệnh phong tình như : Lậu, Tim la, Dương mai Hạch xoài, Cột khí, Sang độc v.v... chẳng luận là lâu, mau, đau cho độc nhập cột đi nữa thuộc SUU ĐỘC BÁ ỨNG HOÀN cũng tống lòi gốc độc ra dứt tuyệt, khỏi căn trừ cẳng không hại sanh dục, không hành bệnh nhưn.

Mỗi hộp uống 4 lần, giá 1350

Nhà thuốc **ÔNG-TIÊN**
11, Rue de la Soie, Hanoi