

NGÀY ĐIỂM



NĂM THỨ TƯ — THỨ
BÂY 29 AVRIL 1939;
SỐ 150 — GIÁ 0\$10
TÒA SOAN VÀ TRỊ SỰ:
80, DƯỜNG QUAN
THÀNH — GIÁY NÓI 874



Vì sao năm nay cuộc tế Giảm phải hoãn?
BỨC KHỒNG — Thôi, ta chước cho, các thầy
không phải là học trò ta.

TRONG SỐ NÀY: Tin Văn Văn của Lêta. — Chuyện
vui của Khái Hưng. — Tập tranh bằng thơ của Tú Mô.

Cần phải có, cần phải biết quyền Tú Chửng Thuyết Minh

Tú Chửng Thuyết Minh là một người bạn của các nhà y-lý Đông Tây.

Tú Chửng Thuyết Minh là một thầy thuốc bảo đảm cho những người mắc : Phong, Lao, Cố, Cách.

Tú Chửng Thuyết Minh, mỗi nhà có một quyền, sẽ để phòng được bệnh Lao được chu đáo. — Nếu đã mắc bệnh Lao, biết đường mà chữa thuốc, ngoài ra còn biết : Phong, Cố, Cách là thế nào ?

Các thầy lang táy, các cô Hồng-Thập-Tứ, các sinh viên trường thuốc dọc Tú Chửng Thuyết Minh, — biết được khoa y-học Bắc

Nam chữa những bệnh Phong, Lao, Cố, Cách như thế nào ? — Ngoài Tú Chửng Thuyết Minh, các giới còn biết cách chữa bệnh Chó dại, bệnh Điên, bệnh Dục uất bằng thuốc Bắc Nam rất thâm hiểu.

Tú Chửng Thuyết Minh, trước lúc phát huy theo một thề tại riêng, — có luận thuyết, có y-án, có án-bệnh, có y-lý, có lý-dược, có tòng-luận, các các đều phân minh khác-triết, thực là một quyền sách chưa từng có, ai ai cũng nên đọc và phải đọc. Sách dày 163 trang, in rất mỹ thuật. Bản 1p00 một quyền, gửi bảo đảm thêm 0p15.

NAM NỮ BẢO TOÀN

là quyền sách Nam, Nữ thanh niên ai cũng nên đọc, — đọc nó không mắc bệnh phong tình, nếu đã mắc sẽ khỏi. Kiến thức lối huyễn, sinh con rất thông minh, mà không tái bệnh. Thực là một quyền sách gối đầu giường của thanh niên

Nam Nữ, Bản 0p.60 một quyền, gửi bảo đảm thêm 0p.15 cước. Nam Nữ Bảo Toàn đang in lần thứ ba
Ai mua cả hai quyền T. C. T. M., N.N.B T. được miễn tiền cước

BÁN Ở NHÀ THUỐC

LÊ HUY PHÁCH

N 19, BOULEVARD GIA-LONG - HANOI

Các nơi mua buôn, không phải chịu tiền cước, được hưởng 25%. Phải trả tiền trước, hoặc gửi C. R. Buôn phải từ 30 quyền trở lên mới gửi, nếu sách bán không hết, có quyền trả lại, nhưng phải rất sạch sẽ mới nhận.

The advertisement features two cigarette packages. On the left is a pack of 'CIGARETTES IMPORTÉES D'ALGER' labeled 'J.A.B.' and 'SOCIETE JOB ALGER'. On the right is a pack of 'CIGARETTES SURINAMES' labeled 'J.A.B.' and 'SOCIETE JOB SURINAME'. Large text in the center reads 'Ới đồ HAVANE 0.12' and 'Ới xanh 0.06'. Below the packages, the text 'TUYỀN BUÔN TẠI XÚ "AN-DÉ-RI"' is displayed.

Coi số mạng... bằng khoa học áu tay

Ai muốn hiểu rõ đời mình ra sao, thân thế từ nhỏ đến già, công danh sự nghiệp thì kíp gửi chữ ký, tên họ và tuổi cho

Mtre
Khanhson



36 JAMBERT
HANOI

Nhớ gửi mandat 9 hào hoặc 15 con cò 6 xu

LE COURRIER GRAPHOLOGIQUE (Jugez les gens d'après leur écriture) là một bộ sách mà Mtre Khanhson cho ra đời để giúp những người nào muốn học cách coi triết lục, và có thể tự mình coi cho người khác được chóng. Sách này chia ra làm nhiều bộ, mỗi tuần ra một bộ, trong đó nói đủ về khoa học huyền bí, như cách làm bùa yêu, cách giải mộng, cách coi tử vi và địa lý. Sẽ bán rất rẻ để ai cũng mua được.

Tôi mời về...

Cách hai năm trời không quảng cáo nữa là vì tôi cần có ngày giờ để học thêm mấy khoa huyền bí về tử vi và địa lý, nay đã hoàn toàn tôi mới trả về quê hương và mở phòng coi bói để giúp ba con giải quyết những sự khó khăn về tinh thần.



Các ngài muốn hiểu rõ những điều bí hiểm trong đời các ngài như về công danh, tình duyên, vận hạn, mồ mả

Thi biên thư cho tôi, gửi tên tuổi, họ, và kèm ngân phiếu làm tiền nhuận bút, trong ít bữa sẽ nhận được bản số nói đủ cả về tương lai, dù vắng và hiện tại.

Professeur NGÔ VI THIẾT

N° 15 voie 34 — Hanoi
(đốc Hàng Than, sau chùa Hòa-giai)

Giai coi : coi quẻ 1p 00 — Tử vi 5p 00.

NHÀ XUẤT BẢN ĐỜI NAY

KHAI HƯƠNG	Tiếng suối rào — Gió đường gió bụi — Trăng mài — Tiêu son trắng sét — Đồi chờ — Tuyệt (hết)
NHẬT LINH	Nửa chặng xuân 0p60
	Gia đình 0p60
	Thoát ly 0p55
	Hồn bướm mơ tiên (dương in)
NHẬT LINH và KHAI HƯƠNG	Tối tăm — Hai bờ chiền vàng — Lanh lung (hết)
	Đoan tuyết 0p45
	Đời bạn (dương in)
THẠCH LAM	Nhà phái sống — Cảnh hùng hoa —
THẾ LÝ	Đời mưa giò (hết)
	Gió đầu mùa 0p35
	Nắng trong vườn 0p35
	Ngày mới (sắp xuất bản)
	Mai Hương và Lê Phong — Bên đường thiên lối —
	Mây vẫn thư — Vàng và Mau — Lê Phong phong
	vien (hết) — Gió ngàn (sắp xuất bản)
HOÀNG ĐẠO	Trước vành móng ngựa 0p35 — Bầu lầy nước
	đọng (sắp có bản) Mười điều tâm niệm (dạng in)
	Dấu xé cũ (sắp xuất bản)
TÚ MỚ	Giòng nước ngược I (hết)
	Giòng nước ngược II (sắp xuất bản)
XUÂN DIỆU	Thơ thơ (hết) Pháo thông vàng (dạng in)
VI HUYỀN ĐẮC	Mạc tin (kịch) 0p55
NGUYỄN HỒNG	Bì vò 0p55

80, ĐƯỜNG QUAN THÁNH — HANOI

SẮP CÓ BẢN

Mỗi tập tranh in
nhiều màu trên giấy
dày thượng hạng
kho rộng 25 x 32.

50 mẫu ý phục phụ nữ LEMUR

do họa sĩ Cát Tường vẽ
và xuất bản. Nhà xuất
bản Đời Nay phát hành.

Có đủ các kiểu áo từ người
nhỏ đến trẻ em. Có lời chỉ
dẫn rõ ràng về cách lựa
kiểu, cách may, chọn màu và
kích thước để tiện mua sắm.

Giá 1\$80

TRÈ ! ĐẸP !!!

CÁC BÀI CÁC CÔ !
Trong ngày nghiêm hồn
Trước khi đi dọc các
cuộc vui, muốn cho nhan
sắc được long lanh thêm.
Còn ngày thường cần
cho da mịn được luôn
luôn mịn màng

Xin mời đến biển thuốc
bà HOÀNG XUÂN GẦM
67, Phố Tràng Thi — Hanoi
(Rue Borgnis Desbordes)

Do nhà chuyên môn sửa
sang sắc đẹp phụ nữ ở
Paris mới về; tốt nghiệp tại

MỸ VIỆN KLYTIA
Place Vendôme Paris

Mách giúp

MỘI GIA ĐÌNH NÊN ĐỂ Ý ! KHI HỮU SỰ KHỎI RỐI TRÌ !
Mùa hè năm nay khi trời rất nóng bức, bệnh « Cảm nhiệt »
phát sinh rất mãnh liệt, hiện đã làm cho lão người thiệt mạng
rồi. Vậy trong gia đình, nếu có người bị bệnh « Cảm nhiệt » sinh
hôn mê, lâm Kinh Ban, Trái, nhức đầu v.v.., hãy nhớ tìm cho
được thuốc « BẮC-ÁI TRÂN CHÂU TÂN » thời bệnh trong 15
phút, lähj bịnh trong 48 giờ, không nói ngoa.

Nhà hảo tâm muốn cứu giúp bao lao khổ về bệnh « Đau
mắt » nên gửi thư và 3 cái cờдан thư, chúng tôi sẽ gửi tặng
thuốc « Nhãn dược » trị độ 50 bệnh nhân.

BẮC - ÁI
100 Bd Tông-dốc-phuong - CHOLON

CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG LÝ

BÁO l'Écho d'Indochine, trong một số gần đây, đã có can đảm nói rõ một vài sự thật buồn nản về Đông Dương.

Theo báo ấy, nước Đại Pháp cần phải mua chuộc lòng các thuộc dân của mình bằng một chính sách thuộc địa rộng rãi, xây nền tảng trên công lý và lòng kinh mến lẫn nhau. Cần nhất là tinh thần công lý vì, những dân bảo hộ, cũng như dân em trong một gia đình quý phái xưa, trọng công lý lắm, và cũng vì rằng công lý, ở đây, thường khi lại chính những người đứng ra cầm cân nảy mực dày séo lên.

Rồi báo ấy xét qua chính sách của nước Pháp trong ba xứ Trung, Nam Bắc. Nam kỳ được hưởng một chính pháp rộng rãi; ở đây, không có một ông quan cai trị, một ông thống đốc nào, mà chỉ được một người dân, vì có nhiều cơ quan riêng có thể đương đầu với quyền thế của những người thay mặt chính phủ. Ở ngoài Bắc này, những người may sinh đẻ ở nhượng địa Haiphong, Hanoi, những viên chức Annam làm việc với chính phủ Pháp đều được hưởng một ít đặc

quyền, khiến cho họ khỏi bị người ta lạm quyền đe dọa. Trái lại, ở các tỉnh ngoài Bắc kỳ, dân và quan lại annam nhiều khi phải chịu đựng nhiều điều quá đáng. Còn nói chí đến Trung kỳ, nơi mà cái chính pháp « hai đầu » không được mang kể bênh vực một cách thành thật.

Báo Écho d'Indochine kết luận rằng các nhà đương cuộc đã biết rõ bệnh của Đông Dương, chắc tim thuốc chữa cũng không khó gì.

Chúng tôi rất đồng ý với bạn đồng nghiệp. Dân Annam rất yêu, trọng công lý, có lẽ vì từ xưa đến giờ họ vẫn coi công lý như một vocation xa xôi.

Nhưng có lẽ ông Phạm Quỳnh không bằng lòng. Vì ông ở trong Trung, nơi mà tờ báo kia coi là cái ô của mọi sự bất công, và ông lại là một người có tài mắt của Nam Triều, một chính phủ đương mong đưa dân Annam đến cái đời đẹp đẽ, đầy tự do và công bình của những dân tộc được minh quản đưa đường như dân tộc Anh và dân tộc Thụy Điển.

Hoàng-Đạo

CÂU CHUYỆN hàng tuần

HIỀN NAY loài người đương sống trong một làn không khí khô thở.

Kẻ yếu con tự do lo mất tự do, kẻ yếu đã mất tự do lo đói, lo rét, lo đói, lo trái phá của quân thù với thày mình.

Đó là về phần kẻ yếu.

Kẻ khỏe cũng chẳng khỏi lo. Lo giữ những cái đã chiếm được, lo cướp lại những cái béo bở đã mất.

Loại người lúc nào cũng lo, mà cũng lo như thế. Nhưng không bao giờ lo gắng bằng ngày nay.

Vì ngày nay cái gì hình như cũng đã tiến đến tận bực rồi, lòng nhân đạo cũng như lòng tàn ác, khoa học cứu sống cũng như khoa học giết chết. Ngày nay chỉ nghĩ đến « chiến tranh », người ta đã phải rùng mình, rùng mình vì ghê tởm hơn là vì ghê sợ: chiến tranh ngày nay không còn là đem cái ánh hùng ra đe với cái ánh hùng. Chiến tranh ngày nay chỉ là: giết dân bà, con trẻ, đánh phá tinh thành buôn bán, làm hết cách dã man, mọi rợ, khốn nạn, đe hèn, cốt bên địch bị thiệt hại dân định và tài

sản là được rồi. Đối với các ông tướng thời nay, nhân đạo nhất là dùng khi giới giết nhây nhất, vì bọn họ cho nhau thế mà chiến tranh chóng kết liễu, và cuộc bắn giết đỡ kéo dài.

Không lo sướng được, khi mà người ta thấy không ai còn có thể tin ai! Khi mà mỗi lần người ta tập trận là một lần người ta lẩn đẩn. Khi mà người ta tuyên bố rút quân về để có thể ngầm đem thêm quân sang Tây Ban Nha. Khi mà chỉ đe lây lòng dân, và đương oai với thế giới, người ta đã nhẫn tâm tàn phá nước Albania, mà người ta có thể chiếm cứ một cách rất hòa bình, vì cái nước nhỏ yếu kia đã hẫu là thuộc địa của người ta rồi.

Người ta như có cảm giác sắp bị vật dữ dội gớm ghiếc gi rơi xuống đầu. Người ta pháp phòng lo lắng chờ nạn. Qua một ngày nạn không xảy ra, người ta chờ ngày tiếp tới, và người ta chờ mãi mãi.

Thà thấy nạn xảy ra còn hơn ngồi mà chờ nó xảy ra.

Vì thế lâu dần người ta mong nó xảy ra ngay để thoát cái khổ ngồi

Người

Bầu cử

TRONG Nam, đã gần xong một cuộc bầu cử hội viên của hội đồng quản bat.

Hội đồng quản bat không đến nỗi như Viện dân biểu miền Bắc, chỉ có quyền xin, cái quyền mà ai cũng có thể có được; hội đồng này có cả người Nam lẫn người Pháp có quyền quyết nứa cho nên các ông hội viên cũng không đến nỗi như phản động các ông dân biểu ngoài Bắc, ra ứng cử để được một cái thẻ bạc và người ta gọi mình là « quao ».

Ra ứng cử có những người độc lập, có người của đảng Lập hiến mà ông chùm là Bùi Quang Chiêu, có người của đảng Cộng sản và của đảng Bé từ quốc tế. Về phía người Pháp, thì có phe De Lachevrot ere và phe Bonvicini là đang chú ý.

Và cử tri lại được một phen cười vỡ bụng. Phê nào cũng vẫn ca tụng cử tri; nghe họ thì cử tri thông minh, biết



phân biệt hắc bạch, dù e ác nết tốt. Chỉ thương hại cho các nhà ra ứng cử; nghe phe Lập hiến, thì bọn Thâu, Tạo là kẻ nịnh dân, phản nước; nghe phe Cộng sản thì Nhượng, Liêng là tội tớ của các nhà tư bản. Những cử tri đã quen những cái đó lắm.

Đó là những việc mà vụ bầu cử nào cũng xảy ra, không có gì là lạ. Có lạ, là tin ông tổng trưởng bộ Thuộc địa

Mandel đã đánh điện tin sang bắt đầu cuộc bầu cử vừa rồi, vì ông De Lachevrotière, can án thường phạm, thi được Chính phủ đề cho ứng cử — và đã thắng — còn bọn ông Thâu, Tạo can án chính trị, lại không được phép ứng cử.

Ai cũng biết họ Đờ là một tay có quyền thế ở trong Nam, vậy mà ông Mandel dám hủy cuộc bầu cử, và không cho phép họ Đờ ứng cử, trái lại đi cho phép phái Cộng sản; như vậy thì ông Mandel cả gan quá! Chắc là có « bàn tay Đức » trào lộn với « mât của Moscow » chứ chẳng không!

Không thẻ dung thú được

LÀ một vụ đánh chết người nữa. Kẻ có tội là một người Pháp, viên đội Brécart, và người bạc mệnh là người Annam, tên là Khương?

Viên đội Brécart vốn đóng ở dồn núi Dẹo, cách Haiphong độ 7 cây số. Lối hôm thứ bảy trước, Brécart muôn sang Haiphong chơi, liền đến quán nước gần đây tìm xe kéo. Nhưng lúc đó không có người phu xe nào trong quán, chỉ có hai người nhà quê ngồi nghỉ chân; bác Tuế và bác Khương. Brécart tưởng họ là phu xe, lôi Tuế ra bắt kéo. Tuế không chịu, bị y tút cho mấy cái gãy mất hai cái răng, vội giáng ra tầu thoát. Brécart bèn vào kéo Khương ra bắt kéo; Khương lè tát từ chối. Từ thi Brécart bóp cổ và đập bác; không may vào chỗ phạm, bác chết ngay. Còn kẻ sát nhanh thì ứng dụng bô trốn

thủ cũng đã đủ chết dân rồi! Vì phòng thủ là tăng thuế để đúc khi giới, là hy sinh sự mở mang dân trí cho sự sửa soạn chiến tranh

Có khi là dân áp nứa,

Đừng nói đau xa, tự do bảo chí xá này xưa nay vẫn ở trong vòng rất chặt hẹp. Nay vì việc phòng thủ, vòng chặt hẹp ấy lại còn bị thu nhỏ thêm bằng một nghị định mới: cấm đà động tới những tin tức xét ra có hại cho việc phòng thủ.

Còn biết tin tức nào có hại và tin tức nào không có hại cho việc phòng thủ?

Chẳng hạn viết: « việc phòng thủ xứ này còn sơ sài quá, phải tăng gấp mới mong tránh được cuộc ngoại xâm » viết như thế cũng có thể bị buộc vào tội tiết lộ bí mật của nhà binh.

Kể làm liết lộ những điều bí mật quan trọng thì đáng trị tội thực. Phiền một nỗi việc gì cũng có thể cho là bí mật và việc gì cũng có thể cho là quan trọng được.

Khải Hưng

và CÁC viỆC

Ta thấy Đức muốn nhỏ vào mặt
kết hận hong đã dành, nhưng ta không
khỏi bắc khoản tự nghĩ: tại làm sao
Túi với Khuông không chống cự lại.
Là vì người nhà quê họ đã có nhiều
kinh nghiệm rồi, bị đánh thì cố mà
chạy, nếu không cần rắng mà chịu, sự
kinh nghiệm dạy họ rằng đánh lại bao
giờ kia cũng đòn lèn họ cả. Cho nên,
cái thái độ chịu đựng của họ không
đóng trách cho lầm. Và cũng vì lẽ ấy,
thái độ của kẻ sát nhân kia không sao
đóng thứ được.

Đương lúc Pháp, Nam cần phải thân
thiện này, những kẻ làm điều phi pháp
có thể tồn tại đến sự thân thiện ấy,
phải phạt thật nặng để làm gương cho
kẻ khác.

Hòa bình

ÔNG Roosevelt, tổng thống nước Mỹ
vừa mới gửi cho Đức và cho Ý
một bức thư cay đắng cho hai nhà độc
tài Hitler và Mussolini. Nói tóm tắt, ông ta ngợi
nhau rằng: Hai ông đương phá
hoại hòa bình của thế giới. Thế nào
các ông cũng đưa nhau loại đến một
cuộc chiến tranh ghê gớm nữa, tuy
rằng miệng các ông vẫn tuyên bố
phụng sự hòa bình. Vậy tôi xin hỏi
thật: các ông có muốn hòa bình
không? Nếu có, các ông hãy tuyên bố
bằng lòng để nguyên bản đòn Âu châu

trong một hạn ít ra là mươi năm, và
nước tôi sẽ điều đình với mọi nước để
tổ chức một chế độ kinh tế mới có thể
giúp Đức, Ý và phương diện tài chính
và sản xuất được.

Bức thư ngõ ấy đã gửi đi mọi nơi.
Và hai nhà độc tài sửa soạn trả lời.
Nhưng sau khi điều đình với các nước
nhỏ ở Âu châu để có thể nói rằng:
« Chúng tôi có muốn mưu phá hòa
binh đâu, mà ông gửi thư cho chúng
tôi. Ông nên gửi cho Pháp và Anh thi
hơn ».

Vì rằng Đức Ý không thể được nữa:
đất dai chật chội lâm. Anh, Pháp còn
nhiều đất thuộc địa đấy, cho họ đi thi hòa
binh sẽ vẫn còn như xưa. Có phải là chỉ
tại Anh, Pháp mà thôi không?

Nói tóm lại, nước
nào cũng chuộng
hòa bình cả, tuy nước nào cũng mưu
việc đúc súng thật nhiều để đánh
nhau. Duy có nước Nam nhả, yêu
chuộng hòa bình một cách thành thực
mà không thấy ai đếm xỉa đến, cả ông
Roosevelt cũng vậy. Là vì có hùng
cường, có đủ để cho người ta sợ thì
người ta mới yêu cầu đúng đắn đến
hòa bình. Âu cũng chỉ vì sức mạnh
của.

Hoàng-Đạo



NHỮNG VIỆC CHÍNH TRONG TUẦN LỄ

Tình hình Âu-Châu. — Vì có nhiều
quân Tây-ban-Nha kéo sang Maroc và một
đội chiến binh lớn của Đức thao diễn trong
vùng biển miền biển Tây-ban-Nha nên có
rất nhiều chiến hạm Anh, Pháp) chứng kiến
đó đã lập trong Địa-Trung-hải để phòng
tùy một cuộc đánh úp Taquer.

Ở Đức lễ kỷ niệm 50 tuổi của Hitler đã cử
đánh rất long trọng, có 110 đại biểu của 23
một số Berlin chúc mừng thủ tướng Đức.
24 liên đội chiến đấu (chừng 10 vạn quân),
200 phi cơ, các đội cơ giới bắn, các chiến
nhà đại bác tối tân đã diễn qua trại

(Xem trang 21)

Hitler — Ở Ý, ông Mussolini, trong một
bài diễn văn quan trọng, đã phản đối bản
đề nghị của ông Roosevelt, công kích ông
đã buôc các nước độc đoán vào ghê gớm.

— Ở Pháp lại một tập sắc-lệnh-luật nữa
ra đời: bổ thêm 15.000 triệu quan đồng
vào việc phòng thủ, tăng và đặt thêm nhiều
thiết, bồi các khoen chi tiêu không cần và
định hạn giờ làm trong một tuần lễ ít nhất
là 45 giờ. — Ở Anh, nghị viện để nghị
tái hành chế độ cưỡng bách tổng quản
được đa số quốc dân hoan nghênh, tuy có
phải lao động phản đối.

CUỘN SỔ

của TÔ TÙ

Huế — Tin vân động — Tranh
giải Robin, đội ban Trang, Bắc đã
gặp nhau và đã đá... nhau rất kịch
liệt. Một dịp tổ người Annam là
một giông rất hung, rất khỏe... khi
nào Anna m đánh lẩn Annom.



Hanoi — Báo Đời Nay bị chính
phủ kiện. Báo Thời vụ bị chính
phủ kiện. Báo Phụ nữ thời dam
chính phủ kiện. Báo Effort không
khéo cũng bị chính phủ kiện, vân
vân..

Gia chinh phủ kiện quách cả
làng báo, có lẽ tiện việc hơn. Cho
tòa án và cho chinh phủ.



Hanoi — Buổi té đức Khổng tử
ở Văn miếu do ông Tòng đốc Hán
đông Vi-văn-Đinh tổ chức vào
ngày 24 vừa rồi, bị ông Vi-văn-Đinh
hoãn lại mấy tháng. Dugen cờ:
Đức Khổng đã báo mộng cho ông.
Vi những gì gì ấy. Hiện ông
đang chiêu tập các cụ đồ nho trong
nước để dịch ra chữ Hán bài văn
của ông, và các ông phu, huyện đã
lâm hai bàn chữ láy và chữ quốc
ngữ để tế đức Khổng.



Hanoi — Haiphong — Thơ cưa
xé làm reo. Thơ co di, chả kèo lai.
Ông thanh tra lao động đang điều
định. Hiện chưa ra mạch nào cả.



Kiếm - hiệp thế giới — Động
Tán Dân đại biến! Không thấy
tiếng luyện kiếm. Không thấy kiếm
quang xuất bắn.

Hình như các tiều tiễn định công.
Để mời tiễn ông Vũ định Long
truyền lại cho ít bạc các tiều tiễn
đã dâng công luyện được, mà Tiễn
ông đã dùng ta thuật thâu gần hết.

Tin sau cùng: Theo tin tức
nhận được, thì Tiễn ông đã hóa
phép mới thu phục được cả rồi.



TRĂNG NGÀN

TRUYỀN DÀI của THẾ LŨ, sẽ đăng tiếp Con Đường Sáng

Đã có bán

THOẠT LY

của KHÁI - HƯNG

Giá Op.35

ĐÒN HEN

TRUYỆN TRINH THẨM của THẾ LƯ

(Tiếp theo và kết)



X

AI HƯƠNG phải viu lấy hai tay Lê Phong để giữ lại. Cô đã biết rõ sức mạnh của hai cánh tay ấy, nhất là khi chủ nhân của chúng mang một sức căm giận trong lòng. Đôi mắt Lê Phong, cái miệng của anh mím lại một cách đặc biệt, và cái thế tự bị khóc thường của hai quả đấm dữ tợn, bằng ấy thứ Mai Hương đã được nhiều lần trông thấy và bởi thế cô càng biết rõ được cái sức nguy hiểm của Phong lúc bấy giờ.

— Anh Phong!

Tiếng nói của cô run run và có giọng nán nỉ.

— Anh Phong! Anh nên bình tĩnh lại.

Rồi ngẩn về phía người deo mặt nạ, cô nói một câu rõ, rệt tiếng, nhưng Phong thấy kỳ dị là hùng:

— Thời, vô ích, xong rồi.

Và tiếp luôn:

— Xong rồi! Không ngờ chóng đến thế... Cả bọn họ thất bại rồi!

Người deo mặt nạ thở dài một tiếng mạnh. Phong lấy làm lạ vì đó là tiếng thở khoan khoái của một

người vui mừng. Anh nhìn hồn rỗi lại nhìn Mai Hương. Người thiếu nữ mím cười, sửa lại một bên mái tóc. Sắc mặt hồng hào của cô biểu lộ một sự vui sướng khó hiểu. Cứ chỉ và thái độ của cô lúc đó càng khó hiểu hơn. Sự ngạc nhiên khiến anh trong một hồi lâu không nói được nửa tiếng.

Cai không khí trong gian phòng kín sự lúc đó cũng như nhuộm một màu khác lạ. Nó vẫn vờ yên tĩnh và bằng khuất như ở một cảnh chiêm bao. Phong chưa bao giờ thấy có những cảm tưởng như bấy giờ. Anh phải viện đến sự liên lạc đều hòa của tư tưởng mờ, tin rằng minh đang tinh thức.

Người deo mặt nạ tuy không nói gì nhưng đã bỏ được vẻ ngạo nghễ lúc trước. Hắn khoan thai đi tới gần một cái ghế hành cạnh cửa sổ, toàn ngồi xuống đó, bỗng ngẩn lại hỏi Mai Hương:

— Thế nghĩa là bây giờ...vô sự?

— Vô sự... mọi việc đều xong xuôi cả. Cái nguy hại hiện giờ không còn nữa hay là không còn thế lực nữa...

— Bị bắt cả?

Mai Hương gật:

— Bị bắt ngay sau vụ ám sát Lê Phong.

Cô bật cười khi thấy sự kinh dị hiện rõ ràng trên mặt người phong viên.

— Vàng.. Lê Phong vừa bị ám sát... Thực thế anh Lê Phong à... Đề rồi em nói rõ anh nghe. Nhưng trước hết em hãy dặn dò người nhà mấy điều đâ.

Cô đưa tay bấm lên một cái khuy điện và đợi. Cảnh cửa phòng chợt mở, một người đàn ông bước vào. Hắn mặc áo tây vàng và quần ta trắng, vè mặt lè phép. Phong nhận ra chính là một đứa trong những đứa hầu hạ và canh giữ anh hôm qua.

Mai Hương gọi bảo:

— Anh Bé pha ngay ba chén cà phê và đem chai cỏ nhắc lên.. Bão tài xế ra đánh xe vào cho tôi, tôi không đi nữa.

Người tên là Bé sấp quay gót, cô bỗng gọi lại:

— Hồi xem cô Lan Hương đã về chia.

Cô nói rồi ngồi lên một chiếc ghế, vui vẻ nhún khắp phòng một lượt, miệng vẫn gữ nụ cười tươi trê khéo cho vẻ đẹp trên khuôn mặt tuyệt mỹ càng rực rỡ thêm.

Phong vẫn chưa hiểu ra sao.

Trong mấy phút này, anh có những ý tưởng rất khác lạ về sự đời và thấy hình như các việc xảy

ra không theo một trật tự, một luận lý bình thường. Mỗi lúc anh thấy một thêm kỷ di

Sau cùng, thấy Mai Hương chưa chịu phản ứng, anh kéo ghế ngồi gần và hỏi cô:

— Thế này là thế nào, cô Mai Hương?

Cô cười:

— Vàng, rồi em sẽ nói, anh để cho em thở chút đã. Bao nhiêu việc rắc rối.. em cũng còn phải xếp đặt lại cho có thứ tự đã chứ.. có phải không anh Thanh?

Người lật mặt gật đầu. Phong thấy đôi mắt cô ánh tươi cười và chế riết.

Phong hỏi:

— Thanh? Thanh nào?

— Vương Thanh, tức Bình, người mà anh gặp ở vườn hoa hàng Đầu chiều hôm kia..

— Người bị mật lừa cho tôi đến Mã-mây ấy phải không?

Hương gật đầu:

— Ditch thi! Thời anh Thanh không cần giữ mặt nạ nữa, bỏ ra cũng không hại gì.

Phong càng ngạc nhiên:

— Thế là nghĩa làm sao? Thực tôi.

— Anh cứ kiên tâm.. việc rắc rối đến đâu sẽ cũng thành giản dị

Nhưng Phong không thể đợi được nữa. Anh hỏi:

— Thế ra chính anh này lừa tôi sa vào cái sào huyệt ở Mã-mây?

— Vàng.

— Nhưng sao bây giờ lại ở đây?..

Bây giờ anh ấy bộ phan.. anh ấy bỏ đảng Tam-sơn rồi sao?

— Không.

— Không? Là thực.. Thế sao..

Mai Hương nhìn Lê Phong bằng đôi mắt ranh mãnh:

— Không sao hết. Anh Thanh không phải người của Tam-sơn, mà đảng Tam-sơn cũng không bao giờ hội họp ở Mã-mây hết.

— Ô! quái lạ! quái lạ, thế là thế nào.

Mai Hương e thẹn như người sắp thú một tội:

— Vàng, em xin nói rõ.. Nhưng trước hết xin anh cứ bình tĩnh nghe em kể đầu đuôi.. Trong các việc xảy ra vừa rồi, đảng Tam-sơn chỉ có trách nhiệm một nửa.

Cô không dám chờ Phong ngắt lời, nói tiếp ngay:

« Em xin chia câu chuyện ra làm hai phần. Phần thứ nhất kể từ cái án mạng rất khôn khéo ở phố Huế, (cái án mạng Tam-sơn báo trước cho anh biết để đe dọa anh) cho đến lúc anh cải trang định đi dò xét bọn Tam-sơn. Còn phần thứ hai, là từ lúc anh bị giam cầm cho đến bây giờ. Phần thứ hai này bọn Tam-sơn không định dáng tới...

— Thế ra tôi bị giam cầm là do

tay một bạn khác?

— Vàng.

— Do một ban hội họp ở Mã-mây và hành động dưới quyền một người thiểu số?

— Vàng..

— Một người thiểu số tự nhận là một yếu nhân trong đảng Tam-sơn?

— Vàng.

— Ô hay! thế thì bọn ấy là bọn nào? Mà sao họ lại lập mưu giam hãm tôi?

— Họ giam hãm anh để tránh cho anh nhiều sự nguy hiểm.

— Tôi không hiểu.

— Nhưng rồi anh sẽ hiểu: anh cứ bình tĩnh nghe em nói rõ và đừng ngắt lời em. Nay giờ hãy xin anh xối nước để dù bị lời khen các bạn hữu trung thành với anh và nhất là để khen cái cách khôn xát rất khéo để anh khỏi bị hại...

Mai Hương đứng dậy bưng đến cho Lê Phong một chén cà phê nóng mà người dày tờ vừa đưa vào. Cô trả hẳn ta nói với Phong:

— Giúp việc các bạn hữu trung thành của anh, là những người lành lợi như bọn này. Đó là những người làm ở nhà em, những người ngày thường hầu hạ bà em, nhưng khi biến cố là những tay hành động rất giỏi. Đây, em xin kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối.

« Ngay từ lúc anh cho em biết rõ những sự hành động của đảng Tam-sơn, em đã lo ngại. Khác mọi lần trước, những việc làm của bọn gian ác trong vụ này em thấy chủ đáo một cách nguy hiểm. Em thấy cách tổ chức của chúng khôn khéo hơn cả bao nhiêu đảng gian ác từ trước đến nay. Cái thư báo trước và đe dọa anh, chỉ là một thủ đoạn thường trong rất nhiều thủ đoạn cao-đẳng mà chúng có sẵn.

« Em đã nói cho anh biết ngay từ phút thứ nhất những điều lo ngại của em, nhưng anh không cho là quan trọng. Tinh tra mạo hiểm đã đưa anh bước những bước quá táo bạo và không kịp đê thi giờ đê phòng. Anh lại muốn hành động một mình — không cho em dự vào công việc mạo hiểm. Bằng ấy điều là cái cớ bắt em phải hành động một mình.

« Em liền mở riêng cuộc điều tra. Trong không đầy nửa ngày, trong lúc anh dự bị và bàn tính tiến hành kế hoạch của anh, em cũng tìm được nhiều manh mối bí mật.

« Em đã biết nguyên do cái án mạng ở phố Huế: Nguyễn Bồng bị giết vì bài phan. Em lại biết rõ cái phương pháp chúng dùng để giết Nguyễn Bồng. Phương pháp đó em đã tìm được cách giàn tiếp nối (xem tiếp trang 19)

Thế-Lù



BÀO

ĐỘI QUÂN Ô UẾ

THỰC LÀ hời nhiều nhương trong văn và báo giới.

Bất cứ cậu học trò nào cũng bắt chán chữ ngũ, cao mày cho có vẻ quan trọng để viết một bài phê bình. Bất cứ một ông thành viên nhà dỗi náo cũng chế tạo một thiên tiễn thuyết con coo, để diễn đạt những tư tưởng vô cùng nông nổi.

Nhiều lắm.

Nhà báo, nhà văn ở nước này bỗng nảy lên nhanh chóng là.

Hôm qua, cậu ấy còn chép bài phát trong lớp. Hôm nay cậu ấy đã ngạc nhiên thấy mình là tác giả một ít hàng chữ in.

Thế là trong túi họ đã sẵn il daoh thiếp có những hàng chữ danh giá dưới tên. Mô-sinh trợ bút báo này, biên tập viên báo kia, hoặc gọn gàng hơn: Mô-sinh, nhà làm báo.

Họ bắt đầu khinh người đề tự tôn họ. Và khi nói đến một nhà văn, nhà báo thực thụ... « Hừ ! thằng cha ấy thi viết ra quái gì ».

Cái đó cũng chẳng sao. Vì đó mới là công việc hiền hậu.

Người ta sẽ cười mà xem dáng điện và ngôn ngữ của họ. Và người ta nghĩ đến một cảnh tượng thường gặp trong ngày Tết: đưa trẻ thò lò mũi, mặc áo gấm, đội nón dừa, đang nghiêm trang đi đứng y như người lớn, và giữa cặp môi vuông đại, cầm một màu thuốc lá phi phèo.

Có phải không ? Thực là cảnh hay mắt.

Phiên một nỗi chúng ta chỉ thấy

Ngân phiếu gửi cho :

Monsieur le Directeur
du Journal NGÀY NAY
80, Av. Grand Bouddha — Hanoi

Bừng đê tên người, nhất là tên những người trong tòa soạn và tri sự như thường đã xảy ra.



TẬP KIỀU

« Bà sinh » àu cung duyên giờ...

TIN VĂN... VĂN của LÊTA



T LÀU NAY Lêta lười đưa tin vân... vân.

Các bạn hữu đã hỏi nhô:

— Thế nào thế ? Hết

mực rồi sao ?

Lêta đoán thấy, sau câu hỏi, một nhát mực hóm hỉnh và một nụ cười mỉa mai.

Lêta không cần. Lêta được cái tảng lờ là giỏi. Nhất là khi một mực giữ tinh lười.

Nhưng không gan được lâu.

Thời thế gần đây thực biến thiên. Rất nhiều thơ quê vần ngon ra đời ; một vài tờ báo càng ngày càng già ; ông Trần bà Vinh chưa chịu đổi tờ Sao Mai ra tờ Sao Hòn — để rồi nhân tiện đổi thành tờ Sao... tất hẳn. Bởi « làm báo với tiền » ngày một thèm nhiều, một thèm nhũng ; sự non nớt lấy dáng bộ thâm thùy, sự thô tục được coi là một tinh tột ; nhưng Khương hưu Tài và Dương Trung Thực đương lắp tềnh xuất hiện ; và ở đó đây người ta diễn thuyết để phô diễn những tư tưởng bai xu...

Vân vân... vân vân...

Bao nhiêu chuyện xảy ra ! Mà các bạn thì bao nhiêu lần thúc giục.

Ngọn bút của Lêta (vi thế cho nó hàng) khác nào như thanh bảo kiếm. Giơm báu lâu ngày không có việc (nghĩa là không có cái đầu nào để làm rơi) một minh dung ở góc trường và đêm thường có tiếng cựa mình trong vỏ.

Bút Lêta cũng cưa quay mãi.

Hôm nay Lêta cầm đèn bút, thấy nó có vẻ mừng rỡ một cách cảm động, và hăng hái sung sướng chạy trên mặt giấy như... (lại vi von !) như con tuần mồi trên cánh đồng mèm mang.

Này là một cái gàn bướng binh : những tiếng tay len vào câu nói An nam. Báo hằng ngày luôn luôn đăng : M. Nguyễn Văn A. được thăng tham tá ngạch Cảnh nóng, M. Vũ Văn B. được hưởng thụ lòng của phẩm

(Xem tiếp trang 18)

Lê-Ta

ĐI NGHỈ MẮT

CHỒNG — Năm nay mợ định đi nghỉ mát Chapa, Tam-Đảo hay Đà-sơn ?

VỢ — Năm nay em chả định đi đâu cả, ở nhà chả mua hộp PHẤN THUỐC SOA RÔM « CON GÀ » Op.10 để chiều chiều khi tắm xong, ta soa cho ta, cho con ta, xem có trắng, có mát, có thơm, có thích hơn đi không !!

CHỒNG — Phấn ấy mua ở đâu ?

VỢ — Ở các nhà đại-lý Rượu Chồi Hoa-ky và Phòng-Tich Con Chim.

CHỒNG — Thè mua vài hộp đem đi thi mợ đi chứ ?

VỢ — Còn nói gì nữa !!

BỆNH VIỆN

Bác-sĩ Vú-Ngọc-Huỳnh

72-74-76 AMIRAL SENES

(sau nhà Rượu)

Có đủ các máy chiếu điện và
chữa bệnh bằng điện

GIÁY NỘI 622

TAM DÂN CỘNG
THƯƠNG XÃ
VIỆT-HÓA

31, Sinh Tù — Hanoi

VIỆT-HÓA

En face du marché Vientiane

Chuyên mua, bán giúp
các ngai hết thảy kĩ nghệ,
hang hóa, lâm vật thô sẵn
của toàn xú Đông-pháp.

RẤT TIỀN LỢI VÀ NHANH CHÓNG

Chế tạo mành mành trúc
«Oforéstor» bằng thủ túc
phượng hoàng rất mỹ
thuật, bền chắc và giá hơ

Bán buôn và bán lẻ, nhận các
commande tùy theo ý muốn
của khách hàng.

MUỐN ĐẸP
các bà, các cô
chỉ nên dùng
SỮA, KEM.
PHẦN, SÁP

CƠ CẤC BẮC SP CHUYÊN-MÔN CHẾ XÁ
BÁN TẠI
các hiệu bào
chế Tây, các
cửa hàng to
hoặc tại ĐẠI-LÝ
35, RUE RICHAUD
HANOI

Tắm bể

Mua áo tắm bể
nên chọn cẩn
thận. Áo may
khéo mặc vừa
đẹp chịu vừa tôn
vẻ đẹp thân thể

HIỆU DỆT

NAM-HAI

45, RUE DU LAC — HANOI
(en face pagode Ngọc-Sơn)

CÓ NHIỀU KIỀU ÁO MỚI
CHÉ RẤT NHÀ — GIÁ HẠ

CON ĐƯỜNG SÁNG

TRUYỀN DÀI của HOÀNG ĐẠO

(Tiếp theo)



UY bối mỏi, mỉa mai:
— Hừ, công bình!

Chàng vừa ngồi đến
dời xa xít, dám đặt
của Kinh và không
thể dừng, chàng tự nhiên đem so
sánh với đời thiếu thốn của những
người nghèo sống trên đồn điền
của bạn chàng. Duy buồn rầu
nhận thấy bao nhiêu người cực khổ
để một vài người sống một cách dễ
dãi quá, trong sự truy lạc đê mạt.
Chàng nghĩ đến ô-tô của chàng, đến
dời của chàng hiện sống, đầy đủ và
đầm ấm, và nhớ đến giá cơm bầm
ở nhà tá điền. Chàng cho hai tay
vào túi vừa lùng thùng dì vừa ngồi.
Duy bỗng thoáng nhận ra trong trí
cái nguyên nhân sâu xa của sự trái
ngược bắt công ấy, và nói một mình:

— Chỉ vì Kinh, chỉ vì ta có của,
có đất. Dân quê khai thác, ta chỉ có
việc ngồi không mà hưởng; như
con tằm nằm yên ăn lá giàu, quên
mất rằng đã làm hại cho cây giàu.
Giàu, không có tằm ăn lá, chắc lên
được tốt tươi; dân quê, không có
những người đến ăn hớt, có lẽ sống
một đời đầy đủ hơn.

Và chàng hiểu vì lẽ gì sự buồn
nản đã theo đuổi chàng trong sự
thất bại ở đồn điền, chàng làm chưa
đến nơi đến chốn; của người, chàng
đem trả lại, mà vẫn còn tiếc như là
của mình. Chàng sẽ trở về quê, làm
hơn nữa, và chàng vừa mới nghĩ ra
rằng chàng có đáng ở lại đây, thật
chỉ vì chàng giúp ích cho đời sống
của tá điền mà thôi.

Duy nhìn chung quanh. Trong
các gian hàng sáng sủa, những
người ngồi có vẻ phì nộn hả hê.
Duy tò mò ngắm những cô con gái
ngồi bán hàng, nét mặt tươi tỉnh
dưới lão phán dày, những bà chủ
béo tốt ngồi nhai trầu nhìn vơ vẩn.
Chàng cảm thấy họ sống một đời
chắc chắn, no nê, khác hẳn với đời
dân quê. Những người qua lại, Duy
thấy hầu hết cũng sạch sẽ nhẵn
nhụi trong những bộ quần áo là
lượt, dài diêm, tựa hồ như họ vừa
mới ở trong các gian hàng kia bước ra.
Thỉnh thoảng, chàng gặp một
vài người ngạc ngác, màu da rám
nắng nõi bật lên như một vết bẩn
trong đám người đi.

Lúc chàng qua hết dãy phố, rẽ vào
những con đường bẩn thỉu, Duy
lại bỗng thấy những vết bẩn kia mỗi
cứu một nhiều, và khi chàng bước
bản tay gai ô, thì màu dau bẩn

đã thành màu của cà phê. Khi ấy,
màu trắng của một chiếc áo dáng
xa, Duy trông như một nơi ở xa lạ
đẹp đẽ lạc loài đến. Chàng buồn
nản nghĩ rằng ở đây cũng như ở

núi bất di-dịch, Duy bối rối,
quay trở vào trong thành
phố, đi bước một nghĩ ngợi.
Duy cảm thấy mình vừa
tim thấy một khu rừng rậm,
càng vào sâu càng thấy chi
bit cây cổ. Chàng tò mò
nhìn những người đi qua
mặt chàng, với vàng bắp
tấp và tư hỏi:

— Không biết họ có nhìn
thấy không?

Và Duy nảy ra cái ý muốn
ngôn ngữ gọi từng người lại bảo cho
biết. Nhưng đến lúc nhìn rõ nét mặt
thờ ơ của họ, Duy có cảm tưởng



rằng mỗi người là một thế giới riêng,
không hiểu biết được những việc
xảy ra ở trong. Chàng tự kiên rằng
cái thế giới riêng của chàng cao quý
và đẹp đẽ.

Duy đang mỉm một nụ cười tưng
túc thì có tiếng gọi ở sau lưng. Duy
quay lại và thấy một người trẻ tuổi
tay cầm mày quyền sách, tươi cười
chạy theo chàng.

— Anh Duy đi đâu đấy?

— Kìa, anh.

Duy giơ tay ra bắt, và cố nhớ
xem người trẻ tuổi ấy là ai. Chàng
thấy mặt người ấy quen lắm, nhưng
không rõ là gặp ở đâu, tên là gì nữa.
Sợ làm phật ý bạn, chàng hỏi vào vớ

— Độ này thế nào?

Người trẻ tuổi chép miệng:

— Tôi thi còn thế nào nữa. Vẫn
hai buổi đi là như thường. Nhưng
còn anh?

— Tôi vừa ở trên đồn điền về.

— Thế thi còn gì bằng nữa. Song
sướng thật.

— Anh tưởng thế đấy thôi.

Nhưng Duy đã thoáng gấp đôi
mắt bao nhìn chàng một cách thèm
thuồng; lòng tự kiêu sống một đời
cao quý hơn đời mọi người chàng
bỗng thấy mạnh mẽ hơn.

Hai người lững thững vừa đi vừa

nhé chayka. Duy nhớ dần ra rằng Nhán — tên người trẻ tuổi — quen sống từ hồi còn ở Hanoi, làm ở một số buôn, và sống một đời buôn té, sau anh ta không có cái thú đọc sách. Duy mỉm cười hỏi:

— Anh ra thư viện chắc?

— Vâng. Anh có rồi thì giờ ra đây chơi đi.

— Thị giờ thi tôi có nhiều lầm. Chỉ sợ dùng không hết.

Duy vừa nói vừa mỉm cười. Chàng thấy trong lòng thư thái; không hiểu vì lẽ gì. Bóng hoa gạo ở cạnh bô Hoàn Kiếm ánh đỏ xuống nước, trước kia vẫn làm Duy khó chịu, hôm nay không gọi trong trí chàng những ngày hè oi ả nữa.

Với lòng thư thái ấy, Duy đến thư viện. Phòng sách vắng. Độc một người thư ký ngồi cầm cự viết. Duy hổn nhiên cảm thấy sự huyền náo ở ngoài phố ngưng lại, dè chõ cho em tình. Nhân đặt sách lên bàn, chào viên thư ký, rồi hai người đi thẳng vào trong cùng. Duy dè bạn tìm sách, đứng dựa vào tường. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ lấp lánh trên gác những quyển sách xếp từng hàng trên ngăn tủ. Duy với mồ cao, giờ ra nhìn mấy hàng chữ. Rồi gấp lại. Nhân đã đi khuất, chỉ còn lại một mình Duy. Chàng tưởng chừng như lạc vào một nơi tĩnh mịch, đầy tiếng ca lặng lẽ của muôn nghìn cuốn sách.

dẫn quê, chàng có cái cảm tưởng rằng mỗi người như một quyền sách, bề ngoài giống nhau, nhưng thâm đều có một linh hồn riêng, rung theo một diệu riêng.

Duy nhớ lại. Đã nhiều lần, chàng đến đây xem sách, nhưng chưa lần nào chàng thấy cảm động như lần này. Duy âu yếm nhìn từng quyền sách, trong đó có những ý tưởng của người đời nào, ở những xứ xa lạ. Chàng cầm một quyền, giờ ra đọc, và hổn nhạt thấy sự nhẫn nại vô cùng của sács. Sách dè dây, không biết từ bao giờ, mười năm, hai mươi năm rồi, nhưng không khi nào tỏ ra ý vội vàng, tức bức. Ai muốn biết, muốn hiểu, thì đem ra mà đọc. Sách sẽ diễn lại, giảng một lần nữa những tư tưởng bàn bạc của tác giả. Ngày tháng qua, nhưng sách vẫn còn đây, mười năm sau, có người giờ đến, sẽ lại vang lên giọng thơ của Lý Bạch hay của Verlaine, sống lại những mầu tư tưởng của Marc Aurèle hay của Mac Tú. Duy thấy yêu sách vì ý nhẫn nại vô cùng ấy. Những ý tưởng của người xưa, bây giờ đọc đến, muốn hấp thụ sẽ đọc thêm nữa, nếu không thời bỏ dở, lúc nào muốn sẽ lại giờ ra, sách luôn luôn nhắc lại không bao giờ nản.

Duy nghĩ ngợi bằng khuàng, chàng nhớ đến công việc chàng mới

nhiều óc thông minh, bao nhiêu tâm bồn cương quyết, đã sống trước chàng và đã ngã đến nghĩa lý của cuộc đời. Duy thấy mình còn là người học trò non nớt, đi tìm sự thật sau gót c hân bao nhiêu người khác.

— Vậy mà ta còn tự kiêu kia đấy!

Duy mỉm cười tự mỉ mai, và thấy trong tim lồng kinh tồn trở nên mạnh mẽ. Ngày nay, chàng nghĩ thêm, cũng hẳn có nhiều tâm bồn cương quyết hơn bao giờ những tâm bồn ngày xưa, và hẳn cũng đang tìm tới để mong loài người một ngày một sung sướng hơn. Ngã đến đấy, Duy bây giờ vui vẻ trong lòng. Từ trước chàng vẫn thấy có quanh trong việc làm, nhưng bây giờ chàng không ngã nữa. Chàng nghĩ đến những người như chàng đương tìm tới, mong mỏi, và cảm thấy lòng mong mỏi chung ấy là một sức mạnh có thể thay đổi được cả xã hội chung quanh. Một mình chàng không làm gì được hết; bây giờ chàng mới thấy rõ, mong khác chỉ là giấc mộng của một sự tự kiêu vô lý. Chàng chỉ là một bộ phận nhỏ của một cái máy lớn; cái máy lớn ấy, là ý muốn chung của nhiều người đồng ý với chàng.

Chàng nghĩ đến dàn quê, đến sự ngu dốt, sự mê tín của họ, trong lòng không thấy tức bức, hay khinh khi nữa. Duy cảm thấy một cách sâu xa rằng họ với chàng hơn kém không phải là thiên tính khác nhau mà là vì học vấn; chàng có thể có một tâm hồn dễ rung động vì lòng vị tha, thì họ cũng có thể được và các bản tính tốt ấy mới là điều cần. Chàng thấy bỗn phận của e hàng trù nên dễ dàng: nhiều người khác sẽ cùng chàng mưu sự kiến thiết một xã hội mới, hợp với công lý hơn.

Tâm hồn bình tĩnh, Duy gấp cuốn sách lại nhin ra cửa sổ Arène, nô rộn trên là cây chàng thấy rực rỡ lại thường; tiếng xe cộ rộn rịp ngoài phố vắng đua lên rất nhẹ nhàng. Duy hổn có cảm giác êm ái, là đã trông thấy sự rực rỡ của ánh nắng, hưởng sự nhẹ nhàng của sự rộn rịp kia ở đâu rồi. Chàng im lặng đợi và bỗng vui vẻ nhớ ra cảm giác ấy, là những cảm giác của chàng buổi sáng khi chàng gặp Thơ đứng in hình lên trời xanh.

(Còn nữa)
Hoàng Đạo

Để tiếp theo truyện Con Đường Sáng, nay mai sẽ đăng:

Trăng Ngàn

Một tiểu thuyết của Thể Lãnh

Những vẻ đẹp hùng vĩ của Thượng-du.

Một tâm ái tình hoang dại và ngày thơ trong một khung cảnh rừng rậm.



Duy quên cả thi giờ và mọi sự chung quanh. Chàng giờ hết quyền này đến quyền khác, mỗi quyền chàng thấy sống một đời riêng, và chàng sục nghì đến Nhán, đến Kinh, đến những người qua đường, đến

Docteur ĐĂNG VŨ HỶ

Ancienne Interne de l'Hôpital
Saint Lazare de Paris
Spécialiste des maladies
vénériennes et cutanées

CHUYÊN MÔN VỀ:
Bệnh hoa liễu,
Bệnh dàn bà,
Sửa trị sắc đẹp

KHÁM BỆNH

Sáng 9 giờ đến 12 giờ
Chiều 3 giờ đến 7 giờ
Chủ nhật mở cửa cả buổi sáng

CHỖ Ở và PHÒNG KHÁM BỆNH
16 & 18, Rue Richaud, Hanoi
(đầu phố Hội-vũ)
Tél. 242

Mạnh như sám banh
Ngon như canh-ky-na
Rẻ như rượu vang

Rượu Dâu

Lê - Quynh Quảng Bình

là một thứ rượu bồ có thể dùng giải khát và giải lao

Ai muốn làm đại lý xin viết thư thương lượng với Tổng đại lý

M. Ngô Như
49, Rue de la Gare — Vinh



50 Rue Catinat, Paris 1^e

Les lampes

Pertrix 588

surpassent les autres
par leur effet lumineux

En vente chez
tous les grands bazars et
magasins de la branche

Dịch văn

CÁI ict lợi của sự dịch văn, và những tài liệu quý báu mà sự dịch vẫn ngoại quốc sẽ mang đến cho văn chương ta, ai ai cũng đều biết cả. Ai cũng cảm thấy cái cần phải dịch vẫn ngoại quốc, trong văn chương nước nhà đang mở mang. Vậy mà chúng ta thấy rõ ràng rằng những áng văn dịch vẫn không được hoan nghênh ở xứ này. Có nhiều độc giả hể thấy văn dịch là không muốn xem, và bởi thế, nhiều báo chí không dám đăng luôn những bài văn đó.

Sự lanh đạm ấy có thể bắt nguồn được vì hai lý: lẽ thứ nhất, dịch văn nước ngoài — nhất là văn Pháp — là một công việc rất khó, ít người làm nổi. Nhiều người chuyên dịch vẫn ở bên ta thường thường chỉ hiểu độc giả những bản dịch sai lầm và không có giá trị mấy. Trong lúc dịch, những người đó đã để rơi ở đọc đường mất cả những cái tinh hoa của nguyên văn, và những công trình họ làm nên không còn gì quyền rũ người đọc nữa. Nhiều tác phẩm ngoại quốc rất hay trở nên những tác phẩm rất tầm thường ở tiếng ta, và những độc giả biết tiếng Pháp — rất nhiều — thích xem những tác phẩm đó ở nguyên văn hơn.

Lẽ thứ hai, sự chọn lựa những tác phẩm để dịch không được xác định. Những tác phẩm đáng dịch lại không dịch, chỉ đi dịch những tác phẩm nào mà người dịch xét ra có thể bán chạy được: sự tính toán về lợi lộc ấy dần dần làm giảm giá trị của những tác phẩm dịch đi. Một thí dụ: trong văn chương mới của Tàu tôi chắc không hiềm những tác phẩm hay và đặc sắc, vậy mà chúng ta chỉ được đọc vài quyển tiểu thuyết rỗng tuếch và ủy mị của Tứ-trâm-Á, hay vài cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp nhảm nhí. Người mê thích đọc văn Tàu, các nhà dịch văn lợi dụng lòng thích đó đã dịch bất cứ tác phẩm nào của Trung Quốc. Chúng ta không biết một chút gì về các tác phẩm của

CẨU Ô

Cần người làm

Một băng huân lớn cần mực thiếu nữ đứng dần và thao tiếng Pháp để bán hàng. Lương cao. Hồi: 139, Hàng Bạc, Hanoi.

Cần một cô giáo có bằng Brevet Élémentaire hay Diplôme d'Études primaires supérieures để dạy trẻ con học. Ăn ở tại nhà tôi, lương tháng có thể trả từ 30đ trở xuống. Hồi Bà Văn-Dài ở Cát-bà.

Tìm việc làm

Trẻ tuổi, có bằng thành chung, biết đánh máy, muốn tìm việc làm hoặc dạy học trong vụ nghỉ hè. Đì xa cũng được. Hồi Ông. Thái 2 Rue de France, Nam Định.

các nhà văn Tàu hiện giờ, hay của các nhà văn Nhật bản.

Dịch văn cần cứ trước hết vào sự lựa chọn. Đó là một công việc chỉ thành tựu được khi nào làm theo một phương pháp nhất định, có quy củ hẳn hoi. Dịch lung tung, không có lựa chọn, cũng nguy hiểm như dịch liều. Phải dần dần ảnh hưởng người đọc khiến họ sẵn sàng đón tiếp và hiểu biết những tác phẩm dịch sau này. Có những tác phẩm của nước ngoài mà ta không có thể không bị trừng phạt khi đem ngay vào thư viện nước nhà. Có những tác phẩm dễ dàng đọc đường cho những tác phẩm khác, và chỉ một công việc định về lâu dài có thể thu gồm dịch được cả.

Có lẽ, những bản dịch cuốn *Les trois Monsquetaires*, hay *Ngu ngôn* của La Fontaine, mà ông Nguyễn Văn Vĩnh đã xuất bản, được người đọc hoan nghênh. Nhưng sau đó, còn có những tác phẩm Pháp nào dịch được chú ý nữa đâu? Cũng thế, bây giờ người đọc đã bắt đầu chán những tác phẩm dịch của Tàu: ta lấy làm ngạc nhiên rằng nhiều người còn vẫn cứ dịch những tiểu thuyết mà người Tàu dịch lại của Anh hay Mỹ, hoặc tự đặt ra mà chúng ta không biết.

Tôi đã có dịp nói đến những tác phẩm dịch của Ông Nguyễn Giang, quản đốc tủ sách Âu tây tư tưởng. Ngoài cái lối dịch rất vội vàng và cầu thả, không đúng nguyên văn, — Ông Giang chắc chỉ chưa sửa qua những công việc của nhiều người khác — những tác phẩm chọn lựa đi quá cát trinh độ thường thức — mà thường thức bằng tiếng quốc ngữ — của độc giả. Tủ sách Âu tây tư tưởng chỉ có thể và có ích lợi là một tủ sách bình dân và phổ thông, truyền bá bằng công việc dịch vẫn những tư tưởng của Âu tây, và đi dần từ chỗ dễ đến chỗ khó. Phải có một thời gian sửa soạn, và không phải ngay lần đầu mà khiến cho người ta hiểu được Racine, lại qua một bản dịch sai nhầm nữa!

Tôi muốn gọi tinh thần trọng của người dịch văn. Người này phải hiểu rằng dịch sai hay nhầm, tức là phản hai lần: phản tác giả mà mình dịch tác phẩm, lại phản cả lòng tin của độc giả đối với tác phẩm ấy nữa. Chờ có ai tưởng rằng dịch vẫn là một công việc dễ dàng, và kẻ nào không đủ tư cách thì đừng dịch nữa còn hơn. Công việc dịch vẫn phải để dành riêng cho những người hiểu biết, học rộng cả ở tiếng ngoại quốc và tiếng nước nhà, những người coi công việc dịch vẫn không phải là một công việc thêm thất và mua vui, mà chính là một công việc quan hệ, có ích lợi lớn cho văn chương; tóm lại, những người có lòng kính trọng cái tinh túy báu nhất trên đời: những tư tưởng của một nhà nghệ sĩ.

THẠCH LAM

TƯƠNG LAI CỦA

vì sự tiến hóa kia không có sức mạnh gì ngăn cản nổi. Loài người, đến một trình độ nhất định, không sao thoát ra ngoài được, không sao trở về trình độ cũ được, chỉ còn có thể tiến mau hay chậm mà thôi...

Nói riêng về vấn đề lao động, thì những dân quê đã trở nên dân thợ rất nhiều, và những dân thợ ấy, không thể khuôn họ vào những chế độ cũ của dân quê được. Họ đông, đông dần, cho đến lúc họ thành ra một lực lượng đáng kể trong nước và vì đã thành ra một giai cấp, chính phủ lén tự nhiên phải săn sóc đến họ, họ sẽ dần dần có tổ chức hơn và hiểu biết quyền lợi chung của họ hơn.

Tuy nhiên, chính một giai cấp đã có công đào tạo ra giai cấp lao động, đã khởi xướng lên sự tiến hóa kia, nay lại muốn có sức làm ngừng sự tiến hóa ấy lại. Tôi muốn nói đến phái chủ.

Họ chỉ chăm chú đến quyền lợi riêng của họ, đứng về phương diện cạnh tranh trong thương trường mà coi những luật xã hội bênh vực cho thợ thuyền như là một điều phụ, một gánh nặng chỉ phải chịu nếu có tiền lãi một cách quá thừa thãi. Không bao giờ họ có thể nghĩ rằng gánh nặng ấy, họ phải tính trước, tính ngay trước khi bắt tay vào làm kỹ nghệ, như những số tiền về việc mua máy, làm xưởng. Vì lẽ ấy, họ hết sức công kích, phản đối những sự xửa dỗi có thể làm thiệt cho lợi quyền của họ, dù những sự xửa dỗi ấy hợp với công lý đến đâu chăng nữa.

Thái độ họ thật là rõ rệt lắm. Trước khi có luật xã hội, thì họ muốn làm chúa ở trong xưởng của họ, không thuộc về số thợ thuyền ở trong xí, không chịu phí tồn gi

Bệnh khí hư

Đàn bà có khí hư là vì có kinh mà không kiêng, hoặc làm lụng nhiều, ăn uống thất thường, hoặc vì bệnh tinh người chồng chuyển sang. Kịp nên uống thuốc của

ĐỨC THỢ ĐƯỜNG

131, Route de Hué — Hanoi

sẽ được khỏi chắc chắn. Giá 1p.20 một hộp, uống 3 ngày. Nhà thuốc đã nổi tiếng chữa các bệnh lậu, giang-mai, bạ cam, v.v. v. bắt cứ nặng nhẹ, đều được khỏi rất nhanh. Thuốc lậu 0p.60 một hộp, Giang mai 0p.70. Hạ cam 0p.30.

ĐẠI LÝ: Quang-Huy Hai-duong, Ich-Tri Ninh-binh.

Ở ĐÔNG-DƯƠNG THỢ THUYỀN

về những tai nạn lao động. Thái độ của họ thật không khác một mảy thái độ của phái chủ ở bên Âu-châu một trăm năm trước đây, lúc thợ thuyền chưa đủ sức mạnh để đòi quyền sống của họ. Năm 1933, chính phủ đã có ý ra một đạo luật xã hội, rất ôn hòa, họ cũng không bằng lòng, cố vận động dìm đạo luật ấy không sao tuyên hành được. Họ viện ra đủ lý, nào dân thợ ở đây chưa đến trình độ hiểu được những luật xã hội sẽ ban bố, và như thế sẽ có hại, nào thợ thuyền ở đây không như thợ thuyền Pháp mà còn ở vào độ xuất sản già dinh, nên có những tục lệ riêng, cần phải theo, nếu làm trái, trật tự xã hội sẽ bị nguy nan.

Tuy vậy, từ chính phủ cho đến kẻ ngoại cuộc, ai cũng thấy rõ sự yếu ớt của những lẽ ấy. Nếu đợi cho nhân dân ai nấy hiền biết những luật ban bố ra, thì không có một đạo luật nào ban bố nỗi, và mọi sự tiến bộ đều bỏ hết. Còn tục lệ riêng của thợ thuyền Đông Dương, phái chủ chính lại là kẻ dày séo trước tiên. Một thí dụ: theo tục lệ Annam, những ngày tết nhất, những buổi giờ tổ tiên cha mẹ là những ngày cốt yếu, thế mà chủ không bao giờ dè ý đến cả; thậm chí, họ bắt thợ thuyền là nhà, bỏ làng để vào làm phu ở những xứ xa lạ, sự dày séo tục lệ người Annam đến thế là cùng.

Cho nên, ai cũng rõ rằng lẽ ấy nêu ra chỉ dè che đậy một sự thực r้าย xa, là phái chủ cố giữ khư khư lấy lợi nhuận tiền. Họ quên cả rằng giảm tiền công thợ quá quắt có lẽ lại làm thiệt hại cho họ nữa, nhất là nếu những đồ họ sản xuất ra thợ thuyền của họ cần phải dùng.

Cũng vì những lẽ ấy, lúc chính

phủ tuyên hành luật xã hội, phải chủ tìm hết cách để khỏi phải thực hành hay thực hành một cách sai lạc. Những thí dụ ta có thể lấy ở những việc xảy ra hằng ngày về tiền phat, về ngày nghỉ trong một tuần, về số giờ làm v... v... ở các xưởng thuyền.

Nhưng phái chủ cố sức cản trở thế nào cũng không giữ được, sự tiến hóa của thợ thuyền đã bắt đầu biếu biệt, bắt đầu có tổ chức, có đoàn kết để di đến một tương lai sáng sủa. Người ta có thể trách giai cấp lao động ở đây còn thiếu tinh thần thống nhất và sự tổ chức hoàn toàn. Nhưng ta không nên quên rằng không ai giúp họ để họ học lấy cái tinh thần ấy, sự tổ chức ấy. Họ không có quyền hội họp, không có quyền lập nghiệp đoàn, làm thế nào cho họ biết tổ chức được? Đã dành rằng có Ái hữu đấy, nhưng Ái hữu không phải là cơ quan để bênh vực lấy quyền lợi của họ. Vả lại, lập một Ái hữu, trong thực tế rất là khó khăn, và một Ái hữu đã lập thành sống được cũng rất khó.

Ngoài ra, sự định công, ở các nước văn minh là quyền của thợ thuyền, ở đây thường là một việc trái luật, có thể đưa thợ thuyền vào vòng tù tội.

Dẫu sao, mày dã mở phải chạy. Sự tiến hóa đến chẽ độ kỹ nghệ của người Đông dương đã bắt đầu, không có sức mạnh nào có thể bắt ngừng lại được. Thợ thuyền Đông dương đã thành một giai cấp, một lực lượng, người ta không thể coi như là không có được nữa; nếu không ai giúp họ, thì theo luật tự nhiên, họ cũng sẽ tự giúp họ, tự cứu họ, tự tạo lấy một tương lai rực rỡ.

Hoàng Đạo

ALLONGEZ VOS CILS EN UNE MINUTE

Est-ce possible? Bien qu'il n'existe pas un produit qui puisse faire pousser les cils comme le gazon, une seule application d'ARCANCIL suffit pour doubler, par un effet d'optique, la longueur des vôtres. Comme les cheveux, les cils sont plus foncés à la racine et, de plus, spécialement en été, l'extrémité décolorée par la lumière est complètement invisible. C'est cette moitié terminale du cil qu'une application d'ARCANCIL rend immédiatement perceptible, augmentant ainsi le charme et l'éclat de votre regard. En outre, ARCANCIL ne coûte pas, ne brûle pas, ne pique absolument pas. Il fortifie les cils et leur donne vigueur et beauté. Un seul essai vous convaincra. 9 nuances nouvelles et une qualité si éclatante: ARCANCIL-SANCOLOR, pour embellir les cils sans les farder. Boîte publicitaire avec brosse: 0\$60. Grand modèle Luxe: 1\$80.

Agent exclusif pour l'Indochine:

COMPTOIR COMMERCIAL (Serv. V. A. 30) 59, rue du Chanvre - Hanoi

MÃY VÂN THU

NƠI CHIỀU..

Một buổi chiều về: vạn vật mơ
Lòng vira thơm ngát ý hương thơ
Tôi đi ngày ngát đi say đắm —
Chân nhẹ trên xanh của cỏ bờ —

Thấy mắt chiều im; bóng giải ra
Che lông cây mướt, với lông hoa,
Bè huề cây cỏ trong tươi thanh
Sẽ hát giờ vui... Tôi sẽ ca.

Nhạc lên chậm chậm gợi hương vang
Nơi ý chiều sinh giọng ngọc vàng.
Tôi bước... cây chiều hương rung động
Muôn cung người bước giữa chiều tan.
Cây khoe màu xanh — Mầu rộn người
Hồn vương gió rộng tri vương tươi.
Trong hương hoa thở trong nhau sắc
Hoa sẽ ôm nhau; hoa nở cười.

Chiều nay đẹp quá. Tôi vui quá;
Trên ý chiều yêu có ý tôi.
Trời có vận lồng; lồng có diệu
Của chiều khoe sắc; sắc khoe tươi.
Người ta đi dón bóng chiều hương
Nhiều quá — tôi đi gặp giặc đường,
Thân mật trên môi và giữa mắt
Cây người hùng gió: khách thừa lương.

Tường - Đông

CHUYÊN NƯỚC NGOÀI

Người kể chuyện Nhật

VỆ TRUNG NHẬT chiến tranh
nay đã thấy kém mãnh liệt.
Người Tàu bại trận hoài mãi nhưng
không chịu thua; và người Nhật
kiết lực về những trận thắng khó
khỏi, hình như tự phủ không biết
làm cách nào để ra khỏi cái tổ họ
đã dai chui vào quá sâu cho khỏi
mất thề diện.

Song những sự lo lắng hiện nay
không khiến cái dân vô tư Phù-tang
đứng đì xem chiếu bóng hay
cả đến những tiệc mua vui binh
dân có những người kể chuyện nhà
nghe mua vui cho khách xem bằng
những chuyện nghĩa hiệp hay phóng
lãng và những mẩu chuyện vui.
Những tài - tú - kẽ - chuyện ấy,
vẫn có ở khắp Á-dông hàng bao
nhiều thế kỷ nay, thường rất có
duyên và cũng được hoan nghênh
chẳng kém Doumel hay Tréki ở
Pháp. Dưới đây là một trong những
câu chuyện nhỏ «biểu Nhật-bản»:

Một người chữa một cái cửa ở
trong nhà mình. Vì cần đến một
cái búa, người ấy gọi đứa con già
nhỏ đến, bảo:

— Tenuo, mày chạy mau sang
bàng xóm bảo bác ấy cho tao mượn
cái búa.

Bác hàng xóm phản vân nghĩ
hoặc, hỏi đứa bé:

— Búa của tao?.. Hừ!.. Đề làm
gi?

Tenuo đáp:

— Đề đóng một cái đình.

— Một cái đình bằng tre?

— Thưa không, một cái đình
bằng sắt à.

— Ô! thế thi không được, tao
không muốn lấy búa của tao để
đóng đình bằng sắt... Không cho
mượn được!

Tenuo trả về:

— Thầy ơi, bác ấy không cho
mượn búa.

Người cha hầm hầm nói giận:
— Hừ! đồ bần tiện, đồ bẩn xỉ
sao lại có những hạng người kiệt,
bần đến như thế!. Tenuo ơi, mày
đem cái búa của tao ra đây vầy.

Hài hước ở nước Úc

ÔNG LYONS là tổng lý nội các
chính phủ liên bang Úc (Australia). Nhưng ông Lyons cũng là
thượng thư bộ Chiến tranh trong
nội các của ông.

Vì thế đã có một việc rắc rối khá
tức cười xảy ra.

Ông Lyons, thượng thư bộ Chiến
tranh, có một việc phải trình nội
các. Muốn theo đúng lề luật của
biểu pháp Úc, ông phải để một bản
đơn lên ông tổng lý.

Vì thế ông Lyons, thượng thư bộ
Chiến tranh, đã làm đơn để lên ông
Lyons, tổng lý nội các, và không
mất vé, hài hước, ông để đầu đơn
bằng câu sau này:

Thưa ông tổng lý nội các...

Rồi ông Lyons, tổng lý nội các,
sau khi đã đe đủ thì giờ để suy
nghĩ, tự trả lời ông bằng bức thư
sau này:

Thưa ông thủ trưởng bộ Chiến
tranh, sau khi đã xem xét kỹ càng
bản dự án của ông, tôi rất lấy làm
tiếc cho ông hay rằng tôi không thể
chuẩn y lời yêu sách của ông được.

Thật, việc chính trị nước Úc cũng
chẳng chịu thua rắc rối việc chính
trị của ta!

(Ric et Rac)



TRÔNG TÌM

Cách dào tạo một người « GENTLEMAN » thế nào ?

Nước Anh là nước của những người « gentleman ». Gentleman nghĩa là gì ? Cái chữ không thể dịch được này, chỉ một người trưởng lứa như người quân tử của nhà nho. Nhưng người « gentleman » không phải là một người hiền, hay một người đạo đức, đúng nghĩa. Đó là một người có những đặc tính cao quý nhất của nước Anh, một biểu hiệu lý tưởng mà người Anh nào cũng mong đạt được. Bài dưới đây cho ta biết thế nào là một gentleman, và những trường đào luyện ra hạng người đó.

NHỮNG trường trung học và trường công ở Anh cũng như các trường trung học và thành chung ở Pháp. Song những trường ấy có một điều này khác là không mở cửa cho tất cả dân chúng, mà trái lại phần nhiều chỉ dành cho một số học trò giàu có. Hai trường công biếu hiệu rõ rệt cái tính cách những trường của Anh hơn hết là trường Eton và trường Harrow. Phần nhiều những học trò ở đây đều ghi tên ngay từ khi mới đến. Ở đây, cậu Anglais trẻ tuổi là một người trong đám đông. Ở trường cậu mặc quần áo mà ông cha cậu đã mặc. Cậu cùng theo một chương trình định sẵn và tập thể thao trong một hội, (bơi thuyền, chơi bóng tròn, bóng bàn dục, khúc côn cầu, v. v.)

Khi ở trường trung học ra, thanh niên Anh có lẽ có một học thức không đầy đủ bằng thanh niên Pháp, nhưng họ mang theo một chiếc cravate màu của nhà trường để làm chiếc bangle bảo đảm và dùng làm giấy thông hành trong cuộc đời, vì chiếc cravate ấy có nghĩa : người này là một Gentleman.

Là một người gentleman, ấy là có những lề lối, (theo cái nghĩa tốt đẹp của tiếng chir không phải kiểu cách), biết trọng và biết nhẫn xót những tiêu chí, biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm và cũng có cái tinh thần hài hước nữa. Là người thực thà, tử tế và thẳng thắn, hiểu biết những trách nhiệm mình và biết nhận những trách nhiệm ấy.

Độ thứ hai để dào tạo người gentleman là trường Đại học.

GABINET D'ARCHITECTE
NGUYỄN - CAO - LUYỄN
HOANG - NHƯ - TIẾP
Architectes diplômés P.L.G.I.
Angle Rues Richeaud et
Borgnis Desbordes — Hanoi
TEL. 678

cười và có ô-tô, dề vào nhà chứa xe của trường. Cho cả đến học sinh không được giàu có lâm chi chiếm có một buồng, sự ăn ở trong trường cũng rất đắt. Một năm học tốn ít ra 50 000 quan.

Một người Mỹ hỏi người làm vườn ở trường Magdelen cái bí quyết về cách sửa sang sân cỏ thi người sau này trả lời :

— Để cho cỏ mọc rồi cắt đi, lại để cho cỏ mọc rồi cắt đi. Nhưng làm như thế đã từ 800 năm nay rồi.

◆
Cái bằng cấp cao quý nhất của một học sinh :
được ở ban thuyền Oxford hay Cambridge

Cái món thể thao giúp lớn vào sự dào tạo một người gentleman, là bơi thuyền. Với môn thể thao ấy, người ta vừa rèn luyện cái tinh thần đoàn kết, cái sức khỏe gai và sự kính trọng cõi tục. Cứ ba tháng có một cuộc thi bơi thuyền của tất cả học sinh trong một trường đại học. Người cầm lái chiếc thuyền chiếm giải được lịnh « cúp », một cái bơi chèo nhỏ bằng bạc ; người ấy giữ cái bơi chèo ấy trong một năm rồi giao giả nhà trường để dùng vào kỳ bơi sau. Người ta không khỏi cảm động khi biết rằng cái bơi chèo nhỏ ấy, lớn bằng một cái bút chì, luôn chuyền như thế đã gần trăm năm nay, mà không bao giờ mất, đã qua tay học sinh đủ các nước : Mỹ, Pháp, Gia-nã-dại, Áo, Đức, Nam-Phi-châu, và cứ mỗi năm, đúng ngày ấy, lại trở về nhà trường.

Nhưng sự rực rỡ của tất cả những cuộc thi ấy sẽ bị lu mờ bên cuộc tranh đấu lớn của hai trường Oxford và Cambridge. Cuộc thi này là một việc có ảnh hưởng đến cả nước, tất cả nước Anh đánh cuộc và vè phe với kíp nẹt hay kíp kia bằng cách trưng những băng màu xanh da trời để ủng hộ Cambridge hay băng màu xanh xám để ủng hộ Oxford. Cuộc tranh giải là ngày hội vui của dân chúng trong tất cả thành phố Londres và trong ngày ấy hai kíp địch đồng ý để xô đẩy và chế riễu những cảnh sát. Những người này cũng là những tay thể thao : ngày hôm ấy họ không tỏ ý giận dữ bao giờ.

(Match) M. dịch

NGÀY NAY

NÓI

Thường thường chúng tôi vẫn nhận được gửi về tòa báo hỏi han, hoặc nhờ chia sẻ trả lời riêng cho từng bạn đọc, và chúng

NGÀY NAY NÓI CHUYÊN, để trả lời cho

Muốn cho mục này trở nên một mảnh lợi

chúng tôi chỉ trả

1) Những câu hỏi, bất cứ về phương tiện nào

câu hỏi mà sự đáng lên báo không Hagl. Cố

những điều chúng tôi biết và có

Mỗi bạn có câu hỏi gửi đến nên lấy một biệt (tàng hình) Mỗi tuần chỉ được hỏi một bài trả lời trên một mảnh giấy riêng, dưới tên

phải đề « Ngày Nag nói chuyện »

Ông Nghiêm Văn Khán, Hải Phòng. — Trong một bài trong mục Trông Tim quý báo nói đến những chất Vitamines trong thức ăn và khuyên nên ăn của sống. Vậy nếu ngày nay ta không bao giờ nấu chín thức ăn thì người có sống lâu được hơn không, và nếu không bao giờ ăn của sống có thực hại như quay bò đã nói không ?

Theo những điều các nhà thông thái, các bác sĩ và các nhà « vệ sinh học » mới tìm ra trong vòng ba chục năm nay, chúng tôi khuyên nên ăn nhiều của sống — nghĩa là ăn những thức ăn mà sự nấu chín sẽ làm mất những sinh tố (người Pháp gọi là vitamines và người ta dịch là vi tha mạnh). Nhưng chúng tôi không khuyên ăn sống tất cả các thức ăn. Loài người về mấy mươi ngàn thế kỷ trước kia nuôi mèo bằng thịt sống của các giống vật họ giết được. Nhưng đó là phần nhân loại « ăn lồng ở lỗ ». Họ phải ăn sống là vì họ không biết cách làm chín thức ăn. Bữa ăn của họ vì thế rất đơn sơ và thức ăn cũng chỉ gồm có thịt, cá và một vài thứ rau, quả. Ngon lửa thứ nhất mà người ta tìm được đòi hỏi đặc điểm của cái thế giới cổ lỗ : người ta bắt đầu biết nấu nướng và, thấy đời có ý vị hơn lên. Cách nấu nướng quả thực đã mở rộng phạm vi của « sự ăn » : có rất nhiều thức ăn ta không thể ăn được nếu ta để sống. Thị dụ hạt gạo, thứ « ngọt thực » quan trọng nhất của chúng ta. Nếu không thời thành cơm thì thứ cháo quý ấy chỉ có ích cho một số cầm thú. Vậy người ta không thể nào chỉ ăn toàn của sống. Nhưng người ta cũng không nên ăn toàn của nấu chín : những quả tươi, một vài thứ rau sống, một vài món thịt không nấu kỹ (như thịt bò nướng đổi hay rán qua) v. v. sẽ đem đến cho phủ tang ta những sinh tố cần phải có.

Thanh Sơn, Hà nam — Có thể biết được một người con gái còn trinh hay đã mất

Massage électrique

Làm cho da mặt mịn tươi, da nâng không bắt đèn, đánh kem phản ứng trên mặt được, da không khô bạc, lỗ chân lông không doang, nhũn nhãn, đẹp da.

CHỈ DÙM LÀM ĐẸP

(soa nán) lấy cho người thêm đẹp theo lối Mỹ, soa nán mặt

Béu một hộp nước hoa, kem, phấn chi, son hay brilliantine : Lanselle, Yardley, Guitare, Arcancil, Gorlier, L'Oréal, Bourjois, Ecuador, Culex, Luxuria, Lesquendien, Klylia, Epiloplasten.

QUÀ BIỂU (nếu mua từ 8000 F)

Con / diamant / Fab

19



Tâm sự một ông «quan bé»

Đáp lời ông Tú Mỡ.

Chúng tôi bước chân vào hoạn lô,
Đưa đầu xanh ra dội mũ cánh chuồn,
Chẳng dám nhận rằng mình trăm khéo nghìn khôn,
Nhưng điều phải chẳng, lẽ thiệt hơn
dẫu đã rõ
Ngẫm nước Nam ta, từ đời thương cõi,
Ta vẫn trọng người thi đỗ làm quan.
Vì nội tràn nghè, duy nghẽ sỉ là sang
Danh lợi đủ hoàn toàn, ai chẳng thích.
Kia cụ lớn Phạm khi xưa là mặc khách,
Cũng còn bỏ nghè bao, sách đê lên quan,
Nay đã làm nên danh giá, giàu sang,
Hà chẳng phải khôn ngoan và chí thú.
Ông có bụng tốt ngõ lời khuyên nhủ
Chúng tôi giữ trong lòng hai chữ thanh cao.
Đã dành, nhưng không cũng chẳng sao,
Vì phải biết thời nào theo thời ấy.
Thời buổi này là «đời bạc giây»
Phạm giá con người cũng lây đổ
mà do.
Đạo đức, ôi! là cái mờ hờ
Khi người ta ngự ô-lô lồng kính,
Vào dinh thự, nào cai, nào linh
Bồng súng chào rất chỉnh, rất ton!
Ai có hay đâu khi cai, lúc lao?
Laon một cửa, đã ngàn muôn người
khiếu phuc,
Lấy cái vinh đèn bù cái nhục:

Ấy là đường khuất khúc của nghề quan.
Nhắm mắt qua, chẳng chút phản nản,
Cho hoạn bộ được chu toàn, tuơm tất,
Để giữ lấy chốn bờ xôi ruộng mặn,
Để khỏi vào nơi đất mặn đồng chua,
Tay lành nghề, lầu lỉnh mới ăn thua
Cứ đạo đức với ngủ ngờ thời kiết xác,
Tục ngữ nói: Nhặt dán là bạc,
Cho nên quan bắt độc, bắt anh hùng.
Hai chữ chính, liêm, nếu đê bận lòng,
Thời quan chỉ có tiếng, mà không có miệng!
Làm quan cả, cũng chỉ vì cái tiếng,
Nên phải cần cối kiểm ra xin,
Bởi tiền vào quan như than bô vào lò,
Trông lương lậu, làm sao cho túc dụng!
Kê chi phí ăn tiêu, thù phụng,
Không có bồng thời quan thánh cũng cầm hơi!
Nên ngẫm lời cụ Thượng Phạm
chúng tôi
Bảo liêm rất khó, quả là lời chi phải
Ngài đã tổ là ông quan thông thái,
Biết nhân tam, từng trải việc đời.
Còn như ông, Tú Mỡ của tôi ơi,
Ông quả thực con người chất phác,
Chỉ thạo ngôn văn thơ hí hước
Và bẩm mồm khoác lác, ba lợn,
Khó lòng làm nòi ông quan...!

Quan-Bé
kinh thư

MUỐN ĐƯỢC

Răng trắng, lợi口, miệng cười tươi
nên dùng thuốc đánh răng

Eclat d'argent

Có bán khắp mọi nơi và ở

Pharmacie du BON SECOURS

52, phố Đồng Khênh, Hanoi — Tel. 454

ECLAT D'ARGENT NICOTA
chất riêng cho người hút thuốc lá dùng.

Còn quảng cáo này đem đến các nhà đại lý lấy một ống thuốc échantillon

VUA NGHĨ MUU TRÀ THỦ, VỪA CỐ
dành tiền để thi hành cái muu
sâu ấy, Lưu đã loay hoay,
chật vật, lui sụi hơn hai tháng.

Lưu làm việc nhà buôn, trọ và ăn
cơm tháng ở nhà một ông thư ký
sở Công chính. Và Lưu chăm chỉ học
thêm để sửa soạn dự một kỳ thi gi
đó.

Kê thù của Lưu là bà chủ nhà, một



người dân bà đậm đang yên chồng,
yêu con, nhịn ăn nhịn mặc đê chồng
con khỏi thiếu thốn.

Nhưng một mình bà hy sinh, bà
chưa cho là đủ. Bà còn muốn người
khác hy sinh cho chồng, con bà nữa.
Người khác ấy là Lưu.

Lưu ngày hai buổi bận việc bán hàng. Trưa về được rồi tắt phải
nghỉ ngồi. Vậy thi giờ học tập chỉ có
thì về đêm V. thế nhiều khi anh thức
tới một hai giờ sáng. Và vì thế bà
chủ nhà luôn mồm kêu ca.

Trước bà còn mắng chửi đầy tờ
không biết cần kiệm giữ gìn, bếp lú
nào cũng sáng trưng, phung phí quá,
đê mỗi tháng bà phải trả tới năm
sáu đồng bạc điện. Sự thực món
tiền điện tháng của nhà bà chưa bao
giờ lên quá bốn đồng. Lưu hiểu rằng
bà phán nói cạnh minh, nhưng anh
cũng mặc. Minh cần phải học kíp,

biết làm thế nào! Và anh lặng thinh
mỉm cười mỗi lần anh nghe tiếng
và chủ đứng cửa sổ dưới nhà rót
xuống sếp giục dây tờ tắt đèn tuy,
ngoài buồng anh, các buồng khác đều
không có một tia ánh sáng.

Về sau bà chú xoay chiến lược. Bà
thân mật khuyên Lưu:

— Ông thức khuya quá, như thế
có yêu người đi không? Bộ rầy trông
ông gầy lắm. Ông ạ, ở đời chả g
bằng sức khỏe, tội gì mà căm cui.

Lưu cố cảm động, trả lời:

— Xin cảm ơn bà, nhưng tôi sắp
phải thi đến nơi rồi. Không thức
khuya để học thì không kịp mất.

Nói xa nói xôi không xong, nói tú
nói tế cũng không xong, bà phán đành
phải bảo thằng cho Lưu biết:

— Mấy tháng nay vì ông thức đêm
mà tiền điện tăng lên gấp đôi... Hay
ông... mua lấy một cây đèn dầu hỏa
mà thắp cho đỡ tốn.

Lưu đã toai kháng cự lại, vì anh
cho một chục bạc tiền tháng của anh
đã trả rộng rãi hai bữa cơm xoảng
và dám giờ đèn điện. Nhưng chợt
nghĩ đến cái đức tính lầm mờ lầm
miệng của người dân bà nội trợ đậm
đang, anh lại thôi và chỉ mỉm cười,
tức tối, hắn học.

Từ đó Lưu đê ý vào việc trả thù.

Và một hôm anh tìm được ra một
muu. Anh sung sướng với cái muu
ấy đến nỗi nghe bà chủ quát thảo,
và nói ý tứ, anh bật lên tiếng hát.

Rồi sau hai tháng nhịn quả sáng,
nhịn tiêu vặt, nhịn đi xe, anh có một
món tiền đê dành để mua... các vật
liệu đê báo thù. Đó là một cái đèn
thủy tinh với cái chụp giấy xanh
xinh đẹp, và một gói buộc giấy rất
kin đáo chật chẽ.

Đi qua nhà dưới, — vì anh ở một
phòng nhỏ trên gác — Lưu đê dàng
và nèo cái đặt các thức vừa mua xuống
ghế lợp. Bà chủ chạy ra sững sốt:

Đến 4 Mai sẽ xuất bản

Tờ tuần báo độc nhất, bài vở rất lọc trọn, viết riêng cho
Các em trai nhỏ! Các em gái nhỏ!

Các hướng đạo sinh và tất cả các

HOC SINH

Nhiều truyện bằng tranh vẽ mèo! Nhiều cuộc thi và trò chơi kỳ lạ!

Hai truyện giải đặc biệt của Văn-Tuy & và Phương-Trí

HOC SINH

tuần báo ra ngày thứ năm

Hãy gửi mua ngay: 3 tháng 0p70 — 6 tháng 1p30 — một năm 2p50

vừa rẻ hơn, vừa được biểu số đặc biệt, vừa được dự cuộc

đi chơi không mất tiền.

Bài vở và mandal gửi về: MAILINH — HANOI

THÙ

của Khai-Hung

— Ông mua đèn cho ai thế?
Sau cái thở dài mệt nhọc, Lưu đáp:
— Thưa bà, tôi mua cho tôi... đè
dùng... đây a.
Và trong khi bà chủ cõi giấu sung
sướng, lặng lẽ đứng nhìn, Lưu nói
luôn:
— Từ nay tôi không cần đến đèn điện nữa.
Bà chủ chợt ngạc nhiên với khách trọ,
ngập ngừng một câu dài bối:
— Tôi nói thế thì nói, nhưng ông
cứ dùng đèn điện, chứ tội gì lại thắp
đèn dầu...
Chưa cho là đủ, bà còn tiếp thêm:



— Bè đèn độ đèn mười giờ thì có
bè gi... có tốn mấy...

Lưu, giọng mỉa mai :

— Thưa bà đã được a, làm việc dưới
ánh đèn dầu đỡ hại mắt hơn dưới
ánh đèn điện.

KHAI HUNG

Chemisette Lin

Bản hiệu mới chẽ ra chemisette lin,
rất đẹp, mặc rất mát và đượm mồ hôi,
thật là một thứ áo thích hợp cho các xứ nóng.

Giá bán 2p.40. Ở xa xin gửi mandat

2p.56, bản hiệu sẽ gửi đến tận nhà.

Mua buôn có giá riêng.

CỤ CHUNG
100, Phố Hàng Bông, Hanol

Thắng hay hòa ?

*Viết Báo số 803, trong bài tường
thuật cuộc đấu vô địch, chiến thắng nhất
16-1-39.*

*Kết quả Hahn thắng sau tấm hiệp
đồng hòa hộp vò náo nhiệt.*

Nhưng, sự thực, sau tấm hiệp đồng hòa
hộp và náo nhiệt, Hahn lại hòa với Sar-
dula. Ý chứng phóng viên V. B. ở phè
bài giống mèo mèo mồi thiên vị như thế.

Và bại hay thắng ?

*Trang Bắc Tân Văn số 6599 trong
mục « Tin thể thao »:*

*Cuộc thi từ 4 hồi Tám (Thái Bình)
thắng Sáng (H. D.) vì hơn điểm.*

Sự thật, Sáng đã thắng điểm. Xin
rất phục mà vỗ tay các ông phóng viên
thể thao.

Vậy nếu sớm ?

*Viết Báo số 806 trong mục Hanoi, bài
« Cùng các cử tri » của các ông Lai,
Quy, Thành:*

*Vì ra ứng cử muộn quá mà chúng
tôi đã được một số đồng các nhà
đảng tín nhiệm bỏ lá thăm cho...*

Vậy nếu ra ứng cử sớm thì hẳn
« chúng tôi đã không được một số đồng
các nhà đảng tín nhiệm »?

Lý luận ấy mà đem vào hội đồng
thanh phố thì chết dana là thành.

Địa dư

1) T. B. I. V. số 6602, đầu đề bài đầu:
...Nhờ thế mà lính Tanger ở Maroc Pháp thoát bị xâm lược.

Nhưng Tanger lại không ở Maroc Pháp,
thì biết làm thế nào?

2) T. V. N. số 107 lời chú thích trong
bài « Với những bài hát... »:

*Posen của Ba Lan (Pologne) mới nhường
Posen cho Đan Mạch (Danemark) từ bao
giờ?*

Và lịch sử

1) *Đóng Papé số 4121 trong bài « Phải
coi chừng Tây Ban Nha »:*

— Ông ta (Franco) nhắc lại rằng
trước đây chính thảng quanh Nga đã
mang cho nước nhiều thuộc địa lớn,
lâm cho Tây Ban Nha trở nên một đế
quốc mạnh.

Về năm nào, thế kỷ nào thủy quân
Nga đã mang đến cho nước Tây Ban
Nha nhiều thuộc địa lớn thế?

HẠT SAN

2) T. T. T. Năm số 27 trong bài văn
chương gần đây của ông Lê tràng Kiều:

— Và đến cả tiếng thở đều đều, êm
đềm và rất nhẹ của cõi năng Mỵ Chân
con quan lề tướng, trong cảm cung.

Não Mỵ Chân là con quan lề tướng,
thì có lẽ Mỵ Nương là con vua Thục An
đường Vương? Và có lẽ câu hát cõi của
ta không còn đúng nữa:

*Cõi Mỵ Nương vốn ở lầu tây,
Con quan lề tướng ngày rồng cảm cung*

Tài hoa !

Cũng số báo ấy, trong bài « Em thời
sao » (mục văn chương):

— Và khi chàng đặt môi lên miệng sáo
thì — chao ôi !

Thế thì chàng tài hoa thực « đầy cơ »,
vì chàng thời sáo diệu (cỗ sáo diệu mới,
cõi miệng sáo) mà cũng « cảm » được
nặng « chữ lị »!

Gõ gì mà nã thế ?

Đời Nay trong bản yêu sách của tờ
xé Hà-nội :

...Se gõ nát... 10e gõ nát.

Có nã các ông thợ xé này mà dân nâng
cõi bắn khă phản nã chẳng ?

HÀN ĐÃI SAN

Cùng các bạn giao dịch với Ngày Nay

Muốn tránh những sự bất tiện,
chúng tôi yêu cầu các bạn có
gửi thư về tòa soạn Ngày Nay,
nên theo những cách thức sau
này :

a) *Thư gửi mandat hoặc giao
thiệp với ban Tri-sự nên để ngoài
phòng bì : Monsieur le Directeur du N. N.;*

b) *Thư gửi bài vở xin để cho
ông chủ bút Ngày Nay;*

c) *Những thư riêng gửi cho các
nhân viên tòa soạn nên để tên
riêng, với câu biến : thư riêng.*

Mong các bạn chú ý cho.



Mùa thu đã tới, nồng
lạnh bắt thường, gió lạnh
thổi qua, đàn ông, đàn bà,
trẻ con, người già hay bị
phát sốt rét đều rất lấy
lầm khổ chịu.

Các người nên mua man
dung thuốc của hiệu
KHANG - KIEN Thời
- Nhiệt - Tân chỉ trong 5
phút đồng hồ sẽ khỏi hẳn.
Quý ngài nên mua thuốc
Thời-Nhiệt-Tân của hiệu Khang-Kien sẽ sẵn trong nhà 10 phòng khí
trịt nắng giờ giờ sẽ khỏi.

Thị này rất là kinh tế tiện lợi và rất là chóng khỏi. Giá mỗi gói là 1p.10

Muốn khỏi chắc chắn...
Muốn đỡ tốn tiền... hãy tới...

Vì trung LÂU thường ăn theo đường tiêu tiền, nhưng nếu dễ dàng dài không khỏi hẳn bay cách chữa không đồng phương pháp, bệnh sang thời kỳ kinh niên (état chronique), vì trung ăn xuống thô thịt (intracellulaire) thành cục rắn ở trong (point localisé) rất khó chữa. Ai mắc phải chứng này mà chưa đâu cũng không khỏi cứ lại Thanh-Hà Dược Phòng 21 Cửa Nam chắc chắn chữa được hoàn toàn. Còn lậu mèo mắc (état aigu) cách chữa lại thắn hiện hơn.

GIANG MAI — HẠ CAM SANG, lâu bay mới, nặng bay nhẹ dùng thuốc trong mấy tiếng đồng hồ thấy đỡ ngay. Thuốc uống rất êm, không mệt nhọc, không hại sinh dục.

Thanh-Hà Dược Phòng
còn chữa dù các chứng bệnh có danh y trong nom đã được tin nhiệm của phần đông bá con trong thành phố và khắp ba kỳ. Ngày nào cũng xem mạch cho đơn từ 6 giờ chiều.

Còn bệnh Phong tinh ai muốn hỏi hay xem bệnh, giờ nào cũng có người tiếp và chỉ bảo dùm bệnh nhân để đỡ tiền và khỏi dùng thuốc bắc.

THANH HÀ DƯỢC PHÒNG
21 Phố Cửa Nam (place Neyrel) Hanoi



ÁC gái quay lên phía chồng, nói :

— Truyền ! biết sự giờ, mười đời chẳng

khó ! — Bác quay sang phía ông cán

— Có phải không, cụ nhỉ ?

Trong lúc hai vợ chồng đương tranh nhau nói, ông cán thừa thi giờ, thông điệp hút thuốc. Ông vừa thở khói vừa trả lời bác gái :

— Phải, bác gái nói phải. Ai biết trước được sự giờ. Rồi ông trở lại bài tính của ông :

— Bảy mươi hai phương mà mỗi phương đồng hai, thành ra... Hãy cứ tính bảy mươi phương đã. Bảy mươi phương mà mỗi phương đồng hai...

Ông vừa nghĩ vừa gõ xe điền vào thành bát canh cách.

Bác xã gái tính nhầm quen ; thấy ông cán nghĩ lâu, bác tính đỡ :

— Bầm cụ, thế là di tám mươi tư đồng, với lại hai phương lẻ nữa hai đồng tư, cộng tất cả là tám mươi sáu đồng... tư bao.

Bác giai dốt tính, ngồi thử ra nghe.

Ông cán thò tay vào nách gãi sờn sột, rồi thản nhiên lấy móng tay cái búng ghét trong các móng khác. Đoan, ông lại tính :

Thế mà bảy sào của các bác nhũng một trăm bảy mươi nhăm đồng, trừ tám mươi sáu đồng, hai bác cũng còn được... hơn tám mươi đồng nữa kia mà.

Bác gái chưa lại :

— Bầm cụ còn tám mươi chín đồng.

— Ủ, tám mươi chín đồng. Thế sao hai bác lại nhận có bảy chục, chả hóa ra thiệt lầm ru

Bác gái thấy mình nói nhiều quá, ngồi lặng yên để nhường chồng trả lời :

— Bầm cụ không nhận cũng không xong. Chả thế mà ba cháu vừa ngồi ý muốn bán cho người khác, bà ấy nói khùng lên, dọa di kiện. Bà ấy bảo : ba sào ruộng đã cầm cho bà ấy rồi, bà ấy chỉ kiện về tội lật lọng cũng đủ tù...

Vợ ngồi nghe, cầu tiết, ngắt lời chồng :

— Thưa cụ, nhà cháu rút rất quá. Bà ta nói thế mà đã vội cuống lên, xin nhận ngay bảy chục. Cứ những như cháu thì chả tám mươi chín đồng, cũng phải tám chục mới xong. Kiện ! đã dễ mỗi lúc mà kiện được nhau !

Chồng thấy vợ chê mình rút rất cũng tức, cãi lại :

— Sao người ta lại không kiện được ? Mà kiện thì chẳng gì đái lại trên quan cũng hấy tốn kém vào đấy dã. Họ giàu, những tiền ấy họ kê vào dân. Còn nhà mình, một cái bát chẳng có, lấy đâu ra mới được chứ ? Nói... nói thì cũng phải nghĩ nữa chứ, cứ nói phứa phứa như mình thì ai chả nói được !

Vợ ngồi thử ra một lúc, rồi :

— Phải, mình thì biết nghĩ... biết

nghĩ như mình thì cả đời chỉ chịu phẫn thiệt.

— Chả đi đâu mà thiệt... Tuy mình không được thêm chục bạc, nhưng mình đã không phải chịu tiền đóng tiền, tiền chước bạ, tiền duyệt... lại còn được cầy linh canh ruộng của bà ta. Kè bà ta còn tử tế đấy chứ.

Vợ vẫn ngồi thử, hạ thấp giọng, nói sê :

— Tử tế... Minh thì ai cũng là tử tế... Giá họ có cướp không ruộng đất cũng còn là tử tế !

Chồng gắt :

— Minh nói dở như dám vào tai người ta ấy. Ai lại cướp không của nhau bao giờ !

Từ nay, mãi cãi nhau bác quên băng ông khách, bác vội quay ra nói với ông cán :

— Thưa cụ, ba cháu dở ương ương thế đấy. Động lý gì thì cãi chày cãi cối.

Ông cán chứng thấy hai vợ chồng sắp mắt về hòa thuận, bèn giảng giải :

— Thôi, việc đã qua
nhắc đến làm gì nữa.
Kè thì bác giai nói
cũng phải, bác gái nói
cũng phải. Hai bên
cũng phải cả.

Ông cán tuy ở ngay
sát nách mà ông cũng
không khỏi nhầm. Cặp
vợ chồng ấy không
bao giờ giận nhau.

Nếu ông cứ đe cho
hai bên cãi vã, rồi rút
cục thề nào cũng có
bên nhin. Chẳng vợ
thì chồng. Và sự hòa
thuận vẫn lành lặn
như cũ.



Câu chuyện bán ruộng vừa kết liễu thì có hai người đương thứ : khán Đê và quản Giáp đến mời.

Mỗi anh cầm một cái roi bằng tre tươi tuốt lá để đánh chó và đe cho oai nữa.

Hai anh tiến gần đến ông cán Bich vái chào.

Khán Đê nhanh miệng, gãi tai nói (ở thôn quê, gãi tai là một tục

lệ bắt di bắt dịch của kè dưới nói với bè trên) :

— Bầm cụ, việc làng hôm nay cóc nhón tuần, mời cụ ra sớm sớm tí.

Nói rồi anh chấp tay đứng đợi lệnh.

Quản Giáp chả nhẽ đứng không, tướng cũng nên nói thêm một câu :

— Bầm cụ, chúng con đã đến dâng nhà. Cụ... cụ bà bảo cụ ở bên bắc xã. Chúng... chúng con vội sang đây trình cụ.

Bác gái thấy có đương thứ đến, đứng dậy đi vào buồng têm giàu. Bác giai cũng đứng dậy. Vì chúc bác còn kém hai anh kia tuy họ mới là đương thứ.

Cứ kè chúc họ hơn cả chúc ông cán : khán xã, quản xã rồi mới đến cán xã. Nhưng ông cán dày lai khát tuy chúc ông nhỏ mọn, song ông đã được hai ông con cùng là lý cựu. Bởi thế, trong thôn ô, người ta vẫn trọng vọng ông, tôn ông vào bức dàn anh, ngồi ngang hàng với ông hội, ông chánh và các bức chúc đích có tuổi.

VĂN - ĐỨC - DIỆN KIẾN TRÚC SỰ

3 Place Négrier
HANOI — Tel. 77

CHEMISSETTE MAILLOT DE BAIN

Kiểu đẹp, cắt khéo,
may kỹ, dùng bền
là những đặc điểm
các áo của hiệu dệt

PHUC - LAI

87-89, ROUTE DE HUE
HANOI — TEL. 974

Bán buôn khắp nơi Đông-pháp



con trâu

— TRUYỆN DÀI của TRẦN-TIỀU

(Tiếp theo)

— Bầm cụ, chúng con nghe đâu các cụ bàn về việc sửa lại ván chì và rây giếng giếc gì.

Quản Giáp cố nói tiếp một câu cho đỡ tức :

— Bầm... bầm làng họp về việc sửa sang ván... ván-chì.

Khán Đệ bưng mồm cười. Chàng biết hắn không nhijn được hay là cười dè trêu tức quản Giáp.

Ông cán không cười, dĩnh đặc nói :

— Được, cho các anh về.

Hai anh chào, sấp lui ra thì bác Chính gái ở trong buồng đem giùm mồi. Hai anh cầm giùm và muốn đáp lại lòng tử tế của bác gái, họ quay ra mời bác gái :

— Chúc nữa, mời ông ra việc làng (lệ họ không phải mời từ ông cán trả xuống. Những ông ấy đã có mõ rao).

Bác xã Chính cũng biết thế, nên nói lại :

— Tôi đâu dám dè các ông mời... Vàng, rồi tôi đi theo hầu cụ cán tôi nhân thê.

Trước khi cáo từ, hai anh dương tú chào ông cán lần nữa.

Hai anh vừa bước chân xuống thềm, con chó Mực ở đâu về, xô ra.

Hai anh lấy roi vụt lấy vụt đe. Ủ có thể chứ ! Chả nhẽ cái roi này giờ đe không ? Bác gái chạy ra coi chó.

Bác giải vào buồng, lục trong thùng, lấy chiếc quần chúc bâu mới, chiếc quần mà bác chỉ dám mặc vào những ngày đình đám hội hè hay những ngày tết. Bác mặc chiếc

áo lương ra ngoài áo cộc bâu và đội cái khăn chụp bắc sáu từ đạo đình đám nào, nhưng bây giờ hẵn còn mới mới. Bác không dám xỏ chân vào đôi guốc, sợ lộp cộp trước mặt cụ tuân coi bất tiện.

Ông cán nhìn xuống thấy quần minh cháo lòng quá, cũng trả về thay quần mới.

« Phải, mấy khi có cụ nhón tuân chủ tọa », cụ nghĩ thế.

Việc làng hôm nay đông đúc và có vẻ đặc sắc hơn mọi lần, đặc sắc vì có cụ nhón tuân, một ông tiên chỉ mà phàm trước đã làm nên danh nên giá cho xã Cầm-ô.

Năm lá cờ chuột gặm, mọi lần vắng mặt, bay phấp phới trước cửa ván-chì, có lẽ cũng là biểu hiệu cho

phàm trước ấy. Phải, một vị đại thần đứng đầu, biếm có lâm chí ! Thủ nhón knắp các làng chung quanh xem đã làng nào có một quan nhò, như ông phủ, ông huyện chẳng hạn. Họ chảng có được một ông bần hay một ông cử, ông tú, cũng đã là danh giá lắm rồi.

Nghĩ ông giờ cũng chơi khám. Làng Cầm nhán nhản những ván vặt, cử, tú, hàng sốc, hàn biếc hàng sién, sao giờ chảng đem rải rác di các làng cho đều, dè nơi thi thiếu, nơi thi thừa, thừa thãi danh giá.

Chắc xã Chính, xã Bùng, xã Bật, nghĩ thế, và các ông cụ cũng nghĩ thế nên người nào người ấy đều dời lốt ăn mặc lịch sự như trong những ngày hội. Giới rét buốt thịt mà nhiều ông vẫn phong phanh chiếc áo the thảm. Họ biết rét cả đấy. Họ có phải là người ở Nam-cực hay Bắc-cực đâu mà bảo họ không biết rét. Nhưng khốn lầm, chảng nhẽ khoác cùi áo bông rách lởn ra trước mặt cụ nhón tuân thì coi sao tiện ?

Không kề những ông già nua tuổi tác, mặc luộm thuộm thế nào xong thôi, và những ông nhà giàu thôn quê mặc những chiếc « ba-dờ-suy » khổ tài sầm tú dời tầm hoành nào. Họ cho có « ba-dờ-suy » là sang rồi, dù chiếc áo ấy trông không được đẹp mắt. Ngoài ra, họ còn vài chiếc vuông nhiều vàng nhu nghệ, hoặc chiếc « phu-la » dù các màu sắc sặc sỡ quẩn ở cù hay bịt lên đầu.

Lại những đôi guốc sơn. Không biết ở đâu dè ra lầm thế ! Từ ông lý, bà lý trở xuống ông xã, bà xã, ông nhiều, bà nhiều cho chi bợt cùng định đều kéo lê đôi guốc.

Trước kia chưa đầy mươi năm, ông lý, ông xã thường lẹp kẹp đôi dép quai ngang hay những khi mưa iội, sô chàu vào đôi guốc tre cong tòn, quai mây và cao lèn khèn. Người nào đi không quen, ngã bỗng chừng.

Taori những đôi guốc mới còn hiếm, các ông chúc sắc, các ông con nhà thế phiệt thường vác nó ra đình ra đám. Đến nay nó thông dụng quá, bình dân quá, nên các ông đã bỏ nó, dè trả lại với đôi giày chi long, già dịnh. Các ông chỉ

đi guốc ở trong nhà hay bắt đầu ra đường những hôm trời mưa.

Hai chiếc sập gạch dài ở hai bên giải vò, vẫn chỉ dã chặt nich. Sập bên đóng toàn lý đích, sập bên tây cản, xă đóng quá đều nỗi xã Chính và những bỗn xă nhép phải đóng cả ở hai bên đầu hồi.

Hai chiếc sập giữa, chiếc cao, chiếc thấp, dè không, chưa có ai ngồi. Chắc các ông cử, tú, ông bà ông biếc còn đến cả dẳng cụ tuân dè đợi đi sau cụ thành một chuỗi dài cho trọng thể.

Các đương thử chạy lảng xảng, gọi nhau rối rít. Giá có ai giữ họ lại mà hỏi họ đi đâu thì họ không biết trả lời ra sao. Họ chạy đi chạy lại như có việc. Thực ra, họ chảng có việc gì cả.

Xã Chính và xã Bật dừng không buồn, đem câu chuyện lão thâm ra thi thầm.

Xã Chính nói :

— Này bác, không biết cụ nhón tuân người đi ra đây bằng « tu-vin » hay bằng vông điệu ?

Xã Bật, ra mặt thạo :

— Bác nói dở lầm. Từ nhà cụ đến đây xa xôi gì mà phải đi « tu-vin ». Cụ nhón người cũng chả đi vông điệu. Việc làng chứ có phải hội quan lão đâu.

Xã Chính :

— Thế thì có lẽ cụ nhón người đi xe tay.

Một anh đương thử chạy sòng sòng vào, hót hót hỏi nói :

— Bầm các cụ, cụ nhón đến.

Mọi người nhón nhác nhín mìn sán... rồi đứng dậy một loạt. Những tiếng « lạy cụ lớn » ồn ào.

Cụ tuân xòe tay ra hiệu bảo chờ ngồi.

Nhưng họ vẫn đứng, đợi bao giờ các ông cử, tú, ông hàn ngồi cả xuống rồi mới dám ngồi.

Mấy anh đương thử cắt việc nhau. Một anh khoanh tay đứng hồn sán cụ tuân. Một anh chạy lên chạy xuống, sai bảo thẳng mõ. Một anh bưng khay nước, khay giầu. Họ chỉ soán suýt chung quanh cụ tuân và các ông bê trên. Còn các ông cán, xã đã có thẳng mõ.

(Còn nữa)

Trần Tiều

QUẦN ÁO TRẺ CON

BÁN BUÔN

Khắp cõi Đông-dương. Lúc nào cũng sẵn hàng, gửi đi xa được nhanh chóng. Có giá riêng rất lợi cho các nhà buôn.

Foire de Hué du 10 au 28 Avril 1939 (Stand n° 68)

BÁN LẺ

Quần áo kiểu mới may sẵn hoặc cắt theo mẫu. Rất tiện cho các trẻ em vận khi đi lễ, đi chơi, đi học.

VĨNH H - LỘNG

53 Rue de la Citadelle 53

VĨNH-LỘNG — SPÉCIALITÉ DE VÊTEMENTS POUR ENFANTS — VENTE EN GROS & DÉTAIL



Của T. An

Lý luận

CHỦ NHÀ — *Đưa tiền cho mà mua mắt dặng chièu rước ông bồ, lao bảo di cho mau, sao lời giờ mà mới về. Mày thág tội chưa?*

CON SEN — *Dạ, bà dạy con di mau, chớ bà có dạy con về muôn đâu.*

Gửi thư

QUAN TÒA — *Sao anh gửi thư lại dùng tem đóng dấu rồi?*

Thưa quan, họ gửi thư cho con, tem cũng đóng dấu rồi à!

Của N. Thiên

Chết, sống.

THẦY GIÁO — *Tôi thấy trong đơn anh xin nghỉ vì thầy anh mất. Nhưng sao anh lại chỉ nghỉ một ngày thôi?*

TRÙ (hơi bối rối) — *Dạ, thưa, thầy, vì ba con vừa sống lại khi hôm.*

Chứa mèo

CHỒNG — *Chelli Nô nồng lâm chai mực à? (cười quít) Bây giờ làm thế nào?*

VỢ — *Không can gì đâu! Tôi đã cho nó ăn một lát giãy thăm rồi mà!*

Của K. Bảo

Ai nghĩ đến

Các anh à, hôm qua tôi đang đi bộ chơi, bỗng đâu có một thằng đến sinh sự với tôi, tôi liền quay lại đấm đá nó túi bụi. Lúc ấy, có một thằng khác, có lẽ cùng bạn với thằng kia, đến bệnh, tôi liền đưa thằng nhanh hai tay ra, mỗi tay bóp cổ một thằng.

Trong bọn người ngồi nghe, có người nói :

— Nhưng mà anh bị cụt cánh tay trái kia mà!

— Vẫn biết thế, nhưng lúc hăng lên, ai kịp nghĩ đến điều ấy?

Của Nhật Quang

Giờ cách trí

THẦY GIÁO — *Anh Lười! quả tim*



người ta trung bình mỗi phút đập mươi lần?

LUÔI — *Thưa thầy, con không thể biết được.*

THẦY GIÁO (quá mát) — *Lại sao?*

LUÔI — *Bầm thầy, con có bao giờ đe tai con xuống ngực mà nghe được à?*

Thí dụ

« Le » là tiếng « article » bao giờ cũng đứng trước tiếng « nom ». Vậy anh thử tìm vài cái thí dụ.

TRÙ, luồng cuồng, nhưng nghĩ ra ngay. — **Bầm, bầm..** Lê Lợi, Lê Hoàn à!

Của K. Bảo

Nghĩ đến ai

— Những đêm mưa đông, anh nằm ấm áp trong chăn, thế anh có nghĩ đến ai không?

— Thưa thầy có à.

— Tốt lắm, anh nghĩ đến ai?

— Con nghĩ đến những người nhà giàu nằm trong buồng ấm, trên chăn, dưới đệm và có lò sưởi ở bên cạnh à.

Không khóc

— Con ngã ở đâu mà đau, rán sưng cả lên thế này. Con có đau không?

— Con ngã ở ngoài đường, đau lắm.

— Thế con có khóc không?

— Có ai ở đây đâu mà con khóc?

Thảm nhất

— Anh bảo giống người nào thảm nhất?

— Người tay đèn chửi còn ai nữa.

Gắng nghĩa

XÃ XÉ — *Có nhân có bảo : « ăn cầy nào rào cagy ấy », thế bác có hiểu câu ấy ra sao không?*

LY TOËT — *Sao lại không? khi nào mình ăn quả cầy nào, thì mình phải rào cagy ấy cho kỹ để khỏi mất trộm.*

Các nhà buôn muốn tìm nhà chế tạo lâu năm, xuất sản nhiều các thứ TRICOTS và

Chemisettes

Xin nhờ: MANUFACTURE

CU GIOANH

68, 70, Rue des Eventails, Hanoi
Tel. 525 — Maison fondée en 1910

Lắc nón cũng sẵn hàng.
Gửi đi xa rất nhanh chóng.

TIN VĂN..VĂN

(Tiếp theo trang 7)

văn giải, M. Trần văn C. mời kết duyên cùng cô X. Bản báo có lời mừng M. Nguyễn văn D., v.v.

Cái chữ M. Đó là tiếng tắt của tiếng Monsieur. Monsieur gọi nôm là Me-sú và nghĩa là ông.

Thế thi sao không gọi những ông A, B, C, D kia là ông cho tiện?

Hay nếu người ta vẫn còn tra bài thi, sao không gọi họ là sứ?

Thí dụ: Sứ Hoàng hữu Huy bảo sứ Nguyễn văn Luận rằng sứ Ngô văn X. bị cảm xô mũi.

Lại còn những tiếng dịch âm nữa!

Léta vừa đọc trong một tờ báo một câu đe dọa : « Tôi đi nghe các ông cản-di-da tranh biện ».

Các ông « cản-di-da » là các ông ứng cử. Nhưng nếu nói là ứng cử thi giáo dí quá, các ông ấy không bằng lòng.

Vậy sao không gọi những tiếng quần chúng, cử tri, là : la-mát-sa và lê-léch-tơ? Đè dà gần thì gàn luôn một trật.

Tiểu Thuyết Thủ Năm ít lâu nay có những người khéo sờ : Thợ là những người đáng thương. Họ cầm giặc, bắn học. Họ không thể tha thứ được sự hoạt động của người khác. Nên họ không ngủ được yên.

Họ cần phải báo thù.

Báo thù như thế này :

Nói xấu, vu cáo, chửi bới, nguyên rủa

(Họ tuyên bố — một cách trang trọng — rằng: Ủ, họ chửi đấy!).

Tiếng chửi rủa là ngôn ngữ đặc nhất và thông dụng của những người túc tối này.

Nhưng họ nhọc công vô ích.

Những vật hôi tanh họ ném lên không thể động tới người trên cao.

Những vật ấy rơi xuống đầu họ.

Trong lúc ấy chúng ta buồn cười.

Và trong lúc ấy họ không cười. Họ chỉ buồn. Và tìm những « chiến lược khác ».

Nhưng mời đây TTT Năm rao : « TTT Năm đòi mới ».

Nghĩa là tòa soạn TTT Năm đi tắm gội. Họ muốn sạch sẽ hơn.

Cũng là một điều hay.

Gột được những cái thô tục — dù chỉ gột được ở mặt ngoài — ít ra họ cũng làm cho người bên cạnh đỡ bùa mắt.

Biết làm thế nào?

Nhiều khi có những tiếng gọi cho ta tưởng đến những hình. Mà là những hình không đẹp lắm.

Những tiếng cũng gọi những ý nghĩ.

Thí dụ: hai tiếng « tài hoa » mà TTT Năm yêu mến.

Đây, tôi xin nói tại sao.

TTT Năm là báo của ông Lê Cường, chủ hiệu thuốc Hồng Khê. Một hiệu bán thuốc phong tình, như người ta đã biết.

Những tiều phong tình mà ông

TẬP TRANH

TÚ MƠ

Đây là bức tranh đầu tiên trong « Tập tranh Tú Mơ ». Tú Mơ sẽ lần lượt ghi lũy những chân dung và đức tính của các nhân vật mới có danh tiếng ở thời đại này và vè thành những bức họa hài hước khôi hài để hiển các bạn.



THẦY GIÁO... GIỜ

Cái thầy giáo... giờ họ Hà Tưởng rằng yên chí ở nhà nằm eo,

Ngày ngày giờ cái hường lô, Xem đi, xem lại, ngắm cho đỡ buồn!

Ngờ đâu dạ vẫn bồn chồn Nhờ đời chính trị như cõi vương to, Chốn nào có mủi, có sơ, Là thầy cung dân mặt trời lên vào,

Đè cõi động, đè hò hò, Gió lồng phò tá phe náo mäch xu.

Nhà giáo... giờ quan hường lô, Lại kiêm « cố vấn quạt mo », lầm nghệ!

Nhưng thầy nói chẳng ai nghe Mưu mô chẳng đất, chán phe quân sự!!

TÚ MƠ

kiếm được, một phần đem cung ứng cho báo.

Có lẽ vì thế mà báo cũng phong tình. Và lấy một cái tên đẹp đẽ và tình tứ là báo tài hoa.

Nhưng cái đẹp và cái tình kia lại khiến cho hai tiếng « tài hoa » còn một dư âm không thể tránh được. (Tôi lầm! nhưng biết làm thế nào?)

Cái nguyên ủy phong tình của tờ báo tài hoa xui người ta nghĩ rằng, cái tài hoa ấy là.. là.. (xin lỗi chư tôn) là.. cái tài hoa, liều!

Eo ôi! tục!

Nhưng ác quá! cái bẩn của người khác đôi khi cũng vấy được tới gót chân ta.

Léta

BÁO MỚI

— Áo thuật tạp chí (bản nguyên) của ông Nguyễn Thành Long sẽ ra ngày 1 Mai. Báo quán: 146, Rue des Marins. Chợ lớn.

— Bắc-Kỳ dân báo ra ngày thứ bảy, mỗi số giá 0p.04. Báo quán: 129 Rue du Coton, Hanoi.

Don hen

Tiếp theo trang 6

rõ ra cho anh nghe trong buổi họp của những người ở phố Mây : buổi họp ở một nơi mà anh tưởng là sào huyệt của chúng. Thực ra những điều anh trông thấy và nghe thấy ở đó chỉ là một lối kịch khéo đóng đẽ cho anh ghen trai rằng anh bị mắc bẫy thực và để anh hết hy vọng trốn ra. Gần nhà ở Mây là một gian trong lớp nhà của bà em sắp chữa lại.

« Tai sao lại có việc đánh lửa anh như thế ? Trước hết, xin anh hãy bình tĩnh mà tha lỗi cho em. Em sốt đã phải lửa bắt anh giam lại một nơi là vì em biết rõ một việc ám mưu rất ghê gớm. Dayem do như sau này :

« Sau khi phái người đến tận nhà anh, buổi trưa hôm kia, đảng Tam-Sơn dự định một việc lớn : cia các đồng đảng làm ba llop, từ 3 giờ chiều đến 12 giờ đêm thực hành ba phần chính trong cái kế hoạch chúng dự định kỹ lưỡng đã từ lâu : việc thứ nhất là gài một ẩn mạng ở phố đông người để cho sở líêm phòng chú ý riêng về việc đó ; việc thứ hai, am sát cho được nhà phòng viên trinh thám Lê Phong, vì chúng biết rằng nếu không trừ Lê Phong thì việc của chúng không thể nào yên ổn mà tiến hành được. Việc thứ ba là yên lặng đến tống tiền bốn nhà giàu nhất trong thành phố, rồi tức khắc đêm hôm đó, sẽ giải tán các nơi.

« Mọi việc đều toan tính điều khiển theo những phương pháp tối tân và đúng như một bài tinh khoa học. Ta không có quyền hoài nghi cái tài lực của chúng nữa, vì ta đã có một chứng cứ xác thực và ghê gớm : vụ án mạng Nguyễn Bồng. Có phải không anh ? Đó là vụ án mạng tuyệt sảo nhất. Chúng lại có những người giáo quyết ghê gớm, hành sự một cách chua chát và trầm tĩnh phi thường... Cố thề nói rằng : một biện lệnh mà chúng truyền ra thì không còn sức gì cản lại được. Đó tức là miếng đòn hẹn của nhà võ sĩ. Miếng đánh hiểm và không bao giờ trái : kẻ bị đòn chỉ có việc đợi giờ.

« Miếng đòn của Tam Sơn cũng vậy. Bởi thế, khi em biết được cái ý định ghê gớm : ám sát Lê Phong để trừ một thế lực vương bận, em như thấy trước mắt cái kết quả ác hại hiện ra. Trong lúc đó, anh vẫn không ngờ biết gì, vung tâm theo đuổi những việc mà chúng đã biết từ trước. Trong bức thư gửi cho anh, anh có nhớ một câu hết sức thành thực không ? Câu đó lấy cái ví dụ thiết thực này : chúng là một sức mạnh trong bóng tối. Ở trong tối thì người ngoài sáng không trông vào được, mà chúng thì không bỏ sót một cử chỉ nào của mình.

« Mỗi bước anh tiến lên là một bước đi vào chỗ nguy hại. Em biết không thể nào ngăn sự hăng hái bất kham của anh được, chỉ còn một cách là che trá anh mà không để anh cưỡng lại, trong khi đó thì em liệu kể làm lạc lối kẻ thù.

« Mỗi bước anh tiến lên là một bước đi vào chỗ nguy hại. Em biết không thể nào ngăn sự hăng hái bất kham của anh được, chỉ còn một cách là che trá anh mà không để anh cưỡng lại, trong khi đó thì em liệu kể làm lạc lối kẻ thù.

« Quả nhiên anh và kẻ thù cùng bị em lừa. Tôi bém qua Tam-Sơn bị một cái lầm khá quan trọng : Tam-Sơn đã bắn trúng một người trên gác số nhà 99bis phố Hué. Người ấy đang ngồi đọc sách trước bàn giấy, và khi bị đạn thi gục xuống : chết ngay. Đó là cảnh tượng đáng Tam-Sơn ghen nén và người nạn nhân kia chúng tưởng chính là Lê Phong. Thực ra đó chỉ là một cái binh nhẫn Lê Phong mà em đã sai làm và đặt vào chỗ của anh ngồi mọi khi, để thế maogn...

« Trong lúc đó thì anh ở trong tay một bọn khác mà anh thù ghét nhưng thực ra chính là những người che chở anh. Từ ngực là một nơi không để cho từ nhau ra được ngoài, nhưng từ ngực cũng là nơi không để cho kẻ khác hay sức mạnh khác lọt vào được. Cho giám hâm chính là một nơi giấu diếm tiền lợi. Nhất là khi có những tay canh ngực hết lòng cần thận như những người đã canh giữ anh.

« Những cảnh tượng anh thấy ở Mây cũng với như những dấu hiệu, những hành vi bí mật và cuộn hội họp dưới quyền chủ toa của người biến nú chỉ là những lớp kịch dễn rất khéo để đánh lừa sự minh mẫn của anh. Em cần phải để cho anh tưởng rằng bị trúng kế đảng Tam-Sơn thực. Bởi vì, nếu không làm thế, nếu sự bí mật không có đủ các vẻ bí mật thực hiện, thì thế nào anh cũng không chịu ở yên. Anh sẽ biết rằng chỗ sào huyệt kia không có các đường lối quanh co và không mấy chỗ sít nhau ra rằng chỉ đi qua lèn một vài chục bước về phía trước sân là trống ra được một phố đông lúc nào cũng có người đi lại. Và như thế anh chả cần phải khó nhọc cũng có kế thoát khỏi tay những người gác ở chung quanh...

« Thế là anh đã hiểu các manh mối. Em đã dùng một phương sách cực bất đắc dĩ để tránh cho tình bạn mạo hiểm của anh gặp phải một phen nguy hiểm vô song. Phải có cái linh giác của đàn bà mới thấy trước được những điều mà thông minh trí tuệ đến đâu cũng không thể thấy được. Em đã nói cho anh nghe câu ấy nhiều lần. Lại phải có sự nhẫn nhã của đàn bà mới dẹp được lòng bỗng bột quá mạnh. Tri mạo hiểm giúp ta làm nhiều việc lớn, nhưng khi cái tri mạo hiểm ấy đến bực táo bạo thì lại rất hại người. Không lập cái mưu ép anh ở một nơi thì anh thả lều linh mẫn để chiến đấu chứ không chịu làm một điều mà lòng tự ái của anh cho là khuất nhục...

« Mà lòng tự ái của em có chịu được khuất nhục đâu. Em chỉ cần trọng, giữ địa và theo ngay những phương lược anh bàn với em để hành động. Em có một người bạn gái cũng giống tình lích em. Chúng em bao nhau chỉ huy việc trống lại với đảng Tam-Sơn và cũng thấy cái thù làm những việc lớn lao bằng cái tâm lực phụ nữ...

« Báo Thời Thế (chỗ này Mai Hươngним cười rất ý nhị) không (xem tiếp trang 22)

Ngày Nay Giải Tri



UỘC thách họa vui vẻ
của chúng ta đã làm
cho một người dám
phiền muộn. Ağ là ông
L. T. K trong « báo tài
hoa » Ông công kích Lêta dữ lắm.

Những lời công kích ấy không
làm cho chúng ta mất sự vui linh.
Song cũng cho ta biết rằng il ra ta
cũng có một... kẻ thù. Mùa sút thù hận
của kẻ khác (nói cho lo chuyện) là
dấu hiệu một công việc rực rỡ của ta.

Vậy ta cứ vui vẻ nữa đi.

Để cho ông L. T. K. muốn da său
thì cứ việc da său nữa.

Nhà báo tài hoa và da său ấy bìn
môi bảo ta rằng : « Hắc ! .. Thế
mà cũng dỗi làm thơ ! Thơ đâu có
thứ thơ đối nhau ? Thơ là công việc
đứng đắn chờ ! »

Chúng ta thấy vậy, liền tể phép trả
lời :

— Ngài nói chí phải.

Người công kích lại tiếp :

— Thơ phải làm theo cảm hứng
hồn nhiên.

Tatralời :

— Chị ngài.

— Do lúc tình cảm dõi dào của
tâm tr...

— Chị ngài.

— Chú phải dẫu là việc già gầm tim
văn ép chữ...

— Chị ngài.

— Như thế trái với linh cách của
thơ, trái với thiên tài, trái với nghệ
thuat, trái với... v. v., v. v...

— Chị ngài, chị ngài.

Nhưng có một điều ngại quên lúc
với lời định :

— Chúng tôi chơi văn dãy. « Chơi
văn nghĩa là .. Nhưng hắn hai tiếng
để hiểu này ai cũng đã hiểu rõ nghĩa.

Chúng tôi trao đổi cái tài nghệ
ngon của chúng tôi, và hội họp
nhau — không phải ở một lầu ngà
nghỉen nghị nào, nhưng ở một hội
quán đàm chí.

Như thế đây. Và nhân thế chúng
tôi nhận thấy một điều sau này.

Những lời công kích của người
nóng tính thực là dỗ dạc, nghiêm
khắc, hùng dũng, chặt chẽ, mạnh mẽ,
oai vệ.

Nhưng cũng thực là vu vơ

CHƠI VĂN

Có một lối chơi vào lý thú có thể
kích thích cái tài lém lỉnh và
sắc sảo của nhiều bạn lao đao.
Đó là lối làm thơ nhại. Không đừng
đàn lồng những người đặc mạo
và cao có sở hảo chúng ta thế, nhưng
không đừng dân ở đây nghĩa là hôm
hôm, cốt nhả, bõa oặt — cái đức
tinh quí hóa của người vui tính như
chúng ta.

Kỳ này Lêta mời các bạn nhại một
đoạn thơ trong một thi phẩm kiệt
tác ở nước Nam : *Truyện Thúy Kiều*.
Ta lấy một đoạn ra và theo vận điệu
ở đó để bàn luận, tả cảnh, tả tình
hoặc đề thuật một câu chuyện ngô
ngênh.

Lêta xin lấy bài dưới đây làm thí dụ
Bài đó nhại một cách nghiêm trang
doas đầu truyện Kiều (từ câu : « Trăm
năm trong cõi người ta » đến câu :
« Xuân xanh xấp xỉ lời tuôn cập kê »)
và bắt chước lối tả hai nàng Thúy
Kiều và Thúy Vân để tả người đàn
bà Việt-Nam cũ và mới : tác giả (Lêta
quê nhà tên) là một nhà thơ đứng
dẫn và lèm mép một cách tài tình. (1)

Mấy năm trong cõi đàn bà
Chữ lán chữ cưa khéo là khác nhau
Trái qua một cuộc Á Âu
Những lát trống thay trược sau ghi long
Lại gõ bát sắc tư phong

Cụt tần trong bạn má hồng xui nên
Cao thơm lán giờ trước đèn
Kinh dài tần lục dem truyền sú xanh
Rằng nâm hiện chữ sâm minh

Bốn phương phảng lặng ba kính / bốn oàng oàng
Cô nhá theo phép Tô vương
Gia phong vẫn giữ thường thường đạo trung

Còn khởi nử jiết giao tháng
Tự do là hiệu, khát giòng nho giá
Chia ra hai hạng tố ngựa

Cứu nương tá chí, em là thị Tân
Tân hinh thiec, Cứu linh thần
Mỗi ngứa một oé mười phân vạn mười (3)
Tân xem nhanh nhẹn khác vời

Lời thưa bao dặn tiếng cười nở nang
Tay dù tag sắc lè lăng
Mày cong mai lòi phân hương nhồi da
Cựu thời đang đợi thật thà

Số bể tái sắc đậm đà phân hồn
Đường tang thíc, nếp ngữ ngôn
Bại ghen thua chín cắt hàn kẽm nhanh

Cả hai nghiêng nước nghiêng thành
Sắc đánh như một tái đánh hòa hai
Thông minh vân sâm tư trời

Pha ngâm thi họa đủ múa ca ngâm
Qua đường hỏi khớp trả lời
Cao, đê, shanh, trạc, nguyệt cầm một trương

Bát hàn nay lừa nén chieuang
Một thiên thư nhại để thường phục lão
Mong sao khắp nết hông quan

Yêu vân ý ợi tối tuân.. hoạt kê.

Các bạn lấy bài này làm kiểu mẫu
và xin bắt chước lối nhại thơ như
thể để làm bài khác cũng bắt đầu
từ câu thứ nhất : « Trăm năm trong
cõi người ta » đến câu : « xuân xanh
xấp xỉ lời tuôn cập kê ». Đầu đề tùy
cái : ban ra lấy, thi dạ tả một ông
quan cô với một ông quan mới, một
cụ đỗ đỗ với một người tân học,
một nhà văn sành với một nhà văn
vui tính, một bà vợ sành như con chiên, một
ông ngài gật với một ông nghị không
gật, hoặc những nhân vật mờ của
thời sự : ông Bùi Lương Chiêu và
ông Phan Thành, v.v. Nói tóm lại,
những đầu đề lấy ở những việc và
người có những vẻ tương phản.
Điều mà các bạn nên chú ý là tinh
cách cuộn chơi văn này : nghĩa là
nên làm những bài có giọng vui
đùa, mỉa mai hoặc châm biếm.

Ngày Nay sẽ chọn lấy bài hay
nhất (lóm và tài nhất) đăng lên báo
và xin tặng tác giả những bài đó
một năm báo để làm duyên. Ba giải
thưởng sau (sáu tháng và ba tháng
Ngày Nay) sẽ tặng những bạn có
điều khác nhưng chưa trồ hết tài.

Lêta KÝ SAU SẼ NÓI CHUYỆN CẨU ĐỐI

1. — Các bạn ai biết được những chuyện
giai thoại, những tiêu chuyện là vui lý thú
về những cuộc lách họa đổi đáp của
làng văn xưa nay, xin phép gửi về kể lại
cho bạn hữu trong tao dân câu chuyện
nhé chung. Lêta sẽ để một chỗ riêng để
gửi chuyện của các bạn.

2. — Ba kỳ.

3. — Từ câu này trở xuống, coi đó là
Lêta nói lóm bóm e không dùng từ chử
& nguyên văn ; nhưng tưởng cũng không
hai lầm.

TIỆC TRÀ TIỀN ÔNG CAPUT

tại nhà Hội-quán quàng-đông phò Hàng Buồm



THẾ là trong vòng hai tháng đã có hai bữa tiệc trà bình dân.

Bữa tiệc trà bình dân thứ nhất do bọn « cựu đảng viên » chi đảng lao động quốc tế (S. F. I. O.) An, Bình, Lộ tổ chức để tiền ông thủ hiến Bắc-kỳ Y. Châtel về Pháp. Bữa tiệc trà bình dân thứ hai do các đảng viên hiện tại chi đảng lao động quốc tế (S. F. I. O.) tổ chức để tiền ông Caput, tổng thư ký của đảng cũng về Pháp.

Có khác một chút là một người về Pháp để rồi có lẽ sang làm thủ hiến Đông-dương như các nhà tổ chức tiệc trà ở bối quán ngựa mong mỏi, và tin chắc, và thốt ra lời trên tờ báo « Đọc ». Còn một người về Pháp có lẽ để chờ chết già ở bên ấy. Một anh trong báo *Đời Nay* bảo thầm vào tai tôi : « Tiệc này cần long trọng để đến bù lại lòng hy sinh của anh Caput ; anh về Pháp lần này sẽ không bao giờ được trở lại Đông-dương nữa. »

Mà bữa tiệc trà long trọng thực. Long trọng không phải ở tiệc to, nơi họp rộng. Long trọng ở chỗ người đến dự đều tỏ một tấm lòng sốt sắng tin cay và một vẻ mặt buồn rầu mến tiếc, mến tiếc một đảng viên lao động quốc tế đã thành thật và nhất là đã có tài liên lạc hết các nhóm dân chủ ở xứ này. Người ta ngao ngán bảo nhau : « Ông Caput đi rồi, người kế chân ông liệt có đủ tài lực, tâm chí noi theo công cuộc của ông không ? »

Cái đặc sắc của các bữa tiệc trà là những bài diễn văn. Trong bữa tiệc tiền ông Caput có dài, ngắn, tất cả mười bài. Tôi có cảm tưởng rằng người ta đem văn

chương, đem lời nói bù vào chỗ thiếu thốn của bánh ngọt, chỗ xoàng xĩnh của thứ nước chè bình dân.

Mà có thể thực, sau những lời đẹp đẽ, nồng nàn, và nhất là thành thực, mọi người, cả các bà, các cô người Pháp rất xinh tươi đều uống nhấm nháp và ăn ngon lành quá.

Thế rồi nước chè như có men của sâm banh làm cho người ta hăng hái, vui đùa trong làn không khí thân mật. Và người ta hát.

Người ta hát vào máy truyền

thanh và vào tai mấy chục ông cảnh sát và liêm phóng đứng giữ trật tự những bài ca quốc tế bằng tiếng Pháp và tiếng Việt.

Có người bảo tôi : « Giá dăm năm về trước mà hát thế thi thế nào cũng được mời vào ngồi tù ! »

Cứ gì dăm năm trước ! Mới năm ngoái hay năm kia, trong khi còn chính phủ bình dân ở bên Pháp, người ta chẳng bắt giam một anh dân cày vì trong túi anh có một bản chép bài ca quốc tế là gì !

Ở bữa tiệc trà này, người ta đã có quyền hát những bài ấy, chỉ vì người ta có tổ chức hồn hoả. Tổ chức trong trật tự bao giờ cũng là một sức mạnh mà ai cũng phải kiêng nề dù muốn đàn áp.

Tổ chức, trật tự, kỷ luật, đó là những thứ còn thiếu cho chúng ta, và chúng ta cần phải học ở người Pháp. Về phương diện ấy chi đảng xã hội có thể là một gương sáng cho ta, và ông Caput có thể là một bực đàn anh của ta, ông, một người bao giờ cũng hành động khôn khéo trong trật tự và kỷ luật.

Chúng ta mong rằng ông Lemaré, người kế chân ông Caput, sẽ cứ theo con đường ấy mà đi.

NHỊ-LINH

NGƯỜI BUÔN ÓC

TRUYỆN RẤT NGẮN của LÊTA



ONG VŨ ĐÌNH LONG, chủ nhà in Tân Dân và chủ những tiểu thuyết ra ngày thứ bảy, vừa được làm nhân vật một đoạn tiểu thuyết đáng buồn. Ông gặp một tai nạn.

Một buổi tối kia, trời đất bình yên, máy nhà in vẫn chạy đều và ông chủ đang nghỉ ngơi trên đồng bạc lớn.

Bỗng một đoàn văn sĩ đến báo ông :

— Chúng tôi không viết tiểu thuyết cho ông bán nữa.

Ông kinh ngạc hỏi :

— Tại sao vậy, hở Trời ?

Bọn văn sĩ đáp :

— Ông hỏi trời thì biết thế nào được.

— Vâng, thế thì tại sao vậy, hở các ông ?

Mấy nhà văn đưa một bức thư ra để ông thấy câu trả lời trên đó. Trả lời đại khái rằng :

— Chúng tôi viết tiểu thuyết cho người ta mua. Ông in những tiểu thuyết ấy cho người ta mua. Tiền trả về. Nhưng nó về túi ông nhiều hơn về túi chúng tôi...

Chúng tôi phải vắt óc ra chữ. Ông chẳng phải vắt chi hết (và ông có vắt cũng không ra cái gì). Ông chỉ có công thầu. Nhưng ông giàu quá và chúng tôi nghèo quá. Chúng tôi sẽ không viết nữa nếu...

— Nếu ?

— Nếu (đã nói chuyện tiền nong thì không cần úp mở) nếu ông không tăng tiền nhuận bút cho chúng tôi.

Dưới bức thư có những tên ký :

Lan Khai, Lưu Trọng Lư, Ngọc Giao, Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Tuân, Như Phong, Lê Văn Trương (1) v.v...

Nghĩa là cả Tao dân Phò Thông Bán Nguyệt San và T. T. T. Bảo.

Mặt ông Long lúc đó là nỗi

hiền hiền ba màu trong ngũ sắc : xanh, đỏ, vàng.

Nhưng ông giữ được vẻ tươi cười.

Vì ông là một người... một người... ta hãy nói là một người khôn ngoan (dè khôi làm ông phiền muộn.)

Hợp quần thành sức mạnh.

Lần thứ nhất ông Long thấy sự công bằng đồng đặc dám bước vào nhà ông.

Ông cười. Nhưng ông sợ.

Ông sợ, nên ông đem toàn lực ra nghĩ mưu. Trong túi người dân ông phương phi này không phải chỉ có tiền.

Túi ông còn đựng một nghìn lẻ một thau phuơng quí kẽ.

Nhã nhặn như một người thành thực, và thiết tha chu người giàu tình cảm, mặt ông trong giọng nói và giọt lệ dưới hàng mi, ông có sức làm siêu lòng những người bị ông lợi dụng.

Nhưng vô ích. Lòng họ không siêu.

Họ đã biết rõ ông rồi, và hiểu nghĩa đen những câu ngọt ngào và những cử chỉ mềm mại.

Họ bảo nhau lui gót.

Để đợi cho cán cân không chênh lệch quá. Nghĩa là đợi cho tuy béo tốt, nhưng một cái thân thè ông Vũ không nặng hơn ngót hai chục thân thè con nhà văn.

Sau cái phút gay go ấy, ông Long ở lại một mình với ông Long.

Nếu có cái máy ảnh nào chụp

được rõ tâm tư, và lúc ấy chụp được tâm tư ông Long, thì khi rửa ảnh ra, người thợ ảnh hẳn là người đầu tiên bị khiếp dám.

Nhưng không có thứ máy ảnh kỳ diệu ấy, nên điều mà người ta biết được là ông Long nhất định cương quyết không nghe lời yêu cầu.

Tặng tiền nhuận bút ư ? Có道理 nào.

Hai tiếng công bằng là hai tiếng khiếp nhược.

Nếu bọn kia còn viện đến những lẽ đáng ghét ấy thì ông đã có phép.

Đây này.

Ông giờ sô kẽ toan ra.

Anh này còn nợ chàng này.

Anh kia đã va y chàng kia...

Được lắm. Ông sẽ kiện để đòi nợ và để thấy họ không trả được. Họ có một sự kém cỏi rõ rệt : họ nghèo.

Nhưng chử ngờ, cả đến ông Long cũng không học thấu.

Các nhà văn không sợ lời dọa kiện. Trong tình thế nguy bách, họ càng thêm đồng tâm.

Và tình thế cứ găng mãi trong mấy ngày.

Và sau cùng... « Được, ta hãy nhượng bộ lúc này... » con người da mưu kia dáo nhả thêm ít phân trăm nữa cho những người đã bán cho ông bao nhiêu huyết hân.

Thế là việc thành òn thỏa.

Bọn nhà văn đã đại thắng. Và người buôn óc đã bụi đi một ít viên trong số gạch ngói mà ông dùng để xây thêm một tường nhà.

Lêta

Institut de Magie d'Extreme-Orient
Viễn-Dong Áo-thuật viễn



Bản viện có trên 5.000 áo thuật, bảo tàng rành rẽ, hoặc lớp gánh hát, hoặc học để làm quang cáo cho các hiệu buôn, học để giúp voi các đám lộc, đám cưới... v.v...
Ai muốn đăng chương trình xin định 2 xu tem. Sách đã xuất bản dạy 65 trò thuật rành rẽ, giá 6.500 (Thien Opis trước) Thoth, mandat hay tem gửi cho:

Professor NGUYỄN THÀNH LONG
Bite ple N° 28 Cholon (Cochinchine)

1) Đó là những tên ký dưới bức tối hân. Ký sau một cuộc đối thoại là sự đồng tâm trong bọn người cầm bút. Nhưng sau khi ký tên, ông Lê-vân-Trương rút tên ra. Ông rất ưa để chạy về trong thành với ông Long. Không phải là ông có ý phản phúc đầu. Ông theo triết lý sức mạnh đây.

Khíp hoàn cầu nay mới có CỨU - CẤP KÝ - PHƯƠNG

Sách cũ trên một ngàn hai trăm bài
thuộc ria là phép huyền bí, vừa là cách
chữa bệnh rất vui vẻ.

Phái mua trước: mới có

Mỗi quyền giá 20.00

Tờ ngày nay thuộc Thượng-Bắc được
phát khai trường trưởng thuộc Thượng-
Bắc, được giao thiệp với hàn hết các danh
y trong hải nội và đã chẳng quản công
phu cho tim kiếm và khảo cứu ở hàn
mọi nơi, ở trong các sách. Nay hàn đã
hoàn bị thành ra một tập Cứu Cấp Ký
Phương mà đã vạn raga của vạn.

Chẳng muôn giờ làm một bảo vật riêng
một nhà, chẳng tôi dự định cho ta ra
để chung hiển kháp mọi gia đình.

Cứu Cấp Ký Phương không phải là
xem trong chỗ lát như tiêu thuyệt hoặc
một luận đùa gì, nó là một quyền sách
tela lau phái có trong nhà để bảo vệ sự
hết chát của thần chết lâm ra.

Xem Cứu Cấp Ký Phương, quốc dân sẽ
rõ cái công trình vĩ đại về cách khẩn cứu
máu nhà thuộc Thượng-Bắc đã lâm, và biết
được cái lòng hiếu sinh của đồng Thượng
Bắc đã truyền thụ cho người ta những
phương pháp cứu mệnh thần kỳ đó.

Sách này soạn ra công phu nhất ở
ông Lê ngọc Vũ, ca Cử nhân Lê
mạnh Phan, Cụ Tú tài Trần binh Quan. Có
một số phái bằng ngayen ngữ sét đe iqa.

Hết anh chí em quốc dân ! Nếu anh chí
em nghĩ rằng nhà mình các em già nhiều
khi bị ngã bát tát, các trẻ em và già người
phải kinh, phải tiền, cát tát mìn và tát tát
phải các tát tát, các tát dò ám để các em
nhập cổ độc. Hơn nữa còn gặp những khi
bị rắn độc cắn, chó đai cắn, say raga bất
tinh... (Còn rất nhiều bệnh nạn khác nữa).

Sách chia làm nhiều loại chữa bệnh
khác nhau, xếp đặt có thứ tự, có mục
lục rõ ràng, khi tìm tới bệnh gì, cách
sửa thế nào, đe sách ra tá thang ngay.

Cứu Cấp Ký Phương có cái đặc tính
chữa cho người ta chỉ mất năm ba xu,
một cái hảo, hoặc chỉ dùng píep huyền
bi không mất một xu nào. Thực là
huyền diệu không tái nào kè hết được.
Khi Cứu Cấp Ký Phương mua về tay
sách ngát, các ngài sẽ hiểu rõ nội dung
của ấy quí không có giá nào mà đón cù.

Cứu Cấp Ký Phương có trên một
ngàn hai trăm bài vừa là phương thuốc,
và là phép huyền bí để chữa bệnh rất
công hiệu (khoa học cũng chẳng hiểu
ngayen nhân phép huyền bí nay). Nhiều
bài nói là của vua Kinh-dương Thủ-Phù
mà Dương-tôn-chung-quán cấp được (Tựa
này doang dường, nương tái tinh ở cách
nhà bài tài có sự thay đổi nhanh).

Ai muốn có sách Cứu Cấp Ký Phương
phải mua trả tiền trước, 2000 một quyền
(0 xu thêm 0p20 trước gửi). Hạn nhận tiền
muối sau từ nay đến 5 Juin 1939. Bắt đầu
từ 6 Juin sẽ cho in, giá trên giấy tốt, giấy
trong ngoài 300 trang). Chỉ in đúng số
người nói mua. (Vì sách in dày và công
phu nên ai mua trước mới baba, xin quốc
dân lưu ý thư).

Tuy tú và mandat xin đe cho :

Nhà thuốc THƯỢNG - BỨC

15 Mission — Hanoi

Việc tuần lè

(Tiếp theo trang 5)

Trung-Nhật chiến tranh. — Quân
Tân phản công rất thắng lợi, đã lấy lại
được nhiều thị trấn, tiến đến gần thành
Nam-xương và phá được phòng tuyến thứ
nhất của Nhật ở phía ngoài thành Quang
Châu. — Mỹ sắp bán cho Tân rất nhiều
máy bay và khí giới. — Nhật hiện
biết nhiều quân nhu, trái lại, các thủ
quân khí của Tân tăng lên gấp bội.

Số tiền công chức phải trả khi
nằm nhà thương, theo một nghị
định mới ban hành, như sau đây:

Lương hàng năm 1.540 đ., phải trả
mỗi ngày 1d.40; lương từ 1.321 đ. đến
1.510 đ. phải trả 1 đ. 20; từ 1.141 đ.
đến 1.320đ. phải trả 1đ. từ 921đ.
1.140đ. trừ 0đ.80; từ 761đ. đến 920đ.
trừ 0đ. 60; từ 601đ. đến 760đ. trừ
0đ. 50; từ 300đ. đến 600đ. trừ 0đ. 40;
dưới 300đ. trừ 0đ. 20.

Tiền trả này không được quá giá tiền
một ngày nằm trong nhà thương.

Đức Bảo-Đại và Hoàng-Hậu sắp
qua Pháp. Cuộc ngự du (— chưa định
vào ngày nào) — sẽ chia làm hai phần: Đức
Bảo-Đại sẽ đi phi cơ có quan hộ giá và
ông Nguyễn Huỳ-Quang; Ngài Nam-
Phuong và Hoàng-Thái-Tử cùng hai
Công-chúa sẽ ngự tàu thủy, có ông
thượng thư Phạm Quỳnh hộ giá.

Tăng thuế dân thành phố Haiphong. — Kỷ hối đồng hành phố vừa
qua đã dự định: đánh thuế đèn và nước
mỗi người 2đ.00, dù là người ở ngoại
đô thành phố không được: huống đèn
điện và máy nước; tăng thuế cư trú từ
2đ. lên 3đ. (ai không lấy thuê ở Haiphong
trong tháng được 20đ. bay đóng môn bài
trên 6đ. (phải đóng thuế cư trú, nhưng
được miễn thuế đèn và nước.) tăng
thuế thuê trach 1 phần 100.

250 tạ xe đinh công. — Vì thời
giá thực phần đất đỗ nên cách đây
chừng 2 tuần lễ, thợ xe ở Haiphong và
Hanoi có xin cùng chủ tăng công cho mỗ i

CABINET D'ARCHITECTE
NGUYỄN - CAO - LUYỄN
HOANG - NHƯ - TIẾP
Architectes diplômés P.L.G.I.
Angle Rues Richaud et
Borgnis Desbordes — Hanoi
TÉL. 878

mạch gỗ chưng vôi, bá xà, nhưng nhiều
chủ không chịu nén dây cá chưng
150 người thợ ở phố Phúc-thảo và 100
người ở các Lò-sú và Bắc-ninh đã
ngủi việc Việc điều đình giữa chủ và
thợ vẫn chưa có hiệu quả.

Tin thể thao. — Về bóng tròn, Cao-
mén đã hạ Black-ký 5-3 chiếm cúp Robin
(— người ta nói Black-ký chơi hay song
Cao-mén đã thắng nhì về lỗi chơi ngò).
Về quần vợt, Fong đã hạ Bình, đoạt
chiếc vô địch Đông-đương.

HỘP THƯ

Ông Vũ dâng L (Hà tĩnh). — Hình
như vé của ông là vé cờ.

Ông Tala (Nam Định) — 1) Có. 2)
Không hiểu đoạn sau. 3) Cám ơn.

Các ông Ng. Đ. N., Ng. Đ., Ng
Ch. (Hanoi) — Các ông có duyên
hơn những người có duyên nhất
gần đúng sự thực) Cám ơn.

Cô L. H. (Hué) — Vàng. Hai câu
ấy là: Tôi tôi với, và Bác bác trêng.

Các ông Vũ d. V. (Phi-Quảng), và
Đức Hanh (Bến-thủy) Gửi bài hay
hơn.

Ông Ng. Hàng Ph. — Y kiến hay
đấy. Cám ơn.

Cô Văn Văn — Tên của cô ngô
ngô hinh cũng như bức thư. Chúng
tôi nghĩ đến điều đó rồi, vẫn vẫn;
sẽ có nhiều điều đẽ, thơ ca, bài hát
vui v. v. và cảm ơn cô v. v.

Bà M. (Hanoi) — Xin miễn trả lời
riêng. Chúng tôi lấy vui vẻ vì
thượng sách.

Ông Phùng Quang V. (địa chỉ nói
mô) Ông trốn đâu thì cho tôi biết.

Những bạn gửi câu chuyện về Lê-
Thiền — Cố tình nữa đi, gần hay rời đó!

Cô V. N. (Haiphong) — Đã nhận
được những nụ cười.

Ông Tú Mèm (Hanoi) — Xem câu
ấy thì biết lần này Tú thực mềm
tuy lúy.

Ô Tài Ba (Hanoi) — Sẽ có. Cám
on lời nhắn nhủ. Câu đối không
xứng với tên.

Ô Lê-bá-Ôn (Hanoi) — Không
xuôi tí nào.

Ngày Nay có nhận được của
hội Ánh Sáng nhờ đăng một
bản trình bày kết quả cuộc
Chợ phiên Ánh Sáng, nhưng
vì gửi đến chậm quá, nên
phải để lại số báo sau.



Những cách xã giao chúng ta phải cần
biết để trong lúc giao thiệp tỏ ra
con người có học thức và lễ độ. Một
cú chỉ, một dáng điệu, một lời nói
cũng đều có thể tỏ ra cho mọi người
biết rằng mình lịch sự hay không.
Trong mục này Ngày Nay sẽ đăng
những điều cần thiết rất thực
mà ai cũng nên biết khi giao thiệp
trong xã hội.

Bạn bóc một lá thư trong khi
đang nói chuyện với khách; bạn đã
phỏng đoán sự quan trọng của bức
thư khiến bạn có cái cử chỉ áng ?

Nếu đúng, bạn có xin lỗi trước
khi xé thư không ?

Hiểu người vẫn cứ nhất định
đem con trẻ — có khi còn ăn ngứa
— đến rạp hát hay chiếu bóng, dè
chúng khóc rầm lên những lúc cần
yên lặng. Họ có biết thế ta làm phiền
đến người khác? là tố rằng mình bắt
lịch sự không ? (Không kẽ tích hụt
hay phim ảnh có thể có ảnh hưởng
xấu đến con trẻ).

Trong một tiệc trà, ta muốn ăn
chiếc bánh nào thì cầm lấy chiếc đó,
chứ đừng mó tay múa mè vào tất
cả dĩa bánh: không có cái cử chỉ
nào thiếu lịch sự bằng.

TÂN-LANG

Tối thứ bảy 29 Avril 1939
tại nhà Hát Lớn Haiphong

(trước định vào 15-4-39)

Tất cả Hanoi văn-chương, Haiphong
và các vùng lân-cận tri-thức: Kiến-an,
Quảng-yên, Hải-truong, Hongay, Uông-bi,
v.v... v.v. sẽ hội họp tại nhà Hát lớn
Haiphong, để thưởng thức một vở kịch:

HAI NGƯỜI TRỘ HỌC

của Đại-Thanh, Lan-Son dàn kịch cờ
võ cho một ban kịch toàn ban trai sút
sáng và học thức; với: Lê-Thương,
Binh-gia-Mạo, Maria Hiếu, Lê-đại-Thanh,
Trần-quang-Đinh, Kim-Nhung, Thành-
Hương bồi đắp một công cuộc hoàn toàn
cố tình cách nhau đạo và xã-hội, gây
quỹ hội:

TRUYỀN BÁ HỌC QUỐC NGỮ

Xin chú ý: Ánh các tài tử đã chung
bầy tại hiệu ảnh Saigon Photo,

Tôi đã về Hanoi ...

Sau khi đi thăm các bạn đã theo học Gồng Trà Kha ở Hué, Saigon và đi Cambodge học thêm ít nhiều
mời lạ, vậy xin bá cáo để các bạn đã học Gồng của tôi nên tôi mà học thêm Trung-Luyện và xuất sứ
luôn thế

MẤY LỜI CẢM TẠ — Trong khi tôi ở Hué, ông Thái quang Cương đã cho mướn căn nhà, ông Trợ
Khoa đã đưa đi xem các lăng, các bạn Võ-sĩ Vĩnh Cửu, Bửu Đinh đã tới thăm tôi.

Ở SAIGON, ông Điển Chủ Phước đã tiếp rước tôi và cho mướn xe hơi về Bắc. Ở Phnom-Penh ông
Phan Trần Văn đã lưu tôi tại nhà. Còn xin khát các bạn ủ Lục Tỉnh, ông Cao hồn Cơ. Ở Học Mon, Lê
hữu Đặng ở Rạch Giá, Trần Khuê ở Quảng Ngãi, ông Moh amed Ibrahim ở Quinhon có viết thư mời tôi

nhung vì bận quá, xin để đến lần sau vào khoảng tháng 7 này. Trong khi đi tôi có nhận nhiều tên tuổi các ông, bà nhờ đoán số máng và lấy
bùa chiêu tài độ 5 hòn nữa xin gửi dù. Tuy rằng tôi mới & Cao Mèn về nhưng giá học phí vẫn như trước: Học Gồng Trà Kha lối hầm thu
3p00. Bùa yêu nhân đạo, thương, chiêu tài (luyện sẵn, 3p00 Xem tướng tay, tướng mặt, tướng chữ 1p00. Thư từ và mandat xin để tên;

(Viết thư hỏi han kèm cờ Op 06)

Đòi tem mới lấy tem cũ

Cần mua một giá rất cao tem Đồng-dương (thứ to và thứ nhỏ) đã đóng dấu rồi. Cần nhất tem phải không rách. Ai có những tem ấy gửi về tôi sẽ hoặc mua, hoặc gửi đổi trả lại bằng tem Đồng-dương còn mới để đổi thu.

Thơ đề :

Ng - k - Hoàn
47 Rue Blockhaus Nord, Hanoi

Docteur

Cao Xuân Cảm
de la Faculté de Paris

CHUYÊN TRỊ :
BỆNH HOA LIỀU và NỘI THƯƠNG

Khám bệnh tại :

153, Henri d'Orléans — Hanoi
(Phố cửa Đông, cạnh Hội Hợp-Theta)

Sách « Nói chuyện nuôi con » của
bác-sĩ làm cố bán tại hiệu Nam-
Kỳ, phố Bờ-hồ, 17 Francis Garnier,
Hanoi. Giá Op.35 một quyển

Món ăn đặc sắc của Hanoi
là CHÀ CÁ

CHÀ CÁ ĐẶC SẮC NHẤT LÀ
CHÀ CÁ ANH VŨ
ở số 37 Hàng Dầu — Hanoi
Sau đền Bà Kiệu (Bờ Hồ)

Thứ bảy, Chủ nhật có bán
THỊT CĂY HƯƠNG

Đòn coi

Dưới mắt tôi

Phê bình văn học
Việt-Nam hiện tại
của
TRƯỜNG - CHÍNH

Giá 0\$50

Hồi tại các hiệu sách lớn

Rượu Cát Nhát

MARTELL

là thứ rượu đã nổi tiếng
từ 200 năm nay

ĐẠI LÝ ĐỘC QUYỀN

L. Rondon & Cie Ltd Bđ. Đồng Khê HANOI

Đòn hen

(Tiếp theo trang 19)

hè bị bạn Tam Sơn thu được một số nào. Bỗng Thời thế đã đăng rất rõ những việc khám phá của anh, những việc mời điều tra được của em, và, hiện bây giờ đang chạy số sau cùng, sẽ cho công chúng hiểu những trường hợp rất lạ lùng khi bạn Tam Sơn bị sa vào lưới pháp luật.

CHƯƠNG HỨ XII và cuối cùng

Chương này rất ngắn.

Vì soạn giả tưởng không cần rườm lời để kể những việc phụ. Những mảnh mồi bí mật đã gõ hết sau những lời (và soạn giả chép rất van v合约) của cô nữ phóng viên

KẾT QUẢ

CUỘC THI ĐÒN HẸN

Cuộc thi kết thúc truyện « ĐÒN HẸN » cho chúng tôi thấy một sự phong phú không ngờ trong tri tưởng tượng của bạn đọc. Bài thi có thể gọi là rất khó. Cuộc chơi vẫn đặc biệt này ở đây thực đã được các bạn nâng lên tới bậc trang trọng của một cuộc thi văn chương. (Có thiên đó là thử văn chương phóng túng về loại truyện trinh thám).

Chúng tôi lại nhận thấy phần lớn người dự thi thuộc về phái phụ nữ, và những lý luận của các bạn không thiếu gì về tài tình. Các bạn (cô Minh Trang Saigon) kết thúc truyện bằng một đoạn rất dị thường: Lê Phong và Mai Hương cùng theo đảng Tam Sơn và từ đó trở nên một đôi bạn sống ngoài vòng pháp luật. Một bạn (bà Trần Thiệu Bằng, Thành hóa) đề cho Lê Phong yêu người nữ đảng viên Tam Sơn và sau cùng mời biết đó chính là Mai Hương: tình tiết hơi ngoa, nhưng tác giả cũng biết sai khiếu những cách đột ngột. Hầu hết các bạn gái khác đều cừu Lê Phong ra khỏi nơi giam cầm bằng một bạn người xông đến, người của nhà báo Thời Thế, của sở mật thám, hoặc những người của cả hai bên. Trong số mười bốn vở dự thi của nữ độc giả thi có đến tám chín vở giống nhau: Lê Phong gặp Mai Hương, trốn ra một cách dễ dàng cùng với người deo mặt nạ làm nội ứng.

Có lẽ vì bài thi khó quá nên kẻ cấm nữ độc giả, chúng tôi chỉ nhận được có hai mươi một vở thi. Ngoài ra có những bức thư của các bạn không dự thi nhưng cũng có cái

Mai Hương.

Mai Hương lúc đó sung sướng, vì thấy Lê Phong bằng lòng công việc của cô. Cô sung sướng vì thấy anh không động lòng tự ái. Đó là một chứng cứ quý báu mà cô phi bao nhiêu tâm lực mới được thấy trong giây phút này. Cô thấy rằng: Lê Phong coi sự đặc thắng của cô cũng như sự đặc thắng của chính anh. Phải có một cảm tình có tính cách thế nào mới rộng lượng được đến thế.

Cô cảm động nhìn Phong bằng đôi mắt... không thể tả được, hay nói cho đúng chỉ có người biết yêu nhau mới tả được. Phong không tỏ ra thái độ lạnh lùng như trước đối với tấm tình kin đáo của cô.

Một tiếng cười sáng sủa bỗng đưa vào. Càng với tiếng cười, một thêu nữ lạnh lẽo bước vào, cái đầu

trước Lê Phong một cách lè Phelps. Nhưng nếu ai nhìn kỹ thi sẽ thấy một ý tinh nghịch chế riêu long lanh ở khéo mắt cô. Cô cười:

— Chào ông Lê Phong, hẳn không phải giới thiệu tôi với ông, vì ở Mĩ Mây tôi đã được dịp diện kiến ông... Lúc ấy ông sợ tôi hơn bây giờ vì tôi là một nữ đảng viên của Tam-sơn... một con đàn bà tinh quái...

Cô đề một tập báo chí lên bàn và gọi Mai Hương đến:

— Chị lại đây em hỏi nhỏ... xin lỗi các ngài một phút nhé.

Câu hỏi nhỏ của cô khiến cho Mai Hương hơi đỏ mặt và nhìn trộm Lê Phong.

Tại sao?

Đó là một điều bí mật, mà các bạn ta khám phá ngay được.

THỂ LỤC

trong. Người thiểu nữ là em ruột Mai Hương và lai chinh nhờ có cô này nên Lê Phong mới được người deo mặt nạ lọt vào trong đảng để cứu. Người thiểu nữ số dì ở đó được vì cô ta có khuôn mặt giống với người con gái chủ trương Tam-sơn..

Hai vở này giữ hai giải ngang nhau, mỗi giải năm đồng và thêm một năm báo.

Giải ba (một năm báo và các sách giả đồng hai đồng) về tay một ban... đồng tri. Vì tác giả vở được giải này không ký tên dưới đoạn truyện của mình. Ông kết thúc truyện bằng cái chết tinh cờ và oan nghiệt của người thiểu nữ bí mật. Người thiểu nữ lúc sắp tắt nghỉ mới đưa tay lên rút cái lằn da hồng hào trên mặt đì: đó là cái mặt nạ bằng cao su (!). Và lúc ấy Phong kích ngạc nhận ra chính là Mai Hương.. Lời sau cùng của Mai Hương là khuyên Lê Phong vào đảng Tam Sơn, thay cờ đì.. lam kẽ cướp. Sự ngoa ngoài ấy làm cho câu chuyện hơi có vẻ buồn cười. Xin ông bạn đồng tri cho biết tên và địa chỉ ngay. Về của ông bắt đầu từ câu: « Phong chưa hết ngạc nhiên thì cánh cửa mở toang, Thường hốt hở hốt hải chạy vào vừa thở vừa nói.. » và kết bằng câu: « Càng lắc ắt bọn mặt thám ở nhà hầm chui lên cùng Phong dùng thẳng người gác tag chào linh hồn người xấu số bag vé cát Nai Bản (!) »

Ba giải sau tăng: Bà Ngọc Quỳnh, Văn Phố (?); Ông Minh Thức, phò chợ Hôm (Hanoi) và Ông Mặc định Đức (cầm thủ nhất trường Thủ Đức).

NGAY NAY

Rentrée des classes

Vous trouverez à l'I.D.E.O. tous les articles scolaires nécessaires à vos enfants

Articles de bonne qualité leur donnant le goût du travail.

Articles « RÉCLAME » vous permettant de faire des économies :

Cahier de Brouillon « RECLAME » 100 pages	0\$12
Boîte de 100 copies doubles, beau papier	1.80
Ramotte de 100 — quadrillé multiple	1.00
Plumier laqué, couvercle chromos	1.05
Compas sur panoplies : 15 et 4 pièces	0\$65 — 0.48
Compas plats nickelé reversible double usage	1.18
— — — en pochette	2\$85 — 2.20 & 1.55
Nécessaire scolaire 4 pièces pochette cuir	0.52

Catalogue des articles scolaires sur demande

L'I.D.E.O.

LIBRAIRIE - PAPETERIE — HANOI - HAIPHONG

RƯỢU CHỒI HOA - KỲ

Các bà sinh nở muốn khi ra cữ, được đỡ da, thâm thịt, mạnh khỏe như thường, không lo té thấp, sùi lại được ngay. Các bà Rượu Chồi Hoa-Kỳ thì không lo ngại gì hết. Rượu Chồi Hoa-Kỳ này trị được nhiều chứng rất giỏi là : Sinh nở, té-thấp, thê-thao, đau lưng, đau móm, đầy bụng, đau bụng, chân tay mỏi mặt, tim thịt, sao gan, bị đòn, bị ngã chảy máu, đứt tay, cảm hàn, cảm thử, ròa đều khỏi khỏi, biến biến rõ ràng. (Ai muốn mua xin cứ hỏi ở các nhà Bác-ly) Phòng Tích « CON CHIM » ở khắp các tỉnh Trung, Nam, Bắc-ky, Cao-Mèn, Laos.



RƯỢU CHỒI HOA - KỲ
Hộp lớn : 150 grs brut : 5.000
Hộp nhỏ : 80 grs : 3.000

Sữa

NESTLÉ
Hiệu Con Chim

SỨC MẠNH CỦA TRẺ CON
BAO THẦU CHO CHÍNH PHỦ PHÁP



Hội xin không mất tên quyền
sách dạy cách nuôi trẻ của
bác sĩ Vidal soạn ở hàng
NESTLÉ, phố Paul Bert, số 55
— HAIPHONG —

Sâm Nhung Bách Bồ Hồng - Khê

Lấy tinh chất & cơ quan sinh dục của các loài vật rất mạnh mẽ luyến với Sâm Cao-ly, Lộc Nhung cùng với các vị thuốc bồ quý giá, nên dùng nó dǎo ngay đến thận và bộ máy sinh dục của người ta làm cho trẻ lại, khỏe ra như người được tiếp hạch, sinh ra nhiều Huyết, ăn ngon miệng, ngủ yên giấc, tinh thần minh mẫn, bền trí nhớ lâu, đại tiện nhuận, nước tiểu trong, khỏi đau lưng, bốc hỏa. Các ông dùng trong 2 ngày sẽ thấy tráng dương cổ kinh, tinh đặc, trong khi phòng sự không thấy nhoc mệt. Nếu ai có bệnh di tinh, lãnh tinh, nhiệt tinh, mộng tinh cũng khỏi. Đàn bà dùng được huyết tốt, kinh điều ; bà nào có bệnh kinh nguyệt bất điều sinh ra các chứng đau bụng, đau lưng, bốc hỏa, ra khí hư (bach dai ha) cũng khỏi. Bà nào nuôi con thi tốt sữa, có chữa thi khỏe thai. Các cụ già đau lưng đau móm mệt, kém ăn kém ngủ hoặc có bệnh ho, bệnh thở dùng cũng khỏi cả. Trẻ con dùng thuốc này sạch cam sài, bồ tát, tiêu thực. Nói tóm lại tất cả nam phụ lão ấu, nếu ai cần phải bồi bổ sức khỏe thi không còn có thể thuốc bồ gi hay bằng thuốc Sâm Nhung Bách Bồ Hồng Khê này. Thuốc thơm ngon dễ ăn ; các ông dùng thử bao sáp vàng, các bà dùng thử bao sáp trắng. Mỗi ngày ăn 2 viên vào 2 bữa ăn sáng và tối, trẻ con mỗi lần ăn nửa viên nhai chiêu với chén nước chè. Mỗi hộp giá 1p.00.

Thuốc Hồng - Khê số 47

Thuốc « Tràng Dương Kiên Tình đại bồ thận Hồng-Khê » số 47 chế bằng Hoàng-hoa ngũ-phiếu, Hải-cầu-thận, Tần-quảng, Sâm Nhung với các vị thuốc vừa bồ vừa ngon. Giúp cho sự giao hợp được theo ý muốn. Giúp cho người dương sự yếu, « bất lực », liệt-dương » được mãn nguyện, dễ thụ thai. Làm cho người vô tình lãnh đạm trở nên người da trơn vui vẻ. Sau khi dùng thuốc này 6 hay 12 tiếng đồng hồ, có hiệu quả hiển nhiên. Muốn chứng cho những lời nói trên đây, các ông các bà dùng thử một gói 0p.25, sẽ thấy phòng sự mạnh khỏe lâu bền gấp mấy lần khác và sau lại thấy tinh thần minh mẫn không mệt chán nhoc mệt. Thuốc này chuyên trị bồ thận, kiên tình, sinh kh', chữa liệt dương, bệnh tinh mau xuất. Mỗi chai lớn giá 1p.00. Mỗi gói dùng được một ngày giá 0p.25.

Thuốc « Cai Hồng - Khê »

Không chọn lân chất thuốc phiện (nhà Đoan đã phân chất), nên ai cai cũng có thể bồi hàn được mỗi ngày hút một đồng bạc thuốc phiện, chỉ uống hết hai hào thuốc cai là đủ không phải hút nữa vẫn đi làm việc như thường, thuốc viên 0p.50 một hộp, thuốc nước 1p.00 một chai. Nghiên nhẹ chỉ hết 1p.00, nghiên nặng hết 5p.00, 3p.00 là bồi hàn được, nếu sao nhời, xin trả lại tiền gấp đôi.

Thuốc phong tinh Hồng - Khê

Gióy thép mà bước ngang trời ! Thuốc Hồng-Khê chữa những người lảng lơi ! Hai câu Sâm truyền này, ngày nay quả thấy trong nghiệm, vì kể đến Hồng-Khê thi ai cũng nghĩ đến thuốc lâu và thuốc giang-mai ; ai bị lậu không cứ mời bay kinh niêm uống thuốc lâu Hồng-Khê số 30, mỗi hộp 0p.60 cũng khỏi rút nọc, ai bị bệnh giang-mai không cứ về thời kỳ thứ mấy, mời hay đã nhập cốt rồi, uống thuốc giang-mai Hồng-khê số 14 cũng khỏi rút nọc một cách êm đềm không hại sinh dục (mỗi hộp giá 0p.60) nên khắp các nơi đâu đâu cũng biết tiếng :

Nhà thuốc HỒNG-KHÊ 88, Phố Chợ Hôm, Hanoi (Roule de Hué)

Lem mạch cho aon, bắc thuốc chán, và có hơn 100 món thuốc hoàn, tán, cao, già truyền và kinh nghiệm, chế sẵn đóng hộp, đóng chai theo phương pháp Âu-Mỹ bán khắp cả nước Nam, bán sang cả Tây, Tàu, Ái-lao, Cao-mèn, chữa đủ các bệnh nguy hiểm người lớn, trẻ con. Bệnh nào thuốc ấy, và đơn chí rõ cách dùng và với rõ bệnh căn, hết rất ít tiền mà bệnh mau khỏi. Các thử thuốc của nhà thuốc Hồng-khê tại Hội-chợ Haiphong năm 1937 được quan Toàn-quyền và quan Thống-sử ban khen, các báo Tây, nam-tô-lời khuyến khích, được thưởng « Bội Tình Vàng » và được « Bằng Cấp Tối Mạnh » tại Hội-chợ Huế. Kỳ đầu tảo công nghệ, kỹ thuật tại Hội-chợ Hanoi 1938 được quan Thống-sử ban khen và được thưởng « Bội Tình Vàng ». Có biếu 2 cuốn sách thuốc : « Gia-dinh Y-dược » và « Hoa-Nguyệt Cầm-Nang ». Khắp các nơi đều có Sâm-ly, mua thuốc Hồng-khê xin nhận ký dấu hiệu Phật 12 tay.

Thuốc bò hạch

Vạn - Bảo

của giáo - sư TRẦN-PHÚC-SINH, trường Y-học Nam-kinh

Chuyên trị : Các nội hạch làm việc không điều, nên thản-kinh hé mắt điều-hòa, con người không thể tự-chủ những ý muốn, rồi sanh ra đồi tánh

Trị các chứng say-nhược về tinh-dục của đàn ông và đàn bà. Say-nhược về sự phát-dục, sự bần tĩnh. Trị sự lanh-dam về phòng-dục của đàn bà. Đem lại cái « cực-diêm khoái-lạc » cho những người trọng tuổi, bởi những nội-hạch của họ bị thiếu chất « DƯƠNG - HUYẾT - TINH ».

Trị các chứng đau mỏi xác thịt, đau lưng ủ tai, bài oái gân cốt, vì phòng sự vô chừng, hoặc vì thuở nhỏ chơi bời vô độ. Thuốc VẠN - BẢO là sự tổng hợp các tính-chất quý của động-vật, đem bồi bù những nội-hạch cho nhân loại. Tăng chất « Dương-huệ-tinh » cho óc, cho thận, trung-dai của đàn ông và будущее trường của đàn bà.

Thuốc VẠN-BẢO làm cho đàn ông lớn tuổi lấy lại cái sức mạnh như hồi niên thiếu, làm cho đàn bà lớn tuổi có lại cái sắc đẹp, da hết nhăn, thịt săn, và nở v.v..

Thuốc VẠN-BẢO có đủ lanh-chất khêu động, làm sống dậy những tế-bào tã ủ-rũ khổ héo của những người già héo, rồi làm cho tươi trẻ lên. Nhơn đó con người đang phiền muộn, chán ngán, cảm thấy sống lại cảnh đời vui vẻ, ân-ái mặn nồng, siêng làm việc, thích phẩn đấu.

Khi mua nên nói rõ thứ đàn ông hay đàn bà.

1 hộp dùng 10 ngày 4p.00 1 hiệp là 4 hộp 15p.00

(Gói lanh hóa giao ngắn)

Tổng phát hành phía Bắc : **VẠN HÓA**

8 Hàng Ngang HANOI

Tổng phát hành miền Nam : **VÔ - ĐÌNH - DÂN**

523 Marins Cholon, và các phân cuộc

Hai nơi trên đây có trữ 3 thứ thuốc có danh của Phục-Hưng Y-Quán là thuốc Ho, Điện-kinh và Cố-tinh, mỗi hộp 1p.00



Trẻ con đứa bõn mặt gành.

Ngoài khơi có chiếc thuyền lín trôi ngang.

Nước xanh mây bạc cát vàng,

Ria ai rảo bước bèn dâng song song,

Có chàng uống thuốc CỦU LONG,

Vô định Dẫn hiệu được phỏng bắn ra.

Tiếng đồn « sanh phạt tại gia ».

Thuốc CỦU LONG HOÀN có bán tại :

hàng VẠN-HÓA, 8 Hàng Ngang — Hanoi

Các tỉnh đều có đại lý

Vị cứu tinh của các bệnh nhơn
HOA LIỀU và **PHONG TÍNH**

là

SƯU ĐỘC BÁ Ứ'NG HOÀN SỐ I

Chuyên trị tận gốc tuyệt nọc các chứng bệnh phong tinh như : Lâu, Tim la, Dương mai Hạch xoài, Cót khí, Sang độc v.v... chàng luận là lâu, mau, đau cho độc nhập cót đi nữa thuốc SUU ĐỘC BÁ Ứ'NG HOÀN cũng tòng lời gốc độc ra đứt tuyệt, khỏi cần trừ càng không hại sanh dục, không hành bệnh nhơn.

Mỗi hộp uống 4 lần, giá 150

Nhà thuốc **ÔNG-TIỀN**

11, Rue de la Soie, Hanoi