

NGAY TAY



NĂM THỨ TƯ — THỨ
BẢY 21 OCTOBRE 1939,
SỐ 184 — GIÁ 0\$10.
TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ :
80, ĐƯỜNG QUAN-
THÀNH - GIẤY NÓI 874



— Này mình, ngồi chỉnh tề lại, vượt lại đường ngồi cho ngay ngắn. Cái thằng kia tôi coi bộ có vẻ nhà báo lắm đấy, độ này chả có gì nói, nó đến vẽ chúng mình đang báo cũng nên. Mình để nó nêu những điều bộ dơ dác thì còn ra cái con tườu gì nữa!

nhất	1000
200p.	12c và
	nông
100	605.0
tiền ngoại	đ
lưu, tại s	

LU'ÔNG NGHI BỔ THÂN

LE HUY PHACH

Trong số 100 người đàn ông, ở thế kỷ này, thì có đến 90 người có các bệnh ở thân. Bại thận: đau lưng, mờ mắt, ù tai, rức đầu, tiểu tiện vàng, tinh khí loãng... Hoặc sinh ra mộng-tinh, di-tinh, hoạt tinh, liệt dương... Hoặc những người vì thủ dâm mà sinh ra tư ngược, hay đánh trống ngược, di-tinh, mộng tinh... Hoặc những người sau khi khỏi bệnh phong tinh vì uống phải nhiều thứ thuốc công phạt làm hại thận khí mà sinh ra đau lưng như bễ, ù tai, chảy nước mắt, hoa mắt, rụng tóc, rớt qui đầu...

Có các bệnh kể trên đều dùng « Lương nghi bổ thận » số 20 của Lê-huy-Phách các bệnh khỏi hết — sinh khí cố tinh, khỏi bại thận, khỏi di tinh, khỏi mộng tinh, khỏi hoạt tinh, khỏi bệnh liệt dương, chắc như vậy!

Lương nghi bổ thận số 20 của Lê-huy-Phách là một thứ thuốc bổ thận hay nhất ở xứ này. Giá 1p 00 một hộp.

Đàn bà bất điều kinh

Dùng thuốc Lê huy Phách hay nhất

ĐIỀU KINH CHỨNG NGỌC số 80 giá 1p 50. Các bà có bệnh bất điều kinh, khi lên tháng, khi xuống tháng, huyết ra tím đen, có khi ra khi hư nữa. Trong người bần thần mỏi mệt, kém ăn, ít ngủ, hoa mắt, ù tai, đau bụng khi hành kinh... dùng thuốc Điều kinh chứng ngọc số 80 của Lê-huy-Phách, kinh nguyệt điều hòa, tốt cho sự sinh dục, mau có thai nghén.

ĐIỀU KINH BỔ HUYẾT số 21 giá 1p 00 — Các cô kinh hành sai hẹn, tháng có, tháng không, da vàng, quầng mắt thâm, người nhọc mệt, dùng Điều kinh bổ huyết số 21 giá 1p.00, kinh hành đúng hẹn, da dẻ hồng hào, khỏe mạnh luôn luôn, tăng thêm vẻ đẹp.

Thanh niên cứu khổ hoàn

Trị tận gốc các bệnh Lậu!

Một thứ thuốc lậu hoàn toàn linh nghiệm, hay hơn hết thảy các thứ thuốc Tây, Tàu, Ta, đã có bán từ xưa ở xứ này. Thuốc này có đặc tính chữa các bệnh Lậu: không cứ là kinh niên hay mới mắc, tức buốt hay ra mủ, bệnh Lậu phải lại hay phải nhiều lần, bệnh Lậu có nhiều biến chứng nguy hiểm, bệnh Lậu ở đàn ông, đàn bà hay đàn bà có thai đều dùng Thanh Niên Cứu Khổ Hoàn số 70, giá 1p20, dùng được nhiều ngày, khỏi tuyệt nọc các bệnh Lậu. Thứ thuốc Thanh niên cứu khổ hoàn này hiệu nghiệm phi thường. Các ngài hãy hỏi những người đã dùng qua rồi sẽ biết.

Nhà thuốc LE HUY PHACH

19 Boulevard Gia-Long (phố Hàng Giò) — Hanoi

Khắp các tỉnh: Trung, Nam, Bắc, Ai-lao, Cao-mên đẩu đẩu cũng đều có đại-lý bán đủ các thứ thuốc của nhà thuốc Lê-huy-Phách



0.12 \$
 0.01 \$
 0.07 \$
 0.005 \$

0.12 \$
 0.01 \$
 0.07 \$
 0.005 \$

0.12 \$
 0.01 \$
 0.07 \$
 0.005 \$



TUYỂN BUON TẠI
 XU' AN - DÊ - RI

Biểu vé số Đông-Dương
và thi hành hạn đặc biệt từ nay đến 5 Novembre
Mua một biểu một

Nhà thuốc AN-HOÀ 20 Hàng Than Hanoi nức danh về khoa chữa bệnh Lậu, Giang-mai, Hạ-cam, Lê phũ, đần bà sản hậu phù và bệnh nghiện thuốc phiện lại mới nghiên cứu ra thứ thuốc lậu mù, công hiệu lạ thường nhất định đặt tên là « Thuốc lậu 1939 » bất cứ mới lâu, thật nhiều mù cũng chỉ 2 ngày thì sạch, dễ uống, không đau bụng đi ngoài, không buồn nôn. Muốn để hết thấy các bạn thanh niên biết sự lợi ích nghiêm cấp kỳ của thứ thuốc này, nhà thuốc nhất định thi hành lệ « Bán một biểu một » từ nay đến 5 Novembre. Vé to 1p 00, vé nhỏ 0p 60. Mua vé to biểu vé to, vé nhỏ biểu vé nhỏ. Sau khi dùng thuốc An-Hoa khỏi hẳn, bệnh nhân chỉ phải biểu lại nhà thuốc một bức thư khen kể rõ trước đã dùng những thuốc nào mà không khỏi sẽ được biểu một vé số Đông-dương.

Mấy thứ thuốc sau đây đều bán nguyên giá

Thuốc cấp cứu « Cửu Tiên Hoàn » 0p40 chữa bị đói, đói giết 15, 20 phút khỏi ngay. Nếu đói ra máu đặc hay loãng buốt phải dùng ngay thứ « Tiên huyết linh đơn » 0p50 với 1 hoàn « Cửu khê » 0p30 sau mấy giờ chỉ hẳn máu. Sau khi khỏi lậu nước giải có nhiều vân trắng giải loãn soạn, đói nóng, ăn độc gạo hợp lại dính vít quy đầu, bệnh như phục phát, phải dùng « Bạch chỉ hoàn » số 9 1p20 sẽ thấy đói ra nhiều vân và hết hẳn. Nước giải trong veo, sau dùng luôn vài bữa ngày « Tuyết trùng lậu » số 5: 1p20 thì tha hồ ăn độc không phát lại.

Thuốc An-Hoa chữa nghiện có tài vô địch

Thuốc dễ uống, không vất, nhẹ 2, 3 chai, nặng 6, 8 chai. Bán lẻ 1p50 một chai. Sau khi khỏi phải dùng ngay 4, 5 ngày « Sâm Nhung Trừ Căn Giới Yên », hộp 10 2p00, nhỏ 1p20. Chủ nhân đã chữa cho nhiều quan đại thần nên đã được thưởng « Nhị hạng ngà tỳ » từ 1937. Muốn để hết thấy bạn nghiện khỏi hẳn thuốc Cai An-Hoa với những thứ thuốc nói khéo hẳn biểu lại cho phát hành hai vạn cuốn « Bả Yên Hà » để biểu thống.

ĐẠI-LÝ: Saigon: Mai-Linh. PaomPenh: Võ lý Tông, Quy-Lợi A. Hải-phong: 60 Doumer. Cần thêm nhiều đại-lý.

Rõ sẹo, lồi lúm, lang, son, vết thâm sứt hệt bằng điện hay thuốc 2p.00, 3p.00 mỗi hộp.

Ràng trắng, vú nở tròn đẹp mãi, da trắng mịn tươi, thân thể đều đặn, uốn tóc, nhuộm tóc, bằng điện rất đẹp.

Massage électrique
soa nắn điện

Làm cho da tươi, đi nắng không bắt đen, đánh kem phấn nhiều không hư hại da, không sinh ra làn nhang giấm má. mụn sần trên mặt được, da không khô bạc, lỗ chân lông không đóng, nhỏ trắng đẹp da. Soa nắn điện ích lợi cho da nhiều lắm. Giá từ 2p.00 trở lên.

Mlle Elienne Hà chuyên-nghiệp khoa trang điểm, Mỹ và Anh giúp các bạn rất vừa ý.

CHỈ DÙNG LÀM ĐẸP — Cách trang điểm, cách chọn màu phấn cho hợp, thoa cho mịn, và cách tự ý làm massage (soa nắn) lấy cho người thêm đẹp theo lối Mỹ, soa nắn mặt và người. Giúp cho dáng đi đẹp và thân thể son sấn sinh tươi, v. v. .

MIY - VIEN AMY

FONDÉE EN 1886
26, Phố Hàng Than — Hanoi

Viện sửa đẹp người bằng điện và thuốc
khai-trương trước nhất tại xứ Đông-pháp

CÁC MÁY ĐIỆN ÁU MỸ TỎ SỬA CHÂN TAY, MẶT MÌNH (corps), VÚ CHO ĐẸP HOÀN TOÀN. GIÁ RẺ
SOINS DE BEAUTÉ ANGLAIS & AMÉRICAINS
Massage, Maquillage & Manœuvre Modernes Éléphants

Quần áo dệt Cécé có đủ các hạng

Chemisette — Maillot de bain — Pull'over.
Gilet croisé — Gilet dame — Blouson.
Veston — Slip — Mi-bas sport — Bas
Scout — Chandail — Combinaison enfant.

Mua buôn, xin hỏi hàng dệt

Cu Chung
100, Rue du Coton
HANOI

CON CHIM

PHÒNG TÍCH



THUỐC HAY NỔI TIẾNG KHẮP ĐÔNG-DƯƠNG
GIẤY KHEN RẤT NHIỀU, CẢM ƠN THẬT LẮM

Khi đầy hơi, khi tức ngực, chán cơm, không biết đói, ăn chậm tiêu, bụng vỗ bình bịch. Khi ăn uống rồi thì bay ợ (ợ hơi hoặc ợ chua). Thường khi tức bụng khó chịu, khi đau bụng nổi hần, khi đau lưng, đau ran trên vai. Người thường mỗi một, buổi bã chân tay, bị lâu năm sắc da vàng, da bụng đầy. Còn nhiều chứng không kể siết. Một liều thấy dễ chịu hoặc khỏi ngay

Liều một bận uống 0p.25

Liều hai bận uống 0p.45.

VU-DINH-TAN Ấn tử kim tiền năm 1926 — 178 bis Laclitray, Haiphong
Đại-lý phát hành toàn tỉnh HANOI: AN-HÀ 13 Hàng Mã (Caiire) — Hanoi
Đại-lý phát hành khắp Đông-dương: NAM-TÂN 100 phố Bonnal — Haiphong
Có linh 100 Đại-lý khắp Hanoi và khắp các tỉnh Trung, Nam, Bắc-kỳ, Cao-Mên và Lào có treo cái biển tròn

Trở nên đẹp mà chỉ mất 0\$30 một tháng

Thưa bà, bà có thể trong vòng một tháng trở nên đẹp thêm lên. Bà mua thử một ống son « GUITARE » (0p.30), vừa bền mùi vừa không có vết. Chớ thấy rẻ quá mà nghi ngờ thứ son ấy. GUITARE là thứ son bôi môi không có thứ gì sánh kịp, được hàng trăm triệu đàn bà thế giới ưa dùng và không thể nào bỏ được. Ống thực riện 2p50 và 1p20. Có 16 màu khác nhau, màu nào cũng đẹp, trẻ và chong sáng hợp với màu da của các bà. Tuy vậy, phải coi chừng đồ giả hiệu.

Đại-lý độc quyền khắp Đông - Dương :

COMPTOIR COMMERCIAL 59, phố Hàng Gai — HANOI

HAIPHONG : Có bán ở hiệu ĐÔNG-QUANG 48, Bd. Amiral Courbet

Vi trùng nào nguy hiểm nhất?

Bệnh Lậu, Giang-Mai, Hạ-Cam đều có những giống trùng rất độc, làm hại thể chất (Móng, di-tinh, đau lưng, đau xương, rết gân, Lê loét, v. v. .) và nguy cả tinh thần) Nọc độc làm đi lụy đến nỗi giềng. Chỉ có :

ĐỨC - THỌ - ĐƯỜNG

191, ROUTE DE HUÉ - HANOI

Tứ phương pháp chữa bệnh cho đến cách chế thuốc là cam đoan chữa được khỏi rết nọc. Thuốc lậu 0p.60, Giang-mai 0p.70, Hạ cam 0p.30 một hộp, uống một ngày.

Có đại lý ở các tỉnh,

VIOXOL

Thuốc bổ huyết, chế riêng cho những người thiếu máu, mới ốm khỏi, làm cho đỏ da, chóng mạnh Một chai : 0p.95.

VIN TONIQUE du BON SECOURS

Rượu bổ. Một chai : 2p.00

Chế tại PHARMACIE DU BON SECOURS

Mme NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG

52, Bd. ĐÔNG-KHÁNH, HANOI — Tel. 454

CUỐN SỔ



Bắc-kỳ — Chúng tôi được tin ông Nguyễn-văn-Lộ, phó nghị trưởng, từ nay thôi không ở viện nữa. Váy xin có lời mừng viện.



Bắc-kỳ — Theo thể lệ « bảo vệ cô đầu » sắp thi hành, mỗi chị em phải có số riêng dán ảnh. Được xem một cuốn sổ — không phải nhờ ông Nguyễn-văn-Lộ — chúng thấy mấy điều giao ước với chủ bất buộc khai rõ sau này :



Tên : Nguyễn-thị-Huệ, tức Cúc, tức Sen, tức Lan v. v. ...

Nghề nghiệp : Cô đầu rượu, biết ngâm vài câu sa mạc, và bất cứ lúc nào cũng nhây được cả.

Lương : 6 đồng bạc một tháng. Hiện đã vay trước 120 p. 00.

Phục sức : Một áo mùa nực, một áo mùa rét, một quần mặc cả rét lẫn nực, của chị chủ cho mượn.

Ăn uống : mùa rét : cơm với muối vừng.

mùa nực : cơm với canh rau muống luộc và cà.



Hanoi — Nguyễn-Lương ở Đống-Mác bị bắt quả tang ăn trộm bông hoa ở Nghĩa-Địa. Hân khợi không có vợ con và còn định lấy cắp một cái áo quan để làm hậu sự cho hân sau này, thì hân sống mới yên tâm.

của Tô Tử

Người



Diễn thuyết

VIỆN Dân biểu Bắc kỳ đã họp trong sự yên tĩnh lạ thường.

Các ông nghị đều im lặng ngời nghe bài diễn văn của ông Thống sứ Rivoal nói về tình hình trong xứ.

Theo bài diễn văn ấy, trong năm vừa qua, trong xứ đã chịu ảnh hưởng tốt đẹp của chính sách chính phủ bảo hộ đương thì hành. Tình hình chính trị bây giờ đã quang đáng lắm ; những mối lo sợ hồi tháng chia tay tan đi hết ; Đông Dương được phòng thủ chắc chắn

chính sách rộng rãi của ông Tổng trưởng bộ Thuộc địa Mandel đã khêu dùa Báo hộ có cái cảm tưởng rằng cùng với dân Pháp như dân một nhà vậy.

Tình hình xã hội cũng rất là êm thắm. Đời sống của dân Bắc-kỳ đã khá hơn trước ; gạo bán được, nhà cửa làm lên âm âm, bò, lợn tiêu thụ hơn 377 ngàn con. Nhân công cũng được nhiều hãng lấy thêm, và những việc kiện cáo giữa chủ và thợ cũng rất ít.

Tình hình tài chính cũng chịu ảnh hưởng tốt đẹp của sự mở mang về kinh tế. Về số thu năm 1938 dự định có 14.449.318.000 mà thu về tới 14.689.140.000, nghĩa là hơn 200.000.000. Về số chi, thì dự định những 14.502.018.1 mà số tiêu thật chỉ có 14.363.772.997 Số tiền thừa, 326.373.000, đã gửi vào quỹ để dành.

Về vấn đề dân sinh, thì chính phủ đã hành động theo ba phương châm : đi dân, mở mang tiêu kỹ nghệ và tìm cách làm cho tất ruộng trồng tốt thêm lên, và kết quả đều được mỹ mãn cả.

Ông Thống sứ còn nói về các công sớ và kết luận rằng đầu tình hình khó khăn đến đâu, nước Pháp vẫn cứ theo đi phong cao quý của mình, nghĩa là mưu cho thuộc dân được yên ổn, và được sống một đời vật chất và tinh thần tốt đẹp hơn.

Chông nạn đất đỏ

TRONG Nam kỳ, Hội đồng kiểm sát về giá các thực phẩm làm việc rất là hoạt động. Theo báo *Chantecler*, chỉ trong 5 hôm cuối tháng chín tây, Hội đồng đã lập đến 97 tờ biên bản về việc các nhà buôn tăng giá vô cớ.

Và riêng trong một buổi, tòa án ai-

gon đã phạt đến 6 nhà buôn khách từ 3 đến 4 tháng tù và từ 50 đến 100 quan tiền tây về tội vô cớ tăng giá các thực phẩm cần dùng như sữa, trứng, đường v. v.

Không phải chỉ riêng có một buổi ấy thôi, tuần lễ nào tòa án Saigon cũng phân phát cho các nhà buôn



quá tham "những" món quà đất tiền ấy. Tuy vậy, bọn này vẫn háng hái trong thành với sự tăng giá vô cớ.

Ở ngoài Bắc cũng như trong Nam : các vật dụng mỗi ngày một tăng giá, có khi một cách bất ngờ nữa, tuy rằng dạo đến ba ngày cũng không tìm ra cớ gì để tăng giá cả. Sữa Nestlé chẳng hạn ở hiệu Gò-đa vẫn bán 0p50 mà có nhà buôn khách đòi ít nhất là 0p55.

Nhưng

Hội đồng kiểm sát giá các vật dụng ở ngoài này hiện lãnh như bụt, nên từ xưa đến giờ không thấy ở ngoài tòa án một vụ tăng giá vô cớ nào cả.

Hàn lâm ?

CHÚNG tôi vừa đi ngâm trăng về thì bất ngờ được một bức thư Phong bì mùi thơm tho lăm, và thư viết chữ đẹp đẽ như chữ đàn bà.

Chúng tôi đoán ngay là một bức thư của nhà văn Nguyễn tiến Lăng.

Y như rằng.

Váy xin đăng nguyên văn như dưới :
« Kính ông chủ nhiệm tuần báo Ngày Nay,

Tôi đọc Ngày Nay thấy anh tôi, ông Nguyễn mạnh Bông, chủ nhà in Hương sơn, quảng cáo cho cuốn sách « Tiếng ngày xanh » của tôi, có chụm thêm câu « có chân hàn lâm viện nước Pháp ». Đó là vì anh tôi quá yên tôi mà tặng cho tôi cái vinh hạnh ấy thôi, chứ thực ra thì tôi chỉ được Viện hàn lâm Viện nước Pháp tặng mẽ đay tía, như ông đã biết. Váy có bức thư cái chính này.

Như tôi đã nói trong cuốn « Trưa

Nay mai sắp có bán :

ĐÔI BẠN

của NHẬT - LINH

giá 0,55

Còn một số rất ít :

ÔNG ĐỒ BÈ

(loại sách Hồng : cuốn số 1)

ĐÔI NAY XUẤT BẢN

va việc

rừng dưới ruộng của tôi, tôi không lấy cái tên « chuyên con sáo, con cò » của quan cựu toàn quyền Robin nghĩ hộ cho tôi để đặt cho cuốn sách ấy là vì tôi sợ người ta chế riễu. Vậy có lẽ đầu không có chân trong Viện Hàn lâm Pháp, tôi lại giám nhận là có chân để người khác nhân đó mà riễu tôi định nói chuyện hươu chuyện vượn được.

Nay kính thư
Ng. tiến Lãng

Câu chuyện có chân hay không có chân trong Viện Hàn lâm Pháp của ông Lãng cũng chỉ là « chuyện con sáo con cò » mà thôi. Nhưng cũng thế lòng ông mà cái chính hộ : Ông Nguyễn tiến Lãng không có chân trong Viện Hàn lâm Pháp mà chỉ có mẽ đay tia !

Tin tức... mình

BÁO « Avenir du Tonkin » (Tuong lai của Bắc kỳ, cái tên mỹ miều lạ trong mục điểm báo, có nói đến Ngày Nay. Hàn hạnh quá !

Báo ấy báo Ngày Nay là một trong những tờ báo chính phủ đóng cửa. Nhưng báo ấy đã làm Ngày Nay với báo Đời Nay.

Nhưng có ý hay vô tình thế, hồi báo Tuong lai? Khó lòng mà biết được, nhưng dù thế nào, Ngày Nay cũng sẵn lòng tha thứ.

Đó là một tin tức... mình nhỏ nhỏ. Nhưng nhiều cái tức mình nhỏ nhỏ cũng làm cho ta khó chịu.

Vì sự lầm lẫn kia lại ở cả chỗ khác nữa. Ở Thái-bình, nhiều độc giả Ngày Nay không nhận báo gửi đến

Đó chắ

chỉ là một sự lầm lẫn đáng tiếc. Mà lầm lẫn là vì ông chủ báo Đời Nay,

lúc cho nó ra đời, lại nhớ lấy tên của nhà xuất bản Đời Nay, có từ năm 1933, mà đặt cho nó. Vậy chúng tôi mong ông Công sứ Thái-bình và cụ Nguyễn bá T. ệp, tuần phủ tỉnh ấy, để ý đến việc này cho. Chúng tôi tin ở lòng yêu cộng lý của hai ngài!

Chó cũng động binh

Cố tin từ Berlin, kinh đô Đức gửi sang rằng: Bộ tư lệnh Đức vừa mới gọi các chủ chó phải đem những chó của mình đến trình nhà binh để cho chó ấy đàng vào quân đội Đức. Không phân biệt gì nói giống, chó nào do được từ 5 đến 7 tấc bề cao và tuổi từ lên một đến lên sáu là đủ tư cách tòng quân. Con chó nào nhận, là



chủ sẽ được tiền bồi thường. Đương, chó sẽ đem huấn luyện trong 8 tuần lễ, rồi sẽ dùng vào việc đưa tin, canh gác hay làm kháo hộ. Hiện đã có mấy nghìn chó « tình nguyện » đàng vào quân đội rồi.

Nói là tình nguyện kể cũng hơi quá đáng. Vì có được tuyển, chó cũng không biết làm thế nào để tỏ sự bằng lòng được. Nó có biết vẫy đuôi thật nhưng chỉ khi nào người ta đưa nó, miếng đường hay miếng thịt mà thôi.

Hoàng-Đạo

NHỮNG VIỆC CHÍNH TRONG

TUẦN LỄ

Anh Đức Pháp chiến tranh — Anh và Pháp đã bác bản đề nghị hòa bình của Đức vì không thấy Hitler đã đồng ý việc trả lại Ba và Tiệp. Không những thế Đức không có gì đảm bảo lời hứa từ nay trở đi không xâm chiếm nữa, nên Anh và Pháp nhất định theo đuổi chiến tranh đến cùng.

Tại mặt trận phía tây, Đức đã tập trung nhiều quân đội và khi giới đề sắp sửa tiến công sang mặt trận Pháp. Hai quân Anh Pháp đã dự bị sẵn sàng để nghênh chiến.

Về mặt thủy chiến, một chiếc thiết giáp lớn của Anh là « Royal Oak » trọng tải trên 29 nghìn tấn vừa bị tàu ngầm Đức đánh đắm trong Đại-lý-đương. Đã cứu được hơn 400 người trong số non 1200 số quan và thủy binh.

Song số tàu ngầm của Đức cũng bị phá rất nhiều.

Về mặt không chiến, một đoàn máy bay Đức vừa sang đánh miền duyên hải E esse của Anh, có ba máy bay Đức bị hạ.

Tin sau cùng — Quân Đức đã hai lần tiến công trên mặt trận phía tây, nhưng đều bị đánh lui.

Tình hình Nga và Phần lan rất gay go. Nga kéo nhiều quân đội tới đàng ở biên giới Phần lan. Phần lan huy động 30 vạn quân để phòng chống với Nga. Hai bên vẫn tiến hành cuộc điều đình.

Cuộc đàm phán Nga Thổ cũng đang tiếp tục. Có tin đồn Nga cam đoan không đ. đối với Đức để đánh các nước dân chủ.

Trung Nhật chiến tranh — Tại Hồ nam và Hồ Bắc hai quân vẫn đánh nhau dữ. Phi cơ Tàu đã hai lần đến Hán khẩu ném bom; phá hủy được trường bay và ngót 100 phi cơ Nhật.

Làm việc tuần lễ 60 giờ — Ở

Pháp sắp ban bố một đạo sắc lệnh bãi các công sự phải làm việc trong giờ, hạn một tuần 60 giờ.

Sắc lệnh này chưa rõ rõ ràng có thể hành ở Đông dương không.

Những đồ bị xung công được trả lên lại. — Những thứ bị nhà binh xung công vừa rồi ở thành phố Hà-nội như ngựa, xe bò, xe đạp, đã bắt đầu được trả tiền ở Kho bạc. Ai có giấy xung công, có thể mang đến Kho bạc để lĩnh tiền.

Tặng giá dầu xăng và dầu hỏa — Bắt đầu từ 6 Octobre, chính phủ đã cho phép tăng giá dầu xăng và dầu hỏa lên như sau đây :

Dầu xăng cứ mỗi 100 lít được tăng lên 4đ.05.

Dầu tây cứ hai thùng được tăng lên 1đ.60.

Mộ 100 thợ nguội di Pháp — Trường Kỹ nghệ Hà-nội đã mở 100 thợ tiên và thợ nguội để gửi sang Pháp tập nghề. Thời hạn học nghề ở Pháp là 6 tháng, khi trở về phải kỹ giao kèo làm cho một xưởng ở Bắc kỳ. Ai xin ứng mộ cũng được miễn là phải biết nói tiếng Pháp. Độ đơn tại trường Kỹ nghệ thực hành Hà-nội.

(Xem tiếp trong 6)

Tin buồn

Ông Vũ trong Phụng, một văn sĩ và một nhà viết báo, đã tạ thế tại nhà riêng 73 Ngã-tứ-sở (Cần mới) hồi một giờ trưa hôm 13-10-39.

Bản báo đồng nhân có lời thành thực chia buồn cùng tang gia.

Ngôn Ngôn

CÂU CHUYỆN

hàng tuần

AN uống, tự cô chí kim, bao giờ cũng là vấn đề quan trọng nhất trong các cuộc chiến tranh lớn hay nhỏ. Triệt được đường vận tải, hay cướp được hết lương thực của bên địch, là mình chắc sẽ đắc thắng.

Ngày xưa tuy người ta chưa dùng những chữ kinh tế chiến tranh, phong tỏa, nhưng người ta vẫn hiểu rằng không no nề không thể thắng được. Vì thế mấy lần ra Tà cốc chống nhau với quân Tắc, việc mà Gia-cát-Lượng nghĩa đến trước nhất là việc binh lương. Và những chiến lược to tát của ông quân sư ấy chẳng qua khỏi ba điều : đem quân đi gạt cướp lúa của bên địch ; đón đường hiềm cướp lương thực của bên địch ; dừ cho bên địch đóng quân trên một nơi cao nguyên rồi vấy riết bốn phía để triệt đường vận tải lương thực.

Ở nước ta về thời Trần khi quân Nguyên sang xâm lược, hẳn ai cũng nhớ trận Bạch-Băng hồng hách của đức Trần-Hưng-Đạo. Nhưng ta không

nên quên rằng người đã dự một phần lớn vào cuộc thắng trận ấy là người đón đường thủy phá tan đoàn thuyền lương của quân Mong cò gần vùng Quảng-Yên.

Ngày nay, người ta càng phải nghĩ đến ăn nhiều hơn vì binh lính nhiều gấp nghìn, vạn lần. Cổ nhiên người ta nghĩ đến cái ăn của người ra trận hơn, cái ăn của người ngồi nhà. Vì thế mà sinh ra chuyện « phải ph ếu » mua thức ăn ở bên Đức. Chính phủ nhất định cho anh dùng một ngày bao nhiêu bánh, bao nhiêu bơ, bao nhiêu thịt, thì anh chỉ được dùng có ngần ấy. Dùng quá số, anh sẽ bị tội.

Ấy là mới bắt đầu đánh nhau mà người ta đã nghĩ xa xôi như thế đó. Chứ nếu chiến tranh kéo dài độ vài ba năm thì, chả cứ người ngồi nhà mà cả người ở trận tiền cũng phải luôn luôn thắt chặt thêm một nấc thắt lưng. Trong truyện « Ở phía Tây không có gì lạ » tác giả người Đức đã tả sự thiếu ăn của binh lính Đức hồi cuối trận 1914-1918 bằng những

lời thành thực : Có nhiều lần đói quá quân Đức liền tiến công để cướp một chiến hào của quân Anh, vì họ biết trong đó có nhiều thịt nhiều bơ, nhiều bánh và nhất là nhiều hộp « Corned beef » lắm. Lĩnh đã khổ thế, còn nói gì tù binh ? Đọa tá đăm tù Nga, ở trong tiền thuyết ấy, ai dợc đến mà không động lòng thương ? Bọn Nga đem đôi giày mới lấy một cái bánh mì. Và họ lấy cặp nhưng bát nước rửa thừa thải trong trại lính Đức về nấu xúp ăn v. v.

Vì cả hai bên đều chú trọng đến vấn đề ăn nên nếu bên này giàu lương thực và làm chủ được đường tải lương thực, chỉ muốn vừa vấy riết bên địch vừa kéo dài chiến tranh cho bên địch đói là thắng trận ; còn bên thiếu lương thực thì chỉ muốn đánh mau đánh gấp để mong thắng trận trước khi cạn lương.

Hai làm lý và chiến lược của đồng minh và của Đức, ngày nay cũng như hồi 1914-1918 đã khác nhau ở chỗ đó.

Và ngày nay sở dĩ Đức mua quá đắt sự trung lập (?) của Nga cũng là lo tới đường vận tải lương thực mặt đông vì đã bị vấy chặt ở mặt tây. Hitler đã đánh gấp lấy Ba-lan để được giáp giới với Nga và tải lúa mì ở Ukraine sang.

Lại điều này : Nay thì hầu như Ý đã lảng xa Đức. Nhưng buổi đầu Đức

cũng hy vọng vào sự trung lập của Ý lắm. Là vì nếu Ý đứng hẳn vào cánh với Đức thì Anh Pháp sẽ đánh Ý ngay và hơn nữa đã vấy Ý như vấy Đức. Như thế không những Đức thiếu thốn lương thực mà lại còn phải chuyên lương thực ít ỏi của mình sang giúp Ý là khác. Đàng này Ý đứng trung lập thì có thể vận tải lương thực sang bán cho Đức.

Một sự nguy hiểm có thể xảy ra cho Đức được lắm. Là nếu Nga mất mùa thì Đức sẽ trông vào đâu ? Lúc đó hai trăm triệu dân Nga liệu có còn thừa lúa mì và thịt để tặng sang bán cho Đức không ? Lại nữa : nếu Nga bỏ Đức ?

Đức sẽ quay xuống bán đảo Balkans chăng ? Vì Hongrie, Youslavie và Roumanie đều là những nước nông sản giàu.

Vì thế mà việc ngoại giao của đôi bên đồng minh và Đức ngày càng đương chú trọng đến vấn đề Balkans. Bên nào được các nước Balkans và nhất là nước Thổ nhĩ Kỳ đương xưng bá ở đó, là đã chiếm được một điểm quan trọng trong cuộc chiến tranh này.

Bên nào no bên ấy được. Hay : No được, đói thua.

Đó là những câu tục ngữ chiến tranh ở thời nào cũng vẫn dùng.

Khái Hưng



B A O

Một sự lầm lẫn

Báo *Đời Nay*, như các bạn đã biết, vừa bị chính phủ cấm xuất bản, cùng một lúc với nhiều tờ tuần báo khác nữa, ngoài này và trong Saigon.

Nhều bạn đọc đã tưởng lầm là chính báo *Ngày Nay* bị cấm. *Đời Nay* và *Ngày Nay*, hai cái tên hơi giống nhau. Lại nữa *Ngày Nay* có nhà xuất bản *Đời Nay*. Lần này thì hai cái tên giống nhau thực. Sự lầm lẫn có thể tránh được, nếu bạn đồng nghiệp quá cố, trước kia, đừng chộp cái tên *Đời Nay*, là tên của nhà xuất bản *Đời Nay*, có từ 1933, trước khi báo *Đời Nay* ra đời mấy năm.

Nay báo *Đời Nay* đã chết rồi. Nhưng để cho bạn đồng nghiệp xấu số ngủ yên. Chúng tôi muốn gọi sự chú ý của mọi người đến sự trùng tên ấy. Cách đây không lâu, đã có một hiệu thuốc đặt tên là « *hiện thuốc Ngày Nay* », khiến nhiều bạn đọc tưởng chúng tôi bỗng dưng đi bán thuốc cấm và đầu sỏ đầu. Còn cái tên *Đời Nay* một hiệu khác — không nhớ là hiệu gì — đã lấy làm tên hiệu mình một lần rồi.

Báo *Avenir de Tonkin*, trong một số vừa rồi, cũng đã tưởng *Ngày Nay* bị cấm.

Sau đó, báo *Salut public* cải chính cái « nhầm » của báo *Avenir de Tonkin*, và cải chính rằng *Ngày Nay* chưa bị cấm, « ít ra hiện bây giờ cũng chưa bị cấm ».

Sự chú ý tha thiết quá.

Một sự vắng vẻ

Từ ngày có chiến tranh, các tàu buôn và tàu chiến bị đánh đắm rất nhiều. Các tờ báo cũng thế: một ảnh hưởng không ai ngờ và không ai đoán trước.

Làng báo giờ thành vắng vẻ và tiêu điều quá. Ngoài Bắc, tuần báo giờ chỉ còn *Ngày Nay*, *Con Ong* và *Tiền thuyệt thứ bảy*. (Nhưng tờ sau không bán đến thời sự). Trong Nam, quang cảnh cũng không vui vẻ gì hơn.

Có ai tưởng rằng một lời nói của Hitler lại có ảnh hưởng liên lạc đến số phận những tờ báo ở cái chốn viễn đông xa xôi này?

Một mối lo ngại

Nhưng điều đáng lo ngại cho các báo nhất là vấn đề giấy. Các báo ở đây vẫn dùng giấy ngoại quốc, phần nhiều xuất cảng ở Norvège và Finlande, hai nước sản xuất nhiều giấy nhất hoàn cầu.

Người ta biết nếu giấy có thể làm báo hay sách được, thì cũng có thể làm thuốc súng được. Hai cái binh khí đó đều mạnh cả. Trong cái này, giấy reo rắc hòa bình, trong cái kia, giấy đem đến sự tàn phá. Nếu là nhà triết lý, thì có thể viết một bài đại luận về sự đó.

Nhưng các nhà báo chỉ phàn nàn thôi. Mỗi khi được tin một chiếc tàu chở bột giấy bị tàu ngầm Đức đánh đắm ở bờ Baltique, là họ lại buồn thêm một tý. Và họ nhận thấy rằng trong nước ta, đáng lẽ phải có một kỹ nghệ giấy đủ cung phụng cho sự cần dùng của các báo chí. (Nhưng nguyên liệu chúng ta không thiếu)

Nhưng hiện tình là thế. Và phiền nhất là chúng ta không có cái an ủi được dùng lựa — phải, lựa — để thay giấy in báo như ở bên Nhật-bản. Dùng thì cũng được, nhưng chỉ phải cái đắt thôi.

Ta tưởng tượng xuất bản tờ báo bằng lính bươi — như thế phải in bằng chữ trắng — hay bằng đũi chẳng hạn. Chúng ta sẽ thấy những quảng cáo như thế này:

Hứa dụng tuần báo, 4 tấm 28 vòng lình Bưởi hạng tốt, khổ 0m40.

Trào phúng, xá hội, và quần áo. Bia nhiều hải màu: cá vàng và hoa lý.

Mỗi tháng có biểu không phụ bản: kim, chỉ và giẻ rút.

Xem báo xong, các ngài còn dùng may quần cho chân được. Rất tốt, rất bền, cam đoan giặt không phai màu.

Nên thú thực rằng đó là một sự lạ và đáng ngạc nhiên.

Thiện-sĩ

HAT san

Con nghề!

Báo Z. số 7 trong truyện « *Đời nghèo* »

Nếu chẳng may hôm nào trời mưa to động biển, nghề làm muối và nghề chài lưới đành chịu bỏ tay ngồi nhà tay lét vọng thờ dài.

Nghề làm muối và nghề chài lưới làm gì có tay? Họa chẳng chúng nó chỉ có chân, vì người ta thường nói: « con nghề! » Rõ truyện con nghề!

Thoác lác

Cũng trong truyện ấy:

Con thuyền theo đợt sóng nhỏ vọt mũi lên rồi lại hạ thấp xuống, lúc xuống thấp tưởng chừng hạ xuống thung lũng. Quảng sự nước biển và liền thật là nguy.

Thế thì nguy thật đấy. Nhất khi nước biển đem vá lại — Vá gì? Chừng vá thung lũng?

Một cái biển lạ

Lớp sóng này tiếp đến lớp sóng khác xô dạt đánh tan bọn chài lưới và thuyền lẳng lít ra xa.

Thường thường thì sóng đánh thuyền đắm và người chết đuối rạt vào bờ. Đây thuyền đắm gần bờ mà sóng lại đánh tan bọn chài lưới và thuyền lẳng lít ra xa.

Đừng nhận

Bạn dân số 72 trong bài « *hợp tác* »:

« *Mà mỗi cái đổi lại cho ta ít nhất một, hai điều hại.* »

Nó cho thì cứ đừng lấy, có phải không có điều hại nào cả không?

Người khách lạ

Đ. B. số 30 trong mục « *chuyện riêng* »:

Thưa cô, với khách bằng quang...

Thưa cô, khách bằng quang có những đặc sắc gì, và có mùi gì không ạ?

Nếu tác giả câu văn là người trong Nam thì đã đi một lế tay vẫn không thể tha thứ được. Nhưng đây, tác giả thực là một người Bắc.

Dắt ai?

T. B. số 6.749 trong bài « *hát ví* »:

Một hôm, lồi và anh Hai cùng giạt đi chơi, một buổi chiều hôm trên con đường Vũ.

Một hôm hai người cùng giạt một buổi chiều hôm đi chơi trên con đường Vũ? Kể làm được thế thì cũng hơi khó.

Muốn ăn các món cơm tây cho đúng vị, phải đến
Café Restaurant
JOSEPH
PHỐ BICHOT, HANOI
MỘT HÀNG CƠM BÀ NỔI TIẾNG



— Cậu à, báo đáng rằng có một đứa con giết bố bị năm năm tù, nhưng được hưởng án treo.

— Nếu nó giết bố một lần nữa thì nó bị mười năm tù, mẹ à.

Bao giờ hái

T. B. số 6.752 trong bài « *cuộc thi bơi quán quân Bắc kỳ* »:

Cuộc thi 50m cadets đã gieo một phong trào bơi lội vào công chúng.

Gieo vào công chúng một phong trào bơi lội thì ở công chúng sẽ mọc lên cái gì?

Tuyệt tuyệt

Cũng trong bài ấy:

Tuy vậy Riệp đã biến diễn lối bơi brasse tuyệt đối.

Lối bơi brasse mới ấy ai vừa nghĩ ra thế? Va bao giờ người ta sẽ biến diễn lối bơi brasse tương đối?

HÀN ĐÁI SAN

HỘP THƯ

Ô XYZ — Cũng như lệ mọi năm Phát gửi bản thảo, cố nhiên — và để tên cùng chỗ ở của tác giả.

Ô. Lữ Khái, Hanoi — Thơ nhại chỉ là một lối văn dễ vui chơi, không gọi là một tác phẩm văn chương. Không nhận.

Cô Đ. T. V. — Hân nhận bản thảo dự thi đến 31 Décembre 1939.

Ô. Bùi Nhật Ich Sơn La — Đã gửi tiền nhuận bút. (Thư trước không nhận được).

C. Ô. — Nguyễn Đức Minh, Ninh Bính — Nguyễn Hương, Quy Nhơn — Hồ Chu, Saigon — Nguyễn Khắc Báo Phủ lý — Trần Trọng Cung, Tâydu quang — Đã tính tiền nhuận bút.

« Fraternité de guerre Franco-Indochinoise »

(pour les Combattants Français et Annamites et leurs familles)

Madame Catroux a reçu cette semaine :

— de Madame Guillou . . . 3p.29
— de Monsieur Perrond . . . 100p.00
— de Monsieur Domart . . . 365p.00
— de la Société des Distilleries Tonkinoises . . . 300p.00
— de Monsieur Henry, Trésorier Général de l'Indochine 50p.00
— Anonyme . . . 2.000p.00
— de Monsieur Gourquechon 25p.00
— de Madame Nguyen-De . . . 100p.00
— Vente de Laine . . . 30p.75
— Anonyme . . . 500p.00
— de Monsieur le Résident Supérieur Honoraire Tissot . . . 35p.00

— Relevé de la 1ère liste (déjà parue) 6.550p.00
10.284p.04

— Deux reçus par Madame Rivoal à la Résidence Supérieure (liste déjà parue) 540p.00
Total des dons . . . 10.804p.04

Blouson - Pull'over - Chandail...

Hãng dệt Phúc-Lai đã có catalogue 1939-1940 các hàng mùa lạnh. Áo len, áo sợi, đủ các kiểu, các lối, các màu. Các nhà buôn nên viết thư ngay về lấy mẫu.

PHUC - LAI
87-89, ROUTE DE HUẾ
HANOI

NGƯỜI HÓA KHÍ

TÚ-MỒ KỂ BANG THƠ



Chuyện ngày xưa, ở một làng,
 Có nhà trưởng giả vừa sang vừa
 giàu.
 Gia tài chìn đụn, mười trâu,
 Tiền rương, thóc vơ, ruộng sâu.
 ao liền
 Tuy rằng giàu của giàu tiền,
 Nhưng hiếm một nỗi đức hiền
 lành không.

Màu tham tràn ngập cả lòng.
 Ở đời chỉ thấy hơi đồng là mé.
 Vợ chồng cay nghiệt, khắt khe.
 Họ hàng cũng rầy, bạn bè cũng lơ.
 Người nghèo khó, kẻ sa cơ,
 Đừng mong tới cửa, hồng sơ mặt

gi.
 Bon thân-giữ-của chỉ li.
 Chẳng hề làm phúc bù trừ cho ai.
 Cũng là một sự ngược đời,
 Trong gia đình ấy có người con

nói.
 Một cô gái tuổi đôi mươi,
 Người tuy xấu xí tính thời rất
 ngoan.
 Trời phú cho tấm lòng vàng,
 Chan hòa nhân đức sẵn sáng tình
 thương.

Người đời khó kể nhớ đường,
 Đồng tiền bát gạo có thương cura
 mang.

Nhiều khi bị mắng phủ phàng,
 Lòng nhân đức vẫn kiên gan
 chẳng chừa.

Ngày kia, một buổi chiều tà,
 Công ngoài thấy một cụ già vắn
 vợ,

Đầu râu tóc bạc phơ phơ,
 Nón mê áo rách sắc sỡ tơi bời,
 Đến xin làm phúc, kêu nài,
 Lưng còm bát nước cứu người sa
 cơ.

Chàng thương kẻ khổ già nua,
 Vợ chồng trưởng giả đuôi sủa rất
 tàn,

Mỗi thương động tấm lòng vàng,
 Thương người tuổi tác nhờ nhằng
 sót sa,

Cô gái-nuôi giầu mẹ cha,
 Lén cho kín đáo cụ già lưng còm.
 Cụ rằng « Ta rất cảm ơn,
 Ta đây chẳng phải người thường
 trần ai.

Ta là Phật Tử Như-Lai,
 Trời sai xuống thử lòng người
 trần gian.

Ai hiền ta sẽ ban ơn,
 Cho người tích đức tu nhưn nức
 lòng.

Lòng con ta muốn đền công,
 Vậy con hãy nói con mong ước gì?»

Cái đầu ta đức Từ bi,
 Có Núi xin Phật chuẩn y hai điều:
 Một xin nhan sắc góa tiều,
 Hai xin tiền của được tiêu rồi rạo.
 Phật bèn dẫn đến bờ ao,
 Lấy cây tâm-xích khuấy vào nước
 xanh.
 Thân thông phép thuật tối linh,
 Nước thành trong vát như hình
 pha lê.

Phật rằng : « Con rửa mặt đi,
 Sắc con sẽ đẹp khác gì tiền nga. »
 Nói xong cơn gió thoảng qua.
 Vát đưa đức Phật về tòa Thiên
 cung.

Cô gái nuôi rửa mặt xong,
 Điem nhiên trở gót ung dung về
 nhà.

Phải chăng mắt quáng đen lòa?
 Thấy có ai nẩy rất là ngạc nhiên,
 Người dẫu như lạ như quen,
 Mặt hoa da phấn tựa tiên giáng
 trần!

Soi gương cô cũng phán vắn,
 Thấy mình tự hỏi tần ngần « Bông
 ai ? »

Hỏi cô, cô nói thực lời,
 Việc mình làm phúc, việc trời đem
 công.

Vợ chồng trưởng giả nức lòng,
 Quyết mai sắm sóc đón ông lão già.
 Tinh tinh mới sáng ngày ra,
 Đã ngong ngóng cổng dò la đợi
 chờ.

Người trần mắt thịt chẳng ngờ
 Phật Như Lai lấm mừu cơ thử
 lòng.

Lần này biển khác hình dung,
 Hóa ra người mẹ lay bằng con thơ,
 Gặp cơn hoạn nạn, bơ vơ,
 Đến xin làm giúp ăn nhờ nương
 thân.

Lần sau hóa một công nhân,
 Đi xa, đau yếu, làm ăn nhờ
 nhằng,

Phải lần về chốn quê hương,
 Lại xin chút ít độ đường cứu cơ.
 Nhà trưởng giả quả không ngờ,
 Thấy hai kẻ khổ đuôi như đuôi tà.
 Nhất tâm chỉ đợi cụ già,
 Đón mời khoản đãi đề mà lấy
 công.

Ngóng trông nóng ruột sốt lòng,
 Biết đâu Lạc-quốc mà mong đi
 mời?

Tới khi sấm sầm lối trời,
 Bấy giờ mới thấy Phật ngài giáng
 lâm.

Nhà trưởng giả lưỡng mừng
 thăm,

Vội vàng ra cửa thành tâm đón
 vào.

Bước lên chầu sạch giường cao,
 Kính dâng trần nước, mời chào
 rượu cơm.

Nhìn mâm mỹ vị cao lương,
 Ta từ Phật chỉ cảm ơn cười xòa.
 Hỏi rằng : « Người hậu đãi ta,
 Thâm tâm hẳn có ý là làm sao? »
 Được lời như cời tâm báo.

Vợ chồng trưởng giả trước sau
 thưa rằng :

« Chồng xin phủ quý công tăng,
 Vợ cầu nhan sắc cho bằng cái
 Núi. »

Gật đầu Phật chỉ mỉm cười,
 Dạy rằng : « Giàu, đẹp ai người
 chẳng ham.

Nhưng mà cay nghiệt, tham lam,
 Ở đời đẹp đẽ, giàu sang làm gì?
 Nào ai muốn đẹp thời đi
 Ra ao tắm mát tức thì đẹp ngay. »
 Phật bèn đi trước, ra tay,
 Gậy thần khuấy nước như ngày
 hôm qua.

Nước trong bỗng hóa đục lờ,
 Vợ chồng trưởng giả theo ra tắm
 liền.

Tưởng rằng hóa đẹp như tiên,
 Ngờ đâu bỗng nổi ngứa diên, gãi
 hoài.

Khấp mình lòng lá mọc dài,
 Thành tiên chẳng thấy hóa loài
 đông-sơn.

Bỏ nhà, bỏ cửa chạy bon,
 Kéo nhau lên núi, lên non. Xong
 đời!

Và bao của cải gia tài,
 Cửa trời, trời chuyển sang người
 con nuôi.

Lòng tiếc của thừa nào người,
 Nhưng đem thanh vắng, cặp đôi
 khi già,

Thường hay lãng vãng thăm nhà,
 Oán trời, găm rít kêu la nào nung.
 Như than như khóc, rợn rùng.
 Ít lâu vang động một vùng sơn-
 thôn.

Đó là câu chuyện ngụ ngôn,
 Nghìn xưa sự tích của con bù dù.
 Huyền hồ thì có huyền hồ,
 Cổ nhân ngụ ý bảo cho mọi người
 Rằng : trong muôn sự có Trời,
 Không trời ai dễ ở đời với ai.
 Chũ rằng : « Hậu giả hậu lai,
 Ác giả ác báo, luật Trời chi minh.
 Ở hiền ầu sẽ gặp lành,
 A hành ác nghiệt, lợi danh vai
 mang.

Tú Mồ



Hạnh - phúc rung - rinh...



Một số
BẢO
vũ
cùng r



— Tôi chán mợ ấy lắm. Trong
chỗ vợ chồng dường như có điều
bất mãn lạnh lùng. Than ôi,
tình duyên!



— Cái gì đáng ghét lắm. Tuổi
chưa bao năm mà cóm-róm như
cá bảy mươi. Than ôi, thú xuât
ng đầu nữa!



— Thuốc VẠN-BẢO là cứu-tin
của tình yêu. Khi trước nếu họ
ta đã biết dùng nó, thì đâu phải
riêng hận, riêng sầu...

Thuốc VẠN-BẢO mạnh xấp 10 lần
thuốc bổ-thận cụ-truyền. Có thể
cho đàn ông, có thể cho đàn bà
khi mua nên nói rõ.

1 hộp dùng 10 ngày 4p.00
1 hộp là 4 hộp 15p.00

Tổng phát hành phía Bắc :

VẠN - HÓA

8, Rue des Cantonnals - Hanoi

Tổng phát hành phía Nam :

VÕ - ĐÌNH - DÂN

323, Rue des Marins - Cholon

DAILY : Mai-Linh 60-62 Cầu
Đút Hảiphong, Nguyễn-vân-Đức
11 Rue des Capucins Hanoi



UY thức khuya, sáng
hôm sau Nam vẫn dậy
sớm lắm. Dậy sớm là
một thói quen của
chàng Vi thể nhiều

đêm, như đêm vừa qua, chàng chỉ
chợp mắt trong khoảng một, hai giờ.
Nhưng một hai giờ nghỉ ngơi ấy đã
đủ tiêu tán hết mọi nỗi băn khoăn,
châu chốc mà bây giờ Nam chỉ
thoảng nhớ qua như người ta nhớ lại
một giấc mộng. Sau khi tập thể thao
và tắm nước lạnh, Nam càng thấy
tâm trí bình thản hơn : và một cảm
giác khoan khoái, sung sướng chạy
dưới làn da mát, trong khi chàng
ngồi ăn ngon lành một bữa ăn sáng
dầy đủ.

Trước kia, những lúc tâm thần
thư thái như thế bao giờ Nam cũng
nghĩ đến vẽ, dù chỉ nghĩ đến mà
chẳng làm gì. Mà khi chàng đã cầm
cái bảng màu trong tay, thì những
việc khác quan trọng đến đâu chàng
cũng vút mặt đó.

Nay tính nết Nam đã hơi biến
đổi : hội họa không còn chiếm lấy
cả tâm hồn chàng nữa. Nó đã cùng
tình yêu chia sẻ đời sống của chàng.
Không phải trước kia chàng không
yêu. Cũng không phải ngày nay
chàng kém ham mê nghệ thuật.
Nhưng từ khi yêu Lan, chàng mới
cảm thấy những phút rung động
ngây ngất, những nỗi mong nhớ
bằng khuâng. Đã có lần, đương vẽ
gỡ một bức tranh, Nam nhón đồng
hồ tay và chợt nghĩ đến Lan, vì lúc
đó sắp đến giờ có chuyến xe lửa đi
Haiphong. Thế là chàng xếp dĩa vẽ
vào một xô, dặn qua người nhà và
bọn thợ máy cầu, rồi xách va li ra
thẳng ga. Chỉ tối hôm ấy chàng đã
đi chuyến xe cuối cùng trở về Hà-
nội.

Có lẽ đó không phải là cử chỉ của
một người yêu. Đó chỉ là một cử
chỉ của Nam : lúc nào nghĩ đến điều
gì là ngay lúc ấy làm cho bằng
được.

Cũng như chiều hôm trước khi
ra ga tiễn Lan trở về, một người
bạn trở một thiếu nữ đi qua bảo
chàng : « Con Kế kia kia ! Nó chóng
lớn và đẹp quá nhỉ ! », chàng ngây
người đứng ngẩn, quên bẵng ngay
Lan mà chàng đương nhớ. Rồi
hăm hồ chàng lại chơi nhà bạn
Nhưng Kế và Trinh con gái chàng
cùng đi vắng.

Nay Nam lại vừa chợt nghĩ đến
Trinh, người con gái mà chàng
quen biết từ thời mới hai, ba
tuổi và mọi ngày chàng thường gặp
nhưng không lưu ý tới. Mỗi hôm
qua chàng mới nhận thấy rằng đó
là một thiếu nữ xinh đẹp. Vì thế
chàng lại hấp tấp đến chơi bạn.

X.

Nam đến nơi gặp Kế đương ngồi
ở cái bàn thấp kê sau hai dãy quả
sơn dựng hàng. Những quả ấy đã
cũ lắm, cái thì dộc lẫn sơn đỏ, lộ
từng mảng nền đen, cái thì để tro
cả cột gỗ nhem nhuộm.

Đ E P

TIỂU THUYẾT của KHAI HUNG

(Tiếp theo)



— Kế đừng dậy mỉm cười ngượng
ngịu'chào :

— Bonjour anh Nam !

Rồi ngẩn ngơ không biết nên tiếp
khách ở ngay cái phần bán hàng
hay bỏ hàng mời khách vào trong
nhà, Kế bèn lên nói :

— Tôi sai cháu đi đằng kia một
lát, thành thử phải coi hàng hộ nó.

Sự thực thì Kế nhàn rồi quá,
thường ngồi coi hàng cho con, dù
con đi vắng hay có nhà. Nam chưa
thẹn cho bạn, đáp :

— Coi hàng hộ các chị ấy cũng đỡ
buồn. Thôi, anh cứ để tôi ngồi chơi
ngay đây cũng được.

Kế giọng rụt rè :

— Ấy! ... mời anh vào... trong
nhà.

Nhưng giữa lúc ấy một người đàn
bà nhà quê, đứng lại hỏi :

— Ở đây, ông có bán miến không?

Kế đáp, mắt liếc nhìn Nam :

— Có.

— Vậy cho tôi mua một cân.

Trong khi hai người định đoạt về
giá cả, Nam lẳng lẳng ngắm nghĩa
trong những quả sơn đầy lồng bàn
thép lác đác thủng một vài chỗ
những đồng đường cát cao có ngon
trên đó mấy con ong mật thông
dong bò lên bò xuống; chàng tưởng
tới những người Mèo đeo lồng
thoàn thoát leo trên sườn đồi
cỏ cháy. Bên cạnh là những quả
dụng năm, mộc nhĩ, măng, bóng,
vây, mực. Chàng nhận thấy các
màu chen lộn hay bay. Chàng chỉ
để ý tới màu : màu mực loãng của

mộc nhĩ, màu nâu khác nhau của
măng, và nấm, màu nâu Vandiek
của mực khô, mà ubac cũ của những
quả miến hồng rắc bột.

Bỗng quên rằng bạn đương bán
bán hàng, chàng cười, hỏi :

— Anh bán cả tranh ?

Kế cũng cười đáp :

— Không, cháu nó treo lên đấy.

Đó là những bức tranh sơn mà
Kế đã trưng bày hai ba lần tại
phòng triển lãm của hội Mỹ-thuật
và công nghệ

Chờ người đàn bà ra khỏi hàng,
Nam hỏi cho có chuyện :

— Lâu nay anh có tác phẩm nào
khả không ?

— Anh tính còn vẽ với gì được
nữa, những bạn...

Kế chưa nói dứt câu thì người
đàn bà nhà quê đã trở lại :

— Hai hào sáu đây, ông có bán,
tôi lấy hai cân.

— Không được đâu, bà mua đâu
được hai hào sáu thì tôi xin biếu
không.

Đó là câu ngày xưa vợ Kế và
ngày nay con gái Kế luôn miệng
đáp lại khách mua hàng. Nó đã san
gần hai mươi năm, khác sâu vào
trực giác của chàng, khiến mỗi khi
chàng ngồi coi hàng giúp con gái
và gặp người mua trả bệ thì chàng
lại thốt nhiên nhắc tới như đọc
một câu thuộc lòng.

— Thôi, hai hào bảy, nhất định
hai hào bảy. Tôi không trả hơn một
trình nào nữa.

Vừa nói người kia vừa làm bộ
bước đi vội vàng. Kế gọi :

— Này hai hào tám đấy.

Thấy người nhà quê vẫn lúi lúi đi không quay đầu lại, Kế chạy ra hè, và hẳn như gáo thét:

— Này, lại mà lấy!

Đó cũng là một dáng bộ và một câu nói đã có, do một thói quen. Mỗi lúc bán xong hàng và khách hàng đi khỏi, Kế mới kịp suy nghĩ lại và lấy làm thẹn với bạn. Và chàng cười ngược ngạo ngạu bảo Nam:

— Khô qua! mỗi lần cháu đi vắng.

Nam ngắt lời hỏi:

— Chạ Trinh, phải không?

— Phải, còn cháu Thục thì đi học.

Rồi đổi sang chuyện khác, Kế hỏi Nam:

— Nghe nói độ này anh phát tài lắm...

— Có gì mà phát tài... Buồn bán như anh thì mới phát tài được chứ.

— Anh nhận được nhiều « công-măng » lắm cơ mà!

— Cũng khá, nhưng có lời lãi gì mấy đâu! Chẳng qua chỉ nhận làm cho đỡ buồn, cũng như anh bán hàng đồ nấu ấy mà!

Kế bẽn lẽn cười, hỏi lảng:

— Anh sắp có tin mừng, phải không?

— Vâng... nhưng cũng còn lâu.

Kế cười:

— Thôi mau lên cho chúng tôi ăn cỗ. Anh coi, tôi hơn anh... có lẽ chỉ ba, bốn tuổi thôi mà... một đàn sáu con... Còn anh... gần nửa đời người rồi, vẫn chưa vợ. Không biết xấu hổ.

Dứt lời, Kế khoái trí, nhe lợi cười ha hả. Nam mơ màng hồi tưởng đến thời học trường Bảo hộ. Và chàng tự lự bảo bạn:

— Chồng thực nhỉ! mới ngày nào Trinh còn khóc ỉ ỉ cả ngày. Thế mà nay đã là một thiếu nữ.

— Cháu mười tám rồi đấy, anh ạ. Đừng tưởng cháu còn bé.

Không, Nam không hề tưởng Trinh còn bé, và mới hôm qua gặp Trinh, chàng đã không thể làm ngờ không ngắm nghía cái thân hình nở nang và cái dung nhan tươi tắn của Trinh. Kế nói luôn như kẻ lè:

— Con Thục mười sáu, thằng Căn mười lăm, con Thanh mười bốn, con Thiện mười ba và con Phượng mười hai. Mợ cháu sinh cháu Phượng được ba tháng thì mất.

Nam như thấy hiện ra người đàn bà xinh đẹp và đậm đang, và oai quyền ấy — Và cả một quãng thời kỳ vắng của chàng như vật sóng lại.

Thời ấy, khi Nam bắt đầu quen biết Kế, thì Kế đã có hai con gái đầu lòng và đương học lại năm thứ tư. Chủ nhật Nam ra phố thường đến chơi nhà Kế. Và mỗi lần chàng đứng lại trước cửa hàng, ngập ngừng bẽn lẽn hỏi: « Có phải nhà anh Kế đây không ạ? » thì bao giờ người đàn bà xinh đẹp ngồi trên phản và hầu che lấp

hắn giữa đám quả dầy hàng bày ngồn ngồn cũng trả lời: « Phải đây ạ, nhà tôi ở trên gác, mời ông lên chơi. » Về sau, người đàn bà không để Nam kịp hỏi nữa, nói liền, khi nhắc thấy ông khách trẻ tuổi đứng trước hàng: « Nhà tôi ở trên gác, mời ông lên chơi. »

Rồi trong lúc Nam lên thang gác, tiếng người đàn bà sang sang gọi đầy tớ: « Nhỏ, có khách, đun nước mau lên! »

Ngày nay lơ mơ nhớ lại, Nam không biết chàng năng ra chơi với Kế là vì đã bị cặp mắt nhưng và cái miệng hình trái đào của vợ bạn

thành thạo, và đã làm bạn với máy họa sĩ nổi tiếng thời bấy giờ. Có lẽ cũng chỉ vì quá chuyên theo một môn hội họa nên Kế đã rời bằng thành chung liêu hai năm.

Mỗi lần thi trượt, chàng lại bị người vợ trách mọc về cái tính lười biếng và cái tội ham mê vẽ tranh. Lần hồng thi thứ hai, nàng đã cầm dao rạch ngang một bức tranh sơn của Kế, bức họa cảnh mặt trời lặn trên biển mà Kế rất thích và vẫn treo ngay bên bàn học. Nhưng năm ấy chàng nhận được một chút an ủi: trong nhiều bức tranh chàng gửi đi « đấu xảo »



đẽ của chàng. Nam dần thành chung rồi, vẫn thấy Kế còn tiếc rẻ theo đuổi thi cô và vẽ tranh ở cái gác hẹp trên cửa hàng bán đồ nấu của người vợ này vì sinh nở nhiều lần nên nhan sắc đã kém tươi. Nàng kém cả về dễ dàng, ngoa ngoãn, và đối với chồng, nàng trở nên gắt gỏng, hỗn xược.

Cũng không thể trách nàng được: nàng hy vọng chồng đổ đi làm để tháng tháng giúp vào quỹ gia đình đảm chực bạc lương. Vì đông con mà hàng họ cũng chẳng to tát gì; sau này nàng biết xoay sao đủ tiền.

Bằng đi ít lâu, Nam lại gặp Kế ở trường Mỹ thuật. Kế khoe với bạn rằng hai năm trước chàng thi vào đỗ đầu. Nhưng cái khéo của Kế hình như đã già cỗi như cái thân thể già cỗi của Kế nên mỗi năm Kế thụt xuống một bậc cho đến năm tài ra Kế đậu cuối bảng.

Kế ở trường Cao-dẳng Mỹ-thuật ra với một nghề thuật cao quý trong tay, và một gánh gia đình nặng trĩu trên vai. Ba năm trước vợ chàng đã từ trần để lại cho chàng sáu đứa con và một cái cửa hàng nhỏ. Trong tình cảnh ấy, Kế theo học cho tới khi tốt nghiệp kế cũng đã can đảm lắm rồi, còn tâm lực đâu mà tìm tòi về nghệ thuật? Vì thế khi chàng từ già về nhà, mẹ vợ chàng giao trả lại chàng cái cửa hàng bụi bặm, chàng lặng lẽ nhận lấy vậy.

Từ hôm ấy chàng thân nhiên ngồi trông coi cho vú già bán bông, mực, miến, đương để chờ con gái lớn lên trông coi thay mình và để đợi nha học chính bắt đầu vào một chức giáo sư ở một trường nào đó.

Còn vẽ? Thời giờ đâu mà vẽ! Máy bức tranh sơn họa khi hãy còn theo học năm thứ năm, thỉnh thoảng Kế lại đem trưng bày tại phòng triển lãm, nhưng mãi chẳng ai chịu mua cho, nên nay có con gái đem treo cả lên bức tường ván gác cửa hàng với gian nhà trong.

Nam lơ đãng ngắm tranh, và cái đời buồn tẻ của người bạn lẫn dần vẽ ra trên bức tranh tưởng tượng. Đó là một đời nghệ sĩ? Không, đó chỉ là một đời, và một đời tầm thường nữa. Có một gia đình đông đúc mà người ta phải làm việc vất vả để nuôi sống thì người ta còn mơ tưởng theo đuổi nghệ thuật sao được?

Và Nam âm thầm lo lắng. Bao lâu nay chàng đã tận tụy hy sinh cho nghệ thuật. Nhưng liệu sau này chàng có thể, chàng còn có quyền hy sinh mãi như thế không? Biết đâu năm sáu năm sau khi cưới, chàng lại không có một đàn con như Kế? Vậy lúc đó cái nghề thuật thuần túy có khỏi đi ngược với bản phận người chồng, người cha không?...

(Còn nữa)

KHÁI HUO

thời miên, hay vì đã quá yêu cái tài hội họa của Kế. Có lẽ vì cả hai đẳng.

Kế rất sớm có khiếu hội họa. Ngay thời còn học năm thứ nhất, chàng đã vẽ những bức thủy họa nét bút già giặn hoặc bằng mực tàu hoặc bằng các màu rẻ tiền. Và tuần lễ nào tranh của chàng cũng được trưng bày trong lớp, Chàng lấy thể làm một hãnh diện đối với anh em bạn học.

Tài hội họa của chàng mỗi ngày một tiến, nhất chàng lại được ông giáo giốc lòng dạy bảo.

Đến năm thứ tư thì chàng vẽ sơn

Hội chợ, một bức được hưởng bằng khen.

Nam phục tài Kế lắm. Nhiều lần chàng nhện thờ đứng ngắm tay bạn nhanh nhẹn mềm mại và thuộc lòng đưa ngòi bút lông chấm màu trên giấy trắng. Chỉ thoãn thoắt một lát đã xong một bức thủy họa rất tinh vi. Kế không phải là thầy dạy vẽ của Nam, nhưng chính nhờ chàng mà Nam đã làm quen rồi ham thích hội họa. Vì thế, nay đối với chàng, Nam vẫn có cảm tình đặc biệt tuy rất không ưa những tác phẩm khéo tay và đẹp



TRÔNG CÙNG

BẤT CỨ TUỔI NÀO CŨNG NÊN

Trẻ mới sinh

KHI trẻ mới sinh được bốn tháng, người ta nghiên chuối nghiền ra rồi cho chúng ăn từ 6 đến 8 thìa cà-phê vào giữa trưa hay hai giờ, trước khi cho bú. Dần sau có thể nấu cháo bằng chuối với sữa. Cho ăn theo cách ấy thì giữ được sức khỏe cho trẻ rất tốt, tránh được bệnh phụ và nhiều chứng bệnh (hường) khác của trẻ. Bệnh táo của trẻ và một điều lạ là chứng đi tuốt thường có thể chữa khỏi bằng cách cho trẻ hằng ngày ăn chuối. Còn những chứng đầy khó tiêu và đau ruột thì chữa rất có hiệu quả bằng cách nhjio hết các thức ăn, trừ có chuối.

Trẻ đã lớn

Khi đương tuổi lớn, cơ thể rất cần những khoáng chất, như sắt, vật liệu chính yếu của máu, chất vôi (calcium) cho xương và chất béo mà bộ thần kinh không thể thiếu được. Những chất ấy đều có trong quả chuối. Cho đi còn giúp ích sinh lực của cơ thể và giúp hấp thụ non.

Thao

Khi gắng sức, chúng ta cần hai và có khi gấp ba sinh lực. Đó đương nguyên chất là bổ ích được cho cơ thể. Ăn vài quả chuối trước khi nhập cuộc sẽ giữ sức được giai, và nếu cần, ăn vài ba quả nữa ở dọc đường (thì chạy hay xe đạp đường trường chẳng hạn) sẽ thấy đỡ mệt ngay.

Người ít vận động

Những người làm việc bằng trí, phần nhiều là những viên chức, những người buôn bán trong các thành phố đương thiếu vận động và ở chật hẹp, không được thoáng khí. Họ thường

ĂN CHUỐI

mắc nhiều hay ít những bệnh đau khớp xương, xê bụng, bộ tiêu hóa và thận làm việc kém, chứng đi tiểu ra đường không phải hiếm và cả bệnh phụ sưng nữa. Để tránh hay chữa những chứng bệnh ấy, dùng chuối rất hiệu nghiệm. Riêng chứng đi tiểu ra đường và chứng xê bụng, món chuối hằng ngày là một vị thuốc rất hay.

Người ốm dậy

Vì có lợi cho dạ dày, ruột, gan và thận, nên chuối là một món ăn rất tốt để lấy lại sức khỏe cho người ốm. Chất sắt bổ máu khiến người yếu bóng mạnh, còn chất lên, bổ óc, lấy lại tinh thần cho người ốm rất mau.

Người già cả

Người có tuổi, cơ thể mệt mỏi nên thức ăn cần phải lựa chọn rất cẩn thận. Đáng tiếc là nhiều người không được thọ chỉ vì không biết rút bớt thức ăn hằng ngày đi. Người già, hẳn như già hết, đều ăn nhiều quá. Nhưng có một điều đáng giận là họ dùng những thức ăn khó tiêu khiến cơ thể phải làm việc nặng nhọc quá nên chóng hư hại đi. Trái lại, chuối chín rất dễ tiêu: trên 90 phần 100 quả chuối bổ ích cho thân ta. Bã rất ít và không sợ có chất độc.

Mùa hạ cũng nên ăn chuối; chuối chín là một quả ăn rất mát, có giá một nửa nước rất tinh khiết. Ta có thể ép ruột chuối để lọc lấy nước. Nước chuối ấy hòa vào nước lọc thành thứ nước giải khát rất ngon và bổ. Người ta cũng có thể lấy hương nhiều thứ đồ uống bằng cách cắt mấy khoanh chuối mỏng cho vào. Sau hết, người ta còn có thể dùng chuối làm nhiều thứ mứt, bánh và món ăn rất có hương vị.

(Je sais tout) - M.



U- Bỏ tao có một tấm lòng vàng ai cũng bảo thế.
 - Còn bỏ tao có một bộ răng vàng, ai cũng thấy thế.

Kênh Panama CÁCH ĐÂY 25 NĂM

CÁCH đây 25 năm, có một việc có thể làm nao động khắp hoàn cầu, nhưng Âu-châu đương bị lôi cuốn vào chiến tranh nên không chú ý tới: việc khánh thành kênh Panama. Đó là một việc công tác quan trọng nhất hoàn cầu, không còn phải bàn cãi gì nữa. Phí tổn về việc đào kênh ấy hết 541.000.000 dollars; chiều dài của kênh là 50 hải lý (46 90 cây số). Từ ngày 15 Aoat 1914 đáng ghi nhớ

ấy, có trên 100.000 chiếc tàu của khắp các nước và lớn nhỏ đủ thứ đi qua kênh ấy. Hai chiếc tàu lớn nhất đã qua kênh ấy là tàu của Anh.

Chiếc Empress of Britain trả thuê qua kênh 18.985 dollars, và mướn tháng sau, chiếc tuần dương hạm Hood nộp 22.400 dollars.

Dù thuê cao đến như thế, kênh ấy vẫn có thể tiết kiệm cho các tàu bè được rất nhiều, không những chỉ thời giờ mà còn tiền nữa.

Nhất là khi giá than và dầu mazout cứ mỗi ngày một tăng mãi lên.

Ngày nay đi vòng qua mỏm Horn, chỉ còn những thuyền buồm lớn.

Năm tốt đẹp hơn hết của kênh Panama là năm 1929: cộng có 6.289 chiếc tàu lớn nhỏ đủ hạng đi qua. Những nhà chuyên môn Mỹ, vốn ưa nhìn xa, quả quyết rằng từ năm 1960 trở đi, mỗi năm sẽ có ít ra 6.000 chiếc tàu qua kênh.

Nhưng kênh Panama có một địa vị quan trọng về việc dụng binh ít ra cũng ngang với địa vị kinh tế của nó: nếu xảy ra chiến tranh, cả hai hạm đội Mỹ, hạm đội ở Thái-bình-dương và hạm đội ở Đại-lục-dương, tụ tập lại rất chóng.

Người ta không có thể quên được rằng nếu kênh ấy là công trình của người Mỹ thì việc dự định đào kênh là sáng kiến của một người Pháp: Ferdinand de Lessep.

(Vu) - M.

CÁI TÍNH BÍ HIỆM

MÔI khi một người kỹ sư trẻ tuổi đến xin một chỗ ở xưởng ông toi ông André Citroën hay hỏi một vài câu hỏi khó khăn.

Một hôm ông ra cái tính sau đây cho một người đến xin việc.

- Tôi dụ người ta buộc cái song vào cuối một con chó săn mà sức chạy nhanh không có giới hạn.

« Con chó hoảng sợ vì tiếng rầm rĩ của cái song nên chạy chậm.

« Để thoát khỏi những tiếng loảng xoảng của cái song, nó chạy nhanh dần mãi lên.

« Vậy con chó phải chạy nhanh đến mức nào để không nghe thấy tiếng song nữa?

Lẽ tất nhiên là người xin việc ngập ngừng lúng lúng.

Tức thì ông Citroën mỉm cười, giảng nghĩa:

- Câu đố tưởng khó khăn rắc rối lắm, nhưng chính ra rất giản dị.

« Khi con chó chạy nhanh tới trên 340 thước một giây, là sức đi nhanh của tiếng nói, thì nó không nghe thấy tiếng song nữa.

(Al. Verriot)

NGAY NAY NÓI CH

Nguyễn Thanh Bình, Dalat. - Nếu 19-10 đã cho ta biết rõ rằng một đôi trai gái lấy nhau thì rồi sẽ xảy đến cho nhau làm điều nguy hiểm như: chia rẽ, tuyệt vọng, có quá, tật ngyên, ốm đau, vậy ta có nên tin theo lý số mà đừng lấy nhau không? Mọi điều đó trái gút kia đã nặng lòng già, nhớ, quết cùng nhau, chung sống đến bạc đầu.

- Yên nhau mà bầy còn ngại về lý số thì hẳn là chưa yên nhau. Nếu đã yên nhau thành thực, người ta không n. hĩ gì đến số cả. Với lại tướng số chỉ có ảnh hưởng đối với người tin; đừng tin nữa, ấy là xong chuyện.

Nguyễn Giác, Huế. - Những học trò học ở trường Canh nông Tayen-quang khi đi ra làm những gì?

- Những học trò ở đây ra giúp việc các kỹ sư và các nông làm cán sự ở trong các đồng điền thí nghiệm của nhà nước.

Giác, Trà, Thanh, Huế. - Làm thế nào để luôn luôn thấy đời vui đẹp đáng sống?

- Trước hết, tất nhiên, trong người khỏe mạnh, không ốm đau gì. Sau là có cảm tưởng rằng mình là một người hữu ích, cho mình và cho mọi người. Sang sướng nhất là được làm một cái nghề mình thích, mà đủ ăn đủ tiêu.

V. T. B. Đông Hải. - Một người bạn gái rất thân với tôi gĩa một người mà tôi biết là xấu, rất xấu, chắc chắn sẽ lường gạt bạn tôi. Tôi có nên báo cho bạn tôi biết để can ngăn bạn tôi không. Bạn tôi có nghe tôi không?

- Đó là một việc rất khó khăn, và cần phải có ý tứ. Tất nhiên là nếu ông biết rõ ý định lường gạt của người kia, ông phải báo bạn gái đã phòng. Đó là bổn phận của ông đối với bạn. Còn nghe hay không ông không thể ép người bạn ấy được, đó là tùy sự xét đoán của người ta.

V. T. B. Đông Hải. - Trong các vấn đề (tôi ở Pháp, học sinh các lớp cụ thể này) được những ông nào hơn (auteurs classiques) trong các nhà văn cận đại (auteurs contemporains), nên đọc những ông nào?

- Nếu có thể, tôi có nhiều là nên đọc hết các tác giả cổ điển, và càng nhiều càng hay các tác giả cận đại. Nếu không, tôi tưởng cứ theo chương trình của nhà trường là hơn cả. Mỗi người đọc có một sở thích riêng, không thể chung cho mọi người được. (Xem bài «Nghệ thuật đọc sách» kỳ này).

Nguyễn Thiên Thọ, Sơn-tây. - 1) Tôi là một người ham xem báo, ham đọc tiểu thuyết. Chỉ tôi muốn viết báo, viết truyện. Nhưng còn phải tập, vậy thì phải theo hành theo cách nào cho gần gũi, và thích?

Đừng để nước đến t

Nhiều vị làm việc quá độ nên thân thể mình càng ngày càng hao kém. Vậy hãy lo trị trước đừng để lâu ngày sinh chứng bệnh lao thì nguy lắm. Vậy xin dùng:

Thuốc SÂM NHUNG BỔ THẬN

Thuốc không Phục



(Tiếp theo)
**GIỮA NHỮNG « GÁI »
 LÀM TIỀN**

Hai đứa con

DUỐI ĐÂY, là một việc đã xảy ra riêng cho tôi. Mỗi lần nghĩ đến, tôi vẫn có cái cảm giác như giữa mùa nực, tôi tắm bằng nước nóng có thả rau mùi để nhờ đến một ngày thật lạnh đã qua. Cảm giác nhẹ nhàng như lúc tắm hồn khê trạm phải ngọn gió heo may. Nhẹ nhàng nhưng thấm thía vô cùng.

Không phải là vì đã hết tài liệu nhưng tôi muốn nói đến một cái nhàn nhàn mát, mịn màng hơn những cái khô khan hằng tuần của người khác.

Một người bạn tôi đang học dạy dăm, anh B. ở ngoại ô, đã hẹn tôi từ mấy hôm trước :

— Chiều thứ bảy, tôi nhất định tổ chức một cuộc nhảy nhót ở nhà. Mời anh xuống chơi. Tôi sẽ giới thiệu với anh hai « ca-van » bé không thể tưởng tượng được, vẻ xinh đẹp như tranh vẽ...

Tôi y hệt, đến nhà anh B. Trái với tưởng tượng, tôi gặp anh đang không làm gì cả và lại sắp ngủ gật, cạnh một cái máy hát, vẫn đầy nắp, cao và sơn màu như một thùng trẻ. Bên cạnh anh, hai đứa trẻ đang rúc rích đùa. Anh cũng không tỏ cảm tình gì cả, khi trông thấy tôi. Tôi muốn cáo về sớm, nếu sau bữa nước, anh đã không dừng đây, vui vẻ một chút để bảo tôi :

— Giờ ta khai cuộc « nhảy gia đình » nhé ? Chỉ có anh với tôi thôi. Và...

Anh để cho tôi há mồm vì ngạc nhiên xong đầu đấy một lúc, rồi giống giặc như đội hồ lính, anh gọi to :

— Ở Ừ !

Theo liền tiếng gọi, một đứa trẻ về cái, trống tay vào gối, đứng lên. Anh B lại hô lần nữa. Ở Ừ ! Đứa thứ hai đứng

lên. Cả hai đứa, trạc bảy, tám tuổi, ngược ngự, len lét nhìn nhau, và búi lấy áo nhau như cho khỏi ngã. Chúng đều vận áo cánh và quần lụa dài tha thướt, tóc cùng húi ngắn như con trai. Tôi nhận biết chúng là con gái, vì chúng xinh, trắng, mũm mĩm quá trong cái vẻ e lệ hồn nhiên mà trời đã phú cho phái yếu.

Anh B. để mỗi tay lên đầu một đứa, và anh bảo chúng bằng một giọng không ngọt tí nào.

— Cả con Ừ và con Ỉn nghe chưa ? Tao đi vận kèn, chúng mày ôm nhau, lập tức nhảy một bài « phốc ». Phải lấy gân chân, nắn nót làm sao cho thật đẹp. Xong, sẽ có thưởng...

Rồi anh quay lại phía đề kèn hát.

Đứa bé hơn, chắc là con Ỉn, thông thẳng bước lại chỗ chúng tôi, đầu lười nó quần quai giữa cặp môi đỏ thắm, hai bàn tay ruối thẳng cả ra. Nó bá lấy cổ anh B, mắt nhắm hâu háu nhìn tôi, mồm nói thăm vào tai anh một câu, mà cả nhà nghe thấy :

— Chồng rồi bác cho cháu một trình, né bác nhé ?

Trước khi anh B. vận kèn, tôi hỏi anh :

— Ừ và Ỉn là tên thật hay tên giả ? Con cái nhà ai ?

B. vừa lên giây cốt, vừa nói :

— Chúng nó ba chị em cả thầy. Con lớn ở với bố ở tỉnh khác. Hai con này ở với mẹ. Mẹ chúng nó là ai, lát nữa sẽ hay. Chúng nó sần sần bằng nhau, cùng ợ-ợch, « ngon lành » như lợn sữa cả, nên tôi gọi đứa là Ừ, Ỉn. Lăn đầu, thành quen đi. Chứ tên thật của chúng nó, đẹp lắm, và những bả chữ kia...

Kèn đã khê khê và hạt cả hơi như người trĩ mũi, nổi lên bài « fox » cũ rích : « Mais non, Madame ».

Con Ừ sóc lại cổ áo, trình

trọng nghiêng đầu mời con Ỉn. Con Ỉn hơi mỉm cười, cong ngón tay út, trên vai Ừ, nhẹ nhàng tựa đầu vào má chị

Chúng nhảy không thay đổi « bước », nhưng đi lại rất đúng với nhịp kèn, mà đứng đắn, mà mềm mại làm sao ! Tôi muốn khen to một câu : « Thật là nên thơ một cách nào nùng ! » Nhưng tôi chỉ lẩm bầm được một chữ : « Tuyệt ! »

Kèn vừa hết. Hai đứa rời nhau ra, và suýt nữa hình như đánh nhau. Chúng nó mới cấu nhau xong, vì một lẽ : con Ỉn ti vào vai Ừ nặng quá. Chúng tôi nhìn : hai đứa lại e lệ như thường. Tôi muốn chúng nhảy một bài « tango ». Anh B. dờ lời cho chúng :

— Tango thì phải để cho me chúng nó. Ừ Ỉn ta chỉ ừ ừ được fox thôi.

Hai trẻ vẫn đợi, vẫn găm ghè và vẫn sẵn sàng yêu nhau. Anh B. sực nhớ ra, móc túi lấy một xu đưa cho Ừ :

— Đem ra ngoài hàng đổi chia nhau cho rõ thật đều, nghe chưa ? Mỗi đứa một trình, cho... khỏi nhàm.

Rồi B quay người lại phía tôi :

— Tụi ở quanh đây, nhất là mấy cô ả đào thích Ừ, Ỉn lắm. Ngày nào họ cũng thuê hai đứa nhảy cho họ xem, cứ một trình, một bài. Có khi nhảy ở trên giường, trong nhà nào chật chội, mà kèn thì là kèn mồm, nghĩa là con Ừ vừa đưa con Ỉn, vừa « tình tang tình, tang tình tang tình » (suis pas l'homme que vous croyez...) Ngày nào cũng vậy, mới bành mắt chúng nó đã đi nhảy thuê để làm tiền rồi.

Tôi hỏi :

— Chúng không đi học ?

B buồn rầu, bồng một câu mà tôi chắc là có hai nghĩa :

— Đi học ? Ai đi làm tiền hộ cho ?

B. muốn nói thêm chorô nghĩa hơn, nhưng lại thôi. Anh đổi kịp thành một câu khác, nanh-ác theo ý tôi, nhưng chắc chưa đủ nanh-ác bằng câu anh muốn nói :

— Cứ học nhảy, cũng đủ làm rồi ! Cũng là một nghề, cái sự nhảy ! »

Người mẹ

Giữa lúc này, một thiếu-phụ nhỏ nhắn, vào quãng ba mươi tuổi, nhanh nhẹn bước vào, hay là « ào » vào thì đúng hơn, đem theo vào cái rực-rỡ của con bướm và mùi thơm ngát của túm hoa hồng. Thiếu-phụ tươi quá, cơ hồ sắp như một đứa trẻ. Vì trông thấy tôi, thiếu-phụ đã đổi thành một người đàn bà có sắc đẹp nghiêm nghị, mau chóng một cách không ngờ.

Nhưng thiếu-phụ vẫn không kiềm chế nổi những tia sáng mắt điên đảo và sáng ngời trong cái âm u, thùy-mị của hai làn sóng nhung, đã hơi phai màu vì thức đêm hay là vì nước mắt.

Tôi đã lượng ra người rồi, bằng cái sáng không thẳng thắn của đôi mắt ấy : nó là dấu hiệu của một ái-tình dữ dội nhưng ngăn ngừi.

Gọng thiếu phụ lại uốn-éo quá khi người đàn bà đó tự giới-thiệu với tôi bằng tiếng pháp rất trong trẻo :

— Madame L... ! Et très heureuse, Monsieur. (Tôi là bà L. và rất sung-sướng được biết ông...)

Anh B. thêm bằng tiếng ta.

— Bà L. hay là người đã sinh ra cái Ừ và cái Ỉn, vẫn vẫn !

Bà L. hơi đỏ mặt, và nhìn tôi trầm trập. Tôi đã ngăn mặt đi, trước sự quyến rũ của một bà L. hơi đỏ mặt, và nhìn tôi trầm trập. Tôi đã ngăn mặt đi, trước sự quyến rũ của một vẻ đẹp lóa ló. Tôi thấy ở đấy lần lượt, cả vẻ chán nản của một linh hồn xa ngã, cả vẻ đắm đuối của tình yêu đến chết.

Nhưng, làm sao thiếu phụ đã để cho nó... « nghề » quá, nếu

tôi dám nói thế ?

Cả B. và tôi không ai chịu nhảy cả. Bà L. ra đi một lát, rồi trở lại với một người trai trẻ, không đầy hai mươi tuổi, gầy rom, và xanh leo, xanh lét. Bà vui vẻ giới thiệu với tôi :

— Cậu P. bạn của em tôi nhảy giỏi lắm, nhưng vẫn bị tôi coi như em là thường. Trong trọn giờ, tôi được nhìn bà L. ép vào ngực P., say sưa trong những bước từ Fox cho đến Boston.

Trong vài bước, tôi lại được thấy mặt bà. Cặp môi đều ướt sũng, mặt càng đỏ rừ, mắt càng quắc sáng. Người đó đã tìm thấy lý sống. Cái sắc đẹp đó đã « xuất nguyên hình » trong cái vai ngắn ngủi nhưng thích hợp.

Tôi bắt ngửi nhìn hai đứa trẻ, đang vẽ tròn môi mà nhìn mẹ, hai cái môi ngon sau này cho một xã hội « chó sói ».

Lòng tôi đã ra ngoài cái vòng cảm giác ích kỷ, và thiên về một thế giới rộng rãi hơn,

Tôi bắt đầu thương yêu Ún và Ín vô cùng...

Rồi trời sập tối. Bà L. ra về, còn gán bó hẹn tôi lại chơi đảng nhà bà.

Anh B. lại cho tôi biết thêm về đời bà L. :

— L. chỉ có bằng tiểu học, nhưng nói tiếng Pháp thạo lắm. Hẳn bỏ chồng lên đây, đem cả con đi, giữa lúc anh chàng kia bị tàn-tật.

Hiện giờ, không biết hẳn làm nghề gì, chỉ biết rằng hẳn sống rất dằng hoàng.

Tôi hỏi :

— Người trai trẻ kia là thế nào ?

B. hơi bĩu môi :

— Nhân tình ruột thịt của hẳn đấy, tuy ít tuổi hơn hẳn nhiều và chẳng bao giờ có lấy một trinh dính túi...

B. còn gọi rất tôi lại :

— Quên, quên ! L. còn có một tài riêng đặc biệt nữa. Hẳn hay rợn nhà như chuột, chỉ vì nơm nớp sợ chồng tìm được chỗ ở, thêm rầy rà. Nhà thuê lại đắt tiền. Mà bất cứ ở đâu, tiền nhà cũng cứ ý ra luôn luôn. Ông chủ nhà có đòi, hẳn chỉ nói một lúc, là thôi không đòi nữa.

« Muốn phẩn, muốn gạo, muốn xu, chỉ nói một tiếng và nhìn một cái là có tất ! »

Lần đầu, một buổi chiều, tôi lại chơi nhà L., mang theo quà cho Ún, Ín. Thoạt thấy tôi, hai đứa reo lên, đón lấy quà, soán sít lấy tôi, mừng rỡ vô hạn. Ín ngồi trên đùi tôi và gọi tôi là « Bà » rất gọn gàng.

Nó nhớ đến bố, hay là những đàn ông qua đây đều là « Bà » nó cả ? Một câu sau này của Ín nói

xất tai tôi sẽ cho tôi biết rõ. Câu ấy có lẽ chỉ có tôi được nghe thấy :

— Chỉ có Bà « này » cho em bánh thôi. Bà « ấy » chẳng bao giờ có bánh cả !

Bà này, và Bà ấy ! Trông Ín ngây thơ quá, khi nó nói thế.

L. từ trong bếp đi ra, phẩn sấp ngồn ngộn, nghĩa là lúc L. nấu ăn cũng vẫn trang điểm như lúc nhảy đầm.

L. giữ tôi lại, và thúc con ở cứ bâng mậm côm lên. Tôi không hiểu sao L. phải vào bếp vì một mâm cơm không xứng đáng này. Giữa canh và rau, một con cá vàng ngậy nằm cong hai đầu trên cái đĩa xấu xí, và chả lợn thái hạt lựu, khó khan trong cái bát nhỏ. Tôi ngó liếc cơm : món ăn cốt yếu này nần nần, màu trắng đốm hoa cà. Còn những đôi đứa ? Nếu không phải là chuột, thì chắc là Ún và Ín đã gặm be bét cả hai đầu.

L. mời tôi ăn. Tôi từ chối. L. đứng ngay đây, quát đuổi hai

đầu gối phải bò : Em mới đi làm, mà làm thì đến hai, ba giờ, đến sáng không chừng mới về. Em có đói, cũng tại anh. Mà đêm nay em bắt địn tuyệt thực, để ghi lấy cái kỷ-niệm này. Vì biết đâu, mai ? Anh đừng anh, em đừng em ?

Ở xó cửa, một bàn tay xinh xinh, nắm giữ lấy quần tôi. Tôi nhìn xuống, gặp đôi mắt đen hau hau của Ín. Cái mồm nũng nịu như sắp nói gì. Một bàn tay nữa xò ra. Tôi lên để vào đấy một hào. Bàn tay ấy cụp lại, và thoáng một cái, tôi đã thấy cái mình tròn trĩnh của Ín, đang chui qua rào nửa đề lên sang bên hàng xóm ngoài ngoài như một con chó con hay một con lợn con.

Lần thứ hai, tôi trở lại chỗ này, như trở lại một phúc-duơng hơn là trở lại nhà một bạn gái.

Tôi vừa vận gặp P. đi ra, mặt xanh và người hom hem thêm lên. Trông thấy tôi, hẳn như



con vào nhà trong, và đồ tất cả cơm vào liễn.

Rồi L. dương mắt nhìn tôi : « Anh, không ăn. Tôi cũng vậy. Chúng ta cũng không ăn. Có thể thôi ! »

Tôi chợt thấy « sự thật » trong mắt của L. lúc này. Nhưng chỉ một lát thôi, vì L. đã chớp vội một cái : hẳn vẫn giấu không nỡ tôi cái vẻ ngạo nghễ ở tia mắt vừa mới loáng lên.

Tôi nhất định ra về. L. chán nản tiễn tôi ra cửa. L. giữ lấy bàn tay tôi trong tay và nói xát vào tận mặt tôi :

— Em xin nói thật. Đói thì

muốn dẫu cái vẻ thức đêm rờ-rệt quá trên đôi mắt thâm quầng, và trên bộ môi khô se đến nứt ra.

L. cũng hơi thay đổi. Lưng hẳn hơi gù vì sau lần áo cánh, hẳn đã mặc đến đến mấy lần áo vạt. Lăn da cõ, phía trước ngực, đã hơi rần reo. Cặp mắt L. lơ dờ trên bộ mặt đã nhạt phẩn. Lần đầu, tôi thấy L. gầy quá. Lần đầu tôi thấy L. có một hình-giáng tiêu-tụy của một người làm mẹ, hình như đã thất vọng trong cuộc phẩn-đầu đau-dớn với một đời sống phụ-phẩm.

(xem tiếp trang 18)
Trọng-Lang

Blouson ARISTO!!

MUA
PULL'OVER, BLOUSON,
marque

ARISTO
của hãng NAM HAI chế tạo
thì chắc chắn là được của tốt.

Nhiều kiểu rất mới.
Không nên ngần ngại.

NAM - HAI
BONNETERIE
45, Rue du Lac — Hanoi
Trước đèn Ngọc-Son

MUỐN ĐẸP
các bà, các cô
chỉ nên dùng
SỮA, KEM,
PHẤN, SẮP

INNORNA
CHUYÊN-MON CHẾ RA
BÁN TẠI
các hiệu bào
chế Tây, các
cửa hàng lớn
hoặc tại ĐẠI LÝ
35 RUE RICHAUD
HANOI

OUVERTURE
LESAMEDI 14 OCTOBRE 1939

**CABINE
PROPHYLACTIQUE
du Docteur HỖ**

Ancien Interne de l'Hôpital
St Lazare de Paris

Spécialiste des
maladies vénériennes

Ouverture en permanen-
ce la nuit de 22 heures
à 6 heures du matin

Pour tous soins préventifs con-
tre les maladies vénériennes
(Đề phòng bệnh hoa-liễu)

N° 2, RUE LLE HỘI-VŨ



Của Văn Thom

lời chôn.
 Hài-hước vẫn sĩ muốn xuất bản sách mình, bèn đề quảng cáo: Từ nay đến 15 hôm, ai mua sách sẽ được tặng thêm quyển: « Nêc Hitler chết. »
 Độc-giả nghe thế gọi phiên mua như bươm. Đến hôm nhận sách, thấp thỏm mang ngay quyển sách quà ra đọc.
 « Nêc Hitler chết, người ta sẽ... liếm rồi... chôn! »
 Và chỉ có riêng câu ấy, là độc nhất trên tám trang giấy... (trắng)!

Về rồi
 - Tê ơi, u mày đi đâu?
 - Thưa u con đi xóm.
 - U mày chưa về à?
 - Thưa u con về rồi.
 - Thế u mày đi đâu?
 - Thưa u con lại đi xóm nữa!
 - ???

Thấy gì?
 Trong giờ vật lý học. Thầy hỏi:
 - Này Tẹo, khi nước đun sôi thì anh thấy gì?
 - Bùn..... con thấy u con luộc thịt!

Đi rồi.
 ÔNG CHÁNH AN - Sao anh ăn cắp?
 TỘI NHÂN - Bầm con đói quá.
 ÔNG CHÁNH AN - Thế lương táp không bao gì anh à?
 TỘI NHÂN (chứa mình) - Bầm nó thấy con đói quá, nó đi dâng nào ấy rồi!

Không ăn
 - Ba ơi, nhò này giồng ở đâu?
 - Ở bên tây!
 - Thế con không ăn đấy.
 - ???
 - Thấy con thường bảo: ăn cây nào vào cây này, bậy giờ nó ở bên tây, làm sao mà vào được?

Của Nguyễn Công Chúc

Tự mâu thuẫn
 Trường-Tôi biết Vinh-Sơn là một nhà viết báo kỳ dị, vì đang tri. Anh ta viết luận luận bài luận thuyết về chủ nghĩa quốc gia dâng vào báo « Bất Nước » rồi anh ta lại viết luận luận một bài về chủ nghĩa xã hội để phân đối tại. Mỗi san anh ta mới biết « mâu » lại tự « mâu thuẫn » mình; anh ta bèn viết mười hai bài về thuyết dâng-hóa, và từ đây anh ta là người « trang đang » trăm phần trăm.

Của phật
 Cướp phá cửa chùa Thạch Môn mãi không được. Chúng bèn hô reo: « Bạch sư cụ, Cửa phật không hẹp với ai cả. Ca làm ơn mở cửa cho chúng tôi vào. »

Vì sao nước réo
 CON. - Tại sao khi nước sôi lại réo được hở ba?
 BỐ. - Mày dốt lắm, vì đun mãi nó nóng quá nó đứng kêu ầm lên á.

Sửa túi
 Chồng đi làm về vợ nắn túi tiền (vì hôm ấy dùng kỳ lương). Chồng gắt:
 - Thì hãg để cho người ta nghĩ đã nào?
 Vợ. - Tôi lấy cậu bốn phần là để « sửa túi » cho cậu. Thế nào gọi là nắn khăn sửa túi?

Nước Mỹ « quán chủ »
 A. - Nước Mỹ là nước « quán chủ » lạ lùng kỳ quái nhất thế giới.
 B. - ...?
 A. - Đồng thời vua Tiên, vua Ô-tô vua Dừa hỏa, vua Sắt, vua Báo v. v. cùng « lên ngôi hoàng đế » để « trị vì thiên hạ ».

Ăn của dút
 Tý thấy vú già dút bánh rẻo cho em với là:
 - Này ó ơi, vú đừng cho em tôi ăn « của dút » kẻo nó nhón lên quen tính cứ thế là bị tù ngay, thầy thường đọc thữ ở trong báo đấy.

Làm ngược lại
 OANH. - Đời tôi lạ quá: Hễ tôi dự định làm cái gì thì y như hỏng hay không được làm. Ba năm, tôi dự định hễ tôi đỗ thì tôi may áo, ấy thế mà tôi cứ seo phải vở chôn hóai. Năm nay tôi bèn soay... « chiến lược » nếu tôi không đỗ nữa tôi sẽ may táp, y như rằng tôi đỗ. Thầy tôi dự định hỏi cho tôi có Lan đẹp nhất và giàu nhất làng tôi. Tôi cũng dự định: nếu tôi lấy được Lan tôi sẽ... tự tử. Thế rồi tôi cũng lấy được Lan.
 Thì ra cứ dùng « ngược » một tí thì mình đánh lừa được cả... thần Thần số mệnh, đánh lừa được cả... Giời.



L. TOÉT - Toe, hôm qua mày đi đâu cả ngày?
 TOE - Thưa thầy hôm qua ngoài tỉnh có đám đánh bốc (boxe)...
 L. TOÉT - Thôi chết, con nhà vô phúc Tiên tao cho, mày đánh thua hết rồi phải không...?

« Ngày Nay » nói chuyện

(Tiếp theo trang 11)

- Không bao giờ nên xét đến những chuyện về trước; sự ghen tuông về quá khứ không ích lợi gì, chỉ có hại. Với lại đã biết chồng không còn yêu người cũ nữa, thì để ý đến làm gì? Nếu chưa lấy nhau cũng vậy.

Mlle Bích-Vân - Hải-phong. - Tại sao có thứ tóc rất cứng và mọc rất nhiều?
 Có cách gì làm cho thứ tóc ấy mềm mà thưa bớt đi không?
 - Tóc cứng và nhiều là do tạng người. Không có cách gì làm thưa bớt đi, nhưng muốn mềm tóc thì cần bôi dầu, giữ gìn tóc khỏi bị khô và chớ dùng xà phòng xăn.

Lê-vân-Bạt, Dalat - A) Vợ chồng lấy nhau được 5 năm, nay không yêu nhau nữa, có thể xin ly dị nhau không?
 Nếu cha mẹ một bên không bằng lòng, ta phải làm theo ý muốn ta không?
 - Lấy nhau quá hai năm là có thể ly dị được nếu hai bên đồng ý. Nếu một bên phạm lỗi, kể vào những lỗi cho phép ly dị theo luật thì lúc nào muốn ly dị cũng được.

Một người vợ không làm gì trái đạo nhưng vì ta không yêu họ nữa, nên cần phải ly-dị, như vậy cha mẹ họ có làm gì hại đến ta không?
 - Chỉ vì không yêu nữa mà muốn ly dị thì người vợ không làm gì lỗi thì không được, nếu người vợ không muốn. Nếu cứ nhất định xin ly dị thì phải chịu lỗi về phần mình, phải bồi thường, nuôi vợ con, v. v.

Mlle Tê-tê Tô-ranx. - 1) Trong thời kỳ định hôn người con trai và người con gái gấu nhau lắm nhưng khoảng đời tư của người con gái không được lộ. Vợ người con trai có nên nghĩ đến không?
 - Bả yêu nhau lắm - tuy biết rõ đời tư của nhau, - thì cứ nên yêu nhau chứ có nghĩ đến điều gì khác cả.
 2) Hai người gác nhau, người con gái đã ly hết đời làm lẽ của mình cho người con trai nghe. Cũng trong lúc này có người ganh ghét bịa thêm chuyện để kể cho người con trai nghe nữa, người này khổ vì thiên hạ lắm, vậy người con gái phải xử trí cách nào? (mặc-dầu người con trai không muốn nghe nhưng thiên hạ cứ nhắt đến.)
 - Người con trai không muốn nghe và để ý là đủ rồi, còn cấm thế nào được miệng thiên hạ? Người con gái chỉ nên yêu người con trai thêm lên mà thôi, và tâm tình yêu đến chết không sợ gì những lời dèm pha cả.
 Và tuổi đã 22, nếu cứ buồn đến 80 tuổi rồi lại tập viết văn thơ. Với đời thực tế và tuổi đã cao ấy, nếu còn lòng hững hờ cảm mà viết thơ, văn được nữa không?
 - Tuổi và đời, không có liên lạc gì đến sự viết văn thơ. Người ta rất có thể vẫn cảm hứng trong tuổi già được lắm.

HỢP THU

Có Thanh? Vinh-gén. - Dù không có giá thú, nhưng có nhiều bằng chứng khác (như ảnh chụp, thư từ, v. v.), có thể đòi bồi thường và tiền cấp dưỡng được.
 Có Vũ Mỹ, Hanoi. - Không tiện trả lời.
 Ô. Nom Hô - Không rõ ông định nói người đi quỉng cáo bộ các hãng, hay quảng cáo cho hãng mình.
 Tây Minh, Hải-phong - Không tiện trả lời.
 Đ. S. L. Quảng-ngãi. - Nên làm theo tình yêu của mình đó là cách phải hơn cả. Cần hỏi của ông gì quá và không hay ả.
 Bài văn Giáp, Hải-dương - Không tiện trả lời trong tình thế này.
 Một bạn ở N. B. - 1.) Cha bị mất công quyền không có cầu bộ gì đến con. Nhà nghèo thì được miễn học phí. Gian lận ngay tiền lương, và có nhiều phải đến tiền lại. 2.) Mua thuốc ở hiệu thuốc tây. 3.) Xem N. N. nói chuyện các, ở trước.

Về mùa hè
 lại trong lúc vải đắt, công cao này
 dùng **CHEMISSETTE**
 tức là ta đã chọn thứ y phục hợp
 thời nhất, lịch sự và tốn ít tiền.
 Manufacture **CU GIOANH**
 70 Rue des Eventails, Hanoi - Tél. 525
 La plus importante fabrique de chemisettes au Tonkin

Trung, Bắc kỳ

của HOÀNG-ĐẠO

SAU Nam kỳ, ta phải nói đến Trung kỳ và Bắc kỳ. Nói đến cả hai kỳ, là vì, về nguyên thủy, cả hai đều sống dưới một chế độ giống nhau. Nhưng, có một thời kỳ kia, chế độ của hai kỳ bắt đầu khác nhau, như một con sông chia ra làm hai nhánh, mỗi nhánh theo một đường riêng. Lăn theo lịch sử của hai kỳ, kể từ buổi hai kỳ còn là một, ta sẽ thấy rõ vì đâu hai kỳ lại mất dần những tính cách chung.

Năm 1872, một nhà buôn bán người Pháp, tên là Dupuis, nhân bán khí giới cho chính phủ Tàu ở Vân Nam, thấy đường giao thông tiện lợi nhất để sang Vân Nam là đi ngược con sông Hồng Hà, bèn đến ngụ ở Bắc kỳ. Rồi nhân có việc lời thối với quan lại người Nam, Dupuis bèn cầu cứu với chính phủ Pháp. Năm sau, đô đốc Dupré, thống đốc Nam kỳ, phải vì trung úy Francis Garnier ra Bắc để bênh vực cho Dupuis. Trong ba tuần lễ, với một đội quân không tới hai trăm người, ông ta chiếm được thành Hà-nội và nhiều tỉnh khác ở trung châu Bắc hà. Nhưng cách đó vài hôm thì ông ta bị giết.

Sau cuộc Bắc da ấy, Nam triều với chính phủ Pháp lại ký một hòa ước mới. Hòa ước ấy là hòa ước ngày 14-3-1874, một hòa ước đặt một cuộc bảo hộ rất nhẹ nhàng cho nước Nam. Nước Pháp công nhận quyền thống trị của Nam đế và sự độc lập của nước Nam đối với hết thảy các nước khác, và hứa giúp đỡ Nam triều chống lại với các cuộc ngoại xâm. Nam triều thì hứa sẽ theo chính sách ngoại giao của Pháp, nhận quyền thống trị của Pháp trên đất lục tỉnh, nhận ba tỉnh Hải-phòng, Hà-nội, Qui-nhơn và sông Hồng hà là nơi người Pháp có thể đến buôn bán được. Để thi hành hòa ước ấy, nước Pháp có quyền đặt một vị khâm sứ ở Huế, và ba tòa lãnh sự ở ba tỉnh kể trên.

Nhưng hòa ước ấy thì hành một cách chặt vật. Nam triều lo sợ, quay đầu về với nước Tàu, đem cống lễ sang Bắc kinh, rồi đến năm 1878, lại mời quan quân Tàu sang Bắc kỳ để dẹp giặc. Nước Tàu phản kháng về việc quân Pháp chiếm Nam kỳ, và ông Bourée, đại sứ Pháp ở Bắc kinh, bèn đứng ra ký một hòa ước với Tàu: theo hòa ước ấy thì địa phận Bắc kỳ chia ra làm hai, các tỉnh annam ở tả ngạn sông

Cái sẽ thuộc quyền nước Tàu. Nhưng hòa ước ấy không được chính phủ Pháp duyệt y.

Trong lúc đó, đại úy Rivière bị quân Cờ đen giết ở gần Hà-nội. Chính phủ Pháp bèn phái đại tướng Bonet ra đánh phá Bắc kỳ và đổ đốc Courbet đến bắn phá kinh đô Huế.

quân Nam triều bị thua. Ngày 23-9-1883, vua Hiệp Hòa đành chịu ký với Harmand, đại biểu Pháp, một bản hòa ước nhận cuộc bảo-hộ của Pháp. Bản hòa ước ấy rất chặt chẽ, vì ý muốn của Harmand là chia lia Bắc kỳ và Trung kỳ, và làm cho Nam triều không còn thế lực gì nữa. Vì thế, hòa ước ấy sáp nhập tỉnh Bình-thuận vào lục tỉnh và ba tỉnh Thanh hóa, Nghệ an, Hà tĩnh vào Bắc-kỳ.

Nhưng vài tháng sau, vua Hiệp Hòa băng hà và quân Pháp ở Bắc-kỳ gặp quân Tàu. Tuy nhiên, chẳng bao lâu quân Pháp đã chiếm được Bắc ninh, Thái nguyên, Hưng hóa và Tuyên quang. Tàu thua, chịu ký hòa ước với Pháp và một tháng sau, ngày 8-6-1884, vua Kiến Phúc ký một bản hòa ước mới với nước Pháp.

Theo hòa ước ấy, nước Nam nhận cuộc bảo hộ của nước Pháp: nước Pháp sẽ thay mặt nước Nam trong những cuộc giao hiếu với nước ngoài, và dân Annam ở ngoại quốc được chính phủ Pháp bảo hộ và bênh vực.

Nhưng hòa ước 1884 ký xong, lửa chiến tranh không vì thế mà tắt. Ngay tháng ấy, quân Pháp lại bắt đầu đánh nhau với quân Tàu ở Bắc kỳ và ở Formose. Ngoài ra, quân Càn vương nổi lên tứ tung. Quân Pháp lên cứu tỉnh Tuyên quang bị vây và bị đánh lui ở Lạng sơn. Viên đại tướng Négrier bị thương. Tin ấy về đến Pháp, dư luận Pháp sôi nổi và nội các Jules Ferry.

Sau đó vài tháng, đại tướng Courcy, vừa là thống tướng chỉ huy các quân đội Pháp, vừa là khâm sứ, ép Nam triều ký một bản hòa ước (30-7-1885) đem Trung kỳ vào chung một chế độ với Bắc hà.

Nhưng bản hòa ước ấy không đem ra trước nghị viện Pháp bàn và duyệt y.

sau, năm 1886, chính phủ Pháp tổ chức lại Bắc kỳ và Trung kỳ.

(Còn nữa)

Hoàng Đạo



Thi sĩ viết và ngâm:
« Ta nhẹ bước giữa nà càng
cỏ lá... »

Việc tuần lễ

(Tiếp theo trang 5)

14 tờ báo ở Nam bị cấm — Cả thảy có 14 tờ vừa hàng ngày vừa hàng tuần ở Nam-kỳ mới bị cấm là:

Sự Thật, Tia Sáng, Công Luận, Tháng Mười, Sinh Hoạt, Tây Thợ, Lao Động, Nhật Báo, Hy Sinh, Lo People, Dân Chúng, La Lutte, Tranh Bão và Dân Mới.

Đồng thời có gần trăm người bị truy tố.

Bỏ hai kỳ thi kiểm sát thương chính — Hai kỳ thi kiểm sát và phó kiểm Thương chính đang lẽ mở vào ngày 28 và 29 Novembre sắp tới đã có nghị định bãi bỏ. Có người 200 người lấy và Ta dự thi đã được gọi đến lấy giấy ma vé.

Chợ phiên giúp về công cuộc chiến tranh — Nội trong tháng Novembre, bà Toàn quyền Catroux sẽ mở một cuộc chợ phiên lớn ở Hà-nội để lấy tiền giúp vào các công cuộc của tế quân đội Pháp. Hiện nay bà Catroux đang mở một cuộc lạc quyền để giúp binh sĩ ở Pháp và đã nhận được trên 10.000đ.

Sách mới

— *Nàng Hạnh Vàng* (tiểu thuyết) của Vũ trọng Can, giá 0p.40.

— *Hạt giọt máu rơi* (xã hội bi kịch) của Hà đình Tuyên, giá 0p.30.

Điện xoay chiều, quyền thứ hai của Nguyễn hữu Thăng, giáo sư trường kỹ nghệ Hanoi. Hội ái hữu cựu học sinh các trường kỹ nghệ Bắc-kỳ xuất bản, giá 0p.50.

Thuốc quân
và xì - gà

MELIA

ĐẠI-LÝ ĐỘC QUYỀN

L. Rondon & Cie Ltd 21, Bd Henri Rivière — HANOI

Hút êm động

và thơm ngon

TIN VĂN... VĂN của LÊTA



HỌC há vía !

Hôm nọ tôi vượt râu cạo, mà không việc gì.

« Vượt râu cạo » là một câu vi von. Để nói đến cái việc táo tợn của tôi : tôi đã dám gheo bà Kiểm Duyệt.

Bà của tôi, dù táo tợn đến đâu mặc lòng, lúc đặt dưới mắt kính của bà cũng phải một phen run sợ.

Vậy mà, lạ lùng nhỉ, nhát kéo của bà không hề đụng đến một chữ nào.

Chắc lại có chuyện gì đây.

Chắc bà vừa mới có một việc vui mừng : ăn bữa cơm ngon và dễ tiêu, mới cho con gái về nhà chồng ; không thì ít ra bà cũng có một bà mẹ chồng mới tạ thế.

Mà nghĩ cho kỹ, sự trêu gheo của tôi cũng chưa hẳn là ngạo mạn. Cũng chẳng có gì đáng cho bà nổi giận.

Có lẽ bà lại bằng lòng nữa kia.

Chứ không ư ?

Tuổi tác chừng ấy, xuân đã hết mà duyên cũng chẳng còn, cái thân gái già chỉ đành lấy cách tác họa cho các bài văn làm thú tiêu khiển... Cả đời lẽ loi, bà chỉ bị người ta ghét bỏ và oán trách. Ấy thế mà bỗng một hôm có anh chàng buồng những lời đùa cợt... Chắc bà phải lấy làm sung sướng, cái miệng móm mém phải để hở một nụ cười cảm động, và, biết đâu đấy, có lẽ bà còn muốn giữ cho « ai » cái liếc mắt hữu tình...

Ấy là đoán phỏng thế thôi.

Chứ đôi mắt kia mà đôi liếc kẻ hèn này thì tôi nhất quyết đi trốn.

Từ ngày bà Kiểm Duyệt tái sinh, trong tòa soạn *Ngày Nay* người lo nhất là anh chàng Tú Mỡ.

Thảo nào mà anh chàng im tiếng mấy tuần nay.

Có gì đâu ! Chỉ vì hồi nào, bà Kiểm tạ thế, anh Tú tưởng bà cũng như mọi người phạm trần chúng ta, chết là « đi đứt ».

Anh làm một bài văn tế rất cay đắng - nghĩa là cay đắng theo lối Tú Mỡ - để... tỏ sự vui mừng.

Có những câu nào nuốt đến thế này :

Tadi bà một giá
Duyệt bà một hể.
Ông chẳng bằng lòng
Bà không được việc.

Nên rước bà trở lại quê hương :

Để mời bà gón vai tũn nguyệt.

Đền viển lạc thú, bà về mà sớ đất
trồng rau ;

Báo chí tự do, chúng tôi liệu chuẩn
nghề chính nghiệp.

Cổ quển nổi kê đi về, người ở lại,
thương thì rất dỗi là thương :

Hồi tưởng khi kèn thổi ngược, trống
dánh xướng liếc thực quả không dám
liếc...

Người ta đoán, lúc rưng rục đọc
bài ai diễu trước mồ ma, anh Tú
mắt thì tuồn châu, mà miệng thì

nhỏn cười để giả vờ mỉa.

Ngờ đâu bà già cũng chỉ chết như người giả vờ.

Bà sống lại kia kia, mới lờ thêm, mắt sáng thêm và cái kéo mài sẵn từ dưới âm ty, bây giờ sắc hơn trước nhiều quá.

Ach Tú mặt thất sắc, bảo nhỏ với tôi :

— Làm thơ nữa làm gì ? Khom già vẫn cầm tôi, chỉ đợi tôi thò ra một vào là cắt.

Nhưng các bạn đừng lo vội.

Tú Mỡ khéo lắm.

Trong túi anh có nhiều mưu ngo nghĩnh để làm được lòng bà Kiểm Duyệt. Những mưu đó đội lối những văn thơ đi đóm. Anh đang nghĩ một bài nịnh bà Kiểm một cách thực thần tình.

Cho hay công thẳng đến như bà mà cũng ư nịnh.

Cả đến thanh thần cũng vậy. Tôi không nói ngoa đâu.

Trong đũa vua mẫu, câu nịnh thông thường là câu :

— Tấu lạy bà, bà đẹp chín nghìn.

Bà tin là bà đẹp chín nghìn, bà bằng lòng và bà « chừng cho tiêu ». Tiêu là bà mẹ muốn con khỏi bệnh, là một người thành tâm muốn trung số độc đắc, hay một cô thiếu nữ thành tâm kiếm chồng.

Do việc nhỏ luận việc to.

Khắp thế giới vừa rồi, và ở các tôn giáo, người ta cầu khẩn một cách đa riết. Để xin thần minh cho thế giới được hòa bình.

Vì hòa bình hay không, không phải là tại sở thích của bọn Hitler và công ty, nhưng chính là tại những đấng thiêng liêng gặp hồi vui về hay cáo kình.

Ngọc hoàng vừa đẹp duyên chẳng hạn với bà thiên-thiên huyền nữ : những hòa ước lung tung kỳ. Ngọc Hoàng ăn khó tiêu và giận nhau với Ngọc hậu : Hitler đánh Ba Lan.

Theo cái luận lý siêu phàm đó, người ta chỉ có việc tránh nạn chiến tranh bằng cách kêu van cầu khẩn cho chư vị trên cao đừng câu kính bao giờ, lúc nào cũng vui lòng. Đó là một cách nịnh nọt thần thánh.

Nhưng cầu thì cầu, chiến tranh cứ nổi.

Cũng với tin vô tuyến điện thông cáo những cuộc cầu khẩn công cộng, chúng ta được vô tuyến điện thông cáo những số tàu bay lâu ngấm bị hạ, bị đắm.

Tại sao thế nhỉ ?

Tại người trần gian không khéo nịnh chư vị ?

Đây là tin đưa khí muộn.

Nhưng, như lời người khôn vẫn nói, muộn còn hơn không.

Đức

học.

— hội Khai Trí Tiến

có một ban văn

học.

thỉnh thoảng ban văn học tổ chức một buổi diễn thuyết con con hay một buổi hội họp leo tèo có tính cách... văn học.

Vừa rồi, nhân ngày kỷ niệm Tiên Điền năm nay,

hội Khai Trí mở cuộc thi văn thơ và tặng thưởng.

Bài được thưởng nhất là một bài lục bát dài.

Đầu đề là *Tân Nữ Hồn ca*.

Tác giả, một kẻ hôm qua còn vô danh, hôm nay đột nhiên thành thi-sĩ.

Lại một nhà báo nữa, ông Babut nói động đến Bà Kiểm Duyệt.

Xuýt !... đừng cười vội. Và đừng mong có những câu trêu gheo tinh ranh.

Không. Nói động đến Bà, nhưng ông Babut động một cách rất nhẹ nhàng, như người mơn man và mơn yêu - có nghĩa vì ông cũng già như bà - và rất khôn khéo. Ở ! mà khôn khéo thực cơ !

Bà Kiểm Duyệt, đối với chúng ta, là một « bà cầm kéo ».

Ông Babut muốn bà là một người đàn ông.

Một vị thần : Hippocrate, Thần im lặng.

Vì theo ông, nhân vật ấy chỉ là một người canh gác giữ cho sự yên ổn của quốc gia. Một người minh mẫn và hiền lành, thương ngọt ngào dỗ dành ta : « Xuýt ! Đừng to tiếng nhé, đừng đại d t nhé : quân thù đang lắng tai nghe ngóng chúng mình... »

Thế thì Kiểm Duyệt đầu phải là bà di ghê quái ác. Ta có ý kiến gì cứ nói, miễn không phải là những ý đại dột, những lời hồ cơ.

« Kiểm Duyệt không nên là cái

khán bưng miệng (văn lời ông Babut) cũng không nên là cái phễu chụp tất » dư luận chúng ta.

Vậy ta cứ nói đi.

Và nhất là cứ cười.

Nói (và cười) những việc không hại gì đến sự phòng thủ.

Còn gì nói được nữa không ?

Còn nhiều !

Những việc ương gàn của những người ương gàn, sự

thối ức hiếp của mấy người lộng quyền, biết bao nhiêu cái ngang tai trái mắt ta thấy thương ngày v.v.

... Miễn là đừng nói đến những sự bí mật về quốc phòng : những điều mà ta không biết đến bao giờ để nói.

Lêta

CẦU Ô

— Cầu người có bằng thành chung Diplôme) để dạy trẻ con ở vùng, nhà quê cách Hà-nội 40km. Đường đi rất tiện lợi. Lương tháng 30đ. Hỏi tại M. Giáp n. 12, Rue Bourret — Hanoi.

— Trẻ tuổi, đứng đắn, chăm chỉ hiện đang dạy ở một trường tư, muốn tìm chỗ dạy học buổi tối. Lương cốt đủ sống Hội tòa báo.

TOMBOLA

« THĂNG LONG SPORTS »

Số Tombola « Thăng Long Sports » đã mở tại trường Thăng Long ngày 15 Octobre 1939 hồi, 8 giờ sáng có M. Minol đại diện quan Đốc-ly chủ tọa và có Me Christien thừa phát lại chứng kiến. Dưới đây đây đống những số trúng. Ai trúng số, mời đến phòng thư ký trường Thăng (ở phố Ngõ Trăm Mỏi Hanoi) lấy những tờ trúng.

- Số 19676 : 1 xe nhà,
- số 06086 : 1 xe đạp đàn ông,
- số 05853 : 1 xe đạp đàn bà,
- số 10443 : 1 xe đạp trẻ con,
- số 17287 : 1 máy ảnh,
- số 13440 : 1 máy hát
- số 13640 : 1 đồng hồ Omega đàn ông,
- số 02203 : 1 đồng hồ đeo tay đàn,
- số 05713 : 1 vợt tennis,
- số 01885 : 1 quả bóng,
- số 09430 : 1 cái extenseur,
- số 02540 : 1 đồng hồ báo thức,
- số 11923 : 1 đồng hồ báo thức,
- số 05622 : 1 đồng hồ báo thức,
- số 18803 : 1 đồng hồ báo thức,
- số 11252 : 1 đồng hồ báo thức,
- số 14512 : 1 đồng hồ báo thức,
- số 15592 : 1 đồng hồ báo thức,
- số 14334 : 1 đồng hồ báo thức,
- số 11034 : 1 đồng hồ báo thức,
- số 18674 : 1 đồng hồ báo thức,
- số 10235 : 1 đồng hồ báo thức,
- số 02434 : 1 đồng hồ báo thức,
- số 02758 : 1 bút máy,
- số 09200 : 1 bút máy,
- số 04797 : 1 bút máy,
- số 12884 : 1 bút máy,
- số 09156 : 1 bút máy,
- số 05228 : 1 bút máy,
- số 01133 : 1 bút máy,
- số 01179 : 1 bút máy,
- số 00776 : 1 bút máy,
- số 05093 : 1 bút máy,
- số 16804 : 1 bút máy,
- số 03515 : 1 bút máy.

COURS de FRANÇAIS & MATHÉMATIQUES

(à la Société d'Enseignement Mutuel, Hanoi)

par M. M. VŨ ĐÌNH LIÊN, ĐOÀN PHÚ TỬ, TRẦN VĂN TUYẾN

1 — Cours de FRANÇAIS 1er degré (1ère et 2è anées P.S.) . . . 1\$00

2 — Cours de FRANÇAIS 2è degré (B. E. et D. E. P. S. I.) . . . 1\$00

3 — Cours de MATHÉMATIQUES (cours complet du cycle P.S.) 1\$00

S'adresser à la
Rue des Éventails, n. 59 — Hanoi

Làm tiên

(Tiếp theo trang 13)

Một thăm-kịch, chắc chắn, đã xảy ra trong tim của những người này.

Câu chuyện của chúng tôi nhạt nhẽo quá. Cho đến lúc L. đứng đây, khêu to ngọn đèn.

Rồi hẳn nhìn tôi như người ta nhìn nhau một lần cuối cùng và bảo tôi:

— Ừ và ỉa vẫn gọi đùa anh là Ba. Muốn cho nó gọi là Ba thật, cũng không khó. Hay là nói trắng ra, anh muốn làm... «chồng» tôi cũng dễ lắm.

Câu nói phải gọi là rơi vào đầu tôi mới phải, vì tôi thấy tôi choáng cả óc. Tôi còn choáng óc nữa, khi nghe L. thông thả, rành mạch như đọc cho tôi nghe một lệnh mà hẳn yên trí rằng tôi sẽ phải theo:

— Mỗi tháng, anh chỉ phải bỏ ra độ sáu bảy chục thôi. Đủ cho ba mẹ con tôi sống!

Và giống dạy hơn nữa:

— Anh bao tôi đi!

Tôi nhìn L. Mặt hẳn thẳng nhiên và lạnh lùng quá. Tôi tưởng tượng rằng như đang đứng trước một người diên nói trong lúc hơi tỉnh tỉnh.

Hay là trước tôi, chỉ là một tâm hồn bị xua đuổi vào hiu quạnh, sau khi tìm mãi không thấy cái cố sống trong chỗ xa-hoa?

Hay là tôi vừa được nghe thấy tiếng nói của «truy-lạc»?

Sau này, nghĩ đến tôi làm sao, L. đã kể với anh B. Anh đã nói lại hết cho tôi nghe, bằng một giọng rất đùng đùng:

— L. nói với tôi nguyên văn như sau này, sau đêm đó: «Cái thằng cha vợ vắn đó, nếu nó bằng lòng thì sáu bảy chục, kê cũng tạm được. Nhưng bộ nó, thì tiền đâu? Tiền, cho nó có nhiều cũng chỉ đủ cho tôi mua phân, và để cho «chàng» mọc vài cái sừng»

«Nhưng, nói chơi cho vui, mà thôi, chứ Annam có nước gì đâu!»

Dù sao, tôi cũng đã «sống» một cái «mộng» đẹp, đẹp oái-oăm về chỗ sự thật nặng-nề, đẹp về chỗ lòng thương chỉ ú-ớ được thôi, trước sự tàn-phá âm-ĩ của «truy-lạc».

Tôi đáng lẽ đã phải làm một cái gì!

Nhưng tôi đã phải hi-sinh cái kỷ-niệm nhiều thi-vị này mất rồi... Tôi đã «thương yêu», nhưng nhất định không phải là «người» của tình-yêu.

(Còn nữa)

Trọng-Lang

VÔ-ĐỨC-DIÊN KIẾN TRÚC SƯ

8 Place Négrier
HANOI — Tél. 77

CHỈ GIÙM

Ai mắc bệnh lao

Bệnh ho lao, ho ra máu, ho khúck, ho có đám trắng, xanh vàng, hổi thổi, bình nhưn có khi bị hánh nóng lạnh, mà đã điều trị thuốc Tây, Nam không dứt, nên uống thuốc gia truyền của cụ Trính Hải Long (nội tổ ông đốc học hào). Thuốc đã cứu đặng muôn ngàn người. Có 2 thứ (thứ 5p. và thứ 3p.50. Ở xa mua thuốc gửi mandat cho ông:

TRINH-VĂN-HÀO, Directeur Ecole Villa n. 110 rue Vassoigne Tânđinh, Saigon

Docteur

Cao xuân Cầm de la Faculté de Paris

CHUYÊN TRỊ:
BỆNH HOA LIẾU VÀ NỘI THƯƠNG
Khám bệnh tại:
168, Henri d'Orléans — Hanoi
(Phố cửa Đông, cạnh hội Hợp-Thiện)

Sách «Nói chuyện nuôi con» của bác sĩ làm có bán tại hiệu Nam-Kỷ phố Bờ-hồ, 17 Francis Garnier, Hanoi. Giá 0p.35 một quyển

Quý bà, quý cô lịch sự chỉ nên dùng hoa, hạt, vòng, nhẫn ngọc thạch

Xin mời đến hiện:

MAI-THI-TRƯỜNG
BRODERIES — DENTELLES
21, Av. de la Cathédrale
HANOI

ĐÃ CÓ BÁN Ở KHẮP HIỆU SÁCH ĐÔNG-DƯƠNG

Nắng Hanh Vàng

TIỂU THUYẾT của VŨ TRỌNG-CAN
Tác giả Tiểu thuyết «NGOẠI TÌNH»

Chuyện một công nương Huế 17 tuổi, một ông Nghi Hanoi già 60 và một cậu con trai trẻ tuổi — một tình yêu ư ản không bao giờ được nói ra — một tâm lòng chết trong một tâm lòng.

Sách dày non 200 trang, giá 0p.40

ÉDITIONS LIBRAIRIE CENTRALE
110, Rue du Pont en Bois, Hanoi

Bác-kỹ. Ai-lao. Cao-mên: Xin giao thiệp thẳng với
M. TÔ VĂN ĐỨC, LIBRAIRIE CENTRALE

Các nhà Tổng đại-lý phát hành:

Toàn xứ Trung-kỳ: M. LÊ THÀNH TUÂN 119, Rue Gia-Long, Huế
Toàn xứ Nam-kỳ: MINH PHƯƠNG, 15 A, Cité Văn Tân, Hanoi
(Có thể trả bằng tem, ở xa ai muốn mua xin gửi thêm 0p 21 cước bảo đảm.)

C'est écrit:

Tôt on tard vous achèterez des chemises à col BALEINÉ et TRUBÉNISÉ chez votre chemisier spécialiste

THUẬN THÀNH LONG

15, Rue du Riz — Hanoi

Agent à Namđinh:

BAZAR AU BON MARCHÉ
140-142, Paul Bert — Namđinh

ÔNG NGUYỄN - TIẾN - LĂNG

vừa được thưởng Médaille Hàn-lâm-viên văn chương Pháp, mới soạn 2 cuốn sách:

1) DANS LES FORÊTS ET DANS LES RIZIÈRES, tiểu thuyết Pháp bản, lời nói Tác thực chất chuỗi, gồm hết tình thần phong tục nước Việt nhà. Giá 0p.00, thêm 0p.08 cước.

2) TIẾNG NGÀY XANH, tiểu thuyết Quốc-văn là phong cảnh nhân vật từ đê đê đến miền sơn cước. Giá 0p.38, thêm 0p.06 cước.

ÉDITIONS HƯƠNG-SƠN
97, Rue du Coton — Hanoi

Ở xa trả tiền bằng tem poste cũng được

Mời các ngài tới nếm các món ăn Tứ-Xuyên

tại

Cao lầu Tứ - Xuyên

82, HÀNG TRỐNG, HANOI — GIẤY NÓI SỐ 394

Sẽ được vừa ý vì MÓN ĂN NGON

Cách tiếp lịch sự — Nhận đặt tiệc

hãy trị bệnh bằng thuốc chuyên môn

Phụ nữ bạch huyết

Trị các bệnh ho-một phát, ho lâu có đám, tắc tiếng. Ho già, có thal... để rồi ho của hậu. Ho lâu năm, đờm lợn lợn rành, đờm, có huyết. Ho lao, Hai chủ vai đau, đầu xây xẩm, mắt ngủ, ón lạnh, xét xa trong phổi. Hiệu nghiệm trong 24 giờ. Giá mỗi hộp 1p.00

Đặc phê linh-dược

Trị kinh nguyệt không đều, bay trời sợt. Huyết kinh bầm dợt, huyết kinh khi nhiều khi ít. Tử cung sưng, có mủ, đờm trắng da dưới, huyết trắng ra nhiều. Người mất máu, mất xanh, đờm thất long. Uống trong 1 hộp Bạch gổn-hoàn thì kinh sẽ có lại đúng ngày, hết Bạch-đái. Mau có thal. Giá mỗi hộp 1p.00.

Gửi Centre Remb. do:

VĂN-HÓA 8, Cantonnais, Hanoi
VÔ-DÌNH-DÂN

323, Rue des Marins — Chaion
ĐẠI-LÝ: Mai-Linh 68-62 Cầu Đốt Hảiphong
Nguyễn-văn-Đức, 11 Rue des Catmas

PHỤC HƯNG

Làm Dứt-tuyệt là cái đặc-điểm của thuốc

Nhiều bạn phàn nàn thuốc Di-tính chỉ trị tạm thời. Còn uống thì hết bệnh, mà nghỉ thuốc, bệnh trở lại như xưa.

CỐ TINH ÍCH THỌ hoàn của PHỤC HƯNG Y QUẢN bảo chế không có như vậy. Sẽ đi được tin dụng nhên, là nhờ ở chỗ: BỆNH KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI.

Bệnh mộng-tĩnh, di-tĩnh, nhẹ trong 1, 2 năm dùng 2 hộp là thật mạnh. Bệnh hoạt-tĩnh, nặng 5, 7 năm dùng nhiều lắm 5 hộp, là không còn bao giờ tái trở lại nữa.

Cái đặc-điểm của CỐ TINH ÍCH THỌ là ở chỗ ấy. Giá mỗi hộp 1p.00.

VÔ-TÍNH CỐ-TINH

Tr. Thông-Tần
Đ. Tinh-Huệ-Tinh

(Gửi Centre Remboursement)

Tổng phát hành phía Bắc:

VĂN-HÓA 8 Cantonnais, Hanoi

Tổng phát hành phía Nam:

VÔ-DÌNH-DÂN 323 Marins — Chaion
ĐẠI-LÝ: Mai-Linh 68-62 Cầu Đốt Hảiphong
Nguyễn-văn-Đức, 11, Rue des Catmas — Hanoi

MÃY ĐIỀU XIN LỖI
VÀ MỘT ĐIỀU TẠ LỖI

Xin nhớ đến 10 Novembre
là đình hản

Cuộc kỷ niệm mùa thu tháng Tám năm 1936 của nhà thuốc Thượng-Đức năm nay đã khiến cho từ 10 Octobre đến nay nhiều ngài đến mua thuốc Kinh-Tiến Tuy-Tiên phải thất vọng vì không có thuốc bán. Lẽ đó là vì thuốc K. T. T. nay càng ngày càng nhiều người biết tiếng, gặp lúc bán giá đặc biệt này thì có nhiều người mua quá, nên chế thuốc không đủ bán, hai là số bào-chế-viên của nhà thuốc Thượng-Đức xin về để ra đầu ngũ mất mấy người, thành ra có chế gấp cũng không đủ người cho kịp được. Nhưng ngài đến mua thuốc không có, chắc đã hiểu rõ cho nông nỗi ấy mà thứ lỗi cho. Muốn tạ lỗi các ngài, chúng tôi đã tuyển thêm được rất nhiều các bào-chế-viên lành nghề khác, nên hiện nay thuốc K.T.T.T. đã có rất nhiều mà xin gia hạn bán giá đặc biệt nay đến đúng ngày 10 Novembre. Xin các ngài chiếu cố ngay, kéo lại lỡ một dịp may.

Kinh-tiến Tuy-Tiên tức Khang-Hy tráng-dương kiện-thần-hoàn chuyễn chữa các bệnh ở thận như giao hợp kém, đau lưng, mờ mắt, rụng tóc, liệt dương, di mộng lãn tinh, hiếm sinh dục... là một thứ thuốc bổ thận rất hợp tạng cho những người ở Á-châu, danh tiếng từ đời Khang-Hy. Hộp nhón 2p.00 lấy 1p.00, nhỏ 1p.00 lấy 0p.60. Mua ở các Đại-lý thì 2p.00 trả 1p.20, 1p.00 trả 0p.70. Nhận gửi linh hóa giao ngân, tiền cước người mua phải chịu.

Nhà thuốc THƯỢNG-ĐỨC
15, phố Nhà Chung (Mission) — Hanoi

Mách giúp

MỖI GIA ĐÌNH NÊN ĐỀ Ý ! KHI HỮU SỰ KHÓI RỐI TRÍ !

Mùa hạ năm nay khí trời rất nóng bức, bệnh « Cảm nhiệt » phát sanh rất mãnh liệt, hiện đã làm cho lắm người thiệt mạng rồi. Vậy trong gia-đình, nếu có người bị bệnh « Cảm nhiệt » sinh hỏa mệ, làm kinh, ban, trãi, như đau v.v..., hãy nhớ tìm cho được thuốc « BÁC-ÁI TRẦN CHÂU TÁN » thổi bệnh trong 15 phút, lành bệnh trong 48 giờ, không nói ngoa.

Nhà hảo tâm muốn cứu giúp đồng bào lao khổ về bệnh « Đau mắt » nên gửi thư và 3 cái có dán thơ, chúng tôi sẽ gửi tặng thuốc « Nhân dược » trị độ 50 bệnh nhưn.

BÁC-ÁI

100 Bd Tổng-đốc-phương — CHOLON

Các binh lính Đông-dương nên chú ý đến quyển sách

LE FRANÇAIS PAR SOI-MÊME

par NGUYỄN - HOÀI - ĐÌNH, Đốc-học Hải-dương

In lần thứ bảy, phát hành hai vạn rưỡi quyển

Quyển sách này soạn riêng cho người biết đọc Quốc-ngữ tự học tiếng Pháp một mình không phải thầy, dễ học, chóng nhớ, nói tiếng Pháp rất đúng.

Đề giúp cho anh em nhà binh, lao động, học sinh và người nhiều tuổi tự học tiếng Pháp một mình. Sách này có 80 bài dịch tiếng Pháp ra Quốc-ngữ và Quốc-ngữ ra chữ Pháp. Học trong thời kỳ rất ngắn sẽ nói được tiếng Pháp thạo, giao thiệp cùng người Pháp dễ dàng, không như thứ sách bắt buộc làm rối trí người học.

Bán khắp các hiệu sách — Giá 0p.80 — Ở xa thêm 0p.20 tiền cước
ÉDITION NAM-KY, 17, Bd Francis Garnier, Hanoi — Tél. 882

Đã có : AU CHÂU ĐẠI CHIẾN, giá 0p.04

Thưa quý ông,
Thưa quý bà

Khi sinh nở, lúc thể thao ?
Hoa-Kỳ Rượu-Chối xoa vào khối
Tế chân, chày mán, đất lay ?
Cảm hàn, cảm thử xoa ngay khối liền !
Hộp lớn 135 grs. : 0p.60
Hộp nhỏ 75 grs. : 0p.35



Hỏi ở các nhà Đại-lý :
PHÒNG TÍCH « CON CHIM »
Khắp Đông-dương có treo cái biển tròn



Sữa
NESTLÉ
Hiệu Con Chim

SỨC MẠNH CỦA TRẺ CON
BAO THẢO CHO CHÍNH PHỦ PHÁP



Hỏi xin không mất tiền quyển
sách dạy cách nuôi trẻ của
bác sĩ Vidal soạn ở hãng
NESTLÉ, phố Paul Bert, số 55
— HAIPHONG —

Ông y sỹ Nguyễn-hồng-
Châu ở Mỹ-luong Nam-
kỳ, viết thư cho
chúng tôi hay...

Ông có một bà chị sanh đẻ rất
khó mỗi lần sanh thì cả nhà phải
lo sợ. Ông đã dùng hết tài lực để
trị cho chị nhưng rồi cuộc ông
phải chịu bó tay, ngờ là chị ông
mắc phải chứng bệnh nan y.

Lần này chị ông có thai, ông
mua thuốc Dưỡng-thai, hiệu
Nhành-Mai cho chị ông dùng. Kết
quả ba hộp Dưỡng-thai, làm cho
ông lạ lùng. Nó đem cho gia đình
ông biết bao nhiêu sự vui mừng,
vì lần này chị ông sanh mau lẹ,
dễ dàng một cách không ngờ.
Không kịp kêu xe chở đi nhà
thương thì người chị đã sanh
rồi, không đau đớn rên la như
mấy lần trước. Ông mừng quá
viết thư khen tặng thuốc Dưỡng
thai hiệu Nhành-mai.

Thuốc Dưỡng-thai có bán khắp
nơi, giá 1p.00 một hộp.

CHI NHÁNH PHÁT HÀNH NHÀ THUỐC

Nhành - Mai

Tonkin — 11, Rue des Caisses — Hanoi

ĐẠI-LÝ : Haiphong : Mai-linh, Văn-tân, Quảng-vạn-Thành Paul Dou-
mer. Hà-Đông : Nguyễn-văn-Hiền 27 Bd République. Khâm-Thiên :
Đức-Thịah. Việt-tri : Vạn-Lợi, Mỹ-Lợi, Đức-sinh-Thành, Đức-thái-
Thành rue Việt-Lợi. Luokay : Quảng-đức-Xương 47 Cam-đường
(Cốc-lợ). Santay : Nguyễn Tuệ 12 Amiral Courbet. Tong : Đại Chương
en face du Marché Son-lợc... Khắp Đông-Pháp đầu đầu cũng có
bán ở nơi nào cheo biển Nhành-Mai.

Hay tuyệt trần

Ông Đoàn-văn-Huân chủ hãng
buôn Cao-nghĩa, một đại thương
gia ở tại Qui-phơn, có viết cho
chúng tôi một bức thư, tôi xin
dùng nguyên văn như dưới đây :

Thưa ngài,

Tôi xin tin ngài rõ rằng thơ
hoặc trị Bạch-đái và Tử-cung
hiệu Nhành-Mai của ngài, hay
tuyệt trần, vì vợ tôi đau bệnh ấy
đến nay hơn một năm, uống đủ
thứ thuốc, mà không thấy lành
nay chỉ dùng hai ve thuốc Bạch
đái hiệu Nhành-Mai, đã thấy
mười phần nhẹ đến chlo, nhưng
tiếc vì hôm trước ngài chỉ gửi ra
bán cho tôi có hai ve, nên không
có dùng tiếp. Vậy xin ngài làm
ơn gửi gấp ra cho tôi theo lối
lãnh hóa giao ngân :

5 hộp Bạch-đái và Tử-cung
hiệu Nhành-Mai.

Kính chúc ngài và quý quyến
vạn an.
Sigoé :
Đoàn-đức-Bat

T. B. — Thuốc Bạch-đái hiệu
Nhành-Mai mỗi hộp giá 0p.40.

Rentrée des classes

Vous trouverez à l'I. D. E. O. tous les articles scolaires nécessaires à vos enfants

- Articles de bonne qualité leur donnant le goût du travail.
Articles «RECLAME» vous permettant de faire des économies :
- Cahier de Brouillon «RECLAME» 100 pages . . . 0\$12
 - Boîte de 100 copies doubles, beau papier . . . 1.70
 - Ramotte de 100 — — quadrillé multiple . . . 1.20
 - Plumier laqué, couvercle chromos 1.20
 - Compas sur panoplies : 15 & 4 pièces . . . 0\$88 & 0.48
 - Compas plats nickelé réversible double usage . . . 1.18
 - — — en pochette . . . 3\$25 — 2.20 & 1.65
 - Nécessaire scolaire 4 pièces, pochette cuir 0.52

Catalogue des articles scolaires sur demande

L' I. D. E. O.

LIBRAIRIE - PAPETERIE HANOI - HAIPHONG

POUDRE TOKALON « Pétalia »

SURPRENANTE DÉCOU-
VERTE D'UN CHIMISTE
PARISIEN SPÉCIALISTE
DE BEAUTÉ



Une poudre de riz si fine et si légère qu'elle flotte dans l'air. Telle est la surprenante création d'un Chimiste Parisien.

C'est pourquoi la Poudre Tokalon s'étend si régulièrement et si uniformément, recouvrant la peau d'un fin voile de beauté, presque invisible. Il en résulte une beauté paraissant parfaitement naturelle. Très différente, en son effet, des poudres lourdes et démodées qui ne donnent qu'une apparence « maquillée », la Poudre Tokalon contient notamment de la Mousse de Crème qui la fait adhérer à la peau pendant 8 heures. Même dans un restaurant surchauffé, jamais votre visage nécessitera de « retouche » si vous employez la Poudre Tokalon. A la fin d'une longue soirée de danse, votre teint sera toujours frais et exempt de luisant.

Agents: F. Maron A. Rochat & Cie
45 Bd Gambetta — HANOI

Sâm Nhung Bách Bò Hồng Khê

Lấy tinh chất & cơ quan sinh dục của các loài vật rất mạnh chế luyện với Sâm Cao-lý, Lộc Nhung cùng với các vị thuốc bổ quý giá, nên dùng nó dẫn ngay đến thân và bộ máy sinh dục của người ta làm cho trẻ lại, khỏe ra như người được tiếp hạc, sinh ra nhiều tinh huyết, ăn ngon miệng, ngủ yên giấc, tinh thần minh mẫn, bền trí nhớ lâu, đại tiện thuận, nước tiểu trong, khối đàu lưng, hốt hỏa. Các ông dùng trong 2 ngày sẽ thấy trắng dương cổ khí, tinh đặc, trong khi phòng sự không thấy nhọc mệt. Nếu ai có bệnh đi tinh, lãnh tinh, nhiệt tinh, mộng tinh cũng khỏi. Đàn bà dùng được huyết tốt, kinh điều; bà nào có bệnh kinh nguyệt bất điều sinh ra các chứng đau bụng, đau lưng, hốt hỏa, ra khí hư (bạch đới hạ) cũng khỏi. Bà nào nuôi con thì tốt sữa, có sữa thì khỏe thai. Các cụ già đàu lưng đau mình mỏi mệt, kém ăn kém ngủ hoặc có bệnh ho, bệnh thổ đờng cũng khỏi cả. Trẻ con dùng thuốc này sạch cam sái, bở lì, tiêu thục. Nói tóm lại tất cả nam phụ lão ấu, nếu ai cần phải bồi bổ sức khỏe thì không còn có thứ thuốc bổ gì hay bằng thuốc Sâm Nhung Bách Bò Hồng Khê này. Thuốc thơm ngon dễ ăn; các ông dùng thứ bao sáp vàng, các bà dùng thứ bao sáp trắng. Mỗi ngày ăn 2 viên vào 2 bữa ăn sáng và tối, trẻ con mỗi lần ăn nửa viên nhai chậm với chén nước chè. Mỗi hộp giá 1p.00.

Thuộc Hồng-Khê số 47

Thuộc «Trang Dương Kiên Tinh đại bổ thân Hồng-Khê» số 47 chế bằng Hoàng-hoa ngư-phiêu, Hải-côn-thần, Tồn-quảng, Sâm Nhung với các vị thuốc vừa bổ vừa ngon. Giúp cho sự giao hợp được theo ý muốn. Giúp cho người dương sự yếu, «bất lực», «liệt-dương» được mãn nguyện, dễ thụ thai. Làm cho người vô tình lãnh đạm trở nên người đa tình vui vẻ. Sau khi dùng thuốc này 6 hay là 12 tiếng đồng hồ, có hiệu quả hiển nhiên. Muốn chứng cho những lời nói trên đây, các ông các bà dùng thử một gói 0p.25, sẽ thấy phòng sự mạnh khỏe lần bên gấp mấy lần khác và sau lại thấy tinh thần minh mẫn không một chút nhọc mệt. Thuốc này chuyên trị bổ thận, kiện tinh, sinh khí, chữa bệnh liệt dương, bệnh tinh mau xuất. Mỗi chai lớn giá 1p.00. Mỗi gói dùng được một ngày giá 0p.25.

Thuộc «Cải Hồng Khê»

Không chứa lẫn chất thuốc phiện (nhà Đoàn đã phân chất), nên ai cai cũng có thể bỏ hẳn được mỗi ngày hút một đồng bạc thuốc phiện chỉ sống hết hai hào thuốc cai là đủ không phải hút nữa vẫn đi làm việc như thường, thuốc viên 0p.50 một hộp, thuốc nước 1p.00 một chai. Nghiện nặng chỉ hút 1p.00, nghiện nặng hút 5p.00, 3p.00 là bỏ hẳn được, nếu sai nhời, xin trả lại tiền gấp đôi.

Thuộc phong tình Hồng Khê

Giúp thép má hoặc ngang trời! Thuốc Hồng-Khê chữa những người lẳng lơ! Hai câu Sâm truyền này, ngày nay quả thấy ứng nghiệm, vì bổ nói đến Hồng-Khê thì ai cũng nghĩ đến thuốc lậu và thuốc giang-mai; ai bị lậu không cứ mới hay kinh niên uống thuốc lậu Hồng-Khê số 39, mỗi hộp (0p.60 cũng rút nọc, ai bị bệnh giang-mai không cứ về thời kỳ thứ mấy, mới hay đã nhập cốt rồi, uống thuốc giang-mai số 14 cũng khỏi rút nọc một cách êm đềm không hại sinh dục (mỗi hộp giá 0p.60) nên khắp nơi đâu đâu cũng biết tiếng.

Nhà thuốc HỒNG - KHÊ 88, Phố Chợ Hôm (Route de Huế) — Hanoi

Kem mạnh cho đơn, bổ thuốc chén, và có hơn 100 môn thuốc bổan, tán, cao, gia truyền và kinh nghiệm, chế sẵn đóng hộp, đóng chai theo phương pháp Mỹ bán khắp cả nước Nam, bán sang cả Tây, Tàu, Ai-lao, Cao-mên, chữa đủ các bệnh nguy hiểm người lớn, trẻ con. Bệnh nào thuốc ấy có đơn chỉ rõ cách dùng và mới rõ bệnh cũn, hết rất ít tiền mà bệnh mau khỏi. Các thứ thuốc của nhà Hồng-Khê dự Hội-chợ Hải-phòng năm 1937 được quan Toàn-quyền và quan Thống-sứ ban khen, các báo tây, nam tỏ lời khuyến khích, được thưởng « Bội tinh vàng » và được « Bằng cấp tài năng » tại Hội-chợ Huế. Kỳ đầu số công nghệ, mỹ thuật tại Hội-chợ Hanoi 1938 được quan Thống-sứ ban khen và được thưởng « Bội tinh vàng ». Có biên 2 cuốn sách thuốc: « Gia-dinh Y-dược » và « Hoa-Nguyệt Châm-Nang ». Khắp các nơi đều có Đại-lý, mua thuốc Hồng-Khê xin nhận kỹ giấu hiệu Phái 12 tay.

(mp. Thụy-Kỳ, Hanoi Tél. 369

Le Gérant Nguyễn k. Hoàn