

# NGAY TAY

NĂM THỨ NĂM—THỨ BẢY 6 JUILLET 1940—SỐ 215, GIÁ 0p12

TÒA SOẠN VÀ TRỊ SỰ : 80, ĐƯỜNG QUAN THÀNH—TÉL. 874



## CHUYỆN ÂM PHỦ

— Trên Trần gian năm nay khan giấy,  
con cháu mình đốt xuống cho mình  
toàn đồ thực. Thành thử đồ xuống đèn  
đây đều hóa đồ mã hết, mới chết chứ !



**Rượu**

**cốt**

**nhất**

**MARTELL**

Là thứ rượu  
đã nổi tiếng  
từ 200 năm nay

Đại-lý độc quyền L. Rondon et Cie Ltd  
21 Boulevard Henri Rivière — Hanoi

MỖI NHÀ NÊN CÓ MỘT CUỐN

## Vua Quang-Trung

Đã sống lại những trận chiến tranh kinh thiên động địa của bậc Dân Tộc Anh Hùng nước Việt Nam ta. (Lịch sử tiểu thuyết) của Phan-trần-Trúc soạn, nhà in Lê Cường Hanoi xuất bản, in gần xong, giá 0p.50

## LỖ' BU'Ó'C SANG NGANG

Một tập thơ xưa nay chưa từng có, của thi sĩ Nguyễn-Bình. Nhà in Lê Cường, in bằng giấy Offset gần xong, giá 0p.50

## LAN HỮ'U

Một cuốn tiểu thuyết tình đã được khắp các bạn thanh niên tán tiến hoan nghênh, lại được cả các gia đình hay còn theo khuôn phép cũ, cũng thi nhau mua cho con cháu đọc.

Tiểu thuyết của NHƯỢNG-TỔNG : Một nhà văn, một nhà chính trị đã được quốc dân yêu mến từ lâu và nhớ mong mãi cho tới nay.

Lan-Hữu đã được báo Tin Mới, Việt Báo, Hanoi Tân Văn phê bình, đặt lên trên những tiểu thuyết có giá trị hiện nay.

Có bán khắp các nơi, giá 0p.50. Mandat mua sách gửi cho Lê Cường 96 route de Huế, Hanoi.

## áo tắm bẻ

Khắp các bãi biển, ai cũng công nhận áo tắm Phúc Lai là đẹp, bền, mặc sát thân như in vào người. Nếu, các Bà các Cô chưa dùng qua, xin mời lại 87, phố Huế, Hanoi xem kiểu áo để so sánh với các hàng khác.

**PHÚC-LAI**

87 PHỐ HUẾ — HANOI

## Thuốc sán sơ mít

Rất thân hiệu, Số 26. Giá 0p.70

Mắc bệnh sán, hay đau bụng vật, hay ăn của ngọt, hễ đói là đau, đi ngoài thường theo ra còn trùng như sán mít lẫn với phân, có khi tự nhiên ra ở quần, rất là bẩn thỉu, nếu không chữa, trùng sán ngày một nhờn ra, sức người ngày càng yếu dần, sinh chứng đau sôi hai cạnh sườn, mà thiệt mạng, uống thuốc này cam đoan trong hai giờ, ra ngay con trùng giải 12 thuốc, khỏi hẳn. Các ngài có mua xin mua cho được Thuốc sán sơ mít Thanh-xa (dấu hiệu con voi) giá 0p.70 máy là thứ thật kẻo nhầm thuốc giả uống vào thêm hại.

## Thuốc run

Bất cứ người nhón hay trẻ con, mắc bệnh run đũa hoặc run kim, hay tưa nước rừ, đôi hay quần đau bụng, uống thuốc này buổi chiều ra hết run không phải tây. Giá mỗi gói 0p.20.

## Thuốc bỏ dạ dày

Uống thuốc run hoặc thuốc sán của bản đường, đã ra hết rồi, nên uống thêm thuốc này, cho bồi bổ dạ dày, và giết hết vi trùng và trứng của run sán còn sót lại, thì không bao giờ mắc bệnh run sán nữa, người chóng trở nên mạnh khỏe béo tốt. Thuốc này có đặc tính chữa bệnh: Đau dạ dày, ăn chậm tiêu, hay đầy hơi, đau tức ngực, đau xuyên cạnh sườn, đau ngang thắt lưng, khi đau khi không, như giả cách, uống thuốc này một hộp bớt ngay, ba hộp khỏi hẳn. Giá 1p.60. Các thứ thuốc kể trên hiện có bán tại

## Nhà thuốc THANH-XA

73, góc phố hàng Thiếc và hàng Nón — HANOI  
Ngoài cửa treo cờ vàng

Ở xa mua linh hóa giao ngân.

Đại lý. — Hải-phong : Mai-linh, Nam-dinh : Việt-long, Hai-duong : Quang-huy, Bắc-ninh : Vĩnh-yên, Sơn-tây, Tông : Quý-lợi, Việt-tri : Vạn-lợi, phố Việt-lợi, Vinh-yên : Ngọc-tân, Phúc-yên : Thanh-phong, Phú-thọ : Tế-bồa-đường, Hà-dông : Thanh-xa cửa chợ, Hồng-gay : Đại-thành, Thái-nguyên : Quảng-thành, Hòa-binh : Kim-long, phố Đồng-nhân, Thanh-bóa : Thái-lai, Ninh-binh : Ich-tri và đại lý rượu Vạn-vân, Vinh : Sinh-huy, Huế : Đức-thành, Vientiane : Việt-bóa, Uông-bý : Mai-linh rue Vernaz.

Và khắp các tỉnh những nơi treo biển đại-lý Thanh-xa đều có bán.

## PHÒNG - TÍCH VÀ PHẠM - PHÒNG HAY LÀ ĐAU DẠ DÀY

Thuốc hay nổi tiếng khắp Đông Dương  
giấy kền rít nhiều cơn óa thật lẫn



Khi đầy hơi, khi tức ngực, chán cơm, không Con chim biết đói, ăn chậm tiêu, bụng vô bình bịch. Khi ăn nóng rồi thì hay ó (ợ hơi hoặc ợ ch a). Thường khi tức bụng khó chịu, khi đau bụng nổi hần, khi đau lưng, đau ran trên vai. Người thường ngao ngán và mỗi một, buồn há đi ăn tay, bị lâu năm sắc da vàng, da bụng đầy. Còn nhiều chứng không kể xiết. Một liều thấy dễ chịu hoặc khỏi ngay. Liều một bạc uống 1p.25. Liều hai bạc uống 0p.45.

Vu đình Tân An từ Kim tiền năm 1926

178 bis Lachroy, Hải-phong  
Đại lý phát hành toàn địa Hanoi: AN HÀ 12 Hàng Mã (Culvre) Hanoi  
Đại lý phát hành khắp Đông Dương: NAM TÂN 109 phố Bonnal, Hải-phong  
Số 140 đại lý khắp Hanoi và khắp các tỉnh Trung — Nam — Bắc lý — Cao  
mên và Lào có treo cái biển trên.



**HẠNH  
PHÚC  
GIA  
ĐÌNH**

Nhân các bà tôi kỳ ở cũ!  
Muốn tốt tươi nên giữ màu da!  
**Hoa Kỳ Rượu Chồi** nên soa!  
Dung nhan lại thấy đậm đà hơn  
xưa!  
Vừa giãn huyết, lại vừa răn cốt!  
Vẻ đoan-trang đẹp lối như không,  
Ngày xuân càng đượm sắc hồng,  
Càng tươi màu thắm, càng nồng  
lắm yêu.

Giới thiệu bạn gái  
Đào-Thị HỒNG-LOAN

**QUẢNG CÁO C P A**  
các ngài trao cho

comptoir de publicité  
artistique 5-7 Julien Blanc  
HANOI - Tél. 1254

trông nom và xếp đặt  
bao giờ cũng có  
**hiệu quả**

**Éditions  
choisies**

Xuất bản hàng tháng  
những tác phẩm hay

Đã in xong:

**ái-tình**

xét theo tâm lý và y học. Ngót 200 trang giảng giải những điều  
quan hệ về ái-tình. Nói rõ về say mê, cảm dỗ, khiêu dâm, hôn, tàn  
vả trính, hai trái tuyệt ló, kén vợ, kén chồng, gian lận, thất tiết,  
cùng những điều cần thiết mà nam nữ thanh niên phải hiểu rõ để  
giữ gìn sức khỏe và gây hạnh-phúc gia đình. Chẳng phải là đàm  
thư, đó là một cuốn sách giấy về ái-tình, mới lạ hơn hết các sách  
đã có, do giáo sư Thu an soạn rất công phu. Giá 0p.55.

**người, ngọm**

tập truyện thần các nhân vật ở xã hội hiện tại, của Tam  
Lang. Giá 0p.25

**đời vô định**

1 tiểu thuyết của Phạm ngọc Khôi. Giá 0p.40

**cò gái giặt sà**

1 tiểu sử Tây Thi của Hoè Lâm. Giá 0p.35

Đang in:

**rượu cần chẳng uống mà say!**

1 tiểu thuyết « Kín Lầu » của Nguyễn khắc Mẫn.

**bức thư của người không quen**

một văn phẩm kiệt tác của nhà đại văn hào Stefan Zweig, do  
Lan Khai dịch.

Mua sách hàng năm tức là khuyến khích nhân tài, và góp sức vào sự gây  
đựng văn chương Việt Nam. Trả tiền trước được từ 10%, và không phải  
chịu cước phí.

Thư từ gửi về:

**Ông NGUYỄN GIA VỸ**  
49, Hàng Cól - HANOI

*Soir de  
Capri*

48, FERBLANTIER  
HANOI

DOCTEUR

**CAO XUÂN CẨM**

de la Faculté de Paris. Ancien Médecin  
Chargé de l'Institut antivenereux de Lié  
Chữ đủ mọi bệnh. Chuyên-trị Nội-  
thương và bệnh Hoa-liều

Khám bệnh tại

153 Henri d'Orléans - Hanoi

Ở Cửa Đò-g, cạnh hội

Hợp-Thiện) có phòng

đường bệnh

Sách:

NÓI CHUYỆN NUÔI CON

bán tại hiệu Thụy-Kỳ 98 Hàng

Gai (Rue du Chanvre), Hanoi

Giá 0p.35 một quyển

**Luthart**

ĐÚNG TIẾNG  
KÈU  
ĐẸP  
BỀN

**Guitares  
Banjos  
Violons**

Mandolines et  
accessoires de  
Lutherie

DƯƠNG THIỆU TƯỚC  
57, Rue du Chanvre 57  
- HANOI -



**THƠM và MƯỢT**  
Vì vậy người lịch  
sự bao giờ, cũng  
dùng nó. Bán tại  
các cửa hàng lớn  
Trung Nam  
Bắc kỳ

**ENSEIGNEMENT  
par  
Correspondance**

Français, Mathématiques, Sciences  
naturelles  
Préparation au C.F.P.C.I. 5p.00  
Cours de l'é et de l'é  
normale P. S. 2p.00  
Préparation au B. E. et  
D. E. P. S. I. 4p.00  
Cours de Français pour  
les écoles 2p.50

Pour tous renseignements, écrire à  
**L'Ecole TRITON**,  
8, 8 bis et 10 Rue Résident Miriel Hanoi  
Joindre une enveloppe timbrée pour la  
réponse

**BÀO - PHỄ  
LINH - ĐƯỢC**

Thuốc BÀO-PHỄ LINH-ĐƯỢC  
chuyên trị các bệnh ho mới  
phát và lâu năm của người  
lớn trẻ con. Bệnh ho mới phát  
như ho gió, ho khan, có đàm, cảm  
ho, trị trong 24 giờ đã hết.  
Bệnh ho lâu năm đều có đàm  
xanh, đen, có huyết, ho kinh  
niệm, ho lao, trường-phục bằng  
BÀO-PHỄ LINH-ĐƯỢC rất mau  
mạnh. BÀO-PHỄ LINH-ĐƯỢC  
làm mau lành các vết thương  
trong phổi, tăng máu đỏ, hết  
nóng đêm, hết mồ hôi trộm.

BÀO-PHỄ LINH-ĐƯỢC làm  
mau đói, ăn ngon ngủ được, sức  
lực phục hồi, người bệnh mau  
mạnh. BÀO-PHỄ LINH-ĐƯỢC là  
bạn quý của những người có  
bệnh ho. 1 hộp 1p00.

Có bán khắp nơi và hỏi tại  
nhà thuốc:

**VÔ - ĐÌNH - DẪN**

Cholon - Saigon - Phnompenh - Vinh

♦♦♦  
**Ets VẠN - HÓA**

Rue des Cantonnais, - Hanoi





Truyện cổ bằng thơ

# CHUYỆN ĐỒ ĐỌC

Chiều hôm, trời rực ánh vàng,  
 Chuyền đồ ngược nước dềnh dang sang sông.  
 Thuyền nhỏ hẹp, khách quá đông,  
 Trẻ gà chen chúc, gánh gồng ngổn ngang.  
 Trên mũi, ngoài mạn, trong khoang,  
 Không còn chỗ lách, chật nhường cõi nôm.  
 Con thuyền bò chậm như xên,  
 Giải sông vàng lòng chảy êm lờ đờ.  
 Chân trời trật vật, bợ phờ,  
 Thuyền đi như đứng, lừng lờ không trôi,  
 Khách qua sông có một người  
 Phương phi vào trạc sáu mươi tuổi già.  
 Trông người tốt lão, dầy dề,  
 Áo quần chững chạc, vẻ nhà nho phong.  
 Ngồi thu gối giữa đám đông,  
 Cụ già lên tiếng nổi lòng thờ than,  
 Rằng: « Minh cũng bậc cao sang,  
 Đường xa cam nổi quá giang lụy đồ.  
 Hai con tiếng cả, danh to,  
 Đường đường tai mặt sĩ phu trên đời.  
 Cũng dòng khoa bảng, kềm ai,  
 Cậu thời tiến sĩ, cậu thời cử nhân.  
 Nào ngờ cụ cố khuất thân,  
 Ngồi đây co quắp, té chân mỗi rời... »  
 Chủ dò dề ý lắng tai,  
 Thoạt nghe ông cụ tỏ lời phiền than,  
 Hoảng người, vội vả vào khoang,  
 Giệp lui hành khách, sửa sang chỗ ngồi.  
 Chắp tay kính cẩn, ra mời:  
 « Bẩm, rước cụ cố vào ngồi trong thuyền.  
 Chúng con sơ ý để phiền...  
 Xin ngài rộng thứ một phen lỗi lầm. »  
 Cụ già mỉm miệng cười thâm,  
 Cảm ơn bác lái, vào nằm trong khoang.  
 Gối mây, chiếu cạp xênh xang,

(Xem tiếp trang 5)



# CHUYỆN

## Ba vụ tự tử

**L**UÔN trong mấy ngày vừa qua, ở nước ta xảy ra ba vụ tự tử, nhưng sống mỗi người một nết, chết mỗi người một tật, không vụ nào giống vụ nào.

Ở Sơn-tây, một cô gái đơn mọn mười tám cái xuân xanh, chỉ vì cha mẹ mắng mẩy câu và nghi ngờ cô đã có tư tình với ai, mà cô nữ ra công trăm mình để khỏi phải xấu hổ với người hàng phố. Cô ta thật đã bị hy sinh về cái thế diện, một cái bệnh của rất nhiều người. Một ông hàn, đầu phải nhin đôi năm hôm để lấy tiền



mua áo cũng đành lòng, và ở chốn đình trung, bán cả cơ nghiệp đi để lấy ít sí diện với làng mạc là một sự quá thường. Như vậy còn trách gì một cô bé mới lớn lên bị cha mẹ hay họ hàng mắng đến nỗi phải đi trâm hà để rửa... mặt.

Đối với cái chết của cô con gái ấy, thì sự tự tận của cậu Đạm ở Nam định có ý nghĩa hơn nhiều. Cậu mới ngoài hai mươi mà trong một bữa rước cậu đã mượn hơi men than rằng sống không có ích gì cho gia đình, quốc gia, xã hội thì thà chết đi còn hơn. Thường người ta chỉ nói mà không làm, nhưng cậu khác, sau bữa chén kia, cậu về mua hai bánh pháo xiết nổی chúng, rồi thấy vô hiệu, cậu bèn ra sông nhảy xuống tự tử. Và cậu đã được toại nguyện, bỏ cái xã hội này để sang cái thế giới bên kia..

ý chúng là để giúp ích cho một xã hội nào ở bên ấy. Nhưng cậu chết đi, cái chết của cậu ít ra còn là một cái gương sáng cho những kẻ còn sống mà chỉ mong sống sung sướng lấy cái bản thân, còn thì mặc cả quốc gia, mặc cả xã hội... Có lẽ họ thấy cậu chết, mà họ than,... nhưng ta không có thể mong họ xấu hổ đến nỗi nhảy xuống sông được. Vì nếu thế, họ đã không phải là họ nữa, mà là người biết nghĩ rồi còn gì.

Cậu Đạm, lúc sắp chết, nghĩ đến xã hội, đến người khác, chứ cậu Phương, lúc chết, thật chỉ nghĩ đến chính thân cậu.

Trước khi tự tử, cậu dụng tâm rử rử vợ hút thuốc phiện cho đến thành nghiện một thói. Mà để làm gì vậy? Trong chúc thư của cậu, cậu để gia sản hai trăm bạc lại cho vợ làm kế sinh nhai và cậu thú thật rằng cậu đã làm vợ mắc nghiện để trọn đời thú tiết cùng cậu, vì cậu nghĩ một cách thâm thúy rằng đàn bà nghiện như vợ cậu thì không còn ai dám lấy nữa! Cậu thật đã quá lo xa, và đến lúc chết, vẫn còn tiếc của đời, vì vẫn muốn vợ sẽ còn là của riêng mình cả đến sau khi mình chết. Một người còn tiếc rử cõi đời như cậu mà dám tự tử thì thật là một sự lạ, nhưng ích kỷ đến như cậu mà chết thì thực là đáng lắm. Nhưng có lẽ cậu đọc truyện Thầy Trang đó thôi.

T. Văn

## Có nơi trú ẩn

**H**IỆN giờ ở các phố Hanoi, ta thấy nhan nhản treo những tấm biển có vẽ cái tên chỉ và bốn chữ « Có nơi trú ẩn ». Nghĩa là trong lúc biến động dân thành phố chỉ có việc cứ theo những biển đó, vưng trái mà đi thôi: đến nơi khác có chỗ ẩn thân, không lo ngại gì nữa.

## BÁNH ĐẬU

**C**HẮC nhiều bạn đọc còn nhớ cái thứ bánh đậu Haidương, đã nổi tiếng, mà ngày bè, chúng ta thường nhận được do tay bà mẹ đã đi đầu một chuyến xa về? Cái thứ bánh đậu khô, bột nhỏ như phấn, đóng hình vuông có in dấu một hai chữ triện. Thừa nhỏ, chúng ta thích ăn thức quả ấy lắm, nhưng nếu chúng ta mắc bệnh ho thì đã không khỏi lắm lúc bực mình. Miếng bánh vừa bỏ mồm chưa kịp nuốt, một cơn ho đã làm bật ra ngoài như làn khói... Mặt chỉ còn tiếc ngẩn ngơ nhìn.

Bây giờ thứ bánh đậu Haidương ấy không còn nữa. Có lẽ người ta thấy cái bất tiện của bột khô cho các trẻ bé và cho các ông cụ già. Ở Hanoi, người ta làm một thứ bánh đậu ngon hơn, đó là một thứ bánh đậu ướt, thứ bánh đậu có mỡ. Một thứ bánh để ăn trong khi uống chè lâu, cái vị béo ngọt của bánh rất ăn với cái vị đắng của nước chè.

Đây là thứ bánh rất hợp dùng trong

# Hanoi... 36 Phố

lúc thường thức ẩm chè ngon và tới lấy làm tiếc rằng sao người ta lại không nghĩ chế thêm ra một vài thứ bánh tương tự như thế nữa: để có thể bánh mà đặt ra cái lệ « chè bánh » vào quãng 5 giờ chiều, như thói tục của người Anh. Một tục lệ đáng quý, khiến một ngày đầy đủ hơn, và sau cùng sự làm bánh trái cũng khéo léo và tinh khiết hơn. Cũng là một việc đáng làm, như sự khuyến khích các mỹ nghệ khác trong nước.

Bánh đậu ướt ngon nhất là bánh đậu của hàng Bạc và hàng Gai. Bây giờ hai phố ấy vẫn cạnh tranh nhau để lấy tiếng, và thêm vào cuộc tranh dành, còn có phố hàng Đào, và phố hàng Đường nữa. Nào hiệu ích Nguyên

SẮP CỎ BÁN

### LANH LÙNG

(Tả bản)  
của NHẤT-LINH

DUYNG IN

### VỢ LÔNG

của ĐỒ ĐỌC-THU

### CON TRÁU

của TRẦN-TIÊU

ĐÔI NAY

## Ngày Nay

TÒA SOẠN và TRỊ SỰ

80 Grand Boulevard

HANOI

Téléphone 874

Giá báo mỗi số 0p12

Một năm : 4,60

6 tháng : 2,40

Ngoại quốc và các công sở 10p 1 năm

Naudot và thư xin gửi cho:

M. le Directeur de la Presse

Ngày Nay - Hanoi



# XA GẦN

Thật nhà nước rồi là chu đáo. Chẳng có gì là bỏ sót, là khuyết điểm nữa. Cái gì cũng đã bố trí sẵn sàng, xếp đặt cần thận, như



vậy đỡ cho người ta phải nghĩ ngợi, mà ai cũng biết rằng nghĩ ngợi rất là mệt nhọc.

Ngày xưa Kim Trọng tìm chỗ trọ, mừng rỡ đã được một chỗ:

*Cỏ cây có lá sần sùng  
Cỏ hiền Lãm Thủy nét vầng chừa  
phai...*

để kiếm nơi tình tư với cô Kiều. Bây giờ, cậu Kim Trọng tận thời chắc phải lấy làm sung sướng khi thấy một tòa nhà

*...Cỏ bao có cát sần sùng  
«Cỏ nơi trá ần» vầng vàng khô  
lo...*

Còn cô Kiều tận thời thì phải đợi lúc cùng đi ẩn dưới đường hầm: con đường đào thì hẹp, mà lại khuất khúc chửi chửi, lại kín đáo bốn bề, thì sự tình tự lại càng dễ thân mật và gần gũi nữa.

THIỆN-SĨ

## Sấm Sơn năm nay

Sấm-sơn năm nay rất đông, nhưng rất buồn, bãi biển đường lưa thưa người tắm. Những người đi nghỉ mát mọi năm, năm này vắng mặt nhiều, vì không sao thuê tranh được nhà với các ông bà, ông bà xư què, và nhất là các ông cụ phú Hà thành. Các ông ấy năm tiền ra thuê lấy một biệt thự hết cỡ nóng hay mát, quý hồ rộng để có thể chứa chậi nich được cả một đại gia đình.

Đường phố vắng, bãi biển thường vắng. Trái lại, sở bưu chính thì bao giờ cũng đông nghịt những người nói và chờ nói điện thoại: họ dò ý kiến ở nhà, họ nhân ý kiến ở nhà, họ phân nan điều này điều khác, họ hỏi thăm tin tức Hà thành. Hích như họ cần phải một ngày vài lần nói điện thoại về mới có thể sống yên lành được. «Có sự gì lạ không? — Không à? Ở đây cũng thế...»

Không, ở đây có nhiều sự lăm chừ. Ta thử ra ngoài bãi biển mà xem: kia, ba cô Hà thành không xấu, trái lại thế, nhưng vẫn làm sao ấy, ngồi tắm ở ngay ven làn nước để té lên mình làn bọt vàng bám vào cát. Đứng trên bờ, cách đó vài ba bước, hai bà lão cầm áo bông cho con cháu, luôn miệng kêu gào hồn hèn: «Đừng ra nữa, tắm ở đây thôi!» Kia, mấy cô khách lai và khách không lai để nguyên cả quần áo lột xuống bị bồm dưới nước mặn. Lại kia, năm, sáu cô trùm kín trong áo bông dài như rết mười tám, rón rén đến bên làn nước nhìn trước nhìn sau như sợ người ta trông trộm tắm thân



ngọc ngà, rồi khi thấy vắng người qua lại, vút áo bông xuống cát, chạy vội náu mình xuống nước biển. Những hạng tâm địa ấy mọi năm không có. Nhưng năm nay nghỉ mát và tắm biển là việc phụ. Việc chính chỉ là việc đến Sấm-sơn.

K. H.

của THẠCH-LAM

## Phượng

hàng Gai, hiệu Cửu Nguyên và Thanh Quang hàng Bạc, hiệu Cụ Hương và Việt Hương hàng Đáo, hiệu Ngọc Anh, hiệu Thanh Hiền hàng Đường, v.v.. Mỗi hiệu đều trình bày một thứ bánh với một hương vị riêng. Ai chiêm giải quán quân bánh đậu? Thật là khó giải quyết? Tôi đã lần lượt dùng hết chừng ấy thứ, đã ngẫm nghĩ và suy xét nhiều về cái vị ngon, trước một chén chè tàu bốc khói. Tôi không có cái kiêu vọng bắt buộc người khác phải theo cái quyết định của mình. Nhưng tôi không khỏi có sở thích riêng trong việc đó.

Bánh đậu của Ich Nguyên thì thắng thân và thực thả, mịn vị đậu ngon nguyên chất. Bánh của Thanh Quang

nhiều hương thơm va - ni, nhưng đường dùng hay loạn soạn; của Cửu Nguyên thì ướt vì nhiều mỡ quá; của Cụ Hương thì nhạt vị, của Việt Hương thì rêu quá, tựa như đậu trắng, của Ngọc Anh thì hơi khô khan, của Thanh Hiền thì hơi cứng mình... Kể về vị ngon, thì mỗi thứ của một hiệu đều có một đặc sắc riêng, dù để cho người ta chuộng. Nhưng tôi thì ưa thích thứ bánh đậu của hàng Gai hơn, vì giản dị và mộc mạc. Đậu thì nguyên chất đậu, và hương thơm cũng chỉ là hương thơm riêng của bột đậu xanh. Cho nên bỏ vào mồm thì tan đều, ăn ngấm nghĩ rồi mới thấy béo, xuy sết rồi mới thấy thơm. Cái ông cụ già làm bánh ở hiệu đó có nói chuyện rằng: trước kia, vì theo thời, ông cũng cho thêm hương va-ni vào bánh. Nhưng các khách hàng quen, trong số đó có vài ông khách hàng già ở ngoài ô, đều yêu cầu nên giữ nguyên hương vị đậu như xưa, và nhà hàng từ đó cứ theo như thế. Đây thật là một ý kiến hay. (Xem tiếp trang 16)

(Tiếp theo trang 4)

Ngà lung thoải mái, kénh càng thành thời.  
Khiến cho hành khách mọi người  
Trông vào lác mắt, khề lời bàn nhau.  
Nôm khen: «Ông cụ người đầu,  
Mặt mày phúc hậu, râu đầu bạc tơi.  
Nhà sao phúc đảng hà sa,  
Hai trai hiền hách khôi khoa bảng vàng».

Lừ đừ, dò dục nghênh ngang,  
Nặng nề ý ạch bời sang kia bờ.  
Người ta nhường bước, cụ già  
Nghiêm nhiên lên bộ rất là ung dung.  
Một thầy cũng khách qua sông,  
Áo lương, khăn lượt, quần chùng, vẻ nho,  
Đi đường hỏi cụ tò mò.  
Rằng: «Vui câu chuyện, chuyện đồ nên quen,  
Dám xin kính hỏi lão hiền,  
Tiên sinh quý quán ở miền đâu ta?  
Lệnh lang, hai vị quan nhà,  
Chẳng hay chiếm bằng khôi khoa năm nào?  
Hiện giờ trị nhậm nơi nao?  
Hân là vũ lộ ra trào mông an!»  
Lão rằng: «Đa tạ văn nhân,  
Nhưng lời vàng ngọc, ăn cần hỏi thăm,  
Làm cho lão lương thẹn ngấm,  
Vợ già chính thất tử thâm không con.  
Năm xưa, lão cưới hầu non,  
Trai giả may nở hai hòn ngọc châu.  
Thằng Bành là đứa con đầu,  
Mặt mày dính ngộ, tuổi hầu lên... ba.  
Thứ hai thằng Bọt dậm dả,  
Hình dung tuấn tú, nay vừa tuổi tôi...  
Cô thấy cớ từ đoán lời,  
Mai sau hai cháu nên người cao sang.  
Biển vàng, vông lọng nghênh ngang,  
Anh thời tiến sĩ, em xoàng cử nhân».  
Nói xong câu chuyện làm thân,  
Nhà nho thích chỉ cười lăn, cười bò.  
Cười riêng cái chú lái đò,  
Cười chung thiên hạ, những đồ xuẩn ngu,  
Thấy ai quý phái thì phò...  
Chẳng phân hư thực, chẳng dò nông sâu.

TỬ MỠ

(Theo câu chuyện của Nguyễn-năng-Lâm thuật.)

## ĐỜI NAY

Còn một số rất ít:

Ngày Mới của Thạch Lam giá 0p55  
Thừa Tự của Khải Hưng giá 0p60  
Mai Hương Lê Phong của  
Thế Lữ giá 0p55  
Con Đường Sáng của  
Hoàng Đạo giá 0p50  
Trước Vành Móng Ngựa  
của Hoàng Đạo giá 0p35  
(in lại)

KHAI-HUNG và NHẬT-LINH

**ganh  
hàng  
hoa**

(Tái bản)

Đầy 250 trang Giá 0p80

ĐỜI NAY





# HÁT A ĐÀO

của nhạc-sĩ NGUYỄN XUÂN - KHOÁT  
(Tiếp theo và hết)



## Sự linh hoạt của một bản đờn

**N**HỮNG đặc tính về việc hòa nhạc của lối hát « A đào » đã gợi cho tôi nhiều mối liên tưởng với sự trang hoàng trong gia thất của người mình.

Tiếng trống cũng nặng nề, trang trọng như mấy bức hoành phi câu đối; mà chữ thọ, chữ phúc, dường triệu kiểu mẫu cũng không khác gì mấy khổ phách: còn tiếng đàn «đáy» thì cũng tựa như sơn, thiếp vàng; những màu mà nó đã làm nổi con rồng, dường leo chữ nho lên mà sự mềm mại của nét bút, nhát chạm không kém gì sự dẻo dăng của giọng hát.

Chả lẽ lối hát « A đào » chỉ có một cái tính cách khó khăn ấy thôi chăng?

Thật ra bức tranh « A đào » tuy rằng mộc mạc nhưng cũng linh hoạt, cũng sa cũng gào, cũng nhạt cũng xăm: nghĩa là có đủ điều kiện để khiến ca công khi hát bài hát đó phải lên giọng: hát to lên hay hát khế đi, hát gấp lên hay hát thủng thẳng lại, mà làm cho ta phải hồi hộp.

Không khác gì khi ta nghe đọc một bài thơ hay mà ta cảm động. Vì người đọc biết đọc, biết chỗ phải lên tiếng, nghĩa là biết lấy giọng theo đúng với lời văn nghĩa chữ. Người đọc đã bị xúc động vì những « Văn » những « Tiếng », những « Điệu » lối lạc của nhà thi sĩ đã khéo dùng.

Thuộc về văn-chương: « Văn », « Điệu », « Tiếng » là những yếu tố của một bài thơ. Còn về âm-nhạc thì: « Nhịp », « Đệu » và « Âm-thề » là những điều can-hệ của một bản nhạc. Và nếu trong một bài thơ mà có những « Văn », « Điệu », « Tiếng » lối lạc thì lẽ tất nhiên trong một bài hát cũng phải có những « Nhịp », « Điệu » và « Âm-thề » xuất chúng.

Đoạn sau tôi sẽ bàn tới sự lối lạc xuất-chúng của Nhịp, Điệu và Âm-thề trong một bài hát.

## Nguyên nhân sự linh hoạt của bản nhạc

Biết được rằng: nhịp, điệu và âm-thề (tonalité) là ba nguyên tố của một bản nhạc, ta hãy xét xem ảnh hưởng của những nguyên tố ấy với tâm hồn ta ra sao?

Khi nghe một bản đờn, ta nhận thấy rằng ta ao ước muốn nghe thấy

« đều đều » phải có một tiếng mạnh trong hai tiếng một, hay trong bốn tiếng một. Đó là do lúc bấy giờ thính giác ta đã bị hiệu lực của Nhịp nó cai quản. Còn hiệu lực của Điệu thì nó khiến ta cảm thấy trước sự đương đối trong cách xếp đặt các tiếng ngân dài thành từng đoạn có liên lạc với nhau. Về Âm-thề thì ta thấy ta cần phải nghe thấy một tiếng nào hơn các tiếng khác khi hết một bản đờn hay một câu nhạc.

Vì bị ảnh hưởng của ba nguyên tố đó, chúng ta sau khi nghe xong một câu nhạc của một bản đờn, nhất là một bản đờn Âu-lây (vì bản đờn đó đã đặt theo lệ luật của nhịp điệu và Âm-thề) thì bao giờ ta cũng ao ước muốn nghe ngay lại cũng một câu nhạc ấy cũng trong một bản đờn đó ít ra là một lần nữa. Nhưng mà không mấy khi sự mong mỏi đó được hoàn toàn mãn nguyện. Câu nhạc mà ta muốn nghe đó thường khi nhắc lại bao giờ cũng mang theo nhiều ít tiếng lạ lạ như muốn đổi hẳn sự « đều đều » của « Nhịp », sự đương đối của « Điệu » hay sự búi tai của « Âm-thề » đi. Câu nhạc ta nghe thấy lần sau không mấy khi đúng hẳn với câu nhạc trước.

Những tiếng bất ngờ, đột ngột đó, những tiếng nó làm cho câu nhạc nhắc lại sau không giống với câu trước, những tiếng ra ngoài lẽ phải của âm nhạc đó là những tiếng có ảnh hưởng lớn đến tâm hồn, cảm giác. Cho nên khi đã nghe quen một nhịp, một điệu, một thể, thành ra đến khi gặp một tiếng gì lạ thì không khỏi gây ra sự ngạc nhiên ngỡ ngàng. Nhưng sự khoan khoái tới liền ngay khi ta nhận thấy rằng những tiếng mới lạ đó đã mang lại cho ta một hương vị, một cảm giác mới.

## « Nhịp » trong lối hát A-đào

Một cái đặc-tính về nhịp nó làm cho lối hát « A đào » linh hoạt là « Tấu độ » (mouvement) của một bài hát ít khi không thay đổi. Nghĩa là sự nhanh chậm từng tiếng gõ của nhịp không giữ nguyên một mực trong suốt cả một bài.

Về âm-nhạc « Huế » và cải-lương, cứ như những bài mà thường tôi được nghe thì nhịp gõ bao giờ cũng đều từ đầu đến cuối. Có thay đổi thì lại, như bài tấu-mã trong mười « bản tấu », đánh hai lượt: lượt trước, nhịp gõ chậm, lượt sau nhịp gõ nhanh hơn lên, chứ không như trong bài hát A-đào « Tấu độ » thay

đổi chỉ trong từng đoạn của một bài thôi.

Sự thay đổi đó đã làm cho cảm giác ta sôi nổi lên thì hẳn phải có một duyên-cớ hay lý-do gì chính đáng. Nghĩa là câu thơ kia hẳn phải có một ý-nghĩa gì có thể khiến một nhạc sĩ vô-danh nào đó đặt ra một đoạn nhạc nó với một « tấu-độ » bất thường. Không những thế mà cả cái thể nhạc của đoạn ấy cũng phải có đủ điều kiện khiến một ca-nương khi hát, hát đến đoạn đó cũng phải nhịp mau lên hay chậm lại.

Nếu ta lấy bài « Bắc-phần » ra xét và làm thí dụ, thì cứ như lời ca: « Sen lán mai đã chiêm hoa, linh đài ngày ngẩn đờng đã sang xuân; cho thấy cổ nhân, tun đài... v. v. » đến chữ « đờng đã sang » thì « Tấu độ » liền đổi, phách mau hẳn lên. Tác giả phổ bài thơ ra khúc hát định thể hẳn là muốn làm cho người nghe cảm thấy sự thay đổi của thời tiết lạnh lùng buồn héo của mùa đông sang một mùa đầy ấm áp vui tươi...

Và những tiếng phách độn-dịp kia cũng không khác gì sự xôn xao, bông bốt của một tâm lòng trong nỗi nhớ nhung.

Nét đến thể nhạc thì mấy tiếng « Đờng đã (y y) sang xuân » vừa là hết câu mà vừa lại như là lấy đà để đi qua cái cầu, làm bằng những tiếng của một khổ phách, cho tới một câu khác bắt vào một bậc cao hơn.

Ý nghĩa thay và cũng đặc biệt thay!

Ngoài bài Bắc phần ra thì, bài « Hát Nói », « Thét-nhạc », « Ty-bà » cũng có những đoạn mà Tấu-độ phải thay đổi.

Còn những bản nhạc mà tấu độ không có, nghĩa là nhịp và điệu cũng không có thì ra sao?

Ta lấy những bài Thiên thai, một đoạn của bài « Chờ khi », và mấy đoạn của bài « Ty bà » v. v. làm thí dụ.

Những bài hát đó thuộc về một lối âm nhạc riêng. Một lối âm nhạc không có kích thước; cũng như về hội họa, một lối vẽ mà họa-sĩ đã không kể trước những « ô » vuông hay những vạch ngang dọc để làm căn cứ, làm đích cho sự cân đối; một lối vẽ mà họa sĩ đã phóng bút « vẽ thẳng » lên một tờ giấy trắng. Và nếu các bạn biết rằng về lối vẽ đó có nhiều bức tuyệt bút, thì trong thứ âm nhạc không có kích thước kia nhiều bản cũng không phải là không hay.

Ái là người đã học âm nhạc tây

mà chẳng biết tới những đoạn « Tuyên-Tư » (Récitatif) bất hủ của Mozart hay của Gluck và cả cái kho tàng âm nhạc tế lễ của đạo Gia-tô (plain chant) nữa?

Không có nhịp, không có điệu thì ai cũng ngỡ rằng bản nhạc đó sẽ rời rạc. Cho nên đến những bài như bài Thiên Thai, đọc thơ, kể truyện, thì sự hay một phần lớn là ở tài năng người nữa ca công hát những bài hát đó.

Sự bỏ nhịp bỏ điệu đó là không hề có chỉ dẫn ở trên tờ giấy đã ghi bài hát. Người ca nữ có tài đã thấy trong bài hát đó tự nhiên hình như có nhịp có điệu ngay. Trong khi hát người ấy đã, theo mỗi cảm hứng, mỗi xúc động, sức trực giác của mình, mà đặt cho bài hát không nhịp kia một điệu như vô tình mà hữu ý, như lưu loát mà mập mờ, như nhạt nhẽo mà phong phú. Thật là đầy thi vị!

Trước khi đánh dấu chấm hết cho mục này, tôi không quên nói tới một lối nhỏ về nhịp trong lối hát « A đào »: cũng một điệu mà có khi tiếng mạnh của « Điệu » lại không ăn với tiếng m nh của « Nhịp ».

Nhưng ta không thể quá nghiêm mà không tha thứ cái lối nhỏ đó khi ta biết rằng: Sự phân chia một bài ra từ g đoạn ấy lại phân biệt ra từng phần mạnh với phần khế, là một việc mới có ở bên Âu-châu, sau khi tìm ra được hoàn toàn các dấu viết để ghi các tiếng. Hướng hồ trong lối hát « A đào » từ xưa đến nay không có một cách gì để ghi chép bài đờn hay giọng hát cả.

Lối đó sẽ rất dễ tránh khi trong nghề hát A đào các nhạc công cùng công nhận một phương pháp « ký âm » nào.

Vincent d'Indy, một nhạc sư có tiếng, đã có lần bàn đến bỏ nhịp đi vì nó cản trở sự tự do của mạch điệu, vì tiếng dẫn theo « Nhịp » bao giờ cũng phải nhường cho tiếng dẫn theo « Điệu ». Các bạn biết âm nhạc Âu tây hẳn cũng nhận thấy cái lẽ phải rõ rệt trong ý phán đoán này.

Ng. xuân Khoát

Quyền sách chờ đợi của các bạn yêu thơ

## LƯA THIỀNG

Sáp in xong



# CÂY «THẦN TIÊN»

TRUYỆN VUI của KHÁI-HƯNG

TÒA nhà đã hoàn thành. Kiến trúc sư đến ngắm lại lần cuối cùng và lấy làm ưng lắm. Chỉ phân nan một điều là mấy cây xương rồng trong bốn chiếc chậu vuông men xanh hơi cao một chút. Đó là giống xương rồng mặt nguyệt vừa đẹp và dài. Kiến trúc sư muốn nó phải lớn và tròn. Ông liền nghĩ với chủ nhân.

Nhưng chủ nhân là một người không thích chơi cảnh lại không sành khoa kiến trúc và khoa mỹ thuật. Ông ta chỉ biết là có nhiều tiền bỏ ra thuê kiến trúc sư vẽ kiểu rồi xây dựng nhà, thế thôi. Bốn cây xương rồng vẽ trong kiểu, ông ta cũng nhận thấy rằng đó là một loài tròn và lùn, nhưng ông ta cho xương rồng nào mà chả được, hơi đâu phải cầu kỳ kén chọn, nhất xương rồng lại chẳng phải là một giống cây quý. Thà rằng là lan hay cúc, hay mẫu đơn cho cam! Vì thế, khi nghe kiến trúc sư tả cái cây xương rồng cần phải mua để trồng thay vào hai đôi chậu thì ông ta chỉ trề cho xong chuyện rồi bỏ đấy.

Nhưng kiến trúc sư nhất định phải có thứ xương rồng lùn và tròn, nếu không, cái lan-can của ông sẽ «đồ», — đồ là nói theo nghĩa bóng, cố nhiên. Sau một tuần lễ đi đi lại lại trước tòa nhà để ngắm nghía cái công trình tuyệt tác của mình, kiến trúc sư quả quyết làm theo ý muốn. Là thân lên Nghi-tám đến nhà một người bán cây quen biết và có tiếng để hỏi mua cho bằng được bốn cây xương rồng quý: ở đây hẳn thế nào cũng có.

Ở đây không có. Người bán cây quen biết và có tiếng sau khi nghe kiến trúc sư tả cái cây lạ, sau khi nhìn theo ngón tay kiến trúc sư vẽ hình nó xuống mặt đất, liền xúng xốt kêu: «À, cây «Thần tiên»! Thưa ông, đó là cây Thần tiên».

— Cây thần tiên? kiến trúc sư hỏi lại.

— Vâng, cây thần tiên. Cây này quý lắm và hiếm lắm, không đâu có bán. Nói khi không phải, xin ông tha lỗi cho, cây này trừ khi ông và tôi đi «xoáy» thì không lái nào có được.

Kiến trúc sư chau mày nhìn người bán cây, lấy làm khó chịu về ngôn ngữ quá tự do, quá hỗn xược của hắn. Nhưng hình như hắn chẳng lưu tâm đến điều đó, cứ vừa cười vừa nhắc đi nhắc lại mãi câu nói mà có lẽ hẳn cho là

hóm hình đặc biệt. Thấy vẻ mặt giận dữ của mình không có công hiệu ngăn cản nỗi sự bất nhã hồn nhiên của đối phương, kiến trúc sư liền dẫu dui và ôn tồn nói:

— « Xoáy » hay mua tùy ý, thế nào chiều mai cũng đem đến cho tôi bốn cây xương rồng....

— Thần tiên, người kia vội thêm.

— Bốn cây thần tiên. Hết bao nhiêu tiền tôi sẽ trả.

Người bán cây cò vẻ ngần ngại:

— Tôi không dám hứa trước, vì tôi đã nói cây ấy, trừ khi ông và tôi đi « xoáy » thì không tài nào có được. Hiện giờ chỉ nhà người khách ở Khám-thiên là sẵn. Để tôi



xem có thể nào «xoáy» nổi không nữa.

Kiến trúc sư mỉm cười:

— Được rồi, xoáy cũng không sao, quý hồ có đem bán cho tôi. Váy mai nhé?

Người bán cây cười to:

— Mai! ông làm như xoáy để làm đấy! Nhà người ta trông cao, công kin lại chó dữ, làm thế nào mà xoáy để dâng thế? Còn phải lập mưu lập mẹo chán.

— Váy ba hôm, bốn hôm nhé?

— Thôi, xin ông một tuần lễ.

Hai tuần lễ sau, người bán cây trình trượng đem đến bốn cây «thần tiên» tí hon trong bốn cái chậu xanh da đỏ. Về mặt hắn ta vừa bí mật như về mặt người mới làm một việc ghê gớm, vừa rạng rỡ như về mặt ông nguyên soái mới thắng trận trở về. Hắn ta lạng lẽ, — những người làm nổi việc lớn

## TÌNH THỨ NHẤT

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất;  
Anh cho em, kèm với một lá thư.  
Em không lấy, và anh đã mất.  
Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo;  
Tình thì buồn như tất cả chia ly;  
Xếp khuôn giấy để hoài trong túi áo;  
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.

Lòng e thẹn cũng theo tờ vung đại  
Tới bên em chờ đợi mãi không về.  
Em xé nhỏ lòng non cùng giấy mới,  
— Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn-khê.

Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá;  
Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa.  
Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã;  
Anh lại còn yêu, bông lựu, bông trà.

Nhưng giây phút đầu mê hoa bướm thắm,  
Đã nghìn lần, anh bắt được anh mơ  
Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm,  
Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.

Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ;  
Ai có ngờ lòng võ đã từ bao.  
Mắt không ướt nhưng bao hàng lệ nhỏ  
Len tí tề, thấm trộm chảy quay vào.

Hoa thứ nhất có một mùi trinh tiết;  
Xuân đầu mùa diêm tuyết về ban sơ;  
Hoa thứ nhất xin đừng ai nở chiết  
Để vườn lòng con yếm khóc ngu ngờ!

Thôi, thôi nhé, hoa đã sâu dưới đất;  
Cười trên cành sao được nữa em ơi!  
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất,  
Anh cho em nên anh đã mất rồi.

XUÂN-DIỆU

thường không thích khoe khoang, nhiều lời. Kiến trúc sư vui vẻ bắt đầu:

— Váy xoáy được?

Người bán cây khẽ gật. Mãi sau hắn ta mới kể, kể với một giọng nhũn nhặn và giận dỗi và vẫn lắt: Hắn ta đã tốn nhiều công phu, mưu trí mới xoáy nổi bốn cây thần tiên của người khách. Sau hai phen thuê tay bợm trèo tường vào lấy trộm không xong, hắn ta phải thân gánh mấy cây phong lan quý giá đến bán rẻ cho người khách, rồi trong khi người ấy hí hửng treo phong lan lên giàn, hắn ta đã nhanh nhẹn bẻ được bốn dò «thần tiên» giấu vào túi áo.

Kiến trúc sư chẳng há tiện lời khen. Rồi hỏi thẳng:

— Váy lấy tôi bao nhiêu?

Người bán cây thẳng thắn đáp:

— Tôi không dám bán, vì đó là cảnh đi xoáy, lời chỉ xin biếu ông. Nhưng ông cho lại các khoản phí tổn, nào thuê bợm—phải đưa tiền trước đây ư — nào bán rẻ phong lan. Tất cả vào khoảng chục bạc thôi. Như thế tương cũng không đắt vì mới có hai đồng rưỡi một. Hai đồng rưỡi một cây «thần tiên»! Tôi để ông mua dẫu được.

Kiến trúc sư trả lời, rồi đem cây

đến tòa nhà mới biếu chủ nhân, để thay vào bốn cây xương rồng mặt nguyệt. Ông ta phân nan nghĩ:

— Hơi nhỏ một chút, nhưng không sao, sang năm nó to lên thì vừa vặn.

Cách đó vài hôm, kiến trúc sư vào chơi chợ Đông-xuân. Qua rẫy hàng cây, kiến trúc sư kinh hoàng, vì vừa thoáng trông thấy có tới hai chục cây «thần tiên» vừa to hơn, vừa tròn hơn, vừa đẹp hơn bốn cây mà người bán hoa đã khó nhọc xoáy cho mình. Ông ta cười ngất vì sự tuyệt diệu hỏi người hàng hoa: «Bà đã «xoáy» những cây này ở đâu thế?» Song ông ta cũng mặc cả để biết giá:

— Bao nhiêu một đôi thần tiên?

Nhà hàng hỏi lại:

— Ông bảo cây gì ư?

— Cây «thần tiên», vừa nói kiến trúc sư vừa trở vào mấy chậu xương rồng.

Người hàng cây mỉm cười:

— À cây xương rồng mù thế này? Xin ông sáu hào một đôi.

Kiến trúc sư trả đũa một câu:

— Thôi, ba hào.

Và mua được ngay, không cần phải đi xoáy,

Khái-Hưng



CÔNG HIỆU  
VANG ĐỒN

## Thuốc đau màng óc gia-truyền THƯỢNG ĐỨC

NHỮNG NƠI CÓ BÁN THUỐC NGƯỜI:  
Hà Nội : 15 Mission (gần nhà thờ lớn)  
Hàiphong : 37 Paul Doumer  
Hà Đông : 25 Nguyễn Hữu Đĩnh và 34 Davillier  
Phủ Thọ : 14 Rue de la Gare  
Hàobinh : Lâm Khê, rue Phương Lâm.

Vicon bệnh đau màng óc, nay người ta mới thực tin thuốc Annam cũng có phương hay hơn thuốc khác, vì nếu mắc bệnh đau màng óc mà muốn khỏi chết, thì chỉ dùng thuốc đau màng óc gia truyền THƯỢNG-ĐỨC là khỏi ngay. Thuốc này đã cứu được hàng vạn vạn người, trước khi dùng không cần lo ngại gì là thứ thuốc không công hiệu. Những người bị ốm hơi ngứa là bị đau màng óc dùng thuốc này chỉ 15 phút khỏi hẳn, Thuốc bán mỗi phong Op30, một hộp bốn phong 1p00. Thuốc người Op16 một lọ. Tại phòng thuốc THƯỢNG-ĐỨC ở 15 Mission Hà Nội và 37 Paul Doumer, Hàiphong có biển không thuốc người cho các người qua lại muốn dùng ngay). Ở các tỉnh ai đứng đại-lý bán thuốc Đau màng óc cũng có thuốc người để biểu cho khách hàng. Ai muốn dùng xin viết thư về ngay và để cho : THƯỢNG-ĐỨC 15 Mission Hà Nội.

## VÀI MÔN THUỐC HAY KHÁC

**BỒ-PHÔI:** Dùng chữa các bệnh ho lâu năm, và đề phòng bệnh lao rất công hiệu. Giá 1p00 một hộp.

**TUẦN BỒ HUYẾT HẢI:** Chữa các cơ các bà máu xấu, kinh không đều, hành kinh đau bụng, người xanh xao gầy còm, ra khí hư, chỉ uống một hộp thấy đỡ. Mỗi hộp 1p50, nếu muốn dùng thử một hộp xin tính giá đặc biệt 1p00.

**KINH-TIẾN TỤY-TIÊN:** Chữa thân hư, liệt-dương, tinh khí bất cố, giao hợp chóng xuất tinh, Mỗi hộp 1p.

**LIÊU HOA HOÀN:** Dùng chữa bệnh lậu, Op50 một lọ. Nhẹ hai lọ nặng 1 lọ, chữa khoán không khỏi sẽ được hoàn lại tiền, giá từ 8p00 đến 30p00.

## THƯỢNG-ĐỨC

15 phố nhà Chung (Mission), Hà Nội

### ĐẠI-LY:

Hà Đông : 25 Nguyễn-Hữu-Đĩnh, và 24 Davillier (trước cửa chợ) Phủ Thọ : 14 rue de la Gare, Hàobinh : Hiệu Lâm Khê phố Phương Lâm, Hàiphong : Văn-Tân 37 avenue Paul Doumer, Bắc Ninh : Vinh-Sinh 164 rue Tiên-An, Hải Dương : Quảng-Huy 25 Maréchal Foch, Nha Trang : Nguyễn-dinh-Tuyên Tailleur, Thanh-hóa : Thái-Lai 72 Grand rue, Huế : Thanh-niên 43 rue An-Cứu, Tourane : Lê-công-Thành A, rue Musée.



(Tiếp theo và hết)

LÚC chơi xong khắp vũ trụ, xe tứ mã đưa ta đến một cái biển rộng mênh mông, nước biển đen như mực, bờ sóng có vôi. Mặt nước, hơi lên nghi ngút và hơi ấy nóng không biết lấy gì mà sánh được. Vòm trời nơi đây mù mịt, u ám. Ta hỏi linh thần biển này tên là gì, linh thần lắc đầu không nói. Ta gắng hỏi, linh thần cho ta biết rằng : « Ngày xưa, tiên trưởng, thầy của linh thần, có nói bề này vô danh. Nó lớn lắm không biết lấy ức gì mà đoán phỏng được. Biển chảy ra ngoài vũ trụ, ngoài căn khôn, và nơi đó có một thế giới lạ lùng. »

Ta nghe nói rộn ốc, không hỏi nữa. Linh thần quay xe tứ mã trở lại.

Ta ngồi trên xe nghĩ ngợi, bỗng sự nhớ đến ông tạo hóa. Ta liền hỏi linh thần rằng :

« — Tạo hóa ở đâu ? Sao ngài không dẫn tôi tới đây ? »

Linh thần cũng lắc đầu như lúc trước mà không đáp.

Ta hoài nghi, bút rứt, không thôi nói tiếp :

« — Vậy xin ngài giảng giải cho tôi thông hiểu điều này : Mỗi một việc ở đời đều là duyên cớ của một hay là nhiều việc khác. Tỉ như khói là kết quả của lửa, mà là duyên cớ cho sự thành mây ; trái lại kết quả của sự giao hợp của nhị đực và nhị cái mà là duyên cớ của sự sinh ra hết. Thế thì cả vũ trụ của chúng ta vừa đi chơi nó sẽ là duyên cớ của một thế giới nào, vũ trụ nào hay của một công trình nào. »

Linh thần cũng lắc đầu mà không đáp.

Ta sợ lời ta chưa diễn đạt cả ý, nên lại đem một thí dụ ra nói :

« — Đây này, giá sử tôi vừa thấy khói bay lên cao, nếu tôi không biết rõ nó là gì và gốc nó ở đâu

lúc thì tôi đi tìm. Tôi tìm mãi, sau biết được chất nó là một thứ hơi, rồi theo đường nó bay tôi trở ngược lại lần lần tới gốc : gốc là một lò lửa. Bây giờ tôi biết được, chính lửa đã tạo nên khói vậy. Nói ra xa, thì các thế giới mà ngài và tôi vừa đi, là khối trong cầu thí dụ. Tôi thấy trong các thế giới ấy, loài người sống đều đều theo một khuôn khổ nhất định, nhưng giống nào cũng không như giống nào, cách ăn ở của mỗi giống thấy khác nhau.

Thấy thế, tôi tự hỏi : « Ai đã tốn công tạo nên những thế giới và những giống đàn ấy một cách tỉ mỉ ? Và tạo ra để làm gì ? »

Linh thần vừa gật đầu vừa cười :

« — Ta đã hiểu, ta đã hiểu ! Ta biết ý người muốn nói gì. Những việc ấy huyền bí lắm. Thầy ta xưa phỏng đoán có một đấng « thiên nhiên », mà khi này người đã gọi bằng « tạo hóa ». Đấng « thiên nhiên », đó là thợ đã nắn những thế giới và những giống người ta vừa thấy. Đấng « thiên nhiên » làm công việc ấy tất cũng có một dự định nào, hay một chủ ý gì, nhưng ta không thể biết được và cũng không phép biết. Nhiều người bạn của thầy ta ngày trước bàn rằng : đấng « thiên nhiên » ấy tạo nên vũ trụ để làm trò chơi ; ý của người là dùng cả thế giới ta vừa thấy để ngắm trong lúc ngài được an nhàn. Nhưng thầy ta quả quyết rằng không. « thiên nhiên » chẳng làm điều phi lý và trẻ con như thế được. Các bạn bây giờ nhiệt liệt cãi lại, rồi hỏi thầy ta : « Ông bảo không phải như lời chúng tôi đã bàn, thì ý của « thiên nhiên » thế nào ? » Thầy ta lắc đầu, đáp lại : « Việc ấy huyền bí lắm, tôi không biết được, nhưng phỏng đoán như các ông, tôi cho là phi lý. »

# DI TRUYỀN

Cái cò chỉ tới đó là dứt, không còn ai biết gì mà phỏng đoán thêm nữa.

Thầy ta nhiều lúc đứng ven bờ rộng khi này nhìn ra khơi mênh mông, bắt ngát rồi lắc đầu ; có bữa lại bảo ta : « Có lẽ phía bên kia là nơi đáng Thiên nhiên ở. Ta thử vượt qua một lần xem. »

Từ xưa không ai dám bơi trên mặt bể ấy, chỉ có thầy ta, lần đầu dạn gan vượt qua. Nhưng công việc không thành, đi nửa chừng đường phải trở lại.

Ta cũng đã ba lần noi chí thầy và cả ba lần đều bại. Lần đầu ta vượt qua bằng xe tứ mã ; lần giữa ta nuôi một con cá kinh thật to để chở ta đi. Cá bơi một đôi như gặp nước lạ không hợp với nó, vùng vẫy mạnh quá, ta phải quay về. Lần sau, ta chế một chiếc thuyền bằng thủy tinh rất dày và rất chắc ; đi được một quãng thì hơi nước soi được thủy tinh ; ước lùa vào thuyền, ta phải mau mau trở lại...

Câu chuyện tới đây thì xe tứ mã chạy đến quả địa cầu này.

Linh thần hỏi ta :

« — Người còn muốn đi chơi đâu nữa không ? »

Ta đáp :

« — Xin phiền ngài dẫn tôi đi xem khắp thế giới tôi ở, vì từ đó đến giờ tôi chưa biết trong quả địa cầu của tôi có những gì. »

Linh thần cười mà rằng :

« — Ấy thế là tính chung của phần đông nhân loại. Họ định đi chơi đâu đâu trước đã, rồi sau hết mới nghĩ đến xứ sở họ. Có kẻ không biết xứ sở họ có gì, lại thẩu rõ những sự đầu đầu trên Hỏa tinh, Kim tinh, vân vân... »

Nghe linh thần, ta hồ thẹn lắm, nói gờ :

« — Vậy xin ngài dẫn tôi đi xem một nơi thật gần tôi hơn hết. »

Thần hỏi :

« — Nơi nào ? »

Ta đáp :

« — Tôi muốn đi chơi khắp thế giới nằm trong người. »

Linh thần vỗ tay cười lớn :

« — Hay lắm ! hay lắm ! vậy người hãy theo ta... »

Lúc ấy, linh thần và ta đến đây. Linh thần ngừng xe tứ mã, thả ngựa lửa đi rong trên mây tìm thức ăn. Thần giắt ta đi bộ đến một cái làng kia. Lúc bấy giờ đã rạng đông, về cuối mùa thu, ta



# TIEU ĐẠO

## NGÃN của CUNG-KHANH

thấy một người đang dạo vườn hoa, vừa đi vừa ngắm một bài thi khen và tiếc cái đẹp của hoa cúc sắp tàn. Linh thần bảo đó là nhà thi sĩ có tiếng thời bấy giờ.

Ta nói với linh thần:

— Vậy ngài cho tôi vào cái thế giới ở trong người ấy để xem cái tài của thi sĩ ra làm sao, và vì lẽ gì nó có ở đây chứ không nằm trong một người khác, như tôi chẳng hạn...

Linh thần gật đầu mà rằng:

— Muốn thế, người phải để cho ta làm phép hóa thân đã.

Ta chịu.

Linh thần làm phép rồi vỗ vào người ta một cái, tức thì ta biến thành một hạt mưa rào, còn linh thần hóa gió. Ngọn gió thổi mạnh vào người thi sĩ, rồi reo hạt mưa rào trên môi. Thi sĩ nuốt hạt mưa và hít luồng gió vào phổi rồi chạy về nhà. Thế thì linh thần và ta đã vào được thế giới bên trong của thi sĩ rồi vậy...

Ở đây, cây cỏ tốt tươi không biết đâu mà sánh. Trời chôn này lúc nào cũng bình minh mặt mẽ. Người ở đây vui vẻ lắm, họ chỉ trồng hoa hồng mà ăn. Trọn thế giới chỉ có một con sông, nước trong từ nguồn tới biển. Con sông ấy tưới những thành thị đông đảo vui tươi, những cánh đồng ánh đỏ màu hoa hồng xen một vài mảnh lá xanh non. Ta đi chơi trong ấy gặp nhiều người vui vẻ chuyện trò với ta. Người nào người nấy cũng đẹp, cũng xinh, thấy đều như hoa hồng, cũng thơm và đáng yêu. Họ không biết giận hờn chi cả, họ chỉ biết yêu. Tình tình ngây thơ lắm; nhiều người ngồi hàng giờ bên bờ sông ấy nhìn giòng nước chảy, chốc chốc lấy tay vuốt ve giòng nước hoặc hứng lấy một hùm mà uống. Ta hỏi làm gì thế, họ cười khanh khách mà rằng: « Thế ông chưa biết cái đẹp của sông này à? (ở đây sự « đẹp » của họ đồng nghĩa với sự « ích lợi » của ta, và nói cho thật, trong xứ này, họ chưa biết cái đẹp của sông này à? Chính nó đã nuôi cả chúng tôi ở đây, đã bồi đắp cho lâu đài chúng tôi ở đây; chính nó đã nuôi hoa hồng rất thơm tất trong những cánh đồng mệnh mệnh kia. Như thế, ông bảo chúng tôi đừng yêu nó à, đừng vuốt ve mà hôn nó ».

Nói xong, một người vuốt ve và uống nước sông như trước. Bỗng hỏi ta:

— Còn ông ở đâu tới mà chưa biết cái đẹp vô nhị này?

Ta mới nói:

— Tôi ở trong trái đất và tôi là « người ».

Người ấy lộ vẻ ngạc nhiên lắm:

— Thế à! ông là người à! lạ thật! vì từ đó đến giờ, tôi không thấy hay nghe thấy một người nào ở trái đất vào đây. Người thì làm thế nào vào người được.

Ta phải giảng cho anh ấy nghe rằng đó là nhờ phép tác của linh thần, ta vừa nói vừa giới thiệu linh thần.

Người kia gật đầu nói tiếp:

— Có thể, may ông mới đến đây được, nếu không, thì chả khi nào. Vậy nhân dịp ông vào

là cây buổi sáng. Đá ấy trắng như cầm thạch, và nhìn kỹ hồi lâu, thấy bên trong chiếu muôn màu tươi tắn. Kề tai lại thì nghe một tiếng rì rào nhỏ, dịu dàng như tiếng sáo, thâm trầm như tiếng đàn. Trong đá ấy se se rì rả từng giọt rất trong; những giọt ấy đưa nhau đi thành một giòng nước nhỏ như sợi tơ, rồi lớn dần dần thành con sông khi nãy...

Linh thần bảo ta:

— Chính đây là tài năng của thi sĩ. Nhờ đây mà thi sĩ nhà được những lời châu ngọc trong như giọt nước kia; những câu thơ mà âm điệu thâm trầm như tiếng đàn ta vừa nghe, những lời ngọt ngào như mật và mát mẽ như sương. Hòn đá này qui báu lạ lùng; ta thử cầm xem bên trong có những màu nhiệm gì tạo được nhiều thi vị như kia.

Linh thần vừa nói vừa nâng hòn đá lên tay. Bỗng thỉnh thoảng, hòn đá biến mất, như tan thành hơi bụi, không để lại trên tay linh thần một chút dấu vết nào.

Linh thần ngạc nhiên lắm, và

— Nguy rồi, hai ông đi, từ xưa đến giờ thật chúng tôi chưa bao giờ gặp một tai hại như thế này. Đất của chúng tôi thỉnh thoảng lại động làm cho nhà cửa và lâu đài đều sập. Con sông đẹp kia thỉnh thoảng lại khô làm cho giống hồng đều chết. Nguy lắm rồi, các ông ơi! các ông hãy xem nơi chân trời kia, một luồng khói đen kéo đến, khói ấy làm chúng tôi ngạt mà chết. Bấy giờ chúng tôi hết phương làm thế nào để lánh nạn, chỉ chực chờ khói ấy đến chịu chết.

Người ấy nói xong khóc nước mắt và ngồi thụp xuống đất, không chạy trốn nữa.

Luồng khói ở chân trời phía nam từ từ đưa tới và lan rộng mãi. Bay đến đâu thì lâu đài chôn đó cháy sạch, con người thì chết rạp.

Linh thần thấy nguy đã kề bên, hóa gió đã đưa ta theo hơi thở của thi sĩ mà trở ra. Vừa ra khỏi thi sĩ nước lèa một cái rồi trút linh hồn.

Linh thần ngảnh lại, thương tiếc và hối hận:

— Chỉ vì ta muốn biết tài năng của hắn, mà hắn phải chết. Tài năng con người kể cũng huyền bí không khác nào đấng « thiên nhiên », và ta vừa đi theo linh thần vừa suy nghĩ: không khéo ông này rồi cũng làm tiêu mất vũ trụ đi thôi. Ta lo sợ có ngày ông ta vượt qua bề rộng kia được, rồi thì sự vô cùng bí mật của « tạo hóa » sẽ bị khám phá, và trái đất, và mặt trời, và tất cả tinh tú phải tiêu tan như hòn đá: « Tài năng » của thi sĩ.

Lúc bấy giờ ta hết muốn linh thần đi tìm đấng « thiên nhiên », chỉ muốn ông ta ở mãi mé bên này mà trông ra khơi, hay lui lại mãi mãi ngày vượt qua bề ấy, vì ta chắc thế nào linh thần cũng noi theo chỉ thầy một vài lần nữa.

Đang suy nghĩ, bỗng linh thần bảo ta:

(Xem tiếp trang 18)

CUNG-KHANH



đây, tôi xin chỉ một chỗ đẹp nhất để ông đi xem. Ông hãy theo con sông này đi lên mãi tới nguồn rồi ông sẽ bảo cho tôi biết cái đẹp nó ra làm sao.

Người ấy nói xong, ta cáo từ rồi cùng linh thần đưa nhau lên nguồn.

Gần tới nguồn thì sông nhỏ dần dần và trong hơn trước. Cây cối hai bên tươi tốt thêm và đẹp đẽ hơn. Lúc đến gần thì giòng nước chảy còn bằng sợi tơ; tiếng nước đưa nhau đi êm ái như tiếng đàn du dương; giọt trong lỏng lánh muôn màu, muôn sắc đẹp hơn ánh sáng hạt kim cương, hơn sao trên trời. Ta thêm quá, nếm thử thì ngọt hơn mật, mát hơn sương.

Linh thần giục ta đến trước nữa, bỗng không thấy giòng nước đâu cả, chỉ thấy một hạt đá nằm trên một chòm râu xanh non, to bằng giọt sương đọng nơi thóc

ta cũng lấy làm kinh hãi về sự biến đổi vô chừng, bí hiểm ấy. Bỗng cả thế giới trong người thi sĩ rung động. Nhân loại ở đây kêu la ầm ĩ, ta không biết có tai họa gì, cùng linh thần chạy tìm một người hỏi thăm. Người ấy bảo chúng ta:

**Bút máy**

PARKER	giá 23p50	34p50	50p75.
WALERMANN	giá 17p50.		
EVERSHARP	giá 9p25	15p25	21p50 33p85.
CONKLIN	giá 16p50.		

**KAOLO** giá 5p00

**KHẮC TÊN.** — Có máy điện khắc tên họ vào bút không tính tiền. Làm quà cho một người bạn một cái bút máy có khắc tên người bạn đó vào thì không gì nhà và quý bằng.

**GỬI KHẮP ĐỒNG DƯƠNG.** — Những bút của bản hiệu gửi đi đều có thơ chuyên môn xem rất cẩn thận và mỗi cái bút gửi đi đều có facture ghi số làm bảo-đảm. Nếu đã ở xa mua cũng khôn; ngại mua phải hàng xấu.

**MAI-LINH**  
60-62, Avenue Paul Doumer — HAIPHONG  
● Téléphone 332. Boite postale No 41 ●

Nhà bán kính và bút mở từ năm 1932

Ngòi vàng của  
◆◆ HOA-KY ◆◆

Ngòi Thủy - Tinh



# L'Ō'M L'ĀT

## Cũng quảng cáo

**B**ẮT đầu từ tháng tư năm nay, bà Roosevelt, vợ tổng thống Hoa Kỳ, sẽ có mỗi tuần lễ hai lần nói chuyện ở đài vô tuyến điện, trong giờ của một hãng làm sả phòng. Tuy rằng thường thường bà vẫn nói chuyện trong các buổi quảng cáo bằng vô tuyến điện, để lấy tiền giúp vào các việc nghĩa, lần này là lần đầu mà bà giữ trách nhiệm một cuộc nói chuyện đều đặn hàng tuần. Đầu đề của cuộc nói chuyện là: « Eleanor Roosevelt trình bày thứ Sả phòng yên đầu ». Người đàn bà thứ nhất của cả nước Mỹ, tự bắt buộc chỉ nói đến những vấn đề có thể khiến cho các phụ nữ chú ý mà thôi. Trong những buổi trước, cứ mỗi buổi nói chuyện bà được 750 đồng bạc Mỹ.

(Junior)

## Cây nào sống lâu nhất thế giới?

**C**ÂY đờ mọc ở đảo Sicile (Ý), và các nhà du lịch thường tự các nơi xa đến xem cái cây trăm rễ ấy, ở sườn núi Etna. Thân cây do được 58 thước, nhiều thân nhỏ cùng một gốc, dính liền lại với nhau. Có lẽ là cây to nhất thế giới và cũng lâu năm nhất, có đến 1950 năm, vì trong đời Plinê người ta đã thấy nói đến cây ấy rồi.

(D. I.)

## Tơ nhện có chắc không?

**C**ÁC bạn có biết rằng 18.000 sợi tơ nhện hợp lại không to bằng một sợi râu không? Những tơ ấy, tuy vậy, cũng rất bền. Người ta có thể treo một quả nặng 4gr vào đầu một cái tơ nhện chỉ nặng tất cả có 54 cgr.

Nhện thật quả có sức khỏe lạ. Một hôm người ta được trông thấy một con nhện vừa bắt được con cá con, và kéo cá lên bằng cách cạp vào sống lưng cá.

(D. I.)

## Đường xe hỏa Vân Nam bắt đầu làm tự bao giờ?

**D**ƯỜNG xe hỏa từ Hảiphong lên Vân Nam đã khánh thành ngày 1er tháng tư 1910. Công việc đặt đường bắt đầu khởi công trong năm 1901, sau tờ giao ước Pháp-Hoa ký ngày 10 tháng 4 1898. Tất cả có 47.000 thợ, người Pháp, người Ý, người Tàu và người Annam, cùng làm việc. 154 cái hầm đục qua núi, và hơn 2000 cầu cống, độ 73.000 thước khối gạch đá và bê-tông.

(D. I.)

## Giá súc trên thế giới

**O**TRÊN mặt quả đất, có ước chừng: 580 triệu con cừu và chiên, 180 triệu con lợn, 120 triệu con thuộc loài bò, trâu, 100 triệu con dê, 90 triệu ngựa, 15 triệu lừa, 2 triệu lạc đà và gần 900.000 con reune (một thứ hươu ở miền có tuyết).

(D. I.)

## Muốn tắt dầu hỏa cháy

**C**Ō nhiên đổ nước vào là nguy hiểm và mất thì giờ. Tốt nhất là đổ lên chỗ dầu cháy cái, đó, hay là tốt hơn nữa, sữa.

(D. I.)

## Một ít xã giao

**X**ẾP đặt một bữa tiệc có 12 người dự thì làm cách nào cho hợp phép lịch sự? Xin ngài chờ tìm. 12 người chung quanh một cái bàn có thể xếp đặt ngồi được vừa đúng 479.001.600 lối khác nhau.

Nếu muốn thử một cách xếp đặt mới, mà mỗi người phải đứng dậy đổi chỗ, ví dụ chỉ mất một giây đồng hồ thôi, thì cũng phải 15 năm 2 tháng mới hết được tất cả những cách ấy.

(Junior)

## Khách sạn cho chó

**O**TRÊN Mỹ có rất nhiều khách sạn cho... chó. Khách sạn cũng có phòng riêng, buồng tắm, buồng ăn, phòng cắt... lông, nhà cho thuốc, cả các thú ý và người trông coi chó ốm nữa.

Người làm ở khách sạn trông nom đến sự ăn uống, và gìn giữ các quý khách. Theo một giá mắc cả, khách sạn lại săn sóc đến cả việc sinh nở hay là chôn cất nữa.

Những khách sạn ấy rất là sạch sẽ và ngăn nắp.

(Junior)

## Kỷ niệm ngũ bách chu niên Gutenberg ông tổ nghề in

**G**UTENBERG sinh ra năm nào? Theo tự vị Petit Larousse, thì ông sinh năm 1397, Valentin, tác giả một quyển sách nhỏ về Gutenberg, nói rằng ông ta sinh năm 1400, và các nhà xuất bản cuốn Lịch những danh nhân, thì lại nói năm 1410. Nhưng chúng ta chờ tranh luận nữa, chỉ nên biết rằng năm 1420, Gutenberg cùng với cha mẹ bị đẩy, từ tỉnh Mayence đến Strasbourg. Thoạt tiên, ông làm nghề mài đá và làm gương; rồi sau, cùng với ba người thợ, ông lập nên một hội để thực hành một cái nghề đến lúc bấy giờ còn giữ kín: đó là một cái máy in, những bản gỗ riêng, và những chữ trạm rời ra...



— Mày ăn phải gì mà ngu như bò thế hử??

— Bầm thấy, con ăn thịt bò với bị uống sữa bò ạ.

Gutenberg có lúc thành công, cũng có khi gặp nhiều nỗi khó khăn. Những cách thức hoàn toàn hơn ông đem đến cho nghề in lúc bấy giờ, khiến người ta coi ông là người đã sáng kiến ra cách in mới. Vậy thì ông tìm ra những cách thức đó trong năm nào? Về thế kỷ trước, người ta định rằng là năm 1440, và về dịp ấy, trong tháng sáu năm 1840, người ta khánh thành trong một công viên ở Strasbourg, một pho tượng của Gutenberg, do tay nhà điêu khắc David d'Angers.

Như vậy, nếu trong năm 1840 người ta đã làm lễ kỷ niệm từ bách chu niên Gutenberg, thì năm nay chúng ta không thể quên không nhắc đến lễ kỷ niệm ngũ bách chu niên của nhà sáng kiến ấy, mà công việc tìm tòi đã có ích biết bao cho nhân loại.

(D. I.)

## Quả đất bao nhiêu tuổi?

**K**HÍ các nhà bác học bắt đầu tính toán cái tuổi của quả đất, theo cái thời giờ đã để cho ngôi sao lửa nguội, và cái vỏ đồng và rắn lại thành mặt đất, người ta ước vào độ một trăm triệu năm. Những sự phát minh của khoa học gần đây thay đổi hẳn cách tính ấy. Vì có chất quang tuyến radium, khiến cho quả đất nguội rất chậm, nên một trăm triệu năm không đủ. Và bằng vào chất helium có nhiều ít trong một vài thứ đá, khoa địa học và hóa học đều đồng ý cho rằng tuổi quả đất là hai trăm năm mươi triệu năm. Mà không chừng rồi người ta còn đi xa hơn nữa.

(D. I.)

## TRÔNG TÌM

## Những thành phố trong khói lửa

## CÁC THỨ BOM

**L**ỬA, những ngọn lửa kêu réo và khói mù, từ xưa đến nay người ta vẫn dùng để làm bèn địch sợ hãi. Trong những bức tranh cổ, chúng ta được thấy những « chiến xa » cũ của Á-đông, bánh xe có gài lưỡi dao sắc, và chia ra ở đầu xe một khúc gỗ đang cháy.

Ngày trước, người ta đã dùng những « tên lửa »—tức như bom này lửa này giờ. Đó là một cái tên trên đầu có buộc một giẻ tẩm dầu và cháy; bản bằng gỗ mạnh, tên ấy đến cắm vào khiến một cửa bèn địch, hay vào các mái nhà.

Những thứ khí cụ lửa ghê gớm nhất của ngày xưa, gọi là « feu grégeois », mà bây giờ người ta không làm được nữa. Lửa ấy đựng trong những cái thùng nhỏ, do một cái trục quay bản mạnh ra, rơi xuống đầu như một ngôi sao chổi, vừa đốt cháy vừa giết hại rất công hiệu. Đạo binh của vua Saint-Louis, trong hồi các Croisades đã bị hại về thứ khí cụ ấy nhiều lắm.

Người ta tưởng rằng chất lửa ấy làm bằng các thứ nhựa cây, diêm sinh, dầu, nấu trong một cái nồi có bôi phân ngựa. Có người lại bảo có chất diêm trắng (salpêtre) nữa, vì vậy nên gặp nước cũng không tắt. Jaiuville, một nhà viết sử hồi Trung cổ, nói rằng không có gì đập tắt nó được, trừ cát; như vậy lửa ấy giống những bom lâu thời (bom életron) bây giờ lắm.

## Thứ bom « életron »

Quân Đức, ở Ba Lan, và quân Nga ở Phần Lan, đã dùng rất nhiều những thứ bom này lửa. Những chất nổ và lửa được dùng nhiều hơn, có lẽ công hiệu hơn hơi độc.

Những thứ bom có « lân tinh trắng » — (bombe au phosphore blanc) — nặng độ 15 cân tây, và đựng độ 4 cân lân tinh. Một ít chất nổ làm bắn tung ra chung quanh cái chất lân tinh nguy hiểm ấy, hệ gặp khí giới là lại cháy bùng lên.

Một thứ khí cụ là lúng nữa, là thứ « bom máy quay » — (bombe turbine), chạy bằng dầu xăng, có thể khiến cho khí giới cũng thành ra chất nổ, nhất là ở chỗ bom rơi xuống. Khi thứ bom ấy rơi trúng địch, một chút không khí ép phi ra làm quay rất nhanh cái máy quay, ném tung ra ngoài không khí một làn dầu xăng như sương mù. Một cái ngòi lúc bấy giờ mới bật ra một tia lửa: thế là nổ tung cả lên và cháy lan khắp cả.

Cũng gần giống thứ ấy, là thứ « bom có đệm bông »: trong bom có những mảnh bông sụn tẩm một chất nước dễ cháy, mà sức nổ làm

— Khi chạy về quê nên làm gì?  
— Nên kiếm lợi bằng cách đọc quyển:



## GIỒNG CÂY ĂN QUẢ

(Culture fruitière)

Tác giả: NGUYỄN CÔNG HUÂN  
Nông chính tham tá — Giá 1p20, cước 0p30

Bán tại: Librairie CENTRALE

60 Boulevard Lorgnis Desbordes — Hano  
Và ở: KHOA HỌC TẬP CHÍ  
Route de Ngọc Liè Hanoi (Boite postale No 62)



bắn tung ra chung quanh.

Nhưng mà vua cấp các thứ bom, vẫn là bom « elektron », mà cách làm như sau đây. Trong lòng bom, có đầy một chất gọi là « thermite », do những mảnh vụn nhôm (aluminium) chọn với chất sắt bột; vỏ quả bom, đúc bằng một kim khí rất nhẹ, aluminium trộn với magnésium, cũng có thể cháy lên được: tất cả quả bom đều cháy cả, không còn gì sắt.

Khi quả bom ấy đi xuyên qua một cái mái nhà, một thứ có riêng làm cháy chất thermite, bốc lửa lên sáng lóa và phun sắt nóng chảy với sức nóng 2500 độ. Lướt cháy ấy lâu độ chừng 40 giây đồng hồ, với một quả bom nặng một cân; rồi cái vỏ magnésium cũng chảy ra và bốc lửa cháy trong quãng độ 15 phút, với sức nóng 1300 độ.

Với cái sức nóng từ 1300 đến 2500 độ, không có một chất gì có thể chống lại nổi mà không cháy. Vì vậy thứ bom « elektron » tuy thường nhỏ, nhưng mà cái công hiệu thì ghê gớm lắm.

### Những khối lửa trên đất Phần Lan

Cái tấm bị kịch thảm thiết xảy ra ở Thượng hải, rõ rõ cái hiệu



— Tôi đi tự từ đây anh ạ.  
— Ở nếu vậy thì may; chắc anh chả cần đến nữa, vậy anh cho tôi mượn; Giới năng lắm!

quả ngay tức khắc của những hạng bom rất to, vừa nảy lửa lại vừa nổ mạnh; người ta còn chưa quên hình ảnh những cái xác ghê sợ, chốt cháy đen như than ngay trong xe ô tô, giữa một đám 1400 cái tử thi ngổn ngàng trên mặt đường, vì hai quả bom khổng lồ.

Những quả trứng dịch tai hại như thế có thể xảy ra ở bên Á đông, vì phổ phương đông đảo, chứ bên Âu châu thì ít khi lắm. Cái « phương pháp » có hiệu quả nhất đối với hạng bom đốt cháy, có lẽ là dùng những quả bom hạng nhỏ thôi, mà người ta có thể ném giải rác rất nhiều, để đốt cháy nhiều nơi hết sức. Đội phòng không Phần Lan đã nhặt được những quả bom nặng 10 cân, 2 cân, 1 cân 25, hay có khi 200 grammes, nghĩa là chỉ nặng bằng ba quả trứng gà. Nhiều thứ bom khác, cân nặng đến 50 cân, chạy bằng dầu mazout, mà chất nổ bắn tung vụn ra.

(Còn nữa)

Theo Gringoire

# NGÀY NAY NÓI CHUYÊN

Melle Như Mộng, Phú lý—120 Đông đưng có bán vé Loterie Nationale của nước Pháp không?

Người Đông đưng—đây thuộc địa Pháp—có thể mua được vé số Loterie Nationale không?

— Có thể mua được những lá số đó lắm. Nên gửi các nhà ngân hàng mua hộ.

2.) Một đạo, có tin rằng chính phủ Pháp cấm cho chơi ở chữ (mots croisés). Vậy sao, trong các báo Pháp vẫn thấy in những cuộc chơi ở chữ (như báo Nouvelles Littéraires)?

— Có một đạo sau ngày khai chiến, chơi ở chữ cấm hẳn ở các báo. Gần đây, cái chế độ ấy đã nới, không phải thế nữa nên cuộc chơi ở chữ mới lại thấy xuất hiện trên các báo bên Pháp. Còn bên ta cuộc chơi ấy vẫn cấm như thường.

Phi Sơn—1) Đến bao giờ nhà xuất bản Đời Nay mới ra một loại sách toán về « phiếu mua mao hiem »?

Tôi nghe hình như đã quảng cáo ở Ngày Nay Mùa Xuân năm Kỷ Mão 1939.

— Công việc của nhà xuất bản đã có chương trình định sẵn thứ tự, loại sách nào sẽ phát hành vào thời kỳ nào đều đã dự bị trước. Trong lúc này, tình thế khiến cho việc gì cũng bị chậm trễ nếu không bị ngăn trở là khác, tuy vậy công việc xuất bản của Đời Nay vẫn tuân tự tiến hành. Sau, những cuốn đầu trong loại Sách Hiem, Đời Nay sẽ in những cuốn truyện phiếu mua mao hiem. Bạn cứ vui lòng đợi; chậm ra nhưng thế nào cũng ra.

2) Tập thể thao ở trường Võ bị mỗi tuần hai lần rồi, về nhà có nên tập thêm nữa hay không?

— Thể thao cần phải tập luôn, và tập đều mới hoàn toàn có ích. Những buổi tập ở trường Võ bị nên coi là những bài giảng làm kiểu mẫu để mình biết những đường lối vận động cần phải theo. Vậy về nhà nên theo đó tập thêm. Nhưng nên lượng sức mà tập cho vừa phải thôi. Cố gắng thái quá cũng có hại.

R. Phú, Hanoi—Hai người cùng làm cho một nhà buôn, một người có tính gian lận, nhưng không mấy khi thành sự vì thường bị người kia ngăn trở, nên tìm đủ cách để định lòng bạn ra khỏi cửa để định một mình mưu lợi, như thế thì người bạn ấy nên xử trí ra sao nếu một khi tìm được đủ bằng cứ rằng người kia đã làm nhiều điều gian lận?

— Tổ giác sự gian giáo của kẻ khác

là một điều chính đáng. Ở đây, có thể gọi đó là một việc phải làm. Để trước hết khỏi thiệt hại cho nhà buôn đã đem sự thịnh vượng của mình phó thác trong tay người làm công; sau nữa để tránh cho chính mình, người ngay thực, khỏi bị kẻ gian giáo bày mưu làm hại.

2) Tôi có một người bạn gái, xưa nay vẫn coi tôi như anh cả nhưng nay lại thấy yêu người con gái đó, vậy phải làm thế nào để tôi được tình yêu cho người bạn gái biết và yêu như thế có hại gì đối với dự luận không?

— Bao giờ tình yêu chân thực và trong trẻo cũng là sự yêu đương chính đáng; vậy không có gì hại. Còn đối với dự luận, người ngay thẳng không nên quan tâm. Ông không có ý tà tất gì thì ông đừng lo nghĩ gì phải lưỡng lự. Làm thế nào để tỏ được tình yêu cho người bạn gái biết? Việc đó chúng tôi tưởng không thể trả lời nhất quyết được: phải tùy trường hợp, và tùy cả tâm tính, giáo dục của người bạn ông đem lòng yêu. Ái tình vẫn có con mắt tình trường riêng có thể khuyên bảo ông những điều nên làm.

Cô Lê thị Lan, Chợ Chu—1) Tôi chót yêu một bạn gái cùng họ với tôi, nay bố mẹ tôi muốn gả cho người ấy nhưng tôi xét ra tình một người ấy rất công này và lưỡi biếng.

Như thế nên thế nào? Nên không lấy thì có sự cho tôi là lừa dối không?

— Khi trong tình yêu đã có sự băn khoăn này thì sự yêu đương lúc đầu cũng đã giảm bớt nhiều lắm. Vậy chỉ cần cách này: cô tự hỏi lòng xem cô đủ sự âu yếm không khi đi sau này khuyên răn người sẽ kết duyên với cô không. Nếu có, thì tình nồng này và cả sự lưỡi biếng của người đàn ông, cô cũng sẽ có đủ khôn ngoan để làm bớt đi nếu không làm mất hẳn. Nếu không, (tự đây xem chừng có không còn yêu nữa) thì nên từ chối việc hôn nhân đi để khỏi ân hận về sau.

2) Cha mẹ tôi nhận gả cho một người vừa đỗ bằng Cử thi, nhưng nay chưa có nghề trong tay mà chỉ đi làm cho một ông thừa điền thuê, sự thực thì lòng tôi ước ao lấy một ông giáo trẻ tuổi ở đây tuy nhiên tôi chưa gặp đường đời gửi thư hay ngỏ lời với ông giáo trẻ tuổi.

Đúng trước trường hợp đó, nên nghĩ thế nào? Tôi có thể ngỏ ý cho người ta đầu tiên được không? Như thế có gì đáng khinh bỉ không? Còn đối với người mà

mình không yêu đến hồi thì nên xử trí ra sao?

— Ngỏ lời yêu trước là một việc rất cam đồng, mà người đàn ông nếu thông minh, sẽ biết nhận thấy cái giá trị và sự chân thành. Vậy nếu có xét ông giáo trẻ tuổi xứng đáng được hưởng tình yêu của cô thì viết thư cho ông ấy trước cũng chỉ là một điều rất phải lẽ. Còn đối với người mình không yêu thì nên quyết liệt từ chối đi là hơn.

Nguyễn Đức Thọ—1) Sự gặp gỡ đưa đến cho tôi một người yêu. Nhưng trong một thời gian ngắn ngủi, tôi được biết người yêu của tôi đã có một tình nhân trước khi biết tôi, và họ vẫn đang yêu nhau. Trong trường hợp này, thì tôi nên xử thế nào? (Chúng tôi vẫn thơ từ đi lại luôn; người con gái vẫn có cảm tình thân mật với tôi và có nhiều lời hứa hẹn về tương lai.)

— Chúng tôi lấy làm lạ cho câu hỏi của ông, nhưng cũng nhận thấy tình yêu không khít của ông đối với người thiếu nữ kia. Có lẽ chính sự khảng khật đó khiến ông không đủ sự mình mẫn để nhận thấy cái vô lý trong cuộc yêu đương nước đôi này.

Ông nên thôi hẳn việc thư từ với người thiếu nữ đi, và nhất định tuyệt giao đi. Những « lời hứa hẹn » về tương lai kia, nếu ông còn cho là những lời thành thực, thì ông nên hỏi một lần cho dứt khoát.

Mademoiselle Lê Dung, S. J. C. A. Baden—Hai người yêu nhau, nhưng khi lấy nhau lại giận nhau, vậy phải làm thế nào?

— Làm thế nào? Đừng nên giận nhau nữa, đó là thượng sách. Muốn thế thì ông cũng như bà, chỉ nên nghĩ đến sự dễ chịu cho người bạn trăm năm của mình và sẵn lòng tránh cho người ta những câu nói tức, những lời mả mỉa trách móc, hoặc những câu bông gió mát mẻ không đâu. Hai người nên thi nhau vui tình và nhất định nhận lấy sự trái về chính mình. Như thế dù mình phải, người kia sẽ phải hối hận và xin lỗi mình, không chóng thì chầy. Lúc nào cũng nhớ rằng, giận nhau vẫn không thể nào dễ tình thoáng giận đối chút ít thôi, để có cơ làm lành, đó cũng là việc có ích.

Mademoiselle Thanh, Huế—1) Một người có hứa phép trừ tà ma cam đoan rằng nhất định có ma mà tôi vẫn không tin và chưa hề gặp.

Vậy ma có thực hay là chỉ có trong trí tưởng của người ta thôi?

— Cả một vấn đề to lớn cần phải bàn đến vì câu hỏi này. Nhưng có thể nói tóm tắt: ma là hình ảnh do những trí khôn yếu dưới tưởng tượng thấy. Những trí khôn ngay thơ cũng tin có ma được. Vậy nên cô là người yêu bóng vía và là người quá dai dẳng thì cứ việc tin có ma.

Tiếng à The—1) Người nào chuyên giữ mục Ngày Nay nói chuyện để trả lời những câu hỏi của độc giả?

— Không thể chiều lòng cho ông biết được. Đó thuộc về phạm vi bí mật của nhà nghề.

2) Quê « Người bạn hàng năm » theo những số Ngày Nay trước có nói sẽ ra trong tháng Septembre 39; đến nay chưa thấy bán?

(Xem tiếp trang 18)

## TẠI HIỆU DỆT CỤ-CHUNG

Hiệu đang trưng bày nhiều kiểu **Maillot, Slip** đi tắm bề rất đẹp

Trước khi đi tắm xin mời các Ngai, hãy đến xem qua các kiểu áo mới

**CỤ-CHUNG**  
100 Rue du Coton, HANOI





(Tiếp theo)

**N** GOÀI cái móng chết vì chán sống, chàng lại còn mong chết để thoát được tình yêu của Thu. Chính chàng đã thấy sợ chàng, sợ sẽ có những hành vi rất xấu đối với Thu, đối với đời nếu chàng còn sống ít lâu nữa. Chắc hẳn là chàng sẽ quấy rầy đến Thu, không thể khác được. Đó là một sự tất nhiên, một định số nếu chàng chưa chết ngay. Chàng lại còn sợ hãi hơn nữa vì chàng thấy trước rằng nếu còn sống thì không bao giờ nữa chàng là người có lỗi. Phải từ nay «không bao giờ chàng là người có lỗi», chàng không có tội với ai nữa, chàng hết cả trách nhiệm của một người và có lẽ biết cả lương tâm của một người biết hối hận. Trương ngay từ bây giờ đã thấy rõ rằng đó sẽ là sự thực, chàng sẽ trở nên như vậy. Chàng mở to hai mắt, khắp người rờn rợn sợ hãi vì lần đầu nhận thấy rõ cáo bản của tâm hồn mình, một căn bản vô luân, khôn nạn, bấy lâu còn ẩn núp che đậy, giờ mới lộ rõ ra. Tuy vậy, Trương chỉ thấy mình sợ mình chứ không thấy tự khinh.

Quang ngồi dậy, nhìn Trương nói :

— Thế nào chị Cúc, chị để anh Trương ngồi buồn thế à ?

Cúc vừa cười vừa nói :

— Hôm nay anh ấy làm sao ấy.

— Anh ấy ốm đấy mà. Buông màn cho anh ấy đi ngủ. Anh ấy đương cần người dấm bóp.

Chàng nói với Trương :

— Lại đây làm một điều.

Trương lại dựa đầu vào đùi Yến, cầm lấy đọc tấu. Mới kéo được nửa điệu, chàng sặc thuốc phải bỏ vội ra. Trục nói :

— Triệu chứng yếu lắm rồi. Đi ngủ đi thôi.

Trương nói :

— Không phải vì yếu đâu. Vì tớ sợ. Sợ vì độ trước lần đầu tiên hút nhiều quá nôn ọe, rồi ốm đến mấy hôm.

— Phải đấy, mà không hút được là may. Yếu như mày mà hút vào thì chỉ vài tháng là lao ngay.

— Thế à ? Nhưng lao có chết ngay không ?

— Không chết đâu, chỉ nghèo thôi.

Vào nằm trong màn được một lúc, Trương hỏi ra ngoài :

— Trục này, có phải những anh nghiện rồi uống dấm thanh với thuốc phiện không chết không ?

— Uống nhiều thì cũng chết như thường. Nhưng mà hỏi thế để làm gì ? Muốn bắt chước thằng Chắt có phải không ? Hèn nhất thì mới tự tử.

Trương kéo tay Cúc làm gối và khẽ nói với

Cúc :

— Em cũng chết với anh nhé ?

Cúc nói :

— Chết ngay lập tức bây giờ.

— Em không sợ chết chứ ?

— Chết với anh thì em không sợ.

— Thế thì ngoan lắm...

Trương cất tiếng nói với Trục :

— Chúng mày bảo những đứa tự tử là bền nhất à ? Láo tuốt, chỉ nói a dua thôi. Tớ, tớ cho là không hèn nhất cũng không can đảm. Hèn nhất thì không bao giờ tự tử được mà có can đảm như giới cũng không tự tử được. Tự tử được hay không là ở cảnh chứ không ở người.

Vinh gạt :

— Thôi ngủ đi. Bàn cãi mãi.

Yến lặng một lúc lâu. Yến khẽ ngán dài một câu sa mạc. Tiếng Trương ở trong màn đưa ra, giọng ngái ngủ :

— Nhưng nhất định tự tử không phải là bền nhất.

Trương ngủ thiếp đi. Chàng thấy mình cứ cố nhồi lên để tránh mũi dao mà Thu đưa vào cổ mình, nhưng có một sức mạnh ghê gớm giữ chặt lấy chàng, đè nặng lên hai bên ngực. Mũi dao đã chạm vào cổ, nhưng chàng không đau đớn gì cả ; một giòng máu chảy ngang cổ xuống gáy lạnh như một giòng nước đá mới tan. Trương kêu thét lên : « Em giết anh » và gạt mình tỉnh dậy. Chàng hást mồm chần chừ để nặng trên cổ và tay chàng chạm vào chiếc khuy bấm ở mạp chần.

Chuông đồng hồ buồng năm tiếng ngỗng. Qua khe cửa, trời hazy còn tối. Trương thấy trong người mỗi mệt, nhưng có cái mỗi mệt nhẹ nhõm dễ chịu của một người vừa hết sốt. Trục ngáy đều đều ở giường bên. Ngoài đường cái có tiếng lán lạch cách của một chiếc xe bò đi qua. Trương đoán là một xe rau ở ngoại ô lên chợ sớm. Lòng chàng lắng xuống và từ thời quá vãng xa xăm nổi lên một hình ảnh yêu quý của tuổi thơ trong sáng : khu vườn rau của mẹ chàng với những luống rau riếp xanh thắm, những luống thia là lá nhỏ như sương mù và hôm nào trời nắng, những mầm đậu hòa-lan tươi non nhú lên qua lán rơm ủ dột. Rồi đến khi luống đậu nở hoa trắng có những con bướm rất xinh ở đầu bay về...

## CHƯƠNG V.

Trương rút trong túi ra bức thư của cụ Phách để xem lại đích hôm nào phải đi Hải phòng nhận việc.

— Còn ba hôm nữa.

Nghĩ đến ngày bắt đầu phải đi làm, Trương

ngao ngán thấy hết cả cái vô vị của một cuộc sống gương, cái nhọc nhằn của những công việc làm bất đắc dĩ. Nhưng không đi làm, chàng không có cách gì nuôi thân cả. Hơn một tháng nay hết tiền, Trương đã phải dọn nhà đi nơi khác, đến ở một căn gác tồi tàn ở Ngọc-hà. Quần áo, đồ đạc Trương cầm bán hết dần. Chàng khó chịu nhất là tuy không chơi bởi gì nữa mà chàng lại cảm thấy mình trụy lạc, khốn khổ hơn là độ chơi bởi vong mạng nhưng có nhiều tiền. Chàng phải lủ lủ lạnh mặt các bạn quen; chàng thấy mình như có tội với đời không thể đường hoàng nhìn mặt mọi người; lúc nào chàng cũng có cái cảm tưởng rằng mình là một anh khôn nạn trong xã hội. Gặp người quen, Trương như nghe thấy họ thì thầm :

— « Đàng kiếp, ai bảo chơi bởi vào. Hết tiền rồi cũng có ngay đâm ra lừa đảo. Tớ cho thì tù sớm ».

Trương tưởng thế, vì chính chàng trước kia cũng đã nghĩ thế khi gặp một tay chơi đến lúc kiệt xác.

Các bạn chơi cũ, đến giờ Trương đã xa hẳn họ. Chơi bởi không có thú gì, lại mang tiếng là chơi «boong» nên Trương đành ở nhà vậy. Người chàng vì thế cũng đỡ yếu hơn trước. Cũng có đêm mưa buồn, theo thói quen chàng khoác áo toại ra đi tìm các bạn cũ, nhưng đến nơi chàng đứng nhìn vào một lúc, nhìn cái quang cảnh âm áp và sáng láng ở bên trong, rồi tự nhiên thấy chán ngán và lặng lẽ bỏ đi. Chàng lang thang hết phố nọ đến phố kia, rồi có khi rẽ vào một nhà chứa và ngủ luôn ở đấy cho đến sáng. Những lúc đó chàng thấy mình khổ sở lắm và sáng hôm sau khi ở nhà chứa bước ra, chàng tưởng còn thấy trên da mặt mình tất cả cái nhơ nhớp của một đêm trụy lạc.

Độ ấy Trương hay đến nhà Thu luôn vì chỉ đến đấy chàng mới không thấy mình là một người khôn nạn nữa, lòng chàng đổi khác hẳn, thư thái đón lấy sự sống bình thường và êm ái. Chàng như người đương đi trong đêm mưa rét được bước vào một căn phòng vừa ấm vừa sáng, và khi ở đấy ra về tới căn nhà tối tăm, chàng còn như bị chói lóa và giữ trong mắt hết cả cái ánh sáng lung linh của những phút ngồi cạnh Thu.

Thế mà còn hơn ba hôm nữa phải xa Thu. Chính ra sợ đi Trương nhận lời đi làm ở Hải phòng là chỉ cốt để xa Thu. Mới mười hôm trước đây, Trương vừa sợ hãi vừa vui sướng được nghe trên xe điện mấy bà nói với nhau về truyện Thu từ chối lấy con một ông tuần làm tham tá ở Nam-định.

— Chẳng hiểu có ấy nghĩ làm sao mà không



# TRĂNG

bằng lòng dám ấy.

Chàng thì chàng hiền lắm nên chàng bối rối vô cùng. Từ lúc ấy Trương quyết định xa Thu. Nhân có cụ Phách làm việc lâu năm cho một số buôn ở Haiphong, lại là bạn chí thiết của thân phụ chàng, nên Trương nhờ cụ Phách xin hộ việc làm.

Trương đến trường lấy thơ của cụ Phách, gặp ngay Mỹ rủ hôm sau đi chơi chùa thầy. Có Hợp, bà Bát và cả Thu nữa với Kim, một cô bạn của Thu. Cuộc đi chơi tình cờ thành một cuộc tiễn biệt nên Trương nhận lời ngay, không ngưng.

Sáng hôm sau, Trương đến sớm. Bà Bát niềm nở hỏi:

— Cậu Trương đi Haiphong làm việc thật đấy à? Sao cậu không học nữa?

Đưa mắt nhìn Thu chàng mỉm cười trước khi nói đề tỏ cho Thu biết là chàng không thể trả lời câu ấy theo đúng sự thực được:

— Thưa cụ, cháu học mãi thấy người gầy yếu quá nên phải bỏ đi làm. Đi làm tức cũng như nghỉ vì ở sở ấy nhàn lắm,

— Tôi trông cậu độ này cũng khá hơn trước Thu nói:

— Đi làm có điều độ hơn chắc còn khoẻ ra nữa. Cần nhất là điều độ.

Nàng nói dẫn vào hai tiếng «điều độ» làm như có ý khuyên Trương. Trương nhìn Thu nói:

— Ngày mai cháu đi, thành ra hôm nay đi chơi lần cuối cùng... với các anh ấy.

Thu nói:

— Đây với Haiphong chứ xa xôi gì đâu mà mới lần cuối cùng.

Trương nói lúng lợ, nửa đùa nửa thật:

— Biết đâu đấy.

Thu nói giọng mỉa mai:

— Có lẽ Haiphong là đất ăn chơi: anh ấy xuống dưới ấy vui có khi quên cả... Hanoi.

— Quên thì chẳng đời nào quên, nhưng... Trương bỏ lửng câu nói vì Mỹ vào rục ra xe. Tình cờ chàng được ngồi vào chỗ rất tốt vì nhìn vào chiếc gương con chàng thấy in

rõ hình khuôn mặt Thu. Chàng bực tức vì mãi mãi không thấy Thu nhìn lại mình và chàng không tìm được cách nào để cho Thu biết là bai người có thể tự do nhìn nhau trong gương. Thu cứ mãi nói chuyện với Kim mãi. Xe đi khỏi ô Cầu-giấy, Thu mới nhận biết và từ lúc đó Thu không nói chuyện nữa. Hai người yên lặng nhìn nhau. Trương không thấy ngưng lăm như khi nhìn thẳng vào mặt Thu. Thình thoảng chàng chớp mắt luôn mấy cái rồi nhắm mắt một lúc lâu như để cố giữ lại cái hình ảnh đẹp của hai con mắt Thu. Chàng hạ lòng mi xuống một chút và tưởng như đó là một lời nói Thu có thể hiểu:

— Anh yêu em lắm.

Chàng thấy Thu cũng bắt chước hạ lòng mi làm hiệu như có ý trả lời:

— Em đã hiểu là anh định nói với em điều gì.

Kim hỏi:

— Chị nghĩ gì mà mỉm cười vui vẻ thế?

Trương vội ngồi chệch đi một ít để không nom thấy Thu nữa. Thu đáp:

— Em nghĩ bâng quơ đến một chuyện thú quá nhưng không thể nói ra cho ai biết được, vì chính em, em cũng không biết rõ.

Trương và Thu cùng ngạc nhiên vì thấy chóng đến nơi quá. Trong lúc đứng lại nghỉ chân ở lưng chừng núi, Kim nhắc đến tên một người bạn gái trước cùng đi chơi với nàng ở chùa Thầy:

— Giờ thì chị ấy chết rồi. Tội nghiệp chị ấy chết về bệnh lao. Ốm đến hơn một năm, khoẻ ra hẳn hơi rồi lăn đùng ra chết trong một lúc không ai ngờ.

Thu cau đôi lông mày đưa mắt thật nhanh nhìn Trương. Nàng thấy Trương vẫn thản nhiên đứng vịn vào cành đại ngắm phong cảnh dưới cánh đồng. Sao Thu lo sợ thế, lo sợ hơn là chính nàng bị mắc bệnh lao. Nàng tự an ủi:

— Trương có phải mắc bệnh lao đâu. Có thấy anh ấy ho bao giờ đâu. Và lại lao cũng khỏi người khỏi.

Thu vẫn tự tin là có thể cứu thoát được Trương; nàng yên trí là nhờ nàng Trương bây giờ mới khá hơn trước không chơi bởi liễu lĩnh nữa. Đối với nàng, phải trải qua nhiều gian truân, ái tình mới có thể cao quý và chân thật; nếu chỉ yêu nhau một cách phẳng lặng rồi lấy nhau, biết đâu đã là yêu thực.

— Yêu nhau như thế thì xoàng lắm. Vì sợ, tình yêu giảm đi, lại càng xoàng hơn, không phải là yêu.

Vào chùa lễ xong, Kim rủ Hợp lên xem Chợ giới.

— Không biết có gì không, lần trước em chưa lên.

Hợp nói:

— Chẳng có gì cả. Lên mắt công chèo khó nhọc. Các cô muốn tập thể thao thì nên đi làm.

Thu bảo thằng bé con dẫn lối lên Chợ giới Ra công chùa gặp Trương, Kim rủ:

— Anh Trương lên xem chợ không?

— Vâng, đi thì đi.

Bốn người chèo lần từng hòn đá. Lên được nửa chừng Trương và Thu cùng ngưng lại và thấy Kim còn loay hoay với đứa bé con ở dưới xa. Tiếng Kim vẳng đưa lên:

— Bé con, mày giắt tao với không ngã chết.

Thu và Trương cùng cười rồi lại chèo lên. Không bảo nhau, hai người cùng ráng sức chèo lên thật nhanh. Trương thình thoảng ngưng lại đợi Thu. Chàng nghe rõ tiếng Thu thở mạnh, quay lại hỏi rất khẽ:

— Em mệt lắm, phải không?

Thu dề tay lên ngực, vừa thở vừa nói, vui tươi hai má đỏ hồng:

— Không mệt gì cả.

Hai người lại cố sức chèo. Trương đưa mắt nhìn Thu suy nghĩ. Chàng không biết quả tim mình đập mạnh vì chèo rốc bay vì cái ý tưởng vừa vụt đến. Lên gần tới nơi, Trương đứng lại vì chỗ đó khuất không nom thấy chùa, cũng không nom thấy Kim ở dưới.

Chàng nghĩ:

— Chắc Kim còn ở dưới xa lắm.

Thu lên tới nơi cũng đứng dừng cạnh Trương. Trương dề tay lên ngực:

(Xem tiếp trang 18)

NHẬT-LINH





# VUI CƯỜI

Của P. V.

## Ăn mặn khát nước

Cả nhà ăn cơm. Thằng con, chỉ ngồi ăn vãi cái ăn, mẹ nó quát bảo:

— Ăn cơm đi! ăn cho mặn vào rồi tỹ nữa lại khát nước cho mà xem!

— Khát nước dân mà chóng được đến thế? Ở trường, hôm nay học luận lý, thầy giáo bảo phương ngôn có câu: «Đời cha ăn mặn, đời con khát nước». Lâu thế kia mà!

Của Huỳnh-vân-Châu

## Dấu hỏi, dấu ngã

Ông chủ đương viết thư riêng, ngừng lại hỏi người thư ký:

— Này ông! chữ «bữa» dấu hỏi hay ngã?

THƯ KÝ — Cái đó cũng tùy theo lúc!

ÔNG CHỦ — Tùy theo lúc là nghĩa sao?

THƯ KÝ — Thưa như bữa đầu tháng thì chữ bữa ngã, còn như bữa cuối tháng thì tự nhiên sẽ hỏi!

## Ăn dòn dòn

Giờ cách trí, thầy giáo kêu trò Chánh lên hỏi:

— Con mắt, cái miệng, lỗ mũi, bàn tay và lỗ tai để làm gì trò hãy kể ra.

TRÒ CHÁNH — Con mắt để khóc, cái miệng để nói, lỗ mũi để hít, bàn tay để đánh nhau còn lỗ tai... để ăn dòn dòn!

## Mắc «dịch»

THẦY BÈ — Thưa có thầy hai có ở nhà không?

CÔ HAI (vợ nhà viết báo) — Nhà tôi mắc «dịch» trong nhà.

## Tôi chỉ mua xe hơi

Một hôm Xả-Xê được trúng số với ra Hanoi mua xe hơi. Lúc vào hãng ông chủ bắt tay bắt đi và hỏi:

— Ông muốn mua xe thứ 12 ngựa hay 14 ngựa?

Xả-Xê lắc đầu và nói:

— Không, không! trâu, ngựa tôi có thiếu gì, bây giờ tôi chỉ mua xe hơi thôi.

## Xin ở

— Bẩm ngài cho tôi ở với ngài, mỗi tháng ngài cho tôi bao nhiêu cũng được, hiện tôi đang nghèo đói quá.

ÔNG CHỦ — Vậy hỏi trước anh có ở với ai chưa?

— Bẩm có, hỏi trước tôi ở với cha tôi trên hai chục năm.

Của Dương-Đình

## Không quán

LÝ TOÉT đọc báo — Đội không quán Nhất đến đánh Trưng Khánh.

BÀ LÝ thấy thế liền hỏi — Thầy nó ơi, sao lại đội không quán? không quán thì đánh chác thế quái nào được!

## Hí vọng

— Anh ạ. Tôi chưa thấy ai hí vọng hão huyền như ông chánh lang tôi. Ai lại ông ta có mua một vé Tombo-la số độc đắc là một cái ô tô, về nhà ông ta liền cho xây ngay một cái nhà để chứa ô tô.

— Thế đã lấy gì làm lạ. Tôi có một người bạn hiện giờ đang thất nghiệp. Anh là hí vọng mới gồm chứ. Hôm trước anh ta chỉ còn một hào, số tiền cuối cùng. Anh ta vào hàng cơm dân phố kia kia. Anh ta mua một đĩa sò trai để... không phải để ăn nhưng để tìm ngọc, họa may trở nên giàu có.



## Thế thì...

KHÁCH — Có thầy ở nhà không em?

NHỎ — Thưa ông, hỏi chuyện gì ạ?

KHÁCH — Có khoản nợ...

NHỎ (ngắt lời) — Dạ... thầy cháu đi vắng.

KHÁCH (điềm nhiên nói tiếp) — ...hôm nay định đem đến đây trả cho xong số sách.

NHỎ (tươi cười) — Thế thì mời ông vào. Thầy cháu đang ngồi uống cà phê ở trong phòng khách.

## 3 THỨ SÁCH MỚI

1.) Sách thuốc chữa Đậu, Sởi (NG. AN NHÂN)  
Dạy đủ các cách chữa Đậu, Sởi, có nhiều hình cùng nhiều bài thuốc kinh nghiệm. Giá 1p50 (có cả chữ Hán và thuốc).

2.) Học Đấu Võ Tàu (SON NHÂN soạn)  
Dạy hai bài võ «Sư Tử Cồn Cầu» (bài thuận và bài nghịch) và nhiều thế đấu võ rất tài tình hiểm độc! Có gói trăm bình rõ. Giá 6p60

3.) Lối Võ Thường Dùng (SON NHÂN soạn)  
Có nhiều miếng võ «thường dùng» mà hiểm độc như bị bóp cổ, gỡ, bóp lại và làm ngã! Bất đao v.v... Giá 6p30.

Ở xa gửi mua, thêm tiền cước. Thư, mandat để cho nhà xuất bản:

NHẬT NAM THƯ QUÁN 19, Hàng Điều — Hanoi



Của Thế Hưng

## Tôi không đến

ĐẦY TỖ — Ông tôi bảo tôi ra nói với ông rằng ông đi vắng.

KHÁCH đến chơi — Nếu thế, vào nói với ông rằng vừa rồi tôi không đến.

## Tươi hơn

— Này bà, bây giờ cái gì cũng hạ giá cả. Như những trứng gà mua kia, cách đây một năm, ít ra cũng phải 3 xu một quả.

— Nhưng cách đây một năm, tôi trứng phải tươi hơn bây giờ.

## Muốn biết

Một bà hỏi một con sen xin đến ở:

— Tao muốn biết lại làm sao chủ trước của mày lại đuổi mày đi?

— Thưa bà, thế con cũng muốn biết lại sao con sen trước không có thể ở với bà được?

## Lần đầu

Lý Toét đứng đợi tàu ở ga Hanoi, ngắm nghía mãi cái đồng hồ hai mặt treo ở ga. Lý Toét lấy làm thích trí lần nói lầm bầm: «Thật là lần đầu tiên mình trông thấy hai cái đồng hồ cùng chỉ đúng giờ một lúc.

## N. N. nói chuyện

(Tiếp theo trang 11)

— Vì lẽ bây giờ tình hình thay đổi, các vật liệu đều lên giá quá cao, nên sự xuất bản chưa trả (tính xong). Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng, và bao giờ có thể được là sẽ khởi công việc ngay để khỏi phụ lòng mong đợi của các độc giả.

Ba câu hỏi sau. — Lệ chỉ được hỏi hai câu mỗi tuần thôi. Vậy nếu ông muốn hỏi lại những câu ấy, xin biên gửi riêng ra.

Mr Sinh, 61 Ch. Laffitte Neuilly sur Seine France —) Tôi ở xứ Pháp mà tôi muốn cho con tôi sang học bên Pháp; chúng tôi bây giờ đi có được không và cách thức đi phải cần dùng những điều kiện gì, tiền tàu hết độ bao nhiêu?

— Còn ít tuổi như thế thì phải có người đưa dắt, không thể đi một mình được, tất nhiên. Tôi không hiểu ông định nói điều kiện gì, còn tiền tàu thì không rõ một nửa xuất mất là bao nhiêu. Về việc này ông có thể biết rõ ràng bằng cách hỏi ngay các hãng tàu.

?) Muốn học tiếng Anglais, học cách nào cho mau nói được và mau sách gì? Có thể sách bằng quốc ngữ không vì hiểu ít chữ Pháp và ở xứ Pháp mua rất khó, vì không hiểu cách mua nên muốn nhờ nhà báo mua.

— Học Anglais muốn cho chóng biết thì chỉ có cách tốt nhất là học ngay người Anh. Ở bên Pháp chắc sự học ấy dễ dàng lắm. Còn sách tự học tiếng Anh thì có nhiều lắm, sách quốc ngữ cũng có hai ba quyển mới xuất bản nhưng xem chừng không được tốt lắm. Nếu ông cứ muốn mua thì gửi thư về hỏi các hiệu sách Nam kỳ và Thụy kỳ, v. v.

Leiscou Bleu, Vinh Báo — Cha mẹ tôi đã hỏi cho tôi một người con gái, đã làm lễ ăn hỏi rồi. Nhưng nay tôi ghét vì người đó đã nói trong nhiều thư gửi cho tôi nhiều điều phạm đến danh dự tôi. Những điều ấy họ đều sau sự nói đùa. Nay tôi yêu một người, người ta thực lòng yêu tôi. Tôi có nên và có thể không cưới người kia không?

— Từ chối một người mà cha mẹ đã hỏi rồi là một việc nên đắn đo hãy làm, và phải có nguyên do gì chính đáng. Nếu ông xét những cơ đó có thể khiến cho cuộc hôn nhân duyên sau này không được hoàn hảo, thì ông nên trình bày cho cha mẹ biết, và cùng bàn định trước khi nhất quyết.

B R., Qui-nhơn — Ngoài hai điều kiện «ăn ảnh» và «ăn tiếng», một tài tử màn ảnh có cần có gì nữa không? Một người không có hai điều kiện đó có cách nào làm cho có thể được đóng phim không? Nếu người ấy có điều kiện mà họ chưa đóng được.

— Còn điều kiện quan trọng nhất nữa là... tài năng, và sự may mắn. Ở bên ta làm tài tử màn ảnh không phải dễ vì lẽ rất gần đi là không có hãng sản xuất phim nào cả. Còn muốn sang bên Mỹ hay các nước khác đóng trò thì lại khó nữa. Phải có tài, đã là một điều khó, lại phải làm thế nào cho người ta biết đến tài của mình nữa, một điều kiện không kém khó điều kiện thứ nhất.

Nguyễn Văn Hanoi. — Muốn học Steno, nhưng không biết nên theo Methode Duploye hơn hay học theo Methode Prevost Delaunay hơn. Vì tôi không được biết rằng đáng nào học để ra viết nhanh hơn.

Phương pháp Duploye thì học nhanh hơn phương pháp Prevost Delaunay (chỉ học 1, 2 ngày là biết). Nhưng trong cả hai phương pháp, điều cần không phải là học biết, mà là tập viết sao cho nhanh. Nghĩa là phải tập viết nhiều lắm, còn phương pháp nào cũng tương tự.





# CÓ CỨNG MỚI DỪNG DẦU GIÓ

## Ly hôn (Tiếp theo)

### ĐƯA NHAU RA TÒA

**V**ợ chồng đã vì một cố gì không thể nhìn mặt nhau mà không muốn cáo mặt nhau ra nữa thì chỉ còn có một cách là đưa nhau ra tòa xin côi bỏ nhau như ta côi bỏ chiếc áo rách.

Nhưng không phải đưa nhau ra là tức khắc được rời nhau ra. Còn phải trải qua trăm cay nghìn đắng, còn phải nhìn mặt nhau ít ra vài ba bận, còn phải cùng nhau đối chất, còn phải tìm cách đổ lỗi cho nhau nữa rồi mới đến lúc thành thời, anh đi đường anh, chị đi đường chị.

Lệ thường, có việc bất bình gì với ai, ta chỉ có việc đến tìm một ông thầy kiện hay một ông thầy cò, nhờ ông ta thảo đơn và thay mặt hộ; xong rồi, ta chỉ còn việc nằm mát ở nhà đợi kết quả. Nhưng vụ ly dị không phải là một vụ kiện thường. Ảnh hưởng của cuộc ly hôn không phải chỉ có về phương pháp tiền tài, mà còn về nhiều phương diện khác. Vì thế cho nên các chủ nợ của người chồng không thể thay mặt kiện vợ người, hoặc người vợ mất đi, những người thừa kế không thể kiện chồng xin ly dị hộ được. Chỉ có chính người nguyên đơn, vợ hay chồng, mới có thể đem việc ra tòa, và chính người ấy phải thân đem đơn đệ đơn tay ông chánh án mới được.

Ông chánh án (tòa đệ nhị cấp nếu vợ chồng là dân bảo-hộ, và tòa sơ thẩm nếu vợ chồng là thuộc dân) nhận đơn, và lúc đó tùy nghi dặn bảo khuyên can nguyên đơn. Ấy luật buộc ông ta phải vậy, nhưng thiết tưởng cũng là một điều thừa: ông ta biết khuyên dân gì bây giờ? Người ta cũng đã nghĩ chán chê rồi, chứ có phải lên năm lên ba gì mà bảo khuyên họ về chấp lại cái giấy xích thừng đã đứt như hàn lại cái nồi đã vỡ. Cho nên thường thư ng, ông chánh án cũng chỉ khuyên lấy lệ, chứ thực ra ông cũng không tin ở lời khuyên của ông cho lắm.

Khuyên không được rồi, thì ông chánh án cho đòi hai vợ chồng đến để hòa giải. Lúc đó, công việc của ông chánh án rất khó khăn và khó chịu, vì ông

nhau lẫn nữa để hòa giải. Nhưng thường thì cuộc hòa giải thứ hai này cũng thất bại như lần trước, và đến phải đem ra một phiên công khai để xét xử. Lúc đó, hai bên sẽ nại chứng ra



để bới xấu nhau, và bên nào bởi nhiều là bên ấy thắng. Phải có chứng cứ rõ ràng tòa mới lên án ly dị, không có thể như trong các việc kiện khác, nhận lỗi hay thể thốt má được.

Có một điều nữa phân biệt vụ kiện ly dị với các vụ kiện thường. Nếu đương lúc đem nhau ra tòa, vợ chồng bỗng đứng về ở với nhau, thì vụ kiện cũng bỗng đứng đình chỉ: về ở với nhau tức là tha thứ cho nhau, mà luật pháp chỉ chăm chăm đợi họ tha thứ cho nhau là họ về tát bẻ Đông lẫn nữa.



### MỠI NGƯỜI MỘT NGÁ.

Lúc ly hôn thành án nhất định thì tình nghĩa vợ chồng đến ngày đoạn tuyệt.

Vợ chồng từ đó hóa ra người đứng và có thể què cả những lúc đầu ấp tay gối, tôi tôi mình mình, nhà nhà cửa cửa rồi rít cả lên. Từ đấy, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, không còn bận về nhau nữa: quyền lợi, nghĩa vụ của vợ chồng thành ra chuyện đời xưa rồi. Anh có thể lấy vợ mới, tôi có thể đi lấy chồng khác, nhưng ở đây, vợ vẫn kém chồng. Chồng có thể tái tục ngay sau hôm ly hôn thành nhất định, nhưng vợ còn phải chờ dài đợi những mười tháng nữa: đó không phải là vì luật ghen ghét gì bạn má hồng, mà chỉ là vì luật sợ

cho vợ quyền đi lấy chồng ngay sau hôm tiêu hôn thì nhớ có đứa con ra đời trong thời hạn ấy, luật không biết đứa con ấy là con của ai, của chồng trước hay là của chồng sau, hay là của cả hai chồng.

Tuy từ ngày ly hôn, anh chồng đi đường anh chồng thật, nhưng có khi vẫn phải bận tâm đến vợ. Đó là những khi tòa lên án ly dị vì lỗi ở anh chồng; những lúc ấy, anh chàng phụ bạc kia vẫn phải trả tiền cấp dưỡng cho vợ cho đến khi nào vợ đi tái giá hay ăn ở tư tình với người khác; kể như vậy cũng phải, vì đã tìm được nơi nương dựa khác mà còn ăn lương của chồng thì thực là oan ức cho anh chồng quá.

Tòa án, lúc xử ly hôn: có quyền định số tiền cấp dưỡng ấy là bao nhiêu và nghị quyết luôn cả về sự trông nom con cái, hoặc cho chúng ở với mẹ, hoặc với cha, hoặc với một người khác. Đến lúc chúng mười lăm tuổi, thì lúc đó lớn rồi, tùy ý chúng muốn ở với ai, tòa sẽ chiều lòng chuân y.

Có một điều tòa không chiều lòng được, là lại nghị xử ly hôn một cặp vợ chồng đã ly hôn rồi lại cùng nhau tái giá lẫn nữa. Bỏ nhau rồi lại lấy nhau, rồi lại muốn bỏ nhau lẫn nữa, thì luật không thể chiều được: lúc đó tha hồ mà đánh nhau, trách nhau, làm cho nhau mọc sừng, muốn làm gì thì làm, tòa cũng khôn chấp đơn ly dị nữa.

T. VĂN

SÁCH-HỒNG

**HAI THỨ KHÔN**  
của THÈ-LỬ

**QUYỀN SÁCH**  
của THẠCH-LAM

Nhắc lại

**ÔNG ĐỒ BÈ**  
**CON CÁ THẦN**

GIÁ ĐỘC NHẤT 0p10

ĐỜI NAY

HOÀNG ĐẠO

**CON ĐƯỜNG SÁNG**

Đây 200 trang. Giá 0\$50

ĐỜI NAY



# CÂU ĐỐI NGÀY-NAY

Ngày-Nay ngày nay in nhà-in nhà

**N**HỮNG LỜI nói khích của Lêta trong bài nói chuyện về cuộc thách đối của Ngày Nay tuần trước kia, đã có một kết quả mỹ mãn: các bạn tài tuấn hết sức bực mình. Sự bực tức đó lại gây thành cái kết quả thứ hai mà Lêta vẫn mong chờ: ai nấy lại cố gắng một phen nữa. Cái danh dự của làng đối đáp chúng ta được các bạn cực lực bảo vệ đến kỳ cùng. Chứng cứ sự cố gắng đáng cảm phục kia mỗi ngày một cao lên theo chồng bản thảo mà Lêta đọc một cách hăm hở và sung sướng.

Thứ thực, Lêta không hy vọng được thưởng thức những câu cảm tử lâm, vì đã biết trước cái khó đặc biệt của về đối đố địa của Ngày Nay. Tất cả cái vui thú trong công việc vất vả của Lêta chỉ ở những bức thư rất sốt sắng, rất chân thành, rất ngộ nghĩnh của các bạn. Khiếu hài hước của bạn đọc Ngày Nay thực trội nổi trên các bức thư trong những câu đầy ý vị. Sự vui tình lúc này đáng coi là một can đảm quý báu và chứng tỏ một sức mạnh tinh thần. Lêta rất lấy làm mừng thấy cuộc vui của Ngày Nay mở ra được các bạn hiểu ý và hưởng ứng.

Như thế, chúng ta cũng được yên ủi một đôi phần khi sự thành công của chúng ta không được hoàn mỹ. Vì đây lại xin thú thực lần nữa, quả thực chúng ta chưa thành công. Câu ra vẫn giữ cái giá cao ngạo mạn của một kẻ «mục hạ vô nhân», và bao nhiêu câu đối-lại của bao nhiêu trí anh tài, vẫn chưa đủ điều kiện để có thể gọi được là những câu địch thủ xứng đáng.

Tuy vậy, cố gắng vẫn có hơn. Kỳ này chúng ta đã thấy có những câu không đến nỗi «mất thể diện» lắm. Hơn nữa, đôi khi ta còn thấy có những câu có chút giá trị nếu tác giả chịu tìm tòi và xếp đặt công phu hơn.

Thí dụ câu sau này của ông... Anh Lâm (Thái Hà):

*Cô Đơn có đơn gối chiếc-gối chiếc.*

Cô Đơn, theo lời cái nghĩa của ông Lâm, là một cô ở Thái Hà. Cô Đơn có đơn...kể cũng đã khéo tìm, nhưng giá cố ấy đổi lên thành có Độc thì câu đối mới đúng luật «bằng đối trắc». Ông Anh Lâm là một trong sáu bạn tài tuấn họp nhau lại để tìm câu đối lại. Nhưng sự gắng sức công cộng đó chỉ làm nổi được có bấy nhiêu cơ đồ. Những câu khác của cái công ty văn vẻ này chả còn câu nào đáng khuyến khích hết. Cho cả cái câu của ông... Nguyễn Nhất Định cũng vậy. Ông Nhất Định có lẽ mới tự đặt cho mình cái tên quả quyết đó, để có cơ làm câu đối như thế này:

*Nhất - Định nhất định thuốc hiệu-thuốc hiệu.*

Ông nhất định cái nghĩa, Nhất Định (tên người) nhất định bảo rằng thuốc của hiệu thuốc là... hiệu, nghĩa là... công hiệu. Ông viết bốn trang giấy lớn rất hùng biện và cũng rất bướng bỉnh để nhất định bảo là câu của ông đáng khen và nhất định đòi lấy giải nhất. Nhưng Lêta nhất định không tin.

Khiếm tốn hơn, ông Hồ Vô cũng nhất định, nhưng theo kiểu câu này:

*Tự-Lực tự lực định nhất-định nhất.*

Nhưng nhất định nhất cái gì?

Hai bức thư dài để phân trần cho bày câu xoay hết mặt nạ đến thế kia, ông Kim Bội chỉ có thể tỏ được sự chịu khó của ông và góp vốn được hai câu cũng khá khá:

*Rạng-Đông rạng đông viện pháp-viện Pháp.*

Và:

*Nội-Nhật nội nhật học pháp-học Pháp.*

Nội Nhật, theo ông là tên người đấy. Cái người tên là Nội Nhật học pháp-học của Pháp nội trong một ngày.

Nếu không cần theo luật «bằng đối trắc» nữa câu phân trên, ta có thể tạm gặt gù để tạm «thưởng thức» câu sau này của ông P. T. Ung:

*Đông-Tây đông tây trình nhất-trình Nhất.*

Và câu sau này của ông Tr. Bùi Lê:

*Thái-Bình thái bình mùa mất-mùa mất.*

Và ta được tiếng là người rất rộng lượng.

Nhưng khéo hơn cả các câu đối từ trước tới nay, có lẽ là câu sau này của Hoàng Đạo:

*Tùy-phái tùy phái sách cuốn-sách cuốn.*

Nghĩa là người tùy phái theo lời sai phái, sách cuốn-sách cuốn lại. Câu đó cố nhiên đang lên đây không phải là để nhận phần thưởng của Ngày Nay.

Dưới đây Lêta xin gả hộ các bạn một ít «ý kiến» để giúp các bạn trong lúc cầu tử. Đó là những mẫu câu đối dùng để chấp lại với những mẫu khác mà các bạn nghĩ thêm ra. Nếu tin được câu hoàn toàn, xin nhớ cho Lêta ký tên chung và chia với Lêta giải thưởng nhất chưa có ai được.

... nước ấm-nước ấm;  
... định ý-định ý;  
... tích cổ-tích cổ.  
Các bạn cố đi!

LÊTA

Kỳ sau: Cuộc thi đề vịnh (lớp Kiều).



— Tu là râu, mi là mây: Tu-mi là râu mây.  
— Thầy nhầm rồi, con chưa có râu a.

Hanoi...

## 36 Phở phường

(Tiếp theo trang 5)

### BÁNH KHẢO. KẸO LẠC

Đi với bánh đậu, còn có các thứ bánh khảo, và các thứ kẹo lạc, kẹo vừng. Về bánh khảo, hoặc bánh sen, đậu đen hay đậu xanh, thì hiệu Cụ Hương là nhất. Ngày trước, hiệu Ngọc Anh có tiếng khắp kẻ chợ thôn quê; nhưng từ ngày Cụ Hương ở tỉnh Đông dọn lên, thì ngôi bá chủ đã thay người. Trong khi Cụ Hương mỗi ngày một tiến bộ trong cách tìm tòi khiến cho bột bánh được mềm dẻo, nhân đậu được nhuyễn trong, và cách trình bày được sạch sẽ tinh tươm, thì Ngọc Anh nằm ngủ trên cái danh vọng cũ của mình, uể oải bán hàng cho khách. Hiệu đó hình như giàu rồi mà lại... mà người Annam mình phần nhiều giàu có rồi thì không hay có nữa. (Đó là cái tật chung của người mình, khiến cho không có một công cuộc nào phát đạt được lâu dài, cả từ trong cách buôn bán cho đến những công nghệ khác). Thế mà Ngọc Anh còn thứ kẹo lạc ngon, ngon vì mùi va-ni cho vừa phải, vì cái giải vừng vừa chín, không háng sống mà cũng không khét cháy, và nhất là đường của kẹo không dính răng. Cái ngon đó tôi cho cũng là một sự tình cờ, ngày chính nhà hàng bán có lẽ cũng không biết rằng hàng của mình ngon hơn hàng khác. Vì ta thứ vào mua ở hiệu đó mà xem: chẳng có ai sẵn đón mời chào khách, nhà hàng thản nhiên và đứng đưng như không cần bán, mua hay không mua đều tỏ ý không cần. Nếu ta giục lắm, hãy chờ mới có hai câu nhỏ quần vải áo nâu, quẹt tay vào tà áo, rồi thò vào lỏ bọc kẹo, gói vào mảnh nhật trình cũ, nếu ta mua có 5 xu hay một hào. (Ấy là hồi giấy còn rẻ, chứ bây giờ...)

Thật là đáng tiếc. Ồ, sao sự cố gắng ở nước này không được lâu bền nhỉ? Hiệu Cụ Hương phát đạt một độ, giờ xem ra hình như cũng đã có những triệu chứng — tuy chưa rõ rệt — của một sự mệt mỏi, chênh mảng rồi.

Mà tài làm bánh của người mình không phải là kém cỏi. Cái thứ bánh dẻo Trung Thu của Cụ Hương không kém gì bánh của Tàu, và các thứ bánh kem của Việt: Hương không thua gì bánh của Tây. Ta chỉ còn thua cái chí, cái cố gắng nữa mà thôi: nghĩa là còn thua nhiều, nhiều lắm.

Cho nên ngày tết Trung Thu, thấy người Annam xô nhau đến mua bánh nướng của Đông Hưng Viên, chen đầy nhau như họp chợ, và chịu khó chờ đợi hàng giờ, nghe những câu vô lễ và nhìn cái vẻ không cần của mấy chú bán hàng, chúng ta chớ nên lấy làm lạ với. Người Annam mình — nghĩa là ông với tôi —, nhân nhục và kiên nhẫn cũng nhiều lắm.

Thạch Lam



### GIỚI THIỆU

**THƯỜNG** ra thì hai người chưa quen biết nhau bao giờ, chưa có ai giới thiệu người nọ với người kia, thì không nên gặp mặt để gặp nhau, và nói chuyện với nhau.

**CÓ** thứ giới-thiệu bề ngoài dùng trong khi hai người vì vô tình mà gặp nhau. Giới thiệu như thế chỉ qua loa thôi và không cốt có sự giao thiệp về sau và lâu dài. Tôi cách giới thiệu ấy, ta chỉ cần nói họ tên mọi người. Trong lúc ấy, người ta chào lẫn nhau, nhưng sau này, người ta có thể không chào nhau nữa.

**CÓ** thứ giới-thiệu có ý định, cốt để dùng tro g khi mình muốn giúp việc cho một người nào, hay khi muốn làm cho hai người gần gũi nhau.

**SAU** là thứ giới thiệu giữa những người muốn có sự giao-thiệp về sau, và lâu dài.

Khi người ta giới thiệu một người đàn ông với một người đàn bà, người đàn ông bao giờ cũng phải đứng lên và nghiêng hẳn đầu đi, người đàn bà vẫn ngồi nguyên chỗ mà chào lại. Khi người ta giới thiệu hai thiếu niên với nhau, thì hai người dữa đưa tay ra cho nhau.

(Còn nữa)  
THẾ-HÙNG



— Trước khi yêu anh, em đã yêu ai chưa?  
— Quái, anh nào cũng hỏi câu ấy! Chưa mình a, mình là người em yêu thứ nhất.



# CHUYÊN ÂM-PHỦ

của TÔ-TỬ



— Khốn nạn! năm lần bảy lượt tôi báo mộng cho thằng con tôi, nhưng ruột gan nó để đầu ấy! có mỗi một con dao cạo tôi báo nó dốt cho tôi mà nó cũng không nhớ!



— Bác gái sắp xuống đây bác ạ!  
— Phen này thật chết! bác không biết rằng tôi đã phải tự tử để thoát nó! Có lẽ nó uống thuốc độc để theo xuống đây âm lời!



— Chị ơi! Làm thế nào được bây giờ? Nhà em đang thấp tử nhất sinh, sắp xuống đến nơi! Em lại chột lạy chồng ở dưới này mất rồi!



— Thằng Đội ấy nó cả ghen lắm chị ạ. Đốt mã cho em nó còn kèm thêm cả khâu sàng lọc nữa. Cậu đờ có ý dọa em để đừng cho hân mọc sừng!



— Ông đã thấy cháu dâu ông dâm dăng chưa? Đốt cho một con hâu lần thôi! Ngừ ấy làm ăn gì? Có mỗi cái miệng, cháu dâu của ông lại quên không khoan, thành cô tiên thì cảm đứt.



— VỢ: Làm gì bây giờ cậu mới xuống? — CHỒNG (sợ hãi): Tại cái chàng thầy thuốc nó cứ nhất định cứ sống lời.





— Đây là đám ma.  
Người ngoại quốc—Đám ma con lợn mà làm linh đình thế cơ à?

## Bướm trắng

(Tiếp theo trang 13)

— Đại quá. Yếu mà chèo vọi. Không khéo ngắt đi mất.

Thu vụt nghĩ đến hôm họa đàn. Nàng cau đôi lông mày toan giờ hai tay ra để đỡ thì vừa lúc Trương cũng giờ tay nắm chặt lấy tay nàng và kéo nàng vào người.

Trương giữ chặt người Thu trong tay mình và thấy Thu diễm tình ngửa mặt đưa đôi môi ra đợi chàng hôn như đã có ý định trước từ lâu. Trương ôm vòng lấy cổ Thu đưa đầu nàng vào phiến đá. Hai tiếng rất ngắn thốt ra liền nhau:

— Em...  
— Anh!

Rồi hai người yên lặng hôn nhau, mê man trong cái thú thần tiên, bờ ngõ của cái hôn trao yêu thứ nhất trên đời. Hai mắt Thu mở to; Trương thấy trong và đẹp long lanh như thu hết cả ánh sáng của vùng trời cao rộng. Thu níu thật mạnh lấy hai vai Trương và nàng nói mấy tiếng rất nhỏ, nhỏ quá Trương không nghe thấy, nhưng cũng đoán hiểu là nàng định nói:

— Em yêu anh...

Trương nhìn rất lâu vào hai mắt Thu và đột nhiên chàng thấy đau khổ có cái cảm tưởng mình đã là người của một thế giới khác cách biệt và Thu như đứng bên kia đường nhìn sang, mấp máy môi thắm gọi chàng một cách tuyệt vọng.

(Còn nữa)

**CABINET D'ARCHITECTE**  
**LUYỆN, TIẾP, ĐỨC**  
42 Borgnis Desbordes, Hanoi  
Téléphone : 679

## Các bạn có biết phim màu «Ramona» không?

Không! các bạn đừng vội liên tưởng đến những phim mà người ta đã khen hay lắm. Đối với Ramona, những phim ấy chỉ là một chuỗi ảnh xám ngắt hay loè loẹt diễn ra những cái tâm thường vừa tế nhạt, vừa thô sơ.

Ramona là kết tinh của những cái hay, cái khéo tốt bực mà kỹ nghệ chiếu bóng không ngờ lại có thể tới được; là hình ảnh linh động của tạo vật chiếu nguyên lên màn bạc với hết thảy những màu sắc thiên nhiên và muôn nghìn âm thanh huyền ảo; là tất cả những tinh tinh thanh cao mà, may thay, bên cái xã-hội tồi nát, nhân loại còn giữ được ít nhiều.

Chưa bao giờ lại có một giá trị văn-hóa đầy đủ và hoàn hảo đến thế: một tác phẩm mỹ thuật gồm một thiên tiểu-thuyết ca ngợi tình yêu thương cao quý, một bài thơ bất tuyệt làm rung động trái tim của muôn thú mà cũng là lời cầu nguyện thiết tha cho con người yếu hèn được êm sống trong sự công bằng thiên liêng.

Phim hay lạ lùng này Hội Truyền-Bá Học Quốc-Ngữ đã phải thuê đắt gấp ba những phim khác và đem chiếu sáng chủ nhật 7 Juillet sắp tới ở rạp Majestic để đáp lại lòng sốt sắng của các bạn đối với những cuộc vui của hội từ trước tới giờ.

Còn một ít vé tôi bán tại: những hiệu thuốc Tin, Neyret, Bon secours; Galeries Crédit foncier, hiệu kem Zéphyr và tiệm ăn Anh Mỹ.— Các bạn lại mua ngay kéo hết.

Muốn xây dựng theo Khoa Học và Mỹ-Thuật, lại không tốn phí, các Ngài ở xa gần, hãy đến hay viết thư hỏi:

## Kiên - Trúc - Sư Từ - Nghệ

Hanoi - 21 bis Rue Jean Soler  
Téléphone 1228  
Bao giờ các Ngài cũng được vừa ý

## Di tiêu dao

(Tiếp theo trang 9)

— Bây giờ nhà người hãy theo ta mãi nhé, vì ta muốn người giúp ta một tay trong việc đi tìm « thiên nhiên ».

Ta buồn rầu lo lắng mà không nói.

Lúc đến bên xe tứ mã, linh thần bỗng nghe ngóng; từng chập gió lùa những tiếng khóc than đưa đến. Linh thần chỉ lắc đầu như thất vọng, rồi nói với ta:

— Chưa được, người còn phải trở lại với đời một ít lâu, mười năm nữa ta sẽ đến rước người. Chừng ấy chúng ta sẽ đi tiêu dao.

Nói xong, người thắng xe tứ mã leo lên rồi bay mất.

Khi đó, ta nghe rõ tiếng khóc than ở đây, ta tưởng có sự gì lạ, bèn trở về. Thấy các anh thương khóc thảm thiết quá, ta không nỡ bỏ đi, nên ở lại rồi được sống đây.

Người nhà nghe anh ta thuật chuyện như thế, cho là mới tinh còn nói nhảm, nên không tin. Hôm sau, một người láng bên đến thăm, thuật với chủ nhà rằng:

— Độ này, người ta chết nhiều cách lạ lùng hết sức. Như hôm qua, bên làng tôi có nhà thi sĩ nọ cũng chết như ông đây, nghĩa là không bệnh gì. Tang táng sáng, ông ta đi dạo vườn xem hoa, nửa chừng có luồng mưa rào bay đến, ông ta chạy lui vào nhà tránh mưa; bỗng thấy mệt, rồi hai giờ sau thì mất. Người nhà bảo rằng ông ấy bị cảm gió mà chết.

Ai này sinh nghi, nhưng rồi cũng cho là huyền hoặc, dị đoan bỏ qua không nghĩ đến...

... Mười năm sau, một hôm chủ nhà ngủ trưa rồi chết luôn. Hộ hàng cũng tưởng như lần trước, không lâu để chờ lại. Nhưng qua ngày hôm sau, giáp cũ, xác chết có mùi, người nhà bấy giờ mới biết là chết thật.

Cung-Khanh

## HỘP THƯ

Ô. Th. H. (Vinh yên).— Xin cứ gửi, rất vui lòng.

Ô. B. Kh. (Hanoi).— Tiếc không theo ý ông được.

Cô L. Tr. (Hanoi).— Chưa nhận được.

Ô. N. Th. Ng. (Hanoi).— Cầu ấy độc giả N. N. biết đã lâu rồi ông ạ.

## SÁCH MỚI

Lỡ bước sang ngang (thơ) của Nguyễn Bình, do Lê Cường xuất bản, giá 0p.50.

Ma thiêng (tiểu thuyết) của Nguyễn Văn An, giá 0p.50.

Par delà des mers của Hoàng gia Đức, do Nam ký xuất bản, giá 0p.60.

## Chuyện nên biết



**Cửu Long Hoàn**  
**VÕ ĐÌNH DÂN**  
321, Maréchal Lyautey,  
118, Espagne, Saigon  
4, Oberlin, Hanoi  
8, Cantonais, Hanoi

BÁN BUÔN TẠI:  
**VẠN HOA**  
8 rue des Cantonnais - HANOI



# Nhà thuốc LÊ HUY-PHÁCH

Có sách Bảo vệ gia đình biểu các ngài. Ở xa xin gửi 0p04 timbre tiền cước phí.

## VẠN NĂNG LINH BỒ rất hay.

Giúp người khỏe mạnh đó đây vang đồn.

Uống vào ăn ngủ đều ngon.

Tinh thần minh mẫn dễ con khác người.

Vạn Năng Linh Bồ 1p00

Các cụ thờ hồn tiên, giá cốt lòng hiền, ít ăn ít ngủ, dùng V. N. L. B. sức khỏe lại ngay. Các Ngài làm việc mệt mỏi, quần trí, mệt mỏi thể chất, dùng V. N. L. B. lập tức thấy dễ chịu. Các bà huyết hư, gây yếu, da dễ bị nước, phiền muộn trong lòng, bệnh vật

luôn luôn, dùng V. N. L. B. lập tức khỏe lòng. Bệnh bệnh đều nên.

Các Cô các Cậu chưa hề học sinh, tinh thần quân bách, hay quên, hay sợ, sức khỏe không đều, dùng V. N. như ý số đều.

## LY DỊ YÊN HẢ phải uống ngay

Nam nhân Nam trí ở đời này

Quảng đôn đạp tàu mau đi chữ

Điu đất nhau lên khỏi vũng lầy

Ly-dị Yên-hả thủy 1p00

Kon trẻ đã chột đã mang vào lũng cũng lo. Không vất vả gì, tinh thần minh thuốc sai, phải mau mau tinh ngộ, kia mắt, mắt rìa rất nhan lên khỏi vũng lầy. trời Âu bô Á ai những tranh đua. Đây, rồi chỉ bảo cho dân em lũng thuốc sai một đề tài dụng: Ly-dị Yên-hả, để xe là: Tiêu tụy.

## LƯƠNG-NHỊ BỒ-THẬN thuốc thần.

Mộng, Di Tinh lãnh các phần nguy nan.

Thủ-dâm bệnh thận chán chán.

Lương-Nghị uống đến khỏi toàn vẹn ngay.

Lương-Nghị Bồ-Thận 1p00

Li, mộng, lãnh tinh bại cho sức theo, sinh ra đủ các thứ bệnh: mờ mắt ở tai, khi, khi xuất thì mỗi giờ, quân ung, thực là vật và đồ đường, ấy chỉ lời thần yếu mà sinh ra, phải lập tức công L. N. B. T. là thói bệnh, mà như

Thủ-dâm thực là tử huyệt cho tinh thần và sức khỏe, đã làm một cách khác hẳn cho thần gia mà hại cho đường từ từ. (Những ai đã mắc cái bệnh thủ-dâm ấy, lập tức dùng L. N. B. T. mà chữa, cho cuộc đời được tươi trẻ, trong lai được rye rở.

## PHONG TÌNH mà vương phải gái,

Thuốc Lê-Huy-Phách thực tài thực hay.

Uống vào bệnh khỏi mau thay,

Ngày ngày nức tiếng đó đây vang đồn.

Giàng-mau, có đình thiên phôi, phải tách, phải soi, là kẻ lợi, lang lay chán rãng, chỉ dùng thuốc « Giàng-Mai » số 18 là khỏi (1p00). — Lộn lộn, đái ra máu, dùng « Lộn Ruột » số 4 (0p50). — Lộn ra máu, dùng thuốc « Lộn Mù »

số 10 (0p50). Nếu vừa đái buốt, vừa có máu, lại ra mù, dùng « Thanh Niệm-Cửu Khổ Hoàn » số 70 (1p20) — Lộn chửa tuyệt học, tiền tiền học, có vấn... dùng « Tuyết Trùng » số 12 (0p60) và « Báo-Mãnh thang » (0p15) kèm với nhau, được khỏi dễ dàng.

Có đại lý khắp các tỉnh và cần nhiều đại lý ở các phủ, huyện, đồn, có hòa hồng, lương tháng, điều kiện dễ dàng

# Nhà thuốc LÊ-HUY-PHÁCH

N. 19, Boulevard Gia-Long (Hàng Giò) — HANOI

DOCTEUR

## NG. MANH THAN

CLINIQUE ET MATERNITÉ  
CABINET MÉDICAL

49-51 Avenue du Grand-Bouddha  
Téléphone 850

Médecine générale et infantile  
Dermato - vénérologie

Rayons X — Rayons U. - V. - E. - R.  
Diathermie — Ondes Courtes  
Courants Galvano — Faradiques

CONSULTATIONS

Matin : 8h. à 11h.  
Soir : 3h. à 6h.

## Cô-tinh Ích-tho

Thuốc hoàn chuyên trị bệnh: MỘNG-TINH, DI-TINH, và HUỘT-TINH. Thuốc làm cho êm-ái ngủ yên, không còn hơi hớp, giật mình, làm tim bớt đập mạnh. CÔ-TINH ÍCH-THO hòa lượng sưa bộ âm-nang, bồi bổ dưỡng thần đã hư nhược. Bệnh MỘNG-TINH, DI-TINH nhẹ trong 1, 2 năm, uống 2 hộp CÔ-TINH ÍCH-THO là thật mạnh. Bệnh nặng đến HUỘT-TINH, lâu 5, 7 năm, với g trong 5 hộp là dứt tuyệt. CÔ-TINH ÍCH-THO hay ở chỗ trị bệnh thật lạ, và danh tiếng nhờ ở chỗ trị bệnh không bao giờ trở lại. Chớ lầm CÔ-TINH ÍCH-THO với nhiều thứ thuốc trị bệnh DI-TINH khác chỉ làm uất-tinh, tinh không sánh đặng, để người bệnh tưởng là thuốc hay.

■ 1 hộp 1p00. Có bán khắp nơi và lại ■  
Nhà thuốc VÕ-ĐÌNH-DẦN  
CHOLON — SAIGON — PHNOM-PHEN — VINH

♦♦♦  
Ets VẠN-HÓA

8 Rue des Canoniers — HANOI

## AN-THAI

GRAND FABRIQUE  
DE POUSSE-POUSSE

Gặp khi giờ họp mưa đơn,  
Dùng xe AN-THAI chẳng  
con cò gì.

Có bán đủ cả: Vải, Sám, Lốp  
và đồ phụ-tùng xe-tay  
N. 2. Rue Nguyễn-Trọng-Hiệp  
HANOI

Làm nhà nên dùng

gỗ  
TÁN  
CAÔI  
CHÒ

viết thư hỏi  
ĐINH VĂN TƯỜNG  
Fournisseur de Bois  
Tél. 14 Bèn-Thuy (près de Vinh)

ECLAT  
D'ARGENT

Blanchit les dents



En vente partout et à la P. ARMACIE DU BON SECOURS  
Hanoi — 52, Boulevard Đồng Khánh. Tél. 454

C'est écrit :  
Tôt ou tard vous achèterez  
des chemises à col Baleiné  
et Trubénisé chez votre  
chemisier spécialiste  
THUAN THANH LONG  
15, Rue du Riz — Hanoi  
Agent à Namdinh :  
BAZAR AU BON MARCHÉ  
140-142, Paul Bert  
— Nam-dinh —



## Sây-sập-zì

Đây là tên mà các bạn làng cho đặt cho thuốc cường dương Quảng Tây (42). Thuốc bôi chế ở bên Tàu, kiến hiệu ngay tức khắc, nó giúp cho đàn ông được hoàn toàn mãn nguyện trong việc giao tình. Rất có ích cho những người bị liệt dương, đi tinh, mộng tinh. Mỗi lọ giá 1p. Gửi linh hóa giao ngân

**dào-lập**

5, Hàng Gai, Hanoi

## chỉ giùm ai mắc BỆNH LAO

Bệnh ho lao, ho ra máu, ho khốc khốc, ho có đờm trắng, xanh vàng, mồi thối, bình nhơn có khi bị thành nóng lạnh, mà đã điều trị thuốc Tây, Nam không dứt, nên uống thuốc gia truyền của cụ **Trịnh Hải Long** (nội tử ông đốc học Hải). Thuốc đã cứu đặng muôn ngàn người. Có 2 thứ: thứ 5p. và thứ 3p50. Ở xa mua thuốc gửi mandat cho ông:

**TRINH VAN HAO**  
Directeur École  
Villa N° 110 Rue Vassoigne  
**TÂN-ĐỊNH, Saigon**



## THUỐC TRU'ỜNG-SINH NGÂM RU'ỒU

Cao hồ-cốt, tặc-kê, Sâm, Nhung, Tâm gởi cây giâu, cao Kim-anh, Cam-khởi tử, Tô-hợp-hương, Đông-trùng hạ-thảo, và nhiều vị thuốc bổ quý giá theo trong bài thuốc **Trường-sinh Gia-truyền** chế luyện thành bánh thuốc này. (Dùng rượu ta, rượu ty hay rượu vang tốt mà ngâm). Hương-vị rất thơm, uống ngon tuyệt trần, không có rượu thuốc, rượu bỏ não ngon bằng. Uống rượu này ăn ngon miệng, ngủ yên giấc, tinh thần minh mẫn, bền trí, nhớ lâu, bổ tính, sinh huyết, nhan sắc quang nhuận, trừ được các tật bệnh, suốt đời mạnh khỏe, trẻ mãi không già. Bởi vậy gọi là « Bánh Trường-Sinh ».

Người khỏe mạnh uống càng tăng sức khỏe, người nào yếu đau như kẻ đờn dây uống rượu ngâm bánh Trường-Sinh này đều khỏi cả: Những người đau mỏi khớp, các bà sản khi mới sinh nở, người ở nơi nước độc, người bị bệnh ngã nước, bệnh phồng tích, bệnh ho, hen, suyễn, bệnh thổ, bệnh vàng da (cả trong lòng trắng con mắt cũng vàng) bệnh tê thấp, bệnh nhức xương, bệnh ăn không tiêu, ngủ không được, bệnh đi tinh, mộng tinh, thận hư, đau lưng, bốc hỏa, các ông giao hợp yếu, các bà huyết xấu, kinh không đều, ra khí hư, những người đại tiện không đều, nước tiểu không trong, uống rượu ngâm bánh Trường-Sinh này đều khỏi cả.

**CÁC DÙNG:** Hộp lớn (giá 1p.00) ngâm thành 3 chai (litre). Hộp nhỏ (giá 0p.35) ngâm thành một chai (litre) trong một ngày là dùng được. Mỗi chai rượu bỏ này đáng giá 3p.00, uống hết lại chế thêm rượu vào cho đến lúc nhạt (lùi thối). Nếu muốn đặc, muốn lốt, ngâm thật nhiều bánh thuốc, ít rượu, sẽ thành một thứ rượu khai vị (apéritif) rất q. i để uống trước khi ăn cơm và trước khi đi ngủ rất bổ, mà lại có đủ sức trừ được các bệnh như đã kể trên. Nếu chỉ cần ngon rượu để uống được nhiều khi nuy say, không mệt, không bốc nhưc đầu thì ngâm thật ít thuốc và nhiều rượu. Nam phụ tác ấu và người có thai đều dùng được. Trước khi ngâm rượu bóc bỏ bao sáp đi. Xin nhận kỹ hiệu phật 12 tay, có cánh phủ chứng nhận, của nhà thuốc Hồng-Khê.

### NHÀ THUỐC HỒNG-KHÊ

Tổng-cục tại 88 Route de Hué (ngay trước cửa Chợ Hôm) Hanoi và có đại lý các nơi, là một nhà thuốc có danh tiếng của người Việt-Nam đã được thưởng bội tinh vàng và hòng cấp bao khen. Mua thuốc Hồng-Khê xin nhận kỹ hiệu phật 12 tay có cánh phủ chứng nhận kéo lăm thuốc giá. Có **biểu sách G-a-dinh Y-dược và Hoa-Nam** (Ấm-Nang) ở (trở linh hóa giao ngân).

## Kính Thuốc

Kính hiệu **Filocros** là hàng tốt nhất để đi ngoài nắng, giá từ 4p. trở lên. Bán đủ thứ kính lão (viên thị) và cận thị. Có nhiều kiểu gọng nhựa, gọng kèn, gọng vàng rất đẹp và chắc chắn. Có máy lắp mắt kính và chữa gọng kính.

Gửi linh hóa giao ngân

**dào lập**

97, Hàng Gai, Hanoi

## Võ đức Diên

và

**Nguyễn văn Nghi**  
KIẾN TRÚC SƯ

8, Place Négrier

◆ HANOI — Tél. 77 ◆

## Mat đẹp như xuân

Ngày xuân về mặt muốn tươi đẹp rực-rỡ, nên sửa diện, da sẽ không bao giờ hư như: nê bắt gió, bắt nắng, giấm sần, to da, v. v...

## Mỹ viện

Nên mua máy uốn tóc: 100p.—200p.—400.— đến 1800p. — Máy điện Rayon Violet: 80p.— 150p. Máy sấy tóc: 25p.— 350p.— Máy uốn lông mi: 0p.90 — 12p.00 Máy điện Massage (soa nắn): 9p.— 4p.— 240p. — Máy làm nở vú (ngực đàn bà) 40p.— 380p. Máy điện kẹp mũi làm dọc dừa 485p.— tondeuse điện: 70p.— Douche pul-



**AMY**

Thần đều, ngực (vú) nở, dáng đi đẹp. Chỉ dùm diêm-trang giữ gìn các lối lịch sự. Giá sửa từ **MỘT ĐỒNG**. Bông đen, trắng. Uốn ruộm tóc.

**MY VIEN AMY** 26 Hàng Than Hanoi

## hiệu hót tóc?

vérisateur điện 60p. — Vibro Masseur Standard 18p.— Kim uốn tóc thường: 1p.80— 9p.50— Thuốc uốn tóc permanence: 1p.— 2p.— 3p. Purma (fabrication américaine) làm lông mi dài cong Nếu mua máy, xin **dạy cách làm** cần thận, chắc chắn. Amy đại-lý các máy sửa đẹp Pháp — Anh — Mỹ



## Bệnh tinh

Mắc bệnh lậu, giang mai, hạ, cam, hột xoài, vân vân chỉ nên tìm đến

## dức tho dương

**131, Route de Hué — HANOI**  
mà chữa khoán hoặc uống thuốc sẽ được khỏi chắc chắn. Thuốc không công phạt, không hại sinh dục. Nhà thuốc nhận chữa nhiều bệnh rất linh nghiệm.

## TRICOTS CHEMISETTES

La seule maison qui pourrait vous fournir ici, en Indochine des articles en Bonneterie de choix, en grosses quantités et au meilleurs prix. ◆

C'est la Manufacture  
**CU' GIOANH**

60-70, Rue des Eventails, Hanoi

Fournisseur en Gros de tous les Magasines et Bazars du pays.