

88 - NĂM THỨ BA

Thứ sáu 9 Mars 1934

PHONG-HOAY

16
TRANG

TUẦN BÁO RA NGÀY THÚ' SÁU

7
XU

DIRECTEUR POLITIQUE
NGUYỄN-XUÂN-MAI

DIRECTEUR
NGUYỄN-TƯỜNG-TAM

ADMINISTRATEUR
PHẠM-HỮU-NINH

NGÀY XUÂN . . .





Nam yến dây để tôi đi trình bôp.
Lý Toét — Lay ông, mời lão đầu ông tha cho.

HỘI LIM

HAY LÀ MỘT NGÀY NGÂU Ở HÀ GIỚI

Hội xưa hội Lim có ý vị hay bô, nhưng bây giờ theo ý kiến người bạn tôi chỉ là một ngày đại hội đồng thường niên của gái quê, trai tinh hợp lại để trao đổi cho nhau những cái vui « thả cửa » trong chốc lát.

Ngâm lại mà xem, thật quả thế : công tử Hà-thành quanh năm bị khổ về mùi nước hoa và mùi vôi ngào ngọt của các vị giai nhân ẻo lả, nghe chừng cũng chán. Nay được gần cô gái quê mộc mạc, đôi mắt lò dò, mà dỗ từ nhiên, chỉ biết nói : chúng cháu quê mùa, chúng cháu không dám.... chúng cháu xin sẵn lòng.... thì còn gì hơn nữa.

Về phần cô gái Lim cũng thế, quanh năm chỉ ngửi mõi hôi nách của con cháu lý Toét, tự dung được tì tê cùng anh công tử đẹp, trắng trẻo, nên cũng vui lòng mà « cộng lạc » cho bõ những ngày nắng mưa cam khổ, dù có có biết mình ngồi cạnh một « quý sú » đất Thăng-long, cô vẫn vui vẻ như tết.

Nếu hội Lim chỉ có thế, thì khách du hội sẽ nhận thấy hai điều đích đáng :

Điều thứ nhất, các công tử Hà-thành một phần đông ta có thể gọi là những nhà giáo sư rất lão luyện về khoa « lăng-lô học ». Mỗi năm các ngài về đây một lần để truyền dạy cho các nữ đồ đệ mộc mạc, ngô nghê, vùng Lim những môn « tình a-la-sô », nghĩa là « tình giáp lá cà » mà khắp nước Nam không có hội vui nào các ngài được trồ hết các tài thao lược tự do như vậy.



sở hỏa-xa toàn là những kỹ-sư chỉ giỏi làm những tinh khéo, chử cộng, chia, nhán, trừ thì họ không biết.

Nếu không sao hạng nhất, hạng nhì họ chỉ bỏ không cho kiển ngồi...?

Triết lý Abraham.

Nói truyện đến ông Johnson thượng thư bên Mỹ, Tú-Ly có câu rằng :

— Thượng-thư mà soay-trần ra, gác chân lên bàn mà viết thi con dấu là về một ông thượng-thư! Thượng-thư phải đứng đắn, đạo-mao, chừng chắc, hổng hách, coi người bằng con mắt khinh-khỉnh..., mà không làm việc gì mới gọi là thượng-thư chứ! Chả trách được, nước Mỹ là một nước dã-man.

Nhân câu truyện ấy, ông phi-lô-dốp Abraham mới lòi đầu ra trên báo Phiduong (Essor), nửa nạc, nửa mỡ rằng Tú-Ly có một luận-diệu lạ : khi thì chế riêu « những kẻ ăn vân lôi thôi, cái búi tóc của anh lý Toét, cái chân đầy lông của một ông nghị viễn », khi lại khen « anh Johnson nào ở bên Mỹ, lúc tiếp khách, chân đè lên bàn, mình trần mà lại gãi chân nữa ».

Rồi ông lại kể truyện cho nghe rằng một ông nghị đến hỏi ông biết rằng nên gãi hay không, và ông chịu không biết trả lời rại sao, vì gãi hay không gãi cũng đều bị Tú-Ly chế riêu hết.

Áy mồi rầy! nhưng này ông Abraham nếu óc ông còn non nớt, triết lý ông còn kém cỏi, sao ông không bảo cái ông nghị nào ấy đến hỏi Tú-Ly có phải là xong không? Làm ông phải

số 37



— Anh làm gì mà lui hui thế?
— Chà anh! tôi đánh rơi một que riên, tôi đốt mất hai que nữa mà tìm vẫn chưa ra!

THUỐC LÂU HỒNG - KHÈ

Bệnh lâu mới phát ra mủ, rã máu, buốt tức, hoặc bệnh đàu chua không rút nọc, mỗi khi uống rượu, thức đêm, trong người nóng nẩy, lại thay có mủ và xem trong nước tiểu có vẩn, uống thuốc này đều khỏi rút nọc. Thuốc đã mau khỏi, lại không công phạt, nên được anh em chí em đồng-bào tin dùng mỗi ngày thêm đông, cả người Tây, người Tàu cũng nhiều người uống thuốc này được khỏi rút nọc, công nhận rằng không thuốc nào hay bằng thuốc lâu Hồng-Khở. Giá 0\$60 một ống. Bệnh giang-mai, tim-la phát hạch lén soái, nóng rét lở loét quy-dầu đau, xương, rát thịt, rức đầu, nổi mề-day, ra mào gà, hoa-khẽ, phá lở khắp người, uống một ống thuốc là kiến-hiệu, không hại sinh-dục. Cũng 0\$60 một ống. Xin mời quá bộ lại hoặc viết thư về, lập tức có thuốc gửi nhà giây-hép đến tận nơi.

HỒNG - KHÈ DƯỢC - PHÒNG

88, Route de Hué (số cửa chợ Hôm) Hanoi — Téléphone 755

ĐẠI-LÝ HỒNG-Khở — M. Đức 73, Belgique, Haiphong — Ich-sinh-Bường 190, phố Khách, Nam-định — Xuân-Hải 5, Rue Lạc-sơn, Sơn-tây — Phúc-Long 12, Cordonnier, Hai-duong — Bát Tiên, Maréchal Foch, Vinh — Bát Tiên, Paul Bert, Hué — Bát Tiên, Tourane marché — Rue Marché — Nha-Trang — Đức-Thắng 148 Albert 1er Dakao Saigon — Có đặt đại-lý khắp ba Kỳ — Ai muốn nhận làm đại-lý xin viết thư về thương lượng.

NHÓM ĐÊN LỚN

bản khoán, khốn khổ thế, là lỗi của Tú-Ly!

Tôi nghiệp! thương hại cho ông Abraham quá! Thôi, để Tú-Ly bảo cho ông rõ để ông kể lại cho ông nghe vò của ông nghe. Những lý Toết bên Annam ta làm lầm trò gai mắt: như vạch dùi lùn gãi lúc đồng người nhỏ quyết trả qua trước mặt người khác, là vì không biết phép lịch-sự. Còn như ông Johnson, mà ăn vận không đạo-mạo là vì..... ông ấy, công việc nhiều và lớn lao, ông không phải là không biết phép lịch-sự, song ông không quan tâm đến điều đó, vì còn phải quan tâm đến những việc khác quan-trọng bằng vạn. Nhưng các ông nghị nhà chó lấy nê mà bắt chước, nên nhớ lấy câu truyện Tây Thi ôm bụng nhăn. Các ông hấy học lẽ phép đi dã, thế cũng đủ khó cho các ông rồi.

Theo triết lý của Abraham, thì anh lý Toết ăn vận chungchắc hóa ra văn-minh hơn ông Johnson ăn vận lỗi thối, lèch thêch. Nếu vậy thì quả ông Abraham thông-minh lắm.

Lý luận của Tú-Ly.

Tú Ly chế riêu những người không biết phép lịch-sự, lại chế riêu cả những người đạo-mạo quá, hống-hách quá mà chỉ được có một việc là đạo-mạo và hống-hách.

Nhưng theo ông Abraham thì Tú-Ly ý kiến thường trái ngược nhau luôn.

« Khi ông (Tú-Ly) thấy người nào có danh-vọng ở một nước văn-minh ăn vận chỉnh-tề thì ông khen; « ồ, thế mới đáng mặt một nhà có danh-vọng chứ! khác với nhà có danh-vọng ta bằng một trời một vực. Thế mà ta còn lấy làm lạ rằng người ta khinh mình, khi bên mình còn đầy những lý Toết,

xã Xê...! Khi ông gặp người nào có danh-vọng ăn vận lỗi thối như ông Johnson thì ông lại nức nở khen:

« Ô, thế mới dễ dãi chứ! Tôi hẹn chết đi được lúc tôi nghĩ đến những nhà có danh-vọng bên mình, nghiêm-trang quá. Thật là một cảnh đáng yêu cái cảnh một nhà giấy, một nghị-viện mà ai ai cũng để chân lên bàn! »

Ồ! hay nhỉ? Tú-Ly viết những câu ấy ở đâu thế? Ở trong trí tưởng-tượng của Abraham chẳng? Nếu thế thì, theo lý luận Phan-Khôi, ông Abraham là một người nói dối mắt. Hay là ông Abraham không biết quốc-ngữ nên ông dịch sai đi chẳng? Nếu vậy, thì theo lý-luận Phan-Khôi, ông Abraham lại là một người sảng.

Chỉ có hai đường: một là nói dối, hai là sảng, đố ông Abraham chui ra lỗ nào được. Thế có lẽ còn khó xử hơn ông nghị không biết nên gãi hay không nên gãi.

L. T. số 39



DWT.

Lý Toết — Góm! đồ dầy xe mà cũng diện đúng mốt, văn minh thật!

Cũng là tại số.

Ông Quang là một nhà diễn-chủ ở Sadec (Nam-kỳ).

Kỳ Xô số quốc-gia của nước Pháp

vừa rồi, có tin đồn àm-lèn là ông trúng số một triệu quan.

Ai cũng mừng cho ông ấy. Họ thì thăm bảo nhau:

— Ông ta có phúc nhỉ! Có lẽ ngày xưa ông cha ông ta tu nhân tích đức nhiều lắm cho nên ông ta mới được thưởng.

Rồi ai cũng yêu, cũng mến chúa ông. Họ hàng làng mạc, những người sơ-bông trở nên hanh, những kẻ thù ông bông trở nên những người bạn tốt của ông. Còn bạn ông tui típ đến thăm để mừng... mong rằng ông có mừng lại cho chẳng. Ông thật là một người sung-sướng: bông nhiên có bao nhiêu là bạn hiền, chỉ ao ước có một điều: là sẻ cùa, chia nhà với ông.

Nhưng, ông Quang bỗng bá cáo: ông không được gì cả mà ông cũng chẳng mua cái vé nào của cuộc Xô số quốc-gia!

“ Hì liền ngay, bạn hiền của ông đâu mất hết! Có lẽ vì buồn cho ông mà không dám lưu-luyến ông, sợ ông buồn thêm. Kết cục: họ láng dàn.

Ai bảo ông ấy dại? Cứ trúng số một triệu quan đi có hơn không!

Một vị thần đen.

Bên nước Mỹ mới có một vị thần sông. Vị thần ấy là một người da đen tên là Baker, năm nay mới 34 tuổi.

Người ấy thấp bé, cao không đầy một thước 35, mà không biết làm sao đã có rất nhiều « con công đệ tử » tôn lên làm « thiêu-chúa ». Trong đám tia-dõi không những có người da đen, mà có cả người da trắng nữa.

Người ấy có năm, sáu đền thờ, có ô tô, có tàu bay để đi các nơi: thật là một vị thần tân thời.

Chắc hẳn vị thần đó là một « cò » hay một « cậu » nào ở một đền bến đất nước ta sang đầu thai ở bên Mỹ đấy chứ gì!

Lạy giời cho các cò, các cậu, cả đến các mẩu đi sang Mỹ đầu thai một lượt cho chúng tôi mừng!

Tú-Ly



Tôi lên quai bị

Tôi vừa mới bị lên quai bị,
Đi khám Đốc-lờ được nghỉ bốn ngày.
Tôi e rằng quai bị hay lây,
Nên không đến tòa-soan để quần
quây (!!) cùng sưởi.
Nay tôi có hai bài thơ cũ, mới,
Gửi lại đăng số tới tuần sau.
Bao giờ quai bị khỏi đau,
Khi ấy sẽ cùng nhau họp mặt.

Tú Mỡ

Anh nô vò bếp dí, thương ôi!

Chị em ai chẳng doi hoài,
Chúng tôi ế vợ, tội thời tại anh!

Thông-Phong

Trả lời Thông Phong
Nhận bức thư bạn gửi lời oán trách,
Vi bài phú tự trào đăng sách « Choi
xuân »

Tú-Mỡ tôi oán uồng vò ngắn,
Nên phải vội phân trần mọi lẽ:
Thưa với bạn, nhân sinh ư nghệ,
Tôi há đâu coi rẻ phận mình,
Mà rêu rao cho làng nước xem khinh,
Để bạn phán trê duyên tình trắc trỏ.
Ai chẳng biết: người trăm đắng, có kẻ
hay kẻ giở,
Và sách có chữ rằng: hữu sạ tự nhiên
Bạn ví dù tâm trong như suối,
Thời bàn, giờ khó nỗi đặc ngầu,
Vàng kia, ai lân với thau,
Mà ngọc nõ dẽ làm đầu với đá.
Lo ế vợ! Bạn khéo lo xa quá,
Hoặc ban vi kèn cá chọn canh,
Thấp không mang, vì vui ơi, tham danh,
Cao muôn vời, nhưng buồn tênh, tay
ngắn ngủi!

Cho nên soi chỉ đào, ông To khôn gõ rồi,
Mà bạn đánh lầm mối, tối nắm tro.

Thôi đừng trách oán tần phor,

Vì đâu cơm sống? Đỗ thừa tại vung.

Tú Mỡ

Trách Tú-Mỡ

Anh Tú-Mỡ, sao mà quá tệ!
Ngón sổ siêng chẳng nể từ ai.
Bấy lâu anh mỉa mai dời,
Nay anh vạch áo cho người xem lung.
Phú « thầy Phán » vừa đăng sách Tết,
Tả anh em « thơ viết » làng ta.
Tưởng rằng tốt đẹp phô ra,
Để cho thiên-hạ người ta trông vào,
Ai ngờ chang tự cao, tự đại,
Có tật còn giở giọng phoi ra.
Thực thà đâu có thực thà!
Đầu cua tai éch vạch ra thêm sần!
Anh nag đã « sống lâu lèn lão »,
Danh phận tròn, già dạo cũng yên.
Sao không nghĩ đến đàn em,
Long dong vì nỗi to duyên hùng hò.
Sĩ diện sót còn thừa đối tí,

CHOI XUÂN

Chơi xuân, nếu vướng phải gai, Xin mời lại số mươi hai Sinh-Tù...

Số 12 Sinh-Tù, nếu không nói chắc ai cũng biết: đó là hiệu LÊ-HUY-PHÁCH, một hiệu thuốc lớn và có tiếng nhất xưa nay. Hiệu ấy có buồng riêng để thí-nghiêm bệnh Lậu, Giang-mai, Ha-cam và nhận chữa những bệnh ấy, không khỏi không lấy tiền. Hiệu ấy sẵn lòng chỉ-dẫn những căn-nguyên và cách chữa các bệnh cho những người không biết và có ít tiền... Các thứ thuốc của hiệu ấy, đều đã phân-chất (analyser), và nhiều người công nhận là không đâu có những thuốc hay như thế. Mỗi buổi sáng, chủ-nhân hiệu ấy, sẵn lòng xem mạch giúp cho những ai có « bệnh nghi-ngờ » muốn hỏi, và trước khi muốn chữa. Ở tỉnh xa, muốn hỏi điều gì, cứ biên thư về: LÊ-HUY-PHÁCH 12 Sinh-Tù Hanoi, là hiệu ấy trả lời ngay nhưng phải định tem năm xu, và nếu muốn dùng thuốc thì hiệu ấy sẽ gửi cách linh-hóa giao ngan (contre remboursement).

CẨN BẠCH

NGƯỜI

Cô Phụ-Nữ thời dàn vắng mặt.
Kè từ buổi đầu năm xong đất,
Đến nay chưa gặp mặt giai-nhân.
Năm nay đã chẳng khỏe xuân,
Cẩm cung chi mãi, hai tuần chưa ra?
Bạn độc-giả ngắn ngủi trông đợi,
Khách lảng vẩn mong mỏi nhớ nhung.
Ngày xuân vắng vẻ bóng hồng,
Cho ai canh cánh bên lòng mỉm nghĩ.
Vậy duyên-sự có chi ra thế?
Hãy có còn bạn... nghỉ, ăn, chơi...
Phong-lưu ăn tết kéo dài,
Hết giêng sang đến tháng hai mới vừa?
Thứ đoán phỏng: hay là chỉ tại
Chúng bạn mời soi mãi bi-ve,
Khó tiêu, đầy bụng nặng nề,
Đầu năm biết có can gì hay không?
Hay nói dại, đồ sóng, đồ bẽ,
Bị cơn sài kinh... tê khó khăn.
Chết vờ như độ trong năm,
Để phiền Tú-Mõ soạn văn tết... ruồi!
Tú-Mõ.

Một sự lạ.

Báo Quốc-nhà-Nam trong Nam có
dẫn tin sau này:
Quảng-Đông. — Ở làng Nhị-khu,
huyện Trung-san, có người nông già
tên là Đứ-Đức, đã lớn tuổi rồi mà
đường túc còn muộn. Năm ngoái
Đứ lấy chị yợ bé, ít lâu thì chị này
hoài thai, mới sinh đặng một đứa con
trai.
Đứ nhỏ mập mạp khỏe mạnh, mà
quái lạ thay cái đầu nó phía trước có
một mắt, phía sau một mắt, Chân tay
thì không khác gì trẻ con khác, có đều
nhau mắt có cục thịt nổi lên lớn như
cái chén chum. Nhất là nó mới lọt
lòng ra đã biết nói rồi. Cha mẹ cho là
quái gở đem liệng ra ngoài ruộng.

Tin này đồn ra, người quanh miền
đến xem rất đông. Sau có người đàn
bà trong làng động lòng nhơn-đạo
đem đứa nhỏ về nuôi quyết dường
để cho nó nên người.

Bảo đứa nhỏ trước mặt có một mắt,
sau đầu lại có một mắt, thì còn có lẽ,
chứ đến bảo nó mới lọt lòng ra đã
biết nói thì thật là một sự quái gở.

Nó biết nói, thì nói tiếng gì? Tiếng
chim, tiếng mèo hay tiếng người?
Tiếng Tàu, tiếng Quảng-Đông hay
tiếng Annam? Cái đó dẫu có phải cụ
cử Dương-bá-Trac sang chắc cũng
đến chịu... Chắc là tiếng... ú ó.

Hòa-bình.

Hòa-bình của thế-giới mỗi ngày
một tăng. Chẳng thế mà ở hội
Vạn-quốc, bao nhiêu nhà chính-trị trứ
danh đã tổn bao nhiêu công bàn
về hòa-bình, và về ván-de tài binh.
Nhưng trong lúc ấy, nước nào
cũng tồn không biết bao nhiêu tiền

TÙ CAO ĐẾN THẤP VÀ VIỆC

cho các nhà buôn sung. Không ngày
nào là họ không chẽ ra một cơ khí
mới và ghê gớm: những quả « trái
phá » nặng đến hai tấn, những phi-cơ
bay không có tiếng kêu, những xe
tăng đi nhanh và mạnh như xe lửa,
những súng thần-công có thể bắn ra
ngoài 400 cây số...

Để làm gì? Có để làm gì đâu, để giữ
hòa bình cho nhau thôi. Tháng hoặc
cố đánh nhau, đem ra mà dùng cũng
được, càng chóng phân thắng bại,
càng chóng đến hòa-bình. Các nhà
buôn súng nghĩ cũng chả đáo lầm!

Báo Phi-Dương (Essor) với ông Linh-Nhân.

Đã lâu nay trên báo Annam mới
vắng tiếng ông Linh-Nhân con
người tràng cảnh đại thanh đã từng
tự cho là có con mắt mèo... Gần đây,
ông ta lại lên tiếng, kêu rằng: ở
phuong Nam (ám chỉ Huế) không có
gì lạ.

Chúng tôi cũng đồng ý với ông: ở
phuong Nam, không gì đáng để ý.

Nhưng báo Phi-Dương kỳ vừa rồi,
nhắc đến truyện sẩy ra ở phuong Nam,
nhắc đến ông Linh-Nhân rồi nói:

«Nhưng Linh-Nhân là ai mà dám
nói quyết rằng ở phuong Nam không
có gì lạ, nếu ông không phải là người
«ở trong nhà»? Vậy ông là bạn hay
là dầy tờ? Nếu là bạn thì không lên
tiếng, mà đã lên tiếng thì đã không là
bạn».

Rõ thật rày cho ông Linh-Nhân:
thà đừng lên tiếng cho xong.

Số phận long đong của lá số độc đắc

O' Nam kỳ vừa rồi có mở cuộc xô
số Tương-Tế. Số độc đắc ăn
một vạn đồng là số 58 198

Mấy hôm sau có cậu Bùi-văn-Kỳ ở
Khánh-hội đến thưa ở sở Cảnh-rang
chính cậu là người được số độc đắc,
nhưng rủi cho cậu có bốn tên giựt vé
số của cậu rồi chạy mất.

Sau một cuộc điều tra, người ta xét
rằng quyền xô số có vé 58 198 bán ở
hạt Vĩnh-long-chứ không bán ở Saigon.
Hóa ra cậu Kỳ vì mơ tưởng luon
đến số độc đắc nên năm mè thấy mình
trúng số, cũng như ông Nguyễn khắc
Hiếu mè thấy mình lên bán ván trên
chợ trời.

Lại có tin rằng vé số đó về tay ông
Võ-quang-Hùng, thông ngôn tòa Bố
Vĩnh-long. Nhưng ông Hùng, lúc
người ta đến phỏng vấn, trả lời cũng
giống như cậu Kỳ: ông đã mất vé số
độc đắc. Kỳ thay!

Hay là ông Hùng năm mè thấy mình
mất vé, nên tưởng mình mất vé thật?
Có người bảo rằng vì có vị hung thần
hay ám ảnh những người trúng số độc
đắc, bắt thành ra điên cuồng, nên ông
sợ, phải để cái vé một nơi trong ít lâu
để vị hung thần nọ quên, lúc đó ông
sẽ lỉnh tiền về.

Nếu vậy, ông Hùng kè cũng bùn sỉn
thật: sao ông không « vi thiêng » cho
vị hung thần nọ phân nửa, có phải là
ông được tiêu ngay số tiền lớn kia
không? Mà ông lại dát như cáy: sao
ông không mở quyền Niên lịch thông
thư của ông Nguyễn-văn-Vĩnh ra chọn
ngày mà làm lễ « tống » ông Hung thần
ấy đi?

À có lẽ tại năm nay không có Niên
lịch thông thư. Thảo nào mà ông còn
phản ván.

Biết bao giờ Annam mình mới sách
được cái nợ các ông thần ăn hối lộ!

Tú Ly

Mấy lời phân trần

Ngô-Báo và Bạn-trẻ, khi giới-thiện
cuốn Cạm-bẫy-người, nói là quyền
đó do Tự-lực văn-doàn xuất bản. Điều
thứ nhất: cuốn Cạm-bẫy-người không
phải của Tự-lực văn-doàn, điều thứ
hai: Tự-lực văn-doàn không xuất bản
sách nào cả.

Nếu hai tờ báo làm thì nhiều người
khác cũng có thể làm được. Vậy xin
nói rõ để độc-giả biết rằng Tự-lực văn
doàn không phải là hội Annam xuất
bản cục. Tự-lực văn-doàn không phải
là một hội buôn nên không xuất bản
sách hay nhận bán sách gì. Sách của
Tự-lực văn-doàn sẽ đưa cho bất cứ
nhà xuất bản nào; nhưng thường
thường đưa cho Annam xuất bản cục
xuất bản và trông nom việc bán.

Tự-lực văn-doàn.

NGHỀ KHÓ



Thợ giấy — Thưa bà, bà muốn thử giấy trong
thì to, mà ngoài thì nhỏ thử làm sao có được?

MỚI MỎ'

Imprimerie NAM-TAN

82 và 85, Phố Bonnal

HAIPHONG

Adresse Télégraphique NAM-TAN

Téléphone 558



NƯỚC HOA HIỆU CON VOI

Nguyên chất rất thơm chưa pha
Quelques fleurs, jasmins, fleurs d'amour,
narcisse noir, violette, rose, menthe.

1 lọ 3 grs. 0\$20 1 tá 3 grs. 2\$00
1 lọ 6 grs. 0.30 1 tá 6 grs. 3.00
1 lọ 20 grs. 0.70 1 tá 20 grs. 7.00



PHÚC-LỢI, 79, Paul Doumer, Haiphong, bán buôn và bán lẻ.

Mua buôn giá chát trước tiền cước bán hiếu chia cả.

Dai-ly: PHẠM-HA-HUYỀN, 36, Rue Sabourain, Saigon.

Joseph TRẦN-BÌNH-TRÚC

LUẬT-KHOA CỦ-NHÂN BẠI HỌC-BƯỜNG
PARIS. CỔ-VĂN PHÁP-LUẬT
Số 5, Hàng Da cũ, Rue des Cuirrs
(cạnh bãi chợ Hàng Da, Hanoi)

Việc kiện tụng, làm đơn, hợp đồng, văn-tự.
Đòi nợ. Mua, bán, nhà, đất. v.v....

Lệ hỏi pháp-luật: mỗi lượt 1 đồng

Ở xa xin gửi mandat



TIỂU CA KỊCH BA HỒI

HỒI THÚ NHẤT

Cảnh núi, có suối trong và rừng rậm

Gặp gỡ.

LỐP I.

NHÃ TIỀN, DIỄM TIỀN, THI TIỀN.

Khi kéo màn lên, ba nàng tiên vừa tắm xong và đã mặc xiêm áo. Ba bộ cánh lông trắng để bên bờ suối.

NHÃ TIỀN — Tắm xong rồi, bày giờ chúng ta về thôi chứ.

DIỄM TIỀN — Về làm gì vội.

THI TIỀN — Phải đấy, hai chị ạ : về làm gì vội. Nay gặp tiết xuân đầm ấm, ở hạ giới trăm hoa đua nở khoe tươi, ta hãy dồn lại một lát, để cùng nhau ngoạn cảnh đã.

NHÃ TIỀN — Nhở gấp người phàm tục.

DIỄM TIỀN — Đỉnh núi này cao vời vợi nó leo cao lên được tới đây?

NHÃ TIỀN (nhất nhát). Nhưng ở trên cung Ngọc-hoàng mong đợi. Nhở về trễ, Ngài quở phạt thì sao?

DIỄM TIỀN (cười khanh khách) Ngài quở phạt thì chị em ta kêu van.

NHÃ TIỀN — Nay đến phiên em hầu trước, thôi, em xin về trước.

THI TIỀN (trêu geo hát)

Chị đến phiền hồn nước
Thời xin chị về trước,
Cứ để mặc chúng tôi
Thung thằng dạo gót chơi.

DIỄM TIỀN (cười hát theo)

Ta hãy cùng trèo lên tận đỉnh
Mà nhìn khắp mọi nơi,
Mà ngắm xem phong cảnh
Xanh non trong buổi đầu xuân tươi.

THI TIỀN

Kia con sông dịu dàng uốn khúc;
Giòng nước bạc phản chiếu ánh trời,
Rồi ra xa lẩn trong làn trắng
Của sương mù buổi sáng.

DIỄM TIỀN (hát)

Ta hãy lắng tai nghe
Có tiếng chim vàng anh hót.
Kia! nó vừa ca, vừa nhảy nhót
Ở trên cành cây me
Lá lăn tăn rung động.

THI TIỀN (hát sẽ)

Nó lại xuống khe tim nước uống
Suyt! Im! chẳng sợ nó bay,
Chẳng sợ nó bay.

(1) Một thứ kịch có âm nhạc có lẵn lời nói và lời ca.

NHÃ TIỀN (nói) Thôi, chào hai chị, em xin phép về trước.

THI TIỀN (gắt) Thế là nó bay mất rồi.

DIỄM TIỀN — Làm gì mà chị vội vàng thế? Thị đợi chúng em một lát nữa, cùng về cả có được không. Ngọc-hoàng có quở, chúng em xin cho, không can chi đâu.

NHÃ TIỀN — Trên tiên giới thiếu gì cảnh đẹp mà hai chị phải tìm ngắm cảnh hạ giới như thế?

THI TIỀN — Cảnh gì lạ mắt cũng đẹp. Những cảnh trăm mây khoe sắc, tinh khí trong vắt tựa pha-lê ở thiên cung vẫn đẹp, nhưng ngày nào bọn ta cũng được thấy thì còn thú gì.

(Hát):

So với cảnh thiền định, cảnh rừng rú
Tuy mọi rợ chẳng kém phần rực rỡ.
Này những cây cao vút ngắt tung mây,
Ngang tàng thay! mà hùng vĩ thay!

Trên đầu ta, cảnh giao nhau chí chít,
Ánh trời khôn xuyên qua đám lá dày.
Thật là một nơi thăm-u, tịch mịch.
Ngang tàng thay! mà hùng vĩ thay!

NHÃ TIỀN — Chị dám cả gan ca tụng
nơi trần tục của loài người.

Ta nhảy múa với luồng ánh sáng,
Lẹ làng như làn sương trắng bay

qua. Với suối núi, ta có giọng cười

trong trẻo,

Với gió ngàn, ta có giọng hát thiết tha.

DIỄM TIỀN và NHÃ TIỀN (cầm tay Thi tiên vừa nhảy, vừa hát):

Gặp tiết xuân dịu-dàng,
Dưới ánh trời rực rỡ,
Theo điệu hát nhịp-nhàng,
Cùng nhau ta nhảy múa.
(hát xong hai tiên lại buông tay Thi tiên ra).

THI TIỀN:

Ta là một nàng thơ nơi tiên giới,
Này cây đàn mầu nhiệm ta vui ca
Những cái đẹp êm đềm hay chóï lợi,
Trong Vũ-trụ bao la.

Cùng Đồng-tan, ta véo von tiếng
dịch.

Ta lại hòa cung bậc với Bá Nha.

Cây dương-cầm cho ta tiếng kim
sang-sáng.

Và tiếng tor trà n-trọng, cây tỳ-bà.

DIỄM TIỀN và NHÃ TIỀN (cầm tay Thi tiên vừa nhảy vừa hát):



Gặp tiết xuân dịu-dàng,

Dưới ánh trời rực rỡ,

Theo điệu hát nhịp-nhàng,

Cùng nhau ta nhảy múa.

(Có tiếng cười khanh-khách. Chư tiên
ngừng hát, dừng lắng tai nghe).

Tiếng Việt-Tú (đã sau bụi rậm bên

suối):

Hát nữa đã cho tôi nghe với.

Thi tiên và Diễm tiên lanh lẹ chạy

lại bên bờ suối, với vàng lấy cánh chắp

vào mình mà bay trở về tiên giới.

Của KHÁI-HƯNG

Tinh tinh bến lèn và cử chỉ quá khoan thai, Nhã tiên chưa kịp làm theo hai bạn thì đã bị Việt-tú cướp mất đôi cánh, vì chàng thay hai nàng tiên kia dùng cánh để bay lên trời.

LỐP II.

NHÃ TIỀN — VIỆT TÚ

NHÃ TIỀN (ngửa mặt, nói lea trời) Hai chị chờ em với.

VIỆT TÚ (ghé mắt nhìn phía sau các bụi rậm) Thôi, không còn bộ cánh nữa.

NHÃ TIỀN — Đưa cánh cho ta để ta bay theo các chị ta trở về tiên giới.

VIỆT TÚ (cười) Dễ nghe nỉ! Nhưng cô là tiên à?

NHÃ TIỀN — Trả cánh đây. Mau! Mắt ta ngay đên thế kia làm bần cả cánh trắng của ta.

VIỆT TÚ — Ta là một kẻ tiểu phu, quanh năm chỉ chuyên nghề đốn củi, đốt than, thì tay ta trắng sao được. Nhưng cô là tiên thì phải làm những công việc gì?

NHÃ TIỀN — Ta múa, ta hát, ta ngâm vịnh những cái đẹp của Hóa công.

VIỆT TÚ — Múa, hát không phải là công việc. Còn những cái đẹp của Hóa công thì chẳng cần đến thứ cô và các nàng tiên bạn cô ngâm vịnh, cũng vẫn đẹp như thường rồi.

NHÃ TIỀN — Lôi thôi mãi. Trả cánh đây. Mau!

VIỆT TÚ — Là tiên mà lời nói chẳng dịu-dàng.

NHÃ TIỀN — Nhưng cánh của ta.

VIỆT TÚ — Tôi bắt được thì nó là của tôi.

NHÃ TIỀN — Người là người phàm, nặng chịu những vật dục, bay sao được mà dùng cánh của ta.

VIỆT TÚ — Ta không bay được, nhưng ta muốn giữ đôi cánh thơm tho, trắng trèo này làm vật kỷ niệm của một nàng tiên.

NHÃ TIỀN — Nhưng không có cánh thì ta bay sao được về tiên giới?

VIỆT TÚ — Cô chẳng bay được về tiên giới, thì cô ở lại hạ giới với tôi.

(Hát):

Ta ở đây, chiếc thân tro-trọi,
Suốt bốn mùa, bạn với co, hoa,
Với trăng ngàn giò núi,
Với chiều chiều lạnh lẽo sương sa.

Tình yêu thương, lòng ta khao-khát,
Sự ái-ân bấy lâu mờ-màng.

Tiếng chim ca, vượn hát
Như khuyên ta tìm bạn uyên-ương.

PHẠM - TĂ

Tốt-nghiệp trường hóa-học
chuyên-môn về nghề ruộm
tại Paris

23, Phố Bờ-Hồ

Nhà Baron cũ

HANOI

Nam-dinh

HANOI BAR DANCING

100, Rue des Voiles, Hanoi
Buồng Khiếu-Vũ rộng 150m². Bài-tri theo lối tân-thời.

Các tối thường từ 20 giờ đến 24 giờ.

Tối thứ bảy từ 20 giờ đến 1 giờ.

Chủ nhật và ngày lễ ban ngày từ 15 giờ đến 18 giờ.

VÀO CỬA KHÔNG MẤT TIỀN

Rượu và nước, giá bán phải chăng cho tiên ai cũng đến vui chơi được.
Bắt đầu từ mồng một Tết (14 Février 1934) sẽ có một cái buồng riêng
rất lịch sự để ai muốn đặt tiệc hoặc mang người nhà lại Khiếu-vũ.

Ở các tỉnh sa muối giữ buồng đặt tiệc xin viết thư cho biết trước.

NGÀY XUÂN

Các quý bà, quý cô di vãn cảnh chùa, không gì lịch sự bằng bận một cái áo hợp thời tiết, để tỏ ra rằng việc lễ bài là trân trọng. Muốn đạt trước cái mỹ ý ấy Tiệm Chính Bombay đã vẽ rất nhiều hàng mùa xuân.

89, Hàng Khay

NHÃ TIỀN (hát).

Ta là một gái đồng trinh,
Múa hát vui chơi chốn Ngọc-dinh.
Loài người ta không biết,
Ta không thiết ái-tình.

VIỆT TỬ (hát).

Dù cô ở Ngọc-dinh,
Cô cũng không sung sướng.
Vì trái tim cô không ái-tình
Chẳng khác vườn xuân không ánh sáng.

NHÃ TIỀN (hát).

Ta là một gái đồng trinh,
Thân thè ta như khói ngọc quỳnh.
Người là phường tục tử,
Đừng giở giọng yến oanh!

VIỆT TỬ (hát).

Dù như khói ngọc quỳnh,
Cô vẫn không sung sướng.
Vì trái tim cô không ái-tình
Chẳng khác vườn xuân không ánh sáng.

NHÃ TIỀN (hát).

Ta là một gái đồng trinh,
Có trái tim trong tura thủy-tinh.
Tim ấy vào tay phường cục súc,
Sẽ bị vỡ tan tành.

VIỆT TỬ (hát).

Có trái tim thủy tinh,
Cô vẫn không sung sướng.
Vì trái tim kia không ái-tình,
Chẳng khác vườn xuân không ánh sáng.

NHÃ TIỀN (hát).

Thôi đi người! thôi đi người!
Trả cánh dày dè ta về trời.
Cánh của ta sao người chiếm đoạt?

VIỆT TỬ (hát).

Vì ta muốn chiếm trái tim ai.

NHÃ TIỀN (hát).

Ta van người! Ta van người!
Trả cánh ta dè ta về trời,
Ta sẽ đền ơn bài múa hát.

VIỆT TỬ (hát), (vừa hát vừa di).

Ta đây chỉ muốn trái tim ai.
Mau mau theo ta về trong dòng,
Đóng ta tuy chẳng rộng.
Nhưng không thiếu ánh sáng và
cỏ hoa.

NHÃ TIỀN (chạy theo hát).

Trả cánh ta! trả cánh của ta!
(Hết cảnh thứ nhất.)

HÀ MÀN

Khái-Hưng.

Cải chính

Trong truyện « HOA THỦY-TIỀN »,
trang 4 cột 4, câu thơ thứ 20
« Mười dóa hoa của nét dào »
xin đọc là:
« Mười dóa hoa mười cặp môi dào »

BAC-SỸ NGUYỄN-VĂN-LUYỄN
8, Rue Citadelle. Téléphone: 304

CHỮA BỆNH BẮNG ĐIỆN
CHỮA MỌI BỆNH VÀ CHUYÊN
CHỮA BỆNH ĐÀN BÀ CON TRẺ

số 8, phố Đường-Thành — Hanoi
(Đường Cửa-dông sau phố Xe-Điển)



Của N. D. Toại

I. Lý Toét cầu

Lý Toét đang lang thang đi ở phố,
gặp một chị bán bánh cháo:

— Thầy lý xơi mấy cái bánh béo nhá?
Lại thằng bé xách ấm nước mời:
— Ông xơi vài cái bánh béo rồi xơi
bát nước gạo.

Lý Toét tức quá, sắn tay áo, nói:

— À, những phường này lão thật!
Mày giám bảo ông là lợn à?

II. Lý Toét sửa lỗ

Làng có sửa lỗ, hội đồng trích tiền
công quỹ giao cho lý Toét và dặn rằng:

— Đây, chúng tôi giao cho thầy
mười hai đồng bạc, giá việc to tát thi
chúng tôi cẩn với người, nhưng việc nhỏ
mọn thì một mình thầy sửa cả lấy lỗ
cho tiện.

Lý Toét nhận tiền rồi về chẳng sắm
sửa lỗ nghĩa gì cả, đến kỳ hội đồng sau,
ông chánh-hội hạch:

— Anh lý ra giờ thật! Sức như dân
giao tiền cho anh sửa lỗ mà anh giám
ngâm đi, không mời gọi và biểu sén ai
cả là có làm sao?

Lý Toét — Ô, thế sao hôm nọ hội
đồng bảo có tí thi giao cho một mình
tôi « sửa » cả cho tiện.

Của cô M. T. B. Huề: Saigon

Một câu truyện vô lý vô cùng.

Một bác lính hay dũng trí, một hôm
quan sai giải tội nhân ra tòa. Tôi nhân
là một nhà sư.

Bác ta mang gói đồ, cắp ô vào nách,
tay giắt nhà sư, vừa đi vừa lầm bầm:
« Minh đi chuyến này là hết thảy là:
Gói đồ, cái ô, cái gông ông sư và mình,
hết thảy là năm món. »

Ông sư trống thây bộ tịch hiểu ngay
là người dũng trí, liền dùng mưu để
thoát thân. Nhà sư mới bắc lính vào
hiệu cao-lâu, cố ý ép bác chén cho thật
say. Bác ta say rồi, hai tay gác lên bàn
ăn, rồi mops đầu vào mà ngon giấc. Nhà
sư mượn thợ cao, cao trọc hết đầu cậu
ta, lại cởi gông đang mang ở cổ mà
mang vào cổ cho cậu, rồi trốn biệt. Khi
tỉnh rượu, bác lính đặt mình tĩnh dậy,
có ý hoảng hốt, vội vàng... chia tay
lầm bầm...

(Sờ lên gông đương mang ở cổ). Cái
gông còn dây. (Sờ lên đầu, tờ ý vui). À!
nhà sư còn dây, cái ô, gói đồ cũng còn
dây, (ngơ ngác, nói thăm): Mới có bốn
thứ... Ủa! còn tôi đâu??

Của Đ. Hồng Annam

I. Con Lý Toét lý sự.

Cha anh Toét sai Toét ra phố mua
thuốc phiện, Toét đi cả buổi, chiều tối
mới về. Cha Toét quá cơn nghiện, giận
đỗ mặt, hỏi:

— Tao dặn mày đi cho mau, sao bây
giờ mới về?

Toét — Thưa... cha dặn đi mau, chó
cháu có dặn về mau ở đâu?

II. Chứng bệnh la.

Lý Toét đau trứng bệnh gì không biết,
cứ ôm bụng la. Vợ mới rước một ông

QUEEN MÖM



— Đẹp đấy! « yên » để tôi chụp

NÊN DÙNG PHÁO VIỆT - NAM

Hiệu Tường-Ký, Hạnh-Phúc, Khánh-Thọ

BÁN TẠI HIỆU TƯỜNG-KÝ

78-80, PHỐ HÀNG ĐƯỜNG VÀ 44, PHỐ HÀNG BỒ, HANOI

Xưởng chế-tạo: làng Phú-xá, Hà-dông

có đặt đại-lý khắp tam kỵ

NHÀ MÁY RUỘM TÔ - CHÂU

100, Phố Bờ-Sêng, Hanoi (gần cột Đồng-Hồ)

C huộm dù các thứ hàng Tây, hấp quần áo tây, chải tuyết và dồi
màu các hàng nhung, ruộm các hàng súc, súc hàng già
rặng bao nhiêu đã có máy làm, đẹp như hàng ngoại quốc.

THI TRANH KHÔI HÀI

Giải nhất về bức tranh vẽ. — « Cây
nêu » đăng trong số 86 của ông Nguyễn
mộng-Vân.

29, Trần Hưng-Đạo « Village Nam
tràng » Hanoi.

THI TRANH LÝ TOÉT

(Từ số 20 đến 30,) Về bức tranh « Lý
Toét và cột giây thép » đăng trong số
83 của ông Trần-quang-Hùng Institu-
teur à l'Institution Hoàng-Tỷ Phan-
thiết.

CUỘC DIỄM BÁO

Ông Bùi-quang-Chiêu.

Theo báo Pháp-việt, trước ủy ban Tiền-tệ, ông Bùi-quang-Chiêu có nói câu này:

« Người bán xú chỉ tiêu thứ hàng nội hóa nhiều, ít khi dùng đến những thứ hàng nhập cảng, nhất là những thuyền ở thôn quê và tinh thành chỉ cần đến có một ít gạo, một ít nước mắm và một ít cá muối là có thể đủ sống rồi. Nếu xét kỹ, những sự chỉ tiêu của một người thợ Annam, người ta sẽ thấy người ấy mua hàng trong nước rất nhiều, và mua hàng nhập cảng rất ít. Đến ngay những thứ rất cần-thiết, người thợ Annam cũng có thể dùng nội-hóa thế vào ngoại-hóa, đầu vũng thay dầu hỏa, bông gạo trong nước thay bông sợi ngoại quốc, vải do người Nam dệt khắp nước Nam, thay vải ở Rouen và ở Vosges — nội-hóa kém ngoại-hóa cái ấy đã dành, nhưng trong lúc khổng-hoảng, dùng thế cũng tạm được. Người ta có thể nói rằng: những hàng nhập cảng chỉ cho những hạng phong-lưu dùng thôi ».

Lời nói rất sác đáng, nhưng ông Babut không cho là sác đáng. Cái đó rất dễ hiểu: ông Babut không phải là thợ thuyền Annam. Nhưng ông Babut không biết, hay không thèm biết đến cách sinh-nhai của thợ thuyền Annam. Vậy chúng ta cũng nên cảm ơn cái ruột già của ông Babut.

Tú-Ly

HÁT BÚM MÙA XUÂN

TÌNH QUÊ

TRAI: Ngày Xuân êm-á chiều giờ
Gió Xuân hây-hây giục người
vui Xuân.

Nào ai tài-tử giao-nhân,
Rủ nhau hát khúc ca Xuân giải
tinh.

GÁI: Ngắm đồng bát - ngát mông-mench,
Lúa chiêm mon-mon rơm xanh
chân giờ.
Cây cày công việc xong-xuôi,
Sang giêng ngày rộng tháng
giải thung-dung.

TRAI: Mặc người cờ bạc chơi rông,
Ta vui ca hát tỏ lòng thanh cao,
Hồi cờ yểm thăm giải đáo,
Lại đây xướng họa, đổi trao
lời tình.

GÁI: Tâm em như nước trong xanh,
Ai làm cho lớp sóng tinh gợn
tăn?
Một là ngọt gió mùa Xuân,
Hai là cau hát ái ân rồi rào.

TRAI: Thoạt nghe lời nói ngọt-ngào.
Em như gió mát quạt vào tâm
can.
Tinh yêu lồng sẵn chúa-chan,
Muốn cùng ai đó sê-san cho viva.

GÁI: Em là phần gái ngây thơ,
Nghe chàng tình-lý chan-hòa
ái-ân.
Nhưng lòng em luống phản-ván,
Biết người, biết mắt, còn tâm
chẳng tường.

TRAI: Đôi ta cùng xóm, cùng làng,
Phải ai xa la mà nàng lo xa!
Ước áo sum-hop một nhà,
Như lúa cùng ruộng, như hoa
cùng vườn.

GÁI: Bông hoa mới nở vườn Xuân.
Khiến con bướm-bướm chôn
vòn luộn quanh.
Ai oi, có thực chung-linh?
Hãy như bướm nõi, liêng vành
mà chơi?

TRAI: Lòng ta là bánh, nàng oi,
Thời ta bóc tuột nàng coi,
keo mà
Phản ván một vục hai ngò,
Mà hoa nõi đẽ hững - hờ gió
đông!

GÁI: Vì bằng dạ được thủy chung.
Thời lòng hờ hững với lòng
sao dang!
Mỗi tình khi đã đà-mang,
Trăm năm quyết phải đá vàng
cùng nhau.

TRAI: Thôi dù như ý sở cầu,
Rồi anh sẽ kiếm coi trầu đưa
sang
Thưa cùng bác mẹ bên nàng:
Cho ta kết ngãi đá vàng trăm
năm,

GÁI: Tri-âm đã gặp tri-âm,
Đôi ta ghi chữ đồng tim bên
lòng.
Buông lời thề với non sông;
Dù thay mái tóc tấm lòng chẳng
phai.

TRAI: Vin cành, hái đóa hoa tươi
 Tay nàng, âu-yếm, tặng người
tình nhân.
Hoa xuân, giải tấm lòng xuân,
Hương thơm tỏ chút ái-ân
nồng nàn.

GÁI: Nhận hoa, xin cảm ơn chàng,
Hai tay nâng lấy, cài lòn
tóc xanh.
Lấy chỉ tạ lại lòng thành,
Miếng trầu xin tặng bạn tình
làm duyên...

Tú-Mô.

« Bắc-kỳ Nam-tửu Công-ty,
« Đặt lò Văn-Điền cũng vì lợi chung.
« Quản chi tốn của hao công,
« Thương trường mở lối mong cùng bước lên.
« Một lò thanh khí xây lên,
« Hương xưa nồng đậm, cúc sen mặn mà.
« Hơi men pha vị sơn hà,
« Tình say trong nước non nhã có nhau.
« Bán buôn nào phải xa đâu,
« Anh em kẻ trước người sau đồng lắn.
« Buổi đời kinh-tế khó khăn,
« Lợi quyền chó đẻ chuyên phần cho ai.
« Yêu nhau giúp đỡ một hai,
« Có công chất đá nữa rồi lên non.
« Còn trời, còn nước, còn non,
« Còn ty Văn-Điền ta còn say xưa.

BẮC-KỲ NAM-TỬU CÔNG-TY



tiều-thu Hà-thành quần trăng áo mùi,
với 5, 6 cô Tầu và 1 cô Tây con.



À quên, trong giữa những đám đông
còn thấy mấy nhà cua-rơ (coureur)
cười cười, nói nói, tôi đoán các ông lại
định «deo hạt giống thể-thao» trên đồi
Lim chứ chẳng sao...



Chẳng biết ngày thường mấy ông
Nhiều làm gì mà nay còn thay tranh
nhau lăn vào cắt tóc với sà râu — ý
chứng để các ông diện với các cô thì
phải.



12 giờ tôi tới chân đồi — trời nắng
như thiêu... bên vệ đường 1 ông đứng
cạnh cái bàn bày la liệt những lọ con
con đang hết sức hò hào: « thuốc
lậu rất thần hiệu, các ngài nên mua
« chử... »... chẳng biết thuốc của ông
ra sao nhưng tôi cũng khen ông đã
khéo chọn được nơi đích đáng để bán
thứ hàng ấy.



Một cuộc diễm binh (nam binh công-
tử Hà-thành — nữ binh tiều-thu làng
Lim) thấy hiện trên hai vệ lối đi lên
đồi.



Trên đồi, ngoài những cô gái Lim
mùm-mũm tôi còn thấy đến hơn chục

Trên đồi cứ mỗi tiều-thu Hà-thành
là một lũ trẻ nhà quê theo sau dưa



nhau khen: «Cô ấy đẹp quá... đẹp như đến đánh với đứa 10 buồn thiu».



Trái lại cứ mỗi cô gái Lim lại đến 6, 7 công tử theo sau thi nhau thả những lời ong bướm nghe cũng vui tai đáo dề.



4 giờ hơn các cô mới bắt đầu hát quan-hợ — con trai các làng và thứ nhất là Hanoi họ xúm lại đứa bốn với câu véo các cô, làm cho các cô thận thùng không hát được to. Chúng tôi ở ngoài vòng chỉ thỉnh thoảng nghe được một vài tiếng «tình.. a với tình.. hụ».



Trên đỉnh đồi họ xúm đông lại một cô búp «thó-lò» thi nhau đánh với cười-dùa — cái mồm nhỏ sùi của cô lại cong cong như muối hòn ai, nhá ra những câu ngòi ngắn mà «vui tè».



Chẳng xà-gi, ngay cạnh đấy hai anh cùng một bàn «súc-sắc» mà chẳng ai

VÉDEP

RÈNG TẶNG CÁC BÀ CÁC CÔ

L. T. S. Bắt đầu từ năm nay, bản-báo mở thêm mục vẻ đẹp, trong đó sẽ nói về đủ mọi thứ trang sức; quần áo, đồ đạc, nhà cửa v.v... sẽ có nhiều bức vẽ kiều của mấy nhà họa-sĩ tài-nghiệp ở trường Mỹ-thuật giúp.

Mục này để tặng riêng các bà, các cô. Mong rằng nhờ có mục này rồi người, quần áo và đồ đạc sẽ dần dần được tăng thêm vẻ đẹp.



Họ bảo năm nay vui hơn năm ngoái, có lẽ... tại 1 đám đánh nhau kịch liệt vì tình. Chỉ có thể rồi đến 6, 7 giờ tối 2 phần 3 dân Hanoi kéo nhau về...



Rồi khuya chút nữa trong các bụi rậm trên đồi Lim ta nghe thấy những tiếng sột - sạt hú-hí, thì thầm hay năn-nỉ, kêu van, dưới bóng trăng mờ, sương lạnh của đêm xuân dầm ấm.



11 giờ đêm tôi đến nhà, vắng tôi còn nghe thấy ông giáo bên cạnh phàn nàn với bạn: «Quái, sao hôm nay là thứ hai đầu năm mà học-trò nghịch không xin phép nhiều thế chăng biết». Ông ta có ngòi đầu rắng học-trò ông hôm ấy còn bận sang Lim.., học!

LEMUR.

Y PHỤC CUA PHỤ NỮ

Toàn thân bộ áo của phụ-nữ nước nhà chỗ nào cũng đáng chỉ trích. Kiểu mẫu đã giống cái «áo chài», đổi tay lại như cái «ống nứa» mà còn cái cổ lại... «vô nghệ nghiệp».

Ông tay không thích hợp, tôi đã lạm phép sửa lại. Còn cái cổ bơ vơ không việc, tôi hết sức xin bãi bỏ. Những vật vô ích để chi thêm bận?

Xem đến đây, chắc có bạn tự hỏi: «Ông không có trông sao ra bồn?» Song bạn hãy cứ yên lòng: không đâu nó cũng còn trông được nữa là không có? Nếu sơ thiếu cổ, sao ta không gắn thêm đầu vào cho đủ bộ?

Áo ta sở dĩ nhiều điều bất tiện và trái ngược với sự thiết dụng là vì nó không phải của ta. Nếu nó không phải hẳn của người Tàu thì nó cũng phỏng theo kiểu mẫu của họ. Chúng ta chả là con cháu người Tàu... ở bên Tây-tạng theo giòng sông Hồng-bà chàng sang đây là gì? Tuy người ta bảo thế... mà Tàu họ cũng nhận như vậy.

Quái! Sao họ đã bảo cụ lồ minh là «ông khỉ» mà họ lại còn buộc cho mình là con cháu «ông Tàu»?

Nhưng.. nghĩ cho kỹ, họ bảo thế cũng có nhẽ và nhiều người nước mình trông chẳng hệt Tàu là gì? Ấy chết, tôi nhớ mồm, xin ông Nguyễn-trọng-Thuật tha lỗi, vì nghe đâu ông vẫn là người Annam. «nguyên chất». Hê ai có hỏi, ta cứ nhận phỏng là: có họ xa với các «ông khỉ» và có họ hơi gần với các ông Tàu. Thì đằng nào cũng vậy.

Trước kia, ta còn là Tàu nên quần áo ta phải theo họ. Nhưng.. bây giờ, ta đã gần hết Tàu rồi kia mà, chả có thể người

ta lại gọi mình là Annam mà mình lại chỉ biết nói tiếng Annam. Vậy thì lẽ tất nhiên mình bỏ dần lối Tàu đi mới được. Theo mãi họ làm gì? Họ làm thi đúng, ta làm thi dở. Ta ở xứ nóng thì sao ta lại cư theo họ là người xứ lạnh — chẳng lạnh lắm cũng lạnh hơn xứ mình — mà may ống tay chật, cổ khít lại cái khuy. Phụ-nữ đất Bắc ta ít khi gài khuy cổ, song ở trong Nam chẳng bao giờ đàn bà chịu để cổ hở. Làm như thế, họ đã tự đặt mình vào một hạng kỳ-quan.. trong các kỳ-quan trong vũ-trụ. Họ không như con gấu hai mõm, con gà ba chân hoặc con rùa hộp, nó chỉ làm trò cười cho các độc-giả Phong-Hóa, họ lại đứng riêng ra một phái mà đối với con mắt người biết quan sát, nó lại đòi một cách bất ngờ. Thật đúng như thế: «ai» đặt điều nói sáu «ai», người ấy phải ăn lý luận Phan-Khôi trọn kiếp.

Những cái lôi-thôi khác thì không kể, ta cứ mang ngay cái áo của phụ-nữ ta mà so-sánh với áo của phụ-nữ xứ khác, ta sẽ thấy sự lạ-lùng quái đở? Cứ một cái cổ cũng đủ lầm truyện rồi. Phụ-nữ Âu, Mỹ quanh năm chịu lạnh, áo mặc lại không cần cổ, đến như xứ ta — xứ Bắc-kỳ đã là xúi tiết giới nóng nực, áo may oái-oăm lại đèo thêm cái cổ — tuy không cái và nhó sùi. Còn ở trong Nam — cho đến mãi tận mõm Cà-mau — khí hậu bội phần nóng bức thì.. thật là «bất trị».. áo của phụ-nữ không những có đủ cổ mà họ lại có tính chơi bướng mang cái nịt lại. Như thế phỏng còn trời, đất nào nữa?

Phụ-nữ nhà Nam xem đấy! Nếu muốn tránh khỏi tiếng «kỳ quan», không gì bằng bỏ phỏng cái cổ «làm vi» ấy đi. Ta sẽ mang hay nó bằng một thứ cổ khác, cổ hở. Không những nó hợp với khí hậu xứ ta, nó lại còn thêm vẻ đẹp là đằng khác nữa. Cổ hở có nhiều lối, song tôi hấy tạm phô bày ra đây một vài kiểu để túy các bạn kén chọn.

Nguyễn-CÁT-TƯỜNG

Vì thiếu chỗ, kỳ sau sẽ đăng
bản vẽ mấy kiểu cổ áo.

ĐAU DẠ DÂY Phòng tích

Ăn chậm tiêu, no hơi hay ợ, đau bụng dưới, cổ khai đau xuyên cả sang lưng, trán cả lên ngực, lâu dần da mặt vàng, da bụng dày, là bởi khí tích lại làm cho đau từ tung, như thế chỉ uống vài gói thuốc này sẽ thấy nhẹ ngay lập tức, rồi dần dần khỏi hẳn. Thuốc đau dạ dày và phòng tích này đã nổi tiếng là hay nhất không còn có thứ nào hay hơn được, ai đã uống qua đều công-nhận là thần-dược.

Mỗi gói giá 0 \$ 40

LÂU KINH NIÊN Giang mai

Lâu mới mắc ra mủ nhiều, buốt, chí uống vài ve thuốc lâu con Phượng số 19 là nhẹ ngay, rồi khỏi hẳn, giá mỗi ve 0 \$ 60. Ai đã thành kinh niên, sáng dậy có mủ, dù tiêu vận đục thì uống thuốc lâu số 20 cũng 0 \$ 60 một ve, sẽ chóng khỏi rất nọc không hại sinh dục.

Tim-la, lở loét, cù định, chỉ có thuốc giang-mai hiệu con Phượng là chữa khỏi chắc chắn mà vẫn đi làm được như thường.

Mỗi ve giá 1 \$ 00

KIM-HUNG ĐƯỢC PHÒNG

81, Route de Hué — HANOI



KHÁI-HƯNG và NHẤT-LINH

GẶNH HÀNG HOA

Tranh của ĐÔNG-SƠN

Đời vẫn vui, vẫn đẹp.

L iên buồn rầu bảo Văn:
— Gần mươi hai giờ mà
nhà tôi chưa về... Hay nhà
tôi lại nói tôi đấy?

Văn trả lời có giọng quả quyết:
— Không. Chị đừng lo. Tôi chắc
chắc lầm. Thế nào anh Minh cũng
sắp về.

Liên vẫn chưa hết ngờ vực:

— Nhưng sao hôm nay nhà báo
tại làm việc trưa thế?

— Chị tính ở nhà báo họ làm việc
còn có giờ nào?

Liên thở dài yên lặng. Văn lại nói:

— Vậy chị không tin tôi chẳng?
Tôi đã bảo anh Minh sắp về kia rồi.
Nếu tôi nói sai, nếu anh Minh không
về thì tôi xin...

Liên phì cười hỏi luôn:

— Thì anh xin sao nữa?

Văn cũng cười. Thực ra nói đến
đây, Văn dừng lại là vì chàng chẳng
biết chắp mâu đuôi nào vào cho câu
của chàng được ôn. Rồi chàng càng
cười to, cười to cho láp sự hổ thẹn.
Bởi vì chàng nhận ra rằng nếu cứ
theo luận lý học thì hình như câu
nói ấy phải là: « Nếu anh Minh
không về thì tôi xin... đền chị anh
Minh khác ». Khi chàng hiểu sự bất
chinh không ngờ của tư tưởng
thàng thì chàng im bặt, đăm đăm
ngâm nghĩ.

Còn Liên thời tuy Liên tin lời
đoán của Văn có lẽ đúng, song Liên
vẫn không khỏi lo sợ vẫn vơ. Sáng
hôm nay ra đi, Minh dặn nàng ở
nhà làm một bữa cơm turom tất đề
thết Văn. Thấy chồng vui vẻ, nét
mặt tươi cười và thành thực, Liên

không còn chút nghi ngờ gì. Nhưng
Minh vừa đi khỏi là nàng đã bắt
đầu hối hận. Nàng hối hận rằng sao
không giữ Minh ở nhà, lại để cho
Minh đi như thế. Nàng cho rằng
đáng lẽ phải giữ chồng ở nhà luôn
mấy hôm đã cho chồng trở lại với
những thói quen giản dị ngày xưa.

Nàng bỗng giật mình, nhớ nhác
hỏi Văn:

— Hay là... hay là nhà tôi...

Văn cũng vừa chợt có cái ý tưởng
ghê gớm của Liên nên hiểu lời nói
của Liên ngay, tuy Liên ngượng
nghịu không dám nói dứt câu. Cái
bàn đèn thuốc phiện thoảng thấy
trong gian nhà tiều tụy hôm qua đã
hiện ra trước mắt hai người. Nhưng
Văn cũng cố tìm lời an-ủi Liên:

— Không đâu chị ạ. Chẳng có lẽ
nào anh Minh là một người tinh tinh
vui vẻ và thích sự hoạt động mà lại
đam mê cái thú chết dí ấy.

Một dịp cười khinh khách đáp
lại câu nói của Văn. Hai người
ngừng đầu quay ra: Minh đã đứng
sững ở trước thềm, vỗ tay cười nói:

— Đúng. Nhưng làm gì lại có cái
thú chết dí bao giờ?

Liên mừng quynh, đứng dậy nói:

— Ô, mình đã về.

Dứt lời, Liên bén lên cúi mặt vì
đã lâu nay lời áu yếm ấy Liên lại
mới nói đến. Minh đáp:

— Chẳng về thì đi đâu?

Văn cười:

— Đấy chị coi, tôi nói có sai đâu!
Liên lấy làm ngượng với bạn rằng
minh đã ngờ vực oan chồng, liền
vừa chạy xuống bếp, vừa nói:

— Phải để tôi đi sấp cơm và hâm

lại các món ăn chảng nguội cả rồi.
Minh cười:

— Tại Minh đây mà!

Câu nói tự sưng tên ra của Minh.
Liên nghe có vẻ áu yếm lắm, khiến
nàng sung sướng đỏ bừng cặp má.

Ngồi lại một mình trước mặt bạn,
Minh có dáng ngượng nghịu: Chàng
chỉ sợ bạn nhắc tới những sự chơi
bời. Về phần Văn thì hình như Văn
cũng tránh cặp mắt nhìn của Minh.
Chàng có cái ý-tưởng vo vắn rằng
suýt nữa thì chàng đã không dám
gặp mặt bạn. Ấy chàng cũng chỉ
tưởng qua tới sự đó, rồi lại nghĩ
lắng sang truyện khác ngay, cho nên
chàng cũng chẳng biết vì sao mà
chàng lại không dám gặp mặt bạn.
Bỗng Minh cất tiếng hỏi:

— Anh đã sắp nghỉ hè chưa?

— Sắp nghỉ rồi, anh ạ... Cũng vẫn
như xưa khi chúng ta còn học với
nhau, cứ đến gần nghỉ hè thì chỉ
đến lớp làm vì, chứ có học gì nữa
đâu.

— Ô! mới một năm mà đã tướng
lâu lắm nhỉ.

Bao sự sảy ra trong một năm vừa
qua vụt hiện ra trong trí nghĩ, rõ
ràng và mau chóng: Chàng thi đậu
Thành-chung chàng bị bệnh mù,
chàng viết bài đăng báo, chàng điều-
tri ở bệnh-viện. Mà trong bao nhiêu
mẫu đời ấy, hình ảnh hai người thân
yêu, chàng đều thấy ở bên mình: vợ
chàng và bạn chàng. Nhưng khi
nghĩ tới cái thời-kỳ mê gái thì Minh
lấy làm tự thận. Muốn sóa nhòa cái
ý nghĩ hắc ám ấy, chàng cất tiếng
hỏi bạn để được cùng bạn nói đến
những truyện hiện tại và tương-lai

mà chàng cho là phải khác hẳn với
những truyện cũ-vắng:

— Nghỉ hè năm nay anh có đi chơi
đâu không?

— Không, anh ạ. Trước, tôi định
về quê chơi. Nhưng tôi lại thôi.

Văn nói thực. Vì từ hôm qua,
chàng mới có cái ý nghĩ tốt đối với
bạn: là ở bên mình bạn mà giữ gìn,
mà an-ủi bạn cho bạn quên được
hắn cái quăng đời phóng-đẳng vừa
đam mê mà Văn cho là nó có cái
mạnh lực lại lôi kéo Minh đi một
lần nữa. Còn một lẽ khiến Văn ở
lại Hanoi trong mấy tháng hè, một
lẽ mà chàng không dám thú thực
với chàng: Là chàng đã quen với
cái sống trong sự êm đềm áu yếm
của một gia-dinh trẻ mà chàng coi
như gia-dinh của chàng. Trong khi
Minh mê gái không về ở nhà, Văn
vẫn lấy làm khổ tâm, khổ tâm vì
thương Liên chiếc thân tro tro
cũng có, nhưng nhất là vì vắng ban,
chàng không thể ngày ngày đến
chơi nhà bạn được.

Đã nhiều lần, vì thế, chàng lấy
lầm phiền muộn và oán trách, rồi
như tinh-ngộ ra, chàng lấy làm lo
sợ. Song sự lo sợ ấy sẽ chẳng có
nếu Văn hiểu rằng chàng đương ở
trong cái tuổi mà ta bắt đầu yêu,
yêu tha-thiết, nhưng yêu vẫn vờ,
yêu sự dịu dàng êm đềm chứ không
hắn là yêu ai.

Nhưng Liên vui vẻ tươi cười đã
bung lèn một mâm trong đặt các
món ăn khói bay nghi ngút. Rồi ba
người ngồi vào ăn cơm. Liên cho
bữa cơm nay là một tiệc mừng,
mừng chồng trở lại với mình, nên

PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI ĐỌC PHONG-HÓA

Phản người đọc Phong-Hoa, nhất là số MÙA XUÂN
vừa rồi, sự hay giờ không cần nói chắc đã thừa
liết. Vậy nay vì tri ân Phong-Hoa nên có một phần
thưởng cùng xuất bản ngày Xuân, cam đoan rằng
không có cái gì là lùng đặc sắc bằng một cuốn SÁCH
MÙA XUÂN của Nhật-Nam Thư Quán năm nay (vi
chẳng những rằng có 5 TỔ TRANH TO khổ rộng
22x30 in màu để treo chơi mà vè yễn-chương thời
nhà Lê cuộn Sách Mùa Xuân nào được như vậy.
Có các bài mới của các tay danh-sỹ như: L. T. Tô,
Phan-Khôi, Nhượng-T., Cuồng-Sỹ, Nam - Hồng - Thủ
Hoàng-T., Tr. K., v.v. v. CHẮNG NHƯNG THẾ
LẠI CÒN 3 CHUYỆN TIỀU THUYẾT ĐẶC SẮC.
Phản thưởng này có một cuốn Sách Mùa Xuân mới
Bản vẽ truyền thần đặc biệt, một chai thuốc-trà
Lục và một hộp thuốc bồ thận, để tặng cho những
người nào là được rõ có bao nhiêu thứ sách của
Nhật-Nam đã xuất-bản, euốn nào tái-bản đến mấy
tần (cuốn nào có ích về phương-diện nào hoặc cuốn
nào có hại). Ai muốn dự cuộc này nên gửi ngay
thơ và tem vè bán-hiệu mà lấy liste các sách. Ài
KHÔNG MUỐN DỰ THÌ MÀ CŨNG MUỐN CÓ SÁCH
XEM THỜI LẠI MUA TẠI BẢN-HIỆU HOẶC Ở ĐẠP
LÝ CÁC TỈNH. GIÁ 0\$30. Ở xa mua gửi tiền trước
tù thêm 0\$10. Chiết hết 0\$65. Tho và
mandat để cho nhà xuất-bản như vầy: NHẬT-NAM
ẤN THU, HOA QUÁN DƯỢC-PHÒNG, 104 HÀNG
GAI HANOI. Sách Mùa Xuân sắp hết, có lẽ phải tái-
bản vì không ăn lãi, để dành giá-chứ-ý đến Bán-hiệu.

SỮA

NESTLÉ HIỆU CON CHIM

SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON

BAO THẦU CHO
CHÍNH-PHỦ PHÁP



Độc quyền bán cho các nhà thương, các
nhà hộ-sinh và các nhà thương binh, v.v.
ở Trung-kỳ, Bắc-kỳ và Cao-môn.

TUYỆT NỘC

Lâu và Giang - Mai!!!

Phải bệnh này chưa được rút
nhanh, dù độc còn lại, thíc đêm lâm
việc nhọc, nặn ra túi dinh dinh hoặc
mủ, nước tiểu khi trong khe vàng
lần vẫn đục. Nhói ngứa trong ống
tiêu-tiện v.v. mà bệnh Giang còn lại
thấy đặt thịt mỗi xương, nổi mụn
con như muỗi đốt v.v. chỉ dùng nhẹ
2,3 hộp, nặng 4, 5 hộp là khỏi ngay.
Tên gói thuốc Kiên Tình Tinh (triết
nọc Lâu Giang) giá 1p.50 một hộp.

Thiên truy!!!

2 hòn ngoại thận, hòn to, hòn bé,
xưng hạ nang, dùng 1, 2, 3, 4 lọ.
Bắt cù lâu, mới là hai hộp co lên bằng
nhau ngay, giá 0p60 một lọ 6p. 12 lọ.

BÌNH - HƯNG
88, phố Mã Mây, Hanoi
GIÁ NGÓI: 543

buổi sáng, nàng đã lên phố mua một chai rượu vang mà nàng biết rằng Minh ráo thích. Chuênh choáng hơi men, ba người vui cười trò truyện, kè kè với nhau biết bao sự đã xảy ra trong vòng mấy tháng. Sau khi đã thuật hết mọi sự khốn nạn mà chàng biết, mà chàng đã trải trong cái đời phong-dâ, Minh bảo bạn:

— Anh à, ở đời không phải chỉ có một thứ lạc thú nào. Song khi mình ham thích cái lạc thú không hợp với tinh tinh của mình, thì bao giờ mình cũng chán ngay. Mà khi mình đã chán nó thì mình không thể có lạc-thú ở đời nữa.

Liên buồn rầu nhìn Minh. Minh như đoán được ý nghĩ của vợ, lại nói:

— Ấy chính vì thế mà những người đã trở nên uỷ-mị về những lạc-thú trái với tinh tinh của mình hay sinh ra chán nản và muộn nhò khói thuốc phiện để quên....

Liên lo sợ, hỏi:

— Thuốc phiện có chóng nghiện không, mình nhỉ?

Minh cười đáp:

— Minh đừng ngại. Anh không nghiện đâu. Anh không thể nào nghiện được.

— Nhưng nếu mình cứ hút mãi thì đã biết đâu.

— Một ông giáo thì chẳng bao giờ lại nghiện, có phải không, anh Văn?

Liên không hiểu, hỏi lại:

— Ông giáo nào thế, mình?

Minh cười đáp:

— Ông giáo Minh! À anh Văn và mình chưa biết tôi đã đê đơn xin bỏ giáo học.

Văn, ngờ ngác hỏi:

— Anh không ở Hanoi nữa à? Thế bảo Đời Nay, anh không viết giáp nữa ư?

— Tôi muốn xa Hanoi một vài năm để quên hẳn cái đời văn-sĩ.

Liên nghe nói xa Hanoi thì tỏ vẻ mặt tươi cười, hòn hở bảo Minh:

— Phải đấy, mình à.... Ô, thút nhí!

— Cũng chẳng thú gì lầm đâu.... Nhưng anh Văn, sao anh buồn thiu, buồn chán thế kia?

Văn cười gượng:

— Tôi còn mải ăn, có thi giờ đâu mà nghĩ tới iếp truyện anh chị.

Liên nói tiếp:

— Phải đấy! Ta ăn đã rồi hãy nói truyện.

Nhưng Văn vẫn ủ rũ buồn rầu.
Ăn xong, Liên bưng mâm xuống bếp. Minh sẽ hỏi Văn:

— Anh sao vậy?

— Không. Tôi có sao đâu?

Thì ra nghe tin bạn sắp được bồ giáo học và sắp xa Hanoi, Văn cảm thấy trong lòng chán nản. Bỗng chàng bảo Minh:

— Tôi tưởng giá anh cứ viết văn thì hơn.... Nghề viết văn, anh đương nổi tiếng thế, sao lại bỏ mà theo nghề dạy học?

— Anh à, trí thức tôi mỏi mệt lắm, khó lòng mà viết được nữa.

Văn hỏi có giọng gắt:

— Tôi hiểu anh rồi, anh cũng như trăm nghìn người khác chỉ yêu những nghề luoi bieng, không cần dùng đến trí thức. Phải! ngày hai buổi đi làm,

mà viết văn? Thời! tôi hiểu anh rồi! anh được người ta khen, anh sợ phải hết sức làm việc để được súng đáng mãi với lời khen. Chẳng qua là anh kiêu ngạo, tự đắc, tự phụ.

Minh cười:

— Còn gì nữa?

— Phải, anh vừa lười bieng, vừa kiêu-ngạo, anh muốn xa lánh làng văn giữa lúc anh nổi tiếng, để người ta tưởng rằng nếu anh còn viết nữa thì văn anh còn hay hơn nữa. Anh phải biết nhà văn-sĩ nào cũng phải có tác phẩm vô giá-trị sen lẩn với những tác phẩm có giá-trị chờ.

— Thi tôi có cái đâu?

Giữa lúc ấy, Liên đem nước uống lên, hỏi:

— Cái gì mà hai anh súng sộ với nhau thế?

Minh cười đáp:

— Không, mình à. Chỉ vì anh xin đi giáo học mà anh Văn kỳ kèo anh



cuối tháng linh lương, chẳng còn phải khó học nặn óc, nhàn rỗi lắm.

Minh ngồi ngâm nghĩ không đáp. Văn càng có giọng gắt gỏng:

— Nếu anh không có tư tưởng ấy thì tôi xin hỏi anh: « Sao bỗng dung anh lại bỏ cái đời viết văn, soạn sách? »

Minh cười:

— Ai bảo anh rằng tôi bỏ....

— Thế thì sao lại xin đi giáo học?

— Đi giáo học mà không viết được văn à?

— Thôi, tôi xin anh. Để bạn bè vào học trò, thì chẳng khác một người bạn bè con mọn. Còn thì giờ đâu

Văn vẫn tức giận như đứng nói một mình:

— Tôi không ngờ đâu cái đời phong-dâng nó uỷ-mị tâm-hồn anh được đến thế!

Minh thoáng nghe câu nói như chợt tỉnh ra, chàng vui vẻ bảo bạn:

— Cũng chưa muộn quá đâu, anh à. Tuy đê đơn xin đi giáo học, nhưng nhận được giấy bồ, tôi không đi cũng được kia mà.

Liên hỏi:

— Sao lại không đi?

Minh trang-nghiêm bảo vợ:

— Minh đê anh nói truyện với anh Văn.

Văn lại nói tiếp như không lưu ý tới câu hỏi của Liên:

— Vả anh đã quên được lời quâ quyết của anh rồi ư? Tôi còn nhớ một lần anh bảo tôi rằng: sinh-trưởng ở trong đám bình-dâ, anh coi như trách-nhiệm của anh là phải đem tài văn-chiêng mà nâng cao trình độ của bình-dâ. Tôi không ngờ đâu một người như anh, yêu tha thiết bọn bình-dâ, mà vì móm ném qua cái thù nhục-dục của bọn cao quý đã có được ngay những tu-tưởng trưởng-giá.

Minh cười ngất, nắm lấy tay bạn:

— Tôi mù thi anh và vợ tôi đã hết sức lấy lại ánh sáng cho tôi. Nhưng cái ánh sáng của tinh-thần thì thực may làn nhờ anh mà tôi còn có. Từ nay thì không bao giờ nó rời tôi nữa. Vì luôn luôn, tôi sẽ ở gần anh mà nhận lời khuyên bảo của anh.

Văn cảm động chảy nước mắt, cảm động và xấu hổ. Là vì những lẽ chàng vừa viện ra đó, chàng chỉ cốt để giữ bạn ở Hanoi, nào chàng có trưởng gì đến trách-nhiệm và bồ-phận của Minh.

Liên ngập ngừng hỏi:

— Vậy mình không đi giáo học nữa à?

— Không. Anh không làm giáo học nữa, anh sẽ viết truyện để ca tụng những tinh-tinh giản-dị, ngày-thơ, tốt đẹp của các cô hàng-hoa và của hết thảy những cô gái quê (Minh nhìn Liên) — những cô gái quê như em, nhu-mi, nhẫn-nại, dễ tha thứ và rất thương yêu chồng. Còn rượu em đem ra đây để anh tặng Liên vợ anh, và Văn bạn anh, mỗi người một cốc để tỏ lòng ghi nhớ ơn sâu của hai người.

Rồi Minh cất tiếng hát huyền-thuyền, khiến Liên lo lắng tưởng chàng say rượu. Nhưng không, chàng chỉ say sưa hạnh-phúc dịu-dàng.

Sau khi uống cốc rượu của chồng mới, Liên thấy dòn má nóng hừng, đưa mắt trông ra vườn: các bông huệ trắng rung rinh hoạt động dưới luồng gió mát, như đàn bướm bay lượn vui đùa.

Một ngày quang đãng như bắt đầu một quãng đời mới trong nếp nhà tranh đầy hoa và ánh sáng. Ba người nhìn nhau sung sướng cười vang.

HẾT

Khái-hung và Nhất-linh

Phòng đọc sách

PHỤ-NỮ và NHI-ĐỒNG

Bắt đầu từ 1^{er} janvier 1934, Nam-ký Thư-vien Hanoi đã lưu trữ được 2 000 bộ sách Quốc-văn làm phòng đọc sách cho Phụ-nữ và Nhi-đồng.

Mời các bà các cô lại Thư-vien mua (Carte de Prêt). Giấy mượn sách giá như sau này:

1 tháng	0 \$ 60
3 tháng	1 . 60
6 tháng	3 . 00
1 năm	6 . 00

NAM-KÝ THƯ-VIEN lai cáo

THUỐC LẨU

khoi rút hán !!!

Bắt cứ nặng nhẹ, buốt tức, mủ ra nhiều, máu, cường dương đau, di dai giắt, chỉ dùng nhẹ 2, 3 hộp, nặng 5, 6 hộp là khỏi tất hán. 0 \$ 50 1 lọ.

Bán ở BÌNH-HƯNG 89, phố Mã mây, Hanoi

LỘ LÀ THÂM TẠ

Tôi mắc bệnh Ho đã hơn một năm nay, thuốc nào cũng không khỏi, càng ngày lại càng nặng thêm, nay gặp người bạn mách cho mua thứ thuốc ho « Thanh-phế-chí-khai số 88 » giá mỗi ve 0\$30 của nhà thuốc NAM-THIỀN-ĐƯỜNG, 78, phố Hàng Gai, Hanoi, thuốc ấy chưa được hết các chứng ho, hoặc ho gió, ho khan, ho đờm, ho gà, ho ra máu và ho lao, vàn vàn, tôi liền gửi mua 2 ve về uống thi 10 phần khởi đến 6, 7 phần, tôi lại gửi mua 3 ve nữa thi khỏi hẳn. Tôi lại mách cho nhiều người mua thuốc ấy thi ai nấy đều khỏi cả. Thực rõ là thuốc Thành, thuốc Tiên, không biết lấy gì cảm ơn ông Nam-Thiền-Đường cho xứng được, nên tôi dâng lên báo mấy lời trước là tạ ơn ông sau là mách dùp đồng bào đều biết mà dùng.

TRẦN-ĐẮC-SƯ
Phố Đông-Thị, Hải-Dương

M uốn cho xe pháo nhẹ nhàng,
Mang lại AN-THÁI sửa sang như kín.
Chắc bền già cũng được hời.

Chỉ có hiệu AN-THÁI làm được xe đâng như xe « Verneuil » vì sau khi sở ấy tam bản-hiệu đã mua được các dụng cụ dùng làm xe mà bão-hiệu lại cam đoan là chắc chắn và đẹp hơn, hiện đã có tang chứng, xin mời các ngài lại xem qua sẽ rõ.

Bán đủ đồ phu-tùng xe kéo và chambre,

lốp. Có 28 mẫu vái dùng để lốp mui, đóng

tự và cát housse xe nhà và xe ô-tô.

Nhận lốp mui và cát housse xe ô-tô.

Đóng và chữa các xe nhà, xe hàng,

xe ngựa và xe bò.

AN-THÁI

Số 2. Phố Nguyễn-trọng-Niệp, HANOI
tức là phố giữa Cầu gỗ đi vào ngõ Gia-nger

Cần mua cò tem, cò niêm Đặng-
Đương dùng rồi và còn rã, già tĩnh
phải chêng.

Do nơi M. DUPICHAUD,
Trésor. Phnom-Penh Cambodge.

Những việc chính cần biết trong tuần lễ

TIN TRONG NUỐC

Ông Robin được cử làm Toàn-quyền Đông-dương.

Quan Tổng-trưởng bộ thuộc-địa Pierre Laval đã đệ xin chữ ký quan Thống-lĩnh về đạo chỉ dụ cử ông René Robin làm Toàn-quyền Đông-dương thay ông Toàn-quyền Pasquier tạ thế.

Một bức điện của quan Toàn-quyền Robin.

Quan Toàn-quyền Robin mới gửi sang Đông-dương bức điện tin sau này:

« Tôi có lời chào tất cả các ông, ban trung-thành của xứ Đông-dương. Khi nghĩ đến việc trở lại với các ông, tôi sung sướng không biết ngàn nào và tôi chắc rằng các ông sẽ tận tâm giúp tôi làm cho trọng cái công việc nặng nề mà Chính-phủ Cộng-hòa đã cho tôi cái danh dự được Chính-phủ giao phó ».

Lễ đại hôn của đức Kim thượng

Có tin đức Bảo-ĐẠQ đã trọng làm Hoàng-hậu cô Nguyễn-thị-Hào, lệnh ái ông Nguyễn-văn-Hào, diễn chủ Gò-công (Nam-kỳ).

Cô Nguyễn-thị-Hào là thiếu-nữ tân tiến, có nhan-sắc, hát hay, đàn giỏi, săn bắn thao, lại là một nhà nữ văn-động. Cô đã du học từ thuở nhỏ bên Pháp và đã đậu cử-nhan luật khoa.

Đến 20 Mai này lễ đại hôn sẽ cử hành.

Lý-té-Thâm trốn sang Đông-dương.

Lý-té-Thâm, người gây cuộc cách-mệnh ở Phúc-kien, sau khi thất-bại đã bỏ nước xuất cương.

Mới đây Lý cải nũ-trang trốn xuống tàu Hương-cảng qua Saigon. Vào Cho-lớn mắng bùa, Lý thấy người đồng bang ở đây đối với mình lão-dam, nên đi tuột ra Trung-kỳ. Lý định đến Hanoi rồi theo đường bộ qua Quảng-dông.

Tư thiêu bằng dầu sắng.

Saigon. — Vì hòa-thượng Giác-hoàng gần chợ bà Điềm đã tự thiêu bằng dầu sắng. Lật ngửa một cái chuông nhơn lên,

CUỘC XỔ SỐ C. S. A.

Số trúng 10.00p.	41.949
Số trúng 2.000p.	11.804
Số trúng 1.500p.	19.576
10 số trúng 100p.	
25.475	42.821
08.137	11.162
02.498	09.861
39.615	24.702
38.628	23.427
40 số trúng 50p. 00	
32.077	25.592
30.723	41.403
21.083	22.460
12.256	41.422
35.356	09.739
04.307	20.894
13.086	30.734
43.896	43.152
35.181	41.730
39.544	19.520
60 số trúng 25p. 00	
38.232	35.956
42.570	29.317
34.836	20.814
42.050	09.362
05.182	32.387
44.522	15.533
35.133	12.352
13.087	26.980
28.203	42.188
39.970	41.115
29.625	32.045
16.843	18.590
05.298	30.758
25.665	33.041
20.522	37.521

vì hòa-thượng ngồi vào trong, đồ nứa thùng sắng từ đầu xuống chân, rồi tự lấy lửa đốt.

Một điều lạ là sau khi tịch, xác hòa-thượng vẫn ngồi chắp tay niệm phật như thường. Hòa-thượng di tu từ năm lén 8, năm nay mới 38 tuổi.

Tin làng báo.

Ban thường trực Hội-dồng chính-phủ họp ngày 28.2.34 tại phủ Thủ-đô-xã xét:

1. Bản dự án cho phép ông Nguyễn-văn-Giáp tức Joseph Giáp xuất bản tại Hanoi một tờ báo quốc-ngữ lấy tên là « Nhật-báo ».

2. Bản dự án hủy đạo nghị định ngày 4.3.33 cho phép ông Nguyễn-Trac xuất bản tại Huế một tuần báo quốc-ngữ, lấy tên là « Nám-dân tạp-chí ».

Hai bạn đồng nghiệp ở Pháp qua Đông-dương.

Saigon — Chuyển tàu André Lebon mới qua có trở theo ông Jean Perrigant, trợ bút nhật-báo « Le Matin ». Ông sẽ sang Tàu, Nhật và Tây-lạng để xét thời cục Viễn-dong.

Ông L. Royer, phóng-viên báo « Paris soir », nay mai cũng tới Saigon. Ông định viếng Đế-thiên, Đế-thích rồi trở lại Xiêm, qua Lào, điều tra sự sinh-hoạt của dân bản xứ, xong qua Huế rồi mới trở về Saigon để về Pháp.

Thi lấy bằng Cao-dẳng tiểu-học sur-phạm.

Đến 17.5.34 này sẽ mở kỳ thi lấy bằng Cao-dẳng tiểu-học sur-phạm cho các nam, nữ giáo-học-hạng-tám.

Hạng rộng đơn tại nhà Học-chinh Bắc-kỳ đến 1.5.34.

Một hội giúp hạng tri-thức thất-nghệp.

Một hội giúp hạng tri-thức thất-nghệp sắp thành lập ở Vinh, do các quan chức trong tỉnh bảo trợ, mục-dịch là giúp thiếu-niên trong tỉnh chưa có công việc

Khoản phụ-cấp bái chức eung bị trừ 10%.

Theo một tờ thông-tư của quan-phó Toàn-quyền Graffeuil thì khoản phụ-cấp cho những nhân-viên bị bái chức từ nay cũng phải trừ 10 phần 100.

Chợ phiên.

Một cuộc chợ phiên rất long-trọng để giúp Hội trù-benh-lao (đứng đầu có các quan: Chánh-văn-phòng phủ Toàn-quyền Graffeuil, Thống-soái Verdier, Thống-sứ Tholance) sẽ tổ-chức tại Hội chợ Hanoi những ngày 14 và 15 Avril này.

Xin các nhà tư-thiện đến dự chợ phiên cho đồng, trước là mua vui, sau là làm được một việc công ích.

TIN THỂ THAO

Bóng tròn.

Tại Haiphong hôm thứ bảy 3.3.34: Entente J.T. — Olympique đã hạ Equipe Folkestone 3-1.

Tại Hanoi hôm chủ-nhật 4.3.34: Hội tuyển Pháp — không có đấu thủ nào ở 9e R.I.C. — hạ Equipe Folkestone 2-0 G.M.R. hạ Lance 10-1.

Cuộc chạy thi trên cánh đồng.

Kết quả cuộc chạy thi trên cánh đồng bùa chủ-nhật 4.3 theo thứ tự như sau: Trần-văn-Dâi (chạy hết 24 phút 42 giây) Ali Ben-Salah Nguyễn-công-Uyễn Đoàn-trọng-Lực Lê-văn-Thược

TIN TRUNG-HOA

Trần-minh-Khu sang Nga.

Nam-kinh — Sau khi thất-bại ở Phúc-kien, T.M.Khu chạy ra Hương-cảng, định rẽ sang Nga khảo sát và trú cách ở lầu tại Nga.

T. H. Lương đã nhận chức Tiêu-phí phó-tư-lệnh.

T. H. Lương đã nhận chức Tiêu-phí phó-tư-lệnh ba tỉnh: Ha-nam, Hà-bắc, An-huy. Bộ phó-tư-lệnh sẽ đặt ở Hán-khẩu.

Nhật trả lại các cửa ải Trường-thành.

Ngày 10.2 vừa rồi, Nhật đã trả lại Trung-hoa Son-hả-quan và hẹn cuối Février trả lại Cố-bắc-khẩu. Còn các cửa Hỉ-phong, Giói-lĩnh cũng lần-lần trao trả.

TIN ẤN-ĐỘ

20.000 thợ bái công.

Bombay 12.2 — 20.000 thợ dệt ở Singapore trả bái công. Các chủ sở tuyên bố đóng cửa nhà máy. Người ta lo việc này sẽ gây ra nhiều việc bối rối. Vì vậy, chính-phủ trước khi thiết quân-luật, đã tuyên bố cấm các cuộc biểu-tinh ở các đường phố

PALACE

Le Meilleur Spectacle de Hanoi TUẦN LỄ NÀY CHIẾU TÍCH:

IL ETAIT UNE FOIS

do ba tài tử trữ danh: Gaby Morlay, André Luguet, Jean Max sắm vai chính. Một cuốn phim rất hay, rất cảm-động, tả chuyện một cô gái xấu-xí lại tàn-tật khiến ai trông thấy cũng ghê-t Además mà phải chán-xa. Trọng người lại ngầm-dễn-ta, thấy các cô khác cũng như mình vì hơn dưới cái sắc mà được người yêu-thương, nũng-núi như hạt ngọc, cái hạnh phúc đó có đã không được hưởng mà lại bị người đời ruồng-rã, cô nghĩ-tử-thân, cô giận-xã-hội rồi...

Muốn biết rõ xin mời các ngài mau-mau lại xem kẻo hết...

OLYMPIA

Từ thứ sáu 9 đến thứ năm 15 Mars 1934 Chiếu-tich:

LE MIRACLE DES LOUPS

Một bộ phim lịch sử đóng rất công-phu, tóm-kém, ý-phục đều theo lối cổ; các vai-trò toàn là những tay lão-luyện nên đã-tả được như-lời vai-mình sắm. Chuyện hay suốt từ đầu đến cuô, nào cảnh-trận-mạc, hay nhất là lúc nàng Jeanne bị giặc-duỗi đến sau lưng sắp bị bắt thì may-dẫu có một đòn cho sói đến cứu mà căn-cho quan-giác phải chạy tán-loan...

Hội Vạn-Quốc Tiết-Kiệm

Hội tư-dưới quyền kiểm-đuỵet của nhà nước về cách tính toán để góp tiền cho thành-vốn ở bên Pháp, và bên Algérie và ở dưới quyền kiểm-soát của phủ Toàn-quyền Đông-Pháp

HỘ NẮC DANH CỦA NGƯỜI PHÁP ĐỀ GIÚP CHO SỰ CẦN KIỀM VỐN CỦA HỘI LÀ: 1.000.000 lượng bạc Thương-Hải và 8.000.000 phat-lang đồng cả-rồi.

HỘI CHÁHH Ở THƯỢNG-HẢI: 7, Edouard VII.

PHÒNG VIỆC TẠI PARIS: 85, phô Saint Lazarre

CHÁNH TỔNG CỤC CỐI ĐỒNG PHÁP: 26 đường Chaigneau, Saigon

PHÓ TỔNG CỤC: 53, Đại-lộ Francis Garnier Hanoi

và : 94, đường Galliéni, Pnompenh

KỶ XỔ-SỐ PHÁP HOÀN NGUYÊN VỐN TIẾT-KIỀM

Ngày 2 Fevrier 1934

KIỀU SỐ 2 — HẠNG BỘ SỐ 278 ĐÃ XỔ TRÚNG

Hạng bô-nâg có 8 phiếu trúng ra là:

Phiếu số 5571 — Ông Tan-buon-Trong	ở Siemreap được lĩnh ra	\$ 100
— 2941 — Bà Nguyễn-thị-Yen buon	bán ở Thiên-dục, Phan-thiết	100
— 10035 — Ông Nguyễn-văn-Ngan,	khán-hô ở Sóc-trung, Biên-hòa	100
— 14714 — Ông Vũ-dinh-Chi	44, đường Sadi Carnot Hai-phong	500
— 6162 — Ông Lê-văn-Meo	Indochine Film's Cinéma, Saigon	250
— 12899 — Ông Nguyễn-văn-Co	Giao-học ở An-binh Cao-Lãnh	250
— 0248 — Ông Vũ-Quynh	ở Sở Tài-chinh Hanoi	250
— 8669 — Ông Nguyễn-văn-Đắc	Chef du 4ème quartier Phú-thọ	250

KỶ XỔ-SỐ PHÁP HOÀN NGUYÊN VỐN PHIẾU TIẾT-KIỀM

KIỀU SỐ 3 — HẠNG BỘ SỐ 861 — ĐÃ XỔ TRÚNG — CÓ 1 PHIẾU:

Phiếu số 866 — Ông Phạm-kim-Khánh ở số 10,

phô Jules Morel, Hai-phong được lĩnh ra \$ 500

KỶ XỔ-SỐ CHIA TIỀN LÌ HÀNG PHIẾU TIẾT-KIỀM SỐ 3

SỐ TIỀN CHIA LÀ: 505 \$ 50

Chia cho bốn phiếu sau này:

Phiếu số 894 — Ông Phan-tu-Dai dit Đức-Thịnh,	buôn bán ở Hà-Tĩnh được	\$ 125,37
— 396 — Ông Bình-ho-Vân	Giáo-học ở Sa-lang, Hà-Lĩnh được	126,37
— 400 — Bà Nguyễn-thi-Hanh, ở nhà ông	Nguyễn-văn-Thuân ở số	126,37
— 472 — Ông Amio Etienne	Võ-Tuyên-Paradan, Phan-Rang được	126,37
	số 58, đường Rousseau, Saigon được	126,37

Nhớ-dẫn: Kỷ xổ-số

TRUYỆN KHOA HỌC VỚI LÝ TOÉT

LÝ TOÉT SUÝT BI DU XUÂN

Hãy mình ngồi trầm ngâm, lý Toét cũng thôi nói, với lấy cái điều hút thẳng một hơi, rồi vừa phun khói ra bên cạnh mép, vừa gật gù:

— Tuy thế cũng còn thú. Đè tiễn ông vải xong, tôi cho cả mè-dĩ nó chạy theo cho vui.... À, mà chạy với chợt thế nào, ông phải dặn tôi trước mới được, chứ lại như truyện lên Hanoi vừa rồi, để thiên hạ họ trên ghẹo chẳng bõ.

— Cụ lo xa quá. Nay nhé: trước hết cụ lên Hanoi.

— Chết! Lại Hanoi!

— Thì có vào tỉnh đâu mà ngại. Tôi nói, cụ lần ngày vào sớm chỉ em....

— Chỉ nguy! chí nguy! không được rồi. Mè-dĩ nó cũng di cơ mà.

— Chứ sao! cụ chỉ đứng ngoài cửa thôi, đứng nghe lỏm chỉ em hát chơi. Hết vừa hát xong một câu nào mà cụ cho là thú vị nhất thì cụ chạy vùnghay đi, cứ một mạch thẳng đường mà chạy, cố đuổi cho được câu hát ấy mà nghe lại xem.

— Bao Công sai đuổi gió đã đánh, chứ ông bảo đuổi tiếng hát thì biết nó chạy dǎng mò tè nào mà đuổi?

— Gió thôi có luồng, còn tiếng hát hay bất cứ tiếng gì, chạy vùng khắp chung quanh như lớp sóng nước, như ta ném hòn gạch xuống hồ vậy. Chẳng cần xem lịch, cụ cứ chạy bừa về hướng nào cũng bắt gặp được, miễn là phải chạy nhanh hơn nó và cứ thẳng đường mà đuổi. Lúc chạy, cụ nhở lảng tai nghe. Thế nào cụ cũng thấy những câu tuy chẳng giống hẳn, nhưng cũng tựa tựa như câu sau này:

— i i i chi i á ca, ét i i bi a-ura ur
chur ó ó ná ý ý ngá i ó ó mo ét é á á
ý ý ná tu ét é é á á ý ý ú u tu, ống è ô
hô ống ô ô hô.

Nghĩa là toàn những câu chẳng có âm điệu, chẳng có nghĩa lý gì, ấm á ấm ú, ú ú, ú ú như tiếng người bị mاء, tiếng tây đèn chẳng ra tiếng tây đèn, tiếng tây trắng chẳng ra tiếng tây trắng, mà đến lũ mán mọi ở trong rừng châu Phi, châu Úc có nghe thấy cũng phải ngần người ra, đấy chính là những tiếng cụ vừa nghe lỏm ngoài cửa chỉ em đó, những tiếng nó làm cho bao nhiêu lòng khách chơi xuân té tái. Nó là câu: *Hồng hồng, tuyết tuyết*, mới ngày nào chưa biết cái chỉ đó.

— Ô hay! chẳng có nhẽ, người nói tiếng Annam mà người nghe lại hóa ra tiếng nước chim chi chim chich, thì vô lý quá!

— Thế mà có lý đấy. Cụ quên rằng cụ đuổi theo sau tiếng hát rồi à. Nếu gấp, tất nhiên cụ phải nghe thấy cái âm cuối cùng cả chừ, rồi sau mới lần lần nghe được những âm trên chừ. Như dáng lẽ *Công liu*, ú liu công sê, tất nhiên cụ phải nghe ra là sê công liu ú, liu công phải không?

— Phải rồi. Phải.

— Nếu cụ muốn nghe thuận tai, một là thuê các cô ấy hát bằng cái tiếng không phải mán, không phải mường kia, hai là cụ cố vượt lên đến tiếng trên cùng rồi đứng lại cho làn sóng tiếng thứ tự đậm vào tai.

— Hừ! chẳng ngờ mình chỉ đi nhanh hơn thiên hạ, mà đã thấy cái túc cười rồi.... Được, được, từ rày mè-dĩ nó day nghiến tao ý á, tao chỉ chạy một mạch chơi cũng đủ tiêu sầu rồi.

— Lại thí dụ câu *hồng hồng, tuyết tuyết*... trên kia, cụ vượt lên tiếng trên rồi, cụ chạy lộn lại càng nhanh bao nhiêu thì câu hát đó nghe ra có giọng như gắt, như gồng, như đay nghiến, như quát tháo, chẳng còn gì là êm-ái nữa. Nếu cụ không chạy trở lại, mà từ từ đi chậm một tí, cái giọng kia sẽ lại là cái giọng của một cô ái tiếng vịt đực đang ốm lử mà gượng tiếc cái xuân vậy.

Cụ còn có thể có thấy nhiều cái điện đáo hơn nữa. Chẳng nói đâu xa, cứ như ngay bây giờ, cụ đứng dậy chạy đuổi cái ánh sáng vừa qua, cụ sẽ thấy hai ta đang lắp bắp truyện trò, rồi hai ta cùng đứng lên, đi rặt lùi ra cửa, đầy những sắc pháo sì. Rồi cụ thấy tay cụ giơ lên, cái mầu giấy buộc pháo dang nằm dưới đất kia bỗng quắn quại lật - mình nhảy tốt lên tay cụ.

Rồi bao nhiêu sác pháo cũng đều ngoi nhảy dính vào mầu giấy tự tết thành tràng, càng ngày càng dài. Trong khi ấy, khói tỏa trên không, lửa tung tóe khắp từ phía, đều như rủ nhau chui lẩn vào đầu tràng pháo. Rồi cụ sẽ thấy tay phải cụ giơ lên. Đồng thời cái bao riêm dang nằm góc vách kia, nhảy lộn vài vòng, rồi phi thân vụt đậm bồ theo que riêm. Que riêm bật lửa lên. Cụ chàm pháo, thế là khói tắt, cụ lấy que riêm dang cỏ lửa sát vào bao. Lửa riêm cũng tắt nốt. Cụ bỏ riêm vào bao, bao vào túi, rồi vừa hạ tràng pháo dài xuống vừa lùi dần vào nhà. Trong khi ấy tôi cũng lùi, lén đường cái quan, lùi mãi tận về nhà tôi. Trên đường xe cộ, người, ngựa, nhất thiết đều rật lùi hết....

— Cảnh ngược, cảnh ngược, phải rồi, nghe nó vô lý mà hóa ra rất có lý.

— Chính thế. Nếu cụ cứ chạy nhanh hơn ánh sáng mãi, cụ sẽ thấy bộ râu kia nó như lùi dần vào da thịt, cho tới khi chuitot đi đâu mất. Cụ trả lại cụ cưới vợ. Cụ nhỏ đi mãi. Cụ cắp sách đến nhà thầy học, cụ chập chững tập đi, cụ đang há hoây bò, rồi cụ chui tot vào bụng mẹ.....

— À này, ông ạ, thế để tôi cho cả thằng cu nhón, thằng cu bé, lanh thằng cu tỳ, cu ty, cu ty nhà tôi nó đi theo. Tôi sẽ giảng cho nó nghe cái đời chặt

vật của tôi thừa xưa, cái công phu mang nặng đẻ đau và dày giỗ chúng nó, tưởng cũng là một việc hay đấy nhỉ ông nhỉ?

— Nên lắm... Trong khi thiên hạ đang mê mải về giọng hát tiếng đàn, quân bài lá bạc, cụ sẽ lại thấy mình cùng sống với những đấng anh hùng hào kiệt, những bậc chí sĩ cao nhàn nước nhà trong trăm nghìn năm về trước. Cụ sẽ thấy rõ ràng cái đời của các vị ấy, rõ rệt hơn là trong sử sách, rồi chẳng cần phải hỏi trời, chẳng cần phải hỏi ai, cái tuổi xuân kia cốt để làm gì, cụ sẽ tự khắc biết.

Thôi, những điều sẽ trông thấy của cụ còn nhiều chẳng biết đâu nói trước được. Cụ cứ đi đi, đi so sánh cái tuổi xuân ta với tuổi xuân người, cái tuổi xuân ngày nay với tuổi xuân ngày trước, rồi về bão lại tôi, bão lại anh em nhà, lập một cái công đáng quý hơn cái mầu triện khi trước.

— Ấy chết! chẳng dám.

— Tôi nói thật đấy.

— Nhưng nói truyện với anh em, họ lại cứ cười mình là lý Toét thì làm thế nào?

— Họ không nghe, đã có tôi nghe, lo gì.

— Ủ, thế chạy nhanh như thế nào? Bằng anh kéo xe cút-kít nhé.

— Chưa được.

— Nếu thế, mè-dĩ nhà tôi không chạy được rồi: « dàn bà yếu chân mềm tay » ông ạ. Thế chạy nhanh hơn một tí nữa, có được không, hổ ông?

— Nhanh hơn nhiều: nhanh hơn xe hỏa, nhanh hơn ô-tô, nhanh hơn tầu bay, phải nhanh đến nỗi muốn đến đâu đã đến đó rồi mới được. Không những thế, lại còn có con mắt sáng nữa.

— Mắt tôi cũng sáng lắm, nhưng chỉ hơi toét tí thôi.

— Toét hay không chẳng cần, chỉ cần mắt muôn nhìn xa đến đâu cũng thấy là được rồi, nghĩa là cặp kèm nhất cũng phải sáng bằng triệu triệu cái ống đòn hạng tốt nhất.

— Thế thì hỏng, chạy như thế, trông như thế thì ai làm thế quái nào được.

— Các nhà khoa học bảo xác thịt ta nó hèn lắm, chỉ có linh hồn ta là nhanh như vậy, sáng như vậy được thôi. Vậy chỉ có linh hồn làm nổi việc tôi vừa bảo ông, nghĩa là chỉ có việc « chết » là biết ngay. Ấy thế mà chẳng có ai giám thử đấy.

— Hắn chứ ly, đến mắt cái ngòi lý trưởng, mình còn tiếc đất ruột, nữa là cái xuân xanh! Chẳng ai chơi dai!

Chàng thứ XIII

GIA NG - MAI

Chóng tuyệt nọc!!

Lò toét, nồi hạch, dát thịt, sot, minh mây
mần tít bắt cứ năng nhẹ v. v...

Dùng 1, 2, 3 lợ, giá 0\$70 1 lợ khỏi rút ngay.
Bán ở BÌNH-HƯNG, 89, Phố Mã mây, Hanoi



Cậu con trai trẻ thế mà mang lấy cái nghiên hút vào mình, tôi rất lấy làm hổ thẹn với chị em!

Đây thứ THUỐC CAI này chỉ một chai giá 2\$50 trong 10 ngày là cậu có thể bỏ được, cậu còn chờ gì mà không uống đi?

MUA TẠI:
PHÚ - ĐỨC - DƯỢC - PHÒNG
209, phố Khách - Nam-dịnh



Tết năm nay các ngài dùng giày gì?

GIẤY KIM - THỜI

Marque, dessin et modèle déposés

Kiểu rất đẹp, mủ láng hoa-kỳ rất tốt, có cao-xu đen, đúc ở bên Pháp, dì bên gập bốn lăn để da hay để crêpe, không chực và toet ra như để crêpe, trông đẹp và nhẹ như để da, dì mưa không ngấm nước.

Giá rất hạ. Bán buôn và bán lẻ.

VĂN - TOÀN

HANOI — 95, Phố hàng Đào — HANOI

THÊM MỘT HẠN NỮA

Trước đã định đến 31 Janvier này thì
mỗi bậc nhận cầu đổi dự thi. Nay xét ra
hạn ấy quá ngắn, nên Trà-hoa nữ-sỹ đã
thương-lượng cùng chủ nhân, già hạn
đến đầu xuân năm Giáp-Trất nghĩa là vào
cuối tháng Mars 1934, để các nam - nữ
văn sỹ, sau khi vui thú.

« Thịt mõi đưa hành cếu đổi đỏ. »

Nên cao pháo rồ bánh chưng xanh»,
có đủ thì giờ hưởng ứng, trước là thường
xuân sau là khôi phục lồng nhà cheo giải
khuyển lèi làng văn.

« Nữ tú nam thanh ai chảng
biết ăn Bắc, mặc Kinh chụp
hình Hương-Ký? »

TRÀ-HOA NỮ-SỸ
Bà, Phố hàng Trống, Hanoi, lal cao



Tuyệt ở đâu?

Trong sách Mùa xuân của Nhật-Nam thư quán bài « Hãy còn xuân »
của Sáu-Hạc :

Gió thu hiu hắt, tuyêt chợp sụt sủi.

Không biết Sáu-Hạc là người Việt-Nam hay là dân Ét-ki-mô (Esquimaux)
mà được thấy tuyết chợp ? Dẫu
cho Sáu-Hạc là dân Ét-ki-mô, trông
thấy tuyết, cũng không thể nói là
tuyêt sụt sủi được, họa chặng là ông
Sáu-Hạc mới có thể sụt sủi.

sống lâu, sống mãi mãi...như những
người đi tu chặng bạn.

Một hay hai?

Ban Trẻ ngày 10-2-2-34, trong bài
« Bước đường đời của Bạn-Trẻ » :

Trong khi tiến, chúng ta gấp cái súc
mạnh nó giằng co chúng ta. Một cái
đem chúng ta đi, một cái kéo chúng ta
lại...

Có một cái súc mạnh mà lại có thể
một cái lôi đi, một cái lôi lại ? Hay là
cái súc mạnh đó có hai tay ?

Trong bát chè nhả.

Trong Phong-Hóa số 86 ở bức tranh
« Chú Khò », có vẽ cái đùi heo, mà ở lời
chú thích lại xếp chữ đầu heo.

Họa-sĩ Lemur vẽ cái đùi heo thật
giống cái đùi heo lăm, không biết ông
nào ở nhà in lại mập mờ trông cái đùi
heo hóa ra cái đầu heo được. Hay ông
này lúc nào cũng mơ ước cái ngói thủ
chỉ ở làng nên trí nghĩ cứ quanh quần
ở cái đầu heo hoài. Hay là ông này
hứng trác ánh văn ngược chơi : d-à-u
dầu huyền đùi. Hai dằng đều có lẽ cả,
nhưng mà nhầm thì hẳn là nhầm to.

Nhát dao cạo
Hàn dài... dài

THẦN HỘ PHỐI

Là một thứ thuốc của mấy ông thầy
thuốc có danh tiếng mới phát-minh ra
chuyên-trị hết thảy các chứng bệnh phổi
đau phổi, rát phổi, tức ngực, đau ngực
ho đậm, ho khan, ho ra huyết, ho lår
thành lao, mất tiếng, ngứa cổ, đau cổ
nóng trong cổ, suyễn thở, vân vân.

Đàn ông, đàn bà, già, trẻ đều dùng
được cả, có nhiều giấy của các thầy
thuốc chứng nhận là một món thuốc trị
phổi rất hay, và các nhà dùng thấy hiệu
nghiem khen ngợi.

Giá mỗi lọ 1 \$ 00, mỗi tá 10 \$ 00

Hồi tại : M. Nguyễn-xuân-Dương, viên
thuốc Lạc-Long số 1 hàng Ngang Hanoi

DÔNG-CHU LIÊT-QUỐC

NGUYỄN-ĐÔ-MỤC dịch thuật
Toàn bộ ba quyền
Một nghìn rưỡi trang

Giá bán mỗi quyền 1 \$ 00
Toàn bộ ba quyền 2. 70
Cuộc gởi một quyền 0. 25
Cuộc gởi ba quyền 0. 52

Ai gởi tiền mua từ nay đến 31 Mars 1934
sẽ được giảm giá 10%.

HỎI TẠI :

Nhà in TRUNG - BẮC TÂN - VĂN
HANOI — 61-63 Rue du Coton — HANOI

CHÉN RƯỢU ĐẦU XUÂN

Trong sách « Ngũ ngôn-thư » có câu
« Thu âm hoang hoa tửu » đây là một câu
thơ chỉ thiết hợp cho bên Trung-quốc về
mùa thu thôi, các bạn lưu linh Nam việt,
trong buổi tan xuân này, những khi cùng
ban hiền, chén chú, chén anh, chén tôi,
chén bác, nên nhớ đến rượu

« HỒNG-QUÝ-HƯƠNG »

1 — Mai quế lộ 2 — Sứ quốc công.
3 — Ngũ da bì 4 — Kim quất tửu.

Là những thứ rượu rất thích hợp cho
ta, vì vừa ngọt, thơm, lành, bổ, rẻ tiền,
nhập trong nước, sỉ, nông, công, thường
dùng đều có lợi cho tinh thần và sức
khoẻ. Đầu năm, thường xuân làng rượu
« HỒNG-QUÝ-HƯƠNG » rồi ngâm câu
« Rượu ngọt lại có bạn hiền » thì còn gi
hơn nữa ?

Tổng cục phát hành
Monsieur A - HONG
76, Hàng Bông, Hanoi

Vì có tình?

Cũng trong bài ấy :

Con người ta vì có tình mà không
được cùng với trời cùng thọ.

À, ra nếu không có tình, người ta sẽ
cùng với trời, cùng thọ, người ta sẽ

Có áo hay không?

Cũng trong bài ấy :

Cái y phục mà người ta sắm cho ông
Táo chỉ có áo với mũ thôi ư ? Vậy thi
năm nay, không những ông Táo không
có quần như mọi năm, mà đến cả quần
cả áo ông đều không có tuổi.

Minh-Tước đã nói : người ta sắm
cho ông Táo áo với mũ, lại quên phắt
ngay đi mà than thản ông Táo không
có cả quần cả áo. Cô khéo tưởng tượng
thật.

— Người thì đâu ? mà ngựa ở đây.

KIỀU NHÀ LỐI TỐI TÂN

Về kiều nhà theo luật vệ-sinh thành-phố Hanoi trong 16 năm nay.
Bản-sở đã vẽ được 225 cái kiều nhà đã làm tại Hanoi và các tỉnh,
và trước kia các ngài dự định làm nhà, xin kính mời các ngài
lại Bản-sở xem dù 225 cái kiều đã vẽ ấy thì các ngài sẽ được
vừa ; và sẽ có ngôi nhà sinh đẹp hơn hết. — Tính giá rất bạ bè
tại các ngài có lòng tin yêu nghề vẽ của Bản-sở trong 16 năm nay.

NHUẬN - ỐC

168, Rue Lê-Lợi — HANOI (Gần trường Thể-dục)

TOUT POUR ARCHITECTURE



BÁC-SỸ ĐẶNG-VŨ-LẠC — Y-SỸ LÊ-TOÀN

CHUYÊN-MÔN CHỮA MẮT

PHÒNG KHÁM BỆNH VÀ CHỮA MẮT

48, phố Phủ-Doãn (Richaud) — Tel.: 586

Sáng từ 9 giờ đến 12 giờ

Chiều từ 3 giờ đến 6 giờ

BỆNH-VIỆN VÀ HỘ-SINH-VIỆN

40-42, phố hàng Bãy (Duvillier) — Tel.: 585

BỆNH-VIỆN. — Có Bác-sỹ Đặng-vŨ-LẠC

và Y-sỹ Lê-Toàn ở luôn bệnh-viện

trong nom cần-thận

VÔI PHÚ-LÝ

VỪA TRẮNG !

VỪA QUÁN !

VỪA RẺ !

Có giấy chứng chỉ phòng thí-nghiệm

Hiệu VĨNH - LỢI

Hanoi, 119, Sinh Tử, 119, Hanoi

LÒ VÔI Ở NAM CÔNG PHÚ-LÝ

LẠI MỚI MỎ

NHÀ HỘ-SINH PHỦ

93, hàng Đồng (Cuivre prolongée)

Téléphone: 653

BUÔN ÁO CÚ-CHUNG
VỪA ĐƯỢC NHIỀU LÃI
VỪA ĐƯỢC TIẾNG
LÀ BUÔN HÀNG TỐT

HIỆU DỆT
CÚ-CHUNG
100, Rue du Coton, Hanoi



BÁN TẠI NHÀ ĐÓNG ĐÓ GỖ CÁC KIỀU TÂN THỜI

PHUC - LONG

(TỨC LÀ NHÀ PHÚC-THÀNH CŨ)
43, Phố Hàng Dậu, Hanoi — Tel. 251

Chỉ có: 3 \$ 50
mà có thể làm
cho trẻ con
được mạnh mẽ,
chân tay cứng
cáp, tinh thần
sảng khái từ là
mua một cái xe
AUTOFORT
(là một thứ đồ
choi thể thao).



MUA BUÔN TỪ 10 CÁI TRỞ LÊN CÓ GIÁ RIÊNG

MỘT TIN MÙNG CHO NỮ HỌC-SINH HÀ-THÀNH

Đến mồng 10 tháng giêng ta, tại trường Hoài-Bức sau nhà in
Trung-Bắc sẽ mở:

- 1.) Đủ ban so-dâng tiễn học.
- 2.) Lớp luyện học-trò thi so-dâng về kỳ thi tháng Juin 1934.
- 3.) Lớp luyện tập Pháp-văn và to-in-pháp.

ĐỒ-HỮU-HIẾU
TAILLEUR DIPLOMÉ DE L'ÉCOLE INTERNATIONALE DE COUPE DE PARIS
N° 41, Rue du Chanvre — HANOI
Coupe et façon impeccable et soignée adaptée à toutes
anatomies. Aucune augmentation sur les prix courants.

GECKO

LA MEILLEURE DES PEINTURES

BÁN KHẮP CỘI ĐÔNG-PHÁP
MUA BUÔN XIN HỎI TẠI:

Hanoï: 53, Rue de la Citadelle
Saigon: 29, Rue Sabourain
Phnom Penh: 4, Rue Chier

VIỄN-DÔNG TÔN-TÍCH HỘI

HỘI TÙ BẢN SEQUANAISE THÀNH BA-LÈ LẬP NÊN

Công-ty vò danh hùn vốn 4.000.000 phat-lăng
một phần tư đã góp rồi

Hội đặt dưới quyền kiểm-soát của Chính-phủ Toàn-quyền Đông-Pháp
Bản-hạ Hanoi số 419

Tổng-cục ở Hanoi — 32, phố Paul Bert — Giấy nói số 892
Sở Quản-ly ở Saigon — 68, Bd. Charner — Giấy nói số 1099

GIÚP NGƯỜI ĐỀ DÀNH TIỀN

BẢNG XỔ SỐ HOÀN TIỀN THÁNG FÉVRIER 1934

Mở ngày thứ ba 27 Février 1934 ở sở Tổng-Cục tai Hanoi do ông Long, Quản-ly hội chủ tọa, ông Vircondelet và ông Nguyễn-văn-Bảng
dự tọa, cùng trước mặt quan Kiểm-Duyệt các hội tư-bản Trung-Bắc
lưỡng kỵ của Chính-phủ.

XỔ SỐ	SỐ PHIẾU ĐÃ TRÚNG	TÊN HỌ NGƯỜI CÓ PHIẾU TRÚNG
Lần mở trước trúng: 5.000\$	2.021	Phiếu này không hoàn lại, vì tiền tháng chưa đóng
	463	Mme Trần-thị-Hiệp, N° 101, Quai Belgique, Saigon Trúng lĩnh về 1.000 \$
	3.463	M. Nguyễn-văn-Lam, Chanfeur, N° 254, Rue Paul Blanchy, Saigon Trúng lĩnh về 1000 \$
Lần mở thứ hai trúng: 1.000 \$	6.463 ^A	M. Nguyễn-văn-Trương, N° 122, Ruelle d'Arras, Saigon Trúng lĩnh về 500 \$
	6.463 ^B	M. Nguyễn-duy-Hoan, N° 13, Rue de la Chaux, Hanoi Trúng lĩnh về 500 \$
	1.764 ^A	Mme Vũ-thị-Nghĩa, Rue Bourret, Hanoi Được lĩnh phiếu miễn trừ 502\$, có thể bán lại ngay lấy 257 \$
Lần mở thứ ba khỏi phai đóng tiền	1.764 ^B	Phiếu này chưa đóng tiền tháng không được miễn trừ.
	4.764	Mlle Jeanne Mogenet, N° 13, Rue Jeanne Duclos, Saigon Được lĩnh phiếu miễn trừ 1.000 \$ có thể bán lại ngay lấy 508 \$.

Kỳ mở số sau định vào ngày thứ sáu 30 Mars 1934, hồi 8 giờ
sáng tại sở Quản-ly ở Saigon số 68, Boulevard Charner, Saigon
Món tiền hoàn về cuộc xổ số to nhất kỳ tháng Mars 1934
định là 5.000 \$.



BÁI LY BỘC QUYỀN RONDON & CO LTD 18, 89 SƠNG KHANH HANOI

Nếu khi ngứa mắt, hay mắt đỏ, mà giờ lấy hai giọt thuốc đau mắt **COLLYRE JAUNE** của bác-sí CAZAUX vào mắt, như hình
theo đây thì tự khắc tránh khỏi được bệnh đau mắt



Nhà nào cũng cần phải trữ sẵn một lọ thuốc đau
mắt **COLLYRE JAUNE** của bác-sí CAZAUX

Chó mua làm những thứ thuốc giả hiệu, chẳng ăn thua gì,
lại nguy hiểm nurga.



Thuốc đau mắt

COLLYRE JAUNE

của bác-sí CAZAUX

có bán ở các hiệu bào-chế lớn, và ở hiệu

CHASSAGNE

59, Rue Paul - Berl, HANOI

BROUSMICHE

36, Boulevard Paul-Bert, HAIPHONG