

# PHONG HOA

RA NGÀY THỨ SAU



DIRECTEUR POLITIQUE  
NGUYỄN XUÂN MAI

DIRECTEUR NGUYỄN TUƠNG TÂM

ADMINISTRATEUR  
PHẠM HUU NINH



## BỐT MÀ LA MỘT SỰ GIẢ DỐI

**G**IA dối từ người đặt ra cho  
chỉ người làm theo.

Ngày xưa, người ta có tục chôn hoặc đốt người sống cùng với người chết. Một ông vua thặng hạ, thì thế nào cũng phải chôn theo vua nào hoang hậu, nào cung tàn, thì nữ dề xuống âm phủ hầu hạ ngài. Nam sử chép truyện công chúa Huyền-Chân suýt bị đốt theo vua Chế-Mân. Đó là một tang chứng của cái tục táng khốc kia. Mà chẳng nói đâu xa, gần đây, một ông tướng Nhật tự mổ bụng chết theo vua Minh-trị để hộ vệ ngự giá xuống suối vàng, có lẽ sự đó cũng là một di tích của cái tục chôn, đốt người sống.

Trong bọn bình dân đời xưa (Tàu hay ta cũng vậy) cái tục giả mạo ấy đã giết hại biết bao người vô tội. . . .

Rồi một ông thánh ra đời. Ông thánh ấy hẳn là một ông vua có oai quyền mà lại khôn ngoan. Ông biết rằng chôn, đốt người sống là không hợp nhân đạo. Nhưng ông lại sợ, nếu bỏ ngay một tục đã thành một sự thờ kinh thiêng liêng của dân gian đi thì khó tránh được cuộc rầy loạn xuân ngọc của bọn chỉ biết bo bo lòng cũ (bọn ấy, than ôi, bao giờ giờ cũng đông, dù ở đời Nghiêu-Thuấn hay ở thế kỷ thứ hai mươi này)

Ông liền nghĩ đến một sự lừa dối: làm hình-nhân để thế mạng cho người sống. Hình-nhân ấy, trước còn bằng gỗ (như tượng, như vì bày thờ). Sau muốn được giản dị hơn, người ta đời làm bằng nửa phát giấy.

Thế là đồ mã ra đời. Các đồ dùng thường nhật như khay chén, bát đĩa, cho đến cả ô-lô và đèn thuốc r hiện, là người sau thêm cho được long trọng đó thôi.

Người đặt ra cái tục giả dối kia chỉ làm theo một ý nghĩ có nhân đạo. Đối với dân đời thái

(Xem tiếp trang 2)

## Ngọn gió biết thưởng thức



# NGÀY NAY

TẬP BÁO THỨ HAI CỦA  
TỰ LỰC VĂN ĐOÀN





Xã Xé — Thời óng... dù ng kể truyện mà nưc đề tôi sợ đượg ngược cá tóc gãy lên.



### Lại mỹ nhân gà

Bạn văn-sĩ thợ ngôi của báo Loa thấy Tư-Ly chế cái lối quảng cáo rở tiền của mấy có a... mỹ nhân gà của họ, họ tức tối đến sùi cả bọt mệp ra.

Loa số 29, họ chẳng tìm được cách gì khác là báo Tư-Ly dòm dò mặt mũi của lũ mỹ nữ của họ, mới biết mặt lũ này mồm rộng, cầm lẹm (còn răng vầu thì bịa). Có lẽ vì muốn phò hai hàm răng không vầu, nên có a mỹ miều hình in ở ngoài bia báo Loa mở rộng mồm ra cười tình cho thiên hạ biết. Thật là một cuộc chung bầy họ rằng có giá trị.

Họ nào Tư-Ly dòm dò lấy làm đắc sách lắm. Họ làm Tư-Ly lại nhớ đến nhà văn-sĩ Tristan Bernard. Có một mỹ nhân — không đến nỗi mỹ miều như mỹ nhân gà — thấy vầu sĩ có bộ râu đẹp, lại gặp nói :

— Phiền tiên sinh cho tôi vuốt bộ râu dài của tiên sinh một chút...

Tristan Bernard cười, đáp :

— Xin vâng, nhưng, có đi, có lại... Có mỹ nhân then đổ cả đến... kẻ tóc.

Còn lũ mỹ nhân Loa, có nhìn rõ mặt họ, họ cũng chẳng then, họ lóa lóa quá mất rồi.

Nhưng thôi, cũng nên để bọn văn-sĩ thợ ngôi báo Loa sống về miền ấy với chứ.

### Đào mỏ

Bạn văn-sĩ thợ ngôi ấy lại vụ cho Tư-Ly bởi xấu đời tư của ông Đặng-phúc-Thông đi đào mỏ, nghĩa là đi tìm nơi giàu có đem vợ đẻ mong chiếm lấy gia tài. Có lẽ họ quên bởi đời tư thiên hạ, nên họ cho ai cũng như họ hết : lũ mọi thờ con thú rừ, tưởng khắp hoàn cầu đầu đầu cũng thờ con thú rừ ấy cả.

Sự thực, Tư-Ly có bảo ông Thông đi tìm mỏ, vì ông là một nhà kỹ sư mỏ, nhưng mới tìm thấy mỏ đất : Tư-Ly muốn riêu ông ta không thi-thố được cái tài của ông về nghề mỏ.

Bạn văn-sĩ thợ ngôi ở Loa biết như vậy lắm. Biết vậy, họ lại nói khác đi, thế mới không phải là phường phучợ.

Còn việc của Tư-Ly, Tư-Ly biết, Ngửa lên không then với trời, cúi

# ...TỪ N

xuống không then với người, Tư-Ly chỉ cốt có... lòng vui với linh hồn trong sạch. Bọn văn-sĩ thợ ngôi kia có muốn vu-không, phỉ báng Tư-Ly, thì cứ việc. Tư-Ly trách làm gì : cái mực luân lý (niveau moral) của họ chỉ đến thế !

### Ông Côn-Sinh chủ bút Loa

Ông nên nghĩ đến đời tư của ông hơn là nghĩ đến đời tư của người khác. P. H.

### Hoa chuối...

Ông Nguyễn-cát-Tường, trên bức phụ bản P. H. có vẽ mấy cây chuối, hoa ngồng lên trời. Mấy nhà văn-sĩ (nếu ta có thể gọi thế được) ở báo Loa, nhìn, ngắm, rồi hỏi :

— Hoa chuối gì mà lại dựng ngược lên trời thế ?

Bàn với nhau, đoạn họ cho là vô lý, rồi họ cho là Cát Tường bịa...

Nhưng mà, thực ra, Cát-Tường không bịa gì cả.

Hoa chuối đó, nào có phải là hoa những cây chuối thường, nó... là hoa chuối rừng.

Nếu bọn văn-sĩ (nếu ta có thể gọi thế được) kia có bước chân lên mạn ngược, thì không đến nỗi... nhưng họ chỉ quanh quẩn ở cái số nhà, ở cái số... Loa.

Thế mới biết phong đạo nhiều câu cũng đúng :



L. T. — A ra một nơi gọi một khác trong quê ta gọi là cà pháo mà ở ngo này họ lại gọi là cà phê

## ĐỐT MÃ LÀ MỘT SỰ GIẢ DỐI

(Tiếp theo)

cò còn ngu độn, còn mê tin dị-đoan thì sự giả dối ấy rất đáng khen, vì đã cứu được bao mạng con người.

Nhưng ngày nay, ta sống đời văn minh. Ta hiểu rằng những đồ mã kia đốt đi không thể thành hình người, hay thành các vật dụng thực được. Thế mà ta còn nhầm mắt làm theo mãi thì thực ta muốn lùi về đời thái cổ, hay trở nên lũ dân mọi ăn lông, ở lỗ.

Đặt ra tục đốt mã, người xưa chỉ nghĩ đến dân đồng thời còn chất phác, tàn ác, hung bạo chứ có ngờ đâu rằng cái tục dã man ấy lại lưu truyền đến đời nay là đời khoa học mà bất cứ hành-động hay tư-tưởng đều phải hợp lý.

Thấy kẻ ngu đần, vô học, nhầm mắt làm điều vô lý, ta còn phải báo, phải răn.

Thế mà, nhiều người có học thức, có trí tuệ hẳn hoi cầm đầu theo tục hủ lậu, vẫn đốt mã như thường, tuy họ thừa hiểu rằng, làm như thế không có nghĩa gì. Họ chỉ sợ nếu không làm theo lễ tiên, thì sẽ bị họ hàng, làng mạc dâm tiếu.

Nhưng kỳ thực chính họ đáng chế cười hơn hết :

Họ lừa dối người chết để ăn mày sự âm phủ không đầu.

Họ lừa dối người sống để khoe khoang tấm lòng hiếu nghĩa không có.

Họ tự lừa dối họ, vì họ không tin mà vẫn vờ là có tin.

Họ lừa dối và làm hại xã-hội, vì đồng tiền bỏ ra mua mã có thể dùng để cứu giúp được biết bao kẻ đói khổ.

Hạng lừa dối ấy, nếu quả thực thương chồng, thương cha thì sao không tự thiêu ngay mình đi để xuống âm phủ mà làm bạn, mà hầu hạ người chết?

Nhị-Linh

# HIỆU THUỐC TÂY HÀNG GA

Pharmacie de Hanoi, 13 Rue du Chanvre Hanoi

HOANG-MÔNG-GIÁC và NGUYỄN-HẠC-HẢI, Báo-ché hàng nhất trường Đại-học Paris

Chính chủ nhận tiếp khách và trông nom chế các đơn thuốc cần thận.

Có bán : Rượu bổ Vintonique Alexandra 1395 — Phan rôm Sudoline 0\$40

Sirops Giải khát như grenadine, citron vầu vầu 0\$85



Đi  
Ở  
Giả  
O  
tâm l  
nhà t  
nghĩa  
Nác  
mà n  
Phu  
đêm c  
Ông  
con s  
ngày  
sống  
đi rồi  
Ông  
mà h  
không  
xưa, 1  
một l  
Ông N  
T  
ó  
Tống k  
cư bả  
Nguyễn  
I. Lãn  
tam cho  
NHA  
15 S  
CỦA N  
TRẦN  
Nó  
Nh  
Giã  
Cố  
(ngườ  
Tranh  
xếp ch  
NGƯỜ  
HUON B  
NÉN XEM  
Tiền cước  
các bạn  
Theo kho  
bấy đủ n  
a xam m  
không đi  
Ông T  
Ông thu  
Chỉ điem  
TINH -- M



# TINH HOA ĐẾN LỚN

Đi cho biết đó, biết đây,  
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.

### Giải nghĩa

Ông Tchya nói lời ông Lãng-nhân, bản về câu « người ta không tắm hai lần cùng một con sông » của nhà triết lý Héraclite, tán tụng mãi về nghĩa « thay đổi của vạn vật ».

Nào có ích gì : Đề tôi giải nghĩa cho mà nghe.

Phụ-tử vì sự vật với con sông ngày, đêm chảy.

Ông Héraclite cũng vì sự vật với con sông mỗi lúc mỗi khác; con sông ngày nay tôi tắm, không phải là con sông ngày mai tôi tắm nữa, vì nó khác đi rồi ! Mọi vật đều như thế cả.

Ông Tchya, ông có hiểu được, cố mà hiểu. Còn ông Lãng-nhân, tôi không trả lời ông ta, cũng như khi xưa, tôi không trả lời ông Tchya dùng một lời văn sắc mũi... Tchya (1).

### Ông Nguyễn-mạnh-Tường

Từ ngày tờ tạp chí Việt-nam của ông Hy-Tổng ra đời, ông Hy-Tổng không nhảy vào cùng một bị với cụ bảng Hoàng nữa. Nhưng, ông Nguyễn-mạnh-Tường, một trang thiếu

1. Lần này, ông Tchya viết văn có vẻ tam cho là nhà nhận, nên tôi mới trả lời.

uilen anh tài, trợ bút quan trọng của báo ấy, lại bị biết bao nhiêu người chớ vào bị.

Có gì đâu? Ông ta giận một nỗi trước kia, những hạng « học thức sơ đẳng » không hiểu lời ông ta nói, vẫn ông ta viết, cứ hùa nhau mà công kích ông ta. Đến bây giờ tiện dịp, ông đem những câu mát mẻ tặng bọn họ, chề họ rồi như lừa mà cứ lên mặt.

Nghĩa là ông ta cũng lên mặt nổi. Nhưng nghĩ cho kỹ mới biết ông ta không có ý mỉa mai hết thấy những người ở các trường sơ đẳng mà ra, ông chỉ chề bai những kẻ tự túc, tự cao ở trong cái học thức sơ đẳng của họ.

Mà bọn này lại nhiều lắm. Cứ xem ở làng báo nát của ta cũng rõ. Mới đó lấy cái hăng Sơ-học yếu - lược hay Sơ-học tốt-nghiệp học thêm một hai năm nữa như Lãng-nhân chẳng hạn đã lấy làm tự túc, coi mình như trời, cái gì cũng hiểu thấu, cả triết lý cũng vậy. Rút cục lại, cái đuôi lừa vẫn lòi ra. Mà đến lúc đuôi lòi ra rồi, lại đem những giọng đần đờng, sô chợ ra để che đậy cái đuôi lừa.

Nhưng cũng vì ông Tường nói thật nên mới mất lòng bọn họ.



— Ra cái điều tác tị.

### Ông Như-Hoa

Không biết ông Như-Hoa ở báo Saigon có ở trong bọn đó mà ra không, chứ cứ theo một bài nói về ông Tường ở mục tranh xã-hội của ông,

thế nào ông cũng có dính dáng vào đấy với họ.

Ông gọi ông Tường là trò em, rồi ông bảo : « Giống gì mặc hán, hễ bản nhỏ tuổi hơn mình thì hán là vai em. Cùng một đầu ông mà ra, trong con mắt Như-Hoa chỉ thấy có chú bác, cô, mợ, anh em, chị em chứ không thấy ông nghè, ông cử, ông mỗ-xi nào hết ».

Thật là nhà hết chỗ nói. Ông chỉ quên mất có câu nạng ngữ :

« Lão ở bách tuế... »

Hồi ông lại đồ cho ông Tường cái tiếng « dân vô tổ quốc, dân đầu óc hèn mạt, không biết có nòi giống nước nhà ».

Nếu ông Tường có mặt tại đây, mà nếu chỉ có mình ông Như-Hoa nói đến ông ta, thì tôi cũng chẳng rỗi hơi mà trách ông Như-Hoa dùng cái giọng văn... Lãng-Nhân ấy.

Nhưng ông Tường ở mãi bên Pháp nên tôi mới dám khuyên ông đừng cậy lớn đầu...  
TƯ-LY



### NGÀY KHAI TRƯỜNG

Hôm nay, ngày khai trường.  
Ngoài phố vui như hội!  
Dộn-dã trên vệ đường  
Tiếng quốc, giầy inh-ôi.

Ánh đèn minh sáng rọi  
Trong lòng trẻ vui mừng,  
Chim trên cành chào gọi  
Ca khúc nhạc tung bừng.

Mũ, giầy, quần áo mới  
Cấp sách mang nhẹ nhàng.  
Bao nhớ nhưng mong đợi  
Trong lòng rộn chứa chan.

Giặc trò đi gấp bước  
Mau chóng tới nhà trường,  
Bạn cũ với thầy học  
Những tình-ai dẫu dương.

Khắp cảnh thu ừ-rũ  
Cùng nhuộm màu đẹp tươi.  
Trời thu trên mặt cỏ  
Rãi ánh nắng vàng phai.

Trong cảnh trẻ trung ấy  
Duy lòng tôi không vui  
Vì tôi không còn thấy  
Vui xưa đã hết rồi!

Mà nào tôi đã già!  
Mới trên hai chục tuổi,  
Về mặt vẫn noáy thơ  
Sao lòng tôi cần cỏi?

Có thật thế hay không?  
Chẳng bao giờ trẻ nữa!  
Ai mang lại gió đông  
Khi hoa xuân mới nở!

Tôi chỉ còn những ngày  
Dài không bao giờ hết!  
Với những buổi sớm mai  
Trời tối tăm, mờ mịt!

Đầu những ngày thu trường  
Xưa vui mừng hơn hờ?  
Có thật thế hay chăng  
Lòng tôi không trẻ nữa?

Vũ Đình Liên

### NHA XUẤT BẢN ĐỜI NAY

15 Septembre 1934 bắt đầu bán

## ĐẸP

CỦA NG. CÁT TƯỜNG VÀ CÁC BẠN :  
TÔ-NGỌC-VÂN, LÊ-PHỒ,  
TRẦN-QUANG-TRẦN TỨC, NGUYỄN

Nói về mọi vẻ đẹp  
Nhiều tranh ảnh đẹp  
Giấy tốt thượng hạng

Có ảnh cô Nguyễn-thị-Hệ  
(người mặc bộ áo mới đầu tiên)  
Tranh bìa do ô. T. N. Văn vẽ. Cách  
xếp chữ và chọn màu do ô. Đỗ-Văn

### NGƯỜI MỚI

MUỐN BIẾT MỌI VẸ ĐẸP CỦA CUỘC ĐỜI MỚI  
NÊN XEM CUỐN « ĐẸP » NÀY VÀ NHỮNG CUỐN

### ĐẸP SAU

Mỗi cuốn : 0\$35

Tiền cước : 1 cuốn 0\$20, mỗi cuốn thêm 0\$06  
Nếu bạn mua P.H. dài hạn được trừ 10%.

## THEO GƯƠNG KHOA-HỌC

Theo khoa-học chúng tôi chế ra phương TỰ-LAI-HUYẾT, đổi huyết cũ sinh huyết mới, có thể giúp ích cho loài người không bao giờ bị bệnh, người ta cần có huyết tốt này để nuôi cho thân-hệ, tại mặt được lờng hào, gân xương được mạnh mẽ, chân tay được cứng cáp, khoan khoái cho tinh-thần... nếu mà huyết xấu (huyết hư tác động) thì tâm mắt xấu, nhức đầu chóng mặt, đau mỏi thân thể, các chân lông đứng dựng, (khiếu bất hợp) dễ mắc bệnh truyền-nhiễm, như : sốt rét, dịch hạch v. v. Đan đã kinh nghiệm điều, thấy kinh hay đau bụng, nổi hồng, nổi cục, huyết ra xám đen, có khi ra khi hư nữa, hoặc bị truyền-nhiễm nọc bệnh tình, tiểu tiện vàng, đục, đại tiện táo kết (cửa mình) ra chất nhờn, cũng các bệnh khác v. v.

Dùng TỰ-LAI-HUYẾT này, khỏi hết các bệnh kể trên, tăng thêm sức khỏe, mau được thai nghén, dưỡng nuôi con mà dùng thuốc này, sữa rất nhiều mà thơm, các cơ quan thuốc này, kinh nguyệt điều hòa, da đỏ chửng gà, mà hồng sinh đẹp giá 1\$00 một hộp (6 hộp 5\$00). Muốn biết điều gì, gửi timbre 0\$05, lấy quyền bênh-nguyên, timbre 0\$10

LÊ-HUY-PHÁCH, 12, Route Sinh-tử, Hanoi

Chi-điểm các tỉnh : Saigon, M. Dương-vân-Vy, 109 d'Espagne (Tiệm bán đồ đồng) — Nam-định, M. Chân-Nam-Lợi, 202 Marechal Poch — Hải-phong, M. Nam-Tân, 82 Bonnal — Vinh — M. SINH-HUYẾT 59, Rue de la Gare, Binh-dinh, M. Lợi

CỬA HÀNG CỦA CÁC NGÀI,  
RẤT NHIỀU HÀNG QUÝ GIÁ

### SONG KHÔNG AI BIẾT

Vậy muốn tránh sự thiệt hại to tát đó, xin nhớ đến C. P. A. Có ông Nguyễn-cao-Luyên kiến trúc-sư sửa sang lại cửa hàng. Các ngài sẽ thấy sự thay đổi trong việc buôn bán C. P. A. đã sửa lại cửa hàng cho hiệu Trịnh Phúc Lợi ở phố hàng Ngang. Còn nhiều cửa hàng khác sắp làm lại  
C. P. A.



# TỰ VỰNG HOẠT KÊ

(Tiếp theo)

## Tính người

NGHĨA ĐEN: trái ngược với buồn ngủ.

NGHĨA BÔNG: sợ hãi hay đau đớn, ghê gớm. Thí dụ: đau tính người. Sự tính người.

Lịch sử — Một cậu học trò trường trung học A. Sarraut một hôm trông thấy một anh phu xe ghéch còng xe lên vệ hệ hiệu Gô-da ngồi ngủ, bỗng bị mấy roi đòn của thầy đội xếp, anh ta choàng thức dậy kéo xe chạy. Một lát, gặp bạn đồng nghiệp, anh ta kể: Tao đương ngủ vừa bị mấy roi « tính người ».

Hai chữ « tính người » được cậu học trò đem dùng ngay vào câu truyện bằng ngày và từ đó đã trở nên hai chữ rất thông thường.

Lịch sử — Hình như ngày xưa, ta dùng chày để... Hẳn là đau lắm.

## Chết không kịp ngáp

NGHĨA BÔNG: chết mau quá.

Lịch sử — Một phạm nhân bị chém. Tối hôm trước lo lắng không ngủ được. Sáng hôm sau buồn ngủ quá, anh ta ngáp hoai. Giữa một cái ngáp nửa chừng thì đầu anh ta đứt. Thực là « chết không kịp ngáp ».

## Đầu bò

NGHĨA ĐEN: đầu một con vật có sừng, ăn cỏ.

NGHĨA BÔNG: bướng bỉnh, ngu ngốc, vì ta cho là loài bò ngu ngốc, bướng bỉnh.

NGHĨA BÔNG MỚI: Danh hiệu «lãng vai ông nghị viên không bướng bỉnh chút nào (ngu ngốc thì chưa rõ, đề còn phải tra xét).

Lịch sử — Một ông nghị ra sở đốc lý nộp liên môn bài (không nhớ sở đốc lý Hanoi hay Haiphong). Ông thư ký hỏi đến chức nghiệp. Kể ông nghị cứ nói toẹt ngay là nghị viên thì cũng xong, nhưng ông ta lại muốn khoe chữ Pháp:

— Thưa cái gì « bốp » ấy a (Chừng ông nghị muốn nói: « représentant du peuple ».

Từ đó, ông ta nổi danh là ông nghị « boeuf », ông nghị bò, ông nghị đầu bò. Và chẳng bao lâu, hai chữ đầu bò đã sẵn sàng để lãng những ông nghị vào hạng « bốp bốp » ấy.

KHAI-HƯNG

# NU CƯ'ÒI NU'ÓC NGOÀI



Gon Khỉ độc. — Thú chưa, bà chủ lại bỏ quên cái ống sáp đánh môi.



Tranh không lời.



Tôi cho con chó nó ăn trên cái gương kia, như thế có một cái xương, nó ngộ là có hai cái.



Một thứ nước hoa...



... thật thần diệu.



Lúc mới gặp nhau.



Lúc còn là tình nhân.



Khi thành vợ chồng rồi.

# RÚT NỌC LẬU GIANG

(Nhời nói của M. Nguyễn-vân-Sáng Hadong)

Từ hôm ler août, nhà thuốc Bình-Hưng dọn lại n° 67 phố Cửa-Nam Hanoi, đặt ra phiếu thưởng sách thuốc cùng mua hàng được trừ 20% được nhiều các bạn hoan nghênh người ca tụng sách thuốc, nói rõ các bệnh, người vui thích mua hàng được giá hời. Hiện tôi đã được đọc quyển sách thuốc, cũng đã dùng qua thuốc, xin giới thiệu các b...  
Như người sau khi khỏi chứng bệnh Lậu giang, Hạ-Cum, còn lại: nước tiểu khi vàng, thỉnh thoảng ra sỏi ti mù, ăn của độc, làm việc gì quá độ hình n...  
bệnh phục phát. Mà bệnh giang thấy giết thịt, nổi mụn đỏ, có khi tóc lại hay rụng. Thì dùng ngay một-hộp thuốc Kiên-Tĩnh-Tuyệt-Nọc-Lậu-Giang là khỏi rất t...  
Nặng 5,6 hộp, nhẹ 2, 3 hộp. Giá 1\$501-hộp.

Bệnh lậu thời kỳ đương phát, thấy mủ nhiều, có khi lại thấy máu, xung tức cương dương đau, đi đại tiện một mớ vào thấy đau (periode aigue) dùng ngay nhẹ 2, 3, 4, h...  
nặng 5, 6, 7, hộp là khỏi rất hân 0\$50 một hộp.

Bệnh Giang, nổi hạch phá mủn, hấp sốt, có người thấy chân tay mỗi mết, nổi mụn đỏ dôm tít Dùng 1-lo thuốc Giang 0\$70 là khỏi. Nặng 6,7hộp nhẹ 3, 4 hộp. C...  
thứ thuốc đều không có chất độc không công phạt, hại sinh dục hay sức khỏe, đàn bà có mang dùng cũng được. Xin cứ lại Bình-Hưng 67 phố cửa Nam Hanoi mà m...  
Ở xa gửi thư về hoặc mandat xin đề M. Bình-Hưng 67 rue Neyret Hanoi. Ai hỏi về các chứng bệnh xin phúc đáp danh sách, hoặc gửi về xin sách thuốc sẽ b...  
Xin gửi theo timbre 0\$05.

M. NGUYỄN-VÂN-SÁNG HÀ-ĐÔNG.

# I NGƯỜI CAO ĐẸN THẠD VÀ VIỆC

## Tương số....

At cũng biết ở Hà-thành có hai nhà tương số đại tài. Quý-cốc-tử và Thần-cốc-tử. Hai «tử» ấy đoán biết được sinh, tử, cát, hung, nghĩa là họ nhất quyết như vậy.

Vừa rồi được tin con Thần-cốc-tử bị trần nhà rơi xuống để phải đầu, đã cho mang vào nhà thương. Sau lại được tin Thần-cốc-tử cải chính: đó là con Quý-cốc-tử.

Rõ khéo vẽ truyện: đặng nào chả thế!

Chẳng qua số đưa bé phải bị vỡ đầu, tội ở Quý-cốc-tử hay Thần-cốc-tử?

Hai tử đã đoán biết như vậy rồi, song còn e lộ thiên cơ nên đành để đưa bé chịu ách đày thối. Cũng như lúc đoán số thiên hạ, hai tử sợ lộ thiên cơ ra....

Hay là đứa bé bị thương là vì hai tử đã nhất quyết như vậy? Nếu thế thì bao giờ hai tử mới nhất quyết về Tần? Chắc hai tử còn đợi lúc nào Annam ta đều nhất quyết không tin nhảm.



— Anh cả tôi đỗ Tú-Tài, người ta gọi tắt là cậu Tú, còn tôi đỗ Bit-Lôm không biết gọi tắt thế nào cho tiện.

## Dân biểu Thái-nguyên

Dân biểu tỉnh Thái phải bầu lại. Ông Hoàng-ly-Minh và ông Mai-thế-Sen ra tranh cử. Hai nhà ngôn luận mà chỉ có một ghế ở hội quán hội Khai-tri, thì tất thế nào cũng có một nhà là ông nghị trượt. Bao nhiêu công phu, rất công, bỗng hòng lại còn mất tiền đáng khác nữa, mà không được lấy một chân nghị viên nghĩ cũng ư thật. Nếu tôi có tiền thì tôi sẽ cho tỉnh Thái được bầu hai ông nghị, cho hai ông Sen, Minh đều được thỏa lòng. Mà có bao nhiêu ông ra ứng cử là bấy nhiêu ông nghị, như vậy khỏi phải bầu đi, bầu lại, thêm mất thì giờ vô ích.

Tôi đã bảo hai ông Sen, Minh là hai nhà ngôn luận, nghĩa là hai ông đều biết ăn nói, nhất là ăn.

Ông Mai-thế-Sen tuyên bố rằng được quan yếu, dân mến, nên đã được bá hộ. Bá hộ có lẽ ông này thắng mất.

Ông Hoàng-ly-Minh cảnh cáo rằng ông đã từng tông ch nh sang Pháp để tỏ lòng biết ơn với mẫu quốc. Nếu vậy, tôi thiết tưởng nên sang Pháp mà ứng cử thì hơn! Ông ta lại bảo ông hay để chủ nghĩa quốc-gia xã-hội lên trên chủ nghĩa gia-đình. Nếu vậy, tôi lại tưởng ông nên sang nước Đức ứng cử thì mới đúng.

Ông nào cũng có công, có cán, nhất là có cán, đến có cả chuỗi nữa. Nhưng hai ông lại nhún mình, tự nhận là hạng người tầm thường cả. Nếu vậy thì các ông ở nhà ngáp và ngủ còn hơn.

Nhưng chắc các ông sẽ coi nghị viện như là nhà của các ông vậy.

## Nghị viên tỉnh Tuyên

Tuyên-quang cũng có cuộc bầu lại nghị viên dân biểu khu Chiêm-hóa.

Ông An-nhật-Tiến và ông Hoàng-hữu-Nghĩa đem nhau ra đề cho cử tri bỏi tên trên chiếc phiếu bầu.

Thiên hạ rủ nhau đến bầu có tới 90 người, không biết do tấm lòng nhiệt thành của cử tri hay là tấm lòng vàng của hai nhà ngôn luận ra ứng cử. Rút cục, ông Tiến được 59 phiếu bầu, còn ông Nghĩa được 31 phiếu.

Ông Nghĩa đã làm đơn khiếu nại về công việc hội đồng bảo cử làm không hợp lệ. Ông khiếu nại là phải: còn nước còn tát.

Rồi đây có lẽ lại phải bầu lại lần thứ hai. Bầu xong sẽ lại khiếu nại nữa, rồi lại bầu lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm,... cho đến lúc mãn khóa nghị viên.

Ví phỏng khu nào cũng như vậy cả thì tiện quá. Mà kết quả cũng chẳng khác gì!

## Tham tang

Quan tham, lại những, vốn là sản vật của nước ta. Chỗ nào có quan, là có quan tham rồi — mà chỗ nào, ta cũng có quan hết. Anh chạy giầy, anh bồi, đối với lũ dân quê ngu muội, cũng là quan cả.

Cũng vì quê có cái óc sợ quan, nên anh tùy phái Trần-thiện-Cần ở sở kho bạc Haidương mới nổi cơ đồ.

Anh ta đã bị tổng giam về tội ăn chặn tiền thuế của vợ, con linh đi

tây. Có lẽ anh ta nghĩ bọn này nghèo nàn, dốt nát, không biết tiêu tiền thì để anh ta tiêu cho cũng vậy. Mỗi người một ít, anh ta gom góp lại mua ruộng nương, đất cát, tậu nhà cửa, có tới 14 vạn. Nếu để bọn kia tiêu đi thì cũng hết rồi, thả để cho anh ta được sung sướng còn hơn.

Anh là giữ của hộ, tiêu tiền hộ, mà bọn vợ, con linh đi tây lại không biết ơn, dám làm đơn kiện để anh ta đến nỗi phải vào khám nghĩ sự đời thì còn trời đất nào nữa! Chắc là anh ta nghĩ vậy. Nhưng, hoai của, quan tòa lại không nghĩ như anh ta, chỉ cho anh ta là một con một dân. Thật là không biết bụng anh ta, bụng con cả vàng.

## Người và vượn

Ông Kellog, giáo sư trường đại học Indiana, có một đứa con trai tên là Donald và một con vượn con, ông đặt tên là Gna, bằng tuổi nhau. Ông nuôi hai đứa một nơi, ông nghiệm ra rằng lúc được 16 tháng, con vượn Gna thuộc được 58 tiếng, còn cậu con trai ông chỉ thuộc có 39 tiếng thôi. Ông lại nghiệm rằng con vượn sạch sẽ hơn cậu Donald, ngồi bàn ăn cũng chính: chế hơn nhiều: lúc ăn kem dùng thìa hân hoi, chứ không như cậu Donald lấy tay vấy vào cốc. Cậu Donald kém đủ mọi điều, kém cả cách cheo cây nữa. Còn con Gna thì tự nhiên là nó thuộc môn thể thao này lắm.

Ấy vậy mà người ta vẫn tự cao rằng linh hơn vượn vật, hồ lớn với nhau

rằng chỉ có riêng loài người mới biết nghĩ, mới có linh hồn! Biết đâu loài ong, loài kiến, loài vượn nó không bảo nhỏ nhau rằng chỉ có loài của nó là hơn cả vạn vật, kể cả giống người nữa. Nếu ta hiểu được tiếng nói của loài vật, thì có lẽ ta cũng phải cười ta, chê ta, như ta chê giống vật khác.

## Nhượng vợ

Hai ông Kim và Vành, là hai người bạn, cùng làm một số ở Hà-thành. Ông Kim có vợ trẻ và đẹp, ông Vành đem lòng thương nhớ, rồi van vỉ, rồi tặng tịu ân ân, ái ái...

Câu truyện cơm nếp nát-

Đi đêm lâu rồi cũng có ngày gặp ma, anh chàng ăn trộm... tình kia, bị bắt quả tang, không còn chối cãi vào đâu được nữa.

Tấn hải kịch sắp trở nên bi kịch.

Nhưng ông Kim là người có lương, đành nhượng vợ lại cho bạn. Có lẽ ông nghĩ: được, chúng bay tưởng thế là yêu nhau. Rồi mà xem. Chúng bay về ở với nhau, chúng bay sẽ rõ nhau, rồi ghét nhau, thù nhau. Ta sẽ được trông thấy chúng bay đau đớn âm thầm, khổ sở vì nhau cho hết kiếp. Cái «lương» của người ta thường ngụ cái ý trả thù thâm thúy.

Ông Vành nhận vợ bạn, nghĩ, rồi lại không nhận nữa,...

Tấn bi kịch trở lại về hải kịch.

Ấy thế là ông Vành thoát nạn.

Còn ông Kim cũng thoát nạn nốt.

Chỉ có cô vợ hai lòng kia, trở về với chồng cũ không được, bước theo chồng mới cũng không xong, thật là phân vân... Án là đợi một anh chàng ăn trộm thứ ba.

Nghĩa là thế nào rồi cũng có một người mắc nạn.

## Câu truyện lạ

Báo Tàu đăng tin rằng ở tỉnh Quảng-dông có một người dân bà góa tên là Hà-Thị, chuyên nghề nuôi gà và lợn để nuôi con. Tháng trước đây, có một con lợn xê xinh ra được 7 con. Để xong, con lợn lại năm, một lúc sau, lại xinh ra được... 2 con voi con. Tai to, lưng gù như lưng tôm, đích thị là voi, nhưng voi nhỏ như con lợn con.

Thiên hạ nghe đồn đua nhau đến xem.

Hà-Thị là người tinh khôn, bắt mỗi người phải đưa ít tiền mới cho vào xem. Mới có vài hôm, thị đã được vô số tiền.

Lợn đẻ ra voi có lẽ chỉ bèn tâu mới có những truyện lạ ấy. Có người tò mò hỏi hai con voi ấy giờ còn sống, chết thế nào?

— Chắc là chúng nó lại sắp đẻ ra lợn đấy chứ gì!

Từ Ly

# Peinture GECKO

HANOI — SAIGON — PNOMPENH

HIỆU SƠN THĂNG - LONG





# SỒ ĐÀO HOA

Truyện một anh chàng xinh trai

của KHAI-HÙNG

(Tiếp theo)

### Tiền bộ

Tôi kỳ nghỉ hè năm 1917 thì tôi đã bước được một bước dài trên con đường... đời. Đó là một cách dễ nói: tôi lùi từ đầu lớp xuống gần cuối lớp, từ nguyệt bổng tam đồng bạc xuống đến không đồng nào, nghĩa là tôi bị trượt học bổng.

Hưng trong quãng chín tháng ấy, tôi biết được rất nhiều điều nên biết, tôi học được rất nhiều điều nên học. Ngoài những tiểu thuyết tình của Theuriet, của Daudet, của George Sand những thơ sâu của Musset, của Lamartine, tôi còn được nghe những truyện «tân gái» của mấy anh học trò lớn, khiến trong tâm hồn tôi nảy nở ra những cảm giác, những cảm tưởng, những tình thích mới lạ, dịu dàng và vợ vắn.

Cha tôi thấy tôi bị kém sút thì lấy làm kinh ngạc, vì cha tôi vẫn yên trí rằng tôi học tập siêng năng nhất là trong ba tháng hè về nghỉ ở nhà, tôi lại chỉ chăm có một việc: đọc sách. Nếu cha tôi biết rằng những sách ấy toàn là tiểu thuyết, đại khái như «Cậu Paul và cô Virginie», «Dưới bóng cây bờ-đề» hay «Lên đây tình hồn nàng» thì sự kinh ngạc kia chắc sẽ không có nữa.

Hết hè, tôi rời trường ra ở ngoài. Không biết tôi nên nói được ra hay phải ra. Mắt piên bông thì cố nhiên là phải ra, trừ khi trả ký túc mỗi tháng làm đồng như những trò khác. Nhưng tôi, tôi cho là được ra. Tôi đã chặn ngăn cái đời họ căng ở trong trường lắm rồi. Ra ngoài được chạy nhay vào sướng hơn.

Song cái sướng thường đi liền với cái khổ, đọc giả muốn biết vì sao xin xem dưới đây sẽ rõ:

Tôi trọ nhà có lối ở phố Vải-thâm. Ngoài số tiền ăn, cha tôi cho tôi mỗi tháng ba đồng, hai đồng lấy «các» xe điện và một đồng tiêu vặt. Song những «vật», tôi tiêu hình như nhiều quá, đến nỗi tháng nào cũng vậy, chưa quá ngày mong mướn, túi tôi đã nhẹ nhàng khoan khoái lắm. Tôi thì hẳn không được nhẹ nhàng, khoan khoái như túi tôi. Vì thế, tôi lập mưu, lập mẹo xin tiền có tôi nói là để mua sách vở, giấy bút, hoặc để đóng góp làm việc no việc kia trong lớp học.

Nhưng vẫn không đủ tiền cho tôi tiêu. Tôi liền nghĩ ra một kế rất giản dị: Hai đồng bạc lấy «các» xe điện, tôi đổi ra tiền «tiêu vật». Chiu khó cuộc bộ từ phố Vải-thâm đến trường Bảo-hộ, công việc ấy nào có khó khăn nặng nhọc là bao? Kia như anh phụ xe chạy mướn mồ hôi từ sáng đến tối để kiếm vài hào cơm thì đã chết đầu! Đó là một ý hay tôi viên ra để tư an ủi, chứ của đáng tội, hồi ấy tôi có thương hại gì anh phụ xe!

Gần nhà có tôi có mấy anh em, chị em nhà kia luôn luôn rờ ra rút bắt «cờ con» với nhau. Họ thường rủ tôi sang chơi. Thế là hai đồng bạc ăn một tiền xe, tháng tháng «tiêu vật» vào bàn bắt hết. Tôi xin thủ thực ngay rằng tôi cũng chẳng thiết gì cờ bạc, tôi chỉ muốn ngồi cạnh chị gái bạn học tôi mà thôi. Mà nào có á ấy có xinh đẹp cho cam. Song đầu sao, cô ta vẫn là con gái, mà tôi muốn yêu như những nhân vật tiểu thuyết yêu nhau...

### Cô Thi

Một sự xảy ra. Nếu sự đó không xảy ra thì không biết rồi cô Quy (tên chị gái bạn tôi) và tôi có yêu nhau không. Ngày nay, tôi thường tự hỏi tôi câu ấy và tôi vẫn còn lấy làm ngờ.



Nhưng sự kia đã xảy ra thì bất tất phải bàn để sự không xảy ra làm gì. Sự xảy ra ấy là sự gặp gỡ của tôi với cô Thi: Một cuộc gặp gỡ cảm

động, ngây thơ, rất đáng tức cười, mà rất đôi đầu đớn.

Tôi kéo bộ được mấy tháng thì lòng tôi sinh chán nản, nhất là thâu thể tôi lại một nhọc vì những đêm thức khuya đánh bạc.

Tôi mùa rét, mưa phùn, gió bắc (vào khoảng đầu năm 1918) sự chán nản kia thực trở nên sự khổ thống nan kham cho tôi. Trước tôi còn cố ăn núp bám sau mũi xe ngựa để tránh mưa mà đi đến trường bằng một cách rẻ tiền. Song từ hôm bị một roi của anh «sà-ích», tôi dăm ra sợ hãi, rụt rè.

Nhưng vì thế mà tôi lại nghĩ ra được một cách khác, giản tiện hơn: Là những bóm mưa gió, tôi không đến trường nữa, đi lang thang dưới mái hiên các cửa hàng, chờ cho hết giờ học sẽ ung dung cắp sách về nhà. Tôi đến chỉ việc viết một bức thư đứng tên chủ đương xin ông đốc trường tha lỗi cho «thằng cháu» đã không đi học được, vì bị sốt rét hay đau bụng, hay đi lị, hay mắc một bệnh gì đó (tôi liệu liệu thay đổi bệnh cho được có vẻ thành thực). Dưới thư, tôi ký thâu tên chủ đương tôi. Ông đốc hẳn là không biết tên ký của chủ tôi, người không hề ký tên bao giờ.

Một hôm đi lang thang như thế, tôi ngẫu nhiên đến trước cửa trường hàng Cốt trước giờ nhập học. Và ngẫu nhiên tôi gặp một cô đương cặp mắt đen láy, dăm dăm nhìn tôi như có tình lưu luyến.

Chiều hôm ấy, tôi lại ngẫu nhiên đến trường nữ học, và cũng ngẫu nhiên gặp cô nữ học sinh. Lần này, cặp mắt đen láy đã «tổng phạm» với cặp môi tươi thắm mà chào tôi bằng một nụ cười thân mật. Cái nụ cười ấy, một giờ sau tôi hiểu ngay là nụ cười hiền đồng tình: Cô nữ học sinh, cũng như tôi, là một đảng viên trong phái trốn học.

Thế rồi từ đó, chúng tôi luôn luôn cùng nhau sốt rét và đi lị, nghĩa là chúng tôi thương rủ nhau đi chơi vườn Bách-thú.

Đưa gái đi chơi Bách-thú. Hân-hạnh ấy đã mấy người được? Nhưng hồi đó tôi cho là một sự không may, hơn nữa, một sự «tai hại» vì tôi

chẳng biết khi đi với gái thì phải làm những gì, phải cử động như sao, nói năng thế nào, cho khỏi ra một anh chàng quách với cái diện mạo, dáng dấp khờ-khạo, ngờ nghệch. Đến nỗi hơn một tháng sau, tôi chỉ ao ước cuộc giao-du của chúng tôi chóng kết liễu.

Tôi nghĩ thế, song tôi lại không thể thôi không đến gần cửa trường nữ học đón bạn tôi được. Mà bạn tôi thì không hề bao giờ có cái ý tưởng muốn kết liễu cuộc giao du thân mật.

Tôi thiết tưởng đầu ai ở vào địa vị tôi cung phải lấy làm lúng lúng như tôi.



Cứ tưởng tượng một đôi bạn trẻ mới mười sáu, mười bảy tuổi đầu (mười sáu thì ấy chỉ bằng mười ba, mười bốn ngày nay) — đi cách nhau ngoài ba thước, yêu lặng nhàn xuống đường và thỉnh-thoảng liếc nhau, mỉm cười, đọc giả cũng đủ thấy cái vẻ khôi hài của cuộc du phiếm kia.

Một đôi khi có nói truyện, thì nào truyện có ra truyện:

- Hôm nay, mát trời nhỉ!
- Cô giáo em đánh phấn vung quá.
- Lão giám-học bằng-nhắng tẻ.
- Nay cậu ạ, hôm qua con Mũi nó lại viết lên bảng hai chữ Văn. Thi làm em tức quá, phát khóc.
- Những nản làm cũng chỉ đến:
- Nếu nhà em không gả em cho cậu thì em chỉ tự-lr.
- Thế nào tôi cũng xin phép nhà được lấy cô — Nếu tôi không lấy được cô thì tôi sẽ không lấy ai.
- Một đêm chầu chọc không ngủ được, tôi bần khoản suy nghĩ, tự nhủ thầm:
- Chẳng lẽ chỉ có thế? Chẳng lẽ ai tình lại chỉ có thế?

Tôi bèn lập-tâm hỏi đồ anh em bạn học lớn tuổi xem ở vào địa vị ấy thì phải cư xử ra sao. Tôi làm thân với

## NGƯỜI CÓ BỆNH BẠCH-ĐỐI HẠ

Nên dùng thuốc BÀ-ĐÀ SƠN-QUÂN-TÂN là thuốc phát-mình trị bệnh từ-cung và Bạch-đối hạ. Người có bệnh ốm-áp trong mình lâu năm chầy tháng, đau frảng trắng da dưới, huyết trắng ra dầm-dề có đấy có nhỏ, lấm mủ lấm máu, mười người dùng rồi đều được lành bệnh không sai một.

Cách trị bệnh khác hơn thuốc khác, trị cho trong từ-cung hết đau thì hết ra huyết trắng, chỉ uống một lần mà bệnh hết tuyệt, chẳng phải như các phương thuốc khác thấy bạch-đối ra nhiều, uống cho cầm lại, nghỉ thuốc ít ngày thì bệnh trở lại, uống thuốc hết, tiền mà bệnh không khỏi.

Quý cô, quý bà ạ! là người có bệnh xin dùng thử một lần mới thấy rõ, thuốc này đã trị chẳng biết bao nhiêu bệnh đau từ-cung và bạch-đối hạ, lâu năm chầy tháng, làm cho tắt đường sinh-dục, dùng thuốc này bệnh hết dứt, sau sẽ có thai nghén.

Vì vậy chúng biết bao nhiêu bức thơ khen tặng. Đơn bà có thất đơn bà mới sinh-đẻ bị đau từ-cung và bạch-đối ra nhiều uống cũng hiện nghiệm.

Mỗi hộp 1\$ 00, uống làm ngày.

VÕ-VĂN-VAN ĐƯỢC PHÒNG (Thudaudot) — Chủ-tân Y-học-sĩ Võ-văn-VAN báo-chế

Có bán tại: HANOI: Nguyễn-văn-Đức Aux. Galeries Indochinoises, YÊN-BÁI: Maison Phúc-Thọ, THAI-BÌNH: Maison Phúc-Lai, THANH-HOÀ: Gi-Long-được-phòng

một anh đã nổi tiếng là rất có nhiều hạnh-phúc về đường tình-ái (điều đó cũng khá nghi-lâm) Một lần nữa cợt nửa thật, tôi hỏi anh ta :

— Muốn yêu một người con gái thì phải làm thế nào ?

Anh kia lên mặt thành thạo dạy tôi một bài tâm lý ái-tình :

— Con gái họ cũng thích mình như mình thích họ, nhưng họ bẽn lẽn không dám biểu lộ ngay ái-tình của họ ra. Vậy mình phải tỏ cho họ biết rằng mình yêu họ chứ. Mình phải bao bọc bắt đầu trước. Chẳng hạn, bây giờ anh gặp một người con gái đẹp, anh không quen biết, mà anh muốn yêu, thì trước hết, anh phải tìm cách làm quen với người ta chứ. Chẳng hạn (lần thứ hai) gặp người ấy ở ngoài đường, anh vờ vô ý đâm sầm vào người ta, rồi tha thiết, tươi cười, cần phải tươi cười, xin lỗi. Chẳng hạn (lần thứ ba) người ta cũng tươi cười tha lỗi cho anh, thế là xong. Nếu không anh lại vờ ý lần thứ hai, vờ ý lần thứ ba, thứ tư đâm sầm vào người ta rồi xin lỗi, thế là thế nào người ta cũng phải lưu ý đến anh, cảm động vì anh.»

Điều đó thì tôi khó lòng mà tin được, vì đến lần thứ tư, không khéo người ta sẽ tha lỗi mình bằng một cái tát tai. Và bài học ấy cũng không ích lợi gì cho tôi : Thì với tôi không còn ở thời kỳ vô ý đâm sầm vào nhau nữa. Thì ra đã vượt qua được một quãng khó khăn trên con đường tình-ái mà tôi vẫn không biết. Tôi lại hỏi :

— Còn cách nào khác nữa không, anh ?

— Còn nhiều cách, chẳng hạn (lần thứ tư), cách gửi thư. Cách này hơi khó, vì phải biết viết những bức thư đằm thắm, tha thiết, âu yếm, có vẻ thành thực. Tôi coi bộ anh thì khó lòng mà thi hành được cách ấy.

Cái cách khó khăn ấy, tôi có ngờ đâu lại chính Thi dạy tôi.

Một độ, tôi bỏ bằng đến hơn hai tuần lễ không đến cửa trường hàng Cót đón bạn : Tôi bận học để thi lên lớp, vì đâu sao tôi cũng chẳng quên rằng nếu không được lên lớp thì sẽ bị cha tôi mắng, ghét và, như thế, tôi sẽ có thể làm ngăn trở mất cuộc nhân duyên của tôi.

Hôm bài vở đã xong xuôi, và kết quả đã được mỹ-mãn, tôi lại đến gần trường nữ học tìm Thi để khoe. Nhưng gặp tôi, Thi chỉ ứa nước mắt, quay mặt đi thẳng về phía trường. Tôi chạy theo toan kêu van xin lỗi thì thấy Thi bỏ rơi một bức thư.

Tôi vội vàng nhặt lên mở ra coi : Trong thư có vài giọng văn tất như sau này :

Hỡi người tệ bạc,

Bỏ người ta trợ trợ một thân, một mình trong gần một tháng trời chẳng thèm đoái hoài tới. Thế mà bảo yêu đấy ! Thà đừng yêu còn hơn.

Thi  
(Còn nữa)



# CƯỜI



Cửa Hà

## Lầy Kiêu

Hôm nay ra hè, dân làng mời vợ chồng tham B ra chùa lễ thánh. Tham B và vợ mang vàng hương ra lễ.

Bà Tham thấy ở giữa chùa mấy bà đang «lên đồng» cũng tức thì nhẩy nhẩy, múa-múa, truyền-truyền, phán phán.

Ông Tham thấy thế, tức giận, lắc đầu và lầm bầm : «Rõ thật : Máu «tham» hề thấy hơi «đồng» thì mê.

Cửa H. H. Ninh-giang

## Nó phụ tôi

Tý — Tôi với con ấy đã kẻ dài, sánh vai, thế mà nó ở phụ tôi, anh a.

Mười — Khốn nạn! quán bạc tình, bao giờ thế anh ?

— Trên chuyến xe ô-tô Hanoi — Haiphong 3y mà.

Cửa L. O. Đông Hanoi

I. — Một cậu học trò nghĩ học đã lâu. Một hôm đi học vào ngày có bài sử ký.

THẦY GIÁO NÓI — Anh nghĩ học đã lâu lắm rồi, vậy giờ anh cần phải học nữa, để kịp anh em bạn mới được. Anh nghĩ từ hôm nào ?

TRÒ — Thưa thầy, từ hôm bà Trưng-Trắc đánh nhau

với quân Tần ở hồ Lăng-bạc a.

Thầy — III

II. — Thưa bà, bà là người Ấn-độ ?

— Không. Tôi chỉ là Ấn-độ có một nửa người thôi. — ???

— Vì khi tôi mới đến nước Annam, tôi cần được có 35 cân, bây giờ, tôi cần được 70 cân.

Cửa N. X. Hanh Thái-bình

## I. Bán vải

Nhà hàng thấy khách, vờ vờ hỏi :

— Kia ông Giáp, ông mua gì cho nhà cháu đây ?

— Chác bán đặng tốt ông lấy bao nhiêu tiền một thước ?

— Người ta thì tính 0\$33, nhưng ông thì chỉ xin tính 0\$30 thôi.

— Thế ông cho tôi 17 thước.

Nhà hàng lấy vải đo :

— 1, 2, 3, 4, 5... à, chẳng cháu nhà, năm nay đã lớn cỡ này? Cháu học có khá không ?

— Kỳ khai trường tháng chín này, cháu nó ngồi lớp ba đấy.

— Ô, cháu học chóng thế ?

Năm nay cháu bao nhiêu tuổi ?

— Cháu mới lên chín.

Quý hóa quá... 9, 10, 11, 12... còn cái cháu nhớn, năm nay đã ai hỏi chưa ?

— Cháu nó mới 14, hãy còn nhỏ lắm a.

— Bao giờ cưới cháu phải cho tôi ăn trâu mấy... 14, 15, 16, 17... vài đực ông, thôi, thêm cho ông 30 phân tày, ông đừng cho ai biết nhé ?

— Cảm ơn ông.

— A, để tôi gọi lại cần thận cho đã.

Cửa N. H. Bá Long-mỹ

## Con mèo khi nảy sắp đi ra

Tên ăn trộm vào nhà người nọ, rủi chạm phải bàn ghế lớp cộp. Chủ nhà thòe giốc, la : «ai đó ?»

— Nga...a...ao (tên trộm kêu giả giọng mèo).

Chủ nhà nghĩ lại. Tên trộm lần mò lại gần bàn thờ, sờ nhằm hương khua lên leng-keng. Chủ nhà vừa la, vừa nhẩy xuống giường. Tên trộm lúống cuống, ắp a ụp ằng kêu rằng : « Cũng là con mèo nga...a...ao khi này, nhưng nó sắp đi ra đây, ông a...»

Cửa N. H. Nghĩa Hanoi

## Tướng nhảm

Xã Địch ra lĩnh, đạo qua phố Khâm-thiên nghe thấy những tiếng tom-tom, chát-chát, lầm bầm nói :

— Quái! sao phố này lại lầm bầm chát từ phố mà tum beng rinh cả lên thế này.

Cửa V. Giang Yênbay

## Giờ, phút

Tổng Khiên và lý Toét ngồi ở hàng nước đợi ô tô đi Hanoi. Tổng Khiên hỏi lý Toét :

— Ngày tháng Lý, ô tô chạy từ đây lên Hanoi mất đến ba mươi phút đấy nhỉ ?

Lý Toét gửi tai, lắc đầu trả lời :

— Làm quái gì đến, chỉ độ nửa giờ thôi.

Cửa Tý-bà Thanh-hóa

## I. Viết báo

— Hayah độ này làm gì mà không thấy đi chơi ?

— Để bạn viết báo.

— Thế hayah viết xã thuyết hay đoán thiên ?

— Không, hám (trước đây tin mới con chó «Tátô», hôm nay đặng tin cái chính, vì con chó nó vẫn ở dưới bếp.

## II. Văn quen như tiếng tàu

Có một anh chiếc nghèo phải nhập bọn với ăn trộm. Một chủ cướp dặn anh ta rằng : lúc vào nhà ai ăn trộm, lỡ đụng phải cái gì thì phải kêu «meo, meo» giả làm mèo để cho người ta đừng để ý.

Đêm kia, anh chiếc vào một nhà giàu đình làm một mẻ, nhưng đi thế nào, đụng ngay phải cái thùng sắt tày, kêu đánh sống một cái. Cường cứng, cậu ta định kêu «meo, meo», nhưng nói chưa thạo và văn quen giọng tàu, cậu ta làm một thời «cái li meo, cái li meo». Người nhà biết là trộm, họ thục dạy đánh cho cậu một trận «nên» thân.



Quan — Mày cần nhiều khoản làm, «mọi cái tọc một cái tội» con a.  
Xã Xê — Ehm lấy quan lớn đèn giới soi xét, con tự nghĩ con chỉ có mỗi một cái tội.

# THUỐC LẬU HỒNG-KHÊ

Bệnh lậu mới mắc phải, hoặc bệnh đã lâu chữa không rút nọc, mỗi khi uống rượu, thức đêm, trong người nóng nẩy, lại thấy trong nước tiểu có vẩn, uống thuốc này đều khỏi rút nọc. Thuốc đã mau khỏi, lại không công phạt, nên được anh em chị em đồng-bào tin dùng mỗi ngày thêm đông, cả người Tây, người Tàu cũng nhiều người uống thuốc này được khỏi rút nọc, công nhận rằng không thuốc nào hay bằng thuốc lậu Hồng-Khê. Giá 0\$60 một ống. Bệnh giang-mu, bệnh hạch lên soài, nóng rét, đau xương, rết thịt, rức đầu, nổi mề-day, ra máu gà, hoa-khế, phá lở khắp người, uống một ống thuốc là kiến-hiệu, không hại sinh-dục. Cũng 0\$60 một ống. Xin mời quá bộ lại hoặc viết thư về, lập tức có thuốc gửi nhà giày-thếp đến tận nơi.

## HỒNG-KHÊ ĐƯỢC-PHÒNG

83, Route de Hué (sẽ cửa chợ Hôm) Hanoi — Téléphone 755

ĐẠI-LÝ HỒNG-KHÊ — M. Đức 73, Belgique, Haiphong — Ich-sinh-Đường 190, phố Khách, Nam-dinh — Xuân-Hải 5, Rue Lac-sơn, Sơn-tây  
Phúc-Long 12, Cordonnier, Hải-đương — Bát-Tiên, Maréchal Foch, Vinh — Bát-Tiên, Paul Bert, Huế — Bát-Tiên, Tourane marché — Rue Marché Nha-trang  
Đức-Thắng 148, Albert 1er Dakao, Saigon — Có đặt đại-lý khắp ba Kỳ — Ai muốn nhà làm đại-lý xin viết thư về thương-lương.



# Cuộc điếm báo

Vấn câu truyện tâm

Tôi không hiểu ông Lãng-nhân, và gần đây, ông Tchyangay thường tâm ra làm sao, mỗi ngày, các ông ấy tâm mấy lần, mà hai ông cứ nhất định cái lấy được là « người ta không thể tâm được hai lần ở một chỗ ».

Một sự giản-dị, dễ hiểu và mình bạch như thế, mà hai ông cứ không hiểu mãi, người ta phải lấy làm lạ. Có nhẽ đâu thế? Họa chăng là hai ông có thể hiểu được, mà hai ông không muốn hiểu, cố làm ra không hiểu đấy thôi.

Đáng lẽ, các ông đã không muốn hiểu, tôi cũng vui lòng để các ông không hiểu: các ông chỉ có tâm ở nhà — mà các ông không bao giờ tâm hai lần một chỗ — nghĩa là các ông ít tâm lắm — cái đó không can hệ gì đến ai, nhất là đến các độc giả.

Nhưng, trong số Nhật tân 55, ông Tchyay lại vì ông Lãng-nhân mà giảng triết lý — giảng như ông Lãng-nhân đã giảng, nghĩa là giảng một cách triết lý quá, đến nỗi độc giả không ai hiểu, mà chính ông Tchyay cũng không hiểu nốt.

Tôi xin giảng một lần cuối cùng nữa cho hai ông hiểu

- 2 nhân với 2 là 4
- 3 cộng với 4 là 7
- 8 trừ 5 còn 3
- 10 chia ra 5 được 2.

Bốn phép tính nhân, cộng, trừ, chia đó, hai ông đã hiểu chưa? Nếu hai ông hiểu rồi, thì câu truyện tâm cũng vậy.

Ông Tchyay viết:

«... Dịch cho sát nghĩa, câu nói của nhà triết học Hy-lạp (On ne se baigne pas deux fois dans un même fleuve) như thế này: Người ta không bao giờ tắm được hai lần ở một chỗ, đâu cùng trong một con sông ».

Trời ơi, sát nghĩa mà lại dịch như thế vậy! Mà, khổ nạn, có khó gì đâu:

On: người ta

ne se baigne pas: không tắm được

deux fois; hai lần

dans un même fleuve: trong cùng một con sông.

Như vậy thì lấy đâu ra « Cùng một chỗ »?

Hai ông đã rõ chưa? Muốn chừng chưa thì phải (dần quá!) vì ông Tchyay lại viết:

« Nghĩa là, tuy trong một quãng sông, làn nước bây giờ không phải là làn nước lúc nấy, nước tắm rồi chảy xuôi đi mất, khi tắm lượt thứ hai thì là nước khác mất rồi... »

Nước có khác, vì chảy xuôi, nhưng cái chỗ, thì có khác đâu, vì nó đứng yên cơ mà! Muốn chỉ một con sông, người ta nói giòng nước trong lòng

sông, không ai nói một chỗ của con sông ấy bao giờ. Ví dụ: sông Hồng-hà từ Vân-nam đến bể Đông là một con sông — con sông ấy có nhiều chỗ: bến Hanoi, bến Bát-tràng, Dăm, Mẽ... Nghĩa là một chỗ sông với cả con sông khác nhau.

Giảng cặn kẽ như vậy, tôi ước ao hai ông của tôi đã hiểu được đôi chút.

Tôi lại giảng nốt:

Ông Tchyay viết:

« Đây, vài thí dụ về sự đổi thay, dễ lộ ra rằng người đi tâm ở một quãng sông không bao giờ tâm được hai lần. Không những vì nước chảy, cảnh thay, thời gian chạy, mà còn tại chỉ vì mình chả bao giờ được giòng bao giờ. Như thế thì làm thế nào mà tâm được hai lần một chỗ? ... »

Nước chảy! Thời gian chạy! triết lý thay! mà tri khôn của hai ông cũng lại chạy nữa. Về đâu? Về chỗ tối mò-mò.

Héraclite lấy giòng sông chảy để ví sự thay đổi của mọi vật. Lấy một sự trông thấy để ví một sự không trông thấy. Nếu nước chảy, bờ sông cũng chạy (theo thuyết của Tchyay) thì đâu lại vẫn hoàn đó, còn nói truyện gì nữa? Mà cần gì phải nói tới con sông nữa?

Nói ngay theo triết lý của ông Tchyay, không những một giòng sông chảy, cảnh cũng chạy, thời gian cũng chạy, ta cũng chạy, — ta cũng vẫn có thể tâm được hai lần, ba lần, nhiều, vạn lần một, chỗ. Nhưng một cuộc chạy như thế để làm gì mới được chứ?

Ấy cũng may cho hai ông, mà Héraclite đã chết rồi. Nếu ông ta sống lại, lật lấy làm lạ lung mà rằng: ta chỉ có nói giòng sông chảy, ta có nói những cái khác chạy bao giờ?

Tài về gái...

Một sự dễ dàng như thế, không có lẽ hai ông trợ bút báo Nhật-tân không hiểu. Có lẽ vì một nhẽ khác, mà tuy hai ông vẫn hiểu biết lời người ta nói đúng, hai ông cũng cứ « cái chân » đi cho thêm truyện.

Nhẽ ấy, ông chủ nhiệm Đổ-Văn đã bảo cho mọi người biết trong bài « gà cùng một mẹ... »

« Ông Học, nếu thỉnh thoảng tôi có « phá » ông, đó là cái khéo của tôi muốn cho báo của tôi chạy. (chứ không phải báo ông chạy!) Vì độc giả nước mình có cái óc kỳ khôi muốn xem anh em mình « gãi » nhau.

Thì « gãi » nhau chơi cho họ xem. Thế thôi... »

Ý hẳn cũng muốn cho báo Nhật-tân chạy, nên hai ông Lãng-Nhân và Tchyay mới men men đến « gãi » thử Phong-hóa xem sao.

Nhưng, buồn thay, hai ông lại gãi đúng vào chỗ ngứa.



## ĐỐT VÀNG, ĐỐT MÃ

Người mình đại gớm, đại ghê,  
U-mê đâu có u-mê lạ đời!  
Đông tiền kiếm mồ hôi, nước mắt,  
Ăn mặc thường bốp chắt bo-bo.  
Dạ dầy dẫu chẳng com no,  
Thân không áo ấm, cổ lo ngại gì.  
Việc âm phủ, cốt khi giỗ, tết,  
Phải lo sao người chết ấm no.  
Đàn trai, sửa lễ cho to,  
Mua vàng, mã đốt ra tro. Nực cười!  
Tục truyền lại từ đời thượng cổ,  
Bồi đầu tếu bọn họ nhà Ngô.  
Vũ-lâm, nặn truyện huyền hồ  
Chú hoa-man khéo vẽ trò đảo-diên.  
Ta ngu ngốc, đem tiền bạc thật,  
Sắm đồ-lễ giấy phất trên nan,  
Thiên di, trợ đồng tro lán,  
Mỗi năm tai hại kẻ hàng bạc muôn.

Mà vậy, hai ông tuy biết mình thực, nhưng chắc không bao giờ lại tự nói rằng mình thua. Vì ông Đổ-Văn lại viết:

« Tôi thấy ở bên Pháp nhiều nhà bảo thích chịu bùa riu pháp luật hơn phải cải chính.

Hơn nữa, ứng nhận viên dạn xuyên qua ngực, hay mũi gươm thủng bụng, hơn cái lụy cho ngôi bút viết rồi lại xóa... »

... Dẫu rằng khi đã biết là mình lầm — nói sai sự thực. Có lẽ...

Thạch-Lam

Tá Mờ



— Không đúng xin trả lại tiền ông.  
— Thế ngộ đúng mà tôi bảo là không đúng thì sao?

### KIEU NHÀ BẾP DO TAY NGƯỜI CHUYÊN-NGHIỆP VẼ

Chúng tôi đã ngoài 16 năm chuyên-nghiệp vẽ kiểu nhà. Vì được lòng tin của các ngài trong ba kỳ, nên chúng tôi đã lập thêm một sở nữa ở THANH-HÓA. (Xin tính giá hạ)

TOUT POUR ARCHITECTURE

NHUẬN - ÔC

SIÈGE : 168, Rue Lê-Lợi, HANOI (Gần trường Thê-dục)

Muốn chóng giỏi Pháp-văn, không gì bằng đọc

### L'AMI DE LA JEUNESSE STUDIEUS

Học-báo do các giáo-sư có danh tiếng viết, tháng ra ba kỳ, mỗi số 08 (34-35)

Mua báo đồng niên : 1\$80

Báo quán : 12, Avenue Beauchamp, HANOI





# HỒ BỆNH

Ông nghị T. T. P.

HỎI:

Tôi tốn mất mấy nghìn mua chức nghị!  
Giốc một ông cũng vị Quốc dân.  
Hiển tim, gan, tôi chẳng cần ngàn,  
Đã hăng hái mấy lần diễn thuyết.  
Vi nghĩa-vụ, thân không cần thiết,  
Mặc gia đình, tôi quyết lo chung!  
Hóa nên tôi mắc bệnh lạ lùng,  
Xin viết giấy hỏi cùng bác-sĩ:  
« Nguyên mỗi khi có kỳ đại nghị,  
Tôi nghị trường, tôi lại bị điếc tai.  
Thấy quan trên đứng đọc một bài:  
Diễn thuyết một thời dài tiếng Pháp.  
Tôi bởi điếc, làm « ngờ » chẳng đáp,  
Chỉ ngồi nhìn và ngáp huyền thiên!  
Cho nên đánh chỉ đứng mà nhìn!  
Chẳng ngờ lắm nghị viên cũng thế!!  
Ông dụi mắt nghiêng mình bên ghế,  
Ông ngáp dài như thể đòi cơm đen!  
Nghe tiếng ngài thuộc giỏi như tiên,  
Xin chữa giúp một phen cho khỏi.  
Kéo điếc mãi rồi dân họ nói:  
Nghị gì anh chỉ giỏi hảo huyền.  
Bây giờ tôi khổ mà yên,  
Vi mang cái tiếng nghị viên « tai ù ».

T. T. P

ĐÁP:

Căn bệnh

Theo bài « Già điếc » của Văn-Đồ  
Trong nghị viện, có ông già điếc,  
Khéo vờ vờ, vọt vọt cũng hay hay.  
Chẳng qua sáng quốc ngữ, điếc văn tây,  
Đó cũng bởi trước ngày ông... ù học.

Thế mà khi xem hát, khi có đầu,  
Ngồi nghị viện, còn đầu đầu ông chẳng  
tiếc.

Điếc lại sợ tiếng người ta nghe,  
Nên vội vàng tha thiết hỏi đơn tôi.  
Hỏi tôi, tôi cũng trả lời.

Cách chữa:

Sắc những vị: thông tai mộc nhĩ,  
Cùng râm cần viễn chí (chọn chofinh)  
Thêm vài câu thông-thảo chỉ mình

(Lấy những thứ cực thanh và cực mát)  
Nhớ cho cả phục-linh hoạt-bát,  
Hùng-biện-hoàng, thành cát, tán làm  
thang.

Uống đơn này mà vẫn điếc như thường  
Thì bệnh điếc của ông... có trời chữa.

Ông H. N. P.

Hỏi. — Tôi có đứa em gái 18 tuổi,  
mắc một thứ bệnh lạ là buồn rầu suốt  
ngày. Đêm nào có trăng thì khóc với  
trăng, không có trăng, nó không khóc  
với ai được, thì nó nín. Nó không ăn  
và nhất là không ngủ được. Nó bảo  
nó là bông hoa, nó lại bảo nó là cây  
liễu. Tôi không hiểu ra sao cả, vậy  
xin thỉnh giáo ngài xem đó là bệnh gì?

Đáp. — Đó là bệnh ma làm. Con  
ma sâu, hay tiên thuyết sâu. Muốn  
chữa phải dùng ngoại khoa. Bị ma  
làm thì cởi trần bệnh nhân ra, lấy roi  
đau đâm đồng tiền mà vụt từ đầu  
đến chân. Nhưng bị ma sâu làm thì  
cứ đưa những bài thần chú của các  
ông Dương-bá-Trạc hay Nguyễn-  
trọng-Thuyết ra đọc, tất con ma ấy  
phải khiếp. Cũng dùng phép ấy mà  
chữa, bệnh nhân sẽ ngủ được ngay.

LỜI DẶN. — Nhưng phải dùng vừa  
vừa thôi, kéo bệnh nhân ngủ mãi  
không dậy nữa thì khốn.

Dr de LÊ-TA

## SÔNG MÀ YÊU

cô Phụ-nữ và cái Loa

Ngày còn nhỏ ma cô « Phụ-nữ », tiên  
thuyết « Sông mà yêu » ra đời.

Sông mà yêu là một truyện rất hay,  
tác giả của nó hảo thế. Cô Phụ-nữ  
cũng hảo thế.

Nó lại là một thiên « linh hồn giải  
phẫu tiêu thuyết » nữa, đó là lời dặn  
của cái tiêu đề chữ Pháp: roman de  
psychanalyse!

Sông mà yêu! Cái lên nghe có nhiều  
ý sâu xa góm! Nó muốn khuyên cô  
Phụ-nữ cố sông mà yêu nó đi.

Nhưng cô Phụ-nữ lại chết.

Có chết mà oan hồn vẫn còn ngậm  
nghỉ trách mãi cái tiêu thuyết tội nợ

ấy: « Sông mà yêu... Sông mà cũng là  
yêu ».

Cái tối-đại-trường-thiên-tiên-thuyết  
kia đã lâu không ra mặt. Mọi người  
đều mừng. Đã tưởng ai cũng thông  
minh, không ai chịu được, không ai  
sống mãi mà yêu được nó.

Không ngờ Sông mà yêu bây giờ lại  
sống ở dưới bóng « Loa ».

Kề cũng không lấy gì làm lạ.

Cũng không lấy gì làm lạ khi thấy  
độc giả của Loa bắt đầu ngáp ngay từ  
mấy tuần nay.

Nhưng mấy tuần có là bao, đối với  
cái thời gian dài góm dài ghê (ít ra  
là ba năm chẵn) mà Loa cần phải  
sống để đặng cho hết cái tiêu thuyết  
ấy.

Rủi Loa lại theo gương cô Phụ-nữ  
cũng mệnh-một nốt thì chẳng biết  
rồi sống mà yêu sẽ ra sao?

Lê-Ta

## LỜI NÓI CHỈ LÝ

NHỮNG lời nói của các danh nhân  
thường được người ta nhắc đến  
luôn và coi đó như là những câu  
cách ngôn có ý nghĩa hay và đúng.

Lời nói sau đây của ông N. T. Lãng  
cũng là lời nói của một danh nhân vậy:

Trong bài « Những nguyện vọng của  
dân annam » đăng ở Nam phong, ông  
có viết:

« ... Phải quan trường thì lấy gì mà  
thay vào? Dầu lấy gì thay vào cũng  
không có thể có công dụng được như  
quan trường... »

Ừ, mà lấy gì thay vào được? Tất  
là không có gì có thể thay được, mà  
nhất là lại có « công dụng » như quan  
trường... Cái công dụng đó, chắc ai  
ai cũng đã hiểu biết rồi.

Thật là một câu nói rất chỉ lý.

Nhân thế, chúng ta nên cảm ơn  
ông Lãng, vì ông đã cho chúng ta  
nhiều cái « nguyện vọng » mà chúng  
ta — tuy là dân annam — không hề  
bao giờ có nghĩ đến.

Thạch-Lam



„ BÔNG XUA ME XÙ.



TÔI ĐANG ĐI

g đọc  
LEUS

51 số 0  
CHÚ Ý: Mua một năm báo A. J. S. (niên khóa  
1934-35) sẽ được biểu quyền « Les Fautes de français  
pliquées » do báo A. J. S. soạn và xuất bản  
hở đính thêm năm xu tem để gửi quyền sách đó)

MARIE

4, Rue de la Mission — Hanoi  
(số 4 PHỐ NHÀ TRUNG, CẠNG NHÀ THỜ LỚN)

Máy quần áo Phụ-Nữ lối Mới và lối Cổ, có nhà Họa sĩ Lê-Phổ cho  
Kiểu. Bán các thức hàng hợp thời — Ruộm và Tây các hàng Mũi.

# Trăng Thu

(Tiếp theo)

của NHẬT-LINH

TRÂM lại ngừng đầu lên, đưa mắt hỏi. Phong vừa gỡ cái máy ảnh vừa nói:

— Em bỏ đấy, chốc nữa hái. Sang đây chụp ảnh đi!

Thấy Trâm lưỡng lự, chàng nhẩy sang đỡ lấy cái rá rau của Trâm. Trâm lấy tay chỉ vào đầu tóc và quần áo. Phong hiểu ý, nói:

— Không sao. Làm quái gì cái vật ấy. Sang đây!

Trâm nhìn Phong ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười, gật.

Hai người chui qua rặng na vòng ra phía sau. Nhìn Trâm thấy vẻ mặt nàng hơn hờ, Phong tưởng sống lại lại mấy năm trước hồi còn cùng Trâm tự do đùa nghịch. Lúc ra đến phía bờ sông Phương, Phong nói:

— Anh còn nhớ độ nào em còn được con cá diếc ở sông này.

Tuy chỗ Phong và Trâm đứng đã cách nhà một cái vườn rộng mà Trâm cũng đưa mắt nhìn quanh xem có ai trông thấy mình không.

— Chỗ này đẹp lắm!

Phong vừa nói vừa rút cái máy ảnh ở trong hộp ra. Chàng bảo Trâm đứng tựa lưng vào gốc cây sung già và bảo đứng cho tự nhiên. Thấy Trâm đứng thẳng, nhìn chăm chú vào ống ảnh, hai tay bỏ thõng, không có vẻ gì tự nhiên, Phong bật cười, chạy lại gần, cầm lấy tay Trâm đặt lên cành sung. — Nhìn thấy Trâm đầu bù tóc rối áo đã bạc cả hai vai, tay đã sạm-sạm đen vì làm lụng nhiều, Phong bùi ngùi thương hại.

Phong lui về chỗ cũ để chụp, nhưng hệ sắp chụp thì Trâm lại đưa tay lên sửa mái tóc, thành thử hỏng đến ba, bốn cái kính. Phong gắt đũa:

— Nếu cô còn động đây nữa thì tôi trôi cô vào gốc sung tôi chụp đấy.

Bỗng Phong như sực nhớ ra điều gì bảo Trâm:

— Em đứng đây một lát, anh chạy về anh lấy cái này anh ra ngay.

Phong về đến buồng vội mở tủ tháo cái gói giấy trong có một lọ nước hoa, một hộp phấn và sáu cái khăn lụa thên. Chàng lưỡng lự một lúc rồi cất phấn và nước hoa đi, bỏ khăn vào túi và cầm lấy cái chân gọng ống ảnh, chạy ra vườn.

Đồ đạc trong cái gói, chàng định đem về làm quà cho Trâm, nhưng hàng không ngờ nay Trâm phải

làm lụng khổ sở, vì vậy chàng không dám cho Trâm phấn và nước hoa, sợ làm Trâm tủi thân.

Lúc ra, Phong không thấy Trâm đâu. Đương ngờ ngác nhìn vào trong vườn thì bỗng có tiếng cười trong trẻo bên mình. Phong quay lại thấy Trâm ngồi ẩn bên gốc chanh, tay còn cầm cái máy ảnh. Phong chạy lại, ngồi bên cạnh rồi lấy khăn ra đưa cho Trâm, âu yếm nói:

— Đây quà Hà-nội mua về cho em đây.

nàng không ngờ đầu nàng đã đứng chụp ảnh chung với Phong.

IV

Phong loay hoay mãi với cái khung phơi ảnh. Chàng cho giấy xuống dưới kính để phơi trên thành tường bao-lơn, rồi đứng đợi dưới bóng mát hơi lạnh của một cây bưởi đầy quả. Phong vui sướng vì kính ảnh rõ lắm, thế nào cũng được bức tranh đẹp tặng Trâm. Chàng mỉm cười nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Trâm khi thấy trong ảnh



Trâm thấy Phong cho mình khăn có ý ngụ ý, bẽn lẽn, hai con mắt luôn luôn chớp. Lần đầu nàng nhận của Phong một thứ quà mà nàng biết mang máng rằng không phải một thứ quà thường của người bạn: nàng như đứng trước thấy một sự gì to tát sắp xảy ra, tuy rằng nàng không biết rõ sự to tát đó là sự gì.

Phong cũng đoán được nỗi e-lệ của Trâm, thấy Trâm lưỡng lự vẫn về mấy cái khăn trong tay, nên chàng làm ra vẻ tự nhiên nói:

— Thôi em cất đi, rồi ta chụp ảnh kẻo có đám mây sắp che mặt trời.

Phong ra đặt máy ảnh lên chân gọng, lắp cái bầm máy vào ống ảnh, rồi bảo Trâm ra đứng chỗ cũ. Chàng nói:

— Lần này thì em không động đấy được nữa, vì có anh đứng bên, hệ em động là anh trôi em lại.

Rồi Phong đứng sát bên Trâm. Hai người lặng yên đợi. Nghe thấy tiếng «tách», Phong bảo Trâm:

— Xong rồi.

Trâm lấy làm ngạc nhiên vô cùng,

có cả hai người.

Thoảng thấy bóng người con gái mặc áo lụa nhạt đi qua sân. Phong đã ngỡ là Nga hay Nhung, toan lấy khung ảnh cất đi, nhưng nhìn lại thì hóa ra Trâm. Chàng sẽ gọi và lấy tay ra hiệu bảo Trâm đến gần.

Trâm nhẹ nhàng đi lại, vẻ mặt vui tươi, chiếc áo nàng mặc đã cũ kỹ nhạt màu, nhưng dưới ánh nắng thu trong, Phong không nhận thấy, chàng chỉ nhận ra rằng Trâm đẹp hơn lúc trước; mà Trâm trang điểm cho đẹp hơn lúc là vì chàng.

Phong nhìn nàng dăm dăm làm nàng thấy mình ngượng ngịu, không được tự nhiên trong chiếc áo mặc hơi chật. Cái áo ấy may từ hai năm trước và đó là di-tích của cái đời sung sướng năm xưa. Thoảng trong một phút, hai người sống trở lại những ngày đã qua.

Phong nghiêng đầu ngắm Trâm, nói đùa:

— Em tôi hôm nay trang điểm tệ... Nào xem ảnh có sướng với người không nào.

Phong lật ảnh nhìn thấy đã rõ hình, liền quay lại bảo Trâm:

— Bây giờ em nhắm mắt lại, bây giờ tôi bảo mở mới được mở.

Trâm ngoan ngoãn hết sức nhắm nghiền mắt lại. Phong bật cười:

— Nhắm vừa thôi, việc gì phải cau lông mày lại như người uống thuốc độc thế kia?

Trâm lâu không thấy Phong bảo gì liền mở bừa mắt, ghé trông qua vai Phong đương mới cúi nhìn bức ảnh. Trâm xem xong đứng lặng người ra: là vì thoáng thấy cái ảnh hai người đứng sát nhau, nàng có cái cảm tưởng là lạ như là ảnh một cặp vợ chồng mới cưới mà nàng vẫn thường được thấy treo trên tường. Trâm yên lặng quay gót đi xuống vườn. Phong gọi giật lại:

— Em không xem ảnh à?

Bỗng chàng buột tay, chiếc ảnh rơi ra rồi theo gió bay về phía Trâm. Chàng chạy vội theo.

Trâm vừa đi đến đấy cúi xuống nhặt thì chàng cũng vừa tới nơi. Vô tình, bàn tay chàng đặt lên bàn tay Trâm. Nhưng vô tình tự nhiên thành hữu ý, chàng không hiểu sao lúc ấy, chàng thấy sự tình cờ đó như đã dự định trước. Chàng nắm lấy tay Trâm, trong người nóng bừng, liếc mắt nhìn Trâm thì cũng vừa gặp Trâm đưa mắt nhìn mình.

Phong không biết hai người yên lặng như thế trong bao lâu. Thấy Trâm giật tay ra đi thẳng vào vườn, chàng cũng chạy theo như người không hồn.

Một cơn gió thổi mạnh, từng chùm lá lấm tấm ánh sáng chốc chốc đưa lại vào mặt Phong. Chàng thấy Trâm chạy trước mình, thấp thoáng khi hiện, khi khuất. Tiếng gió rào rào trong lá cây làm Phong không nghe thấy tiếng thở hổn hển và cây cối rung động làm Phong không nhận thấy tiếng đập mạnh của trái tim...

V

Phong để ý thấy ông Giáo đưa mắt nhìn Trâm luôn, chát g rất lấy làm lạ rằng sao Viễn lại sai Trâm chia bài hầu một bầu tửu trong đó có người lạ. Chác Viễn, đã coi Trâm như một con sen rồi, nên cho việc ấy là thường, vì hình như không phải lần đầu Trâm chia bài như thế. Thật ra, trong Trâm ăn mặc cũng không khác gì một con sen... nhưng Trâm là một con sen xiết đẹp, nên ông Giáo nhìn trộm luôn.

Vì thiếu một chân, Phong bị ép phải ngồi đánh, nên chàng chỉ mong chóng hết hội để đỡ chường mắt. Nhưng lần la hết hội nọ đến hội kia, thành ra đã quá nửa đêm.

Lúc tan bàn, trong đĩa còn thừa hai đồng ván, ông Giáo cầm vát vào khay, nhìn Trâm là lời nói:

— Này, cho em này.

NHÀ MÁY GẠCH HIỆU HƯNG - KÝ

Có đủ các thứ máy móc tối tân để làm các thứ gạch ngói rất tốt có thể đi lên trên không với

HƯNG - KÝ

SỐ 8, PHỐ CỬA ĐÔNG HÀNG GÀ, HÀ NỘI — GIẤY NÓI SỐ 347

NHÀ MÁY LÀM CÁC THỨ GẠCH TÂY, NGÓI TÂY

CÁC THỨ GẠCH NGÓI HIỆU

HƯNG - KÝ

Đều làm bằng đất sét xanh và đất

đỏ trắng rất tốt mà bán giá rất hạ