

PHONG-HOÀ

16 TUẦN BÁO RA NGÀY THỨ SÁU 7

trang

DIRECTEUR POLITIQUE
NGUYỄN - XUÂN - MAI

DIRECTEUR
NGUYỄN - TƯỜNG - TAM



ADMINISTRATEUR
PHẠM - HỮU - NINH

XU

DÂN QUÊ MUỐN GÌ?

Bạn học thức ngày nay cách biệt với dân quê nhiều lắm.

Một bên có mau bước tiến, không dậm chân tại chỗ, một bên đứng yên như cũ, lùi hai bên phải xa nhau, không hiểu nhau, hiểu lẫn nhau nhất với nhau. Thật là một cái nguy cho bạn học thức không có nơi đồng mà dựa nguy cho bạn dân quê không có nơi sang mà theo.

Nay ta cứ hỏi bất cứ một người học thức nào về những điều dân muốn, muốn một cách thiết tha và thiết thực thì họ không trả lời được hay trả lời một cách lơ mơ, vì họ không thể biết rõ được.

Nhiều khi, họ không nghĩ tới việc

đó bao giờ.

Biết được dân thì họa chăng có bạn tổng lý, kỹ mục.

Bạn tổng lý, kỹ mục này chính ở trong đám dân ra, thì lẽ cố nhiên là biết được nguyện vọng dân, nhưng họ biết dân phần nhiều là để lợi dụng dân, thu lấy lợi về mình.

Còn các ông nghị viên dân biểu? tức là những ông thay mặt dân.

Có thể chia các ông dân biểu ra làm ba hạng:

Hạng thứ nhất: Chỉ cốt được người ta gọi mình là quan nghị, thế là tự túc lắm rồi.

Hạng thứ nhì: Chỉ biết hết sức bệnh vực quyền lợi... cho mình.

Hạng thứ ba: Dân biểu thật là dân biểu - nhưng hạng này ít lắm.

Quyền các ông như thế nào, các ông có thể nói được cái gì, làm được đến đâu, người ta đã biết rồi. Người ta không bắt các ông làm những việc

quá sức các ông, chỉ mong các ông là người thay mặt dân thì phải dò xét những nguyện vọng của dân, và nói ra cho rõ rệt mà thôi.

Công việc các ông hiện nay chỉ có thế, và làm được thế cũng gọi tạm là được rồi.

Còn bạn học thức - nhất là về phái tây học - biết dân một cách lơ mơ, vì một lẽ, tôi đã nói trên: cách biệt với dân quê nhiều lắm.

Cách biệt vì ít khi có dịp giao-thiếp với họ, ít khi chịu khó lắng tai nghe họ, mở mắt trông họ một cách chân-thật, dò xét tâm linh hồn chất phác, một mạc của bạn dân quê ấy.

Một sự làm cho hai bên cách biệt nhau hơn hết: là mỗi bên có một cái quan niệm riêng về cuộc đời.

Thành thử bạn học-thức có nào lúc muốn cải cách điều gì trong chốn hương-thôn, cũng ít khi thành công. Họ muốn cải cách theo cái quan niệm

riêng của họ, dân quê chưa thấy ích lợi ở đâu, chỉ thấy việc bạn học-thức làm trái lại với quan niệm cố hữu của mình thì giữ cái thái độ bất công tác, nhiều khi lại tìm cách phá đổ đi.

Bây giờ chỉ có hai cách:

Một là bạn học thức phải theo cái quan niệm của dân quê mà hành động, hai là phải nghĩ cách dạy cho dân quê có cái quan niệm như mình đã, rồi hãy bắt đầu cải cách, bắt đầu làm việc.

Đôi cả cái quan niệm về cuộc đời của một hạng người thật là khó, nhưng có làm được thế thì mọi việc cải cách trong đám dân quê mới được dễ dàng, mà bạn học thức mới có thể dùng tay làm việc cho dân quê một cách có hiệu quả được.

(còn nữa)

NHẬT-LINH

BỨC TRANH CUỐI CÙNG VỀ CUỘC THI ĐOÁN NGƯỜI



(Xem thế-lạ cuộc thi đoán người đang ở cuối trang 13)



Phóng-sự về mãi-dâm ở Hanoi

CỦA TRĂNG-KHANH và VIỆT-SINH

(Cái tệ mãi-dâm ở Hanoi mỗi ngày một nhiều. Biết rõ được cái hại ấy là một ích lợi, chúng tôi nghĩ thế. Bài phóng-sự này (xem Phong-hóa từ số 36) toàn là thuật những sự thực, lại nghe mắt thấy, đã xảy ra ở Hanoi, chứ không phải những truyện bịa-dặt - Phong-hóa sẽ hết sức làm cho các độc-giả biết rõ những cái khổ-sở, đau đớn của một hạng người xã-hội vẫn khinh bỉ, mà họ chỉ là đáng thương...)

Tài kiểm khách

Con gái ban đêm ở Hanoi, thực nhiều, nên trong số đó cũng có nhiều cô hàng ẽ-âm, không có mấy ai mua. Có cô hàng tháng không được món khách hời, ngồi ôm bụng đói, thở dài. Mà thứ hàng các cô bán lại là thứ hàng buôn lậu, nên không nhẽ đem rao ngoài phố. Vì thế cho nên các cô đã nghĩ ra bao nhiêu cách khôn-ting để kiếm khách: một nghệ thuật hẳn-hoi cô gái ban đêm cần phải biết dùng một cách khôn-khéo để rủ khách về mình.

Cũng phải biết tâm-lý, biết quan-sát mới được. Nhất là phải tập câu truyện cho dễ nghe, ngọt-ngào êm-ái, tập đưa con mắt cho thật tinh, tập cười cho thật có duyên... mà cái nghệ-thuật ấy lúc nào cũng thi-hành ở ngoài phố, nên lại phải tập cái dáng đi sao cho mềm-mại, uyển-chuyển ra về con nhà...
 Những buổi chiều mát-mẽ, sau giờ các công sở tan việc là các cô thủng bộ ra phố để kiếm mồi. Mỗi cô có một lối kiếm ăn, tùy theo cái tài nghệ của mình, nhưng có cái này giống nhau là có nào cũng trở nên người tử-tế.

Nếu cô xưa nay vẫn ước-ao được sống trong một nhà phú-quý thì ra ngoài đường, cô sẽ ăn mặc và đi đứng y như một vị tiểu-thư con quan hay con một nhà giàu. Cô cũng nghiêm-nghị, đài-các, và muốn cho được thật hơn nữa, cô mượn được một cậu bé hay cô bé dắt đi, cho cô chị có em. Như thế người đi chơi có sành lắm mới có thể biết được cô là người thế nào.
 Còn nhiều cô lại đóng vai con gái nhỡ đường hay lạc nhà và-vợ trong các phố. Có sẽ làm cho nét mặt thành đau-dớn hay sợ hãi, gặp khách sang, có làm bộ ngấp-ngừng, muốn nói mà lại không muốn nói, hay có nói thì có cái giọng buồn rầu âm-đạm kẻ-lẽ sự nọ sự kia, có khi lại ôm mặt sụt-sùi hay nức-nở tương như người xưa nay vẫn xót-thương cho thân-phận yếu hèn. Hay trong khi câu truyện, có cúi đầu e-lẻ, hai má đỏ hây-hây, lấy đầu ó dỉ trên đất, toàn-thể lời ăn tiếng nói và dáng-diệu đều tỏ ra cái khổ nghĩ của một người con gái rụt-rẻ trước khi bước theo một người lạ sẵn lòng che-chở cho cô và sẵn lòng đưa cô đến một nhà... sấm.

Có cô lại thích ăn mặc quê, giả dạng làm cô gái quê ngờ-ngẩn, ngây thơ, làm cho anh tưởng rằng đã gặp được một cảnh ngon. Cũng áo nâu, quần vải, chân đi đất, cũng biết mần-mé đầu giải yếm hay nhàm-nhảm móng tay... cũng biết thẹn đáo-đẽ.

Bao nhiêu cái tài-tình, chị em đem ra hết để chuyển lòng người... mà các vai chị em đóng thực khéo-lẻo hơn các tay đào-kép nhà nghề. Sẵn có cái tinh-cảm và giọt nước mắt lúc nào rõ ra cũng được, các vai giả-dối chị em đóng phần nhiều là những vai đau-dớn, khổ-sở, gọi được lòng thương của khách đi chơi.

Nhiều người mắc. Dẫu người xưa nay đi chơi nhiều, đã từng biết qua hết các khoe của chị em, cũng khó mà phân-biệt được thực hư. Chỉ có người nào sành và có con mắt tinh, phải biết suy xét đến một cái dáng-

lay ma-cô riêng cho từng nhà chứa, hay là những bọn vô-công rồi-nghe đứng ở các đầu đường số chợ, nhất là ở mấy phố tây gần ga.

Công việc trong ban đêm, họ đều thông-thạo cả, không có một cái nhà chứa nào lẫn-lút trong các ngõ tối-tăm, khuất-khuê mà họ không biết đến - không có cô gái ban đêm nào mà họ không rõ tên rõ mặt.

Họ sống được cũng là nhờ ở cách gọi gái ấy, mà sống một cách nhàn-nhả lắm, chỉ tốn một ít nước bọt la đã có một vài hào tiêu... Những người khách bán đấu ở trên các toa xe hỏa rao hàng thế nào, thì bọn này họ cũng ăn nói như thế, nghĩa là những câu nói họ đã học thuộc lòng cứ việc đọc ra một mạch, như một cái máy.

Nhưng nếu ta thấy cái trái ngược của sự thực với lời lẽ tán-tĩnh của bọn ma-cô thì nhiều khi ta tức uất

Chính những cô ấy là cái kho vi-trùng các bệnh nguy-hiểm; mà chính các cô đã rao những hạt bệnh cho một số đồng thiếu-niên đi chơi. Người ta chưa biết rõ đến những cái nguy-hiểm, đến những cái hại vô cùng của các bệnh ấy truyền-truyền trong xã-hội

Ngoài cái công việc kiếm khách cho gái ban đêm, tại ma-cô ở Hanoi chính là những người đã rủ-ré biết bao nhiêu gái hương-thiện vào cái nghề ban đêm đó.

Rủ-ré h y bắt ép, họ đã giữ hết mưu-mẹo ác-nghiệt để lừa bắt các cô phải theo nghề, mà có nào đã vào trong tay họ thì không bao giờ còn thoát ra được...
 Tôi biết một cô con gái con một nhà buôn-ban ở phố H. L. Cô không có cái tội lỗi gì khác hơn là đi với một người nhân-tính đối bà lần đến một nhà sấm... Đó là một sự thường làm, và dù các nhà đạo-đức có kêu gào thế nào chăng nữa, các cô con gái Hà-thành bấy giờ nhiều có như thế cả... Cái công nhà sấm là cái bực đường vuốt vung của sự lãng-mạn thanh-cao của các cô, xan nay vẫn mê mòng vì mấy cuốn tiểu-thuyết tình...
 Nhưng chẳng may cho cô con gái H. L... có một anh xe biết thòp đường lối cô đi về... Một đêm, sau khi cô ở nhà sấm ra, anh xe theo chân cô rồi giữa đường hát cô phải lên xe để anh kéo đi, nếu không anh dọa sẽ bắt cô đưa về cho đội con gái hay nói cho cha mẹ cô biết... Đêm khuya, thân gái một mình, biết mình có lỗi, nên không dám kêu ai, có không biết làm thế nào, đành phải khóc-lóc van xin, bao nhiêu vòng xuyên hột hou trao cả cho anh xe để mong cho anh tha tội... Thế mà dờ nữ-trang lấy cả rồi, anh xe lại còn giắt cô đến một nhà sấm kia, cùng với anh bồi bán cố cho một người khách chơi đêm lấy năm đồng...
 Cũng tương một lần rồi thoát nư, có lối-thủ về nhà chỉ riêng mình thẹn với mình... Nhưng cái mồi ngon, anh xe hám: bả-hóm sấu, anh lại đến nhà cô, lại dùng lối dụ dỗ ngọt-mang cô đi. Cứ thế đều đặn, năm lần, anh mới bước tha, mà có kiacantung đánh đập, không giam nơi đâu gì...
 (Còn nữa)
 TRĂNG KHANH và VIỆT-SINH



diệu con-con, đến một câu nói nhỏ-nhỏ, phải biết trông qua cái liếc mắt hay cái nụ cười, thì mới thoát được cái bẫy khôn-khéo ấy.

Vì dù các cô có tài-tình trong cách cất-trang và đi đứng đến thế nào chăng nữa, sự học tập trong một vài ngày cũng không bao giờ bằng được cái tr-ánh của người ta ngay từ thuở nhỏ. Thế nào chắc cô cũng có chút bở-hềnh, nếu nhận biết thì hiểu rõ được ngay cô xưa vẫn làm cái nghề gì.

Những người phụ việc

Nhưng ít khi các cô phải thân-chính đi tìm khách như thế, đã có nhiều người giúp việc cho, đứng làm mồi giới ở giữa gái ban đêm và khách chơi đêm. Đó là những anh cu-li xe những anh bồi sấm, và các

lên mắt. Họ nói trăm điều thì không bao giờ được lấy một, hai điều, mà những cô con gái họ biết đều là những cô đã một, hai năm lâu-lốc trong nghề, đã thông-thạo, qui quyết chỉ dơi có dịp là tìm cách lừa tiền của khách. Họ đưa người khách vào những con đường tối-lâm, không thể trông rõ được mặt người con gái... mà những cô này phần nhiều là mang những bệnh nặng... Khốn-nan, họ ở chui-rúc như thế thì miếng ăn cũng còn chừa chắc, lấy dầu làm sạch-sẽ, vệ-sinh được. Thân-thể ghẻ-lở, hôi-tanh, lại vừa thức đêm luôn nên có nhiều cô mắc lắm bệnh lạ. Tôi còn nhớ truyện một người con gái lậu gọi đến nhà sấm được một lúc, thì tự nhiên có năm ruồi thẳng-cẳng, chân tay lạnh giá như chết mà miệng thì sủi bọt như người mắc chứng bệnh kinh...

<p>TOÀ - SOẠN VÀ TRỊ - SỰ Số 1, Boulevard Carnot - Hanoi</p> <p>FONDATEUR ET DIRECTEUR POLITIQUE : NGUYỄN-XUÂN-MAI</p> <p>DIRECTEUR : NGUYỄN-TƯƠNG-TAM</p>	<p>DO SOCIÉTÉ ANNAMITE D'ÉDITION ET DE PUBLICITÉ XUẤT BẢN Nº 1, BOULEVARD CARNOT - HANOI (Annam xuất - bản cục)</p>		<p>GIÁ BẢO :</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>DỒNG-ĐƯƠNG</td> <td>NGOẠI-QUỐC</td> </tr> <tr> <td>1 năm</td> <td>8500</td> <td>8500</td> </tr> <tr> <td>6 tháng</td> <td>1.80</td> <td>2.80</td> </tr> </table> <p>QUẢN-LY : PHẠM-HỮU-NINH</p>		DỒNG-ĐƯƠNG	NGOẠI-QUỐC	1 năm	8500	8500	6 tháng	1.80	2.80
		DỒNG-ĐƯƠNG		NGOẠI-QUỐC								
1 năm	8500	8500										
6 tháng	1.80	2.80										
<p>Mua báo kể từ ngày 1^{er} và 15 mỗi tháng và phải trả tiền trước. Giấy mua báo mà không có kèm ngân-phiếu thì xin miễn trả lời. Thứ tư, bìa vở và ngân-phiếu xin gửi về : M. NGUYỄN-TƯƠNG-TAM Nº 1, Boulevard Carnot - Hanoi</p>												



Chàng - Tao đánh cho mày biết tay tao!...



... Nếu mày kiện tao, thì báo Đông-Pháp sẽ bảo mày là vô học-thức, là vô giáo-dục!...

...tù' nhỏ đến lớn...

Câu hát

Trời nắng gắt. Trên con đường nhựa vắng, tiếng xe lộn kéo kẹt như tiếng than của cảnh vật bị cháy buối giữa trưa.

Trong một hàng nước ngay đầu phố, hai cụ kỹ lão ngồi cạnh mâm thịt chó.

- Mời cụ xơi cạn.
- Vâng, mời cụ.

Chén anh chén tôi, câu truyện nũng nần dần.

Mở hồi nhể nhạt, quần vén lên tận đùi, các cụ ngồi xoay tròn ra đánh chén, thỉnh thoảng lại nhấc cái quạt nan rách lên đuổi đàn ruồi bậu đen trên mâm thịt.

- Cụ ẹ, sắp nóng rồi đấy.
- Rồi hai cụ thì thăm bàn tán:

- Phải, phải lẽ đi hời! Hôm kia nhà cụ Tý có người bị mắc... rồi đấy. May giới còn thương, quan chưa bắt...

Đừng vội tưởng là các cụ nói đến quan thật, chưa đến nỗi thế: đấy mới là quan ớn.

Vài hôm sau, thấy rộn ràng ở trong phố nào voi, ngựa, hình nhân bằng giấy! dân sửa lễ kỳ yên.

Thấy các cụ sửa lễ kỳ yên, trong lòng ai cũng thấy yên.

Này mũ cánh chuồn, áo gấm mù, này voi, ngựa, xe, cờ, thuyến, lính, này thịt lợn, thị gà, hoa quả đủ các phẩm vật đem dâng các quan. Dấu người trần mắt thịt thấy vẻ trịnh trọng, hừ vậy cũng phải hít mắt lại, hưởng nữa là người âm.

Nếu bảo rằng cỡ hủ thì đã có mấy khẩu súng thần công đương đơ nòng đợi đốt. Ai còn dám bảo không văn minh nữa.

Phương chi lễ kỳ yên, yên được lòng quan ớn đã đành, lại yên được lòng dân từ trẻ chí già.

Thật vậy, cướp cháo, cướp bông, ăn hoa quả xanh, trẻ con mừng hí hờn, mâm bàn cỗ thịt, các cụ được mấy bữa no say.

Quả xanh, thịt hời, tha hồ mà ăn cho no, không có hại gì, vì là lộc thánh. Vì phông có người mắc dịch, có mệnh hệ nào, thì là tại số, không còn oan ức gì nữa. Chết như vậy còn có thể tự khoái rằng không phải quan bắt, mà là bị bệnh mà mất. Còn gì là sung-sướng hơn!

Gia chỉ đi đương con kính-tề khủng hoảng, mua mã, mua vàng cũng là một cách chấn hưng công nghệ!

Còn bảo rằng lễ thì vẫn lễ, mà dịch tả thì vẫn dịch tả, thì cũng có lẽ. Song cũng phải để cho vi trùng nó sống mới chứ!

Thượng thư dân biểu

Ông nghị-trưởng Nguyễn-Trác ở Trung-kỳ còn hơn ông nghị-trưởng Phạm-huy-Lục ở Bắc-kỳ một bậc. Vì ông vừa làm nghị-trưởng, vừa làm thượng-thư, vừa làm quan, vừa làm dân... vừa lĩnh tiền phụ cấp của nghị-viện, vừa lĩnh 400 đồng bạc lương của nhà nước.

Nhưng theo báo Tiếng-dân thì ông Trác cho rằng việc ông nhận 400 đồng bạc lương thượng-thư là việc tạm thời.

Ông nói có lẽ lắm - vì ông không cho là tạm thời cũng không được: Đến cuối năm bầu cử lại dân biểu, nếu ông không được bầu lại, thì tạm thời hẳn rồi, còn nói gì nữa.

Nhưng chắc ông mong việc đó vĩnh viễn. Vì việc đó là một việc lợi cho dân Tuy dân khổ sở, bộp bộp bỏ ra thêm vài hào cho ông nghị-trưởng được thêm số lương kia, nhưng họ nghĩ rằng người thay mặt họ tậu thêm nhà, thêm ô-tô, họ cũng đủ thỏa thuê rồi.

Mà nếu họ không thỏa thuê, mặc họ chứ can gì đến ông nghị-trưởng.

Thảo nào mà có tin đồn âm lên rằng các ông thượng-thư vừa phải về hưu đang phả người vận-dộng ở các tỉnh để ra tranh cử dân biểu trong kỳ tổng tuyển cử sắp tới.

Thôi, các cụ! Các cụ đã làm rồi, phải để người khác người ta nếm mậy chứ! Của ít người nhiều, mỗi người một tí thôi, các cụ ạ.

TỬ-LY

Bàn ngang

Không có nước nào linh thiêng bằng nước ta. Chỗ nào cũng thấy chùa, đền, đình miếu, chỗ nào cũng gặp một ông thần chỗ nào cũng phải cúi mặt chấp tay, không bao giờ ngẩng mặt lên được nữa.

Một đứa trẻ con chũng may bị bệnh mũi, ấy thế là đã hóa ra một ông « hoàng » c n. Nếu xây cho nó cái miếu con, để cái bát hương lên cái bệ, ừ khác có người đến cúng lễ, ừ khác nó sẽ hóa ra một ông thần.

Một người tự tử ở gộc đa. Người đi qua chỉ trò bảo nhau: ma.

Có người yếu bomg rĩa, dặt vào gộc đa, cái bình rõi, cầm mấy nén hương: con ma kia dần dần biến thành một ông thần.

Nhưng không cần phải là người mới lên được cái địa vị ấy. Hồn đã to đào được ở giữa đồng, con dao đưa tìm thấy ở vệ đường, con hồ cỏ tại ăn thịt người, thường cũng được hưởng cái danh vị ông thần. Thậm chí đến con vi trùng cũng được tôn lên làm quan ớn.

Cũng may mà nhiều người còn sống cũng được tôn lên làm thần. Cũng may mà ta bắt được hồ, ăn thịt được hồ. Cũng may mà ta có thể lấy con dao đưa thành thần kia đem về dùng để chế cái, còn đủ thần kia đem về để chế giường.

Còn con vi trùng thần kia, nếu ta biết khoa học thì ta mua thuốc trừ nó đi. Nhưng khoa học là một sự vô lý, cho nên ta mua vàng, hoa, rượu, thịt đem để lễ dúi cho quan ớn, cũng như ta đem lễ dúi cho mậy ông được tôn lên làm thần sống nó.

Cố thể là mới phải là ta.

TỬ-LY

Giời nắng như thiêu, các cụ câu mắt là phải. Đòi nhà ai lại ưa nóng nực, bức bối bao giờ.

Tây họ cũng phải câu mắt nữa là. Họ uống nước đá, nước chanh, chẳng qua cũng để câu mắt lấy một lúc. Bằng thế nào được các cụ ta câu mắt lấy hàng tháng.

Họ lại đi Sấm-sơn, Tam-đảo, cũng là để câu mắt. Nhưng câu mắt như vậy chẳng qua chỉ mát được thân mình. Các cụ đâu có lòng ích kỷ như vậy, các cụ câu mắt, là câu mắt cho cả trăm họ.

Cái lòng bác-ái của các cụ thật đáng khen lắm. Thế mà làm kẻ hậu sinh không biết gì dám bảo là phi tiền vô ích.

- Hừ, giới thật. Để đến lúc quan ớn lời họ đi thì họ mới biết...

Phải, biết đâu là không có quan ớn! biết đâu quan ớn lại không dúi lễ!

Vậy lễ kỳ yên lại càng phải có lắm. Xưa nay hệ sửa lễ là mưa. Nếu không mưa ngay, tuần lễ sau cũng mưa, tuần lễ sau không mưa, thì tháng sau, đi đâu mà vợi. Trên mưa ấy là nhờ có lễ đấy.

Chỉ có những anh ngang đờ mới đem lòng chê bai tôn giáo cũ, mới bán nền để tiền sửa lễ kỳ yên mua các thứ thuốc sát trùng, giữ vệ sinh cho thành phố...

Nếu họ tưởng làm thế mà khỏi được họa dịch thì họ khờ thật: sát được trùng chứ sát sao được quan ớn, giữ vệ sinh chứ giữ thế nào được quan ớn!

CÁCH TRỊ



Thầy giáo - Một năm có mấy mùa?
 Học trò - Năm 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông.
 Thầy giáo - Thế mùa này là mùa gì?
 Học trò - Thưa thầy, mùa này là mùa « Quan ớn » ạ...

CUỘC THI...

Số báo này cuộc thi kén vợ kết liễu.

Số 29 — Trả lời xiếu loại nhân (Số 19 ngày 5 Mai 1992)

Thiếp đây rẽ lịch đường ngồi,
Mình mặc áo mũ, quần trắng khăn
Mây tá lểu, mặt tai soạn. [san.
Cặp mắt long lanh như làn thu ba.
Hàm răng trắng bóng như ngọc,
Cười nói mặn mà, tươi tắn có duyên.
Hai bên má lúm đồng tiền,
Cổ đeo giây chuyền, thêm chuỗi hạt
Tâm đầu, ý hợp chàng ơi. [chái.
Thiếp chẳng khỏi hài, lòng thật xin
Thiếp đây đã sẵn lòng chờ. [thưa.
Chỉ vì một nỗi thiếp là đàn ông.
Xin chàng có lấy hay không?

NGUYỄN-MẠNH-BÌNH

Số 30 — Kén vợ.

Người vợ của tôi sau này sẽ là một người đàn bà đẹp vừa vừa. Ý tôi muốn thế là vì nếu xấu quá thì không thể thương được, mà nếu đẹp quá thì lại má hồng bạc-mệnh, hay đoạn trường, ba đào, đa cảm, đa sầu, mà lại chóng chết. Nhưng không những đẹp vừa vừa mà thôi đâu, lại phải có đủ những đức tính như sau này:

- 1° Hôm cưới về nhà tôi, thì tôi không hề hỏi tới, nhưng vợ tôi phải vui vẻ mà hỏi truyện tôi trước;
- 2° Hạn trong một năm đầu tôi không hề ngủ chung, như thế thì bộ mặt phải vui vẻ luôn mà trong trí không được nghĩ: quái, sao chồng ta không ngủ chung với ta;
- 3° Tôi đưa cô dâu về nhà nói truyện phải ra tên trâu, rót nước mời, mặt không được ra bộ tức giận;
- 4° Những khi đau yếu không được nhân nhó mà kêu với tôi những câu «Em đau ở chỗ này này, em dứt ở chỗ này này, cậu mới ông lang cho em, hay là cho em đi nhà thương»;
- 5° Tôi đi chơi đêm mà sáng về thì cũng phải vui vẻ như thường, mà không được hỏi: Hôm qua cậu ngủ ở đâu?
- 6° Lương tháng của tôi 50\$ nhưng cuối tháng tôi đưa cho 28\$, thì cũng không được hỏi: còn 22\$ thì cậu tiêu vào việc gì?

7° Lấy tôi trong hạn ba năm mà không có con thì không được đi cầu tự ở các đình, chùa mà phải bằng lòng cho tôi cưới hai người vợ lẽ trong một tuần-lẽ.

Ấy người vợ của tôi là phải đủ như thế, mà nếu tôi không tìm kiếm đâu được thì tôi đành ở vậy suốt đời, mà có lẽ tôi ở vậy suốt đời thật, vì tuổi tôi năm nay đã 68 rồi mà tôi vẫn chưa tìm đâu thấy người đàn bà nào như thế cả.

NGUYỄN-NGỌC-ĐÌNH



Phong-Hóa viếng Phụ-nữ thời-dàm

(Phỏng theo điệu bài vắn
Khổng-Minh tế Chu-Du)

Than ôi, PHỤ-NỮ! Chẳng may phận
mỏng!
Thọ yếu vì hiền, lòng ta tiếc vọng...!
Viết văn tế này, ruột ta xót-sé.
Em có khôn-thiêng, chứng giám cho ta!
Thương em thưở xưa, sinh bởi sự Đa!
Bỏ củ theo mời, ra đời xông-pha.
Thương em non-nớt, nhưng chí cao xa.
Gây dựng việc báo, bàn việc đàn-bà.
Phụ tá mấy bác, cũng tiếng con nhà.
Thúc-Địch luẩn-quẩn, Huy-Hạo ba-hoa.
Long-Châu giọng óc, Minh-Tước văn-thơ;
Văn-chương sắc-nội, nghĩa-lý văn-vơ!
Thương em đằm-đàng, giỗi việc tề-gia;
Làm bánh làm trái, nấu mứt nấu-mơ.
Cổ-bàn bẽp-nước, may-và thêu-khung.
Thương em kén chồng, phủ-quý chẳng
thiết.

Chỉ cốt giềng-giải, chẳng chê nghèo-khiết.
Phông vẫn còn không, sao em vội chết!
Cùng em khi xưa, duyên vẫn chặt-kết.
Hề em hờ-hênh, là ta liễn phiết!
Tuy bút bông-lơn, nhưng lòng thân-thiết.
Cùng nhau cợt-cười, tình thêm khăng-khít.
Em rút cho đành, ta buồn khôn-xiết!
Tưởng còn giai-giảng, ngày một ngày
hai!
Đời ta gần bó, trâm năm lâu-dài.
Ngờ đâu đến nỗi, em vội lìa đời!
Cái nạn khủng-hoảng, phủ-phàng vầy ôi!
Sử Đa mếu-máo, làng Báo ai hoai!
Cống Chéo vắng bóng, Hà-thành bật hơi.
Kẻ còn người khuất, lệ ta tuôn-rơi!
Than ôi, Phụ-Nữ, đã biệt nhau rồi!
Còn nói chỉ nữa, thế là xong đời!

Có giấy báo thực bằng khen chữa về bệnh
LẬU GIANG
Sẵn lòng giúp các người nghèo khổ chẳng may bị phải
Bệnh lậu phải ra sưng, tức, mủ, máu, cứng dương
đau, đi đại buồn, đi nặng như thế nào, chỉ dùng 1 lọ
thuốc trong 24 giờ đống-bỏ là hết đau ngay, 0\$50 một
lọ, 5\$ 12 lọ, mà sau khi khỏi bệnh này đi đợc còn lại
mức tiền khi trong khi vắng, lâu vẫn đợc (filament)
quy đầu non-trớt, bình-thoảng nhói ngứa, còn ra một
chất nhờn như tựa mủ; mà có khi các đầu xương
thường đau mỏi, chỉ dùng 1, 2 hộp, nặng 3, 4 hộp
khiến-bình-tuyệt-lậu (thuốc triết học) 1\$50 một hộp là
khỏi dứt. Thuốc giá 0\$70 một lọ (có nhận chữa
không không khỏi sẽ trả lại tiền).

Em có khôn-thiêng, soi thấu khúc nhôi,
Bạn gái vắng-về, cùng ai vui-cười?
Ô-hò ai tai!

Thượng-hương !!
TÚ-MỜ



Anh đỡ Đắc

Bà mụ thiếu tí bột,
Nên làm bác, làm bói!
Nặng một anh thối óc:
Lê-công-Đắc ra đời.
Từ khi còn tấm bé,
Tinh đã sớm giờ-hời.
Mặt mày thường ú rú,
Chẳng thích sự vui cười.
Lớn lên càng lăm-cắm,
Đám ghét suốt mọi người.
Chán đời nhưng vẫn tiếc...
Không rút được trần-ai,
Gần toét lại kiêu-ngạo,
Muốn lên mặt dạy đời.
Nhưng lời-lề cảm-hấp,
Nào ai để lọt tai!
Tội-nghiệp Lê-công-Đắc,
Không biết sống là vui.
Thà vào nhà tu kín,
Mà tu quách đi thôi.

TÚ-MỜ

NHỨC ĐẦU!

Nhức đầu chỉ uống 1 gói khỏi
miệng là khỏi. 0\$10 1 gói, 1\$ 12 gói.

HÔI NÁCH!

Hôi nách chỉ xoa 1 gói là khỏi dứt.
thoam-tho ngay, 0\$10 1 gói, 1\$ 12 gói.

Bình - Hưng

89 - Pavillons Noirs - 89
(phố Mã-mây) - Hanoi
Giấy nói: 543

...KÉN VỢ

Số 31 — Menhí kén vợ

Tôi đây văn-sĩ tân thời,
Văn văn râu-xống vào xuôi cũng mưu
Khí buồn, khoe vợ chồng Ngao,
Lúc không tới lại ôm đầu «khoe so»
Lắm người cứ bảo tôi gao,
Như tôi «lông-mộn», thế gian ít
Nôm na này có mấy nhời. [người]
Gửi dâng Phong-hóa kén người vợ,
Vi chúng có phải duyên gì, [chơi]
Thằng tam cau tẻ tôi thời cưới luôn
Vợ tôi (trước hết cũng «luôn»
Thầy «chơ soạn rung» cũng luôn
[mạch sâu.
Xuân qua, hạ tới, rồi thu,
Cũng ngâm «thú cảm», cũng câu
«Xuân hoài»
Cũng «thờ ngán», cũng «thao đố»
Cũng lời «khúc hươ» ai cười ngo
[ai]

Số 32

Trước khi tôi kén vợ, vậy tôi hãy
xin tự giới thiệu tôi cho người vợ
của tôi sau này biết:

Tôi năm nay mới có 23 tuổi, đang
đó trẻ trung nhưng trái lại cái tuổi
trẻ trung của tôi ấy là một tuổi già
lão.

Hai bên mẹp, lúc nào cũng có râu
quần áo sặc lech, nét mặt lúc nào
cũng lạnh lùng, ít nói, ít cười, đi
đứng chậm chạp như người ốm lã.
Sống trong thời đại sống văn minh
trần ngập mà bộ óc tôi vẫn quay lại
theo những đồ tục mấy chục năm
về trước.

Người vợ của tôi kén phải có đủ
đức tính như sau này:

- 1° Ăn mặc chỉ áo nâu, quần lĩnh
bưởi, non quai thao, đẹp cong hay
đi gùộc;
- 2° Ít nói năng, phải lãnh như đất
để khỏi nhả nhèo những lúc tôi say
khướt;
- 3° Phải biết thương lưu ngâm vịnh
để nghe những lúc tôi ngã nga chen
tôi lên giọng lĩ, ầm ỹ cả nhà mà vẫn
trời cười khen là hay, là tuyệt!
- 4° Phải biết đọc Tân Đạ văn tập
mà không được lịt mũi như các
nàng tiên trên chợ trời;
- 5° Phải biết sợ tôi, nói năng phải
cúi đầu thưa gửi;
- 6° Phải suốt đời nuôi tôi, con với
ruợu;

7° Phải có một khối tình với tôi
mà thôi, chớ không được chia sẻ
«khối tình tôi» với «khối tình con»
cho người khác

Có nào có đủ tư cách kể trên để
cho tôi kén? Dù mới người vợ chưa
cười của tôi lại nhà riêng để thương
lương.

TRUNG-TÂM

Con số 100 Xin bà con đừng quên:

ràng nhà CỤ-CHUNG chuyên dệt
các Maillot Pull-over có tiếng
xưa nay ở phố Citadelle, vì nhân
được kiến máy dệt to nhất của
người Pháp chế-tạo rất tinh-sắc,
nên đã dọn ra số 100, phố hàng
Đông (Hanoi).

Từ nay hẳn bà con được vừa
f và không lo gì hàng-hóa người
mình còn kém hàng ngoại-quốc
bề nào.

Mà con, xin hãy báo-tên kỹ
cơng-nghệ nước nhà.

CỤ-CHUNG
100, Rue du Coton. — Hanoi

THUỐC LẬU HỒNG-KHÊ

Bệnh lậu mới phát ra mủ, ra máu, buồn tức, hoặc bệnh đã lâu chữa không dứt
mọc, mỗi khi uống rượu, thức đêm, trong người nóng nẩy, lại thấy có mủ và xem trong
nước tiểu có vữa, uống thuốc này đều khỏi dứt sạch. Thuốc đã mau khỏi, lại không
cồng phết, nên được anh em chí em đồng-báo tin dùng mỗi ngày thêm đống, cả người
Tây, người Tàu cũng nhiều người uống thuốc này được khỏi dứt sạch, cũng nhận rằng không
thuốc nào hay bằng thuốc lậu Hồng-Khê. Giá 0\$50 một ống. Bệnh giang-mai, tìm-là phát hạch
lên sỏi nóng rớt lở-loét quy-đân, đau xương, rất thối, rứt đầu, nơi mề-dây, ra máu già,
hoa khô, phá lờ khắp người, uống một ống thuốc là tiêu-hiểu, không hại sinh-dục. Cũng 0\$50
một ống. Xin mời quý bộ lại hoặc viết thư về, lập tức có thuốc gửi nhà giấy-thếp đến tận nơi.

HỒNG-KHÊ ĐƯỢC-PHÔNG

81 — Route de Hué (cạnh chợ Hôm) Hanoi — Téléphone 755
ĐẠI-LÝ: Bát-tiền Vinh, Bát-tiền Huế, 73 Belgique Hải-phòng, Phúc-Long 12 Rue des
Cardenniers Hải-dương, Xuân-Hải phố Lạc-sơn, Sơn-tây; Đàng-lợi phố Ai-mệ Tông, Vinh-Hưng
phố Thủ Khoa-Huân, Ich-sinh-đường, 190 phố Khách Nam-Định; Đức-thắng Albert 1^{er} 143 Dakao
Saigon; M. Bao Meilur Phentien Laos.

Muốn cho xe pháo nhẹ nhàng,
Mang lại AN-THÁI sửa sang như tôi
Chắc hẳn gia cũng được hỏi...
Chỉ có hiệu AN-THÁI làm được xe dùng
như xe «Vernieu» vì sau khi sử lý tan bán
hệ thống đã mua được các dụng cụ dùng làm xe
mà bảo hiệu lại cam đoan là chắc chắn và đẹp
hơn, bền đã có tang chứng, xin mời các ngài
lại xem qua số 8.

Bản đồ đồ phụ tùng xe kéo và chambre, lốp.
Có 28 mẫu vải dùng để lợp mái, đồng tựa và
cát housse xe nhà và xe ô-tô.
Nhập lợp mái và cát housse xe ô-tô.
Đóng và chữa các xe nhà, xe hàng, xe ngựa,
và xe bò.

An-Thai

Số 2, phố Nguyễn-Trọng-Hiệp, Hanoi
tờ là phố giữa phố Cầu gỗ đi vào ngõ Gia-ng

TU' CAO...

Ông Phạm-vân-Bình và quan Thượng mới.

Ông Phạm-vân-Bình, một cây vọt có tiếng, mới đây có gửi lên quan Thượng bộ giáo-dục, ông Phạm-Quỳnh, một bức thư rất dài, lời lẽ hùng-bôn, thông-thiết lắm. Xin dịch ra mấy đoạn như sau:

« Xin cụ lớn cho phép một người đồng quận còn trẻ người non da được mấy lời dâng lên cụ lớn trước hết mọi người sau hôm cụ lớn nhậm chức thượng-thư bộ giáo-dục, để xin cụ lớn lưu-ý đến một phương-pháp giáo-dục, từ ba mươi năm nay, đã thấy kết- quả khắp luân-câu, phương-pháp ấy cũng nguy-cơ (thấy cần-thiết cho thiếu-niên Việt-Nam).

« Chúng tôi cũng không phải là không biết rằng cụ lớn sắp định với những cụ cụ lớn đại-thần danh-thanh hách-bách (Illustré) khác những công-cuộc cải-cách học-học, và cụ lớn không hiểu mà đọc thư của kẻ quàng rập, kẻ nhẽ

(Đây ông Phạm-vân-Bình nói đến nỗi khủng-hoảng về tinh-thần của thiếu-niên).

« Vấp đến ngũ ba của con đường mập-mỡ, chúng tôi không biết theo hướng nào. Người nào đã mang tâm lòng muốn cho nơi giống được tiều-bộ, mắt cũng trông thấy một cách đau lòng: thiếu-niên Việt-Nam không biết cần cụ vào đầu, mắt lòa chân chậm, đi đến một cuộc tương-lai bất định và nguy-hiểm trong những sự nguy-hiểm. Đọc đường, lừa lòng tất, chỉ hàng-bái nhục dâm, mà biết bao là trạng thiếu-niên tâm-chính, và hồn-dùng ngũ xuống những vực sâu thăm nó đợi họ ở mỗi chỗ ngoặt.

(Đây ông Phạm-vân-Bình xin ông Phạm-Quỳnh lưu-ý đến đoàn-hướng-đạo Việt-Nam, là một phương thuốc chữa sự khủng-hoảng kia).

« Chúng tôi dám mong cụ lớn dù lòng thương mà chấp cái đơn soàng này...

« Chúng tôi lấy làm hân-hạnh, thưa cụ lớn, được cụ lớn với hết điều cùng-

«klub của chúng tôi - được là một người đầy-từ trung-thành và hèn-mọn của cụ lớn.

PHẠM-VÂN-BÌNH
Không có lời bán.

Chồng đánh vợ

Người ta thường bảo báo Đông-Pháp là một báo thông tin tức. Báo Đông-Pháp cũng tự nhận như vậy.

Nhưng mà không. Lầm cả. Báo Đông-Pháp... là một Thầy đồ giảng luận-lý Khổng, Mạnh.

Một thí-dụ: bà Từ-Sơn bị chồng đánh. Chồng đánh thì chịu, không được kêu ca gì cả, báo Đông-Pháp ti-loe dạy nhà giáo-thế.

Báo Đông-Pháp dạy thế phải lắm. Một người hung-hăng đánh người khác, chắc phải tội; một người đàn ông đánh người đàn bà tội lại càng nặng. Vì thế nên chồng có quyền đánh vợ.

Lý-luận chắc-chắn như vậy, báo Đông-Pháp chẳng may xấu số sinh vào cái thời-đại này thực là đáng tiếc.

Báo ấy phải xuất-bản ở đời thượng-cổ mới phải cho.

Văn-chương là vẻ sáng

Văn-học tạp-chí mới mở thêm được một nhà đại-tư-tướng, một ngôi sao sáng trong làng văn: ông Đoàn-độc-Thư.

Cụ cứ Dương đưng vội giận, ông Đoàn-độc-Thư về tư-tướng còn kém cụ một tí, một tí thôi.

Nhưng về các thứ tiếng nói, ông Thư biết nhiều hơn cụ. Cụ chẳng qua biết tiếng Anh-lê, tiếng Quảng-đông là cùng, ông Thư ông ấy biết tiếng Latinh, tiếng Hy-lạp... cả đến tiếng Tây nữa.

Bài « văn-chương » của ông đăng ở Văn-học tạp-chí số 17 thật là một áng văn không-tiền khoáng-hậu.

Ông bàn về văn-chương chia ra phân tích hai chữ văn-chương như anh đồ-tể thái thật vậy, phân-minh rành-rọt lắm.

Nào « về danh-từ (thích-danh: définition normale) thì văn là vẻ đẹp, chương là vẻ sáng ». Trời có văn-chương, đất có văn-chương, người có văn-chương... vật có văn-chương, con sâu róm, con họ-hung đều có văn-chương cả.

LÝ TOÉT RA TÌNH



Lý toét nghĩ: Quái! bia ai mà lạ vậy!!

...DEN THAP

Nào « về ý-nghĩa (définition philosophique) thì văn-chương là « những hùng-thiên kiệt-tác cổ kim như bài xã-thuyết của ông Cicéron (Cicéro promilone) các bài của thánh David, ông Không - tử, vua Lê Thánh - Tôn, cụ Nguyễn-bình-Khiêm, ông Dénosthène, ông Trần Hưng - Đạo, ông Chateaubriand, ông Hoàng - cao - Khải, ông Nguyễn-bá-Học... » ông kéo ra một thời dài. Họa chăng chỉ còn ông Đoàn-độc-Thư là ông quên mất.

Ăn món tá-bí-lũ của người Quảng-đông, món cù-lao-hồ trong Nam-kỳ, hay món hầu-lớn ngoài Bắc, thì ngon miệng thật.

Song món văn-chương hầu-lớn, ông Đoàn-độc-Thư lại thích, thực là may cho ông.

Tôi, tôi xin chịu.

Cụ Hoàng-tăng-Bí với phụ-nữ.

Trong báo Trung-Bắc, mấy kỳ vừa rồi, cụ báng Hoàng hết sức lời ông Ất, ông Giáp, ông Bình, ông Đinh ra cãi nhau về vấn-đề phụ-nữ.

Rút cục lại ông Ất được.

Lẽ tất-nhiên, ông Ất của cụ bênh-vực cho xã-hội ta xưa kia. Ông báo xưa kia, đàn bà ở trong gia-đình thì thật là tự-do, đối với xã-hội thì thật là bình-quyền. Ông lại dẫn chứng rằng xưa kia ngoài xã-hội, con làm quan thì mẹ là phong-quan, chồng làm quan thì vợ là mệnh-phụ - Còn xã-hội xưa kia đối với các bà thì bà phủ, bà huyện, cụ cử, cụ nghệ, xã-hội đều tỏ ý tôn kính.

Nào ai bảo rằng không tôn-kính bà phủ, bà huyện, cụ cử bà, cụ nghệ bà,.... cụ báng bà.

Còn cụ báng nói đàn bà xưa kia đối với xã-hội... bình quyền với đàn ông, thật là không còn ai cãi vào đâu được.

Được gọi là bà phủ, bà huyện, cụ cử bà, cụ nghệ bà,.... cụ báng bà là đủ rồi, chứ còn đòi gì nữa. Thế là bình quyền rồi đấy.

Còn nói rằng đàn bà ta xưa kia bị ở dưới quyền áp-chế của đàn ông, không được có của riêng, làm gì cũng phải xin phép chồng, không con chồng bỏ cũng được, không được làm quan, được tiếp truyện với đàn ông, không... kể bao giờ cho hết! - thì cũng có lẽ, song đó lại là một truyện khác.

Vậy thôi, chị em ơi! chị em giải phóng quá nhiều rồi, chị em không muốn làm bà phủ, bà huyện,

cụ cử bà, cụ nghệ bà,.... cụ báng bà nữa hay sao.

Mặt đen.

Ông Trần-Bích ở Huế vừa rồi có gửi thư cho báo Khoa-Học hỏi một phương thuốc.

Nguyễn ông có một cô con gái năm nay tuổi 19, nhưng ông không hiểu làm sao mặt cô cứ đen hoai, trong ba năm bắt cô ở luôn trong nhà không được ra nắng, mà vẫn thấy đen không có chút gì thay đổi cả. Ông lấy làm lạ lắm.

Kết cục, ông hỏi có người nào có phương thuốc gì mách giùm thì ông « ối ơn vô-cùng ».

Từ-Ly chẳng dám lấy ơn cửa ông, song cũng khuyên ông đừng thấy có ý đen mà cho làm lạ. Cô ấy không ra nắng nhưng cũng chắc ở gần bếp quá đấy thôi.

Còn phương chữa bệnh đen, cũng không khó gì. Ông nên ra hiệu khách (hiệu báo chẻ tây thì hơn), ông mua cho cô ấy một hộp phấn, đem về đánh mặt, chắc là trắng ra. Xin cam đoan với ông rằng kiến hiệu trong thấy.

N. B. (Nên chú ý). Nếu có ý có đen quá, ông nên báo cô ấy đánh phấn cho dày-dày một tí.

Quyền ứng-cử ở trong Trung-kỳ

Từ ngày thiết-lập nghị-viện dân-biểu Trung-kỳ đến giờ, hề là người siáh-trưởng ở Trung-kỳ mới được ra ứng-cử nghị-viên.

Gần đây ông Bùi-huy-Tin, có đệ một lá đơn lên chính-phủ xin cho dân Bắc cũng có quyền ứng-cử.

Nếu ông Bùi-huy-Tin lấy tư cách một nhà dân-biểu Bắc-kỳ mà xin điều ấy, thì ông làm ơn cho dân Bắc-kỳ. Nếu ông lấy tư-cách một người Bắc có quyền lợi trong Trung mà xin, thì ông làm ơn... cho ông.

Nhưng ông không có quyền lợi gì trong Trung. Ông chỉ có đồn-diễn, máy dân-thủy nhập-diễn, gia tư vài mươi vạn ở trong ấy thôi.

Như thế là ông làm ơn cho dân xứ Bắc đứt đi rồi.

Nhất là ông xin như vậy không phải là vì ông muốn ra ứng cử nghị-viên dân-biểu Trung-kỳ khóa này.

Nếu ông có ra, cũng là sự vạn bất-đắc-di.

Mà có ra chắc cũng chỉ vì dân.

TỬ-LY

Tranh dự thi số 46



Thầy đồ mắng: Mày vô ý từ đánh đổ mực, không đáng đôn à?

Ánh sáng vàng ủa của vầng trăng đương đỏ bói như còn do-đạt ở chân giầy tre già cao vót, rì-rào, kẻo-kết.

Lướt gió mát về chiều vừa đánh thức xóm Hồng-thủy đương miên-mãn ngây-ngất trong bầu không-khí nồng-nực của buổi trưa mùa hạ: Nào tiếng cười đùa của các cô gánh nước xúm-xít nhau bên bờ giếng, nào tiếng ca-hát của bọn mục-dỗng đưa trâu bò về chuồng, nào tiếng cãi-cò của dân trẻ đuổi nhau quanh mấy gốc đa già bên lờ miếu cổ.

Bỗng hãy trẻ cùng nhau rời bỏ gốc đa kéo ùa ra đường và cất tiếng reo: — Có điên! A có điên!...

Trên con đường hẹp ngóng-ngoài lượn theo cái lạch nhỏ, bên bờ trồng cây, lá xanh um, một người con gái chừng mười tám, tóc bõ sỏa, hai mắt sáng-quắc mà long-sóng-sọc, đương vừa đi vừa lầm-bầm nói một mình. Thấy lũ trẻ chạy ra cười nói thì cô đưa bàn tay lên sứa như bảo im đi, rồi lại lảng-lặng cúi đầu đi thong-thai như đương cảm-cụi theo sau một vật gì, một cái xe chẳng hạn. Bọn trẻ cười reo, trở tay bảo nhau:

— Cô ấy đưa đám ma đấy.

Một đứa nói:

— Sắp đến huyết rồi!

Quả thực, khi đi đến cái rãnh sẽ để tát nước vào ruộng, người con gái đứng dừng lại, trù-mục nhìn như ngắm người ta đương hạ cái ảo quan xuống huyết. Nước mắt cô từ-từ nhỏ giọt. Một lát sau, cô quay xuống bới đất lấp kín rãnh, rồi nắm phủ-phục, khóc nức-khóc nức, khóc không ra tiếng. Đứng xúm-xít chung-quanh, dân trẻ thì nhau cười như nắc-nẻ.

Bỗng cô ngược mặt lên nhìn, mỉm cười, rồi như nói với ai đứng bên cạnh:

— Em cảm ơn anh... anh thương em quá... Đương lúc em đau-dớn mà anh lại đến an-ủi em như thế này... Vàng, em xin tuân theo lời anh dạy.

Chỗ này có đôi giọng nói òm-òm bất chợt tiếng dân ông:

— Em nghe anh, không nên buồn nữa, không nên khóc nữa.

Rồi cô lại mỉm cười nói giọng tự-nhiên, làm như hai người đang nói chuyện với nhau vậy.

— Không, em có buồn nữa đâu.

— Ở trên đời này còn có anh thì em không bỏ-cối bỏ-cứt đâu mà sợ.

Có lúc cô đứng lảng-lặng hé cặp môi son tươi trơ hết tình-thần như đương nghe ai se-sẽ nói thầm bên tai.

Đã hơn một tháng nay từ hôm có vẽ làng Hồng-thủy ở với bác đề điều trị bệnh thần-kinh, chiều nào có cũng nhắc lại những cử-chỉ, những ngôn-ngữ như thế, đến nỗi bọn trẻ con đi theo sau, cứ tới giờ ấy là xúm nhau đứng sẵn ở gốc đa bên miếu để chờ cô đi qua và biết trước rất rành-mạch hết mọi sự sắp xảy ra, từ việc làm cho chi lời nói của cô. Mà hôm nào có cũng chỉ đi đến chỗ đường sẽ là lại quay lại. Trước kia những người tài nước còn ngăn-cản không cho cô lấp đất, nhưng thấy cô khóc-lóc lạy-van khẩn-

khôn thì họ đem lòng thương hại, để vậy cho cô muốn làm gì thì làm, rồi chờ khi cô quay về, lại khơi ra như cũ.

Lúc trở về nhà thì cô đi mau hơn, nét mặt vui-vẻ hơn, cười-cười, nói-nói như được cùng người yêu trở-truyện thân-mật.

Bỗng khi gần về đến nhà, cô lại bùng mặt khóc. Bọn trẻ thấy cô đương cười, mà khóc ngay được



như thế thì cùng nhau cười vang xôm. Có như không nghe thấy gì, nức-nở nói một mình: — Vậy ra anh lừa giỏi em.... Anh hồ em.... trơ-vơ một mình.... một bóng.... anh đi lấy vợ.

Một hôm đắp xong cái mộ tưởng-tượng, cô ngược mặt lên vừa nói dứt câu: «Em cảm ơn anh» thì bỗng cô ngừng-bặt.

Trước mặt cô, một chàng công-lữ

Ông bác có ra đón chào khách:

— Cảm ơn ông, chào nó ốm đã mấy tháng nay. Thuốc uống đã nhiều mà vẫn không chuyển. Tôi lo quá, chủ thím cháu chết đi chỉ có một mình cháu...

Chủ nhà mời khách ngồi chơi uống nước. Trong khi ấy thì có Cúc trù mục đứng nhìn hai người nói chuyện. Chủ hỏi:

— Thưa ông, ông học trường thuốc

nom, đến nỗi người có sự hạn đờ. Nhưng bệnh họ của mẹ có một ngày một trầm-trọng, rồi đến đầu tháng tư thì mẹ có chết.

Cô thường tốt khoe học không ai khuyên em nò. May sao có một cậu, cậu Linh, học sách trường Pháp chánh, khi còn mẹ có vẫn lui tới đến chơi nhà, vì chàng thấy cô có nhan sắc thì đem lòng thương-trộm yêu-thầm. Khi ấy cô có sự đau-dớn, khổ sở thì ngày ngày chàng đến an-ủi cô, nên cô cũng nguôi dần, vì cô yêu chàng.

Song tháng sau, nghĩa là cách đây hai tháng, chàng tốt-nghiệp ở trường Cao-dăng ra, liền về thăm nhà, cho có Cúc trù trời ở Huân. Các ngày mà cô được tìm cậu Linh mới vào thì bệnh điên của cô bắt đầu phát.

Khách nghe vào truyện, hiểu rằng hai-người trong đó, ngờ-ngâm-nghĩ. Cụ Tú thấy chừng không nên gì lại hỏi:

— Vậy song cho nó là bệnh gì?

— Thưa cụ, có em chắc bị một định-kiến thời-miên.

— Ông anh có thể chữa được không?

— May ra thì được... Phải chữa mẹo.

Rồi chàng ghé vào tai cụ Tú thì thào:

— Từ nay trước mặt có Cúc, xin cụ gọi tôi là Linh, và cụ giấu cả nhà cùng những người quen thuộc cũng vậy.

Cụ Tú mỉm cười, không hiểu:

— Nhưng tôi sợ nó biết tên thực ông là Giao rồi.

— Cụ không sợ. Tôi đã gặp cô ấy lần nào đâu!

— Thưa ông, ông có thể giảng nghĩa cho tôi hiểu không?

— Thưa cụ, bây giờ lời chưa có thể giảng nghĩa được, sợ tiết lộ mất sự bí mật. Để chờ khi có Cúc khỏi đã, hãy hay.

Cụ Tú lại mỉm cười:

— Cách chữa bí mật thế kia à?... Nhưng ông còn ở chơi nhà lâu không?

— Thưa cụ, còn một tháng nữa kia. Chắc đủ thì giờ.



vận âu-phúc đứng nhìn cô có vẻ thương-hại, đau-dớn. Có-ngâm-nghĩ một lát rồi hỏi:

— Có phải anh Linh của em Cúc đây không?

Chàng mỉm cười sẽ gát.

Cô cúi mặt xuống nũng-nịu:

— Anh bỏ em, anh đi mãi.

Chàng đuổi bọn trẻ đi theo rêu ghẹo, rồi đưa cô Cúc về nhà.

thì có biết bệnh căn này không?

Khách đáp:

— Đầu đuôi bệnh tật ra sao, xin cụ thử kể lại cho tôi nghe xem.

— Thưa ông, nào có gì đâu. Hồi tháng hai năm ngoái...

Khách thấy có Cúc đứng lắng tai nghe truyện thì sẽ bảo chủ nhà:

— Giá cụ hãy bảo có ấy vào trong nhà đã rồi hãy nói truyện thì hơn.

Sau khi có Cúc đã ngoan ngoãn theo lời bác lảng-lặng vào buồng thì

Từ đó về cô Cúc đưa cái đám ma tưởng tượng của mẹ có tới chỗ đường sẽ lại gặp Giao mà có vẫn lầm là Linh.

Mấy hôm đầu, chàng còn để vậy cho cô lấp mộ, cũng khoe học rồi ngược cặp mắt âu-yếm bảo chàng:

— Vậy ra anh Linh của em không lừa giỏi em đấy!

Chàng cầm tay cô, mỉm cười nhìn vào mắt cô sẽ đáp:

— Khi nào anh Linh qua em lại nữ lừa giỏi em.

— Thế anh chưa lấy vợ chưa?

— Chưa, em à.

— Thế anh chờ em chứ?

— Cái đó thì đã có nhien. Khi nào em khỏi hẳn thì anh sẽ cưới em làm vợ.

— Nhưng em có ốm đau mà anh bảo em khỏi?

Giao cười:

— Em không ốm, nhưng mà em còn mẹ mãn tinh-thần. Kia em coi, có con gái đẹp, ai lại đi nằm xuống đất để đến nỗi lấm lạp thế kia, mà ai lại đi chán không như thế kia bao giờ?

PHAN SƠN

Cúc bẽn-lẽn nhìn xuống chân, lấy tay phủ bụi bám vào quần áo.

Dần-dần Cúc đã biết chậm đến sự điếm-trang, chán đi dẹp đả láng, quần áo chật chội, tóc vẫn cần thân.

Một hôm, cô vừa toan qui xuống đắp mả, thì Giao giữ lại bảo rằng: — Nếu em muốn anh yêu em thì em đừng vậy đất nữa kia.

Cúc mỉm cười, cặp mắt sáng quắc long sông sọc nhìn-Giao:

— Nhưng em có vậy đất đâu! Em đắp mả cho mẹ em đấy chứ!

— Em quên à! Mẹ! mả ở Hanoi kia mà?

Cúc ngờ ngặc:

— Thế đây là đâu?

— Đây là làng ta và chỗ này là cái rãnh sẽ để tát nước!

Cúc ngần ngừ có ý nghi hoặc, nhưng hình như sợ hãi người yêu, nên không dám đáp đất nữa.

Nhờ về những ông tiếm thuốc bỏ, nhưng nhất là nhờ về tình ái yếm dịu dàng của Giao, bệnh thảy kinh của Cúc một ngày một thuyên giảm. Rồi nửa tháng sau, tuy Cúc vẫn còn mê sảng, nhưng sự đi theo đám ma hình như đã đổi hẳn ra một cuộc đi chơi mát của đôi bạn trẻ. Giao thì vì nhân đạo, một ngày một thêm đâm thắm, thân mật đối với Cúc. Còn Cúc một ngày một thêm chăm chỉ đến sự trang-sức.

Một hôm, chàng đến hơi trễ, gặp có ý phục chỉnh-tề, quần trắng, áo trắng, mái tóc để lệch, đường đi đi, lại lại bần khoản kho chịu trước cửa.

Vừa thoang trông thấy chàng ở đằng xa, cô chạy vội lại trách:

— Sao hôm nay anh đến muộn thế? Em giận lắm. Đã đến giờ đưa đám rồi.

Giao, nét mặt nghiêm nghị, sẽ đáp: — Nếu em không bỏ cái tình gian dữ đi thì anh không yêu nữa đâu. Nhất là em không được quên rằng mẹ em mắt đã được bốn, năm tháng rồi. Nay anh chỉ đến rủ em đi chơi mát, chứ không phải đi đưa đám. Em có nghĩ lại xem.

Không biết Cúc có nhớ ra không, nhưng vì sợ Giao không yêu, nên khi thấy chàng hỏi lại rằng đã nhớ ra chưa thì cô tươi cười đáp liền:

— Em nhớ ra rồi. Mẹ em mắt những bốn, năm tháng về trước.

Giao gái:

— Em Cúc của anh ngoan lắm. Vậy mai hễ gặp anh thì em phải nhắc lại cho anh nghe câu ấy, anh sẽ yêu thực nhiều.

Hôm sau, Giao lại đến trễ hơn. Nhưng không những Cúc không tức giận, cô lại còn vui vẻ đến chào chàng rồi như đùa học trò nhỏ, ón lại câu chàng dặn.

— Mẹ em chết đã được bốn, năm tháng rồi. Nay anh chỉ đến rủ em đi chơi mát, chứ không phải đi đưa đám. Vậy anh có yêu em không?

Giao cười, lấy tay đập se se vào má Cúc:

— Anh yêu em lắm.

(Còn nữa)

KHAI-HƯNG

Của P. T. Hanoi

Tài khất nợ

Cụ Chánh đến nhà Nãi-Nhiều đòi nợ, thấy Nãi-Nhiều đương ngồi nhâm rượu với thối gà, cụ Chánh hỏi:

— Thế nào bác Nãi, giá cho tôi rượu món nợ đi chứ.

Nãi-Nhiều — Đa, bác cụ, đũa này con làm lâu.

Cụ Chánh — Đã kêu tiếng sao còn ngồi nhâm rượu với thối gà?

Nãi-Nhiều — Thưa cụ, con lung quên, không gọi liền mua thối cho nó ăn, nên con đành phải thối nó vậy.

Của F. H. Hanoi

I. — Thế ra...

- Tôi khuyên bác nên nghe lời.
- Chớ anh em có điện gì, bác cứ nói.
- Bàn sau thì đừng nên khoác tay bác giữ đi chơi ngoài đường như hôm qua nữa nhé, thiên hạ họ đi-ngồi làm đấy.
- Bác lại đến rồi, hôm qua tôi ở quê, mới lên sáng hôm nay.
- Ở... ở... Thế ra...

II. — Nếu còn sống

Cụ Tuấn mất, lúc đưa đám, Chánh Chोặc than-thở cùng đường, liếc con người bạc-mệnh.

Hôm ba ngày Chánh Chоặc cũng đi một chuyến làm đờ nhà cụ Tuấn, lúc đi vào khách, Chоặc ta thưa cùng cụ Tuấn bà:

— Bẩm cụ lớn, giá mà cụ lớn ông con mà còn sống thì có lẽ dám còn linh-dinh lắm.

Của cô TH. T. An-khê (Annam)

Chứng hững

Cô Quê "mặt gầy gao để mai (l) cho bạn Gấu rong đi vào thúng rồi hát ba bài (l) (tho) trốn vào. Đứa con gái (l) (l) hỏi:

— Sao mà mình lại bỏ lừa (tho) qua ai sao được?

— Gạo này bữa nọ bị bỏ lừa vào thúng nhiều gạo, bữa được nhiều tiền.

— Con bé người suy-nghĩ rồi thong-thả sách thúng ra rồi hát bốn bài rồi đem đi ngay vào thúng gạo và nói:

— Cái trống như gạo, thiếu-bà không thấy — mà đem lừa lên ồng lắm, để con trộm lừa ra..."

Của P. H. Q. Hải-dương

I. — Cũng đôi lý-sự

Bác C... đi qua một nghĩa-trang, thấy có cái xe-đạp dựng ở công, liền nhảy lên đi

VUI... CƯỜI...

liên. Chủ xe trình Cầm bắt được bác C... quan Cầm hỏi:

— Sao xe người ta dựng đây, mí dám ăn cắp?

— Bẩm, con có định bụng ăn cắp đâu, vì con tưởng ông có cái xe-đạp đó chôn chôn ở trong nghĩa-địa rồi.

Của T. C. V. Hanoi

Có một anh lái buôn kia, trong nhà hết tiền chỉ còn có hai xu.

Anh gọi thàng ở dân rằng:

— Máy lấy hai xu mua thế gì mà cũ nhũn không hết: cái đồ tùy ý máy.

Thàng ở lấy hai xu đi chợ.

Về nhà, chủ hỏi: máy lấy hai xu mua chi?

Của Đ. T. U. Kiên-an

Nhanh trí khôn

Tú-Lê đi xe đạp chơi về, đến đầu phố kia, bị người cảnh-sát bắt xe lên sớ. Ông Cầm hỏi:

Tranh đố thì số 47

— Sao xe anh không có «plaque». Anh phải nộp phạt một đồng hai (1\$0) và mua «plaque» một đồng (1\$00).

— Ông xét lại cho, tôi định lại đây lấy «plaque» thì vừa đến đầu phố gặp lính cảnh-sát bắt. Chủ nhà tôi đến đây xa chỉ 5 năm cây số, tôi phải đi bộ.

Ông Cầm làm-lim cười và ôn-lên đáp:

— Lâu này tôi tha không phạt anh.

Của M. H. T. Kiên-an

Hiếu nhảm

Cậu con — Bà ơi, sao lại có người quy củ «phân» nữa hở bà? Như chiều hôm qua, con thấy hai người chào nhau, rồi một người nói câu:

— «Chúng ta có phân chia nhau cũng phải rằm ba hôm nữa»

Ông bố — Sao máy đổi thế! Phân chia nhau tức là người ta nói người ta sẽ phải xa nhau!

Vô danh

Cái nổi bể con

Tên Chui mất trộm trình quan huyện sớ lại. Quan hỏi Chui:

- Chừ máy mất những gì?
- Bẩm quan lớn, a da, bầm cu lon, con mất một cái nồi a.
- Đàng giá bao nhiêu?
- Bẩm cái nồi bở con giá độ 4 đồng
- Báo bố máy ra đây.
- Bẩm bố con mất cái a.
- Thế sao máy vừa báo bố máy đánh giá bốn đồng?
- Bẩm cái nồi bở con a.
- Quan dùng máy, sau này chú mới hơi cái nồi a đàng máy nên chú không yên bở là «đồng».

Thế-lệ cuộc thi vui cười và thi tranh khôi-hài.

Mỗi bài không được quá 30 chữ.
Tranh vẽ chiều ngang 12 phân tây, chiều cao độ 10 phân.
Mỗi kỳ sẽ vẽ đăng lên những bài và tranh mà ban-biêu xét là hay nhất.
Giải thưởng (về 5 số 47, 48, 49, 50, 51)
a) về cuộc thi vui cười.
Giải nhất: các thứ sách đáng giá 2\$
Giải nhì: các thứ sách đáng giá 1.50
b) về cuộc thi tranh.
Giải nhất: các thứ sách đáng giá 2\$500
Ban-biêu sẽ gửi cho những người được thưởng cái bảng kê các thứ sách tây, nam của hiệu Thuý-Kỳ. Rồi các ban sẽ chọn trong đó, muốn quyền nào thì cho nhà báo biết để nhà Báo mua và gửi tặng.

Thi vui cười

- Danh-sách
Cô Th. T. An-Khê: 3 bài.
O.O.N.V.V. Nguyễn-Kinh Thái-Bình: 3 bài — M.T. Nam-Định: 2 bài — B.V.L. Rue cordonnier Hải-dương: 4 bài — N. D. Dz Khâm-Thiên Hanoi: 3 bài — Nhạc-Thủy: 4 bài — Vô danh: 5 bài — P. V. G. chez M. P. G. K. Hải-dương: 1 tranh — D. M. H. Goussard Hanoi: 3 bài — N.H. 2 Mỹ-tho: 3 bài — P.Q.D. chanceaume Hanoi: 2 tranh — H.M.T. T.P. Kiên-an: 2 bài — Cường-Lang Hải-phong: 3 bài — N. D. Đ. Thủy-Khue: 2 bài — T. Q. T. F. de Xuân-trương Vinh-yên: 2 bài — L.T.G. Trung-Hiền: 2 bài — L. D. L. Résid. Miribel Hanoi: 1 bài — N. V. M. Bắc-Ninh Nam-Định: 3 bài — D. T. U. Rue Chinoise Kiên-an: 6 bài — N. V. T. Cuivre Nam-Định: 3 bài — Tân-Son: 2 tranh — T.B.N.G.Đ. Quảng-yên: 6 bài — T. C. V. Hétel de Busis: 2 bài — Báo-Ngọc Chapa: 4 bài — V. Gia-Long Hanoi: 1 bài — P. H. Q. T.P. Hải-dương: 8 bài — T.Đ.Q. Hanoi: 2 bài — K.V.S. Hanoi: 2 bài — B.H. Hàng-Gai Hanoi: 5 bài — Lú-vai: 2 tranh — Hồng-Thịnh: 1 tranh, 4 bài — C.N.Y.: 4 tranh — N.H.T. Thanh-oai: 1 bài, 1 tranh — T.L.K.H.A.C. Hải-phong: 2 bài — P.T. Borret Hanoi: 3 bài — B.X. 2. Thái-Bình: 4 tranh.



Cô Giáo — Hoa gì quý giá nhất?
Học trò — Thưa cô, hoa có... à hoa tai cô quý giá nhất!

Advertisement for ĐỒ-HỮU-HIỆU, TAILLEUR DIPLOMÉ DE L'ÉCOLE DARROUX DE PARIS, N° 41, Rue du Chanvre. Coupe et façon impeccable et soignée adaptée à toutes anatomies. Aucune augmentation sur les prix courants.



HÁT TRONG QUAN MỞI

ĐÊM THỦ TU

Đội tịch - Tinh say cũ và -
Ông Phan-khôi và ông
Nguyễn-khắc-Hiếu tranh luận)

KHẮC-HIỆU

Hỡi bác tú Khôi,
Ngày này hỡi bác tú Khôi,
Tôi đây với bác cùng người làng Nho.
Cứ đem chữ-nghĩa mà so,
Bên bác làm lạ, bên tôi cũng hồ nữa
cân.

Cớ làm sao dư-luận quốc-dân,
Càng lảng-độc bác, lại càng giậm-lim tôi ?
Hai ngôi sao : Khắc-Hiếu với Phan-Khôi,
Sao bác chói-lọi mà sao tôi lú-lờ ?
Bây lâu nửa vực, nửa ngôi,
Có giời ra lấu-khẩu nguy bấy giờ với tôi !
Cùng nhau mấy hợp thử chơi,
Xem lay âm Hiếu với tú Khôi, giá ai giá...
(thỉnh thủng thỉnh !)



PHAN-KHÔI

Cải bác Tân-Đà,
Ồ hay ! cải bác Tân-Đà !
Ai gác với bác mà bác cả với tôi.
Hay là ông thợ Tạo-khảm chơi,
Sinh ra Hiếu để chơi Khôi-sau này ?
Tinh có đủ gập nhau đây,
Có vấn có đũa cho biết lay anh hùng.
Nói ra xin chớ mich lòng,
Bác là nhà văn-sĩ chính dòng hủ nho
Ôm lòng nể cổ bo-bo,
Chàng chịn xoay chỉ-hướng để cho nó
hợp-thời.

Soi gương, bác hãy ngắm người,
Thần thời miên oặt, mặt thời đỏ gay.
Lùng-thủng cái áo rình lay,
Cái quần lá toa, dòi giầy kéo lê.
Sao mà hủ gồm, hủ ghê,
Hình dung như thế kém bề minh văn-minh
(thủng-thỉnh, thủng-thỉnh !)



KHẮC-HIỆU

Những cái «bám vào mình»,
Việt đi những cái «bám vào mình»,
Tôi đây chỉ cốt văn-minh tinh-thần,
Những anh trứ trong áo quần.

Là phờng vật chất chỉ nhân... gì sà gì...!
(thủng-thỉnh, thủng-thỉnh, thủng-thỉnh ! !)



PHAN-KHÔI

Những đốn cũng suy !
Tinh-thần bác thời những đốn cũng suy,
Bởi chừng khối óc bác mỗ-xi đã lú!
Thánh-hiền tam-lô nghìn thu,
Bác còn nhai mãi những câu trái mùa.
Người ta tiền-hóa ganh đua,
Mà xem bác'chỉ có cơ rột lú.
Nyâm thơ, nốc rượu, rung đùi,
Tàu nhập thi xuất làm vui trên đời.
Thơ-văn đủ chẳng hợp thời,
Còn loan đem đọc để cụ trời ban khen.
(thỉnh thủng thỉnh !)



KHẮC-HIỆU

Bài xích thành-hiền,
Bác này bài xích cả thành-hiền,
Nói cân, nói rữ đã quen thói rồi,
Ngóng-ngheh chẳng sợ lợi trời,
Tôi nỏ con mắt, lợi lời con người !
Bác làm cho phong-hóa suy đồi,
Cho luân-thường đảo ngược, lợi bác thời
rất to !
Bác là tướng giặc trong làng Nho,
Kiếp đem tà thuyết làm cho rối đời !
(thủng-thỉnh, thủng-thỉnh !)



PHAN-KHÔI

Nói truyện văn-chương,
Tưởng rằng nói truyện văn-chương,
Ngờ đâu bác câu, đàm rương đàm gàn,
Ý chừng đã tùy-lụy cung thang,
Hơi men sặc-sua nên nói ngang phê-phê !
Thối ! Bác nói thời xin rước bác nghe,
Truyện trở với bác say-nhê chán thay !
Bao giờ bác ngồi con say,
Tôi sẽ trở lại đây luận-dàm.
(thủng-thỉnh, thủng-thỉnh, thủng-thỉnh ! !)

TÚ-MỜ

Năm cột trụ mới

Các nhà văn-sĩ ta thường ví một nước như một cái nhà, nhưng không thấy các ông nói rõ nhà gạch hay nhà lá. Chỉ biết các ông thường vui miệng luôn-luôn vì nước ta như một cái nhà tồi-tàn, lụp-sụp và lung-lay. Hễ có cơn gió to là e bị đổ-nát.

Vì thế nên cái nhà lụp-sụp, lung-lay ấy vẫn còn. Đến nay, đức Kim-Thượng hồi loan, ngài bèn ra tay cải-cách. Ngài là một vị minh-quân đã từng được xem bao nhiêu cửa cao nhà rộng của nước ngoài, không lẽ ngài nhìn đến cái nhà chật hẹp nước ta mà ngài không sửa đổi cho hợp với kiến trúc bây giờ.

Cái nhà trước đứng vững được với phong-trào mới là nhờ ở năm cột trụ ở trong nhà. Nhưng nay ngài thấy năm cột trụ sức yếu, tuổi già, nên vội vàng ngài thay vào năm cột trụ mới, non hơn nhưng mà chắc chắn hơn.

Trong năm cái cột mới này, cái cột cái là quan thượng Phạm Quỳnh. Hai cái trách-nhiệm của ông to, nên chỉ

quan thượng Quỳnh đã sửa-sàn sửa-sang để ra đỡ lấy đôi gánh nặng.

Một cái cột cái, bốn cái cột con, nên đồng lòng hợp chí thì mới không giữ vững được nề nhà. Trên đờ Kim-Thượng nhìn xuống, đờn dân chúng trông lên, các quan thượng mới lắt phất hết lòng hết sức để đờn ơn.

Trong ba năm tại chức, biết bao nhiêu công việc đáng làm.

Từ đây trong cái nhà nóc mới, cột vừa thay, chúng ta có thể cứ yên tâm tránh mưa, tránh nắng mà mong đợi những sự cải-cách lớn lao. Rồi sẽ tới ngày cái nhà Việt-Nam là một cái nhà đồ-sộ, nguy-nga và vững-chãi, không e gì gió-bão với phong-ba.

Nhà đã mới rồi, còn những người ở trong sẽ thế nào ? Cái đó lại là câu truyện khác.

VIỆT-SINH

Cải chính

Vẽ giả tưởng cuộc thi vui cười và tranh vẽ sấm độc.
Giải nhất: các thư sách đáng giá 2\$00.
Giải nhì: các thư sách đáng giá 2\$00.



- Tôi xin thử: nếu tôi nói dối anh thì tôi xin trả cả tiền kem bánh hôm nay.
- Nếu vậy tôi lay anh cứ nói dối cho tôi nhờ!

Sau ngày 20 Mai

● Sau buổi hát đặc-biệt tối thứ bảy 20 Mai đã được bà con đến trông-giám rất đông, thì ngay ngày hôm sau 21 Mai gánh **TRẦN-ĐẤT** đã tạm-biệt Hà-thành đi Nam-dịnh. —
● Ban **TRẦN-ĐẤT** định sau khi cống-hiến bà con Nam-thành 5 buổi hát sẽ trở về Hanoi đại-diễn ở nhà **HÁT-TÂY HAI TỐI**

đề giúp **VIỆC NGHĨA**



TỐI THỨ NHẤT

Samedi 27 Mai 1933

Diễn giúp: **Nam-Kỳ**
Trương-Tê hội

TỐI THỨ NHÌ

Dimanche 28 Mai 1933

Diễn giúp: **Hội Tê-Bán**

Cuộc bầy tranh của mấy nhà danh họa tại Điện-ốc ngân hàng

MẤY BỨC DANH HỌ DƯỚI MẮT ĐÔNG-ÔNG



« Tinh lực » của Nguyễn-Nam-Sơn

« Gợi trí » của Lê-Phiêu

« Lễ sêu » của Tô-Ngọc-Vân

« Hút thuốc quốc-túy » của Trần-Phên

« Có đủ về nhà chồng » của Nguyễn Phan-Chánh

TRUYỆN VUI

NGƯỜI THỊ NỮ

Bà Phủ K. T. được giẫy quai đng gọi về phủ đã lâu. Nhưng bà hãy còn nần-nã ở Hanoi, vì bà chưa nuôi được thị-nữ. Một người thị-nữ đổi với bà đây là một người vú già - nhưng chưa được quá bốn mươi tuổi. Thị-nữ chỉ riêng hầu-hạ bà cùng các cậu bé và các cô. Người ta mách mỗi đã nhiều, nhưng quan bà hãy còn kén chọn.

Một buổi sáng, thim năm Hường - một người Huế chuyên nghề đưa người - mang đến trình bà phủ một người trạc ba mươi tư, ba mươi năm. Người tầm thước, nom bộ-dạng hiền-lành, quần áo rất gọn-ghe và sạch sẽ. Bà phủ ưng ý nuôi người thị-nữ đó - hay gọi nôm là vú già.

Bà đặt tên cho là U Lợi. U Lợi không biết làm ăn gì cả, nhưng quá-quyết cam-đoan với quan bà rằng sẽ làm ăn chăm chỉ để đẹp lòng quan bà; quan bà giấy ăn, giấy làm dần-dần cho Nói đến công-xả, U Lợi xin tùy lượng quan bà, bao nhiêu u cũng bằng lòng: đó là điều làm cho quan bà hơi ngạc-nhiên.

Mà ai là chẳng ngạc-nhiên Đời tuột nhà ai, có người đi ở nào lại dễ-dãi đến thế bao giờ. Bà phủ bèn hỏi đã làm đâu chưa, thì U Lợi mới ở nhà quê ra. Bà hỏi vặn:

- U đã có chồng chưa?
- Bẩm bà lớn đã, nhưng liên con không ở với nhà con.
- Được mấy đứa con?
- Bẩm hai, các cháu vẫn ở với ba cháu.

Bà phủ rất khô sừ. Thất vậy - một người lạ không biết làm gì mà lại nuôi vào chỗ cửa quan, những tiền-tài, đồ vật quý bộ bừa-bãi ra thì cũng khi ngại. Nhưng u Lợi nom người cũng nhanh-nhau, ngoan-ngoãn: không nuôi sao đành.

« Bẩm bà lớn, con được nghe tiếng bà lớn là người lượng cá, được ở hầu cửa bà lớn còn gì hơn. Nếu bà lớn không tin, con... »

Bà phủ bèn nói chặn: « thôi được, ta tin rồi. Ngày mai lên phủ với ta ».

Từ ngày hôm sau, bà phủ lấy làm vừa ý quá. Từ trước đến nay bà chưa nuôi ai lại siêng-năng, để bảo như u Lợi. Công việc đầu ra đây: bà nhẹ mình!

U Lợi làm ăn cần-thận thật. Không để cho chủ phải điều to, tiếng nặng. Quan bà hỏi một lần là hiểu ngay, nên quan bà lại càng yêu, giấy báo luôn luôn. Ngoài việc mình phải làm, u Lợi thường giúp đỡ cho anh Bép, cho con

Sem, cho cậu bé Xe. U Lợi làm không thấy nhọc, vui công việc mà làm.

Những lúc có khách dân bà, u Lợi giúp bà phủ nào tếm trâu, nào nấu-nướng. Đi mua bán cũng xin đi theo. Khách đến chơi ai nấy đều khen rằng bà phủ tốt tay nuôi người, rằng chim khôn đậu nóc nhà quan. Nhưng cũng có vài người tức-tối. Họ thì-thào: u Lợi trước kia, chắc không phải là người tốt, u Lợi nhin-nọt để để ăn cắp. Một vài người nói thẳng với bà phủ:

« Bà phủ ạ, vào địa-vị bà, tôi sẽ để ý dò-xét xem... »

« Bà phủ ạ, đồ nữ-trang bà để để có kỳ không?... »

Bà phủ bịt tai không nghe ai cả. Mà cứ-chỉ u Lợi không để cho bà chế vào đầu; ít khi ra khỏi nhà, một, hai tháng mới nhận được một cái thư. Thư viết toàn một thứ chữ, tem đóng giầu ở một làng rất xa. Bà phủ có hỏi, u Lợi trả lời rằng đó là thư của các con.

Sáu tháng vừa qua, U Lợi, nhân bà phủ ngồi một mình đến nói xin ra:

- Bẩm bà lớn, con xin phép bà lớn về với các cháu

- Rồi u có ra nữa không?
- Bẩm con xin về hẳn.

Bà phủ ngạc-nhiên: « U về hẳn, không ở với tôi nữa à? Làm sao cứ nói, hay đưa nào nó ghen-tị, cứ nói thật ».

- Bẩm bà lớn, quả không. Con nhờ trời, mọi người đều yêu-mến.

- Hay xin tăng công?

- Công-xả con không kêu ca gì cả.

- Hay nhớ con thì ta cho về chơi. Ta cho tiền tàu đi, về. Rồi lại ra đây nhé.

Cũng quá, u Lợi phải nói:

« Bẩm bà lớn, con không nghèo gì cả. Chồng con mới trúng số độc-đặc được hơn sáu tháng nay. Chồng con tậu hai cái nhà không kém cung-đường bà lớn mấy tí. Nhưng hiem một nỗi tự-nhiên nổi lên giầu, thì chưa biết dùng tiền, chưa biết giao-thiếp, chưa biết ăn nói. Người ta sẽ chế cười. Con hông có một ý-kiến: đến ở cho một nhà quyền-quý nào rồi tập lấy cách thức ăn ở, giao-thiếp. Con chọn nhà bà lớn, là biết rằng bà lớn với ông lớn, là chính thật thương-lưu quý-phái, mấy đời làm quan. Nay xong sáu tháng tập sự, đã gọi là hơi lạnh nghề, xin bà lớn cho về để con từ chức thị-nữ lên chức bà chủ. Một ngày kia, bà lớn có đi qua, xin mời bà lớn về vào chơi với con... »

NGUYỄN-THUẬN-HUY

NÓI BUÔNG

Nó thành người.

Nó là ai đấy? - Là những ông trời con ở phước hơn bạn bè, được chiếm một địa-vị gì trong xã-hội, nổi nôm ra là ông ấy đã làm này ra được nổi gạo, nuôi vợ, nuôi con. Hay là ông ấy đã có một chút phẩm-hạng gì, vênh-vang với hàng lính, hàng xa.

Mỗi khi chúng ta ngồi nói chuyện với những cổ ông, cổ bà, cha mẹ đẻ, ra những ông ấy - ta thường được nghe luôn, ba chữ gọn thon-lỏn, xuất ra ở cửa miệng các cụ cổ: nó thành người.

Phải lắm, mà chúng tôi cũng biết lắm.

Các ông ấy thành người ngay từ khi các ông ấy còn trong bụng mẹ... có đầu đến bây giờ mới nên hình ấy.

Đề ra rồi lớn lên. Con cha, áo mẹ ngày mấy buổi, mãi đứng quần trên ghế nhà trường, ông trẻ con có phước ấy cứ lần-lần cướp được những mảnh bằng nhỏ rồi to.

Cũng có ông gặp bước may hay là có tài thì đi một bước được tron-tru. Ông nào giỏi quá thì lại đứng đến thế-lực, hoặc kim-tiền, cổ cho được bằng anh em bạn.

Hề làm gì?

Hề làm ông họ, ông kia. Bề lấy danh, lấy gia. Cũng để có tiền tiêu sai; nếu ông ấy còn cần tài-lợi như danh-giá.

Từ cao đến thấp, người giỏi hơn thì chiếm địa-vị cao, người kém quá thì chiếm địa-vị thấp.

Từ nhỏ đến lớn, ông bé quá thì danh-giá ông ở quanh làng, ông to thì danh-giá ông ở huyện, ở tỉnh, ở cả trong xứ.

Ông Chánh A quăng hẳn tền nghìn trong két sắt ra, để tranh lấy cái ghế ngồi trong hàng lồng.

Ông Thám B cũng mất tiền vạn nơi có chỗ ở tòa cho ông để mũ.

Nếu các ông có dứ-hạnh hẳn-hoi, thì dù ở địa-vị cao hay thấp, người ta cũng trọng.

Nếu trái lại, ông cứ yên trí là mình đã có danh-giá, cứ nhăm mắt, bưng tai, làm những việc dè-hèn, bi-tiện; rồi các ông cứ yên trí người ta đã cho mình: thành người!

Nó thành người.

À, được lắm. Cái vô ngoài đã che dậy cho bao nhiêu kẻ làm ra những việc khôn-nan....

Ông nào vô phước, không may có tài, có hạnh mà chẳng mua được một cái vô ngoài che dậy, bà con sẽ lắt đầu, bảo ông: chẳng thành người!

Ừ, thì ông có danh-giá "cốc" gì, ông chẳng kiếm được ra tiền.

Người khác, đã có làm nên những việc chúng ta giáng nước vầu khen: nó thành người.

Vì nó làm ra tiền, nó có danh-giá. Có phải không? Hay bướng quá.

THƯƠNG-QUẬN

CUỘC

ĐIỂM BÁO...

Điều-hòa

Năm 1931, trong làng văn cũ như kịch-liệt về văn-đề quốc-học.

Hai phái: phái cổ quốc-học với ông Sở (ông Lê-Dư, và phái không có quốc-học với ông Phan-Khôi, và một bọn đồ-đề là từ ông Tjah-dinh-Rư.

Câu chuyện đương giằng thì ông Nguyễn-trọng-Thuật đứng lên điều-thuyết ở Hà-nam để điều-hòa hai bên.

Ông Khôi, ở trong Nam được tin ấy viết bài phản-đối ông Thuật rất là dữ-dối, vì ông Khôi nói rất ghét cái thời bao chữa như-nhược ấy. Khen thì cứ khen, chê thì cứ chê, nhưng đứng chơi cái lối điều-hòa vô lý như vậy.

Nay ông Chủ - làng trong báo Văn-học ý chừng đã quên hẳn câu chuyện cũ nên cũng lên giọng bình-phẩm nhạt-nhều mà so-sánh văn-vơ ông Phan-Khôi với ông Nguyễn-khắc-Hiếu.

Kể ông Chất-Hàng cũng đã chudáo đủ mặt. Trong bài đầu Văn-học số 14, ông ca tụng ông Hiếu. Trong bài thứ hai (V. H. số 17) ông ca tụng ông Phan-Khôi.

Có lẽ ông Phan-Khôi không thích cái lối văn bình-phẩm nước đôi như thế, cũng như ông không ưa ông Nguyễn-trọng-Thuật về cái tinh-cách điều-hòa, nên ông đã dưng mấy lời thành mình lên T. N. D. B. để tố cáo báo Văn-học về cái nhũ ý của báo ấy đã tự-tiền mượn bài của ông.

Nao những văn-sĩ hay điều-hòa đã sợ chưa?

NHỊ-LINH

Sách tặng

Hân-báo có nhận được quyển sách: « Dạy cách đánh đàn » của bà Homera Homer-Dixon gửi tặng. Vậy có lời cảm ơn bà và giới-tiệu quyển sách đó cũng độc-giá Phong-lúa.



(1) Chiều hôm sau, Mai và Huy y-phục chỉnh-tề, ngồi chờ Lộc ở số 39 đi chơi vườn Bách-thú. Chỗ-chóc Mai lại chạy ra cổng nhìn hai bên đường, trong lòng băn-khoăn, thắc-thóm, mà mãi đến năm rưỡi cũng chưa thấy Lộc về.

Huy cười bảo chị:
— Chị làm gì mà mong-mỏi như chờ đợi một người bạn xa thế?
Mai không trả lời, thờ dãi. Huy nhìn chị, lo lắng:
— Chị sao vậy?
Mai cười gương.

— Không, chỉ có sao đâu?
Hai chị em lại lảng-lặng ngồi nhìn ra sân. Huy chả biết làm gì, bặt điếm hút thuốc lá, rồi nhìn khói, cặp mắt mơ màng. Mai hơi cau mày sẽ bảo:
— Em hút thuốc lá à?

— Vâng.
— Không nên! Em chưa nên tập hút thuốc lá. Ít lâu nay chị thường thấy em hùng-hăng ho.
Huy cười:
— Hút cho đỡ buồn, chị ạ! Có thiệt đi mất mấy năm sống cũng chả sao.

Mai buồn-rầu nhìn em:
— Đờ rầy, em làm sao ấy. Chị thấy em không vui cười như xưa nữa.
— Có lẽ vì trời nóng quá đấy, chị ạ.
— Không phải!

Có người gọi cổng. Mai vội chạy ra. Người chạy giầy ở số 39 đưa cho Mai một bức thư của Lộc nói vì bận có chút việc không thể cùng đi chơi vườn Bách-thú được, vậy Mai với Huy cứ đi, đừng chờ nữa. Mai vừa đọc vừa đi vào trong nhà. Huy hỏi:

KHAI-HUNG soạn
— Thư nào vậy, thưa chị?
— Thư của anh, anh nói bận việc không đi chơi được.
Huy trả lời bằng một hơi thở khò thuốc lá. Mai lại hỏi:
— Vậy em có đi không?
— Tùy chị.

Tranh của Dong-San
— Em chỉ nói hờn.
Huy cười, nói tiếp:
— Hay ghen mà lại cục.
Mai cười mãi:
— Em không tốt, nói xấu người ta trong khi vắng mặt.
Mai tuy cự Huy, nhưng lời nói

đùng.
Vị tuy lời đưa tin về nơi thác-là bận việc, nhưng kỳ thực, chàng lên thăm vườn Bách-thú chơi sơn.
Gây cô xanh tươi, nước lũ trong vạt, gió chiều đìu-dang lướt qua làm rừng đồng mây nổi sen một mọc cuộn tròn như cái lò sáo. Cảnh có đò, trời có mai, nhưng lòng lo kìa vẫn như nắng như nồm bụi sự ghen-tuông.



— Hay thôi, em ạ! Ở nhà quách. Chị đi làm món kem cà-phê để chốc nữa hỏi anh em ăn tráng miệng.
— Cũng được.
— Đi thôi đi cả, không thì thôi chứ, em nhì?
— Phải đấy, nhất là đối với anh Lộc có tình hay ghen.
Mãi chầu mày:

của em đã làm cho nàng phải ngẫm-ngĩ đến cách cử-chỉ, cũng là ngôn-ngữ của Lộc từ hôm qua đến nay. Cái tình-nết khó chịu ấy, cái bộ mặt cau-có ấy, cái giọng nói giông một ấy, xưa nay thực Lộc không từng có.
Nếu giờ ấy, Mai gặp Lộc ở vườn Bách-thú thì nàng càng lấy làm lạ mà cho lời bình-phẩm của em là

Thực vậy, từ lúc nhận được lời thư này-đành đến giờ. Lộc thấy hổ-sợ, lo-lắng, Hai tay đập sau lưng, chạng lạng-thững cái xuống dần đường, có vẻ nghĩ-ngợi trầm-mày.

Qua một cái chuồng khí ngội có tiếng cười trong-trẻo, chàng ngừng đầu ngo-ngác nhìn tưởng là Mai nhưng chỉ là một cô gái quê đang ném lạc dưa với một con bú-đu nhỏ. Chàng lăm-lăm, nói một mình:

— Giá nó cứ quê-mua hẳn thư thế cũng xong!

Cái ý-kiến ngộ-ngĩnh ấy khiến chàng cười thầm, tự lấy làm thẹn cho cái lòng ích-kỷ của mình.

Khi gần đến chân cái gò mà các nhà văn-sĩ kêu là núi Nùng, một người nhón-nhờ nhón-nhác vừa đi vừa nhìn những người qua lại, vô ý thế nào dẫm sẫm vào Lộc. Chàng ta xin lỗi rồi lại hấp-tấp đi liền, khiến Lộc lấy làm ngờ-sự, vội bước đi theo. Người kia đến ngồi nghỉ chân ở một cái ghế dài chỗ dựng các cột đèn. Lộc cũng ngồi xuống, lán-la gờ truyện.

— Chờng ông tìm người quen?
— Vâng, tôi hẹn đợi ở đây lâu truyện.

(1) Xem Phong-Hóa số 30.

NGÀY 3 MAI

LÀ NGÀY TỜ SAIGON NHẬT-BÁO ra mắt quốc-dân thể cho « SÀI-THÀNH »

CHỖ Ở:
N° 39, Rue Colonel Grimaud Saigon

GIÁ BẢO:

8 tháng	3\$50
6 tháng	6.50
1 năm	12.00

Ai muốn rõ việc Saigon nên xem tờ « SAIGON »

Tết năm nay các ngài dùng giầy gì?

Giầy Kim-Thời

Marque, dessin et modèle déposés

Kiểu rất đẹp, mũi lạng Hoa-kỳ rất tốt, đế cao-xu đen, đúc ở bên Pháp, đi bền gấp bốn lần đế da hay đế crepe, không chượt và toẹt ra như đế crepe, trông đẹp và nhẹ như đế da, đi mưa không ngấm nước. Giá rất hạ.

Bán buôn và bán lẻ:
VẠN-TOÀN
95, Phố Hàng Đào, 95 HANOI

Lộc cười, hỏi đùa:

— Thôi lại gái chứ gì?

Người kia ngượng-ngịu:

— Có thể.

Lộc thấy nóng mặt. Chẳng nghĩ mưu-kế để tìm cho ra được sự bí-mật của người kia. Một lúc chẳng quay lại hỏi:

— Thưa ông, tôi ngồi gần ông thì chắc làm phiền cho ông lắm.

— Có việc gì mà phiền. Trong khi chờ đợi mà có người ngồi nói chuyện thì càng đỡ sốt ruột chứ sao.

— Có thể. Vậy ta nói chuyện cho đỡ sốt ruột, vì tôi cũng như ông, cũng đương đợi một người.

Rồi Lộc vỗ như nói một mình.

— Quái, có Mai mãi giờ chưa đến.

Người kia quay lại hỏi:

— Tên nhậu-tính ông là Mai à?

Lộc sững-sốt đáp lại:

— Phải! Chắc ông cũng có quen có Mai?

— Không! Tôi không quen.

Câu trả lời lạnh-lùng khiến Lộc lại càng nghi-lâm. May sao lúc đó một cô thiếu-nữ thướt-thua sấn tới. Người kia đứng dậy đón tiếp rồi cũng đi nơi khác. Lộc thờ-dãi, nhìn cười. Rồi chàng tự lấy làm xấu-hổ về cái tình da nghi của chàng, đứng lên thung-hăng ra về.

Tối nhà, trời đã nhá-nhèm tối. Chàng vào các buồng không thấy Mai và Huy đâu, toan gọi thàng xe để hỏi, thì có tiếng cười khanh-khách ở bếp đưa lên. Chàng rón-rén xuống xem thì thấy hai người đang lui-hối bên cạnh một cái đĩa tày. Liên hỏi:

— Hai chị em cặm-cui làm gì thế?

Mai cười đáp:

— Làm kem cà-phê. Đấy, mình coi, có khéo không?

— Sao không đi Bách-thủ?

— Mình không đi thì em đi làm gì?

— Thôi, đi ăn cơm.

Khi Lộc đã lên nhà, Huy sẽ bảo Mai:

— Hầy, chị coi. Tình nết có khó chịu không?

Mai buồn rầu:

— Ừ, không biết có chuyện gì mà từ hôm qua tới nay anh ấy câu-nhầu như thế?

Huy ngẫm-ngẫm, thờ dãi:

— Ấy may mà chị không đi chơi vườn Bách-thủ đấy!

Bữa cơm chiều hôm ấy thực là buồn tẻ. Lộc chẳng nói chẳng rằng, ăn vội, ăn vàng như làm cho xong một việc bắt-buộc mà thôi. Hễ Mai có gọt truyện thì chàng chỉ trả lời

cộc thông-lộc hoặc chỉ sẽ gạt đầu.

Cơm xong, vừa buồng đưa buồng bát, Lộc đã lấy mũ đội ra đi.

Mai, nét mặt rầu-rầu sẽ hỏi:

— Mình đi đâu đấy?

— Tôi lên thăm mẹ.

— Có việc gì cần không?

— Không.

— Thế thì hãy thông-thả, ăn kem đã.

— Thôi.

Mai có giọng kêu van:

— Anh ăn một tí cho em bằng lòng. Kem tay em làm ra.

— Tôi hơi đau bụng, mình với cậu Huy ăn hộ.

Nói rút lời, chàng vùn-vụt ra đi.

Huy nhìn Mai, Mai cúi đầu không nói.

Ba đêm ngoài Lộc thấy khoan-khoái dễ thở. Chàng làm-bầm:

gió mát làm chàng giát mình thấy đương ở bờ sông mới nhớ ra rằng mình định đến nhà thăm mẹ, liền bảo xe kéo đến phố H...

Hến nơi, chàng thấy cửa ngoài còn khép, vì con sen vừa ra phố có việc, chàng lảng-lảng lên vào, đi thẳng tới nhà trong. Bỗng chàng thoáng nghe mấy màu câu truyện ở buồng bên cạnh liền nép vào cạnh cửa đứng nghe.

Tiếng bà Ân: « May trông cậu có buồn lắm không? »

Tiếng lên người nhà: « Bầm, cậu con buồn lắm. Chiều nay đi chơi đâu mà lúc hơn bảy giờ chưa về... »

Tiếng bà Ân: — Được rồi!... Cũng là một sự bất đắc-dĩ!

Lúc bấy giờ con Sen ở ngoài chạy vào trông thấy Lộc liền kêu:

— Con độ này gây làm. Phải uống thuốc mới được.

Lộc vàng dạ cho qua-quít, chỉ định lảng xuống nhà hỏi dò anh bếp, là người đứng nói truyện với bà Ân vừa rồi, vì chàng biết mẹ kin-dào lắm khó lòng mà giữ được sự bí-mật. Nhưng bà Ân giờ chẳng ngồi nói truyện lâu lắm, hỏi thăm hết việc nọ đến vệc kia lan-mau mãi rồi về sau trông lên đồng-hồ, bảo con:

— Thôi! khuya rồi con về nghỉ kẻo mệt.

Thế là mấy màu truyện chàng vừa thoáng nghe được, chàng vẫn không thể đó ra mạnh-mối. Nhưng về phần bà Ân thì bà biết hai sự rõ-rệt lắm, một là sự ngộ vức đương nung-nấu lòng chàng, hai là chàng đã thoáng nghe được câu truyện bà ban-bạc với anh bếp. Bà nghĩ thầm:

« Phải làm sao cho mau mới mong có kết-quả? Kể thì cũng hơi ác. Nhưng vì lòng thương con biết sao! »

Cái lòng thương con của các bà mẹ Annam cho dù con đã lớn tuổi, không thể đem sự gì ra so-sánh được. Họ chẳng có thể vì với con gà mái chân giắt đàn con. Nếu ai có ngấm qua cái dưng dưng, cái lòng can-dảm của con gà mái nó xoe hai cánh, nó quả-quyết đưa ngược cái mỏ yếu-ớt lên để chống với con qua hay con điều-hầu là xuống định bắt con nó thì sẽ thấy cái lòng thương con của bà mẹ Annam.

Cái tình bà Ân đối với con cũng vậy. Bà yên trí rằng Mai sắp sửa làm hai một đời con bà như con điều-hầu ăn thịt con gà con. Vậy thì cái mưu-kế bà sắp dưng dưng kẻ khác có cho là tàn-ác đến đâu bà cũng không ngại. Làm một điều thiện để cứu vớt linh-hồn một kẻ đương bị đâm-duối ở chỗ đờ bần, thì có mưu-kế gì là vô nhân-dạo, là tàn-ác đối với lòng-tâm bà!

Hướng chỉ cái linh-hồn đương bị đâm-duối ấy lại là linh-hồn con bà, con một rất yêu-qui của bà. Bà nghĩ thế thì bà mỉm cười nói một cách rất quả-quyết:

— Ngày mai!

(Còn nữa)

KHAI-HUNG



— Thà rằng biết hẳn nó có...

Chàng không dám đọc đến, không dám nghĩ tới cái chữ mà chàng kính sợ: chữ nhân-tính. Phải, thà rằng biết rõ-ràng rằng có hay không, còn hơn cứ ngỡ vức phân-vân.

Một cái xe chào chàng. Chàng mãi suy-ngẫm không nghe tiếng. Anh xe lẻo-dẻo theo sau tán:

— Có món khá lắm, đồ-li lắm, chỉ độ mười tám thôi. Có chớng cần-thân.

Lộc quay lại nhìn anh xe lộ về ghé tòm, quát mắng:

— Cút ngay, đồ khốn-nạn!

Rồi chàng cầm đầu rào bước. Một cái xe khác dật càng mới chàng lên. Chàng như không lưu-ý tới, lảng-lảng bước lên xe. Nửa giờ sau, luống

— À cậu tham.

Bên buồng câu truyện cũng im. Lộc cất tiếng vỗ hỏi:

— Cậu có nhà không, Sen?

— Bầm cậu có. Cậu ở buồng bên cạnh.

— Thế à?

Rồi Lộc mở cửa bước vào. Bà Ân mỉm cười:

— Chiều nay mẹ mong con mãi.

Lộc nét mặt thản-nhiên tươi cười trả lời:

— Bầm mẹ chiều nay nhiều việc quá con phải ở lại buồng giấy mãi đến bây giờ mới về.

Bà Ân hỏi sắn-sốc:

— Thế con chắc chưa ăn cơm.

— Bầm đã.

Bà Ân nhìn con, có vẻ ái-ngại:



CUỘC THI MEN RƯỢU

Nấu rượu nam phải có thứ men toàn những vị thuốc bổ ích cho người uống

Vậy ai có các thứ men tốt thì đem lại thí-nghiệm ở lò nấu Bắc-kỳ Nam-Từ Công-Ty tại Văn-diễn. Nếu được như ý thì Công-Ty sẽ dùng. Ai muốn hỏi gì về việc ấy xin lại Hội-sở, 34 Quai Clémenceau (Hàng Nâu) — HANOI

Những việc chính cần biết trong tuần lễ

TIN TRONG NƯỚC

Việc các viên chức phải khám bệnh lao
Cuối tháng Mai này sẽ bắt đầu khám bệnh lao.

Các viên chức từ nào thuộc về viên chức từ sự kỹ khám, ở tỉnh nào sẽ khám ngay ở tỉnh ấy và ở nơi nào không có thì thuộc thi được miễn. **Cách khám xét rất giản dị.**

Các viên chức chỉ từ trước mặt thầy thuốc để trông qua nếu bề ngoài thấy có dấu hiệu bất kỳ như p ãi hét vào họng khám kỹ đờm, máu xen có triệu chứng hay không. Thấy thuốc sẽ đến đầu các công sở để khám xét, ai phải khám kỹ sẽ tới bệnh viện.

Viên chức nào có bệnh lao thực nếu có đơn xin, sẽ được phép nghỉ từ một năm đến ba năm, nếu cả hoặc nửa lương. Nếu ba năm nếu không khỏi, sẽ được hưởng tiền hưu bổng sau khi về nghỉ như người có bệnh tăng tất. Xin nghỉ một, hai năm, khỏi hay chưa khỏi, lại xin đi làm cũng được.

Viên chức bị bệnh mà không muốn xin nghỉ, cứ đi làm cũng được.

Khám xét như vậy, nhà nước chỉ cần biết rõ số viên chức mắc bệnh lao là bao nhiêu để tính xem công quỹ có thể cung cấp được không, bấy giờ mới định hẳn.

Ông Tholance được bổ thực thụ Thống sứ Bắc-kỳ

Quan Thống-lĩnh A. Lebrun đã ký sắc lệnh bổ ông Tholance làm Thống-sứ Bắc-kỳ kể từ ngày 3-5-33.

Ông Tholance hiện đương nghỉ ở Nice, chính tháng Octobre này sẽ sang nhận chức. Hữu ấy có lẽ quan Thống-sứ Pagès được bổ Khám-sứ Cao-mên.

Thêm mấy hải-đảo vào Đông-dương

Hồi đầu tháng Avril vừa rồi, một phái-bộ từ Saigon đi để chính thức nhận mấy chiếc hải-đảo ở vùng đảo Praty (ở về phía đông Saigon, cách chừng hai trăm hải-lý). Những đảo này từ trước là thuộc địa của Pháp, nhưng nước Pháp vẫn bỏ đó chưa nhu nhận đến.

Bớt tá dịch và phu trạm

Muốn thi-hành chính-sách tiết-kiệm, quan Tổng-sứ đã đồng ý với quan Chánh-sứ

Phụ-diện để chiếb đốn lại các nhà trạm thôn quê.

Những trạm ở phủ huyện sẽ để cho nhỏ lại trông nom. Các trạm nơi khác sẽ giao cho một viên kỹ-mục, xếp ga bay một viên cai dôi trong tra khổ xanh đồng gần đây.

Ông Nguyễn-bá-Trác được thăng Tổng đốc

Ông Nguyễn-bá-Trác, tuần vũ Quảng-ngãi, thăng Tổng-dốc nhưng vẫn ở tỉnh ấy (chỉ dụ ngày 9-5-33)

Sẽ đặt hai chức thanh-tra hành-chính và chính-trị

Hội Đạo-Hạt sẽ đặt hai chức thanh tra hành chính và chính trị để xem xét công việc của quan lại trong nước.

Đầu ông Tôn-thất-Quảng, tổng đốc Thanh-hóa và ông Ngô-đình-Khoài, tổng đốc Quảng-nam sẽ được phó-chức ấy ở miền bắc và miền nam Trung-kỳ.

89 tội nhân đã phát vãng sang Côn-lôn

Saigon 16-5. — 89 người công-sản bị tòa án đại hình phạt khổ sai chung thân, hôm 7-5 vừa rồi đã đả tàu Armand Rousseau sang Côn-lôn.

Tại hội đồng thành phố Saigon

Sau vụ tuyên-cử vừa rồi, bên Nam và bên Tây đều sẩy ra làm truyện lời thôi. Mấy ông hội viên được bầu không hợp lệ. Ông Casati thì đương làm giáo sư, còn hai ông Tào, Thạch cũng thiếu thế lễ ứng cử, vì chính hai ông lại không có quyền đầu phiếu.

Bỏ thầu đúc 100 triệu đồng trinh

27 Mai này, hồi 9 giờ sáng, tại tòa ba phủ Thống-sứ sẽ có cuộc bỏ thầu đúc 100 triệu đồng trinh mới, một xu 5.

Hồi thế lễ ở phủ Thống-sứ.

Nên trồng nhiều ngô

Muốn cho nguồn lợi trợ giúp nước được dồi dào quan Thống-sứ vừa tư cho các quan đầu tỉnh khuyến dân nên trồng nhiều ngô vì thóc gạo mỗi ngày một ít.

Trong tờ thông tư số 14 rõ rõ giêi nói và giêi gao thực hơn kèm theo: ngô Đông-dương nam

1929-30 chở sang Marseille bán 70 quan một tạ tây, nay tuy có hạ cũng bán được 65 quan một tạ; gạo năm 1931 bán tới 110 quan một tạ mà nay chỉ có 50 hay 40 quan.

Các quan cố vấn Pháp trong các bộ

- Quan K ãm-sứ Trung-kỳ đã ký nghị-định cử sung chức cố vấn những viên chức sau đây:
 - Hộ hình, hộ lai và hộ xã hội của bộ: M. Du Basti, phó cai trị Lạng-ba.
 - Bộ quốc gia giáo-dục: M. De'ette, giám đốc nhà học chính Trung-kỳ.
 - Bộ công và bộ mỹ thuật: M. Lagisquet, nhà kiến trúc.

Việc canh giữ giấy điện thoại

Quan Thống-sứ đã gửi tờ thông tư đi các tỉnh bắt đặt điểm canh giữ các đường rọi giấy điện thoại và ban đêm các tỉnh phải phải khóa ổ khóa đi tuần phòng.

Các lý dịch và các Nam quan đều cũng phải chịu trách nhiệm, nếu trong hạt mình mất giấy điện thoại.

TIN TRUNG-HOÀ

Quân Nhật lại kéo vào Tân-hoàng-đảo

Thiên-tân — Quân Nhật lại vừa phải một liên đội đến đóng ở Tân-hoàng-đảo, ngoài mặt biển rõ năm chiếc chiến hạm Nhật đổ lên trái quân Nhật họ canh giữ rất nghiêm, xe thiết giáp đi lại rầm rập.

Nhật định truyền bá đạo phật ở Mãn-châu

Tây-kinh — Vì muốn truyền-bá đạo phật ở Mãn-châu nên ở Tây-kinh Nhật đã quyết định từ nay tuyển học trò và trai gái toàn người Mãn-châu, từ 14 đến 17 tuổi, tuyển tập ngay từ nay để sau này cho sang Mãn-châu truyền phật giáo.

Sẽ giảm thuế nhập cảng cho những nước thừa nhận Mãn-châu-quốc

Mãn-châu-quốc vừa tuyên bố đối với nước nào không thừa nhận Mãn-châu-quốc thì Mãn-châu tìm cách đối phó, như tay chạy hàng hóa chẳng hạn còn đối với nước nào thừa nhận Mãn-châu-quốc thì Mãn-châu sẽ lại đặt lại để từ chối cấm lệnh như giảm thuế nhập cảng và tiêu thụ hàng hóa của họ.

Tại mặt trận Loan-dông

Bắc-binh — Quân Nhật thừa thế kéo đến phía tây Loan-hà, luôn mấy hôm liền chiếm vào quân Tân-kết kết tại ngoài cửa hồ Đao-sơ, quân Nhật đang rất nhiều chiến hạm như có ý muốn phòng loa các cửa hồ của Tân.

Ngô-bội-Phu giải tán quân đội

Bắc-binh — Bộ quân của Ngô-bội-Phu tại chỗ ở ngoài ngoài ở Bắc-binh, vừa rồi Ngô-bội-Phu giải tán quân đội của họ, các đơn vị của họ cũng đi giải tán ngay tại chỗ.

Mặt trận Bắc-binh quân Nhật vẫn tiến

Tân-kết — Quân Nhật đang của Mãn-châu quốc vào thành Đông-xuan chiều ngày 10-5. Sang 17-5 đã qua và chiếm phần Nhật vẫn tiến đến Tân-kết — Quân Nhật đã chiếm Suifeng-Hoan.

TIN PHÁP

Đảng xã hội với nội các Daladier

Ông Paul Faure, thủ ký Đảng xã hội và tuyên bố: "Đảng xã hội của Daladier, chúng chúng mong rằng thế nào cũng có cuộc thay đổi, thế này không thấy thay đổi gì cả, thì rồi lấy làm lo ngại. Người ta nói ông Daladier sẽ thay đổi nội các và sẽ lấy những người bạn đồng lòng, ông xã hội vào nội các, thì ông Daladier có quyền từ chối để người khác nữa, ông xã hội thì không cần thanh cho một từ xã hội này."

TIN MỸ

Washington 14-5. Ông Roosevelt đã gửi cho 33 cường quốc bản thông điệp yêu cầu các nhà cầm quyền nên tái quân binh bị, trước khi giải khởi thế công, đứng cử binh ra biển thủng, quên cái tư tưởng quốc gia nhỏ mọn và thực bụng dạy trẻ cuộc hòa-bình và khôi phục lại nền kinh tế. Nước nào tìm cách ngăn trở việc tái binh thì các nước vẫn minh kiến sẽ sẽ nước ấy chịu hậu quả thích nhêm về việc tái bại này.

T. X. M.

Cải chính

Mọi lần lại được các miền phía tây. Chính phủ không phải "Lấy lại được Nhiệt-hà" như từ P. H. H. số trước. Vậy xin cải chính.

PHÒNG THĂM BỆNH
Bác-Sỹ Nguyễn-vân-Luyện
N° 8, rue Citadelle, Hanoi
Téléphone 304

CHỮA BỆNH BẰNG ĐIỆN
CÓ PHÒNG-THỬ VI-TRƯỜNG
CHUYÊN CHỮA BỆNH
ĐÀN BÀ, TRẺ CON

Số 8, phố Đường-thành, gần chợ Hàng-da, sau phố Xe-diều.

Các bạn nhà buôn, muốn kẻ biển lối mới

ATDAR PUBLICITY

Xin quá bộ lại nhà chuyên-môn làm Quảng-cáo

7, Phố Nhà Thờ (Lamblot) — Hanoi (Chỉ gần rẽ sang hàng Hải)

Giá thuê hạ, nhiều lối chữ mới, nhiều tay vẽ khéo, lại có nhà mỹ-thuật trông nom. Công việc dù nhiều ít cũng có garantie, có nhận cả các việc sơn, vẽ.

Nên dùng phần đánh giầy mũ PURBLANC của ATDAR

GIẢI THƯỞNG 50.000 quan

Vì dùng kem và phấn Velonty để Dixor mà có Laura Wild như ảnh đây, mới rồi đã được hội-đồng « Daily Sketch » tặng 50.000 quan, vì ai cũng công-nhận có là bậc hoa-khôi đệ-nhất hiện thời ở Anh.

Thứ kem « Velonty Dixor » này có bán khắp mọi nơi.

Đại-lý độc quyền:
LUNE FAT 23, hàng Bạc — Hanoi



THÂN THUỐC LẬU
TU-NGOC-LIEN
1er
JUIN 1933
ĐƠN LÊN
HÀNG NGANG
SỐ 8 HANOI

TAN THANH

ĐÓNG CHỮA VÀ BÁN BỔ ĐỒ PHỤ TÙNG XE TAY KIỆU MỚI GIẢNG ĐẸP GIÁ ĐẸ



CUỘC VUI THỰC-THÀ

Từ ngày thân Chemise ra đời, đã được nhiều Quý-khách tin dùng và công-nhận là nhà lãnh nghệ.

Muốn khỏi phụ lòng các ngài đã chiếu-cổ, nếu đạt cuộc vui này, xin quá-bộ lại bán-hiện sẽ rồi.

Ngài nào ở xa muốn ủy cuộc, không về cũng được cũng bằng như cũ này.

THUẬN-THÀNH-LONG
N° 15, Rue du Piz (Phố chợ Đông-ruân) HANOI

VỀ TRUYỆN BÂY NGÀY



J'ai ma combine (Trần-Đỗ) Phụng Há hát rất hay... hay về chỗ «phụng» mồm, «hà» miệng.



Ông Vinh bảo ông Hiếu: «Tuần này tôi biểu ông con cá mực nướng về nhâm rượu.»

TRUYỆN VUI

Chữ nho... mắt vợ



Thời từ giờ tôi xin chịu chẳng dám to-trưởng đến những cô con gái nhà giàu... khó-khăn lắm!!!

Cách đây ba năm, khi tôi còn học năm thứ hai trường Bưởi, có một nhà giàu quen thầy tôi gọi cho tôi có con gái. Cô tiểu-thư tuy giàu, nhưng chẳng được xinh-dẹp cho lắm. Đã thế mà thôi đầu, được ông cụ lại cõ nheo quá, bắt bẻ tôi từng-li, từng-li, quên hẳn tôi chưa phải là rề cụ. Chủ nhật nào cũng phải đến nhà cụ một giờ, cho cụ xem-xét, hỏi-han, dạy-bảo.

Có một lần ngồi hầu truyện cụ, cụ vuốt râu, ung-dung hỏi:

«Hình như cậu ở trong trường có học chữ nho thì phải?»

— Dạ, thưa vâng.

— Thế cậu đã viết, đọc được gì chưa?

Tôi đành liều cả gan thưa:

— «Bẩm cụ, con thích học chữ nho lắm, được cụ Tú dạy chúng con khen luôn, con cũng đã đọc tâm-tam được. Con viết thì con khi-kém.

— Thế à, đây có quyển truyện chữ nho này để đọc lắm, cậu đem về mà xem rồi viết phác truyện ra cuộc-ngữ cho tôi xem tài cận học chữ nho ra thế nào. Nếu mà khá thì để tôi dạy thêm cho một ít văn-bãi nữa mà ra thì thừa-phái. Hạn cho cậu một tháng thì phải đem nộp truyện dịch và giá sách tôi:

— Dạ...!

Hay là đến thủ thực cùng cụ bố vợ, rồi xin giữ lại sách? Không được rồi!

Chỉ còn cách là nhờ người dịch hộ! Nhưng nhờ ai?

À, có lão thầy cùng bên nhà, ta sang nhờ hẳn giảng hộ vậy. Nhưng sợ hẳn thấy quyển sách đầy sinh nản mà chẳng chịu dịch chẳng, tôi bèn nghĩ kế tháo ra từng tờ, mỗi ngày đem sang nhà hẳn một vài tờ nhờ dịch hộ. Mà lại phải chiều hẳn cho hẳn uống, mua bánh dậu cho hẳn ăn, chẻ râu cho hẳn hăm, để hẳn lấy giọng nhắc hộ cho nghe.

Thế mà trong khoảng hơn hai mươi ngày cũng hết quyển truyện, truyện gì mà kỳ thế?

«Mấy tờ đầu thì thấy là một bà cụ già giàu có, ở ẩn một chỗ núi thâm-thẳm xa xôi-trần-ai. Cách một quãng đăm-tờ nữa thấy kẻ truyện một người đàn bà đứng tuổi vì buồn-rầu mà phải đi du-lich từ này sang xích khác. Lại đến truyện một đám cưới của ông Hoàng, uy quyền lừng-lẫy với một nàng Công-chúa đẹp như lên sa. Rồi đến đời một người con gái lên 10 tuổi nhu-mi, xinh-xắn, sống trong lầu cao rộng. Cách một quãng nữa đến một đứa con gái mới lọt lòng mẹ ra đời: sau hết là truyện một bà Hoàng-hậu đi cầu-tự ở Thái-miếu....

Thế là nghĩa lý gì? À, mà phải rồi. Tôi sực nghĩ nhớ lại những truyện huyền-hoặc, dị-kỳ đời xưa họ hay tán-hươu, tán-vượn lắm. Có lẽ câu truyện trong quyển sách kia cũng thế chẳng? Rồi mấy đêm ngày tôi nghĩ ngợi, sau hết tôi mới liệu dịch phác ra thế này.

«Đời xưa có một người đàn bà phúc-dức-chết, hồn-xướng-âm-cung, được Diêm-vương xét sổ lại cho lên làm người. Nhưng người đó cầu xin được phép lên trần làm người trước giá, rồi sau cứ dần-dần trở đi mãi. Diêm-vương thấy kẻ đó dị-kỳ nhưng cũng y-ước cho như thế. Thành ra hóa được ra làm người đàn bà 80 tuổi ở ẩn nấp vào một chỗ non xa, cảnh vắng. Sau dần-dần trở đi, thấy đời thay-đổi, lòng thêm chán-ngán, liền đi du-lich từ này sang xích khác. Rồi một ngày một trẻ, một thầy giáo lên, thấy mình xinh như tiên được ông vua nọ nuôi làm Công-

chúa. Đến 20 tuổi thì lấy một ông Hoàng, uy quyền lừng-lẫy. Nhưng lửa đời không trọn vẹn, ông Hoàng thì một ngày một già, Công-chúa thì một ngày một trẻ, một hóa trẻ con. Rồi đến lúc bỏ, xa nhau. Công-chúa «xuống» 10 tuổi ở một mình, cho đến khi trẻ lại mới hóa một đứa con gái mới lọt lòng mẹ ra. Sa: hết lại chui vào bụng một bà Hoàng-hậu chưa mà dần-dần «tàu-tàu đi đầu mắt».

Gột đi, gột lại, tôi đắc chí cười sòa, mua một tập giấy trắng, dùng một quyển sách, hi-học suốt ngày chép câu truyện dịch nọ, rồi kể-kể, tô-tô mãi đến 12 giờ xong việc. Đem hôm đó ngủ không yên, chỉ mơ-màng đến vợ sắp cưới, nghĩ đến mình sẽ được giàu.

Hôm sau, quyết đem quyển sách dịch đến cho cụ bố vợ xem, rồi lấy một giọng kêu như chuông, tôi đọc một hơi câu truyện. Đọc xong tôi thấy cụ mỉm cười. Tôi đắc-chí, Bồng tùm-tùm cười giờ cho tôi một quyển sách chữ nho cụ vừa rút ở trong tủ ra, rồi cụ nói:

— Cậu giờ trang dậu sách ra, rồi đọc đi xem thử nào?

Tôi điềm-nhiên mạnh-bạo giờ quyển sách ra xem trang dậu chưa kịp đối-hỏi bỗng bị cụ giật lại quyển sách chữ nho, rồi cụ ha-ha

cười, cười xong, cụ nghiêm nét mặt, quát mặt như tôi, nói:

— Ai cha! Thế mà anh khoe biết đọc chữ nho, biết viết chữ nho, biết dịch chữ nho! Anh thật là hàng nói lão. Vì nếu anh biết đọc chữ nho thì anh đã chẳng cầm sách đọc như thế, mà dịch truyện chữ nho ra thế này. Có anh là một thằng ngu cho nên mới không biết rằng chữ nho phải đọc từ bên phải sang bên trái, mà mở sách từ bên trái lật sang bên phải. Mà cái thằng anh nhờ dịch quyển sách nó cũng ngu nốt, nên mới dịch sách ngược, thành ra mới có câu chuyện ngược đời như thế. Thôi đây anh cầm lại quyển truyện anh dịch về, mà bản sau đừng để «đáy nữa». Nơi đặt lời, cụ cầm quyển sách ném vào tôi, rồi cụ mới tôi về.

Tôi nghe ngạo uất-ức bực ra cửa, lúi-thúi đi về. Trong tay vẫn mân-mê quyển sách, quyển sách mà đã lộn-kém biết bao nhiêu rượu, bánh dậu, chẻ râu mới làm nên!

Từ hôm ấy về nhà, tôi rước thầy cầm-cụ học chữ nho, kêu đem kêu ngày như con quốc, cứ mỗi lần nghĩ đến câu truyện cũ, lại uất-ức, lại cầm đầu chúi mũi vào sách học.

Nửa năm sau, tôi được tin người vợ bực của tôi đi lấy chồng.

N. X. H

PHỤ-NỮ

TỰ LẬP

(Tiếp theo)

Nay ta hãy tạm lấy cái thí-dụ như sau này: trong một gia-đình thường-thường một người đi làm nuôi đến bảy, tám miệng ăn không, cái số lợi tức chỉ có hạn, có chừng mà cái số chi dùng thì một ngày một gia tăng, vì người ta mỗi ngày mỗi lớn (hêm thì cái số nhu-dụng cũng không thể đứng im một mực mãi được.

Lẽ tất-nhiên gia-đình ấy phải khuy-tồn, có giới ra thì giữ được cái mực bình-thường mà không thể nào có cái cơ phát-dạt.

Sao bằng con cái đến tuổi khôn lớn, cho chúng ra đời mưu-sinh, tự-thực kỹ-lực, của ai nấy sốt, ăn danh để dùm. Đến lúc có muốn gây-dựng gia-đình cũng có cái vốn, không lo phải nương-nhờ vào ai.

Tôi thấy lắm nhà, con đã lớn tuổi, cha mẹ chẳng lo cho con có việc làm ăn, mà chỉ sơn-sao, rườ-rit những lo dựng vợ gả chồng. Một vài năm sau, để thêm đăm ba đứa con, tiền chẳng có một xu, nhất-nhất ngựa tay ngưỡng xin cha mẹ, thật chẳng những gây thành cái tình ý-lại cho giống-giống, mà lại còn sinh ra nhiều cái tệ khác nữa.

Như cái tệ mẹ chồng đối với nàng

dâu, chồng khinh-để vợ, vợ bất-nạt chồng, tức khi lẫn nhau mà thành trâm điều ngang-ngửa; xét ra cho cùng, thời chẳng qua là bởi tại miếng ăn. Chi bằng cho chúng được tự-do giàu thì được hưởng, nghèo cam phận nghèo. Đối với sinh-kẻ ở trong nhà cha mẹ cũng đỡ được một phần khó-nhọc mà làm con cái cũng được tự-do theo cái ý-hướng riêng của mình, không đến có cái cảnh bị hôn-nhân áp-bức, cái hạnh-phúc của loài người sẽ do đấy mà tăng thêm được biết bao nhiêu! Nhưng cái đó lại thuộc về văn-đề khác.

Nay hãy xin những ai có cái quyền làm cha mẹ, hãy nên để ý đến cái hạnh-phúc của con cái mai sau. Chớ có tưởng thi-dại này cũng như mấy chục năm về trước mà bắt con cái theo cái phong-tục cổ-xưa của các cụ. Thi-dại xưa là của các cụ, thi-dại này là của chúng tôi. Chúng tôi ở vào cái cảnh-thế này thì chúng tôi phải theo cái triều-lưu của đời này.

Nếu chẳng sớm lĩnh lại thì cái con đường các cụ dẫn cho chúng tôi đi đó sẽ đưa chúng tôi vào cái đất diệt-vong mà không có ngày nào trông thấy thiên-nhật nữa.

Có Đ. L.

THỀ-LỆ CUỘC THI ĐOÁN NGƯỜI

Trên mỗi một cây bài có vẽ một nhân-vật có tên trong Phong-Hoa, sẽ lần lượt đăng lên báo để độc-giả đoán xem là ai.

Sẽ có bốn giải thưởng để gọi là kỷ-niệm cuộc đua vui:

Giải nhất: 1 bộ văn-phòng tử bửu.

Giải nhì: 1 cái bút máy ngòi vàng 18 carats.

Giải ba: 1 cái bút máy ngòi vàng 18 carats.

Giải tư: 1 cái bút chì máy.

Người nào muốn dự-thí xin trả lời những câu hỏi trong cái phiếu này và cắt phiếu ấy gửi đến nhà báo.

Xin nhớ — Đến tháng 10 tháng 6 (tức là hết hạn gửi phiếu dự-thí) cứ lấy dấu đóng của nhà gây thiệp làm bằng.

Phiếu trót
Cuộc thi đoán người của
Phong-Hoa

1. Cây tam-sách vẽ.....
2. Cây nhị-vân vẽ.....
3. Cây cửu-vân vẽ.....
4. Cây tứ-vân vẽ.....
Tên người dự thí.....
Chữ ở.....
CÂU HỎI PHỤ = có bao nhiêu người đối
trúng ca 12 quân bài.

Người phong-bi xin để tên rõ-ràng (phải để tên thật) và biên máy chữ:
« Dự cuộc thi đoán người »

Thưa bà,

Cách đây chừng nửa tháng, ở Bao-Vinh có chứng thời-khí, nhiều người chỉ thổ và tả vài ba đạo là xong đời. Ngày 27 tháng ba An-nam, tôi cũng mắc chứng ấy, đã mưa và đi ngoài hai dao, người nhà sợ nguy không ràng cứu được, thì may gặp bà Tân-long nghe tin tôi đau, gửi cho một hộp dầu Linh-bưu của quý-hiệu chế ra. Người nhà tôi đem dầu thoa và cho tôi uống thì tức thì cảm mưa và đi ngoài ngay, rồi từ đó chứng bình thản hẳn. Đến nay tôi đã thiết lập rồi, chỉ còn uống thuốc bổ, nên viết mấy chữ cảm ơn bà đã có công làm ra thứ dầu hay như vậy. Chắc không có nó thì mạng tôi đau còn đến ngày nay.

Kính chúc bà mạnh-giỏi và chúc dầu Linh-bưu phát-đạt.

Kính thư TRẦN-VĂN-KẾ chủ đồ Bao-Vinh

Ngoài ông Trần-văn-kế này, người đại-lý của chúng tôi ở Bao-Vinh còn tin cho biết rằng ông Nguyễn-văn-Chu có đưa con mới 18 tháng và một người thầy-cha có đưa con mới một năm, cũng thổ và tả đến ba bốn lần, mà lấy dầu Linh-bưu xoa chỗ nó và bôi vào chỗ nó thì nó đã khỏi ngay.

Chúng tôi xin nhắc rằng gặp khi thời-dịch lưu-hành thì lấy dầu Linh-bưu thoa chân tay và toàn thân, khi bệnh đã phát thì dùng má uống, thì chắc thế nào cũng vô ngại.

VĂN-HÒA 27, Rue Gia-long, Hué

Phàm người Việt-Nam ai muốn cũng được

- 1 - Giải võ Tào (môn Thiệu-Lâm).
2 - Làm môn ông lang trừ-dịch.
3 - Trở nên nhà công-nghệ Đại-tư-bản.
4 - Pháp-thuật cao-cường như Tiên.
5 - Biết được vận-mệnh hay dở.
6 - Thông-hiểu lịch-sử nước nhà.
7 - Làm một nhà trừ-dịch về các môn Mỹ thuật như : Danh-họa, Danh-cầm, Danh-sĩ và cao cờ...
8 - Nhà Kế-toán thật giỏi.
9 - Hiểu thấu mấy Huyền-vi của con Tạo.
10 - Sống lâu mãi mãi v. v. . .

Thời chỉ nên mua đủ các sách có giá-trị của Nhật-Nam Thư-Quán Dược-Phòng 104, phố hàng Gai Hanoi đã xuất-bản như Thế-thao Tào 4 cuốn 1\$36. Y-Học Tung-Thư 5 cuốn giá 2\$50. Công-Nghệ Tung-Thư (40 nghề ít vốn) 2\$00. Thời-Miền 5 cuốn 2\$00. Số Tử-vi 1\$00. Các Lịch-sử Tiểu-thuyết. Sách dạy đàn Huế và Các-lương 0\$50. Sách dạy đánh cờ 0\$60. Sách dạy làm Văn-thơ 1\$20. Sách dạy vẽ 1\$20. Sách dạy làm số-sách (Thương-mại Kế-toán) 1\$50. Thiên-văn-học 0\$50. Địa-lý-học 0\$50. Trường-sinh-thuật 0\$50 v. v. . . Như vậy là làm được cả, vì nhiều người đã công nhận.

NHÀ THÍ-NHIỆM BỆNH LẬU GIANG

Đã phát minh những thứ thuốc chữa về bệnh ấy

Nhiệm thuốc Lê-huy-Phách làm thuốc đã lâu năm đất phồng riêng để thí-nghiệm bệnh Lậu và Giang-mai. Hồi năm 1931 đã phát-minh những thứ thuốc này để chữa về bệnh ấy. Lậu mới phải (état aigu) bắt cứ mù mịt, buồn, tức, chỉ đúng từ 1 đến 6 v là khỏi hẳn, mỗi v giá 0p50 Lậu lâu năm (état chronique) thường sinh nước tiểu vàng đỏ, hay đục cùng là vân-vân, lúc đi tiểu thấy nóng, từ chỉ mỗi-một, yếu đuối và còn sinh nhiều chứng khó chịu khác nữa. Như thế chỉ dùng 2 v hết-trùng giá mỗi v 0p60 và 1 hộp to bổ ngũ-lương trừ-lậu 2p. hộp nhỏ 1p. là khỏi hẳn. Thứ thuốc này ai dùng không khỏi sẽ trả lại tiền. Còn bệnh Giang-mai thì bắt cứ nặng đến đâu, uống thuốc của bản-hiền cũng không khỏi hơn là bệnh lậu, ai ai đều biết. Muốn hỏi điều gì đính theo timbre 0,05 giá lời ngay. Ở xa mua thuốc gửi thư về sẽ gửi theo cách Linh-bưu giao-ngân (C.R.). Thư và mandat xin đề :

M. Lê-huy-Phách 12, Route Sinh-tử, Hanoi - Tonkin



NHỮNG HẠT DẬU DỌN

Chữ nhỏ Đông-Pháp

Đ. P. số 2253, mục « Thế-thao » ai bên sỏ lại một góc sỏn, rồi chân, rồi tay, choàng nhau tãi-bụi thật quá láng-lẳn, Tảng là chỏn, tận là hết. Câu « táng-tận nhân tâm » là chỏn hết lòng người, nghĩa là ác... Nhưng đây thì táng-lận cái gì ? Thực là một thứ chữ nhỏ « gáo tra dãi cỏn ».

Về mặt lạ.

Trích ở truyện « Thu-Tâm » Đông-Pháp số 2249 : Về mặt như tro lỏn, khói lỏn. Về mặt cũ theo dòng chữ mà lỏn dần. Về mặt như tro tỏn, khói lỏn thì đến họa-sĩ Nam-Sỏn, Lê-Phỏ cũng không biết dỏn nào mà về. Mà về mặt sao lại tỏn dần ? Tường chỉ mặt mới tỏn được thôi chứ ?

Cái bánh xe.

Trích Ngo-báo số 1707 trong bài « Lời nói về việc làm » của Tam-Lang : Nền trong bộ máy hành-chánh rất phức tạp kia, các bánh xe lỏn, bao giờ cũng giao cho những người có phân-tức. Nếu vì việc hành-chánh với cái máy thì những người có phân-tức kia theo như Tam-Lang, tức là những cái bánh xe lỏn rồi. Còn giso các bánh xe lỏn ấy cho họ sao được !

Đã chỏt ví-von thì ví-von cho chỏt. Sao lại đi chấp máy cùng bánh xe vào với người như vậy ? Chấp thế thì máy chạy sao được.

Vết thương tình.

Trích T.N.D.B số 45 trong mục « Văn-thơ » Về thương tình thâm tận đáy tim. Hiểu theo nghĩa bóng thì có lẽ quá tim của tác-giả Băng-sỏn bị vết thương. Nếu thế thì không dỏn chữ thâm tận được. Hiểu theo nghĩa đen thì tác-giả bị thương, rồi máu của vết thương ấy thâm tận đáy tim. Nhưng liệu có thâm được thực không ? Nghi lỏm.

Trong bát chè nhà.

I. - Phong-Hóa số 47, trong bài « Tinh là gì ? » - Năm phỏt sau, chàng cũ ngồi trong ban giỏy... Ngồi trong ban giỏy thì viết sao được ? II. - Phong-Hóa số 48, trong tranh dự thỏ số 40 : Cái quần đen và cái áo cỏnh trắng, họa-sĩ dỏn vào chữ không phải vật lên bao lỏn.

Tay trắng vận-động.

T.N.D.B số 51 trong bài xá-thuyết « thương đến... »



Thầy giáo - Đồ ngu ! học-hành gì mà ở lớp này những ba năm ! Học trò - Thưa thầy, bầm thầy đã ở lớp này những mười năm.

Hạng cu li nhiều tuổi này chắc đều có gia-dinh. Nhờ hai tay trắng suốt ngày vận-động mà cha con, vợ chồng, một buổi lại được lu-lỏp với nhau. I. - Có sáu tay trắng làm nên, nghĩa là tay không, không có tiền của gì mà làm nên giàu có. Chữ tay trắng đây chỉ có nghĩa là tay trắng, nên không đúng, vì tay bác cu li thì tất đen. II. - Vận-động nghĩa là vùng-vẩy để có sức khỏe, hay là bỏn-tầu để đạt tới một mục-đích. Vậy thì bác cu li dùng hai tay trắng vận-động sao được ?

Một bài thơ hạ văn lạ.

Trích ở P N T T số 20 trong một bài thơ Đường-luật bát-cú của một nhà thơ.

Giá tác-giả hạ chữ ma thì nhầm văn hơn, tuy không có nghĩa, nhưng sẽ khiến không ai lưu ý tới. Vì cách long tu lỏn như ma

Thề thì không chết được.

Trích ở Ngo-báo số 1718, trong bài - Hitler dự bị cuộc tương-lai của mình thế nào - Lạc là chữ-nghĩa « rỏi » hành dỏn giỏn chết tron cuộc đời Tiền-Thảo (tháng 4 năm 1925, lúc có 20 tuổi) sau đi bừu, mà dỏn Q.G.N.H có 200.000 rỏn dỏc - hai mươi vạn. Thề thì nhiều dỏy chứ, vì chiêm được hai phần ba, cớ sao lại gỏn chết được.

NHẤT-ĐẠO-CẠO

Tim cầu

Cứ theo những hình vẽ dưới đây đoán ra chữ đọc thấy những tiếng (mots) hoặc những âm thanh (sons, syllables) ghép thành một câu văn quốc-ngữ. Câu này là một câu trong truyện Kiều. Vậy là câu gì đó ?



XIN CHỦ Ý ĐẾN GA MỚI

ĐẦU CẦU PAUL DOUMER HANOI SCIERIE MÉCANIQUE NGUYEN UAN CHUC ENTREPRENEUR 24, RUE DURANTON (NGO-HANG-ANON) HANOI. Ở ngõ hàng Khoai (Rue Duranton) cạnh Gare Mới Cầu Cỏn Hanoi số 54 và 56, (đỏ-phon số 268, có một xưởng nhỏn khoan làm các nhà, cửa, đồ dỏt và bán các thứ gỗ cỏy, phiỏn và xỏ, có tiếng máy cưa lỏn các thứ cửa, biseaux, lattis, các cái cửa lá chớp và cạp; giá hạ nhất ngoài Bắc, công việc làm rất nhanh chóng được vừa ý các quý-khách. Các quý-khách cần sự gì về việc mộc thì dỏt ngay cho bản-hiền vừa khỏi mất thì giờ mà lại có phần lợi. Ở ngoài gare Hanoi lúc nào cũng có gỗ về bán. Bản-hiền xin khai một vài thứ và bán chỏn khách trong ít lâu như lim một thước giá. Hủi lỏp gỗ 0m027 x 0m027 Giá 0\$056 Lattis 0m027 x 0m010. Giá 0\$30 Bản-hiền xin mỏch dỏm các quý-khách cần sự gì về việc làm nhà. Kính cáo : Nguyễn-vỏn-Chỏn, Entrepreneur à Hanoi.

Một nhà chuyên nghề

Tơ lụa bản-Sử và thay đổi các mẫu áo đã từ 13 năm. Có thể đổi các mẫu áo xỏm ra nhật hay lại ra mẫu mỏ gỏ để dỏng vào mùa hạ. Có nhỏm đủ các mẫu và phiỏn trắng hỏng. Có nhiều thứ nhiều, lụa khỏ rộng toản tơ rất đẹp. Có lãnh nhỏi, lãnh Saigon, lương thỏm các hàng, nước thỏm khỏng phai. Có một thứ lụa chỏn và một thứ nhiều-Satin đặc biệt. Cỏ hỏi tại số 50 Hàng Cỏt nhà LE-QUANG-LONG, không ngại nhầm phỏt hàng xấu hay giá dỏt.

Cửa hàng bán
Nước Mắm
 82 Phố bờ sông
Hàng Nâu
 Quai Clemenceau)
 HANOI
 Phố Bến
Tàu Thủy
 Rue Maréchal Foch
 HAIPHONG



KƯƠNG LỘC NƯỚC MẮM TRẮNG CỦA M. ĐOÀN ĐỨC BAN TẠI CAT HẢI QUẢNG YÊN

Cửa hàng và xưởng mắm do M. ĐOÀN ĐỨC BAN quản trị lấy



NƯỚC HOA CON VOI



PHÚC-LỢI, 79, Paul Doumer — HAIPHONG

Jasmin, Violette, Narcisse
 Quelques Fleurs

Fleur d'Amour, Rose, Menthe

1 lọ 3 grammes 0.20, 1 tá 1.80
 1 lọ 6 grammes 0.30, 1 tá 2.70
 1 lọ 20 grammes 0.70, 1 tá 6.30

1 lọ 3 grammes 0.15, 1 tá 1.50
 1 lọ 6 grammes 0.20, 1 tá 2.00
 1 lọ 20 grammes 0.60, 1 tá 6.00

Bán buôn và bán lẻ, tiền cước bán-hiệp chi.

Các hiệu cạo mua pha lợi hơn các thứ khác nhiều lắm.

AI BẢO KHÔNG ĐÚNG ???

« **AUTO FORT** » là một thứ đồ chơi
 rất thích hợp cho trẻ con, vì nó làm cho
 Bắp thịt nở nang
 Gân cốt cứng-cát
 Tinh thần sáng-khải
 Tiêu-hóa dễ dàng



(Chơi « **AUTO FORT** » không có gì là nguy hiểm, người sử dụng khỏe-
 mạnh, nhanh-nhẹn lại thêm nên cau-dầm.)

AI cho những điều kể trên là không đúng, xin mời lại thử nghiệm tại

Hiệu PHÚC-LONG

43, Phố Hàng Đậu, Hanoi — Telephone số 251

Bán buôn và bán lẻ.

NÉN MÚT THUỐC THƠM



ANG LÊ

**SWEET
 CAPORAL**

HIỆU



0,15

COMPAGNIE COLONNE TABACS

Trong 16 năm chuyên nghiệp

về nghề hội hoa

Bản sở có đủ 204 cái kiểu nhà đã làm tại Hanoi và các tỉnh. Ngại nào muốn xem kiểu đã vẽ xin kính mời quá bộ lại Bản sở, trước là **NGUYỄN GIA KHANH** nay đặt là:

PHỤ-ỨC TOUT POUR ARCHITECTURE
 168 RUE LÊ-LỢI HANOI gần trường Thê Dục.

Sẽ xin kính hạ đề tạ các ngài đã có lòng tin yêu nghề vẽ của bản sở trong 16 năm nay.

CUỘC THI THƠ RẤT LỚN CỦA "SAIGON"

BẦU ĐỀ :

MỪNG BÁO « SAIGON » RA ĐỜI

THỀ - LỆ

1* — Bài cá. Lấy vần (SON).

2* — Trong bài phải có mấy chữ sau này :

Ngày ba tháng năm « SAIGON » ra đời. (Muốn dùng thể thất ngôn hay ngũ ngôn cũng được).

Một bài lục-bát 16 câu trở lên hay là lục-bát gián-thất cũng được.

Các phần thưởng

Phần thưởng thứ nhất. — Một tấm gương, một bộ văn-phòng tứ bảo, một thùng trà Việt-Thái và 2 năm báo « Saigon ».

Phần thưởng thứ nhì. — Một quyền Hán-Việt Từ-Điền, một thùng savon Việt-Nam, một bức tranh vẽ, và 2 năm báo « Saigon ».

Phần thưởng thứ ba. — Một quyền Hán-Việt Từ-Điền, một thùng savon Việt-Nam, một thùng bánh quốc-nữ và 1 năm báo « Saigon ».

Còn nhiều phần thưởng khác đề tặng các ngài trúng vào hạng 4 hạng 5 trở xuống nữa.

Nếu trong các ngài được thưởng, ngài nào muốn giúp che « Saigon » hoặc làm thông tin hoặc dự vào bộ biên-tập bản-báo xin sẵn lòng hoan nghinh.

3* — Ngày mướn hạn gửi bài là 15 Juin, ngày chầu xong và gửi tặng phần thưởng : 15 Juillet.

4* — Thơ gửi về cuộc thi này xin đề : M. Bút-Trà, chủ-nhiệm báo « Saigon » 29, Colonel Grimaud, Saigon, ngoài bao thơ nhớ đề thêm câu này :

Cuộc thi thơ của báo « SAIGON »

Cuộc chơi thi thơ là một cuộc chơi rất tao-nhà trong làng văn, vừa tiêu-khiến được cái thì giờ nhàn rỗi, lại vừa bồi đắp cho nền văn-học nước nhà, vậy mong sao các ngài văn-hào thi-bá đừng lòng tới cuộc thi này thì bản-báo rất lấy làm hân-hạnh.

« SAIGON »

Nhà giồng răng

TRẦN-QUANG-MINH

Số 199, Hàng Bông-lờ — HANOI

Là một nhà chuyên riêng về một nghề giồng răng giầy ngợi khen, dù công việc về hai hàm răng mà đã từng được rất nhiều quý-khách Tây Nam gửi cho là khó khăn đến thế nào cũng cam đoan làm được vừa lòng đẹp ý khách một cách rất dễ.

Le page de mille ca

IMPRIMERIE-LIBRAIRIE
26 MAI 1933
LE-YAN-TAN HANOI

HIỆU THUỐC TO NHẤT ĐÔNG-DU'ÔNG

Pharmacie

Chassagne

Chủ nhân: ông LAFON và ông LACAZE

59, Rue Paul Bert — HANOI

(TRƯỚC CỬA GÔ-ĐA VÀ NGAY HỒ HOÀN-KIỆM)



Bàn hiệu có bán:

- Thuốc chề theo đơn của Quan Bác-Sỹ
- Thuốc chề-sản chữa đủ các bệnh
- Các đồ buộc thương-tích
- Các khí-cụ để làm thuốc
- Các chất hóa-học
- Các đồ trang-sức như phân, nước hoa.

THUỐC THẬT NGUYÊN-CHẤT
VÀ THƯỢNG HẠO-HẠNG.
THUỐC BÁN RẤT CHẠY
NÊN BAO GIỜ CŨNG MỚI.

*Tiếp đãi bạn hàng một cách rất ân-cần.
Ở xa viết thư về sẽ trả lời ngay.
Trong một ngày gửi thuốc đi các tỉnh.*

